



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H
STATENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22
77 V

FÅREVEJLE HØJSKOLE

SØLV-
SNOREN

58. årgang

Nr. 1

1968





Model af den lampe, Florence Nightingale brugte på sine natlige runder under Krimkrigen.

*Lad brænde mit hjertes lampe beredt
i tro, i håb og i kærlighed.*

Forsiden

viser den gamle cykelstald, som snart forsvinder, de to nye lærerindeboliger, „Portgård“ og Fårevejle kirke. Billedet er taget fra øvelsesstuen.

FEBER

*Jeg så i nat i feberens billedbog,
hvor sære syner flammer op og tindrer,
og hørte dunkle drømmes dunkle sprog.
Men intet, intet mere jeg erindrer.*

*Så tit jeg vågned' af det lette blund,
ville jeg samle, hvad der havde mødt mig.
Men det var borte i den samme stund.
Hvor følte jeg da fattig og forstødt mig!*

*Thi disse febersyners korte glød
og disse røster, skælvende og bange,
steg frem dog af mit hjertes moderskød,
var mine, skønt de ikke lod sig fange.*

*Gled de tilbage i den dunkle grund,
hvorfra de steg, for lurende at vente
den næste febers viljeløse blund,
som atter dem til drømmeliv skal hente?*

*Eller forsvandt de som det bobbel-skum,
der stundom op til havets flade stiger
og brister sporløst i det tomme rum,
forløst for evigt fra de mørke riger?*

*Et stormslået fartøj uden ror og mast —
min sjæl er slynget om i glemte drømme.
O, Gud, om ej din højre holdt mig fast,
landflygtig fra mig selv jeg måtte rømme.*

*Men ingen febers drømmeslappe døs
og ingen syners gliden-ud i tågen
kan fra dit hjerte rive nogen løs,
som gav sig til dig — fri og viljevågen.*

C. L

Jens A. Julin

- Din fødselsdag?

- Jeg er født d. 4. marts 1911 i villa „Solglimt” ved Fårevejle station, hvor mine forældre dengang boede, og hvor jeg som den ældste i søskendeflokken fik mit første, lille barndomshjem.

- Men dine forældre - var de ikke jyder?

- Jo. Min moder, Christine Maria, var af Thusholt-slægten fra Herningegnen, og min fader, Carl Marius Julin, var tredje generation af en lærerslægt fra Giver sogn i Vesthimmerland. Hans barndomshjem i Giver skole kan for så vidt siges at være historisk, idet den senere kendte forlagsboghandler Søren Gyldendal var født samme sted for ca. 200 år siden.

Da jeg blev født, havde min fader allerede været lærer ved Fårevejle Højskole siden 1907, og samtidig var han lærer ved Fårevejle stationsbys private børneskole, der var oprettet som følge af, at der dengang ingen kommunal børneskole fandtes på Lammefjorden.

I foråret 1912 sagde mine forældre ja til at flytte fra villa „Solglimt” til højskolen for at overtage forstanderstillingen og husmoderstillingen i en vanskelig periode for højskolen, da den - efter hvad jeg senere kom til at forstå - var inde i et økonomisk uvejr.

I de efterfølgende år tog højskolens økonomi en lykkelig drejning, og alt imedens den første verdenskrig rasede ud over landene, blev jeg glædeligvis omgivet af endnu to brødre og en søster. Som ganske små voksede vi da op under skyggen af krig og uro, men krigens grusomhed fattede vi børn intet af dengang -; for os var tiderne normale med leg og ubekymretthed.



Jens A. Julin

- Hvordan var det at vokse op som barn på en højskole?

- Mit barndomshjem på Fårevejle Højskole var ifølge sagens natur et stort og rummeligt hjem at vokse op i. Det var ikke kedeligt - og der var rig lejlighed til kontakt med de mange mennesker gennem årene.

I al beskedenhed tør jeg sige - opmuntret af gamle elevers venlige omtale -, at far og mor udfyldte deres stillinger som højskolefolk i samarbejde, i bøn og i tro.

En anden ting må også erindres i denne forbindelse: gode lærere og medarbejdere var ingen mangelvare.

Blandt barneårenes brogede oplevelser på „det hvide slot” mindes jeg således daværende højskolelærer Josef Blom-

grens gæstfrihed og hans eminente fortællekunst, som var os børn til berigelse og glæde, når vi stundom sad oppe i hans stue, hvor Blomgren som en anden H. C. Andersen forlystede os med eventyr ... Luften blev ladet med spænding, når han berettede om planlagte nisse-stormløb mod andre skoler ...

En anden oplevelse via Blomgren i årene op til 1920 var feriebesøg af hans nevø, min daværende legekammerat, Karl Robert Hansen, som mange år senere blev Fårevejle Højskoles forstander. – Skønt jeg knap kan erindre vort samvær dengang – jeg var tre år yngre end han – husker jeg, at samværet med K. R. H. følte som en oplevelse. – Tak.

– *Hvordan så efter din konfirmation?*

– Efter konfirmationen måtte vi tre brødre ud i verden og prøve at stå på egne ben.

Min morbroder, Jens Chr. Thusholt, som hidtil havde været landbrugsbestyrer på højskolen, købte da „Aspargesgården” i Ny Fårevejle. – Her begyndte vi og lærte at få rørt lemmerne og „have jord under negl” på ægte jysk facon.

Som 17-årig kom jeg i bogbinderlære hos boghandler Fr. Spliid. Min lærermeisters grundighed og akkuratelse må have virket godt, for jeg kan endnu, efter 40 års forløb, huske det håndværk i detaljer og udførelse.

Efter bogbindertiden kom jeg som F. H.-elev igen på skolebænk. Lærdom og kundskab kan man ikke få for meget af. Derefter fik jeg atter udvidet mit kendskab til det praktiske udendørs arbejde i to gartnerier ved Øresundskysten.

Min mormoder, Marianne Thusholt, havde gennem mange år under min moders tiltagende sygdom og efter min moders død betjent posten som økonoma på højskolen. – I 1934 blev min mormoder og jeg så dejlig enige om at slå vore planker sammen og flytte ned til Pilevej, ikke så langt fra højskolen. Her hyggede vi os i nogle år. – Venneskaren, vi fandt på Fårevejle Højskole, glemte vi ikke.

– *Dine interesser og hobby?*

Det er kristelig, politisk, faglig og videnskabelig lektur. – Udenrigspolitisk orientering er min kæphest. Før i tiden var denne kæphest noget sprælsk og forvoven, så den nødvendigvis måtte give sig til kende via tålmodigt papir (månedsoversigt). – Nu er den mere tam.

– *Må vi så få et lille tilbageblik?*

– Ja – da vi var børn, hørte vi tiden omkring århundredskiftet omtalt som „de gode, gamle dage”. Dengang havde folk tid til mange ting og de satte en ære i godt, håndværksmæssigt arbejde.

Man kendte også til fattigdom og til slidsomt arbejde, ikke mindst inden for landbruget, der ikke dengang havde sådanne tekniske hjælpemidler, som man har i dag.

Kristne vækkelser var som steppebrande.

Min egen barndomstid i tyverne havde også noget af fortidens rolige rytme og nøjsomhed. Men efterhånden tog det omstilling til det tempo, som vi møder i dag.

Alt er nu så forjaget, – man kræver mere og mere – og dansen går omkring guldkalven. Men tiden i dag er også en rig tid med dens enorme tekniske fremskridt overalt.

Tidens ungdom er vågen og går til deres opgaver med flid.

– *Dit fremtidsønske?*

– Måtte vi lære af vore forfædres livsrytme og oprigtige gudstro – thi vi lever under atombombens skygge.

Måtte den ungdom, der nu søger Fårevejle Højskole, vedkende sig det motto, som højskolens første forstander satte over hovedindgangen: *Bedre fremhøjere op* og derved blive dygtiggjort, vinde erfaring og blive udrustet til livets gerning.

Måtte de ligne Florence Nightingale – blive præget af: *Uselviskhed – offervilje – gudsfrygt*.

F. H. NYT

Som billedet på forsiden viser, er de to lærerindeboliger under tag, og de bliver færdige til indflytning først på sommeren. Cyklestalden, som vinterstormen var hård ved, bliver inden længe fjernet, hvorved boligerne bliver frilagt, og et nyt haveanlæg vil give dem en fin placering i højskolebilledet.

Også på selve højskolen har der været håndværksmæssig travlhed. I januar måned blev 13 værelser på anden sal i midterfløjen lavet i stand. Gangen fik nyt gulv, og trapperne fra køkkenet til 3. sal er belagt med vinylfliser, ligesom væggene ved trapperne gennem alle tre etager har fået træpaneler. I øvelsesstuen og fysikværelset har Tage med sin malerpensel lyst op, så det nu ikke mere føles som en straf at blive henvist til disse lokaler.

1. februar ankom 66 nye elever, hvis navne ses på side 11. Det er det mindste hold, vi har haft i mange år, og det betyder, at ca. 30 elever har eneværelser, og at der ikke bor mere end to på de

store værelser. Det ser ud, som om der i fremtiden vil være forholdsvis få på forårsholdet. Med efterårsholdet tegner det noget lysere, men der er endnu ledige pladser.

Frk. Lilli Ingemanns ansættelse ved skolen ophørte pr. 31. januar, og den 10. februar blev hun fru Iversen og bor: Ericavej 35, Gentofte. Forinden var der med ord, sang og gaver sagt frk. Ingemann tak for en dygtig og inspirerende lærergerning på F. H. gennem en lang årække, samt udtalt gode ønsker for fremtiden.

Frk. Bork er nu flyttet ind i frk. Ingemanns lejlighed, og vor økonoma, Inger Thise, bor i frk. Borks lejlighed. Fru Davidsen tager sig af beskæftigelsesterapien, og fru Jytte Larsen, Asnæs, leder gymnastikken.

Ved velkomstfesten den anden onsdag i februar talte pastor Eliith Olesen fra Diakonissestiftelsen dygtigt og godt om de to digterfædre Nis Petersen og Kaj Munk. – Pastor Olesen oplyste til indledning, at når han havde sagt ja til at komme på Fårevejle Højskole som taler, skyldes det, at hans moder havde været elev på skolens første pigehold, og dette ophold havde præget hende for hele livet.



Frk. Ingemann



Fru Iversen



Økonoma, frk. Inger
Thise



Gymnastiklærerinde,
fru Jytte Larsen

Fastelavnsmandag mødte - traditionen tro - de unge fra Holbækkredsens K. F. U. M. og K. op i stort tal. Lærer Gunner Jørgensen, Haslev udv. Højskole, gav os en god og værdifuld aften, og ikke mindst Gunner Jørgensens personlige oplevelser som lærer i Numan i Afrika påhørtes med stor interesse.

Dette hold har også haft lejlighed til at stifte bekendtskab med formanden for Dansk Sygeplejeråd, frk. Maria Madsen,

idet vi havde formået frk. Madsen til at tale ved det offentlige møde i marts. Tilstrømningen var stor, emnet - Danske dronninger - interessant, og tilhørerne fik en uforglemmelig oplevelse.

At modtage et nyt elevhold er ikke ensbetydende med at glemme det hold, der lige har forladt os. Tværtimod! Sidste lørdag/søndag i februar stod i gensynsfestens tegn. Ca. 20 kunne være med og nød i rigt mål samværet. Tak for det friske pust, De bragte med fra den hverdag, hvor De nu skal prøve at nå det mål, der kan fylde Dem helt.

Så ser vi frem mod foråret og sommeren. Med sommeren kommer Kaj Hansen. I år varer besøget fra d. 20.-29. maj, og det vil sige, at Kaj Hansen kan være med til elevfesten d. 26. maj. Vi håber, at mange andre vil slutte op om denne dag.

P. J.

Ved afskedsfesten på Fårevejle Højskole for E 67

Af Inger Egelund

For præcis 140 dage siden stod frk. Pade her og bød en ny, meget uvidende, men også en meget forventningsfuld flok velkommen til skolen. Frk. Pade sammenlignede de fem måneder, vi skulle være her, med et puslespil sammensat af mange forskellige brikker, og hver brik skulle betyde hver af de ting, vi nu skulle til at opleve her på skolen. De brikker skulle nu være lagt sammen til et mønster, og vi håber, at det er lykkedes for os at få det rigtige billede, et godt billede, ud af det. Som frk. Pade også sagde, ville det være sværest i begyndelsen. De fleste nikker nok samtykkende, når jeg siger, at begyndelsen var svær, - det var det i hvert fald for mig. Det tog måske lidt for lang tid, før vi fik lagt den første brik, men vi har haft nogle meget

dygtige og erfarne hjælpere hele vejen igennem, som har været søde, villige og hjælpsomme, så vi kunne få det rigtige billede frem.

Vi er en meget broget flok. Det vil enhver forsamling på 97 være, og det har uden tvivl været sundt for os at leve sammen under samme tag i de fem måneder, og, som der er blevet sagt i en af vore sidste foredragstimer, det vil have stor betydning for os, når vi senere skal ud blandt mennesker, som også er meget forskellige. - Ja, ud blandt mennesker, det er det, vi skal nu.

Mon vi ikke alle har stillet os selv og måske hinanden det spørgsmål: Kan jeg slå til? - Der er mange slags mennesker. Der er bl. a. dem, der kan leve højt på tidligere bedrifter, og som understøttes

godt af snobber og af dem, der håber at opnå noget ved smiger. Aktive, skabende mennesker kan ikke leve på det, de har præsteret, men kun på det, de formår i dag. Derfor, hvis vi hører til den sidste gruppe, vil spørgsmålet: „Slår jeg til?“ nok forfølge os resten af livet. Derfor må vi til stadighed vurdere vore evner og kræfter i forhold til det, man enten skal eller gerne vil og i realiteten til vore medmennesker.

Den selvtilid og troen på vort forehavende, som vi alle har behov for, kan på dage være helt væk. Det kan begynde med, at man taber lysten og troen på, at man dur, og dermed evnen til at yde det, som skulle være grundlaget for at få selvtilid. Det nemmeste i øjeblikket ville nok være at give op, men et større resultat ville man nok få, om man gjorde, som en kendt maler har udtrykt det: „Jeg gør det så godt, som jeg kan, så kan Vorherre ikke forlange mere af mig, og mennesker vel heller ikke“. Men problemet „om at slå til“ gælder os alle. Ingen kan undvære at få bekræftet, at der dog er noget, man dur til, og derfor skal vi anerkende hinanden på det plan, vi med god samvittighed kan gøre det.

Vil man være lykkelig, bør man nok være beskedene i sine forventninger. Stiller man større krav til sig selv, end de fleste gør, har man gode betingelser for at yde noget værdifuldt; men har man tilbøjelighed til at overvurdere sig selv, bliver det let en vanskelig vej at følge.

Angående brikken med det kristne symbol, er det vist en del af os, der, nu efter de fem måneder, føler, at det er den vigtigste brik af dem alle. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg ikke kom her til Fårevejle Højskole på grund af dens syn på kristendommen, – helt ærligt, så skænkede jeg ikke det mange tanker, men helt ærlig kan jeg også sige, at opholdet her har givet mig mere end lige læren om, hvad man forstår ved puls, virulens og osmose. Det har også lært mig til at tro på det, som jeg gerne vil læse for jer. Forfatterinden

til bogen, hvori jeg læste de linjer her, er svensker, eller rettere stammer fra Sverrig, og da hun var 14–15 år gammel, imigrerede hun sammen med sine forældre til Amerika. Dagen før de ankom til New Yorks havn, stod hun ved rælingen og så ud på havet, tænkte på og var egentlig bange for det nye land og det nye liv, hun nu skulle ind i. Det, jeg vil læse, er de ord, som hendes far kom hen og sagde til hende:

„For mig er havet et sandt billede på livet, og vi er skibene. For at sejle sikkert over vandene må vi have en god kaptajn. – Hvis du lader Gud blive kaptajnen på dit skib, behøver du aldrig at frygte de storme, som kommer i livet, og selv om du vil blive kastet omkring på de vrede bølger, vil du være i sikkerhed. Måske vil dit skib knirke og stønne, men det vil aldrig komme ud af kurs. Og senere vil havet blive stille og venlig som en mors kærlighed, det bliver som et spejl med månen og millioner af stjerner skinnende over det. Men skibet sejler videre i solskin og skygge, i storme og i roligt vejr, det vil aldrig tabe synet af dets bestemmelsessted, og vor kaptajn vil se til, at vi når målet.“

Huslig stilling

— forberedende undervisning

Unge piger, som ikke har eksamen, og som derfor kunne ønske undervisning i dansk, regning, fysik og kemi som forberedelse til sygeplejehøjskolen, kan få huslig stilling her på skolen et halvt eller helt år, inden højskoleopholdet begynder (altså 1. februar eller 1. august) og samtidig hermed modtage en sådan forberedende undervisning. Løn p. t. 550,- kr. mdl. plus undervisning, kost og logi. Henvendelse til Fårevejle Højskole. Telefon 183.

N.B.! Realister er også velkomne.

Tre tavse bautastene taler - jeg lytter

Af Vald. Olsen

(Fortsat fra forrige nr.)

Og godsforvalter Carl Jensen, der arbejdede som tømrersvend på højskolen i 1907, skrev også 25 år senere: „... Vi få mennesker, der i 1904 levede på den lille plet, hvor de to „øer“ Mellemø og Flintholm løfter sig op over det flade land, vi vidste, at også vort bosted dengang havde noget af den egne skønhed i øje, som i så rigt mål præger landskabet omkring Lammefjorden. — Det smukkeste var Flintholm med den ældgamle tjørn mod vest og oversået med flint og kampesten i næsten alle former og størrelser, uforandret gennem de 33 år, siden havet i 1874 måtte trække sig tilbage fra Holmens fod. — På Flintholm samledes vi om sommeren til små møder og sammenkomster, og det var på Flintholm, man til de fleste tider kunne finde ensomheden i en af dens smukkeste former ... Andre kaldte vor boplads en afkrog eller „Sjællands Sibirien“ — og det måtte vel være sådan ...“.

I hele denne overflod af sten, som for nævnte ihærlige banebrydere slidsomt måtte bakse med på Flintholm, var der tre, som dengang blev fredlyste for stenhuggernes kiler, hamre og sprængladninger. Det var dem, jeg første gang fik øje på i 1907 — og dermed er forhistorien forbi.

Bauta I.

Den lå bagved Flintholms nordskrænt og havde sikkert ligget der urørt siden den i sin tid strandede her.

I et af sine elevforedrag i vinteren 1907-8 indviede forstander Andreassen sine første vinterelever i sine fremtidstanker om denne sten. — De 48 mandlige elever gik begejstret ind for tanken, veltede ved håndkraft stenen op på en sten-

slæde og slæbte den sammen med højskolens lille, hvide og eneste hest — kaldet Isak — ved forenede kræfter ind i det nyprojekterede haveanlæg foran højskolens hovedtrappe i sydfløjen.

Der blev den rejst — altsammen ved håndkraft. — Og der skulle den så stå, sagde Andreassen, indtil et senere slægtled kunne indridse højskolens, for os ukendte, fremtidshistorie i bautastenen.

Der blev den da så stående, uden ord, gennem de mange år under højskolens skiftende kår, indtil den efter genrejsningen i 1947 fik ristet sine runer.

Og hvor højskolens første forstander og initiativtager til stenens oprindelige rejsning, Janus Andreassen, tilmed fik den rørende oplevelse selv at kunne være til stede —.

Bauta II.

I højskolens 50-års jubilæumsbog ses et billede fra højskolens åbningsmøde d. 3. maj 1908, hvor den cyklist, som er i færd med at springe af sin cykel til venstre for æresporten, for øvrigt er Lammefjordens betydeligste opdyrkningspioner, Niels Hansen-Risegaard. — På dette billede ser man, mellem lærerboligen og vandtårnet, en flagstang, og foran flagstangen ses en stilfuldt opbygget stensætning indbygget i flintholmskrænten.

Som et midtpunktsamlende element i dette anlæg ligger denne sten ovenover grotten — og har sandsynligvis ligget her urørt siden istiden.

Ved siden af grotten blev der også i 1908 anlagt en smal stentrappe op til Flintholms højkam. — Nogle af disse trappesten ligger der endnu og ligesom stenen delvis dækket af de mellemliggende års bevoksning.

På Flinholms vestside findes også endnu resterne af en dengang meget mere omfattende stensætning, som oprindelig havde flere brede stentrapper, flankerede med monumentale, utilhuggede, meterhøje granitsten omkranset af stenplante-grupper.

Størstedelen af alt dette gik imidlertid sin undergang i møde under verdenskrigen 1940-45 og i den efterfølgende danske beslaglæggelse af skolen.

Rydningerne af stensætningerne på Flinholm kulminerede i en periode, da ingen havde autoritet til at varetage højskolens tarv, idet fængselsvæsenet på det tidspunkt allerede betragtede justitsministeriet som ejendommens fremtidige, selvfølgelig ejer og disponerede derefter.

Man lod da størstedelen af Flinholms stensætninger nedbryde og slå til skærver til vejbelægning.

Først for sent blev vi klar over vandalismens omfang ved et besøg i ungdomsfængslet.

Da måtte jeg stryge en tåre – og fængselsinspektøren respekterede så også fakta og standsede vandalismen, da jeg kunne vise ham, hvem der nu havde skøde på højskolens ejendomme.

Oprindelig var det påtænkt at forsyne stenen over grotten med en indskrift, der skulle markere den gamle tjørnebusks historie, som står på sydskrænten af Flinholm. – Det nåede vi imidlertid ikke.

Om denne tjørnebusk da har en særlig historie?

Åh, ja! Den er den ældste trævækst på Lammefjorden fra den tid, da Flinholm var en virkelig ø, omgivet af Lammefjordens skvulpende bølger og skrigende måger – og den stod her fortsat i mange år efter Lammefjordens udtørring som Lammefjordens eneste træ, fordi fjordbunden var så saltholdig, at ingen trævækst kunne trives deri – og står her altså endnu som et ejendommeligt minde om svundne tidsperioder og om sejlivet udholdenhed under alle omgivelsernes omskiftelser. Den har forlængst rundet



sine 100 år – jeg har somme tider sat mig under dens knudrede læ og lyttet ... tænk, om den kunne fortælle ...

Den gamle tjørnebusk var engang i overhængende fare under tyskernes besættelse af højskolens ejendomme i vinteren 1945.

Under et af de påtvungne besøg, som jeg da efter ordre og under tysk bevogtning måtte indfinde mig til på højskolen, kunne jeg ikke undgå at se, at de havde omdannet Flinholm til en regulær fæstning med 4-5 kanoner nedgravet og camoufleret i Flinholms højderyg, med kanonerne rettet ind til en bredside mod stationsvejen ved eventuel sabotage. De tyske soldater var netop i færd med at grave jorden op omkring tjørnen. Den skulle ryddes og give plads for flere kanoner.

Jeg kunne ikke afholde mig fra at gå i forbøn for vor gamle tjørn – og den tyske delingsfører var også et menneske –. Tjørnen blev skånet og står der således endnu. For mig står den som et vidne om en personlig oplevelse af bøn-hørelse ... „O, lad det stå, det gamle træ”. Måske dets nære nabo, den lave bautasten, engang får mæle.

☆

Bauta III. – Stenen med tårers dåb.

Den fik sin indvielse søndag d. 8. juli 1945 efter nogle bevægede dage.

Efter den tyske besættelsehærs kapi-

tulation om aftenen den 4. maj blev de nærmest efterfølgende dage præget både af voldsom, spontan begejstring og af dybt tragiske, lokale, retsløse opgør.

Den 11. maj brød de ca. 400 tyske soldater, som var indkvarteret på højskolen, op og afmarcherede – nej, traskede til fods ad landevejen imod deres udmarvede, forarmede hjem i Tyskland med deres fattige bagage på trækvogne, hjulbøre og lignende håndtrukne transportmidler.

Samtidig bragte flygtningeskibe fra østersøkysterne tusinder af østtyske, polske, estniske og andre østersølandes civilbefolkning over Østersøen i panisk flugt fra hus og hjem for de mod Tyskland fremrykkende russiske krigshære.

Mange af disse skibe blev sænket undervejs, og tusinder af flygtninge fandt deres død i Østersøens bølger.

Andre skibe nåede svenske eller danske kyster, hvor de blev modtaget og indkvarteret, hvor som helst man kunne finde plads dertil.

Fårevejle Højskole blev i de dage befolket med ca. 600 ulykkelige, hjemløse, flygtende mænd, kvinder og børn, som aldrig mere kom tilbage til deres hjem, og som for nogles vedkommende var blevet skilt fra deres nærmeste familie under flugten.

Det danske fængselsvæsen, som i februar 1945 måtte rømme højskolen for den tyske værnemagt, ville imidlertid nu have højeskolens ejendomme igen til brug som ungdomsfængsel og udvirkede derfor, at de fremmede flygtninge skulle flyttes fra Fårevejle til andre flygtningelejre i Jylland.

Såvel under den danske som under den tyske beslaglæggelse var højskolens kontor flyttet til vort hjem i Tølløse – og nu var det altså søndag d. 8. juli.

Vor tidligere nabo i Fårevejle, stationsforstander Nielsen, orienterede mig om morgenen telefonisk om, at han tjenstligt var adviseret om, at et ekstrapog var undervejs mod Fårevejle for at afhente de ca. 600 flygtninge.

Alle benzinbiler var opklodsede, men vi havde tørvegassværk på fabrikkens lastvogne. Sammen med to af mine sønner og en af deres kammerater startede vi da hurtigst muligt i lastvogn mod Fårevejle.

Jernbanetoget med flygtningene var allerede afgået, da vi nåede dertil, og alt på højskolen var øjensynlig forladt i hastigt opbrud.

Indtrykkene var nedslående.

Nogle af bygningernes vinduer hang og dingled på ét hængsel, andre manglede helt, flere yderdøre var anbragt som dæksler over overfyldte, stinkende kloakbrønde. Toiletterne, som var beregnet til brug for ca. 100 personer, havde nu været benyttet af ca. 600 og var komplet overbelastede, delvis tilstoppede og ubrugelige.

(Fortsættes i næste nr.)

Elev- og sommermøde

afholdes søndag d. 26. maj 1968.

Alle gamle elever og venner af skolen indbydes til skolens årlige elev- og sommermøde. Fhv. forstander Møller, Hammerum, taler. De, der ønsker overnatning, bedes melde sig senest d. 21. maj. Nærmere program i næste nr.

ONSDAG D. 8. MAJ

kl. 20 taler pastor Johs. Magelund, København, forhen Haslev udv. Højskole. Alle er velkomne.

Gaver:

D. M. kr. 100,-
K. J. kr. 100,-

Tak.

Forårsholdet 1968

Andersen, Anette, Skovsgård.
— Bente Majbritt, Hillerød.
— Christa Thuesen, Øsby.
— Ellen Vibeke Dam, Haslev.
— Inger Marianne Bay, Næstved.
— Lene Bodil, Rude.
— Lisbeth Kjærgaard, Hjallerup.
— Ulla, Christiansfeld.
— Yvonne Bolvig, Bagsværd.
Andreasen, Anne-Mette, Roskilde.
Bach, Betty, Havredal.
Bertel, Meta, Frederiks.
Bertelsen, Aase, Brøndum, Skive.
Birkebak, Tove, Timring.
Bramsen, Else Margrethe, Hjarup.
Breüner, Hedvig Elisabeth, Lundum
v. Horsens.
Bundgaard, Lise, Virum.
Bækdal, Hanne, Lemvig.
Deleuran, Berit, Herning.
Eliassen, Anne Grete, Tornemark.
Finsen, Anne Kristina Holt, Oue pr.
Hobro.
Grantzau, Kirsten, Viborg.
Hansen, Anna-Lise, Simmelkjær.
— Annette Lisbeth, Hedeheusene.
Heinsen, Ruth, Bevtoft.
Heinze, Dora, Lem v. Ringkøbing.
Henriksen, Anna Marie, Løsning.
— Tove, Skagen.
Jacobsen, Ellen Solveig Hove, Ballerup.
— Hanna, Hammerum.
— Liselotte Terese, Byrum, Læsø.
— Henny Marie, Strandby.
Jensen, Birgit Skovgaard, Vandel.
— Jette, Suldrup.
Jørgensen, Ellen Birgitte, Bisserup.
Kartman, Gerda, Tåstrup.
Larsen, Kirsten Marie, Kås v. Åbybro.
— Lillian Høier, Herning.
Laubjerg, Merete, Lem v. Ringkøbing.
Lausten, Else Marie, Esbjerg.
Lorenz, Lise Bodil, Bramminge.
Madsen, Ketty Kirstine, Gravens.
Mortensen, Kirsten, Skodborg.
Munk-Nielsen, Helle, Vanløse.
Nielsen, Bente Skat, Korsør.
— Ellen Margrethe, Ulstrup.
— Hanne Kristine, Haslev.
— Ingrid, København.
— Lene Vinde, Selde.
— Lis Terp, Rødovre.
— Lisa, Herlev.
Olsen, Margot Ellinor, Gladsaxe.
— Marianne Dorthe, Ringsted.
Pedersen, Hanne Birgit, Roskilde.
— Kitty Heilskov, Greve Strand.
— Ruth Gurli, Tune.
Petersen, Anne-Marie, Holbæk.

Petersen, Gitte Vestergård, Roskilde.
Poulsen, Irmelin Alis, Ødsted, Vejle.
Rasmussen, Anne Christine, Horne,
Vendsyssel.
Schmidt, Hildegard, Havetoft, Sydslesvig.
Schultz, Elsebeth, Esbjerg.
Skov, Kirsten Merethe, Nakskov.
— Lone, Sønderborg.
Vissing, Dorthe Susanne, Slagelse.
Østergård, Tove Elisabeth, Stonby.

Kontingent

Tak til de mange, der har indbetalt kontingent for 1967/68.

En særlig tak for de mange forhøjede beløb og for de mange hilsner bag på kuponen.

Men ...

der er mange, der endnu ikke har fundet girokortet frem — gør det nu, så vi kan undgå rykkerbreve. Hvis girokortet er blevet borte, kan man få et nyt på posthuset. Kontingentet er endnu kun 10 kr. Giro nr. 8701. *B. D.*

Adresseforandringer

S 11 Judith Nielsen, Alderdomshjem-
9362 Gandrup.
20—21 Chr. Nørgård, Hovedgaden 18 A,
Lyngså, 9300 Sæby.
S 25 Petra Larsen, Hybenvej 9,
6880 Tarm.
S 32 Margrethe Knudsen, Tersløse,
4293 Dinalund.
35—36 Laurids Jensen, Dr. Alexandrines-
vej 1, 9600 Års.
52—53 Birthe Jensen (f. Rasmussen),
9351 Flauenskjold.
52—53 Kirsten Olesen (f. Borgstrøm),
Yrsavej 11, 2000 Kbh. F.
52—53 Inger Vammen (f. Søndergård),
Valsgård, 9500 Hobro.
S 53 Elly Borbye, Bjergstedvej 13,
2700 Brønshøj.
54—55 Anna Kirstine Larsen, Væverens
sidevej 3, 9000 Alborg.
S 55 Linda Christensen (f. Bengtsen),
Østergade 5, 8620 Kjellerup.
55—56 Birte Brandt (f. Eliassen), Hund-
borg, 7751 Sjerring.

- 55—56 Eva Aaen, Høegh Guldbergsgade 6, 8000 Århus C.
- S 57 Kate Schmidt (f. Andersen), Munkøbjergvej 93 A, 2770 Kastrup.
- F 59 Britta Bertelsen (f. Hansen), Tange, 8850 Bjerringbro.
- F 59 Gunhild Holmgård Petersen, V. Tim skole, 6980 Tim.
- E 59 Marie Jeppesen, Sygeplejeskolen, 7500 Holstebro.
- F 60 Kirsten Johannsen (f. Matthisen), Sallinge, 5791 Pederstrup.
- E 60 Gunhild Nygård Christensen (f. Jensen), Vestervangen 36, 8620 Kjellerup.
- E 60 Bertha M. Isaksen, Gyvelvænget 8, 7730 Hanstholm.
- F 61 Bengta Madsen, Herlufsvænge 14, 4700 Næstved.
- F 61 Ina Mogensen (f. Hansen), Burmeistergade 21, 1429 Kbh. K.
- E 61 Jytte Hansen, Diget 82, 2600 Glostrup.
- E 61 Gudrun Ravn Bek (f. Hammer), Havbakken 107, 6733 Hjerting.
- E 61 Anne Marie Jørgensen (f. Olsen), Anemonevej 14, Tulstrup, 3400 Hillerød.
- E 61 Lisbeth Pedersen (f. Lak), St. Mikkels Allé 13, 2630 Tåstrup.
- E 61 Birgit M. Sørensen, Bispebjerg Bakke 73, 2400 Kbh. NV.
- E 61 Gerda Hummelshøj, Kommune-hospitalet, 8000 Århus C.
- F 62 Astrid Nielsen (f. Clausen), Elmev-
vangen 2, Overlund, 8800 Viborg.
- F 62 Elsebeth Guldaahl Millek (f. Jensen), Alssundvej 29, 6400 Sønderborg.
- E 62 Rise Carlsen, Rensdyrvej 15, Kristrup, 8900 Randers.
- E 62 Else Marie Jensen (f. Norgil), Bakkegården, Valby, 3200 Helsingø.
- E 62 Doris Skov, H. u. H., 4690 Haslev.
- E 63 Krista Abildtrup, Møllevang 8, 7500 Holstebro.
- E 63 Birthe Pedersen, Folekær 34, Smørumnedre, 2760 Måløv.
- E 63 Annelise Strange, Lindegården, Torslunde, 2630 Tåstrup.
- F 64 Ingelise Brunsgård, Amtssyge-
huset, 6880 Tarm.
- F 64 Else Marie Davidsen, Bistrup-
vænge 2, vær. 302, 4000 Roskilde.
- F 64 Elene Fleischer (f. Knudsen), Bruunsminde, Følle, 8410 Rønde.
- F 64 Ruth Hagner, Valmuevej 39, 6880 Tarm.
- F 64 Ingrid Bech Hansen, Kommune-
hospitalet, 8000 Århus C.
- F 64 Grete Pilegård Jensen, Box 32, 2750 Ballerup.
- F 64 Ruth Schjødt Kring (f. Worm), Kirsebærvej 17, Mølholm, 7100 Vejle.
- F 64 Ingrid Vestergård Nielsen, Bernstorffsgade 96, 2900 Hellerup.
- E 64 Christa Sievers (f. Lorenzen), Ulkebøl, 6400 Sønderborg.
- E 65 Astrid Sangild Nielsen, Hedelund, 7452 Ilskov.
- E 66 Ingrid Dam, Børnehosp., Fugle-
bakken, 2000 Kbh. F.
- E 66 Elisabeth Kristensen, Central-
sygehuset, 3400 Hillerød.
- E 66 Kirsten Sommer Nielsen, Sankt
Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.
- E 66 Inge Stryhn, Birkevej 3, 4920 Søllested.

FÅREVEJLE HØJSKOLE

SYGEPLEJEHØJSKOLE

Oprettet 1907

Sygeplejehøjskole 1951

Formand:

Provst C. P. Agger, Sundby

pr. Nykøbing Fa'ster

Forstanderinde:

Annette Pade

Forstander:

Poul Jeppesen

Telefon: Fårevejle 183

Giro-nr.: 62100

Elevtelefon: Fårevejle 253

Elevforeningen:

Formand:

Købmand H. Hansen, Nygade 13,

Kalundborg

Kasserer:

Højskolelærer Bent Davidsen,

4540 Fårevejle st.

Giro-nr.: 8701

Adresseforandringer meddeles

til postvæsenet

Redaktør

Forstander Poul Jeppesen,

Fårevejle Højskole.

4540 Fårevejle st.

Tryk: Sjællands Tidende, Holbæk