



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FÅREVEJLE HØJSKOLE

SØLV- SNOREN

61. årgang

Nr. 3

Julen 1971



Jeg tror på de evige stjerner
i deres usværlige ophøjethed,
som spotter de granskende hjerner,
der pådrer at omstyrte stjernefred.

Jeg tror på den himmelske blånen,
som endeløs fylder det evige rum,
med kloderne, solen og månen,
de gæder af gæddom, der altid gør stum.

Jeg tror på det evige under:
et barn er lykkeligt født os i nat,
ved moderhertet det blunder,
vor verden blev ikke af håbet forladt.

Kai Flor.

GLÆDELIG JUL - GODT NYTÅR.

Riitta og Poul Stoltz - Jytte Larsen - Elisabeth Drim - Gerda Redner
Lene og Ove Naer - Esther og Tage Jørgensen
Johanne Mikkelsen - Grete Brøndt - Signe og Poul Jørgensen.

Fårevejle Højskoles nye forstanderpar

»Sølvsnoren«s læsere vil gerne høre noget om menneskene bag det nye forstanderpar på Fårevejle Højskole. Vil I give læserne en lille »minutbiografi«?

Det kunne gøres på mange måder, men vi har foretrukket at præsentere familien i datoer og billeder.



født d. 30.12.33
i Århus.
Realeksamen 1951.
Lærereksamen
1956 (Århus sem.).



født d. 28.5.35
i Stenvad.
1942 flyttet til
Århus.
Realeksamen 1952.
Lærereksamen
1958 (Århus sem.).

Gift 1958.
Karen 4.4.1960.
Mogens 22.2.1964.



Hvilke påvirkninger har haft betydning for jer i jeres opvækst?

Det er med en vis angst, vi sætter os til at besvare dette spørgsmål, fordi vi begge fornemmer, at dette drejer sig, ud

over hjem og familie, om mødet med en række personer og institutioner, som alle har bidraget til det, der i dag er os. Når vi da alligevel skal nævne nogle påvirkninger, må det først og fremmest blive vore hjem, hvor vi begge har mødt alt det gode, som et hjem kan give. Vi fik lov at deltage i et rigt ungdomsliv, og da vi skulle have vor uddannelse, bakkede hjemmene, som noget selvfølgelig, op, og hjalp os igennem, trods økonomiske afsavn, som måtte lides. Altid interesserede de sig for, hvad vi foretog os, ja de lempede os stille og naturligt ind i de kredse, der arbejdede på hjemmets linie – kirken og de kristelige ungdomsorganisationer.

Det blev FDF og KFUK spejderne, der fyldte fritiden, og arbejdsopgaverne som patruljeførere, der førte os frem til vort uddannelsesønske, lærer.

Inden vi går videre her, lad os da sige, at vi har haft den lykke atter og atter at blive placeret i opgaver, der krævede alt det, vi kunne yde, plus lidt til. Denne evige udfordring af evner og kræfter førte os i forbindelse med en række voksne ledere, der gennem deres støtte og medarbejderskab formede og dannede os på en sådan måde, at det kristne fællesskab blev noget naturligt, ja altafgørende i vor hverdag.

Hvad betød tiden på Århus Seminarium for jer?

På baggrund af den intensive aktivitetsperiode kunne studietiden med dens megen læsning og arbejdet for sig selv og på sig selv let komme til at virke uninspirerende. Da vi yderligere begge havde vort hjem og vore kammerater i Århus, så blev seminarietiden vel ikke det brud, den kunne være blevet, men snarere en videreudvikling i det stille.

Dog – en række personligheder, som vi lærte at sætte pris på, formede os i disse år, fagligt såvel som menneskeligt, og vi modnedes til den opgave, vi stilede imod.

Hvor har I haft jeres virke?

Ideerne og teorierne skulle nu prøves i praksis, og første ansættelse blev på Odder kommuneskole, der med sine 800 elever og 35 lærere hurtigt viste os, at i så stor en skoleenhed drukner den enkelte elev let i massen. Svaret måtte da blive, at en centralskole med ca. 150 elever skulle prøves, og valget faldt da på Nørre Herreds Fællesskole, Voldby (Djurs). Dette var bedre, men vi var stadig funktionærer, der arbejdede fra 8-14.

Så vovede vi springet til den lille skole, hvor vore idealer og ideer om fællesskab måtte kunne realiseres. Bølling skole, ved Skjern, blev da rammen om et skoleliv, hvor vi følte os hjemme, et skoleliv, hvor fællesskabet, lærere, elever og forældre virkede fremmende på såvel undervisning som samvær. Det blev rige skoleår, rige menneskeligt udviklende år, lillesamfundets krav om ansvar for hinanden, om engagement i problemerne, ledte tankerne tilbage til ungdomsoplevelsen af det kristelige fællesskab, og til dets betydning for os selv.

Drømmen blev virkelighed – men drømmen blev også kort. Takket være en udvikling, der medførte, at lilleskolens tid var forbi, at centralskolen lurede om hjørnet, måtte vi på ny tænke over fremtiden.

Hvad førte jer ind i højskolen?

I Bølling havde vi flere gange lejlighed til at møde forstander Frits Jakobsen fra Børkop Højskole, og gennem samtaler med ham om hans skole, opdagede vi et skolemiljø, som lå snublende nær dens skoleform, vi holdt af. Pædagogisk arbejdede jeg som distriktsleder i FDF vestjysk distrikt meget med lederuddannelse, altså en slags voksen-

undervisning og dette sammenholdt med, at vort hjem i disse år til stadighed var fyldt op med unge mellem 14 og 20, betød, at mange af vore tanker kredsede om de unges verden, og hvad vi kunne yde ind i den. Derfor var det helt naturligt for os, da stillingen på Børkop Højskole blev opslået med den rigtige fagrække, fysik og kemi, at vi søgte den.

Fritidsinteresser?

Hvor skal vi begynde, og hvor skal vi ende i opremsningen af alle de ting, vi interesserer os for? Skal vi gennemgå hele hylden med projekter, vi har lyst til at arbejde med, men som vi af tidsnød har ladet ligge stille? Nej – lad os standse ved det, der virkelig har taget vor tid, FDF og ungdomsarbejdet. Begge steder har vi arbejdet i det praktiske og er stille gledet over i det planlæggende og administrative. Vi har igen oplevet dette, at opgaverne, udfordringerne formede os, udviklede os, og tvangen til nytænkning holdt sindet åbent for påvirkning. Vi har ikke kunnet undgå at mærke, at arbejdet bærer lønnen i sig selv, at vort liv er blevet meningsfyldt og velsignet gennem dette arbejde, og det er da også på den baggrund, vi har turdet sige ja til forstanderposten på Fårevejle Højskole og senere Odsherreds Efterskole.

En ny ting, vi i de sidste år er blevet optaget af, er Y's mens bevægelsen, hvor fællesskab er det primære ord, et fællesskab, som skaber fælles handling ind i tidens problemstillinger. Det bliver sikkert her, til tjeneste for ungdommen, vi vil være at finde i den fritid, der bliver til overs, når skolen er passet. Ellers går hverdagen med de samme små puslerier, en familie kan være optaget af, og interesserne bøjes da af mod hinanden, så også familiefællesskabet bliver noget centralt. Her kan nævnes en række håndarbejdsprægede hobbies som: syning, sløjd, formning, reparation af cykler



Gitte Bangsbo, Rønne



Lena Bauerfeind, Brygnsbjerg



Elise Boserup, Sårhøj



Kirsten Brunbjerg, Roskilde



Ellen Brøndum, Fenslev Ålborg



Ruth Stach Petersen



Poul Stach Petersen



Johanne Mikkelsen



Sigrid Jeppesen



Poul Jeppesen



Nina Hansen, Fr. Ammirichup



Ane Henriksen, Rønne



Lene Husum, Vejle



Fårevejle Højskole



Elin Høgger, Bredåz



Alice Jensen, Skagen



Hanne Jensen, Tikøb



Lise Helweg, Roskilde



Kirsten Film Jørgensen, Krønne Sjælland



Søren Film Jørgensen



Marianne Lyskjær, Sørvad



Margrethe Mølbjerg, Lem



Alice Frelzskov, Møller, Sjælland



Anita Nielsen, Aalborg



Boaz Raun Nielsen, Århus



Yngve Ramlov, Øster, Vind



Ane Ising Rasmussen, Søborg



Niels Axel Rasmussen, København



Marianne Rodam, Hvidebæ



Morten Schmiel, Høvelte



Charlotte Skjold



Ove Noer



Susanne Lund Hansen



Grethe Johansen



Jytte Hildegaard



Kristianne



skole 1971. Efterår



legetøj m.m. - altid i aktivitet kunne det vel kaldes. Endelig nyder familien en gang om året at pakke »Bussen« og stikke mod syd til ferie, oplevelser og indlevn i andre menneskers problemer og liv. Endvidere går en stor del af fritiden med samtaler med gamle og unge, til gensidig fornøjelse og udbytte, og her er et sted, hvor vi meget gerne investerer endnu mere tid og endnu flere kræfter.

Hvilke tanker gør I jer om fremtidsgerningen på Odsherreds Efterskole?

Hvad angår arbejdsformer, undervisningsplaner, husorden m.m., henviser vi til vedlagte brochure, mens vi her vil prøve at uddybe vore tanker om skolelivet lidt mere.

Vor målsætning har det som et stykke papir, der som bekendt består af 2 sider, der ikke kan adskilles. På den ene side vil vi gerne lave en fornuftig, solid og pædagogisk undervisning, og på den anden side vil vi gerne konfrontere eleverne med Jesus Kristus og hans evangelium. Disse to ting skulle gerne gå op i en højere enhed, som vi kalder et kristent fællesskab bygget på det dobbelte kærlighedsbud og evangeliets tale om tilgivelse.

Om dette lykkes for os, afhænger helt og fuldt af Guds velsignelse, og den kan

der bedes om, så derfor vil skolens hverdag, som noget selvfølgelig, blive rammet ind af morgensang og aftenbøn. Hvor der derimellem er muligheder for takkesalmer, arbejden med evangeliet, samtaler og forkyndelse, er vi altid parat til at udnytte øjeblikket. Det vil kræve hjælp, hvis et sådant skoleliv skal leves, og den bedste hjælp, vi kan få fra forældre og venner af skolen, er forbøn, og den regner vi med og har taget med ind i vor planlægning.

Det er med optimisme, vi går ind i opgaven, forberedt på, at skuffelser ikke kan undgås, men med vished om, at deri består kærligheden, ikke at vi elskede Ham, men at Han elskede os, og at Han vil være med os alle dage, ind til verdens ende.

Så lad os da i Guds navn gå i gang - smøge ærmerne op og stole på hans nåde og hjælp, så skal opgaven lykkes.

P.J.

P.S. Må vi benytte lejligheden til at ønske kendte, såvel som ukendte venner en glædelig og velsignet jul, og dertil tilføje vort ønske om, at I vil overføre jeres venskab til skolen til også at gælde os. Der er altid en åben dør, når I kommer forbi, benyt den venligst til at komme ind og hilse.

Inge og Jørgen Mikkelsen.

F. H. NYT

Den 1. november 1971 var det 20 år siden, Fårevejle Højskole blev sygeplejehøjskole. »Mikkelt« er den eneste, der har været tilknyttet skolen gennem alle 20 år, og vi benyttede naturligvis lejligheden til at hylde og takke hende. Det skete ved en festmiddag sammen med elever og medarbejdere.

Vi har haft et festligt besøg af Ubbe-

rup Højskole. B-holdet opførte »Genboerne«, og da vi ved samme lejlighed havde høstfest, var foredragssalen forvandlet til ukendelighed med smukt pyntede høstborde. Ubberup Højskole ophører med dette hold med at være sygeplejehøjskole, og dermed er det slut med de gensidige besøg, som har været til stor glæde. Skolen fortsætter som almindelig højskole, men undervisningen er lagt til rette med særligt henblik på elever, der senere kunne tænke sig en sygeplejeuddannelse. Vi takker for godt

nabo- og fællesskab og ønsker held og lykke under de nye forhold.

Ved efterårets offentlige møder har vi haft den glæde at høre forstander Frits Jacobsen, Børkop, tale om Martin A. Hansens »Jonathans rejse«. – Tidligere missionær, læge Hanne Buch, Kalundborg, fortalte ved novembermødet om sin gerning i Tanzania. – Ved adventsmødet sidste år havde vi den store oplevelse at høre forfatteren, sognepræst Erik Rostbøll. Successen blev gentaget ved adventsmødet i år. Erik Rostbølls emne var: »Livet – det digtede og det levede«, og det blev en god indgang til adventstiden. – Eleverne og gæsterne samlede ind til flygtningehjælpen i Pakistan, og der indkom 844 kr., som blev ligeligt delt mellem Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp.

Også forældredagen d. 7. nov. forløb på bedste måde med god tilslutning, orientering om sygeplejeuddannelsen, lysbilleder fra skolelivet, gymnastiktime og med A-holdets opførelse af et lystspil, skrevet af P. Tolderlund Hansen.

Besøget i Det kgl. Teater gjaldt denne gang Holbergs: »Den vægelsindede« og en ballet.

Ved bestyrelsesmødet torsdag d. 11. november blev de mange problemer vedrørende overgangen fra højskole til efterskole indgående drøftet. Det drejer sig bl. a. om:

1. Bygning af ny forstanderbolig.
2. Omdannelse af nuværende forstanderbolig til undervisningslokaler – specielt skolekøkken.
3. Ombygning af udhuset til »Portgård«, så der kan undervises i motorlære, metal- og træsløjd.
4. Anlæg af sportspladser – herunder dræning og planering.
5. Finansiering af ovennævnte planer.
6. Ansættelse af lærerpersonale fra 1. august 1972.
7. Samtale med vordende elever og deres forældre.

Det stod ret hurtigt klart, at det ikke ville være let for den kommende forstander at løse disse opgaver samtidig med, at han var lærer på Børkop Højskole. Jeg foreslog derfor, at forstanderskiftet blev fremskyndet til 1. februar 1972. Dette er nu godtaget af Inge og Jørgen Mikkelsen, bestyrelsen og undervisningsministeriet, og det nye forstanderpar skal således tage sig af det sidste hold sygeplejeelever og samtidigt foretage det fornødne, for at efterskolen kan få en god start. Det ønsker vi dem lykke og velsignelse til.

Da det således er det sidste nummer af »Sølvsnoren«, jeg får med at gøre, ligger det os stærkt på sinde at få sagt en hjertelig tak til de forskellige, som vi gennem vor gerning har været i forbindelse med:

1. Bestyrelsen, med provst Agger i spidsen, som for syv år siden ansatte os, og som altid har vist os tillid og givet os meget frie hænder.
2. Medarbejderne i lærerstaben, gartneriet og køkkenet. Der har været dage, hvor arbejdet var let, fordi alle havde sind, kræfter, vilje og evne til at gå ind under de givne forhold, og der har været dage, hvor disse ting ikke slog til. Til et rigt skoleliv hører både glæder og skuffelser, sejre og nederlag. Tilbage bliver en tak til Gud og mennesker for syv rige år.
3. Eleverne – ca. 1000 – tænker vi på med uendelig glæde og taknemmelighed!
4. Elevforeningen og alle gamle elever og skolens venner, som så trofast følger skolens arbejde med interesse og forbøn. Tak for opmuntring og inspiration.
5. De mange handlende og håndværkere siger vi tak for godt samarbejde.
6. Arbejdet på en højskole giver ikke ret mange muligheder for at deltage i sognets eller egnens arbejde. Dog har det været en særdeles stor glæde og opmuntring at være med i KFUM

og K arbejdet i Holbæk-kredsen, og det arbejde, der gøres ud fra Havnsø-lejren.

Fra midten af januar vender vi tilbage til et arbejde i folkeskolen og skal bo Nørrevang 1, 7620 Lemvig, hvor vi har købt hus.

Vi ønsker alle »Sølvsnoren«s læsere en glædelig og velsignet jul og et godt nytår med ordene:

»Kom, du ærens konge! kom,
hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jag kun dig vil høre til.«

Kærlig hilsen
Sigrid og Poul Jeppesen.

1921 50 år 1971

Maple Creek Sask, oktober 27. 71.

TIL FÅREVEJLE HØJSKOLE

Jeg synes, at jeg vil fejre »dagen« ved at sende et lille brev til skolen og lade den vide, at det er 50 år siden, den 3. nov. 71, jeg kom på skolen som elev.

Det var dengang forstander Julin og lærer Blomgren, som begge ikke er mere, men jeg ser genkendende på det lille billede, som forstander Robert Hansen gav mig, da jeg besøgte skolen som 58. Jeg husker, at værelset, jeg boede på, hed »Koldinghus«. Har jeg i årene derefter glemt meget, så har jeg ikke glemt den gamle skole med alle dens minder.

Det var første søndag i februar 22 jeg gik til kirken på bakken og der gav mit unge hjerte til den Gud, som aldrig svigtede mig, og det var det bedste, jeg kunne gøre.

Måske til somren 72 kommer jeg et smut, vel for sidste gang, til Danmark og vil forsøge at besøge skolen, om jeg da er velkommen?

Jeg gik på Stenhus også og vil bruge samme lejlighed til at besøge skolen.

Jeg hører meget dårlige rygter om forholdene i Danmark, og vi kan kun bede

om Guds hjælp, det er frygteligt. Ja, vi herovre går ikke ram forbi, det er galt over hele verden, og jeg tror af ganske hjerte, at Jesus kommer meget snart, og derfor skrev jeg over »Rundetårn« »be prepaid to meet the Lord«.

Og så modtag de venligste hilsener fra en gl. Fårevejle-elev, Deres

Mogens W. Friis.

NB!

Fårevejle Sygeplejehøjskole modtager sit sidste elevhold d. 1. februar 1972. Indmeldelse kan endnu nås!

Lærerstaben er:

Inge og Jørgen Mikkelsen, forstanderpar
Grete Brundt, forstanderinde

Johanne Mikkelsen, højskolelærerinde

Gerda Radmer Jensen, sygeplejelærerinde

Poul Sloth Petersen, højskolelærer,
cand. agro.

Jytte Larsen, gymnastiklærerinde.

Program sendes gerne.

Telefon (03) 45 31 83.

Giro 8701

Kontingent til elevforeningen bedes betalt på medfølgende girokort. - Kr. 15,00.

FÅREVEJLE HØJSKOLE

SYGEPLEJEHØJSKOLE

Oprettet 1907

Sygeplejehøjskole 1951

Adresseforandringer meddeles til postvæsenet

Redaktør:

Forstander Poul Jeppesen,

Fårevejle Højskole,

4540 Fårevejle st.

Tryk: Sjællands Tidende, Holbæk
