



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HERNING
GYMNASIUM



1923—1948

HERNING GYMNASIUM



1923-1948

UDGIVET I ANLEDNING AF
GYMNASIETS 25 AARS JUBILÆUM
14. AUGUST 1948

Indhold.

Borgmester P. Munk-Poulsen: Forord	7
Rektor C. L. Christensen: Flid, Fromhed, Fremgang	9
Rektor V. S. Lauritsen: Min Rektortid 1923-1932	27
Rektor C. L. Christensen: Tiden 1932-1948	33
Provst Chr. L. Smidt: Min Formandstid i Skolekommissionen 1922-1946	48
Lektor, dr. phil. K. F. Plesner: Frodige Arbejdsaar	51
Lærer A. Andersen: Idrætten	54
Landsretssagfører Henry Pedersen: Det første Hold	57
Adjunkt Victor Vestergaard: Vi voksed' sammen op	61
Sekretær Vibeke Steinicke Sørensen: De svandt, de svandt --	64
Lærerkollegiet 1923-1948	69
Statistik	72
Studenterne 1926-1948	74
Studenterne 1926-1948, i alfabetisk Orden	92

Forord.

25 AAR er ingen lang Tid set bagfra. Det vil Gymnasiets ældste Hold sikkert bifalde. De sidste Dimittender vil antagelig synes, det er en meget gammel Skole, der har bestaaet i 25 Aar.

Af Ydre er Skolen heller ikke ungdommelig. Det er gaaet den som os andre i Krigs- og Restriktionstiden, at det har været umuligt at skaffe nyt Tøj. Men ogsaa i smaa Kaar kan Kammeratskabet trives, og dette Festskrift vil sikkert kalde mange gode Minder frem hos tidligere Elever.

Forhaabentlig faar Herning i en nær Fremtid Lov til at bygge den for længst projekterede nye Gymnasiebygning, saa de ydre Rammer bliver, som de skal være.

Skolens Vækst har dog ikke været hæmmet. Det er en stor Udvikling, der er sket i de 25 Aar fra en spød Begyndelse til et af Landets største Gymnasier.

Mit Ønske for Herning Gymnasium skal være, at Skolen i Fremtiden maa faa Held til at præge de unge, saa de ikke alene bliver »lysvaagne for alt stort og skønt heneden«, men at de ogsaa maa blive »med de dybe Længsler velbekendt, kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden«.

Til Lykke med de 25 Aar!

MUNK-POULSEN

Formand for Skolekommissionen.

Flid, Fromhed, Fremgang.

Af Rektor C. L. Christensen.

HERNING er en ung By, en ren Opkomling blandt Landets ærværdige gamle Købstæder med Privilegier fra den fjerne Middelalder. Først i 1913 fik den sit Købstadprivilegium og bærer endnu Præg af at være i den Pubertetsalder, som ikke udmærker sig ved nogen særlig Skønhed; den altfor hurtige Vækst har gjort Skikkelsen ranglet og klodset; Disharmoni præger hele Fremtoningen. Som en grim Ælling vil den fremmede finde Byen, naar han ser den første Gang. Husene er hverken kønne eller monumentale; det barske Klima holder Havernes Vækster nede, og den rastløse Travlhed hos Beboerne giver dem ikke Tid til – som Fynboerne – at pusle i Hus og Have, og det kan Huset og Haven nu godt lide og giver et smukt Smil tilbage. (I Byen boede engang en Apoteker, der kom fra det smilende Fyns Land; det saas paa hans Have). Men som den grimme Ælling voksede sig stor og smuk og blev til en Svane, vil ogsaa Herning gro ud af Lømmelalderen og vokse sig kønnere med Tiden. Væksten er der i hvert Fald. Omkring 1888 havde den 2000 Indbyggere; da den blev Købstad i 1913 var der 6-7000, og nu nærmer Tallet sig stærkt 20.000. Det er vist kun Esbjerg, der kan siges at have haft en lignende Vækst i sine unge Dage. Mange Omstændigheder har vel medvirket hertil; men to maa vist særlig fremhæves. For det første har Byen en enestaaende god Beliggenhed. Som en Edderkop ligger den midt i sit Spind, og Vævet er stort; der er langt til de nærmeste Købstæder: Ringkøbing, Holstebro, Silkeborg og Vejle, og efterhaanden er der kommet gode Forbindelser til alle Sider, baade Jernbaner (5) og Veje, og Byen har for nylig købt Grund til en Flyveplads. Men Beliggenheden maa udnyttes, og man maa vist sige, at den er blevet udnyttet og bliver udnyttet godt. Befolkningen er ualmindelig vaagen og virksom. Jydens sagnom-

spundne medfødte Forretningssans har her skabt et Skoleeksempel. De gamle Uldkræmmeres Børnebørn er nu Storfabrikanter, og en stor Del af den Underbeklædning, der købes i Stormagasinerne i København og andre Storstæder, er spunden paa Fabrikerne i Herning, Hammerum og Ikast. Handelsstanden og Haandværkerstanden har fulgt Tempoet og er fuldt paa Højde med Kolleger i andre Byer. Særlig meget gøres for at dygtiggøre de unge i Fagene.

Man vil forstaa, at Herningenserne er virksomme og driftige Folk, der gerne søger saa gode Fortjenester som vel muligt for dem selv og deres By; men det har ikke været Pengestræb altsammen. Aandeligt Røre har altid hersket blandt Befolkningen. I Slutningen af forrige Aarhundrede skabtes en stærk Indre Missions Bevægelse i Byen af Provst Gabriel Koch, den senere Ribebiskop, og den udbyggedes af Provst Gøtzsche, senere Biskop i Viborg, og er stadig en stærk aandelig Kraft i Befolkningen sammen med en grundtvigsk Bevægelse, der har samlet sig i en Valgmeneighed, hvis stærke Mand var nu afdøde Pastor Enevold Terkelsen. I vore Dage samles mange Mennesker til de aarlige Missionsmøder og grundtvigske Vennemøder, og der er næppe nogen By i Danmark, der er saa stærkt præget af disse aandelige Foreteelser som netop Herning. Foruden en vaagen og modtagelig Befolkning har Byen nydt godt af at have haft store Førere. Sammen med de allerede nævnte maa omtales Thomas Nielsen, der har gjort mere end nogen anden for Byen i dens Opvækst. Han var Lærer i Birk, en Landsby lidt Øst for Byen, men kom hurtigt ind i Politik, blev valgt til Folketingsmand for Vejle Amts 4. Kreds og senere til Landstingsmand for den sydvestlige Del af Vestjylland dvs. Ribe og Ringkøbing Amter. Han grundlagde »Herning Folkeblad«, først som en Aflægger af »Vejle Amts Folkeblad«, senere som et selvstændigt Blad, der fik eget Trykkeri i Byen. Han har været en realistisk Natur, om hvem Christen Berg skal have sagt »at han ikke gav et Æble bort uden at være sikker paa at faa en Pære i Stedet«, men ogsaa i Besiddelse af en god Del Idealisme, saa han forstod at vurdere Oplysning og dens Betydning. Derfor blev det ham, der fik oprettet den første Realskole i Herning i 1877. Begyndelsen var beskeden. Aktiekapitalen var 11.000 Kr., og Skolen havde 3 toaarige Drengeklasse og 1 Pige-

klasse. Man havde tænkt sig, at Skolen skulde virke som en Oplandskole, dels fordi Børneantallet i Byen dengang var for lille til at kunne bære Skolen, dels fordi »der er 5 Mil til nærmeste Købstad og kun een Realskole i hele Ringkøbing Amt, nemlig Lemvig, hvilken ligger alt for afsides til, at den kan benyttes af denne Egns Befolkning«. (Efterretninger om Herning private Realskole for Aarene 1877-1902 ved Skolens Bestyrer Johs. Kiilerich). Formaalet ses af en Annonce i Herning Folkeblad for Tirsdag 10. Juli 1877:

HERNING REALSKOLE.

I Slutningen af August aabnes den nye Realskole i Herning, hvortil Undertegnede er antaget som Førstelærer.

Der modtages Dreng og Piger fra 7-15 Aars Alderen, og de kunne forblive paa Skolen indtil deres 16de Aar.

Undervisningsfagene ere: Religion, Dansk, Engelsk, Tysk, Fædrelandshistorie, Verdenshistorie, Jordbeskrivelse, Naturhistorie, Naturlære, praktisk Regning, Geometri, Arithmetik, Skrivning, Tegning, Sang, Gymnastik og for Pigernes Vedkommende Haandgering.

Betalingen er: 1. Klasse 3 Kr. mdl.

2. Klasse 5 Kr. mdl.

3. Klasse 6 Kr. mdl.

Bolig, Kost og Vask kan faas paa Skolen for en aarlig Betaling af 250 Kr., det bemærkes, at Skolen fører Tilsyn med de Børn, der har Ophold paa Skolen. En halv Sengs Klæder maa medbringes.

Indmeldelse sker enten til Folketingsmand Th. Nielsen eller Privatlærer Petersen i Herning.

Viborg, 5. Juli 1877.

LAAGE,
Førstelærer.

Skolen var altsaa tænkt som en delvis Kostskole, og selv om Pladsen, set med vore Øjne, har været trang og de daglige Levevilkaar for Eleverne beskedne (»En halv Sengs Klæder« fortæller os, at Eleverne maatte dele Seng, hvad de nok heller ikke var uvante med hjemmefra), fik Skolen en Del Elever, endog ret langvejs fra, foruden selvfølgelig de Elever

fra Byen, der søgte en højere Undervisning. I det første Styrelsesmøde fremlagdes Budgettet for det første Skoleaar, der viste en Indtægt paa 2972 Kr. og en Udgift paa 3510 Kr. Takket være Th. Niensens politiske Indflydelse kunde man straks notere et Statstilskud paa 1000 Kr. Man havde sluttet en Overenskomst med Rind-Herning Sogneraad, hvorefter man forpligtede sig til »at optage Børn fra Herning By i en Alder af 7 og 9 Aar og i et Antal af indtil 30 og give dem 3 Timers daglig Undervisning imod derfor at erholde en Godtgørelse af 600 Kr. aarlig«. Skolen, som Th. Nielsen havde opført en Bygning til i Østergade, indviedes 3. September 1877 og havde allerede efter eet Aars Forløb et Elevtal paa 70. Ganske vist skyldes det, at den delvis maatte erstatte en Kommuneskole, da Herning dengang endnu ikke var naaet til at have nogen kommunal Skole for selve Byen.

Skolen fik hurtigt et godt Omdømme, hvilket vel væsentlig maa tilskrives det gode Elevmateriale, eftersom Ledelsen og Lærerne skiftede ret hurtigt. Bortset fra Oprettelsen og det økonomiske Tilsyn har den stærkt optagne Th. Nielsen næppe haft meget med Skolens daglige Dont at gøre; men han stod som den egentlige Ejer i 6 Aar, indtil han i 1883 overdrog Skolen med dertil hørende Skolemateriel, men ikke selve Bygningen, der allerede havde vist sig for lille til det stærkt stigende Elevantal, til dens daværende Førstelærer Hans Møller, som fik opført en ny Skolebygning ved Torvet, lige midt i Byen. Denne Bygning indviedes den 23. August 1883. Statstilskuddet var naaet op til 2000 Kr., og Skolen havde ombyttet sin Ret til at afholde Realafgangseksamen af lavere Grad (den saakaldte »lille Præliminæreksamen«) med Ret til af afholde den lige oprettede almindelige Forberedelseseksamen. I 7 Aar stod Hans Møller som Skolens Ejer og Bestyrer. Man havde endnu ikke vovet at indføre Fællesundervisning for Drengene og Piger i de øverste Klasser, og en Tid var Pigeafdelingen udskilt, idet der oprettedes et saa godt som selvstændigt Pigeinstitut med en selvstændig Leder paa Fønnesbækvej. Men 1. August 1890 overdroges Realskolen til Hans Møllers Svoger, Realskolebestyrer Johannes Kiilerich, for en Købesum af 34.000 Kr., og nu besluttedes det at indføre Fællesundervisning i alle Skolens Klasser. I Aarene forud havde Elevtallet været svigtende, fordi Byen fik sin egen kommu-

nale Skole, der løste Opgaven med at tage sig af de mindre Børn, og samtidig svandt de udenbys Elevers Tal ind, ved at der oprettedes Realskoler rundt omkring. En Ændring indtraadte fra 1890, hvilket maa skyldes Indførelsen af Fællesundervisning og at der lagdes mere Vægt paa Underklasserne, hvorved Skolen fik en større Tilgang af Børn fra Byen. Skolen var saaledes vendt tilbage til sin oprindelige Bestemmelse, i første Række at være en Skole for By og nærmere Omegn, der bød sine Elever en fyldigere Undervisning end den, Kommuneskolerne i Følge deres Bestemmelse kunde byde, og som altsaa tillige kunde føre de Elever, der egnede sig dertil, frem til Præliminæreksamen.

Ved Udsendelsen af Efterretninger om Skolen for Aarene 1877-1902 (25 Aars Jubilæet) formulerede Johs. Kiilerich Skolens Program paa denne smukke Maade:

»Skolens Ønske er at være en fri Skole, der paa fri Maade søger at bibringe sine Elever virkelige Kundskaber, men søger at bibringe dem Kundskaberne paa en saadan Maade, at deres Sanser udvikles til at lægge Mærke til, hvad der sker omkring dem, deres Sjæl dannes til at modtage og bevare Indtrykkene, og tillige til baade mundtligt og skriftligt at meddele dem til andre. Med andre Ord: Skolens Maal er at danne vaagne Mennesker«.

Herning Kommune havde imidlertid faaet sin egen kommunale Skole, ordnet efter Købstadforhold, men saa sig ikke i Stand til at give Elever, der egnede sig for og søgte højere boglig Uddannelse, den nødvendige Undervisning. Det Spørgsmaal havde den private Realskole hidtil taget sig af, og saavidt man kan se løst det godt. Men Byen voksede, og der meldte sig et naturligt Krav til Byen om at tage Opgaven paa sig. Man tog derfor Sagen op til Behandling ved Overlærer Christensens Død i 1907, og Sogneraadet nedsatte et Udvalg, bestaaende af Fotograf Jørgensen, Læge Krog og Købmand Chr. Yde til at indhente Oplysninger om de økonomiske Følger ved Oprettelsen af en kommunal Mellemskole, samt til at fremkomme med en Indstilling vedrørende nævnte Sag. I sin Indstilling yder Udvalget den private Realskole al mulig Anerkendelse for den Maade, hvorpaa den har røgtet sin Opgave, at meddele en højere Undervisning, og anfører, at man ogsaa har været inde paa den

Tanke, at man ved en yderligere Forhøjelse af Tilskuddet til Realskolen og den dermed forøgede Adgang til Fripladser, samt ved en Udvidelse af Undervisningen i Folkeskolen, kunde skabe en Skoleordning, der svarede til og var paa Højde med Tidens Krav. Naar man imidlertid ikke blev staaende herved, men foreslog Oprettelsen af en kommunal Mellemskole med tilhørende Realklasse »har dette sin Grund i, at vi formene, at en større Del af Kommunens Beboere først herved ser Tidens og Billighedens Krav opfyldte, samt ogsaa fordi man mener, at den private Skole ved den førnævnte Ordning vil faa større Vækst, end de nuværende Forhold tillader; men endvidere fordi vi ganske i Almindelighed finder det tiltalende, at Folkeskolen i saa udstrakt Grad som muligt samler Børnene fra alle Samfundsklasser, hvilket vi mene Oprettelsen af en kommunal Mellemskole vil bidrage til«.

Forslaget gik derfor ud paa, at Kommunen købte den private Realskole for en Sum af 40.000 Kr. og ansatte Bestyrer og Lærere som kommunale Lærere. Sogneraadet fulgte Forslaget, og man lod Arkitekt Gulleu udarbejde en Plan til Udvidelse af Bygningen paa Torvet, men opgav den og flyttede Skolen om i Bethaniagade i den nuværende Mellemskolebygning, hvor Missionshuset »Bethania« havde ligget, før det blev flyttet til sin nuværende Plads over for Kirken. (Deraf endnu Gadenavnet »Bethaniagade«). Udvalget sluttede meget optimistisk sin Beretning og Indstilling saaledes: »Vedtages dette Forslag, har Herning en Skoleordning, bestaaende af Grundskole, Folkeskole og Mellemskole med Realklasse, et Skolevæsen, der, som anført, staar paa Højde med de bedste kommunale Skoler i Købstæderne, og som man tør formode for lange Tider vil vise sig at være fyldestgørende«.

Gymnasiets Oprettelse.

Det skulde imidlertid vise sig, at Begrebet »for lange Tider« er meget elastisk. Netop i de følgende Aar kom Byen ud for en voldsom Udvikling og Vækst, og snart trængte Spørgsmaalet om et Gymnasium sig paa. Efter den ny Almenskolelov af 1903 dimitteredes det første Hold Studenter af de nye Retninger, den nysproglige og den matematiske-naturviden-

skabelige, i 1910, og man begyndte at syle med Tanken om at oprette et Gymnasium eller Artiumskursus her i Byen kort efter. Man drøftede Sagen i Missionskredse, og man havde vistnok oprindeligt tænkt sig en ren missionsledet og missionspræget Skole som den, der var oprettet i Haslev. Man arbejdede med Sagen Mand og Mand imellem, men naaede intet Resultat, hvorfor Byraadet 8. Maj 1917 modtog følgende Skrivelse:

»Som det maaske vil være Byraadet bekendt, har der i længere Tid været talt om Muligheden af at faa oprettet et Gymnasium eller Artiumskursus i Herning, og en Kreds af Interesserede har i den Anledning haft et Udvalg nedsat, som har arbejdet for Sagen.

Man tillader sig herved at oplyse for det ærede Byraad, at dette Udvalg nu har valgt at opgive at søge Tanken realiseret ad privat Vej; men da Sagen har den største Betydning for vor By og Egn, tillader man sig herved ærbødigst paa den nævnte Kreds' Vegne at opfordre Byraadet til at tage Sagen i sin Haand og søge et Gymnasium oprettet med den nuværende kommunale Mellemskole som Udgangspunkt«.

Ærbødigst

S. P. PEDERSEN RIIS
Murermester

VILHELM DALGAARD
Købmand

EDVIN BJØRN
cand. pharm.

Allerede i sit Møde den 30. Maj nedsatte Byraadet et Udvalg til at arbejde med Sagen. Udvalget kom til at bestaa af Borgmester Yde, Lærer Adserballe, Direktør J. C. Nielsen, Lærerinde, Frk. M. Laursen og Sygekassekasserer M. Rasmussen.

Udvalget holdt sit første Møde 7. Juni, hvor man, efter at Sagen i al Almindelighed var drøftet, vedtog at gøre følgende Punkter til Genstand for Udvalgets Undersøgelser:

1. Hvilke Forandringer vil Oprettelsen af et kommunalt Gymnasium medføre i den nuværende Skoleordning?
2. Hvilken Retning bør foretrækkes?
3. Hvilke Udgifter vil Oprettelsen af et Gymnasium medføre for Kommunen

samt at tilskrive Undervisningsinspektør Rønning for at høre hans Mening om Spørgsmaalet.

Den 16. Juni sendtes Brev til Undervisningsinspektøren, hvori forespurgtes om Tilraadigheden i at oprette et kommunalt Gymnasium og om, hvilken Ordning maatte anses for den heldigste og lettest gennemførlige. Samtidig oplystes om, at Udvalget havde tænkt sig følgende Ordning:

1. Det eventuelle kommunale Gymnasium oprettes med den nuværende Mellemskole som Udgangspunkt.
2. Der oprettes en 3-aarig betalende Realafdeling, hvortil Elever fra Folkeskolen i 13 Aars Alderen kan overføres.
3. Kommunens Skoleordning skulde derefter blive saaledes:
 - a. Gymnasium og Mellemskole med særligt Lærerpersonele og under Ledelse af en Rektor.
 - b. Herning kommunale Skole, der bestaar af Folkeskolen og en Realafdeling. Der ansættes en Overlærer ved Folkeskolen og en Overlærer ved Realafdelingen. Overlæreren ved Folkeskolen er Skoleinspektør ved Herning kommunale Skole.

Undervisningsinspektørens Svar kom 19. Juni. Hans almindelige Udtalelser er karakteristiske og skal derfor citeres:

»Mit personlige Standpunkt med Hensyn til det omhandlede Spørgsmaal er det, at jeg altid fraraader Oprettelse af nye Gymnasier. Der er jo Overproduktion af Studenter, og lokale Gymnasier lokker altid en Del ud paa den studerende Vej, som hellere skulde være gaaet ud i det praktiske Liv. Men, indvender man, det er jo godt, at de som til sidst gaar ud i dette – fordi de ikke kan komme frem ad Embedsvejen – har en fyldig Skoleuddannelse. Dertil maa svares, mener jeg, at det er tvivlsomt, om den saaledes vundne større boglige Viden har en saadan Værdi, at den svarer til de ikke ringe økonomiske Ofre, Samfundet i den Anledning har bragt. Der er i vore Dage saa rig Lejlighed for de unge til Videreuddannelse efter Skoletiden, at de ikke behøver i Løbet af denne at have slugt al Visdom. De nuværende økonomiske Forhold, under hvilke en Kakkelovnsrenser uden Vanskelighed kan opnaa en større aarlig Indtægt – uden nogen Uddannelse – end en Lærer – med en kostbar Uddannelse,

taler jo heller ikke for at lokke unge Mennesker ind paa den læsende Vej. Men jeg skal ikke fortabe mig i pædagogiske-økonomiske Overvejelser; jeg ønskede blot at anføre nogle af Grundene til, at jeg fraraader Oprettelsen af Gymnasier. Jeg vilde anse det for langt formaalstjenligere, om Herning Kommune samlede sine Kræfter om at gøre sit nuværende Skolevæsen saa godt i alle Henseender, som det er muligt«.

Professor Rønning tilraader straks at indlede Forhandlinger med Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne, Professor Tuxen, for at det kan blive klart, om man er i Stand til at opfylde de ikke smaa pædagogiske og økonomiske Krav, der stilles, naar et Gymnasium skal have Eksamensret.

Angaaende de to Ordninger: 1) at Gymnasiet bygges oven paa den nuværende Mellemskole, der beholder sin Realklasse for de Elever, der ikke skal op i Gymnasiet (den alm. Ordning) 2) den af Udvalget tænkte Ordning: en ren Gymnasieskole (4 Mellemskoleklasser + Gymnasium) og en Folkeskole med en treklasset Realafdeling, der fører op til Alm. Forberedelseksamen udtaler han, at den sidste Ordning jo er noget afvigende fra det sædvanlige, og at det ikke er let at danne sig sikkert Skøn om, hvordan den vil virke udført i Praksis. Men den synes ham imidlertid at frembyde visse Fordele, bl. a. giver den Realskolen en mere selvstændig Stilling. Der oplyses, at Nibe har faaet Tilladelse til en Ordning som den omtalte: en treklasset Realafdeling i Tilknytning til Folkeskolens næststørste (6te) Klasse; men den forudsætter, at der allerede i denne Klasse gives nogen Real-Undervisning (eet fremmed Sprog og Matematik).

Til Slut tilbyder Prof. Rønning mundtlig Forhandling, om det ønskes. I Svarskrivelse af 28. Juni takker Udvalget for Skrivelsen og de deri givne fyldige Oplysninger samt for det venlige Tilbud om mundtlig Forhandling, men mener det ikke rigtigt paa daværende Tidspunkt, og saa længe der ikke er taget mere bestemt Stilling til Sagen om Oprettelsen af et Gymnasium, at lægge Beslag paa Professorens Tid.

Man havde øjensynligt ikke ladet sig skræmme af Prof. Rønnings Advarsler, men fulgt hans Henstilling om at henvende sig til Undervisningsinspektøren for Gymnasierne. Prof. Tuxens Svar, der forelaa 5. Juli, gik ud paa, at han var for ukendt med Forholdene i Herning til at kunne ud-

tale sig om Tilraadeligheden af Oprettelsen af et Gymnasium, men han fremhæver, at det for Tiden ingenlunde er let at faa passende Lærerkrafter til Gymnasieundervisningen, uagtet Ministeriet foruden de andre Betingelser for at give et kommunalt Gymnasium Dimissionsret, der nævnes i Bekendtgørelse af 2. Marts 1908, ogsaa forlanger, at Lærerlønningerne er i Overensstemmelse med de ved de andre tilsvarende Skoler normerede. Han anbefaler at søge Oplysninger herom saavel som om andre Forhold vedrørende kommunale Gymnasier ved f. Eks. det nyoprettede Marselisborg kom. Gymnasium i Aarhus. Om den aarlige Udgift er det ham iøvrigt heller ikke muligt at udtale sig, da denne jo ganske maa afhænge af det Elevantal, der kan forventes, af Skolepengenes Størrelse og af de Betingelser, der allerede forefindes med Hensyn til Skolelokaler, Samlinger etc., men udtaler, at Udgiften dog maa i hvert Fald blive ret betydelig, hvor man ikke kan gøre Regning paa et nogenlunde stabilt Elevantal paa henimod 20 i hver af de 3 Gymnasieklasser. Han antyder ogsaa Muligheden af, at der oprettes et Artiumskursus som Fortsættelse af Realklassens Undervisning, og mener, at et saadant Kursus er noget lettere at gennemføre end Oprettelsen af det 3aarige Gymnasium. Til Oplysning herom vedlægges Anordning angaaende Studentereksamen for Privatister.

Man fulgte Prof. Tuxens Raad om at henvende sig til Marselisborg Skole og endvidere til Rektoren for Hjørring højere Almenskole (Denne Skole havde indført Gymnasieordning i 1907).

Ved sit Møde 27. Aug. havde Udvalget nu de to Undervisningsinspektørers Skrivelser og Oplysningerne fra Hjørring og Marselisborg at arbejde med. Man drøftede Oprettelse af et Kursus som Fortsættelse af Realskolen overensstemmende med den af Prof. Tuxen medsendte Anordning; men da der i Udvalget ikke var Stemning for et saadant Kursus's Oprettelse, udgik dette Spørgsmaal. Efter en indgaaende Drøftelse af hele Spørgsmaalet vedtog man at overdrage Formanden (Borgmester Yde) og Adserballe at udarbejde en Oversigt over de økonomiske Forhold vedrørende Oprettelsen af et Gymnasium.

En saadan Udregning foretoges af Lærer Adserballe paa Grundlag af de indhentede Oplysninger fra Hjørring og Marselisborg og gav til Re-

sultat, at Ordningen med Gymnasium og Mellemskole (uden Realklasse) vilde betyde en Merudgift paa 7.555 Kr. til Lærertilønninger, medens en fuldt udbygget Skole med Realklasse vilde betyde en Merudgift paa 16.555 Kr. til Lønninger. Samtidig var de nærmestliggende Sognes Præster blevet forespurgt om, hvor mange Elever fra deres Pastorater søgte en højere Almenskole, for at man kunde danne sig et Skøn over den mulige Tilgang fra Oplandet.

Efter at baade Overlærer Kiilerich ved Realskolen og Skoleinspektør Gjerløff ved Folkeskolen havde haft Lejlighed til mundtligt og skriftligt at udtale deres Meninger, og efter at man havde holdt et Fællesmøde med Skolekommissionen (Provst Gøtzsche, Fabr. I. C. Truelsen og Sygekassekasserer M. Rasmussen) var Udvalget klar til at afgive den første Rapport til Byraadet 26. Oktober 1918. Man afgiver følgende enstemmige Indstilling:

1. Herning Byraad opretter, saa snart Tidspunktet herfor synes belejligt, i Tilslutning til den nuværende Mellemskole et kommunalt, betalende Gymnasium, efter de Regler, der er gældende for den nysproglige Retningslinie.
2. Den til Mellemskolen knyttede Realklasse overføres til Folkeskolen, hvor der i Tilslutning til en af Skolens øverste Klasser oprettes 3 eetaarige, betalende Realklasser med almindelig Forberedelseseksamen til Maal.
3. Mellemskolen og Gymnasiet ledes af en af Kongen udnævnt Rektor. Overlærer Kiilerich forbliver for Embedstid ved Mellemskolen som Overlærer og tillægges saa vidt gør ligt samme Stilling som hidtil. Overlærerens Løn fastsættes efter de Regler, der til enhver Tid er gældende for Overlærerne ved de kommunale Mellemskoler og Realskoler.
4. Folkeskolen med Realafdelingen ledes af Skoleinspektøren.
5. Udvalget bemyndiges til at udarbejde de herved nødvendiggjorte Ændringer i den nugældende Skoleplan.

Man anfører de Hovedgrunde, der har været medbestemmende for Udvalgets Stilling, nemlig:

- at der i Byen er ikke ringe Stemning for den foreslaaede Udvidelse af vort Skolevæsen,
- at Oprettelsen af et Gymnasium vil være et betydeligt Gode for den herværende Ungdom og tjene til at hæve Byens Anseelse,
- at Udgifterne ikke synes at volde Betænkelighed for en Kommune af Hernings Størrelse.
- og anbefaler Sagen til Byraadets Velvilje.

Ved Byraadsmøderne 4. og 26. November 1918 vedtoges det enstemmigt at søge oprettet et kommunalt Gymnasium i Overensstemmelse med det af det nedsatte Udvalg forelagte Forslag, saaledes at Gymnasiet oprettes i Forbindelse med Mellemskolen, medens Realskolen bevares i Forbindelse med Folkeskolen.

Udvalget bestemte saa i sit Møde 6. December at søge Gymnasiet oprettet snarest, senest efter Sommerferien 1920, og gennem Skolekommissionen at indhente Erklæring fra Lærerraadet vedrørende Omlægning af Folkeskolens Skoleaar, saaledes at dette samtidig med Gymnasiets Oprettelse faldt sammen med dettes Skoleaar.

Fælleslærerraadet blev nu stillet over for Spørgsmaalene:

1. Hvorledes stiller Lærerraadet sig i Almindelighed til Oprettelsen af et Gymnasium nu?
 - »For« stemte 8.
 - »Mod« stemte 4.
 - »Stemmer ikke« svarede 10.
2. Forudsat at Gymnasiet skal oprettes, hvorledes stiller Lærerraadet sig da til den af Byraadets vedtagne Ordning med Gymnasium uden Realklasse og med Realafdeling v. Folkeskolen?
 - »For« stemte 2.
 - »Mod« stemte 6.
 - »Stemmer ikke« 14.

Resultatet af Sagens Behandling i Fælleslærerraadet tilligemed en Erklæring fra Skoleinspektør Gjerløff, der nu ogsaa var blevet betænkelig ved det af Byraadets vedtagne Forslag, som han tidligere varmt havde forsvaret (hvorimod Overlærer Kiilerich havde taget stærk Afstand fra det lige fra Begyndelsen) sendtes nu til Udvalget med en Skrivelse fra



En Vestjyde.

Poul Boll.

Skolekommissionen, hvori man tiltræder Tanken om Oprettelse af et Gymnasium, men »overfor Lærerraadets manglende Mod til at arbejde med en Realskole ved Folkeskolen er Kommissionens Flertal, som hidtil har været stemt for Oprettelse af Realskole ved Folkeskolen, bleven usikker paa, hvorvidt denne Tankes Gennemførelse maa være ønskelig«. Man henstiller til Byraadet at æske Lærerraadets Udtalelse, om dette kan foreslaa andre Udveje, ad hvilke Folkeskolens Maal og Undervisning kan højnes, »saaledes at Gymnasiets Oprettelse ikke skal virke tryk-kende paa Folkeskolen«.

Stillet heroverfor vedtog Udvalgets Flertal i sit Møde 28. Januar 1919 at forelægge Byraadet en af Adserballe formuleret Udtalelse:

»Da der fra Folkeskolens Side ikke er Ønske om at flytte Realklassen, indstiller R. Adserballe, at Gymnasiet lægges til den nuværende Mellem-skole med Realklasse«.

Kasserer Rasmussen anbefaler Byraadet at henholde sig til den tidligere vedtagne Ordning, eventuelt at udsætte Oprettelsen af et Gymnasium til den paatænkte store Skolekommission har afsluttet sit Arbejde.

I Byraadsmødet 4. Febr. 1919 gav Sagen Anledning til en voldsom Debat, hvorunder de to socialdemokratiske Medlemmer, Rasmussen og Frk. Laursen energisk forsvarede den først vedtagne Ordning ud fra den Opfattelse, at Folkeskolen ellers vilde blive forringet og dens Anseelse svækket. Ændringen blev vedtaget med 7 borgerlige Stemmer mod 4 socialdemokratiske, medens Borgmesteren undlod at stemme. I den følgende Tid var Aviserne fyldt med Indlæg, og Bølgerne er gaaet højt i den lille By; men i sit næste Møde 18. Febr. 1919, hvor der var fremlagt en Skrivelse til Byraadet, underskrevet af 935 Personer, og hvori protesteredes mod den af Flertallet i Byraadet vedtagne Skoleordning som skadelig for Folkeskolens Anseelse og Virkemaade, vedtog Byraadet Ændringen ved 2. Behandling, stadig under Socialdemokraternes Protest.

Udvalget laa ikke paa den lade Side. Man var besluttet paa at søge Sagen fremmet saa hurtigt, at Gymnasiet kunde oprettes efter Sommerferien.

Medvirkende hertil har sikkert ogsaa været, at man i Nabobyen Holstebro havde syslet med de samme Tanker, og derfor gjaldt det om at komme først. Formanden, Borgmester Yde, indkaldte til Møde hver Uge, og Lærer Adserballe gjorde alt det store forberedende Arbejde. Allerede 7. Marts kunde han forelægge Udkast til en ændret Skoleplan, hvortil han havde benyttet Hjørring Gymnasiums Skoleplan som Grundlag. Man ønskede fælles Skoleaar for de to Skoler, gaaende fra Sommerferie til Sommerferie, men denne Ændring blev ikke godkendt af Ministeriet og maatte tages tilbage. Den ændrede Skoleplan var sendt til Ministeriet sammen med Ansøgning om Tilladelse til Oprettelse af Gymnasiet. Sagens Gang gennem Myndighederne varede længere, end man havde ventet. Borgmester Yde pressede paa ved Henvendelser til den ny Undervisningsinspektør Dr. Bertelsen og Ministeriet, men som Kontorchef Glahn skrev »Oprettelsen af kommunale Gymnasi-skoler er altid Sager, der tager en ikke ringe Tid; det er jo ret komplicerede Sager, hvor baade pædagogiske, økonomiske og andre Hensyn skal tages i Betragtning«. (Brev af 19. Juli 1919). Man naaede derfor ikke at begynde efter Sommerferien som oprindeligt tænkt. Skoleplansforhandlingerne tog Tid, men 24. Sept. stadfæstede Ministeriet den nye Skoleplan, og i Skrivelse af 11. Nov. 1919 kunde den nye Provst i Skoledirektionen, Chr. L. Smidt, meddele Byraadet, at Ministeriet stillede i Udsigt, at Byen vilde kunne faa Tilladelse til at oprette en Gymnasieafdeling fra næste Skoleaar, men at man maatte indsende et nyt Forslag til Skoleplan, i hvilken der var taget Hensyn til den ny Lønningslovs Bestemmelser.

Adserballe maatte igen i Gang med Beregninger og kom til det Resultat, at Udgiften ved Oprettelsen vilde blive 16.028 Kr. aarlig paa Grund af Forhøjelsen af Lærerlønninger og det mindre Timetal til Lærerne. Byraadet gik med til Ændringerne, og 23. April 1920 forelaa Ministeriets Tilladelse til Oprettelse af Gymnasiet efter Sommerferien s. A.

Man indrykkede Annoncer i de lokale Blade om Indmeldelse af Elever, men naaede ikke at faa Sagerne tilrettelagt til Begyndelsen af Skoleaaret. I Foraaret 1921 var der Byraadsvalg; Borgmester Yde vilde ikke



Borgmester Chr. Yde

lade sig genvælge, og i hans Sted blev Kampmann Borgmester. Naar Adserballe undtages, har næppe nogen gjort større Arbejde for at faa et Gymnasium til Byen end Chr. Yde, og det er med fuld Ret, at hans Billede hænger paa Skolens Væg.

Efter at det nye Byraad havde konstitueret sig med Kasserer Rasmussen som Skoleudvalgets Formand, tog det straks Sagen op til Behandling, og den 5. April 1921 henviste det Sagen til Skoleudvalgets Undersøgelse og Indstilling. Af Udvalgets 5 Medlemmer var 2 for at begynde efter Sommerferien 1921, 2 imod (Socialdemokraterne), mens det 5te forbeholdt sig sin Stilling til Drøftelsen i Byraadet. Erhvervene i Byen sendte gennem Handelsstandsforeningen og Haandværkerforeningen en enstemmig Henvendelse til Byraadet om at fremme Sagen, saa Skolen kunde begynde efter Sommerferien. Ved 2. Behandling i Byraadet 11. April 1921 vedtog man med 8 St. at begynde 1. Aug. 1921. I Tilslutning hertil sendte man Andragende til Ministeriet om at lade opslaa Stillingen som Rektor med Tiltrædelse pr. 1. Aug. samt Andragende til Skoledirektionen om at opslaa 2 ledige Lektor- eller Adjunktembeder med Undervisningsfagene Dansk, Historie, Engelsk og Fransk eller Latin. Efter Forhandling med Undervisningsinspektøren anmodede

man en Uge senere om at faa opslaaet yderligere 3 Adjunktembeder – muligvis det ene som Lektorat – i Fagene Sprog, Naturfag og Matematik. Den 6. Maj sendte Byraadet en Anmodning til Ministeriet om at fremme Rektoropslaget. Ministeriet satte Ansøgningsfristens Udløb til 26. Maj; men da det viste sig, at der kom meget faa kvalificerede Ansøgere til de opslaaede Lektor- eller Adjunktembeder, til hvilke Ansøgningsfristen var sat til 23. og 30. Maj, anmodede man derefter Ministeriet om ikke at træffe nogen Afgørelse i Rektorvalget, før man havde forhandlet med Undervisningsinspektøren om de indkomne Ansøgninger til Lærerembederne.

Hertil meldte sig 29 Ansøgere, mens der til Stillingen som Rektor meldte sig 4 Ansøgere. Efter at Dr. Bertelsen havde gennemgaaet Ansøgningerne til Lærerembederne, anbefalede han at udsætte Sagen et Par Aar, da det paa Grundlag af de indkomne Ansøgninger vilde være umuligt at sammensætte et Lærerpersonele, som Byen og Skolen fuldt ud kunde være tjent med. Ansøgere, som kunde tage Dansk i Gymnasiet, var der ikke, og af de to, som søgte Lektorater, ansaa han den ene for ukvalificeret, den anden for daarlig kvalificeret. (Brev af 15. Juni 1921). Grunden til det ringe Sæt af Ansøgere skyldes delvis, at Staten i 1920 overtog de københavnske Privatskoler og oprettede de 4 sønderjyske Statsskoler, hvilket i Forbindelse med de relativt daarlige Lønningsforhold førte til en følelig Lærermangel, saa ledige Lærere kunde vrage og vælge. Byraadet vedtog derfor i sit Møde 21. Juni s. A. at udsætte Gymnasiets Oprettelse 2 Aar, saaledes at Spørgsmaalet rejstes i god Tid indenfor dette Tidsrum. Dagen efter fremkom gennem Aviserne en skriftlig Erklæring til Offentligheden, forfattet af Adserballe, hvori redegjordes for Grundene, og som sluttede med at »Byraadet betragter ikke Gymnasiesagen som strandet, men som standset foreløbig«. Man androg Ministeriet om ikke at besætte Rektorembedet og sendte et lignende Andragende til Skoledirektionen om ikke at besætte de opslaaede Lærerembeder. Begge Andragender besvaredes imødekommende, og Sagen var saaledes henlagt.

Byraadet genoptog Sagen 19. Dec. 1922, og man overdrog Skoleudvalget at søge den ført videre. I Mellemtiden havde man besat vakante

Embeder med midlertidige Timelærerinder; efter Overlærer Kiilerichs Død (1919) var Adserballe blevet konstitueret som Overlærer ved Mellem- og Realskolen, og efter Skoleinspektør Gjerløffs Død (1921) var Skoleinspektørstillingen blevet nedlagt (20. Febr. 1922), saaledes at hans Efterfølger blev Overlærer ved Folkeskolen. Udvalget forhandlede med Dr. Bertelsen, som mente, at Manglen paa Tilgang af kvalificerede Lærere var kulmineret i 1921, og tilraadede, at man opslug 1 a 2 Lektorembeder og 2 a 3 Adjunktembeder, og han gav et Forslag til Formulering af Opslagene, der holdtes i en meget rummelig Stil, saa Ansøgere af alle Fag kunde søge. Ansøgningsfristens Udløb sattes til 14. Marts, og der meldte sig 45 Ansøgere, som man sendte Undervisningsinspektøren til Udtalelse, idet man samtidig meddelte, at Børnetallet ved Folkeskolen var gaaet ned, saa der var Udsigt til Nedlæggelse af en Klasse, og at Indmeldelsen til Mellemskolen tydede paa, at der kun blev een Mellemskoleklasse dette Aar. Man vilde derfor ønske at faa ansat højst 3 Lærere straks og søge den Udvej, der var antydnet ved mundtlige Forhandlinger med Undervisningsinspektøren, at lade enkelte af Skolens daværende Lærere begynde Arbejdet i Gymnasiet med de Fag, der ikke kunde kaldes Hovedfag, og lade Spørgsmaalet om deres endelige Ansættelse staa i Bero, til Skolen 2 Aar senere skulde søge Eksamensret. Undervisningsinspektøren anbefalede at ansætte Adjunkt ved Statsskolen i Randers C. L. Christensen som Lektor, og Gymnasielærer ved Høng Artiumskursus, mag. art. C. G. Siemonsen som kst. Adjunkt. Skolekommission og Byraad gav deres enstemmige Tilslutning hertil, uden at der foretoges nærmere Indstilling. Man forhandlede dernæst med Lærerne Adserballe, Klinge og Marcussen om at overtage Fagene Matematik, Latin og Naturfag. Deres Timetal sættes til 27, og der gaves dem et personligt Tillæg til deres Lærerlønning paa 660 Kr. Hertil erklærede de sig villige.

Tilbage stod Besættelsen af Rektorembedet, som først var blevet opslaaet, efter at man havde sikret sig de fornødne kvalificerede Lærerkrafter. Der meldte sig denne Gang 6 Ansøgere. Skolekommissionen kunde ikke naa frem til en enstemmig Indstilling, men udtog 4 af Ansøgerne, som man anbefalede til Byraadet. I Byraadets lukkede Møde vedtog man at tilbagesende Ansøgningerne til Skoledirektionen med Bemærk-

ning, »at Byraadet enstemmigt har vedtaget at indstille alle 6 Ansøgere sideordnet til Rektorembedet, idet man ønsker udtalt over for Ministeriet, at man har det Haab, Pladsen vil blive besat med den Mand, Skolen vil være bedst tjent med.« (19. Juni 1923).

»Indstillingen« fremkaldte Mishag og Kritik i de lokale Blade, som antyder, at Grunden til at Kommissionen ikke kunde enes om en Indstilling skyldtes, at den indremissionske Fløj havde ønsket en af Ansøgerne, en tidligere Lærer ved Realskolen, indstillet, men ikke havde kunnet faa det tredje Medlem i Kommissionen med hertil. Ministeriet (in casu Dr. Bertelsen) valgte den ældste og bedst kvalificerede af de 6 Ansøgere, og 21. Juli 1923 forelaa den kgl. Udnævnelse af Skolens første Rektor. Det blev daværende Lektor ved Haderslev Katedralskole, cand. mag. Valdemar Sigtrigurd Lauritsen.

Skolen begyndte sit Arbejde 14. Aug. 1923 med følgende Lærerpersonale:

Rektor V. S. Lauritsen,
Lektor C. L. Christensen,
Adjunkt C. G. Siemonsen,
Gymnasielærer R. Th. Adserballe,
Gymnasielærer A. J. Marcussen,
Gymnasielærer H. C. Klinge,
Mellemskolelærer A. A. Rønne,
Mellemskolelærer R. P. Jensen,
Mellemskolelærer M. A. Jarno,
Mellemskolelærerinde Frk. H. Vestergaard,
Mellemskolelærerinde Frk. J. Fastrup,

og 221 Elever. Heraf var de 20 Elever i den første Gymnasieklasse.

Min Rektortid 1923-32.

Af Rektor V. S. Lauritsen.

MED STØTTE af mine Dagbøger 1923-1932 skal jeg efter Anmodning give følgende lille Bidrag til Skolens Jubilæumsskrift, idet jeg undgaar at komme ind paa biografiske Skitser af medvirkende ved Starten. De forbeholdes mine Erindringer, som er under Udarbejdelse. Bidraget kan kun blive et tørt Referat af Udviklingen i de 9 Aar, jeg var Rektor i Herning.

Herning højere Almenskole, som Skolen dengang hed, begyndte sin Virksomhed den 14. August 1923 uden Udfoldelse af noget større Ceremoniel. Grundlaget var den kom. Realskole, af hvis Lærerpersonele en Del fulgte med ind i Gymnasieskolens Arbejde, tre, nemlig Adserballe, Klinge og Marcussen, med Udsigt til at kunne blive Adjunkter, senere Lektorer. Adjunkt Christensen fra Randers Statsskole var blevet ansat som Lektor og Magister Siemonsen fra Høng Eksamenskursus som Adjunkt.

Lærerspørgsmalets Ordning var en vanskelig Sag. Herning stod for mange som et Sted, man ikke søgte til, hvis man da kunde komme andetsteds, paa den anden Side ogsaa et Sted, hvor man maaske kunde komme, naar man ikke kunde komme andetsteds. Ikke faa Ansøgere om de hvert Aar ledige Stillinger ved Skolen hørte til den sidste Kategori. En lysende Undtagelse fra første Gruppe var Plesner, der fik Valget mellem Esbjerg og Herning og valgte Herning. Ikke mindre end 25 Personer havde for kortere eller længere Tid Stillinger som Vikarer eller Timelærere i Løbet af de 9 Aar. Adskillige af dem var absolut ikke gymnasieegnede og havde kun en kort Levetid ved Skolen. I en særlig vanskelig Situation maatte Fruerne Plesner og Lauritsen træde til et helt Aar som Timelærerinder i Fransk. Som en af de ejendommeligste

Ansøgere til et Adjunktembede bl. a. med Engelsk som Fag var en Landsbylærer i en fremrykket Aldersklasse. Han havde ikke Kendskab til fremmede Sprog, men mente, han vel nok kunde sætte sig ind i Engelsk. Han vilde, som han udtrykte sig, gerne skifte Skole og komme til en By, hvor hans Børn kunde faa en bedre Undervisning end der, hvor han kom fra. Han var Enelærer. Indrømmet, men det blev ikke Herning. Plesner, der var Magister i sammenlignende Litteratur, begyndte med at undervise i 5 Fag. Et Aar maatte en Adjunktstilling staa ubesat af Mangel paa egnede Ansøgere.

En fortrinlig Hjælp med Hensyn til Læreransættelserne ydedes af Undervisningsinspektør Dr. phil. Henrik Bertelsen. Andetsteds har jeg haft Lejlighed til at offentliggøre en Karakteristik af denne betydelige Skolemand, hvis Navn ikke maa glemmes i Herning Gymnasiums Historie. Endelig bør omtales Byraadets og Skolekommissionens Stilling. Hvis man fra disse Myndigheders Side havde grebet ind med religiøse eller politiske Hensyn, vilde Skolen ikke have faaet saa god en Start. Ogsaa den lokale Presse var Skolen gunstig, hvilket selvsagt var af stor Betydning for Skolens Arbejde; Skolen havde jo anden Gerning at øve end at dimittere Studenter. Det religiøse var i denne Egn et ømfindeligt Omraade, hvor saavel Grundtvigianismen som Indremissionen havde dybe Rødder.

Naar det blev Herning og ikke Holstebro, der fik Gymnasium, skyldtes det væsentlig een Mands Initiativ, Borgmester Chr. Ydes.

Skolen begyndte med den nysproglige Afdeling, og 5 Aar senere oprettedes den matematiske under Forudsætning af, at der ikke stilledes Krav om en ny Bygning. Vi indrettede os efterhaanden i Realskolens Bygning i Bethaniagade fra Kælder til Kvist og i en Del af den gamle Landsbyskole i Flugt med Borgmesterkontoret, hvorved vi fik to »Gaarde« til Eleverne. Starten blev adskilligt dyrere, end man havde regnet med. Samarbejdet mellem Byraadet og Skolen byggede dog paa det solide Grundlag: At faa det hele gjort saa godt som muligt for Eleverne og Lærerne. Heri var Kampmann, Bjerre og jeg altid enige. Det økonomiske Sømmenspil beherskedes under gensidig Tillid af en Præcisering fra Skolens Side om, hvad der af Nyanskaffelser til Løsning af



H. C. Klinge.



R. Adserballe.



A. J. Marcussen.



Helvig Vestergaard.



V. S. Lauritsen.



Anna Fastrup.



C. G. Simonsen.



C. L. Christensen.



Skolens Opgaver var nødvendigt eller blot var ønskeligt. Vel sad Borgmesteren paa Kassen, hvad han ogsaa skulde, men ikke mere tungt, end at Bjerre kunde faa Haanden ned til et ekstraordinært Greb nu og da, iøvrigt ikke saa sjældent. Hvad om man hængte Billeder af de to ved Siden af Yde? Personligt kunde jeg ønske det samme for Adserballes Vedkommende. Hans Opgave som Medlem af Byraadet og Ringkøbing Amts Skoleraad har til Tider været svær, naar visse Sager debatteredes vedrørende Skolen. Som Indremissionens utvivlsomt betydeligste Mand var han tilmed en Garant for, at Skolens indre Liv ikke formede sig saa ilde endda. Jeg tror, Skolen skylder ham en ikke ringe Del af Æren for den rolige Udvikling i de første vanskelige Aar.

Til de nødvendige Udgifter hørte først og fremmest Nyanskaffelser til Samlingerne, Vikarudgifter til de tre Adjunker in spe, mens de var paa Kursus, Grundlæggelse af et Haandbibliotek; til de ønskelige: Repræsentationspenge til Rektor, Honorarer til Inspektører m. m. Vi fik det altsammen. Statstilskudet var kun ca. 2000 Kr. aarligt. Vel vidste man, at med Eksamensretten mangedobledes Tilskudet. Alligevel gav de ca. 40.000 Kr. sikkert selv Bjerre et lille Chok, og da det første Studenterhold sprang ud med straalende Resultater, gik Flagene til Vejrs overalt i Herning. Den 30. Juni 1926 erobrede Gymnasiet »Hedens Stjerne« med F. D. F.s Musikkorps i Spidsen. Det blev et helt Triumftog gennem Byen. For første Gang førtes det blaa Banner med den fint broderede Hjejle i Midten foran Eleverne. Banneret var en Gave til Skolen fra Forældre kredsen. Den smukke Hilsen, Skolen fik fra Undervisningsinspektør Henrik Bertelsen, er opbevaret i Skolens Arkiv.

Samarbejdet med Skolekommissionen begyndte ikke under de bedste Auspicier. Efter Skoleplanen var det Skolekommissionen, der havde Retten til at optage Eleverne. Jeg maatte hævde, at Retten tilkom Rektor efter Samraad med Lærerkollegiet. Det saa ikke godt ud, at Rektor agtede at overtræde en Skoleplan, der var vedtaget af Byraadet og stadfæstet af Undervisningsministeriet. En Konflikt blev dog undgaet. Kommissionens Formand Provst Smidt lod forespørge i Ministeriet, og Svaret fortolkede Provsten i Skolens Favør, hvorefter det gik efter Rektors Ønske. Ogsaa paa anden Maade var Skoleplanen mindre tilfreds-

stillende, hvorfor jeg senere udarbejdede en anden, der fik saavel Godkendelse som Stadfæstelse. I denne Forbindelse skal jeg omtale Ordningen af Lektorspørgsmaalet.

De 3 Overgangsadjunker blev med Tiden Lektorer. De maatte dog betragtes som ekstraordinære, ligesom ogsaa andet talte for, at Herning maatte kunne disponere over et større Antal Stillinger for Lektorer end f. Eks. Statsskolerne. Ministeriet gik ind paa Tankegangen med det overskydende Antal efter Forhandling med Byraadet, der uden Hensyn til, at Statstilskudet derved formindskedes, var fuldt enig med Skolen i dens Synspunkter.

Det gik efterhaanden op for Folk, at Gymnasieskolen førte noget nyt ind i Byens kulturelle Liv. Vi samlede Forældre og Gymnasieeleverne paa Skolen til Foredrag – man maa erindre, at Radioen dengang ikke betød ret meget i Hjemmene – vi lod afholde Møder med Foredrag for alle, undertiden en sammenhængende Række af Foredrag. Talerne var som Regel Skolens akademisk uddannede Lærere, men ogsaa andre f. Eks. den tidligere Provst i Herning, Biskop Gøtzsche. Mon ikke det ogsaa var hos os, Landinspektør Kristiansen fra Brande første Gang offentligt diskuterede sine Ideer om Jord, Arbejde og Kapital i en større Forsamling af det praktiske Livs Mænd? Vi gik »ud i Folket« og underviste i udvidet Samfundslære, talte om Emner som Socialisme, Verdenspolitik, Erhvervspolitik, Jesuprocessen m. m., gik ind i Arbejdet for Røde Kors, for Dansk Arbejde. Forældremøderne samlede altid fuldt Hus og var vel egnede til nærmere Kontakt mellem Forældre og Lærere. Min Kone forestod altid Bordarrangementet og leverede Bagværket; Gymnasiets Piger var Servitricer.

En Sag, der ogsaa maatte tages op, var det festlige. Den blev løst af Lektor Christensen. Det første Skolebal blev afholdt d. 1. Marts 1924, og Skolens Aftenunderholdninger tog deres Begyndelse d. 5. Dec. samme Aar med Opførelse af Hostrups Soldaterløjer. Paa Lektor Christensens Initiativ stiftedes Elevforeningen E Bindstouw. Da Stipendiefonden blev oprettet, gik Overskudet fra Skolens Aftenunderholdninger ind i Fonden som et fast aarligt Bidrag til Fondens Grundkapital.

Paa Lærerraadmødet d. 29. Marts 1926 forelagde jeg et Forslag om

Oprettelse af en Stipendiefond og anviste forskellige Veje til Fremskaffelse af Kapital. Den 29. Okt. 1928 oprettedes Stipendiefondsforeningen med samme Formaal. Statutterne har vist deres Holdbarhed, og Fondens Regnskaber viser stadig de vigtigste Kilder til Kapitalens Forøgelse: Aftenunderholdningerne, Bankerne, Handelsstandsforeningen, Haandværkerforeningen og Stipendiefondsforeningen. I Juni 1929 fandt den første Udbetaling Sted. Da jeg i 1932 forlod Herning, var Grundkapitalen vokset til c. 8000 Kr. Ifølge Regnskaberne 1. Okt. 1946, altsaa 20 Aar efter Stiftelsen, udgjorde Fondens Kapital 37.704 Kr. 57 Øre, og Fonden havde indtil da udbetalt i Stipendier og Flidspræmier 21.008 Kr. Udbetalte Stipendier i Tiden 1. 11. 1945 - 31. 10. 1946 viser en Sum paa 1860 Kr. Af nyt er tilkommen Byraadets Tilskud paa 1000 Kr. aarligt til Grundkapitalen. Interessen for Fonden har saaledes holdt sig usvækket. Det er til at overse, hvornaar Herning Gymnasiums Stipendiefond er den største af sin Slags indenfor det højere Skolevæsen.

Midt under Arbejdet med Fonden dukkede Spørgsmaalet om et Herning-Værelse paa Kvinderegensen op. At sætte en Proskriptionsliste i Gang blandt de større Skatteydere som ved Fondens Grundlæggelse, var formaalsløst. Dertil var Opgaven ikke umiddelbar nok, og 8000 Kr. til saa eksklusiv en Sag var mange Penge, ikke mindst til et Værelse i København. Havde det endda været Aarhus, og Opgaven ikke havde indskrænket sig til en kvindelig Student. Tilmed var det en Betalingsregens. Noget større Mod paa Opgaven havde jeg ikke, men tog den op. Efter en forberedende Artikel i de lokale Blade indvarslede jeg til et Møde om Sagen d. 25. Nov. 1929 i Hotel Eydes Sal. Der mødte kun Dirigenten - Lektor Ejilif Jørgensen - og jeg. Sagen laa derefter stille, til den blev taget op af de lokale Kvindeorganisationer. De ledende Kræfter, der nu skulde »ud i Folket« og høste deres Erfaringer, var Fru Kreditforeningsdirektør Gregers Larsen, Fru Bolette Nielsen (gift med fhv. Forsøgsleder N.) og Damefrisørinde Fru Olga Nielsen. Det lykkedes Damerne at skaffe Halvdelen af Beløbet til Veje. Byraadet gav 1000 Kr.; Skolen traadte nu til, og de resterende 3000 Kr. blev overrakt Damekomitéen. I Foraaret 1931 var Herning-Værelset sikret.

Paa et enkelt betydningsfuldt Omraade mislykkedes Skolens Bestræ-

bels for at hjælpe sine Elever. Ringkøbing Amts Skoleraad stillede sig afvisende overfor Tilskud til Gymnasieelevers Uddannelse. Heller ikke da Vejle Amtskommune gav Bidrag til skolesøgende fra Vejle Amt, ændredes Ringkøbing Amts Stilling.

Til sidst et Par Ord om de store Eksamensresultater, Herning-Studenterne opnaaede, Kulminationen naaedes vistnok af Holdene fra 1930 og 1931. Utvivlsomt har disse Studenter nu og da mødt et vantro Smil vedrørende Karaktergivning i Herning. Karakterjageri er et stygt Ord, der dog vel oftest bruges af Mennesker, der ikke har kunnet tage de høje Karakterer eller ikke haft Brug for dem til Opnaelse af Legater eller mere har koncentreret sig om specielle Fag eller Interesser i deres Skoletid. For mange Herning-Studenter var det af afgørende Betydning for videregaaende Studium at opnaa saa stort et Eksamensresultat som muligt af økonomiske Grunde. Om noget Karakterjageri var der dog ikke Tale. Forholdet mellem Aars- og Eksamenskaraktererne var ikke væsentlig anderledes end ved de gamle Gymnasieskoler. Een Ting skal jeg i denne Henseende understrege: Da Skolens Eksamensret var sikret, henstillede jeg til Undervisningsinspektøren kun at sende erfarne og ansete Skolemænd som Censorer til Herning – for en Sikkerheds Skyld. Det lovede han, og det holdt han. Han kendte jo Skolen, som han regelmæssigt besøgte et Par Gange om Aaret. Disse Censorers Autoritet staaer bagved Eksamenskaraktererne.

Vi lærte vore Elever at arbejde. Vi gav dem et Grundlag til videregaaende Studium, hvad Kendsgerningerne tilfulde har vist. At vi desuden har givet dem andre Værdier, haaber jeg; men derom kan kun de dømme.

Feci, quod potui.

Tiden 1932-48.

Af C. L. Christensen.

FRA 1. AUGUST 1932 blev Rektor Lauritsen udnævnt til Rektor for Roskilde Katedralskole, og fra 1. Okt. s. A. blev Lektor Christensen ved Gl. Hellerup Gymnasium udnævnt til Rektor ved Herning Gymnasium. Den ny Leder havde været ansat ved Skolen siden dens Oprettelse og kun været borte fra Skolen i 3 Aar (1929-32) og var derfor fuldt fortrolig med Skolens Forhold, ikke mindst da han havde været Inspektør ved Gymnasieafdelingen i sin Lektortid.

Lederskiftet bragte derfor heller ingen Revolutioner af Betydning. Men et og andet kunde der selvfølgelig være at ændre, Tiden krævede ogsaa ændrede Forhold hist og her. Den aabne Skarnkule lige uden for Mellemskolens Vinduer blev fjernet og erstattet med Skarnkasser. Til Lærerne blev der indrettet et Toiletrum i Kælderen (Tidligere maatte de med en Hummerklo i Haanden marchere hen over Skolegaarden til en af Retiraderne). Med Skolens Vækst var Anbringelsen af Cykler blevet et Problem, som nu bragtes til Løsning ved Bygning af et overdækket Cykelskur ved Mellemskolebygningens søndre Gavl, og der indførtes den Ordning, at kun Elever, der havde over 1 km til Skole, kunde faa Cykeltegn. Denne Bestemmelse gælder endnu, idet der senere er opført et Cykelskur paa den anden Side af Gaden, vest for Gymnastiksalen.

For at forhindre, at alt for meget Snavs slæbtes ind i Klasseværelserne, blev der lagt Klinker foran Indgangen og Gummimaatter indenfor Dørene. Senere blev Skolegaarden tjæreasfalteret. Klasseværelserne var stærkt forsømte med Hensyn til Maling og Kalkning, ligesom Skolemateriellet stærkt trængte til Oppudsning og delvis Fornyelse. I Samraad med vor nye, initiativrige Skoleudvalgsformand, Togbetjent (senere

Togfører) Landstingsmand C. J. Hansen blev der lagt en »5 Aars Plan«, og i de nærmeste Aar antog Arbejdsrummene et nyt og festligere Udseende med lyse, friske Farver og pæne, rene Skoleborde (i Real- og Gymnasieklasserne indførtes Skoleborde med Stole). Der blev indkøbt et Klaver og indført Morgensang hver Skoledag, mens man hidtil havde samlet Skolen Mandag Morgen og Lørdag Eftermiddag, Begyndelsen og Afslutningen paa Ugen. Alle Eleverne møder med Sangbogen hver Dag, og i Løbet af Skoleaaret bliver det et stort Antal af vore gode danske Sange, der paa den Maade bliver Elevernes aandelige Eje. Efterhaanden er det blevet en fast Skik, at Sangbogen afløses af Salmebogen fra December til hen i Februar, og i denne Tid gennemsynges vore mest anvendte Højtidssalmer. I al Beskedenhed maa siges, at det i disse Aar er lykkedes at skabe en større Sangglæde hos Eleverne. Skolen har faaet dygtige Sanglærere, og deres intensive Arbejde har bragt Faget frem til den Plads, det fortjener. Hvert Aar i Foraarstiden har Skolen en stor Koncert i Højskolehjemmets Sal med Kor af Gymnasiaster og Mellemskoleelever, Pigekor og blandede Kor og Skoleorkester, og til disse Koncerter kommer der som Regel saa mange Mennesker, som den store Sal kan rumme. Programmet er altid meget afvekslende, og de tre Sanglærere er ikke gaaet af Vejen for at tage selv svære Opgaver op, ja selv Uropførelse har man budt paa som i Foraaret 1948, da Mellemskolen gav Kjell Roikjers: Fablen om Slangen i Noahs Ark. Med den Udvikling, Sangundervisningen har taget, eksisterer det gamle Begreb »Brummere« ikke mere; ingen Elev er fritaget for Sangundervisning. Selv om han ikke fra Naturens Side er begavet med særlig Sangstemme, kan han opøves gennem Takt- og Rytmeøvelser til at høre, og det turde være en lige saa vigtig Side af Musik- og Sangforstaaelse som den udøvende.

I Gymnasieklasserne lægges der Vægt paa ogsaa at bibringe Eleverne en historisk Forstaaelse af Sangens og Musikkens Udvikling, og til det Formaal har Skolen faaet anskaffet et udmærket Toneanlæg, ligesom der efterhaanden er erhvervet en betydelig Samling af gode Plader, der forøges hvert Aar. Ogsaa uden for Skoletiden gøres der et stort Arbejde med at samarbejde et Skoleorkester, og der har ofte været gode Kvaretter og Dobbeltkvaretter af Gymnasieelever, som er blevet opøvet i

Sanglærerens private Hjem. En Støtte for Interessen for dette Fag har det ogsaa været, at Lærerne ikke blot har undervist godt i Faget, men er gaaet i Spidsen og har vist Eleverne et godt Eksempel ved selv at dyrke Sangen. Skolen har i flere Aar haft en Kvartet af Lærere (Hindborg-Kvartetten), som ofte har glædet Skolen og Byen med deres Sang og ogsaa har optraadt i andre Byer, ligesom den i April Maaned i Aar har besøgt Hernings svenske Venskabsby, Vänersborg, med det dobbelte Formaal at bringe et Budskab fra den danske Venskabsby og knytte Forbindelse mellem de to Byers Gymnasier. I det hele taget maa det siges, at Skolens Sanglærere har udført en kulturel Mission i Byens Sang- og Musikliv, som har oplevet en stor Vækst i de senere Aar gennem en Korforening og en Musikforening, hvori Skolens Lærere har været bærende Kræfter. Byen er i disse senere Aar blevet en udmærket Musikby med mange Koncerter af fine, udøvende Kunstnere. Skolen har al Grund til at være sine Sanglærere taknemlig for den Indsats, de har gjort, i Erkendelsen af at Gymnasiet har en Opgave udadtil, at virke opdragende og berigende ogsaa paa den Befolkning, de har faaet deres daglige Gerning iblandt.

Et andet af Skolens Yndlingsfag har været Idrætten. Man begyndte saa smaat i 1923 efter Gymnasiets Oprettelse at lægge Linien an, og det kan noteres, at den første, ekstraordinære Bevilling, Skolen fik, var 150 Kr. til Redskaber i fri Idræt. Ved Velvilje fra Rektor Lauritsens Side fik Lektor Christensen Lov til at undervise II og III G. i Gymnastik, og saa snart Foraaret kom, begyndte man efter fattig Evne at øve sig paa Sportspladsen ved Nørgaards Allé. Store Resultater blev ikke naaet; men Begyndelsen var gjort, og siden da er Linien holdt ubrudt. I Lærer Andersen fik Skolen i nogle Aar en særdeles dygtig Lærer, der forstod at faa Drengene interesserede, Skoleudvalget stillede sig altid imødekommende over for Anmodninger om Bevillinger, og en Del gjorde det ogsaa, at der fra 1932 blev ordnet en aarlig Dyst med Viborg Katedralskole i Idrættens forskellige Grene. Saa havde man Kappelyst, og den er ikke af det onde, særlig naar det drejer sig om Enkeltmands Præstationer. Disse aarlige Idrætskampe kom ogsaa til senere at omfatte Randers Statskole og har sikkert været til Gavn for alle Parter. En yderligere stimu-

lerende Virkning har det gode Samarbejde haft, der altid har været mellem Skolen og den udmærket arbejdende Herning Gymnastikforening (H. G. F.), der gennem Aarene har haft særdeles fremragende Idrætsmænd. Skolen har, saa at sige, været en Slags Fødeskole for denne Forening, og vi har haft den Glæde, at mange af vore dygtige Dreng og unge Mennesker allerede i Skoletiden har søgt ind i Foreningen, og der faaet en god Afpudsning og ogsaa efter Skoletiden har fortsat som aktive Idrætsmænd, og skønnere Resultat kan en Skole ikke ønske sig end at se, at de Spirer, den har lagt, bevarer deres Grokraft længe efter Saaning. Der er derfor ogsaa udgaaet adskillige ypperlige Idrætsmænd fra Skolen; nogle af dem er blevet landskendte, som f. Eks. Niels Holst-Sørensen, Arne Thisted, Kristian Kjær Andersen, Georg Siemonsen, Bent Smidt Hansen, og talrige andre har i deres Skoletid med stor Iver dyrket Sporten og hentet sig Glæde, Styrke og godt Kammeratskab paa vore Sportspladser. Fodbolden er ikke blevet glemt. I en Række Aar har Skolen haft aarlige Kampe med Gymnasierne i Tarm, Struer, Silkeborg og Nykøbing M. I Aar er Kredsen udvidet til ogsaa at omfatte Skolerne i Esbjerg og Ribe.

Som et Led i sit Arbejde for Idrætten holder Skolen hvert Aar i September Maaned en Idrætsdag, hvor saa mange Elever, Dreng og Piger, som vel muligt kommer paa Banerne i Kamplene. I de senere Aar er Pigerne nemlig ogsaa kommet med, og det har vist sig, at Interessen her er lige saa stor, og en kvindelig Elev skulde lige saa vel kunne have Glæde af at træne sin Krop som en mandlig Elev. I gamle Dage sagde man altid i Lærerkredse, at hvis en Elev var dygtig til Gymnastik, var han som Regel daarlig til de boglige Sysler, og mange Lærere saa surt til Elever, der tilbragte, efter deres Mening, for megen Tid med Gymnastik, Idræt, Spejdersport o. lign. Den Tid er forbi; man har faaet Øjnene op for den styrkende Kilde, Friluftslivet er, og det er en Kendsgerning, at mange af vore dygtige Elever i Klassen ogsaa føler sig hjemme paa Sportspladsen og i Spejderlejren. Selvfølgelig er der det rigtige i den gamle Betragtning, at mange raske Dreng og Piger i en bestemt Alder er udadvendte, og at deres Natur kræver mere Bevægelse, end det stille-siddende Liv i Klasserne kan give dem. Det maa altid være Skolens Op-

gave at skabe Muligheder for sunde Fritidsbeskæftigelser for sine Elever, og den Tid en Skole kan ofre paa sine Elever udenfor Skoletiden er ikke den mindst værdifulde. Ogsaa paa dette Felt har Skolen haft den Lykke at have faaet Lærere tilknyttet, der har arbejdet med Ildhu og ikke været bange for at tage et Nap efter den ordinære Skoletid, og at det har smittet Eleverne og ægget dem frem er uden for al Tvivl.

Byggesagen.

Elevtallet havde været jævnt stigende, og den Frygt, man havde næret ved Skolens Oprettelse for, at Tilgangen til Mellemskolen skulde standse, viste sig at være ugrundet. Med Befolkningstilvæksten steg Børnetallet, og Indmeldelserne til Mellemskolen forøgedes. Rektor Lauritsen ansøgte Byraadet om at oprette en 3die Parallelklasse, men fik Afslag. Udviklingen lod sig imidlertid ikke standse. Byen havde kun den ene Mellemskole, og kunde Børnene ikke finde Optagelse her, var der ingen anden Udvej end at søge udenbys, en baade økonomisk og opdragelsesmæssigt daarlig Udvej. Til Optagelsesprøven i Foraaret 1936 havde der meldt sig saa mange velegnede Børn, at Skolen ikke mente at kunne forsvare at afvise dem, optog derfor et betydeligt større Antal, end der kunde rummes i 2 Klasser og henstillede til Skolekommissionen at udvirke, at der skaffedes Lokaler til det forøgede Elevtal. Da Skolen i Følge Skoleplanen havde Pligt til at optage Børn, der gennem en Optagelsesprøve havde vist deres Egnethed, og hvis Forældre ønskede dem optaget, maatte de kommunale Myndigheder skaffe Udvej for de fornødne Undervisningslokaler, og Vanskelighederne lod sig ikke afvise med Henviisning til, at man kunde indskrænke Tilgangen til at gælde Byens egne Børn og afvise udenbys Børns Anmodning om Optagelse; thi dels udgjorde Antallet af udenbys Børn hvert Aar kun en halv Klasse, og der var ingen Udsigt til Stigning i deres Antal, efter at man begyndte at oprette Mellemskoler i Nabobyerne (f. Ex. Ikast), dels var det i Skolens Interesse at faa de Børn fra Oplandet, hvoraf de fleste var særlig velegnede for boglig Uddannelse og havde til Hensigt at gaa Skolen gennem til Studentereksamen, ind i Skolen allerede fra 1. Mellem for at kunne give dem en rolig og solid Tilegnelse af det Kundskabsstof, der skulde give

dem en fast Grund for deres Udvikling efter Skoletiden, og dels var Byen ikke interesseret i at afvise skolemæssige Forbindelser udefra; de mindre Provinsbyer skal til Dels leve af deres Opland; jo flere Traade, der kan knyttes mellem By og Land, des bedre; men for at Forholdet ikke skal blive ensidigt, maa Byen kunne yde en vis »service« til Gengæld for de gode Indtjeningsmuligheder, et godt Opland giver.

Endelig havde Skolen en, omend ikke juridisk, saa dog moralsk Pligt til at dække det skolemæssige Behov inden for sit Omraade, i Kraft af det Statstilskud, den oppebar i sin Egenskab af eksamensberettiget højere Skole. Indtil Midten af 30erne var den ikke alene den eneste Gymnasieskole i hele Ringkøbing Amt, i Omraade Landets største Amt, men der var langt til de nærmeste Mellemskoler i Brande, Skern og Holstebro.

Resultatet af Henvendelsen til Skolekommissionen var, at der oprettedes en 3die Parallelklasse i Mellemskolen 1937, og at hele Problemet om Pladsforhold nu blev taget op til grundig Gennemgang. Ikke alene manglede Skolen Plads til den forøgede Tilgang til Mellemskolen, men af de Skolelokaler, den raadede over, var adskillige ringe egnede til Formaålet. Det gjaldt saaledes Gymnasieklassernes Lokaler, som i sin Tid havde været anvendt til Folkeskoleklasser, men var blevet rømmet ved Opførelsen af den ny Kommuneskole i Nørregade. Ganske vist var Kakkellovnene i Klasserne blevet afløst af et Centralvarmeanlæg, men saa meget daarligere blev nu Friskluftstilførslen i de smaa og snævre Stuer; de blev skiftevis overophedede i Skoletimen, og isafkølede i Fri-kvartererne. Toiletforholdene var uhyre primitive, og Faglokalerne var ganske utilstrækkelige til det forøgede Timetal. Som en foreløbig Foranstaltning tog man igen Førstesalen i den gamle Realskole paa Torvet i Brug, efter at Folkebiblioteket, som havde haft til Huse her i nogle Aar, havde faaet sin egen Bygning i Fabrikant T. Truelsens Villa i Dalgasgade. Der indrettedes 3 Klasselokaler, men de var baade uheldigt beliggende i Forhold til den øvrige Skole og saa smaa, at de to af dem kun kunde rumme højst 18 Elever, og det endda med Besvær. Men selv naar disse Klasser kom til, var der ikke Plads nok til det stadig voksende Elevtal, idet Skolen nu fik en Tilvækst paa en Klasse hvert Aar, og det forøgede yderligere de i Forvejen vanskelige Forhold med Faglokalere o. lign.

Fra Skolens Side blev der arbejdet energisk for at overbevise de kommunale Myndigheder om Nødvendigheden af en grundig Løsning af Forholdene, og det var saa meget mere paakrævet, som der var en vis Træghed at overvinde hos en Del af Byraadets Medlemmer, der krympede sig ved de store Udgifter, den vilde medføre. Skolen førte sin Sag frem ved enhver given Lejlighed, i Skrift og Tale, i sikker Forvisning om, at den havde Forældrekredsen og i voksende Grad hele den øvrige Befolkning bag sig.

Byraadet tog saa det afgørende Skridt ved at nedsætte et Gymnasieudvalg (Skoleudvalget + Kasse- og Regnskabsudvalget) med Borgmester Kampmann som Formand. Man indhentede de fornødne Oplysninger og foretog en Rejse for at bese nye Skolebygninger. Efter at have forladt Tanken om at udvide paa Stedet, blev man enige om at skride til Opførelse af en helt ny Skolebygning. Men nu taarnede Vanskelighederne sig op; man kunde ikke blive enige om Beliggenheden og heller ikke om, hvorvidt man skulde anvende en af Byens Arkitekter eller søge Hjælp udefra. Resultatet blev, at man besluttede sig til en Arkitektkonkurrence, som gav 70 gode Projekter at vælge imellem. Afgørelsen blev truffet 19. Okt. 1938 af Udvalget, bistaet af Dommere, der var udpeget af Akademisk Arkitektforening og Dansk Arkitektforening, og gav til Resultat, at 1ste Præmien tilfaldt et Projekt, der var udarbejdet af 2 unge Arkitekter, Poul Hoff og Benneth Windinge. Det afgørende Møde i Udvalget fandt Sted 26. Jan. 1939, som Skolens Rektor, der ellers ikke var Medlem af Udvalget, var indkaldt til efter egen Anmodning. Efter en indgaaende og til Tider skarp Debat gik Formanden, under Pres af Flertallet i Udvalget, med til at indstille til Byraadet, at man opførte en ny Bygning. I et Møde 11. Februar 1939 blev Indstillingen enstemmigt vedtaget af Byraadet, og man fik bevilget et Laan paa 1 Million Kroner i Byens Sparekasse til Arbejdet. For saa vidt var alt i den skønneste Orden, og havde man handlet hurtigt, kunde Sagen nu være bragt til Løsning. Men Tiden gik med endeløse Forhandlinger mellem Udvalget, Skolen og Arkitekterne, der var ukendte med Forhandlinger med kommunale Myndigheder og derfor meget forsigtige. Sagen blev fremført med saa stor Forsigtighed og Omstændelighed, at megen kostbar Tid gik tabt, inden man

kunde faa de første Arbejder udbudt i Entreprise. Endvidere kom nu her- til, at Udvalgets Beslutning om at udbyde Arbejderne i aaben Entreprise vakte Mishag hos Byens Haandværksmestre, der havde ønsket Arbejdet forbeholdt Byens egne Haandværkere, og som ogsaa kritiserede Arkitekternes Forslag med Hensyn til Bygningens Udstyr, Indretningen af Straalevarme og andre ukendte Ting. Endelig var Arkitekterne færdige med deres Overslag, der lød paa 800.000 Kr., og de store Entrepriser blev udbudt til Aabning Fredag 8. September 1939.

Men imidlertid var der kommet alvorlige Forhindringer. Den 3. Sept. havde England erklæret Tyskland Krig, og hvad man Sommeren igennem havde frygtet, var sket: den anden store Verdenskrig var en Kendsgerning. Uden at forhandle med Gymnasieudvalget, Arkitekterne eller Skolen besluttede de borgerlige Partier at stille Forslag til Byraadet om at udskyde Byggeriet indtil videre, og Udsættelsen blev vedtaget af Byraadet 3 Dage før de indkomne Tilbud skulde aabnes.

Til Skoleaaret 1940-41 stod Skolen nu med 2 Vandreklasser i Mellemskolen, og desuden havde de 3 matematiske Klasser i Gymnasiet intet fast Klasselokale. Lærerpersonalet var blevet forøget med 1 a 2 Lærere hvert Aar, siden vi havde begyndt paa den 3die Parallelklasse, og derfor kunde det lille Lærerværelse i Kælderen efterhaanden knap nok rumme Lærerne, selv naar de stod op. Muligheden for Siddepladser til alle var udelukket. Saa noget maatte der gøres. Skolen holdt stadig paa, at man skulde udnytte Muligheden for at bygge, mens der endnu var Byggematerialer at faa, og henviste til adskilligt Skolebyggeri, som netop nu blev taget op og gennemført baade af Staten og adskillige Kommuner. Men det vandt ingen Ørenlyd. I et Fællesmøde mellem Gymnasieudvalg, Skolekommission, Skolens Repræsentanter og nogle af Byens Haandværksmestre fraaadede disse sidste at gaa i Lag med Opgaven. I Stedet for gik man ind for en Udvidelse af Teknisk Skole, og man forsøgte nu fra borgerlig Side at faa Skolen til at gaa med til at lave Udvidelsen af Teknisk Skole saa stor, at den ogsaa kunde rumme den Del af Mellemskolen, som vi ikke kunde finde Plads til. Støttet af Skolekommissionen modsatte Skolen sig stærkt dette Forslag, der vilde have splittet Undervisningen yderligere, og det blev da opgivet. I Stedet for enedes man

senere om at bygge en Etage over Bygningen mellem Borgmesterkontoret og Gymnasieklasserne og der indrette 2 Klasseværelser og samtidig udvide Biologilokalet (Nr. 15), saa det fik Lys fra to Sider. Dette Byggeri fuldførtes i Sommeren 1940, og den 1. December 1941 kunde vi tage et nyt Lærerværelse i Brug, som der var blevet Plads til at indrette i det gamle Borgmesterkontor, efter at man havde udvidet og moderniseret de offentlige Kontorlokaler. De to ny Klasselokaler hjalp lidt, men det gjorde ikke de andre Lokaler bedre, og vi maatte stadig holde Vandreklasser. En Oversigt over Elevtallet i de 25 Aar vil vise Nødvendigheden af mere Albuenum:

1923: 221 Elever		1936: 309 Elever	
1924: 233	—	1937: 351	—
1925: 263	—	1938: 400	—
1926: 266	—	1939: 418	—
1927: 275	—	1940: 427	—
1928: 280	—	1941: 451	—
1929: 273	—	1942: 434	—
1930: 304	—	1943: 446	—
1931: 300	—	1944: 449	—
1932: 298	—	1945: 456	—
1933: 286	—	1946: 462	—
1934: 283	—	1947: 446	—
1935: 297	—	1948: 445	—

Som man ser, en Fordobling af Elevtallet.

Samtidig var Lærertallet steget fra de oprindelige 11 i 1923 til 28.

Forholdene bedredes ikke under Krigen, da Tyskerne beslaglagde Gymnastiksalene, men her delte vi jo Skæbne med saa mange andre. Senere inddrog Byen vor ene Gymnastiksal til husvilde Familier.

Efter Krigen tog man Byggesagen op igen, og alle var nu ivrige for at gennemføre den saa hurtigt som muligt, ogsaa fordi det stigende Antal af undervisningspligtige Børn snart vil nødvendiggøre en Udvidelse af Folkeskolen. Men nu mødte man Materiale vanskeligheder, og trods

meget ihærdige Forsøg er det ikke endnu lykkedes at opnaa Myndighedernes Tilladelse til at tage fat paa Byggeriet. Erfaringerne har været baade dyre og bitre.

Skolens Styrelse.

Skolen er som kommunal Institution underkastet Bestemmelserne i Lov af 20. Maj 1933. Med denne Lovs Ikrafttræden fra 1. April 1934 gaves større Beføjelse til Skolekommissionen, der nu blev den egentlige pædagogiske Myndighed med Tilsyn og Indstillingsret til opslaaede Embeder.

Som Formænd i Skolekommissionen har i dette Aarhundrede virket:

Provst Gøtzsche	1901-1920
Fabrikant J. C. Truelsen	1920-1922
Provst Smidt	1922-1946
Toldforvalter Hansen	1946-1947
Viceinspektør, Borgmester Munk-Poulsen	1947-

Uden at forringe de andres Betydning kan man roligt sige, at ingen af dem har haft saa stor Betydning for Gymnasiet i dets Levetid som Provst Smidt, ikke blot fordi han har siddet som Formand i 24 Aar, men mest fordi han altid har været forstaaende over for Skolens Krav og de Vanskeligheder, den havde at kæmpe med. Stilfærdigt og sindigt har han forstaaet at mægle i de standende Stride og har opnaaet Resultater, der var til Gavn. Aldrig har han utidigt blandet sig i Skolens daglige Drift; men vi har altid haft Følelsen af, at han fulgte os med Interesse og vaagent Blik, og selv om der vel har været meget i Aarenes Løb, der ikke har haft hans udelte Tilslutning, har han paa nobel Vis holdt sine private Meninger tilbage og talt Skolens Sag. Skolen skylder utvivlsonst Provst Gøtzsche meget for det Arbejde, han lagde i Forberedelserne til Gymnasiet; men mindst lige saa meget skylder den Provst Smidt for det lange Spand af Aar, da han trak det byrdefulde Læs at lede den gennem de vanskelige Barneaar.

Til at varetage Byraadets Interesser og Forpligtelser findes et Skoleudvalg. Gennem Aarene har følgende været Formænd for dette Udvalg:

Sygekassekasserer M. Rasmussen	1913-1921
Tømrermester M. Bjerre	1921-1928
Redaktør Axel Hansen	1928-1929
Skatteopkræver Søren Christensen	1929-1931
Landstingsmand Chr. J. Hansen	1931-

Blandt disse maa særlig fremhæves Tømrermester Bjerre og Landstingsmand Hansen, der dækker det meste af Perioden. Paa et meget vigtigt Punkt har Skolen og de altid kunnet mødes, i Bestræbelsen for at gøre Arbejdsforholdene saa gode som muligt for Elever og Lærere. I rigtig Erkendelse af at Mellemskolen og Gymnasiet er en Skole for hele den brede Befolkning har de ikke skyet nogen Anstrengelse for at tale Skolens Sag i Byraadet, naar der kom Krav om Bevillinger.

Iøvrigt maa det siges, at der har været megen Lydhørhed og Forstaaelse hos alle Medlemmer af Kommissionen og Udvalget gennem Aarene, og bedre Samarbejde kunde Skolen ikke have ønsket sig. Det ses bedst deraf, at intet berettiget Krav fra Skolens Side nogensinde er blevet afslaaet, men altid er mødt med Velvilje og Offervilje.

Indtil 1937 blev der givet Friplads i Mellemskolen for mindst Halvdelen af Kommunens Elever; men fra Aug. 1937 blev Mellemskolen gratis for alle Børn fra Herning Kommune, og fra 1946 indførte man Statens Betalingssatser for indenbys Elever i Real- og Gymnasieafdelingen. Samtidig indførte man en Boghjælp, 20 Kr. for Realister, og 100 Kr. for Gymnasiaster, fordelt med 50 Kr. det første, 25 de to andre, og denne Boghjælp gives baade til udenbys og indenbys Elever. Dette maa ses som et Udtryk for Bystyrets Opfattelse af Skolens Betydning for Byen og dens Omegn; man paatager sig de økonomiske Forpligtelser, der følger med selv at eje Skolen, og selv om man nok kunde tænke sig Statens Andel noget større for den samfundsmæssige Opgave, man løser ved at dække det gymnasie Behov for en stor Del af Amtet, har man ikke ønsket at skubbe Opgaven fra sig over til Staten.

Loven af 1933 indførte Lærerraad ved hver Skole for at give alle Skolens Lærere Lejlighed til at deltage i Drøftelse af visse af Skolens Anliggender. Som Formænd for dette Raad har virket:

Rektor Christensen,
Lektor Jørgensen,
Adjunkt Villadsen Madsen.

Ogsaa denne Institution har virket gavnligt ved at gøre hver enkelt Lærer til Part i Sagen og har sikkert virket fremmende for det gode Samarbejde.

Derimod har der aldrig her i Byen været gjort Brug af den Mulighed, Loven gav for Oprettelse af Forældreraad. Ingen af Skolernes Forældre har rejst Krav herom, og hverken Skolerne eller Myndighederne har følt Trang til at opfordre dem. Om saa Grunden er den, at man har følt sig tryk og tilfreds med Forholdene, skal være usagt.

Besættelsestiden.

Tiden fra 1940-45 er en Periode, vi nødigt taler om, men altid tænker paa. Vi glemmer sent den Aprilmorgen tidlig, da vi vækkedes af de tyske Flyvemaskiner, der strøg lavt over Hustagene og nedkastede deres »Oprop« til Befolkningen. Tidligt paa Eftermiddagen begyndte Troppeerne til Norge at rykke gennem Byen, og nogle Dage senere fik vi Indkvartering i Gymnastiksalene for et Par Dage. Senere kom der langvarige Indkvarteringer, og for Resten af Perioden havde vi en Rekrutskole lagt i Salen lige over for Indgangen til Skolegaarden. Mærkligt nok, men heldigvis, forefaldt der kun faa Episoder mellem Eleverne og Soldaterne.

Skolen indtog straks det Standpunkt at formane Eleverne til at vise en korrekt, men kold Holdning, noget der jævnligt blev indprentet dem. Særlig blev de store Piger advaret mod at indlade sig med Soldaterne, og det var da ogsaa kun i to Tilfælde, at Skolen maatte gribe ind og fjerne uheldige Elementer. Alt blev sat ind paa at bevare Skolens Arbejdsfred og hindre, at der blev grebet ind fra de fjendtlige Myndigheders Side. Heri støttedes vi af Undervisningsministeren, der i de Aar jævnligt sam-

lede alle Landets Rektorer til Møde hos sig for at styrke Sammenholdet og holde sig underrettet. Men Vanskelighederne blev større, efterhaanden som Trykket følte mere utaaleligt, og det blev ikke nogen let Sag at lede Skolen gennem de farlige Skær, fordi Besindighed let blev udlagt som Eftergivenhed af varmblodige Gemytter, som Gymnasieungdom nu engang er. En stor Støtte var det, at Lærerne i det store og hele var enige om at give efter i det uvæsentlige for at lede Opmærksomheden bort fra det væsentlige, som var, at vi kunde faa Lov at være Herrer i vort eget Hus. Det skyldte vi de Forældre, der havde betroet deres Børn til vor daglige Omsorg, og det skyldte vi vort Land. Men haardt kunde det være at fare strengt frem mod Optræden, man inderst inde billigede af fuldt Hjerte. Med tungt Sind lagde man sig hver Aften til Sengs, og med Frygt og bange Anelser for hvad Dagen kunde bringe stod man op hver Morgen. At der er blevet grebet fejl til Tider fra Ledelsens Side er utvivlsomt. Det faar Gud og Mennesker tilgive. Byrden var stor for en lille Mands Skuldre.

Et Par Episoder bør overgives til Efterverdenen. Søndag 29. August 1943 blev der som bekendt erklæret Undtagelsestilstand i hele Landet, efter at Ministeriet var traadt tilbage. Tyskerne var synligt nervøse, hvad vi fik at mærke om Tirsdagen, da Skolen blev besat af en større Militærkommando. Anledningen var, at en Officer havde mødt Realklassens Drengene paa Vej hjem fra Sportspladsen. De havde ført røde Flag med sig og havde dermed udæsket Officeren. De bemeldte Flag var Mærkeflag, Skolen i mange Aar har brugt under Fodboldspillet. Drengene blev ført af deres Gymnastiklærer og bar efter Ordre Stængerne med Flagene paa Skuldrene for ikke at genere hinanden. Men det blev øjensynligt taget for et veritabelt »Oprør«, Skolen blev gennemløbet, og alle holdt tilbage, mens Forhandlingerne stod paa. Det endte med, at de tog Drengene med ud paa Vestergades Skole efter at have lovet at frigive dem inden Aften. Øjensynligt var det imidlertid gaaet op for den gode Kaptajn, at det var en tragikomisk Affære, han var ude i; men Ansigtet maatte reddes. Den værste Del af Opgaven var at berolige Forældrene og tilbagegive de voldsomme Rygter, der hurtigt opstod. Rektor prøvede at opsøge Majoren for at nedlægge Forestilling, men denne nægtede Modtagelse.

Den 26. April 1944 fik alle Ungdomsledere i Byen Besked gennem det danske Politi om at møde hos den tyske Kommandant paa Missionshospitalet, hvor han havde sit Hovedkvarter. Der mødte, foruden Politimesteren og hans Fuldmægtig, Borgmester Kampmann, Præsterne, Formænd og Ledere af de forskellige Ungdomsorganisationer, Rektor og de to Skoleinspektører. Kommandanten, en brøsig tysk Major, takkede for Fremmødet og holdt et langt Foredrag, hvori han bl. a. sagde, at tidligere kunde han altid rapportere: I Herning er alt roligt, men i den senere Tid havde man mærket en kold, ja fjendtlig Stemning, og gentagne Sabotagehandlinger viste, at der var en Ophidselseskampagne i Gang, og alt tydede paa, at den stammede fra ungdommelige Elementer; men man frygtede, at der stod andre bag, hvad man ogsaa kunde se af den illegale Presse. For at illustrere dette oplæste han et anonymt tysk Brev, der var sendt til Kommandanturen, og hvori stod, at Pastor Sørensen Juledag skulde have holdt en Prædiken i Kirken, hvori han drog til Felts mod Tyskerne. Majoren saa Sagen fra sit Synspunkt som Soldat og Tysker; han kunde godt forstaa, at hans og hans Folks Tilstedeværelse var uønsket; men Krig er Krig, og Krigen skulde ikke afgøres i Herning. Han henstillede til Ungdomslederne at gøre deres Indflydelse gældende, og han paa sin Side skulde svare for sine Soldaters Opførsel.

Pastor Sørensen replicerede, at han overhovedet ikke havde været i Kirken den Dag, der var nævnt i Brevet, at han aldrig kunde tænke sig at prædike Had mod noget Menneske, ikke engang en Tysker, og protesterede imod, at man plukkede Sætninger ud af en Prædiken uden at se paa Helheden. Den sidste Del af hans Indlæg viste ganske tydeligt, at han havde holdt den omtalte Prædiken, bare ikke den nævnte Dag. Majoren slog straks Retræte og opgav videre Angreb. Saa lette var de at føre bag Lyset. Han opfordrede flere til at udtale sig og havde øjensynligt tænkt sig en Diskussion; men ingen følte Trang til at tage Ordet. Paa Majorens Spørgsmaal svarede Borgmesteren, at han ønskede Ro og Orden for Byen. Til sidst blev der rettet en direkte Opfordring til Skolelederne om at udtale sig, men alle forholdt sig tavse. Brat smækkede Majoren Hælene sammen, og med et Par Ord som Tak til d'Herrer, fordi de var kommet, forlod han Lokalet.

Da Befrielsesdagen kom i Maj 1945, viste det sig, at der fandtes baade Elever og Lærere i Modstandsbevægelsens Rækker, men helt skadesløst gik vi ikke ud af de »fem forbandede Aar«. En af vore bedste Elever, Student fra 1941, stud. polyt. Egon Andersen blev skudt under en Aktion en af de sidste Dage før Befrielsen. Det viste sig senere, at han var begravet sammen med saa mange andre i Ryvangen. Hans Lig blev identificeret, ført til Herning og begravet paa Kirkegaarden under stor Delta-gelse, ogsaa fra Skolens Side.

Senere indsamlede hans Studenterkammerater, Skolens Lærere og Elever en Sum, hvorfor man, med Byraadets Billigelse, lod opsætte en Mindetavle paa Gangen i Mellemskolebygningen, hvor den skal minde nuværende og fremtidige Elever om den Indsats, den bedste Del af vor Ungdom gav i en for vort Land skæbnsvanger Tid.

Flid - Nøjsomhed - Aarvaagenhed.

Da Skolen den 30. Juni 1926 dimitterede sit første Hold Studenter, skænkede Forældrekredsen den et Banner, hvorpaa var broderet en Hjejle, staaende paa en Lyngknold. Denne prunkløse Hedefugl, som nu ogsaa findes paa Skolens Fane, en ny Gave fra Forældrene, er et Billede paa Flid, Nøjsomhed og Aarvaagenhed, og ved Overrækkelsen af Banneret udtalte Fru cand. pharm. Rudfeld paa Damekomiteens Vegne Ønsket om, at disse Egenskaber maatte være fremherskende hos Skolens Elever i Fremtiden.

I de forløbne 25 Aar har allerede mange dygtige Piger og Drengene forladt Skolen for at gøre deres Gerning i Samfundet. Skolen sender Jer sin Hilsen i Jubilæumsaaret. Vi er kun Rammen; I er Billedet; og det er Billedet, der har Værdi. Vi mindes med Glæde i Sindet de svundne Dages rige Samvær og ønsker, som vi saa ofte har gjort det, før vi begyndte Dagens Gerning, med den gamle Skolemester Hans Christensen Sthens Ord:

Gud give os Lykke og gode Raad,
sin Naades Lys os tilsende!

Min Formandstid i Skolekommissionen 1922-46.

Af Provst Chr. L. Smidt.

DET VAR en stor Begivenhed i Herning Bys Historie, da Undervisningsministeriet i Begyndelsen af 1921 stadfæstede Skoleplan for Herning Gymnasium. Byen, som paa den Tid havde knap 9000 Indbyggere (heraf Landsognet godt 1000), var kommet ret sent med i Udviklingen af sit Skolevæsen. Købstadordnet Skole fik Byen først nogle Aar efter Aarhundredskiftet. Udvidet Undervisning havde Byen ikke selv ydet sine Børn, idet en privat Realskole fra 70'erne, først i Østergade senere i Torvegade, udfyldte Savnet. Først nogle faa Aar efter at Kommuneskolen i Byen var blevet købstadordnet, overtog Kommunen Realskolen, som blev styret af Skolens Leder fra Privatskoletiden, Overlærer Kiilerich til dennes Død 1919.

Paa den Tid var Planerne om et kommunalt Gymnasium ved at udvikle sig, og som nævnt blev Skoleplanen godkendt af Ministeriet i Begyndelsen af 1921. De Mænd, som i særlig Grad maa nævnes som Ledere i det forberedende Arbejde, var Borgmester Yde og Provst (senere Biskop) Gøtzsche, som var Formand i Skolekommissionen. Paa den Tid var den første ved at gaa af som Borgmester, og den sidste var flyttet fra Byen. Det blev saaledes et nyt Byraad og en ny Skolekommission, der kom til at føre Planerne ud i Livet.

Man stødte straks paa en væsentlig Hindring. Ved Genforeningen i 1920 blev der Brug for mange kvalificerede Lærerkræfter til Gymnasier og Seminarier i de sønderjydske Amter. Det var meget vanskeligt at skaffe kvalificerede Kræfter til det planlagte Gymnasium i Herning. Selv om det følte som en stor Skuffelse, nu da man troede at være ved Forberedelsernes Ende, maatte man vælge at udsætte Gymnasiets Start til 1923.

Naar Gymnasiet nu har levet i 25 Aar og i den Tid sendt 23 Hold Studenter og 25 Hold Realister ud, er det mange Oplevelser og Minder, der staar for os, der den Gang sad i Skolekommissionen. Det var jo en helt ny Opgave, der var lagt hen til os. Ydre Magt havde Skolekommissionen ikke (det var først fra 1934, Skolekommissionen fik Indstillingsret til Gymnasiets Embeder; før den Tid havde Byraadet Indstillingsretten). En Skolekommissions Opgave er altid vanskelig. Vel er der Lov og Bestemmelser om dens Opgaver. Men det egentlige i en Skolekommissions Virksomhed beror dog paa, om den har Takt og Tone til at forstaa sin virkelige Opgave, nemlig at være Bindeled mellem Skolen paa den ene Side og Byraad og Befolkning paa den anden Side, med andre Ord om den kan forstaa sin Opgave efter de skiftende Tidens Krav. Historien maa dømme Skolekommissionens Fejlgreb, og vi som i de mange Aar arbejdede sammen i Skolekommissionen maa haabe, at der ogsaa har været noget positivt i det, vi efter bedste Forstand tog fat paa.

Naar jeg tænker tilbage paa dette Stykke af mit Liv, – og det optog én langt mere af Tid og Tanker, end udenforstaaende vil ane, tænker jeg med stor Taknemmelighed paa det Samarbejde, jeg havde med Gymnasiets 2 Rektorer (Rektor Lauritsen 1923–1932, Rektor Christensen fra 1932) og Lærerpersonalet og med Kolleger i Skolekommissionen. Vi var forskellige, meget forskellige, men jeg tror, vi alle tænkte godt om hinanden, selvom vi tænkte forskelligt om meget af det, vi skulde drøfte.

Vanskelige Kaar har der været for Skolen og Skolekommissionen, fordi Beslaglæggelsen af Lokaler baade til Bolig for husvilde Familier og til Brug for den fremmede Magt i Krigsaarene, beskar Skolens i Forvejen knappe, meget knappe Plads. Det gik os ofte stærkt paa Nerverne, for det var en Hjertesorg.

Naar jeg tænker paa Fremtiden for Herning Gymnasium, ønsker jeg først, at Skolen snart maa faa Lov at se Opførelsen af den forlængst vedtagne Byggeplan. Det er en Livsnødvendighed for Skolen at faa sine Rammer om Arbejdet i Orden.

Og saa ønsker jeg, at Skolen i kommende Aar maa opfylde det Program, som Gymnasiets første Rektor begyndte med for 25 Aar siden: at

lede Gymnasiet i kristelig og national Aand. Ingen af Siderne kan undværes, og de passer saa godt sammen. Men jeg ved nok, at et er et Program, et andet at føre det ud i Livets ofte barske Virkelighed.

Det er mit oprigtige Ønske for Herning Gymnasium, at dette maa lykkes.

Frodige arbejdsår.

Af lektor K. F. Plesner.

DET VAR frodige arbejdsår i Herning dengang. Lokalerne var ganske vist kun ringe og de pædagogiske hjælpemidler utilstrækkelige – vi måtte kæmpe for hver bog, hvert kort og hvert billede, der skulde anskaffes. Men både elever og lærere kastede sig over den nye opgave med en energi, der er sjælden i den højere skoles historie. En god portion ungdommeligt pionersind skulde der jo til; men uden pral tør det siges, at det havde vi egentlig også allesammen. Rektor Lauritsen forstod at vælge sine folk. Og selv gik han op i arbejdet fuldt og ubetinget, med humør og utrættelighed; intet var ham uvedkommende, intet for småt og intet for stort. Lærernes boligforhold, familie og børn, timelange samtaler om skolen og undervisningen, skærmydsler med lokale myndigheder og pædagogiske autoriteter, skovture og ny fane, planlæggelse af foredragsrækker, der kunde skaffe penge i den altid gabende kasse – jo, skolen skulde bankes op til at betyde noget i byens åndelige ansigt, den skulde placeres og placeres højt. Selvfølgelig var der ærgerrighed og personlig fremdrift i alt dette – hvad rektor vilde være den sidste til at nægte eller nægte os andre – men altid var det dog sagen først og sidst, udadtil hele det ydre apparat, indadtil hans sjældne kærlighed til børn og forståelse af dem. Bag den kølige maske slog et varmt hjerte for os alle, men især for børnene, som han vidste alt om, for en meget stor del indsanket når han i frikvartererne gik tilsyneladende sænket i egne tanker op og ned ad gårdspladsen.

Rektor Lauritsen viste sig i en meget krævende opgave som en skolemand af sand storhed.

Men også samlivet mellem kollegerne var en stadig glæde og ansporing. Der var C. L. Christensen, en altid loyal og fornøjelig kollega,

Siemonsen kundskabsrig og selvstændig, Arnold Nielsen så fuld af ideer, Danielsen hyggelig og forfinet, Wolf drenget og kammeratlig, Hermann overlegen og levende – ja, jeg kunde blive ved; men det var nok særlig disse jeg stod nær, og af hvem jeg regner flere blandt mine venner den dag i dag.

Det vigtigste i en skole er og blir dog eleverne, og de kunde jo nok virke lidt overraskende for en ærke-københavnerv. Men man var ung og smidig, og de på deres side hjærtelige og imødekommende, både fra hjemmet og fra skoleledelsen indpodet med respekt for disse unge viddommens og videnskabens repræsentanter, som lærerne altså var. Og de tog fat med friske kræfter, udsøgte elever fra byen og et vidtstrakt opland. Når skolen så hurtigt og afgørende blev placeret, skyldes det ikke mindst deres jyske soliditet og redelige anspændelse. Det er en erfaring mange lærere har gjort, at man bedst husker sine tidligste elever; men mon ikke også de første årgange fra Herning gymnasium havde mere end almindeligt markante træk? Ialfald mindes jeg dem hver og en, som havde vi siddet i klassen igår. Og de kom i mit hjem i deres fritid mange af dem, gav mig mere fortrolighed end en lærer ofte oplever, var så tillidsfulde og åbne, så modne og forstandige. På mange måder føler jeg det, som har vi været unge sammen, og det er stadig en glæde, når jeg hører fra en af dem eller ser dem nævnt med respekt.

Jo, Skolen gav rigt, omend den også stillede store krav. Fagligt måtte vi unge strax tage fat på de vanskeligste opgaver og spille stoffet igennem i fuldt omfang. Det er nu næsten ikke til at forstå, hvordan man kunde overkomme det store opøvelses- og forberedelsesarbejde (med mange stile at rette) og endda finde tid til egne studier og produktion. Men det gik – og der blev endda et overskud til at leve sig ind i den fremmede by og lære en betydelig del af dens mennesker at kende, enkelte så godt at det blev omgang og venskab for livet.

Og endelig skulde skolen repræsenteres i Folkebogsamlingens bestyrelse, snesevis af anmeldelser og artikler skrives i de lokale blade – og skolefesterne naturligvis ikke forsømmes. Mange glade aftner er der at mindes, fra »Eyde« eller »Gregersen«, mange frokoster hos rektors i Høj-

gade, mange kaffeborde i gymnastiksalen eller foreninger – og så de mange stille arbejdsaftner i bogstuens gode ro – men først og sidst timerne med de vågne, friske pige- og drengeansigter, vendt på en gang modtageligt og vagtsomt mod den, som var glad ved at få lov til at give.

Jo, det var frodige arbejdsår i Herning dengang.

Idrætten.

Af Lærer A. Andersen.

IDRÆTTEN har altid haft gode Kaar paa Herning Gymnasium. For det første har Skolen haft to Rektorer, der ogsaa interesserede sig for Skolens rent sportslige Ydelser, hvad der har opmuntret Lærerne og givet Eleverne forøget Kampglæde. Dertil kommer, at Kommunen altid velvilligt har bekostet de Rekvisitter, der skulde bruges til Udøvelsen af de forskellige Idrætsgrene. Selv Skolebetjent Thomsen var interesseret og med i alt, hvad der foregik. Jeg hører ham tydelig svare paa en Forespørgsel om Laan af Gymnastiksalen: »I Aften kommer de gamle old boys Piger«.

Vor egen store Gymnastiksal var god; men den slog ikke til. En Tid brugte vi derfor ogsaa Friskolens Sal. Men der var der fortvivlede Forhold. Ofte var der Kuldegrader – enkelte Gange Is paa Gulvet, fordi Vandet var frosset efter Rengøringen.

Vi havde Fodboldbane paa det Sted, hvor det nuværende Stadion ligger, flyttede derfra til Syd for Nørregades Skole og til sidst over paa den anden Side af Gammel Landevej. Det ny Stadion tog vi i Brug til Atletik og fik – ved Hjælp af en Gave fra Forældrene – Kommunen til at give os vor egen Tennisbane.

Gymnastikken interesserede de fleste Elever. De var dygtige til Spring. Flyvespring over hele Plinten paa tværs – eller over tre Dreng, der stod paa Hovedet med spredte Ben – var almindeligt. Der var fuldt i Salen om Eftermiddagen, naar der var frivillig Gymnastik for Elever fra I Ml. til III G. I mange Aar var »Tippe« – hele Skolens Yndling – i Spidsen. Der var Humør og Arbejdsvilje i Salen. Alle var interesseret i at lære noget og hjælpe hinanden, og den aarlige Opvisning for Forældre og Kammerater virkede stimulerende paa Lysten.

Fodbolden dominerede i de første Aar, og vi klarede os fint. Vi spillede mod Viborg, Randers, Esbjerg, Vejle og Nørregades Skole. Ofte hjemførte vi store Sejre, og en Tid var der 10 af vore Elever paa »Fremad«s Ynglinge-Hold, der dengang var Nr. 1 eller 2 i Jylland. Det var i »Manse« og Laurits' Tid.

Atletik. Denne Idrætsgren blev modtaget med megen Uvilje af de fodboldinteresserede Elever, og det vilde dengang sige næsten alle. Det blev en vanskelig Overgangstid; men det varede ikke længe før Atletikken indtog Førstepladsen – bl. a. fordi vi havde en stor Papplade med alle Elevernes Navne og en Række Øvelser. Hver Elev indførte selv sine Resultater herpaa og rettede dem, naar bedre Resultater var opnaaet.

Paa den Tid gik Poul Henning Errboe fra Kibæk hos os. Hans Far havde selv været et af de store Navne inden for dansk Idræt, og Apotekereren viste os nu sin Interesse ved at udsætte en Pokal til Vinderen af en Femkamp, som vi begyndte paa. Nu samledes Rektor, mange Lærere og Elever for at deltage i eller overvære Konkurrencerne. Der opnaaedes gode Resultater. Senere mødte vi saa Viborg og Randers til drabelige Dyster, hvor der blev sluttet Venskaber, som senere videreførtes under Studietiden i København.

H. G. F. blev startet, og der opstod et godt Samarbejde. I denne Forening har flere af vore Elever senere gjort sig fortjent. Det Navn, der er bedst kendt, er Niels Holst-Sørensen, en mere end dygtig Idrætsmand – en gentleman inden for Idrætten, hvis hele Færden paa Idrætspladsen maa glæde enhver, der ønsker Idrætten udøvet paa rette Maade.

Badminton. Med denne Sport morede Lærere og Elever sig i Vinter-tiden. Dette Spil betød særdeles meget for Gymnasiet. Baade Piger og Drengene spillede det, og Lærere og Elever spillede mod hinanden. Det morede os Lærere at spille, og vi lærte hinanden og Eleverne bedre at kende. Jeg kan endnu høre Rektor sige efter et mislykket smash: »Es »dauert« nicht!« – Det var et Spil, der bandt os sammen. Vi fik læsterligt med Klø af Vejle, som senere blev jysk Mester i Aarhus. Lærerne spillede mod Lærere fra Viborg, Vejle og Nørregades Skole.

Eleverne deltog i Turneringer baade i Single og Double, og Vinderne

fik smaa Skjolde paa deres Ketchere. Paa lignende Maade gik det med Tennis.

Vi deltog i to Landsidrætsstævner for Gymnasierne. Det første var i Sønderborg. Vi havde anmeldt Fodbold-, Gymnastik- og Basketballhold. Vort Gymnastikhold havde kedelige sorte Dragter; men de kunde deres Ting. Vi spillede mod Birkerød Kostskoles meget stærke Fodboldhold og tabte 2-1. Det var en Skuffelse; men Rektor roste vore og stak dem 10 Kr. Dette Samvær med Sønderjyderne blev en Oplevelse for Eleverne, som de sikkert husker med Glæde. Vi boede i Ulkebøl Sogn og hørte i Forsamlingshuset gamle Sønderjyder fortælle gribende om deres Tid under Tyskerne. Ved Stævnet i Ollerup fire Aar senere var det især i Atletik, vi gjorde os gældende.

Rektorernes, Lærernes og Elevernes fælles Interesse for sund Idræt var det, der bar Idrætten frem ved Herning Gymnasium. Vi havde en Præmie til den Elev, der var dygtigst til Idræt og samtidig dygtig i Klassen. Jeg husker tydelig, hvor Salen genlød af Klap – og Tramp, da »Tippe« gik ned gennem Salen efter Rektors Haandtryk og med Præmien under Armen, ombrust af Kammeraternes Hyldest.

Naar jeg skriver disse Linier, dukker der mange Minder og mange Ansigter frem fra mine 10 Aar ved Herning Gymnasium. Det var tiltalende og flittige Elever, jeg havde; og til Slut vil jeg gerne her have Lov til at sende Jer alle mine bedste Hilsener og Tak for den Tid, jeg var Jeres Lærer.

Det første Hold.

SIDEN LATINSKOLERNE i Varde, Ringkøbing, Holstebro og Lemvig ved kongelig Resolution af 4. Marts 1740 blev ophævet, var hele Midt- og Vestjylland (bortset fra Kathedralskolerne i Ribe og Viborg) uden saakaldt lærde Skoler, indtil den unge Købstad Herning i 1923 startede sit kommunale Gymnasium. Det betød, at Ungdommen fra dette store Omraade, hvis Befolkning i Løbet af de sidste Slægtled var vokset betydeligt, havde meget vanskeligt ved at faa en Uddannelse udover en Mellemskole-, Real- eller Præliminæreksamen, idet det var nødvendigt at rejse til eller bo i de nærmeste Byer med Latinskoler: Ribe, Viborg og fra 1907 Silkeborg. Der er derfor ikke Tvivl om, at Herning Gymnasiums Oprettelse i 1923 øgede Mulighederne for den skolesøgende Ungdom fra disse Egne, der havde Lyst og Evner dertil, for en yderligere Uddannelse i Form af Studentereksamen og lettede Adgangen dertil ogsaa for Børn fra den mindrebemidlede Del af Befolkningen.

Det er naturligt for mig, der har levet det meste af min Tid i Herning og har faaet hele min Skolegang i denne By, at indlede denne lille Artikel med at mindes afdøde Borgmester Chr. Yde, om hvem man sikkert – uden at forklejne nogen anden – kan sige, at han var den utrætteligste Forkæmper for, at Herning Købstad fik sit Gymnasium. Borgmester Yde var Sjælen i alle de mange og lange Forhandlinger, der gik forud, og derfor bør vi, der indtil i Dag er dimitterede som Studenter fra Herning Gymnasium, mindes Borgmester Yde med Tak og Ære.

Det var i flere Henseender en broget Flok, der den 14. August 1923 mødte som Elever i I. Gymnasieklasse. Vi var 20 ialt, 6 fra Byen og 14 fra det nærmere eller fjernere Opland, 6 med Præliminæreksamen, 10

med Realeksamen og 4 med Mellemskoleeksamen, 3 Piger og 17 unge Mænd, i en Alder fra 25 til 15 Aar.

Til Trods herfor fandt vi dog hurtigt sammen i et godt Kammeratskab og et udmærket Samarbejde med vore Lærere i Erkendelse af, at vi var Parthavere i noget nyt, og at det for vor egen og Skolens Skyld gjaldt om at tage fat.

Ved Gymnasiets Start var Lærerkræfterne følgende: Rektor V. S. Lauritsen, Lektor C. L. Christensen (den nuværende Rektor), dav. Adjunkt C. G. Siemonsen og de 3 fra Gymnasiets Underbygning Realskolen overgaaede Lærere, Kantor R. Th. Adserballe, cand. theol. H. C. Klinge og A. J. Marcussen. Disse tre sidste er nu døde. Vi vil ogsaa mindes dem som de dygtige og samvittighedsfulde Lærere, de hver for sig var.

Vor Klasselærer var Lektor Christensen eller »Lektor«, som han blot kaldtes i daglig Tale. Da havde Skolen jo kun een Lektor, og da vi havde »Lektor« baade til Dansk, Engelsk og Drengegygnastik, var han selv sagt den af Lærerne, der kom til at staa vor Klasse nærmest. Det var da ogsaa paa »Lektor«s Forslag, at vi i Januar 1924 stiftede Gymnasieforeningen »E Bindstouw« og gav den dette Navn. Denne Forening blev Midtpunktet for vore Sammenkomster bortset fra Skolegangen. Naar jeg nævner »E Bindstouw«, kan jeg ikke undlade at omtale Skolebetjent Thomsen og dennes Hustru, der begge bidrog til at forhøje Stemningen paa vore »Bindstouw«-Aftener ved deres udmærkede Traktement samtidig med, at de paasaa, at alt gik ordentligt og sømmeligt til, og at vi kom ud fra Skolens Enemærker i ordentlig Tid. Ikke noget med Nattesæde her!

Et Samarbejde mellem nogle af Skolens Lærere og dens Elever udover selve Undervisningen fandt Sted ved Opførelsen af Skolekomedier eller Aftenunderholdninger, der paabegyndtes i Efteraaret 1924 og siden har været en fast Institution i Skolens Virksomhed. Af Overskudet herfra er hvert Aar siden overført et Beløb til den af Rektor Lauritsen stiftede Stipendiefond.

Vi havde Rektor Lauritsen i Historie gennem alle 3 Gymnasieklasser, og det tør nok siges, at det ikke var en Historieundervisning paa den alminde-

lige Maade. Det var sjældent, vi blev hørt; men Rektor fortalte og fortalte af sin omfattende Viden og krydrede sin Fortælling med sine mange smaa, egenartede Bemærkninger. Jeg skal citere et Par. Spørgsmaalet lød: »Hvad er det, det kommer an paa?« Det Svar, vi skulde give herpaa, var: »Det økonomiske«. Jeg tror ikke, at den Opfattelse, der kunde lægges heri, var Udtryk for nogen Overvurdering fra Rektors Side af det materielle i Tilværelsen, men var en Bestræbelse for at aabne vort Blik for en Side i Tilværelsen, der i mange Tilfælde i Historien har været af afgørende Betydning. Et andet af Rektor Lauritsens Spørgsmaal lød: »Hvad er saa jeg?« Det Svar, Rektor ønskede herpaa, var: »Lærer«, ikke Rektor, cand. mag. eller noget andet. Rektor Lauritsen var netop *Lærer* og interesserede sig levende for Ungdommens Opdragelse, Dygtiggørelse og Forbedring af Mulighederne for, at alle, der havde Lyst og Evner, kunde faa en videregaende Uddannelse. Efter min Opfattelse maa Rektor Lauritsens Stiftelse af Stipendiefonden netop ses som Udtryk for Rektor Lauritsens Forstaaelse af det økonomiske i denne Forbindelse og hans Interesse i at skabe de økonomiske Betingelser for Dygtiggørelsen af den Ungdom, hvis økonomiske Vilkaar ellers ikke tillod en saadan.

Da vi begyndte i 1923, havde Gymnasiet kun nysproglig Retning, idet den matematisk-naturvidenskabelige Retning først paabegyndtes fra 1928. Vi fik straks til Huse i den Skolebygning, der ligger til venstre, naar man kommer ind i Skolegaarden, altsaa i Skolegaardens sydøstre Hjørne. Det var den samme Skolebygning, i hvilken jeg begyndte at gaa i Skole i 1911. I Mellemtiden havde Bygningen været ude af Brug som Skolebygning, fordi den ansaas for uegnet. Nu blev den altsaa atter taget i Brug til Gymnasiet, og Gymnasieklasserne har stadig til Huse der, hvilket er en af Grundene til, at Rektors Eksamensret i flere Aar kun har været fornyet for eet Aar ad Gangen. Der kan formentlig ikke være nogen Tvivl om, at denne Bygning i lang Tid ikke har opfyldt de Betingelser, der med Rette stilles til Skolebygninger i Dag. Dersom jeg her maa indflette et Ønske og et Haab for vor gamle Skole i Anledning af 25 Aars Jubilæet, skal det være, at det maa lykkes de lokale Myndigheder at overbevise Byggenævn og andre Myndigheder i København

om, at det er nødvendigt, at den af Herning Byraad allerede før Krigen vedtagne Opførelse af en ny Gymnasiebygning bringes til Udførelse, saaledes at ogsaa den ydre Ramme for det paaskønnelsesværdige og udmærkede Arbejde, der udføres af Lærere og Elever i Skolen, kan komme i Orden.

Efter smaa 3 Aars Forløb, den 26. Juni 1926, kunde da den første Student, udgaaet fra Gymnasiet i Hedens Hovedstad, sætte den hvide Hue paa sit Hoved, og i Løbet af Formiddagen kom hele Resten af Kuldet, i alt 16. Løbet var fuldendt. Det var en stor Begivenhed for os, for vore Forældre og Lærere, ja for hele Byen og dens Befolkning, der tog levende Del i Hyldesten til os under Køreturen om Eftermiddagen gennem Byen.

Henry Pedersen.

Student 1926.

Vi voksed' sammen op.

DET VAR ret ubehageligt for en 11 Aars Dreng at skifte Skole. Jeg kom i 1923 fra en for øvrigt fortræffelig lille Landsbyskole i Hernings Nærhed i det nystartede Gymnasiums 1. Mellem. Optagelsesprøven foregik altsaa under Overlærer Adserballes Ledelse, og jeg husker ærlig talt ikke meget om den ud over det, at Lærerne var ivrigt optagne af at drøfte noget om Skolen; jeg gætter nu paa, at det har været den forestaaende Omdannelse til Gymnasieskole.

I de fire Mellemskoleaar maa Tiden være gledet jævnt og roligt. Det er ikke let at faa fat i konkrete Begivenheder fra den Tid. En Mellemskole dreng er sikkert ofte stærkest optaget af Fodbold, tekniske Ting og den Slags, som ikke behøver at have direkte Forbindelse med Skolearbejde. For mig var Skolen stor og imponerende. Gymnasiasterne var voksne Mennesker, undertiden med stiv Flip; de omtaltes med Ærbødhed og var højt hævet over os; de skændtes ikke, men diskuterede. Allerhøjest stod selvfølgelig Lærerne, og Ordene: Rektor, Lektor og Adjunkt dækkede over uhyre Kvanta Aand, Viden og Magt. Heraf fulgte imidlertid ikke, at der var et Svælg mellem Lærere og Elever. Naturligvis var Forholdet ikke altid lige varmt mellem Parterne; men vi fik en venlig Behandling, som vi gengældte med Respekt, og Fjendtlighed eller Angst kan jeg ikke huske eet Eksempel paa.

En enkelt Begivenhed fra den første Tid staar ret klart; det var en Uddeling af Karakterbøger, formodentlig den første. Hele Skolen var opmarcheret i Gymnastiksalen, og i Midten befandt Rektor sig ved et Bord med Karakterbøger. Mindre energiske Repræsentanter fra de forskellige Klasser blev enkeltvis kaldt frem foran Bordet og fik Bogen overrakt med Kommentarer, der spændte over flere Skalaer. De mere

dydsirede fik Karakterbøger i Klasserne. Processen var just ikke human, men effektiv og blev ikke gentaget.

Dermed var Tonen angivet: der skulde bestilles noget, og der blev, efter hvad jeg ved, arbejdet flittigt. Mellemskolearbejdet stillede ikke store Krav; det var egentlig først Latinen i 4. Mellem, der aabnede vore Øjne for Hjemmeforberedelsens Ubønhørighed. Gennemgang af ny Latinlektie betragtedes som en lidt blødsøden Eventualitet, aldeles ikke som en Nødvendighed.

Tempoet blev absolut ikke sat ned i Gymnasiet; men hvorledes det nu forholder sig, saa var der ingen, der følte sig trykket af det. I Gymnasiet levede vi ligesom mere organisk med i Skolens Liv. Vi sled, ikke mindst hjemme, og Tiden var saa optaget, at vi næppe naaede at opfatte, at vi nu var blevet de store. Det er muligt, at vi fik relativt høje Eksamensresultater; men det vilde være urimeligt at se bort fra, at vi virkelig bestilte relativt meget. Og dog fik vi Tid til en hel Mængde andre Ting: Litteraturlæsning, Sport, Skolekomedie, Æ Bindstouw-Møder og andet kammeratligt Samvær. Jeg husker mange dagligdags morsomme eller bevægede Situationer; det vil være haabløst at prøve at gengive enkelte. Desuden vil de for andre være ubetydelige Anekdoter; men for os, der oplevede dem i den bestemte Atmosfære, der skabte dem, er de blevet mere eller mindre betydningsfulde Forudsætninger.

I øvrigt hyggede vi os paa Skolen. Den var forholdsvis lille dengang og bl. a. derfor hyggelig. (Det er den sikkert endnu; men jeg ser, at der i de sidste Aar har været over 450 Elever, og det er mig en Kilde til Undren, hvor de opholder sig). Min Klasse var den sidste rent sproglige, og den var ikke stor. Mange af vore jævnaldrende fra Mellemskolen havde overvintret i Realklassen og var Matematikere, og vi betragtede dem med absolut skeptisk Nysgerrighed. Vi kom Lærerne paa nærmere Hold, uden at der derfor opkom nogen Form for Kammerateri. I 3. G. havde jeg den Ære at være Klokker, hvilket medførte, at jeg nogle Minutter pr. Maaned var en ombejlet Person, nærmere bestemt den 1. i 10-Frikvarteret. Saa faldt der fra Lærerne opmuntrende Vink om ikke at være for pedantisk med at ringe ind; thi der skulde drikkes

Kaffe paa Lærerværelset. Med nogen Fortrydelse maa jeg retfærdigvis indrømme, at jeg aldrig blev bestukket, men heller aldrig var smaalig.

Herning Gymnasium var en god og en hyggelig Skole med festlige Begivenheder, som i min Skoletid allerede var Skikke, og som formodentlig nu en Snes Aar efter er ved at være Traditioner. Men i Festerne glemtes aldrig Skolens Krav om dagligt Arbejde af Lærere og Elever. Og hvis vi forhenværende Elever ikke altid siden har udnyttet Tiden rigtigt, maa det siges, at det ikke er paa vor gamle Skole, vi lærte at ødsle med den. For denne Lærdom og gode Aar i øvrigt takker en gammel Elev og ønsker Skolen en lys Fremtid.

Victor Vestergaard.

Student 1930.

De svandt, de svandt - -

HVERT AAR ved Skolens Afslutning sang vi en Sang, der endte med de to Linier:

*»Glem dog aldrig helt den Tid,
da du gik i Skole«.*

Det fik mig altid til at tænke, at en Gang om mange Aar vil jeg huske dette Øjeblik, hvor jeg sidder og ligesom tager Sentimentaliteten paa Forskud, og erkende at glemme sin Skole kan man aldrig. Det Spand af Aar, der er gaaet, siden jeg sidste Gang sad i Højskolehjemmets Sal med disse Følelser, har givet mig Ret. Man glemmer ikke sin gamle Skole! For de enkelte - og jeg tror, det er meget faa - der kun følte Skolen som en trist Trædemølle, man nu en Gang skal igennem, var det maaske en Befrielse, da Skoletiden endelig var en Saga blot, men de allerfleste af os havde vist nok den Dag, vi for sidste Gang sang disse Linier, en Følelse af, at nu lagde vi en skærmet og relativ sorgløs Tid bag os, en Tid vi altid siden hen vilde tænke tilbage paa med Længsel.

Jeg tror, Hovedparten af de 23 Hold Studenter, der nu er dimitteret fra Herning Gymnasium, har tænkt saaledes, medens de, der endnu ikke er naaet frem til den hvide Hue, maaske kun vil synes, at det er noget sentimentalt Sludder. Mens man gaar i Skole, har man tusinde Ting at kritisere ved den, og man siger til sig selv, at naar man slipper ud af den, saa har man vel nok et og andet at fortælle de forskellige Herrer Lærere, som man af Hensyn til »Snittet« ikke føler Trang til at fremkomme med lige nu! - Men man tager grundigt fejl, for ligesaa snart man faar Skoletiden lidt paa Afstand, saa har den det fælles med alle andre Perioder i ens Liv, hvor blot lidt mere end 50 pCt. har været positivt,

at alt det negative smuldrer væk og bliver til smaa Latterligheder, som end ikke er Omtale værd, højst Stof til en god Skolehistorie.

Naar man som jeg har faaet hele Institutionen Herning Gymnasium med helt fra Særklassen til Studentereksamen, har man haft alle Betingelser for at kende Skolen fra alle Sider. Fra at være et lille forsagt Særbarn med stor Respekt for 1. Mellem'erne, der nedladende kigger paa de Stakler, der hverken har deres eget Klasseværelse eller ved noget om alle de lærde Ting, man proppes med i 1. Mellem, til det Øjeblik, man staar med den hvide Hue paa Hovedet, sker der unægtelig en vis Udvikling.

Særklassen er altid af de ældre Elever blevet betragtet som en noget latterlig Gevækst paa Mellemskoletiden, men alligevel vil jeg nu altid i Taknemmelighed huske, at da lærte vi – med al Respekt for Skolens øvrige Fag – noget ualmindelig praktisk, som alle har Brug for Resten af Livet: at slaa op i en Køreplan og i en Telefonbog. Naar jeg siden har set Folk fortvivlet blade rundt i disse koncentrerede Værker, har jeg altid tænkt, at jeg kunde unde dem at have gennemgaaet Særklassen paa Herning Gymnasium.

I Mellemskoletiden steg man i Graderne og i sin egen Agtelse fra Aar til Aar. Fagene var for afvekslende til, at det kunde karakteriseres som nogen Trædemølle, og var der enkelte Timer, hvor man utaalmodigt ventede paa, at Klokken skulde ringe til Frikvarter, var der til Gengæld ogsaa mange »Aandehuller«. Det har egentlig tit senere undret mig, at man kunde lade sig stoppe med saa uendelig mange Ting fra saa vidt forskellige Felter. At Tysklæreren fandt det saa oprørende, at der kunde smutte et engelsk Ord ind, naar man lige kom fra en Engelsktime, har jeg aldrig kunnet fatte.

Mellemskoleeksamen kom som første Paamindelse om, at nu burde man forsøge at tilrettelægge Hovedlinierne for sin Fremtid. Vilde man endnu i 3 Aar »slide kendte Fliser«, eller syntes man, at ens Kundskabstørst kunde slukkes med lidt mindre. Hermed vil jeg ikke antyde, at det er lutter Kundskabstørst, der ansporer Mellemskoleungdom til at vælge Gymnasievejen. Jeg kunde nævne en Snes andre Grunde. Men denne lyder saa pænt!

Personligt vil jeg aldrig fortryde, at jeg gik i Gymnasiet. For mig var det dog ikke noget Valg. Siden jeg var 6 Aar, ønskede jeg at blive Student, selv om jeg formodentlig ikke den Gang kunde sige hvorfor – og paa den Tid, da jeg ansøgte om at komme i I G.ns. var der ikke noget, der hed Adgangsbegrænsning! Den kære, gamle Rønne kunde huse alle os, der søgte den.

Jeg har altid haft den største Medlidenhed med Kursusstudenter! De er ganske vist lige saa meget Studenter, som Gymnasiestudenter – de hævder selv, at de er mere, for det er et betydeligt større Slid – indrømmet – men de er snydt for tre dejlige Gymnasieaar, hvor der ganske vist nok skulde slides, medmindre man hørte til de faa udvalgte, der kunde klare Lektierne paa mindre end et Par Timer og endda score Topresultater, men der var ogsaa Tid til bare at være »Gymnasiast«. Det lyder maaske temmelig taaget, og jeg er faktisk ikke i Stand til at definere det, men jeg tror, at i hvert Fald enhver, der har gaaet paa Herning Gymnasium, forstaar mig. – Jeg har udvidet min redbonne Medlidenhed til ogsaa at omfatte Studenter, der ikke er dimitteret fra Herning Gymnasium. Det er muligvis nok temmelig vidt at gaa, og jeg tør ogsaa kun tale paa egne Vegne. Navnlig har jeg virkelig ondt af alle, der har frekventeret henholdsvis Pige- og Drengeskoler. De er nemlig gaaet Glip af noget, som kun en Fællesskole kan byde paa: det naturlige Kammeratskab mellem Dreng og Piger. Man kan indvende, at det ogsaa giver Anledning til Flirt og Pjank, som forstyrrer det, der trods alt er Hovedhensigten med Gymnasiet: at man tilegner sig det Stof, der bliver serveret for en. Men jeg vil paastaa, at det er et saa lille Faatal, der vilde have været bedre tjent med at gaa i Særskole, at det slet ikke tæller med. Den Kammeratskabsaand, der faar Lov til at udvikle sig i Gymnasieaarene, kan holde sig mange Aar efter Studenter-eksamen, og spredes Kammeraterne for alle Vinde, saa er »Aanden« der stadig – man er blevet vant til at kunne omgaaes unge af begge Køn.

Jeg er selv saa heldig at være Student fra et Hold, der efter Eksamen har holdt relativt godt sammen. Selv om vi fik vidt forskellige Felter at virke paa, har vi saa godt som altid haft Udbytte af at samles en Gang imellem. Og det, der binder os sammen, er næsten udelukkende de

fælles Skoleminder, det Kendskab vi fik til hinanden i de tre Aar, for paa andre Punkter er vore Interesser gaaet i alt for mange Retninger, til at de kan være Bindemidlet.

Jeg har med Sorg hørt, at man de sidste Aar af Pladshensyn har været nødt til at dele Gymnasieklasserne paa Herning Gymnasium, saaledes at sproglige og Matematikere ingen Fællestimer har. Det er ganske vist det almindelige paa andre Gymnasier, men netop det, at man tidligere i Herning kunde lade de to Retninger have visse Fællestimer, anser jeg for en af de væsentligste Grunde til, at man oftere finder Klasse-Sammenhold hos Herning-Studenters end hos Studenter fra andre Gymnasier.

Naturligvis er det godt, at Gymnasiet vokser, men det gør mig nu lidt ondt for de sidste Aars Hold, fordi man efter min Mening ikke kan faa et sammentømret Studenterhold paa den Maade. (Jeg vil kun være glad for at høre, at jeg tager fejl!) – Men det er maaske illoyalt mod den gamle Skole at henlede Opmærksomheden paa dette Forhold? Det er dog ikke dens Skyld, at den stadig er en Samling Huse, der udgør et helt Latinerkvarter, og ikke et flunkende Palads i Beton og Glas.

Men netop det, at Skolen bestod af en Samling spredte Bygninger, gav den en egen Charme. Det hørte sig ganske vist nærmest til at beklage sig over de ureglementerede Forhold, men hyggeligt var det nu. Jeg husker, da vi i I G. daglig havde Besøg af Musen Mathæus. Den yndede at komme frem i de sproglige Timer, den foretrak aabenbart det reducerede Elevantal, fordi det gav den mere Plads til uhindret at løbe rundt! Vi fodrede den med et skønsomt Udvalg af vore Madpakker og hørte den rasle med det Madpapir, der – ganske vist mod Ordensreglementet – blev kastet ned bag Radiatorerne. Det var en virkelig Sorg for os den Dag, Pedellen skred til Værket med at sætte Musefælder op, og vi ikke længere kunde imødesee smaa oplivende Visitter af Mathæus.

Den lille Skolegaard, der hørte til Gymnasiet, vilde vi heller ikke bytte væk for Alverdens flotte Skolegaarde med Søjlegange og hvad dertil hører. Hele Mellemskoletiden igennem, hvor vi aldrig havde sat Foden paa dette hellige Sted, men blot kigget tværs over Gangen til de privilegerede, der vandrede rundt og rundt om Træet som Fanger i en Fængselsgaard, havde vi set frem til den Tid, da vi selv vilde have Ret til at

gaa der. Den havde ogsaa visse Traditioner, f. Eks. havde kun III G. Ret til at sidde paa Bænken nede i venstre Hjørne, en Ret der mærkværdigvis nok saa godt som altid respekteredes.

Endelig er der een Ting, som man ikke kan undlade at nævne, naar man taler om Herning Gymnasium. Det er den Respekt, hvormed Faget Sang omgives. Dette i de fleste andre Skoler nærmest lidt foragtede Fag holdes højt i Ære her, og Undervisningen er tilrettelagt paa en saadan Maade, at de fleste gaar op i den med Liv og Lyst. Jeg har hørt Studenter fra andre Skoler omtale Sangtimerne som det lille Pusterum i Dagens Tekst, hvor man gav de af Lektierne, der trængte til det, en Overhaling. Hos os var det kun »Brummerne«, der havde Tid til det. Vi andre mødte hellere mindre velforberedt til næste Time, end vi udsatte os for at gaa Glip af noget af den Glæde, en virkelig god Sangtime er. – For mit Holds Vedkommende har Sangen betydet umaadelig meget, ikke blot mens vi gik paa Skolen, men ogsaa bagefter. Vi har vor private »Slagsang«, som vi lærte i III G, det er Södermanns »Ut i bondens stuga dansen skall gå –«, og vi har aldrig haft Klassesammenkomst uden at afsynge den, selv om vist ingen af os længere kan synge den rigtigt fra Ende til anden, men vi morer os dejligt. Vi har sunget den paa Restauranter, i Tog, paa Dyrehavsbakken, og vi gaar altid i Stykker i den, men ih hvor den ryster os sammen! Har det ved Klassesammenkomsterne som Aarene gik knebet med at faa Kontakt, har vi altid haft alle vore Sange at ty til, og det har gjort Underværker.

Alle de Følelser, man fyldes af den Dag, man ikke længere er Gymnasiast, men Student, kan der skrives tykke Bøger om, men jeg tror, Følelserne er ens, ligegyldigt hvilken Skole de opleves paa. At det var dejligt at blive Student i Herning, kan vi Herningstudenter snakke med om. Mit Ønske for Skolen paa dens 25-Aars Dag vil derfor være, at dens Elever vedblivende maa kunne løfte de Traditioner, der er skabt i de første 25 Aar af dens Levetid. – Saa vil det altid være med en Følelse af Stolthed, man kan sige: »Jeg er Student fra Herning Gymnasium«.

Vibeke Steinicke Sørensen.
Student 1941.



LÆRERKOLLEGIET 1948.

nsen, E. Merrild, H. Frydendal Jensen, J. Villadsen Madsen, A. Boesen, V. Balling, G. Wolf, C. G. Siemonsen, H. K. Stenfeldt Mathiasen,
esen, J. Steffensen, Sv. Aa. Petersen.

nsen, F. Jensen, Kirsten Marcussen, A. Sjødal, M. Lopdrup, Ilse Hansen, Vanda Laursen, J. Madsen, L. Hindborg-Frederiksen.
im, M. Danielsen, Helvig Vestergaard, C. L. Christensen, Anna Fastrup, M. Laursen, E. Jørgensen.

LÆRERKOLLEGIET

1923-1948

SKOLENS REKTORER I 25 AAR:

1. Valdemar Sigtrigurd Lauritsen 1923-1932,
f. 25. 10. 1876 i Aarre ved Varde; cand. mag. 1904,
1904-05: Lærer ved Aalestrup Realskole,
1905-08: Lærer v. Ordrup Latin- og Realskole,
1908-20: Adjunkt v. Vejle højere Almenskole,
1920-23: Lektor v. Haderslev Katedralskole,
1923-32: Rektor v. Herning Gymnasium,
1932-47: Rektor v. Roskilde Katedralskole.
2. Christen Lauridsen Christensen 1932-
f. 17. 1. 1889 i Roust v. Varde; cand. mag. 1915,
Eksamen fra Statens Gymnastikinstitut 1911,
1914: Lærer ved Bootham School, York,
1915-17: Militærtjeneste (Løjtnant af Reserven i Artilleriet 1923-32),
1917-19: Lærer v. Rungsted Kostskole,
1919-23: Adjunkt v. Randers Statskole,
1923-29: Lektor v. Herning Gymnasium,
1929-32: Lektor v. Gl. Hellerup Gymnasium,
1932- : Rektor v. Herning Gymnasium.

LÆRERKOLLEGIET I 1948.

Rektor:

Christensen, C. L., cand. mag. Rektor 1. 10. 1932.

Lektorer:

Jørgensen, Ejlif, cand. mag. Lektor 1928.

Madsen, Johannes, cand. polyt. Lektor 1929.

Siemonsen, Carl Georg, mag. art. Adjunkt 1923, Lektor 1935.

Petersen, Svend Aage, cand. mag. Adjunkt 1932, Lektor 1937.

Danielsen, Marius, cand. mag. Adjunkt 1929, Lektor 1939.

Laursen, Martin, cand. mag. Adjunkt 1930, Lektor 1939.

Balling, Viggo, cand. mag. Adjunkt 1935, Lektor 1941.
Sjødal, Allan, cand. mag. Adjunkt 1936, Lektor 1943.

Adjunkter:

Laursen, Vanda, f. Engelstoft, cand. mag. Adjunkt 1932.
Tonnesen, Alfred, cand. mag. kst. Adjunkt 1937, Adjunkt 1939.
Madsen, Jens Villadsen, cand. mag. Timelærer 1937, Adjunkt 1939.
Hindborg-Frederiksen, Leo, cand. mag. Timelærer 1938, Adjunkt 1940.
Hansen, Ivar Nikolaj, cand. mag. kst. Adjunkt 1939, Adjunkt 1941.
Boesen, Anton Gran, cand. mag. Timelærer 1939, Adjunkt 1941.
Mathiasen, Hans Kristian Stenfeldt, cand. mag. Timelærer 1940, Adjunkt 1941.
Steffensen, Jørgen, cand. mag., Timelærer 1940, Adjunkt 1942.
Merrild, Erik, cand. mag. kst. Adjunkt 1941, Adjunkt 1943.
Jensen, Henry Frydendal, cand. mag. Timelærer 1941, Adjunkt 1943.
Ørum, Elna, cand. mag. Timelærer 1943, Adjunkt 1946.
Jensen, Frede, cand. mag. Timelærer 1946, Adjunkt 1947.

Mellemskolelærere:

Vestergaard, Helvig, Lærereksamen, Mellemskolelærerinde 1923.
Fastrup, Juliane, Lærereksamen, Mellemskolelærerinde 1923.
Wolf, Georg, Studentereksamen, Lærereksamen, Mellemskolelærer 1928.
Marcussen, Kirsten, Lærereksamen, Mellemskolelærerinde 1944.
Johansen, Thomas, Lærereksamen, Mellemskolelærer 1948.

Timelærer:

Hansen, Ilse Magdalene, cand. mag. Timelærerinde 1947.

TIDLIGERE LÆRERE VED SKOLEN:

Jarno, Magnus, Lærereksamen, ved Herning Skolevæsen siden 1918,
Mellemskolelærer 1923, afskediget 31. 7. 1926, død 20. 10. 1935.
Adserballe, Rasmus, Lærereksamen, ved Herning Skolevæsen siden 1901,
Adjunkt 1923, Lektor 1930, død 30. 3. 1934.

- Rønne, Anders, Lærereksamen, ved Herning Skolevæsen siden 1910, Mellemskolelærer 1923, død 20. 6. 1935.
- Marcussen, Anton Julius, Lærereksamen, ved Herning Skolevæsen siden 1897, Adjunkt 1923, Lektor 1932, død 30. 3. 1937.
- Klinge, Hjalmar Christian, cand. theol., ved Herning Skolevæsen siden 1912, Adjunkt 1923, Lektor 1932, afskediget 31. 7. 1941, død 7. 8. 1944.
- Jensen, Rasmus Peter, Lærereksamen, ved Herning Skolevæsen siden 1914, Mellemskolelærer 1923, afskediget 31. 3. 1944, død 2. 7. 1946.
- Nielsen, Arnold W., stud. mag., Adjunkt 1924; Adjunkt ved Øregaard Gymnasium 1928.
- Hermann, Tage, cand. mag., dr. phil., Adjunkt 1927, Adjunkt ved Efterslægtsselskabets Skole 1930, Lektor 1941.
- Plesner, Knud Frederik, mag. art., dr. phil., Adjunkt 1924; Adjunkt ved Schneekloths Skole 1931, Lektor 1939.
- Sørensen, Otto, cand. theol., Præst, Religionslærer 1926-32.
- Andersen, Andreas, Mellemskolelærer 1928; Lærer ved Gladsakse Skole 1938.
- Müller, Hans, cand. mag., kst. Adjunkt 1935, Adjunkt 1937; Adjunkt ved Efterslægtsselskabets Skole 1942.
- Grønlund, Ellen, cand. mag., kst. Adjunkt 1938, Adjunkt 1940; Adjunkt ved Ordrup Gymnasium 1944-47. Gift m. Seminarielærer Nielsen, Jellinge.
- Elkjær, Poul Jensen, cand. mag., Timelærer 1943, Adjunkt 1945; Adjunkt ved Nyborg Gymnasium 1946.
- Funch, Mogens, cand. mag., kst. Adjunkt 1938, Adjunkt 1940; Adjunkt ved Slagelse Gymnasium 1947.
- Lomholt-Thomsen, Margrethe, cand. mag., Timelærerinde 1944; Adjunkt ved Rysensten Gymnasium 1947.
- Lopdrup, Martinus, Lærereksamen, midlertidig Timelærer 1946-48.

SKOLENS PEDELLER:

1923-1944: Peter Thomsen og 1944- : Johannes Nielsen.

REALEKSAMEN

	Indenbys			Udenbys		
	Dr.	Pg.	Sum	Dr.	Pg.	Sum
1924	5	11	16	1		1
1925	7	9	16	2	2	4
1926	18	6	24			
1927	5	5	10			
1928	11	9	20	3	1	4
1929	6	10	16	2	1	3
1930	5	6	11	1		1
1931	7	8	15	2	5	7
1932	6	7	13	4		4
1933	11	14	25	2		2
1934	7	8	15	2		2
1935	12	4	16		2	2
1936	14	9	23	1	5	6
1937	2	16	18	3		3
1938	12	9	21	4	2	6
1939	11	4	15	2	5	7
1940	15	11	26	4	3	7
1941	17	16	33	2	3	5
1942	22	24	46	2	3	5
1943	20	18	38	7	2	9
1944	24	10	34	4	1	5
1945	12	11	23	1	3	4
1946	14	12	26	4	2	6
1947	13	15	28	5	3	8
1948	16	12	28	8	2	10
	292	264	556	66	45	111

Mandlige Realister: 358 ialt 667

Kvindelige Realister: 309

Indenbys: 556 = 83⁰/₀

Udenbys: 111 = 17⁰/₀

STUDENTEREKSAMEN

	Nysproglige					Matematiske				
	Indenbys		Udenbys		Sum	Indenbys		Udenbys		Sum
	Dr.	Pg.	Dr.	Pg.		Dr.	Pg.	Dr.	Pg.	
1926	4	2	9	1	16					
1927	5	1	3	2	11					
1928	6	2	4	2	14					
1929	3	1	3	2	9					
1930	3	3	6	3	15					
1931	1	2	5	2	10	5	6	1	1	13
1932	4	5	1	4	14	7	1	1		9
1933	2	4	1	2	9	2	3	3	1	9
1934			5	3	8	4	2	4		10
1935	2	1	4		7	4		5	1	10
1936	3	3	4	1	11	4		6	1	11
1937	2	4	3		9	5	2	6	1	14
1938	1	2	5	2	10	4		6		10
1939	3	1	2	1	7	5		4	2	11
1940	2	1	4	4	11	2	1	8		11
1941	2	1		5	8	4	1	6	1	12
1942		6	3	1	10	8		5	1	14
1943	2	3	4	1	10	4	3	5	2	14
1944	1	5	1	4	11	8		4	1	13
1945	4	7	1	2	14	6	1	2	1	10
1946	1	3	4		8	6	5	5	1	17
1947	3	4		2	9	10	4	7	1	22
1948	2	4	3	5	14	4	4	3		11
	56	65	75	49	245	92	33	81	15	221

Mandlige Studenter: indenbys: 148 ialt 304
udenbys: 156

Kvindelige Studenter: indenbys: 98 ialt 162
udenbys: 64

Indenbys Studenter 246 = 53 %

Udenbys Studenter: 220 = 47 %

STUDENTERNE 1926-1948

Rektor:

V. S. LAURITSEN

1926.

Nysproglige:

1. Dalgaard, Frode, født i Hammerum 1906, cand. med. 1936, Embedslægeeksamen 1946, Specialist i Børnesygdomme. Overlæge, Flensborg.
2. Frank, Erik Olaf, født i Lind 1907, cand. jur. 1935, LRS. 1942, Fuldmægtig i Finansministeriet 1944.
3. Frank, Hans Hermann Gustav, født i Lind 1906, cand. theol., Sognepræst, Tjørring-Grathe 1947.
4. Hammerich, Erik Terman, født i Aunslev 1907, cand. med. 1934, Læge, Nørre Broby 1936.
5. Harrsen, Ellinor Othilia, født i Herning 1908, cand. phil. 1927, exam. Husholdningslærerinde 1932. Rejser til Færøerne, Skotland og Grækenland. Kostkonsulent ved Statens praktisk-sundhedsmæssige Undersøgelser 1943.
6. Jensen, Harald, (Navneforandring til Hejst), født i Hammerum 1906, cand. phil. 1928. Skuespiller (Debut Folke-teatret 1934).
7. Jespersen, Hans Peter, født i Sinding 1906. »Meget forskelligt i Ind- og Ud-land«. Fabrikant i Herning.
8. Leth-Danielsen, Ragna, født i Espe (Fyn) 1907, cand. phil. 1927, Bibliotekseksamen 1930, gift med Lærer A. Nygaard Hansen.
9. Lind, Vagner, født i Tvingstrup 1906, Lærereksamen, Statsøvelsesskolelærer i Haderslev.
10. Mortensen, Svend Aage Kjærsgaard, født i Herning 1906, Niels Brocks

Handelsskoleeksamen, 1929-1935 i Holland, nu Forretningsdrivende i Bramminge.

11. Nielsen, Jacob Andreas, født i Rind 1907, Sekretær og Lærer paa Askov Højskole 1936.
12. Nielsen, Niels Sigvard, født i Vildbjerg 1906, cand. jur. 1936, Fuldmægtig i Landsskatteretten 1943.
13. Pedersen, Henry Kristian, født i Mørke 1904, cand. jur. 1933, LRS. 1936 i Herning.
14. Petersen, Hans Vilh. Bethe, (Navneforandring til Bethe), født i Herning 1908, Niels Brocks Handelsskoleeksamen 1945, Grosserer i Herning.
15. Skjerris, Jacob Peter Jensen, født i Brande 1907, Dyrslægeeksamen 1936, Dyrslæge i Brande.
16. Skodshøj, Sigrid Jakobsen, født i Herning 1906, cand. phil. 1932, gift med Sognepræst J. F. Lind Thomsen, Marslev.

1927.

Nysproglige:

17. Berg, Karen Mathilde Smith, født i Herning 1909, cand. phil. 1928, exam. Lærerinde i Maskinskrivning 1936, Faginspektør ved Københavns kommunale Fortsættelseskursus, gift med cand. mag. I. Chr. Larsen.
18. Ejlersen, Hans Møller, født i Skjern 1909, cand. jur. 1933, LRS., Auktionsleder i Viborg.
19. Jensen, Valborg Lønsmann, født i Studsgaard 1908, cand. phil., gift med Gaardejer, Landbrugskandidat Chr. Esbensen.
20. Jessen, Ejnar Helge Ahm, født i Nebel 1909, Overassistent ved Københavns Telefon Aktieselskab.

21. Larsen, Elvig, født i Hammerum 1907, cand. phil. 1928, Journalist ved Herning Folkeblad 1928-1946, ved Thisted Amts Tidende 1946. Forfatterskab af historisk og personalhistorisk Karak-ter.
22. Lind-Jensen, Rudolf, født i Herning 1908, Tandlæge i Herning.
23. Nielsen, Milter Christian Bjørn, født i Herning 1907, Danmarksmester i Skak 1941, 1942 og 1946, Skakredak-tør og Forfatter af Bøger om Skak, Herning.
24. Rasmussen, Jens Chr. Hjarsbæk, født i Herning 1909, cand. med. 1935, Læge i Hinnerup.
25. Rønn, Carl Gustav, født i Herning 1907, cand. jur. 1935, Expeditionsse-kretær i Handelsministeriet. Forfatter-skab: »Lærlingeloven i Praksis«, Med-arbejder ved Hindenburgs Formular-bog og Karners Lovsamling.
26. Stubkjær, Christian Emil, født i Her-ning 1908, Enelærer i Knudstrup.
27. Tindborg, Ebba Ragnhild Falck, født i Snebjerg 1908, cand. phil. 1930, gift med Provst H.P. Waage Beck, Skagen.
32. Kampmann, Ejnar, født i Herning 1910, cand. phil., Tandlægeeksamen, Assistent i Reykjavik, nu Tandlæge i Herning.
33. Lysgaard, Johs., født i Vildbjerg 1908, Sekondløjtnant, Dyrslæge i Maar sø.
34. Madsen, Hartvig Vestergaard, født i Asaa 1910, Biografejer i Brande.
35. Merrild, Erik, født i Herning 1911, cand. mag. 1935, Adjunkt i Herning.
36. Nielsen, Hilda, født i Aulum 1910, Bogholder i København.
37. Olesen, Otto Skjærbæk, født i Assing 1906, cand. med. 1935, Specialist i Øjensygdomme, Læge i Odense.
38. Rasmussen, Viktor Emanuel, født i Herning 1907, cand. pharm., Driftsleder paa kemisk Laboratorium i Ecuador 1935-1946, Fabrikant i den kemi-ske Industri i København 1947.
39. Sepstrup, Ellen Toftlund, født i Her-ning 1909, gift med Dyrslæge J. Nør-gaard, Hammerum.
40. Thomsen, Carl Oscar, født i Herning 1909, ansat i Det statistiske Departement, Prisdirektoratet, nu Skattede-partementet.

1928.

Nysproglige:

28. Andersen, Margrethe, født i Gjellerup 1907, cand. phil., Lærerindeeksamen, gift med Pastor Boyen Rasmussen, København.
29. Jakobsen, Sigurd Emil, født i Hum-lum 1908, Kommunalærer i Herning.
30. Jensen, Else, født i Viborg 1910, cand. phil., gift med Kaptajn Vesterdal, Vi-borg.
31. Jespersen, Hans Gunnar, født i Her-ning 1909. Uddannet ved Teknikum für Textilindustrie, Rentlingen og Technical college, Bradford; Sekond-løjtnant, Driftsleder i Herning.
41. Uhrskov, Ulrik, født i Hammerum 1909, Kommunalærer i Horsens.

1929.

Nysproglige:

42. Andersen, Johanne Marie, født i Gjel-lerup 1910, Sygeplejerske 1935, gift med Seminarlærer, cand. mag. O. Østerø, Haslev.
43. Brix, Johannes, født i Aulum 1909, cand. theol. Manuduktør i Teologi, cand. mag. 1943, Seminarlærer i Ribe.
44. Hammen, Richardt Harry, født i Kø-benhavn 1910, cand. med. 1936, Dr. med. 1944, diverse Studierejser og vi-denskabelige Afhandlinger. Køben-havn.

45. Hansen, Svend Ingemann, (Navneforandring til Yne), født i Thyregod 1907, Tandlægeeksamen 1932, Tandlæge i Sindal.
46. Jensen, Richardt, født i Lime 1905, cand. theol. 1935, Sognepræst i Hjadstrup.
47. Jensen, Vagn Bjerg, (Navneforandring til Bjergved), født i Resen 1912, cand. theol. 1936, Sekretær i K.F.U.M. i Odense, residerende Kapellan i Aarhus.
48. Nielsen, Axel, født i Aarhus 1911, handelsvidenskabelig Afgangseksamen 1931, Fabrikant m.m.
49. Thomsen, Thora, født i Brande 1910, cand. phil. 1930, Lærerindeeksamen 1932, gift med Læge Erik Hammerich, Nr. Broby. (4).
50. Wiigh, Ellen Margrethe, født i Broust 1911, cand. phil. 1930, Danselærerindeeksamen 1936, gift med Bestyrer N. Christiansen, Boston, U. S. A.

1930.

Nysproglige:

51. Aaby, Hans, født i Aulum 1911, cand. pharm. 1937, Nørresundby Apotek.
52. Adler, Gudrun, født i Aarhus 1912, Afgangseksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium, gift med Prokurist C. Ramlov, Hellerup.
53. Andersen, Esther, født i Hauge 1911, gift med Kreditforeningsassistent J. Briand Madsen, Herning.
54. Hoffmeyer, Sune Julius Niels, født i København 1911, cand. phil., højere Handelseksamen, Diplomprøve i Salgsorganisation og Reklame (H.D.), Salgsleder i København.
55. Holm, Lizzie Hübschmann, født i Herning 1911, cand. mag., Arkivar i Industriraadet 1939-1946, udsendt af »Red Barnet« 1947, Tyskland, Rumænien og Ungarn.
56. Jacobsen, Frederik Richard, født i Arnborg 1911, cand. jur., Sekretær i Finansministeriet. Død 1938.
57. Jørgensen, Nelly Marie, født i Thyregod 1910, Biblioteksassistent.
58. Knudsen, Johannes, født i Herning 1910, Handelseksamen, Prokurist, Ikast.
59. Kjølbæk, Knud Ejner, født i Timring 1910, cand. theol. 1936, Sognepræst i Ejerslev-Jørsby.
60. Ludvigsen, Knud Emanuel Dilou, født i Herning 1912, cand. med. 1939, Specialist i Hud- og Kønssygdomme, Randers.
61. Mikkelsen, Aksel Vestergaard, født i Hodsager 1912, cand. med. 1938, Læge i Nexø.
62. Rønne, Gudrun, født i Herning 1912, Tandlægeeksamen, gift med Sagfører H. Lanstorp, Nr. Aaby.
63. Tindborg, Asta Viola Falck, født i Gødstrup 1911, Sygeplejerske i Danmark, England og Frankrig. Nu Direktrice for Drengehjem i Frankrig. Gift med Pierre Fruhinsholz.
64. Vestergaard, Knud Victor, født i Hølling 1912, cand. mag. 1937, Adjunkt i Haslev. Filologisk-historisk Samfunds mindre Pris 1935.
65. Vogensen, Vagn-Aage, født i Marstal 1911, cand. med. 1937, Læge i Uldum.

1931.

Nysproglige:

66. Bredlund, Sofie Marie Jensen, født i Brande 1913, Tandlægeeksamen 1935, Tandlæge i Brande.
67. Graaskov, Harald Nielsen, født i Idom 1912, cand. polit. 1939, ansat i Direktoratet for Vareforsyning, Sekretær i Byggenævnet m.m.
68. Krarup, Mourits Nicolai, født i Sæby 1912, cand. mag. 1939. Forskelligt Bib-



Vejlevej.

Poul Boll. 1946.

- lioteksarbejde 1943-1946. Forfatter-
skab: »Danmark i Nødsaaene 1801-
1814« (1940), »Fra Herredsting til Fol-
ting« (1942), Artikler med historiske
Emner. Sæby.
69. Kristiansen, Erling Engelbrecht, født
i Terndrup 1912, cand. polit. 1941,
Sekretær i Arbejds- og Socialministe-
riet 1941, tilknyttet frie danske Re-
præsentationer Stockholm, Washing-
ton, London; derefter Vicekonsul i
London; Fuldmægtig i Udenrigsmini-
steriet 1947, Præsident for Fédération
Universitaire Internationale pour
la Société des Nations 1936.
70. Lauritsen, Sigrød Ester, født i Hover
1913, cand. jur., gift med Civilingeniør
Niels Dahl, København. (76).
71. Lindum, Peder Imanuel Andersen,
født i Sinding 1912, cand. med. 1938,
Læge i Thyborøn.
72. Madsen, Johannes Louis Rørbæk, født
i Faurholt 1913, cand. phil. 1932, Læ-
rereksamen 1937, Kommune lærer i
Birkerød.
73. Møller, Ellen, født i Varde 1913, gift
med Reservekirurg F. Villefrance-
Pedersen, Aarhus.
74. Nørgaard, Magna Lisberg, født i Jel-
strup 1913, cand. jur. 1939, Fuldmæg-
tig i Mødrehjælpinstitutionen, Køben-
havn, forskellige Artikler af social og
juridisk Art.
75. Olsen, Viggo Otto, Navneforandring
til Oram, født i Kibæk 1912, cand.
med. 1939, Læge i Aarhus.
- Matematiske:*
76. Dahl, Niels Jespersen, født i Kidris 1912,
Civilingeniør, Statens Jordlovsudvalg
1936-1938, Amanuensis af 1. Grad ved
Danmarks tekniske Højskole, Studie-
rejser til Sverige, Holland og Belgien.
Forfatter af forskellige teknisk-viden-
skabelige Artikler.
77. Elming, Frank, født i Løgstør 1911,
cand. pharm. 1937, Herning Løveapo-
tek.
78. Gundestrup, Svend Erik, født i Vej-
gaard 1911, Civilingeniør, Entreprenør,
Hvidovre, Randers, Aabenraa
Kommuner, Stadsingeniør i Aabenraa.
79. Huuse, Agnes, født i Herning 1912,
Tandlægeeksamen 1936, Tandlæge-
assistent i Odense, Aalborg, Randers,
gift med LRS. J. Sørensen, Randers.
80. Jakobsen, Eva Raae, født i Madum
1912, Bibliotekseksamen 1936, Over-
bibliotekar i Hvidovre.
81. Nørgaard, Knud, født i Herning 1913,
cand. med. 1943, fungerende klinisk
Assistent i Neurologi, Aarhus.
82. Nørgaard, Svend Tage, født i Her-
ning 1912, Landinspektør 1936, Kgs.
Lyngby.
83. Pedersen, Emma, født i Herning 1912,
gift med Kommuneingeniør C. Bod-
holt, Nykøbing Mors.
84. Poulsen, Edvard Hjelm, født i Her-
ning 1912, cand. med. 1941, Læge i
Trolldhede.
85. Raben, Edith Valborg Asmann, født
i Aulum 1913, Lærerinde 1936-1940,
gift med Docent, Dr. oecon. Poul
Nyboe Andersen, København.
86. Riis, Ellen Elisabeth Pedersen, født i
Herning 1911, Lærerindeeksamen 1935,
gift med Sognepræst, cand. theol. P.
Overgaard, Lintrup.
87. Sahlholdt, Maren Lauridsen, født i
Herning 1912, cand. med. 1939, Læge
i Virum, gift med Civilingeniør J. V.
Gørtz.
88. Truelsen, Karen Margrethe, født i
Herning 1913, lægeautoriseret Mas-
søse, Ophold i Spanien, England, Is-
land, nu Gudena Kurbad, Silkeborg.

1940-1945 ansat som Speaker ved den frie danske Radio i Reykjavik.

1932.

Nysproglige:

89. Bethe, Bodil, født i Fredericia 1913, lægeautoriseret Massøse 1935, Praksis i Lemvig, gift med R. B. Schmidt.
90. Bjørndal, Poula, født i Holstebro 1913, H. A. 1934, engelsk, fransk, tysk Korrespondance, Studieophold i Frankrig 1935-1936. Gift med Civilingeniør Poul R. Stii, København.
91. Brodersen, Ellen Margrethe, født i Nr. Nebel 1914, Fodspecialist, gift med Drejer A. Jørgensen, Videbæk.
92. Christensen, Mary, født i Aulum 1911, gift med Revisor Siig Andersen, Kolding.
93. Hansen, Annalise Gerda Johanne Agnete, født i Haslev 1913, Assistent paa Politikontor, nu Plejerske i Breining.
94. Jensen, Laurids Søby, født i Ikast 1912, handelsproglig Afgangseksamen fra den handelsvidenskabelige Læreanstalt, Kommunebogholder i Hørsholm.
95. Jørgensen, Erik, født i Aarhus 1914, højere Handelseksamen, Niels Brock 1933, Afdelingsleder i »Politiken«.
96. Kampmann, Harald, født i Herning 1913, cand. jur. 1938, LRS. i Herning.
97. Laugesen, Aksel Grønbæk, født i Aulum 1914, cand. jur., Dommerfuldmægtig i Odense, Lærer i Nationaløkonomi ved den fynske Handelsdagsskole.
98. Lund, Aase, født i Frederikshavn 1913, cand. jur. 1939, Sekretær i Mødrehjælpen i København, gift med Fuldmægtig E. Willumsen.
99. Nørsgaard, Karen, født i Herning 1913, gift med Bartender J. Christensen, København.
100. Sandager, Else, født i Ikast 1913, cand. phil. 1933, gift med Læge T. Hansen, Herning.
101. Smidt, Bodil, født i Ringkøbing 1914, Kommuelærereinde, Frederiksberg, gift med Seminarielærer E. Schmidt Petersen.
102. Sørensen, Niels Vilsen, født i Faarevejle 1912, cand. theol. 1940, Førstepræst, Grønland (Sukkertoppen).

Matematiske:

103. Biilmann, Poul Saxtorp, født i Herning 1913.
104. Bjerre, Ernst, født i Herning 1914, cand. polyt., Chefingeniør ved Københavns Asfaltkompagni.
105. Bækgaard, Thomas Christian Jensen, født i Herning 1914, cand. jur. 1940, Dommerfuldmægtig i Varde.
106. Christensen, Else Kirstine, født i Kjellerup 1911, cand. phil., Stenografassistent i Rigsdagen til 1939, gift med Ekviperingshandler W. Hald Jensen, Herning.
107. Jacobsen, Werner, født i Herning 1914. Arkæolog. Deltog i Haslund Christensens Expedition til Mongoliet, p. t. med Expedition til Indien. Arkæologiske og grafiske Studier.
108. Lind-Jensen, Hugo, født i Herning 1913, cand. polyt. 1939. Overingeniør ved A/S Strømmen, Randers.
109. Rønne, Immanuel, født i Herning 1913, cand. jur. 1939, Ekspeditionssekretær, Randers.
110. Thau-Jensen, Orla, født i Nykøbing M. 1914. Tandlæge, Hurup.
111. Østergaard, Jens, født i Sunds 1910, Mejeribrugskandidat, Kontrollør i Statskontrollen med Mejeriprodukter. København.

Rektor:
C. L. CHRISTENSEN

1933.

Nysproglige:

112. Bjertnæs, Niels Martin, født i København 1914.
113. Jensen, Harriet, født i Herning 1914, gift med Bankdirektør H. Thrige Laursen, Nykøbing S.
114. Jensen, Karen Louise Bjerregaard, født i Kibæk 1914, Tandlægeeksamen 1938, Tandlæge i Vamdrup.
115. Jespersen, Ellen, født i Herning 1914. Studerede Filologi 1935-1942, Studieophold i Paris 1934-1935, Exeter 1939, Medarbejder ved Stemann: Manuel de la Langue Danoise, gift med Direktionssekretær B. Bjørnstad, Kbhvn.
116. Jørgensen, Ellen Margrethe, født i Herning 1913, højere Handelseksamen Niels Brock, gift med Jørgen Kähler, København.
117. Kilsgaard, Christian Richard, født i Kollund 1916, cand. mag. 1941. Adjunkt i Esbjerg.
118. Petersen, Ebba Elisabeth, født i Kibæk 1913, exam.pharm., gift med Fabrikant Th. Bollerup-Jensen, Risskov.
119. Raben, Else Borch, født i Herning 1915, højere Handelseks., Korrespondent, gift med Sekretær Asger Smidt, København.
120. Raskmark, Håkon Laursen, født i Herning 1913. Eksamen fra Det kongelige Musikkonservatorium 1937, cand.mag. 1944, Timelærer i Randers.

Matematiske:

121. Bang, Marie, født i København 1914, cand. pharm. 1939, biologisk Fortsættelseskursus 1947, gift med cand. pharm. J. D. Magnussen, København.
122. Carlsen, Georg Byrge, født i Stevn-

strup 1913, cand. polyt. 1938, ansat ved A/S Dansk Svovlsyre- og Superfosfat-Fabrik, København.

123. Christensen, Aksel, født i Kjellerup 1910, cand. phil., Kontorist, Herning.
124. Christensen, Else Kirstine, se 106.
125. Jørgensen, Hans Jørgen Vagn Ndergaard, født i Herning 1913, cand.mag. 1940, Adjunkt i Aarhus.
126. Kreilgaard, Theodor Jensen, født i Holstebro 1914, Kantussen 1934, Tandlægeeksamen 1937, Tandlæge, Aarhus.
127. Madsen, Erik Markvard Christopher Rørbæk, født i Ikast 1915, Ingeniør i A/S Bang og Olufsen, Struer.
128. Marcussen, Ellen, født i København 1914, cand. phil., Eksamen fra Aarhus Musikkonservatorium, gift med Pianist Helge Willer-Nielsen.
129. Thøgersen, Johanne Marie, født i Randers 1914, cand. pharm., gift med Bankbogholder Rønholdt Ahrendt, Nykøbing F.

1934.

Nysproglige:

130. Blom, Laurids Boysen, født i Skjern 1915, Dyrslægeeksamen, Assistent ved Landbohøjskolen. Dyrslæge, Gadbjerg.
131. Bornebusch, Ritha, født i Holstebro 1915, matematisk Student 1940, Bogholder, gift med Kunstmaler P. G. Jørgensen (151).
132. Errboe, Poul Henning Theiss, født i København 1916, cand. pharm., Konservatorieuddannet. Ansat paa Apotek, Musiker, Aarhus.
133. Gundersen, Gerda Pinholt, født i Resen 1915, Kontorassistent, gift med Massør E. Heinrichsen, Skive.
134. Jakobsen, Gudrun Raac, født i Madum 1916, cand. phil., ansat ved Toldvæsenet 1936-1938, gift med Toldassistent Sv. Aa. Ballisager, Ebeltoft.

135. Larsen, Jens Daniel Bitsch (Navneforandring til Bitsch-Larsen), født i Nr. Snede 1913, cand. theol. 1940, Forbundssekretær i F. D. F., København.
136. Lykkegaard, Frede, (Navneforandring til Løkkegaard), født i Troldhede 1915.
137. Nielsen, Svend Holmgaard (Navneforandring til Hvitnov), født i Hillerød 1917, Amtstueassistent, Holstebro.

Matematiske:

138. Adamsen, Anna Marie, født i Kolind 1914, Lærerinde paa Grønland, Sygeplejerske, gift med Fabrikant H. P. Jespersen, Herning. (7).
139. Gisselbæk, Eilif, født i Give 1915.
140. Hansen, Mogens Damsgaard, født i Brande 1915, Ingeniør.
141. Holm, Bent Hübschmann, født i Herning 1914, exam. pharm., Haderslev.
142. Nyvig, Anders, født i Sunds 1914, cand. polyt., ansat paa Egnsplankontoret, København. Forskellige tekniskvidenskabelige Afhandlinger.
143. Pedersen, Rigmor Sander, født i Herning 1916. H. A., gift med Salgschef A. Poulsen, Lyngby.
144. Riis, Poul Erik Pedersen, født i Herning 1915, cand. theol. 1942, Kaldskapellan, København, Forbundssekretær i F. D. F.
145. Strandbygaard, Svend, født i Skjern 1915, cand. med., Læge i Hong.
146. Sørensen, Wilfred Karlo Robert (Navneforandring til Hanning), født i Videbæk 1916, Civilingeniør ved Københavns Belysningsvæsen 1940-1947, Direktør for Frederikshavns kommunale Værker.
147. Truelsen, Helge Bent Østergaard, født i Herning 1915, Baneingeniør, København.

1935.

Nysproglige:

148. Christensen, Martin Emil Erland (Navneforandring til Erland), født i Herning 1916, Lærereksamen 1939, Kommunalærer, Herning.
149. Hansen, Grete, født i Haslev 1916, Bibliotekareksamen 1939, Bibliotekar ved Landbohøjskolen og Fredericia, Dronningens Guldnaal for Samaritereksamen med Udmærkelse, død 1946.
150. Hansen, Knud Damsgaard, født i Brande 1917, cand. polit. 1943, Fuldmægtig i Finansministeriet 1946, Sekretær for Minister V. Buhl 1947, Fuldmægtig i Skattedepartementet 1947, Ekspeditionssekretær i Det økonomiske Sekretariat 1948, m. m.
151. Jørgensen, Poul Gunnar, født i Herning 1915, Kunstmaler Christen Palsgaards Legat 1941, Holstebro.
152. Krarup, Johannes Ove Christian, født i Sæby 1916, cand. jur. 1942, Dommerfuldmægtig, Kolding.
153. Nielsen, Thomas, født paa Frederiksberg 1916, Forstkandidat 1942, Forstfuldmægtig, Det danske Hedeselskab, Viborg.
154. Nørgaard, Johannes Lisberg, født i Hundeleve 1916, Organisteksamen, Kantoreksamen, Magisterkonferens i Musikvidenskab, Studieophold Stockholm, Lærer ved Det jyske Musik-konservatorium, Aarhus Katedralskole og Aarhus Universitet, Organist, Dirigent.

Matematiske:

155. Andersen, Thomas Outzen, født i Herning 1917, Lærereksamen 1940, Kommunalærer, København.
156. Christensen, Sigvard, født i Slagelse 1913, cand. pharm, Silkeborg.
157. Felsen, Erik Wigh, født i Sæby 1916.

158. Iversen, Jens, født i Kibæk 1915, cand. polyt. 1941, A. A. C. Radiofabrik, p.t. Studierejse til U. S. A. paa Legat fra Dansk-Amerikansk Selskab.
159. Knudsen, Johannes Anton, født i Ikast 1916, Bygningskonstruktør 1942, Arkitektmedhjælper, Ikast.
160. Laugesen, Vagner, født i Herning 1916. Civilingeniør, Entreprenør, Teglværksejer, Andst.
161. Lorensen, Erik, født i Kolding 1918, cand. mag. 1941, Lærer ved Statens Studenterkursus og Officersskolen, Videnskabelig Assistent ved Optisk Laboratorium. Artikler i videnskabelige Tidsskrifter, Formand for Studenterkursernes Lærerforening.
162. Madsen, Else Marie, født i Holstebro 1917, Laboratorieassistent til 1944, gift med LRS. E. Severinsen, København.
163. Møller, Erik, født i Mariager 1917, cand. polyt. 1942. Ansat ved »Politiken«, København.
164. Nørgaard, Evald Kristian, født i Herning 1916, cand. theol. 1945, Sognepræst i Roager.
1936.
Nysproglige:
165. Bjergved, Knud Arne, født i Vallensbæk 1916, Lærereksamen 1941, Kommunelærer, Odense.
166. Brandt, Grethe, født i København 1917. Ansat v. Statsbanerne 1941-1944, gift med Arkitekt Iver Brockstedt Christensen.
167. Fischer, Erling, født i Holbæk 1917, cand. med. 1944, Læge, Vodskov. Har udgivet »Digte til dig og andre« 1945, »Ting og Tanker« 1948.
168. Halkjær, Niels Peter, født i Aulum 1916, cand. oecon. 1941, Direktionssekretær, Prokurist i A/S Trifolium Frø, København.
169. Jacobsen, Bodil, født i Herning 1916, Korrespondent fra Translatørskolen 1939, gift med Læge Sven Ove Leth, Horsens (171).
170. Jørgensen, Dorthea Kirstine, født i Høng 1916, Bibliotekseksamen 1942, gift med Bibliotekar Tiedje.
171. Leth, Sven Ove, født i Herning 1917, cand. med. 1944, Afhandlinger i lægevidenskabelige Skrifter, Reservelæge, Horsens.
172. Mandøe, Asbjørn, født i Ilskov 1918, cand. mag. 1945, Lærer ved Rønshoved Højskole, Flensborg Fjord.
173. Nielsen, Søren Krogh, født i Strellev 1915, Politibetjent.
174. Nørgaard, Holger, født i Herning 1917, stud. med., Operasanger, København.
175. Thomsen, Kirsten, født i Hørmested 1917, Assistent ved Post- og Telegrafvæsenet 1936-1943, gift med Bogholder R. Echard Jensen.
- Matematiske:*
176. Assels, Morten Johannes, født i Holstebro 1916, cand. pharm. 1943, Medicinalfabrik, Levnedsmiddelfirma, Apotek.
177. Bitsch-Larsen, Immanuel, født i Nr. Snede 1915, cand. med. 1944, Læge i Sunds.
178. Bækgaard, Richard Arnold, født i Herning 1916, Civilingeniør 1941, Geodætisk Institut. Nu paa Stadsingeniørens Kontor, Herning.
179. Halkjær, Erik, født i Aulum 1917, cand. mag. 1942, Adjunkt ved Christianshavns Gymnasium.
180. Jensen, Alma Ruth Wad, født i Hodsager 1916.
181. Knudsen, Hans Lottrup, født i Holstebro 1917, Civilingeniør 1942, Teleteknik. M. Sc., Harvard University,

- U. S. A. 1947. Videnskabelig Assistent ved tekniske Højskoler i København, Gøteborg og Cambridge. Talrige Artikler i nordiske og amerikanske tekniske Tidsskrifter.
182. Madsen, Axel Krogh Rørbæk, født i Hasle 1916, cand. theol. 1943, Sognepræst, Nordstrømø, Færøerne.
183. Nielsen, Agner Schou, født i Give 1916, Civilingeniør 1941, Stadsingeniørens Direktorat, Byggeplankontoret, København.
184. Nielsen, Johannes Peter, født i Herning 1917, cand. jur. 1945, Sagførerfuldmægtig, København.
185. Rønne, Gunnar Niels, født i Herning 1917, cand. jur. 1944, Fuldmægtig i Direktoratet for Københavns Skattevæsen.
186. Sørensen, Sigvald Elmkvist, født i Brandlund 1918, cand. pharm. 1943, Laborant, Hornsyld.

1937.

Nysproglige:

187. Andersen, Aage Jens, født i Aarhus 1919, cand. polit., Sekretær i Handelsministeriet.
188. Bjerrum, Aage, født i Esbjerg 1917, Lærereksamen, Realskolelærer, Stenlille og Kolding.
189. Elming, Margit Ewald, født i Herning 1918, gift med Tandlæge Amneus, Stockholm.
190. Frederiksen, Ellen, født i Herning 1918, gift med Ekviperingshandler Aage Pedersen, Herning.
191. Gisselbæk, Ester, født i Rindum 1918.
192. Jensen, Johanne Lyhne, født i Herning 1917, cand. phil. Lægevidenskabelig Forberedelseksamen 1939, Jorde-moder elev, København.

193. Jensen, Jørgen Asger (Navneforandring til Klange), født i Rindom 1918, cand. jur. 1945, Sagførerfuldmægtig.
194. Pedersen, Orla, født i Herning 1918, cand. mag. 1945, Adjunkt, Thisted.
195. Riiskjær, Aage Georg Henrik, født i Skjern 1918.

Matematiske:

196. Aaes-Jørgensen, Erik, født i Sdr. Felling 1918.
197. Dalgas, Christian, født i Ilskov 1920, cand. phil. 1940, Forstkandidat 1944, Assistent paa Gjorslev Skovdistrikt.
198. Holt, Karen, født i København 1918.
199. Hærvig, Jens, født i Herning 1919, teknisk Assistent ved Statsradiofonien.
200. Jensen, Jens Jørgen, født i Herning 1918, cand. polyt., København.
201. Jensen, Sverre Finn, født i Herning 1919, Restauratør, Aalborg.
202. Nørgaard, Kaj Peter, født i Silkeborg 1918, stud. polit., død.
203. Pedersen, Johannes Sander, født i Herning 1919, Tandlægeeksamen 1941, Tandlæge, Herning.
204. Præstmark, Gerda, født i Kjellerup 1919, exam. pharm. 1940, gift med Brygmester, cand. pharm. P. Christoffersen.
205. Rud, Karen, født i Herning 1918, Journalist, Herning.
206. Schøtt, Erling, født i Obbekjær 1917, cand. polyt., ansat hos A/S Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus.
207. Skak, Johannes, født i Trøstrup 1918, cand. polyt. 1943, Bygningsingeniør, Vordingborg og København, p. t. Bygningsingeniør hos engelsk Firma i Nairobi, Kenya.
208. Truelsen, Aksel Edvard Johannes, født i Herning 1919, cand. polyt., ansat ved Holbæk Amts Vejvæsen.
209. Ørum, Aage, født i Sønderby (Fyn)

1917, cand. polyt. 1944, ansat ved Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik 1946, indehaver af raadgivende Ingeniørfirma.

1938.

Nysproglige:

210. Asmussen, Preben Johannes, født i Ringkøbing 1919, cand. jur., Sagfører, Svendborg.
211. Bjerrum, Johannes, født i Skjern 1919, Sognepræst, Rorup-Glim pr. Lejre.
212. Ellekjær, Birthe, født i Herning 1919, ansat ved hygiejnisk Institut, Aarhus Universitet.
213. Errboe, Jørgen Theiss, født i Ejby 1920, cand. pharm., ansat paa Aarhus Oliefabriks Laboratorium.
214. Hoffmann, Ellinor Christine, født i Skive 1918, højere Handelseksamen fra Niels Brock, gift med Chr. Overgaard Nielsen, København. (217).
215. Larsen, Celia, født i Trælund 1917, Bibliotekseksamen 1942, Bibliotekar, København.
216. Munk-Poulsen, Eva, født i Vorupør 1920, Lærerinde, København.
217. Nielsen, Christian Overgaard, født i Studsgaard 1918, mag. scient. 1943, Amanuensis ved Universitetets histologisk-embryologiske Institut, København.
218. Pedersen, Ove, født i Herning 1920, Lærereksamen 1945, Lærer, Nr. Nebel.
219. Stampe, Laurids, født i Videbæk 1919, cand. theol. 1945, Studierejse U. S. A. 1946-1947, Magister fra Union Theological Seminary, New York 1947. Guldmedalje ved Københavns Universitet 1944, Assistent ved det teologiske Laboratorium 1947, Artikler til teologiske Tidsskrifter.

Matematiske:

220. Christensen, Jens Daniel, født i Svostrup 1917, cand. polyt. 1944, Telefoningeniør ved Københavns Telefon A/S.
221. Jørgensen, Hemming Kristian, født i Starup 1919, cand. polyt. 1944, ansat ved A/S Burmeister og Wain, Coleman Foundry Equipment Co. Ltd., England, A/S Møller og Jochumsen, Horsens.
222. Kampmann, Poul, født i Herning 1918, cand. polyt., Grønland.
223. Noes, Henry, født i Holstebro 1918.
224. Nykjær, Hans Aaby, født i Herning 1919, cand. med. 1948.
225. Pedersen, Erik Brockdorff, født i Skive 1919, cand. polyt. 1944, Ansat ved Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen, København.
226. Rasmussen, Peter Ambrosius, født i Brande 1918.
227. Thomsen, Richard, født i Herning 1920, Afgangseksamen fra Søofficersskolen, Søløjtnant af 1. Grad.
228. Tindborg, Gunnar Falck, født i Gødstrup 1918, Afgangseksamen fra Officersskolen, Kaptajnlojtnant. Dansk Røde Kors Mindetegn for Krigshjælpearbejde. Norsk Mindemedalje.
229. Toft, Leo, født i Brabrand 1919, cand. mag. 1944, Adjunkt ved Th. Langs Gymnasium, Lærer ved Seminarier, Silkeborg.

1939.

Nysproglige:

230. Hammersø, Ellen Gunild Ida, f. i København 1919, Lærerindeeksamen. Lærerinde paa Optagelseshjem, Aarhus.
231. Holm, Torben, f. i Herning 1920.
232. Jensen, Niels Lyhne, f. i Herning 1920, cand. mag. 1947, Adjunkt, Thisted.

233. Nistrup, Erik, født i Herning 1920, cand. pharm.

234. Ringgaard, Christian, født i Give 1918.

235. Svennevig, Else, født i Fredericia 1921, cand. phil. 1940, Tegnerforbundets Examen for Reklametegnere. Tegner, gift med cand. jur. Jørgen Klange. (193).

236. Zeuthen, Mogens Hieronymus, født i Faaborg 1921, cand. theol.

Matematiske:

237. Andresen, Inge Bente, født i Ringkøbing 1920, Kantussen 1940, Tandlægeeksamen 1946. Tandlægeassistent, gift med Arkitekt E. Hjort.

238. Binderup, Ejgil, født i Herning 1921, cand. pharm. 1927. Medhjælper, Store Vibenshus, København.

239. Christensen, Peder Mosgaard, født i Tjørring 1920, cand. med 1947, Kandidat. Haderslev.

240. Hansen, Else Rud, født i Daugaard 1920.

241. Kudahl, Henning, født i Brande 1919, Lærereksamen 1943. Danmarks Højskole for Legemsøvelser, Seminarie-lærer Godthaab, Grønland 1945-47. Nu ved Københavns Skolevæsen.

242. Nielsen, Erik Johannes, født i Skjern 1920, cand. med. 1948. Kand. Helsingør.

243. Nørgaard, Egon, født i Herning 1920, cand. pharm.

244. Olesen, Finn Asger Smedegaard, født i Holstebro 1920. Dyrslægeeksamen 1946. Praksis i Rakker pr. Sædding.

245. Pedersen, Kaj Aage, født i Farsø 1920, cand. pharm. 1947. Ribe Apotek.

246. Rud, Erik, født i Herning 1921, cand. med. et chir. 1948. Aarhus.

247. Thomsen, Bagger, født i Herning 1921, cand. med. 1948. Kandidat Ribe.

1940.

Nysproglige:

248. Andersen, AUSA Dorteana Marie, født i Hellerup 1921, cand. jur. 1946. Fuldmægtig i Aalborg.

249. Andersen, Jens Iver, født i Snebjerg 1919, stud. med.

250. Askjær-Nielsen, Mette, født i Give 1919, mat. Studentereksamen 1941, Tandlægeeksamen 1945. Middelfart.

251. Christensen, Erik Krogstrup, (Navneforandring til Krogstrup), født i Vildbjerg 1921, cand. oecon. 1945. Sekretær i forskellige Ministerier, stud. jur. Prisbelønnet Afhandling 1943 om Beskæftigelsesproblemet. Kronikker om økonomiske Spørgsmaal.

252. Frederiksen, Grethe, født i Viborg 1921, cand. jur. Sagførerfuldmægtig. Aalborg.

253. Frellesvig, Per Welsh, født i Holstebro 1921, cand. oecon. 1947, fg. Sekretær i Udenrigsministeriet.

254. Jensen, Henning Højfeldt, født i Aalborg 1922, stud. med. København.

255. Krustrup, Mogens, født i Holstebro 1921, cand. phil. Har i 4 Aar studeret Kunsthistorie, fra 1944 klassisk Arkæologi i København.

256. Madsen, Harriet Corvinus, født i Give 1921, cand. phil. 1942, Sygeplejerske i Aarhus.

257. Nyholm, Ruth Astrid, født i Stubbe-købing 1920, gift med Lokomotivfører Bertramsen, Tønder.

258. Skott, Karl Henry, født i Pjedsted 1922, stud. mag. Midlertidig Assistent ved Lycée Malherbe, Deauville, Frankrig.

Matematiske:

259. Brøndum, Niels Toft, født i Holstebro 1921. Politibetjent, Holstebro.
260. Christensen, Harald Lundager, født i Tjørring 1921. Dyr lægeassistent, Holbæk.
261. Gudnason, Christian Haldor, født i Give 1921, cand. polyt. Maskiningeniør ved 1. H/F »Jötunn«, Reykjavik. 2. Danmarks tekniske Højskole.
262. Lorentz-Sørensen, Ebba, født i København 1920, g. Johansen, København.
263. Nielsen, Knud Thorkild Herborg, født i Skjern 1921, cand. oecon. 1947. Sekretær i Jydsk Telefon A/S.
264. Nielsen, Sven Aage, født i Herning 1921, cand. oecon. 1947, fg. Sekretær i Udenrigsministeriet. Tildelt Accessit af Aarhus Universitet for en national-økonomisk Afhandling 1945.
265. Pedersen, Jens Nikolaj, født i Give 1921. Lærereksamen 1944. Lærer i Gentofte.
266. Pedersen, Martin Christen Søndergaard, født i Hundborg 1921, stud. med. vet. København.
267. Rasmussen, Johannes, født i Ikast 1920. Lærereksamen.
268. Refsgaard, Christian, født i Videbæk 1919, cand. med.
269. Riis, Søren Peder, født i Grindløse 1921, cand. theol. 1947. Sekretær, København.

1941.

Nysproglige:

270. Fischer-Simonsen Ebba, født i Videbæk 1923. 1. Del af Lægeeksamen 1945.
271. Jensen, Agnes Helene, født i Gjellerup 1920. Lærerinde. Forældreskolen i Aarhus, nu Duborgskolen, Flensborg.

272. Jensen, Else, født i Vildbjerg 1922. 3-sproglig Korrespondenteksamen. Sekretær hos F. Bülow & Co. København.
273. Riis, Vilhelm Merrild, født i Grindløse 1922, cand. jur. 1948. Sekretær i Fiskeriministeriet.
274. Skak, Anna Damgaard, født i Trøstrup 1921. Tandlægeeksamen 1947, gift med Civilingeniør J. Iversen (158).
275. Sørensen, Vibeke Steinicke, født i København 1922. 3-sproglig Korrespondenteksamen 1943. Korrespondent i Københavns Havnevæsen.
276. Vad, Karen Margrethe, født i Tyregod 1922. Sygeplejerske.
277. Valeur-Østergaard, Henning, født i Herning 1922. Optikereksamen København 1948. Optiker, Herning.

Matematiske:

278. Andersen, Egon, født i Herning 1922, stud. polyt. Faldt i Frihedskampen 26. 3. 1945.
279. Bastrup, Jørgen Thygesen, født i Veverslev 1921. 1. Del af med. Embedseksamen 1945. Guldmedaille (Københavns Universitet's Prisopgave i teor. Medicin 1946). Artikler i med. Fag-skrifter. København.
280. Grønbæk, Palle, født i Aarhus 1922. 1. Del af med. Embedseksamen 1946. København.
281. Holst-Sørensen, Niels, født i Sdr. Felling 1922. Afgangseksamen fra Officersskolen 1946. Nu Flyveelev. Danmarksmester i 800 m Løb.
282. Kjeldsen, Axel Otto, født i Herning 1922. Tandlægeeksamen 1945. Assistent. Viborg.
283. Kjærgaard, Viggo, født i Herning 1921, stud. polyt. København.
284. Nedergaard-Larsen, Anna Katrine,

- født i Hammerum 1918. Lærerinde p. t. Amerika.
285. Nedergaard-Larsen, Niels, født i Hammerum 1920. 1. Del af jur. Embedseksamen. København
286. Nielsen, Hans Evald (Navneforandring til Buus), født i Skørping 1921. Embedseksamen i Forsikringsvidenskab og Statistik 1948. København.
287. Nielsen, Svend Ove, født i Skjern 1922. Tandlægeeksamen 1945. Marine-tandlæge 1945-46, nu Thorshavn. Vinder af en af Foreningen af yngre Tandlæger udskreven Prisopgave.
288. Nistrup, Kamma, født i Herning 1923. Embedseksamen i Forsikringsvidenskab og Statistik 1948, gift med cand. act. H. E. Buus. København. (286).
289. Svendsen, Kristian, født i Vinding 1920. 2. Del af med. Embedseksamen 1948.
- 1942.
- Nysproglige:*
290. Christensen, Anna Jørgine, født i Herning 1923. Stenografeksamen. Engelsk Korrespondent, gift med Toldassistent I. Bang Jeppesen.
291. Elkjær, Grethe, født i Nykøbing Mors 1923, gift med Sekretær cand. oecon. E. Krogstrup. (251).
292. Henriksen, Ellen Brink, født i Askov 1923. Laboratorieassistent, Internationale Havundersøgelser, Charlottenlund, gift med Vicefængselsinspektør, cand. jur. E. Christensen.
293. Høy, Lillian Edith, født i Esbjerg 1923, stud. mag. København.
294. Larsen, Johannes Gunnar, født i Mammen 1923, stud. odont. København.
295. Laustsen, Vagn Lystbæk, f. i Tvis 1923.
296. Mandøe, Hakon Bonde, født i Lind 1923, stud. theol. København.
297. Munk-Poulsen, Martha Elisabeth, født i Tolstrup 1923. Lærerindeeksamen 1946. Lærerinde, Herning.
298. Schwærter, Inger Dorthea, født i København 1924, gift med Fabrikant Væbner Larsen, Ikast.
299. Skov, Anna Johanne, født i Vorgod 1923. Tandlægeeksamen 1947. Assistent. Kolding.
- Matematiske:*
300. Andersen, Uffe, født i Ilskov 1921, stud. silv. København.
301. Blom, Johannes Hejbøl, født i Bjært 1923. Civilingeniør.
302. Boll, Arne Harring, født i Herning 1923. cand. jur. 1948. Sagførerfuldmægtig samt fungerende Sekretær i Finansministeriet.
303. Boll, Poul Harring, født i Herning 1922. Elev paa Kunstakademiet.
304. Christensen, Olfert Josva, født i Timring 1923. p. t. stud. theol. København.
305. Eriksen, Poul, født i Nykøbing Falster 1923. cand. polyt. 1948. Bygningsingeniør hos Entreprenør O. D. Andreasen, Aarhus.
306. Hansen, Børge, født i Herning 1923. 1. Del af Ingeniøreksamen 1946. København.
307. Hjøllund, Kristian, født i Tjørring 1922. 1. Del af Lægeeksamen. København.
308. Jensen, Kristen Marius, født i Sdr. Felding 1924. 2. Del af Skoleembedseksamen.
309. Knudsen, Anders Christian, født i Sinding 1923. Civilingeniør 1948. Hos Jeppesen og Getler. M. Ing. F.
310. Lorensen, Knud, født i Kolding 1923. farm. Medhjælpereksamen 1946. stud. pharm. København.

311. Møller, Jens Hansen, født i Bredebro 1923. stud. jur. København.
312. Pedersen, Erik Børge (Navneforandring til Fynne), født i Haarslev 1924. 1. Del af jur. Embedseksamen. Aarhus.
313. Rasmussen, Eva, født i Hammerum 1920. 1. Del af med. Embedseksamen 1945., gift med stud. med. O. V. Olesen.
314. Rud, Niels, født i Herning 1922. Manufaktur, Textil, Herning.

1943.

Nysproglige:

315. Aagaard-Jensen, Sigfred Gustav, født i Herning 1924.
316. Bækgaard, Hjørdis, født i Herning 1924, gift med Disponent Hoff Sonne. Aarhus.
317. Eriksen, Ulla, født i Brande 1923, gift med Disponent J. Dahl. Hvidovre.
318. Gørtz, Elisa, født i Herning, 1924. Massøse, København.
319. Hallundbæk, Anders, født i Hodsager 1922.
320. Hvam, Torben, født i Aulum 1925, stud. med. København.
321. Jespersen, Robert Vestergaard, født i Assing 1924. Kontorist »Sajyka«, Herning.
322. Johansen, Thomas, Emil, født i Silkeborg 1924, stud. mag. p. t. Løgstør.
323. Rud, Bodil, født i Herning 1924. Herning.
324. Zeuthen, Niels, født i Sdr. Felding 1924, stud. theol. København.
327. Andresen, Birgit, født i Ringkøbing 1923, lægeautoriseret Massøse. København.
328. Brandt, Erik, født i Herning. 1. Del af økonomisk Eksamen 1947. Aarhus.
329. Christensen, Ellen Juul, født i Herning 1924, farm. Medhjælpereksamen 1946, p. t. i Holland.
330. Frederiksen, Folmer Godtfred, født i Hammerum 1924. Handelseksamen fra Købmandsskolen, København. Lagerchef, Hammerum.
331. Grøndal, Niels Jørgensen, født i Brande 1922. 1. Del af økonomisk Eksamen. Aarhus.
332. Jørgensen, Magga Maric, født i Høng 1924. Laboratorieassistent, gift med Tony Gath, Herlev.
333. Jørgensen, Johannes, født i Vildbjerg 1924, stud. polyt.
334. Pedersen, Bendt Hedemann, født i Nr. Kollund 1924, stud. lact. København.
335. Pedersen, Johannes Riis, født i Brande 1922. 1. Del af økonomisk Eksamen. Aarhus.
336. Poller, Emma, født i Sinding 1925. Tandlægeassistent, Brønderslev.
337. Stube, Sten Harro, født i Birk 1923. 1. Del af økonomisk Eksamen. København.
338. Zoffmann, Else, født i Herning 1924.

1944.

Nysproglige:

325. Andersen, Anders Christian, født i Holte 1923, Assistent ved Danmarks tekniske Højskole. København.
326. Andersen, Olaf Smedegaard, født i Aarhus 1924, stud. jur. Aarhus.
339. Bendixen, Mogens, født i Aarhus 1925. Journalistkursus ved Aarhus Universitet 1947. Ansat ved Dagbladet »Dannevirke«, Haderslev. Tildelt »Jyllandspostens« Jubilæumslegat 1947.
340. Brandager, Asgar Skindholt, født i Ilskov 1925. Officer p. t. Sønderborg.
341. Hansen, Elisabeth Højmark, født i Ejstrupholm 1924. 3-sproglig Korrespondent 1947. København.

Matematiske:

342. Hansen, Erna Ingeborg Baastrup, født i Skibbild 1925. Engelsk Korrespondent. Gift med stud. odont. Erik Sommer Christensen, København (352).
343. Jensen, Bodil Skov, født i Herning 1925. stud. odont. København.
344. Kjær, Tove, født i Ørre 1925, gift med Hr. Schmidt. København.
345. Knudsen, Margit Thøgersen, født i Herning 1924, gift med Ekspedient Møller-Jensen, Herning.
346. Mandøe, Aase, født i Lind 1925. Snoghøj Gymnastikhøjskole 1944-45. Herning Bibliotek 1945-46, Island 1946-47. Nu Seminarieelev, Tønder.
347. Overgaard, Karen Margrethe, født i Herning 1925. Sygeplejerske 1945-46, gift med Ingeniør Born, Frederiksværk.
348. Pedersen, Agnes Molbech, født i Gredstedbro 1924, Musikstuderende, Aarhus.
349. Sandager, Vibeke, født i Herning 1925, gift med Civilingeniør K. Albrechtsen, Virum.

Matematiske:

350. Andersen, Bodil, født i Ringkøbing 1924. Urmagerlærling. Struer.
351. Andersen, Kristian Kjær, født i Herning 1924, stud. odont. p. t. Sekondløjtnant. Danmarks-mester i Tikamp 1946.
352. Christensen, Erik Sommer, født i Herning 1925. 1. Del af Tandlægeeksamen. København.
353. Giver, Poul Nyborg, født i Tvis 1925. 1. Del af Civilingeniøreksamen. København.
354. Hagelskjær, John, født i Ikast 1924, stud. med. vet. København.
355. Hansen, Gunnar, født i Herning 1926. stud. pharm. København.
356. Jensen, Alf Ove, født i Herning 1925, stud. mag. Rejser til Norge, Sverige, Tyskland, Tjekoslovakiet, Schweiz, Italien, Østrig og Jugoslavien.
357. Jensen, Erling Gamst, født i Blaaehøj 1924.
358. Kjær, Jens Erik, født i København 1923, stud. polyt. København.
359. Madsen, Karl Holger Ascanius, født i Viborg 1925. 1. Del af jur. Embedseksamen 1947. Formand for den jur. Fakultetsgruppe ved Studenterraadet i Aarhus.
360. Nielsen, Erik, født i Herning 1925. 1. Del af jur. Embedseksamen. Aarhus.
361. Nielsen, Knud Friis, født i Skanderup 1926. Arkitektstuderende. Kunstakademiet, København.
362. Nordestgaard, Jens, født i Tim 1925, stud. odont. København.

1945.

Nysproglige:

363. Boll, Else Dagmar Haring, født i Herning 1926, gift med Poul Sandager, Herning.
364. Christensen, Bente Vibeke, født i Herning 1925. Klinikdame, gift med Arkitekt Brockstedt Christensen, Herning.
365. Christensen, Karen Margrethe (Kamma), født i København 1926, stud. mag. Aarhus.
366. Eriksen, Elsebeth, født i Brande 1926. Bramminge.
367. Hansen, Kaj Baagø, født i Aarhus 1926, stud. theol. Aarhus.
368. Hansen, Tora Lindebo, født i Herning 1926. Elev paa Social-pædagogisk Seminarium, Aarhus.
369. Himmelstrup, Erik, født i Brande 1926, stud. med. København.

370. Jensen, Kirsten Rieck, født i Herning 1926. Sygeplejerskelev, Herning.
371. Jensen, Robert Østergaard, født i Herning 1925, stud. med. Aarhus.
372. Koefoed, Eva Andrea, født i Aarhus 1925. 1. Del af Lærereksamen. Odense.
373. Marker, Mogens, født i Nakskov 1926. Sekondløjtnant.
374. Pedersen, Gerda Brockdorff, født i Brande 1926. Studerer til 3-sproglig Korrespondent, København.
375. Sahlholdt, Ellen Gunhild, født i Gjellerup 1925, cand. phil., stud. med. 1^{1/2} Aar, Lærerinde i 4 Maaneder. Nu paa Hjælpearbejde i Sydslesvig.
376. Thomsen, Warner Wendelboe, født i Herning 1926, højere Handelseksamen. Hos Julius Kysters Efterfølger A/S, Aarhus.

Matematiske:

377. Andersen, Kirsten, født i Aulum 1926, cand. phil. 1946. Social-pædagogisk Seminarium. Børnehavelærerinde. Klintebjerg pr. Otterup.
378. Christiansen, Per, født i Herning 1925, Arkitektstuderende.
379. Dejgaard, Ole, født i Herning 1926. 1. Del af jur. Embedseksamen. Aarhus.
380. Jensen, Karl Erik Buurgaard, født i Vildbjerg 1926, stud. polyt., København.
381. Jensen, Niels Henning, født i Aarhus 1926. Sekondløjtnant p. t. Hjørring.
382. Jespersen, Mogens Preben, født i Herning 1925, stud. merc. Odense.
383. Jessen, Poul Erik, født i Videbæk 1925. 1. Del af Veterinæreksamen.
384. Nielsen, Svend Woge, født i Herning 1926, stud. med. vet. København.
385. Pedersen, Niels Henning, født i Erslev 1926.
386. Schøler, Ruth, født i Herning 1926. Discipel paa Løveapoteket, Herning.

1946.

Nysproglige:

387. Hvam, Carsten Henrik, født i Aulum 1927, stud. jur. Aarhus.
388. Jensen, Else Johanne, født i Grove 1927, gift med Sv. Aa. Poulsen. Vikar ved Thisted Borgerskole.
389. Nielsen, Palle, født i Skaaphus 1927, stud. theol. Aarhus.
390. Skøtt, Anna Brødsgaard, født i Herning 1927. Seminarieelev, Ribe.
391. Sørensen, Svend Erik, født i Bording 1927, stud. theol. Aarhus.
392. Thomsen, Harry, født i Vildbjerg 1928, stud. mag. Aarhus.
393. Østergaard, Ella, født i Herning 1927, læser til Korrespondent, København.
394. Østergaard, Ib Davidsen, født i Gentofte 1925, stud. med. Aarhus.

Matematiske:

395. Andersen, Jørgen Smedegaard, født i Aarhus 1927, stud. jur. Aarhus.
396. Christensen, Jørgen Sommer, født i Herning 1927, stud. med. Aarhus.
397. Christensen, Inger Maigaard, født i Herning 1927, Kontorist, Odense.
398. Christiansen, Kristian Mølgaard, født i Lervadskær 1925, stud. polyt., København.
399. Gørtz, Kaj, født i Herning, 1927, stud. polyt. København.
400. Horn, Jørgen, født i Herning 1926, stud. pharm. Aarhus.
401. Jensen, Else Rieck, født i Herning 1928. Sygeplejeelev, København.
402. Jepsen, Jørgen, født i København 1927, stud. mag. Ungtjener. Jordomsejling 1946-47. København.
403. Nielsen, Ebba, født i Herning 1927, stud. pharm. Herning.
404. Pedersen, Egon, født i København 1927, stud. jur.

405. Petersen, Annalise, født i København 1928, Herning.
406. Poulsen, Dagny Edel, født i Vildbjerg 1927. Laboratorieassistent, Sønderborg.
407. Rasmussen, Karen Lebech, født i Odense, 1926. Laboratorieassistent. Skanderborg.
408. Schøtt, Bjarne Stensgaard, født i Næsbjerg 1926, stud. jur.
409. Schøtt, Laurids Thorkild Stensgaard, født i Næsbjerg 1925, stud. mag.
410. Sørensen, Gerner Ringgaard, født i Herning 1927, stud. med. vet. København.
411. Thomsen, Carl, født i Mørup 1927, stud. odont. København.

1947.

Nysproglige:

412. Andersen, Esther, født i Kristianshede 1929, gift med Snedker K. G. Gadegaard, Herning.
413. Hansen, Bent Smidt, født i Herning 1928, stud. theol., Kontorassistent, Aarhus.
414. Jensen, Børge Østerlund, født i Vanløse 1928. Den handelsvidenskabelige Højskole, København.
415. Jensen, Vera Toft, født i Føvling 1928, stud. jur.
416. Jepsen, Ulla Tove, født i Kolding 1928, p. t. Barnepige, Paris.
417. Jørgensen, Ibi, født i København 1927, Kontorist. København.
418. Kristensen, Karen Ravn, født i Herning 1928.
419. Munk-Poulsen, Jens Erik, født i Hejnsvig 1928, stud. jur. Aarhus.
420. Nielsen, Inga Kirk, født i Agerbæk 1929.

Matematiske:

421. Christensen, Poul, født i Vejen 1928, stud. pharm.
422. Elkjær, Willi, født i Aalborg 1927, stud. jur., Husassistent. København.
423. Franck, Poul, født i Lyngby 1928, stud. polyt. Herning.
424. Hagelskjær, Hugo, født i Herning 1927.
425. Hagelskjær, Niels, født i Sunds 1924.
426. Højersgaard, Rigmor, født i Ringkøbing 1928.
427. Jacobsen, Frede Lind, født i Ikast 1928, stud. oecon. Aarhus.
428. Jensen, Kaj Følbæk, født i Herning 1928, stud. oecon. Aarhus.
429. Jespersen, Richardt, født i Herning 1928.
430. Jørgensen, Ruth, født i Randers 1927.
431. Kjeldsen, Mogens, født i Herning 1926.
432. Kølbæk, Jens Erik, født i Aarhus 1928.
433. Mortensen, Grethe, født i Aulum 1928, Laboratorieassistent.
434. Nielsen, Bent, født i Ilskov 1929, stud. med., Statist, Kioskekspedient. Aarhus.
435. Nielsen, Kaare, født i Aarhus 1928.
436. Nielsen, Børge, født i Bording 1927.
437. Overgaard, Inge, født i Herning 1928, stud. med. Aarhus.
438. Overgaard, Jørn, født i Herning 1927, stud. med. København.
439. Rahn, Knud, født i Herning 1928, stud. mag. Aarhus.
440. Riis, Søren Peter, født i Gullestrup 1923.
441. Sørensen, Kurt Alstrup, født i Herning, stud. jur.
442. Thestrup, Peter Matthias Oktonius Gesmel, født i Fjerritslev 1927, stud. jur. Aarhus.

1948.

Nysproglige:

- 443. Andersen, Ellen Margrethe, født i Herning 1928.
- 444. Arevad, Bodil, født i Borup pr. Brande 1929.
- 445. Brændgaard, Inger Trier, født i Brande 1930.
- 446. Christensen, Lis, født i Aarhus 1929.
- 447. Himmelstrup, Per, født i Brande 1929.
- 448. Jensen, Abelone, født i Brande 1928.
- 449. Jensen, Birgit, født i Aarhus 1929.
- 450. Johannesen, Knud, født i Herning 1930.
- 451. Møller, Bent Juul, født i Faarup 1929.
- 452. Møller, Inge, født i Brande 1929.
- 453. Nielsen, Eva Wedel, født i Herning 1929.
- 454. Stausbøll, Bernhard, født i Vildbjerg 1928.
- 455. Thomsen, Sven Herreborg, født i Herning 1929.

Matematiske:

- 456. Andersen, Lars, født i Aulum 1930.
- 457. Bjerrehus, Knud Alfred, født i Herning 1928.
- 458. Boll, Per Mølgaard, født i Herning 1929.
- 459. Byrgesen, Hanne Birgit Falk, født i Herning 1928.
- 460. Christensen, Knud Erhard, født i Sdr. Felding 1929.
- 461. Hansen, Frode, født i Tvis 1928.
- 462. Laursen, Jytte Margrethe, født i Herning 1929.
- 463. Pedersen, Helene Riis, født i Herning 1929.
- 464. Pedersen, Svend Molbech, født i Herning 1928.
- 465. Sahlholdt, Konrad, født i Nybro 1929.
- 466. Siemonsen, Inger, født i Herning 1929.

STUDENTERNE 1926-48

(i alfabetisk Orden)

- Aaby, Hans 51
 Aacs-Jørgensen, Erik 196
 Aagaard-Jensen, Sigfred 315
- Adamsen, Anna Marie 138
 Adler, Gudrun 52
 Andersen, Aage Jens 187
 - Anders Christian 325
 - AUSA 248
 - Bodil 350
 - Egon 278
 - Ellen 443
 - Esther 53
 - Esther 412
 - Jens Iver 249
 - Johanne 42
 - Jørgen Smedegaard 395
 - Kirsten 377
 - Kristian Kjær 351
 - Lars 456
 - Margrethe 28
 - Olaf Smedegaard 326
 - Thomas Outzen 155
 - Uffe 300
- Andresen, Birgit 327
 - Inge Bente 237
 Arevad, Bodil 444
 Askjær-Nielsen, Mette 250
 Asmussen, Preben Johannes 210
 Assels, Morten Johannes 176
- Bang, Marie 121
 Bastrup, Jørgen 279
 Bendixen, Mogens 339
 Berg, Karen Mathilde 17
 Bethe, Bodil 89
 Bethe, se Petersen, Hans V. B. 14
 Biilmann, Poul 103
 Binderup, Ejgil 238
 Bitsch-Larsen, Immanuel 177
- Bitsch-Larsen, se Larsen, Jens Daniel B. 135
 Bjergved, Knud Arne 165
 Bjergved, se Jensen, Vagn Bjerg 47
 Bjerre, Ernst 104
 Bjerrehus, Knud 457
 Bjerrum, Aage 188
 - Johannes 211
 Bjertnæs, Niels Martin 112
 Bjørndal, Poula 90
 Blom, Johannes 301
 - Laurids Boysen 130
 Boll, Arne 302
 - Else 363
 - Per 458
 - Poul 303
 Bornebusch, Ritha 131
 Brandager, Asgar 340
 Brandt, Erik 328
 - Grethe 166
 Brændgaard, Inger 445
 Bredlund, Sofie 66
 Brix, Johannes 43
 Brodersen, Ellen Marg. 91
 Brøndum, Niels 259
 Buus, se Nielsen, Hans Evald 286
 Byrgesen, Hanne Falk 459
 Bækgaard, Christian 105
 - Hjørdis 316
 - Richard 178
- Carlsen, Georg Byrge 122
 Christensen, Aksel 123
 Christensen, Anna 290
 - Bente 364
 - Ellen Juul 329
 - Else Kirstine 124 og 106
 - Erik Krogstrup 251
 - Erik Sommer 352
 - Harald Lundager 260
 - Inger Maigaard 397

- Christensen, Jens Daniel 220
 - Jørgen Sommer 396
 - Karen Marg. 365
 - Knud 460
 - Lis 446
 - Martin Erland 148
 - Mary 92
 - Olfert Josva 304
 - Peder Mosgaard 239
 - Poul 421
 - Sigvard 156
 Christiansen, Kristian Mølgaard 398
 - Per 378
- Dahl, Niels Jespersen 76
 Dalgaard, Frode 1
 Dalgas, Christian 197
 Dejgaard, Ole 379
- Ejlersen, Hans 18
 Elkjær, Grethe 291
 - Willi 422
 Ellekjær, Birthe 91
 Elming, Frank 77
 - Margit 189
 Eriksen, Elsebeth 366
 - Poul 305
 - Ulla 317
 Erland, se Christensen, Martin Erl. 148
 Errboe, Jørgen 213
 - Poul Henning 132
- Felsen, Erik 157
 Fischer, Erling 167
 Fischer-Simonsen, Ebba 270
 Franch, Poul 423
 Frank, Erik 2
 - Hans Hermann 3
 Frederiksen, Ellen 190
 - Folmer 330
 - Grethe 252
 Frellesvig, Per 253
 Fynne, se Pedersen, Erik Børge 312
- Giver, Poul 353
 Gisselbæk, Eilif 139
 - Ester 191
 Graaskov, Harald 67
 Grønbæk, Palle 280
 Grøndal, Niels 331
 Gudnason, Christian 261
 Gundersen, Gerda 133
 Gundestrup, Svend Erik 78
 Gørtz, Elisa 318
 - Kaj 399
- Hagelskjær, John 354
 - Hugo 424
 - Niels 425
 Halkjær, Erik 179
 - Niels Peter 168
 Hallundbæk, Anders 319
 Hammen, Richardt 44
 Hammerich, Erik 4
 Hammersø, Ellen 230
 Hanning, se Sørensen, Wilfred K. R. 460
 Hansen, Annalise 93
 - Bent Smidt 413
 - Børge 306
 - Elisabeth Højmark 341
 - Else Rud 240
 - Erna Baastrup 342
 - Frode 461
 - Grethe 149
 - Gunnar 355
 - Kaj Baagø 367
 - Knud Damsgaard 150
 - Mogens Damsgaard 140
 - Svend Ingemann 45
 - Tora Lindebo 368
 Harrsen, Ellinor 5
 Hejst, se Jensen, Harald 6
 Henriksen, Ellen Brink 292
 Himmelstrup, Erik 369
 - Per 447
 Hjøllund, Kristian 307
 Hoffmann, Ellinor 214
 Hoffmeyer, Sune 54

- Holm, Bent 141
 – Lizzie 55
 – Torben 231
 Holst-Sørensen, Niels 281
 Holt, Karen 198
 Horn, Jørgen 400
 Huuse, Agnes 79
 Hvam, Carsten 387
 – Torben 320
 Hvitnov, se Nielsen, Svend Holmgaard 137
 Hærvig, Jens 199
 Højersgaard, Rigmor 426
 Høy, Lillian 293
- Iversen, Jens 158
- Jacobsen, Bodil 169
 – Frede 427
 – Frederik 56
 – Werner 107
 Jakobsen, Eva Raac 80
 – Gudrun Raac 134
 – Sigurd 29
 Jensen, Abalone 448
 – Agnes Helene 271
 – Alf Ove 356
 – Alma Ruth Wad 180
 – Birgit 449
 – Bodil Skov 343
 – Børge Østerlund 414
 – Else 30
 – Else Bothilde 272
 – Else Johanne 388
 – Else Rieck 401
 – Erling Gamst 357
 – Harald 6
 – Harriet 113
 – Henning Højfeldt 254
 – Jens Jørgen 200
 – Johanne Lyhne 192
 – Jørgen Asger 193
 – Kaj Følbæk 428
 – Karen Bjerregaard 114
 – Karl Erik Buurgaard 380
- Jensen, Kirsten Rieck 370
 – Kristen Marius 308
 – Laurids Søby 94
 – Niels Henning 381
 – Niels Lyhne 232
 – Richardt 46
 – Robert Østergaard 371
 – Sverre Finn 201
 – Vagn Bjerg 47
 – Valborg Lønsmann 19
 – Vera Toft 415
 Jepsen, Jørgen 402
 – Ulla 416
 Jespersen, Ellen 115
 – Gunnar 31
 – Mogens 382
 – Hans Peter 7
 – Richardt 429
 – Robert Vestergaard 321
 Jessen, Ejnar 20
 – Poul Erik 383
 Johannesen, Knud 450
 Johansen, Thomas 322
 Jørgensen, Dorthea 170
 – Ellen Margrethe 116
 – Erik 95
 – Hemming 221
 – Ibi 417
 – Johannes 333
 – Magga 332
 – Nelly 57
 – Poul Gunnar 151
 – Ruth 430
 – Vagn Nedergaard 125
- Kampmann, Ejnar 32
 – Harald 96
 – Poul 222
 Kilsgaard, Christian Richardt 117
 Kjeldsen, Axel Otto 282
 – Mogens 431
 Kjær, Jens Erik 358
 – Tove 344
 Kjærgaard, Viggo 283

- Kjølback, Knud Ejner 59
 Klange, se Jensen, Jørgen Asger 200
 Knudsen, Anders Christian 309
 – Hans Lottrup 181
 – Johannes 58
 – Johannes Anton 159
 – Margit Thøgersen 345
 Koefod, Eva 372
 Krarup, Johannes Ove 152
 – Nicolai 68
 Kreilgaard, Theodor 126
 Kristensen, Karen Ravn 418
 Kristiansen, Erling 69
 Krogstrup, se Christensen, Erik Krogstrup
 251
 Krustrup, Mogens 255
 Kudahl, Henning 241
 Kølback, Jens Erik 432
- Larsen, Celia 215
 – Elvig 21
 – Jens Daniel Bitsch 135
 – Gunnar 294
 Laugesen, Aksel 97
 – Vagner 160
 Lauritsen, Sigrid Ester 70
 Laursen, Jytte 462
 Laustsen, Vagn 295
 Leth, Sven Ove 171
 Leth-Danielsen, Ragna 8
 Lind, Vagner 9
 Lind-Jensen, Hugo 108
 – Rudolf 22
 Lindum, Immanuel 71
 Lorensen, Erik 161
 – Knud 310
 Lorentz-Sørensen, Ebba 262
 Ludvigsen, Knud 60
 Lund, Aase 98
 Lykkegaard, Frede 136
 Lysgaard, Johannes 33
 Løkkegaard, se Lykkegaard 136
- Madsen, Axel Rørbæk 182
 Madsen, Else Marie 162
 – Erik Markvard Rørbæk 127
 – Harriet Corvinus 256
 – Hartvig 34
 – Johannes Rørbæk 72
 – Karl Holger Ascanius 359
 Mandøe, Aase 346
 – Asbjørn 172
 – Hakon 296
 Marcussen, Ellen 128
 Marker, Mogens 373
 Merrild, Erik 35
 Mikkelsen, Aksel Vestergaard 61
 Mortensen, Grethe 433
 – Svend Aage Kjærsgaard 10
 Munk-Poulsen, Eva 216
 – Elisabeth 297
 – Jens Erik 419
 Møller, Bent 451
 – Ellen 73
 – Erik 163
 – Inge 452
 – Jens 311
- Nedergaard-Larsen, Anna 284
 – Niels 285
 Nielsen, Agner Schou 183
 – Axel 48
 – Bent 434
 – Børge 436
 – Christian Overgaard 217
 – Ebba 403
 – Erik 360
 – Erik Johannes 242
 – Eva Wedel 453
 – Hans Evald Buus 286
 – Hilda 36
 – Inga Kirk 420
 – Jakob Andreas 11
 – Johannes Peter 184
 – Kaare 435
 – Knud Friis 361
 – Knud Thorkild Herborg 263

Nielsen, Milter Christian Bjørn 23

- Niels Sigvard 12
- Palle 389
- Sven Aage 264
- Svend Holmgaard 137
- Svend Ove 287
- Svend Woge 384
- Søren Krogh 173
- Thomas 153

Nistrup, Erik 233

- Kamma 288

Noes, Henry 223

Nordestgaard, Jens 362

Nyholm, Ruth Astrid 257

Nykjær, Hans Aaby 224

Nyvig, Anders 142

Nørgaard, Egon 243

- Evald Kristian 164

- Holger 174

- Johannes 154

- Kaj 202

- Karen 99

- Knud 81

- Magna 74

- Svend Tage 82

Olesen, Otto Skjærbæk 37

- Finn A. Smedegaard 244

Olsen, Viggo Otto 75

Oram, se Olsen, V. O. 75

Overgaard, Inge 437

- Jørn 438

- Karen Margrethe 347

Pedersen, Agnes Molbech 348

- Bent Hedemann 334

- Egon 404

- Emma 83

- Erik Brockdorff 225

- Erik Børge 312

- Gerda Brockdorff 374

- Helene Riis 463

- Henry 13

- Jens Nikolaj 265

Pedersen, Johannes Riis 335

- Johannes Sander 203

- Kaj Aage 245

- Martin Chr. Søndergaard 266

- Niels Henning 385

- Orla 194

- Ove 218

- Rigmor Sander 143

- Svend Molbech 464

Petersen, Annelise 405

- Ebba Elisabeth 118

- Hans Vilh. Bethe 14

Poller, Emma 336

Poulsen, Dagny 406

- Edvard, Hjelm 84

- Præstmark, Gerda 204

Raben, Edith Valborg Asmann 85

- Else Borch 119

Rahn, Knud 439

Raskmark, Håkon 120

Rasmussen, Eva 313

- J. Chr. Hjarsbæk 24

- Johannes 267

- Karen Lebech 407

- Peter 226

- Viktor 38

Refsgaard, Christian 268

Ringgaard, Christian 234

Riis, Ellen 86

- Poul Erik 144

- Søren Peder 269

- Søren Peder 440

- Vilhelm 273

Riiskjær, Aage 195

Rud, Bodil 323

- Erik 246

- Karen 205

- Niels 314

Rønn, Carl Gustav 25

Rønne, Gudrun 62

- Gunnar 185

- Immanuel 109

- Sahlholdt, Ellen 375
 – Konrad 465
 – Maren 87
 Sandager, Else 100
 – Vibeke 349
 Schøler, Ruth 386
 Schøtt, Bjarne 408
 – Erling 206
 – Thorkild 409
 Schwærter, Inger 298
 Sepstrup, Ellen 39
 Siemonsen, Inger 466
 Skak, Anna 274
 – Johannes 207
 Skjerris, Jacob 15
 Skodshøj, Sigrid 16
 Skott, Karl Henry 258
 Skov, Anna 299
 Skøtt, Anna 390
 Smidt, Bodil 101
 Stampe, Laurids 219
 Stausbøll, Bernhard 454
 Strandbygaard, Svend 145
 Stube, Sten 337
 Stubkjær, Emil 26
 Svendsen, Kristian 289
 Svennevig, Else 235
 Sørensen, Gerner Ringgaard 410
 – Kurt Alstrup 441
 – Niels Vilsen 102
 – Sigvald Elmkvist 186
 – Svend Erik 391
 – Vibeke Steinicke 275
 – Wilfred Karlo Robert 146

 Thau-Jensen, Orla 110
 Thestrup, Peter 442

 Thomsen, Bagger 247
 – Carl 411
 – Carl Oscar 40
 – Harry 392
 – Kirsten 175
 – Richard 227
 – Sven 455
 Thomsen, Thora 49
 – Warner 376
 Thøgersen, Johanne 129
 Tindborg, Asta 63
 – Ebba 27
 – Gunnar 228
 Toft, Leo 229
 Truelsen, Johannes 208
 – Helge 147
 – Karen Margrethe 88

 Uhrskov, Ulrik 41

 Vad, Karen Margrethe 276
 Valeur-Østergaard, Henning 277
 Vestergaard, Victor 64
 Vogensen, Vagn-Aage 65

 Wigh, Ellen 50

 Yne, se Hansen, Sv. Ingemann 45

 Zeuthen, Mogens 236
 – Niels 324
 Zoffmann, Else 338

 Ørum, Aage 209
 Østergaard, Ella 393
 – Ib 394
 – Jens 111

