



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SNOLLE PR. 6.

AMTSGYMNASIET I ODDER 1993-1994



AMTSGYMNASIET I ODDER



Velkommen

Dette årsskrift er først og fremmest en velkomsthilsen til nye elever. I tekst og billeder vil vi fortælle om nogle af de mange aktiviteter, der i det daglige optager elever og lærere på AIO.

Vil I være med til at videreudvikle vores skole? Hvis I har nysgerrighed og engagement, har I muligheden! I har selv indflydelse på og medansvar for, hvordan jeres skoletid kan forme sig.

Velkommen til tre spændende og udbytterige år på Amtsgymnasiet i Odder.

Erling V. Sørensen
rektor



Thornton Wilder: Vores by

I begyndelsen var intet. Ja, det vil sige - bortset fra lektierne og skolearbejdet. Menneskene levede i mørket i en ivrig stræben efter lyset.

Men da blev det september. Og i denne første måned kom lyset til dem. Da åbenbarede det på morgensamlingen, at teaterfolket skulles samles.

Og det blev sidst på den første måned - og det blev først på den næste måned. Da gik de med forventningens glæde mod fastere rammer. Begreber som forfatter, titel og indhold blev nu synliggjort i form



af **Thornton Wilder, Vores By**, med indsigt, ikke blot i livet i en lille amerikansk flække, men også livet i sin almengyldighed.

Og det blev sidst på den 2. måned - og det blev først på den 3. måned. Og den 3. måned var kold som jorden i november, men efterårsstormen formåede ikke at slukke gløden i de tapre sjæle.

Og det blev sidst på denne barske måned - og det blev først på den næste. Og den 4. måned kom og med den kom stjernerne, solen og månen, som brød det dunkle vintermørke og oplyste den endnu golde scene.

Og det blev sidst på den 4. måned - og det blev først på den 5. Og de følte sig som dyrene i havet, når de indledte øveaftnerne med sang og dans. Dog var dette blot et stadie, thi de længtes efter at mærke fast grund under fødderne.

Og det blev sidst på den 5. måned - og det blev først på den 6. Med denne måneds komme rejste de drøvtyggende manuskriptlæsere sig og gav liv til menneskene i stykket og form til den enkelte scene. Da kom kulminationen. Skabelsen var fuldendt. Og de så, at det var godt.

Således oprandt endelig den 7. måned og med ro i sjælene hvilede de.

Måske havde deres deltagelse i denne proces formået at give dem værdier, som f.eks. fællesskabsfølelse, ansvarsbevidsthed, overbærenhed og kunstnerisk kreativitet.

Få svar på dette ved at melde dig til drama næste gang muligheden er der.

Jane 2a

London

Søndag den 28. nov. kl. 13.45 startede turen for 3g engelsk-højniveau med lærerne Susanne Th. Jensen, Andreas Boelsmand og Erling V. Sørensen med bus til Billund. Først da vi sad i flyet til **Gatwick**, kunne vi slappe af og nyde den overståede 3g-opgave.

Vi nåede alle helskindet til **London Ambassador Hotel**, der jo lød meget lovende. Man skal dog ikke skue hunden på hårene, for det var ret ringe. Hvad der normalt er to-mandsværelser var her fire-mandsværelser, så der var knap plads til bagage. Det kunne endda gå, men at det blæste ind af vinduerne for kolde radiatorer ophidsede mange.

Mandag til onsdag gik med byvandring. Det var drøn-koldt, men Andreas kompenserede for kulden ved at bevæge sig i en langstrakt og hurtig gangart, som vi andre havde svært ved at efterligne. Vi besøgte bl.a. **Tate Gallery**, som var en stor oplevelse, ligesom musicalen **Cats**. **Shakespeare**-foredraget var meget fascinerende, fordi foredragsholderen forstod at engagere os. De tillærte linjer fra **Romeo og Julie** blev i hvert fald også citeret gang på gang senere på aftenen.

Vi var også på **Museum of London**, hvor vi gennemlevede London fra romernes invasion op til **The Great Fire**. Heldigvis havde lærerne lavet et godt program for turen, så der var masser af tid til selv at bese byen og dens forretning-

ger, og alle havde vist mere med hjem, end da de tog afsted.

Vi blev også rigere på oplevelser især ved EU-konferencen med elever fra **Bexleyheath School**, som nok var turens mest udfordrende og lærerige oplevelse. Vi følte os lidt udstillet, da vi mødte op i vores cowboybukser og uldtrøjer og så, hvordan de engelske elever var iført en uniformslignende påklædning. Det varede dog ikke længe, før vi fik selvtilliden tilbage. Vi var nemlig langt klogere på EU og Europa end englænderne. Konferencen endte med gaveudveksling mellem de to skolars skoleledere, og vi har nok sikret et fremtidigt samarbejde med skolen.

Fredag gik turen så hjemad igen; men for mange af os er det ihvertfald ikke sidste gang, vi ser London. Det var en dejlig tur med mange gode oplevelser.

Maja 3b



Færøerne

For første gang i AiO's historie kunne **2. og 3. g BI** sammen med AG og Hasse en sensommeraften anno 1993 drage afsted mod biologernes sande paradys - **Færøerne!** Efter 36 timers forholdsvis rolig sejlads måtte vi erkende, at billederne fra turistbrochurerne på ingen måde løj i deres fremstilling af denne uspolerede natur. Der er virkelig smukt - og meget stille!

Hytten i **Fuglafjærdur** var vores base, hvorfra vi kunne tage ud på ture. Allerede første dag var vi med en lille fiskekutter rundt om fuglefjeldene ved **Vestmanna**. De store, urokkelige fjelde har et meget rigt fugleliv. På klippesiderne ses ofte også usædvanligt terrængående får.

Næste dag bød på **fjeldvandring**, hvor opgaven var at undersøge, hvilken vegetation der kendetegner fjeldet, og senere til sammenligning, hvad der kendetegner indmarken. Vi fik for alvor stiftet bekendtskab med de store afstande og følte og forstod, at vi kun er en simpel del af et gigantisk univers. Naturen er og har kræfterne - og er på sin vis herre over befolkningen. En færøsk befolkning, som desværre lever med svære økonomiske problemer i et på mange måder isoleret samfund. Der er altså en bagside af medaljen!

Når det svingende vejr ikke var med os, kørte vi i bus, hvor vi fik fortalt gamle sagn, så forskellige landsbysamfund og dannede os overblik over landskabet.



I **Thorshavn** oplevede vi kultur på en anden måde ved besøg på **Naturhistorisk Museum**, hvor vi læste om færingernes fangst af grindehvaler og så skeletter af disse. Faktisk smagte vi også det nationale grindekød! I **Nordens Hus** bød de på souvenirs og plakater.

Der er ingen tvivl om, at turen har sat spor i os alle. En så stor slået naturoplevelse lader man ikke uden videre passere gennem systemet. Den bidrog til forøget livskvalitet! Opfordringen må naturligvis være - hvad enten du er biolog eller ej: **Oplev Færøerne !!**

Julie 3y

Rom

3.a og 3.y i Rom 1993 med henholdsvis SH og AB (Oldtidskundskab og engelsk) og JV og Ki (Religion og engelsk).

»At rejse er at leve«, skrev H.C. Andersen i 1835 efter hjemkomsten fra et ophold i Italien. 150 år senere stod 3.a og 3.y foran dét hus i Rom, hvor den store digter fandt inspiration til mange af sine værker.

Vores moderne dannelsesrejse tog sin begyndelse i silende regnvejrr en søndag morgen foran AiO. Turen tog 29 timer, hvor Jan underholdt med sin guitar, og hvor der blev sunget fællessange, set video, spist, drukket og blundet.

Fra daggy mærkede vi for alvor, hvordan vi nu bevægede os fra ruskende dansk efterår ind i Italiens endnu lune sensommer. Efter det første møde med det romerske trafikkaos rullede bussen omsider op foran »Pensione Brotzsky« på **Via Del Corso**. Det lille hotel på 4. sal viste sig at være et perfekt udgangspunkt, midt i Roms centrum, i gåafstand fra alle seværdighederne. Fra den flotte tagterrasse var der udsigt til **Den spanske Trappe** og **Piazza del Popolo** på to sider og solnedgang over Peterskirken på den tredje.

Straks bevægede vi os ud i Roms myldrende folkeliv. Velklædte romere fór frem og tilbage mellem tusindvis af små scootere og minibiler. Hele tiden var der noget nyt at se på. Indtryk fra alle de berømte templer, paladser og fontæner forsøgte at finde plads i en fantastisk oplevelsesmasse, som umuligt kunne rummes i vore små hoveder.

Man føler sig meget lille og uanselig, stående under **Peterskirkens** enorme kuppel eller på toppen af hele den katolske verden, øverst på samme kuppel med udsigt over Rom. Et ophold i Rom er som en rejse gennem 2000 års arkitektur, kunst og



religion. Oldtidens **Forum Romanum** og **Colosseum**, de store kirker og pladser fra renæssancen og Mussolinis fascistiske magtmanifestationer i mønsterbyen **EUR**. På turen til **Ostia**, Roms gamle havneby, formåede Susanne at gøre livet i en romersk by med termer, amfiteater, forum og marked så virkeligt gennem sine fortællinger, at man hvert øjeblik ventede at se en togaklædt romer træde frem fra ruinerne.

Om aftenen efter et lækkert måltid på en af Roms utallige restauranter endte vi som regel på Den spanske Trappe, hvor mennesker fra alle lande mødes. Tilbage på hotellet sent om aftenen stod den på aftenhygge med pleje af ømme fødder og overfyldte hoveder efter dagens strabadser og indtryk.

Italienerne er et spændende folkefærd. Folk elsker at argumentere højt og længe - og at tælle deres mange tusind lire. Beløbene er noget anderledes, når der regnes i lire. Man føler sig i første omgang rig - men pengene forsvinder også hurtigt igen. Efter fællesmiddagen den sidste aften udskrev Andreas en check på 1,2 millioner til restauranten. Efter fire alt for korte dage i Rom, tog vi afsked i silende regnvej, som gjorde afskeden lidt mindre trist. Da bussen drejede ind på autostradaen nordpå var vi mange millioner fattigere, men hver en rygsæk fuld af oplevelser for livet rigere. Tanken gik tilbage til dén aften ved **Trevi-fontænen**, hvor vi kastede mønter i vandet med ønsket om, at vi alle engang må få lov til at vende tilbage til den enestående plet på Jorden, som hedder Rom.

Julie og Jesper F. 3y

Østeuropa

Prag, Bratislava, Wien, Krakow og Berlin var etapemålene for 3x og 3z's studietur. To overordnede temaer, 2. Verdenskrig og Tjekkoslovakiets deling, dannede rammen om den tur, der formåede at leve op til forventningerne.

Vi nåede efter en lang dags buskørsel frem til et mørkt og koldt **Prag** i silende regn. Efter en nats søvn fik vi en kort rundvisning i denne stolte bys gamle gader og stræder - langt fra nok til at give et reelt indtryk, men på den anden side nok til at give appetit på byen.

Sidst på dagen nåede vi turens hovedmål, Slovakiets nye hovedstad, **Bratislava**. Her stod det fastlagte program på møder med politiske partier, nationale og kulturelle mindretal og skoleelever. Disse møder gav et bredt og nuanceret billede af landet efter adskillelsen fra - hvad der med rimelighed kan betegnes som »storebroderen« - Tjekkiet.

En fredag blev det også til i det ellers lidt stramme program. Valget stod mellem at slappe af i Bratislava og opdage, at byen trods alt bød på lidt mere end den grå hovedgade, eller at tage med bussen til **Wien** og opleve et kulturshok af dimensioner! Fysisk-geografisk var det blot et par timers buskørsel, der adskilte disse europæiske hovedstæder, men det havde ingen betydning i forhold til fyrrer års politisk adskillelse. En væsentlig del af opholdet i Bratislava var restauranterne og nattelivet - vi spiste tre retter mad hver aften for ca. 30 Dkr. - men efter Wiens påmindelse om, hvilket overflodsforbrug en vestlig by tilbyder indpakket i lys og neon, virkede Bratislava endnu noget falleret - endnu, for

der restaureres og bygges her og der og allevegne.

Den 30. kørte vi hele dagen for at nå til **Krakow** om aftenen. Ligesom i Prag fik man på engang smag for byen, men også en underlig smag af ikke at have tid til at trænge igennem facaden. Dagen efter tog vi hul på det andet tema, 2. Verdenskrig, med en guidede rundvisning i udryddelseslejrene **Auschwitz** og **Birkenau**. Her havde de 40 år, der var gået siden krigen, ikke formået at rense stedet for en meget uhyggelig stemning.

Hele turen blevet rundet af med et besøg i Berlin og på **Wannseeudstillingen**. **Udstillingen**, som med billeder og megen tekst dokumenterede de begivenheder, **Auschwitz** havde været skueplads for, rundede fint dette forløb af – ligesom **Øst- og Vest-Berlin** trak linjerne i **Øst-/Vesteuropa**-forløbet op.

Vi nåede altså vidt omkring og fik et bredt og nuanceret billede af Østeuropa. Tjekkiet, Slovakiet og Polen viste sig at være selvstændige lande med hver deres særpræg - og ikke bare en grå masse Østeuropa. Men det betød på den anden side set også megen tid i bussen, som nok havde virket meget anstrengende, hvis det ikke havde været for vores indgroede evne til at hygge os med hinanden.

Simon, 3z

3b i Grækenland – Athen og Delphi

På grund af betalingsstandsning i Sterling Airways, som vi oprindeligt skulle have fløjet med, blev vores studietur til **Athen** et halvt døgn længere end planlagt. En sen eftermiddag i Athen blev til en formiddag i vor egen hovedstad, hvor vi benyttede lejligheden til at kigge lidt på klassicistiske bygninger og træne lidt storbyliv.

Da flyveturen var vel overstået, og vi i bus blev fragtet til hotel »**La Mirage**«, hvor vi skulle residere under opholdet, stod det dog klart for os, at vort træningsophold i København havde været virkningsløst. Athens trafikkaos er fuldstændig uden sammenligning med de par HT'ere og den smule privatfærdsel, der lister rundt i København. Scootere, el-busser og personbiler flyder afsted konstant utålmodigt dyttende i en stor, brølende, broget og hensynsløs trafikflod.

Dette førstehåndsindtryk viste sig allerede den følgende dag at være alt for ensidigt. **Akropolis** var trods et væld af andre turister en overvældende oplevelse.

Om aftenen skulle det vise sig, at trafikklarmen ikke udelukkende var negativ. Den gav nemlig frit spillerum på hotelværelserne, inden turen gik ud i det athenske natteliv.

Dagen efter gik turen til det antikke Athen's administrative centrum, **Agora**, og til **Kerameikos**, en gravplads fra det 6. århundrede f.Kr., hvor vi blandt andet så resterne af den legendariske **Dipylonportal**.

Torsdagen tilbragte vi i bus på **Peloponnes** med en temmelig skrupelløs chauffør. Vi gjorde holdt ved Agamemnons fæstningsværk i **Mykene**, i den lille havne/turist-by **Nauplion**, hvor nogle badede, og ved teatret i **Epidauros**, som var en ekstraordinær oplevelse.

Om fredagen begav vi os nordpå mod Delphi, hvor vi skulle overnatte. Her så vi det nok så berømte orakelsted og de dertil hørende helligdomme, hvorefter vi holdt fællesspisning på en lokal restaurant .

Efter en pragtfuld rolig overnatning vågnede vi op til den smukkeste solbesmiledede udsigt med bjerge, dale og havet i horisonten, et drømmeagtigt billede, som sent vil blive glemt.

Formiddagen brugte vi på et oldgræsk gymnasium, der ikke mindede synderligt om AIO. Ordets oprindelige græske betydning er: »stedet hvor de er nøgne«, hvilket skyldes, at gymnasier dengang var offentlige idrætspladser; og de gamle grækere dyrkede jo sport uden tøj på.

På vor bustur tilbage til Athen gjorde vi holdt ved et byzantinsk kloster, **Hosios Lukas**.

Om søndagen gik vi på **Nationalmuseet** og på **Lykabetoshøjen**, som er Athens højeste. Smog'en hang i en gråblå dyne hen over millionbyen, men man havde dog mulighed for at danne sig et overblik over det hele herfra.

Mandag var afrejsedag, og vi havde formiddagen fri til formøbling af de sidste drachmer. Det tog små tre timer med Conair til Kastrup, hvor der pludselig ikke længere var subtropisk temperatur, men til gengæld ren dansk efterårsluft. Vi havde en dejlig og på flere måder ruinerende tur med både fagligt og ikke mindst socialt udbytte. Bestemt en tur, der kan anbefales.

Jakob 3.b



25 ikke fransktalende »mænd« og kvinder, 2 tolke og en buschauffør drog den 20. marts 1994 kl. 20.00 afsted til Frankrig.

Yderligere var vores første chauffør ikke, men det var Horst!!

Pladsmangel var der ikke (27 personer til 50 sæder), men toilettet....

Abenbaring var hotellet i Reims' ikke, men der var da en seng til alle ... næsten..

»**S**jampanje« fabrikken »Mumm« blev indtaget og prøvesmagt.

Til politistationen ville Rikke og Lis »hellere«.

Udsat for os blev Reims' Notre Dame og kunstmuseet også, hvor ånden blev beriget af Davids »Marat«, som jo var originalen - påstod Bente!

Dagen derpå drog vi videre til Verdun, hvor vi fornøjede besøgte og fotograferede kirkegårde, monumenter og knoglerne af ca. 130.000 uidentificerede faldne soldater fra 1. verdenskrig.

I byernes by Paris ankom vi efter et par mislykkede forsøg (hvilken frakørsel?) Efter lidt sightseeing i bussen blev vi indlogeret på Hôtel de Belfort.

Eiffeltårnet og Bastillepladsen måtte vente, for onsdag gik turen til solkongens slot Versailles.

Turen i Versailles by bød også på synet af de gamle tilholdssteder for de politiske klubber under den franske revolution (iøvrigt... Hôtel de Ville... er det et vildt hotel?)

Uden mad og drikke du'r helten ikke, så da vi kom tilbage, tog vi på kinesisk restaurant, med et fransk ordforråd på tak, øl, ost og flûte.

Rundt fór vi, på 2 dage oplevede vi HELE den franske revolution - »vive la révolution!«

I bur blev vi sat, da turen gik til »Conciergerie«, det fængsel hvor Marie Antoinette tilbragte sine sidste dage.

Franskmændene forundredes, da 2y så en meter.

Renoir, Rembrandt, Rafael og pyramiderne blev besigtiget på Louvre og Musée d'Orsay, mens andre tog til den nye bydel for at se von Spreckelsens nye triumfbue.

Aftenerne tilbragtes oftest hos »Don Juan«, hvor den »lokale« bartender udvidede vores ordforråd i ukendt retning. Den sidste aften gav bartenderen »mændene« hånden, hvilket foranledigede drengene til at tro, de havde fået sig en rigtig ven, men enhver anden ved jo, at det skyldes den store omsætning netop den aften

Notre Dame blev udforsket, og på Saint Michel (latinerkvarteret) blev frokosten indtaget blandt duerne.

Kollektiv trafik i Paris foregår i Metroen, hvor alle kom i nærkontakt med lokalbefolkningen.

Rekreation blev det ikke lørdag, men dagen var til fri afbenyttelse.

Iver for at komme hjem kunne ikke findes, men efter den franske afskedsmiddag var der ingen vej udenom. Alle sov på turen hjem, selv Jesper.

God tur var det, så AU REVOIR fra 2 y.

*Rikke og Rikke
2y*



London

Klokken 12.00 bezatte 2.bz samt Kirsten Saabye banegården i Odder. Foran ventede en yderst sjov (men for nogle hård) tur. Efter en interessant udforskning af Oddergrisen, set gennem en ølflaske (kun én?) nåede vi den jyske hovedstads undergroundstation, hvor undergrundseksperter Lene Reymann stødte til vores gruppe. I Århus skiftede vi til toget mod Fredericia.

I toget fra Fredericia til Esbjerg undergrundstation sov vi. Vi blev dog brutalt vækket igen, da

vi måtte *SLÆBE* vores bagage ned til færgeterminalen. For dem, der ikke ved det, kan 30 minutters gang med 50 kg's oppakning være udmattende.

Efter en for nogles vedkommende hård sejltur kørte vi i tog fra **Harwich** til **Liverpool Street Station** i **London City**, hvorefter vi skiftede til »**Tuben**« mod **Lancaster Gate**. Det var her vores undergrundseksperter Lene-Tube-tReymann slog til. Med sin medsammensvorne Kirsten luskede hun af, med det resultat, at de uskyldige elever øje-



blikkeligt fór vild!!! Heldigvis var vi i besiddelse af et kort over London, og efter 45 minutters desperat søgen fandt vi endelig vores lærere foran **Hotel Carlyle**. Forsvindingsnummeret var det første af mange tester på, hvorvidt elever har sted-sans eller ej. Det har de!

Søndag morgen efter 3 timers søvn: Afgang til **St. Paul's Cathedral** for at blive frelst fra gårsdagens synder. I katedralen overværede vi en anglikansk gudstjeneste, hvor undertegnede mente at høre de flotteste korsange, der nogensinde er blevet sunget. Fremført af **St. Paul's Cathedral's drengekor**. Efter en fascinerende oplevelse, drog vi videre til **Museum of London**. Om eftermiddagen var vi til debatemøde på **Speaker's Corner** i **Hyde Park**. Her blev debatteret alt fra religion til kvinder og sex. Aftenen var fri til at undersøge Londons natteliv, pubber og engelsk øl (kun én?).

Mandag morgen efter 3 timers søvn: Afgang til **Shakespeare Globe**, hvilket er et museum. Her hørte vi en engelsk **Shakespeareskuespiller** fortælle om Shakespeares skuespilskunst, hvilket han gjorde utroligt underholdende. Samtidig blev dette scenen for 6 unge menneskers glørværdige debut som Shakespeareskuespillere.

Om aftenen var vi inde og se musicalen »**Miss Saigon**«. Den er anbefalingsværdig, hvis man skulle have tid til overs i London. Resten af aftenen var fri til at undersøge Londons natteliv, pubber og engelsk øl (kun én?).

Tirsdag morgen efter 3 timers søvn: Da visse elever sov over sig, var vi ved at komme for sent til en tur i **Temple-området** med guide. Området tilhørte i middelalderen tempelridderne, hvilket det også bærer spor af. Nu er det hjemsted for en stor del af Londons advokater. Vi fik en introduktion om Englands retssystem fra middelalderen til i dag,

hvorefter vi overværede en retssag i **Old Bailey**. Resten af dagen var fri til at undersøge Londons dagliv, pubber og engelsk øl (kun én?).

Onsdag morgen efter 3 timers søvn: Igen idag var der problemer med vækkeuret, men vi nåede da ned og se **Tate Gallery**. Vi var så heldige, at museet samtidig havde en Picasso-udstilling, hvilket var årsag til opfattelses-blokering hos mange.

Derefter kørte vi med et computerstyret tog til **Greenwich/Docklandområdet**. Vi trodsede det grå vejr og sejlede en yderst flot tur tilbage ad **Themsens** til **Westminster Pier** i Midt-London. Om aftenen havde Lene og Kirsten arrangeret fællesspisning på en italiensk restaurant i nærheden af hotellet. Resten af aftenen var fri til at undersøge hotellets natteliv, bar og engelsk øl (kun én?).

Torsdag morgen efter 45 min. 's søvn: »Lene skal vi ikke tage flyveren hjem og sove et par timer læn-gere? Nej, vi tager afsted om 10 min«. Sådan havde de fleste det vist torsdag morgen, hvor vi des-værre skulle rejse hjem. Vi skulle dog først afsted til Harwich kl. 13.45, så vi fik formiddagen fri til indkøb i London.

Hjemturen forløb mere stille og roligt end forventet, hvilket nok må tilskrives et søvnunderskud, der siger spar to.

Fredag aften kl. 18.00 stod vi så igen på Odder hovedbanegård, trætte og udkørte, men med følelsen af, at vi havde haft en fremragende tur, beriget med mange gode oplevelser (og billeder).

Til sidst vil vi lige takke vores lærere Lene Rey-mann og Kirsten Saabye, som stod for turen og stykkede vores program sammen. **Dette gjorde de godt!!!**

Christoffer & Ole B.2 bz

Skotland

Efter en lang og til tider anstrengende rejse ankom vi, lørdag den 19.3.94 sent om aftenen, til **Edinburgh**, Skotlands stolte hovedstad.

Den følgende dag begyndte med rundvisning i den centrale del af byen, som er delt i to - **Old Town** og **New Town**. Søndags højmesse i **St. Giles Cathedral** gav vores ellers så turistprægede formiddag et gejstligt pust. Resten af eftermiddagen gik, for de flestes vedkommende, med at forberede sig til aftenens studier og det skotske natteliv.

Knap så veludhvilede drog vi (tidligt!) mandag morgen afsted mod **Palace of Holyroodhouse**, hvor vi beså de kongelige gemakker med alt, hvad dertil hører af overdådigt kinesisk porcelæn og franske gobeliner.

Vi fortsatte på **Edinburgh Castle**, hvor vi fornemmede de historiske vingesus. Resten af eftermiddagen blev tilbragt i Edinburgh's butikker, hvor pengene på mirakuløs vis blev lokket ud af vore lommer, da vi gik amok i klanternede underbukser på dåser, klanternede tandbørster, klanternede småkager og klanternet toiletpapir. Denne turistfeber blev vedligeholdt, da vi sent om aftenen blev guidet rundt i Edinburgh's små skumle gader af en »skræmmende« mand i Dr. Jekyll kostume, som fortalte »terrifying tales of ghastrly happenings«, hvilket udløste gru og rædselsskrig hos klassens sarte sjæle.

Med besøg på **National Gallery of Scotland**, **Lady Stair's House**, **School of Scottish Studies**, **Edinburgh University** og **Scotch Whisky Heritage Centre** var tirsdagens program godt booket op.

Onsdagens besøg på **The Scottish Mining Museum** var for de flestes vedkommende præget af et usædvanligt koldt og vedvarende regnvejr kombi-

neret med diverse mén efter forudgående nætters udmattende aktiviteter.

Med vemod i sindene forlod vi torsdag morgen det særdeles tilfredsstillende hotel (med meget tolerante værter) og drog mod London, hvor vi skulle tilbringe de sidste dage.

Omstillingen fra Edinburgh's provinshygge til London's hektiske storbyatmosfære forekom nogle svær, men indkøbsturene i de veludrustede butikker og aftenens teaterbesøg rådede til dels bod på dette.

En hurtig rundtur gennem den centrale bydel gav os en fornemmelse af de storslåede bygningsværker og selve byens enorme størrelse.

Søndag den 27.3. betrådte vi igen den danske muld. Trods hjemkomstglæde kunne der dog spores en vis nedtrykt sindsstemning i toget mod Århus, da alle var enige om, at det havde været en fremragende tur.

Jane og Lea 2a



I løbet af skoleåret bidrog **MUSIK OG UNGDOM** til skolens musikliv med ti professionelle aftenkoncerter. Foreningen har lige siden starten i 1982 haft som målsætning at præsentere musik inden for vidt forskellige genrer, heriblandt nogle, som ellers aldrig ville kunne høres i Odder.

The Organizers med bl.a. Bob Rockwell på saxofon og Kjeld Lauritsen på hammondorgel indledte sæsonen med bluesmusik. Et par uger senere spillede **Ngogo Highlife Orkester** moderne vest- og sydafrikansk musik. Dette 11-mandsorkester blev anført af ghaneseren Afro Moses, som fik det medlevende publikum til at kaste sig vildt og uhæmmet ud i de hede afrikanske rytmer. Den 27. oktober sørgede den engelske trio **Whippersnapper** for, at folkemusikken blev repræsenteret på bedste vis. Den 12. november kunne foreningen stolt præsentere **Pierre Dørges New Jungle Orchestra**, som lige var vendt hjem fra en turné til bl.a. USA, Brasilien og Argentina. Det københavnske fusionsorkester **Gone Fishing** afrundede 1993 med en forrygende koncert, hvor foreningens danseglade medlemmer igen slog sig løs.

Sprudlende spilleglæde kendetegnede også **Trio de Janeiro**, som spillede latinjazz anført af pianisten og entertaineren Søren Sigurd Barrett. Den efterfølgende koncert med den svenske vokalgruppe **Vocal Eyes** var et af sæsonens absolutte højdepunkter. De seks sangere fremførte med stor dygtighed et program, der

spændte fra utroligt smukke madrigaler til swingende amerikanske musicalmelodier. Den 25. februar demonstrerede **Tango Orkestret**, hvordan den moderne tango og jazz kan gå op i en højere enhed. Endelig bød sæsonens to sidste koncerter på klassisk musik for fløjte, cello og harpe med **Madam Claude** samt swingende gospel og soul fremført af **Voices of Spirit**. Sæsonen 1993-94 må betegnes som foreningens hidtil bedste både med hensyn til den fremførte musik og elevernes opbakning af arrangementerne.

Uffe Nielsen



FÆLLESTIMER

Gymnasietiden kan til tider være en smule trivial. For at skabe afveksling i den daglige trummerum prøver fællestimeudvalget at sætte kulør på hverdagen med tværfaglige indslag. Oftest er timerne for alle elever, men det kan til tider være nødvendigt at indskrænke publikum. Årets første fællestime var således for franskholdene. Vi havde besøg af »**Terra Nova**«-teatret, der opførte stykket »**Candide**«. Forinden var der workshop for 2. og 3.g'erne, hvor vi i grupper skulle vi tage stilling til fordeling af penge til humanitære formål. Det hele foregik på fransk, da skuespillerne var indfødte. Det var spændende og afslørende at skulle tale fransk i virkeligheden, men trods alt gik det godt. Stykket »Candide« handlede om den unge Candide, der rejste land og rige rundt for at finde sin elskede. De tre skuespillere præsterede at stå for samtlige 25-30 roller, hvilket gjorde stykket morsomt. Vi forstod ikke så meget, men mimikken hjalp os til at følge med i handlingen.

I januar havde vi **Peter Bastian** på programmet. I et levende, humoristisk og spændende foredrag talte han om musik og alt andet mellem himmel og jord. At manden var forvirret kan der vist ikke være tvivl om, men samtidig slyngede han mange guldkorn, så man måtte klamre sig til stolen for at følge med. Endvidere er han den eneste, der i AIO's historie har fået hele pyramiden til at bræge »Mæh mæh, lille lam«. Hans beskrivelse af en kassedame i »flow« og hans demonstration af nutidens technorytmer glemmer vi ikke foreløbig. Alt i alt var han en kolossal oplevelse udover det sædvanlige.

Vi har i det forløbne år eksperimenteret med en ny form for fællestimer. Formålet var at skabe en debatform, hvor eleverne kunne deltage aktivt og samtidig få nogen viden ud af det. Ideen var, at der

på scenen skulle være to paneler, et bestående af gæster med kendskab til emnet, og et bestående af elever fra gymnasiet. Gæstepanelets opgave var at tilføre debatterne en saglig viden eller en politisk holdning, dog forsøgte vi at få repræsentanter fra alle sider af sagerne. Elevpanelets opgave var først og fremmest at holde debatten igang, men også at styre den.

Første gang vi brugte dette koncept var til debatten om misbrug. Gæsterne var en tidligere misbruger, en politibetjent og to socialrådgivere med kendskab til emnet. I elevpanelet sad fire frivillige elever. Panelerne fik god respons fra salen, og debatten var på intet tidspunkt ved at gå i stå. Faktisk bragte spørgsmålet om legalisering af hash hele salen i kog. Desværre blev debatten hængende i dette spørgsmål, så vi fik ikke diskuteret flere aspekter af misbrugs-problemet. Her kunne man måske godt have ønsket sig, at elevpanelet havde blandet sig med nogle spørgsmål, der kunne dreje debatten i en anden retning.

Overskriften til årets anden og sidste debat var: »Behandler vi de fremmede for godt?«. Denne gang påtog 2g højniveau samfundsfag sig at lave forarbejdet til debatten. Gæstepanelet kom til at bestå af Kaj Villadsen fra Holger Danske i Struer, Torkild Jansen fra Rød Ungdom i Århus, Anne-Marie Hulemose, der er socialrådgiver, og Turdkai fra INSAM. Ideen med at vælge netop disse personer var at få de politiske holdninger repræsenteret igennem Kaj Villadsen og Torkild Jansen. Anne-Marie Hulemose skulle så fortælle om, hvordan de fremmede bliver behandlet af det offentlige, og Turdkai om, hvordan han føler, de bliver behandlet både af det offentlige og den almindelige dansker. Debatten blev indledt med nogle oplysninger om de faktiske tal i forbindelse med

fremmede i Danmark, hvorefter gæsterne lavede en kort fremstilling af deres viden, erfaringer og holdninger. Alt dette var meget godt, men da oplæggene var færdige, var salen blevet så provokeret af Kaj Villadsens udtalelser, at debatten nærmest udviklede sig til en kamp mellem ham og salen. I og for sig er der ikke noget i vejen med det, men desværre var det meget usagligt og bestod ikke af andet end en lang række beskyldninger. Først hen mod slutningen af fællestimen blev debatten drejet ind på andre emner og fik derfor mere indhold. Men alt i alt var det en god debat, og vi tror, at alle fik noget ud af det. De gode erfaringer, vi har gjort med denne debatform, har gjort, at vi påtænker at lave en lignende debat i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Den sidste fællestime var med den tidligere elev på Amtsgymnasiet i Odder, Jørn Borup. Efter han forlod gymnasiet har han været på en længere rejse til det østlige Asien, nærmere bestemt Indien, Thailand, Filippinerne, Japan og Kina. Her tog han en lang række billeder af landets folk. Ikke kun dem, turisterne ser på gaderne, men også dem ude i de små, fattige samfund på landet. Disse billeder viste han naturligt nok for gymnasiet, mens han kommenterede de oplevelser, der lå bag de farverige fotos, på engelsk. Det sidste var for at imødekomme de tyske elever, der i denne uge besøgte Amtsgymnasiet i Odder. For os danskere var det også en udfordring, og vi opdagede, at man virkelig kan lære noget sprog på sådan en rejse. Det var med andre ord

en spændende og lærerig time om østens kultur og glæden ved at rejse.

*Helle og Jakob 2x
Nanna 1b*



Jane Rønsholdt, 3a

Pædagogisk dag

Der foregår til stadighed pædagogisk udvikling på AIO. Mens man i 1992 sigtede imod udadventet arbejde, var der i 1993 behov for at vende blikket indad. Derfor samledes lærerkollegiet på kursuscentret **Haraldskjær** i smukke omgivelser i **Vejleådal**.

To inspiratorer var hentet fra Århus Universitet. Lektor Poul Thomsen fra Fysisk Institut gav et indtryk af fysikkens arbejdsområder og teorier igennem tiderne. Han pointerede, at de humanistiske fag i højere grad burde inddrages i de naturvidenskabelige områder og beklagede, at hans fag både kvantitativt og kvalitativt var for dårligt behandlet, især i folkeskolen og på seminarierne. I gymnasiet udgør naturfagene i den sproglige såvel som i den matematiske linje så lille en procentdel, at konklusionen meget provokerende blev: Danmark har to humanistiske gymnasielinjer.

Derefter gennemgik docent Jan Lindhardt den historiske udvikling af ideerne bag den almene dannelse, som er gymnasiets alfa og omega. Han påpegede, at skolens rolle er blevet at bevare traditioner - og at være bindemiddel i vores kultur. I vore dage oplever vi en overgang fra at læse og skrive til at benytte sig af massemedierne, og om ca. 30 år skønnes antallet af funktionelle analfabeter at være mangedoblet til op imod en tredjedel af befolkningen.

Disse og andre spændende teser blev baggrunden for de efterfølgende diskussioner. Senere er resultaterne blevet behandlet i pædagogisk råd, og de vil få indflydelse på skolens arbejde fremover.

Om aftenen viste det stærkt udvidede lærerkollegium sig fra den musiske side ved at indstudere et blandet repertoire af danske og udenlandske sange. Alt i alt en meget vellykket dag; og det skal nævnes, at eleverne ikke blev forsømt, idet de løste skriftlige opgaver derhjemme.

Finn Aidt

Grænsehopperne

Et af de udadventede projekter er grænsehopperprojektet, som startede i august 1993 med 28 sproglige og 7 matematikere. Forskellen mellem grænsehoppere og ikke-grænsehoppere ligger i, at der bevidst gøres meget ud af Europa, specielt Tyskland og England. Det skyldes, at vi har fået to kontaktskoler: **St. Benno** i Dresden og **Bexleyheath** lige syd for London.

Grænsehopperne rejser mere end de øvrige klasser, da Dresden og London er fast på programmet; og rejsernes forberedes gennem tværfagligt samarbejde mellem tysk, engelsk og historie samt brevskrivning mellem eleverne.

De personlige kontakter mellem vores elever og jævnaldrende tyske og engelske elever vil styrke de sproglige færdigheder og øge forståelsen for landenes historie, kultur, levevilkår og samfundsforhold.

Den første tur til Dresden fandt sted februar-marts 1994. Den blev en stor oplevelse, især fordi eleverne boede privat hos de østtyske familier og oplevede deres levevilkår - på både godt og ondt - og hørte deres egen udlægning af den nye situation

I skolebestyrelsen har vi i den forløbne periode arbejdet med følgende hovedpunkter:

- Målsætning for Amtsgymnasiet i Odder
- Godkendelse/fordeling af budgetter
- Godkendelse af ferieplaner
- Opfølgning af målsætning
- Udbud af valgfag
- Vedtægtsændringer for skolebestyrelser
- Årsberetning
- Diverse orienteringer og efterretningssager
- om skolens hverdag.

Sidste år deltog vi i en konference på Scandic Hotel i Århus for skolebestyrelser i hele amtet. Emnerne på konferencen var:

- Målsætningsdebat, skoleudvikling
- Skolebestyrelser - demokratisk set
- Det elevdemokratiske arbejde
- Gymnasiernes ledelsesstruktur

Det var en meget spændende dag/aften, hvor vi fik lejlighed til at udveksle erfaringer med bestyrelser fra de andre gymnasier i amtet.

Gymnasiet i Odder er stedet, hvor unge i tre spændende og udbytterige år fortsætter deres skolegang, og hvert år »springer« der en flok glade studenter fra gymnasiet.

Udover undervisningen foregår der mange andre spændende ting på gymnasiet.

Jeg vil her nævne de musiske aktiviteter som blandt andet arrangeres af Musik og Ungdom.

Det er meget afvekslende arrangementer, og en fin mulighed til mange - også udover elever og forældre - for at få en god oplevelse.

Erling Mikkelsen
Formand for skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning i skoleåret 1993/94

Birte Calmar Andersen	(forældrevalgt)
Anders Baastrup fra 1.1.94	(udpeget af amtsrådet)
Kim Christensen	(elevvalgt)
Ninna Clemmensen	(tap-valgt)
Dorthe Demuth	(udpeget v. supplerings)
Tove Elklit	(lærervalgt)
Merete Gjerløv	(lærervalgt)
Jytte Hansen til 1.1.94	(udpeget af Odder Byråd)
Kurt Iversen	(udpeget v. supplerings)
Susanne Th. Jensen	(protokolfører)
Krester Krøger Kjær	(elevvalgt)
Erling Mikkelsen	(forældrevalgt)
Hans Petersen til 1.1.94	(udpeget af amtsrådet)
Erling V. Sørensen	(rektor)
Iver Tesdorpf fra 1.1.94	(udpeget af Odder Byråd)

Amtsgymnasiet i Odder er en forholdsvis lille skole. Derfor er elever, lærere, administration og personale også tættere på hinanden end de fleste andre steder. Alligevel er der brug for et organ, der knytter de forskellige grupper sammen og arbejder ud fra elevernes synspunkter. Her kommer elevrådet ind i billedet. Elevrådet er elevernes talerør, stedet, hvor problemer kan tages op til diskussion, og hvor nye idéer kan komme frem i lyset. Elevrådet har indflydelse alle de steder, der har betydning for skolen: i Skolebestyrelsen, skolen højeste myndighed, i økonomiudvalget, der bestemmer alle forhold omkring skolens økonomi, og med hensyn til vareudvalget i kantinen. Elevrådet befinder sig i øjeblikket i en udviklingsproces, der skal opfylde en af skolens målsætninger: at udvikle og forbedre elevdemokratiet. Altså mere indflydelse til skolens elever på, hvordan de gerne vil have, deres skole skal se ud og fungere. Sager som udvalget af valgfag og planlægning af temadage eller fællestimer med foredragsholdere, film eller musik er andre oplagte områder, hvor elevrådet kan tage aktiv del i arbejdet.

*Jesper Fink
Elevrådsformand 1993/94*

Efter efterårsferien 1993 startede AIO's lektiecafé. Siden har det summet af liv og spørgelyst i biblioteket hver tirsdag og torsdag i 8. time. Er man gået i stå med en oversættelse, har man problemer med matematikken, eller kan man ikke helt se, hvor dansklæreren vil hen med stileemnet, er lektiecaféen stedet, hvor man kan hente nyt håb. Idéen er, at man kan få gode råd og vejledning med lektier og opgaver over en kop te. Der er tre værter i lektiecaféen - en matematik/fysiklærer, en sproglærer og en dansklærer. Lærerne laver ikke lektierne, men fungerer som konsulenter og igangsættere. Ofte har flere med samme problem fundet vej til lektiecaféen og ved fælles hjælp klaret skærene. Der har hver gang været ca. 10 personer på besøg i lektiecaféen, og især matematik/fysiklæreren har haft travlt. Forhåbentlig vil der også i det kommende år være pænt med besøgende i caféen. Det er iøvrigt ikke kun skriftlige opgaver, men alle typer lektier man kan konsultere caféværterne om.

Dorthe Spaabæk



STUDENTER 1994





Bestyrelsen for Unibanks legat tildelte følgende elever en bog/CD for deres udvalgsarbejde eller organisationsarbejde.

Inge Vejs Rasmussen, 3a
Jakob Kristian Jakobsen, Randi Bonde Mikkelsen, 3b
Katrine Jøssing Emmertsen, Kresten Krøger Kjær, 3x
Christina Dam Andersen, Jesper Fink, Julie Hansson, 3y
Simon Calmar Andersen, Christopher Buur, 3z

STUDENTER 1994

- a
Eskildsen, Niels
Hallund, Gro
Hansen, Christina Hellemann
Hansen, Michael Dahl
Jakobsen, Jonas
Jørgensen, Hanne Erikke
Knudsen, Astrid Marie Rosenlund
Knudsen, Gunhild Elisabeth Rosenlund
Løgitmark, Morten
Nicolajsen, Nina Jarlstad
Poulsen, Camilla Maj Skovhus
Præstegaard, Anne Grete Ring
Rasmussen, Inge Vejs
Rasmussen, Karen Louise Berggreen
Rønsholdt, Jane
Slyngborg, Camilla Skov
Stensgaard, Karina
Suder, Pia Fløjstrup
Svendsen, Mette Fuglsig
Vedel, Jane Bjørn
- b
Andersen, Mette Holm
Christiansen, Mia Bøgild
Haaning, Martin
Hejlsvig, Susanne Søes
Jakobsen, Jakob Kristian
Jakobsen, Louise Birch
Jensen, Mikael Nedergaard
Kristensen, Ole Møller
Krogh, Peter
Løwenstein, Trine
Mikkelsen, Randi Bonde
Nielsen, Charlotte
Nonbye, Camilla
Nonbye, Mette
Pedersen, Pernille Søndergaard
Pedersen, Tina Holmsted
Petersen, Anne
Petersen, Ulrik Hyun
Poulsen, Lotte Enevold
Rudebeck, Uffe
Søtoft, Mikkel
Sørensen, Barbara Vestfalen
- Tollerud, Casper
Vesterby, Lone
Østergaard, Maja Luise Boelsmand
- x
Andersen, Kristian Voergaard
Bak, Søren Alex
Christensen, Mikael Hvidtfeldt
Emmertsen, Katrine Jøssing
Frederiksen, Anni Vangsgaard
Gregersen, Morten
Hansen, Anne Marie Würgler
Hasselbalch, Rasmus Dan
Jensen, Jesper Frendrup
Jensen, Lisbeth Lund
Jørgensen, Lars
Jørgensen, Nanna Bjørg Flensborg
Kjær, Kresten Krøger
Ladefoged, Stefan
Maahn, Merete
Nielsen, Lone Seeberg
Nielsen, Søren Borg Houlberg
Pedersen, Anders Runge
Pedersen, Lasse
Puggaard, Torben
Rasmussen, Brian Bryder
Rasmussen, Jakob
Stubager, Rune
Sørensen, Lene
Torsting, Kasper
Østergaard, Morten Mark
- y
Andersen, Christina Dam
Christensen, Lisa Slot
Dhin, Johan Frantz
Fink, Jesper
Hansson, Julie
Jensen, Pernille Bisgaard
Jensen, Sanne Winther
Kragelund, Jacob
Kristiansen, Sonny Overgaard True
Larsen, Frederik Alexander Nyman
Melgaard, Carl
Mikkelsen, Jacob
- Moesgaard, Jesper
Nielsen, Claus Ilsøe
Nielsen, Eva Holm
Nielsen, Karen Piltoft
Nielsen, Niels Peter Kjeldsen
Nielsen, Nina Hedegaard
Paulsen, Gunvor Egholm
Schmidt-Møller, Henrik
Stage, Niels Frederik
Sørensen, Anja Kirstine Viola
Weile, Kristoffer Sterner
- z
Aagaard, Torben Børjesson
Amir, Ron
Andersen, Simon Calmar
Bach, Jørgen
Breindahl, Anders Thøsing
Brødsgaard, Anders
Buur, Christopher
Christensen, Kenneth Lynghøj
Harrow, Alexander John
Ilkjær, Jeppe
Jensen, Majken
Kamp, Karsten Kragh
Kirkeby, Allan Abildgaard
Kraglund, Christian
Kristensen, Mikkel Bjødstrup
Mønsted, Mikkel Pauli
Nielsen, Klaus Mulvad
Nielsen, Søren Skovbo
Pedersen, Poul Linneberg
Rasborg, Camilla
Sejersen, Christian Elkjær
Sønder, Christian
Søndergaard, Niels Munksgaard
Søndergaard, Peter Mousten
Sørensen, Mads Ellemose

LÆRERE

Adj. Birgitte Ahrenkiel (BA)
ol, gr
Elmevej 8
8240 Risskov
Tlf. 86 173310



Lkt. Andreas Boelsmand (AB)
bibliotekar, en, fr
Saloparken 27
8300 Odder
Tlf. 86 543173



Lkt. Finn Aidt (FA)
mu, en
Stationsgade 11
8240 Risskov
Tlf. 86 174801



Lkt. Lene Bollerup (LB)
ty, fr
Østre Skovvej 2
8240 Risskov
Tlf. 86 175972



Adj. Hans Henrik Andersen (HA)
bi, id
Christianslund 5D
8300 Odder
Tlf. 86 541764



Lkt. Guri Braad (GB)
læsepædagog, fr, bk
J. Skjoldborgsvej 2
8660 Skanderborg
Tlf. 86 524484



Lkt. Harald Westergaard Andersen (WA)
studievejledning, hi, re
Åbakken 2
8320 Mårslet
Tlf. 86 290531



Adj. Robert Christensen (RC)
ma, fy
Willemoesgade 22, 4. tv.
8200 Århus V.
Tlf. 86 169135



LÆRERE

Adj. Mette Dalsgaard (MD)
fr, id
Stiftelsesvej 20
8300 Odder
Tlf. 86 540337



Adj. Morten Gjeddebæk (Gj)
ma
Fenrisvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 289980



Adj. Helle Daustrand (HD)
ty, da
Bakkedraget 9
8270 Højbjerg
Tlf. 86 271221



Lkt. Merete Gjerløv (MG)
da, ge, eø,
formand for Pæd. Råd
Bolundvej 14, Nim
8700 Horsens
Tlf. 75 671267



Lkt. Tove Elklit (TE)
hi, bk, ol
Fredensvang Runddel 3
8260 Viby J.
Tlf. 86 145961



Lkt. Anne Grethe Grove (AG)
bi
Kærsangervej 4
8300 Odder
Tlf. 86 544430



Adj. Poul Eriksen (PE)
re, ge
Tranebærvej 20
8220 Brabrand
Tlf. 86 261802



Adj. Lise Hansen (LH)
sa, eø, ru
Nattergalevej 37
8210 Århus V.
Tlf. 86 166902



LÆRERE

Adj. Martin Hansen (MH)
id
Skovdalsvej 15
8260 Viby J.
Tlf. 86 140199



Lkt. Jens Villiam Jensen (VJ)
inspektør, hi, ty
Sportsvænget 9
8700 Horsens
Tlf. 75 645174



Adj. Helle Hedevang (HH)
da, id
Hammervænget 9
8310 Tranbjerg J.
Tlf. 86 290790



Adj. Kjeld Knudsen Jensen (KJ)
ma, fy
Vestervang 19, 5. th.
8000 Århus C.
Tlf. 86 187407



Lkt. Susanne Høeg (SH)
la, ol, re
Skrænten 7
8240 Risskov
Tlf. 86 177617



Adj. Susanne Th. Jensen (SJ)
inspektør, en, id
Rosensgade 76
8300 Odder
Tlf. 86 544991



Adj. Frede Højland (FH)
ke, fy, na
Skovlundsvej 25, Saksild
8300 Odder
Tlf. 86 558788



Lkt. Torben Steen Jensen (TS)
mu, da
Kalvsømadevej 55, Gylling
8300 Odder
Tlf. 86 551799



LÆRERE

Adj. Bente Mosgaard Jørgensen (BJ)
hi
Tranebærkæret 3
8220 Brabrand
Tlf. 86 261666



Lkt. Thomas Laursen (TL)
boginspektør, datavejleder, ma, fy, na
Søfaldet 1, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf. 86 571027



Adj. Finn Kristensen (FK)
ma, fy
Skovvejen 127
8000 Århus C.
Tlf. 86 138431



Lkt. Eilert Lautrup (EL)
AV-inspektør, da, bk
Lundevej 52
8300 Odder
Tlf. 86 544748



Adj. Jens Borchsenius Kristensen (JK)
ma, fy, na
Skalborgvej 4. Rørth
8300 Odder
Tlf. 86 560754



Adj. Gitta Birkefeldt Møller (GM)
ty
Vilh. Bechsvej 72
8260 Viby J.
Tlf. 86 148125



Lkt. Allan Kristoffersen (AK)
sf, id
Ankjær 345
8300 Odder
Tlf. 86 543264



Adj. Hanne Korsgaard Nielsen (HK)
dr, mu
Tremhøjvej 4, Tvingstrup
8700 Horsens
Tlf. 75 667312



LÆRERE

Adj. Jens Møller Nielsen (JN)
datavejleder, ma, dl
Lystenlund 31
8355 Ny-Solbjerg
Tlf. 86 926340



Lkt. Carsten Lund Petersen (CP)
Inspektør ma, fy, na
Frøkærparken 25
8320 Mårslet
Tlf. 86 293289



Adj. Uffe Nielsen (UN)
en, mu
Bernstorffsvej 45
8260 Viby J.
Tlf. 86 117088



Lkt. Knud Skovhus Poulsen (KS)
ma, fy, na
Borgergade 7
8300 Odder
Tlf. 86 544647



Adj. Trine Nybroe (TN)
sp. hi
Sjællandsgade 73 st.
8000 Århus C.
Tlf. 86 138414



Adj. Kirsten Saabye (Ki)
en
Præstehaven 47
8210 Århus V.
Tlf. 86 155654



Lkt. Lene Reymann Pedersen (LR)
da, en
Tingstedet 94
8220 Brabrand
Tlf. 86 262126



Adj. Lone Schütt (LS)
ty, fi
Kantorvænget 271
8240 Risskov
Tlf. 86 214584



LÆRERE

Adj. Dorthe Spaabæk (DS)
da, bk, de
Ryhaven 39
8210 Århus V.
Tlf. 86 252134



Adj. Tove Thomassen (TT)
id, en
Marstrandsgade 9, 3. tv.
8000 Århus C.
Tlf. 86 137701



Lkt. Knud Stelzner (St)
ge
Tornhøjvej 134
8260 Viby J.
Tlf. 86 283942



Lkt. Lis Vastrup (LV)
studievejledning, fr, da
Elmehøjvej 35
8270 Højbjerg
Tlf. 86 272285



Rkt. Erling V. Sørensen (Sø)
hi, re
Christianslund 65
8300 Odder
Tlf. 86 544110



Lkt. Kaj Vedel (KV)
fy, ke, dl
Solbrinken 33
8300 Odder
Tlf. 86 544424



Adj. Rikke Thisted (RT)
fr, sp
Lundgårdevej 1
8732 Hovedgård
Tlf. 75 662025



Adj. Jan Vengsgaard (JV)
re, da
Løjenkærvej 2
8300 Odder
Tlf. 86 928437



LÆRERE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Lkt. Carsten Vraast-Thomsen (CV)
ma, fy, na
Vesterled 32
8300 Odder
Tlf. 86 544463



Pedel Helge Petersen (HP)
Højvænget 351
8300 Odder
Tlf. 86 543176



Sekr. Ninna Clemmensen (NC)
Pilevej 3
8300 Odder
Tlf. 86 558558



Pedelmedhj. Gunnar P. Johansen (GJ)
Blegevej 40
8300 Odder
Tlf. 86 542986



Sekr. Lis Rovelt (Ro)
Kørsangervej 9
8300 Odder
Tlf. 86 543111



Kantinebestyrer Bente Pedersen (BP)
Rørthvej 145
8300 Odder
Tlf. 86 543009



LÆRERE, DER FORLADER SKOLEN

Adj. Robert Christensen, matematik/fysik
ansat 1.8.93 - 31.7.94
Adj. Birgitte Christiansen, dansk
ansat som vikar i perioden 1.10.93-30.6.94
Adj. Morten Gjeddebæk, matematik
ansat 1.8.93 - 31.7.93
Adj. Martin Hansen, idræt
ansat 1.8.93 - 31.3.94

Adj. Gitta Birkefeldt Møller, tysk
ansat 1.8.92 - 31.7.94
Adj. Hanne Korsgaard Nielsen, drama/musik
ansat 1.8.93 - 31.7.94
Adj. Kirsten Saabye, engelsk
ansat 1.8.91 - 31.7.94

AKTIVITETER I SKOLEÅRET 1993/94

13.8.	Introduktionsfest, 1g og lærere	23.-30.11.	Opgaveuge for 3g		
14.-21.8.	3BI, 2BI til Færøerne	28.11-3.12	3EN til Bexleyheath, England	11.2.	2SA ekskursion til SID-Odder 3ENS, 2ENs, 2g Biffen, The Piano
24.8.	2ax sp, 3SP + 1g til Odder Museum, Guatemalaudstilling	8.12.	Fællestime med LIN-ensemblet, MU og Dr	24.2.	Gæstelærere Kurt Iversen og Kasper Tomshøj, 3g2gEø
25.8.	3MU, 2MU, 3g2gDr, 1g, Wagners opera Valkyrien i Musikhuset	9.12.	Julekoncert og U-landsudstilling	25.2.	Musikfællestime: Mihalayka Telmanyi cello, Jørgen Thomsen klaver, 3MU og 2MU
23.8.	Musikfællestime, Klaus Hoffmeyer	15.12.	3g2gEø ekskursion til Fa. Ole Nonbye, markedsføring og salg	27.2.-5.3.	Grænehopperne ekskursion til Dresden
30.8.-2.9.	Hyttetur til Sandbjerglejren, 1g		Gæstelærer Philip Gornall om London, 1b, 2a, 2bz, 3EN	2-4.3.	3g2gDe ekskursion til København
31.8.	Fællestime, teaterforestilling, Hans Rønne, 2a, 2b og 3g2gDr	16.12.	3g2gBk ekskursion til kunst- museerne i Vejle og Kolding	3.3.	3g2gEø: Ceres, markedsføring og eksport
7.9.+15.9.	Forældreaften, 1g-forældre	20.12.	Gæstelærer Perry la Fontaine, 3MU og 2MU	9.3.	3g2gEø: FASTI
23.9.	Forestillingen Candide, franskelever med efterfølgende workshop		Musikjulestue, Perry la Fontaine, Odder Kammerkor akk. af Mihalayka Telmanyi, Henny Lützhøft og Charlotte Hald Lauridsen	10.-12.3.	3MU ekskursion til Køben- havn
2.10.	Fest i foreningen STUDENTER fra AIO	22.12.	Juleafslutning juletale v. Mads Gammelmark Mikkelsen	17.3.	Forårskoncert og -udstilling
6.10.	Legedag, byens børnehaver Gæstelærer Kurt Christensen, Unibank, Regnskabsanalyse og kreditværdighed for 3g2gEø	1.-9.1.	3g2gId, vintersport i Norge	18.-27.3.	Studierejser: 2a Edinburgh, 2bz London, 2x Rom, 2y Verdun og Paris
27.9.-1.10	Studierejser 3a og 3y Rom, 3b Athen, 3x og 3z Østeuropa	12.1.	3gGe til Århus Havn »Internat- ional handel og transporttek- nologi«	23.-25.3.	1g ekskursion, Hamburg
4.10.	3gGe ekskursion i Midtjylland		Gæstelærer i religion Bent Halkjær, 3b, 3x	7.4.	Musikfællestime 1g, pianist Jørgen Thomsen
14.10.	Musikfællestime for musikholdene	24.1.	Forældrelanciersaften	8.4.	Odder bibliotek: 1b
28.10.	Uddannelsesaften, arr. Skole- kredsen	31.1.	Musikfællestime, Thomas Clausen, 3MU og 2MU	13.4.	Musikcafé for 3MU, 2MU
28.10.	3g2gEø, ekskursion til Bork Winther Papir		Orienteringsaften for nye 1g'ere	14.4.	Fællestime, fremmed i Dan- mark
1.-3.11.	3g2gBk, ekskursion til København	4.2.	Skolekomedien »Vores By«, offentlig forestilling	15.4.	Odder bibliotek: 1z
1.11.	2SA og 3g2gSa møde med Bjarne Ørum	5.2.	Skolekomedie med efterføl- gende fest	16.-22.4.	Genbesøg fra Dresden
3.11.	1x, 1y, 1u i Biffen, Rosens navn	7.2.	Thomas Clausen trio, 3MU, 2MU og 1g	18.4.	Fællestime, tidligere elev Jørn Borup om at rejse i Asien Rejsesaften, arrangerer Skole- kredsen
10.11.	Temadag FRITID	10.2.	Malling Bio, Åndernes hus, ekskursion	19.4.	Odder bibliotek: 1a og 1y
15.11.	3g2gDe til Jørn Moesgaards grafiske tegnestue		1a, 1b, 1x, 2a, 2x, 3a, 3SP	26.4.	Gæstelærer Philip Gornall om Indien, 2y, 2z, 1b
18.11.	1z, 1u, bi til AQUA-museet, Silkeborgsøerne			4.5.	1a og 1b, biologi, ekskursion til AQUA-museet og Silke- borgsøerne

efter genforeningen. Det var for mange også en stor tilfredsstillelse at opdage, at de efter den første famlende begyndelse faktisk kunne klare sig ganske godt på et fremmed sprog.

I april var der så genbesøg fra Dresden. Denne gang var arbejds sproget engelsk, hvor vores egne elever havde betydeligt lettere ved at gøre sig forståelige end tyskerne. Programmet bestod af nogle fælles arrangementer mellem danskere og tyskere i form af projektarbejde (engelsk/historie), af deltagelse i nogle almindelige undervisningstimer (engelsk, musik, latin, fysik, tysk), og af en ekskursion på cykel til Moesgård. Desuden foretog tyskerne et par udflugter alene. Gensynsglæden var stor, og de tyske lærere og elever var meget positive i deres bedømmelse.

I skoleåret 1994-95 skal 2-grænsehopperne så til London. Samtidig starter et nyt hold i 1g, som kan glæde sig til at opleve Dresden.

Tove Elklit



Torben Puggaard, 3x

SKOLEKREDSSEN

Så gik endnu et år på AIO - et år, hvor **SKOLEKREDSSEN** kom i gang med forskellige arrangementer: uddannelsesaften i efteråret, forældre-lancers i forbindelse med skolefesten og en rejse-aften.

Det er som forældre spændende og sjovt at være med i Skolekredsens bestyrelse. Vi har en god kontakt til de to lærere i bestyrelsen og får gennem dem et godt indblik i AIO's hverdag. Lærerne er meget lydhøre overfor forældrenes meninger og ideer.

Bestyrelsen har holdt 6 møder á 2 timer i skoleåret 1993/94 - så det er ikke fordi arbejdet sluger voldsomt meget tid.

Vi håber, at både »gamle« og »nye« forældre vil bakke op omkring Skolekredsen.

Kirsten W. Rasmussen

Marit Jøssing

UDDANNELSESAFTEN

Ved arrangementet »Student og hvad så?« mødte der ca. 140 forventningsfulde gæster op - både forældre, elever og andre interesserede. Vi blev ikke skuffede!

Det var muligt at stille spørgsmål til personalechefen fra **Dansk Supermarked**, højskoleforstanderen fra **Egmont-højskolen**, studievejlederen fra **Århus Universitet**, en ung mand fra **Kaospiloterne** samt to unge ingeniør-studerende fra Ålborg og København.

Panelet besvarede spørgsmål om SU, diverse uddannelser, statsstøtte til højskoleophold, ansøgninger o.s.v.

Denne aften var en udmærket smagsprøve på fremtiden og vores forskellige muligheder.

Et godt og overordentlig vellykket initiativ fra skolekredsens side.

Mia og Maja 3b

REJSEAFTEEN

Et snevejr kom i vejen i marts, men skolekredsen ved AIO lod sig ikke slå ud af det, og gennemførte i stedet den planlagte rejseaften den 18. april. Arrangementet fandt sted i Pyramiden, hvor lærere samt tidligere og nuværende elever mødte velforberedte op for at delagtiggøre andre i deres oplevelser og erfaringer fra rejser, arbejde og skoleophold i udlandet. Det fjerne Østen var der specielt interesse for, men alle »gæstetalerne« fik lejlighed til at fortælle, f.eks. om oplevelser som tjener i Frankrig, om at bo hos en amerikansk familie i et år, hvordan det er at være guide i Disney World i Paris osv.

Skolekredsen håber at se endnu flere til vore næste arrangementer. Forslag modtages med glæde, gerne gennem Tove Elklit og Mette Dalsgaard, der er lærervalgte medlemmer af skolekredsens bestyrelse.

Ole Dyrn

Amtsgymnasiet i Odder
Østermarksvej 25
8300 Odder
Telefon 86 54 45 00
Telefax 86 54 27 10

Skolens telefonnumre:
Skolens kontor 86 54 45 00
Lærerværelset 86 54 46 74
Elevtelefon 86 54 46 75





Redigeret af Ninna Clemmensen og Tove Elklit

Speed Tryk & Repro · 86 54 10 80

Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450004244041