



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# ÅRSSKRIFT

FOR

## FORENINGEN ANKERHUS

1966

---

UDGIVET AF  
FORENINGEN ANKERHUS

---

SORØ BOGTRYKKERI  
1966

# ÅRSSKRIFT

FRA ANKERHUS 1966

.

# ÅRET 1966

---

Ved *Gustav Nedergaard*

Ved overtagelsen af lederposten på Ankerhus fik jeg overdraget 4 smukke bind med årsskrifter fra 1902 til 1966, og det er med ærefrygt og nogen betænkelighed, at jeg her skal forsøge at fortsætte årsberetningen i denne række af skrifter, – der ikke blot tegner Ankerhus's historie, men ofte hele husholdnings-sagens.

Som tidligere år var *dimissionen* i marts skoleårets højdepunkt, og på denne dag blev 33 nye husholdningslærere dimitteret. Det er det mindste hold fra Ankerhus i flere år og tegner sig da også foreløbig som minimum.

Dagen forløb festligt med deltagelse af mange forældre og alle de særligt indbudte samt naturligvis lærerpersonalet med forstanderen i spidsen.

*Husholdningsinspektøren* dimitterede holdet og fremhævede i sin tale blandt andet »de store krav«, der stilles til den *lærergruppe*, der tager sig af de huslige fag. Krav om *aktualitet*, *effektivitet*, *vurderingsevne* og *tolerance*.

Holdet var det sidste Folmer Dam dimitterede, og han mindedes de mange årgange, der var gået forud for dette.

Alle de nyuddannede havde fået stillinger ved undervisnings- og oplysningsarbejde, og desværre har mange skoler, både ungdoms- og husholdningsskoler, måttet henvende sig forgæves. – Når situationen er så alvorlig, at mindst een skole måtte opgive et sommerkursus på grund af lærermangel, kan man nok blive betænkelig herved. – Imidlertid bliver de kommende årgange større på begge seminarier, hvorfor mangelen på lærere ved husholdningsskolerne skulle afhjælpes noget.

*Det nye skoleår* på seminariet begyndte den 4. maj, og vi havde det traditionelle åbningsmøde om aftenen i salen, efter mindegudstjenesten i Sorø kirke, og der var naturligvis levende lys i alle vinduer.

Den nye 3. klasse er på 36 elever, 2. klasse på 52, og der mødte 45 elever i 1. klasse. Der er således i alt 133 elever på seminariet, hvorfor der er trængsel alle vegne – ikke mindst i spisestuerne i hovedbygningen og på Regensen. – ØKs spisestue har nu plads til 66, idet den sidste rest af de tidligere møbler forsvandt i april måned for at give plads til kantinemøbler. – Ikke pænere og hyggeligere, men mere praktiske. Eleverne bor som hidtil dels på skolen, dels på vore forskellige afdelinger i byen, Sorø Ll. Ladegård og Jonstrupsvej, samt hos forskellige private. Derudover er *havegangen* på Gl. Ankerhus beboet af 1. klasse.

Og der er stor tilgang. Vi har fuldt hus til såvel 1967 som 1968 og lange ventelister til begge år. Derudover er der mange tilmeldt til 1969 og en del til 1970. Man spørger uvilkårligt: Er dette en interesse, vi kan regne med fremover, eller er det en »modesag« af forbigående karakter? Det giver nemlig visse øjeblikkelige problemer, men også fremtidsperspektiver m. h. t. udvidelse af skolen, de uddannede lærerinders beskæftigelse efter uddannelsen m. v.

Problemet omkring *adgangsbetingelserne* må givetvis tages op til *revision*, ikke mindst i relation til den nye læreruddannelseslov, der træder i kraft fra 1969, og hvorefter der nu kræves studentereksamen eller højere forberedelseksamen.

Uddannelsen på husholdningsseminarierne er også en læreruddannelse, og den skulle ikke gerne betragtes som mindreværdig på grund af adgangskravene. Jeg er dog udmærket klar over, at dette problem er meget vanskeligt, og en radikal ændring med krav om fuld studentereksamen vil påvirke tilgangen meget drastisk.

*På husholdningsskolen* har der fra januar 1966 været afholdt 3-mdr.s kursus med 16 deltagere under *Sofie Larsens* ledelse. Kurset begyndte i meterhøje snedriver og hård frost, men alle tog det med humør, og det blev et vellykket kursus.

Til maj begyndte det næste 3-mdr.s kursus, der fuldt ud har



til huse på Gl. Ankerhus. Her var 19 deltagere, og dette kursus ligger på et tidspunkt af året, hvor Sorø-egnen er allermest charmerende. Disse to korte kurser er jo åbne for elever over 18 år, der har haft nogen huslig uddannelse, enten i praksis eller på kurser, og naturligvis helst begge dele.

Efter sommerferien bgyndte 27 unge piger på *8-mdr.s kursus*, og samtidig mødte 16 lige så unge elever i *øvelsesskolen*. Jeg kan altså som min forgænger sidste år melde om en ny Ankerhus-rekord, nemlig *176 elever i alt*. – Øvelsesskolen blev som nævnt i sidste årsskrift forlænget med een måned, således at det nu er et *5-mdr.s kursus*.

Som andetsteds nævnt har den selvejende institution Ankerhus fra 1. april 1966 overtaget husholdningsskolen, således at »det ganske Ankerhus« nu er forenet under samme fundats og bestyrelse. Ændringen følte dog mere formel end reel for den daglige drift og ledelse.

Det turde være klart, at med *176 elever*, der til mange undervisningsformer er delt i små grupper, bliver arbejdet med time- og lokaleplaner et puslespil, der kræver megen tid og opfindsomhed. Tager vi alle opdelinger i betragtning og medtager skolepigerne fra den private realskole, har vi om efteråret 28 grupper.

Vi må have køkkenundervisning både formiddag og eftermiddag, vi må lægge øvelsesundervisningen på laboratoriet som selvstændigt kursus uden for timeplanen, og flere andre krum-spring må vi gøre, for at puslespillet går op. Det lykkes – takket være en vældig positiv indstilling fra såvel elevens som lærerpersonalets side.

*De økonomiske problemer* – og hermed først og fremmest likviditetsvanskelighederne – er store. Stigning i lærerløn og andre lønninger samt højere produktpriser mærkes omgående på »kassen«, medens de tilsvarende *refusioner* fra staten kommer længe efter.

Dette betyder, at de nuværende elever må betale *kassekreditrenten*, og at staten formodentlig kan incassere *tilsvarende rentebeløb* (hvis der er nogen penge i den kasse). Dette er ikke just nogen uddannelsesvenlig politik.

Vi har måttet forhøje skolepengene på seminariet fra oktober til 500 kr. pr. md. og på husholdningsskolen til 475 kr.

Regner vi med, at de 300 kr. pr. måned er kost og logi, er undervisningsafgiften altså 200 kr. pr. md., nemlig det samme, som eleverne på Suhr betaler. – Dette betyder, at der på et husholdningsseminarium skal betales over 2000 kr. årlig i studieafgift, medens der på de private folkeskoleseminarier betales ca. 800 kr. Er dette retfærdigt? Vi synes det ikke og har derfor i dette efterår indsendt fornyet andragende til det høje undervisningsministerium om tilskud til nedbringelse af studieafgiften, i lighed med det tilskud, som ydes til de private folkeskoleseminarier.

De to husholdningsseminariers første andragende herom blev indsendt i april 1964, men henligger ubesvaret i det høje ministerium.

Fra Ungdommens Uddannelsesfond får vore elever tildelt betydelig midler, men det kan jo nok være svært for de *mindst bemidlede* at nøjes hermed, idet maximumsbeløbet fra UU kun er 3500 kr. pr. år, og der til skolepenge + kost og logi alene går 5.500 kr. Heldigvis kan man som bekendt få *statsgaranterede* lån i bank og sparekasse, således at ingen af økonomiske grunde behøver at afholde sig fra uddannelsen.

Vi har altså ikke kunnet oparbejde nogen *reservefond*. – Ikke desto mindre er der igen i år *bygget på Ankerhus*.

Som nævnt i sidste årsskrift blev der fra april ansat en ny lærer ved Ankerhus, Knud Aage Hovmand, og der opstod et behov for en bolig til familien Hovmand, der er på 5 medlemmer.

En hurtig beslutning af bestyrelsen og den daglige ledelse resulterede i forhandlinger med dels typehusfirmaet X-beton, Haslev, og dels Undervisningsministeriets byggeafdeling. Takket være en prisværdigt hurtig behandling i ministeriet blev grunden til et 138 m<sup>2</sup> et-plans hus gravet ud 3. pinsedag, og den 19. august flyttede familien Hovmand ind i huset, der blev færdigt ca. til oktober.

Lærerboligen er placeret i seminariets have, længst nede imod bækken ved Udbyhøj. Den ligger ganske pænt og danner en



*Den nye lærerbolig.*

hyggelig baggrund for haven og bygningerne på dette areal. Jeg og mange her håber, at familien Hovmand må få mange gode år i det nye hus.

Andre nybyggerier blev der ikke tid eller råd til, men enkelte moderniseringer og nyanskaffelser, hvoraf mange altid trænger sig på.

Lærerstabten ændrer sig jo gradvis, efterhånden som årene går. – I det forløbne år er som allerede nævnt *Aage Hovmand* tiltrådt som lærer i kemi, mikrobiologi og botanik.

Jeg har efter 10 års forløb måttet opgive botanik og mikrobiologi, og fra september tillige kemien. Det sidste fag fik jeg overladt helt i forrige år og delvis i år. – De stakkels elever i 2. klasse blev i september examineret af to forstandere, en nyudnævnt og en forhenværende, men se, om de ikke klarede sig strålende.

Aage Hovmand slider i det i sin nye stilling, og foruden ham har vi som timelærer ansat cand. oecon. H. P. Frederiksen, Sorø kommune, som lærer i *samfundslære*. – Adjunkt Gunner Goes-



kjær, Sorø Akademis Skole, har foruden *taletære* nu en lektionsrække i *metodik*.

*Tove Madsen*, uddannet i 1965, forlod Ankerhus til sommerferien for at blive gift og bosat i Silkeborg, som fru Tove Kiels-holm.

Tove Madsen underviste dels på seminariet, dels på husholdningsskolen, og hendes fag er for størstedelen overtaget af vore andre lærere. – Dog bør det nævnes, at fru Inge Møller (født Bager), uddannet på Suhr, underviser på 8-mdr.s kursus 2–3 dage om ugen. Fru Møller er gift og bosat i Alsted.

Seminariets elever udøver gennem elevrådet, eller som det egentlig hedder, De studerendes Råd, en del aktiviteter, som også må nævnes i en beretning om skolelivet.

Således har elevrådet overtaget bogindkøb og -salg for de to ældste klasser og vel fra næste år for alle tre klasser. Herved får den enkelte elev sine bøger lidt billigere, men naturligvis på bekostning af boghandleravancen.

Gennem Lærerstuderendes Landsråd søger eleverne deres interesser og ønsker fremmet, og måske er denne vej mere farbar med hensyn til at opnå nedbringelse af studieafgift, generel rabat på bøger m. v.

Som en følge af elevrådets oprettelse fulgte bladet CANAPÉ, der, som det selv hævder, er organ for de studerende på Ankerhus. Et kvikt blad, der forsøger at bringe stof af almen interesse, – men som også har været på »krigsstien« på visse områder. Bladet er ungt og dets skabere unge, og derfor uerfarne. Men var de ikke uerfarne, var de jo ikke unge!

En meget mere ondsindet journalistik var skolen udsat for gennem besøg af en »klatøjet« journalist fra Ekstra Bladet, formentlig som følge af kollegie-affæren i Horsens, hvor tre alumner blev bortvist.

Journalisten havde en samtale med medlemmer af elevrådet, og en stærk fordrejning af disses udtalelser samt omhyggeligt udvalgte passager i skolens ordensregler resulterede i en usandfærdig og ondsindet artikel.

Naturligvis er jeg tilhænger af pressefrihed, men pressens folk burde være i besiddelse af så almene egenskaber som sandfær-

dighed, hensynsfuldhed og respekt for anderledes tænkende. Det pågældende blad er med hensyn til disse egenskaber langt under lavmålet, og jeg har ikke villet nedværdige mig til at tage til genmæle mod ovennævnte artikel, men synes dog, at ondsindet-heden bør nævnes her i årsskriftet.

Midt i alle disse problemer, der vedrører den daglige administration, kan man godt standse op og spørge sig selv: »Skuer vi nu også fremad?« Her tænker jeg først og fremmest på undervisningens ajourføring samt skolens bygningsmæssige forbedring og fornyelse.

Med hensyn til undervisningen skal vi nu til at diskutere og studere husholdningsskolernes nye *normalplaner*. Jeg håber, at disse planer vil give fornyelse og inspiration.

Også undervisningsplanen for seminariet skal inden for de nærmeste år tages op til revision, og en del af de indvundne erfaringer med den 3-årige uddannelse skal danne grundlag for kommende ændringer.

Vi har for øvrigt i dette efterår forsøgt os med et nyt indslag i undervisningsøvelserne for 3. klasse, idet medlemmer af Sorø husholdningsforening har besøgt os 3 onsdage i træk og været »elever« ved disse lektioner. En vældig inspiration for 3. klasse, og forhåbentlig til nogen nytte for husholdningsforeningens medlemmer.

I de nærmeste år skulle der også gerne bygges på Ankerhus. Det første bliver formodentlig en spisesal efter moderne principper, og dernæst står jo både auditorium og fysiklokale på ønskelisten – for slet ikke at tale om husholdningsskolens modernisering.

Spisesalen ser jeg gerne opført i tilknytning til Regensen, således at det areal, der nu er Regensens have, kommer til at rumme spisesal, terrasse, parkering m. v.

Vi går i gang med projektering nu i efteråret. Vi forsøger at skue fremad!

Selv om denne beretning ikke danner afslutning på et skoleår, men på et kalenderår, er der god grund til at rette en tak til *alle*, der i det forløbne år har medvirket til skolens trivsel, til elever, lærere, personale, venner nær og fjern.

Tak for godt samarbejde og godt nytår!

## Elevmødet 1966

Når man en kold og regnfuld efterårsdag skal samle tankerne om et referat af elevmødet, så kan man kun blive glad og lys i sindet ved mindet om et par dejlige dage blandt gode kammerater og tilmed på et af Sjællands skønneste steder. Vejret var i år lidt lunefuldt, men ind imellem bygerne skinnede solen dog af og til.

Mange var stævnet til – både af ældre og yngre årgange. Jubilæumsholdene var fint repræsenteret – de ældste som sædvanlig skolens gæster til frokosten lørdag.

Traditionen tro er det skolens nuværende elever, der på en altid festlig og fornøjelig måde står for underholdningen lørdag aften, som sluttede med aftenkaffe og fakkeltog.

Ved generalforsamlingen søndag formiddag, hvortil var mødt 90, og hvor forstander Nedergaard var den myndige dirigent, blev såvel formandens beretning som kassererens aflæggelse af regnskabet godkendt. Spørgsmålet: Hvad gør vi ved de ca. 200 medlemmer, der »glemmer« at betale deres kontingent? blev atter drøftet. Man enedes om endnu en gang at appellere til disse medlemmer om at få denne lille ting bragt i orden.

Et udkast til revidering af lovene, som på behørig vis var trykt i sidste nummer af årsskriftet, blev derefter sat under debat. Lovudkastet blev vedtaget med kun enkelte ændringer og kom til at se sådan ud:

### § 1.

Foreningens navn er elevforeningen »Ankerhus«, og dens formål er at bevare forbindelsen mellem skolen og dens tidligere elever.

### § 2.

Der afholdes almindeligvis hvert år elevstævne den første lørdag-søndag i september og udsendes årsskrift i december måned. Derudover kan bestyrelsen med generalforsamlingens tilslutning påtage sig andre opgaver med henblik på elevforeningens formål, herunder benyndigelse til f. eks. at udnævne æresmedlemmer.

### § 3.

Ved en generalforsamling skal en afstemning foregå skriftligt på forlangende af bestyrelsen eller en fjerdedel af de tilstedeværende.

#### § 4.

Elevforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de 3 med suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for en 3-årig periode, idet der hvert år afgår en af de således valgte. Såvel husholdningsskolens som seminariets tidligere elever skal stedse være repræsenteret i bestyrelsen. De to andre bestyrelsesmedlemmer udpeges af den selvejende institution »Ankerhus« for en 3-årig periode, således at både husholdningsskolens og seminariets lærerkollegier er repræsenteret.

#### § 5.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, ligesom den udpeger en sekretær, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen og kan tillægges et honorar. Bestyrelsen vælger ligeledes en repræsentant for foreningen til bestyrelsen for den selvejende institution »Ankerhus«.

#### § 6.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer med en 3-årig funktionsperiode.

#### § 7.

Elevforeningens kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling under hensyn til omkostningerne ved udgivelse af årsskriftet og afholdelse af elevmøde m. v.

#### § 8.

Forslag til emner, som ønskes drøftet ved årsmødet, indsendes til elevforeningen senest 15. juli. Meddelelser, artikler og andet fagligt stof, som ønskes optaget i årsskriftet, må være elevforeningen i hænde senest den 1. november.

#### § 9.

Eventuelle forslag til lovændringer skal fremsættes i årsskriftet og kan ved næste års generalforsamling vedtages med to tredjedels majoritet af de fremmødte.

#### § 10.

Skulle elevforeningen nogen sinde blive opløst, overgår dens midler til fru Lauridsens fond.

Efter lovenes vedtagelse var man nået frem til punktet eventuelt. Herunder fik vi en kort beretning fra såvel den nuværende forstander som formanden for den selvejende institution (den afgåede forstander).

Forstander Nedergaard fortalte lidt om elevantallet, nyt fra lærerkollegiet m. m. Folmer Dam nævnede institutionens kom-

mende opgaver, bl. a. modernisering af Gl. Ankerhus, og sagde også: Pas på, at husholdningsskolerne ikke nedlægges ude omkring i landet. Der må og skal skaffes penge til disse skolars modernisering.

Inden generalforsamlingen sluttede, blev der fra elevforeningen overrakt en buket blomster til en 60-årig og fire 50-årige jubilarer.

Ved middagen i salen, hvor mange havde ordet, sagde Folmer Dam bl. a.: Ligesom det morede fru Lauridsen, har dette arbejde moret mig. Støtten kom fra jer, som sidder derude på skolerne, som konsulenter eller som husmødre o.s.v. Jeg takker for hjælp, støtte, tillid og loyalitet gennem mange år både mod mig og skolen.

Frk. M. Tarp, 60 års jubilær, fortalte om sit første møde med Ankerhus; takkede ligeledes sin gamle skole og sine gamle elever – både dem, der var til stede, og alle dem, der sidder spredt ude i hele verden.

Ved eftermiddagsmødet, som desværre mange undlod at overvære, talte højskoleforstander Gustav Bengtsson over emnet »Kvindens frihed og fremtid«.

Tak for elevmødet 1966 – og vel mødt den 2.–3. sept. 1967!

*Henny Bjerre Christensen.*

Tidligere elever fra Gl. Ankerhus deltog i det store og hele i elevmødet sammen med de elever, der har gået på seminariet. Af pladmæssige grunde må vi indtage måltiderne hver sit sted – der var repræsentanter fra elleve forskellige hold, en trofast skare fra 1926, altså 40 års jubilarer, bl. a. den såkaldte »Syvstjerne«, dog ikke alle syv kunne være med – de havde forfattet en meget morsom sang, forsynet med små fine og talende vignetter; da vi havde Gunnar Dam som akkompagnatør, blev den sunget med fynd og klem; her er et uddrag:

*Melodi: Hr. Peder hasted runer —*

Hvor var det sjov, da »Sofus« så blev vasket  
— med sæbevandet blev der rigtig pjasket —  
måske det er lidt tvivlsomt, om »Sofus« vasken nød,  
der var i hvert fald flere, som her blev »sat i blød«.

Den nok ej kom i »første klasse«,  
skønt der var mange til at passe  
dens facon.



At lægge et budget, som helt kan holde,  
nok somme tider kan lidt kvaler volde.  
Men det i hvert fald ikke er denne skoles skyld,  
hvis vort budget ej holder, og ej blev bar' idyl.

Hvis vi kan vores »sparevise«,  
har vi grund sagtens til at prise

»Ankerhus«!

De 25-årige havde een eneste repræsentant – Dyveke Larsen – som vist til gengæld har været her et smut hvert år siden 1940. En flok fra sommeren 1956 – også en slags jubilarer – mødtes også. Sidste 8-mdr.s hold slog dog rekorden – der var mødt 19.

Jeg morede mig som sædvanlig med at holde en slags revy over de hold, der var repræsentanter fra, og mindedes noget af det, der skete dengang. Spændende at se, hvem der dukker op til elevmødet 1967 – vel mødt!

*M. L.*

---

## FRA GL. ANKERHUS

Gennem årsskriftet vil vi jo gerne fra skolen sende en hilsen ud til de elever, der har besøgt skolen for kortere eller længere tid tilbage – og fortælle lidt om »dagen i dag«, som jo gennem årene må ændres, når der skal følges med tiden.

Men en vis grundrytme i dagen kan vel nok stadig kendes selv af dem, der har været her for mange år tilbage. Jeg mener jo stadig, at det ikke alene er undervisningen dér i både de praktiske og teoretiske fag, men også samværet mellem lærer og elever indbyrdes, der har sin store betydning også fremover. Den rent menneskelige side af sagen bør røgtes – derfor er man taknemmelig, når man fra eventuelle elevers side føler, at også det er en del af deres udbytte fra skolen.

Men for at det kan opnås, må der jo være en positiv indstilling fra alle sider; det er også med til at virke inspirerende på de lærere og lærerinder, som eleverne møder i undervisningen.

Det praktiske arbejde på skolen har ændret lidt karakter, idet eleverne hveranden uge arbejder i køkkenet og hveranden er på

specialholdet, hvor de også har praktisk arbejde – en dag med f. eks. forskellige køkkenmaskiner – en anden med vaskemaskiner – en tredje med »malerfaget«, en dag er det syningen, det gælder, eller konservering lige fra syltning til frysning af bagværk, klasseundervisning o. s. v.

Undervisning på den måde kræver jo megen lokaleplads – men her klares det jo ved hjælp af »Store Søster« seminariets lokaler. Sådan er det i øjeblikket, men der arbejdes jo stadig på forbedringer med henblik på nutidens og fremtidens husmødre og hjem.

Jeg mener også, at nogle af de arbejder, som måske af nogen i dag antages at skulle udføres af maskiner, har de unge piger stadig godt af at lære, også for derigennem at lære at respektere og vurdere de arbejder, som stadig må gøres af en del husmødre.

På det teoretiske område gøres der også mere for at få eleverne til at »snakke med«, uden at det derfor går ud over den viden, man vil bibringe eleverne.

For tiden har vi et hold sangglade piger; også derigennem mener jeg, de får noget af værdi – i det hele taget ved kontakt på den ene eller den anden måde. Kan der på sådan et kursus også bidrages til, at de unge piger får lyst til at bruge deres fritid i kammeraternes lag – i »alvor og gammen«, er det jo også noget værd.

Det var en oplevelse for 8 måneders holdet 1965–66 blandt deres kammerater at have miss Sucheela, magister fra Mysore i Indien, som på en beundringsværdig måde klarede sig fint blandt den danske ungdom. Hun bidrog nok også til, at eleverne i skolekøkkenet var helt stolte af, at der fra deres tre sparedage kunne sendes 282 kr. til FN til fordel for Indien.

St. Hansaften var jo lidt lunefuld i år, men det lykkedes de 3 måneders elever at fremføre den gamle kendte »Prinsessen, der ikke ville le« samt en lille sketch »Høflighed« efterfulgt af bål og fakler.

De nuværende elever har jo haft opgaven: at være værtinder for tidligere elever, der besøgte os til elevmødet (de ældste fra 1926 – de yngste fra 3 måneders kursus i år). De har assisteret ved Røde Kors-dagen, bagt æbleskiver af 35 kg mel, og en af

dem, Ruth Dal Christiansen, repræsenterede Færøerne ved »Nordens Dag« – da fru Eriksen og jeg den morgen højste flaget, kom to svaner flyvende lige over hovedet på os – desværre ikke 6 – vi blev enige om, at det var nok Island og Færøerne, der havde slået følge den morgen.

Vi vil også gerne gennem årsskriftet sige tak for hilsener, der bliver sendt skolen og lærerne på forskellig vis, dels gennem andre, dels som skrevne hilsener fra enkelte og somme tider fra hold, hvor flere har været samlet. Det er altid en glæde og en opmuntring at få. Det hænder jo også, at nogen glæder os med et besøg, f. eks. kom Gudny Hreidarsdottir fra Island – elev fra sommeren 1946. Det var så fornøjeligt at opfriske mange enkeltheder fra dengang; hun kunne huske mange også af »de små ting« – en dag dukkede søster Anna op fra 1944-45 – og flere andre besøgende.

Ja, det er et morsomt – et jævnt og muntert, virksomt liv, vi, der arbejder med ungdommen, får lov til at leve.

*Margaret Lauridsen.*



Magdalene Lauridsen bliver også på elevmødedagen mindet, idet elevforeningen smykker hendes grav med blomster. Ligeledes finder vi altid f. eks. små lyngkranse og buketter og andre kønne blomster, som gamle elever har bragt. Hjertens tak for trofastheden!

*M. L.*

## Sommerferie på Grønland

En tur til Grønland på 14 dage — kan det lade sig gøre? Ja, med nutidens transportmidler til hjælp går det fint.

Med jetfly fra Kastrup lufthavn til Sdr. Strømfjord og helikopter fra Sdr. Strømfjord til Godthåb kan turen i heldigste fald gennemføres på 6 timer, men det sker meget ofte, at de rejsende må tage et ufrivilligt ophold på måske flere dage på transithotellet i Sdr. Strømfjord, og sådan gik det også for mig.

Det er i første øjeblik en skuffelse at blive afbrudt på en sådan tur, dels længes man efter at hilse på de gode venner, der så venligt har inviteret til turen, dels er man så spændt på det fremmedartede syn af den storslåede natur, som denne sidste del af rejsen byder på, at man ligesom ikke rigtig kan vente længere.

Hotellopholdet er i sig selv egentlig en morsom oplevelse, da stedet i høj grad har internationalt præg — der sker hele tiden noget — der er mange mennesker, som mellemlander, og hver gang en maskine er ankommet, styrter alle hotellets gæster til kaffeudskænkningen (den er altid gratis for alle). Så går der en halv times tid med at studere de gennemgående rejsende; der er mange både interessante og morsomme skikkelser og typer at studere på.

Jeg fløj fra Kastrup til Sdr. Strømfjord i strålende sol, men så højt over skyerne, at man kun så et vattæppe under os og den reneste blå himmel over os, indtil vi kom nær til Grønland, så dukkede de mørke fjeldpartier frem, man kunne skimte sneen, men selve indlandsisen kunne ikke ses på denne tur. Det var en stor skuffelse efter maskinens landing at få den besked, at der ingen indenrigsflyvning var på grund af tæt tåge over Sukkertoppen og Godthåb.

Så er der jo kun tilbage at tage situationen, som den nu engang er — ligge lidt på de omgivelser, der findes, og få det bedst mulige ud af ventetiden.

Luften var så høj og ren, at det virkede som lægedom bare at indånde den. Hotellet ligger lunt og smukt mellem forholdsvis høje fjelde. Natten var lys som dagen. Efter en dejlig søvn begyndte den næste dag som den foregående med at spise, læse, brodere, drikke kaffe, gætte kryds og tværs, snakke lidt her og der, mange sprog lød omkring i hallen — og så noget, der var fælles for os alle: at afvente det navneopråb, der var forløberen for den næste flyvning — turen med helikopter sydpå over Grønland til Godthåb med mellemlanding på Sukkertoppen.

Helikopteren tager 22 passagerer, der var mange rejsende til Godthåb, så jeg kom først med maskine nr. 2. Jeg rejste ikke alene, men havde en dame på 77 år med på turen, fru Elna Sibbern, hvis søn og svigerdatter, Børge og Henny Sibbern, vi skulle besøge. Fru Sibbern klarede turen uden gener af nogen art.

Af sted kom vi da omsider, og turen blev en uforglemmelig oplevelse;

naturens skønhed og egenart kan faktisk ikke beskrives, den skal opleves og farvefotoграфeres, hvilket den også blev. Vi så i to timer indlandsis, bræer, dybe, mørkegrønne fjorde, store og små søer, høje spidse eller forvredne fjeldtoppe, ofte med meget smal plads til helikopterens propeller mellem fjelde og kløfter.

Efter en mellemlanding på Sukkertoppen, der i sig selv er en beskrivelse værd — men da det vil forlænge artiklen for meget, må denne beskrivelse udelades — ankom maskinen i god behold til Godthåb, og vi havnede, hvor vi var ventet.

Godthåb har ca. 5000 indbygger; flere af gaderne er asfalterede, de øvrige sopper man igennem; der er mange butikker, der er gadebelysning, der er højhuse, der er store etagebygninger og ca. 40 taxi, så man kan sagtens få fat i et køretøj.

Godthåb er på tre sider omgivet af fjelde, søer og fjorde og på fjerde side af Davisstrædet; nede ved vandet havde jeg den oplevelse at se en stor hval; ligeledes så jeg flænsningen af en sæl. Det var virkelig imponerende at se den færdighed, ja, næsten elegance, hvormed en grønlanderinde behandlede dyret.

Alt, hvad der kunne bruges, kom i forrådsammeret; skindet blev udspændt, og alt det andet, som ikke kunne bruges, blev liggende på fjeldet, så måtte regn, vejr og vind selv sørge for at få disse ulækre ting fjernet — man efterlod det blot på fjeldet.

Vejret var fint, lidt mindre varmt end normalt, men absolut ikke koldt, lidt småregn i halvanden dag, men så blev der tid til en lille bridg.

Dagene gik med fjeldture til alle sider, indkøb i de mange små butikker, besøg på museer og lignende samt sejlture på de dybe, smalle Godthåbsfjorde, hvoraf den længste er ca. 100 km. Vi skulle have været på den tur, men vejret var for ustabil. Når man sidder i en lille motorbåd på en smal fjord, omgivet af klipper, der rager ca. 800—1200 m i vejret, bliver det menneskelige så uendelig småt i forhold til naturens storhed. For at fuld-stændiggøre billedet må jeg vist lige nævne, at der var 400 m vand under os.

De 14 dage svandt hurtigt og hjemrejsen stod for døren. Med sikkerhed véd man aldrig, hvilken dag man kommer af sted; tågen lægger sig pludselig tæt og grå, men lige så hurtigt kan den forsvinde igen.

Vi kom dog af sted til den fastsatte tid, og via Sukkertoppen landede vi i god behold i Sdr. Strømfjord. Heller ikke denne gang undgik vi at blive installeret på hotellet. Det var værre end første gang, for nu var der overfyldt, idet der ankom 100 grønlandske børn, der skulle til Danmark på skoleophold. Det var ikke stilhed, der herskede. Vi havde fået at vide, at vi ikke kom af sted før den næste dag, men pludselig lød vore navne sammen med mange andre, og det viste sig, at SAS havde chartret et grønlandsfly, der skulle flyve 52 passagerer til Island for at skaffe lidt luft i trængselen. De, der ville tage denne tur, fik et døgn's ophold i Reykjavik som SAS' gæster. Vi blev lovet, vi skulle være i København den næste aften, hvad vi også var. Island var en herlig oplevelse — om formiddagen på bytur, om eftermiddag-



gen på bustur til en af de store lavamarker, 52 km i længden og 6—8 km i bredden, gennem bjergstrækninger med skønne søer og til de varme svovlkilder, et ganske ejendommeligt syn.

Om aftenen fløj vi fra Island, mellemlandede i Stavanger og ankom til Kastrup kl. ca. 3 morgen. En vellykket tur var til ende, efterladende et varigt indtryk af en rig og storslået natur, der skal ses for at forstås.

Som et kuriosum til sidst: trods mang kilometers rejse har jeg dog kun været i Danmark.

*Karoline Buchhøj.*

---

## Karen College



*Skolens første elevhold.*

På en eller anden måde har I sikkert hørt om Karen College, der er beliggende på Karen Blixens tidligere kaffefarm i Kenya. Vi, min mand og jeg, er udsendt for en 2-årig periode som lærer i henholdsvis havebrug og ernæring. – Jeg véd, der har været en del presse fra den officielle åbning i september 1966, hvor udenrigsministeren og finansudvalget repræsenterede Danmark. Derfor kun ganske kort om Karen College i forbindelse med Karen Blixens farm.

Tilbage af farmen er blot stuehuset, som er blevet restaureret og tjener som forstanderbolig. Karen College ligger kun 15 km fra Kenyas hovedstad Nairobi og 2000 m over havet, hvilket bevirker, at der altid er et pragtfuldt klima.

I august 1965 begyndte selve bygningen af skolen, der sandelig foregår på en anden måde end hjemme – bl. a. sad ca. 25 afrikanere og huggede alle stenene ud til skolen. Arbejdet skred hurtigt frem, og allerede i maj 1966 stod Karen College færdig. Den består af en stor hovedfløj med kontorer, klasseværelser, skolekøkken, institutionskøkken, spisesal, bibliotek og opholdsstuer. – En stor elevfløj med 33 enkeltværelser er bygget til skolen. Desuden lærerboliger og en afdeling til hjælperne på skolen.

På skolen er der en dansk forstanderinde, 2 danske og 2 afrikanske lærere. Desuden en afrikansk oldfrue, Miss Likimani, der deltog i et Unesco-kursus i Danmark 1964, hvor hun bl. a. opholdt sig på Ankerhus i 3 uger.

Indtil skolen var færdig, havde vi forskellige korte kurser, som blev holdt på Karen House. Det første, jeg var med til, var et 14-dages kursus for oversygeplejersker og sygeplejelærere fra hospitalet i Nairobi. Vi blev meget overraskede, da vi opdagede, at hele holdet bestod af engelske sygeplejersker, der har været her i en menneskealder. Vi havde demonstrationer i forbedring af diæterne på hospitalerne. madtilberedning med henblik på størst mulig bevarelse af næringsstofferne. Det var en omvæltning at skulle holde dem på engelsk – for englændere. Det var meget fornøjeligt og lærerigt. Teoritimerne var bl. a. ernæring, kostplanlægning og økonomi. Dette kursus efterfulgtes af endnu et 14-dages kursus for afrikanske lærerinder – formålet var her at introducere skolefrokosten. Meget ofte går børnene i skole uden at medbringe mad, da forældrene simpelthen ikke har råd til at give dem noget med. Dette var sjovt og interessant, og jeg følte mig noget bedre tilpas ved at undervise de afrikanske elever, der heller ikke har engelsk som hovedsprog. Efter jul havde vi endnu et kursus for sygeplejersker noget lignende det første.

Så nærmede vi os april, hvor vi begyndte at få alt inventar ned fra Danmark. Den 20. maj 1966 ankom vores første 5-mdr.s hold. Det bestod af 33 unge piger i alderen 18–24 år. En uge tidligere kom 6 af eleverne, da vi skulle deltage i en udstilling i Nairobi. Den danske stand viste, hvad Karen College er, samt noget af interiøret. Udstillingen varede 5 dage.

Ankomstdagen formede sig som på en almindelig kostskole, dog blev pigerne ikke bragt hertil i forældrenes biler – nej, de kom med alt deres habengut på hovedet.

Skoleplanen er nogenlunde tilrettelagt som på en dansk holdningsskole, dog taget stærkt i betragtning, at vi befinder os i Afrika. Bl. a. underviser vi i skolekøkkenet med gas, primus og trækul, som eleverne i modsætning til mig er ferme til at anvende. Maden er afrikansk. Formålet er at forbedre den ensformige mad, og der er virkelig mulighed herfor, da man finder alle produkterne her meget billige i forhold til priserne i Danmark – f. eks. koster en oksefilet på tre pund 9 kr., en frisk ananas 20 øre. Så må man dog også huske, at lønningerne hernede er meget små – f. eks. får en lærer 270 kr. om måneden.

I løbet af de 5 måneder havde pigerne 14 dages sommerferie, og vi blev bl. a. inviteret på besøg hos en af eleverne. Det var en oplevelse. Faderen er lærer og har 5 døtre og 5 sønner, hvad der er meget fordelagtigt, da faderen får penge for døtrene til at betale for drengenes koner! – Huset bestod af to små rum og et lille hus, hvor der var køkken. Efter at være vist rundt på deres lille mark, hvor de dyrker majs, bønner og bananer, blev vi inviteret til frokost. Alle 14 blev placeret omkring ildstedet, som bestod af tre sten, hvorpå der var anbragt en lerkrukke; her brugte man træ som brændsel. Moderen lavede maden, som er meget traditionel for den stamme – majs, bønner, kartofler og bananer, moset og tilsat salt. Da maden var færdig, fik alle en håndfuld mad (det var meget varmt), og så trillede man det i små boller og fortærede det med stor vellyst.

De første 5 måneder fløj af sted, og pludselig stod vi over for at skulle tage afsked med pigerne, der alle skal starte på en videre uddannelse, enten som sygeplejerske eller lærerinde. Det har været fem dejlige måneder, og pludselig opdagede vi, at den halve tid af vores 2-årige kontrakt er udløbet.

Arbejdet det sidste år vil sikkert forme sig på nogenlunde samme måde: først korte kurser og til januar 1967 endnu et nyt 5 mdr.s kursus.

*Inge Eggertsen, f. Brix Jensen.*

## Gl. Ankerhus bliver selvejende

Det vil sikkert interessere de tusinder af unge, som gennem årene har haft et skoleophold på Gl. Ankerhus, at 1. april 1966 overdrog Margaret Lauridsen sin ejendom Gl. Ankerhus til den selvejende institution Husholdningsseminariet »Ankerhus«, så de nu drives under eet.

Den lille højtidelighed foregik i fru Lauridsens stuer, hvor skolens lærere var samlede og glædede sig over, at disse særprægede rum også vil bevares langt ud i fremtiden for gamle elever.

Margaret Lauridsen udtalte:

— Ankerhus' historie rummer mange særlige dage — i dag er en af dem:

1. Folmer Dam fratræder som forstander, men forbliver heldigvis på anden måde.
2. Gustav Nedergaard tiltræder.
3. Gl. Ankerhus indlemmes i institutionen Ankerhus.

Alt dette er der god grund til at markere med tak til Folmer og Nico for årene, der er gået, og med et velkommen til hr. og fru Nedergaard med de bedste ønsker for tiden, der kommer.

Når Gl. Ankerhus går over i institutionen, er det, fordi vi finder det rigtigt og naturligt og håber, det må blive til glæde og gavn for alle parter — og for Ankerhus i sin helhed.

I det håb hejser vi et nyt flag — på en ny flagstang. —

Frk. Laudrup udtalte:

— På bestyrelsen for den selvejende institution's vegne er jeg i dag blevet bedt om at rette en tak til Dem, frøken Margaret Lauridsen, for, at De har villet overdrage husholdningsskolen Gl. Ankerhus til den selvejende institution, således at endnu en af fru Lauridsens tanker kan blive en realitet. Jeg håber, det må blive til glæde for alle parter.

Både den nytiltrådte forstander Gustav Nedergaard og Else Nedergaard samt den afgående forstander Folmer Dam og Nico Dam var til stede, og en ejendommelig hyggestemning rådede over denne lille enkle højtidelighed — om man kan sige det sådan: helt i Mor Magdas ånd.

Man sluttede med verset: »Gå da frit enhver til sit«.

*Agnes Eliasson.*

## I marts 1926



I marts 1926 dimitterede vi et af vore »store« hold — et af dem, der huskes på skolen og sætter sig spor i arbejdet. Kirsten Hellner, Karen Harrekilde Petersen, Margrethe Hjelme og Thea Rasmussen. for blot nævne de mest kendte.

Femten herlige piger. fulde af energi og humor. dygtige og med kritisk blik for skolens, lærernes og uddannelsens svagheder, men altid positive. Og en af dem, hele Ankerhus' Ras, blev her altså i 40 år. I sommeren 1926 var hun ganske vist lærerinde på Vejstrup Ungdomshjem, men den 7. september rykkede hun ind på kontoret på Ankerhus som Magdalene Lauridsens

sekretær. der kunne tilkaldes både dag og nat. når noget brændte på i fru Lauridsens frodige tankeverden. Ved siden af beregnede hun kostundersøgelser for husholdningsforeningerne, var en ualmindelig klog og dygtig regnelærer og altid rede til at hjælpe elever og kolleger, som trængte til det. Senere blev hun den selvejende institutions kasserer og bogholder og selvskreven sekretær hos Folmer Dam for slet ikke at tale om revisor for F.D.II. og sekretær for Nordisk Samarbejdskomité for Husholdningsundervisning. Og nu er hun altså sekretær for seminariets tredje forstander, Gustav Nødergaard. Alene at holde ud i 17 år hos M. L. og i 23 år hos F. D. er en præstation af rang.

Jo, Thea Rasmussen er et helt kapitel for sig i skolens historie. Ingen har som hun formået at bevare kontakten med gamle elever, ingen har i højere grad været ét med institutionen. Hun er loyal til fingerspidserne, økonomisk til skosålerne og ordentlig til hårtoppen. Hun fortjener den højeste ros og den varmeste tak, og den fik hun også på jubilæumsdagen i bredfuldt mål. Lærerkassen blev festligt arrangeret, taler blev holdt, og blomster og gaver strømmede ind for ikke at tale om breve og telegrammer fra gamle elever, kolleger og våbensfæller. Men den største tilfredsstillelse kan man være sikker på, hun føler ved at se institutionen og dens gerning i folket blomstre og vide, at dette er også hendes værk.

Folmer Dam.



## På opfordring

På generalforsamlingen fremkom et forslag fra et medlem, gående ud på at optage »Elevnyt« i vort årsskrift.

Bestyrelsen har drøftet dette og er ikke uvillig til at forsøge, om det kan lade sig arrangere, og vil foreslå, at vi forsøgsvis prøver i næste års nummer af årsskriftet.

Vi indbyder derfor de forskellige årgange til at indsende bidrag til »Elevnyt«, idet vi dog forbeholder os ret til nedskæring af stoffet. Vi mener endvidere, at indholdet af stoffet må begrænses til de pågældende personers virkeområder, f. eks. konsulent, lærervirksomhed, husmoder o. s. v.

Husk, at stoffet skal være elevforeningen i hænde senest den 1. november.

H. B. C.

---

### Bestyrelsen for den selvejende institution Ankerhus

Efter at Folmer Dam til 1. april 1966 fratrådte stillingen som forstander for Husholdningsseminariet Ankerhus, fortsætter han – i henhold til fundatsens bestemmelser – indtil videre som formand for den selvejende institutions bestyrelse, som i øvrigt har fortolket de nævnte bestemmelser således, at forstanderen for seminariet skal være medlem af bestyrelsen. Den nye forstander *Gustav Nedergaard* er derfor optaget i bestyrelsen, som nu har følgende sammensætning:

*Direktør Fr. Heich, Hedeselskabet, repræsentant for Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab.*

*Amtmand, baron Wedell-Wedellsborg, repræsentant for Sorø Amts Skoleråd.*

*Hfv. rådsformand frk. I. Juul Andersen, repræsentant for elevforeningen Ankerhus.*

*Havebrugskandidat fru A. Eliasson.*

*Seminarirektor Gustav Nedergaard.*

*Forst. for husholdn.skolen Ankerhus frk. Margaret Lauridsen.*

*Bestyrerinde frk. Eli Laudrup.*

*Lektor P. F. Truelsen og*

*Folmer Dam (formand for bestyrelsen).*

Da den selvejende institutions fundats nu på flere punkter er utidssvarende, har bestyrelsen overdraget institutionens mangeårige og uundværlige juridiske rådgiver, advokat *H. C. Langkjær*, at udarbejde forslag til en ny fundats, som – før den kan træde i kraft – skal godkendes af undervisningsministeriet.

## ELEVRÅDET

Det er nu snart to år siden, at elevrådet ved Ankerhus startede, og man kan spørge, hvad elevrådet har arbejdet med, hvilken arbejdsform det benytter sig af, og hvilken betydning det har.

Elevrådet består af tre repræsentanter fra hver klasse, deraf er en fra hver klasse landsrådsrepræsentant og repræsenterer Ankerhus ved Lærerstuderendes Landsråd.

Der holdes møde hver tredje uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Lad os se på nogle af de ting, elevrådet har arbejdet med i det sidste års tid. Først på året blev der nedsat et idrætsudvalg, som tog sig af elevernes sportslige adspredelse. Der blev arrangeret håndboldtræning i sommer, og sæsonen sluttede med en dramatisk turnering mellem de tre klasser til underholdning for de mere passive elever og for lærerne.

Elevrådet har en opgave i at foreslå arrangementer til vor ugentlige underholdningsaften. I fællesskab med seminarirektor Nedergaard fastlægges aftenerne, og vi søger at få såvel faglige som ikke-faglige arrangementer med.

I denne sæson har vi blandt andet haft besøg af prof. Richard Ege og inspektør for husholdningsundervisningen fru Søndergård Madsen. Disse aftener gav et godt supplement til vor undervisning på en underholdende måde. Inden for elevarrangementer har vi de sidste to år haft, hvad vi kalder »Ankerquiz«. Her konkurrerer klasse mod klasse, og det vindende hold udfordrer lærerpersonalet. Det har været en række fornøjelige og festlige aftener.

I det sidste års tid har vi haft et samarbejde i gang med vore kolleger fra Suhr. På møderne har vi haft lejlighed til at udveksle synspunkter, ideer og erfaringer, hvad elevrådsarbejde angår, og der er ingen tvivl om, at det er belærende at se, hvordan andre ligestillede klarer deres opgaver.

Elevrådets største opgave er vel nok den at være kontaktled mellem lærere og elever. Inden vi kan tage en beslutning, må vi være orienterede om klassens mening, og vi har pligt til at meddele kammeraterne, hvad der er blevet behandlet på vore møder. Der er opstillet en anke- og forslagskasse, hvor alle har lov til at komme frem med ønsker og forslag. Denne er blevet flittigt benyttet i det forløbne år. Alle anker bliver behandlet på elevrådsmødet, og de, vi ikke kan besvare, går til seminarirektor Nedergaard, der tager den endelige beslutning. Der er fra tid til anden kommet mange forskelligartede ønsker og klager, men alle bliver behandlet og imødekommet, så vidt det er mu-

ligt. En gang om måneden har elevrådet mulighed for at aflægge beretning for alle skolens elever. I denne time kan særlige ønsker og ideer, som er kommet gennem ankekassen, besvares af seminarirektoren, og der gives aktuelle oplysninger vedr. undervisningen. Også referat fra landsorganisationens møder kan fremlægges her.

Vi synes, det forløbne år er gået godt, og takker for den støtte, vi har mødt, ikke mindst fra seminarirektor Nedergaards side. Vi har aldrig mødt andet end en velvillig indstilling, og hr. Nedergaard har altid hjulpet, når vi ikke selv kunne klare opgaverne. Det er jo sådan, at ingen af os har store erfaringer, hvad elevrådsarbejde angår, og vi véd godt, at det somme tider må præge vore handlinger. Men vi prøver at gøre vort bedste, såvel over for skolens ledelse som over for kammeraterne, og håber fremover at finde den samme støtte i vort arbejde, som vi hidtil har mødt.

Med tak for året, som gik, og håbet om fortsat godt samarbejde ønskes alle et godt nytår.

*Elevrådet.*

---

## En 8-mdr.s fortæller

Hver aften klokken 22,30 begynder roen at brede sig over Gl. Ankerhus. 27 trætte legemer er ved at gå i seng efter en dag, som enhver anden ung pige burde misunde os. Sjovt nok synes hver især, at hun har den bedste seng. Derfor er det svært for de fleste at komme ud af fjerene om morgenen, og allerværst er det for de fire stakler, der skal lave morgenmad. Som trøst får de til gengæld lov at gonge de andre op. Det er slet ikke så ligetil; thi det skal gøres på speciel måde i eller uden for hvert værelse — alt afhængigt af den seddel, der er sat op.

Ved morgenbordet veksles ikke mange ord; hver for sig sidder man og finder ud af, om man er vågen eller ej. »Tak for mad«, lyder det, og så er man vågen. Ymeren er gledet ned, og arbejdet er begyndt. Nogle vasker op, andre gør rent, een går med post, og resten får nemt tiden til at gå indtil kl. 8,00.

To minutter i otte ringer frk. Lauridsen med klokken, så er det tid til at gå til fælles morgensang i salen. Ad en flisebelagt sti tripper vi i gåsegang og passer på ikke at træde i efterårssølet udenfor. Kastanjerne er også ude efter os; de kan finde på at dumpe lige ned i hovedet på os; men det nyeste er, at de kommer springende bagfra.

Efter morgensang har vi dagens første teoritime. Sådan først på formiddagen er hjernerne klare; men de sidste minutter af timen er tankerne andet steds henne: hos de breve, posten har afleveret ved halvni-tiden.

Der er rift om at stå først i rækken ved brevhylden. Blot et par sekunder — og det hele er ribbet. Nogle løber hujende op ad trapperne til værelset for eventuelt at dele nyhederne med veninden. Andre går adstadigt for at vise, at de ventede virkelig ikke noget brev. Et par stykker kan godt finde på at vise tænder; men mon de så selv har husket at skrive?

Når klokken kimer igen, er det svært at få sig løsrevet; der er så meget, man gerne ville nå inden dagens arbejde, men tid er tid, og vi deles i tre grupper: halvdelen går i køkkenet for at lave mad til hele holdet. Specialholdet, som resten kaldes, er delt i to grupper, der laver vidt forskellige ting: syer, broderer, maler skamler, konserverer eller vasker, for blot at nævne lidt.

Til middagen samles alle igen for at nyde de godter, køkkenholdet har tryllet frem under frk. Højers vejledning. Nu bliver der snakket, så det forslår, alle har oplevet et eller andet, som skal fortælles, og den halve time, spisningen varer, synes jeg, er en af de bedste tider på dagen, men også de to timer, der nu følger, er med til at sætte prikken over i'et. Vi har nemlig fri og kan foretage os, hvad vi vil. Tørrehjælmene går flittigt, bøger og ugeblade bliver brugt, strikke-, sy- og hækletøj kommer frem; nogle sover, andre vasker strømper, og de allerstørste sportsentusiaster travler sig en tur til byen eller i skoven! Som man ser, samler hver især kræfter på sin måde. Kræfter, der nu skal bruges til de to følgende timer i teori.

Folk tror i almindelighed, at en husholdningsskole, det er »bare noget med madlavning«, men så må jeg bede dem tro om, for en væsentlig part af undervisningen er baseret på alment dannende fag — fag, som vi måske nok havde i skolen, men som vi nu får dobbelt så meget ud af, fordi vi er blevet så meget ældre. Det kræver en indsats at følge med i de to teoritimer; men så er belønningen også sikret. Når den unge pige selv skal være humor, vil hun have lagt en god grund i forvejen, hun véd, hvad hun skal købe og ikke købe og meget andet.

Hver time på dagen er vigtig for os, men den er ikke alvorlig; jeg synes, vi smyger os muntert og festligt gennem det hele. Munterheden kulminerer efter aftensmaden, når dagens gerning er endt.

Tre af ugens aftener tilbringer vi på skolen med film, foredrag og hjemmeaften. Jeg kan ikke lade være med særlig at nævne denne hjemmeaften, fordi vi i begyndelsen, så på den med en vis skepsis. Men hvilken fejltagelse! 27 piger hygger sig med frk. Lauridsen og fru Eriksen i dagligstuen. Alle hænder arbejder, mens der underholdes på en eller anden måde. Aftenen rundes af med en forfriskning og en sang, og så er det, vi sover i vores dejlige senge.

*Kirsten Larsen.*

25

## NOTER OG NYT

Igen i år var der en »stor« dag på Ankerhus, idet Thea Rasmussen havde 40 års jubilæum som omtalt andetsteds. Lærerstabten samledes til forlænget formiddagskaffe, hvor gaver og lykønskninger blev overbragt.

Af årets begivenheder i øvrigt kan nævnes *hospitanttjenesten* for 2. og 3. klasse efter jul, hvor disse elever er spredt over hele Skandinavien. Efter denne periode nærmer vi os meget hurtigt eksamenstiden. Den medfører de sædvanlige bevægede øjeblikke, — men alt får en ende, og pludselig er dimissionsdagen oprundet.

1. april var jo en historisk dag, som det også er omtalt andetsteds. Det blev en god dag, efter bedste Ankerhus-traditioner, og alle lokale blade, incl. Canapé, skrev smuk om både den afgående og kommende forstander.

Udstillingen var i år rykket frem til den 10. juli, — hvilket desværre medførte, at publikumsinteressen var noget mindre. Udstillingens kvalitet var ellers udmærket, men folk var nok taget til stranden.

2. klasse bød på en strålende *sommerfest* fredagen før ferien. Der opførtes et klassisk drama af spanieren *Lorca*: »Bernada Alba's hus«. Der medvirkede 28 sortklædte kvinder, som ydede fortræffeligt spil under pastor C. Karlums instruktion. Efter skuespillet bød klassen på »spansk aften« i auditorierne med fiskenet på loftet, både og sand på gulvet og skønne sorthårede piger med kastagnetter til underholdning.

Fætterballerne er indført igen. Dog i ændret form, således at det er afgangsklassen, der inviterer deres »fætre« til en middag i A2, hvorefter man drager til »Skovsøhus« og danser. Forstanderen med frue er med til midt-dagen og første del af dansen, men »så går de gamle hjem«.

Fredags-aftenerne er i år blevet til onsdags-aftener. Her er der budt på meget forskelligt, bl. a. havde vi i februar besøg af skuespilleren *Kai Holm*, der gav os en uforglemmelig aften.

Lektor *Nordahl Svendsen* kom også herud en aften og talte morsomt og levende, selv om synet har svigtet.

Elevrådet har arrangeret en *Anker-Quiz*, hvor klasserne konkurrerer inden for forskellige områder, fra malerkunst til mad.

Professor *Rich. Ege* talte levende om ernæringsproblemer kort før sin 75-års dag, og fru *Hanne Søndergård* lagde op til diskussion om undervisningsproblemer nu og fremover.

Elevmødets deltagere vil vide, at vi har såvel norske, finske og færøske som grønlandske elever, idet disse var medvirkende ved lørdagens underholdning. De samme skandinaviske elever spillede en stor rolle ved afholdelsen af »Nordens Dag« i Sorø den 6. oktober, hvor de sang og viste folke-dragter for en meget stor forsamling på »Postgaarden«.

Den 28. oktober var G. N. til indvielse af »Seminariet för huslig utbildning« i Göteborg. Et stort, smukt bygningsværk til 8 millioner svenske kroner. Jo, svenskerne kan. men det blev dog sagt, at denne bygning havde skole savnet i 49 år.



Mens vi er ved det nordiske, er der også skelsættende begivenheder at berette om *Nordisk Husholdningshøjskole*. N.H.H. Dens *ernæringslinje* blev påbegyndt i *Oslo* til september, også i splinternye lokaler i en ny fløj, som er bygget til det bestående *Throne Holst's ernæringsinstitut*. Her er 16 elever på linien (men *ingen* danske). Desuden er de første kandidater fra tekstil-linien i *Göteborg* blevet færdige, således at man nu kan sige, at N.H.H. er en realitet.

Tekniklinien kommer antagelig også til *Chalmers Tekniska Högskola* i *Göteborg*, og dernæst er vi meget spændte på forløbet af de forhandlinger, der foregår om *økonomilinjens* ved *Handelshøjskolen* i *København*.

Som personlig suppleant for F. D. i N.H.H.s styrelse har jeg (G. N.) været ret stærkt impliceret i de seneste års arbejde på dette felt og har i den anledning lært både *Helsingfors*, *Oslo*, *Göteborg* og *Lund* at kende.

Jeg håber og tror, at denne sag kan blive ført frem til en position, som vil betyde en højnelse af hele husholdningsuddannelsen, men det må erkendes, at N.H.H. i sig selv er en svag institution, hvis succes er betinget af de læreanstalter, der påtager sig de enkelte linier, specielt afhængig af disse liniers ledere.

Samtidig med at *Gustav Nedergaard* overtog forstanderhvervet på seminariet, kunne han og fru *Else N.* fejre 10-års jubilæum som lærere ved *Ankerhus*. M. L. var forstander i 41 år og F. D. i 23. Hvis nu G. N. kunne klare 36, så havde seminariet kun haft tre forstandere i 100 år — men det er vel for meget forlangt. Et gode er der nu ved de sjældne forstanderskifter: kontinuiteten sikres.

*Sorø Husholdningsskole* er blevet selvejende. Det lykkes den designerede bestyrelse af rejse 175.000 kr. som afdrags- og rentefri egenkapital til skolens modernisering, og så skulle der kunne lånes 400.000 kr. hos staten. Fabrikant *Åge Christensen* er formand for skolens bestyrelse og F. D. sekretær. Fru *Wille Møller* (*Ankerhus* 38) fortsætter som forstander. — Det var nu godt, at den gamle skole, M. L.s første foretagende, blev reddet.

Vi har efterhånden mange »svigersønner« i *Sorø* og omegn. De og deres koner er os til stor hjælp. En af dem, *Frede Hildebrand*, direktør for andelsmejeriet »*Højbro*« — et mønsterforetagende — blev 50 år her i efteråret og fejrede dagen på tilbørlig vis med 300 gæster og 10 *Ankerhusere* som servitricer. *Hildebrand* modtager vore elever som interesserede gæster hvert eneste år — i flere afdelinger, forstås — og ofrer kostbar tid og kræfter på deres instruktion. Det fortjener han tak for.

Det er morsomt at se gamle elever som censorer i stedsde flere fag. *Karin Eliasson* (gift *Toft*), 35, i næringsmiddel- og ernæringslære, *Ingrid Slot*, 39, i næringsmiddellære, *Ruth Krogh Nielsen*, 48, i kostberegning. *Ellen Astrup*, 39, i praktisk husgerning, *Anne Guld*, gift *Nielsen*, 46, i undervisningsfærdighed for børn, og *Maja Lise Christiansen*, gift *Schou Jørgensen*, 53, i praktisk madlavning. Også de fortjener tak for værdifuld indsats i uddannelsen — hvad for øvrigt gælder alle vore censorer og deres suppleanter.

## *Julehilsen fra Bestyrelsen*

Bestyrelsen for elevforeningen ønsker alle medlemmer og andre læsere af bladet en glædelig jul og et godt nytår!

*Karoline Buckhøj. Birgit Hanson. Henny Bjerre Christensen.*

*Margaret Lauridsen. Ingefred Juul Andersen.*

---

## Sange fra Ankerhus

Da jeg nu har fået tid til at dyrke hobbies, vil jeg prøve at realisere en plan, jeg længe har tænkt på: at samle de bedste af de mange sange, der siden 1911 er skrevet og sunget på Ankerhus.

Det drejer sig om sange og viser af mange forfattere og af meget forskelligt indhold. Et par hundrede er rene lejlighedssange, som ikke har interesse for andre end dem, der dengang var elever eller personale på skolen, og den kategori vil jeg udelade. De øvrige halvandet hundrede falder i seks kategorier, nemlig:

1. Afslutnings- og eksamenssange af mere generel art.
2. Elevmødesange af tilsvarende generelt præg.
3. Sange om eller til Magdalene Lauridsen og andre pionerer.
4. Sange og viser fra de mange revuer og sketches, der i årenes løb er opført — også uden for Ankerhus.
5. Sange skrevet af personer knyttet til Ankerhus og sunget først der, men i øvrigt med motiver af almen menneskelig karakter.
6. Viser og sange oversat fra fremmede sprog og anvendt ved underholdning eller festlige lejligheder på Ankerhus.

Af disse kategorier har jeg udvalgt de — efter min opfattelse — 60 bedste. En del af dem er af historisk interesse. Andre kan synges den dag i dag, ikke blot på Ankerhus, men overalt hvor man driver husholdningsundervisning. Resten er vel nok så stærkt Ankerhus-prægede, at de har størst interesse ved sammenkomster for Ankerhus'ere. Og endelig er der slet ikke så få, der kunne stå i en hvilken som helst vise- eller sangbog og er egnede ved møder og underholdning.

Hvis jeg kan få 500 bestillinger, kan sanghæftet sælges for 5 kr. + porto. Kan jeg sælge 1000, er prisen 4 kr. Hæftet trykkes i et lidt større format end »Højskolesangbogen« — omtrent som »Syng dig glad« — på ordentligt papir og i halvstift bind.

Forfatterne? Ja, »Spids« alias F. D. dominerer ganske vist, men der er udmærkede sange og viser af Søren Anton Lundgaard, Aage Christensen, Johanne Olsen, Karen Dam og adskilligt flere.

Alle interesserede bedes sende mig bestilling inden 15. januar. Så kan vi få sanghæftet færdigt inden afslutningen på Ankerhus!

*Folmer Dam.*



## KURSUSDELTAGERE 1966

### Husholdningslærerinder, dimitteret 26. marts 1966

39. Gunhild Høgsbro Andersen, Truelsemosegård, Ebberup
40. Inger-Lise Andersen, Tønnesgade 12, Vejle
41. Hanne Breum Bech, Ørre, Herning
42. Ragnhild Bekkestad, Sysle, Norge
43. Ragna Berget, Markabygda, Skogn, Norge
44. Else Frederiksen, Dall, Svenstrup
45. Birgith Friis, Valby, Helsingø
46. Aase Gregersen, Frøslevvej 56, Padborg
47. Allis Hansen, Sørup, Nørreballe
48. Kirsten Fogh Hansen, Østerbrogade 15, Kolding
49. Elly Jensen, Aagaard, Raunstrup, Hjallerup
50. Conny Birkelund Jørgensen, Sandager, Gislev
51. Ellen Lyng Jørgensen, Haastrup, Fredericia
52. Kirsti Knedahl, Fygle, Lofoten
53. Inge Lise Kofoed, Brogaard, Pedersker
54. Herdis Krag, Trappendal, Hejls
55. Birgit Larsen, Børsholt, Tolne
56. Inge-Liss Nielsen, »Aulebjerg«, Strøby
57. Kirsten Nielsen, Langedil, Jordløse
58. Lis Nielsen, Solbjerg, Aarhus
59. Bente Berg Olsen, Nye Sandviksvej 56 b, Bergen
60. Anny Dyreborg Pedersen, Lamdrup
61. Essa Pedersen, Ammendrup, Helsingø
62. Jytte Pedersen, Anlægsvej, Aalestrup
63. Margit Pedersen, Annebergvej 50, Aalborg
64. Kirsten Pihl, Bygaden, Aakirkeby
65. Kirsten Ploug, Ny Kappelvgaard, Taastrup
66. Kirsten Rustad, Bjerkvik, Ofoten, Norge
67. Bodil Schønnemann, Kobbelvænget 60, Brønshøj
68. Birthe Zetterwall Sørensen, Mads Holmsvej 5 B, Helsingør
69. Else Sørensen, Hvilsom, Hobro
70. Sigrid Thomsen, Tidselbak, Børglum, Vrå
71. Sollaug Tynning, Brekke i Sogn, Norge

### Elever i 3. klasse fra maj 1966

- Ann Mari Brun Andersen, Mandemark, Borre  
Grete Bak, Hunstrup  
Inger Birketoft, Frølichsvej 19, Odense  
Birgit Carlsson, Tessebølle, Herfølge  
Margit Christensen, Vejleby, V. Tirsted  
Lajla Dyrgård Christiansen, Glud, Horsens  
Laura Christiansen, »Nissengaard«, Sdr. Bork  
Lisbeth Goltermann Christiansen, Jeppe Aakjærvej 51 A, Aabyhøj  
Ulla Eriksen, Bredgade 16, Bred  
Karen Hansen, Sørupvej 40, Sørup  
Kirsten Hansen, Morup  
Mari Haugsjå, Haugsjåsund, Norge  
Astrid Herje, Afarnes, Norge  
Bente Jensen, Kongensgade 15, Ringsted  
Else Jensen, Bakkegaard, Tystrup, Fuglebjerg

Ida Jensen, Sadderup, Grimstrup, Esbjerg  
 Vibeke Kleiminger, Bretagnevej 7, Hornbæk  
 Mette Brix Kronborg, V. Hjermitslev  
 Turid Kvalbein, Austvoll, Sandness, Norge  
 Marta Bach Madsen, »Øslevgaard«, Fjerritslev  
 Ulla Raahauge Madsen, Ommel, Marstal  
 Grete Nellemann, Borgm. Godskesens Plads 8, København F.  
 Dorit Bolvig Nielsen, Blåsiggård, Hjørring  
 Hanne Frisbjerg Nielsen, Gudum, Slagelse  
 Inge Laura Ottosen, Nordkær, Vadum  
 Jette Piil, »Østergaard«, Marrebæk  
 Anne Margrethe Post, Kongebrogade 37, Kolding  
 Gunna Poulsen, »Solvang«, Nørager  
 Hanne Poulsen, Tågerup, Roskilde  
 Vibeke Lund Poulsen, Kystvej 3, Hornbæk  
 Karen Stephansen, Vium, Sjørsløv  
 Hanne Sunekær, Østervej 1, Benløse, Ringsted  
 Karin Svane, Ellebækvej 69, Gentofte  
 Birgit Leegaard Ubbesen, Lommelev, Nr. Alslev  
 Anne Marie Varming, Obbekjær, Ribe  
 Anne Kathrine Østergaard, Gabøl

### Elever i 2. klasse fra maj 1966

Dorte Aggersbo, Søndervej 16, Virum  
 Bodil Andersen, Enghavegård, Guldbjerg  
 Margit Andersen, Øster Alling, Auning  
 Margit Andersen, Svindinge, Klarskov  
 Ann-Mari Blomqvist, Närpes, Finland  
 Grethe Borup, Moesgård, Bjerregård  
 Anna Sofie Christensen, Grimstrup, Esbjerg  
 Anna Kirstine Dalgård, Hanning, Sædding  
 Karin Elmo, Assedrup Nygård, Assedrup  
 Dagmar Enevoldsen, Dyrvig, Hoven  
 Dorte Fischer, Havnegade 23, Korsør  
 Asta Nissen Hansen, Hedeagergård, Over Jerstal  
 Sidsel Hatvik, Hegglandsdalen, Bergen  
 Liv-Berit Haugerud, Helgia, Telemark  
 Anne-Lise Hemmingsen, Udby, Lundby  
 Musse Bruun Hemmingsen, Vollerup, Askeby  
 Ingelise Henriksen, Blans, Avnbøl  
 Kirsten Hjarde, Ridebanevej 38, Gentofte  
 Grete Hjordsvar, Konradsgård, Mørkøv  
 Lis Jacobsen, Stae, V. Hassing  
 Arendse Jakobsen, Kirkeballer, Horne  
 Hanne Jensen, Sørbymagle, Slagelse  
 Kirsten Holm Jensen, Priorslækkevej 112, Horsens  
 Bodil Bech Jørgensen, Dagstrup, Mørke  
 Inga Jørgensen, Posthuset, Rødby  
 Ragna Jørgensen, Brandstrup mølle, Ryde  
 Else Larsen, Hotel »Caleb«, Vejle  
 Christine Hyllegård Madsen, Vestermark, Sønderborg  
 Gurli Mikkelsen, Marienlundsgade 4, Randers  
 Else Sejerskilde Møller, Duruplund, Durup  
 Aase Maagaard, Østermark, Præstbro



Ellen Nielsen, Daugbjerg, Viborg  
Elsebeth Nielsen, Elmevej 33, Viborg  
Hanne Damgård Nielsen, Kongensgade 21, Horsens  
Anna Grethe Nøhr, »Tiendegården«, Borre  
Anna Poulsen, Græse, Frederikssund  
Lisbeth Skalte Poulsen, Ringparken 43 I, Roskilde  
Renate Ramdahl, Borgm. Godskesens Plads 7, København F  
Else Rasmussen, Ny Hostrup, Hobro  
Esther Svanholm Rasmussen, Drastrup, Assentoft  
Kirsten Holmboe Rasmussen, Tranbjerg  
Tove Refsgaard, Egelund, Hjerm  
Eva Riibe, Rognan i Salldal, Norge  
Marit Sagstad, Manger, Bergen  
Mette Scheibel, Gl. Kongevej 178, København  
Karen Schrøder, Hjarupvej 9, Aabenraa  
Lise Stigsgaard, Gimlinge, Flakkebjerg  
Ellen Svendsen, Ørslev, Vordingborg  
Jytte Søgaard, St. Nustrup  
Birthe Thisted-Clausen, Ludvig Hansensvej 18 A, Nyborg  
Hanne Thomsen, Ring Hesthave, Lundby  
Ellen Margrethe Wrang, Stenderup, V. Søtrup

### Elever i 1. klasse fra maj 1966

Karen Ramskov Andersen, Rindum, Ringkøbing  
Nelly Andreasen, Rønnovsholm mark, Hjørring  
Anne Grethe Arum, Fredriksdalsvej 212, Virum  
Susanne Bech, Bøgeager Teglværk, Grejsdal  
Bente Balle Christensen, Byvej 15, Holme, Højbjerg  
Jette Christensen, Nørrebrogade 56, Vejle  
Karen-Margrethe Christensen, Møllemarksgård, V. Skørtinge, Maribo.  
Ingelise Clausen, Asserballe, Augustenborg  
Johanne Egede, Godthåb, Grønland  
Jane Geertsen, Parkvej 15, Vejle  
Anna Hansen, Bredgade 69, Bøvlingbjerg  
Ellen Strøjer Hansen, Vedstærup Teglværk, Assens  
Pia Bang Hansen, Bakkehave 38, Hørsholm  
Kirsten Ipsen, Østermarie, Bornholm  
Annie Jensen, Nostrupgården, Kalundborg  
Ingrid Jensen, Impgård, Kjellerup  
Karen Marie Jensen, Nørregade 8, Nykøbing Mors  
Karen Margrethe Kjærgaard, V. Tjele, Ørum  
Karin Kristensen, Solbjerg, Århus C  
Lene Kristensen, St. Løgtvedgård, Svebølle  
Anna Mette Larsen, Vellingshøj, Hjørring  
Inger Lise Lauridsen, Tarp, Brande  
Aase Leth, Hobrovej 46, Randers  
Marianne Linnemann, Egelykkevej 1, Hjallesø  
Eli Hansen Løth, Solbakken, Bjergby, Hjørring  
Anni Mathiasen, Vilhelmsro, Fredensborg  
Clara Mogensen, Bøgelundsgård, Vrangstrup  
Elin Mortensen, »Øglekærgaard«, Frederikssund  
Else Mortensen, »Stenhøjgård«, Rask Mølle  
Gyda Mose, Godhedsmindevej 35, Hjallesø  
Lise Møller, Engvej 12, Faaborg

Tove Holmgård Nielsen, Kås mark, Lihme  
Else Marie Olesen, Kirkegaard, Hellum  
Birgit Toudal Pedersen, Ubberup, Kalundborg  
Else Pilegaard, Hesselbjerg, Humble  
Bente Rodholm, Memelerstrasse 14, 2300 Kiel, Holtenau  
Jette Schrøder, Bukholm, Hejsager  
Eva Skjold, Ny Solbjerg, Århus C  
Sonja Stenger, Gl. Ullerupvej 29, Skærbæk  
Lisbeth Poulsen Stride, V. Hjerimitslev  
Paula Svabo, Midtvåg, Færøerne  
Astrid Sørensen, Fiskbæk, Herborg  
Birgit Sørensen, Sennels, Thisted (maj—sept.)  
Elisabeth Toft, Futtrup, Hurup  
Karen Hald Vestergård, Volling, Balling

### Øvelsesskolen fra august 1966

Hanne Berthelsen, Torvegade 5, Løgstør  
Birgitte Edelmann Christensen, Emdrupvej 147, København NV  
Lise Dyppe, Højagervej 13, Skodsborg  
Nina Fagerholt, Toftekærgård, Smørumnedre, Måløv  
Lis Foldager, »Arresøminde«, Harløse  
Betty Højby Hansen, Kimmerslevvej 14, Borup  
Lotte Hector, Hegnsvej 151, Nærum  
Kirsten Hultquist, Tybjerg, Herlufmagle  
Aase Jacobsen, Vordingborgvej 2 A, Næstved  
Birgit Krytz Jensen, Enighedsvej 19, Sorø  
Hanne Stougaard Jensen, Torvgade 55, København K  
Pia Mortensen, Frederiksholms Kanal 20. 4., København K  
Vibeke Nielsen, Stærevænget 29, Dragør  
Lone Petersen, Paradisvej 18, Neksø  
Marianne Sylvest, Fyrrevej 34, Frederiksberg, Sorø  
Bodil Zwergius, Amtssygehuset, Roskilde

### 3 mdr.s husholdningskursus fra januar 1966

Birgit Andersen, Prins Valdemarsvej 5, Gentofte  
Susanne Bech, Bøgeager Teglværk, Grejsdal  
Anne-Hedvig Bløch, Havsfjordsgade 24 A, Oslo  
Bente Balle Christensen, Byvej 15, Holme, Højbjerg  
Birthe Eskildsen, Mosevang, Østed, Roskilde  
Jane Geertsen, Parkvej 15, Vejle  
Anette Hanefeld Hansen, Lyøvej 11, Næstved  
Annette Aagaard Hansen, Kvarmløsevej 23, Tølløse  
Birthe Bækgård Hansen, Garvergårdsvej 49, Slagelse  
Merete Hansen, Aversi, Haslev  
Inge-Lise Jensen, Nørreballe  
Grethe Jørgensen, Søstrup Elle, Holbæk  
Karen Margrethe Kjærgaard, Vester Tjele, Ørum  
Gudrun Thougard Poulsen, Hyldtoftevej 11, Herlev  
Kirsten Spliid, Sønderbæk, Randers  
Mona Thomsen, Allerupgård, Kløkkerholm  
Agnete Bøgeskov Will, Vangedevej 111, Gentofte

### 3 mdr.s husholdningskursus fra maj 1966

Rita Andersen, Klynge, Tillitze  
Inger Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, 2., København K  
Birgit Eriksen, Holbækvej 116, Sorø  
Bodil Elisabeth Hansen, Jensminde, Bindselev  
Brita Jensen, Marke, Mørkøv  
Birthe Johansen, Babberup, Haslev  
Anne Lis Knudsen, Allansminde, Klemensker  
Reni Larsen, Holchsgade 7, Nykøbing F  
Rita Larsen, Holchsgade 7, Nykøbing F  
Jonna Nielsen, Poul Paghvej 7, Ålborg  
Lene Nielsen, H. J. Poulsensallé 72, Fruens Bøge, Odense  
Lisa Hessel Nielsen, Stengelshøj, Hulby mark, Korsør  
Åse Nissen, Ladelund Klint  
Bente Olsen, Kvarmløsevej 14, Tølløse  
Lis Askegaard Olsen, Glentevej 26, Glostrup  
Christence Pedersen, Rønneallé 22, Roskilde  
Anna Rasmussen, Thorshavn, Færøerne  
Agnethe Lindstrøm Svendsen, Brugsforeningen, Vedde  
Annette Ude-Hansen, Jægersborg Allé 55, Charlottenlund

### 8 mdr.s husholdningskursus fra august 1966

Karen-Margrethe Karmark Andersen, Hvedevænget 71, Næstved  
Ingelise Baadsgaard, Kanslergade 12, 2., København Ø  
Susanne Brøns, Langagervej 11, Glostrup  
Rita Busch, Vesterbrogade 19, 2., København V  
Ruth Dal-Christiansen, Thorshavn, Færøerne  
Elisabeth Emdal, Grækenlandsvej 96, København S  
Lisbeth de Linde Jacobsen, Høegsmindevej 81, Gentofte  
Grete Jensen, Pedersvej 57, Køge  
Kirsten Larsen, Mellem Broerne 12, Ringsted  
Pia Larsen, Slagelsevej 99, Kalundborg  
Jane Larsson, Haderslevgade 34, 1., København V  
Kirsten Lauridsen, Greisvej 54, København S  
Alice Lindeskov, Artillerivej 72, 2., København S  
Annette Maag, Solvænget 14, Fredensborg  
Anne Nielsen, Frederiksborgvej 71, Roskilde  
Annelise Britz Nielsen, Jeppe Aakjærvej 35, Næstved  
Conni Nielsen, Engsvinet 6, Køge  
Kirsten Pommer Nielsen, Kobbelvænget 14, 2., Brønshøj  
Kirsten Annette Nissen, Gækhøjvej 3, Rønnebæk, Næstved  
Inge Petersen, Vestergade 47, Vejle  
Jette Poulsen, Villavej 7, Tølløse  
Kiss Petersen, Kobbelvænget 16, 2., Brønshøj  
Birgit Rasmussen, Lundeborg skole, Svendborg  
Anne Stendell, Malmbergsvej 106, Holte  
Susanne Stentsøe, Enebærvej 15, Næstved  
Else Thomsen, Bakkeallé 26, Aabyhøj  
Liselotte Wilhelmsen, Absalonsgade 1, Roskilde

### Hospiterende elev

Ruby Majinder, Assam, Indien

*Lærerne på det ganske Ankerhus sender hilsen  
og ønsker godt nytår*

*Eli Laudrup. Thea Rasmussen. Karoline Buckhøj. Krista Laurson.  
Ester Pedersen. Henny Langkjær. Mary Sibbern. Ingrid Larsen.  
Sofie Larsen. Else Hansen. Britta L. Nielsen. Ellen M. Hansen.  
Nico og Folmer Dam. P. F. Truelsen. A. C. Øst. Ellinor og Aage Hovmand.  
Ilse og Knud Færch. Gunhild Ørnstrup. Inge Møller. Karen Clausen.  
H. P. Frederiksen. Henny Bjerre Christensen. Anna Eriksen.  
Ingeborg Højer. Jonna Nielsen. H. C. Olsen. G. Goeskjær.  
Gerda Mayntzhusen. Ellen Frydenlund. Margaret Lauridsen.  
Else og Gustav Nedergaard.  
— sammen med  
Agnes Eliasson. Marie Broholm. Marence Tarp. Ingrid Saxtorph.  
Julle og S. A. Lundgaard.*

*Magdalene Lauridsens Fond.*

*Fondens bestyrelse har i 1966 tildelt husholdningselev Aase Nissen fra  
Sydslesvig kr. 1.350.*

## BILLEDBLADENE 1966

Billedblad I: 1. 60 års jubilaren Marence Tarp lofter belærende pegelingeren for sin tidligere lærerinde Ingeborg Lauridsen, også fra 1906. Fru Nico Dam følger interesseret situationen. Janne Nielsen (Kæstel) skimtes i baggrunden. — 2. Lærer Nielsen, Pedersborg, med sin violin. — 3. Den nye rektor hygger sig ved laboratoriekaffen sammen med den nye lærer i kemi m. m. Aage Hovmand. — 4. Husholdningsinspektøren fru Hanne Søndergård Madsen har lige overrakt eksamensbevis, og dimittenden lykønskes af daværende rektor Folmer Dam, der overrækker »Ankerhus-nålen«. — 5. Fru Sibbern på gæstecptræden i Struer. — 6. De nye husholdningslærerinder marts 1966. — 7. Et sommerkig fra Regensen.

Billedside II: 1. Et glimt fra køkkenet, der forberedes til demonstration. — 2. Temperaturstudier ved vaskemaskine; fru Britta Lambæk kontrollerer. — 3. Skolelivet har også et privatliv. — 4. Kontrolmålingen ved vaskemaskinen følges med interesse. — 4a. Øvelsesskolen 1966. — 5. Olsen holder hvilepause med haveholdet. — 6. Studier i demonstrationslokalet. — 7. Fru Else Hansen indhenter oplysninger ved en udstillingsgruppe om træsorter. — 8. Her gælder det røremaskine og bagning.

Billedside III: 1. Kunstmaleren Raaschou Nielsen lægger som sminkør sidste hånd på værket, før tæppet går til årets sommerkomedie. — 2. Frk. Ester Pedersen med sit køkkenhold i Ø.-K. — 3. 1. års ved vaskearbejdet. — 4—5—6. Små glimt af 1. års ved strand og i hjemlig hygge. — 7. Fru Britta Lambæk giver instrukser. — 8. Metaller og tæppemaskine under behandling i rengøringslokalet. — 9. 2. års holder kaffepause. — 10. Repræsentanter for Grønland - Indien - Danmark. — 11. Arkitekt Færch omgivet af sine interesserede elever. — 12. Trakteмент i spanske omgivelser efter komedien lige før sommerferien.

Billedside IV: 1. Tove Madsen med et hold af 3 mdr.s sommeren 1966. — 2. En elev, der med stor spænding afventer, om det lykkes for frk. Jonna Nielsen. — 3. Et lille glimt af fru Inge Møller. — 3a. Borddækningsopgave i skolekøkkenet. — 4. En række 8 mdr.s ved brønden. — 5. Frk. Lauridsen og fru Eriksen nyder et hvil i Gl. Ankerhus' have. — 6. Hygge - flid - glade smil. — 7—8. Frk. Højer med 8 mdr.s holdet fra august 1966.









**MØBELTRESORTER** SKAL DE KØBE MØBLER?

Dette er en garanti for god faglig udførelse

**M**  
MØBELTRESORTER  
Dette er en  
garanti for  
god faglig  
udførelse

**M**  
MØBELTRESORTER  
Dette er en  
garanti for  
god faglig  
udførelse

OG EN  
MØBELGARANTI

TEAK MAND



3

2

4

4a

5

6

8









**Ankerhus afholder:**

- 3 årig uddannelse af husholdningslærerinder**
  - 8 mdr.s kursus for unge piger**
  - 3 mdr.s kursus fra januar og maj**
  - 5 mdr.s kursus for ganske unge piger fra august**
- Studerende elever modtages**