



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

7

Skoleåret 1958-59

Med venlig hilsen og tak!

Regner Jensen.



**GRENAA
KOMMUNALE
SKOLEVÆSEN**

Statens pædagogiske Studieraadning
København

GRENAA KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleåret 1958—59



*Børnenes forældre og andre skoleinteresserede
indbydes til at overvære de mundtlige prøver
og udstillinger*

GRENAA HOGTRYKKERI

Statens pædagogiske Studiesamling
København

SKOLEKOMMISSIONEN:

Driftsassistent Jens A. Udsen, formand.

Dommerfuldmægtig N. O. Nygaard.

Fru Asta Pedersen.

Fru E. Reimann

Farveriejer Jens Wulff.

SKOLEUDVALGET:

Jens A. Udsen, formand.

Murer Thorkild Christensen.

Murermester P. M. Christiansen.

Fru Asta Pedersen.

Landsretssagfører Lars Pedersen.

SKOLEINSPEKTØRERNE:

træffes hver skoledag kl. 11—12.

Tlf. 496 (Vestre). Tlf. 893 (Østre).

SKOLELÆGEN

træffes i lægeværelset.

SKOLETANDLÆGERNE:

Tlf. 1160.

LÆRERRÅDSFORMÆND:

Vestre skole: viceinspektør A. Damgård.

Østre skole: kommunelærer M. Quist Frandsen.

FORMAND FOR FÆLLESLÆRERRÅDET:

Viceinspektør A. Damgård.

Vestre skoles lærerværelse har tlf. 735.

Skolepedel J. Bager - - 735.

SKOLEÅRET begyndte 1. april 1958 med 788 elever, fordelt på følgende måde:

Vestre skole:

I grundskolens 14 klasser var	191 dr. + 141 pi. =	332 elever
I hjælpeklassen var	9 dr. + 2 pi. =	11 elever
I den eksamensfri mellemskole var der 7 klasser med	83 dr. + 70 pi. =	153 elever
Mellemskolen havde 12 klasser med	142 dr. + 150 pi. =	292 elever
Tilsammen 34 klasser med	425 dr. + 363 pi. =	788 elever
Den 31. decbr. 1958 var børnetallet fra kommunen		754 elever
Fra andre kommuner		36 elever

Fra andre kommuner undervistes	16 dr. og 13 pi. i eksamensskolen
	0 dr. og 2 pi. i den eksamensfri skole.
	3 dr. og 1 pi. i grundskolen.
	1 dr. og 0 pi. i hjælpeklassen.

Børnenes forsømmelser har udgjort:

på grund af sygdom	4432 dage	— pr. elev 5,61 dage
af anden lovlig grund	511 dage	— pr. elev 0,65 dage
uden lovlig grund	101 dage	— pr. elev 0,13 dage
tilsammen	5044 dage	

Flidspræmier: Skolen har som tidligere år med glæde modtaget 100 kr. til flidspræmier fra Sparekassen for Grenaa og Omegn samt 25 kr. fra Banken for Grenaa og Omegn. Skoleudvalget har som tidligere bevilget et beløb til bogpræmier i den eksamensfri afdeling.

De samlede udgifter til skolevæsenet var i regnskabsåret 1957—58 kr. 1.489.744,—.

Heri er indeholdt tilskud til ungdoms- og aftenskoler kr. 13.588 og betaling for børn i andre kommuners skoler kr. 4.106, således at udgiften for skolesøgende børn fra Grenaa kommune har været kr. 1.472.050 eller for 1.438 børn gennemsnitligt kr. 1.023,68.

Af beløbet kr. 1.472.050 har staten refunderet kr. 776.223, hvorefter kommunens udgift andrager kr. 695.827 eller pr. elev fra kommunen kr. 483,89.

De officielle eksaminer 1958.

Til *realeksamen* indstilledes 24 elever, der alle bestod med følgende resultater (de med * mærkede med tre sprog).

R. a.	R. b.
*Lis Christiansen mg 14,08	Harry Brix mg 14,05
Finn Christoffersen mg÷ 13,40	Hans Christensen mg÷ 13,58
Ulla Ellermann mg÷ 13,46	*Mona Hansen mg÷ 13,64
Peter Eriksen mg 13,93	Henning Henriksen g 12,16
Aage Hansen mg+ 14,24	Inge Hesel mg÷ 13,62
Stig Larsen g+ 12,81	*Niels Chr. Hvillum mg 13,80
Inge-Lis Norrevang mg÷ 13,59	*Lilian Jensen mg 14,06
*Margrethe Rosenvinge mg 13,84	Carl Lilleør mg 13,83
*Ulla Sandberg mg+ 14,31	Lene Pedersen mg 14,15
Christen Vester mg 13,98	Erik Bo Rasmussen mg÷ 13,55
	Ole Høgh Rasmussen mg 14,08
	Poul Risager Rasmussen g+ 12,55
	*Jenny Brask Sørensen ug÷ 14,59
	Knud Frølund Thomsen mg÷ 13,56

Til *mellemskoleeksamen* indstilledes 72 elever, der alle bestod med følgende resultater:

IV. a:	11 mg+	7 mg	7 mg÷
IV. b:	1 ug÷	3 mg+	12 mg 6 mg÷
IV. c:	3 ug÷	4 mg+	11 mg 6 mg÷ 1 g+

For at bestå realeksamen kræves mindst 11,00 og til mellemskoleeksamen mindst 10,75.

Gennemsnit:

15,00—14,83 = ug	13,66—13,00 = mg÷
14,82—14,50 = ug÷	12,99—12,33 = g+
14,49—14,17 = mg+	12,32—11,33 = g
14,16—13,67 = mg	11,32—10,75 = g÷

Den første skoledag.

— at spørge om vej til skolen var unødvendigt, 500 glade småbørns — og 400 mere behersket glade store børns udstødelser var vejvisere nok.

Der lå så Danmarks grimme skole — en gammel fabrik at se på. Igennem mig går en stille bøn: lad ikke arbejdet i den bygning ligne omgivelserne.

Bleg, men fattet hanker jeg op i mine pædagogiske idealer — de bliver så blege i al den larm — ind gennem skoleporten — mange venlige ansigter og mange venlige håndtryk.

Efter et kort lærermøde stod vi nu ved det egentlige, endelig var den tid kommet, hvor alt ikke mere skulle være teori. Det var pludselig blevet en realitet, at vi skulle møde de børn, som vi længe havde drømt — enten onde eller gode drømme om.

Det blev forstemmende. I løbet af 7 timer havde jeg 178 forskellige børn; hvordan i alverden skulle man nogensinde kunne være noget for dem?

Den dag kan jeg vist roligt hellige erkendelsen om mit lys' lidethed. Da jeg gik hjem, ønskede jeg mig inderligt tilbage til seminariet — jeg

forstod pludseligt, at der forlangtes så meget, at man aldrig ville kunne gøre det godt nok, og at man fra nu af altid ville føle sin utilstrækkelighed.

— Siden har bygningen forandret sig — nu ligner den ikke så meget en fabrik mere. Og bag det væld af navne, der den første dag blev slynget i hovedet på én, er der efterhånden kommet små mennesker.

mi.

Min sidste Skoledag.

Kære Børn!

Jeg vil her ved Skoleaarets Afslutning, hvor Aarsberetningen udarbejdes og senere udleveres til hver enkelt af jer, benytte Lejligheden til at takke jer for al den Opmærksomhed, I viste mig, da jeg tog min Afsked. Jeg tænker her paa sidste Dag før Juleferien 1957, jeg fortsatte ganske vist med nogle Timer efter Jul for at føre 2 IV. Mellem-skoleklasser og en Realklasse op til Eksamen; men Juleafslutningen 1957 var den store, uforglemmelige Dag. Jeg havde tænkt mig, at Dagen vilde gaa ubemærket hen, kun at en eller anden af jer maaske befriet vilde trække Vejret af Glæde over ikke mere at skulde »trækkes« med mig; for jeg horte jo til den »gamle Slags« med tilsvarende gamle Principper i Skolearbejdet og Opdragelsen; men i Stedet for gjorde I Dagen til en Festdag for mig med alle jeres Hilsener og mange Gaver.

Jeg har været ved Grenaa Skole i 38 Aar, og naar jeg nu lader Taukerne gaa tilbage, er der to Ting, jeg særligt hæfter mig ved. Den første er, at Børn i disse Aar er blevet venligere, og det hænger vist sammen med, at Lærernes Behandling af jer er blevet mere forstaaende end Tilfældet var, da jeg kom til Grenaa. Dengang laa der et Spanskrør i hvert Kateder, medens der nu ikke findes et eneste ved hele Skolevæsenet, og Lussinger er vel ogsaa nu et ukendt Begreb. I hvert Fald har I ingen faaet af mig de sidste 25 Aar, selv om en og anden undtagelsesvis kunde have haft godt af en saadan.

Den næste Ting er, at alle Børn i 1957 faktisk er lige smukt og farverigt klædt, saadan at man ikke af Klædedragten kan afgøre, om et Barn kommer fra et mere eller mindre velstillet Hjem. I 1919 afspejlede derimod alene Børnenes Klædedragt de økonomiske Forhold i de Hjem, de kom fra. Begge de nævnte Forhold betegner et godt og glædeligt Fremskridt.

Jeg har i de mange Aar undervist i samtlige Skoleafdelinger; men jeg lægger ikke Skjul paa, at Grundskolen fra I. til V. Klasse og dernæst Mellem- og Realskolen i de senere Aar særlig havde min Interesse. Mellemskolen er efter min Mening en ypperlig Skoleform.

Men lad mig slutte med en Hilsen og Tak til alle I Børn, som jeg »har haft«; jeg tænker paa jer alle med Glæde.

Jeg sender ogsaa en venlig Hilsen og en Tak til mine Kolleger for det uforlignelige Forhold, vi har haft i Samarbejdet, og jeg takker ligeledes Skolens Inspektør for Aarene, der gik.

Grenaa i Januar 1959,

N. S. Pallesen.

Lærerpersonalet ved Vestre skole 1. marts 1959.

	Ansæt her	
Skoleinspektør:		
Agner Jensen	1-6	48
Viceinspektører:		
Th. Kristensen	1-8	24
A. Damgård	1-12	31
Konsulent for særundervisningen:		
M. Sørensen	1-1	55
Overlærere:		
M. Sørensen	1-11	20
C. C. Dæhnert	1-4	39
Anna K. Madsen	1-8	23
N. Eldrup, f. Mostgaard	1-10	31
K. Thomsen, f. Andersen	1-8	46
I. Roos Jørgensen	1-4	38
G. Høgh	1-11	34
K. Hansen, f. Lonskov	1-6	36
K. Petersen, f. Jensen	1-4	38
A. Noc Nygård	1-7	41
K. Thorup	1-11	41
G. Wenzel Rasmussen	1-4	47
E. Kristensen f. Nielsen	1-4	49
Fast ansatte lærere:		
V. R. Svenstrup	1-9	45
Bo Laursen	1-8	52
N. S. Aagaard	1-1	55
Johs. Rasmussen	1-1	55
C. M. Elkjær (aspir.)	1-8	58
B. Nielsen (aspir.)	1-4	58
Fast ansatte lærerinder:		
E. Sørensen	1-9	41
E. M. Buus Jensen	1-6	52
L. Svenstrup	1-4	47
K. M. Hjorth Andersen	1-6	50
I. Jensen	1-8	57
Nanna Michelsen (aspir.)	1-8	58

Lærerpersonalet.

Overlærer N. S. Pallesen, der tog sin afsked ved skolevæsenet ³¹/₁₂ 57, fortsatte med eksamensklasserne til ³¹/₃ 58.

Hr. Pallesen var i besiddelse af meget stor arbejdskraft, han var energisk, dygtig og punktlig. Han var afholdt af eleverne og kollegerne, over for hvem han altid var hjælpsom. Også i sine borgmesterår passede han sin skole med uformindsket energi. Det var ham en ærressag, at hele skolens arbejde skulle holdes på et højt niveau.

Overlærer E. Abildtrup forlod skolen ³¹/₃ 58 efter 37 års lærerger-
gning her. — Hr. Abildtrup var en usædvanlig dygtighed i sine fag.
Han var yders præcis og punktlig — hjælpsom — en god og afholdt
kollega. I mange år var han en dygtig og samvittighedsfuld formand for
såvel Vestre skoles lærerråd som for fælleslærerrådet i Grenaa.

¹/₈ 58 tog overlærer frk. D. Ginnerup sin afsked, men fortsatte som
vikar i sit embede til ³¹/₃ 59. — Frk. Dorthea Ginnerup var en dygtig
og omhyggelig lærerinde. Gennem mange år har resultaterne af hendes
håndgærningsundervisning vakt beundring. Hendes kærlighed til børn og
hendes venlige sind gjorde hende afholdt af små som store og ikke
mindst af kollegerne.

De tre dygtige lærerkræfter vil blive savnet af mange.

¹/₈ 1958 ansattes hr. C. M. Elkjær og frk. Nanna Michelsen ved
skolevæsenet.

Sangkursus (Randers): K. Hjorth Andersen og A. Noe Nygård.

Kursus i gymnastik: K. Thomsen.

« i biologi-skr. dansk (Århus): Agner Jensen.

« i fysik (Kbhvn): N. Aagaard.

Skolesparekassen

ved Grenaa vestre skole. I året ¹/₁₀ 57—³⁰/₉ 58 blev der af 544 elever
opsparat i alt 16.190,47 kr., hvilket er ca. 450 kr. mere end året før.
De opsparede beløb er indsat på børnenes sparekassebøger med Spare-
kassen for Grenaa og Omegn. Hovedkasserer for skolesparekassen er
viceskoleinspektør Th. Kristensen.

Københavnerturen 1958.

Som sædvanlig drog begge syvendeklasserne til København på en
firedagstur. Ledsagere var i år fru Lisa Svenstrup og Marinus Sørensen.
Der deltog 21 børn i turen.

Hen- og hjemrejsen, der gik over Århus—Kalundborg, begunstigedes
af ualmindelig fint vejr, så der var ikke noget med søsyge. Derimod
havde vi rigelig med regn under selve Københavns-opholdet. Vi gen-
nemførte dog det planlagte program uden vanskeligheder: Zoologisk
have, Daels Varehus, hvor vi blev beværtet med sodavand og kager,
cirkus Schumann, Kastrup lufthavn, hvor vi var så heldige at se den ny
store jetpassagermaskine starte, Danmarksakvariet m. m. Desuden var vi
en hel eftermiddag på rundtur med en bus og så både de ældste kvar-
terer i byen og de nyeste på Bellahøj. En Tivolitur gik vi heller ikke glip af.

Vi synes, at turen gik godt uden gnidninger og besværligheder, og
en del af takken herfor vil vi rette til institutionen Provinsbørns ferie-
ophold, der var vore gode værter i København.

M. S.

Slesvigturen.

I lighed med sidste år startede IV. mellemskoleklasserne efter endt eksamen på historisk tur til de gamle danske egne i Sydslesvig. Turen fandt sted de to sidste dage i marts. Normalt håber man jo på forår ved den tid; men i år skuffede vejr-guderne os på det kraftigste. Aftenen før vi skulle af sted, hørte vi i radioavisen, at der var snestorm og vejspærringer dernede. Afrejsemorgenen besluttede vi dog at tage af sted. Desværre kom den megen kulde og sne dernede til at indvirke for meget på turen; men programmet gennemførtes. Første dag besøgte vi Sønderborg slot og Dybbøl skanser samt søstremenighedens bygning i Kristiansfeld. Overnatningen fandt sted på vandrerhjemmet »Spannuthaus« i Flensburg.

Andendagen var vi på Sankelmark, Isted Hede, Slesvig og ved den gamle vikingeby, Hedeby, hvor vi besøgte voldene. Aftensmaden blev nydt i Flensburg på »Flensborghus«. Deltagere var i år foruden elever fra mellemskoleklasserne lærerinderne frk. Hjort Andersen, frk. Roos og lærerne Kaj Thorup og Marinus Sørensen.

M. S.



Egyptisk gymnastik

IV. Faglæreren siger:

Undervisning i legemsøvelser.

Et flygtigt blik på legemsøvelsernes historie viser, at disse ligesom kunsten har haft en blomstringsperiode i oldtiden, navnlig i Middelhavslandene, en forfaldstid i middelalderen og en derpå følgende renaissance, der dog falder noget senere end kunstens, idet den først blev kendelig sidst i det 18. århundrede og viser sig under nordligere himmelstrøg.

Hovedmomenterne i den oldgræske opdragelse var som bekendt musik og gymnastik; men disse to begreber var langt mere omfattende end i moderne betydning. Gymnastik var således for grækerne alle slags legemsøvelser, altså det vi kalder idræt og sport. Det var ligeledes idræt, der dyrkedes i den nordiske vikingetid og overlevede middelalderen gennem riddervæsenet; men idrætten var altid et privilegium for de udvalgte, for oldtidens patricier, for vikingetidens frie mænd og for middelalderens ridderskab.

Først i begyndelsen af det 19. århundrede medførte udviklingen en demokratisering af legemsøvelserne; men samtidig krævede de da gældende samfundsforhold en fornyelse af de hidtil kendte, idrætslige former for legemsøvelser, som måtte omlægges og tilpasses de ændrede livsvilkår. Øvelserne måtte m. h. t. virkninger være i stand til at erstatte de hævdevundne idrætsformer og samtidig virke korrigerende på arbejdstivhed og dårlige vanestillinger, ligesom der var et æstetisk hensyn at tage. Opfyldelsen af disse krav førte til udviklingen af nutidens gymnastik.

Som undervisningsfag i skolerne blev gymnastikken gjort obligatorisk ved skoleloven af 1914. Men som ved gennemførelsen af senere tiders skolelove varede det længe, inden bestemmelsen trængte igennem, ja selv i dag er loven ikke gennemført overalt i sin fulde konsekvens.

Det er bekendt, at nutidens skole søger at nå målet for den legemlige opdragelse ikke alene ved undervisning i de egentlige gymnastiske øvelser, men tillige ved ordnede lege, boldspil, fri idræt og svømning. At gymnastiktimerne ved siden af disse discipliner anvendes til andre formål, som f. eks. færdselslære, er ligeledes kendt, men vedrører ikke den legemlige opdragelses mål.

Der består et nøje sammenspil mellem menneskets fysiske og psykiske egenskaber og disses udvikling, ikke mindst i barneårene hvor legen går hånd i hånd med fantasien. Den stærke vækst giver behov for livligere blodcirkulation rundt i alle legemets væv. Bevægelse er derfor en naturlig reaktion, og naturen har givet ethvert sundt barn en næsten ukuelig bevægelsestrang.

Når skolegangen begynder, og barnets åndelige egenskaber også skal opøves, lægges der i høj grad bånd på barnets tidligere ubundne frihed. Det må sidde legemlig uvirksomt i flere timer hver dag. Som modvægt har barnet dog en vis mulighed for også i skoletiden at følge sin medfødte trang til bevægelse, dels i frikvartererne og dels i gymnastiktimerne; men også andre muligheder kan nævnes, således sløjd og husgerning.

De ovenfor nævnte former for legemlig undervisning imødekommer ikke alene kravet om en vis form for motion, men har tillige til hensigt at udvikle og forme de legemlige anlæg og evner. Det gælder således smidiggørelse af led, der har mistet den normale grad af smidighed, styrkelse af sener og bånd, udvikling af muskler, der ellers let kan være henvist til degeneration.

Legemsøvelserne har dog ikke udelukkende en fysisk og fysiologisk mission, men også en psykisk. Man vil sikkert ikke kunne afvise betydningen af, at øvelserne søger at fremelske egenskaber som mod, vilje, snarrådighed og handlegkraft. Dertil kan føjes visse etiske værdier, som ikke mindst boldspillene er egnede til at opøve. Her skal blot peges på betydningen af egenskaber som samarbejdsvilje, kammeratskab, hjælpsomhed og selvstændighed.

Man kan heller ikke underkende betydningen af, at eleverne lærer lovlidighed, at deres retsbegreb skærpes, og at de lærer at underordne sig. Aldrig er børn og unge strengere i deres dom, end når der begås

brud eller svig mod legens og idrættens love. Disciplin og orden er en forudsætning for vore samfundsforhold.

Endelig skal i denne noget summariske og kortfattede omtale af legemsøvelsernes hensigt og betydning peges på endnu en væsentlig side af den legemlige opdragelse, nemlig hygiejnen. Her tænkes først og fremmest på styrtebadet, der ifl. ministeriel cirkulære er en obligatorisk del af gymnastiktimen. Et andet hygiejnisk bud er, at legemsøvelserne udføres i »gymnastiktøj«, hvorved ikke forstås kostbar beklædning, men blot »skiftetøj«.

D.



Gamle elevers rubrik I.

*Indtryk fra min skoletid, hvad den gav mig, og
hvad jeg savnede.*

Gamle elevers rubrik, (som dog i år ikke er så fyldig, idet en del har »snydt«; men der kommer sikkert flere bidrag næste år.)

Alt i alt var skoletiden en herlig tid . . .

Skoletiden gav mig først og fremmest en hel del viden og lærdom.

Foruden alt det tørre gav den mig også en mængde sjove og gode minder, så skoletiden allerede nu står i et lyst skær . . .

Det kunne være kedeligt at læse dansk litteratur. Kingo og Brorson er just ikke personer, man tænker på til hverdag . . .

Det er i hvert fald ikke vor utrættelige dansklærerindes skyld, hvis hendes gamle elever snyder sig selv for den oplevelse, det er at læse Kaj Munk og Jakob Knudsen . . .

En ting, som de fleste af os savnede, var retfærdigheden. Det var især i underskolen. Fra min uddannelse har jeg lært, at syge mennesker og børn har det på samme måde — de er meget sårbare . . .

Lad eleverne bruge skolerne udenfor skoletiden — og frivilligt naturligvis. Jeg manglede også en elevforening til at bringe eleverne i nærere kontakt med skolen — udenfor skoletiden . . .

I det hele taget var sprogtimerne dejlige, og hvor var vi stolte, da vi i tysktimerne fik lov til at læse i rigtige tyske bøger — i stedet for altid at terpe i lærebogen . . .

Det havde været på sin plads, om vi havde fået lidt mere erhvervsvejledning . . .

Skolebyggeriet II.



Vinterbyggeriet blev en drøj omgang; men håndværkerne tog fat, så snart de øjnede en mulighed.

8. marts 58 var der rejsegilde på Vestre skoles ny afdeling mod sportspladsen, og der blev råbt hurra og udtalt de bedste ønsker for dette byggeri og dets videreførelse, så forholdene efterhånden kan blive tilfredsstillende for lærere og elever.

28. juni påbegyndtes nedtagningen af mellemskolebygningens tag; men så blev der en lang pause, inden man for alvor tog fat på denne afdeling.

11. august måtte 10 klasser på Teknisk skole — fysikholdene op i det gl. skolekøkken, og her var meget knebent — hjælpeklasserne var husvilde indtil medio dec., på hvilket tidspunkt de rykkede ind i et halvfærdigt lokale i »hullet«.

1. september var 8 lokaler i den ny bygning færdig, og ved en lille højtidelighed, hvor skolekommissionens formand J. A. Udsen og lærerpersonalet var til stede, overgav hr. Udsen de 8 lokaler til skolen, og der var stor glæde hos de børn, som kom i de ny lokaler. Samtidig fik disse børn legeplads på sportspladsen til jan. 1959, og her var tit fugtigt og koldt,



20. januar 59 flyttedes kælder-klassen til et nyt lokale i »hullet«. Begejstringen var stor — og der *var* også forskel på lokalerne.



Nu venter børn, som har til huse i den allerældste og derfor meget lidt tidssvarende del af skolen — vestergadeføjen — samt skolens vandrerklasser — skolelægen og skoletandklinikken personale — på at komme i ny lokaler.

Dog skal der allerede nu sendes en tak til vore myndigheder for det resultat, som *er* nået.



Der *har* været et godt forhold mellem skolen og håndværkerne; men selvfølgelig har vi mærket, at de var der.

I Hvad mener forældrene?

De fleste forældre interesserer sig stærkt for skolespørgsmål, og det tør jo nok antydes, at der netop i tiden er mange af disse spørgsmål fremme, som enten er løst eller føres ud i livet i nærmeste fremtid. — Jeg må straks tilstå, at jeg selv hører til »den gamle skole« — er altså lidt op i årene. Mån må derfor ikke vente, at jeg falder pladask på maven for alt det nye i tiden — heller ikke i skolespørgsmål. Jeg hører f. eks. til dem, der finder, at der i vore skoler lægges for lidt vægt på de elementære fag: Dansk, regning og skrivning. Jeg er helt på linje med den gamle skolemand og storpolitiker J. C. Christensen, der engang i en tale sagde: »Når man kan læse, skrive og regne, så har man mulighed for at lære alt her i verden«. Såre rigtigt. — Når jeg har udstødt dette lille hjertesuk, vil jeg dog gerne gøre opmærksom på, at jeg nødig vil

regnes for en gammel gnavpotte, der ser foragteligt på alt nyt, der opstår — navnlig slet ikke vedrørende skolespørgsmål. For resten må jeg tilstå, at et par forældredage på Vestre skole gav mig tillid og forståelse af forholdene mellem lærere og elever — et forhold, som var noget ganske andet end den spanskrørs-ånd, der herskede i min egen skoletid, hvor læreren sad som en ophøjet og utilnærmelig skikkelse ved katederet. Jeg har — beklageligt nok — kun haft tid til at overvære tre sådanne forældredage. Første gang var en dansk-time i en 4. kl. Eleverne læste både vers og prosa ganske uanfægtet af forældrebesøget, og de henvendte sig frit og åbent til lærerinden vedrørende sætnings-analysering og fik kort og klar besked, der faldt udmærket i tråd med min egen ringe mening om dansk. — Mine to andre forældredage tilbragte jeg henholdsvis i en 1. og 2. kl. I begge disse timer fik jeg bogstavelig talt tyrkertro til den moderne undervisningsmetode, for den menneskelige og forstående måde, lærerne tog de små sjæle på. I det ene tilfælde afbrød lærerinden efter en halv times forløb undervisningen, idet hun bemærkede: »Nu er I vist trætte, nu leger vi en stilleleg«. I det andet tilfælde tog to småpiger hinanden i hænderne, gik med faste skridt op til læreren og sagde ganske frygtløs: »De har da glemt, at det er Annas fødselsdag«. Den behjertede lærer faldt ikke ud af rollen: »Ja, det har jeg skam også«. Anna må sandelig op at sidde ved katederet«. Kort efter sang poderne friske og frejdige fødselsdagssangen.

— Små ting — javel, men alligevel mener jeg af stor betydning, fordi jeg tror, at det menneskelige moment i en lille barnesjæl bør dyrkes sideordnet med selve undervisningen. — Det er på tale at oprette en lærer- og forældreforening i Grenaa. Lad os forældre være opmærksom på den, når den træder frem. Men lad os i hvert fald støtte skolen i bestrebelsene for at få det bedst mulige ud af vore børn. — Samarbejdet mellem skole og hjem er ikke alene naturligt, men simpelthen nødvendigt.

hc.

Småpluk fra aviserne.

17-3 58. »Det har været en dejlig dag i Grenaa, og navnlig var jeg glad for besøget i skolerne. Det var søde og rare børn, jeg så — hvis forældrene er ligesom børnene, bor her dejlige mennesker«.

(Ambassadør Val Peterson.)

27-3 58. — — — »Jeg må udtrykke min begejstring over den smukke udstilling af elevernes arbejder. Den tjener skolen til ære — — —

Fra byens side vil vi gerne hjælpe med til at gøre skolen til et godt sted for elever og lærere — skolen leve«

(Byrådsmedlem E. R.)

26-6 58. »Sjældent har skolens lærere set deres elever møde så tidligt til dagens undervisning (branden i fysiklokalet) — eleverne så en fridag vinke forude. Deres forhåbninger gik dog ikke i opfyldelse«

16-9 58.» Det vil være muligt at holde dyrskue på den ny plads i 1959, og man undgår, at dyrene oftere kommer ind på skolens sportsplads«

16-11 58. »Skarp forældrediskussion om den ny skolelov

Mødet foregik under hyggelige former. Skolen sørgede for kaffe, som blev serveret af lærerinderne«

14-1 59. »En høflig ung mand med gode skolekunderskaber kan få plads hos«
(god annonce.)

Idrætsstævnet med Hasle skole.



Det gode idrætslige samarbejde, som for nogle år siden indledtes med Hasle skole ved Århus, fortsattes lørdag den 14. juni på Vestre skole med et idrætsstævne, der må betragtes som god spore for det daglige idrætsarbejde. Stævnet omfattede dog denne gang kun boldspil, idet skolens løb- og springbaner ikke var intakte på grund af byggeriet.

Stævnet holdtes efter skoletid, og fra Hasle kom 150 elever med deres skoleinspektør i spidsen og en halv snes lærere.

På skolens boldbaner udkæmpedes i eftermiddagens løb en halv snes kampe. Resultaterne blev:

Piger:	Håndbold	R+IV:	Hasle—Grenaa	2—2
	Langbold	R+IV:	Hasle—Grenaa	69—11
	—	III:	Hasle—Grenaa	31—19
	—	II:	Hasle—Grenaa	33—6
Drenge:	Fodbold	R+IV:	Hasle—Grenaa	3—2
	—	III+II:	Hasle—Grenaa	2—6
	Håndbold	R+IV:	Hasle—Grenaa	7—4
	—	III:	Hasle—Grenaa	3—0
	—	II:	Hasle—Grenaa	3—6

En tovtrækningskonkurrence mellem de to skolers lærere og med skolekommissionens formand, viceborgmester J. A. Udsen, som dommer endte med et forsmædeligt nederlag for hjemmeholdet.

Som gode sportsmænd samlede om aftenen eleverne fra II m. og opefter til en fornøjelig fest i gymnastiksalene, og her overrakte skoleinspektør Th. Nielsen Vestre skole et 100 år gammelt askebæger som erindrning. Derefter uddeltes dagens høst af præmier.

Et vel sammenstillet underholdningsprogram med sketch, sang og komedie løb af stabelen. Størst munterhed vakte lærerindernes og lærernes opførelse af »en forældredag

i 1908«. Megen lykke gjorde endvidere en sangafdeling af et mandskor på 39 fra Grenaa's svenske venskabsby. Festen sluttede med en rask svingom til kl. 24.

Skolen benytter lejligheden til at takke hjemmene, som rakte en hjælpende hånd med indkvarteringen, og i øvrigt alle andre, som bidrog til en lydefri afvikling af stævnet.

D.

Vi havde den store glæde fra Banken for Grenaa og Omegn at modtage 100 kr. til indkøb af en pokal, som i nogle år sikkert vil gå på skift i skolerne.

* * *



Fra bymatchen Århus—Grenaa i Århus i sept. Grenaa sejrede i optimistjoller, vore juniorer i juniorbåd. »Grenaa Sejlklub« lagde ud 8-6 58 med 16 optimistjoller. Borgmesteren, viceborgmesteren, vore to skoleinspektorer og havnefogeden skabte dagens

elou ved at foranstalte kapsejls i optimistjoller. 31-8 repræsenteres vore to skoler ved »Landsskolestævnet« i Århus, hvor Grenaa fik en jyllandsmester. — Nytårsdag 59 vinder Grenaa bymatchen Århus—Aalborg—Hobro—Grenaa i Hobro. »G. S.« vil nu arbejde for sejsportsundervisning for skoleelever samt bygge O. K. joller. W. R.



Så starter Grenaa's borgmester Aksel H. Hansen optimistjollen — eller er det en provetur for den ny færgerute Grenaa—Varberg? For en gangs skyld ser man borgmesteren med en cigar!



1



2

SILLY PICTURES

Kan I gætte, hvad de fire
tegninger forestiller?

De tre bedste løsninger
belønnes med bogpræmier.

Indlevering på kontoret.



3



4

Skolens dagbog.

Skolens afslutningsfest fandt sted i Pavillonen — som altid var der fuldt hus. Efter festalen til afgangsholdene førtes skolens fane frem, og overlærer C. C. Dahnert fortalte om idrætsstævnet med Hasle skole, hvorefter der fæstnedes 2 sølvplader på fanen — præmier til de vindende hold. Elever fra afgangsholdene havde ordet for at bringe en tak til deres lærerinder og lærere. De respektive lærere takkede eleverne, og for hr. E. Abildtrups og hr. Pallesens vedkommende var det samtidig afskedsord efter en lang tjeneste i skolen. Byrådsmedlem fru E. Reimann rettede en speciel tak til de to afgående lærere.

Derefter underholdt eleverne fra 8. klasse med en gammel og en ny version af »Hans og Trine«, mens 4 elever, som endnu ikke kunne forlade skolen, sendte en hilsen til afgangsholdene. Alt under ledelse af fru Kirsten Petersen.

Ved afslutningsfesten uddeltes følgende præmier:

Sparekassen for Grenaa og Omegns flidspræmier tildeltes: Ulla Sandberg, Ulla Ellermann, real a, Jenny Brask Sørensen, Lilian Jensen, real b, Freddy Mikkelsen, Birgit Kås, IVa, Morten Eldrup, IVb, og Morten Chalmer Rasmussen, IVc.

NORDEN's boggave: Riborg Dahnert, IV a, Gurli Andersen, IV b, Else Marie Knudsen, IV c, og Poul Arne Pedersen, 8. kl.

Banken for Grenaa og Omegn (2 gavekort): Knud Erik Bager, 8. kl. og Inger Hansen, 7. kl.

Skolens flidspræmier er tildelt: Aage Hansen, real a, Lene Pedersen og Erik Bo Rasmussen, real b, Niels Ole Dam, IV a, Leif Skipper, IV a, Lis Jensen, IV b, Mona Bisgaard Christensen, IV b, Tove Johansen og Grethe Johansen, IV c, Anni v. Seelen, Erik Busk, Gøsta Nielsen, Birthe Nielsen, 8. kl., Jørgen G. Jensen og Else Munk, 7. kl.

Fa. Hellemann Nielsens præmier: Stig Larsen, Real a, Carl Lilleor, real b og Tommy I. Hansen, 7. kl.

Fa. Vilh. Hansens præmie: Lise Lotte Pinnerup, IV b.

Fa. K. Harling: 1 fyldepen: Anni Petersen, IV b.

Skolens præmie for god opførsel: Eggert Nielsen, 8. kl.

— — til en flink lille husmor: Karin Simonsen, 8. kl.

Munchs sanglegat: Jette Christiansen, III a, og Ulla Nielsen, III b.

Skolens gavebog til Orla Rasmussen.

Lordag den 15. marts 1958 kl. 11,45 stod en flok piger fra 5. kl. i gymnastiksalen på Vestre skole. De så sode ud i deres pæne blå dragter, men de rystede lidt og sagde gang på gang: »Bare vi nu kan gøre det godt nok!«

Ambassador Val Peterson med følge og talrige fotografer ankom, og efter adskillige håndtryk bad skoleinspektør Agner Jensen Val Peterson velkommen og bad ambassadoren tage plads. Så tog vi fat med en lille serie fritstående øvelser, ledsaget af lins enkle og konne klavermusik. Til slut stod halvdelen af pigerne på hænder midt i salen, medens Jette slog vejrmøller på én hånd op langs rækken og overrakte ambassadoren en mappe med elevernes navne i.

Val Peterson sprang op og gik hen til pigerne. Vi kunne ikke være i tvivl om ambassadorens mening om vore friske og dygtige piger. Da vi havde overstået fotografering m. m., var programmet færdigt, og der var almindeligt opbrud; men pludselig så vi Val Peterson sætte sig igen med korslagte arme — han ville gerne se mere. Vi måtte beklage, at tiden var gået, og at ambassadoren skulle videre.

Det havde været en uforglemmelig oplevelse for os at mødes med den charmerende og ligefremme amerikanske ambassador.

En uges tid senere modtog skoleinspektøren et brev fra ambassadoren med en speciel hilsen og tak til »de blå piger«, som han aldrig ville glemme. 13,



Den 24. marts kom der brev fra Val Peterson, og mange dejlige fotografier var vedlagt. I brevet stod bl. a.:

I would appreciate your conveying my greetings to Mrs. Lisa Svenstrup who arranged the demonstration, and please thank her and the students for the nice booklet they presented me.
(sign.) Val Peterson.

19. april. Skuespiller ved Århus Teater Karl Erik Christophersen gengav Den politiske Kandestøber for realklasserne og dansklærerne — en time, vi alle nød.

7. maj så 1.—5. klassetrin den norske film om tandtroidene Karius og Baktus.

12. maj var Randers byorkester på det sædvanlige årlige besøg. Dirigent var atter hr. Lavard Frisholm.

3. juni. Vicegymnastikinspektør Vagn Brochner inspicerede drengegygnastikken.

12. juni raserede brand og vand i mellemskolebygningen — branden opstod i fysiklokalet. I de fleste lokaler stod vandet centimeterhøjt. Af denne grund har resten af året stået i kridtfysikkens tegn — noget vi ellers ikke hylder på skolen — arbejdet med fysikklasserne har også lidt under mange flytninger — selv i det gamle skolekokken har klasserne holdt til — en overgang med en tavle på ca. $1\frac{1}{2}$ m².

I juni afvikledes skoleudflugterne. De store elever var i Viborg og Bækkelund, og de mindre var pr. biler i Gjerrild.

25. juni indbød Dansk Livrednings-Forbund atter til svømmeundervisning. Kursus varede 7 uger. 70 elever meldte sig; der uddeltes 16 beviser for beståede prøver.

I slutningen af juni rejste III m. traditionen tro til Norge, til nogle dejlige dage i en fremmedartet natur. Skolen bringer myndighederne en tak for tilskud, de ledsagende

lærerkrafter en tak for besvær og ansvar og vore venner i Stavanger en tak for gæstfrihed.

11.—12. septbr. instruktion i håndarbejde — formidlet af lærerkredsen — instruktør var håndgerningsinspektør frk. Gudrun Hansen — samtidig overværede faginspektoren flere timer i forskellige klasser.

20. septbr. holdt eleverne fra II ml. c. en oldtidsudstilling. Udstillingen omfattede en mængde oldtidsfund, redskaber o. l., en del oldtidsbøger samt tegninger, udført af eleverne. Desuden blev der vist film. I løbet af eftermiddagen og aftenen kom der ca. 600 besøgende. M. E.



25. septbr. var skolebørnene med til at fejre viceinspektør C. Svenstrups udnævnelse til byens æresborger. Vi følte vist alle, at der faldt lidt af på os også.

Til lykke, C. Svenstrup!

11.—12. novbr. var forældredage, hvor mange forældre overværede undervisningen.

16. novbr. var forældrene til eleverne i 5. klasserne inviteret til orienteringsmode, og gymnastiksalen var stuvende fuld. Selv om skolen ikke havde modtaget megen oplysning fra kontorerne i København, syntes vi dog, at forældrene havde krav på at få at vide det lidet, som vi havde kendskab til. Mange deltog i den efterfølgende diskussion.

19. novbr. holdt II c. historicaften. Der blev vist film, og der var historisk quiz. To af eleverne holdt desuden foredrag.

3. decbr. Den efterhånden traditionelle aften »Erhvervsoplysning ved fagfolk« holdtes på Missionshotellet. I forvejen havde erhvervsvejlederne besøgt afgangsklasserne, og nu havde eleverne og deres forældre lejlighed til at tale med en kreds af fagfolk, der havde stillet sig til rådighed.

9. decbr. redegjorde statskonsulent K. Helweg-Petersen ved et møde på Missionshotellet for den nye skoleordning. Statskonsulenten sagde bl. a.: De børn, som udgår fra den ikke-boglige linie vil få et afgangsbrev, der ikke skal være en kalkering af et eksamensbrev, men som derimod skal give udtryk for børnenes indsats i skolen og deres greb om de praktiske fag. Dette har dog kun ringe betydning, hvis erhvervene ikke fatter interesse for børn med dette afgangsbrev. Det er ikke kun børn fra eksamensklasserne, der dur.

9. decbr. indbød skolen til møde om evt. dannelse af en forældrekræds. Kun få forældre var mødt; men fra de tilstedeværende forældres side gav man udtryk for, at med de mange problemer, der vil opstå omkring den nye skolelov, vil det være ønskeligt med en forældrekræds. Man nedsatte et femmandsudvalg bestående af fra forældreside: kriminaloverbetjent J. Chr. Jochumsen, fru Grethe Lund og lr.sagfører Kj. Nikolaisen, medens lærerne blev repræsenteret af overlærer C. C. Dæhnert og viceinspektør Th. Kristensen.

14. januar. Borge Roger Henriksen holdt 100 elever i ånde med timen «Jazzisk og klassisk». Det var godt og pædagogisk tilrettelagt. — Ved gode eksempler på flygelet byggede Borge Roger Henriksen bro fra den klassiske musik til jazz-musikken.

23. januar havde skolen besøg af Nordens rejssektor, i år en nordmand, lærer Leif Holte. De ældste klasser hørte Bjørnson og norske folkeeventyr.

Der har været week-end hver lørdag, idet de enkelte lektioner har været afkortet 10 min., endelig er frikvartererne kun på 5 min. med undtagelse af spisepausen. Undervisningen standser da kl. 12,30.

* * *

Færdselsundervisningen.

Denne særlige undervisning, som blev påbegyndt i efteråret 1954, og som har foregået på den måde, at en politimand har indfundet sig på skolerne og her lært børnene de almindeligste af færdselslovens bestemmelser, ophørte af særlige grunde fra den 1. januar 1959.

Dens formål har været:

1. at overbevise børnene om trafikens farer,
2. at bringe dem en positiv lærdom til værn mod denne fare og
3. gennem en ad pædagogisk vej fremelsket medvirken at oparbejde interessen for færdselsproblemer i deres egen hverdag.

I de år undervisningen har foregået, har man — så vidt det har været muligt — holdt kontrol med, om børnene under deres færden til og fra skole har undgået skader ved færdselsuheld eller lign.

Kontrollen, som nogenlunde skulle dække, hvad der er sket, viser, at ingen børn i nævnte periode har været udsat for legemsskader af alvorligere karakter, hvorimod enkelte har fået cyklen noget eller mindre beskadiget.

Som afslutning ønsker man fra politiets side at rette en tak til skolernes myndigheder, ledere og lærere for den venlighed og forståelse, som altid er vist over for undertegnede, der i det daglige har udført arbejdet.

S. Fruelund.



EKSAMENSSKEMA 1959

A. Realeksamen. Skriftlig eksamen: 16., 17., 18. og 19. februar.

Mundtlig eksamen:

Real a.	tid	fag	eksaminator	lok.
Tirsdag den 24. febr.	kl. 9	Fysik	Hr. Aagaard	I
		Censor: Overlærer Leschly Kristensen, Ebeltoft.		
Fredag den 27. febr.	kl. 9,30	Dansk	Fru Eldrup	I
		Censor: Lærer E. Basse Kristensen, Ryomgaard.		
Mandag den 2. marts	kl. 8	Historie	Hr. M. Sørensen	I
		Censor: Overlærer Bach, Ry.		
Torsdag den 5. marts	kl. 8	Engelsk	Frk. E. Sørensen	I
		Censor: Overl. cand. mag. Sv. Wakefield Jensen, Børkop (b).		
Mandag den 9. marts	kl. 8,30	Regn. og matematik	Fru E. Kristensen	I
		Censor: Inspektør Vester Pedersen, Ryomgaard.		
Torsdag den 12. marts	kl. 9	Fransk	Hr. Dæhnert	I
		Censor: Lærer Eigil Nielsen, Hasle		
Lørdag den 14. marts	kl. 8	Geografi	Fru E. Kristensen	I
		Censor: Faginspektør Chr. Petersen, Odense (b).		
Tirsdag den 17. marts	kl. 10	Tysk	Fru Eldrup	I
		Censor: Lærer Borge Johnsen, Risskov.		
Fredag den 20. marts	kl. 8	Naturhistorie	Hr. Elkjær	8
		Censor: Overlærer W. Bech, Hørsholm (b).		
Real b.				
Tirsdag den 24. febr.	kl. 9	Engelsk	Frk. Buus Jensen	II
		Censor: Overl. fru S. Høkland, Trustrup.		
Fredag den 27. febr.	kl. 8,30	Regn. og matematik	Hr. Kristensen	II
		Censor: Skolebest. Høkland, Trustrup.		
Onsdag den 4. marts	kl. 8	Historie	Frk. Roos	II
		Censor: Faginsp. Nik. Nielsen, Aalborg (b)		
Lørdag den 7. marts	kl. 9	Geografi	Fru E. Kristensen	II
		Censor: Lærer Wind Thomsen, Trustrup.		
Tirsdag den 10. marts	kl. 10	Tysk	Hr. Dæhnert	II
		Censor: Lærer Vern. Johansen, Risskov.		
Torsdag den 12. marts	kl. 9	Fransk	Hr. Dæhnert	I
		Censor: Lærer Eigil Nielsen, Hasle		
Lørdag den 14. marts	kl. 10	Naturhistorie	Hr. Elkjær	8
		Censor: Overlærer Knud Juul, Hasle.		
Onsdag den 18. marts	kl. 8	Dansk	Hr. Dæhnert	II
		Censor: Faglærerinde Margr. Qvesel, Nr. Nebel (b).		
Fredag den 20. marts	kl. 8	Naturlære	Hr. Kristensen	II
		Censor: Overl. K. E. Pihlkjær, Bogense (b).		

B. Mellemskoleeksamen. Skriftlig eksamen: 16., 17., 18. og 19. februar.

IV M. a.	tid	fag	eksaminator	lok.
Fredag den 27. febr.	kl. 8	Dansk	Frk. E. Sørensen	III
		Censor: Lærer Knud B. Sørensen, Glud		
Mandag den 2. marts	kl. 8	Geografi	Hr. Agner Jensen	III
		Censor: Overlærer B. Hartmann, Søborg (b).		
Torsdag den 5. marts	kl. 8	Regn. og matematik	Hr. Kristensen	III
		Censor: Lærer J. Bertelsen, Hasle.		
Mandag den 9. marts	kl. 9	Historie	Hr. M. Sørensen	III
		Censor: Overlærer Soren Sloth Carlsen, Hornslet.		
Torsdag den 12. marts	kl. 10	Fysik	Hr. Aagaard	III
		Censor: Overlærer Dynesen, Ryomgaard.		
Tirsdag den 17. marts	kl. 8,30	Engelsk	Frk. E. Sørensen	III
		Censor: Overlærer fru S. Hokland, Trustrup.		

Der eksamineres ikke i tysk og naturhistorie.

IV M. b.

Fredag den 27. febr.	kl. 9	Geografi	Fru E. Kristensen.	
		Censor: Overlærer H. Eriksen, Ebeltoft.		
Mandag den 2. marts	kl. 10	Engelsk	Hr. Bo Laursen	II
		Censor: Lærer B. Johnsen, Risskov.		
Torsdag den 5. marts	kl. 8	Dansk	Frk. Buus Jensen	II
		Censor: Overlærer Fru E. Andersen, Risskov.		
Mandag den 9. marts	kl. 10	Tysk	Frk. Roos	II
		Censor: Cand. mag. Rigmor Krohn, N. Kochs skole, Århus.		
Torsdag den 12. marts	kl. 10	Naturhistorie	Hr. Elkjær	8
		Censor: Lærerinde fru Inger Thomsen, Hornslet.		
Tirsdag den 17. marts	kl. 8	Regn. og matematik	Hr. Aagaard	II
		Censor: Stadsskoleinsp. Lykkegaard Nielsen, Skagen (b).		

Der eksamineres ikke i historie og fysik.

SKR. DANSK til realeksamen censureres af skoleinspektør J. Andreasen, Hellerup, og af rektor A. Feilberg Jørgensen, Tønder. Til mellemskoleeksamen af skoleinspektør Ove Pramming, Søborg.

SKR. ENGELSK af skolebestyrer cand. mag. Halvor Christiansen, Allingåbro, og af lektor cand. mag. I. Brogger-Jensen, Valby.

SKR. REGNING og MATEMATIK til realeksamen:

R. a. af lektor F. V. Thiesen, Kgs. Lyngby, og af skolebest. Johs. Pedersen, Odder.

R. b. (og praktisk regn. f. pi.) af rektor Arne Østergaard, Sorø Akademi, og af skolebestyrer Johs. Pedersen, Odder. Til mellemskoleeksamen af overlærer H. Hartz, Varde.

SKRIVNING: Fhv. viceinspektør A. C. Gamdrup, Veggelslev.

TEGNING: Fhv. viceinspektør C. Svenstrup, Grenaa.

HÅNDARBEJDE: Lærerinde fru Margr. Svenstrup, Grenaa.

SLØJD: Lærer V. L. Rosenbech, Aarhus.

C. Mundtlige årsprøver for eksamensskolens III, II og I kl. samt forældredage for alle grundskoleklasser og den eksamensfri skole.

De med romertal betegnede lokaler er i den nyopførte bygnings sydlige del.
De med alm. tal er i bygningen til venstre for indgangen fra Vestergade.
De med bogstav betegnede lokaler er i den gamle bygning langs Vestergade.

Mundtlige årsprøver.

Onsdag den 18. marts.

tid	kl.	fag	lærer	lærer	lokale
kl. 8	III a	naturhist.	hr. Elkjær	hr. B. Nielsen	8
	III b	engelsk	- Damgård	- Andersen, Ø.	VIII
	II a	fysik	- Kristensen	- Madsen, Ø.	V
	II b	regn. & mat.	- Aagaard	- Nielsen, Ø.	B2
	II c	historie	- Agner Jensen	- Boelsmand, Ø.	VI
kl. 13	I b	dansk	frk. Buus Jensen	frk. Rasmussen, Ø.	C1
	III a	engelsk	- E. Sørensen	hr. Christophersen, Ø.	VII
	III b	fysik	hr. W. Rasmussen	- Hare Hansen, Ø.	VIII
	I a	naturhist.	- Elkjær	fru Thomsen	8
	I c	regning	- Kristensen	hr. Mart. Sørensen	C2

Torsdag den 19. marts.

tid	kl.	fag	lærer.	lærer	lokale
kl. 8	III a	tysk	frk. Roos	frk. Andersen, Ø.	VII
	III b	naturhist.	hr. Elkjær	hr. Rønnest, Ø.	8
	II a	engelsk	- Bo Laursen	- Damgård	V
	II b	historie	- Kristensen	- Bervig, Ø.	B2
	II c	regn. & mat.	fru Kristensen	- V. Svenstrup	VI
kl. 13	I b	regning	hr. Aagaard	- Mart. Sørensen	C1
	I c	engelsk	frk. E. Sørensen	frk. Ginnerup	C2
	I a	fysik	hr. Elkjær	hr. Kyndal, Ø.	D

Fredag den 20. marts.

tid	kl.	fag	lærer	lærer	lokale
kl. 8	III a	regn. & mat.	fru Kristensen	hr. Aagaard	VII
	III b	dansk	hr. Dæhmert	frk. Buus Jensen	VIII
	II a	historie	frk. Roos	- Noe Nygård	V
	II b	geografi	hr. W. Rasmussen	hr. Mart. Sørensen	B2
	II c	tysk	fru Eldrup	- K. Thorup	VI
	I a	engelsk	hr. Bo Laursen	frk. E. Sørensen	D
kl. 13	I b	geografi	- B. Nielsen	hr. Mar. Sørensen	C1
	I c	historie	- B. Nielsen	- V. Svenstrup	C2

Lørdag den 21. marts.

tid	kl.	lærer	fag	lærer	lokale
kl. 8	III a	historie	frk. Roos	hr. Bervig, Ø.	VII
	III b	tysk	fru Eldrup	- Dæhnert	VIII
	II a	geografi	hr. B. Nielsen	- Mart. Sørensen	V
	II b	naturhist.	- Elkjær	- Hare Hansen, Ø.	8
	II c	fysik	- Aagaard	- V. Svenstrup	VI
	I a	regning	fru Kristensen	- Aagaard	D
	I b	fysik	hr. Kristensen	- W. Rasmussen	C ₁
	I c	geografi	- J. Rasmussen	fru Thomsen	C ₂

Forældredage ved Vestre skole.**Fredag den 20. marts.**

tid	klasse	fag	lærer	lokale
kl. 9—10	III f. a.	dansk	frk. Ginnerup	1.
	III f. b.	dansk	fru Petersen	K
	II f. b.	regning	hr. Svenstrup	B ₁
	I f. c.	dansk	frk. Høgh	L
	4. a	dansk	fru Hansen	F
	4. b	naturhistorie	frk. Jensen	nyt lokale
	4. c	pigerne gymn. } dr. fri }	fru Thomsen	ny sal
	4. d			
	3. a	dansk	fru M. Svenstrup	C ₁
	3. b	religion	- Mikkelsen	H
	3. c	dansk	frk. Madsen	J
	3. d	regning	hr. Rasmussen	G
	2. a	dansk	frk. Hjorth Andersen	5
kl. 10—11	III f. a.	engelsk	frk. Ginnerup	1.
	III f. b.	regning	- Høgh	K
	II f. b.	dansk	fru Petersen	B ₁
	I f. c.	regning	- Thomsen	L
	4. a	} gymnastik }	- L. Svenstrup	
	4. b		hr. J. Rasmussen	
	4. c	dansk	frk. Hjorth Andersen	F
	4. d	sang	- Michølsen, sanglok.	
	3. a	religion	- Jensen	C ₁
	3. b	geografi	fru Mikkelsen	H
	3. c	regning	frk. Madsen	J
	3. d	historie	fru M. Svenstrup	G
	2. a	regning	hr. Svenstrup	5

tid	klasse	fag	lærer	lokale
kl. 13—14	1. a	regning	frk. Michølsen	5
	1. b	dansk	fru L. Svenstrup	7
	1. c	dansk	frk. Jensen	6
	hjælpeklassen	dansk	hr. Mar. Sørensen	
kl. 14—15	1. a	dansk	frk. Ros	5
	1. b	skrivning	fru L. Svenstrup	7
	1. c	skrivning	frk. Jensen	6

Lørdag den 21. marts.

tid	klasse	fag	lærer	lokale
kl. 9—10	II f. a.	dansk	frk. Ginnerup	E
	I f. a.	dansk	fru Hansen	J
	I f. b.	dansk	hr. Svenstrup	K
	2. b	regning	- Damgård	7
	2. c	religion	fru Mikkelsen	6
kl. 10—11	II f. a.	historie	hr. Svensstrup	E
	I f. a.	regning	- Damgård	J
	I f. b.	regning	fru Thomsen	K
	2. b	religion	frk. Michølsen	7
	2. c	dansk	hr. Rasmussen	6

Tegninger er udstillet i tegnelokalet og i gl. gymnastiksal fredag den 20. marts fra kl. 14—16 og fra kl. 19,30—21.

Håndarbejder samme dag og samme tidspunkter i håndgerningslokalet og i lokale 2.

Sløjdarbejderne er stillet frem samme dag og tid i den gamle gymnastiksal.

Omflytning, afslutning m. m. ved Vestre skole.

Mandag den 23. marts.

- Kl. 8,00: Lærermøde for lærerpersonalet i grundskolens klasser og i den eksamensfri afdeling.
- Kl. 10,00: Elever fra grunskolen og den eksamensfri afdeling møder til omflytning.
- Kl. 10,20: Lærermøde for eksamensskolens lærerpersonale.
- Kl. 11,30: Elever fra eksamensskolen møder til omflytning.
- Kl. 20,00: Afslutning i »Pavillonen« for elever i afgangsklasserne i den eksamensfri afdeling og i eksamensskolen samt deres forældre og andre skoleinteresserede.

Tirsdag den 24. marts.

Opgørelse af protokoller.

Påskeferie

Onsdag den 25. marts—tirsdag den 31. marts
(begge dage medregnet).

Onsdag den 1. april.

Det ny skoleår begynder kl. 8 (eller efter aftale med klasselæreren) for alle tidligere elever. De nyindmeldte elever til Vestre skole møder kl. 9 i skolens gymnastiksal til fordeling i klasserne.

Februar 1959.

Aguer Jensen.

Årets fridage.

Kongens fødselsdag den 11. marts.
 Påskeferie 25.—31. marts (begge dage medregnet).
 Bededagsferie 24.—25. april.
 Kristi himmelfartsdag 7. maj.
 Pinseferie 16.—20. maj (begge dage medregnet).
 Grundlovsdag 5. juni, lørdag 6. juni.
 Dyrskuedag.
 Sommerferie 29. juni—8. aug. (begge dage medr.)
 Septemberfriday 16. september.
 Efterårsferie 19.—24. oktober (begge dage medr.)
 Novemberfriday 23. november.
 Juleferie 23. decbr.—5. jan. (begge dage medr.)

Skolelægens beretning.

Sundhedstilstanden har været tilfredsstillende, og året er gået uden epidemier.

Lægearbejdet har fulgt de sædvanlige spor. Dr. Trabjerg har som før hjulpet med audiometerundersøgelse af børn med udtalt høresvækkelse, og skolen er ham tak skyldig derfor. Tuberkulosestationen har påtaget sig calmettevaccination af de tuberkulinnegative børn (med forældrenes tilladelse), og afgangsklassernes elever har fået lungerne røntgengennemlyst.

I et halvt år var vi husvilde i Vestre skole, og en midlertidig ordning med brug af den nye bygnings samtaleværelse har ikke været tilfredsstillende, men netop nu ved skoleårets slutning viser det sig muligt at få en brugelig ordening i et par stuer i det gamle asyl. Jeg takker skoleudvalget, fordi det vil overlade os disse rum, og navnlig fordi det aldeles omgående satte håndværkerne i gang med de nødvendige ændringer, da huset var til rådighed.

På et enkelt punkt er Grenaa og Djursland forsømt område: Det er næsten umuligt at skaffe talehæmmede børn undervisning hos talelærer. Privat praktiserende talelærere har man ikke kunnet få hertil, og på taleinstituttet i Aarhus kan de kun tage et eller to børn om året fra Grenaa. Og der er betydeligt flere af de to skolers børn, der trænger stærkt, foruden en del, der ville have godt af en sådan undervisning.

Der blev på skolekommissionens initiativ holdt et møde i foråret for at finde en løsning, og man enedes om at prøve at få en lærer fra en af byens skoler sendt til uddannelse på det kursus, der hidtil har været holdt hvert år. Forsøget glippede. Det viste sig, at der slet ikke holdtes noget kursus i år. Uofficielt forlyder det, at to ministerier strides om, hvem af dem, der skal administrere denne uddannelse. — Imens dør horsemor.

Per Laursen,

Skoletandplejen.

Det viser sig desværre — trods hyppige eftersyn — at langt den største del af børnene møder med mange huller i tænderne. Det skyldes sikkert det efterhånden meget store slik- og sukkerforbrug, mange børn har. Det er statistisk bevist, at stort sukkerforbrug giver mange huller i tænderne. Prøv med frugt og rå grøntsager i stedet for og glem ikke: mindst $\frac{1}{2}$ l. mælk daglig. Desuden skal tænderne holdes rene ved en omhyggelig børstning morgen og *aften*.

K. M. Løv, E. Andersen,
Skoletandlæger.

	Mælketænder						Permanente tænder					Ialt
	Eftersyn	Fyldninger	Rodbehandlinger	Ekstraktioner	Injektioner	Røntgen	Fyldninger	Rodbehandl.	Ekstraktioner	Regulering	Andre beh.	
Januar	186	35	1	55	50	10	622	4	20	6	82	1071
Februar	80	28	1	46	44	3	349	5	18	3	97	673
Marts	303	30		116	63	5	433	1	14	2	190	1157
April	363	48		65	48	5	282	1	17	4	125	958
Maj	226	127	1	65	29	4	271		7	1	57	788
Juni	219	114	3	101	51	5	272	1	7		37	811
Aug.	300	19		49	31	4	255		6	3	35	702
Sept.	390	58	2	49	33	7	291	3	6	3	45	887
Okt.	264	108	1	63	27	7	161		4	4	105	744
Novbr.	268	55	2	72	24	8	258		5	2	87	781
Decbr.	177	16		23	15	3	214			1	63	519
Ialt ..	2776	638	11	704	415	61	3408	15	111	29	923	9091

1052 børn tilmeldt skoletandplejen.

Særundervisningen.

I skoleåret 1958—59 har i alt 59 elever fået særundervisning. De fordeler sig således:

Hjælpeklassen	Vestre skole	11 elever
—	Østre skole	10 elever
Læseholdene	Vestre skole	21 elever på 3 hold
—	Østre skole	16 elever på 3 hold
Hjemmeundervist		1 elev
	I alt	59 elever

I januar afholdtes skolemodenhedsprøver på begge skoler. Der deltog 25 børn, som ikke er fyldt 7 år pr. 1. april 1959. Ganske få blev tilrådet at vente med skolegangen til 1. april 1960.

Undervisningen på Vestre skole har siden sommerferien været stærkt præget af ombygningen på skolen og den dermed følgende mangel på

lokaler. Således har det været nødvendigt at undervise læseholdene et antal timer på lærerværelserne, og hjælpeklassen først på teknisk skole og siden som vandrerklasse her på skolen. Det kan ikke undgås, at undervisningen har lidt herunder. Det gælder navnlig for hjælpeklassens vedkommende, idet den megen flytten omkring har præget klassen og forsat arbejdet en hel del.

M. S.

Børnebibliotekerne.

Af Grenaa Folkebiblioteks årsberetning for 1957—58 meddeles følgende oplysninger om børnebiblioteksarbejdet: Efter forslag fra skolebibliotekarerne har udlånsafdelingerne på begge skoler fået nogen supplerings, Ø. skole især af småbørnsbøger, men for begge afdelinger som for afdelingen på folkebiblioteket tilbagestår en gennemgribende reorganisation.

I nedenstående oversigt gælder tallene i parentes 1956—57.

Lånertal: Folkebiblioteket: 384 (328), V. skole: 231 (204), Ø. skole: 492 (432), ialt 1107 (966).

Udlån: 20.625 bd. (19.735), heraf fagl. 2.590 bd. (2.449).

Bogbestand: 6.089 bd. (5.280), heraf ved V. skole ca. 1.700 bd., ved Ø. skole 1.289 bd.

Udlånstider: Folkebiblioteket mandag—fredag kl. 13—19,30. Lukket i juli.

Skolebibliotekerne: Hver skoledag efter kl. 15.

Af praktiske grunde henvises børn i alderen 10—14 år til skolebibliotekerne, medens børn under og over disse alderstrin benytter folkebiblioteket. Bøger kan rekvireres fra folkebiblioteket til skolernes udlån.

Skolebibliotekarere: V. skole: Lærer V. Svenstrup.

Ø. skole: Lærer S. Madsen.

Elisabeth Kjolseth.



ØSTRE SKOLE

SKOLEÅRET begyndte den 1. april 1958 med 739 elever fordelt på følgende måde:

Grundskolen	13 kl. m.	167 dr.	+ 155 pi.	= 322 elever
Hjælpeklassen	1 kl. m.	9 dr.	+ 0 pi.	= 9 elever
Den eksamensfri mellemsk.	9 kl. m.	93 dr.	+ 122 pi.	= 215 elever
Eksamensmellemskolen . . .	8 kl. m.	105 dr.	+ 88 pi.	= 193 elever
ialt	31 kl. m.	374 dr.	+ 365 pi.	= 739 elever

Den 31. december 1958 var børnetallet fra kommunen 692 og fra andre kommuner 39, heraf 4 dr. + 10 pi. i eksamensmellemskolen og 12 dr. + 13 pi. i den eksamensfri mellemskole. Af de 39 udenbys elever er de 33 fra Gammelsohn.

Forsømmelser:

På grund af sygdom	4195 dage.	Pr. elev 5,7 dage
af anden lovlig grund	586 dage.	Pr. elev 0,8 dage
uden lovlig grund	45 dage.	Pr. elev 0,06 dage

Flidspræmier:

Skoleudvalget	100 kr.
Sparekassen for Grenaa og Omegn	100 kr.
Lærerpersonalet	bøger
Hellemann Niensens boghandel	-
Vilhelm Hansens boghandel	-
Vilhelm Madsens bogbinderi	en fyldepen

Lærerpersonalet.

$\frac{1}{4}$ 58 ansattes hr. A. Nyborg som lærer.

$\frac{1}{8}$ 58 — frk. K. Fürst Jørgensen som aspirant

Lærerpersonalet omfatter den 1. marts 1959 følgende:

	Ansæt her
Skoleinspektør:	
Martin Vester	1-7 1954
Viceinspektør:	
C. Mols	1-1 1955
Overlærere:	
Sirach Andersen	1-4 1954
K. Boelsmand	1-4 1948
M. Quist Frandsen	1-4 1947
S. Madsen	1-5 1955
Anker Nielsen	1-5 1953
H. Vestergård	1-4 1941
Fastansatte lærere:	
B. Bervig	1-4 1952
K. Christophersen	1-5 1954
E. O. Hansen	1-2 1955
N. Hare Hansen	1-4 1957
V. W. Kyndal	1-4 1951
O. H. Lind	1-1 1954
A. Nyborg	1-4 1958
Aspiranter:	
N. E. Møller	1-8 1957
N. Rønne	1-8 1957
Fastansatte lærerinder:	
G. Andersen	1-8 1956
M. Andersen	1-1 1954
U. Bervig	1-4 1952
A. Hare Hansen	1-4 1957
M. Kyndal	1-1 1952
A. Rasmussen	1-8 1955
Aspirant:	
K. Fürst Jørgensen	1-8 1958

Vikartimer er besørget af fru E. Nyborg, frk. E. Møller Jensen, frk. O. Lund, fru K. Andresen, fru K. Rønnest, frk. Hanne Reimann, frk. E. Laursen og gymnastiktimer af fru Juul.

Kursus.

N. Rønnest har bestået eksamen i sløjd på Askov Sløjdlærerskole. Særklassekursus: fru K. Andresen, fru A. Hare Hansen, M. Quist Frandsen. Gymnastikkursus: N. E. Møller. Følgende lærerkræfter har deltaget i et 3 mdr.s sangkursus i Randers med 3 ugl. timer: fru Edit Nyborg, Niels Erik Møller og Anker Nielsen.

Endvidere har følgende deltaget i et 3 mdr.s naturhistoriekursus, også i Randers, med 2 ugl. timer: Niels Hare Hansen, Otto Lind, Arne Nyborg og Niels Rønnest.

Norgesturen.

Norgesturen i 1958 fandt sted i tiden 30. juni—8. juli. 49 elever fra III mellem, 7. og 8. kl. deltog. Skoleinspektør M. Vester og frue, driftsassistent J. A. Udsen og frue, overlærer S. Madsen og frue og N. Hare Hansen ledsagede børnene. Turen gennemførtes som sidste år for 125 kr. Den lave pris kunne holdes, fordi kommunen gav tilskud.

Rejsen fandt sted i finest tænkeligt vejr, og ruten var som sidste år. Den går gennem meget afvekslende norske landskaber. Den del af rejsen, som gjorde størst indtryk på deltagerne, var nok busturen gennem Bratlandsdalen — en natur, som er helt fremmed for danske. På Dyrskar sloges børnene i sne — noget man ellers ikke gør i sommerferien.

Turens tre sidste dage tilbragtes i Stavanger, hvor vi bl. a. overværede en gudstjeneste i den 800 år gamle domkirke.

Ni dage efter afrejsen stod igen 56 trætte, men glade mennesker på Grenaa banegård efter en vellykket tur.

Københavnerturen.

Den 6. juni sagde 28 forventningsfulde piger og drenge farvel til far og mor på Grenaa station. Nu var det deres tur til at komme til kongens København. Udturen gik over Aarhus—Kalundborg, og efter en behagelig rejse ankom vi om aftenen til Hovedbanegården, hvor vores fører bød os velkommen. Han hed Küllerich og havde stor andel i, at turen blev så vellykket, som tilfældet var.

For at få så stort udbytte af opholdet som muligt spadserede vi allerede samme aften fra vort logi på Strandvejen ind til byen. Vi sejlede bl. a. over til Frihavnen, var på Langelinie, hvor vi hilste på havfruen og så også vagtskiftet på Amalienborg slotsplads kl. 22. Trods det, at fødderne var blevet godt rørt, varede det alligevel noget, før den sidste slumrede ind. De næste aftener sov de fleste så snart, de havde lagt sig!

Der var meget, der skulle nås den første dag i byen, lørdag, da alle virksomheder og magasiner kun havde åbent om formiddagen. Vi startede med Tuborg, hvor vi fik et godt indtryk af, hvordan en moderne virksomhed forstår at udnytte alle mulige tekniske finesser. Derefter kørte vi til Daells varehus, hvor der var den eneste mulighed for at købe ind,

medens vi var derovre. Derefter var vi formedelst en 5-øre på Rundetårn, hvor vi fik forevist en del af byens tårne. Efter en mindre gåtur trak vi filttøflerne på og gik rundt og beundrede de flotte lokaler på Christiansborg. Det var trættende at gå så meget, derfor var det rart at sidde ned under havnerundfarten. Det er en forbavsende stor del af København, der kan opleves på denne tur. Første dags aften sluttede i Tivoli, hvor størstedelen af de skillinger, der endnu var i behold, blev spenderet. Vi gik først hjem, da vi havde set det pragtfulde fyrværkeri.

Søndag indledtes med busturen, der førte os til Akvariet, Zoo, Mindelunden, Grundtvigskirken og helt ud på Amager, hvor Kastrop lufthavn viste sig at være lidt større end den lokale i Tirstrup. Aftenen sluttede i cirkus Schumann, og vi var enige om, at bedre kunne det ikke gøres.

Tidligt næste morgen rullede vi soveposerne sammen og nåede lige at overvære morgenandagten i domkirken, inden vi gik på banegården, hvor vi sagde farvel til føreren. Vi tog hjem over Fyn, og i iltoget op gennem Jylland fik vi »Tammy» og den gamle gartners sang for halvtredsindstyvende gang.

Vi blev forskånet for større uheld på turen, og børnene var gode repræsentanter for skolen. Ved ottetiden om aftenen ankom vi til Grenaa, hvor mange forældre var mødt op for at byde velkommen hjem igen.

Turens ledere var hr. og fru Nyborg samt hr. Christophersen.

På lejrskole i grænselandet.

36 elever fra 6. b og I e. m. a var i juni på lejrskole i grænselandet i fire dage.

Eleverne havde gennem nogle måneder sparet sammen til turen og de 15 kr., der var sat som maximum for lommepege.

Selve lejrskolen blev forberedt ved, at vi engang imellem tog fem minutter og snakkede tur og gennemgik hele området på nogle kort, vi havde anskaffet os.

Endelig kom så den længe ventede dag, og vi mødte på stationen for at begive os ud på den 6 timer lange togrejse ned gennem Jylland. De allerfleste så nu for første gang Lillebæltsbroen, men det mest spændende var vel nok Skrydstrup flyveplads, som vi kom lige forbi.

Midt på eftermiddagen nåede vi vort hjem for de næste dage, nemlig Kollund Grænseshjem, hvor vi blev budt velkommen af hjemmets elskværdige værtinde fru Schmidt.

Efter aftensmaden gik vi så den skønneste tur langs Flensborg fjord til Kruså og — over grænsen — til Kobbermøllen, hvor en mark ekspedit blev omsat i slik. Hjemturen gennem den mørknende skov var spændende, selv om den nok gav lidt ømme fødder. Vi stoler aldrig mere på sønderjyderne, i alt fald ikke hvad vejafstande angår.

Den næste dag kom så den store heldagsbustur efter morgenmad og flaghejsning. Turens første store punkt var Gråsten, hvor vi hørte om

oberst Paludan Møllers modige kamp og så kongens sommerslot, den interessante slotskirke og den smukke park med svaneunger, der mærkeligt nok aldeles ikke var grimme. Det næste sted var den korte, men spændende færgetur med landets eneste kædetrukne færge i Egersund. I Broager gjorde vi ophold for at se kirken med mindehøjen over faldne



i 1. verdenskrig. Fire brodres navne gjorde indtryk og mærkeligt var det at se nøjagtig samme tekst på to gravsten ved siden af hinanden, men den ene på dansk og den anden på tysk. En mand, vi tilfældigt mødte på kirkegården, fortalte os en mængde historie, hvorved vi fik det indtryk fæstnet, at enhver sønderjyde ved en kolosal mængde historie. Dybbølvoldene med kanonerne, der var næste sted, var det svært for børn af atomalderen at få de historiske kendsgerninger og det virkelige syn af disse til at stemme, men vi håber, det lykkedes nogenlunde. Sønderborg idrætshøjskole var en oplevelse. Der bliver nok en og anden, der ad åre vender tilbage dertil som elev. Sønderborg slot var en overraskelse. Det var virkelig og spændende historie, den uhyre store samling her viste os. Vi gik der i flere timer, selv om det var en skuffelse, at Christian II's bord og tårnværelse ikke fandtes.

På turens 3. dag sejlede vi så fra Kollund til Flensborg. Kun et par af eleverne havde før været uden for Danmarks grænser, så dette var jo spændende, men børnene tog det nu meget roligt. Vi travede rundt og så på byen og dens mærkværdigheder, Duborgskolen og den danske kirkegård o. m. a. Størst indtryk gjorde den gamle byport vel nok. Vi fandt ud af, at de fleste flensborgere kunne tale dansk og næsten alle i alt fald forstå dansk, når blot vi var stædige nok. Til slut fik børnene udbetalt

lommepege i tysk mønt og blev sluppet løs i et stormagasin et par timer. Der blev meget pænt købt ting til dem derhjemme og så billige badmintonketsjere til dem selv. Alt i alt en vellykket dag.

Om aftenen som sædvanlig time og så en dejlig aftentur langs fjorden. Sidste dag stod jo selvfølgelig i oprydningens og opbrudets tegn. Vejret var noget silende, men det havde ellers været os gunstigt under den øvrige tur, så vi tilgav vejrguderne den dag. Hjemturen gik let om end pladsen til tider var noget kneben, og vi var lykkelige over at kunne komme hjem og melde om en vellykket tur uden uheld af nogen art.

Ulla og Bent Bervig.

Erhvervsvejledningen.

I den nye skolelov står der, at erhvervsorientering skal indgå som et fast led i de ældre elevers undervisning, men da der endnu ikke er kommet nogle nærmere direktiver desangående, vil vi her på skolen fortsætte endnu et år på den måde, vi nu i flere år har drevet erhvervsvejledning, og så ønske, at vi næste år får det ind i selve undervisningen.

Ellers har arbejdet som sagt foregået som hidtil ved at undertegnede har taget et par timer i 7. og IV em klasserne og givet en indledende orientering. Derefter har klasselæreren gennemgået en grundbog i erhvervsorientering med eleverne. Så er eleverne kommet og har lånt kort fra erhvervskartoteket, hvori der gives ret udfyldende oplysninger om de enkelte fag. Endelig har elever, der har ønsket det, fået nærmere og udførligere oplysninger direkte fra det arbejdssted eller den højere læreanstalt, de har ønsket forbindelse med. Her som på andre måder har Erhvervsvejledningskontoret i Randers været os meget behjælpelige.

En del elever har også været til psykoteknisk prøve i Randers.

Til slut skal nævnes, at stadig flere unge uden for skolen og forældre har søgt forbindelse med os.

Alt i alt skal det siges, at vor lille erhvervsorientering efterhånden har fået et temmelig stort omfang, og vi glæder os til engang at få det ind som fast led i selve undervisningsplanen, navnlig da grunden til arbejdets vækst er elevernes overvældende store interesse.

Bent Bervig.

Til eleverne!

I anmodes indtrængende om at passe godt på de bøger, der bliver udleveret til jer, da det er kostbare ting. Læg nøje mærke til følgende regler:

1. Enhver skolebog skal være forsynet med omslag.
2. Enhver bog skal være forsynet med navn og klassebetegnelse.
3. Bøgerne skal fragtes til og fra skole i en taske eller mappe.
4. Tag aldrig på en bog med våde eller fedtede fingre.
5. Læg bøgerne til side, mens du spiser.
6. Enhver bog, som kastes bort eller beskadiges, har du pligt til at erstatte.

Skolens dagbog.

22. januar 1958 afholdtes skolemodenhedsprøver på Vestre skole.

5. marts havde skolen besøg af en svensk rejsелеktor, fru pastor Horstmann, Randers. Kl. 10—11 time med III e. m.

Kl. 11—12 fællestime med III e. m., II e. m. a. og II e. m. b.

12. marts. Optagelse til mellemskolen.

15. marts havde Grenaa Østre skole besøg af den amerikanske ambassador Val Peterson. Besøget varede kun ca. 15 min. Modtagelse i forhallen og velkomst, blomster, hurra og sangen: »Jylland mellem tvende have«.

19. marts var 7b på besøg på rugbrødsfabrikken sammen med fru Kyndal. En fin tur. Modte på fabrikken kl. 7 morgen.

26. og 27. marts. Forældredage på Østre skole.

25., 26. og 27. marts. Udstilling af eleverbejder i tegning, sløjd og håndarbejde.

27. marts. Afslutningsfest for afgangsholdene i skolens gymnastiksal. Velkomst af skoleinspektør M. Vester. Festtale af viceskoleinspektør C. Mols.

Skoleinspektøren uddelte 13 fidspræmier til følgende:

Johanne Andersen, 8. kl. (skolens bogpræmie), Hanne Broberg Pedersen, 8. kl., og Grethe Christensen, 7. kl. (lærernes bogpræmie), Preben Henriksen, 8. kl. og Benny Rasmussen, 7. kl. (Fa. Hellemann Nielsens bogpræmie), Helge Rehnberg, 8. kl., Jørgen Jensen, 8. kl., Tove Nielsen, 8. kl. og Jytte Møller Jensen, 7. kl. (Fa. Wilhelm Hansens bogpræmie), Karin Bigum, 7. kl. (Fa. K. Harlings præmie + foreningen »NORDEN«s bogpræmie). Birthe Bech Hansen, 8. kl., Gerda Jensen, 8. kl. (foreningen »NORDEN«s bogpræmie).

1. april. Det nye skoleår begynder. — De små 1ste klasser blev budt velkommen af skoleinspektør Vester, hvorefter de blev fordelt i klasserne. Skolen fik desuden en tilgang på 37 elever fra Gammelsøgn, efter at skoleforbundet med denne kommune er blevet en realitet. Børnene rykkede ind i forskellige klasser, ni af dem er blevet optaget i mellemskolen.

16. april. Ekstra fridag på grund af tronfølgeren, prinsesse Margrethes 18-års fødselsdag.

19. april havde skolen besøg af skuespiller Karl Erik Christophersen, Århus teater, der læste: »Den politiske kandestøber« for III e. m. a. + b. samt IV e. m.

4. maj. Grenaa Østre skoles pigekor på udflugt til Mols. Om aftenen sang koret i Grønfeldt til K. F. U. M. og K.s forårsmøde.

5. maj havde børnene fri om eftermiddagen.

12. maj overværede eleverne fra III e. m. a og b, IV e. m. samt 7. a + b og 8. kl. Randers byorkesters radiotransmission fra »Pavillonen« i Grenaa.

2. juni havde skolen besøg af gymnastikinspektør Vagn Brøchner, Jelling. Om aftenen var beboerne fra Gammelsohn, i alt 70 forældre + skolekommission og skoleudvalg fra Grenaa, indbudt til at bese skolen.

6.—8. juni var 8. kl. på lejrskole i »Lærkereden« med frk. Hanne Reimann som leder.

6.—9. juni var 7. a + b i København med hr. og fru Nyborg og hr. Christophersen som ledere. (Udførligt referat andetsteds.)



Den amerikanske ambassadør Val Peterson besøger Østre skole.

13. juni. Udflygt til »Himmelbjerget« med ca. 480 elever og 29 lærere. Der deltog 4. klasserne og opefter. Turen gik fint!

14. juni afholdtes en fodboldkamp mellem Kristrup og Østre skole. III c. m. a + b deltog. Grenaa tabte 0—2.

16. juni. Revancekamp med Kristrup, hvori Grenaa vandt: 3—1. Pigerne spillede langbold med Kristrup piger og vandt: 31—21.

17. juni. Udflygt til Ebeltoft med 1., 2. og 3. klasserne.

18.—21. juni. Hr. og fru Bervig på udflygt til Sønderjylland med I c. m. a. (udførligt referat andetsteds.)

28. juni fik skolen sommerferie. Ved en højtidelighed tildeltes skolens ferielegater følgende:

Hanne Bøjstrup Jensen og Elsabet Kærgård Sørensen, begge IV e. m.,
 Else Munk og Jorgen Ivar Rasmussen, begge 8. kl.,
 Erling Rehnberg og Jorn Marcher, begge 7. b.,
 Ilse Gregersen og Peter Nielsen, begge 7. a.

30. juni—8. juli var III e. m. a + b på en Norgestur, der lededes af følgende: Skoleinspektør M. Vester og frue, overlærer S. Madsen og frue, lærer N. Hare Hansen



Fra skolefesten.

samt skolekommissionsformand, driftsassistent J. A. Udsen og frue. (Udførligt referat andetsteds.)

11. og 12. september havde skolen besøg af håndgerningsinspektør, frk. Gudrun Hansen, København.

20. september afholdt Grenaa Østre skole idrætsdag for eleverne i skolens ældste klasser (fra 4. klasserne og opefter). Meget vellykket! (Referat andetsteds.)

25. september havde børnene fri fra kl. 12 i anledning af, at byhistorikeren, flhv. viceskoleinspektør Carl Svenstrup, fik overrakt æresborgerbrevet ved en højtidelighed på det ny rådhus. Skolens ældste elever overværede ankomsten og modtagelsen på rådhuset.

26. september afholdtes det årlige skolemøde på »Missionshotellet« med følgende talere: Højskolelærer Juul Andersen, Åskov, og »Folkeskolens« nye redaktør, overlærer A. Johansen, Aarhus.

29. oktober. Besøg af erhvervsvejleder Brøndum-Jacobsen, Randers. Erhvervsvejlederen var på skolen hele dagen og vejledede de store klasser angående valg af erhverv.

2. og 3. november (natten mellem søndag og mandag) var der indbrud på skolen. Udbyttet var ringe, men ødelæggelserne store!

11.—12. november. Forældredage på Østre skole.

13. november. Indskrivning af nye elever.

22. november fik en del elever på Grenaa Østre skole overrakt skoleidrætsmærket, som de havde gjort sig færtjent til ved de prøver, de i dette skoleår har aflagt.

25. november afholdtes et forældremøde i skolens gymnastiksal. Til stede var forældre til eleverne i skolens 5. klasser, skolens lærerkræfter og skolekommissionen for at blive orienteret om bestemmelserne i den nye skolelov.

3. december. Erhvervsvejledning ved fagfolk afholdt på »Missionshotellet«.

4. december afholdtes den årlige skolefest. Om eftermiddagen for 1., 2. og 3. klasser, hvor 4. klasserne opførte: »Doktoren og skrædderen« og »Fyrtojet«. Derefter sang-



Himmelhjergturen.

lege og dans. Om aftenen var det de ældste klassers fest. Nogle af eleverne opførte: »Sammenhold« og »Lille Nitouche«. Derefter var der dans. Til trods for, at det var en fredag, var der stort forældrebesøg.

5. december var der skolefest for 4. og 5. klasserne, hvor 4. klasserne opførte: »Doktoren og skrædderen«, »Fyrtojet« samt »9009«. Efter forestillingen var der dans. Mange forældre glædede os med deres nærværelse.

22. december. Juleafslutning i kirken, først for de små klasser til og med 5. klasser og derefter for de store.

JULEFERIE!

19. januar 1959 havde skolen besøg af en svensk rejseselektor, fil. cand, fru Irene Wallerius Linton, København. Rejseselektoren havde en time med IV c. m. fra kl. 8—9 og med III c. m. a + b fra 9—10. Eleverne så desuden den smukke Linnéfilm.

22. januar afholdtes skolemodenhedsprøver på Østre skole under ledelse af skoleinspektør M. Vester og særkonsulent Marinus Sørensen. A-n.

* * *

SKOLENS IDRÆT

Svømmeundervisningen er blevet ledet af fru Juul og adjunkt Christensen, Vejle.

Der er på Østre skole taget følgende prøver:

Svømmeprøve.....	55 dr.	85 pi.
Frisvømmerprøve.....	3 dr.	12 pi.
Livredderprøven.....	3 dr.	10 pi.

Der er i årets løb taget følgende idrætsmærker:

Bronze.....	28 dr.	51 pi.
Sølv.....	13 dr.	29 pi.
Guld.....	10 dr.	12 pi.
Sølv m. emalje.....	4 dr.	5 pi.
Guld m. emalje.....	3 dr.	3 pi.

* * *

Den største begivenhed på idrættens område var som sædvanlig idrætsdagen, der i år fandt sted den 20. september. Der afholdtes klassেমesterskaber fra 4. klassetrin og opefter i flg. discipliner: 60 m løb, længde- og højdespring, og der kæmpedes bravt om de udsatte pokaler. Der var stor jævnbyrdighed for mange klassers vedkommende, og resultaterne blev:

4. klassetrin	5. klassetrin	6. klassetrin	7. klassetrin	8. klassetrin
1. 4 c 3304 p	1. 5 b 3537 p	1. I c 4122 p	1. II a 4706 p	1. III a 5621 p
2. 4 b 2703 p	2. 5 d 3279 p	2. Ib 3954 p	2. II b 4520 p	2. III b 4082 p
3. 4 a 2655 p	3. 5 c 3202 p	3. Ia 3853 p	3. 7 b 3595 p	3. 8. 4865 p
	4. 5 a 3043 p	4. 6a 3756 p	4. 7 a 3573 p	
		5. 6b 3359 p		

IV m var eneste deltager på 9. klassetrin og opnåede 5304 p.

Som noget nyt afholdtes i år femkamp og skolemesterskaber, hvor der kæmpedes i flg. discipliner: 80 m løb, kuglestød, slyngboldkast, længdespring og højdespring samt i en femkamp bestående af disse øvelser. Leif fra IV mellem forte allerede efter første øvelse og blev klar vinder af konkurrencen.

Iøvrigt blev resultaterne:

1. Leif Jensen IV m.....	3933 p
2. Jørn Christensen III a.....	3700 p
3. Bjarne Nielsen IV m.....	3686 p
4. Flemming Rasmussen IV m....	3370 p
5. Ole Miller III b.....	2660 p

Vinderne af de enkelte discipliner blev:

80 løb: Bjarne Nielsen.....	10,00 sek.
Kugle: Jørn Christensen.....	11,80 m
Slyngbold: Leif Jensen.....	38,92 m
Længdespring: Leif Jensen....	5,01 m
Højdespring: Jørn Christensen	1,55 m

Slyngboldkast skuffede lidt, da flere af drengene tidligere har været over 50 m, men en kraftig modvind var årsag til det halvdårlige resultat. Ellers var der flere gode præstationer således Jørns 1,55 m i højde og Leifs længdespring på over 5 meter (prov at måle det op på stuegulvet derhjemme.)

Diciplinvinderne fik overrakt diplom og Leif desuden den udsatte pokal.

Idrætsdagen sluttede med den traditionelle fodboldkamp mellem lærere og elever. Eleverne vandt dysten med 4—2 og fik således revanche for nederlaget det foregående år.



Repræsentanter for de sejrende klasser ses her med pokalerne — sammen med skolemestrene.

Henning Sørensen II a — Lis Laursen III a — Inge Jensen IV m — Anita Jensen 4 c
Henning Rehnberg 5 b — Ole Christiansen I c — Bjarne Nielsen IV m — Leif Jensen
IV m — Jørn Christensen III a.

Gaver, som skolen har modtaget i årets løb: Et desmerdyr omslynget af en brilleslange skænket af hr. hovmester F. Bisbjerg, Åvangen 14, samt en ilder skænket af Hanne Bachmann, Imc, Preben Jensen, 8. kl. har skænket en kvækerfinke.

EKSAMENSSKEMA 1959

Mellemskoleeksamen.

Skriftlig eksamen 16., 17., 18. og 19. febr.

Mundtlig eksamen:

		tid	fag	eksaminator	lok.
Tirsdag d. 3. marts	kl. 8		Historie	Hr. M. Vester	25
				Censor: Overlærer Johs. Bisgaard, Trustrup.	
Torsdag d. 5. marts	kl. 9		Dansk	Fru M. Kyndal	25
				Censor: Inspektør Nik. Nielsen, Aalborg (b).	
Tirsdag d. 10. marts	kl. 9,30		Geografi	Hr. Boelsmand Hansen	25
				Censor: Lærer Hilmer Nielsen, Risskov.	
Fredag d. 13. marts	kl. 9,30		Tysk	Hr. K. Christophersen	25
				Censor: Overlærer frk. E. Ovesen, Viby.	
Onsdag d. 18. marts	kl. 8		Regn. og matematik	Hr. E. Hansen	25
				Censor: Stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen, Skagen (b).	
Fredag d. 20. marts	kl. 9		Naturhistorie	Hr. O. Lind	21
				Censor: Lærer Ivar Pedersen, Ebeltoft.	

Der eksamineres ikke i engelsk og fysik.

SKR. DANSK censureres af inspektør Nik. Nielsen, Aalborg.

SKR. REGN. & MATEMATIK af inspektør S. A. Bo, Århus.

SKRIVNING: Flv. viceskoleinspektør A. C. Gamdrup, Veggerslev.

TEGNING: Kommunelærer R. Sneum, København (b).

HÅNDARBEJDE: Overlærer frk. D. Gimmerup, Grenaa.

SLOJD: Lærer Ib Wachter, Viby.

Årsprøven i mellemskolen ved Østre skole.

Onsdag den 18. marts.

tid	klasse	fag	lærer	censor	lokale
kl. 8	III a	engelsk	hr. Lind	hr. Bo Laursen, V.	19
	III b	tysk	- Christophersen	fru Eldrup, V.	20
	II a	naturhist.	- Hare Hansen	hr. Rønneest	21
	I a	geografi	- Frandsen	fru Kristensen, V.	15
	I b	historie	- Vester	hr. Bervig	16
kl. 13	III a	geografi	hr. Boelsmand	hr. Frandsen	19
	II b	dansk	frk. G. Andersen	- Nyborg	20
	I c	regning	hr. Madsen	- Aagaard, V.	16

Torsdag den 19. marts.

kl. 8	III a	fysik	hr. Madsen	hr. Hansen	23
	III b	naturhist.	- Lind	- Hare Hansen	21
	II a	tysk	- Christophersen	- Dæhnert, V.	20
	I c	geografi	- Boelsmand	- Nielsen	16
kl. 13	III b	engelsk	hr. Christophersen	frk. E. Sørensen, V.	20
	II b	engelsk	frk. G. Andersen	- Jørgensen	19
	I a	naturhist.	hr. Rønneest	hr. Møller	21
	I b	regning	- Hansen	- Madsen	16

Fredag den 20. marts.

kl. 8	III a	dansk	hr. Hansen	hr. Hare Hansen	19
	II a	historie	hr. Boelsmand	hr. Vester	20
	I c	engelsk	frk. G. Andersen	fru Nyborg	16
kl. 13	III b	regn. & mat.	hr. Madsen	hr. Hansen	20
	II b	geografi	- Frandsen	- Mols	19
	I a	regning	- Bervig	- Møller	15
	I b	geografi	- Nielsen	- Kyndal	16

Lørdag den 21. marts.

kl. 8	III a	historie	hr. Vester	hr. Mar. Sørensen, V.	19
	III b	geografi	- Boelsmand	- Frandsen	20
	II a	regn. & mat.	- Hansen	- Kyndal	24
	II b	fysik	- Madsen	- Mols	23
	I a	engelsk	- Christophersen	frk. Buus Jensen, V.	25
	I c	dansk	frk. Rasmussen	fru Kyndal	16
kl. 9	I b	naturhist.	hr. Rønneest	hr. Nyborg	21

Forældredage ved Østre skole.

Fredag den 20. marts.

tid	kl.	fag	lærer	lokale
kl. 8— 9:	IV f. m.	dansk	hr. Nyborg	15
	III f. m. a	regning	- Kyndal	14
	III f. m. b	engelsk	fru Nyborg	8
	II f. m. b	religion	- Mols	30
	I f. m. a	dansk	fru Andersen	11
	I f. m. c	dansk	hr. Frandsen	12
kl. 9—10:	IV f. m.	historie	hr. Nielsen	15
	III f. m. a	dansk	- Nyborg	14
	III f. m. b	dansk	- Christophersen	8
	II f. m. a	dansk	- Madsen	29
	II f. m. b	dansk	- Bervig	30
	I f. m. a	regning	- Andersen	11
	I f. m. c	regning	- Frandsen	12
	I f. m. d	dansk	- Kyndal	13
	hjælpekl.	dansk	fru Hare Hansen	18
kl. 10—11:	II f. m. a	regning	hr. Nyborg	29
	I f. m. d	regning	- Kyndal	13
	hjælpekl.	regning	- Frandsen	18
kl. 13—14:	4. a	dansk	hr. Andersen	6
	4. b	regning	- Boelsmand	7
	4. c	dansk	frk. Rasmussen	8
	3. a	regning	fru Kyndal	4
	3. c	dansk	- Andersen	5
	3. d	dansk	frk. Vestergaard	12
kl. 14—15:	4. a	regning	hr. Andersen	6
	4. b	dansk	- Boelsmand	7
	4. c	regning	frk. Rasmussen	8
	3. a	dansk	fru Kyndal	4
	3. c	regning	- Bervig	5
	3. d	regning	frk. G. Andersen	12

Lørdag den 21. marts.

kl. 8— 9:	I f. m. b	dansk	hr. Lind	8
	3. b	regning	- Andersen	7
	2. a	dansk	fru Andersen	4
	2. b	regning	frk. G. Andersen	5
	2. c	regning	- Møller	6
	1. a	regning	hr. Rønne	1

tid	kl.	fag	lærer	lokale
kl. 9—10:	I f. m. b	regning	hr. Lind	8
	3. b	dansk	fru Børvig	7
	2. a	regning	frk. Vestergaard	4
	2. b	dansk	- Møller	5
	2. c	dansk	fru Hare Hansen	6
	1. a	dansk	hr. Nielsen	1
	1. b	dansk	fru Nyborg	2
	1. c	dansk	hr. Møller	3
kl. 10—11:	1. b	regning	frk. Møller	2
	1. c	regning	fru Hare Hansen	3

Årsarbejder i tegning, sløjd og håndgerning er fremlagt i gymnastiksal I og sløjdlokalet torsdag den 19. marts kl. 19—21 og fredag den 20. marts kl. 10—11.

Omflytning: Eleverne fra samtlige klasser møder til omflytning tirsdag den 24. marts kl. 9.

Afslutning på Østre skole finder sted tirsdag den 24. marts kl. 20 for IV e. m. og de elever, der udskrives af skolen i foråret 1959, samt deres forældre.

Det nye skoleår begynder onsdag den 1. april kl. 8. De nyindmeldte elever til 1. klasserne møder kl. 9 til fordeling i klasserne.

Grenaa Østre skole, februar 1959.

Martin Vester.

Praktiske oplysninger.

Skolens kontor: Skoleinspektøren træffes hver dag kl. 11—12.
Tlf. 893 (privat 257).

Sygdom: Holdes et barn hjemme på grund af sygdom, må dette meddeles skolen skriftligt eller personligt.

Andre forsømmelser må kun finde sted når skolens tilladelse i forvejen er indhentet. Sådanne tilladelser gives i særlige tilfælde, men anmodninger herom bedes indskrænket til det mindst mulige.

Glemte sager: Trods mange påmindelser glemmer børnene meget tøj på skolen. Vi beder deres forældre om at forsyne børnenes tøj med tydeligt navn.

På forældredagene, den 20. og 21. marts, vil de glemte sager være fremlagt i et af skolens lokaler. Ikke afhentede ting vil derefter blive skænket til en velgørende institution.

Værdigenstande bør ikke medbringes. Skolen kan ikke erstatte bortkomne eller glemte ting.

Cykling: Overhold grænsen, mod vest Kølvej, mod øst: Havnevej nr. 195.