



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



WEDIN'S KURSUS



AARSBERETNING 1942-1943

med Oversigt over de forløbne 25 Aar



- i 25 Aar

En Septemberdag med høj blaa Himmel for 25 Aar siden — i 1918 — lagdes Grunden til Wedins Kursus af Kursus nuværende Leder og Indehaver, som saaledes sammen med Kursus kan fejre 25 Aars Jubilæum til Efteraaret.

Da Kursus til at begynde med kun forberedte til Til-lægseksamener og ellers udelukkende underviste i Sprog, hed Kursus oprindelig »Wedins Eksamens- og Sprogkursus«, et Navn, det beholdt lige indtil 1936, hvor det forenkledes til »Wedins Kursus«.

I en Periode fra 1919 var Wedins Kursus det eneste Kursus, som forberedte Telegrafelever i de tre fremmede

Sprog Engelsk, Tysk og Fransk, og ca. 80 % af samtlige Telegrafelever fra Statens Telegrafskole fik paa Wedins Kursus den fornødne Ekstraundervisning i de tre fremmede Sprog, og saaledes vedblev det at være, indtil den berømte Sparekom-



Forstander Wedin

mission, som Staten nedsatte efter forrige Verdenskrig, ogsaa greb ind paa dette Omraade og lukkede for yderligere Tilgang — og iøvrigt flyttede Telegrafskolen til Fredericia.

Men i Mellemtiden var der dukket nye Opgaver op. Ifølge en ny Bestemmelse skulde enhver juridisk Student af den matematisk-naturvidenskabelige Linie aflægge Prøve i Latin, som i Omfang svarede til nysproglig Artiums Krav i Latin. Som den første gik Wedins Kursus i Gang med Forberedelsen til denne Tillægsprøve og kunde glæde sig over en stadig stigende Tilgang, der kulminerede i Efteraaret 1930 — for at faa en brat Ende, idet de indtegnede Hold efter kun en Maanedes Forløb maatte afbryde Undervisningen, da man allerede paa det Tidspunkt var klar over, at den i 1919 indførte Latinprøve for Jurister vilde blive ophævet, saaledes som den ogsaa blev ved Kgl. Kundgørelse af Februar 1931.

Allerede i 1921 var imidlertid et nyt Omraade blevet optaget paa Kursus Undervisningsplan: Adgangseksamen til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Dengang var Kravene meget beskedne til denne Eksamen, som kunde bestaaes med 4,00, hvilket dengang var nok til at blive optaget paa. De første Aar var Tilgangen dog yderst ringe, da denne Eksamen kun var nødvendig for Rea-

lister, idet Præliminarister kunde optages, naar blot de havde bestaaet deres Eksamen med 75 Points = G. Men som Tiden gik, ændredes ogsaa disse Forhold: Bestaaelseskvotienten blev sat op til 5,00, Pensummet blev større, Eksamenskravene skærpedes, og man indførte Begrænsning i Tilgangen



til Studiet, og allerede 1928 var der en mærkbar Fremgang i Elevantallet til denne Eksamen, en Fremgang, som stadig øgedes Aarene igennem — og i en lang Aarrække var Wedins Kursus ene om at forberede Elever til denne Eksamen, som helt ændrede Karakter i 1940.



Den første Fugl i Samlingen

I 1921 blev i Virkeligheden ogsaa lagt den første spæde Spire til Kursus Undervisning til de almindelige Skoleeksamener, da Kursus paa Opfordring underviste en enkelt Elev til Præliminærekksamen, som han bestod i Sommeren 1922 med en smuk Førstekarakter, og

allerede Aaret efter dimitteredes een Elev til Præliminærekksamen og to til Realeksamen. Det var dengang noget ganske ukendt, at man kunde tage Realeksamen fra Kursus, og i de følgende Aar dimitteredes hvert Aar et Par til Realeksamen, skønt denne Eksamen endnu ikke var opført paa Kursus Undervisningsplan og først blev det i 1931, da Undervisningen i Latin for Jurister, som ovenfor omtalt, ophørte. Fra da af øgedes Tilgangen til disse Eksamener mærkbart og tog yderligere til, da Wedins Kursus i 1933 blev statsunderstøttet. Nu er Kursus som bekendt ikke blot statsunderstøttet, men har siden 1938 ogsaa haft Eksaminationsret ved de almindelige Skoleeksamener.

Den stadig stigende Tilgang af Elever ligesom Udvidelsen af Kursus Undervisningsplan, der fra 1935 ikke blot omfatter de forskellige Tillægseksamener og de almindelige Skoleeksamener: Præliminær-, Real- og Mellemkoleeksamen, men ogsaa foruden Adgangseksamen til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Adgangsek-

samen til Danmarks Tekniske Højskole (Polyteknisk Læ-
reanstalt), nødvendiggjorde en Udvidelse af Kursus, som
i Foraaret 1936 flyttede til Kursus nuværende Lokaler i
Gothersgade 131, hvor yderligere Udvidelse snart viste
sig paakrævet.



I Höganäs Kulgrube

I Sommeren 1931 udsendte
Wedins Kursus sin første Aars-
beretning — et lille blaat otte-
sided Hefte, som allerede Aaret
efter var vokset betydeligt i
Omfang. Ved Gennemgang af
den lange Række af Aarsberet-
ninger faar man et udmærket
Billede af Kursus daglige Liv
ned gennem Aarene. Man vil

saaledes kunne se, at Kursus lige siden 1933 har ladet
afholde Ekskursioner med Besøg paa forskellige indu-
strielle Virksomheder, højere Lærestalter, Musæer, Kir-
ker o.s.v. Som en aarlig tilbagevendende Begivenhed stod
Heldagsturen i Maj Maaned, umiddelbart før Eksamen
begyndte. Disse Heldagsture, som foretoges i store Tu-
ristbiler, prægedes af de interessante og belærende Besøg,
som i Dagens Løb blev aflagt, og det fornøjelige og kam-
meratlige Samvær. Snart gik Turen til Sydsjælland, snart
den modsatte Vej — ja en enkelt Gang endog til Sve-
rige med Besøg i Kulgruberne i Höganäs.

Men ogsaa paa anden Maade blev det gode Kamme-
ratskab befordret. Lige siden 1937 er der hvert Aar i
November — det burde være 1. September, Kursus Stif-
telsesdag — blevet afholdt en smuk Aarsfest, ved hvil-
ken Aarets Flidspræmier og Æresdiplom bliver uddelt,
hvorefter Aftenen gaar fornøjeligt med Dans og Under-
holdning af forskellig Art.

Foruden sit 25 Aars Jubilæum kan Kursus fejre et lille

10-Aars Jubilæum, idet det netop i Aar er 10 Aar siden, Kursus blev statsunderstøttet. Allerede før den Tid havde Kursus i en Aarrække af egne private Midler ydet Støtte til flittige Elever, hvis økonomiske Forhold vanskeligt tillod dem at gennemføre deres Læsning. Denne Hjælp blev nu stærkt udvidet, og faa Aar senere blev der nedsat en Legatbestyrelse til Behandling af det stigende Antal Ansøgninger om Legater, et Hverv, som Legatbestyrelsen har røgtet med stor Samvittighedsfuldhed og til Gavn for alle Parter.

Mange Aar varede det ikke, før Kursus søgte og fik Eksaminationsret ved Præliminær-, Real- og Mellemskoleeksamen, saa at Kursus i en længere Aarrække har været udstyret med alle de Rettigheder, som Præliminærkursus kan opnaa.

I mange Aar har Wedins Kursus haft sit landskendte Bømærke: Uglen — Vidsommens Fugl — paa en frugt bærende Laurbærgren, og saa længe Wedins Kursus be-
staar, skal Uglenaarvaagent følge Kursus Arbejde og opildne baade Lærere og Elever til et maalbevidst og frugtbringende Arbejde under Kursus Motto: Non scolae, sed vitae.

— d.



Beretning

for Sæsonen August 1942 — Juli 1943

WEDINS KURSUS, som etableredes 1. September 1918, har i de forløbne 25 Aar været besøgt af godt 4000 Elever, af hvilke langt de fleste er blevet forberedt til en af de mange Eksaminer, som Kursus igennem Aarene har forberedt til.

Ved Afslutningen af det forløbne Kursusaar er WEDINS KURSUS naaet den for et privat Kursus anselige Alder af 25 Aar og har saaledes for længst overstaaet sine »Barne- og Lømmelaar« og staar nu i sin fulde Kraft. De mange Aars Erfaring har da ogsaa i Aar præget Kursus Arbejde, som er blevet udført med stor Energi og Lyst af saavel Elever som af Lærere, saa at der er opnaaet mange smukke Eksamensresultater, skønt Undervisningen for adskilliges Vedkommende paa mange Maader har mindet om et Forhindringsløb. Saaledes har ikke



„Forhindringsløb“

faa Elever faaet deres Arbejdsro forstyrret af de mange Pligter, som den haarde og ubarmhertige Nutid paalægger dem i Form af CB-Tjeneste eller anden Vagtjeneste. Særlig vanskeligt har det været for Aftenholdene, som alt for ofte fik Undervisningen afbrudt af Luftalarmer, under hvilke ad-

skillige maatte stille til Vagt-tjeneste, medens de, der blev tilbage paa Kursus, enten fik Undervisningen afbrudt eller — hvad der var lige saa skæbnesvangert — fik deres sparsomme Læsetid om Aftenen og Natten afkortet med én à to Timer, fordi Luftalarmen kom, inden de var naaet hjem efter Kursustiden.



Museumsbesøg

For i nogen Grad at bøde paa Tabet af Undervisningstimerne om Aftenen lykkedes det imidlertid for Kursus at faa en saadan Ordning, at Undervisningen kunde fortsættes under betryggende Forhold under Luftalarmerne. Men da det var umuligt at erstatte de mange Timer, som paa forskellig Maade blev stjaalet af Læsetiden, indsendte Kursus et Andragende til Undervisningsministeriet for at opnaa Lempelser — i hvert Fald for Aftenkursister — i



En Sprogtime paa Adgangsholdet i 1936



Næsehornsfulgen

deres Pensa til Adgangseksamen til Danmarks Tekniske Højskole, Tandlægehøjskolen m. fl. Skønt Undervisningsminister Højberg Christensen stillede sig forstaaende og imødekommende over for Andragendet, lykkedes det dog ikke at opnaa nogen Lempelser i Lighed med dem, der dog gives ved Studentereksamen, skønt den skolesøgende Ungdom ingen Ekstra-Forpligtelser har, men endog har begrænset Pensum. Enhver, der ved, at saa at sige alle, som søger Aftenkursus, maa have Arbejde om Dagen for at opretholde Livet, saa han kun har Aftenen og Natten til Studier, staar ganske uforstaaende over for Ministeriets Vægning — navnlig naar man tager i Betragtning, at mange af de unge Mennesker for at tjene Samfundet



En Sprogtime paa Adgangsholdet i 1943

er nødt til at paatage sig forskellig Vagttjeneste, hvorved deres sparsomme Læsetid yderligere indskrænkes. Det tjener imidlertid denne Ungdom til Ros, at den trods alt har bevaret Humøret og ikke givet op.

Bortset fra de her omtalte unormale Forhold er Kursusaaret forløbet paa normal Maa-de. I September fandt Kursus traditionelle Heldagstur Sted, og selv om den bogstavelig talt druknede i Regn, var navnlig Aftenen særdeles vellykket. Den anden Lørdag i November holdtes som sædvanlig Kursus Aarsfest, der fik et straalende Forløb med munter Optræden af Studenterscenens udmærkede Kunstnere og Dans. Ved Aarsfesten uddelte Forstanderen Kursus Æresdiplom med Flidspræmie til Sv. E. Larsen, der bestod Tillægs-eksamen for Landinspektørstuderende med 7,67, C. O. Jelsøe, der bestod Adgangseksamen for Polyteknikere med 7,41, og Kai Drenck, der bestod Realeksamen med 7,59, og til Poul Pedersen, som bestod Mellem-skoleeksamen med Udmærkelse, en Bog som Flidspræmie.

Den sidste Undervisningsdag i det gamle Aar var Eleverne som sædvanlig samlet til Juletræ paa Kursus. Efter en Juletale af Forstanderen blev der læst et Par Julehistorier, hvorefter man samledes om en lille Forfriskning.

Grundet paa de vanskelige Tider har Aarets Ekskursioner indskrænket sig til Musæumsbesøg. Dog bør det bemærkes,



Heldagstur i Regnvej



at Veterinæradgangsholdene ved venlig Imødekommenhed fra Kinopalæets Direktør fik Adgang til Emil Jannings-Filmen »Den store Læge« til nedsat Pris.

Endelig bør den glædelige Meddelelse fra Undervisningsministeriet nævnes, hvorefter Eksamensgebyrerne til Præliminær-, Real- og Mellem-skoleeksamen blev nedsat med Kr. 25.—.



Film

Alt i alt maa man sige, at den 25. Sæson har været Kur-sus en stor Glæde ikke mindst, naar man tænker paa de mange smukke Eksamensresultater, som blev opnaaet.

Af de mange, som har bestaaet deres Eksamen, har følgende opnaaet Udmærkelse: Mellemskoleeksamen blev bestaaet af Kirsten Fafner med 14,64 — ug÷, Realeksa-



Fra Afslutningsfesten i Skodsborg 1943

men af Poul Pedersen med 14,69 — ug÷, Fællesadgangs-eksamen af Ester Larsen med 14,52; desuden bestod Frk. Larsen samtidig den specielle Adgangseksamen til Tandlægehøjskolen med 14,58 ug÷. Endelig opnaaede to Eksaminander Udmærkelse ved Tillægseksamen for Landinspektører og Skovbrugere ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Mogens Larsen med 7,50 — ug÷ og Jørgen H. Pedersen, som endog opnaaede den sjældne Karakter 8,00 rent ug.

Efter endt Eksamen fejredes en hyggelig og fornøjelig Afslutningsfest paa Udsigten i Skodsborg.

I den forløbne Sæson har ialt 126 bestaaet deres Eksamen, idet 31 har bestaaet Tillægseksamen til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 10 Fællesadgangs-eksamen, 4 den særlige Adgangseksamen til Tandlægehøjskolen, 11 Præliminæreksamen, 16 Realeksamen, 15 Mellemskoleeksamen og 39 Tillægseksamen i Fransk eller Latin.

Angaaende de opnaaede Eksamensresultater henvises til omstaaende Oversigt.

Legater

WEDIN's KURSUS har i forløbne Aar haft den Fornøjelse gennem Kursus Legatbestyrelse til trængende og flittige Elever at uddele et samlet Beløb paa Kr. 2330,—, der fordeler sig paa følgende Portioner: 2 hele, 1 totrediedels, 1 halv og 9 trediedels Fripladser samt følgende Legatportioner paa Kr. 150,—, Kr. 80,—, Kr. 130,—, Kr. 100,—, Kr. 30,—, Kr. 50,—, Kr. 125,— og Kr. 90,—.

Undervisningen

er i det forløbne Aar tildelt Eleverne af:

Cand. mag. A. P. From, cand. mag. L. Høyer-Svendsen, cand. mag. B. Kaae, cand. mag. Børge Nielsen, cand. mag. Frank Peder-

sen, cand. mag. Roe-Poulsen, Kommuelærer Gorm Rasmussen og Forstander R. Wedin.

Som Censor eller Eksaminator ved Kursus Indstillingsprøve har desuden følgende fremmede Lærerkrafter medvirket: Lektor, mag. art. Th. Brask, Adjunkt, cand. mag. G. Brems, Adjunkt, cand. mag. O. Brünnich-Nielsen, Inspektør ved Tøjhuset, cand. mag. E. Eriksen, Lektor, cand. mag. E. Giødesen, Adjunkt, cand. mag. J. Olesen, Lektor, kgl. edsv. Translatør J. J. Siegler og Adjunkt, cand. mag. P. Winding, som Kursus herigennem bringer sin bedste Tak.



Hvilken Eksamen skal jeg tage – og hvorfor?

Til Vejledning for de mange, der efter at have bestaaet en af de gængse Skoleeksaminer: Mellemskoleeksamen, Real-, Præliminær- eller Studentereksamen, staar raadvilde over for det Spørgsmaal, hvordan de billigst og hurtigst skal naa det Maal, de har sat sig, skal jeg — inspireret af de mange Forespørgsler, jeg i Aarets Løb er blevet stillet over for — i det følgende give Dem en kort orienterende Vejledning, som jeg haaber vil kunne være Dem en Hjælp.

Lad det da straks være sagt: De bør i Deres egen Interesse ikke standse ved Mellemskoleeksamen. Erfaringen viser, at langt de fleste før eller senere fortryder, at de ikke tog Realeksamen, medens de endnu var i Gang med Læsningen. Mellemskoleeksamen er jo ikke en afsluttende Eksamen, snarere kun en Eksamen, der giver Adgang til den 3-aarige Gymnasieundervisning, som afsluttes med Studentereksamen, eller til Realklassen. Det bør dog i den Forbindelse pointeres, at selv om en Mellemskoleeksamen er en absolut Betingelse for at kunne blive optaget i Gymnasiet eller Realklassen, er Skolerne ingenlunde *forpligtet* til at optage en Elev, blot fordi denne har bestaaet Mellemskoleeksamen. Skolen har her Ret til at skønne over Elevens Evner eller til selv at sætte en

Minimumsgrænse for Optagelseskvotienten og at optage Eleverne paa Grundlag heraf.

Kan De trods bestaaet Mellemskoleeksamen ikke blive optaget i Skolens højere Klasser, og ønsker De alligevel at prøve paa at tage en af de højere Skoleeksaminer, maa De søge ind paa et Kursus, som forbereder til Real- eller Studentereksamen. Men — tag mod en fornuftig og velment Advarsel: Søg aldrig Optagelse paa et 2-aarigt Studenterkursus i Haab om at klare Eksamen paa to Aar; det vil som oftest kun resultere i Skuffelser, da De — efter alt at dømme — mangler enhver Forudsætning for at kunne følge med, og da De til og med ikke kan opnaa begrænset Pensum eller nogle af de andre Fordele, som den nyder, der følger Gymnasiets Undervisning eller følger et 2-aarigt Kursus paa et statsanerkendt Kursus — *efter* bestaaet Real- eller Præliminæreksamen.

Har De derimod bestaaet en af de afsluttende Skoleeksaminer: Real-, Præliminær- eller Studentereksamen, er der mange Muligheder. Af disse tre er Studentereksamen eller Artium, som den ogsaa kaldes, den eneste af dem, som giver Adgang til Universitetsstudier. Med bestaaet Artium kan De lade Dem immatrikulere paa et af vore Universiteter og løse akademisk Borgerbrev, og De kan da frit indtegne Dem til Forelæsningerne og Øvelserne under det Fakultet, som De ønsker, alt efter som De vil uddanne Dem til Theolog, Læge, Jurist o. s. v., og det er her ligegyldigt, om De er sproglig eller matematisk-naturvidenskabelig Student, da alle tre Retninger giver Adgang.

Imidlertid har den store og stadig voksende Tilstromning af Studerende foranlediget vore andre højere Læreanstalter til at foretage en temmelig stærk Begrænsning af Tilgangen. Saaledes har Danmarks tekniske Højskole, Tandlægehøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole allerede i en længere Aarrække begrænset Adgangen ret stærkt, og efter den kgl. Anordning af Juni 1940 og efter Landbohøjskolens nye Undervisnings- og Eksamensplan af 1939 kan kun Studenter af den mat.-nat. Linie søge Optagelse paa Danmarks tekniske Højskole, Tandlægehøjskolen, Apoteket og paa Landbohøjskolen som Skovbrugs- el. Landinspektørstuderende, medens sproglige Studenter lige- som Realister og Præliminarister maa tage en Adgangseksamen eller Tillægseksamen, som den kaldes paa Landbohøjskolen. Ved denne Eksamen svarer Kravene i det væsentlige til Kravene i Matematik, Fysik, Kemi, Fysiologi og Biologi ved mat.-nat. Studentereksamen

med ikke begrænset Pensum; dog kræves der ved Tillægseksamen til Landbohøjskolen *ikke* Kemi og i Stedet for Fysiologi og Biologi kun Geologi.

Ogsaa Tilgangen til Veterinærstudiet — altsaa Studiet for vorde Dyr læger — har Landbohøjskolen i mange Aar begrænset; men her kan ogsaa sproglige Studenter søge Optagelse, idet de konkurrerer paa lige Fod med mat.-nat. Studenter og Ansøgere med bestaaet Tillægseksamen, hvor Kravene i det store og hele svarer til de gængse Krav ved det sproglige Gymnasiums Oprykningsprøve fra 2. til 3. Gymnasieklasse i de moderne Sprog og til godt og vel 1. Gymnasieklases Pensum i Matematik paa det mat.-nat. Gymnasium, hvortil kommer Dansk Referatstil.

For at kunne indstilles til en af de nævnte Adgangseksamener kræves, at man forud har bestaaet Real-, Præliminær- eller Studentereksamen — i alle Tilfælde med tre fremmede Sprog eller med Tillægsprøve i det 3. fremmede Sprog.

Naar undtages Danmarks tekniske Højskole, som har sit eget Adgangskursus, hvor Undervisningen tildeles i Forelæsningsform og i Eksaminatorier, og som derfor forudsætter en vis Modenhed og navnlig Evne til selvstændigt Studium, kan Forberedelse til disse Adgangseksamener kun faas paa et Kursus, der har optaget denne Undervisning paa sin Undervisningsplan.

Man bør imidlertid være opmærksom paa, at det ikke er nok at bestaa Adgangseksamen, som bestaas med 5,00 (Skovbrugere og Landinspektører dog med 4,00); kun hvis De søger ind som Discipel paa et Apotek, har De Chancer selv med en lille Adgangseksamen. I alle andre Tilfælde maa De til den paagældende Lærestalt indsende Ansøgning om Optagelse; og her vil i hvert enkelt Tilfælde den ved Eksamen opnaede Kvotient blive lagt til Grund for Optagelsen, idet man inden for hver Gruppe Ansøgere — der er jo Ansøgere med Studentereksamen og Ansøgere med Adgangseksamen — almindeligvis tager procentvis lige mange af det samlede Antal med højeste Kvotient. Der kan derfor ikke fastsættes en bestemt Optagelseskvotient, som gælder fra Aar til Aar. Men nogen Orientering kan dog gives paa dette Omraade ved at nævne Optagelseskvotienterne fra 1940 — altsaa fra det Aar, hvor Nyordningen traadte i Kraft. Se omstaaende Oversigt!

Som før nævnt er Studentereksamen den eneste af de tre Skoleeksaminer, der giver Adgang til Studier paa Universiteterne, men — som det fremgaar af ovenfor anførte — maa en sproglig

Studentereksamen ofte suppleres med en Adgangseksamen eller Tillægseksamen for at kunne give Adgang til de andre højere Læreanstalter. Ofte melder da det Spørgsmaal sig: »Skal jeg, der nu har taget min Real- eller Præliminæreksamen, tage Studentereksamen eller Adgangseksamen?« Dette Spørgsmaal vilde jeg gerne besvare ud fra et rent praktisk og økonomisk Synspunkt saaledes: Er det Deres Agt at søge ind paa en af de Læreanstalter, der kræver mat.-nat. Studentereksamen *eller* Adgangseksamen, vilde det absolut være at anbefale, at De forbereder Dem til den paagældende Adgangseksamen, som De ved Flid og regelmæssigt Arbejde vil kunne klare paa eet Aar, saafremt De har gode og solide Kundskaber i de Fag, som kræves til Adgangseksamen, i modsat Fald maa De bruge to Aar; men selv i dette Tilfælde vilde det være at foretrække fremfor en Studentereksamen, hvor De foruden de til Adgangseksamen krævede Fag skal opgive alle de øvrige Fag: Sprog, Historie og Oldtidskundskab, hvilket forringer Deres Chancer for at bestaa Eksamen med tilstrækkelig høj Kvotient, og De maa da ofre eet Aar til paa en Adgangseksamen — altsaa forlænge Forberedelsestiden med et Aar. Omvendt vilde Tiden ikke være spildt, hvis De begynder med Adgangseksamen og efter at have bestaaet denne alligevel ikke kan blive optaget paa Læreanstalten eller ikke ønsker Optagelse, fordi De i Mellemtiden har ændret Livsplan og ønsker at gaa i Lag med Universitetsstudium. I Løbet af et Aar vil De da kunne bestaa en Tillægseksamen i de manglende Fag: Sprog, Historie og Oldtidskundskab og dermed erhverve Dem den akademiske Borgerret.

Lad mig til Slut gøre opmærksom paa, at i det praktiske Liv er de tre Skoleeksaminer nogenlunde jævnbyrdige i Konkurrencen. De fleste større Kontorer kræver ligesom Banker og lignende Institutioner een af disse Eksaminer; men for at opnaa fast Stilling paa et kommunalt Kontor eller i en af Eterterne (Post, Jernbane el. Toldvæsenet) kræves Eksamen med mindst 14,00 i Kvotient (altsaa 224 i Points med 3 fremmede Sprog).

Med disse faa Oplysninger haaber jeg at have givet Dem en lille Vejledning, som kan være Dem til Hjælp i Deres Overvejelser i de kommende Dage.

W.

Oversigt over Optagelseskvotienten



	1940	1941	1942
Fabriksingeniører:			
Stud.	7,25	7,23	7,18
Adg.	7,33	7,22	7,30



Bygningsingeniører:			
Stud.	7,08	7,16	7,18
Adg.	7,10	7,07	7,26



Maskiningeniører:			
Stud.	6,85	6,88	7,00
Adg.	6,73	6,89	7,07



Elektroingeniører:			
Stud.	6,73	6,87	6,98
Adg.	6,73	6,89	7,07



Tandlæger:			
Mænd:			
Stud.	6,65	6,61	6,95
Adg. I. ...	7,17	6,92	6,85
Adg. II. ...			7,25



Kvinder:			
Stud.	6,73	6,86	7,04
Adg. I. ...	6,92	7,08	6,89
Adg. II. ...			7,33



Adg. I.:			
Fællesadgangseksamen.			
Adg. II.:			
Den særlige Adgangseksamen til Tandlægehøjskolen.			



WEDIN'S KURSUS



Tillægseksamen til

Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole for
Veterinærer 1943

Auken, J. J. V.	7,30
Christensen, G.	7,29
Frederiksen, E.	7,44
Jacobsen, Th. F.	7,07
Jensen, B. M.	5,48
Jensen, E. Rafael	6,74
Jensen, P. H.	6,93
Juul-Jensen, J.	5,67
Hansen, H. M.	7,00
Have, C. J.	6,33
Kibsgaard, H.	6,71
Kromann, E. F.	7,25
Madsen, B. O.	6,30
Madsen, G.	6,19
Madsen, H.	6,07
Nilsson, K.	6,15
Petersen, S. Røjgaard	6,52
Poulsen, K. J.	7,07
Poulsen, C. Hj.	6,30
Riis Jacobsen, O.	6,54
Seeberg, J.	6,52
Sørensen, J. A.	6,42
Thomsen, B.	6,50
Tygstrup, H.	6,41
Witt, Sv. Aa.	7,22

23 bestod med *Førstekarakter*.

13 er bestaaet efter ét Aars Forberedelse.





WEDIN'S KURSUS



Tillægseksamen til

Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole for
Landinspektører og
Skovbrugere 1942-1943

1942

Bundgaard, N.	7,42	mg+
Carstensen, H. Aa.	7,33	mg+
Jørgensen, K.	7,17	mg+
Larsen, Sv. E.	7,67	ug÷
Lundberg, J.	7,33	mg+
Pedersen, J.	6,92	mg
Sandager, H. Chr.	7,33	mg+
Steenggaard Madsen	6,50	mg÷

1943

Hurup, E. A.	5,50	g+
Larsen, Mogens C. ...	7,50	ug÷
Jensen, A. P.	7,08	mg
Pedersen, J. H.	8,00	ug
Søegaard	6,92	mg
Waagø, P.	7,17	mg+

10 bestod med *Førstekarakter*,
3 med *Udmærkelse*.





WEDIN'S KURSUS



Fællesadgangseksamen til
 Farmaceutisk Læreanstalt,
 Danmarks tekniske
 Højskole og Tandlæge-
 højskolen 1942—43

1942

Brodersen, Sigrid	7,48	mg+
Bundgaard, Niels	6,85	mg
Jelsøe, C. O.	7,41	mg+
Jørgensen, K.	5,81	g+
Lund, H.	6,30	mg÷
Nr. 2845	6,67	mg
Nr. 2868	5,52	g+
I Bundgaard, S.	7,50	ug÷
Madsen, Edw.	7,33	mg+
Thorlacius, I.	7,92	ug

1943

Larsen, Ester	14,52	ug÷
Larsen, M.	13,48	mg÷
Lassen, E. P.	13,89	mg
Møller, H.	12,33	g+
Noach, F.	13,26	mg÷
Overgaard, G.	12,86	g+
Palmvang, A. J.	14,33	mg+
Scheuer, L.	12,96	g+
Schoer, T. W.	14,15	mg
Thers, G.	14,11	mg
I Larsen, E.	14,58	ug÷
Møller, M.	12,75	g+
Overgaard, Gerda ...	13,19	mg÷
Randø, I.	12,08	g

13 bestod med *Førstekarakter*,
 4 med *Udmærkelse*.





WEDIN'S KURSUS



Præliminæreksamen
1942—43

1943

Andersen, Otto E. E.	203	13,53	mg ÷
Christensen, Irene K., Fru	197	13,13	mg ÷
Hammerschmidt, C. Aa. Chr.	207 ² / ₃	13,84	mg
Hansen, Karen E.	198 ¹ / ₃	13,22	mg ÷
Jensen, H. R.	197	13,13	mg ÷
Jensen, Holg.	193 ² / ₃	12,91	g +
Justesen, A.	202 ² / ₃	13,51	mg ÷
Kjærulff, Arne	175 ¹ / ₃	11,69	g
Krogh, A. S. H.	209 ² / ₃	13,10	mg ÷
Larsen, Hans P.	195 ¹ / ₃	13,03	mg ÷
Olsen, H. O.	193	12,87	g +

8 bestod med *Førstekarakter.*

EKSAMINATIONSRET





Præliminæreksamen

(fortsat)

1942

Hansen, Ej.	86	g+
Møller, Tove	104	mg
Nielsen, Karen	89	g+
Nielsen, Vita	97	mg÷
Petersen, A. Lindhardt	75 ¹ / ₃	g
Rønka, R.	87 ² / ₃	g+
Sørensen, J.	72	g
Torp, E.	81	g+
Viking, C.	92 ¹ / ₃	mg÷

EKSAMINATIONSRET



WEDIN'S KURSUS



Realeksamen 1942-1943

1943

Diena, Sergio	11,21	g÷
Enevoldsen, H. Th.	13,36	mg÷
Grenov, R. Aa.	13,17	mg÷
Hansson, Ib O.	12,47	g+
Jensen, V. Br.	13,69	mg
Koch, Vibeke A. M.	14,31	mg+
Larsen, Ebba I. E.	12,06	g
Lazarotti, A. A.	13,19	mg÷
Lind, B. A. R.	12,42	g+
Nielsen, Eva	12,78	g+
Nielsen, Kj.	13,64	mg÷
Olsen, H. A.	12,61	g+
Otto, H.	12,48	g+
Pedersen, P. P.	14,69	ug÷
Rørdam, E.	12,19	g
Tholstrup, E. A.	13,69	mg

7 bestod med *Førstekarakter*,
1 med *Udmærkelse*.

EKSAMINATIONSRET





Realeksamen

(fortsat)

1942

Birkelund Sørensen, J.	6,79	mg
Buhl Andersen	7,19	mg+
Drenck, Kaj	7,59	ug÷
Grahndin, B.	5,64	g+
v. Hedemann, C.	5,85	g+
Jakobsen, E.	7,42	mg+
Larsen, Ingrid	7,22	mg+
Løfvquist, B.	6,33	mg÷
Nilsson, J.	6,03	mg÷
Rasmussen, Jytte	5,89	g+
Stoltze, Jytte	6,97	mg

7 bestod med *Førstekarakter*,
1 med *Udmærkelse*.

EKSAMINATIONSRET



WEDIN'S KURSUS



Følgende Elever har i
1942—1943 bestaaet:

Mellemskoleeksamen:

Aarvig, N. Chr. — Alskov, Pr. — Andreasen, Alice
— Bunch-Rasmussen, Kirsten — Fafner, Kirsten —
Gram, Ib E. — Hansen, Kr. J. — Hansen, Rita P. M.
— Mortensen, M. L. — Møller, Ebba J. — Nielander,
P. F. — Nielsen, Chr. — Nielsen, J. N. — Risvad,
O. E. — Thaulow, M. A.

8 Eksaminander mestod med *Førstekarakter*,
1 med *Udmærkelse*.

**Tillægseksamen i Latin for Veterinærer,
Tandlæger m. fl.**

Balle, K. — Bendtsen, V. — Bitsch-Christensen —
Bruun, C. — Christensen, A. — Gärtner, W. — Han-
sen, Aa. — Hansen, E. — Hansen, H. — Højriis-
Sørensen — Jensen, B. — Jørgensen, C. E. — Kron-
holm, V. — Larsen, G. — Larsen, H. — Larsen, V.
Tange — Møller, B. — Møller, T. — Nielsen, J.
Astrup — Nielsen, I. — Petersen, E. — Prinds, V. —
Steen-Knudsen, — Ørner, I.

18 Eksaminander bestod med *Førstekarakter*,
2 med *Udmærkelse*.

Fransk til Præliminær- og Realeksamen:

Christensen, Bent — Eppenstein, R. — Hansen,
O. Z. — Hersbøll, K. — Hauerberg-Sørensen, P. —
Jacobsen, G. V. — Juul-Jensen, J. — Larsen, Sigurd
— Lønborg, P. — Madsen, G. — Madsen, H. — Ma-
thiesen, O. — Møller, C. M. — Skød, O. — Wittus,
E. J.

8 Eksaminander bestod med *Førstekarakter*.





Udtalelser om Arbejdet paa Wedin's Kursus

Da ikke faa Elever eller disses Forældre efter Undervisningens Ophør over for Kursus har ønsket enten paa den ene eller anden Maade at give Udtryk for deres Anerkendelse af Arbejdet og de opnaaede Resultater, har Kursus bedt en Del af disse om at forme den skriftligt.

Af de skriftlige Udtalelser, der saaledes er tilstillet Kursus, skal følgende gengives:

Min Søn, Erik Krog, har i Aar bestaaet Adgangseksamen ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole efter at være blevet forberedt paa WEDIN's EKSAMENSKURSUS, og jeg kan udtale min bedste Anerkendelse for den Maade, paa hvilken min Søn er blevet undervist og behandlet.

Arbejdet har været rigtigt og godt tilrettelagt, og det er mit Indtryk, at Eleverne er blevet holdt stærkt til Arbejdet, samtidig med at der fra Kursus' Side er gjort alt for at hjælpe, støtte og vejlede dem.

Det maanedlige Vidnesbyrd, som er blevet mig direkte tilsendt, har givet Hjemmet en udmærket Kontrol med det udførte Arbejde, medens min Søn desuden, ved de hyppigt paa Kursus afholdte Øvelser, selv har kunnet føre Kontrol med sit Standpunkt.

Jeg udtaler min Paaskønnelse af det Arbejde, Kursus' Leder og Lærere har udført for min Søn, og kan med Tilfredshed anbefale Kursus til Forældre og Elever, som ønsker en omhyggelig og god Undervisning, forenet med en god og ærlig Behandling.

København F., d. 10. Juli 1933.

sign.: *J. Th. Krogh,*
Tømremester.

Herr Apoteker Aa. Liebst skriver:

Efter at have været ved Landvæsenet i 8 Aar bestemte min Søn sig til at følge sin Interesse og blive Dyr læge, og Hr. Wedin's Kursus blev ham tilraadet af Venner, der havde taget Adgangs-eksamen derfra. Vi kan i et og alt anbefale enhver til Herr Wedin's Omsorg. Undervisningen er omhyggeligt tilrettelagt med netop det nødvendige Pensum for Øje; der arbejdes maaltbevidst og stærkt, da Fordringerne jo er ret store, og ikke alene er Herr Wedin selv en meget dygtig Lærer, men han forstaaer at knytte dygtige Lærerkrafter til Institutet.

Vi er Herr Wedin Tak skyldig for Resultatet ved min Søns Adgangseksamen, der bevirkede, at han blev optaget paa Veterinærskolen.

København, d. 23. Juli 1933.

sign. *Aage Liebst.*

I Anledning af, at min Søn har afsluttet sin Eksamen ved WEDIN's KURSUS, føler jeg Trang til at bringe Kursus min Anerkendelse og Tak. — Naar han, efter faa Maaneders Forberedelse har opnaaet et saa smukt Resultat, skyldes det i første Række Herr Wedins og hans fortrinlige Hjælperes omhyggelige, grundige og virkelig rationelle Undervisning. — Jeg giver derfor med Glæde Kursus min bedste Anbefaling.

Nørrebrogade 44, Juli 1934.

sign. *Edv. Holboe,*
Kommunelærer.

Herr Forstander R. Wedin.

Jeg synes, jeg maa sige Dem hjertelig Tak for, hvad De har været for Karl Johannes. Jeg føler mig overbevidst om, at Drengen aldrig havde faaet saa god en Realeksamen, hvis han ikke var kommet til Dem.

Jeg har været meget glad for hele Deres Undervisningsmaade — mest af alt maa jeg sige Dem Tak for den Støtte, De har været for mig (over for Drengen). Hans Æresfølelse og Ansvarsfølelse var aldrig blevet saa udviklet uden Deres Hjælp.

Endnu engang min hjerteligste Tak.

Deres taknemmelige

sign. *Bergliot Eskelund.*

For det smukke Resultat, som har overrasket min Hustru og mig, føler vi en særlig Glæde ved at takke Herr Wedin og Deres udmærkede Lærerkårer, som har bibragt vor Søn de fornødne Kundskaber i vel tilrettelagt fremadskridende Tempo. Uden Deres Kursus havde han ikke opnaaet at gøre sig gældende ved Adgangs-eksamen til Landbohøjskolen, og vi kan derfor anbefale Wedin's Kursus til alle, som ønsker at afslutte en helt igennem fin Eksamen.

Vanløse, d. 2. Juni 1936.

sign.: *Valborg og Herman Auby.*

Herr Højesteretssagfører Th. Frølund skriver:

Herr Forstander Wedin, Gothersgade 131.

Det smukke Resultat, som min Søn, Hakon Frølund, har opnaaet fra Deres Kursus ved Adgangseksamen for Forststuderende ved Landbohøjskolen har glædet mig meget, og jeg vil gerne overfor Dem udtale min Anerkendelse og Tak for det udmærkede Arbejde, der i Aarets Løb er ydet saavel af Kursus Ledelse som af Lærerstaben ved Stoffets Tilrettelægning og Gennemgang. Jeg har saavel af Resultat som gennem min Søns Udtalelser faaet det bedste Indtryk af Deres Kursus.

København, d. 4. Juli 1936.

Deres ærbødige

sign. *Thomas Frølund.*

Herr Forstander Wedin,
her.

Nu, da Eksamen er forbi, føler jeg Trang til at takke Deres Kursus og særlig Dem personlig for Deres Undervisning af min Søn i dette Halvaar. Det var et vellykket Forhavende at skulle naa et Resultat paa omtrent den halve Tid af det normale, men De gav min Søn Selvtillid og Mod paa Arbejdet, saa et pænt Resultat opnaaedes. Han og jeg vil gerne sige Dem en oprigtig Tak herfor.

København, den 29. Juni 1939.

Deres ærbødige

sign. *J. Balslev,*
Grosserer.

Korsør, den 29. Juni 1941.

Hr. Forstander Wedin!

Tillad mig gennem nærværende at bringe Dem min bedste Tak for den Tid, min Søn har tilbragt paa Deres Kursus.

Jeg anerkender og paaskønner i høj Grad den Omhu, De og Deres udmærkede Lærere lægger for Dagen ved Forberedelsen af de unge Mennesker og er meget glad for det opnaaede Resultat.

Det er mig en Glæde at kunne anbefale Deres Kursus.

Ærbødigst

sign. *Claus Bang.*

Odense, den 3. Juli 1941.

Herredsdommer Harpøth udtaler:

Min Søn Otto Harpøth har fra September 1940 til Juli 1941 frekventeret WEDIN's KURSUS, Gothersgade 131, København, og derefter bestaaet Optagelsesprøven paa Landbohøjskolen for forstuderende med Udmærkelse.

Det har været en ublandet Fornøjelse at følge hans Uddannelse paa det nævnte Kursus gennem hans Breve og Karakterer. Undervisningen har været givet af fortræffelige Lærere og har været inciterende og præget af den rette pædagogiske Aand.

Jeg vil meget gerne anbefale WEDIN's KURSUS til unge Mennesker, der skal gennemgaa en af de mange Prøver, der efterhaanden er nødvendige i de fleste af Livets Forhold.

sign. *Harpøth.*

Snekkersten, den 30. Juni 1942.

Hr. Forstander Wedin.

Efter at min Søn, Jens Bagge, har overstaaet Adgangseksamen til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, føler jeg Trang til over for Dem at udtrykke min Taknemmelighed over den gode og omhyggelige Undervisning, han har faaet paa Deres Kursus, — som satte ham i Stand til at tage Adgangseksamen paa eet Aar med et saa godt Resultat som 7,16, trods det, at han kun havde Realeksamen i Forvejen.

Deres forbundne

sign. *G. Bagge,*

Trafikassistent ved D. S. B.,
Snekkersten Station.

København S., d. 28. Juli 1942.

Hr. Forstander R. Wedin.

Efter at min Datter, Tove Møller, har afsluttet sin Præliminær-eksamen og bestaaet den med et særdeles godt Resultat, føler jeg Trang til at udtale en Tak for den store Indsats i pædagogisk Henseende, De har udført saavel overfor min Datter som overfor Deres øvrige Elever paa Kursuset.

Jeg har med Interesse fulgt min Datters Udvikling af sine Kundskaber i den Periode, hun har besøgt Deres Kursus, og kan som Resultat heraf give enhver, der vil forberede sig til Eksamen, min allerbedste Anbefaling af Deres Kursus.

Deres ærbødige

sign. *J. G. Møller.*

Skive, d. 3. Juli 1942.

Herr Forstander Wedin.

Nu, da min Søn har afsluttet sin Eksamen, føler jeg Trang til at udtrykke min Tak til Dem og Deres udmærkede Lærerstab for den Undervisning, han gennem Deres Kursus har modtaget. Han blev indmeldt Efteraaret 1941 og har nu afsluttet Adgangseksamen til Tandlægehøjskolen med Udmærkelse.

Ærbødigst

Jens Bundgaard,
Branddirektør.

København, d. 29/6-43.

Hr. Wedin!

Efter ca. 10 Mdr.s Undervisning har min Søn nu bestaaet Til-lægsprøven til Landbohøjskolen med et særdeles fint Resultat. Dette kan kun opnaas ved en særdeles energisk Undervisning og Elevens maalbevidste Arbejde. Maa jeg hermed komplimentere Hr. Wedin og hans Lærere for deres fortræffelige Arbejde.

Ærbødigst

sign. *E. Witt,*
Kommunelærer,
Backersvej 87, S.

1. Juli 1943.

Hr. Forst. Wedin!

I vor Glæde over, at vor Søn, Erik R. Jensen, ved Deres Kursus paa *eet Aar* har bestaaet Adgangseksamen (vetr. med mg 6,74) til Landbohøjskolen, vil vi gerne bringe Dem personlig og Deres Medarbejdere vor hjerteligste Tak. Der er arbejdet godt, og De har forstaaet at give Erik Tillid til, at et godt Resultat kunde naas. Til enhver, der staar overfor at skulle tage en Adgangseksamen, vil vi anbefale Wedins Kursus paa det bedste.

sign. *Marie og Jens S. Jensen,*
»Justenlund«, Taaning
pr. Skanderborg.

Præstø, d. 3. Juli 1943.

Hr. Forstander R. Wedin.

Det er mig en stor Glæde at kunne give Deres ærede Kursus min bedste Anbefaling. Ligeledes vil jeg komplimentere Dem for Deres Evne til at vælge saa gode og fremragende Lærerkræfter.

Min Søn har været meget glad for den Undervisning, han har modtaget, og at den er bibragt ham paa den rigtige Maade vidner det enestaaende smukke Eksamensresultat, som vil sætte ham i Stand til at fortsætte sine Studier i det Fag, han har valgt som sin Livsgerning. Derfor min Søns og min hjerteligste Tak.

Deres ærbødige

H. E. Pedersen,
Gaardejer,
Enegaarde, Præstø.



Arbejdsplan

for Sæsonen 1943—1944

WEDIN's KURSUS har i en lang Aarrække været det eneste Kursus her i Landet, som til Speciale har haft alle Tillægseksaminer. I 1921 føjedes til Rækken af disse ogsaa Adgangseksamen for Veterinærer, Landinspektører og Skovbrugere ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Denne Adgangseksamen er nu ligesom Optagelsesbetingelserne til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole helt ændret ifl. Anordning af 1939. (Se nærmere Kursus Undervisningsplan til Adgangseksamen).

WEDIN's KURSUS, der er Landets ældste og førende Adgangskursus, har fra nævnte Aar været det eneste Kursus, der i en Aarrække har faaet et større Antal Elever optaget som Veterinærstuderende efter bestaaet Adgangseksamen.

I den nye Sæson vil det som hidtil være muligt for Eleven at faa den elementære og grundlæggende Undervisning i Mellemskoleklasserne eller Præliminærklasserne for derefter paa samme Kursus at fortsætte til en af de forskellige Eksaminer, der giver Adgang til videre Studier paa vore højere Lærestalter, hvilket giver en for Eleven betydningsfuld Kontinuitet i Uddannelsen.

Desuden ønsker Kursus at henlede Opmærksomheden paa, at WEDIN's KURSUS i Elevens egen Interesse paa et saa tidligt Tidspunkt, som det overhovedet er muligt,

meddeler denne eller dennes Forældre Chancerne for at bestaa den forestaaende Eksamen med et tilfredsstillende Resultat.

Med en Stab af dygtige og undervisningsvante Lærere — for Størstedelens Vedkommende med fuld akademisk Uddannelse —, med de righoldige zoologiske og mineralogiske Samlinger i Forbindelse med Fremvisning af fysiske, naturhistoriske eller geologiske Film paa Kursus Forevisningsapparat, og med sit fysisk-kemiske Laboratorium, staar Kursus godt rustet til at røgte sin ansvarsfulde Gerning: at vejlede og undervise de unge, saa at disse paa det bedst mulige Grundlag kan fortsætte deres Studier ved en af de højere Lærestalter eller gaa ud i det praktiske Liv med Kundskaber og en Modtagelighed for nye Indtryk, der giver dem Chancer for at klare sig godt.

Tillægsprøve til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole for Veterinærer, Landinspektører og Skovbrugere.

Disse Prøver kan enhver ung, absolut begavet Mand som Regel bestaa med tilstrækkelig høj Kvotient i Løbet af de godt 10 Maaneder, Kursus varer, saafremt hans Skolekundskaber er absolut gode, og han arbejder støt hele Kursusaaret igennem og følger den af Kursus lagte Læseplan med dertil hørende Øvelser.

Da der ikke kræves Dimissor til denne Eksamen, kan enhver, der opfylder de almindelige Betingelser for at blive indstillet, selv indstille sig. Kursus kan derfor kun tage Ansvar for de Eksaminander, hvis Kvalifikationer er godkendt af Kursus; men Kursus sørger gerne for Indstilling af alle Elever, selv om de ikke opfylder ovennævnte Betingelser.

Optagelsesprøve til Landbrugs-, Havebrugs- og Mejeribrugsstudiet.

Den, der ønsker at blive optaget som Landbrugs-, Havebrugs- eller Mejeribrugsstuderende, maa forud have gennemgaaet en praktisk Uddannelse samt have bestaaet en Skoleeksamen — mindst Mellemskoleeksamen — eller dokumentere at have dertil svarende Kundskaber. WEDIN's KURSUS er af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole autoriseret til at udstede de for denne Dokumentation nødvendige Attester.

Fællesadgangseksamen til Civilingeniørstudiet, Farmaceutstudiet og Tandlægestudiet.

Da Kravene til denne Adgangseksamen i det store og hele svarer til den matematisk-naturvidenskabelige Studentereksamens Krav i Matematik, Fysik og Kemi, er Forudsætningen for at kunne klare denne Eksamen med tilstrækkelig godt Resultat paa eet Aar, at man har gode Forkundskaber i ovennævnte Fag samt ret gode Anlæg for Matematik og Fysik. Med denne Forudsætning vil det imidlertid være muligt for enhver, der aktivt følger den af Kursus lagte Undervisningsplan, at naa et tilfredsstillende Resultat inden for de godt 10 Maaneder, Kursus varer, da Undervisningen for dette Kursus er lagt med denne specielle Adgangseksamen for Øje.

Saafernt man ikke opfylder ovennævnte Forudsætninger, tiltraades et to-aarigt Kursus. Baade til Tillægsprøven til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og til Fællesadgangseksamen oprettes saavel et- som toaarige Kursus — til Fællesadgangseksamen baade Dag- og Aftenhold.

Tillægsprøve for sproglige Studenter.

Prøven omfatter Matematik, Fysik og Kemi, hvor Kravene svarer til Kravene ved Studentereksamen for Privatister. Heller ikke ved denne Prøve kræves Dimissor.

Adgangseksamen til Kunstakademiet.

- a) til 1. Bygningsklasse. Kravene er som til Adgangseksamen til Polyteknisk Lærestalt; dog udgaar Faget: Naturfag.
- b) til 3. Bygningsklasse. Denne Adgangseksamen, der forudsætter en baade praktisk og teoretisk Uddannelse, er en mindre Prøve i Dansk, Historie og et fremmed Sprog.

Præliminærekksamen.

(Alm. Forberedelseeksamen).

Til denne oprettes saavel Formiddags- som Aftenhold. Med gode Forkundskaber i fremmed Sprog og helst med noget Kendskab til Matematik, kan man tage denne Eksamen paa eet Aar. Mangler man de nødvendige Forkundskaber i Sprog og Matematik, er den normale Forberedelsestid to Aar. I saa Fald tilraader Kursus at benytte dette første Aar til Forberedelse til Mellemskoleeksamen og det andet Aar til Realeksamen, da det i alle Tilfælde vil være mere overkommeligt for Eleven, da de samlede Pensa til de to Eksaminer for flere Fags Vedkommende er mindre end til Præliminærekksamen, og da man paa denne Maade opnaar at tage den afsluttende Eksamen ad to Gange.

Mellemskoleeksamen.

Forberedelsestiden varer 1 à 2 Aar, alt efter Elevens Standpunkt og Udvikling. Dette Kursus er beregnet for Elever, der af en eller anden Grund har afbrudt den regelmæssige Undervisning uden at have taget Mellemskoleeksamen, men kan ogsaa frekventeres af ældre Elever, der foretrækker denne Eksamen, fordi deres Fritid er stærkt begrænset. Yngre Elever med smaa Forkundskaber maa ofte beregne to Aars Forberedelse til denne Eksamen.

Paa disse Hold gennemgaas den nye Lektie omhyggeligt i de Fag, hvor det anses for nødvendigt, da Erfaringen viser, at man ansporer Eleverne til at yde deres bedste, naar Stoffet, før det skal forberedes hjemme, er gjort saa let tilgængeligt, at der ikke skal bruges urimelige Anstrengelser eller urimelig Tid ved dets Tilegnelse. Kraftigt forceret Kursustempo ved Hjemmeforberedelsen gennem et Par Aar undgaas paa den Maade, saafremt Eleverne passer Arbejdet i Timerne.

Realeksamen.

En absolut Betingelse for at kunne blive indstillet til denne Eksamen er, at Eleven forud har bestaaet Mellemskoleeksamen. Har man ikke denne, vil det være fornuftigt at lade sig forberede til Præliminæreksamen, saafremt Eleven er i Besiddelse af de nødvendige Forkundskaber — navnlig i fremmede Sprog og dansk Retskrivning.

Alle Tillægseksaminer i Sprog.

I. Fransk. Tillægseksamen til Real- og Præliminæreksamen. Nyt Kursus begynder hvert Aar i Begyndelsen

af September eller efter nærmere Aftale. Eksamen finder da Sted paa en Skole eller paa Universitetet.

- II. Latin. Tillægseksamen for Medicinere, Verterinærer, Tandlæger og Farmaceuter. Kursus begynder hvert Aar ca. 5. September eller efter nærmere Aftale og slutter med Eksamen paa en Skole i December Maa-
ned.

For alle Holdene gælder den Hovedregel, at Kursus i saa høj Grad som muligt søger at skabe Elevernes Lyst til Arbejdet og derigennem opøve dem til selvstændigt Arbejde; hertil kommer, at *Kursus overvaager, at der be-
vares en god Tone mellem Eleverne*, ligesom det betragtes som et Led i den daglige Undervisning at vejlede dem i ordentlig og høflig Optræden.

Løvrigt henvises til Kursus forskellige Undervisningsplaner, hvor der gives alle nødvendige Oplysninger om de forskellige Eksaminer, Betingelser for at kunne lade sig indstille til disse, og hvilke Chancer de byder.

Endelig henledes Opmærksomheden paa, at Kursus Aarsfest fejres som Jubilæumsfest Lørdag den 6. November. Gamle og nye Elever er velkomne og kan løse Adgangskort for Kr. 2,— paa Kursus Kontor fra 15. Oktober.

Det nye Kursusaar begynder Tirsdag den 17. August Kl. 10. — Aftenholdene Kl. 19.

Indmeldelser modtages saavel skriftligt som pr. Telefon, og alle Henvendelser til Kursus, ogsaa i Sommerferien, vil omgaaende blive besvaret.



Indmeldelser modtages

Kursus Kontor er daglig aabent fra Kl. 10—18, Lørdag fra Kl. 10—14. (I Sommerferien: Kl. 10—16, Lørdag Kl. 10—13).

I Sommerferien træffes Forstanderen kun efter nærmere Aftale med Kursus Kontor, men efter 5. August sikrest Kl. 16½—18, undtagen Lørdag.

Kursus Telefon er *Palæ* *807.

København, Juli 1943.



Forstander

