



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

**Odsherred
Efterskole**

Nr. 1 1975



DAN
PÆDA
BIBL

Påske.

Påskeblomst, men er det sandt,
har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?

Dette er et par enkelte verslinier fra Grundtvigs påskesalme, Påskeblomst, hvad vil du her?

Det er menneskelige spørgsmål, vi kunne alle stille dem, men kan vi også besvare dem. Har vi tro til at kunne besvare dem. Ser vi sammenhængen mellem langfredag og påskemorgen, forstår vi at det er livet, at vi har livet.

Vi bliver år efter år mindet om den første påske, at det gode sejrede trods død og undergang, at lyset kom til verden for vor skyld, vi mennesker, der i vor enfold sætter et spørgsmålstegn ved alt. - Det er symbolsk at benytte billedet af en påskeblomst, men for os i vor hverdag fortæller den med sin klare gule farve, sin fine bygning, sin majestætiske rejsning at foråret er på vej igen, og det gør os alle glade. Den kan gøre os glad, for den kan vi se, men den Gud vi ikke kan se, og som dog gav os livet - han stiller vi spørgsmål - Han døde for at give os livet, han viste os her en kærlighed vi ikke kan fatte, men vi møder den daglig, år ud og år ind.

Kingo kræver i en af sine store påskesalmer ikke noget svar på spørgsmål, han siger blot tak. Tak for al din fødselsglæde, tak for din opstandelse, tak for dit det guddomsord.

Tage imod og sige tak for de små ting, for de store der ikke er selvfølgeligheder, livet, lyset, noget af det som er påskens indhold. Har vi tro til at sige tak?

NYT FRA SKOLEN

På et overfyldt skrivebord, midt mellem arkitekt-tegninger, planer, cirkulærer, brandmyndighedskrav, regnskaber og kalkulationer, dukker der en lille beskeden huskeseddel op. På den står der kort og godt: "Husk elevblad færdigt mandag - AS."

Det minder mig om, at jeg fra og med dette nummer er trådt tilbage som redaktør af bladet, og er tiltrådt som journalist med fast spalteplads. Når dette er en kendsgerning, skyldes det ikke uvilje eller manglende lyst, men en kronisk mangel på tid. Da yderligere den kommende tid ser ud til at forværres med byggeopgaver og lign., bevilgede bestyrelsen for elevforeningen mig fritagelse for jobbet. Vi er heldigvis i den lykkelige situation, at lærerinde Anne Standrup har indvilget i, at overtage posten, og jeg glæder mig over, at kunne byde hende velkommen og ønske hende velsignelse og lykke til, at hun må få givet bladet det ansigt, jeg af ovennævnte grunde ikke formåede. Velkommen til - og god arbejdslyst -

Da I modtog sidste nummer af bladet, var vi, dvs. lærerstaben i Norge, hvor vi tilrettelagde skolens tur, der efter planen finder sted fra 8. til 16. marts. Målet er den lille by ved navn Hemsedal, ca 240 km. nord for Oslo. Vi skal bo i 6-mands-hytter og selv sørge for mad m.m. Men mere herom, når vi kommer hjem: foreløbig glæder vi os meget.

OE-aftenerne, hvor vi indbyder alle, der sammen med vore elever har lyst til at lytte til taler eller foredrag, er blevet afviklet planmæssigt. Vi har

lyttet til Kofoed Pihl, der spillede Kaj Munks "ordet". I december holdt provst Wieberg "adventsaften" og januar bød på rektor Brøndbjerg, der talte om den "lyse hverdag". I februar interesserede vi os for sang og musik i kirken ved organist Købke fra Holbæk. Endnu mangler vi og glæder os til pastor Preben Thomsens foredrag om Kristendom og dramatik og pastor Poul Honoré, der skal beskæftige sig med "Diakoni i en velfærdsstat". Vi kunne godt ønske os lidt større deltagelse "ude fra" og opfordrer herved de af læserne, der bor i nærheden, om at slutte op om arrangementerne den anden onsdag i hver måned.

Angående de mange planer, der blev skitseret i sidste nummer kan vi nu meddele, at der på undervisningsministeriets bord ligger tegninger til to dejlige elevhuse med 24 pladser. Vi har desværre måttet revidere vore oprindelige planer på grund af økonomien, men resultatet af revisionen er i hvert tilfælde ikke ringe, og vi venter spændt på, om der vil blive realiteter snarest. Vi håber på, at teknikken i næste nummer er så god, at vi kan bringe tegningerne her.

Tiden løber og det er ved at blive sent, og i morgen drager vi alle på tur til København, hvor vi skal på besøg i de kgl. stalde, Christiansborg, nationalmuseet, skøjtehal m.m. og selvfølgelig slutte aftenen med teaterbesøg. Det gælder om at være udhvilede til den lange dag, så jeg slutter for denne gang.

JM.

"Odsherreds Efterskole" udgives af Elevforeningen ved Odsherreds Efterskole.

Redaktør: Anne Stanstrup

Tryk: K.J.Kopi, Svogerslev

PORTRÆTET



BJARNE JENSEN: Født 30.8.49

Har taget studentereksamen fra Sorø Akademi. Seminarieuddannet i Holbæk 1973. CF i Næstved. Aktiv gennem mange år i KFUM's arbejde.

Underviser i matematik og musik.



ANNE ELISABETH STANDRUP: Født 7.7.45.

Studentereksamen fra Herning i 1966. Været ansat på Dansk KFUK i London i 7½ år som ungdomssekretær.

Underviser i engelsk, dansk og orientering.



PETER VENØ: Født 18.6.50

Studentereksamen fra Stenhus i Holbæk. Aftjent værnepligt. Studeret jura på universitetet i København fra 1970 til 1974. FDF-medarbejder gennem flere år.

Underviser i sociallære, dansk, orientering og regning.

NORGE

Ca. halvdelen af skolens lærere tilbragte juleferien i Norges sne og sol. Hytterne vi skulle bo i, lå i Hemsedal, et par timers kørsel nord for Oslo. Årsagen til turen, og at den netop skulle gå til det pågældende område, er den, at hele skolen den 8. marts, lærere og elever, tager derop. Dels for at stå på ski, men også for at dyrke et kammeratskab, der i sådanne omgivelser vil få et andet præg end det hjemlige.

Vi var heldige med vejret. Et godt stykke nord for Oslo begyndte sneen at vise sig. Hele ugen vi var der, var præget af frostvejr og en høj klar himmel, blot den sidste dag klumpede sneen under skiene, og gjorde det vanskeligt at den ønskede fart.

Med en ihærdig træning hver dag, lykkedes det efterhånden for os, at finde balancen, og ikke nødvendigvis falde hver gang vi så et par ski. En bakke, der i en nordmands øjne slet ikke var en bakke, blev vort daglige tilholdssted. Dementi vi selv at vi fik nogle færdigheder, der for andre vist blot så ud som begynderheld.

Et forarbejde skulle gøres, mulighederne for eleverne skulle undersøges, således også et indtryk af "hvad der er norsk", kan gives videre til eleverne. - Der vil blive muligheder for at se en rigtig norsk gård, et kraftværk, en kirke o.s.v. Det var en oplevelse og det gav erfaringer, en uge at leve i meget nær kontakt med hinanden. Trods det at vi var fordelt i tre hytter, tilbragte vi det meste af vort "indeliv" i den af de tre hytter, der havde indlagt vand - af praktiske grunde.

Nytårsaften var vi inviteret af Janne og Uffe Raben til at være sammen i deres private hytte, ca. 1 times kørsel fra vore lejede. - Da foldede naturen sig ud, lod det blæse og fyge voldsomt med sne, lod driverne blive knæhøje og lod os ane den storhed og kraft elementerne indeholder. - Dette altsammen medvirkende årsager til en nødvendig overnatning.

1975



lvad vi så Nytårsmorgen var en kontrast til aftenens mørke, en eventyrlig skønhed, alt badet i sol og stilhed. - Et blinde fra turen, der heller aldrig lader sig slette.

i høstede nogle praktiske erfaringer, vi fik et arbejds- materiale med hjem, det der var formålet med turen, Til get forbrug fik vi frisk luft, ømme muskler samt kræfter il det nye år.

A.S.

NYT - FRA ELEVFORENINGEN

Bestyrelsen for elevforeningen har været samlet i Ugerløse hos Gunner Nielsen.

På mødet blev man bl.a. enige om at udnævne frk. Anne Standrup til ny redaktør af bladet.

Elevmødet blev også diskuteret. Datoen blev fastsat til søndag den 8. juni 1975. Man blev enige om at lægge følgende programpunkter ind: Kirkegang kl. 10.00, rundvisning på "skolen i arbejdstøjet" (tidligere elever og venner inviteres indenfor i de forskellige faglokaler mens nuværende elever arbejder i dem), eftermiddagsmøde med en foredragsholder m.v., generalforsamling, fælles middag. Om aftenen forsøger vi at stable et skuespil på benene, og skolens sangkor vil sandsynligvis medvirke. Også skolens film fra Norge vil blive vist, og som sædvanlig håber vi at få lejlighed til at hylde jubilarene.

Indbydelse til elevmødet 75 med endeligt program og dagsordenspunkter til generalforsamlingen vil fremkomme i vort næste nummer af bladet, der sandsynligvis udkommer i begyndelsen af maj måned, men allerede nu glæder vi os her på skolen, og håber, at mange af jer "gamle fårevejlere" vil sætte dagen af.

HUSK ! 8. juni 1975

P.S.

8

Søndag

23. uge

8. - 6. måned

159-206



Interview med Bonnie Blakvid.

ev i 9. klasse - forsorgslinien.

Bonnie har tidligere været elev på en ungdomsskole i Hårlev, Sydvestsjælland. Har sit hjem i Valby. Hendes fremidsplaner er en økonomauddannelse efter 10. og 11. skoleår, et halvt år i England og evt. et halvt år på en husgerningsskole.

et spørgsmål om, hvorfor Bonnie vil tage 11. skoleår. Svaret var, at det ville være mest fornuftigt, når man ser på de vanskeligheder der er i dag for unge, der kommer lige ud af skolen. Opholdet i England vil give bedre chancer for at komme ind på økonomaskolen, samt give øgede viden og erfaringer.

Bonnie vil næste år søge optagelse på en anden efterskole for at prøve noget nyt.

hvad mener du om skolens reglement?

Det er for så vidt i orden, sådan skal det jo være, blot ville jeg ønske at piger og drenge kunne spise ved samme bord.

Der skulle have elevråd i hver klasse, sådan at piger og drenge kunne være sammen om det, og ikke som i familierne, hvor der enten kun er piger eller drenge. - Der skulle være mulighed for et par elever til at overvære et lærermøde, for at se, hvordan det foregår.

Er det betydet noget for dig, at du er på en kristen skole? Nej, det har ikke påvirket mig i nogen retning, jeg kan bare godt lide morgensangen, hvor vi alle er samlet.

Kan du nævne nogle ungdomsproblemer?

Ja, mange unge bliver påvirket af andres dårlige vaner. Det er vanskeligt for mange at finde kammerater.- Vrøvl med forældre, ofte fordi man er bange for at miste nogle venner hvis man skal gøre som forældrene siger. - Narkotikaproblemet er nok ikke så stort som det tidligere har været. Man kan meget vel føle sig ensom. Mange har godt af at komme på efterskole, de har godt af at komme hjemmefra, for at lære at leve med hinanden, så kan man blive meget mere glad for sit hjem

Hvad kunne du tænke dig anderledes på skolen?

Vi skulle ikke have så mange timer, men nogle flere valgmuligheder for fritiden, og det skulle så ikke være tvungent.

Vil det ikke give problemer for mange, der ikke gider være med til noget?

Nej, det tror jeg ikke.

Vi skulle udover O.E.-aften også have en månedlig aften, hvor lærere og elever hygger sig sammen.

Hvad forventer du af fremtiden?

Leve ganske almindeligt, gerne lidt afvekslende. Men jeg vil også gerne bo hjemme så længe som muligt.

A.S.

KONTINGENT

Med dette nummer af elevbladet følger et girokort, som vi beder jer benytte ved indbetaling af kontingentet for 1975. Prisen er stadig 20,00 kr. Indbetalingen må være os i hænde senest den 30. marts 75

30

Søndag

13. uge

30. - 3. måned

Påsk

89-

KUN 20 kr.

A PROPOS

Daglig lyder der stemmer, høje hyl, buldren op og ned af trapper. Et leben, der kunne lede tanken hen på en flok vilde dyr i bur. På flere tidspunkter af dagen bliver der stille på gange og pladser, da fodres der i klasseværelserne. Faglig lærdom stoppes ofte ind med skeer. Ind imellem stille og forsigtigt, for ikke at vække de, der måtte være faldet i søvn, det sidste sker dog sjældent, for lysten til at lave papirsflyvere og krølle papir sammen og gemme det bag en radiator er ofte stor nok til at holde selv den mest uopmærksomme elev vågen. -

Hyppe regnbyger over Lammefjorden har medført, at alt hvad der skal foretages, må ske indendøre. Flere der ved, at den daglige konditur er med til at holde en i form, henlægger denne form for sportsudfoldelse til husets lange og mange gange. De ivrige diskoskastere, kan finde på at benytte hovedpuder. Stemmer i overgang, skal have den daglige træning, og selv alle former for talegaver skal helst vises frem. Der er endog de, der mener at kondien bedst kan holdes ved at springe buk over borde og stole. At der er ting man ikke må og ikke skal gøre, kan siges lige så ofte som klokken ringer til og fra time på en dag.

Ikke to dage er ens, ikke to uger er ens. Antallet af i-tuslæede ruder varierer, antallet af uforberedte elever varierer endnu mere. Hvad der ikke varierer i antal er de små glæder, ord der blev sagt, ting der blev gjort, de er daglig utallige.

Elevernes store interesse er rygning, man får en fornemmelse af, at der foreligger en uskreven elevlov der siger, så mange som muligt om dagen. Hvis man kunne samle skod som aviser til forskellige formål, ja så havde det vel allerede været muligt at få fremskaffet et par badebassiner til byen. En anden stor interesse er fortæring af pølser. Selv efter en dejlig middagsmad, kan pølsemændene risikere at få et besøg af et par efterskoleelever, selv da slipper han altså heller ikke. De pølser må smage godt, siden ingen kan undvære dem indtil flere gange om dagen.

Flere gange om dagen bliver man dog heldigvis påmindet om at det dog ikke er vilde dyr man har med at gøre. Den menneskelige fornuft og forstand har trods alt et stort ord at skulle have sagt, det ses især til lektielæsningen om aftenen. Da ved alle, at de havde et eller andet for, men hvad det nu var, kan være vanskeligt at finde ud af, og der kan nemt gå en time med at finde ud af det, ja, og så er der jo egentlig ikke tid til at komme i gang med det,

Er dette et sandfærdigt billede af en dag, døm selv, men når alt dette er sagt, skal det dog også lyde, at meget kan trækkes fra, og andre meget mere positive ting kan lægges til.

A.S.



NYT FRA SKOLEN

I sidste nr. sluttede jeg med at udtrykke håb om, at det snart måtte blive til realiteter med byggeplanerne. Det er med stor glæde, at jeg nu kan meddele, at undervisningsministeriet har meddelt, at vi kan regne med rentesikring både til tagrep. og kollegium i haven. Dette har selvfølgelig indebåret stor travlhed med at få projektet detailprojekteret, med at få gennemdrøftet detaljer i indretning og materialer, og siden sidst kommer da også kun til at rumme lidt om disse planer og vedtagelser. Som det fremgår af tegningerne på midtersiden, har arkitekten tilstræbt en fornemmelse af familieboliger, i erkendelse af, at det familiesystem, vi har så stor fornøjelse af, nok vil blive fremtidens boform på skolerne. I indretningen har vi lagt vægt på, at materialerne skal være så robuste og vedligeholdelsesfri som muligt, hvilket bl.a. indebærer stengulve i forgang og dagligstue, og kun tæpper i (soverummene) værelserne. På væggene regner vi med et plastikmateriale og lofterne bliver gipsornit. Omkring inventaret har vi endnu ikke bestemt os helt, men vi regner med at lave enkeltsenge og et fast arbejdsbord med hylder og skuffer. Vi synes selv, efterhånden som projektet tager mere og mere form, at vi er på vej til et ideel kollegium, der skulle kunne fungere og pynte op i haven. Vi regner med, at byggeriet skal starte ca. 1. juli og være tilendebragt ca. 1. december, så det kan tages i brug efter nytår 1976. Jeg sender en hilsen til alle og iler videre med arbejdet.

SKET OG OPLEVET.

- den 12.2. OE aften. Otto Købke fortalte om sang og musik i kirken.
- den 3.3. - 8.3. Eleverne var i erhvervspraktik. Dette skete i ugen lige før Norgesturen.
- den 14.4. Fire lærere deltog i Efterskoleforeningens årsmøde på Nyborg Strand.
- den 9.4. OE aften. Preben Thomsen talte om kristendom og dramatik.
- den 16.4. Skolens elever deltog i sportsstævne i Haslev. Der blev kæmpet bravt med Midtsjællands- og Haslevs efterskoler, dog blev vi ikke placeret i den bedste halvdel.
-



Fra skolens udflugt til folketing, nationalmuseet m.v. i februar 1975



AFSKED.

Et skoleår er næsten slut,
og hvem, ja hvem bli'r ikke mut,
når afskedstimen slår,
og alle tænker:"hvor tiden dog går".
Men det er da trist, blot at tænke som så,
for timer til lærdom, samt sjov var ej få.
Tænk vi har lært, der er noget man skal,
at sidde en time og regne med tal,
at gå i sin seng, når klokken den lyder,
og ellers kun gøre hvad lærerne byder.
Vi er blevet eksperter, det ved vi da godt,
desværre, vi mangler lidt opbakning her. så blot
vi ku' få det på tryk, når hjemad det går.....

A.S.

E L E V H O L D E T 1 9 7 4 / 7 5

Michael Andersen
Grønskiftet 25
3400 Hillerød

Jan Birck Andersson
Ringertoften 8, 3.tv.
2400 København NV.

Allan Beck
Ordrupvej 106
2920 Charlottenlund

Thomas Lund Bjørndal
D.B. Dirchsens Allé 91
2791 Dragør

Svend Åge Christensen
Gammelgårdsvej 68, 3.
3520 Farum

Jørgen Christiansen
Ørebjergvej 28, Gundsømagle
4000 Roskilde

Poul Carl Dresler
Rosenvænget 2
3300 Frederiksværk

Ivang Haaeman
Fasanvej 49, st.tv., Hastrup-
4600 Køge parken

Anton Thorskov Hansen
Skovhusvej 66
4350 Ugerløse

René Husher Hansen
Præstevejen 36
3230 Græsted

Henrik Holm-Møller
Rudemarken 9
2840 Holte

Niels Kruse Jensen
Sandby 4
4520 Svinninge

Poul-Erik Sejergård Jensen
Sofievej 4
4340 Tølløse

Torben Jensen
"Enggården", Skovhusvej 96
4350 Ugerløse

TORben Johannesen
Randager 39
2620 Albertslund

Runo Jørgensen
Hagavej 2, st.th.
2860 Søborg

Johnny Wendelboe Kristensen
Eremitageparken 309
2800 Lyngby

Stig Kildebjerg Larsen
Holbækvej 194
4440 Mørkøv

Ole Lollike
Holmen
4592 Sejerø

Lars Lund-Sørensen
Fredensvej 40
4654 Fakse Ladeplads

Kim Hansen
"Solglimt"
4540 Fårevejle

Søren Kærager Hansen
Pilehavevænge 1
2620 Albertslund

Lars Friis Jensen
Vandkær
4592 Sejerø

Poul Bernt Jensen
J.E. Ohlsensgade 3, 1.
2100 København Ø.

Steen Brogård Jensen
Nordstrandsvej 46
4500 Nykøbing Sj.

Troels Møller Jensen
Ormslevvej 267, Stautrup
8260 Viby J.

Kaj Thorbjørn Johansen
"Fuglsanggård", Jungshoved
4720 Præstø

Steen Jørgensen
Tadebæk
4592 Sejerø

Karl Kristian Larsen
"Ærtebjerg", Søstrupvej 74
4420 Regstrup

Jan Ole Lind
Pistolstræde 13
3700 Rønne

Claus Ludvigsen
Klostergade 26
4200 Slagelse

Henrik Martinsen
Byskovallé 34, 1.
4200 Slagelse

Jesper René Mortensen
Grevensvængevej 8
4700 Næstved

Niels Erik Nielsen
Elvergårdsvej 2
2610 Rødovre

Henrik Olsen
Diget 33, st.th.
2600 Glostrup

Egon Petersen
Falkenborgvej 58, lejl.213
3600 Frederikssund

Niels Poulsen
Ajax Allé 5
2650 Hvidovre

Flemming Sørensen
Vasevej 84, st.th.
3460 Birkerød

Vita Berg
Grønnevej 255, 14.
2830 Virum

Bonnie Birck Blakvid
Bandholmvej 7 B
2500 Valby

Kirsten Christensen
Præstebakken 2, Gimlinge
4200 Slagelse

Benedikte Grothe
Klintevej 3
3600 Frederikssund

Lennart Moth-Lund
Thorvaldsensvej 16
1871 København V.

Dennis Nordrum
Mørkøvvej 10
4520 Svinninge

Michael Pedersen
Roskildevænge 15, st.tv.
4000 Roskilde

Niels Hvid Petersen
Skolen på Lekkende
4735 Mern

Anders Rasmussen
Fasanvænget 13
4160 Herlufmagle

Stig Røssel
Holsteinsgade 11, st.tv.
2100 København Ø.

Jesper Tidemand-Dal
Ankerets Kvarter 4 E
2620 Albertslund

Connie Lund Bertelsen
Rosenhøj 4, 1.tv.
2650 Hvidovre

Bente og Rita Bryde
Birkeallé 37
3630 Jægerspris

Pia Anna-Litha Gerdes
Toftegårds Allé 15, 2.
2500 Valby

Kirsten Hansen
Nøglens Kvarter, 3 B
2620 Albertslund

77 STATENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
LERSØ PARKALLE 101
2100 KH Ø

Jette Lya Jacobsen
Hjort Lorenzengade 4, 4.tv.
2200 København N.

Lene Dahl Jensen
Palnatokesvej 22
3600 Frederikssund

Susann Jensen
Nørrebrogade 206, 3.th.
2200 København N.

Britta Jørgensen
Kronborggade 14, 3.tv.
2200 København N.

Winnie Kristiansen
Rønnebærvej 3
3600 Frederikssund

Dorthe Kurzweil
Ulstrup
2200 København N.

Hanne Larsen
Skovbakken 8
4500 Nykøbing Sj.

Anette Kruse Nielsen
Dahlerupsvej 22, Havnebyen
4583 Sj. Odde

Sonja Nielsen
Tolstrup
4170 Jystrup

Pia Orland
Øster Farimagsgade 18 A
2100 København Ø.

Linda Petersen
Torpedammen 14
2650 Hvidovre

Lise Juhlert Petersen
Højstrupvej 35, st.tv.
2660 Brøndby Strand

Helle Hanne Rasmussen
Händelsvej 44, st.
2450 København SV.

Pia Telander
Jægersborggade 55, 2.tv.
2200 København N.

Susanne Møller Thomsen
Albertslundvej 91
2620 Albertslund

Lone Winding
Hovedgaden 44
4050 Skibby

Judith Baandrup
Niløse
4293 Dianalund