



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# Odsherreds Efterskole

Nr. 2 - 1975



DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

## Morgenandagten.

Der er nogle der vil sige, at der ikke skete noget særligt den morgen, men for dem der var med, var det ikke blot en morgen som alle andre. Først langt senere skulle den gå ind i den endeløse række.

Det regnede ganske let, fine støvtråde dalede lydløst fra himlen. Solen, som ellers på den tid, var den første til at vække de små mennesker, havde helt glemt sin opgave, og gemt sig bag et gråt skydække.

Fortumlede søgte fødderne mod et fast fodfæste, og vaklende lod menneskene det kølede vand gøre det ud for den vækning, som ellers var solen tildelt.

Var det ikke som om regnen stilnede af. Det var friskt at se det grønne, der åndede af ynde og lethed. - Livet begyndte så småt at se den nye dag i øjnene. -

Der kom et brev til menneskene. De så på hinanden, så ud af vinduet, hvorledes skyerne nu drev hastigere, hvorledes dagen, ligesom lidt for sent vågnede. - De kunne synge så smukt, men smukkeste sang de dog denne morgen. De sang så skyerne nu drev med utrolig fart.

Det første glimt af dagens sol - så ville det dog blive en dejlig dag. -

Brevet blev læst, det blev læst, så alle kunne høre det, for der stod noget helt andet, end der havde stået i tidligere breve. -

Det var svært at forstå, at de ikke skulle synge mere, for når de sang var de helt sammen, men så var der dog noget i brevet, der fik dem til at holde endnu mere sammen. - Medens det blev læst, så de på hinanden, de så derind, hvor kærligheden bor, for brevet talte om kærlighed, - talte om en større kærlighed, end den menneskene kunne skabe, om en dybere sandhed, end menneskene kunne fatte. Det var så klart sat sammen, at det greb om hele den lille flok, det var adresseret til. De ord, der var brugt, gav fred til hele dagen, de gav mening med at livet også den dag gik videre. De levende kærlighedsord var til dem alle, og de forstod dem med deres hjerter. -

Menneske i flokken begyndte at røre lidt på sig, forstod de alligevel ikke helt det, der stod i brevet, eller rørte det ved noget i dem, noget der helst ikke må berøres. - Det var ligesom om, de ikke hørte helt sammen mere, men de havde gjort det. -

Var det travlheden i dem, og naturen udenfor der lukkede deres hjerter.

Morgenen var ved at være forbi, den stund som menneskene helt havde kunnet kalde deres egen, var forbi. De så ikke mere på hinanden, lyttede ikke mere. - Det trak så underligt op ude i horisonten, mørknede ganske let. Brevet var lagt til side. Solen gik bort igen, gemte sig bag en sky, som af angst for sig selv. - Regnede det ikke ganske let igen, var der ikke ganske små fine dråber på fliserne. Brevet, kærlighedsbrevet, var ikke glemt, det var blot langt borte.

Uden at de var klar over det, kom brevet til at tilhøre dem alle, det bandt dem sammen.

Hver eneste morgen så de hinanden, hver eneste morgen kom med et brev der gik til en af dem, men inderst inde længtes de alle tilbage til den morgen, hvor det gik til dem alle.

Udenfor vinduet skiftede naturen hele tiden klædedragt, den elskede at smykke sig med smukke farver. Den klædte sig med gule, gyldne, brune farver, med blåhvide kåber, var pludselig i det mest vovede lysegrønne antræk, for senere at falme igen. Fuglene sang hver morgen, men også deres sang ændrede stadig karakter.

Menneskene var ikke mere de samme, men alligevel var rammen om dem den samme. De så ikke mere det, de tidligere havde set, de følte og tænkte ikke mere helt på samme måde. De tog afsked med hinanden, og de bød hinanden velkommen, de levede for det forandringerne gav.

Brevet var gulnet, men dets indhold var ikke ændret, der stod de samme ord, de ord der gav den evige enslydende mening - det var blot det ydre, der havde gulnet brevet. - Brevet ville altid være, for det talte om en kærlighed, der er større end den kærlighed menneskene kunne skabe, om en dybere sandhed end menneskene kunne fatte - den gik dybt, dybt ind i hjertet.

# NYT - FRA ELEVFORENINGEN

ELEVSTÆVNET den 8. JUNI 1975

- 10.00 Gudstjeneste i Fårevejle v/provst Bertil Wiberg.
- 12.00 Frokost på skolen.
- 14.00 Festtale i foredragssalen v/ pastor Poul Vedel, Ågerup:  
"Fra det religiøse fællesmarked"!!!  
Herefter kaffe i spisesalen. Pris 5,00 kr.
- 15.30 Skolens værksteder og lokaler er i funktion. Åbent hus og demonstration v/ eleverne.
- 16.30 Generalforsamling i elevforeningen. Foredragssalen. Dagsorden:
1. Beretning v/ Harry Rasmussen.
  2. Regnskab og budget v/ Per Søgaard.
  3. Valg til bestyrelsen.
  4. Valg til skolens bestyrelse.
  5. Valg af revisorer.
  6. Evt.
- 18.00 Festmiddag i spisesalen. Pris 15,00 kr.
- 19.00 Aftenfest. Skuespil v/ eleverne  
Film fra turen til Norge  
Sang og musik v/sangkoret  
Kaffe. Pris 5,00 kr.  
Vi hylder jubilarerne  
Afslutning

Af hensyn til køkkenet beder vi jer give os besked, hvis I deltager i måltiderne.

PÅ GLÆDELIGT GENSYN DEN 8. JUNI 1975.

# PORTRÆTET



Kirsten Bundgård.

Der er blevet spurgt, om jeg vil skrive til bladet, så jeg vil prøve at skrive lidt om min tid, efter jeg blev uddannet som køkkenleder.

Den første plads jeg fik var på den Classiske Agerbrugs-skole på Falster. Der lærte jeg, hvad det vil sige, at stå for et køkken, med seks piger til hjælp, og skulle lære dem, hvad jeg kunne.

Vi havde 110 elever på kost, og mange arrangementer ved siden af. Der kom tit gæster, der skulle se skolen, de blev som regel budt på kaffe. -

Det var et dejligt lærerigt år, men jeg ville gerne prøve noget andet, og rejste derfor til Norge på et pensionat. Der var livet meget anderledes, men gav mig også mange ting med hjem.

Endelig fandt jeg gennem køkkenlederforeningen herop til Odsherreds Efterskole, hvor jeg er godt tilfreds med at være, og føler at jeg kan slå til. -

"Odsherreds Efterskole" udgives af Elevforeningen ved Odsherreds Efterskole.

Redaktør: Anne Standrup

Tryk: K.J.Kopi, Svogerslev



Rekvisitter: 78 efterskoleelever med tilhørende lærere, 2 busser med tilhørende chauffører, 15 bjælkehytter, én købmandsforretning, ét cafeteria, én skihejs, én danskerbakke, masser af sne.



Skiløb:

Fire timers instruktion af norske specialister med indøvelse af bremse- og svingteknik - Først og fremmest skulle det læres, hvordan man bremser korrekt, da danskere traditionelt har deres egen måde at klare dette problem på.



Efter instruktion: De modigste og dygtigste kom med skihejsen op på fjeldet, hvorfra de selv måtte sørge for nedturen - herefter var der færre modige.

De udholdende var på langrend i dejligt terræn nær feriecentret.  
De nationale tilbragte megen tid med ned- og opture på danskerbakken.  
De forsigtige kørte på slæde.

Største skioplevelse var heldagsturen til områdets højeste fjeld "Skogshorn". Flest tog solbad, ægte højfjeldssol, andre forsøgte sig med styrtløb ned ad fjeldsiden og satte ny rekord i styrt.

#### Hytterne:

Rammen om sære gastronomiske eksperimenter (af æstetiske grunde skal der ikke nævnes eksempler på frembringelserne).  
Personlig vask og opvask ved minimalt vandforbrug, da vand ikke var indlagt, til gengæld maximal udnyttelse af viskestykker.  
Mange hyggelige timer i hytterne, hvor både store og små verdensproblemer blev løst over aftenkaffen.



#### Cafeteriet:

Fast mødested til aftenunderholdning, hvor hvor fanatiske lærere søgte at puste liv i den gamle spejderånd.  
Hård kamp mod kaffe, cola og spilleautomat, men gode aftener kom der ud af det.  
Afslutning med andagt til akkompagnement af cafeteriets kasseapparat.

#### Købmandsforretningen:

Det eneste sted, hvor det lykkedes danskerne at bringe de besindige nordmænd ud af fatning. Efterskoleelever køber af princip kun for 50 øre ad gangen, til gengæld handler man mange gange.





- 1 2-JENGT-VÆRELSE
- 2 OPHOLDSRUM M. KOCENTICHE
- 3 BADERUM
- 4 VINDFAUG

STUEPLAN



FACADE MOD SYD



FACADE MOD VEST

Købmandens indtryk: At omsætningens størrelse ikke stod i rimeligt forhold til hans ulejlighed.

Busserne:

Stedet hvor man sang, hørte musik, gjorde sig bemærket og mærkede - på vejen til Norge. Stedet hvor man sov - på vejen fra Norge.

PEN

