



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



---

**Odsherreds**

**Efterskole**

LAD OS VÆRE ET .....

Lad os være et,  
giv du mig din hånd,  
det koster kun så lidt,  
lad os binde bånd.

Vi skal skabe fællesskab,  
hvis vi her vil leve,  
om os er et farligt gab,  
lad os skabe, lad os skabe fællesskab

Jesus sa' engang,  
du skal elske Gud,  
og din nabo ligeså.

Holder du det bud ?

Vi skal skabe fællesskab,  
o.s.v.

Det er livets håb,  
giv du mig din hånd.

Fælles har vi Jesu dåb,  
ser du dette bånd.

Vi skal skabe fællesskab,  
o.s.v.

## LIDT OM ERHVERVSPRAKTIK=

Hvert år får de ældste årgange i skolerne mulighed for at komme ud på en virksomhed af en eller anden art i en uges tid. Det har været diskuteret en del gennem årene, hvor meget denne praktik er værd. De undersøgelser, der har været foretaget blandt elever, der har været i praktik, har imidlertid været meget positive. Personlig mener jeg, at I får en god mulighed i hænde, ved at komme i praktik. Til daglig færdes I i et beskyttet miljø. Det kan være sundt, at opleve, hvad det vil sige, at møde på en arbejdsplads hver morgen,

- at opleve en arbejdsdags rytme

- at leve med i arbejdspladsens miljø

og at gøre en række iagttagelser.

Som mennesker står vi hver dag i forskellige valgsituationer. Mange af jer står snart over for et erhvervsvalg. Man kan udskyde valgsituationen ved at forlænge sin skolegang på en eller anden måde. Det kan være ved at søge ind på en EFG - skole, en handelsskole eller måske tage et år mere enten i folkeskolen eller på en efterskole. På et tidspunkt skal I dog alligevel træffe et valg om, hvad der skal ske efter skolegangen - eller gør andre det for jer, og det må vel være af interesse selv at have en

vis indflydelse - ikke sandt ?

Uden at have forberedt sig grundigt bliver valget vanskeligere. Derfor må I slev undersøge forskellige muligheder, bl.a. ved at tale med venner og bekendte om, hvad deres arbejde består i og hvordan man uddanner sig. Der er også mulighed for at tage med en erhvervsvejleder, som specielt beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende uddannelser af forskellig art.

Tilbage til praktikken. Ud fra den vished om, at I på et tidspunkt skal vælge, vil det naturligvis være klogt, at få så meget udbytte som muligt af praktikopholdet. Derfor - brug øjne og ører godt. Stil spørgsmål. Tal med de mennesker I får mulighed for. Og - endelig - gør jer notater om de oplysninger I får, så jeres kammerater i klassen kan få del i jeres viden og erfaring, når I kommer tilbage til skolen.

HELBO.

# NYT FRA SKOLEN

To ting præger vor hverdag og stjæler vor kostbare tid. Den ene glædelig og opløftende, nemlig 90 nye elever, der i det kommende år skal bebo og præge den gamle skole. Det andet er arbejdspladsen på taget, der ustandselig griber ind i hverdagen med problemer, snavs og uro. Men fælles for begge er, at de er forudsætninger for husets daglige trivsel.

Hvorfor vi må tage alt med ophøjet (tilkæmpet) ro, og få det bedste ud af enhver situation. Vi har ikke - og regner ikke med at miste modet, selv i lidt modgang.

Dagens problem er, at vi ikke har varmt vand, idet skorstenen er revet ned, ergo kan vi ikke tage bad og blive vasket, ej heller gøre ordentlig rent i skorstenssodet og kalkpudset.

A propos rengøring, så prøver vi selv (uden personale) at holde skolen ren i år. "Systemet" har stået sin prøve ved at lærerne overtog hovedrengøringen af skolen i 2. uge af august, og resultatet var så strålende, at vi med optimisme ser frem til en ren og pæn skole, hvor alle arbejder med og er ansvarlige.

Ellers er der ikke sket de store ændringer, idet vi kører videre med de gamle lærere, og det samme personale i køkkenet, og det giver en dejlig ro over arbejdet.

Som den opmærksomme lærer har bemærket, så har vi nu udnyttet skolens kapacitet fuldt ud og optaget 90 elever. Det betyder selvfølgelig trængsel på gange og pladser og i dagligstuer, hvor især det sidste problem trænger sig på med en løsning.

Vi har netop fået tegnet en dagligstue på 3. sal og søger undervisningsministeriet om rentesikring til et lån, og tilladelse til at begynde projektet så hurtigt som muligt. Efter planer og beregninger skulle vi så kunne få et spændende opholdssted på 100 m<sup>2</sup>, der kan danne ramme om et rigt og givende fællesskab til gavn, glæde og velsignelse for alle i huset. Som I kan se, har vi hænderne fulde, også i de kommende dage, men vi oplever hele tiden, at kræfterne får vi i takt med opgaverne vi påtager os, og det er derfor en taknemmelig flok, der med dette sender hilsner til alle.

J.M.

Vi vandrer i hver sin cirkel,  
mens timer bli'r dage og år,  
vi træller så tungt i vor cirkel  
og trættes, mens årene går.  
Vi vænnes til hver sin cirkel  
og ser ej, hvor lidt vi når,  
vi lukker os ind i vor cirkel,  
og ej vi de andre forstår.

Spræng din cirkel - dine gamle vaner.  
Prøv at vandre ad nye baner,  
få dig en hobby, lær noget mere,  
prøv, om du kan noget nyt præstere.  
Ja, følg dit hjerte, fornuft og forstand.  
Spræng din cirkel.....

-----

hvis altså du kan.



77 STATENS PÆDAGOGISKE  
STUDIESAMLING  
LERSØ PARKALLE 101  
2100 KH Ø

"Odsherreds Efterskole" udgives af Elevforeningen  
ved Odsherreds Efterskole.

Redaktør: Anne Standrup