



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Odsherreds Efterskole

66. årgang, nr. 1.

1976



DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

## E K S A M E N.

Eksamenstiden er over os, årets arbejde skal vurderes og bedømmes. Prøven af den enkelte foregår under iagttagelse af strengeste isolation. Eleven er alene, uden hjælp. Han eller hun må svare for sig selv, og bedømmelsen fås kontant i tal fra 0 til 13, hver efter sin evne og indsats. Man kan anerkende systemet, finde, at det er nødvendigt, eller kassere det som uegnet og ubrugeligt. Den debat skal jeg ikke lægge op til her, men nøjes med nogle betragtninger om systemets indvirkning på vor livsholdning og meningdannelse.

Det ligger så snublende nært at overføre eksamenssystemets karaktergivning på vort kristenliv, på vort forhold til Gud og næsten, at gøre Gud til censor i vort liv, at aflægge eksamen efter nogle fastlagte moralske normer og lade opfyldelsen af disse være afgørende for "karakteren", og derfor, om vi er dumpet eller har bestået "prøven". Det er forståeligt om vi overfører denne tankegang fra vor verden til Guds verden, men det er livsnødvendigt for os at vide, at der er en altafgørende forskel på vor eksamen og Guds eksamen. Næmlig, at hvor vi til den menneskelige prøve skal stå til ansvar alene, uden hjælp, der har Gud til sin eksamen sendt os en redningsmand, en frelser. Og Gud ske tak for det, for uden Jesus Kristus ville vi, du og jeg, dumpe med karakteren 00.

Thi deri består forskellen, ikke at vi alene ydede noget, men at han ydede ALT - ikke at vi elskede ham, men han elskede os. Han fører os frelst gennem livets prøve hjem til sin lyse himmelsal, o Gud ske lov.

## HVAD SKAL VI MED ELEVFORENINGEN ?

I formålsparagraffen for Elevforeningen for Ods-herreds Efterskole står, at det er foreningens formål at "vedligeholde forbindelsen mellem Ods-herreds Efterskole, dens og Fårevejle Højskoles tidligere elever og medarbejdere."

Men hvordan skal vi opfylde dette formål? Hvordan skal vi "vedligeholde" forbindelserne? Hvad kan vi bruge foreningen til? Hvad forventer foreningen af skolen, og hvad forventer skolen af foreningen?

Vi har stillet spørgsmålet: HVAD SKAL VI MED ELEVFORENINGEN til formanden for elevforeningen, til Vald. Olsen, Tølløse og til to nuværende elever på skolen.

### Harry Rasmussen, formand for elevforeningen:

Som bekendt rykkede det første elevhold ind på Fårevejle Højskole den 1. november 1907. Allerede den 30. marts 1908 stiftedes Elevforeningen. Dens formål er:

1. at virke for sand og varig interesse og kærlighed mellem skolen og foreningens medlemmer og mellem disse indbyrdes.
2. at yde økonomisk støtte til trængende, ikke amts-understøttede unge piger og karle, som ønsker sig et kursus på Fårevejle Højskole.

§ 4 i de gamle vedtægter lyder: "Foreningen afholder "Elevmøde" mindst hvert andet år". At disse elevmøder hurtigt tog navneforandring til elevfest kan ikke undre nogen, der var med. For mange af de gamle elever var elevfesten sommerens højdepunkt, som man så hen til med forventning og levede højt på længe efter.

Jeg har ingen anelse om, hvor meget der er ydet i understøttelse gennem årene, det skal nok være et stort beløb. "Sølvsnoren" har været det stærke bånd, der bandt medlemmerne sammen og hver måned kom med et frisk pust fra skolen.

Men nu er alt det ved at være historie. Det har vi forstået, idet højskolen jo ikke mere eksisterer, kort og godt fordi den samfundsgruppe - landbrugets karle og piger - hvorfra flertallet af eleverne kom er forsvundet.

I dag lyder formålsparagraffen "Det er elevforeningens formål at vedligeholde forbindelsen mellem Odsherreds Efterskole, dens og Fårevejle Højskoles tidligere elever og medarbejdere".

Nu venter vi spændt på, om efterskolens elever vil slutte op om foreningen; det skal de være velkomne til.

Harry Rasmussen

#### Lars og Folmer, elever på Odsherreds Efterskole:

Vi mener, at elevforeningen er udmærket, da elever der har gået på skolen et par år tidligere kan blive valgt ind i skolens bestyrelse og dermed have medindflydelse på skolens daglige drift.

Men vi tror desværre, at elever der tidligere har gået på skolen ikke interesserer sig for skolen efter de er gået ud. Derfor vil medlemmer som er i foreningen være elever, som har gået på skolen for lang tid siden og som derfor ikke kender skolens nuværende problemer. Vi opfordrer derfor elevforeningen til at vælge unge medlemmer ind i bestyrelsen.

I denne anledning opfordrer vi skolens bestyrelse til at komme på skolen og overvære de daglige problemer.

Lars Hageltorn / Folmer Østergård

# Faarevejle Højskoles Historie

*gennem 65 år*

1907 - 1972

*Samlet og arkiveret af  
Janus Andreassen og Valdemar Olsen*

# FAAREVEJLE HØJSKOLES HISTORIE 1907-1972.

---

## Indhold:

1. Kap. Blad 1 — 33. — Højskolens Forhistorie indtil 1907.
2. Kap. Blad 34 — 431. — J. Andreasen, Forstanderperiode 1907—1911.
3. Kap. Blad 432 — 524 — E. Wald. Gøtsche, Forstanderperiode 1911—1912.
4. Kap. Blad 525 — 750. — C. M. Julin, Forstanderperiode 1912—1934.
5. Kap. Blad 751 — 1024. — Josef Blomgren, Forstanderperiode 1934—1942.
6. Kap. Blad 1025 — 1057. — C. Willy Hansen, Forstanderperiode 1942—1943.
7. Kap. Blad 1058 — 2155. — Højskolens Anvendelse til andre Formaal, dels ved Udlejning og dels ved Beslaglæggelse i Tiden fra 15. Maj 1943 til 1. Januar 1947.
8. Kap. Blad 2156 — 2967. — Jørgen Jensen, Forstanderperiode 1947—1951.
9. Kap. Blad 2968 — 2989. — Ved Højskolens Dørtærskel Eftersommeren 1951. (Jævnf. Sølvsnoren Nr. 9/1951.)
10. Kap. Blad 2989 — 3603. — K. Robert Hansen, Forstanderperiode 1951—1964.
11. Kap. Blad 3604 — 3861. — Poul Jeppesen, Forstanderperiode 1965—1972.
12. Kap. Blad 3862 — 3953. — Fortid - Nutid - Fremtid.
13. Kap. Blad 3954 — 3984. — Alfabetisk Navnefortegnelse og Adressefortegnelse over Bidragyderne til Højskolens økonomiske Genrejsning i 1944—1945.
14. Kap. Blad 3985 — 3986. — Ovennævnte originale Tegningskort er indlagt i Rigsarkivet under Pg. 3985—3986.
15. Kap. Blad 3987 — 4066. — Diverse Litteratur i Relation til Højskolens Historie gen-

30. Kap. Blad 5109 — 5162. — Lammefjordspionerer i livsvarig Kontakt med Højskolen:  
1. — Hjemstavnsforsker og Folkemindesamler, Portør Peder Pedersen.  
2. — Fæstehusmandens Søn, Lammefjordens Førstemand Niels Hansen Risegaard.  
3. — En gudbenaadet Kunstnersjæl. — Fotograf Søren Bay.  
4. — Carl Jensen. — Barndom blandt Lammefjordens Nybyggere. — Tømrer. — Frekventerede Haandværkerkursus paa Højskolen 1907—08, Udlandsrejse, Studie i dansk Jura og Raadgiver blandt os Nybyggere, Kontorleder og Formand for Faarevejle Andelskasse, Godsforvalter for Dragsholm Gods, Næstformand for Creditkassen for Landejendomme i Østifterne m. m.  
Æret være deres Minde.
31. Kap. Blad 5163 — 5164. — 100-Aars Jubilæet for det første Spadestik til Lammefjordens Udtørring 1873.
32. Kap. Blad 5165 — De kristne Vækkelser paa Midtsjælland gennem 100 Aar.
33. Kap. Blad 5166 — 5172. — Midtsjællands skønlitterære, kristne Hjemstavnsforfatter P. Hansen Skovmoes. (Litteraturfortegnelse omstående.)
34. Kap. Blad 5173 — 5194. — De kristne Vækkelser og Samfundsliv i Bjergene, Faarevejle Sogn.
35. Kap. Blad 5195 — 5196. — Johannes Pedersen, Mørkøv, og Blad 5197.
36. Kap. Blad 5197 — Luthersk Missionsforening gennem 75 Aar 1868—1943. (Blad 60—63 i denne »Hilsen til Venner« omhandler Missionsgerningen ud fra Missionshuset ved Strandporten i Holbæk og Luthersk Missionshus i Mørkøv.)
37. Kap. Blad 5198 — 5199. — Faarevejle Missionshus.



# Blad 5172

## Litteraturfortegnelse

Peter Hansen Skovmoes:

- Hvad her vi elsker*  
Roman (udsolgt) ..... 1939
- Hvad gavner det et menneske*  
Roman 2. oplag ..... 1940
- Så længe lyset brænder*  
Fortællinger (udsolgt) ..... 1941
- Thora på Højgård*  
Roman 3. oplag (udsolgt) ..... 1942
- Først når væven er standset*  
Roman 4. oplag (udsolgt) ..... 1942
- Nybyggerpræst*  
Roman 2. oplag (udsolgt) ..... 1945
- Syv gule iris*  
Roman 2. oplag (udsolgt) ..... 1947
- Kaldet*  
Roman (udsolgt) ..... 1949
- De, der vil være rige*  
Roman (udsolgt) ..... 1952

<i>Æbleblomsterne</i>	
En historie om kærlighed (udsolgt) . . . .	1954
<i>Nu skinner solen igen</i>	
Roman (udsolgt) . . . . .	1955
<i>Ind gennem porten</i>	
Fortællinger (udsolgt) . . . . .	1957
<i>Familien på Svendsgård</i>	
Roman (udsolgt) . . . . .	1958
<i>Hjemmet i skoven</i>	
Roman (udsolgt) . . . . .	1959
<i>Mit hjertes hjem</i>	
Digte . . . . .	1961
<i>Som sne, der faldt i fjor</i>	
Spredte erindringsbilleder . . . . .	1962
<i>Enken og hendes sønner</i>	
Roman . . . . .	1963
<i>Under slægtens træ</i>	
Roman . . . . .	1968

NB. De Bøger, som er udsolgt fra Forlaget, kan antagelig laanes i de fleste offentlige Biblioteker.

V. O.

39. Kap. Blad 5206 — 5208. — Andre Knopskydninger i det kristne Ungdomsarbejde i Nordvestsjælland 1907—1972:  
1. Klinteborglejren, Ordrup Strand — F. D. F.  
2. Søndagsskolelejren ved Høve Strand.  
3. K. F. U. M. og K.-Lejren ved Havnsø Strand.
40. Kap. Blad 5209 — Konklusion.
41. Kap. Blad 5210 — 5213. — Odsherreds Efterskole. — Faarevejle Højskoles Arvtager.
42. Kap. Blad 5214 — 5215. — Pastor Chr. Bartholdy — 85 Aars Fødselsdag.
43. Kap. Blad 5216 — 5238. — De senere Aars kristne Vækkelser indtil 1974.
44. Kap. Blad 5239 — 5240. — Vækstens Under. — Tab ikke Modet du kære . . .
45. Kap. Blad 5241 — 5243. — Præludium til en afsluttende stille Time.
46. Kap. Blad 5244 — 5249. — Halvfems naadefyldte Aar.
47. Kap. Blad 5250 — Postludium.
48. Kap. Blad 5251 — Velsignelsen.

---

Faarevejle Højskoles 65-aarige Historie afsluttes hermed og arkiveres i Rigsarkivet, Rigsdagsgaarden 9, København, med ovennævnte 5251 Blade, forsynet med dokumentariske Bilag.  
Tølløse i Marts 1974.

*Wald. Olsen*

Tølløse.

*Guds Fred.*

16. Kap. Blad 4067 — 4077. — Bortkomne Dokumenter under Postforsendelse.
17. Kap. Blad 4078 — 4152. — Nogle af Problemerne ved Skolens Overgang fra Højskole til Efterskole i Relation til de grundlovgivende Vedtægter af 30. Juni 1944.
18. Kap. Blad 4153 — 4170. — Blade af Flintholms Historie.
19. Kap. Blad 4171 — 4182. — Hvad et Højskoleophold ogsaa kan føre til: **Herhjemme i Danmark** og som Evangelister i den kristne Verdensmission i Kina, Indien, Mellemøsten, Afrika og Japan.
20. Kap. Blad 4183 — 5012. — Uddrag af Elevforeningens Vandringsmapper 1907—1973.
21. Kap. Blad 5013 — 5014. — J. Andreassen: En Samfundsprofeti. — Søren Andreasen: En Oplevelse.
22. Kap. Blad 5015 — 5078. — Elevforeningens Forhandlingsprotokol 1936—1942.
23. Kap. Blad 5079 — 5083. — Mindeblade for afdøde Medarbejdere fra 1908.
24. Kap. Blad 5084 — 5086. — Oxford-Vækkelsen og Højskolen 1935.
25. Kap. Blad 5087 — 5098. — To af Højskolens Rodskud: Privatskolen og **Børnehjemmet**.
26. Kap. Blad 5099 — 5100. — Funktionstider for Højskolens Forstandere, Formænd for Forretningsudvalg og for Højskolens ansvarlige Bestyrelse.
27. Kap. Blad 5101 . — Sognepræster i Faarevejle-Dragsholm gennem 100 Aar.
28. Kap. Blad 5102 . — Faarevejle Kirke. - Jarlen af Bottwell.
29. Kap. Blad 5103 — 5108. — Breve og Avisnotater om Faarevejle.

Originale Dokumenter er arkiveret i  
Rigsarkivet, Rigsdagsgaarden, København

Genparten er deponeret i Højskolens Arkiv og i Kontrolmapper

1907

Relief over Højskolens Hovedindgang:

*Bedre frem*, - 1 Sam. Bog 20,37

*Andreasen*

1972

Naar jeg nu i stille Timer sidder ene,  
lader gode, kære Minder vælde frem,  
da i Tak og Undren alt maa sig forene  
for Livets underfulde, gudberedte Vej.

Efs. Br. 2,10.

*And. Olsen*

E L E V M Ø D E T 1 9 7 4 .

Hermed har vi den store glæde at invitere skolens tidligere elever og medarbejdere til årets elevmøde. Elevforeningens bestyrelse har under indtryk af oliekrisen tidligere på året besluttet, at mødet skal finde sted

lørdag den 8. juni 1974

- 13.30 Gudstjeneste i foredragssalen v/ Frede Ellitsgård, Svinnige.  
Indvielse af skolens nye idrætsanlæg.  
Kaffebord i spisesalen. Pris 5,00 kr.  
Generalforsamling i elevforeningen.  
Dagsorden: Beretning v/ formanden  
Regnskabsaflæggelse v/ kassereren  
Valg til foreningens bestyrelse  
Valg til skolens bestyrelse  
Foreningens virke fremover  
Evt.
- 18.00 Middag i spisesalen. Pris 10,00 kr.  
Aftenfest i foredragssalen:  
Eleverne opfører "Pigerne på Plouggård"  
Skolens sangkor  
Film fra skolens tur til Italien  
Film fra skolens hverdag  
Kaffebord. Fejring af jubilarer

Vi håber fra skolens side på god tilslutning til arrangementet. I bedes venligst tilmelde jer, hvis I vil spise middag.

Velkommen!

nen drejede vi om for hovedafbryderen og slukkede dermed alt lys på skolen. Alle trapper blev blokerede og ordren lød: Forsøg at slippe ud gennem nødudgangene. Samtidig alarmeredes brandvæsenet i Asnæs og et stopur startedes. Vi afventede spændt resultatet: 4 Minutter - og brandvæsenet holdt i gården - 6 minutter - og stigen var rejst og klar til at tage mod elever. Men det var for sent, for på det tidspunkt firede den sidste elev sig ned ad brandtøvet. Heldigvis var det jo kun en øvelse, og vi kunne slutte, elever, lærere og brandmænd i skøn forening med at spise varm suppe! Med en dejlig fornemmelse af, at en katastrofesituation kan klares.

Nu ser vi frem til et godt elevstævne og alle elever og lærere vil være hjemme for at feste med jer.

På gensyn.

J.M.



# NYT FRA SKOLEN

Netop nu er jeg kommet ind efter en tur i parken og et begyndende dårligt humør er kureret, for man kan ikke andet end blive glad, efter at have vandret rundt mellem blomstrende frugttræer og buske. Foråret er kommet, og farvepragten og frodigheden dækker lidt over vor store sorg, slottets grå farve. Vi trænger meget til at få kalket eller malet huset udvendigt, men dels bliver det meget dyrt, og dels kan vi ikke finde den mand, der skal gøre det. Vi håber, at sagen måske kan være klar til elevstævnet, så alle kan glædes over, at den kære bygning igen kommer til sin ret.

Et er imidlertid om bygningens ydre går i forfald, et andet er, om livet leves helt og rigt inde i skolen, og det synes vi faktisk det gør. Det er lige som om "Børnesygdommene" er på retur og tingene finder deres naturlige leje i en art rutine, som giver en rolig udvikling.

For øjeblikket er vi 76 elever der kommer fra hele Sjælland incl. København. Det skal dog også nævnes, at vi har et par jyder, og dem er vi ikke kede af. Netop nu slider de i det, idet vi har 17 elever oppe til 10. klasses prøve og 39 elever til 9. klasses prøve. Herefter regner de 17 af dem at bestå teknisk forberedelseseksamen med gode resultater. Det har til nu været et godt arbejdsår med stor indsats.

Ind imellem har der dog også været tid til fornøjelser, bl.a. en udflugt til København, hvor vi besøgte "Spar" og naturhistorisk museum. Om aftenen var vi i teateret, hvor vi så "Privatliv". Det blev en god og fornøjelig tur, der kunne bære den lange vintertid.

Lige før påske prøvede vi noget vi længe havde talt om, nemlig en brandøvelse. Klokkerne 9 om aften-



Valdemar Olsen, fhv. formand for elevforeningen:

For at en udtalelse fra mig kan have nogen erfaringsmæssig værdi, må jeg med få ord andre overskriften en smule:

Hvad elevforeningen har været for skolen-?

Elevforeningen har været skolens udtryksfulde pulsslag - livets udslag. Ligesom man tager legemets temperatur ved at føle pulsslaget, således har elevforeningen altid gennem skolens 65-årige tilværelse været det mest ufejlbarlige udtryk for skolens livskraft.

Pulsslaget har vekslet i tempo:

Undertiden svagt - i skolens sygdomsperioder.

Undertiden normalt - både under solskin og skyer over skolen.

Undertiden rørende spontant - når skolen var i yderste nød - som når en stor børneflokk hektisk slår en skærmende kreds om deres gamle, nødstedte, hjælpeløse mor.

-Og "... alt som hjertet slår,... bøn på troens vinge ind i himlen når."

NB. - I skolens historie findes indlagt et uddrag af elevbreve, som udtrykker disse - for skolen så livsvigtige pulsslag.

Valdemar Olsen.



# Odsherreds Efterskole

66. årgang, nr. 2.

1976



DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

TOMRUM.

Forfatteren Villy Sørensen siger et sted, at frigørelsen fra den kristelige metafysik efterlader menneskets metafysiske behov udækket.

Med andre ord, den der lever frigjort eller frigør sig, fra sin kristne arv, lever i et åndeligt tomrum. Der er opstået et nyt marked, hvor mulighederne for at afsætte sine ideer pludselig er store. Tilbudene er mange og salgsmetoderne ofte usmagelige, hvad den standende indoktrineringsdebat afslører.

Intolerance, fordomme og uvidenhed er kampens mest anvendte våben, vil man sikre sig tilhængere, er det gamle ord om, at hensigten helliger midlet, er påny blevet aktuelt.

Det kristne budskab er i debatter blevet et tilbud sidestillet med alle de andre tilbud lige fra marxisme over jehovas vidner til guruens lære.

Vi kan være utilfredse med dette - vi kan planlægge en strategi og bruge samme våben som modstanderne og indoktrinere vore ideer -

Men: vi kan jo også ganske enkelt gøre vor pligt. Holde det vi lovede i dåben, at oplære dem i den kristne børnelærdom. Hvis samtlige hjem, kirker og skoler tog den opgave, som de frivilligt har påtaget sig, alvorligt og underviste jævnt og sandt i et forståeligt sprog, da ville "tomrummet" ikke opstå, og behovet for at få det fyldt ikke være til stede.

Det er aldrig for sent at begynde, og må dette være en opfordring til alle, der på nogen mulig måde kan komme til at lære dagens børn og unge at holde alt det han har befalet, se da vil han være med os alle dage ind til verdens ende, og talen om tomrum vil forstumme.

# NYT FRA SKOLEN

Så er der igen gået for lang tid, men dagene flyver afsted med store og små oplevelser, med sorger og glæder og arbejde nok til dobbelt så mange hænder som vi har. Selvfølgelig er vi trætte når dagen er gået, men det er en træthed, som kan soves væk og det gør, at den er til at bære, og når vi så yderligere får lov til at opleve at noget lykkes, så kan dette brev kun blive glade oplysninger til jer.

Siden sidst, har vi afsluttet med et hold, der drog glade og tilfredse af sted. Vi havde den glæde, at 18 af dem gerne ville komme igen, hvoraf en enkelt var for 3. år.

Desværre måtte vi også tage afsked med 4 kolleger, der har været med til at bygge skolen op. Det drejede sig om hr. og fru Leinum, Henning Lysholm Christensen og Villy Jepsen. Af forskellige årsager ønskede de at prøve noget andet, men må jeg benytte pladsen her til at takke for indsatsen i de første svære år, hvor så mange ting skulle formes og sættes på plads. De har alle 4 hver for sig bidraget til, at skolen har sit ansigt og sin form. Vi ønsker lykke og velsignelse i jeres nye virke.

Det er naturligvis ikke let at finde erstatning, men på en forunderlig måde var vi pludselig igen fuldtalige. Her vil jeg gerne byde velkommen til Frk. Anne Standrup, der er kommet direkte fra KFUK i London, hvor hun i 5 år har været sekretær. Til lærer Bjarne Jensen, der netop er vendt hjem fra CF-tjeneste. Til lærer Sinna Jacobsen, som vi har hentet fra Svallerup skole. Stud. Jur. Peter Venø har taget et års pause i studierne for at prøve kræfter på pædagogikken. Konsulent Allan Olsen, Svinninge, kunne ikke undvære undervisningen og har derfor taget et "halvdagsjob" hos os. Lærerstudernede Jørgen Andreassen, Holbæk, har også haft lyst til praktik og læser nogle timer her. Og så er der naturligvis alle vi "gamle", så der er tængsel ved kaffebordet kl. 10, når hele personalet tager "et frikvarter".

Elevholdet, som det hele jo samler sig om, ankom den 18. august fyldt med forventninger, spænding og liv. Hvad skulle året bringe? Ud over ønsket om kundskaber var der også ønske om kammeratskab, fællesskab og fest!

Holdet på ialt 82 blev fordelt på 5 klasser (een 8. 2 9. og 2 lo. klasser) Alle værelser, klasselokaler og rum måtte i brug. Desuden var der mange henvendelser som vi desværre måtte sige nej til.

Så begyndte hverdagen, hvor tilrettelæggelsen skulle stå sin prøve. Af nyhederne i år bør vel nævnes vort forsøg med faget arbejdskundskab, hvori vi lægger flere ting. Først ønsker vi at lære eleverne, at bruge hænder og værktøj rigtigt i såvel have, som køkken og rengøring. For det andet mener vi også, at det er rigtigt, at eleverne bidrager til hverdagens arbejde som noget naturligt og de vænnes til at tage medansvar for alles velbefindende. Det ser ud til, at alt går efter beregningerne og vi kan kun være tilfredse med forsøget, som vi allerede arbejder på at udbygge. Angående skolefagene, så måtte mange til at tage fat for at indhente det forsømte, og efter en periode ser det ud til, at de kan lide at arbejde, og der nåes da også mange fremskridt.

Endelig kam vi da i gang med at få skolen malet. I 5 uger havde vi stillads omkring "slottet" og mange blev overrasket over, at der pludselig stod en mand uden for vinduet på 3. sal, og undervisningen måtte tit standses, fordi maleren var mere spændende end læreren. Men når vi ser resultatet var det umagen



"Det hvide Slot på Lammefjorden" er igen blevet hvidt!

værd. "Det hvide Slot" er igen blevet hvidt. Alle er velkomne til selv at se underværket. Mens vi var så godt i gang med at pynte op tog vi spisesalen med. Vi havde længe været plaget af støjen under måltiderne, hvorfor vi forsøgte os med et nyt loft. Det blev de kendte Rockwool-bats, der blev lagt op i trælistes. Det var et vovestykke, og meningerne var delte, men efterhånden som væggene blev tapetseret mer hessian og farverne blev afstemt voksede tilfredsheden. Alt i alt synes vi at salen nu er hyggelig med nye gardiner, lamper og farver, og ikke mindst, at støjniveauet er dæmpet så meget, at det er muligt at nyde maden i ro.

Som I kan se, har der været arbejde nok at tage vare på, men det værste er tilbage, for efter en undersøgelse af tagkonstruktionen, meddelte vor arkitekt, at der var råd i tømmeret mange steder, især under kvistene. Dette er fremkommet ved utætheder i taget, som på grund af konstruktionen ikke kan understryges. Endvidere har vi haft besøg af brandkommisionen, der påpegede adskillige problemer ved værelser og gange på 3. etage, som meget vanskeligt kunne klares, men som skulle klares dersom vi ønskede at elever skulle sove der. Disse ting tilsammen fik bestyrelsen til at vedtage, at øverste etage lukkes i første omgang og at der ansøges om tilladelse til at bygge et elevhus i haven med plads til 24 elever. Dette hus tænkes placeret bag cykleskuret, men herom senere. For øjeblikket indhenter vi priser m.m. Det bliver nok dyrt, men er desværre nødvendigt.

Når taget er repareret er det så meningen at nyindrette fællesrum og undervisningslokaler øverst oppe. Endelig er der endnu en opgave at løse, nemlig udvendige trapper i gavlene. Det vil sikkert ikke pynte bygningen, men arkitekten har tegnet en pæn trappe, som ikke skæmmer mere end højst nødvendigt.

Ja, det blev en lang smøre om alle de "store" forandringer. Småtingsafdelingen bliver der ikke plads til her denne gang. Hvis I synes, at det hele lyder drabeligt, så er I hermed inviteret til at komme ind og se og få en snak omkring jeres gamle skole. Vi er alle interesseret i kontakt med den fortid, hvorpå vi bygger vor nutid og planlægger en kommende fremtid.

JM

## F O R M A N D S S K I F T E I

Til bestyrelsesmødet den 4. oktober 1974 meddelte provst C. P. Agger, at han af helbredsmæssige årsager så sig nødsaget til at frasige sig posten som bestyrelsesmedlem, og dermed også posten som bestyrelsens formand.

I den anledning må det være mig tilladt, på skolens vegne, på forgængeres og på tidligere såvel som nuværende personales vegne at sige tak for godt lederskab og tjeneste i de mange år. Provst Agger indvalgte i bestyrelsen for Fårevejle Højskole i 1951 af Indre Missions Hovedbestyrelse, med den opgave sammen med pastor Bartholdy, forstander Edv. Jensen, folketingsmand Julin, købmand Sacho, forstander Andreassen og fabrikant Vald. Olsen, at formidle skolens overgang til sygeplejehøjskole. Da pastor Bartholdy i 1959 fratrådte som formand for bestyrelsen faldt valget som formand naturligt på provst Agger, der siden har ledet bestyrelsen dygtigt, retlinet og værdigt.

Det faldt i provst Aggers lod, i 1972, at være med til at omstrukturere Fårevejle Højskole og indkøre Fårevej-Odsherreds Efterskole, hvilket blev gjort solidt og godt. Vi, der var med i disse processer, takker for den tillid og åbenhed provst Agger altid mødte os med, og som gav os så rige og sikre arbejdsbetingelser. Vi ønsker Guds velsignelse over provst Agger og hans hustru og håber, at de trods svigtende helbred må få mange rige år endnu.

-----

Da den ledige plads som formand for bestyrelsen for OE skulle besættes, var det helt naturligt og eenstemmigt, at man pegede på gårdejer Jens Juel Petersen, der har siddet i bestyrelsen siden 1965, hvor han af Indre Missions Hovedbestyrelse blev valgt til at afløse afdøde folketingsmand Julin.

Vi ønsker Guds velsignelse over dit fremtidige virke og beder til, at det må blive til gavn og glæde for os alle og til velsignelse for den ungdom, der befolker vor skole.

Vi lader iøvrigt vor nye formand præsentere sig selv med en artikel han har skrevet til bladet "Efterskolen".

## Taknemlig over, at der er plads for de frie skoler

At være medlem af en bestyrelse er som regel noget, man enten er blevet valgt eller opfordret til. Af Indre Missions bestyrelse blev jeg spurgt, om jeg ville være den ene af Indre Missions fire repræsentanter i Odsherreds Efterskoles bestyrelse.

Det sagde jeg ja til. Derfor er jeg medlem af skolens bestyrelse.

Jeg havde nogle år været medlem af det udvalg, som administrerede Fårevøjle Sygeplejehøjskole.

Jeg kendte altså den skole, som nu er blevet efterskole for unge fra 14 til 18 år.

Hvad er det så, der gør, at jeg er villig til at fortsætte i et bestyrelsesarbejde, også under de nye former?

1. Ansvar og forpligtelsen over for de mennesker, som engang satte noget ind på at få rejst de mange skoler i vort land.

2. Erkendelsen af, at skal de drives videre, må der stadig være nogle, som er villige til at påtage sig et bestyrelsesarbejde, som i sagens natur også vil tage noget af ens tid.

3. Taknemmeligheden over, at der i vort skolesystem også er plads til de frie skoler, hvor vi ved fornuftige bestyrelsessammensætninger kan fremme det syn, den idé, som vi ønsker, at den enkelte skole skal have.

4. At være med til at støtte og opmuntre det forstanderpar, de lærere og medarbejdere, som bruger deres tid og kræfter, for at den enkelte skole kan leve op til sit formål. Ud fra erkendelsen af, at i en tid, hvor der satses meget stærkt på børns og unges uddannelse, er det en værdifuld ting, at vi i hele dette mønster også kan tilbyde undervisning og ophold på f.eks. Odsherreds Efterskole med dens kristne livssyn og livsmønster.

Når jeg meget gerne vil have tilknytning til en kristen ungdomsskole, er det fordi, jeg me-

ner, at skolen netop nu lever op til sit formål som aldrig før.

I en tid, hvor vi fra kristent hold gang på gang erkender den mangelfulde kristendomsundervisning i mange af vore skoler, har vi her mulighed for hvert år at undervise de 70-80 elever i kristendom og vise dem, hvad kristen livsform er.

Da det viser sig, at en meget stor del af disse unge kommer fra kristendomsfremmede hjem, er vi altså her i en af de yderste fronter, hvis vi stadigvæk skal tage talen om at nå længere ud med evangeliet alvorligt.

*Jens Juul Petersen*



*Gårdejer Jens Juul Petersen, Torløse, medlem af bestyrelsen for Odsherreds Efterskole.*



Forstander og personale på Odsherreds Efterskole ønsker skolens venner og elevforeningens medlemmer en rigtig god jul og et velsignet nytår!



## Julens kerne i en nøddeskal

af fabrikant Valdemar Olsen, Tølløse

I begyndelsen var Ordet

Ordet var liv.

Ved Ordet er alt blevet til.

Ordet er Gud selv, - Jesus Kristus.

Ordet - Jesus Kristus - tog bolig hos os fuld af nåde og sandhed . . .

Således elskede Gud verden . . .

Det er julens kerne

---

Men julens kerne er gemt inde i livsgådens skal, som vi ikke selv kan knække.

I vor bibel er der imidlertid givet os et utal af hjælpemidler hertil. Sådanne hjælpemidler findes også i vore salmer og sange. Her er en af dem:

Kom lad os gå med stille sind  
som hyrderne til barnet ind,  
med glædestårer takke Gud  
for miskundhed og nådebud.

Her er en anden:

Nåde, at han fandt mig,  
nåde, at han vandt mig,  
nåde, at han bandt mig fast til sig.

Det er julens kerne

---

Skal vi så ikke tillidsfuldt stole på - vi kalder det at tro på - Ordets almægtige, livgivende skaberevne og derefter i vort lønkammer svare:

DIN NÅDE JESUS ER OS NOK (2. kor. 12, 9)

Da kan vi finde ind til julens kerne: Guds nåde og Guds fred - også i vor lille nøddeskal.