



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

7

Årsskrift 1994



Odssherreds Efterskole, Vårangje

Jensen

ODSHERREDS EFTERSKOLE



Indholdsfortegnelse

Efterskole - for fuld udblæsning	3
Nyt fra OE's bestyrelse	4
Det nye forstanderpar - hvem er de?	5
Lejrskoletur til Polen 1994	6
Forstanderens dimissionstale, juni 1994	9
Lærernes hilsen til elevholdet 1993/94	11
Elevforeningen - Hvad er det?	13
Gæster på OE i 1994	14
Skolens personale	16
Nyt liv i praktiske fag	17
Nye medarbejdere på OE	18
Skrupelløs skolelejr på Skrænten	23
Fyrgårdsturen	24
Graffiti på skolen	25
Drengeholdet 1994/95	26
Pigeholdet 1994/95	27

Redaktion: Bodil Jespersen (ansvarshavende)
Kirsten Hansen
Lise Andersen (sekretær)

Tryk: Sejers Bogtryk, Tlf. 5345 6888



Efterskole - for fuld udblæsning

Odsherreds Efterskole vibrerer af aktivitet. Skolen har 95 forventningsfulde elever. De er på en dejlig måde kommet til at fungere som et harmonisk hold.

Der har været mange højdepunkter igennem de første måneder. Fodboldkamp mod bestyrelsen. Alternative dage i spejderhytter. Kreative dage, som mundede ud i en stor forældrehappening hvor eleverne optrådte med musik, drama, arkrobatik, spøgelseshus og mode-show. Vi fik næsten revet trommehinderne af, da JC.Crew besøgte os med rap og hip-hop så huset gyngede. Vi har haft andre orkestre i huset og medrivende foredragsholdere. Vi fik bank i fodbold, men oplevede en glædens rus, da vi slog naboefterskolen i basketball.

Der har været mørke dage også. Nogle har bragt en tung bagage af problemer med sig herop. Andre får dramatiske nyheder fra hjemmefronten. Det sker, at man går forbi hinanden i kammeratgruppen. Det har været et privilegium at lægge ører til mange af disse sorger og problemer - og en fryd at opleve, hvordan tillid og glæde vender tilbage i øjnene på de unge vi har fået betroet. Vi har på nuværende tidspunkt de samme 95 elever, som vi modtog i begyndelsen af august.

Skolens kristne holdning gennemsyrrer hele vores hverdag. Et par unge lærere med masser af musik i, har givet vore andagter et godt pift. Der er kommet både swing, calypso og jazz på kirkens budskab. "Det er noget der rykker noget". Vi får plantet et frø her og der. Det er vores bøn, at Gud må give væksten.

Skolen har introduceret forskellige nye fagområder. Det drejer sig væsentligst om forskellige praktiske tiltag. Skolens sløjdsal er blevet genopbygget. Det sidste produkt var et stort flot firbensterrarium. I faget metalsløjde svejser og sliber eleverne, mens gnister og røg bølger om ørene på dem. Det er blevet til flere skulpturer, en go-cart og forskelligt andet. Iveren er så stor, at eleverne i et uopmærksomt øjeblik fik pillet så grundigt ved pedellens private traktor, at den vanskeligt kunne starte igen. Af andre nye fag kan nævnes: Håndværk, Åbne værksteder, Cykelværksted og Skoleavis. Ved juletid starter vi desuden undervisning i faget Filosofi. Vi har oprettet et "Staveværksted". Her kan man ved hjælp af computere og specielt tilpasset software få en god hjælp til at fylde de store huller nogle har i stavning, læsning, sprog mv.

Vi har oprettet disse nye fag sideløbende med, at fagudbudet som det fremstår i vores brochure er blevet opretholdt og i nogle tilfælde udbygget. Det har kun været muligt fordi der fra lærergruppens side er ydet et stor og flot indsats.

Skolen har fået et stort møntvaskeri til foræringspris. Det er nu fuldt indrettet. Vi er midt i en restaurering af fællesområdet "Broen" ... samt reorganisering af det praktiske område.

Hva' sa du? - jo, du kan tro der er fuld fart på og vi nyder det.

... kort og godt: Efterskole for fuld udblæsning.

Ruth og Erik Oehlenschläger.



Nyt fra OE's bestyrelse

Da jeg for et år siden skrev til årsskriftet, skrev jeg om en turbulent tid med forstanderskift, stor udskiftning i lærerflokket, og stor travlhed på skolen.

I år er det lige før jeg blot kan ændre nogle navne, og så bruge det samme stykke, for også i år har der været stor udskiftning, og der er om muligt endnu mere travlhed på skolen nu.

Der skete desværre det, at Henning og Bodil Thomsen, som blev ansat som forstanderpar den 1. august 1993 allerede i februar i år sagde deres stilling op til den 1. august. Desværre var det nok for stor en opgave for dem, med mange nye lærere og en skole, der på mange måder krævede en ekstra indsats. Flere ting begyndte at gå skævt, og det var nok klogt af dem at holde, inden de selv fik for mange skrammer. Henning og Bodil er nu flyttet tilbage til Sønderjylland, hvor de forhåbentligt finder sig tilrette i deres gamle omgivelser.

Heldigvis lykkedes det os at overtale Erik og Ruth Oehlschläger til at forlade deres hjem ved Haslev Udvidede Højskole, og flytte ind i Odsherreds Efterskoles forstanderbolig. Overtale er netop det rette ord, for Erik og Ruth har ikke søgt stillingen som forstanderpar, men en samlet bestyrelse har bedt dem om at komme. I bestyrelsen er

vi ret sikre på, at vi med Erik og Ruth har gjort noget nær et kup. De har siden forsommeren arbejdet med at tilrettelægge skoleåret og med at skaffe nogle unge friske lærere til de stillinger, der også blev ledige i foråret. Siden august har de dannet et godt team sammen med den faste flok af "gamle" lærere. Et team, der for første gang i flere år, tog imod 95 elever, altså en helt fyldt skole.

Vi håber, og tror på, at den begejstring og det liv, der er på skolen nu, vil blive et fremtidigt kendemærke for stedet, og at vores medarbejdere vil holde til det tempo tingene sker med nu. Det er nok ikke blevet nemmere at være ansat på Odsherreds Efterskole, eller bestyrelsesmedlem for den sags skyld, men det er blevet en hel del sjovere.

Lars Friis Jensen





Det nye forstanderpar - hvem er de ?

Ruth og Erik Oehlenschläger er begge af den stædige jyske race. Ruth (38) er uddannet socialpædagog, mens Erik (40) er læreruddannet. De har et spændende liv bag sig. Begge har været engageret i kristent arbejde siden ungdommen i henholdsvis IM og KFUM & K. Arbejde på ledelses- og bestyrelsesplan, samt et engagement blandt socialt dårligt stillede har givet mange værdifulde erfaringer.

Efter et par års arbejde på Hørby Ungdomsskole, blev parret antaget og udsendt af Sudanmissionen. Sammen med deres 4 børn (nu 20, 19, 17 og 14 år) fik de 8 dejlige år i missionens tjeneste. Det blev først til en studieperiode i England, hvor de fordybede sig i Mission og Islam. Derefter blev de udsendt til Nigeria i Vestafrika, hvor de har været involveret i undervisning på et pigegymnasium, oprettelsen af et lærerseminarium og kvindearbejde. I den sidste periode bestyrede de et hjem for missionærbørn. De stærke oplevelser i den unge afrikanske kirke har sat dybe spor i den nye forstanderfamilie.

De sidste 5 år har parret været bosiddende i Haslev, hvor Erik underviste på Haslev Udvidede Højskole. Ruth fungerede som støttepædagog for Haslev Kommune. Arbejdet for Sudanmissionen, samt Haslev Udvidede Højskole, har sammen med foredragsvirksomhed givet gode kontakter til skolens bagland, som det nye forstanderpar håber at drage nytte af i tiden som kommer.

Ruth og Erik glæder sig til at få en udbygget kontakt med de mange mennesker som bærer skolen oppe igennem omtale, engagement og forbøn.

Ruth og Erik Oehlenschläger.





Lejrskoletur til Polen 1994

Mandag den 7. marts 1994 klokken 14.45 kørte OE til Gedser, hvor vi derefter sejlede over til Tyskland.

Vi kørte hele natten, men da vi skulle over grænsen til Polen kunne vi ikke komme igennem, før vi havde holdt i ca. halvanden time, da de grænsebetjente ikke rigtig kunne finde ud af, hvor mange stempler, vi skulle have. Da vi endelig kom væk fra grænsen, satte vi kurs mod Auschwitz.

Tirsdag den 5. marts:

Vi ankom til Auschwitz om formiddagen, og vi fik rundvisning af polakker. Vi så f.eks. hår, som nazisterne havde klippet af de afdøde jøder, som blev gasset under krigen. Vi så også alle deres egendele, som tyskerne havde taget fra dem, der var masser af både voksen og børne/baby tøj og sko.

Om eftermiddagen ankom vi til hotel Dom Turysty, som ligger i Krakow. Det så da nogenlunde ud udefra, men indenfor var det rent ud sagt det værste gang bras. Vi startede med udlevering af nøglerne, som der gik helt i »kage«, og mange af dem, der





havde båret deres tunge bagage op på 3. sal måtte ned til receptionen igen for at få en anden nøgle til et andet værelse. (Der var kun en nøgle pr. værelse).

Da man langt om længe så det værelse, man skulle bo på de næste 3 dage, var mange af os trætte. Men da vi lagde os i sengen, sank vi næsten ned til den, der lå i underkøjen, og hvis man ikke lå stille, ville den brase/vælde sammen. Sengene var bundet sammen med gammel stof, snor og garn. De køjesenge, som var inde på vores værelse, var fjedrene på en af køjerne sprunget, så Linda og Sahrina sov i samme underkøje, hvor fjedrene også var ved at sprænge. Men vi måtte prøve at lave ligevægt for at vi ikke skulle vågne op på gulvet næste morgen.

Vi skulle spise sammen til aften, men der var mange, der ikke brød sig om maden, og da vi havde fri resten af aftenen tog mange på McDonalds og fik deres aftensmad der.

Onsdag den 9. marts:

Vi fik morgenmad ca. klokken 9.00 på en restaurant, som lå ved siden af hotellet.

Derefter var der afgang til Wieliczka og Nova Huta (saltmine) og Santa Maria kirken. I saltminen havde de lavet nogle forskellige figurer og en kæmpe balsal af salt. De havde også ønskebrønde derinde.

Kirken vi så var nymoderniseret, og det var en lidt speciel kirke.

Da vi kom hjem fik vi en vis sum penge (50.000 zloty), så vi kunne købe vores egen aftensmad, og vi kunne gå i byen indtil kl. 22.00, hvor hotellet låste døren.

Da vi skulle til at gå i seng blev vores dør næsten banket ned, da vore naboer ville låne wc'et da deres var stoppet. Men vi måtte desværre bedrøve dem med, at vores også var stoppet.

Torsdag den 10. marts:

Vi skulle besøge en polsk skole efter morgenmaden. Da vi ankom der, stod alle de polske elever og gloede underligt på os, som om vi var en flok marsmænd. Men da vi endelig kom ind på skolen og ind, hvor vi skulle vi præsentere vores skole på engelsk. 2-3 elever fra OE fortalte om dem selv og deres interesse. Derefter skulle den polske skole præsentere sig. De inviterede os på sodavand og chips, hvor de derefter gik rundt og snakkede med os på engelsk, og de fortalte





om Polen, og vi fortalte om Danmark. Så kom det spændende øjeblik hvor nogle af drengene skulle spille fodboldkamp, men OE tabte. Da de havde spillet færdig, skulle vi ind på skolen igen og høre 4-5 af de polske drenge, der spillede og sang på polsk. Men drengene fra OE var så flove, at de ikke turde spille for dem.

Da vi forlod skolen fik vi nogle penge af lærerne til at købe aftensmad for, og vi måtte selv finde tilbage til hotellet. Nu da det var sidste aften måtte OE-eleverne jo også gå og more sig. F.eks. Heidi L. skulle lige kravle i vindueskarmen, men da hun skulle rejse sig op, gled hun og hev fat i gardinet, så både hun og gardinet havnede på gulvet.

Andre oplevede Polens sidste aften lidt anderledes og var ude for at se Polen by neighth for måske sidste gang.

Fredag den 10. marts:

Vi spiste morgenmad til normal tid, og vi skulle bruge morgenen til at pakke vores sidste ting ned. Da det var gjort, havde vi mulighed for at bruge vores sidste penge, og vi fik samtidig penge til vores sidste måltid i Krakow.

Vi skulle køre fra Krakow ca. kl. 14.00, og vi satte kurs mod den polske grænse. På vejen var vi inde og få aftensmad på en restaurant. Vi fik kylling, som var halv rå og nogle fik pommesfrites til og andre kartoffelmos, da de ikke havde nok pommesfrites til os alle sammen. SIKKE ET MÅLTID. Vi blev alle "mætte", så vi måtte ud og plyndre bussen for den mad og frugt, der var tilbage.

Da vi nåede grænsen, måtte vi holde der et godt stykke tid, men de fik ikke ordnet alle papirer, inden de kom til at sige, at vi godt måtte køre. Nu kom der en grænsebetjent og stoppede os et stykke derfra, fordi vi manglede et stempel på vores papirer.

Kort efter faldt vi næsten alle i søvn og drømte sødt om gamle Danmark.

Lørdag den 12. marts:

Vi tog med færgen over kl. ca.. 8.00, og var i Danmark omkring 2 timer senere.

Nogle blev sat af på Roskilde station og andre på OE.

Vi håber, at alle havde en lige så god tur som os.

VI TAKKER ALLE LÆRERE, SOM VAR MED OG GJORDE DENNE TUR HELT SPECIEL.

Linda I. Nielsen og Sabrina Dykjær Pedersen
Skoleår 1992/93 og 1993/94





Forstanderens dimissionstale juni 1994

Vi nærmer os nu sluttidspunktet for elevholdet 93/94. Det er tid til at se fremad - hvad skal der nu ske.

I har været forsamlet her for en kort tid af jeres liv - og skal nu spredes for alle vinde. Jeres liv vil fra nu af vokse væk fra hinanden - ja nogle af jeres kammerater vil I se for sidste gang i aften - sådan vil det gå - selv om det for jer er ufatteligt.

I vil fra nu af begynde på vidt forskellige opgaver - så når jeg vil give jer et ord med på vejen - så bliver det ord som vil dække noget menneskeligt. Vi mennesker har tendens til at gentage historiens negative sider.

Børn fortsætter med at gøre forældres fejl om igen, på trods af forældres advarsler. Sådan har vi gjort generation efter generation. Når jeg alligevel tager noget historisk op - så er det alligevel med håb om, at blot nogle vil lære noget af det.

Vi var på vores lejrskole en tur i Polen. Her var vi inde og se gerningstedet for en af de største forbrydelser i menneskehedens historie. I Auschwitz blev et sted mellem 1 mill. og 3 mill. mennesker henrettet, som om det var et slagteri. Det hele sat i værk af en tro på, at det tyske folk var Herremennesker - der kunne afgøre - hvem der havde ret til liv.

I denne historie om Holocaust - udryddelsen af Europas jødiske befolkning - findes der forskellige typer af mennesker.

I Herrefolket var der forskellige typer - der var dem, der var fuldstændig overbevist om, at det var rigtigt det de gjorde - at de gjorde verden en tjeneste ved at udrydde jøderne.

Så var der dem, der nød at udføre ordre. De havde glæde ved - de nød at se angsten og rædslen i deres ofres øjne - de elskede at finde på sadistiske torturmetoder - og de kunne gøre det, de gjorde med ordene - det er ikke mit ansvar - det er jo en ordre. En tredje gruppe var dem, der var tvunget med - de gjorde det, fordi det ellers ville være gået ud over dem selv.

En fjerde gruppe var tavs - lod som ingenting - ville ikke vide af - fordi de vidste, at det var rivende galt - de ville ikke blande sig - for så kunne det gå ud over dem selv.

Så var der gruppen - der så det hele - der sagde fra højlødt - der forsøgte at hjælpe ofrene - og selv blev ofre i deres sted. En gruppe mennesker, der hellere ville miste livet end at leve med uretfærdigheden.

Jeg kunne nævne flere grupper - ofrene - som kunne deles op i flere grupper - men de jeg her har nævnt er nok.

I et samfund findes disse forskellige typer til alle tider. Et godt samfund er det sam-



fund, som ikke tillader at mennesker bliver forfulgt - på grund af deres overbevisning, deres hudfarve eller intelligens med mere. I skal nu ud i det samfund, som er opbygget gennem generationer. Det er ikke et perfekt samfund - men I kan være med til at gøre det bedre - eller dårligere.

Hører I til gruppen, der aktivt vil kæmpe for alles ret til at have det godt - så vil I gøre samfundet bedre. Vælger I at være tilskuere - så giver I de ondes kræfter frit spil.

Vælger I at gå med - så kan det være vejen mod det frygtelige samfund - som nazismen - stalinismen - den katolske kirke i middelalderen - hekseafbrændinger med videre - har været resultatet af. Et samfund vil aldrig stå stille i disse forhold - vælger du at hytte dit eget skind - eller vil du stå solidarisk med alle andre?

I er Danmarks fremtid - I vælger, hvilket samfund Danmark skal blive til - mit ønske for jer skal være - at I vælger det gode samfund.

Henning Thomsen





Lærernes hilsen til elevholdet 1993/94

Kære elevhold 1993/94.

Nedtællingen er i fuld gang - og inden aftenen er forbi, bliver der så underligt stille her på vores gamle skole. Skoleåret 1993/94 er blevet fortid og minder.

Her i dag har lærerne nærmest stået på tærerne af hinanden. Alle vil gerne have lov til at give jer de sidste gode ønsker med på vejen - de sidste formaninger og gode råd. I virkeligheden er det nok tosset, for I har sikkert hovederne fulde af så mange ting lige netop nu, og så er det ikke nemt at koncentrere sig om at høre på afskedstaler.

Derfor har vi trukket lod, og det blev mig, der bar fået lov til at overbringe jer alle sammen en hilsen fra alle lærerne her på OE.

Det er næsten et år siden, I kom hertil. I kom af meget forskellige grunde og med meget forskellige forventninger. Nogle forventninger var realistiske, andre var måske ikke. Nogle forventninger er nok blevet indfriet, andre er nok ikke. Men alle har I mødt en række udfordringer både i undervisningen og samværet, og I har høstet en hel del erfaringer.

En enkelt oplevelse vil jeg gerne trække frem: De morgener, hvor Jens kom direkte fra hønsehuset og her op til morgensang. Det skete et par gange, at han havde lommerne fulde af korn, som han med gavmild hånd spredte ud over hele salen. Før såmaskinen og de lige rækker blev almindelige, såede man korn på den måde. I naturen bliver frøene stadig spredt på denne lidt tilfældige og ødsle måde. Vi fik at vide, at sådan forholder det sig også med Guds ord. Det er kommet til os, hvad enten vi var modtagelige eller ej.

Og sådan er mange ting foregået her på OE.

Se jer om! - Se ind i jer selv! - Find de gode ting, I fik lært. - Jeg tænker både på eksamensfag og menneskelig erfaring. Det er alt sammen som kornet, der blev sået omhyggeligt eller tilfældigt og ødselt. Værn om det, gød det og lug ukrudtet væk. I skal blive ved med at arbejde med jer selv. Måske vil I senere opdage nye spirer fra korn, der slet ikke er til at få øje på nu.

Det vil være spændende at mødes med jer om et års tid eller fem - og så høre, hvilket korn, hvilke frø, der kom til at betyde mest for jer på længere sigt.

Vi vil gerne, at I tager billedet med frøene med hjem. Derfor skal I alle have en lille potte med et frø, som er sået omhyggeligt til minde om OE. Vi vil bede jer værne om den lille spire i potten, vande og gøde den og plante den ud, for den kan blive meget stor. Det er nemlig et solsikkefrø, der er sået. Med lidt indsats og held kan I få en stor



plante med en solgul blomst. Få en ven eller forældre til at tage et billede af jer selv og jeres solsikke.

Vi håber, at vi til jul får en masse julebreve mod fotos af glade tidligere OE-elever med jeres blomster. Og når I kommer til elevstævne 1. søndag efter påske, skulle der gerne være billeder til en hel væg mod glade solsikker. Frøene fra jeres solsikker kan tørres og sås igen til næste år. De kan blive et lovende og varigt minde - og hvis nogen får frø til overs, kan de måske bruges her på OE til næste års elevers solsikker.

Kære hver enkelt elev!

Tag imod en solsikkespire fra din familielærer - Værn om den, og lad os i fællesskab høre nyt om jer selv og sammenligne solsikker den 1. søndag efter påske!

Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet med jer selv og jeres solsikker - og på gensyn den 1. søndag efter påske!

Sinna Jakobsen





Elevforeningen - Hvad er det?

Elevforeningen er et vigtigt bindeled mellem gamle og nuværende elever og lærer. Vi arrangerer et årligt elevstævne, hvor vi alle har mulighed for at genopfriske gamle minder og møde venner, som vi ellers kun sjældent ser. Som noget nyt forsøgte vi sidste år at indføre en fast dag at afholde elevstævne på. Det bliver 1. søndag efter påske så husk allerede nu at sætte et stort kryds i kalenderen, du vil da ikke gå glip af denne dag??? Har du ønsker til dagen, så kontakt en af os fra elevforeningens bestyrelse.

Vi har alle gået 1 eller 2 år på Fårevejle Højskole eller O.E. Skolen er dermed blevet en del af vores liv. Det har præget os, og haft en betydning, som vi måske først rigtig fatter flere år efter. Venskab er noget vi alle har oplevet på O.E. og det er det venskab og fællesskab, vi gerne vil styrke og bevare via elevforeningen. For kun 50 kr. om året kan du være medlem af elevforeningen.

Min julehilsen til elevforeningens medlemmer skal være Jeppe Aakjær's sang: Skuld gammel venskab ...

- 1) Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fra wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind?
Di skjønne ungdomsdaw, åja, de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
- 2) Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'
Vi'el ta ino en jengle kop
for dem swunden gammel daw.
- 3) Vi tow - hwor hår vi rend om kap
i'æ grønnså manne gång!
Men al den trawen verden rundt
hår nu gjord a bjenn lidt tång.
- 4) Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry til hønns war ind.
Så kam den haw og skil wos ad.
Å, hvor er æ læng, læng sind!
- 5) Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er a skjøn å find å find en ven,
en hånj mist for læng, læng sind!

I ønskes alle en glædelig jul og et Guds velsignet nytår.

På gensyn 1. søndag efter påske.

Jane Bang-Jensen

Formand for elevforeningen

Gæster på O.E i 1994:

18.4. Covenant Players

3.5 Haslev Idrætsefterskole: musical

25.4. Fårevejle Fri- og Efterskole: fest


22.8. Skolens bestyrelse: fodboldkamp

2.9. Lene Nielsen, I.M.

19.9. Impuls

25.9. Forældredag - Efterskolernes dag

29.9. J.C. Crew - Hip hop

- 
4. 10. Temadag (jobsøgning) Lars Kristiansen
4. 10. Temadag (finansspil) Annette Jensen, D.D.B.
5. 10. Covenant Players
6. 10. Høstfest : Anette Vorre, HUH - folkedans
25. 10. Sigurd Brønnum Band
8. 11. Karsten Krath Andersen (om misbrug)
15. 11. Haslev Udvidede Højskole: musical
26. 11. Forældredag & adventsmarked
19. 12. Allé-løb med F.F.E.-start på OE's trapp
- 



Skolens personale

Erik Oehlenschläger	Forstander
Ruth Oehlenschläger	"Forstanderinde"/lærer
Bente Bindeballe	Lærer
Jens Chr. Dall	Lærer
Solveig Dall	Pædagog
Karin Germann	Lærer
Kirsten Hansen	Lærer
Sinna Jakobsen	Lærer
Bodil Jespersen	Lærer
Helle Madsen	Lærer
Vivi Meldgaard	Lærer
Orla Møller	Lærer
Jens Nørskov	Lærer
Jesper Thomsen	Lærer
Britta Vig	Lærer
Henning Pedersen	Lærer/pedel
Rene Hansen	Pedel
Lise Andersen	Sekretær
Bente Pedersen	Bogholder
Poul Erik Olsen	Køkkenleder (kok)
Rikke Steensen	Køkkenlederassistent
Käte Pedersen	Køkkenledervikar

Medlemmer at skolens bestyrelse

Lars Friis Jensen, Gislinge	Formand
Knud Lindhardsen, Dianalund	Næstformand
Jens Juel Petersen, Dianalund	
Jens Bendix Nielsen, Vemmelev	
Harry Rasmussen, Jyderup	
Torkil Skov, Nykøbing Sj.	
Jane Bang Jensen, Farum	
Inge Marie Andersen, Dianalund	
Hans Peter Asmussen, Helsingør	



Nyt liv i praktiske fag

Efter en stille periode på Portgården, kan vi nu atter glæde os over en livlig og aktiv udfoldelse i værkstedsbygningerne.

Vi har i sommerens løb fået begyndt indretningen af metal- og sløjdlokaler. Men selv om vi endnu ikke er færdige, er der hver uge en livlig aktivitet i de forskellige værksteder.

Der bliver svejset, hamret, høvlet og limet, så idéer kan blive til virkelighed.

Det er en stor glæde at opleve elevernes glæde ved selv at kunne skabe noget med sine hænder i et fællesskab med andre.

Men det er ikke bare i metal og sløjd, der er aktivitet. Men også på cykelværkstedet og i håndværkstimerne bruges de mange hænder på skolen til at vedligeholde og reparere både egne og skolens ting.

Jeg glæder mig over den interesse, der er hos eleverne for at kunne få lov til at bruge sine praktiske evner, og jeg håber, der fortsat vil være interesse for det.

HBP





Nye medarbejdere på OE

Jens Christian Dall

Jeg er vokset op i et indre missionsk hjem på Frederiksberg i København. Efter folkeskolens 9. klasse, rejste jeg som 15 årig til Jylland og blev handelsuddannet i Egtved Brugsforening. Senere blev jeg ansat som ekspedient, først i Vonsild - og dernæst i Billund Brugsforening.

Af andre gøremål kan nævnes, at militærtjenesten aftjentes ved kasernen i Tønder. Af kortere varighed har jeg endvidere været ansat som chauffør i Tæppeland i Brandrupdam og som truckfører på fabrikken Lego i Billund.

I september 1976 rejste jeg til Norge. Denne tur skulle vise sig, at ændre hele mit syn på livet. I 14 dage boede jeg hos rektoren for det kristne gymnasium i Oslo. Og jeg glemmer det aldrig, da vi stod midt på gaden i Oslo og skulle til at tage afsked med hinanden, spurgte han mig, om han måtte bede for mig. Jeg blev overvældet og kunne kun svare ja til det. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han har bedt meget for mig. Dengang fyldte det mig med glæde, og jeg fik stor lyst til at lære Jesus at kende og finde ud af, hvad kristendommen var for noget. Det hører med at fortælle, at jeg på det tidspunkt ikke var personlig kristen, tværtimod dyrkede jeg transcendent meditation og havde ingen planer om at holde op med det. Men 3 mdr. senere var jeg elev på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød. Jeg har siden oplevet andre konkrete bønner, det vil dog føre for vidt at bringe dem her i bladet.

Den 1.11.78 blev jeg ansat som kirketjener ved Sct. Lukas Kirke på Frederiksberg i Kbh. Der var jeg igennem en årrække medarbejder i det lokale Indre Missions børnearbejde og siden hen i Luthersk Missionsforenings juniorarbejde. Mit åndelige ståsted i dag er i Luthersk Missionsforening. Det var også her, jeg begyndte at komme sammen med Solveig. Vi har nu to børn, Rosa på 13 år og Henning på 12 år. - Vi venter, som I sikkert ved, en lille familieførgelse den 20. februar 1995.

I 1983 gennemførte jeg et kordegnekursus på Diakonissestiftelsen i København og i 1986 begyndte jeg ved siden af kirketjenerstillingen, som HF - enkeltfagsstuderende på Frederiksberg Forberedelseskursus. Målet var at få en læreruddannelse. I august 1990 startede jeg så på læreruddannelsen. Jeg mangler på nuværende tidspunkt at afslutte to fag. Allerede i november 1993 blev jeg ansat som vagtlærer på OE, dette har fra august 94 ændret sig til at blive en fuldtids lærerstilling.



Solveig Dall

I året 1954 blev jeg født på Frederiksberg Hospital i København, og der har jeg boet de fleste af de år jeg har levet.

For snart 25 år siden var jeg et år på Luthersk Missionsforenings efterskole i Løgumkloster. Som ung rejste jeg i godt et halvt år til Israel, hvor jeg havde en spændende tid i Kibbutz. Og i efteråret 1973 opholdt jeg mig som bibelskoleelev på Luthersk Missionsforenings højskole i Hillerød.

Jeg er uddannet som køkkenleder og fritidspædagog. De sidste 14 1/2 år har jeg og Jens Christian været gift. Han har skrevet om sig selv andet sted i årsskriftet. Vi har to børn i konfirmations alderen. Nytåret 1990 begyndte en ny tid for os. Vi flyttede til Holbæk, hvor vi alle er glade for at bo.

Her på skolen er jeg begyndt d. 1. august i år og har til arbejdsopgave at tage mig af eleverne i køkkenet, at bage kaffebrød til mandag aften sammen med eleverne på "konditor holdet". Derudover har jeg åbent værksted med frit valg inden for kreative emner, og endelig underviser jeg i obligatorisk idræt.

Sidst i februar venter vi familie-forøgelse, og derfor slutter jeg den 31/1-1995. Da min arbejdsperiode er begrænset, er jeg glad for den tid jeg har fået lov at være her og håber at kunne komme tilbage på et senere tidspunkt.

Denne hilsen til jer læsere vil jeg slutte med et bibelvers, der i den gamle oversættelse lyder; "Se hen på ham og strål af glæde" Salme 34 vers 5. Det giver trøst, glæde og styrke i alle livets situationer, så længe vi lever på denne jord.





Karin Germann

Jeg er født i Schweitz og er kommet til Danmark, fordi min mor er født her.

Da jeg gerne ville lære min mors hjemland at kende, tog jeg på Haslev Udvidede Høj-skole i foråret 1994.

Her mødte jeg Erik Oehlschläger, som opfordrede mig til at være lærer her på OE, da han mente, at jeg var god til tysk.

Jeg er 22 år og er i Schweitz uddannet som snedker. Derfor underviser jeg også på håndværkslinien her på OE.

René Hansen

Det hele begyndte for godt 22 år siden, nå måske ikke helt så detaljeret.

I 88/89 gik jeg på Grejsdalens Ungdomsskole ved Vejle. For ca. 1 år siden blev jeg udlært som landbrugsmaskine-mekaniker. I januar tog jeg så på Haslev Udvidede Høj-skole. Siden 1. november har jeg været pedel på OE.

Bente Vinther Pedersen

Ansæt pr. 17. august 1994 på kontoret.

Jeg er født i Brande i 1954 og opvokset på landet. Så jeg nyder rigtig den skønne natur her i Odsherred.

Jeg er gift med Henning, som er lærer/pedel her på OE, og vi har to børn Marianne 17 år og Lars 13 år.

Efter handelsskolen blev jeg ansat i Midtbank, hvor jeg arbejdede i godt 16, år indtil Henning og jeg blev ansat som missionærpar i Roskilde.

Nu glæder jeg mig til udfordringerne her på OE.

Henning Bøggild Pedersen

Ansæt pr. 15.7.1994 som pedel/lærer.

Jeg er 40 år og opvokset i Give i Midtjylland. Jeg tog på Blidstrup Ungdomsskole på Mors som 14 årig, og året efter fik jeg plads som landbrugsmedhjælper.

Fra 1974-75 var jeg soldat ved Sjællandske Livregiment, og blev i sommeren 1975 gift med Bente.

I 1976 gik jeg i lære som tømrer og var ved faget til 1990. Fra 1990-94 var jeg ansat som missionær i IM med placering i Roskilde.

Vi har to børn, Lars 13 år og Marianne 17 år, og vi bor nu på Hyldvej 6, Fårevejle St. Guds fred.

Henning B. Pedersen



Helle Annette Madsen

Den 11. juli 1987 blev der født en pige i Skive. Mens hun voksede sig stor oplevede hun forskellige ting.

Hun gik i søndagsskole, i folkeskole, til KFUM og KFUK, på gymnasiet og 1 år på handelskole. Siden rejste hun et halvt år til England, hvor hun arbejdede på hotel som stuepige. Efter hjemkomsten blev det til et halvt år på Haslev udvidede Højskole, og endelig havnede hun i Nr. Nissum, hvor hun gik 4 år på seminariet for at blive lærer.

Denne pige er mig - Helle Annette Madsen, og jeg blev for ca. 1 år siden ansat her på OE som lærer. Jeg har undervist/underviser i: dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, drama og skoleavis.

Min baggrund i KFUM og KFUK har givet mig lyst til at undervise på en skole som denne, der netop har baggrund i KFUM og KFUK og Indre Mission. Jeg føler, at jeg her kan være med til at videregive nogle værdier til eleverne, som de senere kan få stor nytte af.

Orla Møller

Jeg ligner ikke en lærer, specielt når jeg lige er blevet klippet: det siger eleverne ihvertfald. I Afrika ville man sige, at jeg er en ung mand med gamle øjne - kun lige voksen, men én der har oplevet og set meget.

Mine forældre forelskede sig under den afrikanske stjernehimmel og besluttede sig for at leve deres kald som missionærer ud sammen. Jeg blev født nogle år senere på et nigeriansk hospital.

Jeg gik på kostskole i otte år - 500 km. væk der fra, hvor mine forældre arbejdede. Undervisningen foregik på engelsk, og man blev nød til hurtigt at lære sproget for at kunne kommunikere med klassekammeraterne. De repræsenterede et utal af forskellige lande: Filippinerne, Indien, Libanon, Schweiz, USA og mange flere.

Da vi rejste til Danmark, som nu skulle være mit hjemland, kom jeg igen på kostskole. Jeg gik på Borremose Ungdomsskole, hvor jeg fik rig lejlighed til at opleve kulturforskellene mellem Nigeria og Danmark.

Jeg tog 10. klasse på en anden efterskole, hvorefter tre år på gymnasium ventede.

Afrika kaldte igen. Jeg tog otte måneder til Sydafrika, og arbejdede som altnuligmand på en luthersk præsteskoole.

Derefter fik jeg et år til at gå med Civilforsvaret, arbejde på en avis og være volontør i Sierra Leone for Sudanmissionen. Efterhånden er jeg fyldt 21 år.

Lige siden vi mødtes i Nigeria, har jeg været meget tæt knyttet til familien Oehlen-schläger; og det er mig en ære at give en hjælpende hånd med på denne skole.



Jesper Thomsen

Jeg hedder Jesper Thomsen, og jeg er en af de nye unge lærere (19 år). Før jeg startede her på skolen havde jeg lige taget en H.F. eksamen på Stenhus Gymnasium i Holbæk. Før H.F. gik jeg på Nordsjællands Ungdomsskole i 2 år. Her på OE underviser jeg i musik, trommer, klaver, kristendom, idræt og orientering.

Britta Vig

At skrive lidt om sig selv er svært det har jeg faktisk aldrig lært. Men mit navn er Britta - det kan jeg da sige jeg er sådan en temmelig almindelig pige. Kedelig?- Måske, så for at være på tværs har jeg lavet præsentationen af mig selv på vers!

Jeg er 23 år, forlovet og jysk
- jeg er go' til matematik, men dårlig til tysk!
Jeg har nydt både efter- og højskoleliv været volontør i Afrika for DMS og GIV - et-år medarbejder i Nordsjælland før jeg nu mænger mig med Danmarks lærerstand.

På Frederiksberg begyndte min studietid at læse er godt - men et teoretisk slid. Så halvvejs færdig længtes jeg efter med skolen i praksis at prøve kræfter. Jeg kan li' at være her på OE fordi jeg får lov til at prøve det, der før var teori. Eleverne er sjovere end dem i min lærebog jeg tror det er den bedste læreplads som jeg ku' få!





Skrupelløs skolelejr på Skrænten

Det var efterkole-elever med bange anelser om en kedelig og regnfuld lejr tur, der satte sig på cyklerne og i kanoerne/kajakkerne og begav sig på vej til lejrhytten "Skrænten".

15 km cykeltur og 5 km sejlads senere, begyndte det lange græs rundt om det lille træhus at blive trampet ned af teltbyggerne og fodboldspillerne. Nogle telte blev slået op hurtigt og fikst - mens andre tog længere tid og megen improvisation (det gjaldt for det meste OE's telte) . Men det begyndte at ligne noget. ...

Den aften blev en ny form for rugby-fodbold spillet. Bente Bindeballe viste sine evner som udmærket målmand.

Lejrbålet blev tændt op og friluftseleverne fik hurtigt pakket aftensmaden - kyllingelår og kartofler - i staniol. Dem der var meget sultne, kunne ikke vente på de gode, bagende gløder, og stak i stedet den skrøbelige mad direkte ind i flammerne, hvor de hurtigt blev sorte udenpå, men stadig var rå indeni (det samme skete med snobrødene aftenen efter).

Jesper Thomsen underholdt med guitar musik ved lejrbålet til sent om natten.

Solen havde svært ved at trænge igennem teltene til de sovende, men alle kom dog rimelig hurtigt op. Efter morgenmaden blev eleverne igen delt op i sejle - cykle - og gå hold. Der blev dog ikke givet særlig gode instrukser om vejen til den skov, de skulle besøge. Så bilholdet, bestående af Orla M. og Jesper A. måtte køre frem og tilbage for at afklare vejen, og sørge for at de cyklende kørte i den rigtige retning.

Frømands-træningsbanen var den store attraktion i Kongsøre skoven. De hurtigste og mest frygtesløse på banen var: Jan Nielsen, Anders Olsen, Khaled Ayoub og Orla Møller.

En ny besætning kom i kanoerne. Men, hvor holdet på vej op havde nydt en stille strøm og medvind, måtte dem, der sejlede tilbage, kæmpe sig gennem 10 km modvind og bølger langs kysten!

Men at det var en hyggelig tur, blev understreget af, at der blev dannet så mange „én-dags“ par. Der var sikkert mange, der ærgrede sig over, at man ikke måtte dele sovepose med hinanden. .

OM



Fyrgårdsturen

Vi var på Fyrgården fra den 29.-31. august.

Vi startede mandag den 29. ca. kl. 12 med at gå fra OE. Lærerne sagde, at der ville være en skøn natur, men den så vi ikke meget til på grund af, vi skulle gå med vores tasker og så fremdeles. Da vi endelig kom til Fyrgården, var vi meget trætte, teltene blev sat op. Om aftenen havde vi lejrball, og Steen spillede på guitar, og vi andre sang. Lærerne havde lavet et nat-løb for dem, der ville være med.

Dagen efter skulle vi på gåtur. Der var næsten ingen surmuleri. Da vi var nået dertil, hvor vi skulle spise mad, var der nogle, der blev sure. Da vi gik videre vendte 6-7 stykker om og gik tilbage, da vi var næsten "hjemme", gik mange ned og købte sodavand og slik.

Om aftenen havde Steen, Kim, Ken og Bambi lavet et nat-løb. Det var vellykket og alle kom nogenlunde ordentlig i seng...

Nelle





Graffiti på skolen!

Reportage om et af projekterne i udsmykningsdagene fra den 21.- 24. september.

Både eksperter og nysgerrige nybegyndere havde meldt sig til det lille graffiti hold, der havde sat sig for at pynte skolens kedelige musiklokale.

Onsdag eftermiddag blev brugt til at tegne skitser. De der aldrig havde prøvet at lave graffiti før, fik en smagsprøve på kunstens sværhedsgrad.

Efter megen diskussion kom gruppen frem til at der skulle stå "Church Of Noise" på bagvæggen i musik bl.a. fordi holdet havde været nede i musiklokalet, mens kor/band øvede. På det tidspunkt lød det knap så godt!

Et andet forslag til tekst var "Hell Noises", men p.g.a. skolens holdning til netop det sted, blev forslaget afvist.

De endelige skitser til projektet blev udformet den næste eftermiddag. Man blev enig om, at Steffens skitse af "Church" skulle bruges, Anders O. skulle tage sig af "Of", og Kevin fik til opgave at tegne "Noise". Instruktøren Orla M. tilføjede nogle tegninger til pynt, mens de andre flittigt hjalp til med at rulle og spraye farverne på.

I arbejdets hede kom Kevin til at vælte glasset med blå maling på gulvtæppet. Farven blev tørret op så godt som muligt, men da det alligevel ikke helt kunne gå af, formede Orla en guitar ud at klatten.

Fredag, før aftensmad, kunne 8-personers holdet og lærer med stolthed skrive deres navn på det færdige mesterværk.

Orla Møller





DRENGEHOLDET 1994/95

Steffen Buur Andersen, Kalundborg
Lars Erik Andersen, Gørlev
Jesper Grønlund Andersen, Store Heddinge
Khaled Ayoub, Hørsholm
Kenn Backer, Kastrup
Michael Salonen Banholtz, Nivå
Søren Niemann Blake, Bjæverskov
Søren Ankær Christensen, Holbæk
Jonas Hove Christensen, Stenløse
Martin Dam Christiansen, Lille Skensved
Johnny Cordes, København
Mohammed El Balbissi, Haslev
Kevin Fonsholt, København
Jakob Nellemann Hansen, Dianalund
Lenni Hansen, Nivå
Tom Hansen, Næstved
Lars Wagner Hansen, Ishøj
Jesper Laulund Holm, Smørum
Steffen Høegh, Ringsted
Henrik Brink Jacobsen, Herlev
Carsten Jensen, Stenløse
Michael Møss Jensen, Valby
Claus Jepsen, Roskilde
Christopher Vraa Jochumsen, Kirke Hyllinge
Michael Jørgensen, Skibby
Chris Jørholt, Kalvehave
Johnny Benjamin Kjær, Mørkøv
Karl Jakob Lamberth, Nyrup
Martin Maribo Larsen, Tåstrup
Lars Lund Larsen, Køge
Jim Larsen, Næstved
Steen Wienberg Larsen, Svebølle
Thomas Nehm, Ølstykke
Jan Bjørn Nielsen, Albertslund
Kim Fobian Nielsen, Sorø
Lasse Mandal Nielsen, Slagelse
Anders Wikkelsø Olsen, Nakskov
Thomas A. Hein Pedersen, Stenløse
Mick Alan Røssel, Tune
Martin Sarvad, Jægerspris
Imran Sarwar, Valby
Steen Sørensen, Glostrup
Peter Bo Sørensen, Gislinge
Anders Thorseth, København
Ian Thomas Troest, Gevinge
Frederik Hevring Troulsen, Solrød Strand
Daniel Patrick Willumsen, Solrød Strand



PIGEHOLDET 1994/95

Rikke Bahr Andersen, Glostrup

Sophie Assum, Greve Strand

Camilla Boysen, Næstved

Ulla Bruun, Hvidovre

Lone Smed Christensen, Farum

Karina Christiansen, Roskilde

Christina Pernille Dahlstrøm, Espergærde

Lisa Diallo, Vejby

Nina Stjernholm Fjelsted, Ølstykke

Camilla Julie Fuchs, Brøndby Strand

Munirih Mari Gjerø, Vipperød

Jette Røygaard Grimm, Glostrup

Katrine Svane Hansen, Jægerspris

Camilla Winther Hansen, Værløse

Helle Abildgaard Henriksen, Hedehusene

Pia Borup Jakobsen, Gørlev

Ditte Elisabeth Jakobsen, Kastrup

Mette Bøye Jensen, Roskilde

Ester Anna Jensen, Kokkedal

Irene Jouttijärvi, Bredebro

Trine Jørgensen, Næstved

Lena Hjort Kjær-Hansen, Greve Strand

Eva Knudsen, Hillerød

Junie Dahlgaard Larsen, Roskilde

Majbrit Larsen, Haslev

Mette Korsgaard Larsen, Lejre

Line Pernille Lauritsen, Skælskø

Vibeke Strøm Madsen, Brøndby

Claudia Lise Mattioni, Skovlunde

Malene Mortensen, Ringsted

Jesika Patricia Narcisso, København

Malene Klarskov Nielsen, Tuse

Sanne Nielsen, Jægerspris

Linda Irene Nielsen, Hedehusene

Merete Nielsen, Ølstykke

Heidi Nina Nielsen, Store Heddinge

Charlotte Nielsen, Næstved

Annika Pedersen, Bagsværd

Jette Livoni Pedersen, Tåstrup

Kámilé Pedersen, København

Laila Haugaard Pedersen, Dalmose

Rikke Poulsen, Kirke Hyllinge

Sara Aasted Ryde, Grevinge

Dorthe Stender, Roskilde

Betina Sørensen, København

Karin Villadsen, Greve Strand

Sisse Lykke Weinreich, Munke Bjergby

Pernille Broberg Wilby, Bjæverskov



ODSHERREDS EFTERSKOLE

Adelers Allé 127 · 4540 Fårevejle
Telefon 59 65 31 83