



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



April 1958

„Bed og arbejd.“

50. årgang nr. 4

Mine tider er i Herrens hænder

Af Chr. Nielsen-Gørding.

Dauids Salmer 31, 16.

*Når helbred og når sundhed fra mit liv
forsvinder,
når sygdom og når trængsel på min vej
oprinder,
når modet svigter, og når kræfterne er små,
så vil jeg helt og fuldt og fast dog stole på,
at også da er jeg i Herrens hænder.*

*Når fra min kære gerning jeg er sat,
når alt er sort og trist som i en bælgmørk nat,
når søvn og hvile fra mit leje viger,
når ingen stjerne mere på min himmel stiger,
da — ja — selv da er jeg i Herrens hænder.*

*Når dødens engel banker på min dør
og skiller mig fra een af dem, jeg højligt
elskede før,
når smertens tåre væde vil min kind,
når sorg og savn vil krøge sjæl og sind,
da — ja — selv da er jeg i Herrens hænder.*

*I Herrens hænder — oh, hvor der er godt,
der er jeg mere tryk end i en konges slot,
der værner Han mig som en sin øjsten,
og renser mig til jeg er ganske ren.
Oh, jeg vil altid være i min Frelzers hænder.*

*Så ved jeg, at en dejlig morgengry,
vil solen atter skinne klart for mig påny,
da jubler jeg af hjertets dybe fryd
og med en ren og salig, liflig himmelsk lyd,
at alle mine tider var i Herrens hænder.*

Nissumstævne i Vinderup

søndag 18. maj

Kl. 14,30 i menighedshuset.
Velkomst ved lærer A. C. Nielsen.
Fælles kaffebord.
Forstanderen fortæller.
Frikvarter.
Foredrag ved lærer A. C. Nielsen.
Afslutning ved lærer Lindskov Rasmussen.

Kl. 19,30 i gdr. Laust Knudsens have.
Lærer Lindskov Rasmussen taler.
Forstander Kristensen slutter.

Alle indbydes venligst til begge møder. Tag venner, ægtefæller og store børn med. Medbring De unges sangbog, eventuelt en madpakke og i alle tilfælde forventning om en god dag. Bed og arbejd for et godt samvær.

Hjemme fra SKOLEN

Siden sidst er der foregået en hel masse, så hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende?

De sidste 14 dage, et elevhold oplever på skolen, går gerne ualmindelig hurtigt, og det, tror jeg, også var tilfældet for dette hold.

I år var der ingen, der fik „forårsfornemmelser“ i utide; men alle havde god tid til at være med til det sidste. Af forskellige grunde blev der ikke traktorkursus først på vinteren, men det blev udsat til marts måned. Denne gang havde vi ikke fornøjelsen at se de forskelliges evne til at køre traktor, det hindrede frostvejret. Den dag er det ellers rarest at holde sig inden døre! for mange vil gerne vise, hvad de duer til! — Der var kun teoritimer, men vi hørte livlig diskussion om de forskellige slags traktorer. Redaktør Windeltoft lærte dem rigtig at pleje og passe „dyret“, og hvordan det i hele taget skal behandles.

Vi har været en hel del i byen, det blev også i marts måned i år. En aften var vi i Asp at besøge en højskoleelevs hjem. Vi lejede DSB's store rutebil, og alle eleverne plus lærer Nielsen kunne lige stoppes ind; hellere sidde lidt knebent end betale 1 krone mere. Vi havde en hyggelig aften; „Onkel Anton“ fra Gimsing var der og gav en fornøjelig underholdning. Den aften blev der næsten ikke tid til at bese landbruget. Klokkeren blev mange, inden „Onkel Anton“ sluttede dagen for os. En eftermiddag var vi i Vester Borum og en anden aften i Dronninggård. Selvfølgelig måtte landmændene ud for at se og bedømme bedriften, ellers har det jo ikke været et „rigtigt besøg“ på en gård.

Endelig har vi „alle mand“ besøgt Lindskovs og Agaards. Alle steder blev vi godt modtaget, og humøret stod højt, ikke mindst når vi kom til de veldækkede kaffeborde.

Alle fra skolen siger en stor og hjertelig tak til hjemmene, vi besøgte. Jeg kan huske, da jeg var på højskole, hvor glade vi var for at komme „rigtig i byen“ engang imellem, og sådan tror jeg også, eleverne i vinter havde det. Endelig har vi haft besøg af forretningsfører Behrens, der viste os andelsfilmen og som tilgift „Kongen bød.“

En dag var landbrugseleverne samt forstanderen og Aagaard på en køretur til Thy for at

se nogle demonstrationslandbrug; det var også en vellykket tur, men den var jo kun for „de indviede.“

Så er vi nået til månedens største begivenhed, forældredagen den 29. marts. Der var godt 100 forældre, der tog mod indbydelsen, og vi syntes, det blev en god festdag. Dagen begyndte med frokost kl. 12, derefter var der lejlighed til at bese de forskellige udstillinger. Efterskoleeleverne havde en fin udstilling af husflidsarbejde, fint benarbejde og en masse forskelligt peddigrørsarbejde samt en hel del lampeskærme af bast i alle regnbuens farver. Et sted var deres danskarbejder lagt frem, og der var tegninger af både den ene og anden slags. Så var der gymnastikopvisning, 3 hold, og de høstede alle fortjent bifald for den fine opvisning. Derefter talte forstanderen og Lindskov i missionshuset. Efter middagen i gymnastiksalen måtte vi igen ned i missionshuset for at høre eleverne synge under ledelse af organist Lund. Fru organist Lund medvirkede også, og mange af forældrene gav udtryk for den oplevelse, det var at høre på sangen og musikken. Så var der kaffebord, og vi samlede igen ved de smukt pyntede borde for at drikke afskedskaffe sammen. Efter kaffen sang vi revyen, der var på ca. 80 vers, og der fik så alle det sidste „lille hip“, enten det så var plus eller minus.

Derefter var ordet frit, og lærere, elever og forældre havde ordet for at sige tak, og et par elever overrakte forstanderen et smukt billede til den nye klasse. Forstanderen sluttede med andagt, og vi sang: „Lad os vort møde i himlen bestemme.“

Hvordan ser her så ud nu? Mange tror vist, at her holdes ferie, men det er ikke helt rigtigt, med mindre det passer, at ferie er at bestille noget andet.

Forstanderen slider på kontoret. Fruen og pigerne gør hovedrent. Murer og maler pudser op alle steder, der skal jo være fint, til pigerne kommer.

Nu er der også rigtig gang i byggeriet, der kommer 12 murere og arbejdsmænd hver morgen kl. 7, så det må vel hjælpe. Det har været en meget drilagtig vinter for den slags arbejde, så det bliver ikke færdig 1. maj, som det egentlig skulle være; men vi håber ikke, det varer ret længe, inden vi kan begynde at tage den nye fløj i besiddelse. Vi glæder os til det, og vi

synes, det tegner til at blive en god forbedring af vor skole. Der er endnu plads til et par elever i højskolen eller husholdningsklassen, hvis der går en ung pige, der ikke rigtig ved, hvad hun skal til sommer.

K. J.

Vinterholdet 57-58

Så har vi et hold „gamle“ elever mere. Jer, der i vinter færdedes oppe og nede, ude og inde, som mødte ved bordet og til timerne, når klokken ringede, I er nu gamle eller tidligere elever. Sært at tænke, at tiden er forbi.

I mange år var det skik, at forstanderen gav elevholdet et navn ved afrejsen. Navne som „de flittige“, „de rolige“, „de spekulative“ og lignende blev brugt, og ofte sad jeg og tænkte, at navnet ikke var særlig karakteristisk, selv om det naturligvis kunne bruges med nogen ret. Dog var der engang, navnet efter mit skøn var en fuldræffer; holdet fik navnet: „de brogede.“ „For I har været et broget hold“, sagde vor daværende forstander.

Skulle I fra i vinter have et navn, så måtte det blive noget i samme retning, for I var et broget hold, I var så forskellige. Men navnet på jeres hold står nu over dette lille stykke, og vi, der levede sammen på skolen i vinter, vi ved noget om, hvad navnet dækker over. Det kan jo ikke nægtes, at der var nogen menneskelig skrøbelighed over vor vinterskole; men lad os samle os om at ville mindes de rige sider ved vort samvær.

Tak for jeres gode humør. I kunne klappe, så taget kunne befrygtes at ryge af skolen. Vi vil mindes „Hummerbid!“

Tak for det store og gode arbejde, som de fleste af jer gjorde ved de fleste af fagene. Og det må I godt vide: jeg var altid glad for at have timer sammen med jer. I var faktisk mange, der hørte godt efter.

En særlig stor tak til jer, der også prøvede på at gøre et åndeligt arbejde blandt kammeraterne. Hvordan skulle vi drive højskole og efter-skole uden elevernes egen indsats?

Tak til jer alle. Måtte I nu fremover bevare jeres gode humør, og måtte humøret have en virkelig grund i sand livsglæde.

Måtte I nu for alvor kunne høre rigtig og gøre rigtig. Ja, måtte undervisningen, som I fik, blive jer til virkelig gavn. Gør et virkelig ar-

bejde for at vedligeholde og udvikle jeres kundskaber.

Måtte I have dette sind og dette livsmål: I alle forhold at tjene Gud, fordi I har forstået, at han er værd at tjene.

I bogen „Den evige ild“ skildrer forfatteren Israels folk efter opholdet ved Sinai, hvor de havde fået loven, og hvor Gud havde været dem nær. Af trællefølket er der nu blevet et folk, der frimodigt løfter blikket, et folk, der er præget af orden og styrke.

Måtte I fra 57-58 eje rigtig meget af den frimodighed, den orden og den styrke, som skænkes til dem, der vil tjene Gud og lyde hans bud.

Vil I huske at læse salme 16 og salme 73.

Tak for vinteren!

GULDKORN —!

„Jeg spørger ej om adelskjold, om våben, du kan bære; jeg spørger om din tro, dit navn — om du det bær' med ære.“ (Tysk roman).

HØJSKOLEPOST

Foreningen Norden

kan give stipendium til tidligere højskoleelever, der ønsker at besøge en højskole i Norge, Sverige eller Finland til vinteren. Man skal have en anbefaling fra sin højskole for at komme i betragtning. Er der nogen, der er interesseret, skriv så her til skolen, så skal I få flere oplysninger.

Byggesagen.

M. (50) og A. N. P.	200 kr.
V. Karlsmose, Filskov	100 kr.
Kristian Kubstrup, Tranemosegård, Stege	100 kr.
Karen Andersen, Østergade 42, Gedsted	25 kr.
Fru Kristensen, Vinding	10 kr.
Inga Nielsen (52)	100 kr.
Inger Brauner (50)	10 kr.
Kr. Jul, Valby	15 kr.
Niels Nielsen, Struer	10 kr.
Kristian og Jytte Pedersen, Ringkøbing	15 kr.
Gert Poulsen (26-27), Kgs. Thisted	50 kr.
Kristian Mathiasen, Rom, Lemvig	50 kr.
H. P. (49-50)	20 kr.
Kirstine Jensen, Hedelund, Frederikshavn	5 kr.
Marts (kan)	100 kr.
	For ialt 810 kr.

meddeles herved kvittering og hjertelig tak. Tidligere indkom 13.017,50. Ialt 13.827,50 kr.

Vore møder.

- 14. maj. Tvede ved Randers. L. R.
- 21. maj. Skjoldborg. A. Kr.
- 26. maj. Aalborg. L. R.

Østvendssyssel Højskolekreds.

Sammenkomst i Hjallerup missionshus lørdag d. 17. maj kl. 20. Forstander Møller, Hammerum, taler. Emne: Idéernes kamp.

Alle er velkommen.

„Sølvsnoren“ 34-35

er gået i stå. Hvem har den liggende? Husk på, at andre venter på den. Og send mig et par ord, så jeg ved besked.

Carl E. Larsen,
Pr. Christiansgade 4, Randers.

Kære Nissumvenner!

Vi er jaften samlet til højskolestævne på KFUK i Vejle for at høre Lindskov tale til os. Vi vil hermed sende alle vore kammerater og veninder en kærlig hilsen.

Vejle, den 19. april 1958.

Aase Johansen 56. Meta Jakobsen 56. Ester Simonsen 56. Ruth Vibskov Christensen 57. Hanne Steiner 49. Emmy Andersen 55. Asger Abildtrup Thisgaard 57-58. Kamma Nielsen 51. Frida Nygaard 49. Ingrid Søgaard 52. H. Lindskov Rasmussen.

Et halvt elevblad

Ja, det må vi nøjes med denne gang. Det er ikke fordi vi mangler stof, for vi har artikler både fra indland og udland; men det er udelukkende for at spare på pengene.

Hvis man ikke betaler straks, men lægger girokortet til side i håb om at glemme det, er man så ikke uærlig? Det er man bestemt, men der er vel ingen, der bærer sig sådan ad? Har du for resten fået kontingentet betalt? Har du nogen sinde skrevet til bladet? Et lille indlæg, der er godt, smukt eller morsomt, er altid kærkomment.

Adresseforandringer

- 1957 Frk. Vera Hofmand, Sørvad — samme, H. C. Andersensvej 58¹ tv. Viborg.
Frk. Anna Nielsen, Kocksvej 18, Frederikssund — samme, Kajerødvej 63, Birkerød.
- 1956 Frk. Aase Johansen, Vestergade 15, Lemvig — samme, Sygeplejehøjskolen, Børkop.
Frk. Signe Ottosen, Bjerregård, Ringkøbing — samme, Børnehjemmet, Nr. Åby, Fyn.
Frk. Esther Simonsen, Seminariet, Nissum Seminarieby — samme, Sygeplejehøjskolen, Børkop.
Frk. Ingrid Pedersen, Kong Hansgade 8, Aalborg — samme, „Bjerregaard“, Vridsted, Skive.
- 1955 Frk. Else Madsen, Dalgasg. 17, Herning — samme, Nørregade 64, Herning.
Frk. Else Moos, Neder Jerstal, Over Jerstal. — Oldfrueelev frk. E. M., S/S, Viborg.
Frk. Inga Mose, „Smedsgård“, Hygum. — Fru Inga Kristensen, „Østerborg“, Hygum, Klinkby.
- 1954 Frk. Grethe Vadet Olesen, Århusvej 68, Stilling. — Fru Grethe Vadet Hansen, Gyvelvej 2, Viborg.

- Frk. Ingrid Simonsen, Veggerby — fru Ingrid Jensen, Kroglund, Kvistgaard.
- 1953 Frk. Birgit Mortensen, Vindsvej 9, Odense — samme, KFUK, Allégade 19, Horsens.
Frk. Esther Mose, Hygum, Klinkby. — Fru Esther Johansen, „Dybelund“, Dybe, Bonnet. Sygeplejeelev frk. Birgit Raaby, Den Kellerske antalts sygehus, Brejning — plejeelev frk. Birgit Raaby, „Andersvænge“, Slagelse.
- 1952 Frk. Hanne Ottosen, Amtssygehuset, Kjellerup — samme, „Vuggestuen“, Goethegade 34, Sønderborg.
Elev frk. Else Søbjerg, Amtssygehuset, Kalundborg — Suppl. sygepl. frk. Else Søbjerg, Rudolph Bergs Hospital, København.
Frk. Karen Edel Østergaard, Merrildgård, Vibbjerg. — Fru Karen Edel Pedersen, „Østervang“, Vibbjerg.

Vinterskolen:

- 56-57 Hans Chr. Dethlefsen, Dalgas Avenue 52, Aarhus — samme, Sygehjemmet „Charlotte“, Bramsvej 5, Charlottenlund.
Jørgen Munk, Korinth, Nissum Seminarieby — samme, Ørding Brugsforening, Øster Assels, Mors.
- 55-56 Niels Ebbe Nygaard, Landbrugsskolen, Hammerum — samme, „Toftegård“, Emb, Øster Assels, Mors.
- 54-55 Herluf Sandegaard, Lundhøj, Bur — samme, Idom Brugsforening, Holstebro.
Villy Stokholm, Nørholm, Vind — samme, „Virkelyst“, Sir, Holstebro.
- 53-54 Poul Viftrup Jensen, Østerlund, Tvis — CF. 2484 Jensen, Midtjyske CF-kolonni, sektion B, Sæby.
- 52-53 Ernst Nygaard Jensen, Møgelvang, Vinde-
rup — samme, Rostrup Nørregård, Skamby, Fyn.
Niels E. E. Vinther, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus. — Diakon N. E. E. V., Alderdomshjemmet „Grundars“, Reykjavik, Island.
- 51-52 Jens Chr. Kviesgaard, „Søndergård“, Tip-
hede, Vibbjerg — samme, „Timgård“, Brej-
ning, Spjald.
- 50-51 Evald Madsen, Hammerum Landbrugsskole,
Hammerum — samme, Ulstrup, Ryde,
Vinderup.
- 49-50 Lærer Thorleif Andersen, Debel, Fur — samme
Birkevej, Karup.
- 48-49 Lærer Morten Chr. Arntsen, Skarrild, Ki-
bæk — samme, Nørremøllevej 32, Viborg.
- 47-48 Kresten Bach Kristensen, N. Jensen, Nr. Ørum,
Højslev st. — samme, „Snorsang“, Dalsgaard
Mark, Mammen, Bjerringbro.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetorening
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUËK 6910

A
24
FR. J. KRISTENSEN
STATENS PED. STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22
50