



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Juni 1958

„Bed og arbejd.“

50. årgang nr. 6

Elevfesten 1958

fra lørdag den 5. juli kl. 20 til mandag den 7. juli kl. 13.

Hermed indbyder vor skole sine tidligere elever og andre venner til elevfest. I de senere år har vi haft meget stor tilslutning, og vi håber på det samme i år. Byggeriet er næppe helt overstået til den tid, men da vi ved, at mange regner med den 1. søndag i juli måned og har indrettet deres frihed derefter, så tør vi ikke lave om på dagen. I øvrigt ville vi også ved en udsættelse af elevfesten komme ud for vanskeligheder med vore øvrige fester og udflugter, så vi fastholder den sædvanlige tid. Vore gæster må så have os undskyldt, om der hist og her skulle være lidt roderi.

De gamle elever, der kommer, skulle gerne finde kammerater, og derfor opfordrer vi især jubilæumsholdene til at møde op.

Jubilæumsholdene:

52-53 og 53 (5 års)
47-48 og 48 (10 års)
42-43 og 43 (15 års)
37-38 og 38 (20 års)
32-33 og 33 (25 års)
27-28 og 28 (30 års)
22-23 og 23 (35 års)
17-18 og 18 (40 års) osv.

Lad os bede om, at festen må blive Gud til ære, skolen til gavn og os til glæde. Velkommen til enhver, som kan være med. Vi glæder os til at se jer.

Os alle på skolen.

PROGRAM

for elevfesten

Lørdag den 5. juli.

20,30: Aftenkaffe, velkomst, andagt og indkvartering.

Søndag den 6. juli.

7,30—9,15: Morgenmad.
8,00: Flaget går til tops.
9,30: Gudstjeneste med altergang.
12,00: Frokost med kaffe.
14,00: Eleverne synger under ledelse af organist Lund fra Randers.
15,00: Gymnastikopvisning.
16,00: Pastor Hougaard, Grønbæk, og lærer Lindskov Rasmussen taler.
17,30: Middag for indmeldte gæster.
19,00: Vore egne underholder.
20,00: Generalforsamling i elevforeningen, oplæsning af hilsener m. m.
21,00: Aftenkaffe og festlig afslutning.

Mandag den 7. juli.

8,00: Flaget hejses, morgenmad, bibeltide, fjordtur.

12,00: Middag og afslutning.

Madpakker

bedes medbragt af alle, der ikke er rettidig og tydeligt indmeldt. Det er for køkkenpersonalets skyld, vi ønsker dette, og vi håber, at alle forstår det rimelige heri. Sodavand kan fås til madpakken.

Spiseredskaber.

Vil man være sikker på at få noget at spise, må man ikke alene indmelde sig og betale, men man må også medbringe ske, gaffel og kniv (eventuelt teske). Vi har nogle få spisebestik, som kan lejes så længe, som de forslår, men de er meget dyre.

Betalingen

er som sædvanlig 10 kr. for hele festen. De, der intet nyder, bør betale 2 kr. til arrangementet.

Indmeldelse.

Vil I behandle os godt, så send skriftlig indmeldelse i god tid og senest den 1. juli. Den trykte indmeldelsesseddel på bladets bagside kan benyttes.

Indkvartering.

Pigerne kan regne med en hel eller halv madras, og karlene må regne med at sove i halm, da høet næppe er kommet i hus. Husk lagner og tæpper og toiletsager.

Rutebiler

afgår fra Struer til Nr. Nisum: Lørdag kl. 18,30 og 20,40. Søndag kl. 10,48—14,20 og 18,30. — Fra Nr. Nisum til Struer: Søndag kl. 17,35, 19,50, 21,05 og 23,20. Mandag kl. 9,50 og 13,25.

Bortlodning

Vi har igen i år en lille rask bortlodning ved elevfesten. Gaver hertil modtages gerne inden d. 29. juni.

På forhånd tak!

Højskolen til vinter

Den nye fløj nærmer sig sin fuldendelse, og vi kan ikke lade være med at tænke på, hvor pænt højskoleeleverne kan få det til vinter. Nå, alle eleverne vil få det pænt, for vor formand holder bestemt på, at de gamle værelser skal være lige så pæne som de nye.

Men det er noget nyt, at vi til vinter kan byde eleverne 4 enkeltværelser. Vi tror, at der er nogle, der vil være meget glade for at kunne have det lidt for sig selv, og disses ønsker kan vi nu imødekomme. Så bliver der desuden næsten ene tomandsværelser, hvilket altid har været de mest eftertragtede. Der bliver dog stadig hist og her et tremandsværelse, og det er vist også godt nok, for det er ikke ualmindeligt, at der er tre, der gerne vil bo sammen. For så at være så retfærdige som muligt, må eleverne på eneværelserne betale 5 kr. ekstra pr. måned for lys og varme på værelset, og eleverne på tremandsværelse slipper så 5 kr. billigere pr. måned. Vi tror, at nogle vil være glade for det ene, og andre vil være det for det andet, og det er os en stor glæde, at vi nu meget bedre end før kan imødekomme de forskellige ønsker.

Desværre må vi regne med at undvære Lindskov Rasmussen til vinter, da han tager på årskursus fra september 58 til juni 59.

Heldigvis kan vi regne med at få en veltrænet årsvikar. Horne højskole har haft en lærer på årskursus i 57-58, og de har så haft en lærer Korfitsen som årsvikar. Nu bliver Korfitsen så snart fri på Horne, hvor man dog ønsker at beholde ham til august, og vi regner så med at få ham senest til september. Jeg ved, at eleverne på Horne i vinter har sat meget stor pris på lærer Korfitsen, og jeg ved også, at forstander Davidsen var glad for ham, så lærerspørgsmålet skulle være i god orden.

Højskolen til vinter

Husk at søge amtsunderstøttelse inden

1. juli — så får I besked i god tid!



Sommerholdet 1958

Forreste række fra venstre: Anna Løgager Jensen, Vinding, Sørvad. Rita Madsen, Svenstrup, Vinderup. Aase Nielsen, Revl. Kirstine Rasmussen, Foersom. Ninna Lindegaard Hansen, Timring. Ilse Boeskov, Hjerm. Maritt Djurhuus, Færøerne. Anna Johansen, Fjeltstervang. Ruth Olsen, Hvam. Kirsten Snabe Jeppesen, Houe. Gurli Neess, Nr. Nissum. Ester Kristensen, Hillerslev. Anmargr. Larsen, Frederikshavn. Anna Birthe Hansen, Gilleleje. Sally Clausen, Remmerhus. Else Høll Jakobsen, Kølkær. Ruth Hedegaard Hansen, Grauballe, Tove Jensen, Sejerø.

2. række: Else Spaabæk, Vinderup. Dagny Pedersen, Humlum. Kaj Skytte Måbjerg. Martin Sønderby Jensen. Lærer Kjeldsen. Fru Kjeldsen. Forstander Kristensen. Kirsten. Fru Kristensen. Frk. Jeppesen. Frk. Mortensen. Fru Lindskov Rasmussen. Lærer Lindskov Rasmussen. Anna Lenc. Magde Grysbæk. Kirsten Lauritsen. Ruth Lydia Kristensen, Ragnhild Pedersen. Lilly Pedersen. Emma Jensen.

3. række: Karen-Kirstine Andersen, Staby. Birthe Trustrup, Staby. Asta Dahl Nielsen, Hørdum. Bente Christensen, Tapdrup. Inger Christensen, Ungstrup. Mette Nørgaard, Sejerslev. Inger Just, Hvam. Else Grysbæk, Nr. Felding. Eva Hald, Sejerslev. Lis Sørensen, Resen. Nete Christensen, Nykøbing Sj. Ilse Hansen, Skive. Anna Volsgaard, Aahl. Bodil Nielsen, Herning. Martha Dyrholm, Borbjerg. Ellen Marie Nielsen, Skjoldborg. Frida Jensen, Timring. Inger Thise, Fuur. Ellen Lauritsen, Vinderslev. Inger Marie Thorman Nielsen, Vinderslev. Karla Winkel, Egtved.

4. række: Doris Raabjerg Poulsen, Vinding. Elisabeth Nielsen, Linde. Sonja Vindum, Linde. Else Johanne Stokholm, Timring. Ester Hansen, Ljørslev, Mors. Else Lund, Neder Jersdal. Lissi Thomsen, Farre. Ella Pedersen, Lindeballe. Birgit Damsgaard, Aggersund. Ingrid Fabricius, Nr. Nissum. Birthe Christensen, Pederstrup, Kjellerup. Margit Risager, Strandby st. Kirsten Thisgaard, Brande. Sigrid Nørby, Hygum. Elise Høj Andersen, Hodsager. Karen Kirkegaard, Svenstrup, Vinderup. Ane Kathrine Skov, Aahl, Vinderup. Gerda Johannesen, Bøgild. Marie Christiansen, Hyrup 2. Kirsten Ørskov, Herning. Karen Margrethe Nielsen, Skjoldborg. Else Vejlgard Nielsen, Nr. Lyngvig. Agnes Mortensen, Ejsing.

★

Japans »Goebbels« blev evangelist

*Ejendommelige skæbner blandt de mænd, der giver deres kræfter
for at kristne japan*

De kristne er i næsten forsvindende lille mindretal i Japan. Af næsten 200 japanere er kun een kristen. Godt og vel en halv million i en befolkning på omkring 90 millioner.

Man kan godt forstå, at de små menigheder derovre (som tilmed er splittet i mange forskellige kirkesamfund og trosbekendelser) atter og atter beder om at få missionærer udefra til at hjælpe med evangeliseringsopgaven, og det er godt at vide, at også DMS nu er med på denne vældige missionsmark.

Men lykkeligvis er også nogle japanere i stand til selv at bringe det kristne budskab ud til deres egne landsmænd. En mand som Kaga-wa, hvis navn jo er særdeles velkendt også i den vestlige verden, har i mange år stået midt i dette arbejde. Hans betydning og indflydelse er stor, og hans skæbne gribende.

Der kaldes imidlertid stadig nye vidner, og mange af dem har en usædvanlig livshistorie.

Muto hedder en af dem.

Oprindeligt var han visselig ikke kendt for sine gode gerningers skyld. Ikke for ingenting kaldte man ham under krigen „Manchuriets Goebbels!“ På dette tidspunkt havde han været en kristen i mange år. Allerede i 1929 lod han sig døbe. Som 14-årig fattig bondeknøs kom han i sin tid til Tokio og fik et job som tjener i en sagførers hus, og han var så åbenlyst godt begavet og klarede sig så fint i aftenskolen, at en gruppe forretningsmænd „adopterede“ ham og skaffede ham økonomisk mulighed for collegeophold og senere uddannelse som jurist. Meget hurtigt blev han udnævnt til dommer, og i disse år fik han nær kontakt med missionærer. Det endte med, at han efter seks års tøven lod sig døbe. Men nogen aktiv kristen blev han først langt senere.

Han havde andre interesser og var navnlig en fanatisk nationalist. Muto var en fremragende propaganda-mager, der gerne stillede sig til de japanske krigsmageres tjeneste. En periode var han propagandachef i det besatte

Manchuriet, senere — under krigen — fik han samme stilling for hele Japan. Han arrangerede good-will-rejser til Hitler og Mussolini for premierminister Tojo og konsorter — han var en ren Goebbels, der søgte at gøre krigen populær. Selv troede han, det var „en moralsk krig, der skulle redde de farvede nationer fra vestlig aggression“ — takket være alliancen med Hitler-Tyskland og Mussolini-Italien. Senere har Muto dog indrømmet, at inderst inde vidste han allerede dengang med sig selv, at han var på gale veje. Han skjulte imidlertid denne erkendelse godt for sine medmennesker. I stedet var han som få med til at gejle sine landsmænd op til at gå i krig og benytte alle metoder til at komme fjenden til livs.

I den grad var han medansvarlig for den japanske krigsindsats — og dens udskejelser — at han befandt sig i farezonen efter nederlaget. Både han selv og andre regnede med, at han stod til en dom som krigsforbryder, men den amerikanske militær-regering lod ham slippe, bortset fra at han, naturligt nok, fik forbud mod at beskæftige sig med politik.

I disse år oplevede han imidlertid en åndelig vækkelse, som gav hans liv en helt ny retning. Den tidligere propagandachef blev evangelist!

„Da min gamle chef, Tojo, blev hængt af de allierede i 1948, mærkede jeg rebet“, har Muto sagt som forklaring. „Nu vidste jeg, at jeg måtte give mit liv og mine kræfter til Kristus, og jeg tog den endelige beslutning om at blive præst“.

Efter en hurtig teologisk uddannelse nåede han virkelig dette mål. Derefter arbejdede han i to år med at oversætte bibelen til nutids-japansk, men ellers følte han sig først og fremmest kaldet til at arbejde med evangeliseringskampagner. Det er ganske ejendommeligt at tænke på, at denne gamle japanske krigsmager for nogle år siden var på tourné hos sine gamle fjender, amerikanerne, for at samle penge til at missionere blandt japanerne! Og iøvrigt har

han arbejdet med amerikanske missionærer om store og velbesøgte vækkelseskampagner landet over. Han satte sine uomtvistelige evner ind på at bruge den tid, han syntes, han havde fået foræret efter frifindelsen, til at give japanerne et betydeligt bedre budskab end det, han spredte blandt dem, mens han var statens propagandachef. Det sker stadig, at en Saulus forvandles til en Paulus!

J. G. i Indre Missions Tidende.

Hjemme fra **SKOLEN**

Sommerskolen 1958 melder „Alt vel“, og vi er taknemlige for at kunne sende så god en melding til vor vennekreds.

Den 22. maj havde vi bestyrelsesmøde, og der var stor glæde over sagerens stilling. Den nye fløj ser meget lovende ud, og skolens pengesager stod bedre end ventet. Vor nye husholdningslærerinde og hendes elever viste, at de også kunne lave en virkelig stor og god frokost.

Vi fik pantebrevet til staten underskrevet, og vi håber nu at få et stort forskud på det billige statslån, så vi ikke skal trække for meget på vor kassekredit; for den er dyr, og vore egne penge er brugt fuldstændigt op.

I den nye fløj begynder meget at tage form, og vi håber, at lærer Kjeldsens meget snart kan flytte ind. Det er jo lidt aparte, at vore unge lærerfolk bliver anbragt på de gamles hjem, straks de kommer hertil; men vi er dog sognerådet meget taknemlig, fordi vi bliver fri for at lade dem bo i telt.

Karlene kan nok også snart flytte ind, og det er ikke en overdrivelse, når vi siger, at navnlig Kaj Skytte (57-58) trænger til et bedre lokale. I lang tid har han sovet i gangen uden for Martin Sønderbys værelse, og selv om det kan være rart for Martin med en sådan trofast dørvogter, så er det rimeligt, at Kaj drømmer om et værelse, der ikke af andre bruges til vaskerum og entré.

Lærerinderne kan også snart flytte, og vi under dem ret af hjertet mere plads. De værelser, de hidtil har haft, er ret rare, men meget små.

Det, der før var Nørreris og Vestervåg, skulle også snart være ordnet, men den nye klasse og den nye elevgang er nu ikke så nær færdig.



3. generation

Det vil måske interessere landmændene, at vi har fået en ko mere. Det er dog ikke meningen, at vi vil beholde den ret længe, da det er en gravko. Den skal grave et stort hul, der er 6 m dybt, til rensningsanlæg — noget i retning af en stor septictank, og så skal der lægges en rørledning, der skal lede det snavsede (men rensede) vand mod nord, så vi bliver fri for det i haven, hvorved et længe næret ønske bliver opfyldt.

Vi tør ikke forvente, at alt er i orden til elevfesten, hvilket er en stor skuffelse for os; men på den anden side er vi dog allerede nu så langt fremme, at der er meget at glædes over.

Eleverne og vi andre havde en dejlig dag i Vinderup. Det var en fornøjelse at træffe sammen med så mange af de gamle elever, og det var en fornøjelse at høre vor gamle lærer, A. C. Nielsen (28-31). Det var også en oplevelse at besøge Hjerl hede, og hvor var det pænt af beboerne i Svenstrup, at de gav os alle (fra skolen) aftensmad og os alle aftenkaffe. Der er nok alligevel noget om den snak om vestjydsk gæstfrihed.

I øvrigt har vi da også lige fået en invitation til at besøge proprietær Rahbeks på Gudumkloster. Vi glæder os til dagen, for der er meget at se på sådan en stor og gammel gård; fruen er nissum-elev, og flere gange har skolen nydt godt af hjemmets gæstfrihed.

Søster Kirsten Vind fra Lucasstiftelsen har gæstet os, og det var et besøg, som mange vil huske længe, og meget rimeligt får det betydning for enkeltes fremtid. Fru pastor Viller,



2. generation

Humlum, har besøgt os en aften og fortalt om missionen i Japan. Det var også et godt og spændende emne, og det er mig en glæde at kunne bringe et stykke om missionen andet sted i bladet. Desværre er det ikke fru Villers foredrag, men et stykke, jeg har lånt fra *Indre Missions Tidende*. Hvis nogen har ment, at dette blad er lidt kedeligt og derfor undladt at læse det, så vil vedkommende få en anden opfattelse ved læsningen af artiklen, der handler om en af de mænd, der arbejder for at kristne det store, stærke og farlige Japan.

Under „forskellige nyheder“ kan jeg meddele, at vi har haft en hel del varme dage, så eleverne har begyndt at bade, og at skolekøkkenet har fået eget køleskab.

Snak om skolen

En af de elever, der er indmeldt til højskolen til vinter, skriver:

„Jeg er færdig med militærtjeneste til den første september, og i sidste uge var jeg hjemme på orlov. Mine forældre syntes, jeg skulle på skole til vinter, og jeg syntes også selv, at det var en udmærket idé. Så var der kun spørgsmålet: Hvilken skole skal jeg tage på?

Jeg kom så til at snakke med nogle kammerater, der havde været på Nr. Nissum, og de synes, jeg skulle tage der til, så De kan godt regne med mig, hvis alt går efter beregning“.

Har du snakket med nogen om at tage på Nr. Nissum højskole til vinter? Ellers vil vi bede dig pænt om at gøre det. Vi kan ofte ligefrem mærke, hvor vore bedste venner bor; for derfra kommer der henvendelser.

Bed og arbejd for din skole!

HØJSKOLEPOST

Fra KFUM og K's landsmøde.

Herfra „Nyborg Strand“ sender følgende en hilsen til alle bladets læsere og skolen.

Louise Pedersen, Skive KFUK (37). Ingrid Gade Hyldgaard, elev (37), lærerinde (46). Kristian Hedegaard (39-40). Else Kristensen, Flynder (43). Karl E. Andersen, Tømmerby (45-46). Martha Dugaard, Varde, f. Iversen (47). Niels Ove Sørensen, Foulum (47-48). Johan Nielsen, Herrup (48-49). Lilly Iversen (50). Anna Grøn, Fabjerg (52). Else Neimanas, Skjern (52). Konsulent B. M. Vest, Lemvig (52-53). Kirstine Sørensen, f. Bach, Foulum (53). Mary Frøkjær, Aas (55). Anna Mikkelsen, Svenstrup (55). Børge Højrup (55-56). Kirsten R. Sørensen, Vorbasse (56). Ingelise Hansen, Virum (56). Margit Hvalbøll Mikkelsen, Ærø (57). Aksel Kristensen, Sunds (57-58).

Vi var søndag den 11. maj samlede og enedes da om at sende bladets læsere vor hjerteligste hilsen, især pigerne fra 53. — Læs engang imellem sangen: „Kun en dag, et øjeblik ad gangen“, den indeholder meget, som vi tit har brug for at tænke på.

Marie (Kjeldsen) og Aage Christensen. Kristine (Bach) og Niels Ove Sørensen, 48-49. Kathrine (Østergaard) og Erik Rasmussen. Anna Marie (Søndergaard) og Mølsted Christensen. Erna (Bilberg) og Johannes Olesen, 49-50.

Kære 54'er! —

Vores sølvsnor er bristet! Hvem ved hvor, og hvem kan sammenføje den igen? Det er nu længe siden, jeg har hørt fra vores vandremappe, og da forskellige efterlysninger har været forgæves, må vi efterlyse den her i bladet.

Kommer „Sølvsnoeren 54“ ikke frem for dagens lys i løbet af juli måned, vil der blive startet en ny!

Samtidig vil vi 3 her på Diakonissestiftelsen gerne sende alle vore kammerater de bedste hilsener.

Ingrid, Johanne og Kirsten.

Kære alle 56'er!

Vi har i aften været samlet i Elly og Bent Balles gæstfrie hjem og har haft en rigtig god og fornøjelig aften — næsten ligesom på højskolen, i hvert fald opfriskes minderne.

Hermed vil vi gerne sende alle 56'er en rigtig kærlig hilsen fra Elly Balle (Christensen). Aase Risum. Esther Pedersen. Hilda Olsen. Else Plougmann Nielsen (Volsgrd.), „Bedste“ og Ingr. Pedersen.

Hallo — Hallo!

Kære medlemmer af „Den lille krans 54!“ Hvor mon vor vandremappe findes? Er den gået tabt undervejs til een eller anden, eller måske den ligger på bunden af en kommodekuffe? Er det ikke tilfældet, skulle vi så ikke stifte en ny vandrebog?

Jeg håber inderligt, der er stemning derfor. Alle tidligere medlemmer af „Den lille krans“, som ønsker at være med til at begynde på en „frisk“, bedes sende mig et kort inden 1. juli.

Hjertelig hilsen til alle, især staben og 54'erne.

Min adresse er: Johanne Dahl, afd. B III, Amtssygehuset, Kjellerup.

En helsen te wor forstanderfar,
som jen så tit har sjet kom' ind å er dar.
Her Rasmussen mo wi hejjer et glemm;
og Marthin, som oldtir gor så jenn;
en helsen te jer old sammen fjern og nær,
fra jenn, som jer old sammen har så kjær.

Hilsen fra Lene Hansen 56.

Til lykke!

Lørdag den 7. juni viedes i Thorshavn kirke frk. Jenny Eliassen (57) og hr. kontorist Viggo i Sturustovie. Bopæl: Dalavegur 7, Thorshavn.

Lørdag den 21. ds. vies i Vinding kirke sygepl. frk. Ellen Jørgensen, Odense, og hr. gdr. Johannes Jespersen (47-48). Bryllupsadresse og bopæl: Vinding pr. Sørvad.

Den 12. juli vies i Hald kirke frk. Karen Margrethe Jørgensen (55) og hr. postbud Johannes Kejlstrup Rasmussen. Adresse på bryllupsdagen: „Villa Vest“, Hald by, Hald st. Bopæl: Odinsvej 7, Hillerød.

I. M.s højskolekreds for Skive og opland afholder stævne søndag den 22. juni i Hem præstegård. — Program:

Kl. 15,00 taler fhv. kirkeminister C. Hermansen, Hjørring.

Kl. 19,30 taler forstander P. Wemmelund, Rydhave. Vel mødt til stævnet og vær medindbyder.

P. k. v.

E. Mølgaard Laustsen.

Byggesagen.

Anna og Chr. Høgholm, Bedsted, Thy 100,00 kr.
Chr. Volder, 13-14, 5,00 kr.

For ialt 105,00 kr.

meddeles hermed kvittering og hjertelig tak.

Tidligere indkom 14.212,50 kr. Ialt 14.317,50 kr.

Vore møder.

- 23. juni. Møldrup. L. R.
- 28. juni. Thyborøn. L. R.
- 29. juni. Nørholm, ved Skave. A. Kr.
- 15. juli. Nees. L. R.
- 15. juli. Hjerm. A. Kr.
- 16. juli. Simmelkjær. A. Kr.

Vandremappernes besøg.

- 10. maj. „Brevduen“ 27-28.
- 31. maj. „Vinteren 55-56“.



Kan vore søskende kende os?

En nydelig salmebog

med blødt, brunt bind har i lang tid ligget på højskolen. Der står: „Hans Jørgen Bedsted“ i den, men hvem er han?

Nye programmer.

Inden så længe skal vi til at lave nye programmer, og så vil billederne af skolen jo blive noget anderledes. Men lad os få vore nuværende pæne programmer udnyttet. Skriv efter et par stykker og giv dem til kammerater — især til unge mænd i højskolealderen. Man skal være fyldt 18 år, inden højskoleopholdet slutter, hvis man vil søge amtsunderstøttelse til opholdet.

Flinke folk

kommer normalt ikke til elevfesten uden at have sendt indm. Har de af en eller anden grund ikke fået sig indmeldt, medbringer de en madpakke. Elevfesten er en hård dag for køkkenpersonalet under normale forhold, og i år må vi regne med ekstra vanskeligheder, fordi vort byggeforetagende ikke er afsluttet.

Adresseforandringer

Sommerskolen.

- 1957 Frk. Karen Margrethe Jakobsen, adr. A. Hyllested, Nørregade 48, Holstebro — samme, „Nørsøller“, Vejrum, Holstebro.
Frk. Ruth Thomasen, Herrup, Vinderup — samme, Missionshotellet, Herning.
Frk. Birthe Vittrup, „Højetoft“, Herrup, Vinderup — samme, adr. læge Kirketerp Nielsen, Haderup, Skive.
- 1956 Frk. Birte Marie Dalsgaard, adr. dyrlæge Hjortshøj, Dråby, Nykøbing Mors. — Økonomaelev frk. B. M. Dalsgaard, sygehuset, Nykøbing Mors.
Frk. Elisabeth Jensen, Dronningborg Hvilehjem, Randers — samme, adr. bankdirektør

- Grove Rasmussen, Kirkegade 3, Randers.
Frk. Benny Kristensen, Gl. Landevej 143, Herning — samme, Aldersrovej 3, Aarhus.
- 1955 Frk. Sonja Clausen, Hvilehjemmet, Kibæk — samme, Rimmerhus, Barde, Herning.
Frk. Thora Bæk Jensen, Enghavevej 47, Holstebro — samme, De gamles hjem, Ørnhøj.
- 1954 Fru Grethe Vadet Hansen, Gyvelvej 2, Viborg — samme, Sct. Hansgade 12', Viborg.
Frk. Gerda Jensen, Kathrinebjerg, Timring, Ørnhøj — samme, De gamles hjem, Snejbjerg, Herning.
Fru Jytte Pedersen, Nørredige 52, Ringkøbing — samme, Esso Service Station, Sørvad.
Frk. Edith Nørby, De gl. Hjem, Lemvig — samme, Hygum, Klinkby.
- 1953 Frk. Ingrid Bjerg Jørgensen, Heldumvej 25, Lemvig — samme, Kalø Landbrugsskole, Rønde.
Frk. Lis Wegeberg, Hovedgaden 117, Herlev — samme, Nygade 16, Lemvig.
- 1949 Sygepl. Ingrid Jakobsen, Rudolph Bergs hospital, Tietgensgade 31, Kbhvn. V. — samme, Sindssygehospitalet Oringe, Vordingborg.

- Frk. Martha Jeppesen, Sygehjemmet „Elanka“, Helgesvej 23, Aabyhøj — samme, Kibæk Hvilehjem, Kibæk.
Frk. Ragnhild Simonsen, H. u. H., Haslev — samme, KFUK, Lemvig.
- 1941 Fru Ella Bruun Lauridsen, Skovparken 19, Odder — samme, Rørthvej 6, Odder.

Vinterskolen.

- 54-55 Viggo Kielsholm, Godthåb, Bonnet — samme, Mærsk kro, Fjaltring, Ramme.
Herluf Sandegaard, Idom Brugsforening, Holstebro — samme, Lundhøj, Bur st.
Preben Jakobsen, „Hedegård“, Hodsager, Holstebro — samme, „Lergrav“, Sinding, Herning.
Jens Thode Nielsen, „Langdyssegård“, Smørumnedre, Måløv — samme, Skjulhøjallé 53, Vanløse.
Niels Vagn Ottosen, adr. J. Gilberg, „Idomlund“, Holstebro — samme, Egebjerg, Ejsing, Vinderup.
Tage Mortensen, Københoved, Skodborg J. — samme, „Toftegård“, Nourup, Esbjerg.
- 53-54 C. F.-pligtig 2454 Wølch, Midtjyske C. F.-kolonne, sektion B, Sæby — samme, Civilforsvarets tekniske skole, Tinglev.
- 52-53 Helge Asbjørn Jensen, Nørre True, Døstrup — samme, Diakonhjemmet, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
Egon Andersen, Ullsgade 5, Ulfborg — samme, Holmegade 50, Ulfborg.
Poul Bæk, „Damgård“, Stendis, Vinderup — samme, „Landting“, Ejsing, Vinderup.
Jens Chr. Jensen, 333920/Jensen, Litra C, stue 1, Jægersborg kaserne, Gentofte. — J. C. J., „Virkelyst“, Timring, Vibbjerg.
Ole Ejner Jørgensen, Lægårdvej 21, Holstebro — samme, Lumnagård, Langås, Halland, Sverige.
Villy Kristensen, Lundager, Tjørring, Gødstrup — samme, Seminariet, Nissum Seminarieby.
Lindy G. Pedersen, Knoplund, Hoven, Tarm — samme, Skåstrup, Mejlskov, Fyn.
- 51-52 Karl Peter Lisby Jensen, Ml. Strande, Strande — samme, „Ml. Tang“, Gudum Vestj.
- 49-50 Kristian Pedersen, Nørredige 52, Ringkøbing — samme, Esso Service Station, Sørvad.
- 42-43 Børge Tønning, Tousparken 16, Aabyhøj — lærer B. T., As Hovedskole, Juelsminde.
- 13-14 Chr. Wolder, Nr. Nissum — samme, De gl. Hjem, Nr. Nissum.

INDMELDELSESEDDEL

indsendes senest tirsdag den 1. juli til skolen. Er De ked af at klippe bladet i stykker, skriv så en tilsvarende anmeldelse og send den. — Tak.
Undertegnede

Navn	

Tydelig adresse	
der var elev vinteren/sommeren/år	
indmelder sig som deltager i elevfesten	
Jeg medtager som min(e) gæst(er):	

Navn(e)	
Jeg venter at komme med rutebil/anden befordring	
_____	_____
dag den	juli kl.
_____	_____
og at rejse	dag kl.
_____	_____
Skal højskolen sørge for natlogi?	Ja/nej
Kan De tåle at ligge i halm eller	_____
_____	_____
på sovesal?	Ja/nej

Udfyldes ved tilføjelser og overstregninger.

Udgivet af
Nr. Nissum højskoles elev- og vennetorening
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 7075

40
STAVENS PÆDAGOGISKE
FÆLLESSKAB
ALLE 22
NR. 1
KRISTENSEN