



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



September 1958

„Bed og arbejd.“

50. årgang nr. 9

I. Cor. 13

O, taler jeg med englerst
— men uden kærlighed,
da bringer mine ord ej trøst,
de falder døde ned!
De føles som det kolde malm
og som en bjældeklang!
De ængster som en uvejrs-galm.
gør luften trykkende og kvalm
og åndedrættet trang!

Og kunne jeg profetisk se
i for- og fremtidsbog —
og vidste alt, der skulle ske,
og var jeg nok så klog;
var end min tro så stærk og hed
og fast i al min færd,
at bjerg den kunne styrte ned,
hvis ej jeg havde kærlighed,
da var det intet værd.

Og delte ud jeg alt mit gods
til fattige i nød,
gav jeg mit legem uden trods
til pine, ild og død!
Og havde jeg ej kærlighed,
det gavnede mig ej;
om end jeg nok så meget led,
foruden kærlighed jeg gled
dog en forfejlet vej!

*Thi kærlighed langmodig er,
velvillig, uden nid.
Fremfusenhed ej findes der
— og ikke oplæst vid.
Usømmeligt er ej dens sag,
sit eget ej den ser!
Den bærer ikke bittert nag
og glædes ej på denne dag,
da nogen uret sker!*

*Men glad den hører sandhed talt,
fordrager alt hos dig;
den håber, tror og tåler alt,
bestandig — uden svig!
Ja, tro og håb og kærlighed
skal sammen nævnes først!
De tre — skriv dem i hjertet ned,
det er det bedste, som jeg ved,
— men kærlighed er størst!*

Skrevet nytår 1902 af kommunelærer
Laurits Møller, København. Død 1912.

Thy, Mors og Salling

Vi mødes søndag den 19. oktober til nissum-stævne på KFUM og K i Nykøbing kl. 14,30. Vi begynder med fælles kaffebrød, og måtte vi så få et rigtigt godt samvær. Afslutning ved 18-tiden og intet aftenmøde.

Og så glæder vi os til 3—4 lyse timer. Søskende, venner og veninder og naturligvis ægtefæller er også meget velkomne.

Hjemme fra SKOLEN

I dag har vi den 12. september, og skolen dirrer af travlhed, fordi vi skal være færdige til at holde fest den 19. Folk, der kigger ind og ser roderiet, siger trøstende: I bliver ikke færdige på 8 dage! Vi svarer blot: Det skal vi være, og så har vi ikke tid til at snakke mere om den ting.

Når bladet er trykt og nået ud til læserne, vil festen måske være overstået, og der ville være meget mere at fortælle, hvis vi ventede med bladet en halv snes dage; men så vil det komme så urimeligt sent ud, og derfor sender vi nu et halvt nummer.

Vi kan også se, at der ikke bliver tid til at lave elevblad lige efter festen. Den 24. (vist nok) skal vi have fest igen. Det er højskole-eleverne, der bistået af frk. Mortensen og lærer Korfitsen ruller sig ud og laver fest for de „små“ og for andre, som har noget til gode. Foruden denne fest skal vi have vort skolearbejde afsluttet, og folk, der er lidt inde i forholdene på en skole, aner lidt om, hvad det vil sige. Vi håber så, at vi i næste nummer af bladet må kunne få vor „Jubilæums- og byggefest“ refereret på bedste måde.

Tiden siden sommerferien er gledet så let og uforstående hurtigt. — Efterskoleeleverne har holdt en fin fest for de „store“, og det var en fest, som de kunne være bekendt. Ganske vist havde både „Jeppe“ og lærer Kjeldsen assisteret, og skolekøkkenet havde også støttet dem; men alligevel var det godt gjort.

Vi har haft en herlig tur til Venø. At brovagten ved Oddesundbroen ikke ville hejse broen op for os, tilgiver vi gerne; han kunne jo ikke vide, hvilke betydningsfulde personer, der var i postbåden. Det var mere ærgerligt, at vi lyttede til et råd fra en de „indfødte“ på øen og badede et andet sted end det sædvanlige; men vi blev da vaskede, og i årene fremover skal vi nok finde vort sædvanlige badested. Turen til Struer gav den sædvanlige belæring og oplevelse. På B&O fabrikken fik vi ganske vist ingen film, da apparaterne var afmonterede, men til gengæld har vi aldrig fået så mange røde pølser og så meget sodavand på turen som denne gang. Og røde pølser og sodavand er slet ikke det ringeste på en tur.

Turen til Klosterheden har vi også fået; men kantareljagten slog noget fejl, da de fleste af jægerne kom ind på et forkert spor; men så fik vi noget at le ad, og det er ikke alle, der sørger så dybt over det meget beskedne udbytte af spiselige svampe.

Nu er vi så langt henne, at sommeren er ved at kunne overses. Og eleverne, som vi nu er ved at være godt kendt med, skal have en lille fortjent venlighed. Hvor har de været flinke. Ingen vrøvl over banken og boren, over støv og lokalemangel, men altid godt humør. Selv om intet er fuldkomment, så har de været storartede. Vi har set det ganske tydeligt, at det afgørende er ikke, hvordan vi har det, men hvordan vi ta'r det.

Naturligvis har vi fra skolens side prøvet på at give eleverne lidt erstatning for sus og gennemtræk, og den slags er blevet modtaget med taknemmelighed — ikke som noget „det manglede også bare.“ Alt i alt har vi fået bekræftet, hvad vi så ofte har sagt, at vore elever er flinke børn fra gode hjem.

Lærer Lindskov Rasmussen har allerede glædet os med et besøg, og iøvrigt lader det til, at lærer Korfitsen og eleverne kommer svært godt ud af det med hinanden.

Til højskolen til vinter har vi noget over 40 henvendelser, og alt tyder på, at vi snart har alle pladser besat. Efterskolen giver stadigt og næsten dagligt forespørgsler; men der kan ikke regnes med flere pladser for vinteren 59-60 og sommeren 60. Højskolen tegner prænt til sommeren 59.

Tak til alle, der beder og arbejder for skolen. Især tak til Gud, der giver os: „mer“, end vi selv kan forstå, bedre end hjertet begærer“.

En stor vanskelighed

Da mange af håndværkerne og arbejderne, der har hjulpet til med nybygningen, men uden at have nogen tilknytning til skolen, foretrak at tjene deres dagløn i stedet for at være med til festen her, og da mange af repræsentanterne ikke kunne komme, fik vi en del ledige pladser ved festbordene, og så skulle vi til at invitere nogle af skolens venner. Men — hvor har det været vanskeligt; der var mange flere gode venner at invitere, end der var ledige pladser, så vi måtte til at foretage et udvalg. Een ting

er sikkert, vi har ingen inviteret, som ikke i høj grad fortjente det; men det er også sikkert, at vi ikke på langt nær kunne invitere alle, der i høj grad fortjente det. Det var faktisk ikke let at klare; for venskab og trofasthed er ikke sådan at nummerere. Vi måtte i høj grad tage hensyn til dem, der især havde ydet til byggesagen, og mon ikke det var rigtigt? Tilgiv os, om nogen føler sig forbigået.

Blandt festdeltagerne

må vi regne med forstander Ludv. Olsen (lærer Meinild) med frue og nogle af børnene. Det var ham, der fik skolen flyttet og nybygget i 1923, og det var ham, der fik plantet de mange dejlige træer, som nu gør vor skole så hyggelig. Lærer Meinild har sendt os en sang til festen, og der skal nok være en dybere mening i, at den går på melodien: Skuld gammel venskab rein forgo!

— Statens tilsynsførende med efterskolerne: forstander Thyregaard, Jebjerg, vil også glæde os ved sin nærværelse.

Hygge i hjemmene

Der er fornylig kommet en mængde bøger både fra Lohses og De unges forlag.

Jeg glæder mig meget til at læse dem, og jeg skal se snarest at få dem anmeldt. Det er mit indtryk, at mange mennesker læser og tænker alt for lidt og flagrer alt for meget om, hvorfor mange mennesker og mange hjem virker så tomme. Ja, bestemt ja, et hjem kan være tomt, selv om det er fyldt med gæster.

Det er derfor at håbe, at de mange nye bøger, der er kommet, må blive læst, og mange må få smag på dette: at sidde hjemme med en god bog. Der er nemlig noget, der hedder at højne og berige sit sind, at se indad, udad og opad.

Men skal der være den rigtige hygge over hjemmet, når der læses, så må hver have sin bog. Ellers går det let sådan, at den (eller de) læsende virker kedeligt på omgivelserne. Ja, der kan let tænkes lejligheder, hvor det af hensyn til hyggen i hjemmet vil være rigtigt, at den læsende lægger bogen. For det allerbedste, at en læser højt, og der tales om det læste, det tør man vel næsten ikke vente praktiseret i vor fartgale tid.

Nu er det ikke alene bøger, der kan hygge i et hjem; ja, bøger er ikke engang det vigtigste. Det vigtigste er venlige medmennesker.

Ak, ja, sukker vel en og anden, havde man bare sådanne.

Denne tankegang er gold, men en anden er frugtbar: Er jeg monstro et venligt og hyggeligt medmenneske? Tænk over det. Kommer du ind til de andre i stuen med solskin eller med surhed???

For nogle dage siden havde vi en gæst, der holdt en meget kort og meget god tale for eleverne. Den var ikke helt ukendt, men det vil være godt, om den bliver hørt og praktiseret.

„At gavne og fornøje, hav altid det for øje!“

Og nu sukker en og anden: „Det er ikke nemt, når man har så forfærdeligt travlt — altid.“ Nej, det er ikke nemt at gavne og fornøje, når man er træt; men derfor er det lige sandt, at man bør have det for øje.

Her må vi også bede — og arbejde.

Bog anmeldelser. De Unges Forlag

David Douglas: Med sneko og hundeslæde. 5,85; kart. 6,85. Nr. 3 i serien af „Juniorbøgerne.“ Fortælling fra det nordlige Canada, hvor Nordvestkompagniet og Hudson Bugt Kompagniet kæmper om at få fat i de dyrebare skind til pelsværk, som pelsjægere og især indianerne bringer ned oppe fra de nordligste egne, hvor dyrene på grund af kulden frembringer de fineste skind. Her er spænding og kamp, og det går ofte på livet løs; blødsødne mors drenge har ingen chancer for at klare sig her, hvor det er hårdførhed og udholdenhed, der sammen med karakterens styrke og renhed bringer sejren hjem.

Wilfred Grenfell: Nordlandets høvding. 5,85; kart. 6,85. Nr. 4 i serien „Juniorbøgerne.“ Bogens forfatter er den berømte engelskfødte læge og forfatter, sir Wilfred Grenfell, der henimod et halvt århundrede udførte et enestående arbejde for og blandt befolkningen på kysten af Labrador. Bogens skildringer er selvoplevede begivenheder fra slædefærd i land og togter til søs. Kun glimtvis ser man forfatteren selv, men så meget mere hans elskelige venner, eskimoer og hvide, folk, der ikke blot har kræfter i armene, men også hjerte i livet.

En vinterelev

skrev nylig om en anbefaling, „hvis han da fortjente den“, for der var en bestemt plads, han så gerne ville have. Han sluttede sit brev

således: „Jeg håber og beder om, at jeg må sættes, hvor jeg bedst kan gavne.“

En sommerelev

skrev sammen med indmeldelsen til elevfesten: „Jeg glæder mig meget til at se alle de kendte og kære ansigter fra sidste sommer. Det bliver også spændende at se, hvordan vor skole efterhånden kommer til at se ud. — Der var jo en ung mand, jeg skrev sammen med, da jeg var på skolen, og fornylig tog vi ring på. Han har lovet at tage med til elevstævne i Nr. Nissum, selv om han er „Hoptrupmand“, og så må jeg jo nok med ham næste år. Vi stikker tit efter hinandens skole, for vi holder af dem.“

HØJSKOLEPOST

Forstanderens møder.

- 23. sept. Tarm.
- 8. okt. Tørring. Vestjylland.
- 9. okt. Holstebro.
- 20. okt. Videbæk.
- 21. okt. Ørnhøj.
- 24. okt. Sjørslev.

Vi har bibelkursus

13. til 15. oktober. Kom og vær med hele tiden.

Vandremappernes besøg.

- 5. september. „Ustandselig“ 57.
- 7. september. „Kæden“ 56-57.

Vinterholdet 53-54.

Vor vandremappé er forsvundet. Det er meget kedeligt, men vi vil da ikke give op. En kreds af kammeraterne, der var samlet ved elevfesten, har sendt mig deres adresser og bedt mig prøve at starte en ny.

Vi håber, der er mange flere fra 53-54, der vil være trofaste medlemmer af en ny vandremappe, og de bedes da sende deres navn og adresse (måske hjemmets adresse) til undertegnede.

Du glæder dig selv og dine kammerater ved at være med. — Hjertelig hilsen.

Gunnar Hallum, Herrup pr. Vinderup.

Tabt ved elevfesten.

Fru Erna Svendsen, f. Handberg (1938), Vejrum pr. Vejrumbro, har tabt en armlænke ved elevfesten, og hun vil være lykkelig for at få den igen.

Til lykke!

Søndag d. 21. ds. vies i Lønborg kirke frk. Ruth Nielsen og hr. Frede Bilberg (57-58).

Lørdag den 27. ds. vies i Hodsager kirke frk.

Gerda Risom (57) og hr. Verner Aalbæk (54-55). Adresse på bryllupsdagen: Hodsager pr. Holstebro.

Lørdag den 4. okt. vies i Dreslette kirke frk. Emmy Andersen (55), og hr. Peder Storm. Adresse på bryllupsdagen: Skårup pr. Flemløse. — Bopæl: „Egsbjerglund“ pr. Knarreborg.

Samlede i Thorvald Pedersens hjem søndag 10. aug., sender de tilstedeværende de kærligste hilsener til skolen og vore kammerater. En særlig hilsen til familien Kaag.

Gerda og Jens Nicolaj Nielsen 36/37, Jenny og Fabricius Hansen 31/32, Johannes Fabricius Hansen 55/56, Ingrid Fabricius Hansen 58, Erna og Jens Kristensen 36/37, Stinne og Vald. Garsdal 36/37, Svend Dahl 36/37, Ejnar Frøjk 36/37, Ernst Hylgaard og hustru 36/37, Metha Pedersen 57, Ane og Thorvald Pedersen 36/37.

Stuepiger

Skolen får brug for 3 stuepiger til november. Måske får vi nogle af sommereleverne, men det ser ikke meget ud til det, så vi vil gerne høre fra eventuelt interesserede. Alderen betyder ikke så meget, og en af stuepigerne må godt være ganske ung.

Vore piger i køkkenet beholder vi.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1955 Frk. Betty Olesen, V. Timring pr. Vildbjerg. — Fru Betty Andersen, Måbjerg gl. skole, Holstebro.
- 1953 Frk. Birgit Mortensen, KFUK, Allégade 19, Horsens — samme, Sommersted.
- 1946 Frk. Agnes Kirk, Nr. Nissum. — Fru Agnes Kirk Toelberg, Nissum Seminarieby.
- 1946 Frk. Grethe Jakobsen, Bethesdavej 81, Aarhus — samme, Mammen, Bjerringbro.
- 1943 Lærerinde frk. Ingrid Hørup, Nørremarkens skole, Viborg — samme, Baldersvej 1, Viborg.
- 1937 Sekretær frk. Louise Pedersen, Nørregade 6, Ljørring — samme, KFUK, Skive.

Vinterskolen:

- 57-58 Jørgen Langgaard Pedersen, Nibevej 25, Aars — samme, Rønde kursus, Rønde.
- 50-51 Søren Hansen, Ljørslev pr. Nykøbing Mors. — Landbrugskandidat Søren Hansen, Kløverbakken 15, Grenå.
- 50-51 Bent Forbeck Christensen, Vesterbjerg, Mejrup, Holstebro — samme, Godrum, Svenstrup, Vinderup.
- 28-29 Viggo Olesen, Sigh, Balling — samme, Durrup.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 7364

50
FREDERIKSBERG ALLE 22
STIENS PEO STUDIESAMLING
FR. KRISTENSEN