



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Januar 1959

„Bed og arbejd.“

51. årgang nr. 1

Nogle rosenknopper foldede sig ikke ud

Det var før jul, jeg gik forbi en have med et langt rosenbed. I beddet var alle roserne fyldt af store knopper. Så mildt har det sene efterår været. Knopperne var lige færdige til at folde sig ud; men der manglede alligevel lidt, og nu var de sorte og sjaskede på de yderste blade. Der var ikke blevet varme og lys nok, så kan næringen ikke trække fra roden op i planten, og både blade og knopper må visne og dø. Det er en ganske naturlig proces, men der er alligevel noget vemodigt i at se så megen skønhed dø en for tidlig død.

Nogle rosenknopper foldede sig ikke ud! Det var i hjemmet. Forældrene levede troens liv, de var slet ikke fejlfrie, de var syndige mennesker, men de havde fred med Gud ved troen på deres synders forladelse for Jesu skyld. I hjemmet var der et barn — der var vel flere end eet — og barnets åndelige liv var som en rosenknop, det havde den udvikling, som svarede til alderen. Så tænker man, hvor er det dog smukt, og hvor bliver det smukt, når knoppen folder sig ud!

Men nogle knopper foldede sig slet ikke ud, de blev i stedet sorte og sjaskede og faldt af.

Nogle rosenknopper foldede sig ikke ud! Det var på højskolen. Der var nogle, hvis tro fol-

dede sig ud i blomst, nu vidste de, på hvem de troede, og hvem de ville tjene. Der var også andre, som ikke nåede så vidt, men det knoppedes i deres hjerte og sind. De var som rosenknopper, hvor bliver det skønt, når de folder sig ud.

En præst kender noget af det samme fra konfirmandstuen. Knoppen svulmer og er i sig selv så smuk, hvad så, når den rigtig folder sig ud!

Vi vil ikke glemme, at der var mange, der foldede sig ud, de nåede det, de var bestemt til. Vi er alle bestemt til at leve vort liv i tro på Jesus som Guds kære børn og i hans samfund blive salige. Men det er så vemodigt med de knopper, der døde.

Undertiden var det vel „skadedyr“ eller „svampe“, der gjorde det, men ofte, meget ofte, var det, fordi knoppen sultede ihjel. Her gælder det, at mennesket kan kun leve, når det lever af Guds ord.

Profeten Jeremias blev af Herren sendt til en pottemager, for at profeten skulle se, hvorledes pottemageren, når et kar mislykkedes på drejeskiven, begyndte forfra med den samme klump ler, og så lykkedes det måske, ellers måtte han igen begynde forfra.

Således begynder Herren forfra med et menneske. Er det dig, der døde noget gudgivet i? Så lad Herren begynde forfra med dig. Han tvinger ikke, men han kalder, og den, der lytter til kaldet, bliver ikke afvist. Al vor synd,

vantro og verdslighed blev lagt på Jesus, for at han kunne få magt til på jorden at forlade synder.

Han formår at skabe påny. Som sommeren vil kalde nye knopper frem på rosenbusken, således kan han skabe nyt i os, hvis vi giver os ind under hans ord og ånd.

„I dag, når I hører hans røst, da forhårder ikke eders hjerter!“

P. Roesgaard.

Fromhed styrker rigerne!

Med mellemrum bliver jeg på en af Københavns gader mindet om et billede i Nr. Nissum. Jeg tænker på Rundetårn og Neidendams smukke maleri af Chr. IV på Nr. Nissum Seminarium. Forhåbentlig har en del af vore elever været så meget til møde på seminariet, så de kan huske billedet af Mester Ole Vind, der prædiker for kong Christian. Prøv at finde Højskolesangbogen frem og repetér nr. 378.

Og det var mester Ole Vind
alt med den skarpe tunge,
med åndens sværd han trængte ind
på gamle og på unge:
det trængte ind til marv og ben,
og ramte det en hjertesten,
da måtte øren klinge.

Det er sikkert rigtigt, som en dygtig historiker sagde for nogle år siden, at man slet ikke forstår Chr. IV, hvis man ikke får også denne side af den folkekære kongeskikkelse med. — Chr. IV levede jo alt andet end moralsk, dertil betød vin og kvinder alt for meget i hans liv; men der var altså også en anden side.

Vi må beklage den skilsmisse, der var i kong Christians liv, og det er ingen undskyldning, at mange i den tid levede på samme måde. Men trods alt det triste må vi ikke glemme de værdifulde træk.

Fra sin tidligste ungdom var kongen vant til hver dag at læse i bibelen, om søndagen forsømte han næsten aldrig at gå til gudstjeneste. Han mente virkelig, hvad hans valgsprog sagde: „Fromhed styrker rigerne“, og han ville gerne høre skriftens sandhedstale klart og tydeligt udlagt, om det så også skulle ramme hans egen livsførelse på de ømmeste punkter.

Det er netop det, både sangen og maleriet

beretter om. Mester Ole Vind har i sin prædiken i Frue Kirke angrebet hoffets dårlige liv, og han er nu kaldt til hove for at holde sin prædiken for kongen.

Hoffet venter hr. Oles fald, men det går helt anderledes. Kongen lader sig sige og føler sig ramt af Guds ord, og næste trin bliver Ole Vinds udnævnelse til hofpræst, for „... sandhed vil vi høre.“

Hvad har nu det med Rundetårn at gøre? Ja, deroppe højt over byens tage står netop en bøn af Chr. IV. Københavnerne kalder det noget krimskrams, for det er lidt af en rebus med billede og indskrift på både latin og hebraisk; men meningen er god nok, for den smukke bøn lyder: „Herre! gør kongens, Christian IV's, hjerte troende og retfærdigt.“

Sådan kan små oplevelser føre tanken ad lange og værdifulde veje, og netop nu, hvor vi har begyndt et nyt år, skal disse linier minde os om virkelig at være med i det, når vi i kirken eller hjemme beder for vort kongehus, folket, regering og domstole. Ja, Gud velsigne kongen og alle hans mænd! Gud velsigne hele vort folk.

L. R.

— — —
Vi på Breidablik siger hjertelig tak for julehilsener og ønsker et godt og velsignet nytår.

Lindskov R.

Hjemme fra skolen

Så har vi holdt en god juleferie. Eleverne var i deres hjem med undtagelse af eleven fra Færøerne, der holdt jul sammen med os. Alle pigerne havde også fri, men „Moster Ruth“ var her. Vi nød rigtig at have varme i huset, idet vi mindedes den kolde jul i fjor.

Allerede den 5. januar tog vi fat igen på skolearbejdet; påsken kommer jo lidt tidligt, så vi regner med forældrefest den 24. marts og afrejse den 25.

Vi har 30 højskoleelever, hvoraf de 27 er med til landbrugsundervisningen. I efterskolen har vi 36 plus 2, men de 2 er ikke boende på skolen, og de flytter til seminariet den 1. febr.

Til sommerskolen har vi nu 60 indmeldt, men vi kan altså endnu modtage ca. 10, og vi håber og tror, at de kommer snart. I alt fald er der en del forespørgsler, der ser lovende ud. (Efterskolen er absolut besat).

Vinterskolen 59-60 er godt begyndt, ja, for efterskolens vedkommende langt fremme.

For at spare sender vi et halvt nummer denne gang. Naturligvis mangler der også stof. En forsinket adventsartikel må vente omtrent et år på at komme i tryk.

Vi er nu så vidt, at vi kan vente de sidste regninger på vort byggeri, og jeg mener, at vi nok lige får dem betalt uden at trække på kassekreditten, men jeg er langt fra sikker på det. Skolens daglige drift tager jo også meget, og da næsten alle betaler mest med understøttelse, og da denne går sent ind, er det ikke let at overse tingene. Når vi så har alt betalt, skulle vi få resten af statslånet hjem, og så skal vi se, om der bliver penge til at modernisere for på den lille gang, hvor piger, gæster og ung lærer bor, og i privaten.

Unge piger med realeksamen

vil sikkert have megen gavn og glæde af et højskoleophold. De kunne jo især søge husholdningsklassen, hvor der ikke er meget med skolefag og slet ikke sprog og matematik. — Hvorfor skal realister næsten altid snydes for et højskoleophold? De trænger da vist også til kristelig og folkelig påvirkning og faglig dygtiggørelse.

Det er meget tydeligt, at mange af vore tidligere elever har så travlt med at få deres børn frem, så de på en let måde kan tjene penge — så travlt, at der ikke bliver tid til at ruste sig til et kristent menneskeliv. Det gælder desværre mange andre end vore tidligere elever.

En mand havde meget travlt med at rejse en kristen ungdomsskole. Jeg spurgte ham, om hans egne børn skulle være elever der. „Nej“, sagde han, „først skal de have realeksamen, så skal de stå i lære, og så skal de være soldater, så de får slet ikke tid til efterskole eller højskole“.

Det var altså sønner, denne mand havde, men det er måske lige værd at nævne, at netop sønner, der har været soldater, i mange tilfælde kommer helt gratis på højskole. Når det intet koster, kunne det måske have interesse???

Tilsyneladende er vi i skred i materialistisk retning. Gud eller mammon?

HØJSKOLEPOST

Samlet til Hans Peter Hansen og Edith Hansens (f. Dahl Knudsen) bryllup sender vi her de bedste ønsker om et rigtig godt og velsignet nytår til hele skolens lærerstab, forstanderparret og vore kammerater.

Hans Peter Hansen (1954-55), Edith Hansen, f. Dahl Knudsen (1957), Amalie Hansen, f. Nielsen (1925), Jens M. Nielsen (1926-27), Ruth Tiedemann, f. Hansen (1948).

Kære „Københavnere!“

Husk festen i Bethesda den 11. februar kl. 19,30. Forstander Robert Hansen, Fårevejle, taler om „Kristen livsstil“. — Forstander H. Christiansen, Haslev, taler om praktiske ting angående højskolen. Afslutning ved forstander Røpke.

Alle venner af Nr. Nissum Højskole indbydes til samvær mandag d. 16. februar kl. 20 hos forstander fru Sønderby, Husassistenternes Fagskole, Fensmarksgade 65.

Velkommen!

Indre Missions højskolekreds, Aarhus.

Sammenkomst onsdag den 4. februar på KFUM kl. 20 præcis. Højskolelærer N. Thing, Tommerup: „Bladet i bogen sig vender“ og underholdning.

Forstanderens møder.

- 26. januar: Stoholm, vinterlejr.
- 31. januar: Nees.
- 9. februar: Nykøbing Mors.
- 12. februar: Ramme.
- 18. februar: Ansager, Unge hjem.
- 21. februar: Fabjerg.

Byggesagen.

„Teklubben“ ved Lydia Schmidt 1952	40 kr.
X 1941	10 kr.

For ialt 50 kr.

meddeles herved med hjertelig tak kvittering. Tidligere indkom 18.730,50 kr., ialt 18.780,50 kr.

Vi siger en stor og god tak

for julehilsener fra så mange — mange gode venner. Hver hilsen er en venlighed og glæder os. Nu vil vi gerne ønske alle vore læsere et godt nytår i Jesu navn med stor tak for mange rige stunder i svundne år.
Os alle på skolen

Familienyt.

Nytårsdag havde man barnedåb i Nøvling kirke. Den lille pige fik navnet Kirsten Halgaard Jespersen. Første søndag i nytår var der barnedåb her på skolen, og her fik den lille pige navnet Grethe Fildbech Kjeldsen.

Vi ønsker de to hjem hjertelig til lykke og håber, at de begge altid må være af den formening, at de har fået verdens bedste datter.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1958 Frk. Gerda Johannesen, Hvilehjemmet Bethel, Ans — samme, Bøgild pr. Kjellerup.
 1957 Frk. Edith Dahl Knudsen, Ø. Trabjerggård, Gudum pr. Humlum. — Fru Edith Hansen, Fyel Mosegård pr. Vestbirk.
 1956 Frk. Ella Lorentzen, „Tulstruplund“, Lee, Bjerringbro. — Fru Ella Nielsen, Mammen v. mark pr. Bjerringbro.
 1956 Frk. Esther Simonsen, Sygeplejehøjskolen, Børkop — samme, Sygehuset, Lemvig.
 1955 Frk. Esther Pedersen, „Kærholm“, Vestermarken, Viborg — samme, Løngangen 32, Sønderborg.
 1954 Frk. Johanne Dahl, Afd. B III, Amtssygehuset, Kjellerup. — Fru Johanne Madsen, Højskolegården, Bjerringbro.
 1954 Frk. Mie Stubkjær, Amts- og bysygehuset, Nykøbing Mors. — Sygeplejerske frk. Kirsten M. Stubkjær, kirurgisk afd., Central-sygehuset, Hjørring.
 1954 Frk. Edith Toft, Præstevang, Horne J. — Fru Edith Toft Christensen, Aabyen pr. Hirtshals.
 1953 Frk. Inger Jespersen, Centralen, Vemb — samme, O. Feldborg pr. Skive.
 1951 Sygeplejerske, frk. Ruth Jensen, Sjællands-gade 16², Viborg. — Sygeplejerske fru Ruth Lauridsen, „K.G.H.“, Godthåb, Grønland.
 1950 Frk. Greta Breinholt, Kolt Efterskole pr. Hasselager. — Fru Greta Hansen, „Skåh-ling“, Malling.
 1949 Sygeplejerske frk. Ingrid Jakobsen, Sindsygehospitalet Oringe, Vordingborg — same, adr. Kresten Jakobsen, Mammen, Bjerringbro.
 1941 Fru Anna M. Pedersen, Vejskillingen 12, Ringkøbing — samme, „Solglimt“, Vandborg pr. Bonnet st.
 1931 Frk. Karoline Jakobsen, Mammen, Bjerringbro. — Fru Karoline Christensen, Vejrumholt, Vejrumbro.
 Iøvrigt: Sygeplejerske frk. Ruth Høirup Johansen, Stoholm, Jylland. — Lærerinde frk. Ruth Høirup Johansen, Nortvig skole, Nr. Snede. Ingrid og Ernst Hyldgaard, Debel skole, Fur — samme, Østerallé 37, Løgstør.

Vinterskolen:

- 57-58 Kaj Lægaard Jensen, Ny Møldrups, Timring, Vildbjerg — samme, Merrild pr. Vildbjerg.
 57-58 Aage Krogh Larsen, Trustrup „Vestergård“ pr. Fjerritslev — samme, adr. A. Borregaard, Manstrup pr. Aggersund.

- 57-58 Kaj Vendelbo, adr. Agger, Tørring, Lemvig — samme, Ø. Ulfundby, Bækmarksbro.
 56-57 Vagn Abildtrup, „Hedegård“, Aulum — Rekrut 383672 Abildtrup, 2/3 Tra., Padborglejr pr. Fårhus.
 56-57 Kurt Meilvang, „Damgård“, Tronsmark, Bindslev — 382088 Meilvang, UBT/9 AA, kasernen, Varde.
 56-57 Johs. Brøndgaard, „Brøndgård“, Hjerm. — CF-pligtig 9695/Brøndgaard, Nrdsj. CF-kolonnen, Hillerød.
 56-57 Pauli Kiel, „Mariegård“, Skanderup pr. Lunderskov. — Rekrut 382736 Kiel, Søgård pr. Kliplev.
 55-56 Jens Østergaard, adr. Magnus Pedersen, Kjærgård, Vildbjerg — samme, Merrildgård, Vildbjerg.
 54-55 Henning Hansen, Kristiansminde, Grenå — samme, Gjerrild mark, Gjerrild.
 54-55 Bent Plougmann Nielsen, Gadegård, Sevel pr. Vinderup — samme, Kisum Kjærgård, Estvad pr. Rønbjerg.
 54-55 Gotfred Kristensen, „Søndergård“, Grødde pr. Ikast. — Bestyrer Gotfred Kristensen, „Skovdalgård“, Grødde pr. Ikast.
 54-55 Hans Peter Hansen, Ø. Tang, Gudum Vestj. — samme, Fyel Mosegård pr. Vestbirk.
 54-55 Peder H. Pedersen, Astrup, Skjern — same, Enghavegård, Brem pr. Rødding.
 54-55 Gunnar Larsen, adr. E. Larsen, Cementvej 17, Nørresundby — samme, adr. E. Larsen, Ø. Brønderslev pr. Brønderslev.
 53-54 Hans Jørgen Fyhring, Ny Voldsgård, Studsgård — samme, „St. Sahlholt“, pr. Herning.
 53-54 Helge Nielsen, Nr. Tulstrup, Bjerringbro — samme, Mammen v. mark pr. Bjerringbro.
 52-53 Mogens Jeppesen, adr. Chr. Storgaard, „Vestergård“ pr. Tylstrup — samme, adr. Chr. Knudsen, Oplev „Hedegård“ pr. Støvring.
 51-52 Gustav Nielsen, Netriskær, Agerskov, Sdrj. — samme, Landbrugsskolen, Hammerum.
 51-52 Lars Smed Nielsen, „Bredlundgård“, Hjarde-mål Klit pr. Frøstrup — samme, „Vestergård“, Hørdum st., Thy.
 50-51 Arne Th. Larsen, „Stengården“, Brårup pr. Vindblæs — samme, Seden Enggård, Seden.
 50-51 Evald Madsen, „Ulstrup“, Ryde pr. Vinderup — samme, „Gratbjerggård“, Fly pr. Skive.
 50-51 B. Langgaard Pedersen, Nibevej 25, Aars — samme, Dæmningen 47, Vejle.
 47-48 Ejnar Gatten, Jelstrup pr. Haubro — same, „Solvang“, Gatten st.
 37-38 Chauffør Niels Pedersen, Vejskillingen 12, Ringkøbing — samme, „Solglimt“, Vandborg pr. Bonnet st.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring
 Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUEN 775A

A 05

FREDERIKSBERG ALLE 22
 STATENS PÅO STUDIESAMLING
 NR. 1 KRISTENSEN