



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

6 Juni 1960 · 52. årgang



Elevfesten 1960

fra lørdag den 2. juli kl. 15 til søndag den 3. juli kl. 23.

Hermed indbyder vi skolens tidligere elever og medarbejdere med deres pårørende til vor elevfest. Også vordende elever er meget velkomne. Vi ønsker en fest i overensstemmelse med skolens ånd og tradition.

Vi glæder os hjerteligt til at hilse på rigtig mange af de yngre årgange. Vi håber også at se mange fra de ældre og lidt ældre, men da der erfaringsmæssigt kun kommer ret få fra de enkelte årgange, så vil vi især give jubilæumsholdene en kraftig opfordring til at møde op. Der bliver intet rigtigt jubilæum, hvis der ikke er „nogen fra mit hold“.

Jubilæumsholdene er:

54/55 og 55, 5 års jubilæum.
49/50 og 50, 10 års jubilæum.
44/45 og 45, ingen skole.
39/40 og 40, 20 års jubilæum.
34/35 og 35, 25 års jubilæum.
29/30 og 30, 30 års jubilæum.
24/25 og 25, 35 års jubilæum.
19/20 og 20, 40 års jubilæum.
14/15 og 15, 45 års jubilæum.
9/10 og 10, 50 års jubilæum.
osv.

Måtte vi så — rigtig mange — forene os i bøn om, at vor fest må blive Gud til ære, skolen til gavn, deltagerne til glæde.

Vi glæder os til festen og siger på forhånd velkommen.

Sommereleverne 1960 og staben.

PROGRAM :

Lørdag den 2. juli.

Kl. 15,00: Ankomst og kaffebord.
Kl. 15,30: Velkomst og bibeltid v. forstanderen.
Kl. 16,15: Fjordtur.
Kl. 18,15: Aftensmad, frit samvær og eventuelt.
Kl. 20,00: Flaget tages. Foredrag ved pastor Roesgaard.
Kl. 21,15: Aftenkaffe, andagt og indkvartering.

Rutebiler ankommer fra Struer: 14,57 — 18,10 — 19,06 — 21,12.

Søndag den 3. juli.

Kl. 8,00: Flaget hejses. Derefter morgenmad og en morgensang.
Kl. 9,30: Gudstjeneste med altergang.
Kl. 12,00: Frokost.

Gæster, der ankommer søndag formiddag, må meget gerne selv medbringe frokostpakke, og betalingen bliver da 2 kr. lavere. Drikkevarer kan købes på skolen. Husk at bemærke på indmeldelsen, om frokost medbringes.

Kl. 13,30: Generalforsamling i elevforeningen.
Kl. 14,00: Organist Lund og sommereleverne underholder.
Kl. 15,00: Gymnastikopvisning.

Kl. 16,15: Møde ved lærer A. C. Nielsen, Vinderup, og lærer Lindskov Rasmussen.
Kl. 17,30: Middag for tilmeldte gæster. Frit samvær og leg.
Kl. 20,00: Underholdning. Johan Ludvig Heiberg: „Nej“. Derefter aftenkaffe, tale af forstanderen og festlig afslutning.
Mandag kl. 8,00: Morgenmad, andagt og afrejse.

MADPAKKER

Foruden de foran omtalte frokostpakker, som let kan medbringes af de gæster, der først kommer om søndagen, så er der også grund til at omtale en anden slags madpakker. Gæster, der ikke har fået sig indmeldt til festen, bør ikke tage pladsen op for de tilmeldte ved bordene, men de bør medbringe al den mad, de har brug for. Da antallet af deltagere i festen har været så dejligt stigende i de senere år, kan det let blive helt uoverkommeligt for køkkenpersonalet, og maden kan jo ligefrem slippe op (eller ned), hvis der kommer uanmeldte gæster ved bordene. Vi håber, at vore gæster forstår dette.

SPISEREDSKABER

Vil man være sikker på at få noget at spise, må man ikke alene indmelde sig og betale, men man må også medbringe ske, gaffel og kniv (eventuelt teske). Vi har nogle få spisebestik, som kan lejes så længe, som de forslår, men de er meget dyre.

BETALINGEN

er som sædvanlig 10 kr. for hele festen. De, der intet nyder, bør betale 2 kr. til arrangementet.

INDMELDELSE

Vil I behandle os godt, så send skriftlig indmeldelse i god tid og senest den 28. juni. Den trykte indmeldelsesseddél på bladets bagside kan benyttes.

INDKVARTERING

Pigerne kan regne med en hel ell. halv madras, og karlene må regne med at sove i hø. Husk lagner og tæpper og toiletsager.

RUTEBILER

afgår fra Struer til Nr. Nissum: Lørdag kl. 14,20, 17,37, 18,25 og 20,40. Søndag kl. 10,48, 14,26 og 18,25. Fra Nr. Nissum til Struer: Søndag kl. 17,22, 19,50 og 23,52. (Mandag kl. 9,55).

BORTLODNING

Også i år skal vi have en rask lille bortlodning, og den skal være til fordel for elevforeningen, der nok kan trænge til forstærkning. Gaver til gevinster modtages med tak — og meget gerne inden den 26. juni.

Tanker fra marken

Der var kartoffelmark på stedet i fjor. Kartofflerne blev gode nok, som året nu gav dem, og til sin tid blev de taget op og anvendt efter kartofflens bestemmelse. Men een kartoffel blev afsporet fra sit mål. Den skulle have været i kule om vinteren og nu i år været brugt som sættekartoffel. Men den blev i jorden for sig selv, og der lykkedes det den at undgå frosten.

I år er der roer i marken, og en tillægsroe kom op lige ved det sted, hvor kartofflen lå. Foråret kan være koldt for en lille roeplante, men så kom kartofflen op lidt senere. „Lad mig dække over dig og lad mig give læ for dig!“ sagde den til roen, og roen syntes, det var dejligt; men allerede få dage efter blev roen underlig tynd og kraftløs. Kartofflen trøstede den: „Jeg skal nok dække over dig!“ og så blinkede den med alle sine øjne og lo indvendig.

Så kom hakkejernet, det huggede alt det overjordiske af kartofflen, og roen fik luft, og det gav den nyt liv. Det gik nu op for roen, at en afsporet kartoffel er kun ukrudt. Nu står roen pænt, men ved dens rod ligger kartofflen, og den kan spire mange gange endnu, den har i sig alle de kræfter, der var bestemt for dens oprindelige formål. Roen vil få brug for megen hjælp endnu, hvis den skal udvikle sig til det, den er bestemt til.

Der er også afsporede mennesker. I dåben blev vi sat i Guds spor, og vort mål blev sat af Herren: at vi skulle leve vort liv som Guds kære børn og i hans samfund blive salige. Men

mange kom ud af sporet, unddrog sig Guds ledelse og begyndte for sig selv. Nu står de, hvor de ikke er bestemt til at stå.

Hvilket spor er du i? Herrens spor eller dit eget?

Er du i Herrens spor, det vil sige lever du i troens og bønnens samliv med Gud, så pas på det, der kommer og svækker livet. En ond vane kan godt synes dejlig, ellers havde man den jo ikke; men den kan tage livet, hvis den får lov at gro op. Man kan vænne sig til at undvære Guds ord og sakramenter, det er det nemmeste at holde sig borte; man kan vænne sig til at lade egensindet råde; man kan vænne sig til at følge sine egne lyster; man kan vænne sig til at „tude med de ulve, man er iblandt.“

Onde vaner og tilbøjeligheder skal vi have hjælp til at frelses fra. Hjælpen hedder Jesus. Og vi må have hjælp mange gange, thi ukrudt skyder nye skud.

„Grib os rævene, de små ræve, som fordærver vingården!“ (Højsangen 2, 15).

P. Roesgaard.

Kære alle fra 1956-57

Undertegnede har fået lyst til at sende jer en hilsen og fortælle lidt om, hvordan det går.

Jeg er nu blevet soldat og har været det siden 2. marts. Jeg er stationeret ved Jyske luftvænsregiment på Hvorup kaserne, Nr. Sundby. Det er en dejlig kaserne — kun 7 år gammel. At komme ind som soldat er noget helt andet, end jeg havde tænkt mig; og måske netop derfor er det meget svært at tage den tone, der er rådende her; men nu er jeg ved at være faldet til.

Der blev indkaldt 172 mand, og deraf er der kun 4, som er KFUM'ere, så vi holder altid sammen i fritiden. Det er nu ikke let at være soldat uden at tabe målet af syne; for der er så meget, som vil trække nedad, hvis man ikke passer på. Det hjælper mig meget at vide, at der er nogle, som beder for mig; for jeg har set, at forbøn er værdifuld.

Jeg ved ikke, om jeg kan komme til elevfest

i år, men jeg håber det. Jeg tænker tit med glæde tilbage på den skønne vinter, vi havde sammen i 56-57. Da gik alt så strygende let for mig, men nu har jeg af og til modgang, og så tvinges jeg mere til at tænke over meningen med livet og dets bitre virkelighed, end jeg før har gjort. Nå, modgang er virkelig også sand og hærdende.

Hvis I har tid og lyst, må I gerne skrive til mig. Min adresse er: Rk. 479298 Nielsen, 2. Ia. 1. batteri, Hvorup kaserne, Nr. Sundby.

De kærligste hilsener fra

Erik Th. Nielsen 56-57.

Ved forårstid

Hvor er det skønt at gå foråret og sommeren i møde og se, at det grønnes for hver dag, der går. Vi ved jo ikke, hvad sommeren 1960 vil bringe, men lad os håbe, at det bliver lidt af hvert. Nu kan det jo ikke vare så forfærdelig længe, før vi skal til elevmødet. Jeg glæder mig meget og har gjort det i lang tid. Det skal vel nok blive dejligt at se jer alle igen — og den kære gamle skole. Den sommer, jeg havde på skolen, er den bedste, jeg har oplevet. Man modtog vel nok meget rigt, som kan være én til nytte langt ind i fremtiden.

Jeg har været i min plads 1 år til maj, og jeg skal blive der i sommer. Jeg er glad ved at være der. Men jeg savner bare at komme til møde; det holder de næsten ikke her — kun en enkelt gang. Det er dog trods alt det, som er det allerstørste, det synes jeg i hvert fald. Den 14. og 15. juni skal her være santalbasar, og det glæder jeg mig meget til; for jeg skal være med til at stille op og skrive. Jeg håber, at det bliver morsomt. Når der så blot vil komme nogle mennesker, ellers er der jo så lidt ved det.

Nu kan det ikke vare så længe, inden det er pinse. Hvor er det herligt med sådanne højtider, hvor man rigtig kan mærke, at Jesus er nær. Det er i grunden underligt, at der altid kommer flest i kirke på højtiderne. Hvordan mon det kan være? Der var en søndag her i

Læs videre side 49



Vore elever sommeren 1960

Øverste række fra venstre: Marie Damtoft, Svenstrup. Martha Vestergaard, Grauballe. Anna Garsdal, Sørvad. Sonja Maagaard, Dybe. Annelise Jensen, Herborg. Gerda Andersen, Stoholm. Gerda Hoffmann, Aulum. Lis Agergaard, Sinding. Ane Marie Bendsen, Jørsby. Jytte Blæsbjerg, Aulum. Johanne Ryttergaard, Naur. Krista Abildtrup, Barde. Ella Clausen, Barde. Martha Abildtrup, Barde. Kirsten Hyldahl, Sønderhå. Dorthea Jensen, Sønderhå. Anna Nielsen, Møllerup. Bodil Mikkelsen, Valsgård. Lisbeth Andreasen, Flynder. Gerda Kristensen, Ikast.

2. række: Birte Balle, Torsted. Elsa Hansen, Klaksvig. Ruth Lund Kristensen, Aulum. Ingrid Dyrholm, Skave. Judith Bredvig, Sinding. Ninna Andersen, Holbæk. Elfrida Dissing, Sejerslev. Ester Kristensen, Nykøbing M. Britta Jørgensen, Herning. Johanne Madsen, Aulum. Grethe K. Andersen, Mammen. Ketty L. Andersen, Vinkel. Merethe Jensen, Skagen. Aase Rusbjerg, Rønbjerg. Ruth Kristiansen, Skive. Petra G. Jensen, Lydum. Eva Solsø, Astrup. Elin Carlsson, Sverige.

3. række: Emma Jensen, Gunhild Andersen, Inge Pedersen, Anna Bonnerup, Anna Henriksen, Agnes Mortensen, A. Kristensen, fru Kristensen, fru Lindskov Rasmussen, H. Lindskov Rasmussen, Anna Lene, E. Mortensen, K. Jeppesen, K. Kjeldsen, Grethe, fru Kjeldsen.

4. række: Grethe Pedersen, Sønderhå. Ester Larsen, Nors. Anna Dybdahl, Jørsby. Anna Kirstine Jørgensen, Vørgod. Birgit Hauge, Fur. Edel Kirkegaard, Trandum. Estrid Thomsen, Ejerslev. Elna Jensen, Lomborg. Bente Pedersen, Viborg. Lene Johannesen, Pederstrup. Grethe Kristensen, Grønbæk. Agnete Rasmussen, Østerlars. Elisabeth Kristensen, Tuse. Ruth Clausen, Vallekilde. Erna Lauritsen, Stoholm. Mette Thise, Fur. Johanne V. Christensen, Flynder. Gunnva Joensen, Saltangårå.

5. række: Hanne Andersen, Pederstrup. Jytte Pedersen, Viborg. Annelise Jensen, Timring. Ingrid Volsgaard, Sevel. Maren Jepsen, Trandum. Asta Nielsen, Thorning. Kristine Hansen, Hemmet. Aase Karlsmose, Aulum. Ane Marie Serup, Fabjerg. Minna Ryttersgaard, Naur. Lillian Kjærsgaard, Vinding. Bodil Jensen, Vinding. Britta B. Pedersen, Vilsund. Fraværende Annalise Kristensen, Ljørring.

Skinnerup sidste sommer, hvor der kun var 4 i kirke. Er det ikke underligt? Andre steder kan de nok komme. Man kommer til tider på steder, hvor der er sort af mennesker. Ser det ikke underligt ud? Hvor er det skønt at komme sammen med dem, der helst vil det aller bedste og hører det bedste. Jeg synes altid, at det er så vidunderligt, når en rigtig stor flok unge sidder sammen og synger og snakker om det største, vi har. Der er mange pæne salmer i vor salmebog, særlig denne, som jeg vil slutte med. Det er 502 i salmebogen.

I Jesus søger jeg min fred,
al verden er kun smerte,
ved korsset er mit blivested,
der hviler sig mit hjerte,
der kan jeg bo
i stille ro,
der findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.

Hilsen fra E. K. 1958.

☆ *Hjemme fra skolen*

Stævnet i Vinderup var igen i år meget stort og en dejlig oplevelse. Indkvartering og bespisning hos de gæstfrie mennesker på egnen gjorde sammen med turen til Hjerl hede dagen til en dejlig dag. Kun var der bagefter uenighed om, hvem der havde fået den bedste mad. At alle havde fået den var jo en umulighed.

I pinse- og grundlovsferien var alle elever bortrejst, og det er vist aldrig sket før. De elever, der havde for langt hjem, blev alle inviterede med veninder hjem. Det var vi nu glade for, vi syntes, det var pænt og rigtigt. At vi herhjemme fik en rolig højtid, var da også dejligt. Vi ville nødigt undvære elevernes glade færden til daglig, men forandring fryder.

Søster Kirsten Vind fra Lucasstiftelsen har været her og givet eleverne en uforglemmelig aften.

Vi tænker nu meget på elevfest og stortur, og vi glæder os meget til begge dele.

Til lærerpladsen her, som bliver ledig ved Lindskovs afrejse, har meldt sig mange ansøge-

re, og i alt fald nogle af ansøgningerne er vi meget glade for. Måtte vi nu finde den allerbedste. — Det kan I da også bede om.

Husk også at bede og arbejde for tilgang til højskolen. I tiden går efterskolen jo af sig selv, men sidste vinter var vi nogle skoler, der havde temmelig få elever, og det skulle nødigt gentage sig. Skriv efter et af vore nye programmer. Bed og arbejd for jeres skole. Unge mænd, gør et arbejde blandt jeres kammerater for at få dem på højskole, og ved I ikke, hvordan I skal bære jer ad, så læs her i bladet det stykke, der har til overskrift: „Brev fra en højskoleelev“.

Jeg har med forfatterens tilladelse lånt stykket fra en af vore efterskoleers elevblad. Den unge mand ønsker ikke sit navn nævnt her i dette blad, der vel nok er ham noget fremmed, men han mener ligesom jeg, at højskolen er en naturlig fortsættelse af efterskolen. Det har ofte gjort mig lidt ondt at mærke, at så mange mener, at et højskoleophold er overflødigt, når man har været på efterskole.

Brev fra en højskoleelev

Kære Ja, jeg har længe truet med at skrive lidt her i bladet, og nu er det så endelig blevet alvor. — Det, der er min hensigt, er da dette at fortælle lidt om livet på en højskole af 1960. Man kunne måske sige, at det i høj grad ville være mærkeligt med noget sådant i et ungdomsskoleblad, det tror jeg imidlertid er forkert at sige. De to, nemlig højskole og ungdomsskolen, er nøje knyttet sammen. Lad mig sige det sådan, at de fleste fag på højskolen er en direkte fortsættelse af ungdomsskolen.

Når man som tidligere ungdomsskoleelev møder op på en højskole ved et elevholds begyndelse, møder man med en nok større skepsis end de fleste andre nye elever, og hvorfor så det? Jo, man har nok hørt, at der kan læres en hel del, men ungdomsskolen har da vist givet mig det, der kan læres, og hvor meget kan så en gentagelse være nødvendig. Det skulle dog senere vise sig at være en gal indstilling, for netop det tidligere ophold hjælper en til meget større resultater, end man ellers kunne opnå.

Skolelivet begynder for alvor. Aldrig har jeg nogensinde følt mig så lille og sådan stillet overfor livets problemer som da. Jeg begyndte opholdet her som nylig hjemsendt soldat, og disse to

ting ligger langt fra på linie med hinanden. Her var bunker af bekendtskaber med de forskellige fag, der mødte mig, både åndens og håndens fag. Det var, som om min livsbane blev jævnet og spredt over et stort plan. Mon jeg nogensinde kunne favne tværs over alt dette? Bibelforedrag, historie, kirkehistorie, etik, litteratur, dramatik, tillige med de elementære skolefag, og endelig ved siden af faglig uddannelse, nemlig landbrugsfag. Alt dette blev jeg kastet ud i. Tillige med er det ikke højskolens opgave gennem åndens fag at stille nogle normer op for os, men tværtimod at stille problemer op, og det på en sådan måde, at de skal løses. Hvornår da? Jo i de stille timer i kammeratligt samvær, eller måske under fire øjne. Netop der ligger en af højskolens muligheder, at stille problemer op, der skal og må løses.

Det, der kendetegner det tyvende århundredes menneske, er vel nok det, at man skal kunne slå op i en eller anden form for håndbog og der finde de løste problemer, hvis man da ellers gider det. Mange har endda ingen problemer. Livet er noget selvfølgelig, noget, der kommer og går. Noget, vi alle må igennem, enten vi vil det eller ej. Åh nej, det behøver man ikke engang. Danmark ligger jo lunt, hvad selvmord angår. Man føler ikke livet som en gave fra Gud, for hvad er Gud? Nej, man er sat her i verden ved en eller anden tilfældighed. Man er „sin egen lykkes smed“. Såvel der som andre steder er man jo frit stillet. Ja, det er man, indtil livet er udslukt. —

Afslutningen nærmer sig med stormskridt. Nu forstår jeg, hvorfor alt i starten blev så delt. Som jeg før nævnte, blev alt lagt ind i et så bredt plan, som jeg følte ikke at kunne favne over. Se, det hele er netop som en ægyptisk pyramide, jo større grundflade, desto højere kan det nå, og sådan tror jeg, det må være. Ganske planmæssigt er det, uden jeg selv anede det, lig et sådant bygningsværk, tømret op, og det lige fra bunden. Nu står jeg ved denne vinters afslutning, og pyramiden har taget form, men endnu ikke nået top. Der er lagt et godt fundament, meningen med livet er på vej. Nu skal så den grå hverdag bygge videre.

Skolens motto er: „Dygtiggjort til al god gerning!“ Om dette måtte lykkes, var meget nået. Der er da nået det, der ikke kan erstattes med det røde guld.

Gennem alt dette må vi da give Paulus ret, når han siger: „Kraften fuldkommes i magtesløshed“. Vi er alle små mennesker, der kun gennem Guds nåde kan bygge en sådan pyramide. I ydmygelse og kraftsløshed kan vi hente Guds velsignelse, og kraften kendes.

Fornylig var der i Kristeligt Dagblad en kronik, der udtalte, at højskolen har svigtet. Min erfaring gennem en vinter på en højskole er netop det

modsatte. Målet med højskolen er i dag nøjagtig det samme som i dens barndom. At arbejde i lyset fra det høje, at standse de unge på vejen, midt i lyset, og man lærer at vælge og vrage, og dette skal netop ske i lyset fra det høje. At give unge fast grund under fødderne. Det må højskolen aldrig svigte. Den står som en vigtig gren af folkekirken, måske en af de vigtigste. Det er vi unges skuldre, der skal bære vort land i den næste menneskealder, og som vi præges, skal resultatet kendes. Jo, når ungdommen skal bære, må og skal den da også have et ståsted; et ståsted, hvor den kan hente kraft. Ungdommen må være fri, men fri under ansvar. At lære sin Gud og sig selv at kende. Først da vil livet gro.

„Men der er også sorger, som kun troende kender“

Sådan skrev en i det sidste nummer af vort elevblad. Ja, det er vel nok også sandt, som der stod, at flertallet af vore medmennesker tilsyneladende er i besiddelse af en stor ligegyldighed overfor kirke og kristendom, og at vi føler afmagt og utilstrækkelighed til at kunne hjælpe alle dem, som lever uden Gud.

„Ja, det er rigtigt“, siger vi bare og ryster på hovedet og lever videre; men hvorfor er det sådan? Skulle det ikke være sådan, at vi, der står som medlemmer af den kristne ungdomsbewægelse i Danmark, skulle føle det som vor pligt og vort ansvar at fortælle det til andre, ja, endda gøre det med glæde, det, som vi selv har fundet som det største og herligste af alt? Det er godt, når vi har fundet troen på Jesus og har valgt ham som vor Herre og Frelser, men så skulle vi jo så meget mere sørge for, at vi fik andre med i den samme glæde. Men — ja, det er så svært at få det sagt!

Men hvorfor er det svært? Jo, mon ikke det hænger sammen med, at vi vil så nødig have, at vore kammerater gør nar af os? — Men de gjorde da også nar af Jesus, da han gik hernelde på jorden — skulle vi så ikke også kunne tåle det?

„Vi føler afmagt og utilstrækkelighed“, var det ikke sådan, der stod? Jo, det er vist en stor hindring for mange af os; vi er for usikre, vi er bange for, at de skal køre os ud i noget, som vi ikke ved så god besked med, som vi burde vide. — Ja men, hvorfor er vi da så usikre? Det skulle vel aldrig hænge sammen med, at vi læser for lidt i vor bibel? Jo, jeg tror, det er en af de store fejl, mange af os begår.

Jeg så i elevbladet, at der var en hel del fra vor skole, der havde været på Nyborg Strand til landsstævne; det har sikkert været en stor oplevelse og

nogle lærerige dage, I har haft derovre. Hvor ville jeg gerne have været med, og I, som var med, vil sikkert spørge os, som ikke var der, „hvorfor ville du dog snyde dig selv for sådan en oplevelse?“

Ja, det kan jo hænge sammen med så meget. For mit vedkommende var det af den simple grund, at jeg ikke havde råd til det, det er jo ikke let at få råd til alt det, man gerne vil, når man er på skole; andre har måske ikke kunnet få fri eller har været bundet til hus og hjem, eller har måske endda været forhindret af sygdom, men det kunne jo også tænkes, at der var dem, som godt kunne komme med, men blot ikke skænkede det en tanke. Lad os huske det næste år.

Ja, jeg er på skole, men det så sandt ingen højskole, her er det kun arbejde, det gælder. Nej, I kan tro, det er noget andet end at være på en Indre Missions højskole; her har jeg fået at mærke, hvad det vil sige at være sammen med unge, som „lever uden Gud“, og som gør nar af én, når man vil prøve på at leve med Gud, men ærlig talt, jeg troede, det havde været værre. I kan tro, man kan få en diskussion i gang, og hvis man rigtig kommer til at tale med de forskellige, så er det utroligt hvad man kan få at vide. En sagde bl. a. til mig en dag, en, som jeg aldrig havde ventet det af: „Ja, Ruth, det er nu lige meget, men er der noget, man er rigtig ked af, så ved man nu nok, hvor man skal gå hen og finde hjælpen, og det hjælper nu også, det er nu alligevel mærkeligt.“ Jeg er blevet klar over, at hun også gør det, og at det virkelig betyder noget for hende. Mange har været med os i kirke, og flere har endda også været med til alters. En fortalte mig en dag, at hun havde været på vinterlejr, og jeg kan forstå på hende, at hendes forældre er afgjorte troende mennesker, men at hun er kommet lidt på afveje. En sød pige er hun, og en god bund er der i hende.

Men I kan tro, at det er ikke altid lige let at være her, vi er kun to KFUK'ere, og der er ca. 50 elever. Tænk, hende, der er KFUK'er, bor jeg sammen med, og jeg havde bedt Gud om, inden jeg rejste herved, at hvis der kom andre KFUK'ere end mig, om jeg så måtte komme til at bo sammen med én, og det kom jeg til. Desværre kommer hun ikke igen til næste år. Vi kan aldrig komme til et KFUK-møde, fordi vi skal være inde kl. 10, og det er aldrig færdig før kl. 11. Kristi Himmelfartsdag var vi til ungdomstævne i Høruphav ude på Als, og nu må I altså ikke besvime, men tænk jer, det er første gang i de 9 måneder, jeg har været herved, at jeg har været et sted, hvor jeg har brugt De unges Sangbog, hvor er det forførdeligt at tænke sig. Det er altså noget af det værste for mig herved, at jeg ikke kan komme i KFUK, det savner jeg frygteligt, men heldigvis har vi da kirken, vi kan komme i hver søndag, og det gør vi

også, og der er jo heller ingen, der kan hindre os i den daglige forbindelse med Gud. Men godt, det første år snart er gået, så er der da kun et tilbage, og hvis det går lige så godt, så må jeg vist ikke klage mig.

Hvor jeg glæder mig til elevfesten og til at komme op og hilse på jer allesammen. Kom nu rigtig mange!

Det er vel nok dejligt at høre om den vækkelse, der har været i Strandby, gid det måtte ske mange flere steder i vort land, men lad os „bede og arbejde“ for det. Deroppe er de lige glade med, om man gør nar af dem og kalder Strandby for „Den hellige stad“, som Margit skriver — „det er vi kun stolte af“.

Tak for det gode stykke, du skrev til os, Margit. Jeg vil slutte med et vers fra Hjemlandstoner, nr. 652:

Et ungdomsliv er skønt som morgenrøden,
når det kun leves rent i Herrens frygt;
det knækkes ej af stormvejre eller døden,
når det på klippen, Jesus Krist, er bygt.

Hermed sender jeg alle bladets læsere og særlig elever, personale og lærerstab fra sommeren 1957, vinteren 1957-58 og sommeren 1958 de kærligste hilsener med håbet om gensyn til elevfesten den 3. juli.

Ruth Lydia Kristensen (1957),
Fagskolen, Sønderborg.

Nye bøger fra Lohses forlag

Arne Falk-Rønne: Tafiya. Årets store rejsebog med 32 helsides farvefoto. 29,50 kr., indb. 39,50 kr. Familie-Journalen har sendt forfatteren ud på rejse i Afrika, og det, han fortæller om vore sorte medmenneskers elendighed og lidelser, er så gribende og så oprørende, at bogen måske burde forbydes for børn. Der er også møder med missionærer, hvis arbejde er skildret på den smukkeste måde. Man glæder sig over det, der bliver gjort, og man indser, at det er alt for lidt. Bogen er helt enestående. En stor oplevelse, en fin gavebog.

I serien Hjemmenes bøger er udkommet:

Augusta Evans Wilson: Edna: En ualmindelig god fortælling for ungdommen.

Richard Holm: Klitten synger af sol. En almindelig god fortælling. De to bøger koster 6 kr. pr. stk. og kan også fås indb. til 10 kr.

W. G. Van De Hulst: Rosemarie. En smuk børnebog, oversat fra hollandsk. Koster indb. 5,50 kr.



HØJSKOLEPOST

Amtsunderstøttelse til højskoleophold til vinter søges helst inden 1. juli!

Til lykke!

Torsdag den 16. juni vies i Vind kirke frk. Anne Marie Svendsen, Vind (56), og hr. Holger Hoffmann Kristensen, Birkelund“, Sinding pr. Herning (59-60).

Torsdag den 30. juni vies i Hundborg kirke frk. Inge Salmonsens (59) og hr. Sigfred Bang, Jannerup. Bryllupsadressen formodes at være: Hundborg pr. Sjørring.

Fredag den 1. juli vies i Nr. Onsild kirke frk. Ingrid Grøn (54) og hr. Bent Dyrholm. Bryllupsadresse og bopæl: Nr. Onsild pr. Sdr. Onsild.

INDMELDELSESSEDDEL

indsendes senest tirsdag den 28. juni til skolen. Er De ked af at klippe bladet i stykker, skriv så en tilsvarende anmeldelse og send den. — Tak.

Undertegnede

Navn

Tydelig adresse

der var elev vinteren/sommeren/år

indmelder sig som deltager i elevfesten

Jeg medtager som min(e) gæst(er):

(Navn(e))

Jeg venter at komme med rutebil/anden befordring

dag den kl.

og at rejse

dag kl.

Skal højskolen sørge for natlogi? Ja/nej

Kan De tåle at ligge i halm eller

på sovesal? Ja/nej

Medbringes frokostpakke? Ja/nej.

Udfyldes ved tilføjelser og overstregninger.

Vore møder.

- Torsdag den 23. juni. Assing. L. R.
Tirsdag den 5. juli. Rønbjerg. A. Kr.
Tirsdag den 12. juli. Sjørlev. A. Kr.
Onsdag den 13. juli. Simmelkjær. L. R.
Tirsdag den 19. juli. Hjerm. A. Kr.
Torsdag den 21. juli. Nees. A. Kr.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1959 Frk. Jytte Abildtrup, Hedegård, Lundby, Aulum — samme, De gl. Hjem, Holstebro.
1959 Frk. Ellen Klinkby, „Bækhus“, Hygum pr. Klinkby — samme, KFUM's soldaterhjem, Gedhus pr. Kølvrå.
1959 Frk. Ellen Ejsing, Sjøllandsgade 124, 1. sal, Herning — samme, Olufsgade 15 st., Herning.
1958 Frk. Ellen Maria Nielsen, Skjoldborg pr. Vest Vildsund, Thy — samme, KFUM's soldaterhjem, Kølvrå.
1957 Frk. Ester Hougesen, Løgten Købmandsgård, Løgten. — Fru Ester Nielsen, Feldballe mark, Feldballe.
1957 Frk. Tove Klinkby, Rymarksvej 64, Hellerup — samme, Lundegårdsvej 8, Hellerup.
1957 Frk. Anna Nielsen, Kajerødvej 63, Birkerød — samme, „Shirnat“ 10, Ashby Close, Hendon N. W. 4, London, England.
1957 Frk. Metha Pedersen, „Egebjerg“, Hjerm — samme, „Ryssensten“, Bøvlingbjerg.
1957 Frk. Ruth Lydia Kristensen, Fagskolen, Sønderborg — samme, De gamle Hjem, Ikast.
1956 Frk. Eva Strand, Skrænten 4, Randers — samme, Søren Møllersgade 4 B, st. th., Randers.
1955 Frk. Anna Sofie Skov, Gl. Skolevej 32, Herning — samme, Hygum, Klinkby.
1955 Frk. Thora Bak Jensen, De gamle Hjem, Ørnvej — samme, Kølgaard, Ørnvej.
1953 Fru Jenny Gundersen, Ørnsøvej 46, 2. sal tv., Silkeborg — samme, adr. lærer A. Gundersen, Gug.
1950 Fru Ute Valdorff, Sneppevej 22, 4. sal t. h., København NV — samme, Frederiksdalsvej 5 E, 1. sal, Virum.
1948 Fru Inger Keseler, Nysted, Dejbjerg — samme, Lille Skindbjerg, Dejbjerg.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring.
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUEN 5466

50

FREDERIKSBORG ALLE 22
STIENS F&D STUDIESAMLING
HR J KRISTENSEN