



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

7 Juli 1960 · 52. årgang



Lærer Kr. Møller-Pedersen med familie



Som lærer ved Nr. Nissum højskole er fra 1. november 1960 antaget førstelærer Møller-Pedersen, Isenvad centralskole.

Lærer Møller-Pedersen er en erfaren højskolemand, idet han har været lærer ved Rønede og Haslev højskoler i 8 år, og begge steder var han meget afholdt både af medarbejdere og elever. I 1953 søgte han på grund af fruens helbred en mere rolig tilværelse som lærer ved Over Isen skole, og har siden 1957 været førstelærer ved Isenvad centralskole.

Foruden sit arbejde som lærer og skoleleder har Møller-Pedersen holdt mange møder og foredrag. Ligesom han har holdt aftenhøjskole i Isenvad med 150 til 200 delt.

Skolens bestyrelse, lærerstab og vennekreds byder vore nye lærerfolk hjertelig velkommen på vor skole og i vor kreds, og det er vor tro, og vor bøn, at Gud vil velsigne deres hjem på »Bredablik« og deres gerning blandt de unge på vor skole.

Glæd eder i Herren!

»Men jeg – jeg vil syng om din styrke,
juble hver morgen over din nåde!«

Sl. 59, 17.

Når en har været syg i længere tid og så – måske ret uventet – bliver helt rask, er der ingen ende på glæden over helbred og kræfter. Et andet menneske, som aldrig har kendt sygdom, men synes at have helbred og kræfter i overflod, tænker ikke så meget på det, sundheden tages som en selvfølge. På samme måde går det os, når vi lever i fred og lovordnede forhold, vi tænker næppe på, at det kan være anderledes. Men har nogen levet i angst og ufred, hver dag med nød eller død for øje, og så bliver hjulpet af en tilstrækkelig stærk hjælper, da jubler han over sin frelser.

Den mand, der har skrevet ovenstående skriftord, er af den sidste slags. Han havde været angrebet af stærke fjender, ja, var det endnu; men han havde fundet tryghed i troen på Herren. Han vidste godt, at han ikke havde fortjent Guds hjælp, alligevel stolede han på den, og derfor jubler han over Herrens nåde.

Vågner du søvnlø om morgenen og går derpå sur og tvær til dagens gerning, eller jubler du hver morgen over Herrens nåde?

I den hellige skrift lyder det til os: »Glæd jer i Herren altid, atter siger jeg glæd jer!« Fil. 4, 4. Men det er ikke netop jubel over Herrens nåde og sang om hans styrke, der præger vore omgivelser... og os selv.

Sådan er det, fordi vi har glemt vor sande situation, glemt at vi har forfærdelige fjender. Djævelen går som en brølende løve og søger, hvem han kan tage. Han arbejder med mange fristelser og søger at binde os med sine lænker. Og alle fristelser har et hovedmål: At holde os borte

fra lydighed og tro på Kristus eller at ud-tørre og tilintetgøre troen, hvor den monne findes. Vi kan ikke værge os selv, og ved synd og vantro er vi hans.

Bliver denne sandhed levende for os, og fortabelsen træder vort hjerte nær, da begynder vi at forstå betydningen af Herrens nåde. Hvor troen klynger sig til nåden i Kristus og retfærdigheden i ham, der bliver der jubel over nåden og også sang om Herrens styrke.

Vi ved godt, at vi intet har fortjent af Herren, og selv kan vi end ikke tro på hans nåde; men Helligånden giver os at tro dette utrolige, at vi – og jeg – afmægtige fanger er Guds kære børn og vogtes som hans øjesten. P. Roesgaard

Elevfesten 1960

Selv om vejret ikke var helt efter ønske, fik vi en god fest.

Om lørdagen var vejret godt, så fjordturen gik udmærket, og i øvrigt var vi ikke flere den dag end skolen lige kunne rumme i lokalerne. Det blev en dejlig eftermiddag og en dejlig aften med ro over feltet. Aagaard Madsen holdt aftenandagt.

Søndag formiddag forløb med kirkegang og stadig tilstrømning af deltagere, og om eftermiddagen kneb det med at nå alt det, vi gerne skulle, og de forskellige årgange blev ikke præsenteret så godt som ønskeligt.

Vi begyndte med generalforsamling i elevforeningen, hvor lærer Lindskov Rasmussen for sidste gang aflagde beretning. Forstanderen bragte under stærk tilslutning fra forsamlingen skolens tak til Lindskov for hans gode og dygtige arbejde ved skolen i godt 11 år. Derefter begyndte præsentationen af særlig jubilæumsholdene, men inden vi blev færdige, kom

organist Lund, og sangunderholdningen begyndte. Det var svært fornøjeligt, at der mellem gæsterne var mange tidligere sang-elever, som delvis kunne være med i sangen, og vi fik en vældig god og smuk time. Gymnastikopvisningen, der altid er smuk, sluttede med stort bifald til eleverne og stor tak til fru Lindskov, som har ledet gymnastikken i 10 år. — Ja, vi kommer til at mangle en gymnastiklærerinde, men vi må jo se at finde en inden maj 1961.

Ved eftermiddagsmødet talte overlærer A. C. Nielsen, Vinderup, og førstelærer Møller-Pedersen, Isenvad. Sidstnævnte vil fra 1. november være lærer her ved skolen og bo på vort kære »Breibablik«. Man fik det indtryk, at Møller-Pedersen befandt sig godt i vor kreds, og vi bød ham pænt velkommen blandt os. Det var også morsomt, at en del af vore kendte ham og var glade for, at den nye mand blev netop ham.

Efter middagen var der lidt frihed, som nogle på lovlig vis benyttede til leg, mens andre snakkede og så sig om.

Det lille festspil »Nej« var omhyggeligt indøvet og blev meget smukt og fornøjeligt gennemført, så det store bifald til Lindskov og eleverne var velfortjent. Vi morede os dejligt og glemte kulden.

Da aftenkaffen var drukket i haven, blev underholdningen fortsat, men nu var det Alvoren, der talte til os. I tilslutning til denne del af underholdningen talte Lindskov ganske kort, hvorefter forstanderen sluttede ud fra ordene: »Hil dem, der kæmped.«

De kulørte lamper havde skinnet længe, og højttaleranlægget havde fungeret uden mærket, da festen sluttede med fyrværkeri, og folk fik travlt med at komme hjem.

En del gæster måtte vente til dagen

efter, og de fik morgenmad sammen med os i gymnastiksalen, hvorefter lærer Kjeldsen holdt morgenandagt.

Ved 10 tiden var gæsterne borte, og vi tog fat på arbejdet med at trække skolen i arbejdstøjet. Efter middagen sov vi til kl. 15, så drak vi kaffe og tog fat på skolearbejdet.

Om aftenen vankede der is med jordbærsovs, og det var al den betaling, eleverne fik for deres slid og for at undvære deres senge i 2 nætter, men så havde de jo oplevelsen gratis.

Der var vist lidt mindre gæster, end det har været sædvane de senere år, men der blev betalt en lille smule mere for ophold og deltagelse. I alt indkom der 3490 kr. Når vi regner med forbruget af kød og udgifter til ekstra hjælp, højttaleranlæg, illumination og fyrværkeri, så bliver der ikke meget til dækning af kontrabøger og bagerregning m. m., men så fik vi jo også selv føden i disse dage, og bortlodningen gav 2020,20 kr. til elevforeningen. Alt i alt gik det vel omtrent lige op.

En stor tak til alle, der bidrog til en god elevfest. Tak for de mange gaver til bortlodningen, tak til dem, der købte lodsedlerne, stor tak til dem, der glædede os og kammeraterne med deres nærværelse, større tak til dem, der bad for vor fest, og så skal da Gud have den største tak, ja, al takken.

Må vi få flere breve som dette!

Kære forstander Kristensen!

Siden jeg var elev på N. N. H. har jeg altid ønsket, at mange af vore unge heroppe fra måtte få lyst til at tage på skolen.

Der går sikkert en del unge, som gerne ville have den store oplevelse at komme til Nr. Nissum, og derfor vil jeg gerne bede om nogle programmer, som jeg med stor glæde vil dele ud.

Hilsen og tak. (Navnet.)



1) Så mange har haft far eller mor her på skolen.

2) Her er de »yngre« søskende.

3) Vi er alle 5 fra Aulum.

4-5-6-7) De har haft den længste rejse.

4. Vor svenske flicka, 5. Agnethe fra Bornholm,

6. 2 fra Færøerne og 7. 3 sjællændere.

8) Her fabrikeres benfri sild.





9) Eleverne syr »nyeste mode« under fru Rafles ledelse.

10) Udsigt til musik på Udsigten.

11) Johanne leverer i år musikken til gymnastikken.

12-13) Emma laver god kaffe og Anna sørger for brød dertil (bemærk køkkenet). (Den 11. juni rundede Emma de 50. Hjertelig til lykke.)

14) De 5, der sørger godt for os i sommer.

15) Vi kan sagtens være 70 elever, når de »underjordiske« spiser i dagligstuen, når de er »oppe«.





Tre generationer til elevfest

Erik Kristensen, Fårvang, 1904/1905

Peter Kristensen, Grønbæk, 1930/31

Grete Kristensen, elev 1960

Uafhentede gevinster ved elevfesten

Amerikansk lotteri

Lyserød, stor seddel, 11 m. stempel, 68, 8.

Gul, stor seddel, 62 m. stempel, 88.

Mørkerød, stor seddel, 65, 27 m. stempel.

Blå, stor seddel, 50, 24 m. stempel.

Grøn, stor seddel, 42 m. stempel, 10.

Lysegrå, stor seddel, 95 m. stempel.

Mørkegul, lille seddel, 47 m. stempel, 72 m. stempel.

Rød, lille seddel, 51, 17 m. stempel, 74 m. stempel.

Blå, lille seddel, 92 m. stempel, 60.

Lysegrøn, lille seddel, 93, 24 m. stempel.

Lysegul, lille seddel, 56, 66 m. stempel, 29 m. stempel.

Lysebrun, lille seddel, 8.

Lodsedler

Grøn med store tal, 78 m. stempel, 86 m. stempel, 144 m. stempel.

Orange med store tal, 18, 9 m. stempel, 91 m. stempel.

Gul med store tal, 126.

Blå med store tal, 130 m. stempel.

Rød med store tal, 52 m. stempel.

☆ Hjemme fra skolen

Den 19. juni var vi et lille selskab på Himmelbjerget, og vi havde da også fornøjelsen at hilse på en del tidligere elever, selv om stævnet næppe var særlig stort i år, men vejret var nu heller ikke så indbydende.

Efter elevfesten, som er omtalt andet steds i bladet, tog vi på stortur til Sydslesvig, og jeg skal love for, at vi fik en tur, som vi 75 deltagere vil huske længe. Den første dag generede regnen ikke så meget, men det var slemt den anden dag, og den tredje dag gav så megen regn, at selv landmandsdøtre fra sandjordsegne måtte mene, at det var for meget af det gode. Til tider var der enkelte, der var nær ved at tabe modet — nær ved at græde med, men det ville kun give endnu mere vand, og så som efter stiltiende overenskomst tog vi styrtregnen med godt humør. Til at begynde med gik vi uden om vandpytterne, men til sidst udsøgte vi os de største damme på vor vej og gik lige gennem disse. Jo, der skal mere til end 3 dages regn for at kue vor glæde og vort gode humør. Hele vort program blev gennemført med undtagelse af sejlturen på Ribe å. I stedet for sad vi på vort hotel og så fjernsyn netop fra de steder, vi lige havde besøgt. Det var lige noget, vi kunne være med i. Kl. 21 fik vi aftenkaffe og holdt aftenandagt, hvorefter vi gik en lille runde sammen med vægteren i Ribes gamle gader kl. 22. Så skulle vi ikke se mere, vi var vist også mætte af oplevelser, og vi gik i bilerne, der satte kurs mod Nr. Nissum. Det var dog meningen, at forstanderen skulle give en is til hver på hjemturen, men da vi kom til Varde, var det næsten for tidligt, og da vi kom til Skjern var

alle isboder lukkede. Det var naturligvis en skuffelse for mange, men en stor glæde og besparelse for forstanderen.

Herhjemme regner det stadig, men: Lad det regne, lad det blæse, for

»Her ligger skolen, som vi har kær,
her skinner solen i al slags vejr.«

(Ludv. Meinild)

Nu glæder vi os over vort arbejde og vort samvær, og vi glæder os til forældredagen den 23. og til den efterfølgende sommerferie.

Knud Rasmussens Højskole

*Udtalelse fra Landsforeningen af
Højskoleelevers repræsentantskabsmøde lørdag d.
21. maj 1960 på Fyns Stifts Husmandsskole*

Den af den grønlandske befolkning længe ventede folkehøjskole vil nu blive rejst. Dens navn bliver Knud Rasmussens Højskole, og i denne sommer begynder byggeriet i Holsteinsborg.

Den danske stat, Grønlands landsråd samt tilskud fra private og indsamlinger både i Grønland og i Danmark har i hovedsagen sikret de nødvendige midler til skolens rejsning. Dog har man på grund af de stigende byggeomkostninger måttet overveje at beskære projektet, bl. a. med hensyn til husflids- og håndgerningslokale. Skolens bestyrelse søger nu at skaffe midlerne til også disse lokaler. Imidlertid vil skolen, når den i 1962 står færdig, mangle adskilligt inventar, som man endnu ikke har økonomisk mulighed for at købe.

Landsforeningen af Højskoleelever udtrykte på sit repræsentantskabsmøde glæde over, at den grønlandske ungdom nu omsider får mulighed for at komme på højskole ligesom unge i Danmark har. Den meget voldsomme samfundsudvikling, som i disse år foregår i Grønland, og som forandrer det primitive fangererhverv til moderne fiskeindustri, stiller befolkningen over for store tilpasningsvanskeligheder og mange mennekelige problemer. I denne situation vil folkehøjskolen kunne øve en afgørende indsats, men problemerne med rejsningen af denne skole i Grøn-

land er imidlertid mange, udgifterne ved byggeriet er således forholdsvis langt større end tilsvarende byggeri i Danmark, og landsforeningen af Højskoleelever har derfor besluttet at opfordre tidligere højskoleelever til at støtte oprettelsen af Knud Rasmussens Højskole i Holsteinsborg som et udtryk for den værdi, de tillægger deres eget højskoleophold.

Det er repræsentantskabets håb, at denne indsamling blandt tidligere højskoleelever vil give bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole mulighed for at overvinde en del af de økonomiske vanskeligheder.

Indsamlingen administreres af Landsforeningen af Højskoleelevers kontor: Højskolernes Sekretariat, Farvergade 27, København K. — Indsamlingens gironummer er 4302.

Vi opfordrer alle til at medvirke til denne håndsækning.

Indsamlingen anbefales af: 36 skolers elevforeninger, der iblandt N. N. H. & E.

HØJSKOLEPOST

Hilsener til elevfesten

Følgende sendte hilsen til vor fest og til alle kendte:

Dagmar og Laurits Kaag, »Mikkel«, særlig til 35erne. Dorthea Holck 1922. Kirstine Pedersen 1926. Helga, f. Linderoth, 1935. Stinne, f. Anneberg, 1940. Hildegard, f. Nielsen, 1940. Else Poulsen 1943. Bodil Vest 1947. Gerda Andersen 1949 (49/50 og 50). Jakob Kristensen, Afrika, 53/54. Erna, f. Henriksen, 1955. Bodil, f. Fruerlund, 1956. Inger, f. Kristersen, 1957. Anna Thise 1957. Dagny Pedersen 1958. Åse Holm 1958.

Hjertelig tak og genhilsen fra os allesammen.

Samlede til elevfest 1960 sender vi kammerater og lærerpersonalet fra 1940 mange hilsener.

Rosa Andersen (Poulsen), Anna Øgendal (Henriksen), Karen Villadsen (Sejrup), Lis Silkjær (Lind), Sigrid Østergaard (From), Stinne Nørgaard (Østergaard), Anna Lind (Christensen), Astrid Kokholm (Siddelmann), Mary Landgrebe (Petersen), Kristine Flugt (Thomsen), Jane Kristensen (Christensen), Hanne Krüger (Sørensen), Martha Sand-Jespersen (Hedegaard), Doris Nielsen,

Til lykke!

Lørdag 16. juli viedes i Nors kirke frk. Elly Ringgård (1959) og hr. Tage Poulsen. Bopæl: »Præstevang«, Nissum Seminarieby.

Vandremappernes besøg.

- 25. maj. »Bygklods I« 1958.
- 22. juni. »Ringens« 1955.
- 24. juni. »Brevduen« 49/50.
- 14. juli. »Giv aldrig tabt« 58/59.

Gaver til skolen.

»En lille skilling til byggesagen med hilsen og tak til min kære højskole, hvor jeg havde så mange skønne og velsignede dage. Gud velsigne fremdeles jer, som arbejder der blandt de kære unge. Jeg beder også for jer engang imellem. Kattrine Jørgensen, De gamles hjem, Hammerum. Elev 1906. Vedlagt 10 kr. Beløbet modtaget den 2. maj.

Gave fra stævnedeltagere i Vinderup 117 kr.
En 60 års jubilær ved elevfesten gav 100 kr.
Overskud ved møde i Rønbjerg d. 5/7 10 kr.
Overskud ved møde i Sjørsløv d. 12/7 20 kr.
For disse gaver meddeles herved med hjertelig tak kvittering.

Et meget kært besøg.

Frk. Lydia Jespersen, elev 1948, nu lærerinde fru Lydia Møller Larsen, Nykøbing M., gæstede os den 13. ds.

Det var en oplevelse at høre en fra vor egen elevkreds fortælle om sit arbejde på missionsmarken, og vi så mange dejlige lysbilleder fra hendes arbejdsplads i Tanganjika. Men det kan godt koste noget at være missionær, og endnu et halvt år efter sin hjemkomst dør Lydia stadigt med sin malaria, der regelmæssigt kommer igen. Selv om tiden som lærerinde-missionær var streng på grund af megen sygdom, så var det dog så dejligt let at mærke, at hjertet stadigt slog for mennesker og gerning i Tanganjika.

Vore møder.

- 26. juli. Nees. A. Kr.
- 30. juli. Vils. A. Kr.
- 7. august. Herrup. K. Kjeldsen.
- 11. august. Viborg. L. R.
- 21. august. Humlum Strand. L. R.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1959 Frk. Birtha Vestergaard, »Egelund«, Dejbjerg. — Fru Birtha Nielsen, Ørhøjgade 8, Bedsted, Thy.
- 1957 Frk. Jane Overgaard, »Dalgård«, Fårtoft, Sundby, Mors — samme, Travstegård, Jelling, Sønderjylland.
- 1957 Frk. Citta Smith, KFUM's soldaterhjem, Gedhus pr. Kølvrå — samme, Snebjerg, Herning.
- 1957 Frk. Anna Lise Sørensen, »Demstrup Overgård«, Sjørsløv — samme, »Olinesminde«, Hedensted.
- 1956 Frk. Anne Lund, Sanatorievej 45. — Fru Anne Mogensen, Jørgensby, Agerskov, Sønderjylland.
- 1955 Frk. Elly Jensen, »Østervang«, Vildbjerg. — Fru Elly Lehmann, Andkær, Skovly, Brejning.
- 1954 Frk. Ingrid Grøn, KFUM, Bjerringbro — samme, Nr. Onsild, Onsild.

Vinterskolen:

- 59-60 Holger Hoffmann Kristensen, Østertoft, Vinding, Sørvad — samme, »Birkelund«, Sinding, Herning.
- 58-59 Henning Bräuner, Foersom, Tarm — samme, Iller, Ans.
- 56-57 Diakonelev Bent Jensen, Bromme sygehjem, Bromme. — CF-pligtig 8398 Jensen, Midtsjællandske CF-kolonne, Næstved.
- 54-55 Chr. Sønderby Kiel, »Foldager«, Sinding pr. Herning — samme, »Danevang«, Firhøj, Nordsjælland.
- 52-53 Gunner Madsen, Landbrugsskolen, Haslev — samme, »Villiamsgave«, Skovhuse, Christiansfeld.
- 52-53 Svend Jensen, Kærehave Landbrugsskole pr. Ringsted — samme, »Højgård«, Haderup pr. Skive.
- 50-51 Henning Christensen, Lægård Landbrugsskole, Holstebro. — Assistent Henning Christensen, Bonnet.
- 45-46 Diakon Reinholdt Nielsen, Grundtvigsallé 13, 1. sal, Vordingborg — samme, Diget 90 s. v., Glostrup.
- 49-50 Søren Erik Nielsen, »Hyldegården«, Hinge st. — samme, Ørhøjgade 8, Bedsted, Thy.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring
Redigeret af forstander A. Kristeussen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUEN 9567

60
A
50
FREDERIKSBERG ALLE 22
STATENS PÅ STUDIESAMLING
FR J KRISTENSEN