



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

**Fra
Nr. Nissum
Højskole**

9 Septbr. 1960 · 52. årgang



Har du et levende håb?

Jeg har et sted læst: »En dreng havde fået prygl i skolen.« Da han gik glad hjem, mødte han Funche, den engang så velkendte tyske præst, der vidste, at han havde fået prygl i skolen.

»Hvorfor så glad, du har jo fået prygl i skolen?« — »Jo, om syv år er jeg fær dig her, så skal jeg hjem til Athen (der boede hans forældre). Jeg tænker på ankomsten. Fader og moder står og vifter, og jeg står i forstavnen af skibet.«

Historien kan være digt eller virkelighed, men selv om den så er digt, er der virkelighed i den alligevel. Drengen ejede et håb om noget så stort, så det kunne bære ham glad gennem selv meget svære situationer.

Således er også det kristne håb, vel at mærke hvor håbet ret er levende. Det levende håb venter på et evigt liv på et sted, som Jesus Kristus har beredt. Der skal synd være ukendt, og derfor også syndens følger ukendt. Der er hverken djævel eller død, ingen tårer, ingen sorg, intet skrig og ingen pine. Gud vil bo sammen med mennesker, og han gør alle ting

nye. Alt dette ejer vi i håbet, så mange som i tro har modtaget Jesus som herre og frelser.

Er det så levende i vort hjerte og sind?

Stævne i Nykøbing Mors

søndag den 16. oktober kl. 14,30 på KFUM og K. Sidste år var vi så dejlig mange. Lad os prøve, om vi også kan blive det i år. I glæder os ved at møde op, og I glæder hinanden. Vordende elever er også velkomne.

Om aftenen kl. 20 er der offentligt møde i missionshuset, så det var jo rart, om mange kunne blive.

Vel mødt alle fra Thy, Mors, Salling m. v.

Os på skolen

En flink karl

søges til 1. november, da Martin Sønderby efter 6 års udmærket tjeneste vil rejse herfra. Karlen må passe vort lille landbrug på 9 td. ld. Vi har Ferguson traktor og 5 køer m. m. Desuden skulle han gerne være lidt altnuligmand. På skolen er der mange ting at tilse, såsom oliiefyr, vandværk m. m., og der vil også blive noget i haven, men her plejer vi dog at have en ekstra mand om sommeren.

Her er nok at se til, men det er vist ingen streng plads. Vi vil gerne have en stabil mand, alderen er underordnet. Her er et pænt og nyt værelse med moderne bekvemmeligheder.

Hvad tænker du på, når verden går dig imod, når jordiske håb tilintetgøres, når livets fjender triumferer over dig, og — når alt er solskin og glæde i din bolig?

Kan håbet ret leve op i vort sind, vil det bære os frimodigt gennem livets forskellige tilskikkelser. »Hvad betyder det på den store dag!« sagde pastor Frimodt, når noget gik ham imod. Lad os fordybe os noget mere i, hvad vort håb indeholder.

Men deraf følger ikke, at vi kan sjuske med livets skolegang. Vi må leve i håbet, men vi må også leve i tiden nu. Vi har en lektie, en gerning i dag, og den skal

passes. Vi skal ikke ringeagte de lusinger, vi får, om vi sjusker. Håber vi på evigt at bo sammen med Gud, må vi også være optaget af at leve i hans samfund her. Dagens gerning skal gøres, ellers bedrøver vi Gud Helligånd.

»Lovet være Gud og vor herres Jesu Kristi fader, som efter sin store barmhjerlighed, har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde!« 1. Pt. 1, 4.

Prøv, som drengen, at tænke på ankomsten!
P. Roesgaard.

EN NØDVENDIG LUKSUS

Det er højskolen, der er tale om. Den skoleform, som alle dette blads læsere holder af og gerne vil støtte, har de seneste måneder været genstand for megen omtale i aviser og tidsskrifter. Lad mig derfor, inden jeg slutter mine bemærkninger om højskolebetænkningen, videregive nogle linier fra en sådan artikel. Det er professor Lindhardt, der i Perspektiv bl. a. skriver: »I et på det håndgribelige indstillet samfund kan man godt betragte højskolen som en luksus, vi også har råd til ved siden af så meget andet, som strengt taget ikke er nogen nytte til; men man kan jo også anlægge det synspunkt, at det unyttige er det mest nødvendige, ja det »ene fornødne« for at tale bibelsk.« Og senere i samme artikel hedder det: »Hvor godt det i det enkelte lykkes at gøre dette »unyttige« synspunkt gældende er en sag for sig, men det har været og er »Danmarks lykke«, at der var en skole, som med alle sine begrænsninger og under alle omskif-

telser lydhørt og veloplagt holdt spørgsmålet om, hvad det er at være menneskelevende.«

Ja, i vor fornuftprægede tid skal der nok være nogle, der overlegent affærdiger højskolen med ordene »unyttig luksus«. Men hvor er det godt, at flere og flere kan se, at det er en såre nødvendig luksus. Mennesket kan jo ikke nøjes med bøf og fjernsyn alene, for det er også et væsen af ånd, og derfor stadig bundet til spørgsmålet: »Hvad er det at være menneske?«

Det er fordybelsen i dette spørgsmål, professor Lindhardt kalder »det ene fornødne.« — I højskolebetænkningen udtrykkes det: »At udbygge elevernes forståelse af den verden, der omgiver dem, og at vække dem til personlig stillingtagen til livets og samfundets problemer.« — Vi synes vel nok, denne sidste formulering er noget vag, og i mange skolars programmer står det da også klarere — i vores f. eks. således:

Skolens formål

Vi vil gerne være med til at dygtiggøre de unge til livets mange opgaver, forøge deres kærlighed til hjem og fædreland og deres respekt for de gamle dyder: godhed, sandhed, lydighed, arbejdsomhed og sparsommelighed. Vi ønsker, at deres karakter må styrkes, så de må blive velegnede til at skabe gode hjem, og at de skal få interesse for alt stort og skønt; men samtidig vil vi pege stærkt på al jordisk lykkes forgængelighed, og vi vil af al vor evne søge at lede dem til Jesus Kristus, for at de må få den glæde, de aldrig skal miste.

Skolens motto er: Bed og arbejd

Men nu er opgaven, at denne højskolernes betydning måtte nå mange flere, og det er det, betænkningen vil medvirke til. Imidlertid stilles der ikke store krav om øget statsstøtte og drastiske direktiver fra oven, af hvilken grund betænkningen også er blevet kaldt »den billige betænkning« og skældt ud for at være »tandløs og uden kraft i såvel angreb som forslag.« — Nej, der stilles ikke store krav, og det er sikkert sundt og rigtigt, for betænkningen skal først og fremmest være grundlag for en drøftelse om verdens »mærkeligste skoleform«, en luksus, der dog beskæftiger sig med det ene fornødne.

Det understreges i betænkningen, at der i dag kræves megen faglig dygtiggørelse, men også at den almene udvikling må have sin nødvendige plads ved siden af den faglige undervisning. Og læg så mærke til følgende: »Man støtter uden tvivl den faglige del af uddannelsen ved at udvide elevernes almene horisont. I nogen grad kan dette gøres ved at indflette undervisning af almen karakter i de faglige skolers timeplan. Udvalget finder imidlertid ikke, at de unges behov for almen oplysning kan dækkes på denne måde. Der vil være brug for, at man i en kortere eller længere periode

af ungdomstiden samler sig helt eller overvejende om de almenmenneskelige spørgsmål, og det er denne mulighed, som folkehøjskolen ene af alle skoleformer tilbyder unge fra 18-års alderen.«

I en tid hvor også mange af Indre Missions venner er så materialistisk indstillede, at de lader de unge nøjes med efterskole og fagskole, er ovenstående nok værd at overveje.

Selvfølgelig fremsætter betænkningen ønsker, og nogle af disse er allerede opfyldt i form af ændrede og forbedrede regler for understøttelse, men som nævnt vil den være et diskussionsgrundlag. Højskolerne skal have lov at udvikles i frihed, i pagt med det liv, der leves i de kredse, der bærer de enkelte skoler. — — Altså står det også til jer — Nr. Nissum Højskoles vennekreds — om vores skole fortsat skal gøre sin gerning og forny sig til den betydningsfulde tjeneste. L.

Hjemme fra skolen

En dejlig sommer går på hæld, og vi tænker med megen vemod på, at vi snart skal af med et hold meget flinke piger. Men naturligvis går vi ikke og sukker, nej, vi søger at få det mest mulige ud af de korte uger og dage.

En eftermiddag har vi været på Venø, »den veneste ø«, hvor vi rigtig nød livet og friheden.

Forskellige har gæstet os som talere, og nogle har vist os et eller andet. Godt alt sammen.

Eleverne i efterskolen har underholdt os en aften, og da var vi unægtelig i det muntre hjørne. Lærerrinderne har holdt en olympiadeaften med næsten overdådigt

traktement. Hele 8 elever vandt guldmedalje, så var vi 6, der vandt sølvmedalje, og nogle vandt også bronze, men jeg husker ikke, hvor mange. Selvfølgelig er jeg glad for min sølvmedalje, men det var nu ikke bare glæde at konstatere, at flere af eleverne var bleven så dygtige, at de overgik deres mester. Det var egentlig Henning (59/60), der var skyld i, at jeg måtte nøjes med sølv. Han skulle konkurrere med en pige om hurtigst muligt at drikke en flaske mælk, — der var altså ganske vist sut på flasken, men jeg troede alligevel, han var mand for at blive først færdig. Jeg ved ikke, om pigen var meget tørstig, eller om det måske ikke var sødmælk, der var i flaskerne, men pigen blev færdig længe før Henning, og jeg mistede et kostbart points.

Nu skal I ikke tro, vi laver løjer hele tiden. Sådan at se til lever vi, hvad vi kan kalde et jævnt og muntert, virksomt liv med streg under virksomt. I timerne høres der godt efter, og der arbejdes flittigt, og også fritiden bruges i høj grad til arbejde.

Og så ved vi, at der under denne overflade af munter travlhed i manges sind strides så hård en strid. Hvor er det dog godt, at vi må tro fast på, at »den søgende finder, den bedende får.«

Livet er så mangfoldigt og broget. Vi og I, der holder af skolen, må ihukomme 1. Tessaloniker 5, 14—25, og I må især bemærke vers 25.

På efterskolen kan vi endnu modtage nogle elever til vinteren 61/62 og til sommeren 62.

Med hensyn til højskolen ser det pænt ud med indmeldelser til sommerskolen 1961, men vi ville inderligt gerne have nogle flere nu til vinterskolen. Bed og arbejd.

I 51/52 havde vi et meget lille højskolehold. I dag d. 14/9 er vi lige så langt fremme, som vi var dette år d. 3/11. Så det ser ikke ligefrem slemt ud efter datoen — blot der vil blive ved med at komme indmeldelser. Lad os hænge i, så vi også får højskoleklassen fuldt besat. Der kan søges amtsunderstøttelse til udgangen af oktober, og vi sender meget gerne program. Vi har iøvrigt mange forespørgsler, som måske kan blive til indmeldelser.

Stævnet i Viborg

Søndag d. 11. stævnedes vi fra skolen mod Viborg. Vi kørte den smukke tur over Dollerup bakker, og vi besøgte Domkirken, inden vi mødtes med de gamle elever på KFUK.

Vi var godt 60 hjemmefra, og vi blev ialt 150 til fælles kaffebord — vistnok en slags rekord for dette stævne.

Samværet var udmærket, men det var alligevel så sært, at det var sidste gang, vi havde Lindskov med — i alt fald som lærer ved vor skole. De gamle elever betalte kaffen for de nuværende, og det var vældigt pænt gjort, men næsten for pænt, for deres kaffe blev jo omtrent dobbelt så dyr derved.

Det var rart at se så mange gode venner og at møde så megen venlighed. Vi fra skolen siger en hjertelig tak til jer alle alle, og vi håber, at I drog hjem med gode indtryk i sindet.

Skolens folk kørte efter afslutningen ved 18-tiden ud til Jyllands midtpunkt — ca. 10 km vest for Viborg, hvor vi nød vor madpakke og vor sodavand. Derefter fortsatte vi til Trandum kirkegaard, hvor en af eleverne i sommer har sit hjem, og her fik vi en dejlig aften. Tænk, både et dejligt kaffebord og senere på aftenen en dessert. Vi sagde naturligvis tak så pænt, som vi kunne, men vi vil også gerne her i bladet takke hjemmet for den store venlighed.

Det blev lidt sent, inden vi nåede hjem, og det var tilgiveligt, at et par stykker sov over næste morgen. Jo, det var netop tilgiveligt, fordi det nemlig ikke er sket før. Og det er vel også naturligt, at man sover særdeles godt efter en særdeles god dag.

Tag på højskolens bibelkursus

og kom så vidt muligt til det hele. Hvor skal ikke mindst tidligere elever være velkomne.

Kurset begynder mandag 24. oktbr. kl. 14,30 og slutter onsdag d. 26. om aftenen.

PROGRAM

Mandag den 24. oktbr.

- 14,30—15,00 Velkomst. Kaffe.
 15,00—16,00 Indremissionær Janus Rasmussen:
 Israel og folkene. I.
 16,30—17,30 Indremissionær Janus Rasmussen:
 Israel og folkene. II.
 17,30—18,00 Spørgsmålsbesvarelse.
 18,15 Aftensmad.
 19,30—20,00 Sangkursus.
 20,00—21,00 Pastor C. Bartholdy:
 1. Tessalonikerbrev. I.
 12,15 Aftenkaffe. Ordet frit.

Tirsdag den 25. oktober

- 8,30 Morgenmad og morgensang.
 9,30—10,30 Pastor Dalum Christensen:
 Jeg tror på Helligånden. I.
 11,00—12,00 Pastor Dalum Christensen:
 Jeg tror på Helligånden. II.
 12,00—14,00 Middag og stilhed.
 14,00—14,30 Sangkursus.
 14,30—15,00 Kaffe.
 15,00—16,00 Pastor Hjort Lange:
 Udholdenhedens nådegave.
 2. Tim. 2, 1—13; Jak. 5, 7—11.
 16,30—17,30 Pastor Hjorth Lange:
 Brodersindets nådegave.
 1. Tess. 4, 9—12; Kol. 3, 12—17.
 17,30—18,00 Spørgsmålsbesvarelse.
 18,15 Aftensmad.
 19,30—20,00 Sangkursus.
 20,00—21,00 Pastor C. Bartholdy:
 1. Tessalonikerbrev. II.
 21,15 Aftenkaffe. Ordet frit.

Onsdag den 26. oktbr.

- 8,30 Morgenmad og morgensang.
 9,30—10,30 Pastor T. Kühl:
 Rom. 8.: Kødets attrå.

- 11,00—12,00 Pastor T. Kühl: Åndens attrå.
 12,00—14,00 Middag og stilhed.
 14,00—14,30 Sangkursus.
 14,30—15,00 Kaffe.
 15,00—16,00 Rejsepræst Johs. Pedersen:
 Bibelens skabelsesberetninger. I.
 16,30—17,30 Rejsepræst Johs. Pedersen:
 Bibelens skabelsesberetninger. II.
 17,30—18,00 Spørgsmålsbesvarelse.
 18,15 Aftensmad.
 19,30—20,00 Sangkursus.
 20,00—21,00 Pastor C. Bartholdy:
 1. Tessalonikerbrev III.
 21,15 Aftenkaffe. Ordet frit.

OPLYSNINGER

Indmeldelse modtages skriftligt eller telefonisk indtil mandag den 17. oktbr. på Nr. Nissum Højskole pr. Nr. Nissum, tlf. Nr. Nissum 4.

Kursusafgift: 5 kr., kost og logi: 25 kr., som betales ved ankomsten.

Sengetøj og toiletsager medbringes og kan sendes til ovennævnte adresse.

Kursuset står også åbent for deltagere til en enkelt dag eller aften for henholdsvis 2 og 1 kr. Spisebiller til middag eller aften a 3 kr., kaffe 1,50 kr.

Husk bibel, salmebog og »Hjemlandstoner«, notesblok og blyant.

Meld Dem ind i god tid!

Velkommen til bibelkursus i Nr. Nissum!

Udvalget for Indre Missions bibelkursus.

C. Bartholdy. L. P. Jensen.

Johs. Pedersen,
kursusleder.

Underskrevne kredsformænd opfordrer indtrængende enhver til at deltage i dette kursus.

E. Sørensen, sognepræst, Harboøre.

J. M. Christensen, overlærer, Gudum.

K. H. Østergaard, sognepræst, Sahl pr. Vinderup.

Anthøn Pedersen, rejsesekretær, Struer.

BOGANMELDLSER

Lohses forlag anmelder:

Sigrd Forsingdal: Fiskerpigen. Læge Lorens Stenner gifter sig med den forkælede gårdmands datter Vera. Deres ægteskab bliver ikke lykkeligt. Vera forsømmer sin mand, sine børn og sit hjem — og så en dag sker det. Hun er på biltur med en ven. De kører galt, og hun bliver uheldbredelig sindssyg efter ulykken. — En sød og opofrende pige fra et lille fiskerhjem, Margit, kommer i lægehjemmet som barnepige og hjælpsk, men efterhånden bliver situationen uholdbar for Margit, da hun erkender sine følelser for lægen og aner, at også han føler sig draget mod hende. En prægtig ung mand erklærer hende sin kærlighed, men hun kan ikke gengælde den. Lægens svigermoder gør sit til, at Margit føler, hun må rejse... Han, som hun elsker, er jo gift, selv om hans kone i realiteten er tabt for ham. Sigrd Forsingdal behandler udfra et kristent livssyn dette ømtålelige forhold på fin og nænsom måde.
Pris kr. 12,50.

Kathrine Laursen: Spådommen. »Denskrivende husmoder« har med sin nye roman igen bevist, at hun formår at skrive en fængslende og handlingsfyldt roman fra dansk landbomiljø. Ikke blot en enkelt, men mange personer træder levende frem af bogens blade, f. eks. Elly, som er gift med den drikfældige Karl — Thomas, hvis middelmådige landbrug rettes op af en dygtig husbestyrerinde — Gunnar, som svigtes af den smukke, men egoistiske Susanne — Valborg, hvis kærlighed sættes på en hård prøve — og Marianne, som i angst afventer spådommens opfyldelse.
Pris kr. 12,50.

P. Nørgaard Mathiasen: Det unge slægtled. Der går i disse år en stadig voksende strøm af unge fra land til by. Bogens hovedpersoner, Jytte og Erik fra »Esmegården«, føler også storbyens kalden, men oplever, at bylivet ikke blev det store eventyr, som de havde ventet. Nørgaard Mathiasen har i denne gode, underholdende roman samtidig forsøgt at drage forskellige grene af kristeligt arbejde, f. eks. KFUM og K, Kirkens

Korshær og Unge Hjem, ind i bogens handling. Hans store interesse for Sønderjylland er også et mærkbart indslag i bogen, men særlig fremtrædende er hans kærlighed til de kvinder og mænd, som dyrker den danske jord. »Det unge slægtled« indeholder stof til eftertanke og er tillige fyldt med mange fornøjelige og velskrevne episoder.

Pris kr. 13,50.

Niels Aage Barfoed: Verden er et flyvesand.

Om en af dansk digtnings kendte mænd, Ambrosius Stub, handler denne historiske romanbiografi. Med sin sædvanlige stilistiske sikkerhed har forfatteren tegnet et billede af denne charmerende, men rastløse og søgende mand, som hele sit liv førte en omflakkende tilværelse. Det teologiske studium førte ikke til præsteembede, og efter sit giftermål havde han mange forskellige stillinger som skriver og sekretær rundt omkring på herregårdene. Tilsidst blev han skoleholder i Ribe, hvor han lærte Brorson at kende. Her døde han i 1758 i stor fattigdom. »Uforsagt, hvordan min lykke end i verden blive må« giver udtryk for den barnlige tillid til Gud, som særlig i Ambrosius Stubs sidste år lå dybt i hans sind.

Pris kr. 15,50 — indb. kr. 20,50.

Per Hilleren: Rachel. En smuk og betagende roman om jøder. Forfatteren har gennem personlige samtaler med jøder og ved besøg i Israel gjort et stort forstudium, inden bogen blev skrevet. Den dramatiske handling begynder for omkring 50 år siden og fortsætter gennem jødefolkets lidelser og forfølgelser helt frem til Israels frigørelse som selvstændig stat. Mange af bibelens løfter til dette folk fremdrages og giver bogens levende skildringer en særlig vægt. Bogens mange fint tegnede personskildringer og beretningen om Rachel og Davids kærlighed gør læsningen til en rig oplevelse. Oversat af C. Bartholdy.

Pris kr. 15,00 indb. — kr. 20,00.

Anne de Vries: Børnenes bibelbog. Denne bog har i 6 lande, bl. a. Holland og Tyskland, fået en vældig udbredelse, og ikke uden grund! For-

fatteren, som er hollænder, har formået at fortælle både Det gamle og Det nye Testaments beretninger så levende og inspireret, at børnene oplever Bibelen i deres eget sprog. De ca. 130 farvetegninger, som bogen indeholder, er af en art, som børn umiddelbart vil forstå og synes om, enkle og ukunstlede. Bogen er omskrevet til dansk af pastor Georg S. Geil.

Pris kart. kr. 17,50 — helbind kr. 20,00.

Peter Bamm: Troens verden. Et pragtfuldt værk med ca. 400 illustrationer, heraf 18 farveplancher. Bogen beretter om kristendommens begyndelse og de første kristne århundreder indtil dens sejr. Peter Bamm fortæller om helgener og martyrer, om tapre forkyndere og verdensfjerne eneboere, om biskopper og konger, om dristige missionsrejser gennem oldtidens lande og helt over til det ukendte Østen og til de barske lande mod nord. Bogen er mættet med kendsgerninger, og alt, hvad forfatteren kan finde til belysning af kristendommens sejre og nederlag, afbildes her i fotografi, gamle stik og tegninger og fornemme farvetryk. Man får et levende indtryk af fjerne tider, som dog stadig har noget at sige os. Bogen er foreløbig udkommet eller vil udkomme i syv europæiske lande og Amerika. — Oversat til dansk af C. Bartholdy.

Pris ca. kr. 70,00 — helbind ca. kr. 80,00.

C. Bartholdy: Andagtsbog. I mange år har en andagtsbog af C. Bartholdy været savnet. Nu er den undervejs. Stykkerne er korte, opbyggelige og aktuelle. Der er een side til hver dag i året. Stykkerne er bygget over bibelord, som er hentet fra alle bibelens skrifter.

Pris kr. 15,00 — indb. kr. 21,00.

Paul Holt: Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark gennem 100 år. I anledning af Indre Missions 100-års jubilæum i 1961 påbegyndes i år udgivelse af dette værk. Seminarieforstander Paul Holt har i flere år samlet stof hertil og bearbejdet det, således at resultatet skulle blive et bogværk, som ikke bør savnes i noget hjem, hvor Indre Missions gerning har og tidligere har haft betydning. For at gøre anskaffelsen så lempelig som mulig, udsendes værket i hefter på 64 sider til ca. kr. 5,00 pr. stk. Værket vil udkomme med ialt ca. 11 hefter.

Men Gud greb ind. Ved *Johs. Munck.* Færøske kvinder og mænd fortæller om, hvorledes de mødte Guds kald. Disse vidnesbyrd giver tillige spredte glimt af Indre Missions historie på Færøerne. Bogens forord er skrevet af provst L. P. Jensen, indledningen af pastor Asger Højlund. Foruden billeder af bidragerne indeholder bogen smukke fotos fra Færøerne.

Pris kr. 12,50.

D.M.S. har på Lohses forlag udsendt bogen: *Midt i Afrika.* Heri fortæller Philippa og Birger Wiking en hel del om missionsarbejdet. Her er skildringer af folkets levevis, og her er som noget helt nyt nogle gamle afrikanske kongesagn. Adskillige vil sikkert finde visse afsnit egnet til oplæsning. Bogen er på 275 sider og koster 9,75.

Gads forlag

har udsendt: *Røsten fra Bjergene.*

Holmens provst, dr. theol. Michael Neiiendam, belyser her nogle afsnit af bjergprædikenen, og bogen er beregnet både for studiekredse og til selvstudium. Forfatteren har samlet fremstillingen om vigtige emner: ægteskabet, eden, krigen og bønnen. Her er 62 meget tætskrevne sider, og prisen er 7,50.

HØJSKOLEPOST

Viborg, 11. aug. 1960.

Samlede til møde på Viborg KFUM sender vi skolen og alle vore kammerater en hjertelig hilsen.

Dora Fuglsang (f. Leth) 52. Ruth Vibskov 57. Gunhild Linderoth Christiansen 59. Johanne Dahl Madsen 54. Gunnar Madsen 52/53. Ejvind Hougaard Møldrups 57/58. Annelise Vibskov 55. Else Moos 55. Vera Hofmand 57. H. Lindskov Rasmussen.

Forstanderens møder:

4. oktbr. Blære.
5. — Farsø.
6. — Østerbølle.
10. — Hammerum.
11. — Herning.
18. — Vinderslev.

19. — Sunds.

20. — Brande.

De, der kan være med i Videbæk og Tarm, kan i oktober få lejlighed til at høre vor nye lærer, Møller P., der skal tale ved højskoleaftener de nævnte steder.

Vore tidligere efterskoleelever

er naturligvis hjertelig velkomne her på højskolen. I vil næppe kende ret mange af lærerne, og de kendte vil i stor udstrækning have andre fag. Det kan blive et fortsættelseskursus under hjemlige forhold. Der er i årenes løb kommen en del på den måde, og vi har aldrig mærket andet, end at de var godt tilfredse.

I husker vel at anbefale skolen — også højskolen?

Adresseforandringer

Sommerskolen

- 1959 Frk. Ruth Djernes, Sejerslev, Nykøbing M. — samme, Grønnegade 56, Nykøbing M.
- 1959 Frk. Else Christensen, »Borgen«, Seminariet, Nissum Seminarieby, eller Aasted, Durup — samme, Notmark Præstegård pr. Kettinge, Als.
- 1958 Frk. Ruth Bundgaard Olsen, »Toldbod Vinhus«, Toldbodgade, Nykøbing M — samme, Hvilehjemmet »Nordstjernen«, Sparkjær st. Frk. Margit Risager, Strandvej 44, Strandby St. — Fru Margit Mikkelsen, Jernbanegade 15, Hurup, Thy.
- 1957 Frk. Mette Madsen Søndergade 35, Hammerum — Fru Mette Halgaard Jørgensen, Bethaniagade 23, Herning.
Frk. Ruth Lydia Kristensen, De gamles Hjem, Ikast — samme, Fagskolen, Sønderborg.
Frk. Karen Madsen, Hørve Lammefjord, Hørve — samme, Husflidshøjskolen, Kerteminde.
- 1956 Plejeelev frk. Lene M. Hansen, P. 3. »Sølund«, Skanderborg — samme, afd. B., »Rosenslund«, Skive.
Frk. Signe Ottosen, Børnehaven, Arnkildsgade 15, Sønderborg — samme, Østerving 14, Esbjerg.

Sygeplejev frk. Aase Johansen, Amtssygehuset, Skanderborg — samme, Sygeplejeskolen, Bygholm Landbrugsskole pr. Horsens.

- 1956 Frk. Frida Grønne, Idom, Holstebro — samme, Benedictegårdens vuggestue, Sponstinsvej 22—24, København SV.
- 1953 Frk. Betty Ebenhardt, Ydby — samme, Storsvorde v. Aalborg.
- 1952 Økonomaelev frk. Birgit Jeppesen, Box 303, K. A. S., Glostrup — smørrebrødsjomfru frk. B. J., Missionshotellet Hebron, Helgolandsgade 4, København V.
- 1951 Frk. Martha Frederiksen, Højgade 41, Herning — Fru Martha Hviid, Højgade 41, Herning.
- 1950 Fru Karin Johansen, KFUMs soldaterhjem, Sønderborg — samme, KFUMs soldaterhjem, Holstebro,
- 1947 Lærerinde frk. Frederikke Andersen, Sandet skole, Stakroge — samme, Sdr. Felding.

Vinterskolen

- 57-58 Vagner Garsdal, Gravlund, Kilde, Aulum — samme, Vinding, Sørvad.
- 54-55 Evald Bilberg, Vedersø Købmandsgård pr. Ulfborg, eller 441508 Bilberg, 4447, 4. komp., Søværnets eksercer-sk., Auderød, Frederiksværk — V. P. 255 E. Bilberg, Marinekasernen, Århus.
- 51-52 Jens Odgaard, Udbyhøjvej 65, Randers — samme, »Sandbjerggaard«, Astrup, Ryomgaard.
Niels Odgaard, Udbyhøjvej 65, Randers — samme, »Sandbjerggaard«, Astrup, Ryomgaard.
- 49-50 Carl Emil Rahbek, »Ryssensten«, Bøvlingbjerg — samme, »Frølundgaard«, Hammerum.
- 47-48 Ejnar Gatten, Jelstrup, Haubro — samme, Tolstrup pr. Aars.
- 39-40 Lærer A. Stokholm, Dalby skole, Dalby, — lærer A. Stokholm Frandsen, Pension Stubkjær, Nørrebrogade 81, Københ. N.

Udgiver af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneløring
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 9746

A

50

FRYDERIKSBERG ALLE 22
STADENS PÅ STUDIESAMLING
FR J KRISTENSEN