



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

3 Marts 1961 · 53. årgang



K A T T E N

Mennesket er husdyrets gud, men også så er der med rette noget, dyret ikke må.

Katten hedder Plyds. Den er meget forkælet, men den skal alligevel være en rigtig kat. Den skal færdes i stald og på loft, i udhus og oplagsrum, den må ikke være stuekat. Ellers må den alt, hvad en forkælet og rigtig kat må. Den må få sød mælk og brød to gange daglig. Den må ligge på centralvarmekedlen i koldt vejr eller på et bord ved siden af, når det andet bliver for varmt. Den må stadig komme at få kløet og gnubbet både hoved og krop, og den må gå med på tur eller lade være.

Men selv om man har alt, hvad man har nødt, er det ofte svært at lade sig nøje, når man kender noget bedre, selv om dette bedre er forbudt. Der er noget, Plyds ikke må. Den må ikke snige sig ind og lægge sig i vor mors seng, men netop dette vil den. Når den bliver opdaget, bliver den pludselig bange og søger at skjule sig.

Sådan er det altså med en kat, og deri ligner den mennesker.

Vi har en almægtig Gud i himlen, han sørger for os, som han ser, det må være for hver enkelt af os. Vi er mange, der har fået en rigdom af gode gaver, alt hvad vi trænger til. Al rigdom i livet stammer fra ham. Prøv, som der står i den lille sang, at tælle Guds mange gaver,

og hvis vi kan få øje på både de store og de små, vil vi undres over, hvad Gud har gjort og givet.

Hvordan går det med tilfredsheden og takken? og hvordan med lydigheden? Er der noget „forbudt“, der tager magten og viljen? Man bliver bange for Gud og forsøger at skjule sig, når man er på steder, som han ikke gerne må vide, eller erhverver sig noget, som han ikke ville give.

Vi vil alle gerne vinde meget i livet. Gid vi mere kunne lære at give meget. Sådan er forholdet nok i menneskelivet, at ved at give meget får man selv mest; og ved at samle alt til sig selv alene, får man intet. Det skal også nok passe med Guds ord, der siger: Gudsfrygt sammen med nøjsomhed er en stor vinding.

P. Roesgaard.

Københavnskredsen

Alle gamle Nissum-elever med pårørende indbydes herved til fælles samvær lørdag den 15. april kl. 20,00 hos Fruelund, Kirstinelundsvej 7, Ballerup (lige ved S-tog). Der bliver frit samvær med underholdning, kaffebord m. m.

Mød nu flittigt op allesammen.

Med venlig hilsen.

*Karen Margrethe Rasmussen, Johannes Hansen,
Johannes Mulvad, Bodil Fruelund.*

* * * DET GÆLDER BARNET * * *

Unge Hjem-stævnet på Nyborg Strand den 5. januar 1961. - Tale af Møller P.

(første del af talen i sidste nr.)

I kampen mellem Gud og djævelen om vore børns sjæle har djævelen en vældig forbunds-fælle i tidens hektiske tempo og jagende rastløshed. De unge hjem i dag står i stor fare for at blive udmarvet af tidens jag, sådan at den trygge ro og den harmoni, som kendetegner det gode hjem, går tabt.

Vore børn må have gode, trygge og harmoniske forhold at vokse op under. En atmosfære af tryghed og kærlighed, skabt af et par forældre, der har tid til at være noget for deres børn, giver gode udviklingsmuligheder for små mennesker.

Kort sagt, vi må have tid til vore børn, tid til at hygge os sammen med dem, tid til at snakke med dem og tid til at høre på deres snak.

Børn trænger til den lune hygge, der er ved at samles om et par forældre, der har oceaner af tid. - *Får vi tid til det? Ja, men det må vi have, for det gælder vore børn.*

I gamle dage var der noget, der hed „mørkning“! - Hvor mange af jer holder „mørkning“ med jeres børn? Bare en gang om ugen eller to? Det giver en god atmosfære at snakke i, og børn trænger til at snakke med deres forældre. Og hvis I kan synge! Eller fortælle! Eller læse op! Børn er lykkelige under sådanne forhold. Og så giver det den allerbedste baggrund for en kristelig oplæring af børnene. (Sven fra Fyrrebakken - Anna Sofie Seidelin). Lidt bitert at tale om: Nette!!

Jo, siger I måske, det er nok rigtigt, men vi har ikke tid. Nej, det kan nok knibe noget, for vi skal jo arbejde hårdt for at tjene til afdragene på bilen og fjernsynet eller de nye møbler og gulvtæpperne, og for at klare dem må vi arbejde begge to, og når vi kommer hjem, er vi trætte. - Og vi skal jo da også se fjernsynsprogrammerne, når vi nu har fået det!!

Jo, det er rigtigt alt sammen. Men vi må have tid, for det er vore børn, det gælder. - Taler vi for lidt med vore børn, når de er små, så taler de til gengæld for lidt med os, når de bliver store, og vi bliver gamle.

For en tid siden stod der en stil aftrykt i en af vore aviser, som en svensk gymnasie pige havde skrevet:

I vor tidsalder er hjemmet blevet en materiel institution. Far og mor, som i sig selv er hjemmet, dem ser vi sjældent noget til. Hvor findes autoritet? Ingen steder. Og vi er unge og splittede. Vi famler os frem gennem livet. Ingen hjælp er der at få. Overalt skynder mennesket sig med øjne stive af griskhed. Tid er penge, penge er angst. Selv i hjemmet forfølger pengenes grinende afgud os. Far arbejder. Far må tjene penge, penge, penge. Hvem når at hjælpe os, når vi falder, vi nutidens ungdom med gedigne hjem med bil, fjernsyn og sommerhus.

Jeg er ung. Jeg anklager jer, som ikke har tid til jeres børn, som lader penge og ære gå forud for jeres eget kød og blod. Vi vil have kærlighed, I giver os penge. Tror I, at I kan købe os? Vi forlanger kun, at I bryder jer om os, men I mader os med atombombens helvede.

Er det jeres døde, knitrende sedler, som har jaget kærligheden fra vore hjem? Svar os, har I dræbt den med jeres smudsige penge, jeres egoisme og ligegyldighed? Er det jer, som har trampet på den, spottet den, trukket den ned til den simpleste handelsvare? Hvis det er sandt, hvad har I da givet os i stedet? Stene?

Vi får stort set lov til, hvad vi vil - megen frihed og megen fritid. Men børn er nu engang ikke skabt til at opdrage sig selv.

Ville vore forældre dog bare forstå, at fortrolighed betyder langt mere for vor trivsel end en overdosis af biografbilletter.

Jeg ved selv, hvor hårdt det rammer, når man spørger en af sine forældre om noget og bliver bidt af med et: Jeg har ikke tid, eller: det forstår du ikke.

Hvis det ikke skal blive historien om vore børn, så må vi kæmpe for at få tid til dem. Tid

til at give dem del i livets største værdier. Tid til at give dem en kristen oplæring, som kun et kristent hjem kan gøre det.

Vi må huske på, at en kristen oplæring er det bedste våben, vi kan give vore børn i hænde til kampen mod det onde og den onde.

Skolen kan ikke magte den opgave alene, og hjemmet kan det vel heller ikke; *men hvis hjem og skole kunne finde hinanden i et frugtbart samarbejde*, så kunne der nås noget virkelig godt til velsignelse for vore børn.

Skolen og hjemmet må også samarbejde med kirken. Kirken kan ikke undvære hjemmets og skolens medarbejderskab til at undervise børnene i den tro, som kirken døber børnene til, og til at vise dem vej til kirken.

Skole og hjem kan heller ikke undvære kirken. Skal vi forældre og lærere få visdom til at røgte den store opgave, det er at give vore børn en kristen oplæring, så har vi stadig brug for at få vor egen tro styrket og bekræftet gennem Guds ord og sakramenterne. Så har vi brug for kirken.

At give vore børn en god kristen oplæring, så de har et grundlag at leve deres liv på, og sådan, at de har våben i hænde i livets kamp mod det onde og den onde, det er, hvad vi skylder vore børn, og det er en næsten overvældende opgave.

Denne vældige opgave må hjemmene, skolen og kirken være fælles om, ingen af parterne kan undvære de to andre. Men jeg tror også, at de i fællesskab kan udrette noget godt. - Opgaven er så stor, at den kan synes håbløs, men den er det ikke, fordi Jesus Kristus selv har lovet os, at han ville være med os alle dage, indtil verdens ende.

Det er en herlig forjættelse at være under i sit hjem og sin gerning.

(SLUT)

Kontingent til elevforeningen

Omkring halvdelen af vore læsere har betalt deres kontingent i løbet af ca. 14 dage, og I skal alle have så stor en tak for ekspedit behandling. Gid den anden halvdel ville finde indbetalingskortet og få pengene sendt. Det betyder ikke så meget for

den enkelte, men det betyder umådelig meget for vores elevforening.

Når pengene i kassen klinger,
da „Jeppe“ højt af glæde springer.
Men - når de bliver borte,
da kommer tanker sorte.
Og den, som er en efternøler,
ej heller nogen glæde føler.

(P. C., Grønbæk).

Besøg på „Tippecaféen“

Det var fredag den 10. marts anno 1961, det skete, at vi var på besøg ovenstående sted.

Det gik således til, at vore tre unge mennesker, „Jeppe“, Langborg og Olesen til gavns ville vise, at man ikke behøvede at være gift for at give en i allerhøjeste grad fornøjelig og indbringende aften.

„Tippecaféen“ viste sig at være den nye klasse, hvor der var dækket de nydeligste - ja, overdådige - festborde, som tænkes kunne, og hvad der gled ned af boller med smør, wienerbrød, lagkage, konditorkager, chokolade og kaffe var ganske utroligt, skønt eleverne dog havde fået almindelig aftensmad.

Da spisningen og drikningen endelig var overstået, og en vis behagelig mæthed prægede forsamlingen, fik hver udleveret en tipskupon med 12 spørgsmål, og vi besvarede de mystiske spørgsmål så godt, at ikke en eneste havde en forkert tolv.

Derefter så vi de forskellige kampe blive udkæmpet, og I kan tro, der var spænding og jubel. Da der var gået et par timer, var kæmperne trætte, og tilskuerne var også trætte i lattermusklerne. Kampens resultater blev bekendtgjort, og de „store“ gevinster uddelt. Det viste sig, at ingen havde en rigtig tolv, men der var dog én, som havde en ellever.

Efter at lærer Olesen i en andagt havde mindet os om velsignelsen ved at tjene, sluttede festen, og vi havde haft en uforglemmelig aften i „Tippecaféen“.

* * *



1) Højskolens gymnastikhold.
2 + 3) Efterskoleholdet, som vi også i år har måttet dele i to.
4) Det er ikke dårligt at være karl på en højskole.

5) Tre repræsentanter fra samme nation fra Færøerne, Grønland og Danmark.
6) De dårligste betalere til elevforeningen blev slettet.
7) De har jo valgt den gode del, og den

8) Tre gæve
9) På sverrig
10) Ophold på



re.
søgte vi Kullen.
UM, hvad har Møller P. sagt?

- 11) Hygge-krog på „Bredablik“.
- 12) Flemming Thorsen får en på kassen.
- 13) Fra besøg hos lærerne. (Kaffekanden er allerede tømt).

- 14+15) Selv om man har været her på efterskole, kan man godt komme igen på højskolen.
- 16) De sørger for den legemlige føde.

Hilsen fra Raved

Fra den gamle gård i Sønderjylland, hvor de unge piger fra sommerholdene gennem flere år har fundet husly under deres udflugter, sendes hermed en hjertelig hilsen til skolen i Nr. Nisum med dens ledelse, venner og elevhold. Særlig til sommerholdene, som har været vore gæster de senere år. I unge piger har vel fået en lille anelse om, hvordan vi lever her til daglig. Kunne det ikke tænkes, at nogle af jer kunne have lyst til at se og opleve noget mere af Sønderjylland en sommer igennem? Pladsen her hos os og på nabogården hos vor søn er ledig nu til maj. Nu har Mary også været her i 1½ år. I indbydes til at melde jer, om I har lyst til at se andre forhold.

Vi har jo nok set, at der blandt jer var mange virkelig gode og dygtige piger, der havde hånd og hjerte på det rigtige sted.

I vil her finde et hjem, nok at bestille, en god løn, møder og KFUK, som I kan ønske det.

En hjertelig hilsen.

Kristine og Jørgen Knudsen 51-52.

Andreas Knudsen 50-51.

Anne og Georg Knudsen,

Raved pr. Hjordkær.

Nordisk romankonkurrence

De unges Forlag har i samarbejde med Gummesons Bokförlag, Stockholm, og A/S Lunde & Co.s Forlag, Oslo, udskrevet en romankonkurrence for at søge fremskaffet nye romaner, som „ud fra et kristeligt livssyn forener kunstnerisk lødighed med levende miljø- og tidsskildring“. Der søges ikke i første række en roman for en begrænset litterær kreds, men en kunstnerisk forsvarlig bog for det store publikum.

Den foretrukne danske roman præmieres med 10.000 kroner, og det næstbedste danske manuskript præmieres med 5.000 kroner. Vinderen af den danske førstepræmie deltager i konkurrencen om en nordisk præmie på 10.000 kroner udsat af de tre forlag. Udover præmiesummerne betales forfatterhonorar af salget.

Indleveringsfristen er 10. januar 1962. Resultatet offentliggøres i september samme år.

Konkurrencebetingelserne udleveres ved henvendelse til *De unges Forlag, Amaliegade 24, Kbh. K.*

Ung mand og ung pige

De unges forlag har udsendt en fin lille bog med ovenstående titel. Den er skrevet af sognepræst Axel Hjerensen, Horsens, og koster kun kr. 1,25. Bogen er smukt og fornøjeligt sat op, og hist og her er der en lille tegning, som på udmærket måde illustrerer teksten. Forfatteren kender både vor tid og ungdommen, og man må rigtig ønske, at alle unge, der vil have det bedst mulige ud af tilværelsen, må læse bogen og beflitte sig på at efterleve den.

Det er fællesbestyrelsen for KFUM og K, der har opfordret forfatteren til at skrive om dette lidt vanskelige emne. Vi må lykønske både med idéen og med dens lykkelige udførelse, og så må vi håbe, at alle gode kræfter vil blive sat ind på at skaffe den lille bog en meget, meget stor læsekreds.

☆ Hjemme fra skolen

Siden sidst har vi haft besøg af ritmester Kjærskou, der fortalte om de unges muligheder inden for vort forsvar. Vi har været i „Vester Borum“, hvor vi besøgte den velholdte gård og den fine maskinpark, og hvor vi nød et stort kaffebord og fik et par tankevækkende og ansporende fortællinger. Vi er meget taknemmelige for en sådan invitation, og vi bringer hjemmet vor hjerteligste tak. En aften havde vi besøg af „Jydsk Andel“ i Struer, og vi så Andelsfilmen m. m. og tilsidst storfilmene „Kongen bød“. Det var ret en god aften, både belærende og spændende, og også for denne smukke oplevelse er vi meget taknemmelige.

Foruden besøgene hos de gifte lærere har vi også „oplevet“ at blive inviteret i „Tippecaféen“ af frk. Jeppesen og lærerne Olesen og Langborg Hansen. Det var en af de helt store og dyre aftener, som måske vil få en særlig omtale, hvis nogen får tid til at referere det muntre og spændende liv i denne udmærkede café.

Vi har det da vist skønnere og skønnere i vinter, og i alt fald har vi mere og mere travlt. Det er jo ikke muligt at nå alt det, vi så gerne ville, men så må vi nå det mest mulige. Det er heller ikke muligt at imødekomme alle ønsker fra elevernes side, men mest muligt bliver gjort. Og det skal siges, at stort set alle eleverne selv har gjort en indsats for at få en god vinter.

Et par småture har vi tilgode, og den 28. holder vi forældrefest - og desværre - afskedsfest.

Til sommerskolen ville vi meget gerne have nogle flere højskolepiger. Prøv allesammen at gøre en indsats for, at de sidste pladser kan blive fyldt. Hvis I lægger hovedet i blød, mon så ikke en hel del af jer kender en pige, der er fyldt 18 år eller fylder dem inden 1. oktober, og som ikke har været på højskole. Der er stor erfaring for, at mange kun skal have en lille tilskyndelse for at tage på højskole, og så mange, som selv har været glade for skolen, kan da med god samvittighed anbefale den til andre. Vi har fået en gymnastiklærerinde og skulle nu have det nødvendige mandskab over hele linjen, og det er vi naturligvis taknemlige for.

Der er udsigt til, at vore elever til vinter kan få delingsføreruddannelse, så de kan lede et hold til gymnastik, håndbold m. m. Vi håber og tror, at mange gerne vil have et sådant kursus sammen med deres højskoleophold.

Bed og arbejde!

Amtsunderstøttelse til højskoleophold sommeren 1961

Der kan fås indtil 1155 kr. til et 5 måneders kursus, og mange vil antagelig få 990 eller 825 kr. Der kan også fås 660, 495 og 330 kr., og nogle ganske få vil ikke kunne opnå nogen understøttelse. Der kan søges endnu. Man henvender sig bare på kommunekontoret eller til sognerådsformanden. Her har vi plads til nogle få højskoleelever mere til sommer, og det er der vist flere skoler, der har.

HØJSKOLEPOST

VORE MØDER

- 4. april. Sejerslev, konfirmandfest. M. P.
- 5. april. Bækmarksbro, konfirmandfest. A. Kr.
- 6. april. Mejrup. A. Kr.
- 6. april. Skærbæk v. Herning, Unge Hj. M. P.
- 10. april. Brædstrup, Unge Hjem. M. P.
- 18. april. Resen v. Struer, konfirmandfest. A. Kr.
- 19. april. Sdr. Rind, konfirmandfest. M. P.
- 20. april. Møborg, konfirmandfest. M. P.

- 20. april. Levring, konfirmandfest. A. Kr.
- 25. april. Skringstrup, konfirmandfest. A. Kr.
- 25. april. Mejby, konfirmandfest. M. P.
- 26. april. Hygum v. Lemvig. M. P.

Vi håber at træffe mange tidligere elever ved vore møder. For mig er det sådan en glæde at se de kendte ansigter, og for Møller P. er det en glæde at få lejlighed til at stifte bekendtskab med elevkredsen.

HILSEN FRA HIMMERLAND

Samlede til fastelavnsmøde i Simested missionshus sender vi hjertelig hilsen til alle kendte.

- Aage Mathiasen, Grynderup, 24-25.
- Jørgen Mathiasen, Grynderup, 59-60.
- Anna Poulsen, f. Jeppesen, Grynderup, 1948.
- Evald Vammen, Stenild, 39-40.
- Anna Løgager Vammen, f. Jensen, Stenild, 1958.
- Lærer Ingv. Thøgersen, Korsø, 38-39 og 39.
- Fru lærer Thøgersen, Korsø.
- „Jeppe“, chauffør, 51-61.
- A. Kristensen 28-61.

HILSEN FRA VORGOD OG OMEGN

Ved en mødeaften i Remmerhus den 22. februar var vi en hel del nissumfolk, og vi blev enige om at sende vore kammerater en hjertelig hilsen.

- Ole Eriksen 35-36.
- Arne Eriksen 35-36.
- Arne Nielsen 60-61 (på Herning sem. fra 1/2).
- Anna Kirstine Jørgensen 1960.
- Anne Marie Christensen, f. Søndergaard, 1953.
- Hanne Christensen 1949.
- Gerda Eriksen 1962 (indmeldt).
- Aase Karlsmose 1960.
- Krista Abildtrup 1960.
- Olga Christensen, f. Sørensen, 1943.
- Mette Pedersen, f. Jensen, 1950.
- Harald Pedersen 50-51.
- Aksel Christensen 57-58.
- Bent Mølgaard 58-59.
- Carlo Clausen 52-53.
- Sally Clausen 1958.
- Ella Clausen 1960.
- Sonja Jørgensen, f. Clausen, 1955.
- Martin Mikkelsen 58-59.
- Familien A. Kristensen.

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

Pakkefest lørdag den 22. april kl. 20 i Hjallerup missionshus. Forstander Møller, Tommerup højskole, taler om: „Ideal og livssyn“.

Billet uden kaffe 0,75 kr. - med kaffe 1,50 kr.
Kom selv og tag en kammerat med.

P. u. v. Tage Sanden.

AARHUS HØJSKOLEKREDS

Sammenkomst onsdag 5. april kl. 20 på KFUM, Klostergade 37. Højskolelærer L. Christensen, Tommerup, taler over emnet: „Man siger, livet har bange kår“. Sekretær P. V. Andersen, Sudanmissionen: „Kommer det os ved“.

Der serveres kaffe mellem møderne. Vel mødt.

P. u. v. *Jens Ganer.*

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1960 Frk. Aase Rusbjerg, Kisumkær, Rønbjerg. —
Fru Aase Pedersen, Thinggade 17, Skive.
- 1960 Frk. Kirsten Hyldahl, „Ny Gyrupe“, Sønderhå, Hørdum, Thy — samme, Centralen, Koldby, Hørdum, Thy.
- 1960 Frk. Ruth Kristiansen, Frilandsv. 2, Skive —
Fru Ruth Burchardt, Vesterled 28, Skive.
- 1959 Frk. Ellen Klinkby, Søstrene Møllers hvilehjem, Kingosvej 1, Åbyhøj — samme, Birnsvej 7, Lemvig.
- 1959 Plejeelev frk. Maren Petersen, Statens Åndssvageanstalt „Andersvænge“, Slagelse — samme, adr. Rishardt Petersen, Nr. Vejrup, Vejrup st.
- 1958 Frk. Ester Kristensen, „Hyldgård“, Nors st., Thy — samme, „Vesterled“, Skinnerup, Thisted.
- 1958 Niels Justesen, Rydhave avlsgård, Ryde, Vinderup — samme, Al pr. Vinderup.
- 1958 Frk. Sonja Vindum, De gl. Hjem, Nr. Nebel — samme, De gl. Hjem, Holstebro.
- 1957 Frk. Ruth Vibskov Christensen, Funktionærboligen 4. sal 162, Amtssygehuset, Viborg — samme, Statshospitalet, Viborg.
- 1956 Fru Anne Mortensen, Jørgensby, Agerskov Sdl. — Fru Anne Mogensen, Jørgensby, Agerskov Sdl.
- 1956 Frk. Edith Jensen, Kamstrupsti 3, Roskilde — samme, Flarup, Hurup, Thy.
- 1955 Frk. Esther Hagelskjær, „Gamle Minder“, Hammerum — samme, Sjællandsgade 9, Herning.
- 1955 Frk. Conni Christensen, Vinding, Sørvad — samme, Vind.
- 1955 Fru Gerda Lindstrøm, Møllevej 28, Støvring — samme, „Årup“, Skovsgård.
- 1954 Fru Ingrid Dyrholm, Nr. Onsild, Sdr. Onsild — samme, Poulsgård, Hærup, Hobro.
- 1953 Frk. Harriet Olesen, Arden, Hoverslev. — Fru Harriet Johansen, Lille Rørbæk, Store Rørbæk.
- 1953 Sygepl. frk. Mette Thomassen, Amtssygehuset, Vejle — samme, Uglev.
- 1952 Frk. Ingrid Søgaard, Jernbanegade 3, Ejstrupholm — samme, KFUK, Horsens.
- 1952 Frk. Margit Sørensen, „Alstrup Østergård“, Ullits. — Fru Margit Karlsen, Kjeldgård, Gattrup, Farsø.

- 1952 Frk. Ingrid Kjelstrup, Hvilehjemmet, Sæding — samme, De gl. Hjem, Holstebro.
- 1951 Frk. Inger Wang Jensen, Øster Søgade 108, 3. sal, Kbh. Ø. — samme, Kronprinsesse Sofievej 34, 2 sal, Kbh. F.
- 1941 Fru Anna Marie Marcussen, „Bålhøjgård“, Øster Brønderslev — samme, „Østergård“, Lørslev.
- 1940 Frk. Anna Lise Østergaard, Baunevej 3, Thisted. — Fru Anna Lise Bliksted, Malle pr. Thisted.
- Frk. Elma Nielsen, Søndergade 14, Gedsted — samme, adr. frk. Haldgaard, Mogensgade 13 st., Viborg.

Vinterskolen:

- 59-60 Henry Mathiasen, Fjeldstervang, Kibæk — samme, Seminariet, Nissum Seminarieby.
- 59-60 Erling Sørensen, Valsgård mark, Doense. — Seminarieelev Erling Arthur Sørensen, Nylandsvej 59, Hjørring.
- 59-60 CF-elev 2181 B. Rasmussen, CF-korpsets befallingsmandsskole, gruppeførerskolen, Hobro. — Bent Rasmussen, Nautrup, Djeld, Vinderup.
- 58-59 Jens Otto Mose, „Smedsgård“, Hygum, Klinkby — samme, Seminariet, Nissum Seminarieby.
- 56-57 Hans Chr. Dethlefsen, Sygeplejeskolen, Kabelletoft 25, Vejle — samme, Sygehuset, Vejle.
- 55-56 Svend Aage Nielsen, Risumgård, Aulum — samme, „St. Damgård“, Aulum.
- 54-55 Peder H. Pedersen, Enghavegård, Brem, Røding — samme, adr. Peter Iversen, Rugbjerg, Hovslund.
- 54-55 Bent Plougmann Nielsen, „Højgård“, Sahl, Vinderup — samme, Rydhave avlsgård, Vinderup.
- 53-54 Korporal Niels Erik Hougesen, Sørvad, Allingåbro. — Sergent Niels Erik Hougesen, Sørvad Dyrehave, Allingåbro.
- 50-51 Kristian Sørensen, Kerte Skovgård, Årup — samme, „Dollerupgård“, Ullits.
- 49-50 Arne Nielsen, Kuhøj, Valsgård mark, Hobro — samme, Karlsvej, Valsgård, Hobro.
- 48-49 Johs. Mulvad, Vasevej, blok 6, nord st. tv., Birkerød — samme, Østergårdsallé 21, Valby.
- 47-48 Vilhelm Falkesgaard Christensen, Vestergade 41, Holstebro. — Købmand Vilhelm Falkesgaard Christensen, Viborgvej 41, Holstebro.
- 45-46 Sognepræst R. P. Rasmussen, Lyø, Fåborg — samme, Skolegade 9, Allingåbro.
- Hans Hindbo, Parkallé, Skjern — samme, Bølling, Skjern.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetforening
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGRYKKERI STRUEN 10417