



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

G Juni 1961 · 53. årgang



Elevfesten 1961

fra lørdag den 1. juli kl. 15 til søndag den 2. juli kl. 23.

Lad os, der er „børn af dette sted“, så sætte noget ind på, at så mange som muligt „kommer hjem“ til elevfesten, og lad os blive rigtig mange, der tager hele festen med fra lørdag kl. 15. De seneste årgange og jubilæumsholdene er jo selvskrævet til at møde godt op, men alle I tidligere elever er hjertelig velkomne, og det gælder også jeres pårørende. Også vordende elever ser vi meget gerne.

I bedes læse hele indbydelsen, så I ikke skal rende med halv besked. Bemærk især indmeldelse og spisebestik. Skulle man ikke få sig indmeldt, men alligevel få lejlighed til at komme, så er man også velkommen, men så bør man have læst det, der står om madpakker.

Jubilæumsholdene er:

55/56 og 56, 5 års jubilæum.
50/51 og 51, 10 års jubilæum.
45/46 og 46, 15 års jubilæum.
40/41 og 41, 20 års jubilæum.
35/36 og 36, 25 års jubilæum.
30/31 og 31, 30 års jubilæum.
25/26 og 26, 35 års jubilæum.
20/21 og 21, 40 års jubilæum.
15/16 og 16, 45 års jubilæum.
10/11 og 11, 50 års jubilæum.
o. s. v.

Måtte vi så — rigtig mange — forene os i bøn om, at vor fest må blive Gud til ære, skolen til gavn, deltagerne til glæde.

Vi på skolen glæder os til festen og siger på forhånd velkommen.

Sommereleverne 1961 og staben.

PROGRAM:

Lørdag den 1. juli:

Kl. 15,00: Ankomst og kaffebord.
Kl. 15,30: Velkomst og bibeltime.
Kl. 16,15: Fjordtur.
Kl. 18,15: Aftensmad, frit samvær og eventuelt.
Kl. 20,00: Flaget tages. Foredrag ved pastor Roesgaard.
Kl. 21,15: Aftenkaffe, andagt og indkvartering. Rutebiler ankommer fra Struer: 14,55, 18,22 og 21,12.

Søndag den 2. juli:

Kl. 8,00: Flaget hejses. Derefter morgenmad og en morgensang.
Kl. 9,30: Gudstjeneste med altergang.
Kl. 12,00: Frokost.
Gæster, der ankommer søndag formiddag, må meget gerne selv medbringe frokostpakke, og betalingen bliver da 2 kr. lavere. Drikkevarer kan købes på skolen. Husk at bemærke på indmeldelsen, om frokost medbringes.

- Kl. 13,15: Generalforsamling i elevforeningen.
 Kl. 14,00: Organist Lund og sommerleverne underholder.
 Kl. 15,00: Gymnastikopvisning.
 Kl. 16,15: Møde ved pastor Mejdahl, Struer, og lærer Lindskov Rasmussen.
 Kl. 17,30: Middag for tilmeldte gæster.
 Frit samvær og leg.
 Kl. 20,00: Underholdning. Derefter aftenkaffe, tale og festlig afslutning.
 Mandag kl. 8,00: Morgenmad, andagt og afrejse.

MADPAKKER

Foruden de foran omtalte frokostpakker, som let kan medbringes af de gæster, der først kommer om søndagen, så er der også grund til at omtale en anden slags madpakker. Gæster, der ikke har fået sig indmeldt til festen, bør ikke tage pladsen op for de tilmeldte ved bordene, men de bør medbringe al den mad, de har brug for. Da antallet af deltagere i festen har været så dejligt stigende i de senere år, kan det let blive helt uoverkommeligt for køkkenpersonalet, og maden kan jo ligefrem slippe op (eller ned), hvis der kommer uanmeldte gæster ved bordene. Vi håber, at vore gæster forstår dette.

SPISEREDSKABER

Vil man være sikker på at få noget at spise, må man ikke alene indmelde sig og betale, men man må også medbringe ske, gaffel og kniv (eventuelt teske). Vi har nogle få spisebestik, som kan lejes så længe, som de forslår, men de er meget dyre.

BETALINGEN

er som sædvanlig 10 kr. for hele festen. De, der intet nyder, bør betale 2 kr. til arrangementet.

INDMELDELSE

Vil I behandle os godt, så send skriftlig indmeldelse i god tid og senest d. 27. juni. Den trykte indmeldelsesseddel på bladets bagside kan benyttes.

INDKVARTERING

Pigerne kan regne med en hel eller halv madras, og karlene må regne med at sove i hø. Husk lagner og tæpper og toiletsager.

RUTEBILER

afgår fra Struer til Nr. Nissum: Lørdag kl. 14,20, 14,26, 17,45 og 20,40. Søndag kl. 10,50, 14,26 og 18,25. Fra Nr. Nissum til Struer: Søndag kl. 17,21, 19,50 og 23,52. (Mand. kl. 9,16).

BORTLODNING

Også i år skal vi have en rask lille bortlodning, og den skal være til fordel for elevforeningen, der nok kan trænge til forstærkning. Gaver til gevinster modtages med tak — og senest den 26. juni.

Trænger du til hvile?

„Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give eder hvile!“ — Matthæus 11, 28.

Kun Jesus kan sige sådan. Han kalder egentlig ad alle, men han henvender sig altid til dem, der trænger til ham. De andre, som kan klare sig selv, må erkende deres afmagt, før de kan høre Jesu røst.

Hvis man har arbejdet sig træt og måske slæbt på tunge byrder, kan man klare sig selv ved at holde op med arbejdet og slænge byrden fra sig: „Jeg vil ikke bære på dette mere“. Sådan kan man også gøre ved det arbejde og de byrder, Jesus her taler om, arbejdet for at vinde Guds velbehag, arbejdet for at tjene sin næste, arbejdet med at overvinde sig selv. Og byrden ved at være overvunden af dette onde, byrden af skyld overfor Gud og mennesker kan man søge at kaste fra sig.

Ofte fristes vi til således at hjælpe os selv. Hold op med at anstrenge dig! Kast byrden fra dig! Nægt, at du har en forpligtelse overfor andre og overfor himlens Gud!

Følger vi denne indskydelse, får vi ingen brug for Jesu indbydelse til hvile. Da hjælper vi os selv omend kun til en tid. En dag vil vor byrde falde over os og knuse os.

Nej, vi har brug for Jesu hvile! - Er du træt, træt til at segne, trykker byrden dig i knæ, og du ser ingen udvej, så lyt til vor frelsers kald: „Kom hid til mig . . . !“

Han tager byrden på sig. Ja, han har allerede gjort det. Vor skyld, vor byrde - din byrde blev lagt på ham, fordi du skulle have hvile og fred. Arbejdet med at tjene Gud og vor næste skal vi ikke være fri for, men hos Jesus bliver det ikke lovens trællearbejde, men kærlighedens frivillige glade gerning.

P. Roesgaard.

I hvad lykke, Gud den almægtige, vil tilskikke eder

Disse ord fra brudevielsesritualet burde stå brændt ind i vore hjerter. De stemmer godt med salme 127, vers 2: „Det er forgæves, I står årle op og går sent til ro, ædende sliddets brød - alt sligt vil han give sin ven i søvne“.

Vi mennesker er så ofte fattige, fordi vi så ofte er utilfredse. Vi synes, at alt kunne være godt, hvis vi havde bedre fortjeneste eller mere fritid.

Men det er ikke vore økonomiske kår eller arbejdsforhold, der gør os fattige, nej, det er vor utilfredshed, vort begær, vor knurren mod Gud.

Lad os takke Gud for den lykke, han har beskikket os, og lad os prøve på i al stilfærdighed også at takke for modgang og besvær.

Luk dog øjnene op og se, hvor småt det i virkeligheden er med de riges lykke. Bemærk også, at det er de mange pligter og det meget slid, der skaber rigtige mennesker.

Vi kender vore pligter om flid og sparsommelighed, men når vi ikke unddrager os dem, så har vi da lov til helt og fuldt at stole på, at den lykke, vi har, det er netop den, som Gud den almægtige har set er den rigtige for os.

Tak er et udtryk for tro, ligesom knurren er et udtryk for vantro.

Når vi, der gerne vil tro på Gud, tjene ham og være hans navn bekendt, føler trang til at gå i rette med Gud, lad os da minde os selv om, at vi ser så kort, og lad os være trøstige og glade i troen på Guds magt, visdom og kærlighed. Jo længere vi hjælpes frem ad den vej, jo rigere bliver vort liv.

Sommerelevernes sang 1961

*Der er ingen mening i
ødsle bort sin energi
ved at stå alene midt i livets strid.
Kom dog - lad os følges ad,
syng med os og syng dig glad,
sammen overvinder vi den hårde tid.
— Lad os være kammerater,
tag min hånd og stem så i,
blot et smil — et venligt ord,
gævner mere, end du tror,
det skal være vores kendingsmelodi.*

*Her er vi stafetter, som
alle vegne, hvor vi kom,
tændte lys for alle dem, som er i nød.
Vil du tænde lys for dem,
der i mørkelagte hjem
sidder ene uden fællesskabets glød?
— Lad os være kammerater . . .*

*Måske ser du først, at her
er „værdier“ for enhver
ung og gammel, rig og fattig, som du er.
Her er een, der rækker dig
livets lys og viser vej
ud af hvert problem, så vejen klart du ser.
— Lad os være kammerater . . .*

*Bli'r det lys, som du fik tændt,
slukt i stormen — kom og hent
atter lys i venneskarens glade flok.
Aldrig slukkes lyset ud,
som blev tændt af livets Gud,
med hvert lys, han tænder, bli'r der glæde nok.
— Lad os være kammerater . . .*

*Er du blevet rigtig glad,
kom dog lad os følges ad
for at tænde lys for andre på vor vej.
Lad det kendes, hvor vi gik,
blev der lys, og andre fik
samme glæde i sit sind som du og jeg.
— Lad os være kammerater . . .*



Vore elever sommeren 1961

Øverste række fra venstre: Annalise Nørgaard Linde, Asp. Jane Graversen, Asp. Zita Mortensen, Sdr. Vium. Margit Christensen, Møgelvang, Vinderup. Inger Nielsen, Års. Ruth Mortensen, Sdr. Vium. Bente Bonnerup, Skovsted. Ellen Mette Vestergaard, Snedsted. Hjørdis Meldgaard, Naurup, Vinderup. Grethe Hjørnholm, Snebjerg. Birthe Christoffersen, Dianalund. Vera Lindholm, Bøvling. Anne Lise Kusk, Hundborg. Birthe Thormann, Trust. Bente Nielsen, Ringsted. Ruth Østergaard, Valsgård. Lisbeth Hansen, Birkerød. Gunhild Nielsen, Skjoldborg. Ruth Thomsen, Vium.

2. række: Hanna Lindholm, Bøvling. Tove Andersen, Vind. Hanna Johannesen, Selde, Roslev. Betty Nielsen, Thorning. Stinne Bach, Klitmøller. Karen Marie Kristensen, Sdr. Vium. Lydia Sandgaard, Hodsager. Elly Hedegaard, Sunds. Karen Bach, Romlund, Ravnstrup. Ingrid Just, Ramten. Kirstine Larsen, Herborg. Martha Nielsen, Pårup. Ingrid Andersen, Strandelhjørn, O. Jerstal. Margit Byskov, Hjerm. Elly Bjerregaard Christensen, Pederstrup, Kjellerup. Bodil Lund, Gullestrup, Herning. Ragna Dalgaard, Tvis.

3. række: Mette Dahlgaard, Søndbjerg. Ester Christensen, Mosbjerg. Grethe Lund Kristensen, Aulum. Rita Møgelbjerg, Århus. Else Marie Nielsen, Humlum. Fru Møller-P. Lærer Møller-P. Frk. Jeppesen. Forstander Kristensen. Fru Kristensen. Lærer Kjeldsen. Grete. Fru Kjeldsen. Frk. Mortensen. Anna Næsager, Frøstrup. Anna Grethe Bjerre Jacobsen, Hjerm. Ellen Volsgaard, Tvis. Erna Kjeldsmark, Gimsing, Struer. Elisa Jensen, Breum.

4. række: Birgith Hargaard, Hurup. Edel Vestergaard, Skibbild. Gurli Stokholm, Vind. Herdis Højgaard, Vandborg. Nelly Mikkelsen, Nr. Vium. Birgit Skovgaard, Aulum. Lis Yde, Gimsing, Struer. Ruth Bengtson, Snedsted. Anny Frølund, Kæret, Herning. Inger Lise Krabbe, Uglev. Elin Præstholm, Vind. Ingrid Graversen, Mejrup. Aase Jakobsen, Møborg. Andrea Petersen, Alslev, Varde. Birtha Ringgaard, Nors. Birte Rasmussen, Odby. Marie Jensen, Vind.

5. række: Birte Madsen. Ingrid Lyskjær. Elly Brogaard. Gunhild Andersen. Inga Lindholm. Christian Tang.

OP OVER VERDEN!

Indledningstale ved nissumstævnet i Vinderup af A. C. Nielsen, Vinderup.

Helge Rodes sidste opgør med naturalismen var Brandes-skuespillet „En mand gik ned fra Jerusalem“. Heri forekommer følgende replikskifte: Eli: „Den nat i hospitalet, da det bragede og knitrede og flammede omkring mig, følte jeg en guddommelig trykthed. *Der var et hjerte i mit* og ved siden af mit, som var renere og varmere end solen, og jeg var svøbt i et lys, som var blødere og hvidere end lyset.“ — Henrik: „Ja, den, som kunne nå så højt.“ — Eli: „*Menneskene må jo komme op over verden*. Ellers er der ingen fred og tilgivelse.“

„Ja, den, som kunne nå så højt.“ — „Op over verden.“ Det kunne Eli altså. I hvert fald for en stund. — For her i verden brager og knitrer og flammer det. Sådant har det altid været! Værst i dag! — Dog skal vi leve i den. „Vi skal gå på jorden, om så den er gloende“, siger det gamle ord, summen af de mange erfaringer. Just trygt er livet i verden ikke. Vi forbrød os mod livets love, men ingen på den hele klode har autoritet til at skænke os tilgivelse og fred, for ingen på den hele klode gav liv og livslove fra begyndelsen af. —

„Op over verden!“ — Så højt kan vi ikke nå — ved egne kræfter. Så slår man sig til tåls med, at tilværelsen ikke kan være anderledes. Så bygger man hus på „Evhedsvej“. Så lever man i en illusion. Så gebærder man sig, som mennesket blot var krop og forstand. Så eliminerer man hjertet. Man laver erhvervsundervisning for børn. — I 8. klasse kan nogle komme på landbrugslinie (*stor* tilgang, især i byerne!), andre kan komme på den tekniske linie, hvorfra håndværk og industri skal rekrutteres (ingen tilgang, for de skal kende den højere matematik), det hele lander så på handelslinien, for her stilles ikke særlige krav. — Faglig dygtighed, et vel udviklet produktionsapparat, det er

løsenet. — Så producerer man: penge, gæld, strejker og bitterhed. — Mennesker med den store krop og den lille forstand ser fjernsyn og lytter måbende til tidens store profeter, den gabende Dirk Passer og den råbende Gunner Nu.

„Op over verden!“ — Det er højskolens opgave, vigtigste opgave: at vise unge, at de har et hjerte, og fra det udgår livet. Rationalisten Grundtvig lærte gennem smertelige oplevelser på Langeland, at han havde et hjerte, at døde kundskaber var „lys uden varme“. Eli sagde: „Der var et hjerte i mit, som var renere og varmere end solen“. — Jesus sagde: „Jeg i dem“. Fra ham rinder tilgivelse og fred ud i sorg og savn, i trængsel og frygt, i fryd og glæde, så det bliver trygt at være menneske. Han alene har autoritet til at tale tilgivelsens og fredens ord til et bange menneske, som det brager, knitrer og flammer omkring, for han er livet. Hans ord i os, han i os, det giver kræfter, så vi løftes op over verden, ind i Guds verden, ind i Guds lys, ind i Guds tilgivelse, ind i Guds fred. —

„Ja, den, der kunne nå så højt!“ — Er det en længsel i sindet, en strøm i dybet af dit væsen, så har du et hjerte, og så må højskolen vise dig, hvordan denne længsel stilles og gøre et helt, et rigtigt menneske ud af dig.



Vi minder om,

at det er praktisk for de unge mænd at søge amtsunderstøttelse til højskoleophold til vinter, **inden 1. juli.**

Man henvender sig på kommunkontoret, hvis der er et sådant, og ellers til sognerådsformanden. Begge steder haves skemaer og fås nødvendig vejledning.



☆ *Hjemme fra skolen*

Her er liv, og her er sommer, og begge dele er dejligt.

Stævnet i Vinderup var en oplevelse. Først turen til Hjerl hede, så samværet med „de gamle“, så indkvarteringen til aftensmad hos de venlige folk på egnen, og tilsidst den store sammenkomst om aftenen, hvor vi var næsten 300.

Overlærer A. C. Niensens tale ved begyndelsen af stævnet kan læses her i bladet. Vi håber, at stævnet bidrog til, at nogen kom til tro - eller blev styrket i troen på, at det går an at tro på Gud, og at Kristus er vort eneste håb. Morsomt nok havde Møller P. og jeg hver især valgt den samme sang, så den blev sunget både om eftermiddagen og om aftenen. Det var nr. 53 i De unges sangbog. Find den, læs og betænk.

Det gode vejr fik os til at tage vor vesterhavstur den 7. juni. Havet, eller rettere sagt: Thyborøn kanal, var dejligt, selv om det modtog os lidt køligt, men vi kom jo også usædvanlig tidligt. Harbørene taler jo sit eget sprog til os, og det er altid gribende at komme der. Ved Bovbjerg fyr vovede vi os ned ad klinten, og så spadserede vi eller vadede helt til hotellet. Det var altså også en god tur, og maden smagte dejligt, da vi omsider kom hjem.

Eleverne her får nu snart deres egen telefon. Det har længe været tiltrængt, da en enkelt telefon ikke kan tage de mange samtaler, der gerne skulle igennem, især i middagsstunden og først på aftenen. Eleverne kan bruge den efter behag, og der kan også ringes til dem; dog vil der kun blive lyttet efter opringninger fra 12,30 til 14,00 og fra 18,30 til 20,00. Telefonnummeret bliver: Nr. Nissum 107.

Vore sjællandske elever er kommet med en sang, som synges meget og med glæde. Der bliver vist lige plads til den i bladet, men ellers kommer den i næste nummer.

Vi synes jo, at vi lige er begyndt på sommer-skolen, men vi er allerede ved at forberede elevfesten og vor store udflugt, og ind imellem snakkes også om sommerferie. Men skulle som-

merskolen 1961 kun få den fejl, at den går alt for hurtigt, så vil alt vel også være godt.

Vi tror, vi har fået et flinkt og godt elevhold, og vi ser sommerens arbejde og fester i møde med fortrøstning. Hvor mange beder, er der godt at være.

Lever vi fattige

En bekendt sagde en dag: „Ja, vi lever jo egentlig fattige og dør rige“. Økonomisk set kan det med rette siges om vort jordiske liv. Mens vi lever, må vi hver dag slide for føde og klæder, men når vi skal dø, har vi rigeligt af disse ting.

Anderledes forholder det sig med det åndelige liv. Lever du uden Gud, da er du i sandhed et fattigt menneske både i liv og død, men at leve livet her med Gud, det er evig rigdom.

Hvordan er det med dig? Har du givet Gud magten over din færden her i livet, da ejer du livets lykke og rigdom, og du dør rig.

Du kan aldrig omvende dig for tidligt, men det kan nemt blive for sent. Det er slet ikke sjældent, at et menneske får en tidlig og brat død.

Du vil måske spørge: „Hvad skal jeg gøre for at blive omvendt“? Kun ét skal du gøre, du skal bøje dig ved korsets fod. Jesus Kristus har betalt din synd med sit blod på Golgatha, du hører ham til. Lad ham ikke vente på dit ja.

Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde.

En særlig hilsen til alle fra sommeren 58.

Anna Volsgaard.

E. s. Skal vi så være enige om, at vi alle, så vidt det er muligt, samles den 1. og 2. juli på N. N. H. og E.

Nr. Nissum Højskole

har 5 måneders kursus fra 3. november med eller uden landbrugsundervisning.

Elever, der ønsker det, kan deltage frit i et gymnastikleder- og førerkursus v. forbundssekretær i FDF, Jørgen Mejdahl.

Skriv efter program, eventuelt til en bekendt.

HØJSKOLEPOST

Kære piger fra 1951!

Så har vi 10 års jubilæum, og selvfølgelig møder vi op rigtig mange til elevfesten den 2. juli. Mon ikke der er nogle stykker flere fra vores hold, som kunne tænke sig at være med i vandremappen? I må vide - jer, som ikke er med - at det for alvor er spændende at have besøg af „Skyttelen“, nu da så mange af os har hjem og familie. Skriv et kort til mig, og du kommer med i rækken af de 38 navne, som allerede har glæde af at bevare fællesskabet fra skolen. - Vi mødes altså den 2. juli og snakker om det - og om „gamle dage“.

Mange hilsener

Ellen A. Gregersen, Langvad pr. Frøstrup.

Til lykke!

Den 3. juni viedes i Flynder kirke frk. Anna-Lis Christiansen og hr. gdr. Mads Galmstrup (55-56), Bøvling pr. Fåre.

Den 10. juni viedes i Veggerby sygeplejerske frk. Ida Jensen og hr. gdr. Kristen Anker Sørensen (50-51). Bopæl: Rishøj, Hornum.

Lørdag den 1. juli vies i Græse kirke frk. Else Jensen og hr. salgsagent Anders Jørgen Nielsen (55-56). Bryllupsadresse: v. Havelse Mølle pr. Frederikssund.

Vore møder.

25. juni. Vind, sportsfest. K. Kjeldsen.

Vandremappernes besøg.

24. maj. „Giv aldrig tabt“ 58-59.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1960 Frk. Kitty Lunderoff Andersen, Søndervang 12, Vejle. — Fru maskintegner Kitty Østergaard Christensen, Niels Skousvej 16, Mølholm, Vejle.
- 1960 Fru Ruth Burchardt, Vesterled 28, Skive — samme, Aage Nielsensvej 31, 2. sal, Skive.
- 1960 Frk. Petra Graungaard, Lydum, Tistrup. — Fru Petra Graungaard Sørensen, Sdr. Vium.
- 1960 Frk. Ingrid Volsgaard, Hedegård, Sevel, Vinderup. — Fru Ingrid Nielsen, Svenstrup, Vinderup.
- 1959 Frk. Else Christensen, Bjærtgård, Sdr. Bjært — samme, Durup Hvilehjem, Durup.
- 1959 Frk. Kirsten Andersen, Blåkilde Ungdoms-

skole, Tarm — samme, lektor Hejbøl, Nisum seminarieby.

- 1959 Frk. Martha Skov, „Nygård“, Hygum, Klinkby — samme, „Hygumbjerg“, Hygum, Klinkby.
- 1958 Fru Margit Mikkelsen, Jernbanegade 15, Hurup, Thy — samme, Vestergade 38, Hurup, Thy.
- 1958 Frk. Dagny Pedersen, „Landlyst“, Humlum, Struer — samme, Bülowvej 10, Kbhv. V.
- 1958 Frk. Carla Winkel, De gamles hjem, Vejen — samme, Gamstvej 1, Vejen.
- 1957 Frk. Ruth Vibskov Christensen, Statshospitalet, Viborg — samme, Plejehjemmet, Søndermarken, Viborg.
- 1957 Frk. Anna Marie Mejdahl, Ringgade 39, Struer — samme, Søndergade 24, Struer.
- 1957 Frk. Bodil Nissen Aalbæk, Den komm. vuggestue, Gl. Skolevej 32, Herning — samme, KFUM.s Missionshotel, Hillerød.
- 1957 Frk. Karen Madsen, Frydendalsvej 15 V, Frederiksberg — samme, adr. Krarup, Frydendalsvej 15, København V.
- 1957 Frk. Margit Videbæk Andersen, „Dybdal“, Barde, Haunstrup, Herning. — Fru Margit Videbæk Pedersen, Asp, Struer.
- 1957 Frk. Bente Jensen, Tygstrup, Vestervig. — Plejeelev Bente Jensen, Forsorgscentret for Nordjylland, afd. B, Vodskov.
- 1957 Frk. Ruth Lydia Kristensen, Fagskolen for kvinder, Sønderborg — samme, Nørre Allé 85, Glostrup.
- 1956 Frk. Esther Simonsen, Statshospitalet, Viborg — samme, Centralsygehuset, Holstebro.
- 1956 Sygeplejerske frk. Aase Johansen, Fødeklivnikken, Østergade 30, Aarhus — samme, Centralsygehuset, Silkeborg.
- 1956 Frk. Ruth Thode Nielsen, adr. urmager Dragsted, Kolind — samme, adr. bager Nørsgaard, Kolind, Djursland.
- 1956 Bestyrerinde frk. Ingerlise Hansen, Gammellosevej 333, 1. sal, Bagsværd. — Fru Ingerlise Lysholm Christensen, Metalbuen 38, Skovlunde.
- 1955 Frk. Esther Pedersen, Børnehaveseminariet, Lyøgade 12 st. tv., Aalborg (evt. Kirkegårds-gade 3, 2. sal) — samme, Kærholm, Vestermarken, Viborg.
- 1954 Frk. Paula Jacobsen, Morskranes, Færøerne. — Fru Paula Joensen, Gerdar, Klaksvig, Færøerne.
- 1954 Frk. Birgit Langgaard Pedersen, Østre Allé 81, 2. sal, Aalborg — samme, Brårupvej 45, Skive.
- 1951 Fru Edith Møller, Storegade 17, 2. sal, Varde — samme, Ungdomsgården, Varde.

- 1951 Frk. Inger Wang Jensen, Kronprinsesse Sofiesvej 34, 2. sal, København F. — Fru Inger Wang Hansen, Kronprinsesse Sofiesvej 34, 2. sal, København F.
- 1951 Frk. Agnete Jørgensen, Sigmundsvej 17, Bagsværd — samme, Bagsværdvej 30, Lyngby.
- 1950 Fru Mennie Molin, Colas Vejmateriale, Maribo — samme, Maglemersvej 4 A, Maribo.
- 1947 Fru Inga Bjørn, Nyvej 41, Hobro — samme, KFUM's kollegium, Lærkenborgvej, Kalundborg.
- 1946 Fru Maja Clausen, „Lille Fredsø“, Gimsing, Struer — samme, „Sdr. Kjær“, Gørding, Vemb.
- 1939 Sygeplejerske frk. Marie Abildtrup, D. S. R.s kollegium, Vennelystparken, Aarhus. — Sygeplejelærerinde Marie Abildtrup, Sygeplejerskolen, Gullestrupvej, Herning.
- 1940 Fru Pauline Hornstrup, „Røjkjær“, Skjoldborg, Vildsund — samme, Søgård mark, Nors st.
- 1922 Frk. Kathrine Iversen, Vesterhavsgade 167, Thyborøn — samme, Agger, Vestervig. Fru Pauline Hornstrup, Røjkjær, Vildsund Vest — samme, Nors.
- Frk. Krista Sørensen, Søndergade 42, Hammerum — samme, Vestergade 2, Hammerum.
- Fru Anna Grøn, Havnegade 38, Lemvig — samme, Jevnakervej 19, 1. sal t. v., Lemvig.
- Frk. Martha Abildtrup, adr., Anders Jørgensen Bandsby, Holmsland pr. Ringkøbing — samme, „De gamles hjem“, Snebjerg, pr. Herning.
- Søster Christiane Jensen, Højgade 5, Aabenrå — frk. Christiane Jensen, Husum pr. Ballum.

Vinterskolen:

- 59-60 Bent Jønsson Nielsen, adr. Chr. Bech, Egebjerg, Vinderup — samme, Ø. Lidegård, Rønbjerg st.
- 58-59 Karl Emil Madsen, Asp Brugsforening, Struer — samme, „Bæksgård“, Sevel, Vinderup.
- 56-57 Jørgen Munk, Ørding brugsforening, Øster Assels, Mors. — R. K. 510904 Munk, S.T.K.M.P. 1/8. regiment, Hvorup kaserne, Nr. Sundby.
- 55-56 Christian Mejdahl, Ringgade 39, Struer — samme, Søndergade 24, Struer.
- 52-53 Conrad Jensen, Truust mark, Fårvang — samme, Nygade 6, Sønderbro, Bjerringbro.
- 52-53 Helge Asbjørn Jensen, Diakonhjemmet, Filadelfia, Dianalund — samme, Ørsholt pr. Kvistgård.
- 50-51 Kresten Anker Sørensen, Alstrup Østergård, Ullits — samme, Rishøj, Hornum st.
- 46-47 Knud Krogh, Brøndumsgade 32, Skive — samme, Søndergade 34, Kjellerup.
- 46-47 Villy Nielsen, Nyrup, Nibe — samme, Sønderholm, Nibe.
- 46-47 Knud Krogh, Søndergade 34, Kjellerup — samme, Thorningsvej 4, Kjellerup.
- 40-41 Johannes Jensen, Sjællandsgade 35, Herning — samme, Birk, Herning.
- 27-28 Lærer Niels E. Vestergaard Hansen, Ørding v. skole, Øster Assels, Mors — samme, Sæby skole, Durup. Gdr. Kristen Rasmussen, Nørgårdsvej 12, Gimsing, Struer — samme, Mosevej 6, Vinderup.

INDMELDELSESEDDER

indsendes senest tirsdag den 27. juni til skolen. Er De ked af at klippe bladet i stykker, skriv så en tilsvarende anmeldelse og send den. — Tak.

Undertegnede

Navn
Tydelig adresse
der var elev vinteren/sommeren/år
indmelder sig som deltager i elevfesten
Jeg medtager som min(e) gæst(er):
(Navn(e))
Jeg venter at komme med rutebil/anden befordring
dag den kl.
og at rejse dag kl.

Skal højskolen sørge for natlogi? Ja/nej

Kan De tåle at ligge i halm eller på sovesal? Ja/nej

Medbringes frokostpakke? Ja/nej.

Udfyldes ved tilføjelser og overstregninger.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen.

