



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

S August 1961 · 53. årgang



Underet

De fire evangelier fortæller om, at Jesus et par gange stod overfor at ville mætte flere tusinder sultne mennesker, men han havde kun så megen mad til det, som ville være lidt nok til bare de 12 apostle. Så lyste han sin velsignelse over det, idet han bad. Derpå delte han ud, og alle blev mætte. Der levnedes meget mere fra måltidet, end der havde været til at begynde med.

Dette er under eller smukt æventyr — et af to. Hvem, der hører, må tro det ene eller andet.

Når vi i mange »andre« æventyr hører noget lignende, tager vi det for det, det er — æventyr. Når vi hører det fortalt om Jesus, kommer det an på, hvad vi regner ham for. Regner vi ham for at være sand Gud som også sandt menneske, om hvem det gælder: »Alle ting er blevet til ved ham«, så er der intet utroligt i den begivenhed med de 5 brød til de 5000 mennesker. »Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.«

Der blev i efteråret lagt en ganske almindelig hvedekerne i jorden, den spirede og groede lidt op. Vinteren syntes at tage på den, men den overlevede og voksede. Den var slet ikke nogen kerne længere, nu var den plante. Forleden dag blev den høstet, og foruden det visne strå var den ganske almindelige kerne nu tredive ganske almindelige hvedekerner.

Dette er ikke noget under. Det er natur-

ligt. Således går det en almindelig kerne, og således har Gud skabt alt levende, så det har sin sæd i sig selv. Det der gentager sig hver gang, kalder vi naturligt. Under kalder vi det, som kun sker een gang. Men — hvad er egentlig mest underligt?

Guds største under er, at han har sendt

Nissumstævner

I Viborg på KFUK søndag 10. septbr. kl. 14,30.
Velkomst ved S. L. Sørensen. Fælles kaffebord.
Nyt fra skolen og ordet frit. Frikvarter.
Foredrag ved Møller P.: »Hvorfor er der altid renet på det andet fortov?«
Afslutning ved 17,30 tiden.

I Herning på Højskolehjemmet søndag 7. septbr.
kl. 14,30
Velkomst ved E. Sahlholt. Fælles kaffebord.
Nyt fra skolen og ordet frit. Frikvarter.
Farvelsbilleder ved frk. Jeppesen.
Lærer Kjeldsen taler.

Kom så og vær sammen med os. Kom fra by og land, fra hus og gård. Medtag De unges sangbog og en vordende højskoleelev, om det er muligt. Lad os prøve på at huske stævnerne, når vi beder.

Højskolemøde

på Ålborg KFUM, Jernbanegade 23,
mandag den 11. septbr. kl. 20

Lærer Lindskov Rasmussen taler.
Desuden oplæsning og film m. m.

sin søn, for at han skulle lide for vore synders skyld. Vi mennesker kan ikke selv klare livet, Gud blev menneske for at vi kunne leve.

Derved har vor Frelasers kærlighed gjort det naturligt — altså noget der sker hver gang — at »dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed«. (1. Johs. 1, 9).

P. Roesgaard.

Vinterholdet 24/25

havde sammenkomst på højskolen søndag 9. juli. Såvidt jeg husker, var der samlet 14 kammerater, hvoraf 12 havde hustru med. En var enkemand og en var ungkarl.

Det var betagende og lærerigt at sidde sammen med dem og høre dem enkeltvis fortælle om deres tilværelse i korte træk.

Der er ingen tvivl om, at de styrkede hinanden i det gode, og naturligvis var det også meget fornøjeligt at være sammen. Der burde afholdes mange flere af den slags sammenkomster, men der må naturligvis være mindst én på holdet, der virkelig vil gøre en indsats for at samle kammeraterne. Hvis andre vil tage den gode ide op, skal I på forhånd vide, at I er meget hjertelig velkomne på jeres gamle skole. Vi skal tage så godt imod jer, som tid og forhold tillader.

Til holdets forstander og lærere blev sendt hilsen — og jeg har fornøjelsen at bringe følgende:

Til vinterholdet 24/25

Hjertelig tak for hilsenen fra jert stævne på NNH. Det glædede os meget at modtage den. Det var fornøjeligt, at så mange kunne samles. Hjertelig genhilsen.

Dagmar og Laurits Kaag.

✧ Hjemme fra skolen

Den 22. juli fik vi lov til at opleve en dejlig dag, forældredagen. Jo, både eleverne og vi var glade for gæsterne. Forældrene var glade for at besøge deres børn og skolen. Vi var alle sammen ligesom venner på forhånd. Vejret blev virkelig også godt,

så alt kunne forløbe programmæssigt, og både gymnastikopvisning og optrin kunne foregå i det grønne. Klokken var kun 11, da vi begyndte, men så var vi også færdige ved 20 tiden. Så skulle der pakkes og siges farvel, så det tog nogen tid, inden de sidste forældre kørte afsted med datteren til sommerferie derhjemme, det bedste sted i hele verden.

Søndag morgen den 23. rejste nogle få, der ikke var bleven hentet, og så sagde man, at nu blev der ro på skolen. Ja, man siger så meget. Allerede samme dag havde 2 udflugtshold meldt deres ankomst, og om mandagen begyndte vi på en større rengøring. Om tirsdagen fik vi besøg af 27 lærerinder fra Svejts, og vi havde nogle skønne timer sammen. Selv om de havde en tolk med, så var det dog et værre sprog, der blev ført. Et par stykker talte italiensk, vistnok fire talte fransk, og resten snakkede en slags tysk. Trods alt forstod vi da vist hinanden i nogen måde. Det var ikke så meget, vi kunne vise dem, da både elever og lærerinder var borte, men vi blev så glade for dem, og det er sært at tænke på, at vi rimeligvis aldrig ser dem mere.

Havde vi haft fremmede om formiddagen, så fik lærer Kjeldsens det hen mod aften, idet der arriverede en lille datter, så den lille Grete fik en søster.

Torsdag drog lærerinderne og Møller Pedersens til Nordisk højskolelærermøde i Haslev. Om søndagen var min kone og jeg til bryllup, og mandag aften ved sengetid var vi så vidt, at vi og Kirsten kunne tage vort sommerhus i besiddelse, og for første gang prøvede vi at overnatte på egen grund.

Selv om vi ind imellem var herhjemme for at se til brevene og syltningen, så kunne vi dog nyde vort eget hus indtil fredag eftermiddag, da måtte vi hjem for at tage mod 5 norske gæster, der gerne ville overnatte her. Lørdag formiddag gav jeg dem en vesterhavstur, og da vi havde spist til middag, kørte de mod Norge over Frederikshavn. Det var norske skolefolk fra Bjerkely ungdomsskole, de havde været med til mødet i Haslev og tog så en rundtur i Danmark. Da vi havde sagt farvel til vore

gæster fra broderlandet, tog vi igen i sommerhuset og var der det meste af søndagen. Så skulle jeg til Skive om aftenen, og ved sengetid var vi igen på skolen for at tage fat mandag fra morgenen af, for nu kom ungdommen jo hjem til fortsat skolegang. Desværre må vi savne én, som ikke syntes, hun kunne blive, men vi kan da også sige, at de heldigvis kom igen på én nær.

Så håber vi på 8 lykkelige uger endnu med sommerholdet 1961.

Vi håber også, der må blive ved med at komme indmeldelser til højskolen til vinter. Det er nu bestemt, at Møller P. bliver her til april, og med hensyn til hans efterfølger kan vi nu tage den lidt med ro. Foreløbig prøver vi, om vi kan få en ung lærer for vinteren, så vi kan give alle eleverne den bedst mulige undervisning, uden at vi skal have det alt for drøjt.

Vi må nok bede om noget godt stof til bladet, så vi igen kan udsende et helt nummer i september. Er bladet for ringe, så har de gamle elever noget af skylden, selv om redaktøren er den største skyldner.

Kære venner fra 55/56

Vi har vel alle travlt med mange ting, men lad os endelig huske ordet: »Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives eder i tilgift«.

Du, som kom bort fra din barnetro, og som ikke har funden vejen tilbage til et personligt forhold til Gud, du ved ikke, hvad du er gået glip af. Vend om og bliv som barn igen, ellers kommer du slet ikke ind i himmeriget. Husk: »At tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække vor Herre Krist imod. At tro, er at fly til nådens klippe«.

Måske vil du sige, at du har prøvet, men kunne ikke finde frem til tro. Så skal du prøve igen. Bed og arbejd. Ånden er redebøn, men kødet er skrøbeligt. Strid troens gode strid, grib det evige liv, til hvilket du og er kaldet.

Ordet, der hjalp mig til tro, står i Esajas 43, 1: »Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min!«

Gud har også et ord, som kan hjælpe dig til troen. Opsæt det ikke at søge Gud. Dagen i morgen kender du ikke.

Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde.

Hvis dit øje forarger dig, så riv det ud og kast det fra dig! Det er bedre for dig at gå enøjet ind til livet end at kastes i helvedes ild med begge øjne i behold. Vi har frihed, men også ansvar. Bliv stærke i Kristus.

Kærlig hilsen fra

Jens Østergaard,

Adr. Ole Ramsberg, Gaupen,
Ringsaker, P. O., Norge.

Menighedens ansvar

I Vejle Amts Folkeblad skriver højskolelærer Thorvald Laursen en artikel med indtryk fra et forhandlingsmøde om »de tomme kirker«. Der blev rejst kritik mod præsten, men også menigheden, og om dennes ansvar hedder det bl. a.:

— Kirkegængerne har et stort ansvar til at medvirke til menighedslivet, og til at opmuntre og hjælpe præsten både før og efter hans prædiken. Og jeg er sikker på, at kan de læne præsten deres øjne under hans prædiken, så han ser, at de gør deres til at dele det med ham, han har at sige, kan man være sikker på, at det bliver til stor opmuntring for ham. Man bør altid tænke på, om man har råd til at være kritisk. Og at der altid vil være noget i hans prædiken, der har ærinde til én, selv om måske kun en enkelt tanke. Find dog den og tag den med dig hjem. Hvor mange husker iøvrigt en hel prædiken?

— Ja, der kunne nævnes meget mere, som kirkegængerne er medansvarlige for under gudstjenesten. Men lad mig slutte med at nævne blot én ting endnu: Hvem trænger ikke til opmuntring i sit arbejde? Det gør præsten også. Har man været særlig glad ved hans tale og gudstjeneste en søndag, så ring ham dog op, når du kommer hjem, eller hvis du møder ham, og sig ham tak derfor. Han trænger måske til det. Glæde vil det i alt fald altid vække. Og måske mere end det: en samtale om

det oplevede. Og har man en dag ikke forstået præsten, eller er uenig med ham om det han har sagt, så tal med ham om det. Det kan være ham en hjælp i hans vanskelige og alvorsfulde arbejde.

*Indsendt af en fra sommeren 1933
med hilsen til kammeraterne.*

Lidt om penge

Højskoleeleverne til vinter vil få i amtsunderstøttelse

fra 2125 kr. ned til 885 kr.

De, der er fra meget velstillede hjem, og som ikke har været soldater, har dog mulighed for at få mindre — helt ned til 0. Men næsten alle vil kunne opnå en uforglemmelig, lærerig og meget billig vinter på højskole. Der kan søges amtsunderstøttelse til udgangen af oktober — men søg hellere straks.

HØJSKOLEPOST

Vore møder

- 30. aug. Lemvig. M. P.
- 7. sept. Herning. Unge Hjem. M. P.
- 13. — Hammel. 100 års fest. A. Kr.
- 14. — Holstebro. Høstfest. M. P.
- 16. — Thyregod. A. Kr.
- 17. — Fur. Høstfest. M. P.
- 20. — Fousing. Kjeldsen.
- 21. — Ramme. Høstfest. M. P.

Vandremappernes besøg her.

10/8: Solstrålen 1956.

Adresseforandringer

Sommerskolen

- 1960 Frk. Birte Balle, Thorsted skole, Thisted — fru Birte Dahl, Sønderhaa skole, Hørudum.
Frk. Britta B. Pedersen, c/o Jørgen Knudsen, Raved, Hjordkær — samme, Trikotageforretningen, Vildsund Vest, Thy.
- 1959 Frk. Gudrun Madsen, Køng, Højrup, Glamsbjerg — fru Gudrun Bjørnholt, Havnegade 47 B³ th, København K.
Frk. Elly Maul, konditoriet »Trianon«, Skjern — samme, konditoriet »Trianon«, Herning.
Frk. Birte K. Hansen, Ljorslev, Nykøbing M. — sygeplejeelev Birte K. Hansen, Dia-konisssestiftelsen, Peter Bangsvej 1, København F.

Ydre missionsstævne for de unge

på Nr. Nissum højskole
søndag d. 27. august

- 9,30 Gudstjeneste ved sognepræsten.
- 12,00 Middag.
- 14,00 Missionær i Øst Jeypore, pastor Johs. Andersen: Tigre og ekspreslokomotiver.
- 15,00 Kaffe.
- 16,30 Møde.
- 18,00 Aftensmad.
- 19,00 Festaften. Konkurrencer m. m. Lysbilleder fra Indien. Kaffe.
Afslutning ved forstander A. Kristensen.

Pris 10 kr. for hele dagen, iberegnet 2 kr. i mødeafgift. Tidligere elever er meget velkomne og bedes indmelde sig senest fredag 25. august til højskolen.

Vinterskolen

- 57-58 Fisker Poul Chr. Christensen, Humlumby, Humlum — samme, Søndbjerg, Uglev.
Kristian Andersen, Dalvej 10, Skjern — samme, Enghavevej 1 B, Skjern.
- 55-56 Erik Jensen, Femhøjhus, Raasted, Vind, Holstebro — samme, c/o Jørgen Bjørnkjær, Søndergaard, Vildbjerg.
Anders M. Klostergaard, Seminariet, Nissum Seminarieby — samme, Iller, Ansby.
Jørgen Rasmussen, Hesselbjerggaard, Skive — samme, Holstebrovej 15, Skive.
- 51-52 Knud Underbjerg, Aarhusvej 2, Rødkjærbro — samme, Nissum Seminarieby.
- 50-51 Assistent Harry Sørensen, Infanterivej 33, Randers — samme, Oust Mølle, Randers.
- 49-50 Lærer Ludvig Hasberg, Moltkegade 9, Flensborg — samme, Sølvgade 23, 1. sal tv., København K.
- 47-48 Alfred Lassen, Vestergade 18, 1. sal o. g., Holstebro — samme, Bredgade 87, 2. sal, Skjern.
- 46-47 Niels E. Hornstrup, Kirkegårdsvej 18, Hjørning. — Lærer Niels E. Hornstrup, Trekroner, Bonderup.
Agner Nielsen, adr. smedem. Johs. Nielsen, Tørring Kirke, Lemvig — samme, Provstegade 14, Randers.
- 39-40 Lærer A. Stokholm Frandsen, pension Stubkjær, Nørrebrogade 84, København N. — samme, Strømdal, Gudum, Vestj.
Lærer K. E. Sørensen, Knud den Storesvej 30b, st., Roskilde — samme, Snebjerg, Herning.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venforening.
Redigeret af forstander A. Kristensen.