



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

8 August 1962 · 54. årgang



Gud har brug for os allesammen

Ja, og hvor er det stort og rigt, for så er ingen af os overflødige.

Men er der ikke nogen, som Gud har særlig brug for? Jo, ganske sikkert. Mon ikke Gud i vor tid, ligesom da disciplene blev kaldet, har særlig brug for unge mænd? Mon ikke kirkehistorien fortæller en hel del om unge mænd, der kom i den højstes tjeneste og blev brugt til store opgaver? Fra den nyere tid kan vi nævne Grundtvig, Vilh. Beck, Olfert Ricard, Svend Rehling og heldigvis flere.

Hvor er de unge mænd i dag?

Jeg var i „Ungdommens kirke“ for ikke så længe siden. Der var ikke én ung mand blandt tilhørerne. Jeg fulgte en fjernsynsgudstjeneste, men fik ikke øje på en eneste ung mand. Vist er der unge mænd på landet, der går i kirke, men i byerne? Der er vel forskel, men mon ikke det er forfærdelig småt?

Mange gider jo ikke gå i kirke, og så er der vel nogle fejge, der ikke tør komme der af frygt for, at man skal gøre nar ad dem.

Men, hvorfor er forholdene således?

Fejlen må jo ligge hos os, der snart er gamle, os, der kan sige med Asaf, „at leve Gud nær er min lykke“. Vi har ikke formået at tale og vidne om denne lykke på en sådan måde, at ungdommen har søgt den og har sluttet op om Kristi blodbestænkede fane.

Vi har vel for meget mindet om de profeter, der kaldes stumme hunde. Vi har måske skammet os ved evangeliet. Mange af os har vel været bedre til at diskutere end til at aflægge vidnesbyrd.

Når vi trods alt her på skolen både til daglig og ved vore fester vil opfordre vore unge til at „lære af dem, der alt som unge søgte plads i kongens gård“, så kan I unge jo spørge om to ting:

Hvad koster det?

Hvad er det værd?

De to spørgsmål er lånt fra en tale af herre-

Nissumstævner

I Viborg på KFUK søndag 9. sept. kl. 14,30.

I Herning på Højskolehjemmet søndag d. 16. sept. kl. 14,30.

Begge steder begynder vi med fælles kaffebord, så man må se at være fremme til tiden. Fra skolen kommer vi så mange som muligt begge steder. Der vil blive talt og fortalt. Kom selv og tag nogle med. Kom med spørgsmål og velvillig kritik. Har nogen en god idé angående ændringer i vor skoles arbejdsform, vil vi gerne stifte bekendtskab med den.

Kom helst med godt humør og solskin, men kom også, hvis du er tung i sinde. Et samvær, som mange beder for skal nok blive rigt.

gårdsmissionær Mikkelsen i Nr. Nissum missionshus.

Ja, hvad koster det for en ung mand at blive en Jesu Kristi tjener? På én måde koster det absolut intet. Omvendelse og tro er Guds allerbedste gaver og glæder. Men på en anden måde kan det også med fuld ret siges, at det koster alt. Den kostelige perle koster alt, hvad vi ejer. — Enhver har råd til at købe den. — Der må tages standpunkt, og der må holdes ud.

Men hvad er det så værd at være en Jesu Kristi tjener? Her er kun ét svar, ét ubetinget: alt! Det rigeste menneskeliv er det troens og forsagelsens liv, som vi er døbt til. „Hvilen, vi alt smagte her, vi ved, er mer' end møjen værd, hvad da, når vi skal kvæde: nu evig er vor glæde.“

„Så længe, jeg lever, vil jeg gale“, sagde Vilh. Beck, og så længe der findes en kristen ungdomsskole, skal ungdommen indtrængende opfordres til at slutte op i Jesu Kristi følge.

Det er herligt at være i dette følge, for vi er salige, selv når vi hånes og forfølges. Vi behøver ikke at være bange, selv om vi nok skal vandre varsomt. Frimodighed skal få lov til at præge vor tilværelse i medgang og modgang.

Jeg tror nok, at Guds rige skal bestå uden din og min hjælp, men vi to kan ikke undvære Guds rige. Søg altid først Guds rige.

Jesus Kristus er den evige klippe, hvor du altid kan finde ly, og hos ham finder du også venner, der vil styrke dig i dette: at tjene Herren med glæde.

Gud har brug for os alle sammen, og han savner vist især unge mænd, der, enten de er præster eller tjenestekarle, vil øve lidt af en apostelgerning.

Tale ved elevfestens afslutning.



For 50 år siden

skrev Lemvig Folkeblad: — Lemvig 5. august: Nr. Nissum højskole fejrede i går sit 25 års jubilæum. Allerede lørdag aften kom der mange tidligere elever, og flere er nåede dertil i går, ialt mødte godt 200. Blandt disse var de fleste af forstanderne for de andre indremissionske højskoler. Til gamle elever sluttede sig mange af omegnens folk, og da forstander Krogsøe bød velkommen, kunne han tale til en forsamling på godt 500 mennesker. En række af højskolens gamle elever skildrede derefter i korte taler, hvad Nr. Nissum højskole havde betydet for dem. Der blev således talt af fhv. forstander Andreassen, forstander Sandbæk, Tommerup, indremissionær Søren Bech, Odense, missionær Poulsen, Klejtrup, missionær Nielsen, Bording, og højskolelærer Th. Thomsen, Nr. Nissum.

I år den 30. juli

skrev Lemvig Folkeblad:

EN FESTDAG I NR. NISSUM

Forældredag på højskolen med gymnastikopvisning, taler og sang, underholdning samt opførelse af friluftsspil.

På Nr. Nissum højskole var der i lørdags forældredag, og der mødte 130 pårørende til de 64 piger, der i sommer er elever på højskolen og efterskolen.

Der indledtes om formiddagen med en flot gymnastikopvisning af de mange unge piger i hvide dragter, som marcherede ind på plænen foran højskolen med skolens fane i spidsen. Under ledelse af fru Nygaard, Grummegård, Nr. Nissum, gav de en smuk opvisning og fik kraftigt bifald ved udmarchen.

Efter opvisningen bød forstander A. Kristensen velkommen til de mange forældre, der var mødt til forældredagen. Det var strålende sommervej, og fra højskolen var der en skøn udsigt ned langs flagalléen ud over de grønne marker og den blå fjord.



FORÆLDREDAGEN

1. Vi begyndte med gymnastikopvisning
2. og sluttede med „Søstrene på Kinnekullen“.

Glimt fra de forskellige udstillinger.

3-4. Husholdning.

5. Et hjørne af husflidssalen.

6-7. Håndarbejde.

8. En brøddel af den væg, der var dækket af højskoleelevernes beskrivelse af turen til Sydslesvig.



30 års jubilarer ved elevfesten.

Udstilling af eleverarbejder i tre sale.

Efter frokosten var der lejlighed for forældrene til at se nærmere på de mange eleverarbejder, der var udstillet i de forskellige lokaler. Der var en stor udstilling af de mange smukke håndarbejder, som eleverne har udført under ledelse af håndgerningslærerinde frk. Jeppesen (højskoleeleverne har også lært kjolesyning), og i spisestuen havde eleverne under vejledning af frk. Mortensen haft lejlighed til at vise deres opfindsomhed bl. a. ved bordpyntning. Der var både et frokostbord, et festligt pyntet bord til bryllupsmiddag og et morsomt børne-fødselsdagsbord. I sløjdsalen oppe på 2. sal var der en udstilling af elevernes skriftlige arbejder, som eleverne har udført under ledelse af lærer Svendsen. Det var en meget alsidig og smuk udstilling.

Derefter var der sangunderholdning af eleverne under ledelse af organist Lund, Randers, som har sangundervisningen på højskolen.

Efterskoleophold eller 8. skoleår?

Forstander A. Kristensen talte derefter om højskolens og efterskolens virke.

Han udtrykte tilfredshed med, at der er valgfrihed mellem efterskoleophold og 8. skoleår og påpegede, at efterskolen har det fortrin, at der her er tale om en ny måde at gå i skole på, og dette, at eleverne er sammen hele tiden, er også med til at styrke kammeratskabet, så et efterskoleophold er som regel en oplevelse

for dem, og endelig er det jo også en fordel, at de kan tjene deres løn i årets 7 måneder og nøjes med at gå på skole de 5 måneder.

Om højskolen sagde forstanderen, at det er en skam, at vi mennesker er så travlt optaget, at vi ikke tager os tid til at tænke lidt over, hvorledes vi skal indrette vor tilværelse. Vore børn skal have realeksamen, være soldater og derefter ofre adskillige år på deres uddannelse, så der er ikke mange, der får tid til at gå på højskole i vor tid. Men det er en skam, for de fleste kan se frem til et langt liv og ville ikke tabe noget ved at tage de 5 måneder fra, som et højskoleophold varer, for at få tid til selvbesindelse og til at danne sig eller blive bekræftet i en overbevisning eller livsanskuelse.

Friluftsspil i haven.

Sidst på eftermiddagen opførte nogle af eleverne som friluftsspil i højskolens store, smukke have „Søstrene på Kinnekullen“. Der var lejet farvestrålende dragter af Kolding Teater til opførelsen. I det smukke sommervejr nød forældrene friluftsspillet siddende på bænke, der var opstillet på plænen, eller liggende på tæpper i græsset.

Ved middagen på højskolen oplæstes elevernes ugeavis, og der blev talt af forstander Kristensen, lærer Mogensen og en af forældrene, gdr. Buskov, Bjert ved Vinderup.

Efter kaffen var der almindeligt oprud, idet eleverne nu har 14 dages sommerferie, før skolen begynder igen. Tre af dem vender dog ikke tilbage, idet en skal på sygepleje-forskole, en på seminarium, og en skal ind at fortsætte sin uddannelse som børnehavelærerinde.



Hjemme fra **SKOLEN**

I dag kommer sommereleverne „hjem“ til skolen igen efter sommerferien, og vi glæder os sådan til at fortsætte samværet med dem. Vi drømmer om en varm og solrig tid både ude og inde.

„Sol ude og sol inde, sol i sjæl og sol i sinde.“

Måske bliver vi snydt for „sol ude“, men „sol inde“ tror vi fast på. Og så beder vi om „sol i sjæl og sol i sinde.“

Der er også „sol inde“ med hensyn til vinter-skolen. Også højskolen til vinter tegner meget opmuntrende.

Vi modtager meget gerne:

Nogle få indmeldelser til højskolen til vinter.
Nogle få indmeldelser til efterskolen til sommer.

En hel del indmeldelser til højskolen til sommer.

Til vinteren 63-64 modtager vi også gerne indmeldelser, og en del er allerede kommet.

Vi vil prøve på, om vi kan få en ekstra lærer til vinteren. Sidste vinter blev 22 ugentlige timer taget af timelærere, og det ville være godt, om vi kunne tage os lidt mere af eleverne om aftenen, ligesom vi gerne ville give nogle valgfri fag. Kunne vi så lige få en lærer, der rigtig var dygtig til sang og musik, så kunne vi blive godt hjulpe også på hverdagene. Vi glæder os til, at organist Lunds vil blive ved med at komme her, men vi må regne med, at de ikke kan komme så stadigt til vinter.

Er der ingen af læserne, der kender en ung, ugift lærer, der kunne egne sig til pladsen her? Vi har lige sendt annoncer til 5 blade, men det vil sikkert betyde mere, om vore venner vil gøre en virkelig indsats for at finde en lærer til os.

Der er så meget, der gerne skulle „klappe“ på en skole, og det ville være lettere for os, hvis vi havde 2 eller 3 boliger mere. Men for 30 år siden havde vi slet ingen lærerboliger, og nu har vi dog efterhånden fået 2. Dengang var „Breadablik“ lejet ud, og den nye fløj var ikke

bygget. Når vi mangler boliger, må vi have ugifte lærere, og dem er der vist ikke mange af. Dog er der nogle skoler, der har flere af dem, og ofte er det lettest for en ugift lærer at tage sig af eleverne om aftenen. — Et hjem er jo ikke alene en stor gave, men også en stor opgave.

Men dette at være ung lærer på en ungdomsskole og at bo på elevgangen sammen med eleverne, det er nu ikke alene en stor opgave, men også en stor gave — i alt fald for en kort tid. Ja, jeg kender en, der boede der i 5 år, fordi der hverken var bolig — eller kone til ham.

Trods byggestop bygger vi stadig i tankerne, men vi må jo se tiden an. Husk på, at vi meget gerne modtager gaver til byggesagen.

Vort landbrug her har jo en udmærket basis. Afsætningsvanskelighederne for fedekalve og fedesvin kender vi ikke noget til, men vi sender dog enkelte dyr til slagteriet, og når vi ser på afregningen, forstår vi, at en landmand af i dag skal være både dygtig og heldig for at få det til at gå rundt. Vore køer er vældig flinke. Siden i marts har vi hver 14. dag fået lige ved 300 kr. i mælkepenge, og det er da helt pænt for en mand med så få køer og så mange børn, som tilfældet er her. Græsningen har ligesom skuffet lidt den sidste tid, så vi giver tilskud af grøn lucerne. Vi har også en del roer tilbage, og så bruger vi desværre lidt kraftfoder. Det er ikke nemt at lade være, og jeg håber, det lige akkurat kan svare sig.

I det kommende efterår får vi ingen steder „3 dage på højskole“ ordnet gennem kredsene med skolernes fællesudvalg, men måske er der nogle steder, hvor man mere privat vil ordne sådan en møderække. Jeg glæder mig til en 3-dages tur til Djursland. Der kommer vist sjældent nissumfolk på de egne. Stederne, som jeg skal besøge, hedder Nimtofte, Glæsborg og Thorsø, og jeg håber at få lejlighed til at hilse på nogle af vore gamle drenge og piger.

Til stævnerne i Viborg og Herning, som er bekendtgjort andet steds i bladet her, håber vi også at se rigtig mange.

Lige før forældredagen havde vi besøg af 3



FRA SOMMEREN 1962

- 1-2. Forstanderen samt de 3, der vikarierede, til lærer Mogensen kom.
3. Familien Svendsen.

4. „Sidste skrig“ fremstilles v. fru Räfle's hjælp.
5. Eftermiddagskaffen nydes i privaten.
6. Ingrid er næsten færdig. Er I det?
7. Heldigvis gik den ikke i „vasken“.

udflugtshold fra Schweiz. Selv om det knob med sproget, så forstod vi alligevel hinanden, og vi havde det festligt hver gang.

Mand og kvinde

Et foredrag, jeg engang har hørt og har skrevet ned.

Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde (1. Mos. 1, 27) som en *enhed*.

Guds mål var mennesket, som skulle fylde jorden. Så hvilede Gud. Mennesket har del i Guds visdom, (1. Kor. 2, 7) *hellighed og frihed*.

Ægteskabet er fra Paradis (Math. 19, 4-5). Derfor skal man forlade forældre og holde sig til sin ægtefælle. Gud beskytter det med det 6. bud. Det ligner forholdet mellem Kristus og menighed (Ef. 5).

Moderskabet er helliget Gud og helligt for Gud. Guds søn er født af en kvinde. Dog hører kvinden manden til og omvendt. (1. Kor. 11, 8-13).

Derfor drages mand mod kvinde og omvendt. Vi hører sammen (organisk). Fællesskabet er mangesidigt. *Synet på livet udvides*. Et hjem bygges op. En mand eller en kvinde får ansvar. Skjulte gaver foldes ud. Den længsel er uafhængig af evner. Det lever i *bønnelivet*, i *eftertanken*, i *bevidstheden*. Det kalder et ja eller et nej frem.

Forlovelsen er en pagt. Gud må være i den. Tiden må have *indhold*. De to må forstå hinanden. Nogle er for meget sammen, nogle for lidt. Vi skal altid være *noget for andre*.

Nogle skal være alene. For Guds riges skyld: søndagsskole, rejsetjeneste. Enlige bærer ofte den største høst.

Lad os holde os fra „flirt“ (letfærdig omgang). Vi taler ikke om vore inderste hemmeligheder. Vi må regne nøje med vort *væsen*.

Den ulykkelige ensomme har ofte „lig i lasten“. Enkelte har store skavanker. Andre har fejl i sjælelivet.

Lad os tale meget med Gud om vor fremtid. Hermed en kærlig hilsen til alle fra 1955.

Milda Grysbæk.

Alkoholvaner blandt ungdommen

Socialforskningsinstituttet har foretaget nogle undersøgelser, der viser, at det desværre er sandt, at der er et alkoholproblem blandt ungdommen.

Vi citerer nedenstående „Kristeligt Dagblad“ og „Aktuelt“, der kommenterer denne undersøgelse.

Alkohol er regelen, ikke undtagelsen, når unge mennesker fester. Det begynder småt, et glas vin ved konfirmationsfesterne eller i familiens skød er det første møde, som de fleste unge mænd har i 14-15 års alderen. I de følgende år udvikles kendskabet til alkohol, først med indtagelsen af øl i forbruget og senere med nydelse af spiritus. Således har 60 pct. af de 14-15 årige smagt vin. 18 pct. øl og 21 pct. spiritus. Men hos de 18-19 årige har 86 pct. drukket vin, 85 pct. øl og 83 pct. spiritus.

Tallene er hentet i Socialforskningsinstituttets nylig offentliggjorte undersøgelse af ungdommens alkoholvaner. De placerer os som det land i Skandinavien, hvor ungdommen har det største alkoholforbrug. Dette resultat kan og bør i sig selv give anledning til overvejelser hos alle, der interesserer sig for og beskæftiger sig med ungdomsproblemer. Men undersøgelsen har derudover givet os oplysninger i hænde, der er interessante og afgørende for hele spørgsmålet.

Således giver de unge, der er blevet interviewet til undersøgelsen, i stort omfang udtryk for, at deres alkoholnydelse accepteres af forældrene. Det gælder her, at vin møder meget lidt modstand, medens de yngstes forældre hvad øl og spiritus angår oftest godkender med forbehold.

— — —

En anden tabel viser, at de unge, der har et forholdsvis stort spiritusforbrug, væsentligst er placeret i den gruppe, hvor forældrene ikke modsætter sig eller i øvrigt interesserer sig for omgangen med alkohol. De unge, der er helt

afholdende eller har meget beskedne forbrugsvaner, kommer fortrinsvis fra de grupper, hvor forældrene enten direkte modsætter sig eller i hvert fald ikke er tilfreds med, at de unge nyder alkohol. Forældrenes indflydelse spiller en ikke ringe rolle på ungdommens alkoholvaner, og det er måske den mest alarmerende oplysning, man på baggrund af det faktiske forbrug af alkohol hos unge får ud af undersøgelsen.

Også på et andet punkt, hvor forholdet mellem de ældre og ungdommen spiller ind, bringes nogle alarmerende oplysninger. Næsten alle unge opgiver at have købt spiritus til eget brug og at have nydt spiritus på restaurant, før de var fyldt 18 år. Medens de fleste kendte restaurationsbestemmelserne - og en del har oplevet, at man nægtede at servere for dem - har kun ganske enkelte oplevet, at de ikke kunne købe spiritus i forretninger, og i det hele taget var bestemmelsen ikke kendt hos de unge.

Vi har tidligere peget på den meget lemfældige kontrol med netop disse love. Undersøgelsen giver et tydeligt fingerpeg om, at her er en almindelig omgåelse af bestemmelserne medvirkende årsag til de unges alkoholforbrug.

— — —
Socialforskningsinstituttets undersøgelse kan blive et værdifuldt argument i afholdsbevægelsens arbejde, men bør også tages i brug af andre til overvejelse og debat. Svaret på, hvorfor unge nyder alkohol, kan en sociologisk undersøgelse ikke give. Men den foretagne undersøgelse fortæller, at de unge har alkoholvaner, der giver os alle et ansvar.

(Blå Kors bladet).

HØJSKOLEPOST

VORE MØDER

- 25. august. Kolding. Ths. M.
- 26. august. Kolding. Ths. M.
- 26. august. Skive. A. Kr.
- 27. august. Viborg. Ths. M.
- 1. september. Bjerringbro. Ths. M.
- 2. september. Bjerringbro. Ths. M.
- 5. september. Aars. A. Kr.

- 8. september. Thyborøn Sømandshjem. A. Kr.
- 9. september. Holstebro, „Elim”. Ths. M.

VANDREMAPPERNES BESØG

13. juli. „Solstrålen I“ 1956.

TIL LYKKE!

- Lørdag d. 25. ds. vies i Vinding kirke frk. Anna Garsdahl (1960) og Henning Christensen, Ejsing.
Bryllupsadresse: Vinding, Sørvad.
Samlede til fest hos Anna og Georg sendes de bedste hilsener til vore kammerater og „staben”.
Anna f. Jeppesen 48 og Georg Poulsen.
Marie f. Jeppesen 42 og Arne Mortensen 40-41.
Magda f. Pedersen 42 og Viggo Hørup 40-41.
Helga f. Jønsson 42 og Karl Aage Christensen.
Karen og Anders Jeppesen 40-41.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1959 Frk. Birgit Mulvad, Røde Kors Hjemmet, Voldgade, Struer. — Sygeplejemedhj. frk. Birgit Mulvad, Pav. 2, Folkekuren v. Hald, Viborg.
- 1959 Fru Elly Poulsen, Præstevang, Nissum Seminarieby — samme, Herningvej 28, Holstebro.
- 1959 Frk. Kirsten Overgaard, Fårtoft, Sundby, Mors — samme, Kjeldgård, Elselø, Nyk. M.
- 1959 Fru Gudrun Bjørnholt, Havnegade 47 B, 3. sal th., København K., — samme, adr. gdr. Villy Madsen, Højrup, Glamsbjerg.
- 1959 Frk. Anna Svenningsen, Rønde Gymnasium, Rønde — samme, Hvilehjemmet, Ommestrup, Mørke.
- 1958 Frk. Dagny Pedersen, Bülowvej 10, Kbhvn. V. — samme, Grundtvigsvej 6 A, 3. sal th., København V.
- 1956 Fru Rita Hansen, Gjerrild mark, Gjerrild — samme, Kristiansminde, Grenå.
- 1956 Frk. Mette Jakobsen, Tommerup højskole, Knarreborg — samme, Nørsøller, Vejrum, Holstebro.
- 1956 Frk. Ruth Bahn Jensen, Sjællandsgade 77, Aarhus — samme, Hvilehjemmet Højris, Ikast.
- 1955 Frk. Milda Grysbæk, Nørgårds Højskole, Hadsten — samme, KFUK, Struer.
- 1954 Frk. Lis Damgaard Christensen, Flynder, Bækmarksbro. — Fru Lis Nørlund, Gammelgård, Gårde.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetforening
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 12177