



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed  
og arbejd!

# Fra Nr. Nissum Højskole

9 Septbr. 1962 · 54. årgang



## Hvorledes bliver fremtiden?

Det er vist Storm Petersen, der sagde, at det vanskeligste at spå om, er fremtiden. Ja, verdens fremtid — om det bliver kaos eller fremgang; min egen fremtid — bliver det gode eller onde kår, sundhed eller sygdom? Det ved vi intet om. Vore kår i livet kan omskiftes fra time til time. Vi ved intet.

Så er det underligt, at den fremtid, der ligger længere fremme, ved vi noget om, eller rettere, hvis vi tror Guds ord og tror på Jesus Kristus, så ved vi noget væsentligt om vor fremtid.

Det, vi så ved, har Ingemann udtrykt således:

„O du, som os velsigned og tog i favn de små, en morgen ser vi dig i Paradiset; du lærte os til Gud vore øjne opslå, Evindeligt være du lovpriset.“

I dette vers er der både fortid, nutid og

fremtid, og der er jo også en sammenhæng mellem de tre. Vor fortid! Du velsignede os og tog os i din favn. Så rig er vor fortid og livsbegyndelse. Vor frelser tog os i favn og velsignede os i dåbens hellige stund. Større kan fortiden ikke skildres — favnet og velsignet af Jesus.

(Læs videre side 62)

## NISSUMSTÆVNER

### I NYKØBING MORS

søndag den 14. oktober kl. 14,30 på KFUM og K. Vi begynder med fælles kaffebord, og der vil blive talt af lærer Mogensen og forstanderen. Der kommer nok også flere fra skolen.

Kl. 20 er der offentligt møde i missionshuset, hvor skolens folk taler.

### I SKJERN

søndag den 21. oktober kl. 20 på KFUM og K. Forstander A. Kristensen taler over emnet: Går det an at tro på Gud — i en atomtid? Derefter kaffebord, lysbilleder og afslutning.

Især venter vi da at se jer, som vi har haft en skøn tid sammen med på vor skole. — Gammelt venskab skulle da nødig dø af mangel på næring, men tag også pårørende og venner med, og enhver er velkommen.

## Flink karl søges

til 1. november til at passe højskolens landbrug m. m.

Vi vil gerne have tilbud fra en af vore tidligere elever, eller en af deres bekendte. *A. Kristensen.*

Husk vort bibelkursus fra 8. - 10. oktober. (Program inde i bladet)

Vor nutid! „Du lærte os til Gud vore øjne opslå.“ Derfra skal al hjælp og al god fremtid komme. Vor ulykke er, at vi så ofte sænker blikket og ser på os selv, på alle vore vanskeligheder, på alle vore omgivelser.

Vor fremtid! Den bygges på fortid og nutid og skal vorde således: „En morgen ser vi dig i Paradiset!“ Så ved vi da noget om troende kristnes fremtid. — Enkelthederne er os ikke åbenbaret, men vi skal være i Guds Paradis sammen med Jesus.

Jeg synes sommetider, at det med Gud og Guds rige nu og her bliver så usynligt og åndeligt, så det forsvinder mellem vore grove fingre, men så prøver jeg at tilegne mig troen på, at engang skal jeg se Jesus og leve sammen med ham, se ham, som han er.

„I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal vorde; men vi ved, at når han åbenbares, skal vi vorde ham lige; thi vi skulle se ham, som han er.“  
1. Johs. 3, 2.

„Arven får vi vist og sandt,  
har den Helligånd til pant.“

*P. Roesgaard.*

## „En befriende opdagelse“

Så længe, kirken har eksisteret, har det altid været svært for dens børn at klare dette med forsagelse og efterfølgelse, alt det med fromhedslivet. Mange unge, der følte kaldet fra Gud, overvejede, hvilke ting, der skulle forsvares, hvis man ville tjene Gud. Det var jo klart, at al synd skulle forsvares — også den kæreste af dem alle, og derfor kom de ustandselige spørgsmål: er det synd, at . . .?

Verdslige mennesker har nok altid vidst det, og nu er deres viden — antagelig gennem tidehvervske præster — trængt langt ind i kirken og er vel ved også at trænge ind i Indre Mission, hvor den virker som en befriende opdagelse for dem, der er vokset op i hjem, der var hegnede af Fadervor og Herrens bud, og som havde følt dette hegn som noget, der hindrede dem i at nyde livet.

Opdagelsen kan vist nogenlunde udtrykkes således.

Hvis ikke du vil leve dit kristenliv som et ganske almindeligt menneske, så du drikker spiritus, spiller kort, bander, lyver, danser og horer (det sidste udtryk pyntes der lidt på), så er du slet ikke en kristen, men slet og ret en farisæer.

I visse tilfælde undlader man måske et eller to af udtrykkene, men i andre tilfælde har man indtryk af, at også bøn, bibellæsning og „unødvendig“ kirkegang er farisæisme.

Og kirken har altid været enig med almindelige (verdslige) mennesker om, at farisæisme er absolut ikke kristendom.

Nu skulle jeg måske standse, men jeg kan ikke. Jeg er nemlig overbevist om, at denne befriende opdagelse i alt væsentlig er en bestikkende løgn, selv om den er lige så fristende som æblet i Paradiset.

En farisæer er et menneske, der ikke trænger til omvendelse og til en højere retfærdighed end hans egen. En kristen er et menneske, der har lært noget af det, der bliver bedt ved enhver gudstjenestes begyndelse, og ønsker at lære det stadig bedre: at sørge over sine synder, at tro i liv og død på Jesus, at fremmes i et helligt liv.

Den, der mener, at det er ligegyldigt, hvordan man lever, kan ikke være en kristen.

Så vildfarende er ikke engang den slemme stakkel, der er farisæer.

Hvis spørgsmålet interesserer dig, så kan du i øvrigt læse Rom. 12, 2.

Og husk så på, at en løgn vedbliver at være en løgn, selv om mange tror på den.

Skal jeg så være ked af, at den befriende opdagelse er løgnagtig?

Nej, for verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst.

Men du skal være for alvor ked af det, hvis ikke du kan have dit hjerte med i indgangsbønnen ved gudstjenesten.



# Uden at blinke

I et hefte, der er trykt i Åbybro bogtrykkeri og udgivet af M. P. Ejerslev, fortælles om præsten Bertel Jespersen, hvad der ca. 1750 er nedskrevet af provst Køye.

Beretningen er tilsendt os fra diakon Lykke Christensen, Viborg, der var elev her i 1911-12. Vi siger tak for det smukke bidrag til vort blad.

Og så får vi fortællingen om præsten Bertel Jespersen i Fole sogn, som døde den 26. febr. 1655 — i Fole kirke om morgenen — altså fastelavnsmandag.

Han havde om søndagen været tilkaldt for at tage en syg kone til alters. Han var klar over, at hun var smittet af pesten, som da rasede i Haderslev. Hans fader, hr. Jesper, som havde været præst i Fole før ham, døde af pest ca. 1629. Hr. Bertel kendte altså godt denne sygdom og faren for at blive smittet, men han må have følt det som sin pligt som sognets præst at gå hen og tage den syge kone til alters.

Mens han var elev på Ribe Latinskole, havde den gamle biskop, hr. Peder Hegelund, læst for disciplene af en bog, der var skrevet af Sjællands første evangeliske biskop, „Palladius' Visitatsbog“, og heri står der om sognepræstens embedspligt:

„Han skal være eder rede såvel midnatstide som middagstid udi mørke og mulm, i regn og rusk, i kulde og frost, og af sin seng til det mindste barn, som du har i dit hus, når han tilsiges. Er der pokker (grim smitsom syge) hjemme til dit, er der pestilente, hedesyge, svedesyge, koldesyge eller andre Guds gaver og plaver. Lugter det vel, eller stinker det ilde, da skal din sognepræst derind og have sin næse deri med, der du og jeg, må vel ske, var end fuld gerne uden døre. Dersom han får del i det samme, og det kommer under armen at sidde på ham, så må han gå hjem og lægge sig og dø derhen. Han må ikke blinke derved, det er hans embede.“

Mange af disciplene gik siden ud og blev

præster i vort land. Hr. Bertel var en af dem, der blev fortrolig med disse tanker, og han havde sikkert ofte tænkt på den gamle biskop og hans kære bog, som han endnu kunne store stykker af udenad.

Man ved, at han ikke gik hjem straks efter altergangen. Måske har han tænkt at undgå smitten ved en lang tur i frisk luft. Men han må dog ret hurtigt have opdaget, at han havde smitten i sig, og nu gjaldt det om at handle efter den gamle bog — ikke blinke derved. Nej, han måtte for alting undgå at bringe smitten videre, han søgte ind i kirken og fik alterlysene tændt. Han havde talt med sin medhjælper, Ebbe Thomsen, der havde bragt ham budet, og han kunne vide, at folk nok skulle blive advarede mod smitten.

Hans kone opdagede, at der var lys i kirken, og hun fik efter lang bøn lov til at komme ind i kirken med sengeklæder og andet til ham, efter at hun først havde sendt deres 2 børn til Hygum, hvor de kunne være, indtil faren var drevet over. Hun sad så hos ham og læste for ham af hans bibel, indtil han døde hen på formiddagen.

Den gamle bibel med indstregninger og bemærkninger af hr. Bertel er endnu i slægtens eje. Hans dødsdato er skrevet med en anden håndskrift på første blad.

---

## Hjemme fra **SKOLEN**

---

Søndag den 19. august havde vi Ydre Missionsstævne, og vi tror, det var en god dag. Vi er glade for, at dette stævne, der oprindelig afholdtes her i oktober for egnens ungdom, nu bliver afholdt, mens vi har eleverne.

En aften har efterskoleeleverne underholdt. Det var en aften, hvor vi oplevede, at: alvor og gammen kan godt sammen. Man kan ellers til tider frygte for, at for mange løjer kan forfladige livet, og det er glædeligt at se, at det ikke behøver at gå sådan. Da de største løjer var overstået, drak vi kaffe, så var der lidt forskelligt, inden en af de ganske unge piger

holdt aftenandagt, og da eleverne kom op på gangen, var det andet end løjerne, de talte sammen om.

Eleverne har fået foredrag om vask af en repræsentant fra „Sunligt Sæbe“, og hr. Tage Albertsen har holdt et smukt og inspirerende foredrag om opsparing for os. Vi har også haft besøg af en lærer fra Persien, der gerne ville studere den danske folkehøjskole. Jagten på kantareller blev foretaget i godt vejr og gav vist tilfredsstillende udbytte. I år var der vist ingen, der var bange for at spise en så ukendt ret, men den må vel også blive kendt efterhånden. I dag (den 11. sept.) er eleverne på deres sædvanlige tur til Struer. Vejret er nemlig godt, og alle udflugtspengene er brugt, så de skulle helst tage turen som en cykleudflugt. Lærerne Mogensen og Svendsen kører i hver sin ende af den lange række cyklister, medens lærerinderne „Jeppe“ og Mortensen kører i deres biler med de ikke selvtransportable elever.

Vi har da også været på Venø en dag; der var godt vejr, så vi rigtig kunne nyde idyllen derovre. Unægtelig har det regnet mere, end vi syntes om, men der har da været så mange gode solskinsdage, så vi har kunnet gennemføre vort sædvanlige udflugtsprogram i godt vejr.

På søndag får vi besøg her i Nr. Nissum af pastor Friis, Indre Missions formand. Han skal prædike i kirken om formiddagen og tale i missionshuset om aftenen, og vi, som både åndeligt og bogstaveligt bor mellem kirken og missionshuset, glæder os til at være med begge steder. Dagen efter får vi på skolen besøg af generalsekretær Evald Christiansen, og næste dag skal vi have ungdomsmøde her sammen med sognets unge. — Så får vi én „friaften“, og næste aften skal højskoleeleverne underholde. Den 24. skal vi have storfilm: „Kongen bød“, og så lakker det mod enden med vor sommerskole.

Men i al travlheden har vi det skønt, for det lader til, at: Sangens tid er kommen.

Til vinterskolen ville vi gerne have lidt flere højskoleelever. Det går ikke så let med at få en ung hjælpelærer til vinter, og det ville nu

være rart med en ung lærer på elevgangen, men det ser ud til, at vi kan få hjælp på anden vis.

Vi regner med, at vi beholder Tang til pasning af landbruget m. m. Af pigerne beholder vi to, og så har tre af eleverne fra i sommer været så flinke at tage plads her. Så får vi fire piger på 20 år eller derover og en på 15 år.

Og så kniber det med høstvejret. Gang på gang fortæller jeg mig selv, at jeg har hørt om korn, der stod ude i lange tider, og dog kom godt i hus. Vi har også så lidt græs, og køerne går mærkbart ned i ydelse, og skal vi så have en nedgang igen ved indbindingen, kan der blive lidt nok til husholdning og landbrug.

Nå, men det skal nok gå altsammen. Og måske går det med høsten, som Chr. Richardt skrev for mange år siden:

„Kornet fik vi vel i hus,  
men vanskelig var høsten!“

### *Til elevbladets læsere*

Nu er der jo snart bibelkursus igen på „vor skole“, og vi vil meget gerne anbefale jer at være med i disse dage. I fortryder det ikke bagefter, for det er en hel skøn oplevelse.

Vi lærer vor bibel bedre at kende, og vi lærer også mange nye sange. Og så dette at være sammen med så mange nye mennesker både unge og ældre, som man kan respektere for deres kristentro. Man kan ligesom mærke, hvor de er modtagelige for Guds ord. Det ret lyser ud fra mange af dem.

Vi unge, der kommer i KFUM og K skulle og burde tage på bibelkursus, for vi kan aldrig lære nok om vor bibel, og aldrig komme dybt nok ind i Guds ord. Men ved at arbejde med ordet, vil det dog gå således, at vi forstår det bedre og bedre.

Men vi skal huske at bede om Helligånden, og det skal vi ikke alene, når vi er på bibelkursus, men altid, når vi læser ordet og arbejder med det.

Og vi kommer ikke alene til Nr. Nissum, men vi kommer på „vores skole“, og det gør jo oplevelsen endnu rigere.

Sidste år var vi to piger fra Vinding med, og vi kan slet ikke rigtig sige, hvor rige og skønne disse dage var, men prøv selv. Vi var med fra først til sidst, og vi håber, at rigtig mange vil være med i år.

*Inger Præstholm (59) og Bodil Jensen (60).*

## København og Omegn

Byens kristelige Folkehøjskole (Aftenhøjskolen i Bethesda) begynder onsdag den 10. okt. i KFUK's festsal, St. Kannikestræde 19. Vi opfordrer indtrængende vore tidligere elever til at være med. Skriv efter program til: Forstander Hans Røpke, Borgmester Godskesens Plads 3, København F.

## En kristen politiker taler til sit folk

Da den finske præsident Kekkonen efter sin hjemkomst fra Moskva-rejsen for nylig holdt en tale i radio og fjernsyn, sluttede han med blandt andet at sige følgende:

„Inden jeg tiltrådte min rejse, modtog jeg talrige breve, telegrammer og opmuntrende hilsener. Jeg kan ikke bringe min tak til alle mine venner på anden måde end nu gennem radio og fjernsyn. Nogle af brevene tog jeg med mig til Novosibirsk. Et af dem sluttede med Salomons bøn og dens slutningsord: „Eftersom du bad om noget sådant og ikke bad om et langt liv, ej heller bad om rigdom eller bad om dine fjenders liv, men bad om at få visdom til at agte på, hvad ret er; se derfor vil jeg gøre, som du ønsker.“

Kære lyttere! Glem at det er mig, som taler, og prøv at forstå, at jeg ikke udtaler mig om enkelte personer men om hele Finlands folks interesse og dets fremtid. Jeg appellerer af hele mit hjerte til alle om at samles om den udenrigspolitik, som er den eneste for os og vore børn, der kan betrygge fred og fremgang i vort elskede fædreland.“

*(Efter Kristeligt Dagblad).*

## Summa summarum

*I „uddrag af en psykiaters journal“ skriver den fremragende amerikanske psykiater, dr. James T. Fischer:*

Hvis man samlede alle sagkyndige artikler, som verdens ypperste psykologer og psykiatere har skrevet om mentalhygiejne, og arbejdede dem sammen til een — hvis man derefter forbedrede den så meget, man kunne, rensede den for tom snak, sigtede den, til alle avnerne var borte og kun kærnerne tilbage, og hvis man så til sidst hidkaldte den genialeste af verdens digtere og bad ham anvende sin kunst på at give et sublimt udtryk for dette videnskabelige koncentrat af vor viden om menneskesindet, ville et resultat blive et resumé af Bjergprædiken — blot ikke nær så god.

## BIBELKURSUS

*på Nr. Nissum Højskole den 8.—10. oktober 1962. — Alle er velkomne!*

*Mandag den 8. oktober:*

- 14,30—15,00 Velkomst. Kaffe.
- 15,00—16,00 Højskoleforstander, pastor H. Christiansen: Guds kamp mod magterne. (Ef. 1, 15-23).
- 16,30—17,30 Højskoleforstander, pastor H. Christiansen: Vor kamp mod magterne. (Ef. 6, 16-18).
- 18,15 Aftensmad.
- 19,30—20,00 Sangkursus.
- 20,00—21,00 Pastor C. Bartholdy: En gammel ungdomsbog (Siraks bog).
- 21,15 Kaffe. Ordet frit.

*Tirsdag den 9. oktober:*

- 8,30 Morgenmad og morgensang.
- 9,30—10,30 Pastor J. Dalum Christensen: Personlig tro og menighedsansvar (Rom. 12 og 1. Kor. 12).
- 11,00—12,00 Pastor J. Dalum Christensen: Sekternes væsen og opgave.
- 12,00—14,30 Middag og stilhed.
- 14,30—15,00 Kaffe.
- 15,00—16,00 Pastor K. Sommer: Den gamle og den nye pagt.
- 16,30—17,30 Pastor C. Bartholdy: Kristi genkomst I (1. Thess.).

- 17,30—18,00 Spørgsmålsbesvarelse.  
 18,15 Aftensmad.  
 19,30—20,00 Sangkursus.  
 20,00—21,00 Pastor C. Bartholdy: Kristi genkomst  
 II (1. Thess.).  
 21,15 Kaffe. Ordet frit.

*Onsdag den 10. oktober:*

- 8,30 Morgenmad og morgensang.  
 9,30—10,30: Pastor P. Hjorth Lange: Hvad følger efter døden? (1. Kor. 15).  
 11,00—12,00 Pastor P. Hjorth Lange: Maran ata! (1. Kor. 16).  
 12,00—14,30 Middag og stilhed.  
 14,30—15,00 Kaffe.  
 15,00—16,00 Indremissionær Janus Rasmussen: Kolossenserbrevet (I).  
 16,30—17,30 Indremissionær Janus Rasmussen: Kolossenserbrevet (II).  
 17,30—18,00 Spørgsmålsbesvarelse.  
 18,15 Aftensmad.  
 19,30—20,00 Sangkursus.  
 20,00—21,00 Rejsepræst Johs. Pedersen: Frugtbar eller ufrugtbar bibelkundskab (2. Pet. 1, 1-11).  
 21,15 Kaffe. Ordet frit.

*Oplysninger:*

Indmeldelse modtages skriftligt eller telefonisk indtil mandag den 1. oktober på Nr. Nissum Højskole pr. Nr. Nissum (telef. Nr. Nissum 4).

Kursusafgift: 5 kr., kost og logi: 28 kr., som betales ved ankomsten.

Sengetøj og toiletsager medbringes og kan sendes til ovennævnte adresse.

Kursuset står også åbent for deltagere til en enkelt dag eller aften for henholdsvis 2 og 1 kr. Spisebilletter til middag eller aften à 3 kr., kaffe 2 kr.

Husk bibel, salmebog og „Hjemlandstoner“, notesbog og blyant.

Meld Dem ind i god tid.

Velkommen til bibelkursus i Nr. Nissum.

Udvalget for Indre Missions bibelkursus:

C. Bartholdy. Kr. Friis.  
 Johs. Pedersen.

Vi opfordrer indtrængende enhver til at deltage i dette kursus.

- E. Sørensen, sognepræst, Harboøre.  
 J. M. Christensen, overlærer, Gudum.  
 F. Kr. Olesen Sigh, sognepræst, Vinding.  
 Poul Wemmelund, forstander, Rydhave Slots Ungdomskole.  
 Edvard Madsen, kursusleder.

## Jordforbindelse og antenne

*To udfordringer*

*ved generalsekretær, pastor Evald Christiansen*

Eftersom der ingen antagelige grunde er til omsvøb, går jeg lige til sagen.

### Husk, at du har en krop!

Vort idrætsarbejde stiller nogle nærgående spørgsmål til KFUM og KFUK i Danmark, både lokalt i foreninger og kredse og som landsbevægelse: I glemmer vel ikke midt i det åndelige arbejde, at unge mennesker har en krop, som kræver sit? — herunder også pasning, formning, bekæmpelse af drifter, der går på egen hånd og derved gør det umuligt at ære Gud i legemet. — Svæver jeres arbejde ud i det himmelblå uden jordforbindelse? — Også legemet er en gave fra Gud, som skal påskønnes og bruges efter sin hensigt. Både taler og samtaler så vel som bibelarbejde må i god forstand præges af den sunde densidighed, der gør det muligt for evighedskræfterne at virke i de nære dagligdagsting uden at lukke af for det overlys, som evangeliet kaster ind over vor tilværelse.

Desuden stiller idrætsarbejdet os bestandig overfor den dejlige opgave at søge at hjælpe unge, som ad den vej kommer ind i bevægelsen, til et personligt møde med herren og mesteren, Jesus Kristus. Idrætten er med til at holde åbent vand om bevægelsen og udvide dens kontaktmuligheder. — (Idrættens egne, iboende værdier handler denne opsats jo ikke om). Mere end antydninger er der ikke plads til her, så vi vender os nu til den anden side af sagen.

### Husk, at mennesket er mere end krop!

Det almindelige KFUM og KFUK-arbejde spørger frimodigt og gentagende: I glade og ivrige idrætsfolk husker vel, at mennesket er mere end krop? — at ånden og sjælen ikke må underernæres eller glemmes. — Faren for besættelse, dæmoni, er til stede, det ved alle vi, som har væ-

ret sportsidioter, noget om, som vi ikke glemmer i hast. Idræt for idrættens egen skyld er vel ikke forkasteligt udfra et almenmenneskeligt synspunkt — men den er farlig. Også idrætten trænger til evangeliets korrektiv, og først og fremmest trænger idrætsmanden til at høre og modtage ordet om tilgivelse og ny kraft. I virkeligheden siger vort idrætselement til sin bærer: Kun Jesus gør ved sit barmhjertighedsord (cirklen) mennesket helt og sundt i alle dets forhold (trekanten). Selv gør vi livet »trekanten«. Han gør det rent og smukt. Derfor må du leve hver dag af hans ord og leve med det i bibellæsningen, for at virkeliggøre emblemet, så ånd, sjæl og legeme kan bevares helt og holdent og uden dadel på grund af tilgivelsen. (Se 1. Thess. 5, 23-24). Trofast er han, som kaldte jer. Han skal også gøre det.

Idrætten udfordrer: Husk jordforbindelsen!  
 Idrætten udfordres: Glem ikke antennen!  
 Også derfor har vi hårdt brug for hinanden.

\* \* \*

## HØJSKOLEPOST

Samlede i Frida og Marius Frederiksen's hjem i Ans søndag den 12. august sender vi højskolen og vore kammerater fra sommeren 1928 mange hilsener. Vi har haft en dejlig dag og opfrisket gamle minder.

Karen og Ove Sørensen, Kølsen.  
 Kirstine Madsen, Viborg.  
 Ellen Frederiksen, Ans by.  
 Kirstine og Søren A. Søndergaard, Vandet.  
 Cilla og Hans Pedersen, Agger, Thy.  
 Elna og Mikael Nielsen, Hvinningdal.  
 Else Hammer Nielsen, Sindbjerg, Mors.  
 Frida og Marius Frederiksen, Ans by.

### TIL LYKKE!

Lørdag den 11. august viedes frk. Dorthea Olesen (1954) og hr. Niels F. Jensen (57-58). Bopæl: KFUM's kollegium, Stignæs pr. Skælskør.

Søndag den 2. september viedes sygeplejerske frk. Vera Hofmand Kristensen (1957) til hr. smedev. Ejnar Bunk Jensen.

Lørdag den 22. september vies økonomaassistent frk. Annelise Vibskov Christensen (1957) til chauffør Børge Svendsen. Bryllupsadresse: Fredericiavej 83, Vejle.

Lørdag den 29. september vies i Sørig kirke frk. Birthe Andersen (55), Gøgsig mark, Tuen pr. Tværsted, og hr. Janus Carlo Lindholm Jensen.

### VORE MØDER

- 3. oktober. Sinding. A. Kr.
- 6. oktober. Tvis. Ths. M.
- 11. oktober. Herning KFUM. Ths. M.
- 13. oktober. Ahlegård, Vorgod. Ths. M.
- 14. oktober. Stævne i Nykøbing Mors.
- 16. oktober. Nimtofte. A. Kr.
- 17. oktober. Glæsborg. A. Kr.
- 18. oktober. Thorsø v. Grenå. A. Kr.
- 21. oktober. Stævne i Skjern.

### VANDREMAPPERNES BESØG

„Sputnik“ 59-60 var her den 23. august.

### SIDSTE NYT

Tang har fået en plads med tilhørende bolig, og vi glæder os på hans og Agnes' vegne, men vi må rigtig nok håbe, at vor annonce om en ny karl vil give resultat.

## Den nye byggesag

Lærer Gert Poulsen, Kgs. Thisted . . . . .	20,00 kr.
Birthe Andersen, 1955 . . . . .	10,00 kr.
Viborgstævnet: Fællesgave . . . . .	120,50 kr.
Viborgstævnet: Privat gave . . . . .	100,00 kr.

For ialt 250,50 kr.  
 meddeles herved med tak kvittering. Tidligere indkom 4135 kr. — Ialt 4385,50 kr.

## Adresseforandringer

### Sommerskolen:

- 1961 Frk. Elly Christensen, Pederstrup, Kjellerup — samme, Gl. Kongevej 58, Engesvang.
- 1961 Frk. Ingrid Andersen, Falstergade 5, Horsens. — Fru Ingrid Nielsen, Falstergade 5, Horsens.
- 1960 Fru Ketty Østergaard Christensen, Ager snapsvej 14, 1. sal, Mølholm, Vejle — samme, Langenæs Allé 55, 3. sal th., Århus C.
- 1959 Frk. Jenny Clausen, Sandager, Dejbjerg st. — Fru Jenny Høj Laursen, Foersomhogård, Ølgod.
- 1959 Frk. Gerda Oddershede Nielsen, F-klassen, seminariet, Nissum Seminarieby — samme, Højgård, Alstrup, Holstebro.



- 1959 Fru Gudrun Bjørnholt, adr. gdr. Willy Mad-  
sen, Højrup, Glamsbjerg — samme, Davin-  
de, Marslev.
- 1958 Frk. Lissi Thomsen, Rønde højskole, Rønde  
— samme, Grejsdalens ungdomsskole, Vejle.
- 1957 Frk. Metha Pedersen, Børkop sygeplejehøjskole,  
Børkop — Sygeplejeelev frk. Metha Pedersen,  
Sygehuset, Skive.
- 1957 Fru Ruth Vibskov Nielsen, Sdr. Allé 49,  
Viborg — samme, Liseborgvej 32, Viborg.
- 1957 Frk. Karen Madsen, adr. Krarup, Fryden-  
dalsvej 15, Kbhvn. V. — samme, Gardes  
Allé 23, Hellerup.
- 1957 Sygeplejeelev frk. Vera Hofmand Kristen-  
sen, Amtssygehuset, Viborg. — Sygeplejerske  
fru Vera Hofmand Jensen, Sdr. Allé 49,  
Viborg.
- 1957 Frk. Nanna Marie Vangsgaard, brugsfor-  
eningen, Bedsted, Thy — samme, Hurup, Thy.
- 1956 Økonomaelev frk. Birte Marie Dalsgaard,  
Øresundshospitalet, København Ø. — Øko-  
nomaassistent frk. Birte Marie Dalsgaard,  
Thisted sygehus, Thisted.
- 1956 Fru Aase Thomsen, Lille Østerskov, Ryde,  
Vinderup — samme, Enggården, Bjert,  
Vinderup.
- 1955 Frk. Edel Jeppesen, Bjerregård, Brobyværk.  
— Økonomaelev frk. Edel Jeppesen, Diako-  
nissstiftelsen, København F.
- 1954 Frk. Dorthe Olesen, Fortet, Rosavej, Klamp-  
penborg. — Fru Dorthe Jensen, KFUM.s  
kollegium, Stignæs, Skælskør.
- 1952 Frk. Hanne Ottesen, Goethegade 34, Sønder-  
borg — samme, Søsterhjemmet, Ullevål  
sykehus, Oslo, Norge.
- 1951 Fru Inger Wang Hansen, Kronprinsesse  
Sofies Vej 34, 2. sal, København F. —  
samme, Kребsevej 48, Hvidovre.
- 1950 Sygeplejerske frk. Edel Sørensen, Hallund,  
Brønderslev — samme, Kastelvej 35, 4. sal  
th., Ålborg.
- 1950 Fru Rigmor Søb Christensen, Solbakkevej 15,  
Thisted — samme, Thorstedvej 9, Thisted.
- 1949 Fru Kis Lange, Broagervej 38, 1. sal, Hol-  
stebro — samme, Kimsvej 5, Holstebro.
- 1949 Frk. Zita Oldager Mathiesen, Borgensbak-  
ken 6, Vinderen, Oslo, Norge — samme,  
Bredgade 108, Skjern.
- 1949 Fru Betty Johnsen, Ågade 34, Nykøbing  
M. — samme, Munkegade 24, Nykøbing M.
- 1932 Fru Margrethe Pedersen, O. Viskum, Ørum  
Sønderlyng — samme, Vestervang, Ørum  
Sønderlyng.  
Fru Karen Pedersen, Stenderup, Krogager —  
samme, De gamles Hjem, Andsager.
- 1931 Frk. Anna L. Hansen, Toldbodgade 5 B, 2.  
sal, Viborg — samme, Ålborgvej 8, Viborg.
- 1926 Fru Jenny Nygaard Bæk, Tingedal, Skave,  
Holstebro — samme, Borbjerg Kirkeby,  
Holstebro.

*Vinterskolen:*

- 60-61 Bent Brogård Nielsen, Sdr. Byskov, Nissum  
Seminarieby — samme c/o Vagn Pedersen,  
Nr. Nissum.
- 59-60 Bjarne Pedersen, Rønde Kursus, Rønde —  
samme, adr. gdr. Thorvald Pedersen, Ege-  
bjerg, Hjerm.
- 57-58 Niels Frandsen Jensen, KFUM.s soldater-  
hjem, Jonstrupvej, Jonstrup, Ballerup —  
samme, KFUM.s kollegium, Stignæs,  
Skælskør.
- 56-57 Leif Karlsmose, Kammerrådens Vej 6, Hørs-  
holm — samme, Hækkevej 23, Hørsholm.
- 56-57 Seminarieelev Gunnar Langborg Hansen, se-  
minariet, Nissum Seminarieby. — Lærer  
Gunnar Langborg Hansen, Lindevej 10,  
Nykøbing Mors.
- 55-56 Jens Aage Thøgersen, Nissum Seminarieby.  
— R. K. 547081 Thøgersen, 2/III/DRLR,  
Nørre Uttrup kaserne, Nørresundby.
- 55-56 Aage Langaara Pedersen, Rønnevej 14,  
Ranum —samme, Kravad 2, Ranum.
- 54-55 Bent Pedersen, Over Viskum, Ørum Sønder-  
lyng — samme, Vester Ringvej 15, Viborg.
- 54-55 Henning Hansen, Gjerrild mark, Gjerrild —  
samme, Kristiansminde, Grenå.
- 54-55 Villy Stokholm, „Virkelyst“, Sir, Holstebro  
— samme, Egelund, Vinding, Sørvad.
- 53-54 Konstruktor L. Falkegaard Kristensen, Hel-  
dumvej 34, Lemvig — samme, Thøger Lar-  
sensvej 10, Lemvig.
- 52-53 Gunnar Madsen, Tarup, Pederstrup — sam-  
me, Holse Damgård, Holse.
- 52-53 Helge Asbjørn Jensen, Ole Piisevej 2, Horn-  
bæk — samme, Randersvej 110, Aarhus N.
- 52-53 Karl Verner Dahl, Røde Kors hjemmet,  
Struer — samme, alderdomshjemmet, Fur.
- 50-51 Arne Larsen, Børnehjemmet, Tarm — sam-  
me, Krastrup Højgård, Løgstør.
- 49-50 Kristian Grysbæk, Nygård, Gudum V. —  
samme, Vinkel, Højslev.
- 47-48 Poul Høj Laursen, Bækbo, Lem St. — samme,  
Foersomhogård, Ølgod.
- 20-21 Johs. Pedersen, Elmely, Firhøje, Gedsted —  
samme, Nørregade 1, Gedsted.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring.  
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 1177

A

99

FREDERIKSBERG ALLE 22  
STATENS PEDAGOGISKE  
HØJSKOLEN