



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

**Fra
Nr. Nissum
Højskole**

11 Decbr. 1962 · 54. årgang



TAK TIL ALLE MINE VENNER
FOR UDVIST VENLIGHED VED MIT
75 ARS JUBILÆUM

Nr. Nissum højskole

Alle bladets læsere

ønskes *en rigtig god og glædelig jul.*
Den store glæde var for hele folket.
Idet vi med glæde og tak ser tilbage
på al den kærlighed, der er vist
skolen i året, der er ved at rinde ud,
siger vi hjertelig tak for det gamle år
og ønsker jer alle et godt og
velsignet nytår.

OS ALLE PÅ SKOLEN





Pris og værdi

Mange har stort besvær for at finde på passende julegaver til slægt og venner. Man vil jo gerne, at gaven skal have en værdi for modtageren, der svarer til den pris, man selv har givet for den. Det opnår man ingenlunde altid, enten fordi man har købt dumt, eller modtageren ikke forstår værdien, eller han ikke ved, hvilken hjælp gaven kan være til. Nogen kan jo også være flot på det, som brudeparret, der besøgte brudegaverne, sukkede og sagde: „Hvad skal vi dog med alt det ragelse?“

Det er forfærdeligt, at den alvidende Gud kan have det samme uheld med gaven til os alle. Heller ikke hans gave bliver altid regnet for at være det værd, som den har kostet.

Gavens pris kan vi finde i brevet til Filip-pa: „Han forringede sig selv, idet han tog en tjeners skikkelse på og blev menneske lig.“ Prisen var, at sønnen måtte give sig selv, måtte udlevere sig selv i menneskers hænder, idet han måtte være tjener og tage mod den løn, hver især ville give. Lønnen blev til sidst forbryderdøden.

Højere pris kan en gave ikke have, end at giveren giver sig selv for den.

Gud gav prisen — således elskede han os —

fordi han vidste, at vor tid og evighed afhænger af, at vi får denne gave.

Gaven består i barneret hos Gud. Al vor synd tilgivet ved troen på Jesus Kristus. Gennælsning fra Djævelens magt. „Men da Gud vor frelsers godhed og menneskekærlighed åbenbaredes, frelste han os ikke for de retfærdigheds gerningers skyld, som vi havde gjort, men efter sin store barmhjertighed.“ (Tit. 3, 4).

Derfor lad os glæde os og takke ham. Se med troens øje på juleevangeliet: „Eder er i dag en frelser født.“ Nødtigt skulle vi glemme værdien og prisen på Guds julegave og samle hele vor jul om, hvad vi selv kan præstere af fest og glæde. Giveren vil, at vi regner gavens værdi efter prisen, den har kostet. Det når vi vel aldrig fuldt ud her på jord, men først, når vi ansigt til ansigt ser ham, som vi her troede på.

Højlovet i al evighed
skal Jesus Kristus være;
og når for ham vi knæle ned,
det er Gud Faders ære.
Og når vor lovsang altid ny
fra jord sig svinger let i sky
med glade juletoner,
vort fattige halleluja
med salig fryd istemmes da
af engles millioner.

(Gr.)

P. Roesgaard.



Glædelig jul

O, han oplader påny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris.

I forventning og glæde over den tilstundende julefest sender vi alle skolens venner ønsket om en glædelig jul og et godt og velsignet nytår.

Anna Lene, Jes, Gudrun og Hans Lindskov
Rasmussen, Logumkloster.



Skolens 75 års jubilæumsfest

onsdag den 29. november



Der var fuldt i gymnastiksalen og på balkonen

Der var feststemning på skolen onsdag den 28. november. Flagene i flagalléen smældede i vinden, og det store, nye flag (en gave fra sommerleverne 1962) var oppe for første gang. Ved skolens hovedindgang var pyntet smukt med grangrene og kulørte lamper. Gamle Søren havde revet gruset i skolegården, og ude og inde var der pyntet smukt alle vegne — men det var også en stor festdag — skolens 75-års jubilæum.

Gamle elever strømmede til i dagens anledning sammen med andre af skolens venner fra nær og fjern. Parkeringspladsen fyldtes (i dagens anledning havde man måttet tage en græsmark i brug til parkering) — jo, man kunne se, at der var stor fest på skolen, og at gamle elever og venner af skolen huskede den — den skole, som for mange havde betydet nogle dejlige, velsignede måneder.

Kl. 15,30 samledes den store skare til gudstjeneste i kirken, hvor *biskop Baun*, Viborg, talte. Kirken var fyldt til sidste plads og langt ud i våbenhuset. Hjemme på skolen var indlagt højttaleranlæg, så alle, der ikke kunne være i kirken, kunne høre gudstjenesten her.

Biskoppen talte om den danske højskolebevægelse og om Nr. Nissum Højskole som den første Indre Missions-højskole, der har betydet så meget for den ungdom, der gennem årene har færdedes her. „Gerningen på skolen hviler på det grundlag, der kan bære, nemlig bibelen, men derudover dygtiggøres de unge på mange måder til et indholdsrigt liv.“

Taleren mindedes højskolens stifter, pa-

stor Ad. L. Hansen, der var i besiddelse af et vældigt initiativ: „Han startede både højskolen, seminariet, en landbrugsafdeling og en slags præliminærafdeling, og den gerning, han begyndte, står endnu og endda i en stærk udvikling. Han ville nok selv undres, hvis han i dag kunne stå her på bakken og se ud over højskolen og seminariebyen med alt, hvad der vokser op år for år.“

Biskop Baun citerede et afsnit af den 118. salme, begyndende med: „Denne er dagen, som Herren har gjort“, og sluttede med: „Vi velsigner jer fra Herrens hus.“ Det er dette ord om velsignelsen, vi gerne vil have skal lyde i dag her fra kirken over til højskolen ved siden af — over den gerning, som øves der for vort lands ungdom. I det gamle testaments tid var velsignelsen en kraft, man regnede med, og det er i dag en velsignelse at have den gamle bibelbøger som grundbog, også når man skal drive højskole. Vi ønsker, at de unge skal opdrages til et sundt og rigt kristenliv og menneskeliv,

Forstanderen og statens tilsynsførende, cand. phil.
Roar Skovmand.





Skolens formand, pastor Roesgaard, forstanderen og biskop Baun.

og man kommer ikke uden om bibelen, for ingen steder er der samlet så megen visdom om menneskelivet som i denne gamle bibelbog. Men det største ved bibelen er det budskab, den bringer os. Den gamle stifter af Nr. Nissum højskole ville, at bibelen skulle have en central plads i den oplysning om menneskelivet, der gives på skolen her, og det er en velsignelse, om man har dette syn og dette arbejdsgrundlag. Nu ligger højskolen her midt mellem kirken og missionshuset, og det er der noget symbolsk i — kirken, som er udtryk for det, der står, som den urokkelige grundvold, vi kan leve vort liv på, og missionshuset, som gerne vil kalde menneskene til at finde vejen ind til Guds nåde.“

I dagens anledning var organist Lund, Randers, kommet og spillede såvel i kirken som senere hjemme ved festmiddagen. Fru organist Lund sang solo et par salmer.

Efter festgudstjenesten samlede alle festdeltagerne hjemme i skolens stuer og „privaten“. Der blev hilst på gamle venner og bekendte og

Organist Lund og frue og Roar Skovmand.



opfrisket gamle minder. — Mange af skolens gamle lærere var kommet og fik gensidig hilst på gamle elever. Hvor er der meget at fortælle og spørge om, når der er forløbet få eller mange år, siden man traf hinanden sidst. — Mødet mellem gamle elever og lærere var for mange en af festens store oplevelser.

Der kan forekomme mange muntre gensyn ved sådan en lejlighed; vi forandrer os alle mere eller mindre, som tiden går. Tidligere forstander *Kaag* fortalte senere ved middagen så morsomt: „Jeg så en af mine tidligere „uroelige“ elever og tænkte, er det virkelig ham, der nu er blevet så stille og fornuftig?“

Kl. 17,30 gik gæsterne til bords i de festligt dækkede lokaler. Der var dækket i den store og den lille skolestue, i biblioteket, i gymnastiksalen, på balkonen og i hobbyrummet til ca. 450 deltagere. De mange med blomster og levende lys så smukt pyntede borde gjorde rammen om middagen særlig festlig. Der var sat højtaleranlæg op over alt, så alle tydelig kunne høre festtalerne.

Skolens formand, *pastor Roesgaard* og *forstander Kristensen* bød velkommen og rettede en varm tak til alle, der var kommet for at fejre den store dag.

Af de særligt indbudte var det undervisningsministeriets tilsynsførende med højskolerne, statskonsulent *Roar Skovmand*, der var festaftenens hovedtaler. Statskonsulenten bragte en hilsen fra undervisningsminister *Helweg Petersen*, som beklagede, at han var blevet forhindret i at komme til festen. Statskonsulenten talte derefter om højskolebevægelsen, der begyndte i Danmark 1844 og sagde: „At ingen nogensinde havde fået en større tillidserklæring fra lovgivningsmagtens side end højskolerne, som må bruge deres statstilskud, uden at der øves nogen som helst åndelig kontrol, ligesom de må tilrettelægge deres undervisning, som de vil. Det er en blancoveksel, der er givet folkehøjskolerne, men den tillid, der her er blevet vist, har jeg aldrig oplevet, er blevet skuffet!“ Statskonsulenten sluttede med at læse et kapitel, som han havde skrevet til den nye dan-

markshistorie, som er under udarbejdelse. Det handlede om den første vækkelse på Fyn og om de første lægmænds uforfærdede vidnesbyrd og myndighedernes forsøg på at standse dem. Statskonsulentens tale hilstes med stort bifald.

Derefter talte pastor *Roesgaard* og fremhævede, at 75-års jubilæet ikke var en fest for en gammel skole, men en fest for en skole i fuld virksomhed; en skole, hvor der er en stor kreds, der står bagved og bærer skolen frem: „Tak til gamle elever, som beder for skolen, og som sender deres børn hertil.“ Pastor *Roesgaard* fortsatte: „Vi er glade for statstilskuddet, som bliver givet til skolen, og jeg kan bekræfte, at det bliver respekteret fra lovgivningsmagtens side, at højskolerne skal være frie skoler. Der gøres på vor skole et stort arbejde af forstanderparret og lærerne for at hjælpe de unge, så højskolen kan blive en skole for hele menneskelivet — ikke mindst for det, der rækker ind i evigheden. Gud velsigne vor skole!“

Efter de to talere fortsattes middagen, der bestod af klar suppe, kalvesteg og flæskesteg med brunede og franske kartofler, dessertis og kaffe.

Der var til festen trykt et meget smukt sanghefte, hvis sange blev sunget ind imellem de enkelte retter og talerne.

Efter desserten blev ordet givet frit, og der var her en lang række af skolens venner, der bragte lykønskninger og talte.

Rektor *Høgel*, seminariet, bragte en lykønskning fra seminariets bestyrelse og overrakte en check på 500 kr. til højskolens byggefond.

Sognerådsformand *Mads Høgsgaard* lykønskede både som gammel elev, som gammel ven, som skolens tilsynsførende og som sognerådsformand og overrakte på sognerådets vegne et ekstra årstilskud til skolen.

Tidligere forstander *Kaag*, der var forstander 1931—49, mindedes 50-års jubilæet, hvor daværende amtmand *Karberg* ved denne lejlighed havde udtalt: „Ingen steder er der så stor spørgen efter skoler som her i Vestjylland, men dog er denne skole den eneste, der har kunnet



Pastor Nielsen og frue og fru pastor Lange.

bestå. Når den har kunnet det, er det, fordi den er båret af en idé, og jeg vil sige, hold fast ved jeres tro og jeres idé. I har bygget skolen højt, bevar altid de store udsigter og bliv ved at have blikket rettet opad.“ *Kaag* rettede til sidst en varm tak til forstander *Kristensen* og frue: „Tak, fordi I har bygget skolen højt og altid har haft blikket rettet opad.“

Lærer *Sørensen*, Nr. Nissum, overbragte missionshusets og Indre Missions Samfunds lykønskning: „Højskolen har været med til at gøre Nr. Nissums navn kendt ud over landet, og vi, der bor her, kender højskolen som en god nabo.“

Indre Missions formand, pastor *Kr. Friis*, Farsø, overrakte Indre Missions lykønskning, idet han mindede om, at Nr. Nissum højskole har en særlig plads i Indre Missions historie. Pastor *Friis* mindede om ordet: „Herrens frygt er visdoms velsignelse.“ Dette ord har altid været sigtet her på skolen, og jeg vil ønske, at dette ord stadig må stå over skolens gerning.“

Fhv. forstander *Kaag* i samtale med E. Toftemark, Tommerup.





Familien Lindskov.

Lærer *Lindskov* rettede en varm tak til skolen, til alle venner og bekendte og gamle elever fra de 11½ år på Nr. Nissum højskole. Lærer *Lindskov* udtalte videre: „Højskolen skal være et sted, hvor vi tales ved om det „at leve“, vi ønsker, at livssynet skal holdes på rette vej og korrigeres af Guds ord. Vi må igen og igen appellere til os selv om at holde sporet. Højskolen skal være et sted for almen dannelse, og deri må lægges alt, der er skønt og godt og af værdi. Skal vi vide dette, må den hellige skrift sige os det, og her er også det eneste sted, vi kan få klar besked om, hvorfra vi kommer, og hvor vi skal hen, og hvad der er meningen med vort menneskeliv. Vi ønsker jer, at I må holde sporet, og vi ønsker jer Guds rige velsignelse.“

Landbrugslærer *Aagaard* bragte lærerstabens varme lykønskning og stiledte den til skolens bestyrelse og forstanderparret: „Hvad er det, der gør en skole til en højskole? — Det er så mange ting, men det, der går igen og igen, er, at de unge kommer hinanden ved. Det er no-

Der var også nogle i hobbyrummet.



get af det dybeste på en skole både kristeligt og menneskeligt, at vi kommer hinanden ved. Vi er børn af skolen her.“

Pastor *Nielsen*, Bjerringbro, der var sognepræst i Nr. Nissum i 32 år, fortalte både alvorlige og muntre erindringer — bl. a. om kirkebetjenten i et sogn på Lemvig-egnen, der en gang for mange år siden, da han skulle forevise kirken og kom til orgelet, hvor han var bælgræder, forklarede om sin og organistens bestilling på følgende måde: „Vi skal være to til at spille på det orgel, a pumper æ luft op, og han fordeler den.“ Nr. Nissum højskole har mange trofaste venner, der „pumper luft op“ gennem kærlighed og forbøn, så den kan fordeles her gennem forstander og lærere, og det gør de på en god måde.

Mange andre af festens deltagere havde ordet for at lykønske skolen med det store jubilæum. Direktør *Schiøtt Hansen* bragte hilsen og lykønskning fra Lemvig Bank ledsaget af en gave på 1000 kr. Bogtrykker *Christensen*, bragte lykønskning og en gave på 500 kr.

Efter den lange række talere sluttede forstander *Kristensen* med en varm tak til alle de mange, der var kommet og havde været med til at fejre dagen: „Tak for alle gaver, blomster, telegrammer og breve, der er kommet, og som udtrykker taknemmelighed og kærlighed til vor gamle skole.“

Forstanderen sluttede med: „At skolen måtte vække og nære vort kristenliv så længe, den eksisterer. Vi beder om venners kærlighed og trofasthed fremover. Vi vil gerne have penge, så vi kan bygge den store sal, vi ønsker, men vi vil meget hellere have mange elever; det giver overskud og også penge til byggeriet. Vi har endnu ikke penge nok, men har vi skolen fuld år efter år, kan vi regne med et væsentligt overskud, og så kommer der en dag, hvor vi kan bygge en stor sal, som kan anvendes til mange ting, og som vi har hårdt brug for.“

Kristensen sluttede med bøn for nuværende og tidligere elever og deres hjem: „Vi ønsker, at Gud må give skolen fremtid, som den har

minder. — Lad skolen altid tjene din sag — Fader vor.“ Forsamlingen sang tilsidst stående: „Dejlig er jorden.“

Langsomt begyndte afskedstagen med venner og bekendte og bortkørsel fra en ufor-glemmelig fest.

Hele den store fest var meget smukt og vær-digt arrangeret, og forstander Kristensen og frue samt lærere og personale på skolen for-tjener stor tak for sliddet.

Mange blomster, hilsener og gaver strømme-de i dagene omkring jubilæumsdagen til Nr. Nissum Højskole fra nær og fjern som tegn på, at skolen har mange, mange venner. — Måtte forstanderens jubilæumsønske om fortsat sam-menhold om skolen gå i opfyldelse.

Bed og arbejde!

Hjertelig til lykke og tak fra en af skolens gamle venner.

O. P. Vendeltoft.

Tilbageblik ved jubilæet - set fra elevgangen

Vi stod bag på en generatordrevet lastbil. Vi var samlet sammen undervejs. Vi kendte kun lidt til hinanden. Vidste blot, vi skulle samme sted hen. Nu søgte vore øjne spændt i den tætte novembergrå tåge. Vi måtte snart være der. Ved højskolen.

Foran lå en vinter i det ukendte. Vi så frem til den med en vis spænding, med glad for-ventning, men også med usikkerhed i sindet.

Nu var vi der. Nå, sådan så skolen ud. — God dag, velkommen. — Man fik et værelse og stod pludselig alene over for nye ukendte, som man skulle dele det meste af sin tilværelse med for den kommende vinter.

Næste dag: ordne papirer, betale skolepenge, købe bøger, trisse lidt rundt, veksle et par ord med de nye kammerater, stadig denne usikker-hedsfølelse og ubehag ved at være ørkesløs.

Og så endelig kom hele den brogede flok i arbejde, og der blev mening i tingene. Efter-hånden lærte man både skolens folk og de nye kammerater at kende. Vi kom mange steder fra med vidt forskellige håb til denne vinter. En ville gerne lære „sig selv og sin Gud at kende“, en anden ville gerne være dygtigere til skolens fag, en tredje håbede på en behagelig vinter-ferie (han havde i mange år slidt for andre — var det ham så ikke vel undt?), og en del af de yngste kom der nok, fordi far og mor men-te, knægten havde godt af det.

Vinteren gik. Det blev forår. En og anden ønskede, han kunne fortsætte. Men de fleste længtes efter at følge solens kalden i slutnin-gen af marts, og en klar og dejlig solskinsdag spredtes vi da for aldrig mere at mødes igen alle sammen.

Hvad kom der ud af det?

Vi havde det sjovt. — Vi lavede fest — nogle af os somme tider halløj — vi havde „Gabestokken“, et i høj grad politisk nyheds-organ, der arbejdede for 8 timers søvn, 8 ti-mers hvile og 8 timers frihed, og som væsent-



Kokken med nogle flinke hjælpere.

ligst interesserede sig for vore mindre heldige sider. Vi havde diskussionsaftener og søgte at stå på vor egen mening over for en større flok.

Vi talte sammen på tomandshånd og i små grupper. Vor verden blev udvidet ved at høre om andre skikke og meninger, ved at lytte til andres sprog og opfattelse. Besættelsestiden var nylig forbi — hvad nu? Der var mange spørgsmål i den forbindelse at drøfte eller tænke over — politiske, menneskelige, personlige. Det var ikke blot visdomsord, der faldt, men det gav grøde i unge sind, også hos ham, der måske kun lyttede. — Undertiden kom samtalen ind på dybt personlige ting, og nogle gav gennem jævne ord andre en hjælp for livstid.

Vi lærte noget. — Det var dejligt at få lov at arbejde, at blive klar over sine evners muligheder og begrænsninger, at lære nye fag at kende, at få bedre hold på de gamle. — Vel var der nogle, der gjorde deres arbejde under nødtvungenhedens lov, men de kom dog alligevel videre, og nogle opdagede glæden ved at kunne klare sværere og sværere opgaver. Det blev os en hjælp senere — dette ikke at give op.

Det var en tilfredsstillelse at lære at skrive dansk og at beregne, hvor mange foderenheder en ko skal have under bestemte forhold. Men for den, der ikke blot tænkte i penge (og hvor mange unge gør mon det), var der større opløftelse i at få behandlet mere almenmenneskelige emner, måske også, fordi det var nyt for os alle. Det blev noget andet at synge Grundtvigs salmer, da først hans livshistorie var kendt, og bibelens ord blev anderledes nærværende, ja, ligefrem nærgående gennem en bibeltime, end de før havde været. — Der lå igen det stof, der nok virkede bedst og stærkest i stilhed. Måske kendte vi ikke selv virkningen, men derfor var den jo ikke mindre betydningsfuld.

Meget andet, der fik betydning denne vinter, kunne nævnes. Vi fik nok ikke altid skummet fløden, som skolens formand rådede os til, og livet lå ikke dagklart foran os som det solskin, vi drog ud i, men vi blev klogere på os

selv, og nogle af os kom ind i nye spor fremad og opad.

Var det så ringe endda?

Glædelig jul.

*Ingrid og Gothfred Jespersen,
Lone og Kirsten.*



Den nye byggesag

Familien i „Brontgård“	200 kr.
Ældre nabo	10 kr.
Signe Salling (54)	20 kr.
Adler Andersen (35-36)	5 kr.
X	600 kr.
Overskud fra stævne i Nyk. M.	50 kr.

for ialt 885 kr.

bringes herved kvittering og hjertelig tak.

Tidligere indkom 4385,50 kr. Ialt 5270,50 kr.

Hertil kommer jubilæumsgaven, der den 1. dec. var nået op over 14.000 kr., men vi kan ikke bringe regnskabet før i næste nummer, og vi modtager naturligvis også fremdeles gaver til jubilæet eller byggesagen — med stor tak og megen glæde.

Foruden pengegaven har skolen fået et stort maleri fra bestyrelsen, tre relieffer fra lærerstaben, en stor vase fra stedlige forretningsforbindelser, en klokke fra ringeren i 1947 og meget andet samt blomster og hilsener.

OM DIGTEREN

der skrev
„JULEN HAR BRAGT”

Af A. C. Nielsen, Vinderup



I 1825 udsendte Ingemann „Højmessesalmer til Kirkeårets Helligdage.“ Han skrev 73 salmer i løbet af et halvt år. Det er masseproduktion for en lyriker, en salmedigter. Nogle har hæftet betegnelsen fabriksarbejde på denne salmesamling.

Tager man „Den danske Salmebog“ frem og slår efter, så finder man, at Ingemann er repræsenteret deri med 30 salmer spredt ud over hele bogen fra nr. 26 og frem til 723. — Endvidere finder man ud af, at en halv snes salmer har årstallet 1825. Der var „hø og strå“ i „Højmessesalmer“, men der var så sandelig også fuldmodne og fuldvægtige aks. — Nogle eksempler vil bekræfte dette: „I underværkers land jeg bor“, „Fuldendt er nådens store værk“, „O Herre, kommer sorgens stund hernede“, „Til nådens store åndefest“, „Jeg lever og ved hvor længe fuldtrøst“. Som det ses: kærnesalmer! De bærer ikke præg af at være hastværksarbejde. De er sunget ud af en romantisk, kristen digtersjæl og er i tidens løb sunget ind i mange troende hjerter.

Der er talt meget om „den blide Ingemann“, „den fromme Ingemann“, „den barnlige Ingemann“. Om han svarede til, hvad tillægsordene udsiger, så kunne hermed intet nedsættende være sagt om digterens kristelige indstilling og indslag i salmelitteraturen. Vel var hans første barndomsår i Torkildstrup præstegård på Falster idyl, og vel blev hans ægteskab med fru Lucie og hjemlivet i digterboligen i Sorø idyl. Men der var andet og mere end idyl.

Barndommens lyse verden gik under, da faderen, pastor Søren Ingemann, døde den sidste dag i det gamle år, i det gamle århundrede, 1700-tallet. Børnene måtte ind ét for ét og tage afsked med den kære far. Ingemann fortæller herom i „B. S. Ingemanns Levnedsbog“: „Endelig stod drengen ved sin fars dødsleje. Den gamle slumrede, men vågnede op i febevildelse. Han må have troet sig på et slingrende skib og set sin yngste søn i fare ved dets ræling. Han greb sønnen kraftigt i armen med det nødråb: Af vejen fra rælingen, dreng! Et øjeblik derefter vendte bevidstheden tilbage. Hans åsyn var lyst, som havde han set et stort og herligt syn. Herre, nu lader du din tjener fare i fred! var det sidste ord, der kom over hans læber.“

— Ja, barndommens lyse verden gik under, da „jomfrudrengen“ fik sin gang i „den sorte skole“ i Slagelse. Om hans ankomst til skolen: „Drengen stod, som var han nedfaldet i en røverkule eller i en forsamling af små og store rasphusfanger. For råheden og vildheden omkring ham syntes der ikke at være grænser.“ Den falsterske idyl gik fløjten, den idyl, som vi kan blive konfronteret med i „B. S. Ingemanns levnedsbog“, og som slår ud i digterens morgen- og aftensange.

Ingemann! Bare idyl? — Det var da Ingemann, der skrev historiske romaner. Det begyndte med „Valdemar den Store og hans Mænd“, der udkom i 1824, og sluttede med Dronning Margrethe i 1836. Trods romanernes

øjnefaldende mangler i henseende til virkelighedstroskab virkede de så stærkt ind på dren- gesind, så manden siden så de historiske skik- kelser, just som Ingemann havde tegnet dem. Bøgerne havde betydning for hele den natio- nale rejsning, der fandt sted før og i 1848. Ingemanns advarende ord blev citeret gang på gang ved møder og sammenkomster under den store krig 1940—45.

Og blunder atter i blødheds drømme
mit fædreland ved de dybe strømme,
hvad heller raser i blinde lyst
forvildet slægt mod sit eget bryst,
da rystes sjælen og vækkes ånden
og styrkes hjertet og rustes hånden
til dansk og stor og til herlig id,
til Danmarks frelse i nødens tid!

Det var da Ingemann, der i 1837 udsendte den prægtige digtcyklus: „Holger Danske“. Vi kunne da ikke i vore folkelige sangbøger und- være: „I alle de riger og lande“, „Ved Lejre græsser nu får på vold“ osv. Grundtvig kaldte engang Ingemann for „Danmarks termometer“. Danmarks situation slog til enhver tid ind på hans følsomme digtersind og ud igen i hans produktion. — Så boede han jo i Sorø. At bo der var som at gå rundt i en mindehal.

Vist er der idyl, barnlig fromhed, i de vid- underlige morgen- og aftensange fra 1837—38, de sange, Weyse satte melodier til. — De kan aldrig slides op, er lige kære for voksne og børn. — Men det var da også Ingemann, der skrev — allerede i 1825: „Til nådens store åndefest“. Heri står: „Brist, brist hvert bånd, mig holder fast — og fra min Gud bortdrager“. Valfartssangen: „Dejlig er jorden“ er skrevet over en gammel tekst med tilhørende melodi, som Ingemanns ven, Ferdinand Fenger, havde vist ham i 1850 og bedt ham give en ny tekst. Den mest brugte — og misbrugte — af alle vore julesalmer: „Julen har bragt velsignet bud“, fødtes ud af en juletræsfest i Ferdinand Fengers præstegård i 1839. Her var der glans i barneøjne, og her dansede barnet på moders skød. Jo, der er idyl i julesalmerne; men det er da også Ingemann, der har skrevet valfarts- salmen: „Igennem nat og trængsel“.

Nej og atter nej! Ikke bare idyl, også kamp og kristendom! Den, der siger noget andet, kender ikke vor store salmedigter nr. 4.

„Den hemmelighedsfulde port“, således hed Ingemanns sidste digt, det var dødens port. I et andet digt: „Tak til venner i Danmark“, en tak for den hyldest, der slog imod ham i anled- ning af hans 70-års fødselsdag, siger han: — „Med pas til lange rejse glad jeg står — på vejen til den store banegård, hvor toget venter, som fra jorden fører.“ Mandag den 24. februar 1862 kørte toget, og Ingemann var med. Da kom han igennem „Den hemmelighedsfulde Port“. Det skete „i beskikkelsesstunden“, som han udtrykte det i en af sine salmer. Carsten Hauch har i et digt om Ingemann en meget si- gende linje:

Men i drømmen var der sandhed,
i din leg alvorlig tro.

Hermed ønskes Nr. Nissum højskole og alle dens gode, trofaste venner en velsignet jul.

Familien *A. C. Nielsen*, Vinderup.

~~~~~

Julehilsen

Med ønsket om en god jul og et velsignet nyt år sendes hjertelig hilsen til vor 75-årige, men ungdomsfriske NNH, til forhenværende medarbejdere og elever samt gode venner fra vor Nissumtid. — Vi og vore har det godt.

Eders Dagmar og Laurits Kaag.



Hvad står Nørre Nissum højskole og efterskole for i dag?

Da Ad. L. Hansen begyndte sin højskole, var det på et væsentligt punkt tænkt som en modsætning til de højskoler — mestendels med grundtvigsk præg — som var i forvejen. Pastor Hansen ville gøre det kristelige til skolens grundpræg. I anden række kom så alt det andet, kundskaber, dygtiggørelse, menneskelig og folkelig vækkelse.

Det hænger sammen med en forskel mellem grundtvigianisme og Indre Mission i synet på menneskelig udvikling.

Grundtvigske højskoler sigter først på menneskelig og folkelig udvikling og er forvisset om, at hvor denne er nået, kommer det kristelige som naturlig følge. Er man da ej kristen i dag, så bliver man det i morgen. De store ord i grundtvigsk arbejdssyn er vækst og udvikling.

Indre Mission har aldrig troet, at en rig menneskelig og folkelig udvikling er nødvendig forudsætning for levende kristentro. Ejheller troet, at en sådan udvikling altid fører til kristentro. Ofte kan mennesker være tilfredse med og i det opnåede uden derfor at søge Gud. De store ord i Indre Missions arbejdssyn er afgørelse, valg, omvendelse. Som følge af levende kristentro kommer også en rent menneskelig udvikling. Selv de lavest stående kan Kristus bøje sig ned til.

I 75 år er der sket mange forandringer på vor skole. Meget forskellige mennesker har virket her, mange nye ting er taget ind i undervisningen (måske for mange). De ydre forhold er ganske andre — og bedre, og skolens indre præg er sagtens også anderledes.

Hvad står skolen så for i dag?

Den vil gerne følge med tiden og forny sig på mange områder, men den vil blive på den gamle hovedlinie. Arbejdssynet er Indre Missions gamle, som er søgt beskrevet ovenfor.

Skolen kalder til valg og afgørelse i livets vigtigste spørgsmål. Vælg, og vælg rigtigt i det og de vigtige livsforhold, hvor intet valg betyder at drive med strømmen. Omvend eder og tro evangeliet, tro på barneret og barnekår for Jesu skyld hos den hellige Gud.

Jo, så vil skolen også gerne stå for alt det menneskelige og folkelige, for alt, hvad der er rent og ret i vor fortids og nutids kultur. Skolen vil oplyse og dygtiggøre, den vil give ud-syn og vække evnen til at se, høre og lære. Den virker under mottoet: „Bed og arbejde“ og ønsker at kunne leve sådan under dette motto, så det må give genlyd i ungdommen: Bed og arbejde!

P. Roesgaard.



HØSTEN ER FORBI

og somren er til ende — og vi er ikke frelste! Disse så kendte klagestrofer af profeten Jeremias på sit folks vegne, da de er ført til Babylon, fordi dette folk ville gå deres egne veje i stedet for at omvende sig til Herren. De var af profeten blevet advaret, men han havde talt for døve øren, og nu var katastrofen sket. Jerusalem var lagt i ruiner, og folket bortført til babylon, til trællekår. Der lærte de først, hvad frihed er værd. Men 70 år måtte der til i den skole, og bitter var den lærdom, fordi de måtte erkende, at disse kår var selvforskyldt; det gør jo altid det svære dobbelt svært. Og mon ikke vi er mange, der har gjort erfaringer på dette område? Guds forjættelse var jo dengang som i dag, når det lyder fra Herren: „Thi jeg kender de tanker, som jeg tænker angående eder, tanker om fred og ikke om ulykke, for at give eder en fremtid og et håb!“ Nu

er også vor sommer for denne gang forbi, en våd og kold sommer, som de allerfleste ville have ønsket anderledes. Og høsten er jo ikke engang forbi. Ikke så lidt endda venter på tørt vejr og på mejetærskeren. Men så lidt om profetens klagestrofe: „og vi ere ikke frelste“. — Det er spørgsmålet, som kun den enkelte kan svare på. Fra Guds side er sagen klar og afgjort. Han har givet os sit ja ved hans enbårne søn Jesus Kristus. Har vi så også sagt ja, omend i al skrøbelighed, så bliver den klagestrofe vendt om til takkesang og tjeneste. For der er ingen, der behøver at gå ledige på torvet. Og så er fremtiden lige så lys som Guds forjættelser. Men der må øves en indsats for at nå et mål igennem dygtiggørelse til livets gerning. Tidligere formand for højskolen, afd. provst Rendtorff, har engang formuleret ordene: Arbejde uden bøn er slaveri, og bøn uden arbejde er hykleri! Jeg vil slutte mit lille indlæg med følgende ord:

Lev ungt - lev rigt - tag din gerning op,
men gå aldrig uden om sagen!
Læg livets alvor, dets sorg og lyst
som et indskud til regnskabsdagen!

— De bedste ønsker for højskolen og dens fremtid med hilsen og tak for de gode dage på bibelkursuset.

Lomborg, den 11. okt. 1962.

Marie og Anders Madsen.



Gode nyheder

FRA LOHSES FORLAG

Når lampen tændes. 28. samling. Redigeret af Kamma Steenvinkel. Her fås 128 sider med 16 meget læseværdige småfortællinger for 6,50 kr. Måtte bogen blive meget brugt og være med til at skabe samling i hjemmene. Den egner sig ypperligt til højtlesning.

Det nye år. 3,75 kr. Den lille bog er uundværlig og anbefaler sig selv. Den er redigeret af sognepræst Dalum Christensen og landssekretær Stefan Ottesen.

Jeg tror. Et fint tegnet og farverigt lille hefte med de 10 bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåbsbefalingen og indstiftelsesordene til den hellige nadvar. 3,00 kr. En meget fiks lille julegave.

Jul i havn og på hav. Redigeret af pastor Ingstrup Mikkelsen og sømandspræst Fr. V. Eilschou-Holm. Et smukt og indholdsrigt hefte på 28 sider for 3,25 kr.

Klokkerne kimer. Udgivet af DMS. Pris 4,25 kr. Her er 80 smukke sider med udmærket læsestof fra selskabets store arbejdsmark.

Derude fra. Udgivet af DMS. Et dejligt julehefte for børnene. 3 kr.

Julegaven. Et stort julehefte redigeret af Edv. Petersen. 6,50 kr.

Hjemmenes julebog. En ret fyldig julebog på 104 sider redigeret af Harald P. Madsen. 5,50 kr.

Børnenes julebog. 96 afvekslende sider for 3,50 kr. Redigeret af Erik Christophersen.

Dansk Bibelværk: De apokryfiske bøger. Tre kendte teologer, pastor C. Bartholdy, professor Eduard Nielsen og rejsepræst Johs. Pedersen har på grundig, men dog populær og interessant måde videregivet deres kundskaber om disse gamle skrifter. Resultatet er blevet tre fortolkningsbøger, hver på ca. 160 sider. Bd. III udkommer i 1963. Bd. I kr. 11,50, bd. II kr. 11,50. Indb. tekstbog kr. 11,00.

Kirkeårets evangelietanker ved nogle danske præster, samlet og udgivet af E. F. S. Juhlert. Et stort og smukt værk, som henvender sig til I: kirkefolket, herunder også præster og andre forkyndere. II: mennesker, der står kirken fjernere, men er „søgende“. III: mennesker, der mer' eller mindre ligegyldigt har vendt kirken ryggen uden at have brug for dens budskab, fordi de ikke tror, at dette har noget at sige dem. Det er vanskeligt at udtale sig om så stort et værk, når man ikke har læst det hele grundigt, men der er mange smukke og rige tanker fremsat, og stort set virker det meget positivt. Dog må man undres over bevisførelsen, der er benyttet side 120 nederst. Dels synes jeg, bibelen er citeret

ukorrekt, og dels synes jeg, at det, der står om omvendelse, lettest kan opfattes forkert. Men jeg tør ikke diskutere med teologer. Læs selv. Om man end må studse somme steder, og man har da vist altid lov til at tvivle på forklaringer, så er her meget værdifuldt at hente. Pris indb. 27,75.

Prins Bernhard af Holland. Ved Alden Hatch. En bog på 320 sider, hvor der fortælles godt og fængslende. Pris 37,25 kr. Indb. 49,00 kr. En fin gavebog.

Niels Aage Barfod: *Skolemester.* En smuk bog om Danmarks førende skolemand, højskolemanden Christen Kold. Bogen koster 19,75 kr. Indb. 27,25.

Per Hilleren: *Fagre jord.* En stor og god fortælling om unge og deres kampe. Her er spænding, problemer og en god og lykkelig afslutning. Pris 17,00 kr. Indb. 24,50.

Meta Moe: *Hvad er et menneske?* (Hjemmets bøger). En meget smuk og god fortælling, der rummer både livets barskhed, eventyr og kærlighed. Pris 7,25 kr. Indb. 12,25.

Niels Aage Barfod: *En dør går op.* (Hjemmets bøger). Denne vidunderlige historiske roman er nu udkommet i 6. oplag. Hvor er det belærende og berigende at læse om Børresen, den store pioner inden for Santalmissionen. Personerne er så levende - og livet er så spændende. Pris 6,75 kr. Indb. 11,50 kr. plus oms!

Richard Holm: *De var dog brødre!* En stor og god kristen roman fra en fiskerby. Pris ca. 18,50 kr. Indb. ca. 25,50.

„*Min far var lærer.*“ Red. af Chr. B. Schjørring, Vagn Bro og M. Buhl. I lighed med „*Min far var præst*“ et samleværk med indlæg af en snes danske kvinder og mænd. Blandt disse er f. eks. Vagn Bro, Jørgen Bukdahl, Lis Groes, Palle Lauring og K. K. Steincke. Ca. kr. 20,00 — indb. ca. 27,00.

„*Min far var missionær.*“ Red. af Stefan Ottesen. 25 kvinder og mænd står bag disse levende skildringer af deres hjem og deres fædres indsats i Indre Missions gerning i vort folk. Kr. 11,50, indb. 17,50.

Ernst Moltke: *Joachim Moltke, en Kristi stridsmand.* Interessant beretning om en markant, kristen personlighed, som gennem mere end en menneskealder fik stor betydning for menigheden og de virksomheder, hans navn knyttedes til. Illustreret med fotos. Ca. kr. 16,50.

P. Hansen Skovmoes: *Som sne, der faldt i fjor.* Forfatteren fortæller med både alvor og lune om sine læreår ved en lille avis i en provinsby omkring århundredskiftet og fortsætter med at fortælle om mænd, han har kendt eller mødt. kr. 14,50.

Georg S. Geil: *Guds dårskab.* En velegnet hjælp til fordybelse i påskens budskab, men bogens sigte er samtidig et videre: at blive en stiltfærdig hjælp

til tro - og til ny undren og ny taknemmelighed for troen midt i dens standende strid. Kr. 9,00.

M. Basilea Schlink: *Maria - Jesu moder.* Marias liv bliver betragtet fra mange sider - en fremstilling, som er frugt af personlig, åndelig indlevelse og dyb kristelig praksis. Derfor vil bogen kunne være til velsignelse for kristne af alle konfessioner. Kr. 8,50.

Fr. Wisløff: *Når en af de kære går bort.* Sørgende mennesker trænger til hjælp i deres sorg. Wisløff forsøger her - som samtale på tommandshånd med en ven - velgørende ligetil og opmuntrende at pege på målet: at komme lutret og styrket gennem sorgen. Oversat af sognepræst Finn Tulinius. Kr. 5,50.

H. E. Wisløff: *Fred, som varer.* Bogens oversætter, pastor C. Bartholdy, skriver: „Forfatteren har det store fortrin, at hans prædikener ikke smager af papir og skrivebord. Når man læser dem, er det, som man hører ham.“ Ca. kr. 8,50.

Einar Lyngar: *Børnenes andagtsbog.* Kr. 13,50. Indb. kr. 18,50. En lille fint fortællende bog med et stykke til hver dag i året. Oversat fra norsk.

Arne Rosenquist: *Børn og kirke.* Gerningen i søndagskolen og ved børnegudstjenesten er et arbejde, hvor opdragelse og gudstjeneste bør forenes. Denne lille illustrerede bog vil være en god hjælp for alle, som beskæftiger sig med kristent børnearbejde. Ca. kr. 3,00.

Noget for sig. Franz A. Roedelberger: *Europas dyreverden,* gengivet i 280 fotos med dansk tekst af dr. phil. Ingvald Lieberkind. Det er et pragtværk, som fint indbundet fås for kr. 45,00. Her er en virkelig god idé til en fin gave.





Vinterskolen 1962-63

Øverste række fra venstre: Jørgen Madsen, Svenstrup, Vinderup. Jens Langgaard Pedersen, Års. Aksel Vigh, Fjeltstervang. Niels Jørn Christensen, Sunds. Tage Hørup, Møldrup. Arne Taulborg, Spjald. Peder Rasmussen, Hastrup. Jens Vagn Kristensen, Doense. Børge Bojsen, Holmsland. Torben Jørgensen, Ubby. Bent Christoffersen, Dianelund. Bent Nielsen, Fur. Knud Mikkelsen, Ryde. Erik Roesgaard, Vejrup. Jens Holmstrøm Bach, Frøstrup.

2. række: Hans Thing, Odby. Niels Dalgaard, Flovlev. Erik Johansen, Stakroge. Poul Erik Hedegaard, Rønbjerg. Asger Skinhøj Pedersen, Skjoldborg. Anders Jørgen Hedegaard, Herrup. Bjarne Søballe Nielsen, Them. Niels Jørgen Lynggaard, Ø. Hvidbjerg, Mors. Verner Haaning, Ø. Assels, Mors. Jens Vagner Andersen, Barde. Karl Kristian Bundgaard Hansen, Nr. Nissum. Gunnar Worm, Ljerslev, Mors. Hardy Brun Sørensen, Naur. Jens Bennetsen, Thorning.

3. række: Villy Lund, Møldrup. Gudmund Lindum Pedersen, Sinding. Ejvind Nielsen, Rønbjerg. Bent Christiansen, Bonnet. Henning Nyrup Kristiansen, Sjørup, Skelhøje. Peter Madsen, Sjørring. Preben Leth Jensen, Tvis. Peder Vester, Viborg. Viggo Kristensen, Sparkær. Ejner Hansen, Thorup Holme. Niels Buelund Madsen, Kibæk. Arne Hansen, Farre. Sten Nyrup Nielsen, Sjørup Skelhøje.

4. række: Frk. Jeppesen, lærer Kappel, lærer Aagaard Madsen, Bjarne, lærer Svendsen, fru Svendsen, lærer Mogensen, fru Mogensen, forst. Kristensen, fru Kristensen, frk. Strunge, Anna Madsen, Henny Slot, Anna Gudrun Vadsholt, Herdis Andreassen,

5. række: Leif Kjærside, Flynder. Søren Weisgaard Pedersen, Ryde. Villy Thusholt Nielsen, Vinding, Sørvad. Julin Kviesgaard, Tiphede. Kristian Aagaard Andersen, Fjeltstervang. Kristian Fjord Tarbensen, Søndervig. Ejner Tjagvad Madsen, Tvis. Torben Vindum Christensen, Linde. Johannes Andersen, Spentrup. Kristian Madsen, Thorsted. Tage Jensen, Dianelund. Karl Bjerre Skinnerup. Arne Kjær Hansen, Timring. Kristian Jakobsen, Snejbjerg.

6. række: John Mandrup Olesen, Lomborg. Verner Nyborg, Vildbjerg. Orla Weisbjerg, Hvidbjerg, Thy. Vagner Noubø, Skarriid. Anders Hornstrup, Kallerup. Harry Pedersen, Tolstrup. Villy Jensen, Sennels. Ejner Jørgensen, Aulum. Jørgen Poulsen, Bonnet. Laurs Ramskov Pedersen, Fur. Mads Pedersen, Vinding, Sørvad, Per Birkmose, Bonnet. Fraværende Ejner Volsgaard, Tvis, Bent Kristensen, Vildbjerg.

HJEMME FRA SKOLEN

Oktober måneds begivenheder sluttede med stævnet i Skjern. Der var ikke slet så mange som første gang, vi prøvede med stævne i Skjern, men vi manglede strengekoret denne gang, og vi var vist alligevel over 60 deltagere. Frk. Mortensen og familien Kristensen var mødt fra skolen, og vi var meget glade for samværet. Dog kunne vi nok mærke, at det var et sted, vi ikke kom så tit, for der var adskillige deltagere, som det med skam at melde kneb os en lille smule at genkende. Men — hvor var det skønt at se jer og være sammen med jer. Tak, fordi I mødte op.

Den 5. november modtog vi det nye hold, jubilæumsholdet. Det var en stor glæde at få lov til at modtage så mange, som skolen kan rumme. På 3 af de små værelser på den nye gang bor der 2 mand på hver. Det 4. af disse værelser beboes af en helt ny mand, husflidslærer Verner Kappel, så vi er en ekstra mand i vinter, og dette blev påkrævet, da vi optog så mange efterskoleelever, at vi måtte have dem delt i 3 hold. Vi skulle egentlig have 71 elever, men en af drengene er rejst på grund af faderens dårlige helbred, og en af højskoleeleverne kan først møde til januar, så vi har 69. Når den sidste mand kommer, skal han i januar måned bo i det ene karlekammer, men til februar kan han komme på elevgangen, for da skal vi af med et par stykker til seminariet.

— Før vi forstod det, kom jubilæumsfesten, hvorfra redaktør Vendeltoft har været så elskværdig at levere et ret fyldestgørende referat. Jeg må dog tilføje, at vi havde repræsentantmøde den samme dag, da vi syntes, det var meget at bede repræsentanterne rejse hertil 2 gange. Repræsentanterne samledes allerede kl. 14, men vi måtte skynde os lidt for meget for at blive færdige i god tid til festgudstjenesten.

Der blev på festdagen lagt kranser på pastor Ad. L. Hansens, lærer Kirkegaards og lærerinde frk. Niensens grave.

Der var så mange, som den dag fortjente at mindes, at det var umuligt at mindes dem alle. Vi savnede forstander Olsens (lærer Meinilds) meget. De kunne ikke komme. Dels var helbredet ikke så godt, og så havde de lige haft den store sorg pludselig at miste deres kære søn Carl Gunnar. Vi tænkte og tænker meget på dem, og vi ved, at mange af eleverne fra deres tid her på skolen også vil tænke på dem!

Vi måtte også savne fru Kaag den dag, da hun skal spare meget på kræfterne, men vi var taknemlige for, at Kaag kunne og ville tage den lange rejse for at feste sammen med os. Skønt var det også, at Lindskovs, „Jespers“ og mange andre tidligere lærerkræfter var mødt op, og det var os sådan en glæde at møde så mange venner. — Hvor vi så hen, så vi kære venner og venlige, glade ansigter.

Det var en rigtig stor fest, men biskoppen havde da også lige velsignet vor skole fra Herrens hus.

Dagen efter havde vi indbudt sognets folk til andendagsgilde. Vi samledes i missionshuset kl. 19,30, hvor generalsekretær Evald Christiansen talte. Derefter viste vi lidt af skolens historie og udvikling ved hjælp af vore gamle lysbilleder, og senere så vi fine farvebilleder fra sommeren 1962. Bagefter samledes vi på skolen til kaffe, hvor vor tidligere sognepræst sluttede aftenen. Både generalsekretæren og pastor Nielsen havde noget virkelig godt at sige, og nissumboerne var mødt godt op, så vi er også meget taknemlige for andendagen.

Men disse festligheder er ikke gået af sig selv. Vi har måttet udsætte vor store udflugt på ubestemt tid. Men antagelig kommer vi også i år til København for at hilse på gode venner der.

Som der stod i bladet for oktober, fyldte jeg virkelig 60 år først i november, og I aner vel næppe — i alt fald de yngre blandt jer — hvor vemodigt det er. Man kan ligesom se til vejs

ende af sin livsgerning. Så meget blev gjort dårligt, så meget blev slet ikke gjort, og der er så kort tid til at indhente det forsømte. Så mange synders minde dukker frem, og ofte kan det være svært at tro, at Gud kan blive ved med at tilgive. I nr. 468 i Hjemlandstoner står: „Der er en ungdom, som kan aldrig blegne“, og den sang har været mig til megen opmuntring.

Men så alligevel var dagen en dejlig dag, og det var de gode venners overstrømmende venlighed, der var skyld i dette under. I aner vist næppe, hvor I har glædet mig med breve og

telegrammer, ja, så galt med gaver. Og skolens folk, venner i sognet og den kære familie, ja, man havde ret strammet sig op. Gamle venner og venner langt borte huskede mig. De fleste af jer får ingen personlig tak, men her siger jeg og min kone og datter jer alle vor inderligste tak for den festdag, I var med til at skabe i vort hjem. Glæden fik overtaget over vémoden. og vi takker vor trofaste Gud for dagen, for de mange dage, der var gået, og vi vil øve os i at takke for hver livsens dag, der skænkes her-efter.

H Ø J S K O L E P O S T

HILSENER FRA DJURSLAND

Samlede med forstanderen ved møder sender under tegnede hjertelig hilsen til venner og veninder, lærere og lærerinder.

Fra Nimtofte missionshus:

Jens Odgaard 51-52.
Niels Odgaard 51-52.
Herdis Jensen, f. Pedersen, 54.
Jens Erik Jensen 54-55.
Kirsten Thode Nielsen, f. Karlslose, 54.
Jens Thode Nielsen 54-55.
Ruth Thode Sørensen, f. Nielsen, 56.
Anton Sørensen.
Arne Bjerregaard 58-59.
Tove Bjerregaard.
Børge Bjerregaard 58-59.
Ingrid Just 61.
Birthe Christoffersen 61.
Inger Nielsen 61.

Fra Glæsborg missionshus:

Krista Glerup, f. Rasmussen, 47.
Jakob Sloth 47-48.
Frida Andersen, f. Sloth, 49.
Inger Sørensen, f. Lund, 52.
Jenny Lund 55.
Randi Søgaard 56.
Frida Grønne 56.
Vera Thode Sørensen, f. Nielsen, 59.
Knud Sørensen.

Fra Thorsø missionshus:

Henning Hansen 54-55.
Rita Thode Hansen, f. Nielsen, 56.
Birgit Thode Nielsen 59.

TIL LYKKE!

Lørdag den 11. nov. viedes Jørgen Moosgaard Kristensen 58-59 og frk. Inger Nielsen. Bopæl: Højgård, Vorgod, Barde pr. Herning.

Lørdag den 5. januar vies i Vildbjerg kirke frk. Laura Gammelager (54) og hr. Gunnar Andersen (57-58). Bryllupsadresse: Vildbjerg. Bopæl: Nr. Bassumgård, Gødstrup.

GLEMT PÅ SKOLEN

Her hænger to brune silketørklæder med gulligt mønster. Hvis „ejermandene“ vil melde sig, skal vi gerne sende dem tørklæderne.

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

Sammenkomst i Hjallerup missionshus lørdag d. 12. januar kl. 20. Forstander H. C. Pedersen, Borremose ungdomsskole, taler over emnet: „Efterabe- eller tro og tænke selv.“

VORE MØDER

27. dec. Humlum. A. Kr.
28. dec. Tolstrup. A. Kr.
9. jan. Farre. Unge Hjem. Ths. M.
12. jan. Fiskbæk v. Herborg. A. Kr.
17. jan. Ørnvej, Unge Hjem. A. Kr.
23. jan. Holstebro, idræt. Ths. M.
24. jan. Vorgod. A. Kr.

VANDREMAPPERNES BESØG

6. nov. „Sanglærken“ 1940.
13. nov. „Anemone I“ 1960.
20. nov. „Budstikken“ 1948.

HILSEN FRA SNEJBJERG

Vi er samlede den 24. november hos Niels Kr. Videbæks forældre til eftermøde ved lærer Sørensen, Snejbjerg. I missionshuset har lærer Moisgaard, Lund skole pr. Hammerum (før Østre skole, Nr. Nissum), talt, da forstander Kristensen ikke kunne komme på grund af de glatte veje.

Undertegnede gamle nissumelever vil gerne herfra sende forstanderfamilien, lærerne og alle venner af skolen i Nr. Nissum vore bedste hilsener.

Peder Haunstrup Knudsen 37-38.

Aksel Christensen 57-58.

Gunnar Hjørnholm 59-60.

Tage Bliddal 60-61.

Niels Kr. Videbæk 60-61.

Anny Frølund 1961.

Grethe Hjørnholm 1961.

Ruth Bliddal 1962.

Lærer K. E. Sørensen 49-51.

Og så er der en hilsen fra 3 unge unge piger, der er indmeldt til skolen sommeren 1963.

Eva Pedersen.

Anni Videbæk.

Anne-Lis Sørensen.

VI VIL GERNE

have en pige mere fra 7. januar (1. januar), for 5 piger er lidt nok, når vi har skolen helt fuld.

A. Kristensen.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1962 Frk. Britta Nielsen, Kloster, Ringkøbing — samme, Rødegård sygehus, Resenbro.
- 1962 Frk. Inga Bærentsen, Åbjerg, Vinding, Sørvad — samme, Lundgård, Nr. Felding, Holstebro.
- 1962 Frk. Jonna E. Pedersen, Sejerslev, Nykøbing M. — samme, Østergade, Stoholm J.
- 1962 Frk. Else Haaning, Øster Torp, Naur — samme, Ryssensten, Bøvling.
- 1962 Frk. Inga Pedersen, Egebjerg, Hjerm — samme, Nr. Lem Kirkegård, Lemvig.
- 1962 Frk. Ruth Johansen Kock, Sdr. Rind, Rindsholm — samme, Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1, København F.
- 1961 Frk. Betty Nielsen, Thorning Vestermark, Kjellerup — samme, KFUM, Bredgade 52, Ikast.
- 1961 Frk. Hanna Johannesen, Selde, Roslev — samme, Fur brugsforening, Fur.

- 1961 Frk. Hanna Marie Lindholm, Missionshotellet Ansgar, Banegårdsplads 10, Aarhus C. — samme, Nørkær, Bøvling, Fåre.
- 1961 Frk. Elise Petrea Jensen, Fur Gæstehjem, Fur — samme, adr. Kristian Dalsgaard, Søndergårde, Fur.
- 1961 Frk. Ruth Mortensen, Sdr. Vium — samme, Storegade 39, Tarm.
- 1961 Frk. Inger Nielsen, De gamles hjem, Brandbrand — samme, Bjerggården, Brendstrupvej 71, Aarhus N.
- 1961 Frk. Gurli Stokholm Knudsen, Nørholm, Vind, Holstebro — samme, adr. dyrlæge Kirkegaard, Sørvad.
- 1961 Frk. Ingrid Just, Justesminde, Ramten, Djurs. — samme, Pognæs, Sivested, Kolind, Djurs.
- 1961 Frk. Anna Næsager, Horne højskole, Horne J. — samme, Tømmerby, Frøstrup.
- 1961 Frk. Nelly Mikkelsen, Højbo, Nr. Vium, Herborg. — Fru Nelly Kristensen, Ahornvej 21, Herning.
- 1961 Frk. Lisbeth Hansen, adr. Chr. Bjerre, Vester Dalby, Gimsing, Hjerm. — Elisabeth Hansen, kolonien Filadelfia, Dianalund.
- 1961 Frk. Marie Jensen, Granly, Røjkjær, Vind, Holstebro — samme, adr. Fjeldsted, Torvet 8, Holstebro.
- 1961 Frk. Hjørdis Meldgaard, Nautrup, Djeld, Vinderup — samme, Frederiksdal Allé 10, Skive.
- 1961 Frk. Kirstine Sandberg Larsen, adr. Viggo Jensen, Ahlegård, Borris — samme, Herborg.
- 1961 Frk. Ingrid Irene Graversen, Sdr. Arlund, Mejrup, Holstebro — samme, Afholdshotellet, Brotorvet, Holstebro.
- 1961 Frk. Margit V. Byskov, Grauballe hvilehjem, Grauballe — samme, Missionshotellet, Holstebro.
- 1961 Frk. Mette Dahlgaard, Pensionatet, Søndergade 1, Struer — samme, Sønderbjerg, Uglev, Thy.
- 1961 Frk. Gunhild Nielsen, Skjoldborg, Vildsund Vest, Thy — samme, Skagen Sygehus, Skagen.
- 1960 Frk. Elfrida Dissing, adr. Viggo Kvistgaard Sørensen, Lundegård, Nr. Broby — samme, adr. Karl Søndergaard, Sejerslev, Mors.
- 1960 Frk. Bodil Jensen, Møllevang, Vinding, Sørvad — samme, Dronningensvej 16, Kbh. F.
- 1960 Frk. Gerda Hoffmann, De gamles hjem, Herning — samme, Møllegade 16, Ikast.
- 1960 Frk. Mette Thise, Udbyhøjvej 7, Randers — samme, Hoptrup højskole, Hoptrup.
- 1960 Frk. Agnete Rasmussen, Flyesminde, Rønbjerg — samme, adr. pastor Gadegaard Frandsen, Estvad, Rønbjerg.

- 1960 Frk. Gerda Andersen, Hjemmebageriet, Mathiasgade 53 b, Viborg — samme, adr. bager Olesen, Mathiasgade 25, Viborg.
- 1960 Frk. Jytte Blæsbjerg, Søndergård, Skjærk, Aulum. — Fru Jytte Nørby Dahl, Sdr. Bak, Humlum, Struer.
- 1960 Frk. Hanne Andersen, Bangshåb, Kjellerup — samme, Meldskiftet 9, Ringkøbing.
- 1960 Frk. Lene Johannesen, KFUK, Sallinggade 5, Skive — samme, KFUK, Nygade 14, Herning.
- 1960 Frk. Erna Lauritsen, Røde Kors Hjemmet, Voldgade, Struer — samme, Højskolen, Hoptrup.
- 1960 Frk. Kirsten Hyldahl, Centralen, Koldby, Hørdum, Thy — samme, Koldby skole, Hørdum, Thy.
- 1960 Frk. Ella Clausen, De gamles hjem, Troldhede — samme, Remmerhus, Barde, Herning.
- 1960 Frk. Lillian Kjærsgaard, Laulund, Vinding, Sørvad. — Fru Lillian Nielsen, Laulund, Vinding, Sørvad.
- 1960 Frk. Birgit Hauge, Vejlevej 62, Herning — samme, Viborgvej 54, Herning.
- 1960 Frk. Lene Johannesen, Vinderslev Hvilehjem, Kjellerup — samme, KFUK, Sallinggade 5, Skive.
- 1960 Frk. Anna Garsdal, Øster Ramskov, Vinding, Sørvad. — Fru Anna G. Christensen, Fjordvang, Landting mark, Vinderup.
- 1959 Frk. Anna Marie Hvam, adr. købd. Aage Jensen, Vestergade, Vildbjerg — samme, Skovly, Jersild, Aulum.
- 1959 Frk. Dora Larsen, Aldersdomshjemmet, Sjørring — samme, Børnehjemmet Fürgårde, Svejstrup, Ry.
- 1959 Frk. Anne Grethe Thorø, adr. Meldgaard Andersen, Mindegade 20, Herning — samme, Fjeldstervang, Kibæk.
- 1959 Fru Gudrun Bjørnholt, Davinde, Marslev — samme, Davinde, Fraugde.
- 1959 Frk. Anna Svenningsen, Hvilehjemmet, Om-mestrup, Mørke — samme, adr. Sv. Johanson, Åstrup, Grenå.
- 1959 Frk. Erna Andreassen, Hjørnholm, Frølund, Hammerum — samme, Søndergade 42, Hammerum.
- 1959 Frk. Martha Skov, Hygumbjerg, Hygum, Klinkby — samme, Fabjerg Sdr. skole, Fabjerg.
- 1959 Frk. Kirsten Overgaard, Kjeldgård, Elso, Nykøbing M. — samme, Glyngøre hvilehjem, Glyngøre.
- 1959 Frk. Ruth Djernes, Krabbes Konditori, Thisted — samme, Sejerslev, Nykøbing M.
- 1958 Frk. Mette Falksen Nørgaard, Haslev høj-skole, Haslev — samme, Skærbækgård, Sejerslev, Nykøbing M.
- 1958 Frk. Inger Thise, Haslev udv. Højskole, Haslev — samme, Enighedsvej 45, Kbhvn., Charlottenlund.
- 1958 Frk. Sally Birgit Clausen, KFUM's soldaterhjem, Viborg — samme, Diakonhjemmet, Aalborgvej 8, Viborg.
- 1958 Fru Sonja Martinsen, Præstegårdsvej, Oksbøl — samme, Hestbæk skole, Bur.
- 1958 Frk. Ellen Marie Nielsen, Skjoldborg, V. Vildsund, Thy. — Fru Ellen Marie Hummelshøj, Elmely, Stagstrup, Hørdum, Thy.
- 1958 Frk. Ester Kristensen, adr. Jakob Westergaard, Tilsted, Thisted — samme, Haslev højskole, Haslev.
- 1958 Frk. Agnes Mortensen, Egebjerg, Ejsing, Vin-derup. — Fru Agnes Tang Jensen, V. Ausum, Hjerm.
- 1958 Frk. Rita Madsen, Landbrugsskolen, Ham-merum — samme, Svenstrup, Vinderup.
- 1957 Frk. Citta Smith, Snebjerg, Herning — samme, Bøgely, Blansskov, Avnbøl, Sdrj.
- 1957 Frk. Elin Østergaard, Siem, Terndrup. — Fru Elin Sørensen, Ormhøjgård, Vonge.
- 1957 Frk. Herdis Nielsen, Fakkenbjerg, Båstrup, Hedensted — samme, Fjeldstervang, Kibæk.
- 1957 Frk. Anna Skov, c/o Christiansen, Østergade 23, Skjern — samme, Hygumbjerg, Hygum, Klinkby.
- 1957 Frk. Nanna Marie Vangsgaard, Hurup, Thy — samme, Sønderhå, Hørdum.
- 1956 Frk. Lene M. Hansen, Istedgade 38, Holstebro — samme, Vildbjerg Hotel, Vildbjerg.
- 1956 Frk. Ruth Bahn Jensen, Hvilehjemmet Høj-riis, Ikast — samme, K. I værelse 5, For-sorgscentret, Vodskov st. J.
- 1956 Fru Ellen Rasmussen, „Højmark“, Lyngså — samme, „Vejhuset“, Møborg, Bækmarksbro.
- 1956 Frk. Ruth Thode Nielsen, adr. dyrlæge Ras-mussen, Kolind — samme, Bredgade 12, Kolind.
- 1956 Barneplejerske frk. Frida Grønne, Sygehuset, Grenå — samme, Fødselsanstalten Jylland, Nr. Brogade 37-39, Aarhus.
- 1956 Sygeplejeelev frk. Inger Marie Hansen, Statshospitalet, Viborg — samme, Central-sygehuset, Holstebro.
- 1956 Sygeplejerske frk. Esther Simonsen, Amts-sygehuset, Lemvig. — Fru Esther Vester-gaard, Rønnevej 4, Tarm.
- 1956 Frk. Signa Ottosen, Østervinge 14, Esbjerg — samme, Strandbyg. 46 A, 3. sal, Esbjerg.
- 1956 Frk. Ingrid Andersen, „Lysgårdgård“, Skel-høje. — Fru Ingrid Pedersen, Slotsherrens-vej 153, 1. sal th., Vanløse.

- 1955 Frk. Mary Frøkær, Ås, Vest Vildsund, Thy — samme, Krabbes konditori, Nykøbing M.
- 1955 Frk. Anna Sofie Skov, Hygum, Klinkby — samme, Almindingen 9, Aarhus V.
- 1954 Frk. Kirsten Helsager, Børnehjemmet Bethlehem, Høje Sandbjerg, Holte — samme, Vardevej 45, Skjern.
- 1954 Frk. Lis Kjeldsen, Haslev udv. Højskole, Haslev — samme, Nielsesgård, Bur.
- 1954 Frk. Ragnhild Søndergaard, Nørgård, Ydby — samme, Vestergade 44, Hurup, Thy.
- 1954 Sygeplejerske frk. Maren Iversen, Langagervej 45, Hjørring. — Sygeplejerske fru Maren Christensen, „Vesterheden“, Nr. Lyngby, Vittrup.
- 1954 Fru Eva Nautrup, Mølletofte 12, Skive — samme, Mellemtofte 12, Skive.
- 1954 Frk. Tove Vesterager, Seminariet, Nissum Seminarieby. — Fru Tove Maagaard, Køl-kær skole, Kølkær.
- 1953 Frk. Anna M. Bojsen, Hedeby, Skjern — samme, Kragmose, Bølling, Skjern.
- 1953 Lærerinde frk. Agnes Pedersen, Nibevej 25, Års. — Lærerinde frk. Agnes Langgaard Pedersen, Bernstorffsgade 29, Aalborg.
- 1953 Fru Anna Johannesen, Statshospitalet, Viborg — samme, Ll. Sct. Mikkelsgade 22/7, Viborg.
- 1953 Frk. Tove Laursen, Thorsgade 28, Herning. Fru Tove Jensen, Vestergade 47, 1. sal, Herning.
- 1952 Fru Else Neimanas, Bredgade 20 b, Skjern — samme, Kvarmløsevej 43, Tølløse.
- 1952 Fru Margrethe Steffensen, Hokkerup, Tørsbøl — samme, Slipskov, Kruså.
- 1951 Fru Ruth Lauridsen, adr. Jensen, Sjællands-gade 16, 2. sal, Viborg — samme, Storgårds-vej 17, Herning.
- 1950 Sygeplejerske frk. Karen Marie Larsen, Sten-gården, Brårup, Vindblæs — samme, Vester-brogade 56, 4. sal, København V.
- 1949 Fru Thyra Pedersen, Nørrebjerg, Marslev — samme, Nørrebjerg, Fraugde.
- 1947 Lærerinde frk. Frederikke Andersen, Sdr. Felding — samme, Randersvej 30, Viborg.
- 1947 Fru Esther Thøgersen, Dalgård, Lomborg, Bonnet — samme, Kjærsminde, Vammen, Viborg.
- 1946 Fru Petrea Nissen, Sejrup, Thyregod — samme, Skovlundvej, Thyregod.
- 1941 Fru Ella Bruun Lauridsen, Rosensgade 41, Odder — samme, Skoleparken 15 st. til v., Odder.
- 1936 Fru Kristine Toft Knudsen, Elenbækgård, Hod-derskov, Mølby — samme, Grønnegade 18, Hammerum.
- 1932 Fru Frida Hansen, Dumpen 3, Viborg — samme, H. C. Andersensvej 46, 2. sal, Viborg
- Fru Johanne Laugesen, Bjerggård, Sinding, Herning — samme, Albæk, Snebjerg, Her-ning.
- 1922 Frk. Dorthea Holck, KFUK, St. Kannike-stræde, København K. — samme, Vestergade 48, 1. sal, Skjern.
- 1918 Fru Marie Andersen, adr. pens. lærer An-dersen, Sædding st. — Fru Marie Andersen, Sædding st.
- 1909 Fru P. Møller, Bakkeallé 26, Åbyhøj — samme, Birkeparken 4, Åbyhøj.
- Frk. Grethe Dalgaard Christiansen, Klinte-vej 7, Viborg — samme, Sct. Mogensgade 29, 1. sal, Viborg.
- Fru Johanne Laugesen, Albæk, Snebjerg, Herning — samme, Tanderupkær, Studsgård.

Vinterskolen:

- 61-62 Ove Madsen, Bøgelund, Trust, Fårvang — samme, Esbengård, Trust, Fårvang.
- 61-62 Viggo Kjeldsen, Pilbjerg, Naur — samme, „Brøndersgård“, Falsig, Naur.
- 61-62 Kristian V. Jensen, Linde smedie, Linde, Bur — samme, Rydhave avlsgård, Vinderup.
- 61-62 Poul Erik Poulsen, adr. Axel Sønderby, Sme-degården, Tvis — samme, adr. Erik Jensen, Iller, Ansby.
- 61-62 Jens Riis Nielsen, Horn, Fårvang — samme, Iller Vestergård, Ans.
- 60-61 Arne Albert Nielsen, Vesterager, Simmelkær, Sunds — samme, Skovlund, Simmelkær, Sunds.
- 60-61 Evald Haaning Andersen, adr. Jens Chr. Haugaard, Sundby, Mors — samme, Storup, Ø. Assels, Mors.
- 60-61 Erik Hansen, Vestergård, Fjelsevang, Ki-bæk — samme, Nørholm, Herning.
- 60-61 Tage Nielsen, Tulstrup, Hvam — samme, Gråskov, Thorning, Kjellerup.
- 60-61 Ernst Hoffmann Kristensen, „Grangård“, Blåhøj — samme, St. Damgård, Aulum.
- 59-60 Alfred Christensen, Karstoft, Rønbjerg — Gdr. Alfred Christensen, Koldkur, Sdr. Re-sen, Karup.
- 59-60 Bent Jønsson Nielsen, Landbrugsskolen, Hammerum — samme, Gyvelgård, Trandum, Skive.
- 59-60 Johannes Meldgaard, adr. Jens Olsen, Uhre, Ikast — samme, Bosagergård, Måløv Sj.
- 59-60 Viggo Lauritsen, Skellerup, Hobro — sam-me, Th. Hougårdsvej, Hobro.
- 59-60 Frede N. Aalbæk, Gl. Lindholt, Tvis — sam-me, Vidtskue, Tvis, Holstebro.

- 59-60 Henrik V. Hedegaard, Birkemose, Timring, Vildbjerg — samme, Gråe, Thorning, Kjel-lerup.
- 59-60 Seminarieelev Erling Arthur Sørensen, Ny-landsvej 59, Hjørring. — Assistent Erling Sørensen, „Aggerholms Minde“ børnehjem, Søndbjerg, Uglev st., Thy.
- 58-59 Poul R. Henriksen, Frøsløvgaard, Frøsløv, Nykøbing M. — samme, Fjallerslev, Nykø-bing M.
- 58-59 Jens Chr. Noe, adr. Niels Hansen, Højbo-gård, Stenderup, Øsby — samme, Blåbjerg, Vandborg, Strande.
- 58-59 Carl Madsen, Fiskbæk, Nr. Snede — samme, Tjørring, Herning.
- 58-59 Jørgen Moosgaard, Ahle Hedegård, Barde, Herning — samme, Højgård, Vorgod, Barde, Herning.
- 58-59 Jens Lillelund, Hedegård, Kibæk — samme, Skovbrynet, Timring, Vildbjerg.
- 58-59 Carl Vagner Hedegaard, Hahlgård, Vrid-sted, Skive — samme, Herrup, Vinderup.
- 58-59 Peter Bent Christensen, Sårup, Rær, Thisted. — M. C. 561303 Christensen, Depotkompag-niet, Hvorup kaserne, Nørresundby.
- 58-59 Arne Bjerregaard, Kastrup, Kolind. — Traktorfører Arne Bjerregaard, Katholm skov, Balle.
- 58-59 Arne Bach Poulsen, adr. H. Chr. Steffensen, Østergård, Hejls — samme, Christiansminde, Kærby, Hald.
- 58-59 Hr. Johannes Hoffmann Kristensen, Ejsingkjær, Vildbjerg — samme, Østertoft, Vinding, Sørvad.
- 57-58 Verner Lisbjerg, Frydentoft, Vinding, Sørvad — samme, Nygård, Måbjerg, Holstebro.
- 57-58 Fisker Poul Chr. Christensen, Søndbjerg, Uglev — samme, Humlum st.
- 57-58 Ove E. Thomsen, Diakonhøjskolen, Aarhus C. — samme, „Elmegården“, Nørre Asmin-derup.
- 57-58 Gunnar Andersen, Nygård, Gullestrup, Her-ning — samme, Nr. Bassumgård, Gødstrup.
- 57-58 Niels Chr. Rasmussen, Skovgården, Dejbjerg — samme, Haslev højskole, Haslev.
- 56-57 Jens Jensen, Ramskovvang, Sørvad — sam-me, Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød.
- 56-57 Svend Erik Nielsen, Gl. Kirkevej 35, Her-ning — samme, Roskildevej 5, Herning.
- 56-57 Pauli Kiel, Foldager, Sinding, Herning — samme, Berberisvej 8, Herning.
- 56-57 Ove Abildtrup, Bæk, Resen, Struer — sam-me, Pindsbjerg, Lundby, Aulum.
- 56-57 Kjeld Hyldahl, adr. J. P. Hyldahl, Ny Gy-rup, Sønderhå — samme, Hammerum land-brugsskole, Hammerum.
- 56-57 MG 510904 Munk, S.T.K.M.P. I, 8. regi-ment (D.R.I.R.), Nr. Uttrup kaserne, Nr. Sundby. — Jørgen Munk, Pæonvej 15, Nr. Sundby.
- 56-57 Ove Dam Johansen, „Villa Mågen“, Søgår-de, Viborg — samme, Sportsvej 13, Silke-borg.
- 55-56 Hans Sand Gamst, Stokballegård, Børkop — samme, Vestergård, Brovst.
- 55-56 Bent Thusgaard Kristiansen, Mundbjerggård, Herrup, Vinderup — samme, „Bedsted“, Gudum Vestj.
- 55-56 Svend Aage Nielsen, St. Damgård, Aulum — samme, Jasminvej 25, Herning.
- 55-56 Poul Nyrup, Dybbøl Gartnerhjem, Dybbøl — samme, Seden Enggård, Seden st.
- 55-56 Kristian Bak, Sønderlund, Sinding, Herning — samme, Hesselbjerg, Ikast.
- 55-56 Hønserist Jens Østergaard, adr. Gunnar Høj-gaard, Hønseriet Hjørnegård, Rudme — samme, Hønseriet Schou, Tistrup.
- 55-56 Morten Dahl, Debel, Fuur — samme, Høj-toftevej 9, Esbjerg.
- 55-56 Kristen Vestergaard, Nissum Seminarieby. — Lærer Kristen Vestergaard, Rønnevej 4, Tarm.
- 55-56 RK 547081 Thøgersen, 2/ III/ DRLR, Nr. Uttrup kaserne, Nr. Sundby — samme, Hvorup kaserne, Nr. Sundby.
- 53-54 Jens Chr. Tang Jensen, Foersom, Tarm — samme, V. Ausum, Hjerm.
- 53-54 Diakon Poul Viftrup Jensen, Skansebo 8, 1. sal tv., Vorup, Randers — samme, Falkevej 29, 2. sal th., Randers.
- 52-53 Jens Krog, Seminariet, Nissum Seminarieby — samme, adr. Mary Krogh, Ejerslev, Nykøbing M.
- 50-51 Jørgen Kühl Ljørring, Vinkel, Viborg — samme, Møllevej 10, Overlund, Viborg.
- 47-48 Chr. Langer, Bogholderallé 74 st., Vanløse — samme, Lundbyesgade 12 st., Kbhv. V.
- 45-46 Marinus Mogensen, Bredgade 59 a, Videbæk — samme, Bækmarksbro.
- 41-42 Thomas Østergaard, Slumstrup mk., Astrup, Skjern. — Indremissionær Thomas Øster-gaard, Bjerregade 9, Ølgod. Mads Aagaard Madsen, Aulum — samme, De gamles hjem, Aulum.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og vennetøring
Redigeret af forstander A. Kristensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUEN 12385

A

95

FREDERIKSBERG ALLE 22
STATENS FØDSTUEARBEJDE
FR J KRISTENSEN