



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejd!

Fra Nr. Nissum Højskole

5 Maj 1963 · 55. årgang



„Han skal herliggøre mig!”

Der var en gang en kvinde, der ligesom alle vi andre havde svært ved at forstå, hvem Helligånden er - hvorledes det skal forstås, at han tager bolig i os. Vi får Helligånden givet i dåben, og dog kendes det ikke hos mange af de døbte, at der er noget, der drager dem til Gud. Mange spørgsmål kan komme op i vort sind og få os til at sige: Jeg forstår ikke det om pinse og Helligånden!

Den nævnte kvinde var ængstelig, fordi hun forstod så lidt og mærkede så lidt til, at Ånden boede i hende. Så bad hun indtrængende og stadig om at få mere af Ånden og at forstå det hele bedre.

Nogen tid efter spurgte en veninde, der vidste besked om hendes stadige bøn, om hun havde fået mere Ånd og klarhed. Men hun svarede: „Nej, det kan jeg egentlig ikke

mærke noget til, men jeg synes, Jesus er blevet så stor for mig.“

Det var Åndens gerning, der var sket. Hans gerning sigter helt igennem på at herliggøre Jesus for os. Af os selv skønner vi ikke, at vi er redningsløse og fortabte uden Jesus. Det er Ånden, som kalder ad os og oplyser os om sandheden. Kun ved hans førelse kender vi sandheden om os selv, han overbeviser os om, at vi er syndere. Ikke alene, at vi har begået de og de synder, men ifølge hele vor tankegang og åndsindhold er vi syndere og hjemfaldne til dom.

På denne baggrund viser han os - overbeviser os om - retfærdigheden i Jesus Kristus. Han er retfærdig. Og han har magt på jord til at tilregne syndere sin egen retfærdighed. Så er synden tilintetgjort i ham, og synderen er hellig for Gud.

Højskole-landsstævnet på Himmelbjerget

Søndag den 16. juni 1963 kl. 14,00

TALERE:

Forstander Henry Pedersen, Grejsdalens Ungdomsskole, og
forstander K. Møller Pedersen, Blidstrup Ungdomsskole.

Solosang.

Men uden for troen på Jesus er der kun dom. Denne verdens fyrste er dømt. Uden Jesus er vi inde under den samme dom.

Vi nærmer os pinsefesten. Lad os bede om, at Helligånden vil bo og blive hos os. Det er sandt, hvad vi synger om ham: „ . . . thi ville du bortflytte, da var vor fred forbi, og vi blev fjendens bytte.“ Hvor meget eller lidt, vi forstår, så lad os dog tro det glade budskab, som pinsen bringer: Gud er hos os, og vi har med ham at gøre.

„Da holder med sin høje gæst
Guds folk en liflig pinsefest.
Halleluja - Halleluja!“

Grundtvig.

P. Roesgaard.

TANKER

Det hænder af og til, at tankerne går til højskolen på bakken og derfra ud til kammeraterne. Det sker også at jeg får brev fra en af veninderne, og så går tankerne i modsat retning, til skolen.

Hvordan har vi det så - alle vi, der blev børn af dette sted? Jeg tror, de fleste af os blev mere målbevidste. Det, vi hørte og lærte, det var i høj grad med til at danne hele vor livsindstilling. Vi anede, at den egentlige mening med vort liv var at leve af Guds nåde og til Guds ære, hver på sin plads og med sine evner.

Men hvordan er det så gået, siden vi blev spredt? Har vi stadig målet for øje? Eller er vi drevet med den brede strøm, der er så forjaget, at den glemmer, at mennesket har en sjæl?

Man må forfærdes, når man ser, hvilken underholdning det danske folk kræver med hensyn til film, musik, litteratur, spiritus og meget andet. Jeg føler alt dette som en anklage mod os, der aner tomheden i det. Hvorfor nøjes vi i de fleste tilfælde med resignation og hovedrysten? Er vi mon tomme? Har vi gravet vort talent ned, så Gud kun får det tilbage, som han gav? Er vi den

grund, hvor ordets sæd blev sået, men bekymringer og meget andet har kvalt de spæde planter, så de aldrig kommer til at bære frugt?

Der er nogle ord, der har talt meget stærkt til mig. Jesus siger: „Ikke enhver, der siger til mig: „Herre, Herre!“ skal komme ind i himmeriget, men den, der gør min himmelske faders vilje. Jeg føler disse ord som en dom over mit liv, og denne dom driver mig i bøn om hjælp til at forvalte de betroede talenter - få eller mange - efter Guds vilje.

Det er sagt så ofte, at det koster intet at være en kristen i dag. Jeg føler, at det vil koste dyrt, hvis vi virkelig vil være kristne, og mon ikke mange har følt eller oplevet det?

Lad os mere søge den stilhed, hvor Gud kan få os i tale, og hvor vi kan hente kraften til et leve et virkeligt kristenliv. Esajas 30, 15.

Der, hvor vi er ribbet for alt vort eget, og kun der kan Gud få os i tale. Og her begynder det virkelige liv, som kræver, at vi tager stilling til, hvad der foregår omkring os. Vi har fået vor frie vilje, som kan bruges både på godt og ondt. Måske er den største fare dog en lunken mellemvej. Vi bliver let sløve og lige glade åndeligt talt, og så lader vi de andre diktere og underholde os. —

Det er dette, som popindustrien og mange såkaldte kunstnere lever højt på. Mens folkene sov, såede fjenden ugræsset.

Vi må huske vore pligter og bruge vore evner. Midt i en verden så fuld af ondskab, men også indeholdende så meget godt og smukt, skal vi minde hinanden om, at

Gods og gaver, selve livet,
er ej mit, Gud har frit
alt til låns mig givet.

(Poul Gerhardt).

Hermed en hilsen til alle bladets læsere og en særlig hilsen til medlemmerne af „Det gyldne Bånd“.

R. D. 1959.

En hilsen

Elevbladet mangler lidt stof, siger redaktøren. Derfor er det vor pligt at yde et bidrag. Elevbladet, bindeleddet mellem skolen og gamle elever, må interessere os alle så meget, at vi efterkommer redaktørens opfordring.

Egentlig burde det være let at skrive lidt, og dog kan det være vanskeligt. Vi oplever jo så lidt i vor tid, men forleden dag blev vi i klassen dog enige om, at der vist nok godt kunne blive lidt stof, såfremt hele vor færd blev kortlagt alle døgnets 24 timer - bare gennem de sidste 14 dage.

Hvad kan min færd interessere andre, spørger vi. Det kan være sandt nok. Men gamle elever ved lidt om, hvor spændende dage vi lærere har haft nu omkring 3. maj. Jeg kan love jer, at det også var på bristepunktet i år igen. Travlhed for at få det hele i orden, og hvor måtte fru Kristensen og hendes trofaste stab slide, for at alt kunne stå rede den 3. maj. Det gik - sådan går det heldigvis, og nu genlyder den gamle skole igen af ungdommelige stemmer, og urolige ben farer afsted over gulve, op ad trapper, ja, kort sagt - overalt fra kælder til kvist.

Inden man selv vidste af det, var man langt inde i Ægyptens historie, om ikke til glæde for andre, så dog for én selv. Timerne går og kommer, snart gælder det litteratur, dansk, regning, samfundslære osv. Tænk så på de kære elever. Alle andre lærere er ligeså med deres fag. Jo, en sommer på højskole er ikke ferie.

Efter sommer kommer vinter. Gamle elever har altid en kæmpeopgave at løse. Den går i korthed ud på at sende elever til skolen. Til hvad nytte står vi her på skolen den 3. november, såfremt I ikke sender os elever? „Sædekornet“ skaffer gamle elever, lærerne sår, og kredsløbet, der holder en skole i gang, fortsættes.

Lidt tid til læsning bliver der da også ind

imellem. Jeg fandt en gammel bog af Mads Nielsen, Sprængfyldt af tanker er den. Tanker, der kommer og går. Tanker, der beriger og giver ens liv indhold. Læs følgende lille digt af ham og vær hermed hilset.

Vær modig og bær din skæbne,
som bar du en kostelig skat.
Der er et hjerte, der våger
ved dag og ved dyben nat.

Der er et hjerte, der våger,
en mening i alt, hvad der sker.
— Nu kalder dagen, den klare:
Vær modig og tvivl ikke mere.

Nu kalder dagen, den klare.
Til vandrere blev vi skabt.
— Vil vejen bekymre dit hjerte,
o vandrer, giv aldrig tabt.

Vil vejen bekymre dit hjerte,
den har vel en blomst til din hat.
— Gå fremad og bær din skæbne,
som bar du en kostelig skat.

Tbs. M.

En dårlig plads

Rimeligvis har jeg været omkring 8-10 år, da jeg havde oplevelsen med den dårlige plads.

Vi var på skoleudflugt, og i byen, som var genstand for vort besøg, var der en sø med lidt kaj, hvor en robåd lå lænket. Mange af os - vel især de ældste - blev ivrige for en sejltur, og nogle sprang ud i båden og søgte at løse fortøjningen. Jeg ville inderlig gerne med ud at sejle, for de mange drengbøger, jeg havde læst, havde fået mig til at drømme om at blive en berømt sømand. På den anden side var jeg jo af natur og opdragelse helt og fuldt landkrabbe. Lysten til og betænkeligheden ved sejlturen må have været omtrent lige stærke, for jeg satte det ene ben ud i båden, men beholdt det andet på den kendte og solide grund.

Pladsen var til at begynde med ganske tilfredsstillende. Jeg var ret rolig og har vel haft det omtrent som drengen, der kun vo-

vede det ene øje. Mine kammerater sled forgæves for at få båden løs, men så kom en behjertet dreng fra byen til hjælp. Han ikke alene løste fortøjningen, men han gav også båden et godt skub udefter.

På dette tidspunkt havde jeg endnu ingen bestemmelse taget om, hvor vidt jeg skulle sejle med ud eller blive på fastlandet, og jeg fik slet ikke taget nogen bestemmelse. Der blev ligesom ikke tid til det, for jeg faldt i vandet mellem båden og kajen. Det var et gyseligt øjeblik, da jeg gik bagover, men straks efter var jeg lykkelig over, at jeg dog kunne bunde. Kammeraterne hjalp mig op i båden, og nu fik jeg først rigtig tid til at føle, hvordan det var at være gennemblødt over hele kroppen. Ude i søen var der en lille ø, hvor ænderne rugede. Her blev jeg sat i land for at tørres, og jeg husker, at smedens Verner gik med ind på øen for ligesom at vise deltagelse.

Det blev en klam og kold dag, men så vidt jeg husker, blev jeg ikke syg. Vi bønderdrengene var jo så ofte meget våde, når vi arbejdede i marken og blev overrasket af en ordentlig byge. Nej, jeg blev bare belært om, at det somme tider kan hedde: enten eller.

Nu var jeg altså kun en lille dreng, og det må da være en undskyldning for mig. Men så de mange store drenge og unge mænd, der ikke har forstået, at det ofte hedder: enten eller, og at der ikke altid er et mellemstandpunkt, hvad skal man sige til dem?

Det lyder ikke godt at kalde dem dumme eller fejge, men det må da vist være sandt, at de er en af delene.

Selv om mellemstandpunkter sine steder kan være ganske velegnede, f. eks. i politik og med hensyn til det nye og moderne, så er der andre steder, hvor de er helt uholdbare. Der findes intet godt standpunkt mellem:

Sandhed og løgn,
lydighed og ulydighed,
gudsfrygt og menneskefrygt.

Det er godt med gode regler

Da jeg læste i vort månedsblad her på KFUK's hovedforening i København, som jeg også til dette sted, hvor der som overskrift stod: „Ti leveregler for ungdommen“. Jeg tænkte da straks på, at det havde været en god idé, om det havde været i Nr. Nissum højskoles elevblad, disse ti leveregler havde stået, for så var der da mange flere, der kunne have fået glæde af dem. For er der noget, vi trænger til i dag, så er det vel nok leveregler, som man altså med god samvittighed kan leve efter. Leveregler er der jo et utal af, og netop derfor er det jo, at det er så svært at være ung i dag. Den ene siger det ene og den anden det andet.

Jeg kom da i tanker om, at der jo ikke var nogen, der forhindrede mig i at sende disse leveregler med i konvolutten med hilsenen til forstanderen.

Med disse ti leveregler vil jeg sende alle bladets læsere min hjerteligste hilsen. - En særlig hilsen til eleverne og staben sommeren 1957, vinteren 1957-58 og sommeren 1958.

Jeres Ruth Lydia (1957).

TI LEVEREGLER FOR UNGDOMMEN *af Stanley Jones.*

1. Du er en vågnende personlighed. Lad hele din tilværelse, krop, sjæl og ånd vågne samtidig. Du må vågne i hele din personlighed, eller også bliver du hæmmet i væksten, når det gælder betydningsfulde dele af din tilværelse.
2. Prøv at finde et eller andet, som du kan bruge dine kræfter til, som kan give livet mening, sammenhæng og mål. Dette er Guds riges sag.
3. Se at finde en person, som forherliger denne ting. Denne person er Kristus.
4. Bestem selv dine livsafgørelser. Driv ikke med strømmen. Nogle lader til-

fældighederne eller kammeraterne afgøre deres livsafgørelser. De reagerer ikke, de agerer.

5. Gør ikke oprør mod den ældre gruppe, for senere kun at blive et ekko af din egen gruppe. Når din gruppe har uret, så prøv på at blive anderledes.
6. Prøv ikke på at være leder. Vær en tjener for alle og som følge af denne tjeneste bliver du leder.
7. Vær grundig i de små opgaver og muligheder, thi fra disse små vel udførte småopgaver vil større da vokse frem.
8. Tag Gud med ved valg af livsledsager.
9. Ungdomstiden er en kamp for frihed, vind frihed gennem disciplin.
10. Hvis du begynder dagen ret, kommer du også til at slutte den ret. Tag en stille stund om morgenen med Gud. Du trænger til dette daglige bad både for hjernen og for sjælen inden dagens gerning.

✧ *Hjemme fra skolen*

Den 3. maj kom 61 unge piger, og så var vi i sving igen. Foruden skolearbejdet har de nye elever været med til 2 udmærkede fester i missionshuset, både frihedsfest og soldatervennestævne. - Vi har haft traveture, boldspil m. m., og lørdag den 11. var vi allerede så vidt, at højskoleeleverne underholdt.

Vi kan glæde mange af vore læsere med, at organist Lund har sangundervisningen igen i sommer. Det er så sundt, når tidligere elever kan glæde sig på de nuværendes vegne.

Vor kære frk. Mortensen er jo nu lærerinde ved seminariet og kan ikke længere arbejde for højskolen. Vi siger dig hjertelig tak for de 5 år, du på udmærket måde har taget dig af husholdningsundervisningen og meget andet her. Vi ønsker, at du må få megen glæde af din nye gerning, og vi glæ-

der os over, at du bliver her i nærheden og over, at vi stadig må regne dig med blandt skolens meget gode venner.

Frk. Strunge har jo så overtaget frk. Mortensens plads, og selv om hun på en måde er gammel i gårde, vil vi byde hende velkommen i lærerstaben.

Fru Nygaard kunne ingen pige få og derfor heller ikke påtage sig gymnastikken. Vi har så fået frk. Mette Nørgaard, efterskolen 1958, som gymnastiklærerinde. - Frk. Nørgaard har delingsføreruddannelse og er husbestyrerinde på en gård i Fabjerg.

Så er vi af de mere eller mindre gamle lærerkræfter ikke mindre end 8 personer: „Jeppe“ og fru Råfle, pastor Hjorth Lange og læge Christensen, Kappel, Svendsen, Mogensen og jeg.

Jo, undervisningen kan vi nok komme over, men kontorarbejdet tager alt for megen tid. Enten bliver der mere af det, eller jeg bliver langsommere til det. Måske ligger sandheden midt imellem. Heldigvis er „Jeppe“ flink til at hjælpe mig. I dag har hun besørget ca. 10 telefonhenvendelser for mig, og desuden har hun slidt med adresseforandringer til elevbladet m. m. a.

Vi fik kun 4 piger. Men så har vi jo Emma meget, og vi får da også en pige mere til 1. juli, hvilket er særdeles heldigt for de 4, som ellers vel ingen sommerferie ville få!

Måtte vi nu få en god sommer. Måtte vi være mange, der beder derom. For selv om det er sandt: „Thi intet kan vi tage“, så er det også sandt, at: „Alt kan vi få af Gud.“

Og så er det på tide at arbejde på vinterskolen. Efterskolen kan snart ventes at være besat, og højskolen har usædvanligt fint begyndt. Hjertelig tak til enhver, der vil bede og arbejde for vor skole.



Valgfrie fag

I almindelighed er det sådan, at vi fra skolens side lægger en timeplan, som så følges af eleverne. Selvsagt vil en sådan timeplan — uanset hvor godt og varieret vi lægger den — indeholde timer, som nogle elever er glade for og andre mindre glade for.

Vi har derfor besluttet at anvende nogle timer ugentlig til valgfrie fag, d. v. s. fag, som eleverne selv vælger, og som i særlig grad har deres interesse.

I vinterhalvåret 1962-63 havde vi følgende fag som valgfrie:

- 1) *Teknisk forberedelse*, der omfattede maskinlære og virksomhedsbesøg.
- 2) *Videreuddannelse*, d. v. s. grundlæggende regler i matematik, geometri og sprog.
- 3) *Hobby*, der omfattede træ-, ben- og finearbejde efter eget valg.
- 4) *Madlavning*, hvor almindelige daglige retter blev »festmiddage« og borddækning en kunst.
- 5) *Idræt* særlig med henblik på det ledermæssige og omfattende øvelser i gymnastik, wolleyball og håndbold og gennemgang af love og turneringsregler.

I sommeren 1963 har vi tilbudt pigerne følgende fag:

- 1) *Hobby*, der har træ-, ben- og plasticarbejde.
- 2) *Sprogkursus* (engelsk).
- 3) *Forberedelse* til sygeplejeskole (kemi og fysik).
- 4) *Håndarbejde* m. ekstra vævning m. m.
- 5) *Idræt* med øvelser i håndbold og wolleyball. Der arbejdes i atletik for at erhverve idrætsmærket.

Vi mener hermed fra skolens side at have opfyldt kravet om alsidighed endnu mere, og vi håber, at eleverne må få glæde af »eget valg«.

Evt. andre valgfrie fag kan komme på tale, når lærerkræfter er til rådighed, og et vist antal elever ønsker det.



Den nye byggesag

Clara Nyby, Idom	5,00
Jenny (59), og Poul Høj (47-48)	10,00
Anna Thingaard 1936	20,00
Signe Kjær 1940	25,00
Jesper Christensen 45-46	10,00
Hilda Andersen 1956	5,00
Kirstine Hansen 1896	10,00
Unævnt 1928	5,00
Jens Majgaard	5,00
Gunnar Thomsen 40-41	20,00
Ejner Schmidt	10,00
Maren Petersen 1959	10,00

For ialt 135,00

meddeles med hjertelig tak kvittering.

Tidligere indkom 24.084,50 kr.

Ialt 24.219,50 kr.

★ Højskolepost

HILSEN FRA THORNING

Samlede ved konfirmandfesten den 18. april sender vi vor venligste hilsen til alle kendte.

Vilhelm Byskov 32-33.

Anna Byskov, f. Nielsen, 1933.

Søren Rasmussen 42-43. Henry Just 53-54.

Anna Krogh, f. Christensen, 1956.

Johannes Nyrup 57-58.

Henning Brauner 57-58.

Bente Christensen 1958.

Inger Hedegaard, f. Just, 1958.

Henrik Hedegaard 59-60.

Poul Erik Nielsen 59-60.

Arne Brauner 59-60. Asta Nielsen 1960.

Erik Søndergaard 60-61.

Tage D. Nielsen 60-61.

Bette Nielsen 1961. Birthe Thormann 1961.

Ruth Solvejg Nielsen 1962.

Inger Margrethe Rasmussen 1962.

A. Kr.

TIL LYKKE!

Lørdag den 1. juni vies i Gudumholm kirke Jørgen Østerby til frk. Karin Ørtoft Nielsen. Bryllupsadresse: Afholdshotellet, Gudumholm.

Torsdag den 16. maj viedes i Sahl kirke frk. Maja Mikkelsen (57) til hr. Tage Vestergaard. Bopæl: Lergrav, Aulum.

Lørdag den 18. maj viedes i Herborg kirke frk. Kirstine Larsen og hr. Svend Jensen.

Lørdag 1. juni vies i Thorning kirke frk. Betty Nielsen (1961) og hr. Johs. Nebel. Bryllupsadresse: Thorning Vestermark pr. Kjellerup.

VORE MØDER

- 29. maj. Lem. Ths. M.
- 5. juni. Hvalpsundmødet. Ths. M.
- 16. juni. Valsgård. Ths. M.
- 19. juni. „Egebjerg“, Hjerm. A. Kr.

VANDREMAPPERNES BESØG

- 2. april. „Sølvsnoren“ 28-29.
- 4. april. „Giv aldrig tabt“ 58-59.
- 17. april. „Brevduen“ 39-40.
- 17. april. „Solstrejfe“ 1962.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1962 Frk. Birgitte Mathiassen, St. Merløse — samme, Enggården, Klint, Nykøbing Sj.
- 1962 Frk. Birgit Kreilgaard, adr. dyrlæge E. Jensen, Ansager — samme, Sdr. Boulevard 144, Odense.
- 1962 Frk. Inge Wachter, Ejbygavl, Jullerup. — Fru Inge Tiedemann Sørensen, Ejbygavl, Jullerup.
- 1962 Frk. Britta Nielsen, Rødegård sygehjem, Resenbro — samme, adr. Niels Amund Opsahl, Sørsdal p. o. Norge.
- 1962 Frk. Erna Marie Buskov, Abildgård, Bjert, Vinderup — samme, Missionshotellet, Holstebro.
- 1962 Frk. Kristine Sørensen, Lemvig Børnehjem, Lemvig — samme, Højskolen, Nr. Nissum.
- 1962 Frk. Rosa Henriksen, Kallerup, Sjørring, Thy — samme, Harring, Hørdum.
- 1962 Frk. Birgit Kreilgaard, Sdr. Boulevard 144, Odense — samme, Nørrebro 88, Odense.
- 1961 Frk. Inger Nielsen, Bjerggården, Brendstrupvej 71, Aarhus N. — samme, Kochsvej 14, København V.
- 1961 Frk. Ruth Mortensen, Storegade 39, Tarm — samme, „Rosen“, Sdr. Vium.
- 1961 Frk. Ellen Valsgaard, Pilgård, Tvis — samme, KFUK, Rendebanen 10, Kolding.
- 1961 Frk. Margit V. Byskov, Missionshotellet, Holstebro — samme, Ø. Kjærgaard, Hjerm.
- 1960 Frk. Bodil Jensen, Dronningens Vej 16, København F. — samme, Møllevang, Vinding, Sørvad.
- 1960 Frk. Mette Thise, Hoptrup højskole, Hoptrup — samme, Førslev, Haslev.
- 1960 Frk. Erna Lauritsen, højskolen, Hoptrup — samme, Sygeplejehøjskolen, Fårevejle.
- 1960 Frk. Aase Karlsmose, KFUM's soldaterhjem, Holstebro — samme, De gamles hjem, Holstebro.
- 1960 Frk. Gerda Kristensen, KFUM's soldaterhjem, Holstebro — samme, adr. hr. Søren Kring, Hastrup, Fredericia.
- 1960 Frk. Martha Vestergaard, Grauballe — samme, Lykkevej 20 A, Herning.
- 1960 Frk. Elisabeth Kristensen, Peter Rørdamsvej 15, København NV. — samme, køkkenet, Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorfsvej 20, Hellerup.
- 1960 Frk. Marta Abildtrup, Hedevang, Barde, Herning — samme, Kystsantoret, Kaløvig, Skødstrup.
- 1959 Frk. Inger Præstholt, Vestertoft, Vind, Holstebro — samme, Sygehjemmet Abelund, Saunte.
- 1959 Frk. Ruth Laursen, Ramten mark, Ramten Djurs. — Fru Ruth Nørgaard, Fjellerad.
- 1959 Sygemedhj. frk. Birgit Mulvad, Pavillon 2, Folkekuren v. Hald, Viborg — samme, Haslev udv. Højskole, Haslev.
- 1959 Frk. Else Christensen, Vester Kamstrup, Nr. Nissum — samme, Lille Donnerup, Give.
- 1959 Frk. Dorte Thousgaard, Hirsevangen 9, Aarhus — samme, Bethesdavej 35 b, Aarhus N.
- 1958 Frk. Else Grysbæk, Ny Missionshotel, Orla Lehmannsgade 5, Vejle — samme, Rønde højskole, Rønde.
- 1958 Fru Carla Holst, Gamstvej 1, Vejen — samme, Søndervang 13, Kolding.
- 1957 Frk. Birgit Langergaard, De gl. Hjem, Herning — samme, Platanvej 7, Holstebro.
- 1957 Fru Mette Jørgensen, Bethaniagade 23, Herning — samme, Villavej 10, Flammerum.
- 1957 Frk. Nanna Marie Vangsgaard, Sønderhå, Hørdum, Thy — samme, Nyvej 17, Vridsløselille, Tåstrup.
- 1957 Frk. Maja Mikkelsen, Ved Aæn 14, Holstebro — fru Maja Vestergaard, Lergrav, Aulum.
- 1956 Fru Ellen Rasmussen, Vejhuset, Møborg, Bækmarksbro — samme, Strandvejen 57, Struer.
- 1956 Barneplejerske frk. Anna E. Andersen, Vallekildevej 27, Brønshøj — samme, Drosselvej 74, 1. sal, København F.
- 1956 Frk. Ruth Thode Nielsen, Bredgade 12, Kolind. — Fru Ruth Sørensen, Bredgade 12, Kolind.

- 1956 Frk. Ruth Bahn Jensen, K. I. værelse 5, Forsorgscentret, Vodskov st. — Fru Ruth Bahn Clemmensen, Biersted st. Vendsyssel.
- 1955 Økonomaass. frk. Annelise Vibskov Christensen, Fredericiavej 83, Vejle. — Fru Annelise Vibskov Iversen, Bjørnemosen 6, Ulkebøl, Sønderborg.
- 1955 Oldfrueassistent frk. Gudrun Wegeberg, Luthersk Missionsforenings højskole, Hillerød — samme, adr. Lunche, Astrupvej 4, Brønshøj.
- 1955 Fru Jonna Rosenberg Hansen, Øster Søgade 60 st., København Ø. — samme, Rendsborggade 41, 2. sal, Holstebro.
- 1954 Frk. Inger Krunderup, Nørvang, Måbjerg, Holstebro. — Fru Inger Rasmussen, Nørgård, Hvam, Holstebro.
- 1954 Frk. Magda Pedersen, „Solbakken“, Højbjerg, Aarhus — samme, Bramdrup, Simmersted, Sønderjylland.
- 1952 Frk. Ingrid Søgaard, KFUK, Horsens. — Fru Ingrid Fuglsbjerg, Vimmelskafte 9, Horsens.
- 1951 Frk. Ingrid Dam, Resdal, Vinding, Sørvad — samme, Bøgild, Borbjerg, Holstebro.
- 1951 Frk. Sidsel Christensen, Genvej 5, Karup — samme, „Olinsminde“, Hedensted.
- 1946 Frk. Ester Jensen, Levring, Kjellerup. — Fru Ester Pedersen, Tange skov, Rødkærskov.
- 1935 Frk. Magda Christensen, adr. fru Marie Alstrup, Vinderslev Hvilehjem, Kjellerup — samme, Vinderslev, Kjellerup.
- 1926 Frk. Jensine Nørgaard, adr. Søren P. Sørensen, Vium, Sjorslev — samme, Bredholt, Bjerringbro.
- 1926 samme, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue 52, Aarhus C.
- 59-60 Niels Jørgen Jørgensen, adr. gartner Tony Jensen, Vestermarken, Viborg — samme, fru Anna Jørgensen, Sjørup, Skelhøj.
- 59-60 Thorkild Langaard, Tvorup, Sjerring — samme, Tvorup Vang, Thisted.
- 59-60 Ove Bech Jensen, Grønne, Astrup, Skjern — samme, Herborg.
- 59-60 Adolf Jakobsen, Over Amtrup, Herning, — samme, Ravnsborggade 7, Herning.
- 59-60 Aksel Poulsen, Simmelkær, Sunds. — Seminariet, Nissum Seminarieby.
- 59-60 Hr. assistent Erling Sørensen, Aggerholms Minde, Børnehjem, Sønderbjerg, Uglev, Thy — rekrut 578231 Sørensen, Dronningens Livregiment, Nr. Uttrup kaserne, Nørresundby.
- 57-58 Diakonelev Ove E. Thomsen, „Elmegården“, Nørre Asminderup — samme, Kirkens Korshærs Herberge, Malmøgade 7, Aarhus N.
- 57-58 Aksel Christensen, Søndergård, Østermark, Sunds — samme, „Frisgård“, Lydum, Tistrup.
- 57-58 Niels Chr. Rasmussen, Haslev højskole, Haslev — samme, Andbæk, Lem.
- 56-57 Ejner Primdahl Jensen, Solhjem, Måbjerg, Holstebro — samme, Danmarksgade 16, Holstebro.
- 56-57 Anders B. Lauridsen, Chr. den X's Allé 116, Kgs. Lyngby — samme, Søsุมvej, Ganløse, Måløv.
- 56-57 Kristian Jakobsen, Stangager, Amtrup, Herning — samme, Ravnsborggade 7, Herning.
- 56-57 Diakonelev Bent Jensen, Diakonhøjskolen, Dalgas Avenue, Aarhus. — Diakon Bent Jensen, Østergård, Mern.
- 56-57 Jens Jensen, Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød. — Bogholder Jens Jensen, Bolbrovej 49, Rungsted Kyst.
- 55-56 Arne Søndergaard, Røgild, Birkelse — samme, Algade 36, Fjerritslev.
- 55-56 Hr. Jens Østergaard, Hønsriet Schou, Tistrup — samme Merrildgaard, Vibbjerg.
- 54-55 Kristian Thusgaard, „Moselund“, Idom, Bur — samme, Bedsted, Gudum Vestj.
- 54-55 Bent Plougmann Nielsen, Rydhave avlsgård, Vinderup — samme, adr. Jørgen Gamborg Nielsen, København, Skodborg.

Vinterskolen:

- 62-63 Johannes Andersen, „Lindevang“, Spentrup — samme, Vinterbergsminde, Bjernstrup, Sommersted.
- 61-62 R.K. 565660 Hansen, r. RKKMP/RKSK/KFR, Bülow's kaserne, Fredericia. — M. G. 565660 Hansen, TKMP/KFR, Ryes kaserne, Fredericia.
- 60-61 Poul Ejner Agergaard, Helleskov, Vibbjerg — samme, St. Lysegård, Vibbjerg.
- 59-60 Johannes Meldgaard, Bosagergård, Måløv Sj. — samme, „Ny Kastrupgård“, Gl. Kirkevej, Amager.
- 59-60 Vagn Primdahl Jensen, Lille Døes, Måbjerg, Holstebro — samme, Danmarksgade 16, Holstebro.
- 59-60 Diakonelev Egon Vinther, Sct. Georgs Herberget, Exnergade 71 a, Esbjerg —

Udgivet af
Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BODTRYKKERI - STRUËR 13137