



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bed
og arbejde!

Fra Nr. Nissum Højskole

10 Oktbr. 1963 · 55. årgang



Nu kommer dig at gæste den største og den bedste

Det er en linie fra en advenssalme. Denne linie tolker evangeliet på en enkel og samtidig på en tydelig måde.

I verden er den størst, som har det største rige og de fleste mennesker at regere over. I verden er den størst, som har de fleste tønder land og den største investering, den største bankkonto. Altså den, der ejer mest. I verden er den størst, som får de fleste stemmer. I Guds øjne er den størst, der tjener.

I verden er den den bedste, som æres mest og bliver mest agtet. I Guds øjne er den den bedste, som giver mest og tilgiver mest. I verden er den den stærkeste, som har den største magt, være sig af tropper eller indflydelse, altså som kan sætte mest igennem. I Guds øjne er den den stærkeste, som kan bære mest, og som kan bære mest over.

Nu kommer dig at gæste den største og den bedste. Han er den største og den bedste i Guds øjne.

Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv til en genløsning for mange. Det er Jesu storhed at tjene os ved at bære Guds vrede. Den føles og opleves og består i, at vi lever uden for paradiset. Den består i det, der

blev menneskelivets kår uden for paradiset.

Det er Jesu storhed at bære verdens synd, der består i, at mennesket har indrettet sig udenfor paradiset, uden anger og bøn om nåde.

Det er Jesu storhed at bære Guds vrede og verdens synd, og det er Jesu godhed at bære over med mennesket. Det betyder ikke, at han siger: lad dem være i ro, eller tag det ikke så nøje med deres vanartethed, men det betyder, at han beder: Fader, forlad dem, jeg går i deres sted. Han har givet sit liv til genløsning for mange. For hvor mange? For så mange, som vil have det.

Nu kommer dig at gæste, den største og den bedste. Du kan ikke komme til paradiset, men i ham kommer Gud, Guds tilgivelse, Guds fred og Guds håb til dig. Gud er ikke mere ovenfor og udenfor menneskers skæbne i syndens og dødens verden, men han kommer til os. Det er Olav Hartmann, der siger sådan i en juleprædiken: Fordi Kristus er gået ind i vor virkelighed, som den er, når den er værst, kan vi vove at tro, at Gud har kædet sin himmel sammen med vor virkelighed. Guds rige er midt iblandt os.

Nu kommer dig at gæste, den største og

den bedste. Han kommer i sit ord, han kommer ved sit bord, han kommer gennem alt, der vender vort sind mod ham.

Kristendom er Kristus og at modtage Kristus, Kristi genløsning fra Guds vrede og til tjeneste.
E. Mejdahl.

Store nyheder angående bestyrelsen

☆☆☆



På vort repræsentantmøde i tjor trak pastor Roesgaard sig tilbage som bestyrelsesmedlem og som formand, men da vi på grund af forholdene den dag (vort 75 års jubilæum) ikke kunne få tid til at afholde valg, lovede han at fortsætte endnu et år.

Den 19. september havde vi repræsentantmøde. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes tømrermester H. P. Hansen, Humlum. H. P. Hansen har et godt navn inden for vor vennekreds og et godt navn som håndværker. Vi manglede så ofte i bestyrelsen en mand med indsigt i byggeri og den slags, og vi er derfor meget taknemlige, fordi han ville påtage sig hvervet.

Som ny formand valgtes enstemmigt pastor Mejdahl, Struer. Der skal også her lyde et hjerteligt velkommen til vor nye formand, som er velkendt med skolens forhold efter at have været medlem af bestyrelsen i 3 år.

Pastor Mejdahl forrettede altergangsguds-

tjenesten ved elevernes afskedsfest. Hans tale ved denne lejlighed står på elevbladets forside.

Jeg føler mig slet ikke i stand til at byde det nye bestyrelsesmedlem og den nye formand det velkommen, som bor i mit sind. Men endnu mindre føler jeg mig i stand til at bringe pastor Roesgaard den tak, som skolen og elevforeningen skylder ham. Men så meget kan jeg sige, at vi har haft en enstående dygtig og god formand, og vi håber og tror, at han også fremover vil være at finde i inderkredsen blandt dem, der beder og arbejder for skolen.

Inden valget lykkedes det os at få et billede af den samlede bestyrelse. Fra venstre ses i forreste række: frk. J. Jensen, overlærer A. C. Nielsen, gdr. Søren Sørensen, pastor Roesgaard, gdr. Aksel Christensen. I anden række: gdr. Jens Gadegaard Frandsen, gdr. Sigurd Hansen, pastor Mejdahl, skoleinsp. E. Sørensen og forstanderen.

Kære elever fra sommeren 1963 (og andre)

Så er den skønne sommer og det glade samvær forbi. I hører nu til de „gamle“ eller tidligere elever, og der blev hin søndag morgen kun lejlighed til et kort farvel.

Nu vil vi sige jer så stor en tak. Tak fordi I kom her, og tak fordi I var således, at vi kom til at holde så meget af jer. Det var skønt at være sammen med jer både ude og hjemme, både på klassen og andre steder.

Vi håber, „I blev børn af dette sted,“ af den skole, hvorover der står: Bed og arbejde!

Bed! Ja, for skriften siger: Man bør altid bede og ikke blive træt. Gud har noget til den enkelte af jer, noget, som kun gives som svar på bøn. Det var nok ikke jer alle, der kendte troens fred og glæde, og uden disse store gaver er et menneskeliv fattigt og fortabt. Bed derfor om, at din sjæls øje må få syn for al den herlighed og rigdom, der er tilsagt os i vor dåb. Selma Lagerlöf skriver et sted, at det største ved julen er ikke lys og lamper, men øjne, der kan se Guds herlighed.

Bed om alle ting og tag aldrig selv. Bed Gud vælge for dig den vej, som du skal gå. Bed om at få lov og lykke til at gå i ledébånd ved Helligånden; for så mange, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Et lille menneske som en af os kan bede sig dertil, hvor vi tjener Herren med glæde. Og selv om det kan betyde umådelig meget, så er det ikke afgørende, om du bliver rask eller syg, gift eller ugift, rig eller fattig, om du bliver selverhvervende eller bare din mands kone og medhjælp.

Måske synes du, det er svært at bede til en Gud, du ikke rigtig kan tro på. Der er nogle, der mener, at det var lettere at tro på Gud og at tro, der er en Djævel til, i gamle dage, da man mente, at Gud var over os, oppe i himlen, og Djævelen var under os, nede i helvede. (Men nu, da vi ved, at der ingen himmel er et sted oppe over stjernerne, og

der ikke er et helvede på den anden side af jorden under os, så kan der ingen Gud og ingen Djævel være; for har de intet sted at være, så kan de ikke være til). Måske har sådanne forestillinger til tider været med til at svække troen; det har ganske givet rablet noget for mange, da man blev nødt til at tro, at jorden var rund. Men mon ikke mange af os i alt fald er klar over, at Satan alle vegne står i vejen med sin lænke, og at der her i verden er plads nok til denne verdensnærstående. Han er i alt fald der, hvor 2 eller 3 er forsamlede i Jesu navn, og han er også hos den unge pige, der i sit lille værelse påkalder ham. Derfor bed og bliv ikke træt. Så lærer du at tro og at takke, du får hjælp til at bide på Gud med et tålmodigt sind, og en dag jubler det i dit indre: „At al mørkhed svinder og sjælevé, blot jeg trygt vil sige: din vilje ske.“

Men du skal ikke blot bede, du skal også arbejde. Øv dig! I, der glædede os med at tage idrætsmærket, ved, at øvelse nok kan være træls, men den er alligevel herlig, for den bærer fremad, selv om vi nok til tider synes, det burde gå lidt hurtigere. Den, der over sig i først at gøre sit arbejde godt, og når det er indøvet så også at gøre det hurtigt, bliver dygtig, oplever arbejdsglæden og indser, at dovenskab er et trist udslag af en slags dumhed.

Dette gælder vist alt godt og nyttigt arbejde. Måske gælder det især arbejdet i naturen, og i mit stille sind lykønsker jeg det unge ægtepar, som får et familiebrug, hvor de - trods modgang - kan se, det gror og trives om dem, hvor de kan hjælpes ad både ude og inde (ja, lille mand, også inde), og hvor deres børn kan få de bedst mulige vilkår at vokse op under.

Og vær så endelig med i arbejdet for dine medmennesker. Hvordan ved du nok

bedst selv, men det kan dog nævnes, at der altid er nogen, der trænger til venlighed på en eller anden måde.

„Og ejer du et venligt ord,
så sig, så sig det nu.“

Arbejdet for Guds rige forenes ganske naturligt med arbejdet for vor næste. Der er brug for dig i søndagsskolen, ungdomsarbejdet, bibelkredsen m. m. Du skal komme med ønsket om at hjælpe til og med ønsket om selv at blive hjulpet. Mangler der nogen til at sætte noget i gang, eller er der på anden vis brug for en leder, så tag fat og hold ud.

Kan være, du kommer til at bo et sted, hvor der ikke er noget missionshus og heller ingen, der prøver at samle til sang og bøn omkring ordet på anden måde. Så luk hjemmet op, send eventuelt bud efter en taler og indbyd personligt naboer, genboer m. fl. Muligvis skal der sættes sedler op i sognets forretninger. Måske får du den store glæde før eller senere, at arbejdet bærer frugt. Måske du synes, det hele er en skuffelse, og dog bliver det ikke forgæves.

I dit sind skal der være et mønster, der viser, hvorledes et kristent menneskeliv skal leves. Jeg ved ikke, om nogen fik lidt af dette mønster her på skolen, men jeg ved, at ordet og ånden i vor bibel kan opbygge et sådant. Derfor læs i bibelen og bed om Helligånden og lad disse to handlinger følges ad.

Lad os bare se sådan på det, at Gud har givet os en båd og to årer, bøn og arbejde, så vi ved, hans kraft kan nå frem over livets hav til salighedens land. Så forstår vi, at Gud vil, vi skal bruge begge årer og bruge dem samtidig.

Hermed ønskes I Guds rige velsignelse, dom, nåde og styrke på rejsen fremad i livet og hjemad til faderhuset oventil. Vi husker jer hver morgen. Vil I også huske jeres skole og os, og vil I her bruge begge årer?

„Løft dit hoved, men ingen knejsen -
så farvel og lykke på rejsen.“

Valgfri idræt

19 piger anvendte i sommer deres 2 valgfrie timer til idræt. Tiden var opdelt således: $\frac{2}{3}$ blev anvendt til fri idræt og $\frac{1}{3}$ til boldspil.

Der blev slidt med prøverne til idrætsmærket lige til det sidste - og endelig lykkes det. Højskoleeleverne bestod prøverne til det rigtige idrætsmærke, og efterskoleeleverne til skoleidrætsmærket. 3 bestod prøverne til det eftertragtede „Guldmærke med emalje“. Der blev opnået mange fine resultater til glæde for såvel den enkelte som for læreren.

I håndbold vandt holdet en flot pokal, der nu pynter i spisestuen.

Der var liv og glæde over timerne, så det var let at være lærer. *Tbs. M.*

OKTOBER

Alle dette blads læsere kender udtrykket: „Stilhed før stormen.“ Af erfaring vel også: „Stilhed efter storm.“

Det er en underlig følelse at gå ned ad stien fra „Brejdblik“ dagen efter, at eleverne er rejst. Det er, ligesom jeg intet har at gå efter. Ingen taske, ingen bøger, ingen der venter. Eleverne er borte. Skolen er ikke en skole mere. Skole og elever hører sammen - og der er ingen elever.

Fortsætter jeg alligevel, kommer jeg selvfølgelig ned til skolen. Forventer jeg stilhed, ro, forladthed osv., er skuffelsen fuldendt. Det hele ligner en slagmark - *uden elever*. Gulvet i midtergangen ved elevgangen brydes op. Lærlinge bærer brædderne ned i forhallen og smider dem fra sig med et bump, og støv indhyller alt med sit tågeslør. Fra andre rum høres Emmas kommandorøst, og geledet præsenterer gulvklude, vaskeklude, skurebørster m. m.

Går jeg omkring for at orientere mig lidt, lyder det: „Pas på sømmene“ eller: „I er

nogle grise, der ikke er meget ved at gøre rent for - beskidt så snart man har gjort rent.“

Så smittes jeg selv af det hele. Sammen med Svendsen og Bjarne går vi rundtur på alle værelserne. Madrasserne efterses. De værst medtagne ombyttes med en, der er bedre, dvs. uden huller. Derefter sorterede vi brædderne i forhallen, trak søm ud af de bedste. Der er et gulv i „Skrædderens værelse“, som trænger til fornyelse. Resten kan anvendes på loftet i den nye fløj.

Sådan begyndte første dag efter elevernes bortrejse. Håndværkerne og rengøringsholdet fortsætter for fuldt tryk. Det hele skal stå færdigt til lørdag aften. Forhåbentlig vil mange sige: „Nej, hvor er det dog fint!“ Men få vil tænke over, hvor travlt der har været i disse dage. Vi andre ved, at der findes såvel håndværkere som koner og piger, der endnu kan bruge hænderne hurtigt.

— — —
Hvad så med jer lærere. Sover I så resten af oktober?

Ja, om natten. Om dagen er der så meget at se til. Er man gammel sløjdlærer, er der så meget, der trænger til en lille omgang. Bilen skulle jo gerne have en tiltrængt rensning før vinteren sætter ind. Haven skal graves. Nogle møder holdes. En „håndboldvinter“ skal sættes i scene. Kursus venter og er altid påkrævet. Vinterens skoleplan skal lægges. Bøger bestilles. Tid skulle der helst blive til forberedelse. Der kommer forhåbentlig fuldt hus her den 4. november.

Ydermere er efterårets bogmarked meget stort. Tænk blot på Gyldendals nye storværk. Se boghandlernes vinduer. Overalt et væld af bøger, og glædeligt - *mange gode bøger*. For de historieinteresserede er der i disse år storværket „Politikens Danmarks-historie“, der kan læses med udbytte af alle. Det samme gælder Palle Laurings „Rejse i Danmark“. Kendskab og uddybning af et emne skaber forståelse og interesse. Det vil også ske, når vi læser historie. Mon ikke

mange danske trænger til dette i disse år, hvor vi taler om fællesmarked?

For romanlæsere har såvel Lohse som De Unges Forlag udsendt mange gode nyheder. Forstanderen anmelder senere disse.

Min dårlige samvittighed ligger, mens jeg skriver dette, bag min ryg - på bogreolen. Bøger, der venter på at blive læst. Bøger, der på hvert blad har noget at bringe. Men det afhænger af mig selv. De skal modtages, åbnes og tilegnes for at blive til gavn og glæde.

Sådan er det også med livets gave.

Ths. M.



Hanna Ingemann

1959

Hanna blev den 17. august indlagt på Holstebro sygehus, da hun havde det så dårligt med sin asthma. Ved indlæggelsen sagde hun til sin mor, at hun troede ikke, hun kom hjem igen. 18. sept. blev der sendt bud efter forældrene, fordi Hanna havde det så dårligt, men da de kom til sygehuset, var hun død.

Her på skolen fik vi meddelelse om døds-faldet gennem postvæsenet, fordi hendes elevblad blev inddraget, og det gjorde et stærkt indtryk på os. Vi husker jo så inderlig godt den lille 17-årige pige, der smilte til os, når hun havde det godt, og som prøvede på at smile, når hun havde det strengt. Altid var hun flink og venlig, og det er mit indtryk, at hun også tog det alvorligt med sit gudsforhold. Vi vil mindes hende med vemodig kærlighed, og over for hendes hjem vil vi udtrykke vor inderlige deltagelse i sorgen og savnet.

HJEMME FRA SKOLEN

Siden sidst, ja, der er unægtelig sket en hel del. Vi har igen sagt farvel til et hold elever, som vi var kommet til at holde af. Selv om vi oplever 2 afslutningsfester om året, bliver det alligevel aldrig en vane - dette med at sige farvel.

De sidste 14 dage var som sædvanlig travle dage, der er så meget, man skal nå, før man rejser, og det både af den ene og den anden slags.

Vi havde næsten opgivet Venøturen i år, men så kom der en dag med stille vejr og strålende sol, og vi benyttede straks det fine vejr og tog til den „veneste ø.“ Det plejer altid at være en rigtig fridag. På alle de andre ture og udflugter strabadserer vi, men denne er ét stort frikvarter. Vi badede, legede, dasede, spiste æbler, blommer, is, så det kneb med at blive færdig, så vi kunne komme hjem i rette tid til aftenmaden. Eleverne nåede også de trationelle besøg hos lærerne og lærerinderne. En aften var vi til bortlodning i missionshuset til fordel for DMS, og det var ikke få gevinster, vi fik med hjem.

Herningstævnet forløb også godt, det er festligt at samles med tidligere elever. Tak til jer, der kom!

Samme dag var der DMS-stævne for unge på højskolen. Der var mødt en del unge, men særlig om aftenen var der mange.

En dag havde vi repræsentantskabsmøde, der var mødt mange, så det blev også en festlig dag. Den dag viste skolekøkkenet, hvad de kunne præstere, idet de serverede middagen.

En eftermiddag spillede vi håndbold alle sammen. Pigerne var delt i hold, og dertil kom et hold fra lærerstaben. Slutkampen stod mellem de 2 bedste hold - et elevhold og lærerholdet. Der måtte omkamp og straffekast til, før elevholdet trak sig tilbage som vinder med ét måls forspring. Gamle elever ved jo, at lærerholdet havde en god mål-

mand i forstanderen. (Han passer godt på - ikke at blive ramt).

Afslutningsfesten fik også et festligt forløb. Vi spiste middag kl. 17, og vi mødte med god appetit til middagen efter bankning af madrasser og rengøring af senge og skabe. - (I afleverede jeres værelser fint, 63'ere).

Kl. 18,30 samledes vi oppe i kirken, hvor skolens nye formand, pastor Mejdahl, Struer, talte til os, og vi samlede omkring nadverbordet. Jeg tror, det var en stund, som vi fra 1963 ikke glemmer.

„Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.“

„Nu kommer dig at gæste, den største og den bedste.“

Derefter så vi filmen: „Der kommer en nat,“ også den gav noget at tænke på. Brug den kostbare tid. Bed og arbejd!

Så var der afskedskaffe i gymnastiksalen ved de festligt pyntede borde. Vi sang revy. Alle fik et lille hip. Der blev holdt tale af lærere og elever, mange havde ordet for at sige tak for en god sommer. Eleverne overrakte forstanderen en pengegave til udsmykning af den nye hal. Idrætsholdet overrakte også en pengegave til samme formål; det var penge, de havde tjent ved salg af lodsedler. Der blev uddelt idrætsmærker til dem, der havde bestået idrætsprøven. Det blev ud på de små timer, før man kom til ro.

Søndag var der afrejse. Forstanderen var omtrent den første, der måtte vinkes farvel til, idet han skulle på kursus på Magleås højskole og skulle nå Grenåfærgen kl. 14,00. Søndag formiddag blev ikke helt fri for „regnvejr“, i hvert fald ikke på skolens grund! Hvor vil vi ønske, at nogle af de venskaber, der blev knyttet sådan en som-

mer, må holde livet ud. Ja, måtte denne sommer være til velsignelse for eleverne, at de her har fået noget at bygge videre på, som kan hjælpe dem, når de nu kommer ud i dagliglivet igen, så de kan blive til velsignelse der, hvor de bliver sat.

Mandag morgen vågnede vi ved banken og tømren, det var den gamle elevgang, der blev brækket op, og nu er der lagt linoleum på. I dag, lørdag den 5., er der fint i orden overalt deroppe, og vi er klar til at have bibelkursus i næste uge. I efterårsferien skal her være lederkursus for FDF. En week-end kommer KFUK-spejdere fra hele amtet.

Der skal være stævne på Mors og i Skjern, de forskellige her skal på kursus, så oktober bliver vist for kort i år.

Vi ville gerne have lidt flere højskoleelever til vinter. - Prøv endnu at gøre en indsats, for at vi kan få en fyldt skole til vinter, tak.

Kj.

★ Højskolepost

EN STOR OG GOD HILSEN

sender vi til alle kendte. Vi er samlede til høstfest i Timring missionshus, hvor forstanderen taler og fortæller.

Kristian Emil Nielsen 27-28.

Sine Hansen, f. Kristensen, 1930.

Konrik Nielsen 38-39.

Elna Mikkelsen, f. Dalgaard, 1939.

Viggo Mikkelsen 43-44. Arne Jensen 41-42.

Anders Mølsted 41-42. Immanuel Bak 41-42.

Birgitte Bak, f. Andersen, 1942.

Aksel Poulsen 45-46.

Jens P. Andersen 47-48.

Laurids Friis Nielsen 48-49.

Gerda Didriksen, f. Poulsen, 49.

Egon Hansen 50-51. Krista Olesen 1951.

Evald Mortensen 55-56.

Tove Hansen, f. Kjær, 1956.

Laura Hansen 1957. Ninna Hansen 1958.

Jens Lillelund 58-59. Kaj Pedersen 58-59.

Henning Nyborg 60-61.

Jørgen Peter Rasmussen 60-61.

Leif Jensen 60-61. Niels Olesen 61-62.

Peter Rasmussen 62-63.

KÆRE KAMMERATER fra sommeren 1954.

Mon det ikke skulle være muligt at starte en

ny vandremappe? Det ser ud til, at den gamle er blevet glemt. Jeg synes, vi skylder både skolen og os selv et vist sammenhold, for vi har da kun grund til at takke for sommeren 1954.

Alle, der kunne tænke sig at være med til at starte en ny „Sølvsnoren 54“, bedes venligst sende navn og adresse til mig inden d. 15. nov.

Venlig hilsen.

Johanne Dahl Madsen,

Højskolegården, Bjerringbro.

HØJSKOLE-FEST-AFTEN 1963.

Igen i år arrangerer KFUM og KFUK i Storkøbenhavn i samarbejde med en række højskoler og ungdomsskoler en højskole-fest-aften. Den finder sted i KFUK's hovedforening i København, St. Kannikestræde 19, mandag den 11. november kl. 20.

Ligesom tidligere år vil man prøve at skabe en festlig sammenkomst mellem højskoleelever i København, og KFUM og KFUK vil vise glimt fra storbyarbejdet.

Af programmet kan nævnes: Festtale af torst. Axel Nielsen, Hoptrup Højskole, musikalsk underholdning ved FDF K 25.s orkester (vinder af radioens orkesterdyst fra kyst til kyst), dialogoplæsning v. pastor J. Bønnelycke-Jørgensen og frue (fra Kaj Munk: Han sidder ved smeltediglen) samt kaffebord med rig lejlighed til at hilse på gamle kammerater.

Man bedes medbringe højskolesangbogen samt kr. 4,50 til dækning af udgifterne ved aftenen (heri medregnet kaffebord).

Evt. forespørgsler vedrørende arrangementet bedes rettet til *Henning Hansen, Dyrholmen 21 A, Herlev, tlf. (01) 94 13 01.*

ØSTVENDSYSSEL HØJSKOLEKREDS

har sammenkomst i Hjallerup missionshus lørdag den 26. oktober kl. 20. Taler: Forstander Jef Tange, Rønde højskole og efterskole. Emne: „Hvilke muligheder rummer den danske folkekirke?“ - Alle er velkomne.

AARHUS HØJSKOLEKRREDS

afholder sammenkomst i missionshuset Carmel tirsdag den 12. november kl. 20,00. Forstander Christiansen, Haslev, taler, og der bliver korsang ved Carmel-koret. Alle er altid velkomne.

VORE MØDER

29. okt. Trolldhede. A. Kr.

29. okt. Struer. Ths. M.

11. nov. Farre, Unge Hjem. Ths. M.

BYGGESAGEN

Vilhelm Madsen, Svenstrup

50,00

Hans Pedersen, Gyngstrup

50,00

Mariane 1952 og Johan Nielsen 48-49 100,00
 K. og S., Mors 250,00
 Katrine Rasmussen 1953 20,00
 Kirsten og Jens Noe 15,00
 Lilly Nielsen 1947 15,00
 Sommereleverne til udsmykn. af ny sal 116,00
 Håndboldpigerne til ur i den nye sal 75,00
 For ialt 691,00
 meddeles herved med hjertelig tak kvittering.
 Tidl. indkom 28.459,80 kr. Ialt 29.150,80 kr.

„BREVDUEN“ 1931
 har besøgt mig den 6. oktober.

TIL LYKKE!

Lørdag den 26. oktober vies i Vivild kirke
 damefrisør frk. Grethe Nielsen til oversergent
 Niels Erik Hougensen (53-54), brandstationen,
 Karup. Adresse på bryllupsdagen: Vivild Søn-
 dergårde pr. Vivild.

Frk. Ester Larsen (1960) og hr. gdr. Jens Chr.
 Bøjesen, Nors Havreland, vies i Nors kirke onsdag
 20. novb. Adresse på bryllupsdagen: Hillerslev for-
 samlingshus pr. Hillerslev.

HILSEN FRA SNEJBJERG

Samlede i Snejbjerg missionshus den 10. okt.
 sender vi en hjertelig hilsen til alle kendte.

Peder Haunstrup Knudsen 37-38.

Jens Hjørnholm 38-39. Citta Smith 1957.

Gunnar Hjørnholm 59-60.

Niels Chr. Videbæk 60-61.

Grethe Hjørnholm 1961. Ruth Bliddal 1962.

Anni Videbæk 1963. Eva Dahl Pedersen 1963.

Ths. Mogensen.

Glemte ved afrejsen søndag 29. sept.

En hvid skjortebluse, en hvid plastikregnfrakke,
 to hvide undertrøjer, tre par benklæder, to par
 brune snøresko (lys og mørk), et par hvide slenters,
 + en del færdige ting fra husflidssalen.

Skriv inden 1. november, ellers foræres det bort.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

1961 Frk. Ruth Kirsten Thomsen, Vium mark,
 Kjellerup. — Fru Ruth Kirsten Sørensen,
 Vesterled 21, Viborg.
 1960 Frk. Lene Johannesen, Pederstrup, Kjel-
 lerup — samme, De gamles Hjem,
 Hemmet, Vestj.
 1959 Frk. Anni Bach Poulsen, Christiansmin-
 de, Kærby, Hald — samme, Seminariet,
 Nissum Seminarieby, Lemvig.

1958 Håndgerningslærerinde frk. Ester Hansen,
 „Vestervang“, Ljørslev, Nykøbing M. —
 samme, Den danske Husflidshøjskole,
 Kerteminde.
 1958 Frk. Karen Margrethe Nielsen, Skjold-
 borg, V. Vildsund, Thy — samme, Bibel-
 skolen, Staffeldsgate 4, Oslo, Norge.
 1958 Frk. Kirstine Marie Rasmussen, Remmer-
 hus, Barde, Herning. — Fru Kirstine Ma-
 rie Jensen, Vorgod Østerby, Barde,
 Herning.
 1958 Frk. Martha Dyrholm, De gamles Hjem,
 Holstebro — samme, Hvilehjemmet
 Hesselmed, Oksbøl.
 1956 Fru Anne Mortensen, Jørgensby, Ager-
 skov Sdrj. —
 samme, Hjørnegården, Strandelhjørn,
 Over Jersdal.
 1955 Fru Jonna Rosenberg Hansen, Rendsborg-
 gade 41, 2. sal, Holstebro — samme,
 Bøgevej 17, Mejdal, Holstebro.
 1954 Fru Jytte Pedersen, Esso Service Station,
 Sørvad — samme, Åkjær, Fly, Skive.
 1952 Fru Ingrid Madsen, Pensionatet, Nissum
 Seminarieby, Lemvig — samme, Testrup-
 vej 14, Odense.
 1947 Fru Inga Bjørn, KFUM kollegium, Stig-
 næs, Skælskør — samme, KFUM,
 Klostertorv 8, Aarhus C.

Vinterskolen:

57-58 Kaj Lægaard Jensen, Tjørring, Herning
 — samme, Mosevej 5, Herning.
 56-57 Sygeplejer Hans Chr. Dethlefsen, Klint,
 Hjørdkær — samme, Kristiansdalsallé 70,
 Fruens Bøge.
 55-56 Gunnar Jensen, Østerlund, Aulum —
 samme, Højvang, Skibbild.
 55-56 Arne Søndergaard, Algade 36, Fjerritslev
 — samme, Solvej 5, Fjerritslev.
 54-55 Mogens Rosager, Seminariet, Nissum Se-
 minarieby, Lemvig — samme, Terpet,
 Hirtshals.
 54-55 Bent Pedersen, Mammen, Bjerringbro —
 samme, Vesterbrogade 31, Viborg.
 49-50 Kr. Pedersen, Esso Service Station, Sø-
 rvad — samme, Åkjær, Fly, Skive.
 47-48 Jens Ottesen, Borgergade 17, 2. sal,
 Esbjerg — samme, Torveg. 166, Esbjerg.

Udgivet af

Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening
 Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOKTRYKKERI - STRUER 13583