



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

12



**GLAMSBJERG FRI- OG EFTERSKOLES
ÅRSSKRIFT 1974.**

74

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

INDHOLDSFORTEGNELSE:

=====

Om Årsskriftet	side 1
Her bor vi	" 2
Kort rids af skolens historie	" 3
Skolens struktur	" 5
Glamsbjerg Friskole med Overbygning	" 6
Børnehaveklasse - realeksamen	" 7
Ordensregler	" 8
Efterskolen	" 9
Skitser	" 11
Kostafdelingen, Krengerupvej	" 13
Ordensreglement	" 14a
Noter	" 14b
Skolens bestyrelse og personale	" 16
Nogle betragtninger vedr. lærerrådets arbejde ..	" 17
Afdelingen på Krengerupvej	" 18
Afdelingen på Skolevej	" 19
9/realis lejrskoleophold	" 22
6. klasses lejrskole på "Lønneberg"	" 24
Glamsbjerg-Holsteinsborg tur/retur	" 26
Skolens Afgangshold	" 28
Elevbillede	" 31
E	
Fra Elevforeningens bestyrelse	" 33
10-års jubilarer 1975	" 34
Kære alle - om elevmøder	" 47
"Sølvbryllupstale"	" 51
Elevhilsner	" 54
Beskrivelse af engelsk, katolsk kostskole	" 56
Elevforeningens regnskab	" 60

Om ÅRSSKRIFTET

Sidste år skrev jeg på dette sted: Jeg har tit stillet mig selv det spørgsmål om dette med årsskriftet har overlevet sig selv som så meget andet, eller det virkelig har sin berettigelse. Det sidste afhænger jo af, om nogen læser det. Jeg er sikker på, at både Elevforeningens bestyrelse såvel som skolen er interesseret i at høre jeres mening, så send et par ord til skolen med ris, ros eller forslag. Hører vi intet, går vi ud fra, at ingen har læst det.

VI HAR INTET HØRT, så den logiske konsekvens ville være, at der ikke var noget, der hed ÅRSSKRIFT 1974. Det er der altså alligevel, men med et noget andet indhold end det traditionelle. Tidligere var årsskriftet et væsentligt indslag i den standende debat og beregnet for gamle elever, og hvem der ellers kunne have interesse i at stifte bekendtskab med, hvad denne skole mente om tidens problemer. I år har vi ændret årsskriftet derhen, at det indeholder en masse kontante oplysninger om skolen, dens opbygning, dens baggrund og det daglige arbejde. Elevforeningens afdeling er nogenlunde uændret. Det er mit indtryk, at det er det, gamle elever er mest interesseret i.

Da det ikke er noget lille arbejde at få indlæg samlet sammen og alt skrevet, så det er klar til at trykke, tror jeg, man må indstille sig på, at medmindre der kommer en massiv tilkendegivelse af, at man ønsker at bevare denne kontakt til skolen, vil årsskriftet inden længe være en saga. -

Holger Berg.





HER
BOR VI

KORT RIDS AF FRISKOLENS HISTORIE.

I juli 1884 åbnede jernbanen mellem Tommerup og Assens, og der anlagdes en station i Glamsbjerg. Dette var begyndelsen til Glamsbjerg by, der indtil da havde været et landdistrikt. Byen voksede og mange yngre folk kom til og efterhånden viste der sig stemning for at prøve en anden skoleform end den kommunale børneskole. Efter at have prøvet forskellige steder og på forskellige måder besluttede man at oprette en grundtvig-koldsk friskole.

Dette skete i 1898, og man lejede en stue og ansatte en lærerinde. Allerede i 1900 begyndte man at bygge skolen på Skolevej, som I alle kender. Først byggede man en enkelt bygning, og på denne har man så i årenes løb bygget til og på, således at man efterhånden fik det, vi kaldte de gamle bygninger på Skolevej. I 1953 indviede man det, vi kalder den nye bygning. Man købte 2 huse på Skolevej og byggede i 1965 ny forstanderbolig, således at skolen nu ejer en væsentlig del af de bygninger, der ligger på Skolevej. Som alle ved, blev pladsen for trang, og man kunne ikke få tilladelse til at bygge videre derinde. Derfor startede man en udflytning af skolen, og de nye bygninger på Krengerupvej indviedes i august 1973. Det er planen, at hele skolen er flyttet til august 1975.

Man startede som en ren børneskole, men snart oprettedes en efterskole og 2-årigt præliminærkursus, og i 1958, tror jeg det var, startede 3-årig realafdeling. 2-årigt kursus afskaffedes i 1973, bl.a. fordi man regnede med at realeksamen ville bortfalde.

Den første forstander eller bestyrer, som man dengang kaldte det, var J. N. Brande, der ledede skolen til 1904, hvor Anna og P.J. Skriver ansattes og ledede skolen i 40 år.

I 1944 ansattes Marie og Gunnar Olsen, der var forstanderpar indtil Gunnar Olsens død den 18. april 1961. Efter sommerferien tiltrådte Asger Baunsbak-Jensen som leder, og det var han indtil sin udnævnelse til undervisningsdirektør i 1967.

Det er ikke mange forstandere, der har været gennem årene, men til gengæld har antallet af lærere været stort. Det skal bemærkes, at det ikke er så forfærdelig mange år siden, at lærere kun ansattes for et halvt eller helt år af gangen, bl.a. p.gr.a. at et efterskoleophold dengang kun var 5 mdr. Der er dog to navne, man altid støder på, når man læser om skolen, nemlig Karen Nielsen og frk. Espensen. Der er ikke tvivl om, at de personer, der her er nævnt ved navn, har haft meget stor betydning for Glamsbjerg Fri- og Efterskole, foruden at de har stået som idealer både for elever og skiftende lærere. Når man læser i skolens gamle protokoller, og ser hvilke kendte navne fra Glamsbjerg by og omliggende sogne, der har stået bag skolen, forstår man bedre, den position skolen har fået i Glamsbjerg kommune, ja på hele Fyn.

Mit ønske for skolen er, at denne opbakning vil være kendetegnende også i årene fremover.

Holger Berg



DAG OG DÅD ER KÆMPERIM .

KOSTAFDELING

EFTER
SKOLE

T1

T2

BØRNE-
SKOLE

MED
OVERBYGNING

STRUKTUR



GLAMSBJERG FRISKOLE med realoverbygning.

Den del af skolen, der endnu et stykke tid bliver i de gamle bygninger, er børnehaveklasse, børneskole og realskole. Disse afdelinger forsøger vi at smelte så meget sammen, at der for børnene bliver tale om et 11-årigt skoleforløb, som i så høj grad som muligt tilfredsstiller den enkelte elevs ønsker og behov for skolegang, prøver m.v.

Fra og med 8. klasse har vi anset det for hensigtsmæssigt at supplere klasserne med kostelever, som fortrinsvis er elever, der forbereder sig til realeksamen.

Ligesom tidligere år prøver vi at tilbyde fritidsaktiviteter for eleverne. Vi har tilbudt korsang, blokfløjteundervisning o.a. Formålet med disse ting er udelukkende af trivselsmæssig karakter, at skabe et godt forhold mellem elever og skole.

Vi lægger vægt på forældresamarbejde. 3-4 gange i løbet af skoleåret indbyder vi til forældredage, ligesom vi søger at lave en årlig studiekreds. Forslag til emner er velkomne. Tidligere har der været matematik og folkedans på programmet.

Betalingen er i øjeblikket fra 15 til 35 kr. pr. md. i børneskolen og i realafdelingen 135 kr. md. Elever fra Glamsbjerg kommune, der ønsker at tage realeksamen, får skolepengene betalt af Glamsbjerg kommune.

Der kan søges fripladstilskud. Hvis transport til og fra skole er et problem, vil vi meget gerne høre om det, så vi evt. kan være behjælpelige med at løse det.

BØRNEHAVEKLASSEN

har det formål at lette børnenes overgang fra hjem til skole og at vænne børnene til den egentlige skolegang. Der skal ikke gives nogen undervisning i skolemæssig forstand, men man prøver at vænne børnene til livet på skolen.

I børnehaveklassen er børnene 3 timer daglig fra kl. 8,15 til 11,00. En stor del af dagen går med fri leg og beskæftigelse. Herigennem lærer børnene at være sammen med andre børn i en større gruppe, de lærer at indordne sig og tage hensyn til hinanden.

I den daglige samlingsstund bliver børnene vænnet til at udtrykke sig, så andre kan forstå, hvad de mener, at sidde stille og vente til det bliver deres tur, og at lytte til, hvad der bliver fortalt - altsammen ting, som det er vigtigt at kunne, inden man skal "rigtig" i skole.

~ Realeksamen ~

Selv om realeksamen vil blive ophævet, er den stadig en realitet for eleverne på den nuværende 3-årige realafdeling, som forbereder til denne eksamen.

Eleverne bliver undervist i alle de obligatoriske realeksamens fag, og har desuden mulighed for at følge latinundervisning i 2. real og gå op til prøve efter et års undervisning. I 3. real tilbydes der undervisning i fransk, til gengæld kan man vælge matematik fra til eksamen. I to timer med valgfrie fag slås alle 3 årgange sammen, og eleverne kan vælge det fag, der interesserer dem mest.

Som betegnelsen 8/real og 9/real siger, har vi dog også gerne villet tilgodese behovet hos de elever, som vælger ikke at tage realeksamen. I alle fag undervises hele klassen sammen, men lærerne tilstræber i deres undervisning at tilgodese den enkelte elevs interesser og evner.

Ordensregler for Friskolen

=====

1. Alle skal møde i god tid før skoletids begyndelse.
2. Ingen må opholde sig i klasserne i frikvartererne; undtaget herfra er middagsfrikvarteret 12,00 - 12,20. Man må dog opholde sig i G i alle frikvartererne og i fritimer.
3. Beskadigelse af inventar erstattes, hvis det er hærværk.
4. Elever fra børnehaveklassen til og med 7. klasse må ikke forlade skolens grund i skoletiden, dog kan gårdvagten give tilladelse i middagsfrikvarteret.
5. Snekastning og boldkastning er tilladt parallelt med jernbanen mellem flagstangen og garagen.
6. Cykler skal være i den lille skolegård i stativ eller på fliserne. Denne skolegård må ikke bruges som opholdsplads i frikvartererne.
7. Der ryddes op og fejes i klasselokalerne efter sidste time.
8. Fritagelse for undervisning i en enkelt time gives af faglæreren. Ved fritagelse derudover bedes man henvende sig til Lis Brandt - telefon 721221
kontortid: mandag 11 - 12
 tirsdag 9 - 10
 onsdag 11 - 12
 torsdag 9 - 10
 fredag 9 - 10
9. Idet skolen iøvrigt erkender, at ordensreglementet ikke kan forudsige enhver situation, fremhæves det, at man forventer en hensynsfuld optræden over for mennesker og materiel.

AFTERSKOLEN:

Nogle bemærkninger om de høje mål vi sætter for undervisningen for Efterskolen.

Vi ser det som vor opgave med forældrene s t ø t t e og i samarbejde med eleverne at give dem mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs selvstændige udvikling. Vi må søge at afhjælpe de mangler, der måtte findes i elevernes grundlæggende faglige kundskaber for derigennem at opbygge elevernes selvtillid.

Disse mål søges bl.a. nået i 20 obligatoriske timer, der er fælles for samtlige ca. 60 efterskoleelever. I disse timer beskæftiger vi os med dansk, regning, samtidsorientering, engelsk og idræt. Timetallet i de enkelte fag vil delvis afhænge af de behov eleverne har, men vi vil først og fremmest som ovenfor nævnt, hvis det er nødvendigt, sætte ind på at afhjælpe de mangler, der skulle være i grundlæggende faglige kundskaber. Der vil være ca. 4 lærere, der hele tiden er beskæftigede i disse 20 obligatoriske timer, og det betyder, at der er mulighed for at individualisere arbejdet, hvor dette viser sig at være mest hensigtsmæssigt for at tilfredsstille evt. særlige evner. Undervisningen tilrettelægges også således, at elever, der har alderen og lysten til at tage 9. eller 10. klasseprøver, får mulighed for det. Har man særlig interesse og anlæg for matematik og fysik, kan man udvide disse prøver med henholdsvis teknisk og udvidet teknisk forberedelseksamen.

Vi ønsker også at skabe mulighed for elevernes selvvirksomhed og oplevelse, således at de føler sig tilskyndede til at lære, udfolde deres fantasi og vurdere deres egen indsats, fagligt og menneskeligt. Dette skulle naturligvis meget gerne kunne lade sig gøre i de ovennævnte 20 obligatoriske timer, men i valgfri fag er det vel oftest, at disse ting lykkes

bedst. Derfor har vi en række af valgfri fag, der kan startes, men forudsætningen for at det kan gøres er, at der er fornøden tilslutning, og d.v.s. mindst lo elever, der ønsker disse fag. Af mulighederne kan nævnes: tysk på forskellige trin, sport, tegning, maskinskrivning, formning, håndgering, sløjd, bogføring, dramatik, værkstedstimer, modelbygning o.s.v. Desuden køres kortere kurser i vævning, keramik, stoftryk, knytning, batik, modelfly, foto, kort og kompas, kludeklip, hybelhusholdning, astronomi, filosofi, litteraturteorier, musikorientering, korsang førstehjælp, filmkundskab, fransk og flere, hvis der er ønsker, vi har mulighed for at opfylde. Det bemærkes, at for at disse ting kan gennemføres, skal der være mindst lo elever, der ønsker det.

Som det ses af ovennævnte tilbud, ønsker vi at skabe en skole, hvor mange forskellige interesser tilgodeses, men vi ønsker også at gøre det klart, at det er en skole, hvor eleverne skal arbejde aktivt med de ting, der foregår. Ud over det rent skolemæssige arbejde må man også indstille sig på at skulle yde en indsats af mere praktisk art, såsom rengøring af egne værelser og de dertil knyttede faciliteter, hjælpe i spisestuen, når det er nødvendigt og måske også u-dendørs arbejde af forskellig art. Nu skal dette ikke opfattes således, at al tid går med arbejde, der bliver også fritid ind imellem, men erfaringsmæssigt er det en god ting, at der er beskæftigelse en væsentlig del af tiden.





KOSTAFDELINGEN, KRENGERUPVEJ.



ELEVBOGIG (10 ELEVER PÅ 5 2-MANDSVÆRELSE)

Kostafdelingen, Krengerupvej.

Eleverne bor på 2-mands værelser i 7 ét-plans huse med 5-6 værelser i hver. Der er bad og toilet til hvert værelse, og i flere af husene er der opholdsstue med tekøkken. De faste måltider (hvortil man har mødepligt) indtages i spisesalen i hovedbygningen.

Rengøring foretages af eleverne selv på bestemte tidspunkter af dagen.

Udenfor skoletiden har eleverne mulighed for aktiviteter i gymnastiksalen eller i værkstederne. Weekends deler vi op i 3 kategorier:

- Hjemrejseweek-ends, hvor vi forventer at eleverne rejser hjem (med mindre anden aftale mellem hjem og skole foreligger).
- Hyggeweek-ends, hvor elever og vagtlærere sammen planlægger småarrangementer på skolen eller i den nærmeste omegn.
- Arrangementsweek-ends, hvor skolen står for et eller andet større arrangement (Sport, film, kunst, ophold i hytte m.v.).

Udenfor skoletiden og i week-ends skiftes lærerne - 2 ad gangen - til at have opsyn med eleverne og til at være eleverne behjælpelig med de problemer af faglig og privat karakter, der dukker op i dagligdagen.

Det er klart, at når så mange mennesker skal være sammen om skole og fritid, kan et sæt af "færdselsregler" hjælpe til, at den enkeltes udfoldelse ikke sker på bekostning af kammeraternes muligheder.



Ordensreglement for Glamsbjerg Fri- og Efterskoles kostafdeling.

- A. Ophold på skolen i spiritus påvirket tilstand er forbudt, og det er ligeledes forbudt at medbringe spiritus til skolen.
 - B. Det er forbudt at besidde og forbruge euforiserende stoffer af enhver art.
 - C. Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser og gange medmindre speciel tilladelse foreligger.
 - D. Tobaksrygning i sengen forbudt. (Brandfare)!!
 - E. Skolen skal altid have meddelelse om, hvor eleverne opholder sig.
 - F. Knallerter skal være lovlige og må kun bruges til transport.
-

1. Alle skal møde til måltiderne (undtagen eftermiddagskaffen).
 2. Inden morgenmad skal alle have redt seng, fejlet og ryddet op. Øvrigt rengøringsarbejde skal være foretaget inden et nærmere angivet tidspunkt.
 3. Hvis eleven ønsker at forlade skolens grund efter aftenmaden, skal man meddele vagtlæreren sted og tidsrum.
 4. Udrejser i ferier og week-ender skal skrives på lister i spise-stuen senest torsdag middag. Ved udrejse til andre steder end hjemmet skal der foreligge skriftlig tilladelse fra værtshjemmet og elevens hjem senest torsdag middag.
 5. Ikke kostelever skal have vagtlærernes tilladelse til at gå på værelser på skolen. Ikke elever skal have vagtlæreren's tilladelse til at være i skolens bygninger.
 6. Træsko med sorte såler ikke tilladt.
 7. Der skal være ro i læsetiden 16-18, og man skal være på værelset. (Gælder kun gl. afd.)
 8. Tobaksrygning er tilladt, hvor der er askebægre.
 9. Musik er kun tilladt med lukkede døre og vinduer.
 10. Værelset skal behandles ordentligt. Forvoldte skader skal erstattes.
 11. Et ordensreglement kan ikke forudse alt - men vi forventer, at du viser hensyn over for mennesker og ting.
-

Grov eller hyppig tilsidesættelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning.

NOTER

Efterhånden bliver denne rubrik mindre og mindre, idet den fortrinsvis fortæller om personskifter, og dem er der heldigvis ikke mange af.

Et enkelt skifte er der dog sket, idet Bent Møller Christensen helt har helliget sig handelen, som vi ønsker ham held og lykke med. I stedet er Jess Nielsen fra Den frie Lærerskole i Ollerup kommet som led i sin uddannelse til lærer. Han bor forresten i lejligheden på drengegangen på Skolevej. Det er vist ikke mange fritimer, Jess ikke tilbringer på skolen sammen med eleverne, og det er vi naturligvis glade for.

De øvrige lærere er de samme, bestyrelsen er den samme, og køkkenpersonale og pedelpar er de samme, så I kan forstå, at det er stabile tider, og det glæder vi os over.

Forresten har Gunhild da fået et par husgerningstimer, Poul Svendsens har købt hus i Flemløse og fru Biehl er flyttet ind på Skolevej, Winther er blevet gift, og vi har fået en lille Signe, men bortset fra det, er alt ved det gamle.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få hele skolen samlet på Krengerupvej efter sommerferien 1975. Det vil billiggøre driften en del, idet de gamle bygninger kræver megen varme og arbejdskraft til vedligeholdelse og rengøring. Efterhånden er de gamle bygninger i en sådan stand, at en restaurering ville koste mange penge. Dertil kommer, at brandtilsynet har forlangt en del nye sikringskrav opfyldt, og også dette vil være meget kapitalkrævende.

Også i år er det største arbejde med årsskriftet varetaget af fru Bech, både med hensyn til redigering og skrivning. Mortensen har livet op med sine dejlige tegninger. Begge to skal have stor tak.

Alle forældre, nuværende og gamle elever, skolens bestyrelse og venner sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt lykkebringende nytår.

Mange hilsener
fra Signe, Hans, Jesper
Anne, Mette
Gunhild og *[Signature]*



Skolens bestyrelse :



Peder Flemløse (formand)
 Marie Dahlgaard (næstformand)
 Aksel Banke (sekretær)
 Ejner Rasmussen
 Emil Høbye
 Mogens Clemmensen
 C. E. Juul Kristensen



Skolens personale:

Gunhild Berg Olsen, lærer	ansat	1962
Holger Berg Olsen, forstander	"	1955
Kirsten Biehl, lærer	"	1971
Annlise Bille, børnehavepædagog	"	1962
Lis Brandt, lærer - afd. leder	"	1959
Else Frimodt Christensen, lærer	"	1972
Else Ebbesen, lærer	"	1964
Mary & Evald Jacobsen, lærere	"	1957
Viggo Winther Jensen, lærer	"	1966
Johan T. Kongstad, lærer	"	1956
Meta & Erling Kristensen, lærere	"	1958
Lis & Arne Kristiansen, lærere	"	1966
Else Lange, lærer	"	1972
Erna & N. J. Hauge Mortensen "	"	1961
Jette Møller, lærer	"	1968
Jess Nielsen, lærerpraktikant	"	1974
Else Bøgild Pedersen, faglærer	"	1974
Hans Skovgaard, lærer	"	1971
Poul Riis Svendsen, lærer	"	1973
Inger & Per Thunberg, lærere	"	1969
Magda & John Andersen, pedelpar	"	1972
Jenny Bech, sekretær	"	1962
Grethe Jensen, økonoma	"	1961
Ellen Køngskov Andersen, køkkenmedhj.	"	1966
Annette Hansen	"	1973
Marie Hansen	"	1966
Alma Madsen	"	1972
Lilly Hansen, rengøringsass.	"	1973
Bente Lund	"	1973

Et hastigt tilbageblik over et års dagsordener fra lærerrådsmøderne efterlader ikke noget særligt klart billede af de områder i skolens hverdag, som lærerrådet beskæftiger sig med. Det hænger nok sammen med, at det er blevet skik og brug (og det er vi glade for), at de ting, der skal træffes beslutninger om på skolen, forelægges lærerrådet til udtalelse eller vedtagelse.

Vort arbejde skulle gerne i hovedtrækkene være præget af, at det skal indgå i en pædagogisk helhed, men det kan undertiden være vanskeligt at "holde stien ren" for sager, der tilsyneladende forekommer uvedkommende. Der skal klares mange praktiske ting: "Hvem sørger for musik og poser til juletræet? - Hvem skal tale til julemødet, og hvem får fat i tæleren? - Hvordan får vi de fleste madrasbetræk til den mindst mulige pris? osv. Det faste punkt på dagsordenen: meddelelser, er normalt et meget spændende punkt, idet det kan strække sig over fra 5 til 45 minutter. Der kommer mange cirkulærer, forespørgsler o.l. til skolen, som lærerne skal orienteres om. Derfor bliver der tit med "forventning" set hen til den pakke, forstanderen har under armen, når han kommer til lærerrådsmødet: "Er det en 5 eller 15 minutters?"

Ellers er det de gængse problemer, som også lærerråd på andre skoler stilles overfor, der præger arbejdet. Det drejer sig om ting som undervisningsplan - indkøb af undervisningsmidler for det beløb, bestyrelsen har stillet til disposition - arbejdsfordeling lærerne imellem - forskellige arrangementer i forbindelse med skoleårets gang osv.

Uden i øvrigt at ville drage sammenligninger, ligner vor situation i nogen grad den, der gør sig gældende i Folketinget: vi løber en risiko, at vore vedtagelser bliver kortsigtede løsninger af diverse problemer - vedtagelser, der senere kan ophæves af vedtagelser, der går i modsat retning. Det giver sig udslag i en noget slingrende kurs i arbejdet, som er meget uheldig. Men vi har øje for problemet og søger i videst mulig omfang at undgå faren.

Arne Kristiansen

Afdelingen på Krengerupvej.

December. Sidste week-end inden eleverne skal hjem på juleferie. Lærerværelset fyldt med elever, der klipper. Efter snefald, hvor julehumøret så småt dukkede op, er det nu silende regn. Tænker tilbage, leder efter de "Storre" begivenheder, der skal fylde dette kapitel af skolens dagbog. Det er jo nok efterhånden sådan, at det der huskes bedst er arrangementsweek-enderne. Hytte-week-end i januar med Mortensens til Port Arthur. Besøg på Nr. Broby Efterskole med Kristiansen og Jette Møller. Skovgård og Møller stod for en kunstweek-end med mange muligheder for udfoldelse og aktivitet. Karneval, med de sædvanlige overtalelser inden alle - udklædte - mødte til tøndeslagning og dans i gymnastiksalen. Hytte-weekend igen i efteråret. Denne gang med min kone og jeg.

I den årlige turnering mellem de fynske efterskoler lykkedes det både i fodbold og håndbold at nå til semifinalerne.

Enkelt "onsdagsaftener" har der også været arrangeret sammen med "dem inde fra den gamle". Else Lange viste lysbilleder og fortalte om Grønland, Mortensen stod for "Fup eller Fakta" med Berg, Kirsten Biehl og Thunberg, som de tre fuppere. Et messingorkester fra Kerteminde har spillet for os.

Forældrene har været inviteret til konsultationsmøder. Vi havde egentlig planlagt at holde 3 møder, nemlig for 2 huse ad gangen. Men tilslutningen til det første møde var så ringe, at de 2 sidste blev slået sammen. Bare det på en eller anden måde var muligt at få bedre kontakt med forældrene.

Når man blader i erindringen er et år forbavsende lidt. Flere gange har eleverne - de klipper stadig - korrigeret: Det var da ikke i år, det var sidste år."

Per Thunberg

Ved hjælp af tegnestifter, bordpapir, tape og snor lykkes det endnu engang at stable en scene op, så 5. klasse kunne få deres debut på de skrå brædder. Vi arbejdede intenst med stykket et par uger, og pst - i løbet af 30 min. var det hele forbi. Det er hverdag igen. Men ikke helt som før. En fælles oplevelse har knyttet os nærmere sammen. Sådan er der - så her - så der - oplevelser, der vil leve videre. Denne gang var det mig, men i juni var det Poul Svendsen, der var på en 3-dags tur til København med sin klasse, og i maj var Jacobsen på lejrskole med sin. En anden gang var det fru Bille, der oplevede Falck-stationen med sin flok, eller Else Ebbesen optrådte til kirkekoncert med sit kor. Der er arbejde og glæde til os alle.

Det forgangne år har for os her på den gamle afdeling været et roligt arbejdsår. I begyndelsen var det lidt mærkeligt, at lærergruppen var halveret, men også det vænner man sig til.

Selve årsplanen med indslag af møder og arrangementer har vi stort set ladet gå videre fra i fjor. Kun de skemafri arbejdsdage har fået en ansigtsløftning, således at vi nu har en skemafri arbejdsdag om måneden. Dog er kun halvdel - hveranden - med emner for hele børneskolen og evt. overbygningen. Resten er klassevis, hvor klasselæreren eller en faglærer kan ønske at få klassen den dag. Der arbejdes med mange forskellige emner. Her er en buket: Avisen i klassen, det daglige brød, stenaldersamlingen på stiftsmuseet, mosen, dukketeater, færdsel, Amerikas indianere.

En af de store skemafrie arbejdsdage var 10. oktober, hvor begge afdelinger arbejdede med emnet Bangla Desh. Om aftenen var der sammen med Røde Kors arrangeret udstilling, lysbilledforedrag og indsamling.

Efter en afstemning blandt forældrene blev det vedtaget, at vi også i dette skoleår skal have vinterferie, og ved at sløjfe en fridag hist og her og undervise et par lørdage er det lykkedes at spare dage nok sammen.

I september blev der holdt et idemøde for at fastlægge vinterens forældrearrangementer. Der var en del velforberedte forslag fremme. Ved afstemning kom følgende forslag igennem: En aften om Humor ved Jais Jensen, Ringe, er allerede løbet af stabelen som en vældig succes. En studiekreds om skoleemner, som er under forberedelse og en "Veteranklub". Sidste holdes hveranden onsdag, hvor man mødes med sit strik-
ketøj, sit stramaj eller sin kabale, og hvor det eneste helt sikre er, at Gunhild Berg og Annlise Bille er til stede, og at man får en tår kaffe. Derudover bliver der måske læst op, sunget eller fortalt. Det har vist sig, at der er behov for sådan en klub.

For de ældste elever og deres forældre har en af undervisningsministeriets konsulenter i narkotikasager holdt foredrag og besvaret spørgsmål.

Elevmødet havde i år en anden karakter. Det er omtalt andet steds. Her vil jeg bare fra os begge sige tak til 10-års-jubilarene for en god snak hjemme hos os og på skolen.

Til alle sendes de bedste hilsner

Meta Lo Kristensen





9/real's lejrskoleophold:
Vester Anflod efteråret 1974.

Vester Anflod er en gammel marskgård, der er indrettet som lejrskole, hvilket dog ikke forhindrer landbruget i at eksistere samme sted.

Da dette ophold på Vester Anflod, som jeg nu skal fortælle om, kom på tale her i klassen, var vi nok nogle stykker, som var en smule negativt indstillet, men jeg tror nok, at alle tanker i den retning var borte som dug for solen fredag den 28/10 kl. 10,10 ca. 5 min. efter, vi var draget fra Glamsbjerg station.

Kl. 10,45 stod vi på Odense banegård, men da toget først gik 12,30, fik vi lov at gå en tur i byen indtil da.

De timer, vi tilbragte i en af DSB's 2. kl. bumlevogne, var absolut ikke kedelige. Vi sang rundesang, skreg, skrålede og havde det bare skægt.

På et tidspunkt holdt vi ved en perron, og Claus sagde med rigtig westernsk dialekt: Yeah man! First time om a platform. Det blev til det, Kristensen kalder en stående vending, og den blev brugt i tide og utide på hele turen.

Kl. ca. 17,00 stormede vi Vesteranflod og fik os straks indrettet på værelserne og gik så ned i den hyggelige opholdsstue (forhenværende høløft) og fik os et slag whist indtil aftensmaden.

Derefter gik vi til grænsen for at købe billige cigaretter og adskillige kg slik.

Ved sengetid var der to af gutterne på vores værelse, der havnede på gulvet, da de lagde sig - de bundbrædder!

Tirsdag var vi på bustur, og vort første mål var en hovedpumpestation, som skal sørge for rigtig vandstand i afvandingskanalerne. Så til Højer sluse, hvorigennem Vidåen passerer. Slusen skal dels sørge for, at der ikke løber saltvand op i åen, og dels at åen ikke udtørres og således kan bruges som vandreservoir.

Ruinen Trøjborg blev indtaget med fuld musik og beset fra alle mulige og umulige ender og kanter, indtil vi kørte til Rømø og over Tønder hjem.

Onsdag kørte vi ikke, nej, vi gik. Det var den dag, vi skulle på marskvandring for at se alt det, vi havde hørt så meget om. Det var nu morsomt at se på alle de mystiske bådutspring, der blev gjort over kanalerne, mest dem, som ikke lykkedes. Turen var i sig selv hård, interessant, pløret og kold.

Næste dag, torsdag, håbede vi på lavvande, når vi nåede Husum havn, for vi ville gerne se trawlerne ligge på havnens bund og vente på højvande, men tiden var os ikke gunstig. Så vi fortsatte til Frederiksstad, hvor vi spiste vores medbragte mad. Efter at have sat ca. 70 rundtenommer til livs (tilsammen altså) drog vi til Flensborg på indkøb.

Og fredag skulle vi hjem. Desværre! Afgang fra Vester Anflod 8,45. Selv om stemningen var høj, tror jeg nok, der var en del, der var kede af, at vi allerede skulle af sted. Vi kunne nok blive enige om, at det var alle tiders lejrskole, der ikke mindst skyldtes den udmærkede ledelse af Winther og Kristensen.



6.-klasses lejrskole på "Lønneberg", Vig.

Vi startede mandag d. 6. maj i privatbiler til Odense Banegård og blev lodset ind i toget, som vi skulle køre med. Vi havde et ophold i Roskilde, hvor vi gik ind for at se Domkirken, og bagefter var vi ude på Vikingskibsmuseet. Da vi havde set det, spiste vi vores medbragte mad og gik ned til toget igen.

Vi kom til lejrskolen hen under aften og blev vist op på vore værelser. Alle pigerne + Nete boede i "Hønsegården", drengene var fordelt i "Papegøjeburet" og "Lærkereden", medens Jacobsen befandt sig bedst i "Bikuben".

Da vi havde spist gik vi ned til stranden, og de næste dage forløb stille og roligt. En dag var vi ude at gå en tur i skoven, hvor vi havde nogle opgaver, som vi skulle løse, og en anden dag var vi med Jacobsen i spidsen ude at køre på Bodils "røde kør" (Cykler). Vi var henne at se Anneberg Glassamling bl.a. Om aftenen var Nete og Jacobsen nede hos Bodil at drikke kaffe, så på det tidspunkt morede vi os.

Vores fritid om eftermiddagen gik mest med at snakke og lege med hundehvalpene.

Hjemturen er nu næsten det vigtigste, vi startede om morgenen kl. 9 og kørte i bus ud på det nordligste af Sjællands Odde, og kl. ca. 16 var vi så i Holbæk, hvor vi skulle vente på toget. Nerver stod på højkant, for der var strejke). Da toget skulle have været der, fik vi at vide, at det var forsinket, og at vi skulle med bus til Sorø. Her kom vi endelig i toget, der gik til Korsør, men da togfærgen ikke sejlede, blev vi i busser kørt til bilfærgen ved Halsskov, hvor vi var så heldige at komme over med den første færgе.

Da alle var kommet om bord, var der to (Niels og Søren), der gik ned på bildækket. De gik forbi en bil, hvori der var en hund, og denne hund stak hovedet ud af vinduet og bed Søren i armen. Så måtte Jacobsen tage med ham på skadestuen

i Nyborg, og vi andre kørte med busser til toget i Nyborg, som så kørte os til Odense Banegård. Jacobsen og Søren kom først til Odense, så vore forældre undrede sig over, at de kom uden os. (Vi kom en halv time senere).

Tine (nu 7.klasse)



Glamsbjerg-Holsteinsborg tur/retur



Svend med sit dyrebareste minde
fra Grønlandsrejsen: sælungeskindet

Svend Kristensen, 7.kl., fortæller om en tur til Grønland. Her besøgte han Ludvig Lyberth, som var elev i Friskolens 3. og 4.kl. i 1970-72.

I 1972 rejste min ven Ludvig hjem til Holsteinsborg på Grønland. Siden har det været mit højeste ønske at besøge ham, men sådan en rejse er meget dyr – den koster ca. 3000 kr. Så jeg tog fat på at plukke æbler og jordbær samt at arbejde i brugsen. I december 1973 begyndte jeg at køre med morgenaviser, og det hele begyndte nu at tage form.

Den 3. april 1974 gik min ønskedrøm i opfyldelse og jeg kunne sætte mig i flyvemaskinen i Beldringe med kurs mod Kastrup.

I Kastrup var jeg lige ved at komme for sent til udenrigsflyet, men der var en, der hjalp mig og gav mig den bedste plads i maskinen. I Sdr. Strømfjord skiftede vi til helikopter.

I hele april var jeg så hos min ven Ludvig i Holsteinsborg. Om morgenen, når jeg stod op, var der 20 graders kulde, men det føltes ikke så koldt, for det var tørt og stille vejr. Jeg gik i skole sammen med Ludvig, men når han skulle have grønlandsk, gik jeg hjem og spiste middag sammen med hans mor.

Jeg stod også på ski. Men da jeg ikke var vant til det, sagde Ludvigs far, at jeg skulle passe på, at jeg ikke brækkede benene. Det var særlig, når vi styrtløb ned fra en 100 m høj bakke. Jeg var ikke så heldig at blive stående hver gang, men jeg brækkede ikke noget. Ludvig er særlig god til slalom, og mens jeg var der, var han med i en konkurrence i Godthåb.

Ludvigs far havde ingen hunde og heller ingen slæde, men vi fik lov at låne en af en mand, der hed Ebbe. Det var spændende at køre hundeslæde, men også vanskeligt.

Jeg fik mange venner deroppe og var tit med hjemme og besøge dem. Da jeg besøgte Ludvigs mormor, forærede hun mig et sælungeskind, som jeg blev meget glad for.

I de sidste dage før jeg skulle rejse, håbede vi alle på stormvejr, så helikopteren ikke kunne lette. Jeg ville gerne blive et par dage til, især fordi Ludvig skulle konfirmeres. Men jeg kom afsted den planlagte dag – bare ikke tidligt nok til at nå flyet i Sdr. Strømfjord, hvor jeg så måtte vente i 2 døgn på næste fly. Det var dødkedeligt – og dyrt. Men lige før vi skulle derfra, kom en familie hen og spurgte mig, hvor jeg var fra. Det viste sig, at de var fra samme by som jeg og kendte mine forældre. – Det var meget skægt.

Da jeg landede på Fyn igen, var hele familien kommet for at hente mig. De havde været meget urolige, mens jeg sad i Sdr. Strømfjord, da de ikke havde kunnet få nogen besked på grund af atmosfæriske forstyrrelser.



Min kammerat Ludvig.



Der var en 100 m lang skibakke lige uden for huset.
(Ludvig, Steffen - Ludvigs bror - og mig).

SKOLENS AFGANGSHOLD 1974

Lene Andrasen, Møllemarken 43, 2880 Bagsværd
Birgitte Christensen, Birkeengen 4o A, 274o Skovlunde
Jane Blæsbjerg Christiansen, Munkebjergvej 173, 5oo0 Odense
Gitte Bente Dønning, Birkevej 17, 423o Skælskør
Stefan Grossmann, Elvedmark, 5474 Veflinge
Finn Holton Jensen, Depotvej 1, 345o Allerød
Bodil Juul Jensen, Jerichausgade 67.3.tv., 1777 Kbh. V
Lars Jensen, Kragholmvej, Gårslev, 7o8o Børkop
Jan Stejnmeier Johansen, Lindknud, 665o Brørup
Kim Børge Larsen, Mølløvænget 27.II, 345o Allerød
Jane Sølvbjerg Madsen, Stationsvej 21, 5572 Tommerup
Eveline Nebenmayer, Ejnarsvej 136, 28oo Lyngby
Lizzi Jane Belkov Nielsen, Parkvej 19 st., 4oo0 Roskilde
Kim Rud Pedersen, "Hyldegård", Kvinderup, 355o Slangerup
Jytte Rasmussen, Steensgården, 5956 Lohals

9. klasse-prøve 1974:

Reider Brandt Andersen, Gartnerkrogen 1o, 35oo Værløse
Marianne Bendt, Uglevang 36 st.tv., 345o Allerød
Else Bernhardttsen, Tobiasvej, 3921 Narssak, Grønland
Mogens Bladt, Miskesvej 2, 531o Seden
Niels Erik Christensen, Hostrups Alle 18, 67oo Esbjerg
Finn Rosendahl Hansen, Stationsvej 2, 332o Skævinge
Solveig Bjørnø Hansen, Bjørnø, 56oo Fåborg
Thor Leif Henningsen, Kirkebakken 19, 5681 Bellinge
Jesper Bøndergård Jacobsen, Daltoften 153, 532o Agedrup
Kjeld Jensen, Hovedgaden 9, 332o Skævinge
Kim A. Kiholm, Industrivej 5, 67oo Ribe
Lars Palle Madsen, Åsumvej 226.II tv., 5oo0 Odense
Gitte Naundrup-Petersen, Vesterågade 45, 5672 Broby

Annette Nielsen, Mølleedammen 2a, 5600 Fåborg
Frank Nielsen, Tammasevej 12, St. Lyngby, 3320 Skævinge
Jørgen Nielsen, Vollsrose Alle 368, 5240 Vollsrose
Anne Lise Olsen, Østerbæksvej 205, 5000 Odense
Lisbeth Pedersen, Rugagerparken 10, 5600 Fåborg
Michael Poulsen, Ahornvej 8, 3660 Stenløse
Elsebeth J. Rasmussen, Kogsbøllevej 66 d, 5871 Frørup
Lene Rasmussen, Vøjstrupvej 1, 5672 Broby
Allan Sonne, Gymnasievej 35 st.tv., 4600 Køge
Marianne Tveskov, L. A. Ringsvej 133, 5000 Odense
Ole Stig Pedersen, Kærvangen 13, Turup, 5610 Assens

10.klasseprøve:

Lone Carstensen, Snebærvej 4, 6430 Nordborg
Birgitte Christensen, Oksbøl, 6430 Nordborg
Marie E. Hansen, Turøvej 24, 6430 Nordborg
Pia Jacobsen, Lysabild, 6474 Skovby Als
Irene Degn Knudsen, Lysabild, 6474 Skovby Als
Charlotte Olsen, Borupvej 2, 3320 Skævinge
Gitte Grønnemose Rasmussen, Langgade 4, Espe, 5750 Ringe
Lena " " " " " " "
Sara Reimer, Fiskerøset, 3900 Godthåb
Erik Hvenegård Sørensen, Munkevænget 11,2, 5700 Svendborg
Jørgen Skjoldbjerg Sørensen, Skolesvinget 10, 7000 Fredericia
Sigrid Willadsen, Hovedvejen B 2-307, 3911 Holsteinsborg

TF 1974:

Kurt Allan Frandsen, Lærkevej 41, 6600 Vejen
Andres Greve, Kalørvej 90, 5461 Korup
Chr. Beer Hansen, Rødhøj 8 A, 4550 Asnæs
Tage Lund Hansen, Jernbanegade 18, 5750 Ringe
Steen Knudsen, Skovhaven 80, Bullerup, 5320 Agedrup
Palle Kromann, Springenbjergvej 47, 5620 Glamsbjerg
Peter Otto Larsen, Bjørnsholm, Ll.Lyngby, 3320 Skævinge

Ulla Mortensen, Mindelundsvej 40, 5310 Seden
Margit Pedersen, Præstegårdsvej 2, Ulkebøl, 6400 Sønderborg
Sussi Petersen, Eskildsvej 12, 2990 Nivå
Jørgen Christian M. Thomsen, Nørregade 2, 6630 Rødding
Jacob Damm, Sønderskovhuset, 5863 Ferritslev
Frederik Labansen, Samuelsvej 11, 3911 Holsteinsborg
Leif Aksel Larsen, Jacob Hansensvej 141.I, 5260 Hjallesø

Udvidet Teknisk Forberedelseseksamen

Jens Chr. Christensen, Nørregade 32, 5620 Glamsbjerg
Peter Høgsberg, Reventlowsvej 52.III, 5000 Odense
Torben Jørgensen, Søndergade 26, 5620 Glamsbjerg
Torben Larsen, Langtoften 9, Ganløse, 2760 Måløv
Ulrik Iglemose Larsen, Iglemosegård, 5854 Gislev
Torben B. Rasmussen, Odensevej 42, 5750 Ringe
Vagn Højland Rasmussen, Tanderup mark, Snejbjerg, 7400 Herning
Poul Torbensen, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
Lars Tværvang, Birkum Kohavevej 97, 5280 Fraugde
Karl Lennert, K'iviarfik 657 a, 3911 Holsteinsborg

Realister

Maria Terese Arbirk, Nårup gl. skole, 5690 Tommerup
Harald Ove Bisgaard, Grønnevej 1, 5620 Glamsbjerg
Kirsten Kofoed Frederiksen, Landø 6, 5683 Hårby
Hanne Henriksen, Karlemose, 5620 Glamsbjerg
Kirsten Hinge, Langgade 22, Flemløse, 5630 Glamsbjerg
Klaus H. Holck, Fåborgvej 2 A, 5620 Glamsbjerg
Morten Johansen, Nørregade 52, 5620 Glamsbjerg
Kirsten Juul Kristensen, Krengerupvej, 5620 Glamsbjerg
Per Eg Larsen, Egevej 9, 5620 Glamsbjerg
Birthe Meldgaard, Lundtang Lunde, 6830 Nr. Nebel
Hanne Hauge Mortensen, Skolegade 8, 5620 Glamsbjerg
Jette Nielsen, Nørregade 15, 5620 Glamsbjerg
Inge Rasmussen, Køng, 5620 Glamsbjerg
Eva Annette Simonsen, Moselund, 5560 Årup
Anne K. Toft, Åvangen 10, Sct. Klemens, 5260 Hjallesø
Michael Thonbo Rasmussen, Vester Ågade 7, 5672 Nr. Broby



Reider Andersen, Leho Andersen, Maria Østbak, Marianne Behr, Eise Stephansen, Øyvind Skjold, Vagnar Skjold, Sverre Skjold, Lone Carstensen, Birgitte Carstensen, Susanne Carstensen, Jens Chr. Christensen, Kirsten Christensen, Ales-Erik Christensen, Jane Christensen, Jørgen Christensen, Bente Christensen, Yngve Christensen



Kirsten Christensen, Randi Christensen, Inger Christensen, Stefan Christensen, Christiana Hansen, Finn Hansen, Marie Hansen, Tove Hansen, Leif Henningsen, Marianne Henningsen, Kirsten Høge, Klemm Høge, Thine Høge, Bente Høge, Anne-Marie Høge, Inger Høge, Eva Jacobsen, Bente Jacobsen, Finn Jacobsen, Finn H. Jensen



Kjell Jensen, Lars Jensen, Jan Johansen, Hellen Johansen, Lise Jørgen, Tove Jørgensen, Harry B. Jacobsen, Einar Jacobsen, Inger Berg, Gunnild Berg, A. Hauge, Einar Hauge, Kim Rasmussen, Thine Rasmussen, Steen Rasmussen, Palle Rasmussen, Peder Rasmussen, Tom Rasmussen



Einar Rasmussen, Leif Rasmussen, Tor E. Larsen, Bente Rasmussen, Erling Rasmussen, Ove Rasmussen



Glamsbjerg Fri- og Efterskole - 1973-74



Lise Rasmussen, Bent Rasmussen, Torben Rasmussen, Ulla Rasmussen, Hans Rasmussen, Jane Rasmussen



Lars Rasmussen, Birgitte Rasmussen, Hanne Rasmussen, Lilla Rasmussen, Jan Rasmussen, Søren Rasmussen



Kirsten Rasmussen, Bente Rasmussen, Eise Rasmussen, Eivonne Rasmussen, Bente Rasmussen, Inger Rasmussen



Suse Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Hans Rasmussen, Lise Rasmussen, Anne Rasmussen, Lis Rasmussen



Anne Rasmussen, Inger Rasmussen, Eise Rasmussen, Einar Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Hans Rasmussen



Bent Rasmussen, Jenny Rasmussen, Christiane Rasmussen, Søren Rasmussen, Grete Rasmussen, Kim Rasmussen



Margit Rasmussen, Ole Rasmussen, Suse Rasmussen, Michael Rasmussen, Elsebeth Rasmussen, Grete Rasmussen



Elen Rasmussen, Hans Rasmussen, Marie Rasmussen, Bente Rasmussen, Anne Rasmussen, John Rasmussen



Maria Rasmussen, Grete Rasmussen, Tor Rasmussen, Inger Rasmussen, Hans Rasmussen, Arne Rasmussen



Lone Rasmussen, Arne Rasmussen, Hans Rasmussen, Tor Rasmussen, Einar Rasmussen, Eise Rasmussen



Einar Rasmussen, Inger Rasmussen, John Rasmussen, John Chr. Rasmussen, Michael Rasmussen, Anne Rasmussen



Arne Rasmussen, Søren Rasmussen, Margarete Rasmussen, Hans Rasmussen, Sigmund Rasmussen

marked 700

meddelelser

E fra elevforeningen

FRA ELEVFORENINGENS *BESTYRELSE*

Som det ses af nedenstående, er der sket en kraftig udskiftning i Elevforeningens bestyrelse. Vi takker Ole, Margit og Disa for flittigt arbejde i en årrække.

Generalforsamlingen drejede sig især om elevmøde og dets form. På et bestyrelsesmøde i september besluttede man at arrangere elevmøde på lignende måde næste sommer, og det bliver

LØRDAG, den 9. august 1975

hvor vi mødes ved kaffetid.

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Kurt Hansen, Lærkevej 1, 5620 Glamsbjerg (formand)
Torben Stig Larsen, Mindelundsvej 10, 5310 Seden (næstformand)
Bjarne Nyrnberg, Vedtoftevej 39, 5620 Glamsbjerg (sekretær)
Gunhild Berg Olsen, Byvejen 72, 5620 Glamsbjerg
Ulrik Iglemse Larsen, Ørbækvej 94, 5854 Gislev (nyvalgt)
H. C. Jensen, Hammersvej 13, 6000 Kolding "
Birgit (Lund) Jørgensen, Korskildevej 6, 2670 Greve Strand

Elevforeningens kasserer er:

E. Jacobsen, Skolevej 34, 5620 Glamsbjerg

Breve og meddelelser om adresseændringer bedes sendt til:

Elevforeningen
Glamsbjerg Fri- og Efterskole
5620 Glamsbjerg

Betaling for årsskriftet sker ved indbetaling på vedlagte girokort snarest. De 10 kr. dækker også kontingent til Elevforeningen. Ønsker man ikke at være medlem, bedes årsskriftet returneret. Evt. udmeldelse af foreningen bedes bemærket på bagsiden af girokortet.

10 års jubilærer 75

Vi har udsendt breve til alle 10-års jubilærer og fået nedenstående hilsner:

EFTERSKOLEN

Else Marie Nørgaard Christensen: "Ja, så er 10 år gået, siden jeg forlod skolen, så nu er det blevet min tur til at sende alle lærere og gamle kammerater en hilsen. Jeg er stadig ugift og i øjeblikket bosat i England. Da jeg forlod skolen, kom jeg i kontorlære hos firma Poul Jensen, Årup, der blev jeg udlært i november 1969, men fortsatte i firmaet som bogholder i ca. 1½ år, så havde jeg fået nok af det. Derefter arbejdede jeg på en fabrik i Odense, indtil jeg i maj 1971 tog arbejde på en drengeskole i England. Det var en skøn tid, jeg mødte en masse nye og spændende mennesker; der var jeg ca. 1 år, så tog jeg hjem til Danmark; men jeg kunne ikke rigtig falde til, så jeg tog tilbage sidste år og bor nu i Sydengland.

Det ville være rart at høre fra andre, hvordan det er gået dem, så hvis nogen har lyst til at skrive til mig, kan I kontakte mig på denne adresse: Kirkebakken 2, 5591 Gelsted."

Johanne Kongsted (Hansen): "Efter opholdet i Glamsbjerg var jeg 1½ år i huset hos et lærerpar med to børn i Tønder. Derefter som attenårig på 5 mdrs. kursus på Frederiksborg Højskole i Hillerød, en dejlig tid. En af mine kammerater der var også en Glamsbjerg-elev Jørgen Guldborg. I mens jeg var i Hillerød, søgte jeg ind som omsorgselev på Forsorgscentret for Sønderjylland Ribelund, Ribe, og begyndte der 1.april 1967. Uddannelsen varede 3 år med den praktiske uddannelse i Ribe og teorien på Personalehøjskolen på Amager. I København tilbragte jeg meget af min tid sammen med gamle højskolekammerater. I ferierne var jeg bl.a. i Østrig, Italien og

på campingture langs Jyllands øst- og vestkyst.

Efter endt uddannelse i april 1970 arbejdede jeg sammen med nogle medarbejdere med en træningsgruppe på 5 åndsvage børn i alderen 5-12 år, det gjaldt bl.a. ADL funktioner.

I februar 1972 traf jeg Knud, der var fiskemester på Forsøgsdambruget i Brøns 17 km syd for Ribe. I julen 1972 blev vi forlovet. Maj 1973 fik jeg arbejde som assistent i Brøns børnehave for at have et mere fyldestgørende sammenligningsgrundlag i forholdet til de åndsvage børn. I febr. 1974 blev jeg gift med Knud, og den 1. juni flyttede vi ind i et hus med have i Karlskov ved Give, hvor vi har købt et dambrug. I februar venter vi vores førstefødte. Vi har desuden en dejlig sanktbernhards hund.

Vi har det alle godt og ønsker det samme for alle på skolen.

adr.: St. Karlskov dambrug, 7323 Give.

Annie Dalgaard Jensen (Larsen): Efter endt efterskole tog jeg 9. skoleår i Fåborg. Herefter kom jeg i lære i en manufakturforretning i Odense, (Lisa, Kongensgade). Læretiden varede 3 år. Da jeg var færdig med min læretid, rejste jeg til Århus. Her blev jeg gift, men jeg fortsatte i manufakturbranchen endnu et $\frac{1}{2}$ år. På grund af arbejdstiden i forretning skiftede jeg til kontor, og fik plads i Brabrand. Her var jeg ca. 1 år. Min mand blev imidlertid forflyttet til Odense i 1971, så blev jeg bogholderiassistent ved De samvirkende Husmandsforeningers regnskabsafd., der var jeg i 2 $\frac{1}{2}$ år. I dag er jeg hjemmegående husmor med 2 børn: 1 pige på 3 $\frac{1}{2}$ år og en dreng som snart fylder 2 år. Vi bor i en villa, Valmuevænget 1, 5550 Langeskov.

Inga Irene Lundbæk (Nielsen): Blev gift april 69 med papirarbejder Kurt Lundbæk og har 2 børn, Peter på 5 år og Malene 3 år. De går begge to i børnehave, da jeg arbejder hveranden uge som sygehjælper på Odense Sygehus om natten. I 1965 var

jeg $\frac{1}{2}$ år på Ringe Sygehus som husassistent indtil jeg i november 65 kom på Uldum Højskole på 5 mdrs. kursus. I maj 66 kom jeg i lære som 1-årig barneplejerske På Kerteminde Spædbørnehjem, derefter som barneplejerske på Slagelse Spædbørnehjem. I januar 68 kom jeg på fødeafdelingen ved Odense Sygehus som barneplejerske. Sygehuset ville have, at vi skulle supplere op med en sygehjælperuddannelse. Indtil jeg kunne påbegynde denne uddannelse i maj 70 arbejdede jeg på Dalum Papirfabrik. Er glad for mit arbejde på Sygehusets fødeafdeling. Adr.: Bøgedals Allé 17, 5250 Fruens Bøge.

Bente Johannesen (Pedersen): "Først var jeg i huset 1 år, derefter i forretning i Odense i ca. $\frac{1}{2}$ år, så ville jeg prøve noget andet og gik på kontorskole. Så i forretning igen. På Håndgerningshøjskolen i Kerteminde lærte jeg tilskæring og syning, og så syede jeg et stykke tid 3 dage om ugen. Nu er jeg blevet gift med en elektriker og er hjemmegående husmor. Vi har 2 børn, 1 pige på 8 år og en dreng på $2\frac{1}{2}$, de hedder Dorte Christina og René Kim. Jeg nyder mine børn, særlig den lille. Da Dorte var lille, arbejdede jeg jo, så det er dejligt at følge udviklingen med René selv, uden der er andre, der skal passe dem. Senere vil jeg gerne have en videre uddannelse, nu har jeg kun tid til tysk på aftenskole." Adr.: Stationsvej 39, 5771 Stenstrup.

Bodil Lunddal Pedersen: "Først var jeg $2\frac{1}{2}$ år i huset i Tommerup og København. Så var jeg i forretning, og derefter arbejdede jeg på en rideskole. Nu er jeg ansat på et kontor som salgsassistent. Jeg er ikke og har aldrig været gift, børn ej heller, kun dyrebørn, en hund og en hest, men disse 2 væsener besætter næsten også hele min fritid, samtidig med at jeg er ivrig gymnast og svømmer." Adr.: Kirkevej 23, 5690 Tommerup.



Ellen Pedersen: "Jeg sagde ikke helt farvel til skolen efter efterskoleopholdet, men vendte tilbage ved det nye skoleårs begyndelse for at starte på det 2-årige realkursus. Efter eksamen i 67 gik jeg på handelsskole i Assens 1 år, hvorefter jeg i august 68 blev ansat som bankelev i Hårby Bank. Her havde jeg været i 3 år, da jeg fik lyst til at tage på højskole. Dette ophold, som varede 5 mdr., tilbragte jeg på Den udvidede Højskole i Haslev, hvor jeg fik en masse gode kammerater. Herfra rejste jeg til Århus, hvor jeg i januar 72 fik ansættelse i Handelsbankens Charlottenhøj afdeling, og her er jeg stadigvæk. Jeg er endnu ugift, og der ikke optræk til at denne tilstand står for at skulle ændres."

Adr.: Snavevej 35, Snave, 5683 Hårby

Margit Simonsen: "10 år er egentlig lang tid, når man tænker tilbage, og hvad har man ikke nået i den tid. Jo, jeg har ikke nået at få børn eller blevet gift, men til gengæld har jeg nået meget andet. Da jeg var færdig på efterskolen, flyttede jeg ud til Lis og Gunner Brandt som ung pige hos dem 1 år, derefter $\frac{1}{2}$ år hos en lægefamilie, og fra 1. nov. 66 havde jeg 5 skønne mdr. på Uldum Højskole. 1. april 67 kom jeg på en vuggestue i Odense med henblik på at blive børneforsorgspædagog, men fik afslag på ansøgning til sept. 68. For så at prøve noget helt andet var jeg i forretning, men det var ikke rigtig mig, så da jeg i januar 69 fik mulighed for at komme på et børnehjem for fysisk handicappede børn, var jeg færdig med at stå bag disken og flyttede til Søllerød børnehjem i Holte. Sept. 70 begyndte jeg endelig på seminariet og i juni 73 gik mit ønske om at blive børneforsorgspædagog i opfyldelse. Vi var færdig med eksamen, og arbejde havde jeg fået tilbudt i en vuggestue i Slagelse, hvor jeg havde været i praktik, og der har jeg så været siden. Jeg har fået mig en lille hyggelig lejlighed (2 vær.), og hvis nogle af jer skulle komme forbi, er I velkomne til at kikke ind, jeg bor: Vester Ringgade 9. I, 4200 Slagelse."

Steen Stoubæk: "Da jeg var færdig med skolen, var jeg $\frac{1}{2}$ år ved landbruget på Helnæs, derefter kom jeg i lære som mekaniker i Autogården i Assens og blev der, til jeg skulle være soldat. Jeg skulle møde i Skive i november 70, men efter 2 mdrs. forløb blev jeg flyttet til Sønderborg, hvor jeg også kom til at arbejde med biler. Da jeg var færdig med at være soldat, fik jeg arbejde i Autogården igen, og der er jeg altså endnu." Adr.: Ravnekærvej 5, 5631 Ebberup.

Tage Sørensen: "Jeg vil begynde med at fortælle, at jeg har det godt, håber alle I andre også har det godt. - Jeg kom i lære som isenkrammer i Fåborg, blev udlært og fortsatte i Fåborg indtil jeg skulle være soldat i Vordingborg. Da jeg var færdig som soldat, fik jeg plads i Odense ved I M Nielsen & Co., og der arbejder jeg stadigvæk, og det er jeg meget glad for. Sidste år byggede jeg et hus i Nr. Broby. Jeg er ikke gift eller har børn, så jeg har plads nok. Hvis der er nogle, der mangler husly, er I altid velkommen på Kløverbakken 17, 5672 Broby."

Ulla Øland (Boye Klint): "De sidste 10 år har jeg levet på den måde, at jeg, da jeg forlod skolen, havde forskellige jobs, bl.a. ved at vaske op og til sidst på kontor, indtil jeg traf min mand, som jeg nu har været gift med i otte år. Vi har en vognmandsforretning, som vi driver sammen. Jeg ved at passe telefon og regnskab. I mit ægteskab har jeg fået 4 børn: Christian på 7 år, som lige er begyndt at gå i skole. Bettina på 5 år, hun går i halvdagsbørnehave, Michael, 3 år og til sidst Lykke på 2 år. Min tid går for det meste med børnene og forretningen. Jeg deltager også ivrigt i de ydre ting, især det som er til børnenes bedste. I min tid på Glamsbjerg skole fik jeg to kammerater Eddy Brandt og Else Marie Nørregård, som jeg stadig har forbindelse med. Hvilket jeg synes er godt klaret på grund af, at Else bor i England og Eddy på Fyn. Så det er jo lidt spredt. Min mand,

børn og jeg har ofte været på Fyn. Jeg kan da sige, jeg modtog brev fra Else i går, hvori hun skrev bl.a., at hun havde skrevet til skolen. Måske er mit liv ikke fyldt med oplevelser og lærdom, men ét kan jeg sige, i dag føler jeg mig, som et lykkeligt og rigt menneske i form af det, livet har givet mig. Min lærdom fik jeg som en begyndelse på Glamsbjerg Friskole. Det har styrket mig mange gange siden, det jeg lærte på skolen. Både det gode og måske dårlige. Jeg vil slutte nu med en stor og varm hilsen til alle, jeg kender på skolen. En særlig hilsen til frk. Ebbesen, et menneske, jeg ofte har tænkt på og sendt en kærlig tanke."

Adr.: Villingevej 4, 3100 Hornbæk.

2-årigt kursus.

Laila M. Andersen: "Da eksamen var overstået, startede jeg som lærling i Hårby Brugs. Læretiden var 3 år. Nytårsaften 1967/68 mødte jeg Bjarne, og vi har holdt sammen siden. Vi lever i det såkaldte papirløse ægteskab. Da jeg var udlært, juli 68, rejste vi til Sjælland, hvor jeg havde fået arbejde i Brugsen i Viby. I 1970 fik vi vores søn Michael. Efter 4 år i Viby fik vi hjemvé efter Fyn (sjællænderne er nogen underlige nogen, undskyld Berg!). Maj 1972 rejste vi tilbage, og vi fik lejlighed i Køng. Jeg var så hjemmegående husmor, indtil jeg i februar 73 igen kom tilbage til Brugsen i Hårby på deltid. Nu har vi købt hus, vi flyttede ind til maj, og er glade for at bo her i Søndermarken. Hvis nogen skulle have lyst til at kikke ind, er adressen: Hybenvænget 2, 5620 Glamsbjerg.

Annelise Dunkjær Andersen (Philbert Frandsen): Da jeg blev færdig i 1965 kom jeg i lære som laborantelev på Statens Forsøgsstation i Askov. Efter udstået læretid og efterfølgende laborantskolekursus kom jeg til København og arbejdede som laborant i et par år. Derefter flyttede jeg igen til Fyn, hvor jeg stadig bor og arbejder som laborant hos Elias

B. Muus. Jeg er gift og har en søn på 1½ år. Alle er meget velkomne til at besøge os. Vi glæder os til at høre nyt og se gamle venner. Vores adresse er: Brørupvænget 19, 5200 Odense V.

Olaf Bayer:

1965 4 måneder på Hjørring Seminarium.
1966 Maskinassistent på fragtskib.
1966-67 Fabrik i Hong Kong.
1967-68 Elværk i Island.
1968-69 5 måneder i Spanien med islandsk forlovede.
1969 Gift i Island.
1970 Søn Thorkild fødtes, København.
1969-71 Burmeister & Wain "
1971-73 Realkursus om (denne gang med kone)
1973 Studenterkursus " "
Adr.: Stockholmsgade 3.II tv., 2100 København Ø.
PS. Vi ser jævnligt Kurt, Ingrid, Kenneth og Bente.

Rasmus Lindegård: "Så er der altså gået 10 år, siden vi forlod skolen. Der er jo nok sket adskilligt med os i de 10 år. Dengang var vi alle enige om at holde forbindelsen vedlige, og såvidt jeg husker, fik vi også valgt en kontaktmand og aftalte at mødes senest om 5 år. Det kunne egentligt være sjovt at mødes igen og høre, hvad de forskellige har foretaget siden. For mit eget vedkommende har jeg brugt de mellem-liggende år til at blive agronom, arbejdet indenfor så forskellige områder som konservesbranchen, regnskabsvæsen, kandidatstipendiat i EF-kommissionen, landbrugslærer i økonomi- og regnskab og senest er jeg blevet videnskabelig assistent på Statens Forsøgsmejeri i Hillerød indenfor mejeriøkonomi. Mine 5 mdr. i Bruxelles synes jeg selv, indtil nu, har været de 10 års højdepunkt. Allerede den 3. dag i Kommissionen traf jeg Béatrice, en dejlig belgisk pige, som også var stipendiat. Under mit ophold var jeg til konferencer i Amsterdam, Strass-

bourg, Paris og Berlin. Det var forøvrigt i Berlin, jeg fik Béatrices accept, og hun kom til Danmark for nøjagtig et år siden for at lære dansk, og den 6. april blev vi gift i Charleroy i Sydbelgien. Vi har netop købt en lejlighed i Birkerød, hvor vi prøver at skabe et europæisk hjem. Hvis I kommer på disse kanter, må I endelig besøge os. Vores adresse er: Birkerød Parkvej 26, lejl. 56, 3460 Birkerød. Tlf. 01 81 83 45."

Anna Grethe Boye (Pedersen): "Jeg startede med at uddanne mig til håndarbejds lærerinde og arbejdede som broderidesigner et par år hos "OB", ikke Odense Boldklub, men Odense broderier. I 1970 sagde jeg mit job op, og meldte mig ind på Fyns Studenterkursus, hvorfra jeg tog eksamen i 1972. Nu læser jeg til korrespondent, og om alt går vel, er jeg færdig i sommeren 1975. Det var kort fortalt, det jeg har foretaget mig i de sidste lo år. Desuden blev jeg gift i 1972, og nu har vi en dreng på 1½ år, han hedder Kaare, og ham kunne jeg fortælle en masse om, hvilket nok ikke har så stor interesse for andre end bedsteforældrene og os selv."

Adr.: Åsumvej 176 st.tv., 5240 Vollsmose.

Anette Sørensen: Efter afsluttet realeksamen var jeg 1 år på Odense Fagskole efterfulgt af 1½ år på konfektionsfabrikken "Elson" i Odense. August 1968 påbegyndtes ½ års uddannelse på Københavns Tilskærarakademi. Efter afslutningen på dette kursus ansættelse som designer for Sessan Børnetøj i Langskov. Er stadig ansat i dette firma, men har i ca. 3 år arbejdet som free-lance designer med virke på forskellige virksomheder i landet. I øjeblikket ligger jeg i fast rutefart mellem Odense og Århus. Har fast bopæl i Odense og er ugift.

Adr.: Ørnfeltvej 17 3 tv., 5000 Odense.

Realister:

Henning Christensen: "Siden jeg sagde farvel til den gamle skole for omtrent lo år siden, har jeg oplevet alverdens ting - nok til at fylde et helt bibliotek, såfremt det blev skrevet ned. Jeg er udstyret med en stærk eventyrlyst og befinder mig særdeles godt på livets forunderlige vej. Ikke længe efter at skolen var slut, tog jeg ud på søen og sejlede en tid rundt i Nord- og Sydeuropa som dæksdreng. Siden jeg gik i land, har jeg vandret rundt på må og få i indland og udland, bl.a. har jeg været bosat i Berlin. Da jeg er indrettet således, at jeg har svært ved at indordne mig under mønstre og fastlagte rammer, har jeg ikke haft tålmodighed til at tage en bestemt uddannelse, hvilket for mig også er uden den ringeste betydning, da jeg er opsat på at bruge mit liv til eventyr. I foråret 1970 blev jeg indviklet i verdens største mysterium. Lad bare folk tro, at jeg er fyldt med opspind - det kan jeg ikke tage mig af. Jeg skal ikke komme nærmere ind på sagen her, men blot oplyse, at jeg er vel vidende om, at bl.a. kræfter fra det ydre rum er til stede, og at jeg igennem flere år har været i forbindelse med en anden verden. Men nok om det. Jeg befinder mig altså strålende, skønt jeg ikke har andre eksamener end den, jeg fik ved "held" i Glamsbjerg 1965.
Adr.: Vollsrose Alle 446V, 5240 Vollsrose.

Kirsten Lopdrup (Østerby): "Da jeg kom ud af 3. real begyndte jeg i huset hos lærer Jacobsen og frue, hvor jeg skulle passe deres lille datter Lise, som dengang var $\frac{1}{2}$ år. Der blev jeg i to år, hvor jeg havde det dejligt. Jeg skulle så prøve noget andet og begyndte i en gartnerforretning, men det var ikke lige sagen, så det fik hurtigt ende. Kort efter blev jeg gift, og vi har nu købt en gammel ejendom her i Glamsbjerg. Desuden har vi to drenge, hvoraf den ene er begyndt i skolen (Friskolen selvfølgelig), og den anden begynder snart. Mens jeg har været gift, har jeg haft arbejde forskellige steder, men nogen uddannelse blev det jo aldrig til."
Adr.: Krengerupvej 38, 5620 Glamsbjerg.

Kurt Jensen: Efter endt skolegang kom jeg i handelslære og blev uddannet som reservedelsekspedient. Aftjening af værnepligt blev påbegyndt i 1969. Blev 4 mdr. senere sendt på sergentskole, hvor jeg tilbragte det næste halve år. Sergent i 4 mdr., hvorefter jeg tog på løjnantskole, dette foregik på Kronborg. 4 mdr. senere blev jeg så udnævnt til sekondløjnant af reserven. Tjenestgørende reserveofficer til 1971, hvor jeg blev hjemsendt. Siden da, stadig fungeret som officer af reserven, i dag som løjnant med 3 ugers tjeneste pr. år. Denne tjeneste indpasses i mit daglige arbejde, som efter militæruddannelsen har været salg af legetøj. Fra 1972 som selvstændig legetøjsforhandler i Assens. I 1971 begyndte jeg på merkonomstudiet, som blev afsluttet med eksamen 1974. Jeg er gift på 5. år og har kone og 2 dejlige unger. Jeg har i de forløbne år med stor interesse fulgt udviklingen omkring friskolen, og med stor glæde bemærket udbygningen af skolen.- Der er stadig initiativ i og plads til denne skole.
Adr.: Fåborgvej 57, 5610 Assens.

Kirsten Jørgensen: "Få dage efter jeg forlod skolen, flyttede jeg fra mit hjem og arbejdede i ca. 10 mdr. på kursusstedet "Gl. Agernæs". Jeg tror egentlig, jeg fik meget ud af de måneder, på flere måder, mener jeg. Gennem arbejdet selvfølgelig og ved gennem samværet med arbejdsgiver og kolleger at se og høre hvorfor og hvordan deres tilværelse formedes; se hvordan samspillet mellem tilfældigheder afgør livets løbane, ofte langt fra det man selv formodede eller drømte om. Jeg har aldrig selv "følt" noget om, hvordan eller hvad jeg skulle foretage mig, men var nu blevet klar over, at det hverken skulle have noget med skole- eller hotelverdenen at gøre. - Det var jo da altid noget. - Så sagde jeg "Gl. Agernæs" farvel. Og hvad så! Jeg er født på en gård, så det næste halve år var jeg faktisk "altnuligmand" på en sådan. Min far dyrker foruden almindelige afgrøder også grønsager og blomsterløg, og da jeg havde en

vis erfaring med det, mente jeg, jeg skulle være gartner e.lign. Og dog, en dag tog jeg telefonbogen og gav mig til at ringe rundt til forskellige frisører og spurgte efter læreplads. - Hvorfor? Jeg ved det ikke! Måske fordi jeg følte, den eksamen jeg fik ikke var stor nok til at hjælpe mig ret meget i mit valg af job. Det fag, jeg valgte, krævede ikke noget "bevis"! Men jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle blive frisør, min familie bestemt heller ikke, tror jeg. De har accepteret og aldrig rådet for eller imod, så jeg har kun mig selv at takke. Det er nu gået meget godt, jeg har heller ikke fortrudt, og man må jo hænge i inden for alle fag idag for at være a'jour, og når det nu er et decideret modefag, får man ikke lov at falde i staver eller kede sig - og det passer mig udmærket.- Jeg var i lære i Hårby i 3 år og 5 mdr. Derefter arbejdede jeg et halvt år i Rudkøbing, men nok er jeg øbo, men ikke så meget!! I øjeblikket arbejder jeg i Silkeborg, her har jeg været i omtrent 4 år. - Ugift, ingen børn - sådan er det - og hermed en hilsen til skolen, lærere og elever - "Ten Years After!".
Adr.: Lyngbygade 86, 8600 Silkeborg

Gunvor Jensen (Lange): "Blev efter 3 års læretid inden for manufakturbranchen udlært i Assens. Fik derefter plads i Brønshøj som ekspeditrice og var der et år, hvorefter turen gik til Bornholm, hvor min forlovede Tom var blevet udstationeret på kasernen i Rønne. Jeg var så heldig at få plads i Rønne i en manufakturforretning. I august 70 blev Tom og jeg så gift i Køng kirke, og året efter fik vi en søn, Jan. Efter 2 dejlige år på solskinsøen købte vi i efteråret 71 hus i Vissenbjerg. Tom, som er radiomekaniker fik job i Odense, og jeg selv fik en plads på Glamsbjerg Savværk som halvdagskontordame, hvor jeg har været siden, kun afbrudt af en pause på 3 mdr., mens vi fik søn nr. 2 Kim i januar 1974.
adr.: Bøgevej 23, 5492 Vissenbjerg.

Karen Poulsen (Larsen): Efter skolen var jeg elev som teknisk tegner på landinspektørkontoret i Hårby i 3 år. Da det var umuligt at få arbejde som tegner på Fyn, rejste jeg i jan.69 til København, og der var jeg kontorassistent på Hovedtelegrafkontoret i 1 år. Derefter var jeg i 1½ år ved Glostrup kommunes tekniske forvaltning som tegner. I sommeren 1971 søgte jeg tilbage til Post- og telegrafvæsenet, og har nu en god stilling som tegner ved Kabelingeniørtjenesten. Jeg blev gift i 1970 med en fynbo. Min mand er uddannet sygehjælper og arbejder på Blegdamshospitalet. Vi har alle tiders knægt på 2 år, som nok skal sørge for at holde os i ånde. adr.: Jyllingevej 23 st. th., 2720 Vanløse.

Birthe Woldsgård (Eg Sørensen): Da jeg kom ud af skolen, havde jeg besluttet mig til at blive børnehavelærer. Jeg arbejdede på børnehjem, i huset, som forpraktikant i en børnehave, var på Den internationale Højskole i Helsingør, og i en bagerforretning inden jeg i 68 begyndte på Børnehaveseminariet i Odense. I 1970 flyttede jeg til Holstebro, hvor jeg har boet siden. Jeg arbejder i en børnehave med åndsvage børn. Jeg er gift med John, der også er børnehavelærer, og vi har en datter, Stine på 2 år. Hvis I kommer til Holstebro er I velkomne på Doktorvænget 39, 7500 Holstebro.

Ingelise Henriksen (Vester): "Jeg startede efter eksamen som elev i Glamsbjerg Bank, blev imidlertid gift allerede i 66 og flyttede så siden fra Glamsbjerg til HÅstrup, hvor min bedre halvdel fik arbejde i en brugs. Det blev et af de mange steder, hvor vi har boet. I 70 fandt vi et godt job i Bullerup ved Odense og købte hus i Vester Hæsing. I de forløbne år havde jeg været såkaldt "hjemmeløbende husmor", men var nu så heldig at komme på prøve som tilskærerske på en konfektfabrik nærved, og var så der indtil oktober 1974, hvor vi fik uddelerplads i Tommerup brugsforening. Vi har to drenge, én på 8 år, og én på nogle få måneder. Min adresse er altså nu Tommerup Brugs, hvor alle gamle kammerater er velkommen til at besøge os. Adr.: Tallerupvej 16, 5690 Tommerup.

Henning Jensen: "At det virkelig er lo år siden, jeg forlod skolen, er dårligt til at fatte. Dengang ønskede jeg kun at få en ende på det hele, i dag ville jeg gerne gøre det om igen. Efter endt uddannelse som isenkrammer i Assens, rejste jeg i 1968 til München som volontør i sportsartikelbranchen. Det var for mig som dansker en kæmpeoplevelse at kunne arbejde i et sportshus, hvor jeg kunne kombinere fritidsinteresser med mit arbejde. Derfor lærte jeg også gennem bjergbestigning, skiløb og sejlsport den største del af alperne og omliggende søer at kende, og har indtil nu ikke kunnet løsrive mig fra det. I dag er jeg substitut i sejlbåde og tilbehør. I august 1973 giftede jeg mig med en tysk pige fra Bad Tölz. Vi har ingen børn, kun 2 katte.

Vil I hilse alle lærerne og gamle klassekammerater mange gange, og evt. give mig besked, hvis en eller anden har i sinde at lave gilde i denne anledning. Vi kommer hjem på ferie midt i maj. Vores adresse, hvis én eller anden skulle komme forbi - alle er her hjertelig velkommen: Ulmenstrasse 24 B, 808 Fürstenfeldbruck, Tyskland.

Hanne Nielsen (Vestermærk): " 1. november 1965 kom jeg i lære på kommunekontoret i Glamsbjerg. Fra maj 68 fortsatte jeg som assistent til oktober 1972. I juli 1968 blev jeg gift med elektriker Flemming Nielsen, vi har 2 piger på henholdsvis 5 og 2 år. Vi bor nu i Ringe, hvor vi 1. november 1972 etablerede os som el-installatør. Min dag går nu med at passe hjem og børn - telefon og regnskab." - Odensevej 55, 5750 Ringe.

Tak til alle I, der har besvaret vores henvendelse. Det er altid med spænding, jeg åbner sådan en stak breve. Jeg synes i år, der er mange, men der er også sendt mange ud, og jeg håber, I ligesom jeg er glade for de hilsner, vi har fået.

Bunhill Berg Olsen

Kære alle... 

"Elevmøder er noget jeg altid har følt meget vanskeligt, fordi der stilles så mange forventninger, at der altid er nogen, der skuffes", har en erfaren kostskolemor engang sagt til mig, og hvor har hun ret.

Disse mange forventninger er måske skyld i, at elevmøderne er under stadig ændring og flytning, og hver gang tror vi, at nu har vi fundet løsningen. Denne gang tror jeg dog, løsningen er bedre end den tidligere. At vi så havde fornøjelsen af ca. 40 25 års jubilarens deltagelse i festlighederne gør nok, at netop dette elevmøde følte særlig festligt. Et stort minus føler jeg dog, det var, at så få af den sidste årgang deltog, for mon de så nogen- sinde senere vil komme, når vi inviterer til sammenkomst. Husk, I der var med til at tage den nye skole i brug, det er sidste gang I allesammen får en hilsen fra skolen - næste gang får kun de, der betaler lo kr. ind på giro 4 56 76. Vi håber at se jer alle til elevmøde lørdag den 9. august 1975.

I nogle af de breve, vi har modtaget fra lo-års jubilare, har der været antydning om, hvem mon kommer til elevmøde el. lign. For at I eller eventuelle kammerater ikke skal blive skuffede, vil jeg anbefale, at I gør noget ud af at få kontakt med hinanden, for så tror jeg, der kommer mange, og på skolen vil vi meget gerne hjælpe med adresser eller andet, men vi venter på initiativ fra jer.

For at understrege dette kan jeg fortælle, at af de ca. 30 tidligere efterskoleelever, der mødtes efter 25 år, havde ingen set hinanden, og det hele begyndte med, at én ringede hertil og sagde, at hun syntes, det kunne være sjovt at mødes, men hun havde ingen adresser. I fællesskab fandt vi én, som hun kontaktede, og så gik rouletten! På samme måde har det fundet sted de andre gange, vi har haft for-

nøjelsen af jubilarens besøg. Så bare i gang med telefon og postvæsen!

Det kunne lyde som om jubilarer var noget meget vigtigt - men selv om det altid er sjovt at møde nogen, der har gået på samme skole som én selv, så er det jo for at møde klassekammerater, man kommer, derfor er det så vigtigt at nogle få stykker fra hver årgang er trofaste ved elevmøderne.

Nu har jeg nævnt 25-års jubilarer fra efterskolen, fordi de holdt sammenkomst ved elevmødet, men i juni måned havde 25-års jubilarer fra præliminærkursus sammenkomst, hvor skolen var vært ved en kop kaffe, og vi havde fornøjelsen af at låse op til de gamle herligheder. Fornøjelsen er nemlig lige stor hver gang, for har man selv forandret sig på de 25 år, så har skolen det ikke, og alle de store og små oplevelser drages frem, snakken og latteren ruller gennem lokalerne. Sjovest er det nu med elevværelserne på den gamle fløj - hvis mure kunne tale! Sikke sager de vægge kunne berette om - og sådan en dag får vi en lille stump af deres historie.

Med dette håber jeg at have givet én eller anden lyst til at tage et initiativ, og vi vil være glade for at hjælpe med praktiske ting, så tror jeg, at det arbejde bærer lønnen i sig selv for os alle.

Mange hilsner

Sunnild Berg Olsen



"Sølvbryllupselevmøde"

Det var et usædvanligt elevmøde, der blev afholdt den 10. august.

Det var et usædvanligt godt møde.

En god ide at mødes før skoleåret, så det var de fremmødte "gamle" elever, der var skolens børn den dag.

Besøgene hos personalet gav en vedkommende berøring med skolens liv og hverdag, fordi man i mindre grupper kunne snakke om fælles minder og om den aktuelle situation i og omkring skolen.

Men noget ganske særligt ved dette møde var det hold 25-års jubilare, der på trods af kun 5 mdrs. fælles ophold for et kvart århundrede siden havde fundet anledning til at mødes på deres gamle skole.

Imponerende at det var lykkedes at samle næsten 50 mennesker sammen - ganske vist inkluderet mange ægtefæller - og at de ville nyde fællesskabet med alle os andre årsunger. Arrangementet med fællesspisningen gjorde også sit til at dette årsmøde med iblandet jubilæums- og sølvbryllupsstemning blev noget særligt. I, der ikke var der, gik glip af noget.

HC

Elevmøde 1974 - 25 år efter.

Blandt eleverne fra vinterholdet 48/49 var nogle enkelte elever fra andre årgange, sådan følte jeg det.

Forstanderens velkomsttale var meget præget af, at der var så mange fra vort hold, så meget, at vi var ved at få tårer i øjnene.

Initiativet til at vi skulle mødes var selvfølgelig taget af et par af pigerne, hvilket ikke kan undre nogen, men også beviser, at pigerne selv i en "høj" alder er de mest initiativrige.

Nåh! men det var en oplevelse at hilse på alle de gode gamle kammerater, og samtidig se under hvilke forhold man spærrede unge mennesker ind nu om dage.

Dagen forløb med hyggeligt samvær; at det kneb med at kende nogle af vore kammerater er helt sikkert, nogle havde forandret sig meget, men problemet blev løst på forskellig vis, f.eks., hvis en havde tabt håret, kunne det ske, man kunne kende vedkommende på dialekten, en anden var måske blevet lidt bredere, men så kunne gangen eller holdningen afsløre "idenditeten".

Alt ovenfor nævnt og gensynet med den gamle skole var bestemt turen værd.

A. Kløcker-Nielsen, Gislev

Lørdag den 10. aug. 1974 kl. 15,00 25 års jubilæum for et hold elever fra Glamsbjerg fri- og efterskole. Det var en dejlig dag for os alle.

Vi var en flok elever, der for 25 år siden på Glamsbjerg fri- og efterskole var sammen et halvt år, havde glæder og godt kammeratskab sammen, modtog undervisning, som vi siden har tænkt tilbage på med respekt og glæde.

Når den glade vårsang "Nu rider vårens glade svend" lyder ud fra radio, eller hvor man ellers måtte høre den, er vi piger i gymnastiksalen i Glamsbjerg, og så sender vi venlige tanker til frk. Esbensen, som lærte os glæden ved sang, gymnastik og meget andet, derfor i dag, tak.

Dernæst en hjertelig tak til forstanderparret Berg Olsen og lærerkollegiet, der så hjertelig og smukt tog imod os, og lagde rammen om vores jubilæum.

En varm tak fra os alle og på gensyn.

Venlig hilsen

Ester Math Hansen (Palleen)

Ragebøl, 6400 Sønderborg

"Sølvbryllupstale" holdt 10/8-74 ved elevfesten.

Før vi skal svinge os i brudevalsen for at fejre de 25 år, der nu er gået siden 1949, hvor der var nogen af de tilstedeværende, der blev født - og hvor nogle blev forlovet - og hvor atter andre mødte op uden for den Grundtvigske Fri- og Efterrationaliserede Olsen-skole i Glamsbjerg - for i de lange vintergange at finde sig en veninde (eller to) - er det måske på sin plads at lykønske dagens sølvsprudlende jubilarerer.

De har holdt sig godt.-

Det har vi andre også.-

Og skolen står endnu - plus lidt mere.

De ældre elever, der vender tilbage til kundskabsformidlingscentret på Skolevej og tror, at her ånder de samme lufte som tidligere, vil IKKE blive skuffede.

Luftrummet er dog blevet udvidet betydeligt i de eftermæssige kostafdelinger.

De morgenduelige klemmer bliver ikke længere indtaget i spisestuen som i Skrivners, Olsens og Asgers dage. Nu foregår det i mere kantinerlige omgivelser på Krengerupvej, hvornuværende mod- og forstander Holger agro Berg m.m. Olsen sørger for den Fri- og Efterretning, der er nødvendig for at holde svineproduktion af prøveforberedende undervisning i gang. Ligesom det er hans ansvar, at der er en rimelig vagtfordeling ved de farende søer samt ved diverse parcelhusindkvarterede ungmøer og -svende, der har taget ophold her for at modtage ånd og visdom i pædagogiske omgivelser.

For ikke at forvirre nuværende elever med al for megen flytten rundt i dagens løb, har man iøvrigt her på skolen fundet ud af, at det er bedst at undervise hele dagen samme sted - som man spiser. Det er den såkaldte KANTINEPÆDAGOGIK, der her præsteres. Der er altid chance for at noget glider ned - om ikke andet så natmaden.

Det indebærer iøvrigt den fordel, at man er flere lærere til at undervise samtidigt, så når den ene gaber, lukker

den anden øjnene - eller omvendt. Det skiftes man til.

Det er en pædagog ved navn Triumph, der har beskrevet den form for undervisning, og den er som skabt til denne skoles lærere. Man kan levende forestille sig Berg og Mortensen danne team i supplerende matematikundervisning med Berg som parabel og Mortensen som y-akse.

Nu er det jo ikke alt liv, der foregår herude.

Man har af hensyn til gamle elever, der kommer på besøg, holdt liv i afdelingen på Skolevej, hvor man beskæftiger sig med den mere karakterfaste del af undervisningen - med det lille "lynkursus" i engelsk, Lis Brandt, som karakterfaster.

Ser man efter i krogene, vil man også inde på denne afdeling finde en lille uanselig husmand med tendens til håndværkeri - nærmest frimurer - Kongstad, der i sit næste liv drømmer om en tilværelse som Johannittermunk - i kælderetagen - med murskeen i den anden hånd - på (vin)ankerpladsen.

Man vil også kunne møde et blik, der har skuet ud over Stillehavet ved nat - såvel som ved dag.

Det tilhører skolens biologiske overhoved, danskamerikaneren fra Holte, Kristensen - der er gift med sin kone - det er derfor han altid smiler så glad.

Er man heldig at komme en morgen, vil man også kunne finde en melodios frk. Ebbesen, der med oprejst pande og fjedrende fingre lader "Internationale" klinge ud i de forhenværende Baunsbakske korridorer, mens Jacobsen med klingende konservativ røst istemmer med "Op al den ting, som jeg har gjort". - Han har også slået op på et forkert nummer.

Ellers er alt ved det gamle.

Mortensen læser stadig kriminalromaner en gros. Og hver gang han når til det mest spændende sted - så ringer det ud.

Menighedsrådsmedlem Kristiansens lokker flagerer lystigt, mens han midt i en andengradslikning får vredet en vittig bemærkning ud gennem et højredrejet smil.

Og Berg kigger ud fra det fællesmarkedsprægede åsyn på en ny elev, der håbefuld har søgt om optagelse.

Jo, alt er ved det gamle.

Også alle de andre. Hele skolen.

Som for 25 år siden - som for 10 år siden - som sidste år.
Og dog.

Lige meget hvor lang tid, det er siden, vi har været her -
eller hvor kort - så vil vi finde noget nyt.

Skolen har forandret sig. - Og vi har forandret os.

Men til fælles har vi trods forandring eller bevarelse
alligevel Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Og uanset om forstanderen hed Skriver, Olsen, Baunsbak el-
ler Berg Olsen, så har skolen betydet et eller andet for den
enkelte, som er værd at mindes med glæde. Og det er værd at
ønske skolen til lykke med. Og så håbe, at den må komme til
at betyde noget for mange unge mennesker endnu.

Og for "sølvholdet", der er her i aften i meget imponerende
tal, er der grund til at ønske til lykke med det sammenhold I
har vist. Og I har åbenbart meget godt at mindes, når I har
villet komme.

Det ønsker vi andre jer til lykke med.

Og så alle os, der ikke har jubilæum, men bare er her -
vi kan da ønske hinanden til lykke med, at vi har en skole,
som er værd at komme tilbage til.

Lad os til slut udbringe en skål for alle sølvbryllupsgæ-
sterne her - og ikke mindst for én, som ikke kunne være til
stede i aften.

I aften er der en ungarl mindre at finde på skolen.

I denne augusteftermiddag har det været Wintherdag.

Winther har fundet en skulder, hvortil han kan Lena sit
hoved. - Vore dybeste følelser vil være hos ham i denne
stund.

Skål.

I al gemytlighed

H. C. Jensen



ELEVHILSNER



Kære venner og veninder.

Gamle er vi ikke blevet endnu, for det er kun 1 år siden, vi forlod skolen. Det er årgangen, der gik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole i 1972/73. Dette brev skriver jeg p.g.a., jeg er blevet den udvalgte til at sidde i elevforeningens bestyrelse for den årgang, der sidst forlod skolen. Dem, der var med til elevfesten den 10. aug. ved det, men der var ikke mange, derfor håber jeg, der møder flere op næste gang. Selve festen var alligevel særdeles vellykket, der var først kaffebord, dernæst besøg hos lærerne undtaget var visse, V. Wintner blev gift (hermed en hilsen til ham) og andre var med til hans bryllup. Ved aftenmaden legede vi, at det var søvbryllup, vi var til. Der blev holdt taler, og vi sang og havde det rigtig rart. For at den gode mad skulle falde lidt sammen, var der folkedans og dans til båndmusik og aftenen sluttede med suppe. Som skrevet, der var for lidt mennesker fra 72-73. Karl Lennert, Lars Tværvang, Henning Hansen, Torben Larsen, Flemming Lyberth, Kurt Nielsen, Bjarne Nyrnberg, Jan Svensson, Iver Wind og undertegnede, var de eneste, jeg så. Er du ikke flov? Men du kan gøre det godt igen ved at komme til næste elevfest, som vil komme til at ligge på omtrent samme tidspunkt som i år. Til den tid vil der ikke være nuværende elever, som gør lærerne stressede og nervøse, de er derfor til at snakke med. Jeg forventer at se jer. Jeg kommer, nå så bliver du væk, det var ikke godt.-

Kærlig hilsen

Ulrik Iglemose Larsen

Ørbækvej 94, 5854 Gislev

PS. Det er tilladt at sende breve til Elevforeningen, Krengerupvej 50, 5620 Glamsbjerg, og fortælle hvad du laver.



En hilsen til kursusholdet 66/68.

Jeg sender herigennem mange hilsner til kursusholdet 66/68. En del af klassen holdt en hyggelig sammenkomst hos Kongstad sidste vinter. Desværre er det ikke alle adresser, der er til rådighed, så ikke alle fik invitationen. Jeg er ansat som lærer i Kolding og befinder mig godt ved det.

Venlig hilsen

H. C. Jensen

Hammersvej 13

Bramdrupdam

6000 Kolding 05 56 82 31



På opfordring fra Elevforeningens bestyrelse har Birgit Lund (nu Jørgensen) givet denne beretning om sine indtryk fra sin skolegang i Kenya, hvor hun er født.

- " -

Forsøg på beskrivelse og vurdering af en engelsk katolsk kostskole i Kenya.

=====

En skole er for mange vel noget som bare skal overstås. Det er ikke før man kommer ud af skolen, at man opdager, hvor godt man egentlig havde det. Sådan har det sikkert også været for mange, som har gået på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Derimod for mig, har de 2 år jeg har været på skolen været lærerige. (Jeg var på skolen som kostelev på det daværende 2-årige realkursus). Det er måske fordi, jeg har været på skole med meget streng disciplin. Nu vil jeg fortælle lidt om denne skole, og bagefter kan man så se på fordelene og ulemperne ved en sådan skole.

Skolen hedder Loreto Convent, Msougari. Den lå (og ligger der endnu!) i Nairobi, Kenya. Det er en engelsk, katolsk kostskole, drevet af irske nonner. Jeg var på skolens realafdeling som kostelev i 3 år. Der var kostelever lige fra børnehaveklasse til studenterklasser. Vi var en 4-500 kostelever og en 2-300 dagelever. Vi boede på skolen ca. 9 måneder om året. D.v.s. 3 måneder ad gangen med en måneds ferie ind i mellem.

En engelsk realeksamen tages på 4 år og studentereksamen tages på 2 år. Fra realafdeling og opefter er hver klasse delt i to. En A-gruppe og en B-gruppe. A-gruppen havde fag som: matematik, regning, fysik, kemi, biologi som hovedfag. B-gruppen havde sprog, biologi, kunstfærdighed, madlavning som hovedfag.

På de fleste engelske kostskoler har man uniform. Det havde vi også. Det var bl.a. for at undgå klasseforskel. Vores uniform bestod af en marineblå plisseret nederdel,

hvid, bluse, rød trøje, rød blazer, hvide sokker og sorte sko og en marineblå "sømandshat".

Vi sov på 12 mands værelser. D.v.s. med en stol mellem hver seng. Vi havde omklædningsrum, hvor vi havde hver en "cubicle", d.v.s. en slags kabine.

Efterhånden som man blev ældre fik man flere privilegier, f.eks. 2 mands værelser og tilladelse til at gå i biografen.

Skolen havde et svømmebassin, 2 hockeybaner, 6 tennisbaner, og 2 netball baner. En katolsk kirke var der også. Alle katolske elever skulle i kirke hver morgen og hver aften.

Til terminsprøver sad vi i lange lokaler. Vi havde altid 3 prøver på 2 timer hver dag i en uge, og vi kom op i hvert eneste fag. Der var ikke noget, der hed læseferie. Kun til selve realeksamen eller studentereksamen havde man læseferie, hvor eleverne stadig blev på skolen.

Man havde også nogle, som hedder præfekter. Det var særlige udvalgte elever fra de øverste klasser, der skulle sørge for, at vi andre opførte os ordentlig. De gik rundt med en notitsbog i hvilket de skrev vores navne, og hvad vi havde gjort forkert. Hver søndag havde vi en halvtimes "skæld ud" time, hvor disse bøger blev læst op, hvorefter vi fik vores straf.

Alle elever var delt op i 4 hold. Disse hold blev kaldt for "House". F. eks. "Ball House" eller "Word House". Hvert hold havde sin farve. Disse hold konkurrerede hele året igennem med alt muligt. Sport, koncerter, sang, skuespil o.s.v. Og det hold der havde flest point i slutning af året fik en pokal. Skolen konkurrerede også med andre skoler og klubber i alle disse ting. Var man iøvrigt god til noget specielt, eller havde arbejdet hårdt i løbet af året, fik man et mærke, man kunne sætte på sin "blazer". Det var noget, man gik meget op i.

Man fik 2 kr. om ugen i lomme penge, eftersom man ikke havde andet at bruge dem til end slik.

Af regler på skolen var der mange. Her er nogle af dem.

1. Man må ikke gå uden for skolens grund.
2. Man måtte ikke snakke i læsetiden. (Dette med at tie stille skulle vi mange gange om dagen. Det er slet ikke til at remse op.)
3. Skoene skulle pudses hver dag.
4. Man måtte ikke få besøg undtagen fra 4-6 hver søndag eftermiddag. (Undtagelsesvis sine forældre).

.... og mange, mange flere ...

En almindelig hverdag foregik på denne måde.

- | | |
|-----------------|--|
| kl. 5,45 | vækket. |
| " 6,15 | katolikkerne i kirke (vi andre havde læsetid, som foregik på klasseværelserne). |
| " 7,00 - 7,30 | morgenmad. |
| " 8,00 - 8,15 | sengeredning - oprydning. |
| " 8,20 - 13,00 | 6 timer med kun et frikvarter på 15 min. |
| " 13,00 - 13,30 | middag. |
| " 13,30 - 14,30 | hvilepause, hvor alle skulle ligge på deres senge, hvis man ikke havde ekstra timer, f.eks. klaverspil, madlavning, dans, osv. |
| " 14,30 - 14,55 | te. |
| " 15,00 - 16,00 | læsetid. |
| " 16,00 - 17,00 | sportstime som var obligatorisk for alle. |
| " 17,00 - 18,00 | bad, omklædning. |
| " 18,00 - 18,15 | katolikkerne i kirke (vi andre havde fri). |
| " 18,15 - 18,45 | aftensmad. |
| " 19,00 - 20,00 | læsetid. |
| " 20,00 - 21,00 | gøre klar til at gå i seng. |
| " 21,00 | lyset slukkes. |

Det var lidt om skolen. Der kan siges meget mere, men så vil jeg ikke blive færdig i dag. Nu kan vi se på fordelene ved sådan en skole.

1. Der er et fantastisk godt sammenhold. F. eks. hvis man havde gjort noget, man ikke måtte, sladrede man ikke. Men hvis der skulle være én, der gjorde det, blev vedkommende simpelthen straffet af de andre på en eller anden måde.

2. Man lærte at tage hensyn til sine medmennesker.
3. " " " acceptere mennesker, sådan som de er.
(vi kom jo fra mange forskellige lande).
4. Man blev ikke forvænt, og har nemmere ved at tilpasse sig i forskellige miljøer.

Ulemperne:

1. Man lærer ikke at tænke selvstændigt.
2. Man får også en vis respekt for lærere og ledere, som faktisk er forkert. D.v.s. man får den opfattelse, at de er urørlige, at de er mere værd end vi andre.

Det er 2 væsentlige ulemper.

Så kan man diskutere, hvad der er bedst.

Birgit Jørgensen (Lund)



ELEVFORENINGENS REGNSKAB.

Regnskab 1973/74

I n d t æ g t:

Kassebeholdning	kr.	650,00
Elevmødet	"	1150,00
Årsskrift	"	2282,80
Indestående på giro	"	2258,83
renter på giro	"	<u>49,35</u>
	kr.	6290,98
		=====

U d g i f t:

Elevmødet	kr.	1100,00
Årsskrift	"	2000,00
Giroblanketter	"	46,58
Indestående på giro	"	2371,10
Kassebeholdning	"	<u>773,30</u>
	kr.	6290,98
		=====

Evald Jacobsen

