



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

12

**GLAMSBJERG FRI- OG
EFTERSKOLE
ÅRSSKRIFT 1976**



Handwritten signature or initials.

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

INDHOLD :

Om årsskriftet	side	3
Siden Sidst: Søren Henriksen	"	4
Medbestemmelse - Medindflydelse: S. Henriksen..	"	5
Aktivitet - Noget om Elevklubben: S. Henriksen..	"	8
Skolegang ved århundredets begyndelse - Astrid Mose Pedersen fortæller v/ Gunhild Berg Olsen ..	"	11
En ganske almindelig torsdag: S. Henriksen	"	15
Ud af skolen - og hvad så - Hans Werge	"	18
Keramik i Jaust Hus - billedkollage v/ A. Kristi- ansen	"	20
Noter: Søren Henriksen	"	21
Skolens medarbejdere	"	25
§ 18: Hans Juul Larsen	"	26
Skolens bestyrelse	"	28
Valgfag - billedkollage v/ Arne Kristiansen	"	29
Elevlister	"	30
Elevbillede	"	33
Julehilsen	"	34
E - meddelelser fra Elevforeningen	"	35
Elevforeningen: H. C. Jensen	"	36
Meddelelser fra Elevforeningen	"	38
Noget om Veteranklub: Gunhild Berg Olsen	"	39
40 års jubilæum: Knud Gormsen	"	40
10-års jubilærer	"	41
Elevhilsener	"	44
Fest for nuværende og tidligere elever	"	46
Elevforeningens regnskab	"	47

Forsidetegning: Johan Tønder Kongstad

Vignetter: Lise Hauge Nielsen

Tegninger og lay-out: Poul Svendsen

OM ÅRSSKRIFTET

Dette årsskrift er - som i de senere år - blevet til ved et samarbejde mellem elevforeningen og skolen.

Årsskriftet her derfor 2 formål, 2 adressegrupper, der dog har fælles berøringsflader.

Elevforeningen bruger publikationen til orientering for de geografisk meget spredte medlemmer, og skolen vil gerne give information om sig selv både til elevforeningens medlemmer, altså gamle elever, der ønsker at holde kontakt med skolen, men også til skolens aktuelle brugere, foreldrekredsen i videste forstand, samt andre med interesse for denne skole.

Jeg skal ikke her gå nærmere ind på de enkelte artikler i dette skrift. Jeg håber, de taler for sig selv, og jeg håber, de vil blive læst. Læserne er dog mere end velkomne til at komme med forslag om, hvad de kunne tænke sig at læse om i kommende års publikationer.

Der har - også på denne plads - været drøftet årsskriftets eksistensberettigelse. Især har udgiverne ved flere lejligheder rejst spørgsmålet. Reaktionen har været få, men altid samstemmende: Der var ønske om at bevare skriftet som institution.

I og med at årsskriftet udkommer dette år også, mener jeg, vi må standse drøftelsen og gå ind under forpligtelsen til at udgive dette skrift. Det er mit håb, at elevforening og skole i årene fremover vil leve op til forpligtelsen i fællesskab.

Til sidst vil jeg godt rette en tak til alle de mennesker fra elevforening og skole, som gjort deres til at skriftet kunne produceres og distribueres.

Glamsbjerg, den 22. november 1976.

Jørgen Henriksen



SIDEN SIDST

- Noget om det materielle.

I foråret solgte vi den gamle skole, altså skolebygningerne på Skolevej, til Glamsbjerg Kommune. Salgssummen var ikke overdådig, men til gengæld var der tale om kontant-handel, så resultatet må betegnes som tilfredsstillende.

Denne økonomiske indsprøjtning har givet os muligheder for en masse investeringer her på Krengerupvej. Vi bygger nyt skolehus med 4 store lokaler, der efter juleferien skal tages i brug som klasselokaler for dagskolens 8., 9. og 10. klasser. Det 4. lokale skal bruges til kombineret håndarbejde- og musiklokale.

I sommerferien har vi fået indrettet et godt skolekøkken, der fungerer fint. Og vi er godt i gang med at få indrettet et formnings- og hobbylokale med skolens formningslærer Lise Hauge Nielsen som primusmotor, bistået af børneskolens formningshold og John Andersen.

Med virkning fra 1. januar 1977 råder skoler således over et rimeligt udbud af klasseværelser og faglokaler.

Udenomsarealerne er vi også kommet langt med. Der er sået græs overalt. Flisearbejdet er ved at være afsluttet. Og inden dette skrift er gået i trykken, skulle gartneren gerne være færdig med plantningerne omkring Kærnehuset, som hovedbygningen er døbt, samt foran elevhusene.

Jørgen Stokbæk og Verner Juhl fra bestyrelsen er færdig med knallertskuret og er nået langt i det forberedende arbejde med cykelskurene.

Og endelig har vi fået folkevognsrugbrødet udskiftet med en 17-personers Mercedes Bus.

Efterskolen undervises forøvrigt nu i alle teoretiske fag i skolestuer, der er indrettet i elevhusene. Det var først tænkt som en nødløsning for at imødegå den spændte lokalesituation, men eksperimentet viste sig at være en succes, som vi vil fortsætte og udbygge. Vi er godt på vej til at have et hyggeligt og rart undervisnings- og samværsmiljø i husene.

Søren
14.11.76





MEDBESTEMMELSE - MEDINDFLYDELSE



Dette er 2 af nøgleordene i efterskolens pædagogiske linje, og forstavelsen MED er betydningsfuld. Vi ønsker ikke lærervælde eller elevvælde, men vi ønsker at gøre tingene i fællesskab, at afgøre sagerne MED hinanden. (Det 3. nøgleord er AKTIVITET, der behandles andet steds i dette skrift).

Ifølge vedtægter og bekendtgørelser har forstander og bestyrelse mulighed for at udnytte magtapparatet suverænt, men resultatet vil sikkert også blive derefter.

Ved denne skole er for mange år siden knæsat det princip, at skolen ledes af bestyrelse, forstander og lærerråd i samarbejde. Det vi forsøger nu er at drage eleverne med ind i dette samarbejde.

Vi startede sidste år med efterskoleafdelingen og har nu fundet en brugelig organisationsform, som fungerer rimelig tilfredsstillende. Denne organisationsform er som alt levende underlagt forandringsens lov, så jeg vil i det følgende blot beskrive, hvor vi er nu, i åben erkendelse af, at formen muligvis vil ændre sig, måske allerede inden udgangen af dette skoleår.



HUSMØDER



Kosteleverne bor i 7 elevhuse, 5 elevhuse med 10 beboere, 1 med 8 og 1 med 13 beboere. Beboerne i et elevhus danner et husråd. Husrådet træffer afgørelse om sager, der vedrører huset, herunder fordeling af arbejdet vedrørende rengøring og vedligeholdelse, ligesom det har til opgave at sørge for at alle befinder sig godt. Husrådet udpeger sin egen formand, der dog højst har en funktionsperiode på $\frac{1}{4}$ skoleår. Til hvert hus er knyttet en huslærer, der har 2 ugentlige orienteringstimer i huset og kun med husets beboere. Hvis det ønskes kan huslæreren deltage i husmødet, ligesom det er fuldt legalt at holde husmøde i orienteringstimerne, der også går under navnet husaktiviteter. På husmøderne kan alle sager vedrørende skolens daligdag tages op til

drøftelse med mulighed for at få sagerne bragt til beslutning på det ugentlige kostskolemøde.

Husformændene danner et kostskoleråd, der mødes en gang ugentligt for at drøfte sagerne fra husrådene, og for i fællesskab at finde ud af, hvad der skal bringes til forhandling på kostskolemødet.



KOSTSKOLEMØDET



holdes hver torsdag fra 14-15. Dagsorden til mødet sammensættes af kostskolerådsformand, lærerrådsformand og forstander. Der tages ikke censur af elevforslag, men det sker, at punkter afvises, hvis det skønnes, at sagen kun vedrører et enkelt hus, hvorfor det henvises til behandling og beslutning i dette hus. Ændring af skolens samværsregler har ofte været til debat, og der er således blevet indført en besøgsordning, så drenge og piger på bestemte tidspunkter i ugens løb har mulighed for at kunne komme på det modsatte køns værelser, for nu at bruge en lidt klodset, men forståelig sproglig vending. Det hedder heller ikke KOSTskolemøde for ingenting. Vi har tit drøftet kosten, hvor eleverne har fået en del ting gennemført. Men lige for tiden er der mest tale om småjusteringer af det daglige liv. De større mærkesager fra elevside blev ført igennem umiddelbart efter skolens start. Men der ligger altså et levende og brugeligt organisationsapparat, der til enhver tid kan anvendes af de implicerede parter. I kostskolemødet deltager de 7 husformænd, vagtlærerne (huslærerne), skolens sekretær, økonoma og forstander.



ELEV MØDET



afholdes umiddelbart efter kostskolemødet, og der er mødepligt. Dagsorden er den samme som for kostskolemødet. Kompetence mellem de 2 møder er ikke helt klarlagt. Men mindre sager

træffes der som regel beslutning om ved kostskolemødet, og så informeres der kun på elevmødet om sagernes behandling. Men ofte drøftes sagerne videre på elevmødet, der så gennem afstemning kan træffe beslutning om sagen. Elevmødet bruges for tiden mest til information om og drøftelse af de problemer, der for tiden behandles.



Men hvad så med **DAGSKOLEN** ?



Her regner vi med at tage fat efter samme retningslinier efter juleferien. Lærerrådet venter kun på, at det nye skolehus skal stå færdigt. I KRIDTHUSET vil børnehaveklasse til og med 3. klasse have deres hjemmelokaler, PENALHUSET vil være beboet af 4.-7. klasse, og endelig skal 8.-10. klasse have til huse i BLÆKHUSET. Det er tanken at oprette husråd i Penalhuset og Kridthuset bygget op over klasseråd. Hvilke ting eleverne ønsker til debat og hvilken organisationsform, der skal bruges til at bringe sagerne igennem vil fremtiden - forhåbentligt den nærmeste - vise.



ØKONOMISK INDFLYDELSE ?



Der er de første spæde spirer til at efterskoleeleverne har indflydelse på detaljer af økonomien. Men for mig hersker der ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at lægge skolens økonomi - og ikke blot detaljer deraf - ud til drøftelse, medbestemmelse og medindflydelse samt medansvar i de omtalte forsamlinger. Det skal understreges, at der endnu ikke har været elevønske derom, men det kommer forhåbentligt.

Søren

AKTIVITET

■ NOGET OM ELEVKLUBBEN



I skolens brochure for efterskoleafdelingen står: "Glamsbjerg Fri- og Efterskole er en mulighed, et godt tilbud, synes vi selv, men det er kun halvdelen. Resten aghænger af din vilje til at udnytte muligheden og tilbuddet."

Sagt på en anden måde: "Det er muligt at føre hesten til trugget, men den kan ikke tvinges til at drikke." Aktivitet - selvaktivitet - er et gode for alle, både børn, unge og ældre. Apparatet til selvaktivitet hos os hedder ELEVKLUBBEN. Den er bygget op omkring nogle udvalg, og har 2 styringsorganer: STORMØDET og FORMANDSMØDET.

Klubbens fundament er 7 udvalg: Mødeudvalg, Informationsudvalg, Filmudvalg, Sportsudvalg, Festudvalg, Musikudvalg og Økonomiudvalg.

På årets første STORMØDE - der er mødepligt til alle stormøder - valgte forsamlingen formænd til de udvalg, der ønskedes i brug. Efter mødet fandt de enkelte formænd så hver 3 elever, der skulle bistå dem med udvalgsarbejdet. Hver elev må kun være medlem af et udvalg.

Så gik de enkelte udvalg i gang med planlægning af aktiviteter. Til hvert udvalg er knyttet en lærer med interesse for dette særlige udvalgs område. Læreren har konsulentstatus. Udvalgene kan altså bruge ham eller lade være. Det afgør udvalget selv.

Derefter var der formandsmøde - et såkaldt kalendermøde, hvor de enkelte aktiviteter i perioden frem til jul blev kalendersat. Nogle dage senere blev planen forelagt på et STORMØDE, hvor de enkelte udvalgsformænd aflagde beretning om arbejdet og resultaterne.

Klubben arbejder uden kontingent, men klarer sin økonomi ved at kræve større eller mindre entrées for de enkelte arrangementer. Film koster således 2,50 kr., og fester som regel 5 kr.

Formandsmødet laver indstilling om økonomien både med hensyn til entréernes størrelse og overskuddets brug, men det er stormødet, der på baggrund af indstillingerne træffer afgørelserne.



Hvis der på stormødet er utilfredshed med et udvalgs arbejde, kan der uden videre vælges ny formand, der kan sammensætte et nyt udvalg, så opgaverne bliver løst på en mere tilfredsstillende måde.

Udvalgenes opgaver:

Mødeudvalget indkalder til og leder formandsmøder (kalendermøder) og stormøder. Mødeudvalget fører protokol over beslutningerne.

Informationsudvalget skal informere om klubbens arrangementer ved duplikater og plakater. Informationsudvalget udgiver også et offset-trykt tidsskrift, der hedder NFS.

Filmudvalget udvælger og fremskaffer film, ligesom udvalget står for det praktiske arrangement.

Sportsudvalget arrangerer stævner og turneringer. Derudover har udvalget fået bevilget 2 bordtennisbats og 2 badmintonketchere, som eleverne kan låne hos udvalget.

Festudvalget arrangerer fester og sammenkomster. Festernes trakte-ment besluttet også af udvalget. Ligesom udvalget sørger for musik og indkøb til festkiosken.

Musikudvalget arrangerer musikaftener af forskellig art.

Økonomiudvalget fører klubbens regnskab og har ansvaret for opkrævning af entrées og for klubbens kassebeholdning.

Klubbens program for perioden efterårsferie til jul fortæller lidt om klubbens virksomhed.

Klubben er opbygget af og på eleverne i efterskolen, men alle skolens elever over 14 år er velkommen til og deltager flittigt i klubbens arrangementer, mest udpræget dog i festerne.



Tirsdag 12.10.kl.20: GASOLINAFTE
 Onsdag 13.10." 16: STORMØDE
 Tirsdag 26.10." 20: FOLKEMUSIK-
 AFTE
 Fredag 29.10." 20: PEST m/ DANS
 (Hus 2 og 6 samt 9/10.kl. rydder op)
 Mandag 1.11.kl.19³⁰: "Ole Dole
 Doff"
 Tirsdag 2.11." 19³⁰: "Afrika 1961
 Onsdag 10.11." 19³⁰: STORMØDE
 Tirsdag 16.11." 14: "Skatteen".
 Tirsdag 16.11." 20: KLASSISK AF-
 TEN
 Søndag 21.11." 9: VOLLEYBALL-
 TURNERING
 Tirsdag 7.12 " 19³⁰: "Kongen bød"
 Fredag 10.12 " 20: JULEHAL
 (Hus 3, 4 og 7 rydder op).
 Tirsdag 14.12.kl.19³⁰: "Tarzan og
 Våbersmugl."
 Onsdag 15.12 " 20 JULEMUSIK-
 og -SANG

Søren



SKOLEGANG VED



ÅRHUNDREDETS BEGYNDELSE

Fra Stemmearkivet har jeg plukket nogle beretninger, som fortæller om skolegang på Friskolen i dens allerførste år. Nedenstående er stort set referat fra Astrid Mose Pedersens beretning, der er optaget 29.5.1976. Astrid Mose var ældste datter af gartner Mose, der lagde grunden til gartneriet, og som var med til at starte friskolen i 1898. Der var ialt 5 børn i familien.

Skolen startede i et lejet lokale på Dærupvej. Der holdt man skole i to år og byggede så den første bygning på Skolevej, den del der ligger nærmest hovedgaden. I den første skolestue har pladsen været trang "vi sad ved 4-mands borde, nogle brugte, der var købt billigt", og lille søster Gerda, 2 år yngre, ville gerne med i skole, men blev afvist med "der er ingen plads". Det holdt hende ikke tilbage, hun tog sin lille skammel og fik "selvfølgelig lov at være med, når hun ville være stille."

Til at begynde med var der 2 klasser i Friskolen, men det varede ikke ret længe før der blev 4 klasser, 2 formiddag og 2 eftermiddag.

Allerede i 1904 var der pladsmangel i bygningen på Skolevej, idet der til den første efterskoleklasse blev lejet et lokale på den modsatte side af vejen, og i adskillige år havde man undervisning der.

En skoledag i de yngre klasser startede altid med morgensang og Fadervor. Så fulgte fortælling, hvor læreren fortalte fra Danmarkshistorien eller bibelhistorien. De læste også salmevers, som de så næste dag blev hørt i, og efterhånden som de havde lært

stadig flere vers, blev de hørt i dem allesammen. "Jeg har været meget glad for mange gange senere, at jeg kunne alle de salmer."

Faste punkter på dagsplanen var også dansk og regning. I dansk "blev vi undervist nærmest individuelt". I praksis i små grupper, der arbejdede med det samme stof, samme form anvendtes i regning. Der blev lagt megen vægt på elevernes færdigheder i læsning, stavning, stilskrivning og regning.



Det første efterskolehold startede i 1904 og her var Astrid Mose også med "nærmest for at fylde op", for hun var ikke gammel nok, da klassen var beregnet for dem på 14 års alderen. Det var et tilbud til Friskolens elever og til unge fra hele Vestfyn om udvidet undervisning. Der blev foruden grundfagene dansk, regning, historie og religion undervist i tysk, engelsk, matematik og geometri. Pigerne havde håndarbejde, "men ikke ret meget, for de timer blev brugt til sprog."

Indholdsmæssigt må undervisningen have ligget på et ret højt plan, idet Astrid Mose beretter om, at flere kom for at forberede sig til seminariet og anden videreuddannelse, og blandt efterskolens første 13 elever blev f.eks. 2 senere lærere og en dyrlæge. Gymnastik foregik i sommertiden på skolens legeplads, og på byens markedsplads spillede drengene fodbold, pigerne kurvbold (basketball).

Der blev meget hurtigt bygget en gymnastiksal og så kom der rigtig gang i gymnastikken, ikke mindst den frivillige, hvor lærer Brande (som rejste 1904) havde 2 gymnastikhold om ugen.

Både til friskolen og efterskolen kom der elever udefra, og her omtales fra den allerførste tid Nårup. Derfra kom børnene med tog, der ankom kl. 8,15. Det betød, at de til at begynde med først kom efter morgensang, men så ændrede man mødetidspunktet til 8,15, og så kunne alle være med fra dagens start. (Det tidspunkt har altså holdt til august 1975).

Skoleåret sluttede omkring 1. april, og det festligholdtes med en fremvisning, "vi havde jo ingen eksamen". Stilehefter, skrivebøger, regnehæfter, håndarbejde fra årets undervisning, blev lagt frem. Da der var gymnastiksal, blev gymnastikopvisningen et festligt indslag, der samlede mange forældre og pårørende.

Til fremvisningen kom også ofte repræsentanter for de offentlige myndigheder, der havde til opgave at sikre, at skolens undervisning stod mål med den i den offentlige skole, fordi der var statstilskud til skolens drift. De kom også en anden gang i skoleårets løb og overværede undervisningen på en almindelig skoledag.

Forældre og børn samledes også til juletræsfest mellem jul og nytår, hvor man sang, dansede om juletræet, fik godter, og legede sanglege. Om sommeren var der skoleudflugt med hestevogn, f. eks. til Falsled og Aa, eller med toget til Assens og så sejlede man til Båge eller Skamlingsbanken. Bortset fra nævnte festlige lejligheder kom forældrene ikke på skolen i skoletiden. "De stode på de lærere, der var der."



Noget helt andet var, når skolen samlede til sportslige og kulturelle aktiviteter. Omkring 1902 startedes en foredragsforening i skolens lokaler. Her kaldtes til "torsdagsmøder", hvor der blev fortalt om en af de nyere forfattere og læst noget op af deres værker. Efter at gymnastiksalen var bygget, blev den ramme om folkelige aktiviteter af den allerstørste betydning for de mennesker, der deltog og for hele egnen. I disse arrangementer deltog mange mennesker uden for forældrekredsen, og Glamsbjerg Friskole blev derigennem et kulturcentrum for hele Vestfyn.

I skolens historie indgår naturligvis en række personer, og Astrid Mose kan "kongerækken". Den allerførste var lærerinde Matilde Hansen, 1898, så kom Kirstine Hansen, og efter hende lærer Brande, hvis kone "havde håndarbejde og vistnok læste med de små årgange". Da skolen voksede ansattes yderligere Karen Mortensen, "der kunne undervise i sprog", og så kom P.J. Skriver og Anna Skriver, der afløste lærer Brande i 1904. -

Det er en oplevelse at lytte til Astrid Moses beretning og opleve den glæde, som præger hendes fremstilling, når hun fortæller om sin barndoms skole. Man føler, hvordan de børn har oplevet det som en lykke at gå i skole. "-vi var så fanget af undervisningen" -

referat ved Gunhild Berg Olsen

I stemmearkivet ligger nu - november 1976 - optagelser med Astrid Mose Pedersen, hendes bror Poul Mose samt Marie Espensen, og vi regner med at fortsætte indsamlingen.

Hermed er sket en præsentation af materialet, og med tiden vil der forhåbentlig være flere, der får glæde af det.

GBO



EN GANSKE ALMINDELIG

TORS DAG

Det er torsdag den 11. november 1976, og det er skoledag på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Klokken er syv. De første lys tændes i skolen. Grethe, Alma, Marie og Bitten går i gang i køkkenet med at lave morgenmad til kosteleverne.

Klokken 10 minutter over syv starter John skolebussen og be- giver sig ud på vejene omkring Glamsbjerg for at hente børn til skolen. De første samles op i Holte 5 minutter senere. Samtidig med at John starter bussen ringer klokken i elevhusene. Poul, der har nattevagten, og enkelte elever rejser sig og går ud at vaske sig. Klokken ringer igen 5 minutter senere og nu rejser de fleste sig. Ved halvtottetiden er John på vej mod Ørsted og Poul går rundt for at se, om alle er stået op. Klokken 20 minutter i otte åbnes spisestuen og eleverne spiser morgenmad indtil klokken 8. Klokken 8 afleverer John det første hold busbørn på skolen, nogle og tyve elever. Pigerne fra hus 6 går i gang med at rydde op i spisestuen. De øvrige kostelever går over i husene og rydder op og gør rent. Søren møder på kontoret for at snakke med Poul om, hvordan vagten er gået og for at lave sygelisten. John er nu på vej ud på anden runde for at hente børnene fra Hårby.

Ved ottetiden dukker de første lærere op, og skolehusene bli- ver åbnet. De første børn leger på legepladsen. Klokken lidt før halvni ruller bussen op ved skolen og de sidste busbørn ankommer samtidig med de sidste dagelever. John har en masse post med, avi- ser og breve til skole og kostelever. Klokken halvni ringer klok- ken og alle lige fra børnehaveklassen til og med efterskolen går i gang med skolearbejdet.

1. Klasse har gymnastik. 7. klasse er til præst, og 10. klasse har dansk.

Klokken ringer igen 10 minutter over ni og hele skolen mødes i pejsestuen. Der synges en morgensalme, Arne beder fadervor, og 5. klasse har valgt: "Dengang jeg drog af sted". Søren snakker lidt om forældredagen og deler elevpost ud. En glemt vante finder sin ejermand.

Efter morgensang har efterskolen valgfag i 2 timer. Nogle er i sløjdsalen, andre i fysiklokalet, nogle har matematik og andre håndarbejde. Et hold har geografi.

Imellem 2. og 3. time får lærerne kaffe og snakker lidt om forskellige ting. Somme tider er det meget alvorligt, til andre tider er samtalen mere løssluppen. Klokkeren 10 møder Jenny Bech på kontoret og begynder med at gå i elevhusene at tage temperatur på de syge kostelever, som Poul ikke nåede inden halv ni. I timen før middag har 1. klasse dansk. 5. klasse har matematik, 9. og 10. klasse har gymnastik og efterskolen har engelsk.

Klokken 12 er 1. klasse færdig med skoledagen. Børnehaveklassen og 2. klasse sluttede allerede kl. 11. Busbørnene fra disse 2 klasser bliver kørt hjem godt tolv sammen med dem fra 1. klasse. Kosteleverne får varm mad: Stegt lever og jordbærgrød. Dageleverne spiser deres madpakker i skolestuerne. Legepladsen bruges flittigt. Klokkeren halv et starter undervisningen igen. Efterskolen har tysk, 5.- 7. klasse har valgfag: formning, sløjd, håndarbejde og skolekøkken.

Klokken kvart over et har hele børneskolen fri.

I 6. time er der frivillig korsang for børneskolen. 9. klasse har matematik og 8. og 10. har tysk, mens efterskolen har dansk. Klokkeren 14,10 er hele dagskolen færdig, dog skal enkelte elever fra 10. klasse have fransk. John kører de sidste busbørn hjem. Ved halvtotiden er Grethe, Alma, Marie og Bitten forøvrigt færdig med deres arbejde og de 3 sidste er taget hjem.

De fleste kostelever har en fritime. På lærerværelset er der kostskolemøde. Husformændene, vagtlærerne, Grethe, Jenny og Søren deltager. Der snakkes om kostskoleproblemer.

Kl. 15 er der kaffe for alle kosteleverne og dem, der deltog i kostskolemøde. Efter kaffen er der elevmøde, hvor der snakkes om de ting, der blev behandlet på kostskolemødet.

Efter mødet er der en kort pause, og så har efterskolen gymnastik og praktisk arbejde. Realkosteleverne læser lektier på deres værelser eller slapper af. Klokkeren 3 er John tilbage fra busturen og sammen med Magda tager han fat på rengøringsarbejdet ovre i dagskolen.

Ved femtiden lukker Jenny og Søren kontoret og tager hjem. Samtidig møder Lis op for at ordne aftensmaden til kosteleverne og John og Magda er også ved at være klar til at kunne tage hjem.

Aftenvagtlærerne er mødt. Det er Anne Margrethe og Hans. De spiser aftensmad sammen med eleverne kvart i seks. Fra kl. seks til halvtotte er der lektiero. Hans og Anne Margrethe hjælper med

lektieproblemer. Fra kvart i otte til kvart i ti er der besøgstid. Hans har gymnastiksalen åben, en del elever er dér, andre er på lærerværelset og hygger sig. Nogle er i biografen, andre får et kursus i fransk af Anne Margrethe, der også har været en tur rundt ved de syge.

Klokken kvart i ti går oprydningsholdet, pigerne fra hus 6, i gang med rengøring i Kærnehuset. Klokken ti er alle elever i deres huse. Hans går en runde. Klokken halv elleve skal alle være i seng. Hans og Anne Margrethe går en runde i alle husene for at se, om de nu også er det. De sidste bliver sendt i seng. Der snakkes lidt med de syge. Klokken elleve slukkes lysene på elevværelserne. Hans og Anne Margrethe går en sidste runde.

Lysene slukkes i hovedbygningen. Anne Margrethe tager hjem. Hans rykker ind i vagtlærerværelset ovre i hus 3. Ved 12-tiden går Hans også til køjs. Det sidste lys slukkes.

En ganske almindelig torsdag på Glamsbjerg Fri- og Efterskole er forbi.

Søren



UD AF SKOLEN

■ OG HVAD SÅ ?

- Når man ligesom kan ane dødsannoncen i børnenes øjne, og man føler, at de sidder og tænker: - Bare han da ville kradse af ..., så er det ved tiden, at man bør holde op! Johan Kongstad, superpensionist efter en 20-årig karriere ved skolen, vælger med denne barske humor at begrunde sin velvalgte førtidspensionering, som trådte i kraft med dette skoleårs begyndelse. En kendt stemme i tysk-, dansk- og latintimerne mangler i skolens hverdag, og det er nu helt andre områder, der nyder godt af vores tidligere kollegas energiudfoldelser.

Johan Kongstad kom til Glamsbjerg i 1956, hvor han fortsatte med det fagområde, han havde haft ved Villabyernes Kursus. Her som i hovedstaden var de første opgaver præliminærkursus for voksne, og at det senere fik titel af realkursus, betød ikke den store omvæltning. Kongstads fag var de ovennævnte, men en fortid som lærer i de små klasser kom der for nylig et minde om.

-Ja, smiler Kongstad, jeg fik et brev fra en dame, som jeg havde haft i 1. klasse for mange år siden. Hun skrev, at jeg havde gået med hende i hånden og fortalt morsomme historier.

De første år på Fyn måtte Kongstad også virke en smule i efterskolen - det er vist det, der kaldes hakkeordenen - men senere er det udelukkende dageleverne, der har modtaget vise og muntre ord fra den kant.

Fra et timetal på 55 om ugen i København til omkring et dusin det sidste år havde Kongstad omhyggeligt sørget for at nærme sig pensionistens rolle mest muligt, så overgangen ikke blev for "hård".

-Men nu har jeg fået travlt. Endnu er en kraftig udvidelse af bygningerne ikke helt tilendebragt, og samtidig betyder rollen som hjemmeløbende husfar en stor arbejdsbyrde. Alligevel har jeg fået tid til det, jeg altid har ønsket, at hellige mig - kunsten.

På det kunstneriske område lægger Kongstad hovedvægten på tegninger og grafik, hvilket et blik rundt i stuerne giver et godt indtryk af. Men inspireret af Jan Johnsen er det også blevet til et bekendtskab med keramik, og sidstnævnte gren har tilmed fået Kongstad til at motionere.

-Da vi fik ny bil røg hele lageret af brugtvogne, så vi nu kun har et køretøj. Men så spadserer jeg til Søllested, hvor der bor en keramikker. Det tager en snes minutter, og man har det helt godt efter sådan en tur!

Den øgede indsats på kunstfronten har resulteret i, at den forhenværende lærer, kunstneren Kongstad, i dette efterår har udstillet i Haderslev, Svendborg og hos Jan Johnsen i Jausthus. Det var der for lidt tid til førhen.

Resultaterne i form af husudvidelsen gav i øvrigt Kongstad blod på tanden i anden retning - og det kan nok få tænderne til at løbe i vand!

-Kan man lave hus, kan man også lave andet, så nu er jeg begyndt at bage. Det bliver til både rugbrød, rundstykker og småkager fra det lille bageri, men tro ikke, at dette er en annonce, pointerer Kongstad.

-Og din favoritdisciplin i køkkenet?

Det er nok den jævne daglige mad, måske frikadeller -- men søtunge dampet i hvidvin klarer jeg nu også pænt.

Også ølbrygning er på husets fagområde, men Deres udsendte medarbejder var desværre sendt ud på et tidspunkt, der lå i ubehagelig nærhed af undervisningstimer, så det må vi kontrollere en anden gang...

Et hovedindtryk af besøget hos pensionisten må nok blive, at jeg i hvert fald skal have revideret min opfattelse af pensionister - som nogle gamle ho'der, der ikke ved, hvad de skal få tiden til at gå med. Hvis det er tilfældet, er Kongstad ikke nogen helt almindelig af slagsen!

hans w-





KERAMIK HOS JAN
I JAUST- HUS



NOTER

Denne igennem mange år faste rubrik i årsskriftet handler - også i år - om mennesker i og omkring skolen. Formen er dog lidt anderledes end vanlig - idet jeg har valgt at bringe min beretning fra generalforsamlingen den 26. august i let omredigeret form.

På denne sensommeraften er det min opgave at kaste blikket over det skoleår, der er gået. Tage hændelser og forløb op til gennemgang, for at få klarhed over, hvad der skete.

Det er for øvrigt en god ting, at man ind imellem tvinges til at gøre status. I det daglige arbejde kan detaljen - de mange småhændelser, der skal være, hvor mange mennesker virker for og med hinanden - godt fortælle billedet og udviske konturerne af de store linjer, som ligger bag det hele, og som absolut har krav på opmærksomhed.

En skole er nogle i bredeste forstand ydre, rammer - bygninger, økonomi, love og bekendtgørelser. Men den er først og fremmest nogle mennesker, der har en kortere eller længere tid sammen.

Der er alle børnene og de unge mennesker. Det er mit indtryk, at de er faldet godt til herude på Krengerupvej. De fleste af dag skolens elever har fået længere skolevej, men det opvejes vist rigeligt af de friere omgivelser og de øgede muligheder for pladskrævende aktiviteter. Jeg synes, de virker glade og tilfredse i det daglige skolearbejde. Udover det traditionelle skolearbejde i klasseværelserne med de lovbundne fag og pensum har vi i årets løb haft flere arrangementer, hvor skemaet har været forladt, og der har været mulighed for andre aktiviteter, nye indfaldsveje til faglige og menneskelige oplevelser.

Vi har haft skemafrie arbejdsdage med emner som: DA BEDSTEMOR VAR UNG, KINA, BOLIGEN, ÅR NUL og endelig en SPORTSDAG. Alle fem arrangementer blev solide succes'er. Der var forøvrigt en del forældre, der medvirkede ved disse arrangementers gennemførelse. Denne forældremedvirken på skoledage betragter jeg som noget meget positivt, og noget vi har gode muligheder for at udbygge, blandt andet ved at placere skemafrie arbejdsdage på lørdage. Desuden har de enkelte klasser lavet en del dagsekskursioner - også med forældremedvirken. 8. og 9. klasse har været på lejrskole i Sønderjyl-

land, og 6. klasse var i Nordsjælland, hvor en forælder og en lærer stod for turen.

Denne forøgede forældremedvirken er en af de store linjer, som det nok er værd at notere sig, og glæde sig over. Den har desuden givet synlige, helt kontante resultater i form af den dejlige legeplads, som en betragtelig del af børneskolens forældre lavede i august måned dette år.

I vinterens løb har vi haft 2 foredragsrækker løbende: En med udviklingspsykologi og én med det formål at få afklaret indholdet af en grundtvig-koldsk skole i 1970'erne. Tilslutningen var pæn, men ikke overvældende. Personligt fik jeg et stort udbytte, og det håber jeg også, de andre deltagere i møderne har haft. Jeg tror dog nok, det vil være klogt af os at holde en pause i dette og måske næste skoleår, før vi igen giver os i kast med så ambitiøse projekter. Det vil sikkert være rimeligt at holde en eller to forældreaftner om kulturelle emner i denne vinter, men heller ikke mere. Der arbejdes jo både fra forældreside og lærerside på en udbygning af samarbejdet hjem-skole om de enkelte klasser. Det vil nok være klogt at koncentrere kræfterne herom, og så se, hvad det vil udvikle sig til. Vi skal ikke lave arrangementer og holde møder, blot for at holde dem.

På lærersiden har vi haft et godt år. Vi har brugt en del tid på at finde hensigtsmæssige samarbejdsformer frem, og har med baggrund i forsøg sidste år etableret ugentlige lærermøder hver tirsdag mellem kl. 14 og 16. Ved disse møder har vi mulighed for at drøfte og beslutte både vedrørende detaljer og store ting. Ved en skole som denne er et ugentlig møde desuden nødvendigt, for at vi gensidigt kan informere hinanden om de 2 skoleafdelingers forskellige og fælles problemer.

Ved vintertide tog vi afsked med Lis Jørgensen, der blev afløst af Jens Willumsen. Ved skoleårets afslutning blev Johan Kongstad



pensioneret. Jeg skal her gentage, hvad jeg sagde ved afslutningen, at jeg havde håbet, Kongstad blev hos os nogle år endnu. Kongstad var jo i kraft af faglig dygtighed og personlige menneskelige egenskaber respekteret og afholdt både af elever og kolleger.

Jeg skal ved denne lejlighed også byde officielt velkommen til skolens 3 nye lærere, alle ansat pr. 1. august: Ture Larsen, der kommer fra Stevns Ungdomsskole, Lise Krogh, der efter at være blevet gift i sommerferien nu hedder Lise Hauge Nielsen, der kommer fra Eriksminde Ungdomsskole ved Odder, og endelig min kone Ditte Henriksen, der efter et års orlov er gået i gang med skolearbejdet. Jeg vil ønske for jer alle 3, at I må falde godt til blandt os. Og så er der Gunhild Berg, der har forladt os, men stadig er blandt os. Gunhild forlod officielt lærerpersonalet med udgangen af sidste skoleår, men er for tiden afløser for Jette Sivholm, der har barselsorlov. Jeg vil her sige dig tak på skolens vegne for mange års virksomhed som lærer, og en særlig tak for det ekstra nap, du tog i foråret, da vi var i bekneb for en matematiklærer til efterskolen. Jeg forstår godt dit behov for at holde en pause. En gårdejer-kone har nok at se til, men jeg håber, vi inden for en overskuelig fremtid igen kan byde dig velkommen i lærerkollegiet.

Og så er der den øvrige personalegruppe: Køkkenets faste stok med Grethe Jensen i spidsen, Bitten Hansen, Marie Hansen, Alma Madsen og endelig Lis Madsen, der blev ansat i efteråret 1975. Skolens uundværlige pedelpar: Magda og John Andersen. Til hele personalegruppen - skolens sekretær Jenny Bech ikke at forglemme - vil jeg sige tak for et solidt, dygtigt og venligt samarbejde i skoleårets løb.

På bestyrelsesfronten har vi haft meget travlt. Arne Kristiansen, der som lærerrådsformand deltager i alle bestyrelsesmøder op-



regnede i april, at vi siden jul havde brugt over 50 timer bare på salg af den gamle skole, og så er alle de almindelige ting kommet oveni. Jo, det har været et travlt år, men også et år, hvor vi er kommet igennem med mange ting, og har fået mange ting afklaret, så det har været anstrengelserne værd. Mogens Clemmensen har sagt det, der skulle siges i den forbindelse med afgang af bestyrelsesmedlemmer. Så jeg skal blot her rette en tak til dig Mogens Clemmensen for det år, hvor du var formand. Jeg har været glad for at have lært dig at kende. Jeg skal beklage, at du forlader os, og jeg skal takke dig for et godt formandsarbejde. Uden din sikre hånd, ikke mindst i økonomiske anliggender, var vi nok ikke kommet så godt igennem. Tak for skoleåret 1975/76.

Det, at der går en gruppe voksne omkring denne skole, der ikke alene evner et samarbejde, men også har vilje til at bruge megen fritid på at få tingene sat i gang og gennemført i et venligt - ofte meget humorfyldt - men først og fremmest effektivt samarbejde, er en af de andre hovedlinjer, der nok er værd at hæfte sig ved.

Glamsbjerg, den 26. august 1976.

Søren Henriksen

Søren Henriksen



SKOLENS MEDARBEJDERE

Ditte & Søren Henriksen, forstander	ansat	1975
Annlise Bille, børnehavepædagog	"	1962
Lis Brandt, lærer	"	1959
Else Frimodt Christensen, lærer	"	1972
Else Ebbesen, lærer	"	1964
Mary & Evald Jacobsen, lærere	"	1957
Viggo Winther Jensen, lærer	"	1966
Jan Johnsen, lærer	"	1975
Meta og Erling Kristensen, lærere	"	1958
Lis og Arne Kristiansen, lærere	"	1966
Else Lange, lærer	"	1972
Ture Larsen, lærer	"	1976
Erna og N. J. Hauge Mortensen, lærere	"	1961
Lise Hauge Nielsen, lærer	"	1976
Else Bøgild Pedersen, faglærer	"	1974
Jette Sivholm, lærer	"	1968
Poul Riis Svendsen, lærer	"	1973
Hans Werge, lærer	"	1975
Anne Margrethe Willumsen, lærer	"	1975
Magda & John Andersen, pedelpar	"	1972
Jenny Bech, sekretær	"	1962
Grethe Jensen, økonoma	"	1961
Marie Hansen, køkkenass.	"	1966
Alma Madsen, "	"	1972
Lilly Hansen, rengøringsass.	"	1973
Lis Madsen, "	"	1975



- § 18 -

Nej - det er ikke § 13 og færdselspolitiet, der her er tale om. § 18 i friskolens vedtægter omhandler især bestyrelsens ansvar og beføjelser - og det er dette område, jeg gerne vil belyse ganske kort.

Glamsbjerg Fri- og Efterskole er en selvejende institution, hvis anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen (§ 6), og generalforsamlingen har indenfor de i lov og fundats opstillede grænser den højeste myndighed i alle institutionens anliggender (§7). Generalforsamlingen - d.v.s. forældrene og øvrige stemmeberettigede - vælger også bestyrelsen, der så står til ansvar for dens dispositioner overfor generalforsamlingen.

I § 18 står der, at bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger, og at den har ansvaret for skolens økonomiske ledelse. Videre, at skolens forstander overfor bestyrelsen har det pædagogiske ansvar for ledelsen af friskolen.

Som medlem af skolens bestyrelse i et års tid har jeg til fulde erfaret, at megen tid går med økonomiske drøftelser. Budgetter og halvårsbudgetter forelægges, regnskaber opstilles, indsendes og godkendes forhåbentlig på et senere tidspunkt, når de endelige afregningstal indenfor tilskudsgrundlag foreligger.

Bestyrelsen har i det sidste år arbejdet enormt meget med salg af huse og skolebygninger på Skolevej - og afslutningen på disse salg betød så, at næste fase af udbygningen på Krengerupvej kunne sættes i gang med deraf nye økonomiske drøftelser om finansiering, prioritering etc.

Indretning af skolekøkken, køb og drift af skolebus, cykel- og knallertskure, haveanlæg - legeplads, for at nævne nogen af de større projekter, er også områder, hvor der foruden det meget store praktiske arbejde med mange involverede er økonomiske overvejelser tilknyttet.

I meget lidt af det arbejde, som bestyrelsen udfører, er der tale om, at det er en generalforsamlings beslutning, der udføres. Der viser sig et behov, og meget ofte kommer det til bestyrelsen via lærerråd og forstander fra de personer, der til daglig føler behovet for den givne sag.

Forstanderen har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar for ledelsen af friskolen. Et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmøder er "Skolen i dag. Orientering og drøftelser." Her er der mulighed for at snakke stort og småt, og det er min mening, at her afstikkes meget ofte de retningslinier, som bestyrelsen ønsker skolen drevet efter, og som normalt falder i tråd med den pædagogiske linie på skolen. Rent praktisk giver ansvarsfordelingen for friskolen sig også udslag i, at bestyrelsen hvert år får forelagt timefordelingsplan, der er udarbejdet af lærerråd og forstander i forening. Denne plan godkendes af bestyrelsen og er så gældende for det kommende år. Om bestyrelsen tidligere har underkendt timefordelingen er jeg ikke vidende om, men jeg tror det ikke, idet vi jo stoler på pædagogernes ekspertise.

Hvis timefordelingsplanen (i parentes bemærket har folkeskolen i den nye lov nok kigget på vores model, for folkeskolens vejledende timefordelingsplan er ret identisk med vores) blev diskuteret hvert år med forældrene - evt. på generalforsamlingen, som bestyrelsen skal rette sig efter - er jeg sikker på, at vi ville få mange forskellige opfattelser at høre, og vi ville henad vejen måske blive stillet overfor krav om ændringer i retning af enten "mere dansk, regning og kristendomskundskab" eller i retning af flere timer i musiske fag på bekostning af ovennævnte. Men en forældretilkendegivelse ville betyde, at bestyrelsen kunne føle, at den på et stærkere grundlag kunne godkende eller ønske ændret den forelagte timefordelingsplan, og ville måske betyde, at friskolen også fremover vil være en attraktiv skole for mange.

Hans Juul Larsen



SKOLENS BESTYRELSE

Ved generalforsamlingen i august gik 3 bestyrelsesmedlemmer af. Det var Aksel Banke, Mogens Clemmensen og C.E. Juul Kristensen. Til alle 3 skal der fra bestyrelsens side lyde en stor og varm tak for det store og værdifulde arbejde, de alle i årenes løb har bidraget til Friskolen med.

Det var med særlig beklagelse, vi var nødt til at sige farvel til Mogens Clemmensen, der er rejst fra Glamsbjerg og nu bosat i Strib. Han blev formand for Friskolen for et år siden, og vi havde håbet, at han ville have fortsat på denne post i nogle år. Både fordi han har en stor og levende interesse for alt vedr. skolen, men også fordi han har en meget stor indsigt i Friskolens interne forhold fra en årrække som skolens regnskabsfører.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Birgit Oldenburg, Glamsbjerg, Finn Juul, Holte, og Eric Hartvig Jørgensen, Hårby. Vi "gamle" i bestyrelsen glæder os til samarbejdet med dem - et samarbejde som allerede nu er godt etableret.

Hans Juul Larsen

17.11.76.

Hans Juul Larsen	(formand)
Marie Dahlgaard	(næstformand)
Erik H. Jørgensen	(sekretær)
Jørgen Stokbæk Hansen	
Verner Juhl	
Finn Schytz Juul	
Birgit Oldenburg	





VALGFAG I 5.-6.-7. KL.



ELEVLISTER

Bjørn Andersen, Rødovre Parkvej 259 st., 2610 Rødovre
 Jens Thorvald Andersen, Valkendrupsgyden 4o, 5270 Næsby
 Liselotte Andersen, Sdr. Landevej 2o3, 3720 Åkirkeby
 Per Andersen, Ørkildsgade 16, 5700 Svendborg
 Erik Martin Andreasen, Himmelstrupvej 44, 5462 Morud
 Lars Bruun, Søtoften 21, 5600 Fåborg
 Lisbeth Byg, Vormark Bygade 3o, 5874 Hesselager
 Per Rinch Christensen, Ryetvej 35 IV m.f., 3500 Værløse
 Søren Christensen, Hovedgaden 4, 2690 Karlslunde
 Ulla Clausen, Hesselhøjvej 12, 6430 Nordborg
 Anne-Marie Dahl, Landø 27, 5683 Hårby
 Birgit Enkebølle, Sdr. Parkvej 7. 2. th., 4100 Ringsted
 Dorte Frantzen, Tårnets Kvarter 8, 2750 Ballerup
 May-Britt Brinkmann Frederiksen, Munkevænget 4 II, 5700 Svendborg
 Peder Frederiksen, Priorvej 1 I, 5700 Svendborg
 Knud Greve, Strandhuse 91, 5700 Svendborg
 Kristian Grossmann, Viernevej 55, 5474 Veflinge
 Stefan Grossmann, Viernevej 55, 5474 Veflinge
 Arne Birkholm Hansen, Kertemindevej 1o, 554o Ullerslev
 Elin Nørregaard Hansen, Lindeskovgyden 9, 5653 Nr. Lyndelse
 Leo Roehrig Hansen, Erlevvej 34, 6100 Haderslev
 Johnny Hollænder, Sanddalsparken 12, 5700 Svendborg
 Jørgen Holm, Frydensbergvej 22, 5600 Fåborg
 Bent Krogsgaard Jensen, Kohavegyden 9, 5672 Eroby
 Birthe Låsby Jensen, Ny Stenderupvej 2, 5672 Broby
 Jens Jensen, Rødager Allé 1o1 3.tv., 2610 Rødovre
 Keld Skou Jensen, Æbleparken 46 st., 5493 Søhus



Kim Jensen, Rådmandsløkken 18 F, 6400 Sønderborg
Stina Dahl Jensen, Ramsømaglevej 6, 4621 Gadstrup
Hans Ole Hjort Johansen, Kirkevej 16, Fangel, 5260 Hjallesø
Anne Margrethe Jørgensen, Holmelund 25, 5560 Årup
Lars David Jørgensen, Møllebakken 54, 5500 Middelfart
Signe Jørgensen, Pelikanvej B 382, 3912 Sukkertoppen
Annemette Knudsen, Ribe Landevej 27, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Jonna Gitte Kristensen, Stærmosøvej 111, 5690 Tommerup
Søren Krogh, Mølledammen 10, 5320 Agedrup
Ann Engly Larsen, Rørsangervej 4 I, 2400 København NV
Jan Børge Larsen, Njalsvej 140, 5000 Odense
Jan Koch Larsen, Søbovej 16, 5683 Hårby
Kim Larsen, Assensvej 103, 5500 Middelfart
Jane Lewandovski, Ejboparken 55 I tv., 4000 Roskilde
Ulla Bente Lund, Egeskovvej 111, 7000 Fredericia
Peter Herbert Matthai, Biografvej 2, 5985 Søby Årø
Kim Jensen Mortensen, Erlevvej 34, 6100 Haderslev
John Lefevre Mærsk, Victoriagade 24, 5000 Odense
Maj-Britt Ida Møller, Ryttervænget 16 st.tv, 6400 Sønderborg
Alice Nielsen, Kirkebakken 1, V. Hornum, 9600 Års
Pia Hedebo Nielsen, Buen 11 I th, 7090 Bregning
Susanne Skovgaard Nielsen, Stationsvej 2, 5290 Marslev
Tommy Rostgaard Nielsen, Industrivej 42, 7080 Børkop
Vibeke Kerff Nielsen, Nørregade 6, Skodborg, 6600 Vejen
Bent Christian Olsen, Blomstervænget 7, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Per Olsson, L. A. Ringsvej 65, 5000 Odense
Jan Petersen, Maribovej 3, 6000 Kolding
Keld Pedersen, Vestergade 43, 5492 Vissenbjerg
Jørgen Ken Rasmussen, Bjernevej 12, 5600 Fåborg



Leif Rasmussen, Allestedvej 100, 5260 Hjallesø
 Manse Torben Rasmussen, Enhøjvej 4, 3450 Allerød
 Pauline A.J. Reimer, Peter Olsensvej 43, 3950 Egedesminde
 Hanne Margrethe Schillums, Ålholmvej 10, 7400 Herning
 Steen Sparvath, Ladbyvej 21, 5300 Kerteminde
 Morten Peter Steen, Søllerød Park 13.8. 2840 Holte
 Gam Singertat, Strandvej 574, 3913 Angmagsalik
 Helle Sørensen, Bispeløkken 4 I th., 5700 Svendborg
 Jorsi Kasper Sørensen, Blok VIII-05, 3900 Godthåb
 Ole Flemming Sørensen, Hans Rasmussens Have er, 5600 Fåborg

Realister 1976.

Sven Brink Andersen, Rosenvænget 26, 5620 Glamsbjerg
 Hans Vestergaard Boesen, Brunsmose 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
 Yvonne Borre, Søndergade 5, 5620 Glamsbjerg
 Hanne Pia Hansen, Voldtoftevej 14, 5620 Glamsbjerg
 Per Krogager Hansen, Skolevej 20, 5620 Glamsbjerg
 Elin Henriksen, Karlemosevej 14, 5620 Glamsbjerg
 Torben Hviid, Ådalen 32, 5620 Glamsbjerg
 Torben Ketter Iversen, Langløkke 16, Høruphav, 6400 Sønderborg
 Jette Jensen, Langgade 75, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
 Steen Bjerre Jensen, Vesterågade 60, 5672 Nr. Broby
 Claus Hvenekilde Jørgensen, Egevej 21, 5620 Glamsbjerg
 Susanne Bay Jørgensen, "Baunedal", 3320 Skævinge
 Edvard Heerwagen Kejlåa, Boserup Minde, Oldgyde, Glamsbjerg
 Majken Kongstad, Vistorpvej 31, 5620 Glamsbjerg
 Ole Jacob Larsen, Skebyvej 30, 5450 Otterup
 Jørgen Albert Holm Madsen, Vinkelvej 1, Flemløse, Glamsbjerg
 Andrea Meineche, Søby, 8570 Trustrup
 Connie Margrethe Pedersen, Lyngens Kvarter 149, 7400 Herning
 Gitte Ryborg, Johs. Evaldsvej 14, 6400 Sønderborg
 Bjarne Sørensen, Edw. Weievænget 39, 5000 Odense

9. klasse-prøve 1976

Ivan Anderson, Skovvej 19, Nårup, 5690 Tommerup



Hjarn Andersen, Fryk Andersen, Jens Andersen, Lise-Lotte Andersen, Per Andersen, Søren Andersen, Hans Nielsen, Yvonne Røffe, Lars Vikau, Lisbeth Byg, Per Christensen, Gert Christensen, Ulla Clausen, Anne Dahl, Britt Ensbjelle, Maj-Britt Frederiksen, Peter Frederiksen



Børge Prætzén, Jesper Ørskov, Knud Grøve, Christen Grøssmann, Stefan Grøssmann, Arne Hansen, Marje Jacobsen, Ewald Jacobsen, Søren Henriksen, Ulve Henriksen, Kåre Haug, Erna Haug, Elly K. Hansen, Hanne Kå. Hansen, Leo K. Hansen, Per K. Hansen, Ellen Henriksen, Joan V. Jørgensen



Jørgen Holm, Søren Wulff, Terben Øverben, Erling Kristensen, Meta Kristensen



Susanne Berg, Eise Jacobsen, Børge Jensen, Birthe Jensen, Jess Jensen



Jette Jørgensen, Heidi J. Jensen, Kim Jensen, Steen Jensen, Lis Kristiansen, Anne Kristiansen



K. Kleber Jensen, Annelise Skille, Steen D. Jensen, Hans O. Johansen, Anne M. Jørgensen, Claus Jørgensen

Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1975-76



Hans Jørgensen, Signe Jørgensen, Søren Jørgensen, Lis Ørskov, Bente Christensen, Elise Lange, Paul Svendsen, Jan Johnsen, Ulla Johnsen, Anne Margr. Willumsen, Jens Willumsen, Else B. Petersen, Hans Berge, Johnny Bøth, Edvard Kjellaa, Anne M. Knudsen, Majken Rasmussen



Jonas Kristensen, Søren Krogh, Ann E. Larsen, Jan Larsen, Jan K. Larsen, Kim Larsen, Grethe Jensen, Britten Hansen, Marie Hansen, Alma Madsen, Lis Madsen, John Andersen, Maada Andersen, Ole G. Larsen, Jane Lewandowski, Ulla Lund, Jørgen A. Mathiasen, Peter Mathiasen



Anders Melneche, Kim Mortensen, John L. Marsh, Maj-Britt Miller, Alice Nielsen, Pia Nielsen, Sussanne Nielsen, Videns Nielsen, Bent Olsen, Mahina Olsen, Per Olsen, Connie Petersen, Zander Petersen, John Peterson, Kjeld Petersen, Povl (Lise) Reimer, Jørgen Rasmussen



Leif Rasmussen, Søren Rasmussen, Søren Rasmussen, Gitte Ryborg, Hans Schillings, Stefan Smith, Jørgen Sparth, Morten Steen, Søren Støer, Birger Strøm, Helge Sørensen, Jørgen Sørensen, Ole Sørensen

Maj Britt Frederiksen



En julehilsen til gamle elever.

Med håbet om et gensyn ved fællesfesten for jer - de gamle elever - og skolens nuværende elever lørdag den 26. marts 1977, sender vi jer alle de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Mette, Lars, Anne, Ditte og Søren



meddelelser

fra elevforeningen

Beretning over foreningens arbejde 1976.

Ved årsmødet den 7. august 1976, hvor vi var omkring 80 deltagere, lærere iberegnet, var der lagt op til at deltage i forskellige aktiviteter omkring skolen. Bl.a. legepladsen, der var under opbygning, var udset til aktivitetsmulighed.

Der var også enkelte deltagere, der deltog i byggearbejdet denne dag, enkelte hjalp med møbelflytning og borddækning, mens en gruppe var på besøg hos lærere. Ellers var den gennemgående aktivitet efter kaffen og generalforsamlingen, at man samledes i årgangsgrupper og sludrede om skoletiden og så på den ny skole, eller genså de lokaliteter, man havde boet i. Om aftenen var der middag, som der efterhånden er tradition for, og aftenen sluttede med hyggeligt samvær og dans, hvor nogle af de sidst udgåede elever leverede diskoteksmusik til.

På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at man fortsat ønskede, at der skulle udgives et årsskrift i lighed med det nuværende. Søren Henriksen, der havde stillet spørgsmål ved beretningen at et skrift i dets nuværende form, trak sit forslag om en ændring tilbage.

Der var nyvalg til bestyrelsen. Niels Aagaard og Birgit Lund Jørgensen ønskede ikke genvalg og trådte ud. Nyvalgt blev Vibeke Kerff Nielsen og Kim Mortensen, begge fra sidst udgåede årgang. Desuden trak Jacobsen sig tilbage fra posten som foreningens kasserer. Et job han har bestridt i en årrække. I hans sted valgtes lærer Winther Jensen.

Fra foreningen skal der her udtrykkes en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer og kassereren. De har alle medvirket på udmærket vis til samarbejdet omkring foreningens opgaver. Ligeledes bydes de nye bestyrelsesmedlemmer og den nye kasserer velkommen. Vi håber på et lige så godt samarbejde med dem. Efter generalforsamlingen har Henrik Christiansen, Fruens Bøge, meddelt, at han ikke kan afse tid til at deltage i bestyrelsesar-

bejdet. I hans sted vil suppleanten blive indkaldt. Det er Erik Andreasen fra sidste årgang.

Arbejdet omkring årsskriftet er i år opdelt mellem skolen og foreningen, der hver redigerer sin afdeling. Der forsøges i år med et nyt trykkeri, da man ikke var helt tilfreds med den tekniske kvalitet sidste år.

Prisstigninger på alle områder har iøvrigt medført, at prisen for kontingent og årsskrift denne gang er fastsat til 15 kr. Angående betaling se andet sted.

Der er i år allerede nu gjort opmærksom på, at skolen i marts afholder en fest, hvor tidligere elever er indbudt til at deltage. Se den specielle indbydelse andet sted i skriftet. Der vil ikke blive udsendt yderligere indbydelse udover avertering i de lokale blade. Betaling ved ankomsten til festen. Denne fest er altså skolens arrangement med foreningens medlemmer som gæster. Foreningens eget årlige arrangement, årsmødet, vil blive afholdt på skolen lørdag den 6. august 1977.

Der vil til dette møde blive udsendt særskilt indbydelse til alle foreningens medlemmer. Men træffer man tidligere elever, der ikke er medlemmer, må man naturligvis gøre dem opmærksomme på, at man er særdeles velkommen selv om man ikke er medlem.

Til sidst sendes de bedste hilsener til foreningens medlemmer med ønsket om et stort fremmøde til næste års elevmøde, og en hilsen til skolen og dens medarbejdere med stor tak for et udmærket samarbejde i årets løb.

H. C. Jensen

Formand for Elevforeningen

Elevforeningens bestyrelse:

H. C. Jensen (fmd.) Hammersvej 13, Bramdrupdam, 6000 Kolding
 Gunhild Berg Olsen, Byvejen 72, 5620 Glamsbjerg
 Ulrik Iglemose Larsen, Ørbækvej 94, 5854 Gislev
 Ulla Skytte, Bøgevej 26, 5620 Glamsbjerg
 Kim Mortensen (Adressen ukendt for øjeblikket)
 Vibeke Kerff Nielsen, Nørregade 6, Skodborg, 6600 Vejen
 Erik Andreasen, Himmelstrupvej 44, 5462 Morud



OBS!

Breve og meddelelser om adresseændringer bedes sendt til:

Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Elevforeningen
Krengerupvej 50
5620 Glamsbjerg

Betaling for årsskriftet sker ved indbetaling af 15 kr. på vedlagte girokort inden 1/2 1977. Pengene dækker også kontingent til foreningen.

Evt. udmeldelse af foreningen kan bemærkes på bagsiden af kuponen, hvor også andre meddelelser kan anføres. Husk at angive årgang på girokortet.

Elevmøde.

Det årlige elevmøde afholdes lørdag den 6. august 1977 på skolen, Krengerupvej, Glamsbjerg.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med arrangementet. Såvel dagsorden for generalforsamlingen som program for mødet vil blive udsendt i god tid før afholdelsen.

Evt. jubilerende hold vil være meget velkomne til at fejre dagen sammen med os andre "almindelige" deltagere.

NOGET OM

VETERANKLUB

Hvad er det? Noget med gamle biler måske? På Glamsbjerg Fri- og Efterskole! Hvorfor? Sådanne spørgsmål kan have rejst sig, da der for to år siden var en annonce med den overskrift i Kommunaltidende.

Der var flere henvendelser, bl.a. fra journalister, som slet ikke kunne forstå, at der ikke var noget program! Hvem vi henvendte os til? Så svarede vi: Alle mellem 18 og 65 - det kom i avisen, og så var dem over 65 bange for, at de ikke måtte være med. Kosteleverne var interesserede. - Hvor mange tror I, der kommer? Bare der kommer to er vi en klub!

Rent faktisk skete der det, at Ann-Lise Bille og jeg fangede en løs henkastet idé, sagde til hinanden, at vi ville indbyde alle, der havde lyst til at komme på Friskolen på et nærmere fastsat tidspunkt.

Der kom nogle stykker, og den første del af aftenen gik med samtale; vejret, hvorfor vi var der, hvad der foregik på skolen, eller lige havde foregået o.s.v. Så drak vi en beskeden kop kaffe og sluttede med oplæsning. En aften viste en "veteran" lysbilleder fra en Afrika-rejse, lærere gav bidrag med musik, oplæsning, fortælling.

Nogen fast form har vi ikke fundet. Talrige har vi aldrig været. Har det fortsat interesse, sørger vi os selv?

Positivt set, har vi haft kontakt med nogle mennesker, som tidligere har været forældre og/eller elever, men som nu ingen forbindelse har med skolen; de har fået et glimt af skolen i dag. En udløber af veteranklubben er skolens stemmearkiv, som nu er under opbygning.

Vi tror, at der ind imellem må være brug for et helt betingelsesløst samvær, hvor de, der mødes, giver hver deres bidrag til aftenens indhold, med en svag styring i form af særlige indbudte.

Veteranklub - i dag som første gang det kom på tryk - et spørgsmål, en ramme, som har brug for mennesker til at give det indhold.

40 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag den 28. august 1976 samledes 8 "gamle" elever fra Friskolens eksamenshold fra eksamensterminen maj - juni 1936 for at genopfriske "de gode gamle dage".

Vi 8 forsøgte at repræsentere eksamensholdet, som ialt var på 16 elever, på værdig måde, og vi var af forstander Søren Henriksen inviteret til kaffe og et besøg på den nye friskole.

Selvfølgelig kom vi for sent, fordi vi havde lagt vejen om forbi den gamle skole, hvor nogle havde svært ved at løsrive sig fra minderne. Trods forsinkelsen blev vi venligt modtaget af Søren Henriksen og hans frue, som ofrede et par timer af week-enden på at vise os den nye skole, som for os står som et bevis på, at der kan skabes gode undervisningsforhold for en fornuftig pris.

Ved kaffen gik snakken livligt om mange af tidens spørgsmål, men selvfølgelig også om tiden for 40 år siden.

Jo, - der blev fortalt historier, bl.a. den om en af 40 års jubilarene, som til den mundtlige eksamen, som den gang foregik på Københavns Universitet, udnævnte Josefine Baker til Napoleons anden hustru. Ikke et øje var tørt - hverken hos censorerne på universitetet i 1936 - eller hos os på friskolen 40 år efter.

Vi, der deltog i 40 års jubilæet havde en fornøjelig dag, som fortsatte med en middag på Glamsbjerg Hotel og kaffe m.m. hos en af deltagerne. Undertegnede, som ellers havde været lidt skeptisk ved tanken om, hvorvidt 25 eller 40 års jubilarer har noget at tale med hinanden om, vil gerne anbefale alle kommende jubilarer at prøve på at finde sammen til en jubilæumsdag, hvor de kan sludre med hinanden.

Vi gjorde det, og det skyldes ikke mindst Friskolen og dens forstanderpar, at dagen blev så vellykket for os.

Tak

K. Gormsen

10 ÅRS JUBILARER

Kirsten Price Andersen: "Tak for brevet. Jeg må indrømme, at jeg ikke havde tænkt over, at det var 10 år siden, at jeg havde gået på efterskole. Da jeg forlod skolen nede ved jer, kom jeg to år til Sønderborg, for at starte på min uddannelse som dameskrædder, på dagskolen for kvinder. Bagefter skulle jeg to år i praktik hos en dameskrædder, og det blev i Odense, hos en forretning der hedder Eliné og ligger i gågaden. Da jeg blev udlært, kunne jeg ikke få noget job inden for faget. Så blev jeg antaget i en pelsforretning, Bindslev, som bundtmagerske, hvor jeg syer pelse til kunder efter mål, og det er jeg meget glad for. Da det normalt er en uddannelse for sig selv, som tager 3 år, var jeg jo heldig, at komme ind som dameskrædder og få samme løn som de andre.

Jeg er ikke blevet gift eller fået børn, men jeg bor sammen med min forlovede, og har gjort det i 1½ år. Vi har lige fået et tilbud om at leje et hus i Munkebo fra den 1/12-76. Det er meget svært at få noget at bo i her i Odense, så indtil nu har vi boet i en 1-vær. lejlighed; det er ikke særlig spændende.

For 1½ år siden serverede jeg i week-ends, foruden jeg passede mit job; jeg har serveret på restaurant Bang, 4½, Trinbrættet og Harlekin. Så det var jo en god ekstra skilling.

Jeg er meget interesseret i at festligholde jubilæet. Tlf. 163325 efter kl. 16,30. Adr.: Ternevej 147 st., Tarup, Odense."

Bente Michaelsen (Fredslund): "Efter opholdet på Glamsbjerg Fri- og Efterskole sprang jeg direkte ind i 2. real på Kolding Private Realskole. Efter endt eksamen i juni 1969 kom jeg i lære i Kolding Folkebank nu fusioneret under navnet Aktivbanken. Samtidig med elevtiden tog jeg handelsskoleeksamen. Udlært i juli 72.

Så skete det, der sker for mange. Jeg mødte en mand, Holger, fra en anden by. Han havde og har godt arbejde på Statshospitalet i Vedsted. Det blev mig, der måtte flytte. Banker er der nok af. I januar 1973 flyttede jeg til Egebæk, 6 km syd for Ribe, blev ansat i Provinsbanken i Ribe, og her bor jeg endnu i eget hus. Vi har en lille søn på 1 år, der hedder Søren. Hermed en hilsen til alle elever og lærere fra vinteren 1966-67."

Adr.: Harevej 17, Egebæk, 6760 Ribe - (05-445533).

Gerda Agnete Kristensen (Hansen): "Efter eksamen kom jeg i lære i Dreslette Brugs, hvor jeg var, indtil jeg blev udlært i 1970. Derefter fik jeg plads i Sandager brugs, hvor jeg var til november 71 og derfra til stafet-brugsen på Dærupvej i Glamsbjerg, hvor jeg holdt op i september 72. I mellemtiden var jeg blevet gift med Henning og flyttet ud i et hus ved Søholm, hvor han arbejder. Vi har 2 børn, en pige på 4 år og en dreng på 10 mdr., så jeg er hjemmegående nu. Hvis I skulle komme forbi, så er I velkommen på Odensevej 31.

Det kunne være sjovt, hvis vi kunne blive samlet alle sammen."

Bjarne Kristiansen: "Meget er sket siden vi sidst (de fleste af os) sås. Af væsentlige ting, der er hændt mig i de sidste 10 år, kan jeg nævne: Handelseksamen 1967/68, lastbilchauffør 68/69. Højere Handelseksamen 69/71, soldat 71/72. Medarbejder i familiens vognmandsforretning. I samme tidsrum merconom i regnskabsvæsen. Sluttelig har 1976 været mit (vores) hidtidige højdepunkt. Jeg er blevet gift med Kirsten, har fået en dejlig datter, Mette, og vi er netop i disse dage ved at skulle videreføre vognmandsforretningens daglige drift på Nørregade 24 i Glamsbjerg, hvor til vi regner med at flytte primo November."

Grethe Thorslund Larsen: "Så snart jeg havde fået min eksamen, kom jeg i huset i 4 mdr. Om vinteren var jeg på 6 mdrs. kursus på Vejle Husholdningsskole og næste sommer tog jeg delingsførerkursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Efter kurset blev jeg som stuepige på denne skole i 13 mdr. 1. nov. 69 startede jeg som økonomaelev på amtssygehuset i Gentofte. Uddannelsen tog 3½ år, og 2 dage efter jeg havde fået mit eksamensbevis, rejste jeg til England, hvor jeg fik arbejde som diet cook på The Royal Waterloo Hospital i London. Det var en fantastisk oplevelse, men lille Danmark med de ordnede arbejdsforhold og de gode lønninger trak alligevel. Så efteråret 73 kom jeg tilbage og fik stilling på Statshospitalet i Glostrup. Efter 10 mdrs. greb rejsefebereren mig igen og jeg sagde op. Da jeg atter søgte arbejde blev det som økonoma-assistent på et plejehjem i Ordrup. Der holdt jeg ud i 1½ år og rejste så på ferie igen. Lige nu er jeg ansat på Peter Lykke Centeret på Amager, og har været heldig at få en skøn moderne lejlighed på Islands Brygge, hvor I er velkommen til at kikke ind,

hvis I kommer til København. Endnu har jeg ikke haft tid, råd eller lyst til ægtemand og børn, det forlignes så dårligt med min hobby med at rejse, men det kommer vel nok en dag.

Adr.: Bergthorasgade 15.II A, 2300 København S."

Disa Lund (Kold): "Fra Glamsbjerg drog jeg til Odense, hvor jeg blev optaget på seminariet. Det var noget af en omvæltning fra kostskoletilværelsen, men heldigvis blev jeg kort efter flytningen optaget på 4. Maj-kollegiet. I fire år nød jeg kollegielivet, så blev jeg lærer. Derefter flyttede jeg til Tommerup, hvor jeg blev ansat ved Tallerupskolen. Samme år giftede jeg mig med Jens, som jeg havde mødt på kollegiet. Han er lærer ved en naboskole. Vi er blevet glade for at bo og arbejde i Tommerup, så nu har vi købt et ældre hus her. Vi har desuden udvidet husstanden med to børn, Christian 2½ år og Jørgen 1 år.

Jeg har vældig lyst til at mødes med kammerater fra kursusholdet 1965-67, så jeg har tænkt mig at tage initiativ til en sammenkomst i forbindelse med elevmødet i august.

Adr.: Tallerupvej 57, 5690 Tommerup."

Elva Møller Madsen (Hansen): Inden jeg i 1970 startede på min uddannelse til fritidspædagog, havde jeg i de forløbne år haft forskellige jobs, i huset, forretning, arbejdet i drivhus, været i praktik på et fritidshjem, været på sløjdkursus.

Jeg bor nu i Viby ved Århus i et dejligt gammelt hus, som min mand og jeg har brugt vores fritid på at gøre i stand. Jeg blev gift i 1970 med Flemming S. Madsen, og vi har 2 pragtfulde unger, Mette, som vi fik i januar 1973, og Nikolai som er fra marts i år. Jeg har, indtil vi fik vores søn, arbejdet halvdags på et fritidshjem her i Århus, desuden arbejder jeg i klub samme sted. I øjeblikket har jeg 1 års orlov.

Jeg kunne godt tænke mig at møde gamle kammerater og lærere igen.

Adr.: Brorsonsvej 15, 8260 Viby J".

Marianne Skov (Topholm): "En hilsen til gamle klassekammerater og lærere. - Efter realeksamen kom jeg på gymnasiet, hvor jeg tog eksamen i 1970, derefter læste jeg på Odense Seminarium, blev færdig i februar 1974 og var heldig at få arbejde lige efter eksamen. Jeg arbejder på Sct. Hans Skole i Odense.

Måske husker I Benno, som jeg begyndte at komme sammen med i 3. real. Vi blev gift i 1973 og har fået en lille pige, der hedder Lise. Hun er nu 2 år.

Hvis nogen har lyst til at besøge os, bor vi Frederiksgade 5 A, Odense, og jeg hjælper gerne med oplysninger om adresser på gamle elever på tlf. 13 88 07."

ELEVHILSENER

Efter at have levet og boet på skolen i mindst ti måneder synes jeg ikke, man bare kan sige: "Nå, ja, det var da meget sjovt", og så ikke mere. -

Hvis nu alle kom til elevfesten, og ikke bare lovede at komme, så kunne vi i fællesskab genopleve de lo mdr. Omkring 1. aug. skal vi mødes, og hvis du tog alle dine gode billeder med fra dengang, så ville det hjælpe på hukommelsen. Når nu alt det sjove, vi oplevede dengang bliver presset sammen til en dag, så kunne vi teoretisk set gå og grine uafbrudt, medens vi var sammen.

En bøn til alle, der kommer til elevfesten:

Skriv eller ring til Elevforeningen, at I kommer. Fordi der er mange, der ringer til Jenny Bech og spørger: "Kommer der nogle fra mit hold?" - Nå, du ved det ikke! - Ja, men så gider jeg ikke! - Vil du hilse dem jeg kender. Farvel." -

Så ruller Rouletten. Næste år kommer de ikke, som var alene sidste år, og til sidst er der slet ingen at holde fest for. Kedeligt, for det er så skønt at mødes igen.

Lidt om mig selv:

Født 1957 - opvokset på Iglemosegård
 1-8 klasse på Gislev Friskole 63-71
 Landbrug (grise Iglemosegård 72)
 TF, afdelingen på Skolevej 72/73, UTF, afd. på Krengerupvej 73/74
 efter gode anbefalinger fra Ole 69-72 og Jørn 70/71.
 Landbrugsgrundskole Kærehave 74/75. Hjem til Iglemosegård.
 Mark og køer hos N. Svanholm, Sandager 75/76 og
 nu SPF-grise på Rolundgård, Nr. Åby

Når jeg nu blader i mit fotoalbum, mindes jeg de mange gode stunder fra min efterskoletid. Det er nok fordi, jeg følte, at jeg havde det ualmindlig godt de 2 år, jeg gik der.

Senere, hvor jeg har mødt venner på skolen til elevfester, elevforenings bestyrelsesmøder, kommer minderne tilbage. Jeg har også besøgt lærere og min gamle forstander Holger Berg Olsen. Ham har jeg sat stor pris på og respekten er ikke blevet mindre nu, hvor han har stabet et stort landbrug på benene. På Mosegård er heste, kvier, søer, gæs og får og på Springenbjerggård sker opfodning af grisene i modérne stalde.

Fortsat god arbejdslyst.

Ulrik Iglemose Larsen
Rolundgård, Gl. Assensvej 19
5580 Nr. Åby

Kære alle!

Grunden til jeg skriver her er, at jeg er blevet valgt ind i elevforeningens bestyrelse, som nogen af jer sikkert ved. Det er ikke lang tid siden, vi forlod skolen efter et hyggeligt og godt skoleår, det var ihvertfald med vemod, jeg forlod skolen efter to dejlige år.

Til elevfesten i august var der ikke mødt ret mange op. Vil det sige, at I allerede er groet så godt fast et eller andet sted, at I ikke orker at tage til Glamsbjerg? Nå, men det var ellers en god fest, som blev holdt sammen med gamle elever og lærere, det er både synd og skam, at der ikke kommer flere til sådan en fest, hvor der jo netop er lejlighed til at mødes, til at tale sammen, til at komme hinanden ved, til at udveksle oplevelser og tanker, det der jo i dag er så megen snak om, men det gør du jo ikke ret meget ved, når lejligheden byder sig. Man bør også tænke over det arbejde, der ligger bag for at sammenkalde til elevfest, da kunne man godt udvise interesse. Ihvertfald tror jeg, mange gamle elever sidenhen vil fortryde, at man ikke fulgte denne opfordring, så mød venligst op.

Hvad får I ellers tiden til at gå med? Jeg var i huset hos Jette Sivholm, hvor jeg passede Thomas, den sødeste lille dreng. Jeg regner med at tage til USA til januar et par måneder og derefter tage på højskole med forberedelse til HF.

Nu nærmer vi os julen og den travle tid, jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen en rigtig god og glædelig jul og alt godt i det nye år. - Kærlig hilsen - Vibeke Kerff Nielsen.

KÆRE ALLE !

Det er mig en glæde at kunne bringe jer en hilsen fra vores familie. Vi har fra dette efterår fuldstændig forladt skolearbejdet og kastet os ud på det dybe - landbruget, som vi arbejder med på Mosegård m.m. Vi har heste, grise, køer og får, og sammen med vores fem børn lever vi stille og roligt med masser af arbejde - og lige så bundet som en kostskolelærer mindst! Vi befinder os godt, og håber bare vi kan få det til at løbe rundt.

De tre store cykler til Friskolen, og vi glæder os over at komme på skolen, følge udvidelserne og færdiggørelse af udenomsarealerne, og ikke mindst de lejligheder, hvor vi mødes med nye og gamle ansigter.

Vi ser meget lidt til tidligere elever, men i forbindelse med elevmødet var Birgit og Carsten Lund samt Gitte Frandsen et smut hernede, og for nogen tid siden var Ulrik Iglénose her for at se vores landbrug, specielt grisene!

Til slut mange hjertelige hilsner fra os alle

Hans og Signe

Mette, Anne og Jesper

Holger og Gunhild Berg Olsen

Fest for nuværende og tidligere elever
lørdag den 26. marts kl. 18 - 24

Tilmelding til skolen senest mandag den 21. marts.

Program: kl. 18 Fællesspisning
Derefter underholdning og dans til en gruppe fra Kolding (Jan Petersen fra 1975/76 spiller i denne gruppe) afvekslende med husorkesteret på skolen.

Der vil ikke være overnatningsmuligheder for tidligere elever.

Pris for deltagelse: 20 kr.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1975/76

I n d t æ g t e r:

Kassebeholdning	kr.	813,30
Indestående på giro	"	1.667,52
Årsskrift	"	<u>2.062,39</u>
	kr.	4.543,21
		=====

U d g i f t e r:

Blanketter m.v.	kr.	141,68
Indestående på giro	"	2.172,82
Indestående på bog	"	1.900,00
Kassebeholdning	"	<u>328,71</u>
	kr.	4.543,21
		=====

Regnskabet er den 6. august 1976 revideret af Arne Kristiansen.

Evald Jacobsen