



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H  
n

**GLAMSBJERG FRI- OG  
EFTERSKOLE  
ÅRSSKRIFT 1977**



## INDHOLD :

Om årsskriftet .....	side	3
Siden Sidst: Søren Henriksen .....	"	4
Gaver til Skolen: Søren Henriksen .....	"	6
Fotos fra elevmødet .....	"	7
Fornyelse af traditionen: Søren Henriksen ....	"	8
Et skolehistorisk arkiv: Søren Henriksen ....	"	10
Jeg har passet skolen ... interview m. Grethe	"	12
De unge er sjovere ... interview m. Anneke ..	"	15
Fotos fra køkkenregionen .....	"	17
Brev fra Sydamerika: Anne Margrethe Willumsen	"	18
Skolens medarbejdere .....	"	22
Skolens bestyrelse .....	"	22
Elevlister .....	"	23
Fotokollage ved Arne Kristiansen .....	"	26
Elevmøde og Fest .....	"	27
En julehilsen .....	"	27
Elevbillede .....	"	28
E .....	"	29
Beretning fra Elevforeningen: H. C. Jensen ..	"	30
Elevforeningens bestyrelse - Elevmøde .....	"	32
En gave: Disa Lund .....	"	33
Elevhilsner .....	"	34
Elevforeningens regnskab .....	"	47

Forsidetegning: Poul Svendsen

Helleristning fra Engelstrup,  
Ods Herred: Mand og kvinde  
tilbeder solen, eller: dreng  
og pige spiller bold. Bruges  
som symbol på skolens trøjer.

Vignetter: Lise Hauge Nielsen

Tegninger og lay-out: Poul Svendsen

# OM ÅRSSKRIFTET

En hilsen til læserne.

I lighed med de foregående år er dette årsskrift blevet til i et samarbejde mellem Elevforeningen og Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Det er vort håb, at skriftet vil blive vel modtaget, at det vil blive læst, og at skriftet må medvirke til at knytte en tættere forbindelse imellem dem, der nu har skolen som daglig virkefelt, og dem, der tidligere som elever eller på anden vis har haft tilknytning til skolen. Årsskriftet er jo ikke en årbog, der opsummerer årets begivenheder, men en hilsen fra Elevforeningen til dens medlemmer og fra skolen til den store kreds af forældre og andre, der er interesseret i skolen.

Lad mig så slutte af med på denne plads at rette en tak til alle, der har ydet et stykke arbejde, for at dette skrift kunne blive udsendt, ikke mindst er der grund til at takke Jenny Bech, der atter i år har haft det omfattende arbejde med at indsamle manuskripter og renskrive de mange sider, og Poul Svendsen, der med fantasi og sikker formsans har stået for opsætningsarbejdet, eller som det hedder på nu-dansk: lay-out'en.

Med håbet om at årsskriftet vil virke efter hensigten, sendes det ud med de bedste hilsner til alle læserne.

Glamsbjerg, den 2. december 1977.

*Søren Henriksen*  
Søren Henriksen



# SIDEN SIDST

I sidste årsskrift skrev jeg på denne plads en del om de planer, vi havde for den nærmeste fremtid. Disse planer er nu ført ud i livet, er blevet gennemført, og vi står nu med en lys, venlig og funktionsduelig skole.

Vi nyder alle at have et skoleår uden opgravninger, uden byggerod. Vi nyder også at have et skoleår uden at være presset tidsmæssigt, uden hele tiden at skulle stå med det tunge ansvar for kostbare investeringer, investeringer, der skulle klares, og penge, der skulle skaffes.

Men vi er også i gang med - på papiret - at lave en endelig og samlet udbygningsplan for skolen. Vi lægger vægt på, at det skal være en plan med fremtid i. Vi må - så godt vi kan - prøve at tage bestik af tiden op til år 2000. Vi skal ikke bygge den skole, der skal bruges til den tid, men vi skulle gerne bygge sådan, at vi ikke låser kommende brugere af skolen fast, at vi ikke forhindrer dem i, at lave den skole, der til den tid måtte være nødvendig for at kunne løse skolens opgaver på fornuftig vis.

Skolen har for øvrigt lige købt 3 tdr. land, nemlig størstedelen af landbrugsjorden mellem skolen og jernbanen. Når jeg siger købt, skal det forstås sådan, at vi har skrevet betinget skøde. Købet er betinget af, at landbrugsministeriet vil give sin tilladelse til at landbrugsjord må overgå til andet formål, ligesom undervisningsministeriet skal give tilladelse til, at skolen forøger sit areal. Og der vil gå mindst 2 år, før handelen er blevet godkendt af myndighederne. Vort håb er så, at der blot er tale om formalia, at alle myndigheder vil give de nødvendige tilladelser.



Hvad vil vi så bruge jorden til? Ja, vi har først og fremmest vil-  
le sikre skolen jord, så den ikke en gang mere bliver tvunget til  
at flytte på grund af manglende udvidelsesmuligheder. Det er det  
vigtigste udgangspunkt. Dernæst har de fleste skolefolk nok en  
fornemmelse af, at skolen lige siden munketidens første skoler  
har været for teoretisk præget, at skolen i hele sin århundred-  
lange historie har vægtet ensidigt på åndens arbejde, og på det  
nærmeste har forsømt, i lange perioder endog foragtet, håndens  
arbejde. Det er jo en gammel diskussion. Det nye er, at en del  
skoler er begyndt at gøre noget ved problemet, at en del skoler  
er begyndt på at lave skoler for ungdommen, hvor skoledagen be-  
står af regulært praktisk arbejde afvekslende med teoretisk ar-  
bejde. Fornemmelsen er ved at udmønte sig til vished. Der er vist  
ingen anden farbar vej. Så det er meget muligt, at vi allerede  
om et par år, er gået i gang ovre på jorden med en eller anden  
form for produktivt, praktisk arbejde. Intensivt landbrug, gart-  
neridrift til skolens kostforplejning. Reparationsværksteder,  
produktionshaller. Jorden ligger der som endaglig udfordring til  
nytænkning, og foreløbig har vi så et par år at tænke os om i,  
mens papirerne går igennem det offentlige maskineri.

I de udbygningsplaner, jeg omtalte, optræder der forøvrigt et  
værkstedshus med et tømreværksted og et smedeværksted. Betegnel-  
sen sløjdlokale og metalsløjdlokale er bevidst undgået for at på-  
pege, at formålet er et andet, at sigtet med aktiviteterne er et  
andet.

Så nok nyder vi at være færdige - sådan rent midlertid, men vi er  
altså også stadig på vej. For en skole - nej det gælder da vist  
for alle - er det vigtigt at være på vej.

Søren Henriksen



# GAVER TIL SKOLEN

Glamsbjerg Fri- og Efterskole er blevet optaget på Finansministeriets liste over landsdækkende institutioner, der kan modtage gaver med den virkning, at giverne kan trække gavebeløbet fra på selvangivelsen. Dog kan fradragsbeløbet højst være på 1000 kr.

Sidste år fik skolen et beløb på 9.985 kr. ind på denne konto. Atter i år vil vi orientere skolens venner om denne skattebegunstigede mulighed for at hjælpe skolen til at kunne virkeliggøre et eller andet ønske, som vi ellers ikke havde mulighed for at få opfyldt. Bestyrelse og lærerråd peger denne gang på følgende aktuelle behov: Teaterscene, Udendørs møbler, bordtennisborde.

Fra Dansk Friskolefond modtog skolen i foråret et beløb på 4175 kr. Disse penge blev brugt til at indkøbe 4 sæt udendørsmøbler, der i sommerhalvåret blev flittigt brugt af alle skolens elever.

Fra skolens elevklub 1976/77 fik vi 2 gaver: Et meget smukt keramikrelief, som eleverne selv havde lavet inde i Jausthus, og et kønt og funktionelt pejsesæt. Keramikrelieffet hænger i spisestuen til daglig glæde for os alle, og pejsesættet bliver dagligt brugt efter hensigten.

Op så har skolen endelig fra Elevforeningen modtaget en meget smuk gave, nemlig frugttræer (æbler og pærer) og 15 birketræer. Træerne skulle have været plantet ved elevmødet lørdag den 6. august. Træerne var der også, gartneren var mødt op, og skovle og spader var fremskaffet. Men det var tørt i begyndelsen af august, jorden var hverken til at hugge eller stikke i. Der blev gjort mange behjertede forsøg, men ikke en gang et lille hul var det muligt at lave. Men nu er træerne plantet. Det skete i oktober efter en længere regnperiodes opblødning af lerjorden. På den store plæne er der plantet birketræer i grupper, og imellem elevhusene er plantet æble- og pæretreer.

På skolens vegne vil jeg gerne her rette en tak til alle giverne, ikke mindst en tak for den interesse og velvilje over for skolen som er kommet til udtryk både gennem gaverne og sammen med gaverne.

Søren Henriksen

FRA "GAMMELELEVDAGEN"



"O HVO' JE VE'ER  
Ø'ET HEN, JE SER  
SÅ SÆRE TEJ,...."

"MED  
MIN HAKKE,  
MIN SKOVL OG  
MIN SPADE....."



"ER JORDEN DIG FOR TØR....."





# FORNYELSE AF TRADITIONEN



Det er brydningsår for skolen, ikke specielt for vores skole, men for alle danske skoler, uanset om de måtte være i offentligt eller privat regie.

Vi har fået ny lov for folkeskolen og en ny friskolelov er vedtaget med virkning fra 1. august 1978. Vi har valgt i første fase, i den usikre overgangsfase, at holde os nogenlunde tæt på folkeskolen, ikke mindst hvad angår de centrale fag, velvidende, at vi som friskole har en oplagt mulighed for og helt sikkert også en forpligtelse til at have vor egen profil.

Og den er vi allerede i færd med at tegne. Faget historie har vi gjort obligatorisk både i efterskolen og i friskolens overbygning. Det har vi gjort med klar referens til skolens grundtvig/koldske tradition, men også fordi vi mener, at det ikke mindst i 70'ernes tidehverv er tvingende nødvendigt, at vi som folk besinder os på vort udgangspunkt, at vi som folk vedkender os en historisk baggrund. Vi skal ikke fortælle om et eller andet tabt lykkeland, men vi skal med danmarkshistorien som udgangspunkt søge at fastholde en identitet som folk.

I efterskolen har vi valgt den lidt forkætrede foredragsform, og med hæderligt resultat synes vi selv. Vi er 4 lærere, der på skift fortæller danmarkshistorien fra oldtiden og op til vores dage. Fornyelse ved at bruge traditionen.

I efterskolen har vi indført aftensangen igen. Aftenteen er flyttet til kl. 21,30. Det er frivilligt at deltage, men de, der kommer, og det gør de fleste, skal have sangbogen med. Der bliver sunget et par sange, der bliver læst op, eller fortalt. Nordiske gude- og kongesagn kan stadig fortælles for dansk ungdom, og der lyttes. Men også Rifbjerg og Svend Åge Madsen kan bruges. - En ældgammel måde at

slutte dagen på: sang og fortælling. Men altså stadig brugbar, og opfattet som værdifuld også af 70'ernes ungdom.

Har vi - hjem og skole - kasseret for kritikløst af det gamle? Skal vi søge tilbage og igen prøve, om der skulle være noget værdifuldt af det gamle, som vi kan tage med i vores nutid. Vi skal kun gøre det, hvis de unge vil bruge det. Men vi bør vel give dem en mulighed for at stifte bekendtskab med, at der før TV og stereoanlæg også - eller netop - var muligheder for menneskeligt samvær med os selv som udgangspunkt.

Nå, men tilbage til skolens profil. I skolens centrale fag skal vi ikke fjerne os alt for meget. I efterskolen har vi så mange elevtimer til vor rådighed, at vi sagtens kan tegne os meget selvstændigt, selv om vi vælger at følge folkeskolen et godt stykke af vejen. I friskolen er vi noget mere bundet - jeg skal understrege, at vi ikke behøver at være bundet, vi har næsten ubegrænset frihed til at vægte skolens indhold, som vi vil - men alt taler for at forældrekrederen helst ser en nogenlunde sammenhæng med, hvad der sker i folkeskolen, så her ligger vores muligheder nok i at give eleverne et større udbud af valgfrie fag inden for de praktisk/musiske fag, som et første forsøg på en nytægning af profilen.

Der er tradition for, at vi gør det anderledes end folkeskolen, ikke for at være anderledes, men fordi vi er en friskole. Og at være fri, er mange ting, men det er under alle forhold det modsatte af at være tvunget. Men at give frihed, at have frihed, kræver mod. Har vi modet til frihed? Det står åbent. Men vi har i hvert fald forpligtelsen, og det tror jeg er værdifuldt.

Søren Henriksen



# ET SKOLEHISTORISK ARKIV



Næste år - 1978 - fylder skolen 80 år. Det er en rund dag, men ikke jubilæumspræget som 25 år, 50 år, 75 år, for slet ikke at tale om 100 år.

Vi skal sikkert markere dagen på en eller anden vis, men den store festivitas må nok gemmes til 100 årsdagen. Det bliver nok ikke mange af os, der skal deltage i den. Men det er nok på tide, at vi nu gør, hvad vi kan, for at give skolens brugere til den tid mulighed for at udgive et historisk skrift i anledningen.

Vi har en del materiale på skolen, eksempelvis bestyrelsens forhandlingsprotokoller fuldt intakte fra år 1900 og op til dette år. Vi har en del materiale fra tiden efter 2. verdenskrig, blandt andet alle årsskrifterne. Men tiden før 1945 er dårlig belyst. Gunhild Berg Olsen og Annlise Bille er i gang med at interviewe mennesker her i byen, der stadig husker tiden helt tilbage omkring skolestarten i 1898.

Men rundt omkring hos private må der ligge en hel del ting, der selv sagt har stor interesse for den enkelte, men som også vil være af uvurdelig betydning for skolen.





Jeg vil derfor bede alle om, at gå gemmer og private samlinger efter, for at se, om der ikke skulle ligge noget, som man vil skænke til opbygningen af et skolehistorisk arkiv. Jeg skal pege på fotos fra skolens hverdage, fra fester, udflugter og møder, gerne forsynet med en kort tekst: årstal, begivenhed og personernes navne. Men alt har interesse. Vi er specielt interesseret i materiale, der belyser tiden fra skolestart og op til 1945, men også alt fra den lange årrække inde på Skolevej, som jo nu er historie, selv om det drejer sig om begivenheder i 70'erne.

I 1923 udgav skolen ifølge bestyrelsens forhandlingsprotokol et festskrift i anledning af 25 års jubilæet. Men skriftet findes ikke på skolen. Er der nogen, der har det i besiddelse? Kan vi få det, eller kan vi låne det til fotokopiering? Kort sagt: En general opfordring til alle, der har noget liggende om skolen, en opfordring til tidligere elever, forældre og lærere om at gå skuffer og skabe efter for at se, om der skulle ligge noget, som skolen måtte få til opbygning af et skolehistorisk arkiv. Jeg tror, det er ved at være høje tid, at vi intensiverer vores bestræbelser for at få fat i mulige arkivalier.

Søren Henriksen



Følgende artikel, der blev bragt i juni 1977 i FYNS TIDENDE, har skolen fået tilladelse til at medtage i årsskriftet. Vi håber, at denne avisartikel og Hans Werges interview med Anneke Kongstad tilsammen skulle give en fyldig reportage om vagtskiftet i køkkenet.

- søren -

# JEG HAR PASSET SKOLEN, SOM VAR DEN MIT EGET HJEM...

Friskolens madmor trækker sig tilbage efter 16 år ved skolegryderne.

Den 1. august 1961 blev to mennesker ansat på Glamsbjerg Fri- og Efterskole, den ene som forstander og den anden som køkkenleder. Forstanderen sagde farvel efter 7 år og blev et kendt ansigt. Han hedder Asger Baunbak-Jensen. Køkkenlederen holdt ud i 16 år, men nu siger også hun farvel. Hun hedder Grethe Jensen. Gad vidst, om hun nu også skal være berømt?

- Det skal hun i hvert fald ikke, siger mennesket bag navnet Grethe Jensen. Når jeg nu holder op i en alder af 60 år, skyldes det, at jeg gerne vil have mere tid derhjemme. Desuden har jeg ikke længere de overskydende kræfter, der skal til, når man står for maden til 80 mennesker hver dag.

Grethe Jensen, der nu bor i Jordløse, men som tidligere boede i Glamsbjerg, er økonoma af gavn, men ikke af navn.

- Da jeg blev ansat for 16 år siden, havde jeg ingen fine papirer at lægge frem, men friskolens bestyrelse mente, at jeg skulle have jobbet, bl.a. fordi min første mand netop var død. Jeg blev ansat som køkkenleder, og jeg var den første af slagten. Tidligere havde forstanderens kone stået for kostafdelingen.

## 75 LITER KAFFE

Da Grethe Jensen blev ansat, havde Friskolen til huse på Skolevej i Glamsbjerg, men for fire år siden flyttede skolen til de nuværende moderne bygninger på Krengerupvej. Flytningen var en stor omvæltning.

- Det tør siges. På Skolevej var der simpelt hen ikke plads til hverken elever eller personale, og køkkenforholdene var gammeldags. Vi havde f.eks. ingen kaffemaskine, og når der var store møder, lavede vi 75 l kaffe på gammeldags facon. Det tog halvanden time. På Krengerupvej har vi moderne beholdere, der kan vippe. I den gamle Friskole brugte vi store gryder, og det tog på kræfterne at flytte rundt med dem. Desuden gjorde køkkenpersonalet rent på elevernes værelser, da vi havde til huse på Skolevej, og det var en speciel oplevelse. Undertiden boede der fire elever på et lille værelse og når sommerferien og hovedrengøringen kom, fandt vi så meget ragelse, at vi måtte bestille en lastbil for at få det kørt væk.

## GRØD GØR GLAD

Selv om Grethe Jensen ingen uddannelse har, ved hun en masse om mad, og hun har gennemgået en lang række kurser. Desuden arbejdede hun med husligt arbejde i 15 år, før hun blev gift 1. gang, så hun ved nok, hvad børn vil have at spise, men er det nu det samme i dag som for 16 år siden?

- Børnene får flere grøntsager nu, og det kan de godt lide. Samtidig får de oftere frugt til dessert i stedet for sød dessert. I det hele taget lever man vel sundere i dag. Men én ting har jeg holdt stædigt fast ved, og det er den ugentlige grøddag. Hver eneste uge i 16 år har skiftende elever på Friskolen fået grød. I starten er de jo lidt skeptiske, fordi nutidens børn ikke er vant til grød, men efter nogle måneders tilvænnning elsker alle min grød.

Grethe Jensen laver madplan til hver dag, og da maden skal være afvekslende, må det kræve en god fantasi at lave madplan til hver eneste dag.

Det bliver en rutinesag, siger Grethe Jensen. Faktisk er det nemmest at finde på de varme retter. Når jeg laver mad, har jeg et princip - friskolens elever har aldrig fået tilsætningsstoffer i maden. Det har altid været reelle varer.

## 50 BARNENÆSER

Da Grethe Jensen startede i 1961, sagde hun, at jobbet højst skulle vare i 10 år. Senere lavede hun det om til 15, og slutresultatet blev altså 16 år. Mon ikke det er lidt vemodigt at sige farvel?

- Jo, men jeg fortryder ikke. Det er min egen beslutning, og den står ved magt. Jeg vil tænke meget på skolen, og jeg vil savne de 50 barnenæser, der hver formiddag ved 11-tiden stikker ind i køkkenet for at vejlede, hvad middagen står på. Jeg vil også savne lærerne, især vagtlærerne, som man får et personligt forhold til gennem køkkenpassiarer. Mest af alle vil jeg savne mine kolleger her i køkkenet, der næsten alle er mine jævnaldrende, og som jeg har et særdeles godt forhold til.

Grethe Jensen har i de sidste 7 år boet i Jordløse, og den lange tur til Glamsbjerg er også en af grundene til, at hun nu trækker sig tilbage. Men bliver det ikke svært at omstille sig fra et hektisk liv til et mere roligt?

- I starten bliver der en masse at ordne derhjemme. Opgaver på hjemmefronten er blevet udskudt til fordel for friskolen. Når det værste rod er bragt i orden, vil jeg til at læse meget. Også det har jeg forsømt i de sidste 16 år. Tidligere læste jeg meget.

- Men det bliver nok svært at vænne sig til kun at skulle lave mad til to mennesker, når man er vant til 80. Jeg er bange for, at min mand får nogle kæmpebøffer i starten, slutter køkkenleder Grethe Jensen, der officielt holder op den 1. juli, men som lige "har lovet at tage to uger ekstra".



# DE UNGE ER SJOVERE

Det blev på samme tid et nyt og et kendt ansigt, der kom til at afløse Grethe på kommandoposten i køkkenet. Anneke Kongstad har ved sin ansættelse som økonoma sørget for, at der kun gik et år, hvor familien Kongstad ikke var repræsenteret blandt personalet på skolen.

Efter tre år på Andebølle Ungdomshøjskole og derefter en lignende periode på Verninge Plejehjem er Anneke nu tilbage blandt ungdommelige elementer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Det stiller det uundgåelige spørgsmål - er der forskel?

- Det er selvfølgelig sjovere at have med de unge mennesker at gøre, erklærer Anneke, for på plejehjemmet var man ligesom mærket af den stemning, der er på den slags institutioner. Der er kun én vej ud derfra.

- Men perioden i Andebølle var skæg, for det var ærligt talt noget flip ved siden af det her. Skolen var lige startet, da jeg blev ansat, og man vidste knap nok, om der ville blive penge til lønninger. Men selv om pengeskabet blev brudt op tre gange, mens jeg var der, blev der nu ingen problemer i den retning! Men der skete hele tiden noget, for det var en gruppe 17-19 årige, som havde prøvet lidt af hvert.

Skolen i Glamsbjerg lader sig i øvrigt rent kostmæssigt sammenligne med Verninge Plejehjem, fordi vi begge steder laver mad til 80 personer. Men der er forskel på spisevanerne!

Patienterne i Verninge kunne klare et måltid med 10 kg kartofler, hvor ungerne her sluger 75 kg på en week-end, og mens de i Verninge havde nok i 13 liter risengrød, spiser vi her 30 liter hver gang.

En ting savner Anneke en smule. På plejehjemmet var der altid mange på diæt, hvilket er en større udfordring til køkkenet i stedet for at lave det samme til hele bånden.



- Men jeg søger gennem økonomaforeningen at følge med i udviklingen, selv om tiden ikke tillader så meget i den retning.

Anneke Kongstads uddannelse ligger naturligvis tilbage til hendes tid i fødelandet Holland. Hun startede i hotelfaget, og det endda på det berømte Amsel Hotel, hvor berømt heder var hverdagsgæster, og hvor prins Bernhard af og til meldte sig i telefonen. Senest blev hotellet i øvrigt kendt i en aktuel anledning, fordi multi-millionæren Caransa blev bortført derfra.

HW





FRA ET VAGTSKIFTE!

ANNEKE



GRETHE



# BREV FRA SYDAMERIKA



Anne Margrethe Willumsen er i dette efterår i Peru for at studere spansk. Vi har fået dette brev fra hende. Brevet er ikke skrevet specielt til årsskriftet, men vi synes, det vil være et godt indslag, og vi har skrevet til Anne Margrethe, at vi tager det med i dette skrift.

- Søren -

Kære allesammen!

At skrive hjem til jer herfra er noget nær det vanskeligste, jeg kan forestille mig. Glamsbjerg forekommer mig uendelig fjern. I dag er det den anden oktober. Jeg sidder i bagende sol på et forladt gods på et meget højt punkt med udsigt ud over frugtmarker, de skønneste palmer, rislende bække, farvestrålende fugle, bjerge, bananmarker, citrontræer, cacao-træer m.m. Umiddelbart vil jeg tro, at jeg kan se ca. 50 km væk hele vejen rundt, så standser bjergene for yderligere udsyn.

Godset, jeg befinder mig på, er en forladt hacienda (gods). Her har godsejeren boet i den vildeste luksus, swimmingpool, lo badeværelser, kæmpegarage under den feudale samfundsstruktur, som stadigvæk er virkelighed her i Peru. For ca. lo år siden er han flygtet, da en landbrugsreform bestemte (1968), at markerne skulle laves om til kooperativer. Disse har imidlertid været stærkt statsstyrede, bønderne (godsejernes tidligere slaver) har ikke følt, at kooperativerne har været en forbedring. Dels fik bønderne stadig intet ansvar, staten bestemte, hvad der skulle dyrkes. Dels var man heller ikke i stand til at være selvforsynende, og da man blev underbetalt for sine varer, havde man ikke råd til at købe det, man manglede.

Resultatet var, at man i 74 besatte jorden og delte den mellem

sig. Regeringen er naturligvis utilfreds med alt dette og vil derfor ikke hjælpe.

Situationen i denne landsby, hvor der bør ca. 700 mennesker, efterkommere af negerslaver fra gammel tid, er derfor meget typisk for Peru som helhed. Netop sådan har man reageret masser af steder i masser af landsbyer. Og situationen, som jeg ser den, er følgende: Fattigdommen er så stor, at de fleste lige akkurat kan holde sig i live, dog med diverse sygdomme. (En kvinde, jeg talte med i går, 45 år, havde født 18 børn, hvoraf hun har 11 tilbage).



Da sundhedstilstanden nemlig er dårlig, mest p.g.a. mangel på proteiner, dør menneskene af almindelige småsygdomme som influenza, bronchitis m.m., nogle selvfølgelig også af malaria, gul feber, stivkrampe og alvorligere lidelser. Den lokale lægestation, som ledes af en 25-årige fransk sygeplejerske, er nemlig næsten efterhånden tømt for medikamenter, og at tage til den nærmeste by er for langt de fleste en umulighed, dels p.g.a. afstanden, dels fordi man ikke ejer anden transport end æsler. Befolkningen forstår heller ikke faren ved stivkrampe f.eks. Den dag, vi kom, var sygeplejersken lige gået i gang med at sy en fod sammen med sin sidste tråd. Hun arbejder alene, så vi blev straks udnævnt til sygeplejersker, een klippede tråd over, andre holdt drengen, som skreg vildt og inderligt. Bedøvelse er der ingenting af. Moderen fik besked på at hente et middel mod stivkrampe i den nærmeste by. Men dagen efter kom hun tilbage og sagde, at efter han var blevet syet, havde han fået det meget bedre, og så syntes hun ikke, at det var nødvendigt. Det er faktisk en meget vanskelig mission, den unge sygeplejerske forsøger at udføre.

Vi har ingen vand (undtagen i bækken, hvor jeg tager mit daglige

bad), men det giver diarré og andre sygdomme, så vi må koge vandet. Befolkningen drikker det dog hver dag og mange bliver syge, især børnene, som endnu ikke har dannet antistoffer i kroppen.

Kød er en sjælden vare. Vi lever af frugter, ris og majs (for os, som er her i 14 dage, er det selvfølgelig til at overse, men befolkningen lider naturligvis under det).

Lys giver solen os fra 6 morgen til 18-19 om aftenen. Derefter sover man, med mindre man har en stump stearin eller en petroleumslampe.

Sanitære forhold eksisterer ikke. Vi bader som sagt i bækken, og sin nødtørft forretter man bag en busk. Dette sidste er nok det, man som såkaldt civiliceret har sværest ved at affinde sig med, men efterhånden forekommer alt naturligt, og vi er faldet godt til.

Landsbyen består af en lang "gade" (grusvej) med huse på hver side. Et hus er bygget af ler, gulvene er lerstampede, og taget er af bambus. Maden koges udenfor på nogle sten, og det kød, man har, hænger på en bjælke over ildstedet.



Skolen består af 290 elever. Der er skolepligt, men den, der ikke kommer, registreres ikke, tit fordi de i forvejen ikke er registreret nogen steder. Det kan være en enlig mor, der skammer sig over at få et barn og derfor undlader at melde det (den katolske kirkes indflydelse).

I hver klasse er der i snit 70 elever, som sidder på træstubbe med en plade foran, hvor de dygtige får lært at skrive og regne og at den katolske kirke har monopol på sandheden. Resten (og den er stor) lærer ingenting. En temmelig umulig opgave som lærer. Lærerne er ovenikøbet uddelegeret af staten og hader at være i sådan et hul, som de siger, og utilfredsheden afspejler sig. Ungerne får et par på hovedet af lærerinden, hvis ikke de kan gange eller dividere.

Loven siger, at der kun må være 40-45 elever i hver klasse, men ét er teori, ét andet praksis.

Jeg ved godt, dette brev er et sammensurium af indtryk. Jeg skal også gerne fortælle mere detaljeret, når jeg kommer hjem, og vise billeder. Dette blot for at give jer et indtryk af, hvor jeg er havnet og i hvad.

Her i landsbyen findes naturligvis ingen post. Brevet bliver altså først postet om ca. 14 dage, når jeg er tilbage i hovedstaden. Da jeg imidlertid finder stedet her velegnet til et brev, og, hvis nogen måske har lyst til lidt undervisning i u-landsproblematik, tænkte jeg, det kunne være en motivation eller/og inspiration til diskussion.

De kærligste hilsner til alle

Anne Margrethe



## SKOLENS MEDARBEJDERE

Ditte & Søren Henriksen, forstander ansat	1975
Annlise Bille, børnehavepædagog	" 1962
Gunhild Berg Olsen, lærer	" 1962
Lis Brandt, lærer	" 1959
Else Frimodt Christensen, lærer	" 1972
Else Ebbesen, lærer	" 1964
Mary & Evald Jacobsen, lærere	" 1957
Viggo Winther Jensen, lærer	" 1966
Jan Johnsen, lærer	" 1975
Meta og Erling Kristensen, lærere	" 1958
Lis og Arne Kristiansen, lærere	" 1966
Else Lange, lærer	" 1972
Ture Larsen, lærer	" 1976
Erna og N. J. Hauge Mortensen, lærere"	1961
Lise Hauge Nielsen, lærer	" 1976
Else Bøgild Pedersen, faglærer	" 1974
Jette Sivholm, lærer	" 1968
Poul Riis Svendsen, lærer	" 1973
Hans Werge, lærer	" 1975
Magda & John Andersen, pedelpar	" 1972
Jenny Bech, sekretær	" 1962
Anneke Kongstad, økonoma	" 1977
Marie Hansen, køkkenassistent	" 1966
Alma Madsen, køkkenassistent	" 1972
Lilly Hansen, rengøringsassistent	" 1973
Lis Madsen, køkkenassistent	" 1975

## SKOLENS BESTYRELSE

Hans Juul Larsen	(formand)
Marie Dahlgård	(næstformand)
Erik H. Jørgensen	(sekretær)
Jørgen Stokbæk Hansen	
Verner Juhl	
Finn Schytz Juul	
Birgit Oldenburg	

# ELEVLISTER

## EFTERSKOLEN 1976/77

Lisbeth Alexandersen, Østervænget 6.I, 5000 Odense  
 Anita Molbech Andersen, Røndal 7, 5985 Søby, Ærø  
 Karen Lise Andersen, Ringparken 31, 4000 Roskilde  
 Per Andersen, Ørkildsgade 16, 5700 Svendborg  
 Susanne Kleinstrup Christoffersen, Mosemarksvej 13, 5631 Ebberup  
 Michael Dyhm, Studsgårdsgade 11 III tv., 2100 København Ø  
 Birgit Enkebølle, Sdr. Parkvej 7 II th., 4100 Ringsted  
 Berit Lütz Frederiksen, Agervænget 10, 2791 Dragør  
 May-Britt Brinkmann Frederiksen, Munkevænget 4, 5700 Svendborg  
 Peder Fredriksen, Priorvej 1, 5700 Svendborg  
 Ulla Frederiksen, Nordborgvej 5, Lavensby, 6430 Nordborg  
 Dorte Gensborg, Ny Carlsbergvej 14.III, 1760 København V  
 Annette Merry Hansen, Sanddalsparken 6 st.th., 5700 Svendborg  
 Bodil Hansen, Ruglykkegård, Spanbro 11, 6430 Nordborg  
 Dorte Lohmann Hansen, Jægerhotellet, Fyns Hoved, 5290 Marslev  
 Palle Dam Hansen, Middelfartvej 181, 5200 Odense  
 Pia Hansen, Zahrtmannsgade 11, 5000 Odense  
 Conny Hee, Ellehøjvej 10a, 5985 Søby, Ærø  
 Peter Jeppe G. Helner, Gyvelvænget 12, 5620 Glamsbjerg  
 Lone Henriksen, Ternvej 80, 5000 Odense  
 Jørgen Holm, Frydensbergvej 22, 5600 Fåborg  
 Fredy Ingildsen, Vestergade 12, 5560 Årup  
 Erik Jensen, Roesskovvej 117, 5000 Odense  
 Jesper Jensen, Birkevænget 4, Håstrup, 5600 Fåborg  
 Lars Jensen, Brovejen 222 1.th., 5500 Middelfart  
 Leif Bjerre Jensen, Vesterågade 60, 5672 Broby  
 Erik Hjort Johansen, Kirkevej 16, Fangel, 5260 Hjallesø  
 Anni Jørgensen, Hovbanken 1, 5550 Langeskov  
 Ivan Knudsen, Højbjergvej 10, Skellerup, 5540 Ullerslev  
 Alex Larsen, Mosekrogen 19, 5330 Munkebo  
 Brian Larsen, Mosekrogen 19, 5330 Munkebo  
 Jan Koch Larsen, Søbrovej 16, 5683 Hårby  
 Jette Lauritsen, Albertslykke 2, 5985 Søby, Ærø



Boje Demant Madsen, Åsumvej 126.II, 5240 Vollsmose  
 Michael Madsen, Middelfartvej 187 st. th., 5200 Odense  
 Per Hesseldahl Madsen, Stenbjergparken 10 b.I tv., 6400 Sønderborg  
 Peter Herbert Matthai, Biografvej 2, 5985 Søby, Krø  
 John Lefevre Mærsk, Victoriagade 24, 5000 Odense  
 Alex Nielsen, Mosekrogen 19, 5330 Munkebo  
 Annette H. Nielsen, Hellerupvej 12, 5750 Ringe  
 Niels Reimar Nielsen, Åhavevej 41, 8600 Silkeborg  
 Tommy Rostgård Nielsen, Søndergade 43, Brejning, 7086 Børkop  
 Per Olsson, L. A. Ringsvej 65, 5000 Odense  
 Christine Marie Packness, Hattebæk Mølle, 5661 Jordløse  
 Michael Kim Pedersen, Ekkodalen 6, 6000 Kolding  
 Marianne Petrussen, Kanqamiut, 3912 Sukkertoppen  
 Ulf Poulsen, Blok A nr. 33, 3900 Godthåb  
 Helen Praem, Kettegård Alle 13, 2650 Hvidovre  
 Benny Rasmussen, Regner Lodbrogs-gade 45, 5200 Odense  
 Hanne Mona Rasmussen, Carl Blochsvej 90, 5000 Odense  
 Jan Rasmussen, Købkesvej 60, 5000 Odense  
 Hanne Margr. Schillums, Ålholmvej 10, 7400 Herning  
 Jan Skåning, Trekanten 2, HÅstrup, 5600 Fåborg  
 Patricia Stjernø, Ndr. Frihavsgade 94.I., 2100 København Ø  
 Kim Svendsen, Pilehaven 52, 5610 Assens  
 Anette Lyholm Sørensen, Østerbæksvej 173, 5000 Odense  
 Jorsi Sørensen, Blok VIII-05, 3900 Godthåb  
 Lisbeth Sørensen, Bråskovvej 13, 8783 Hornsyld  
 Sally Hvenegård Sørensen, Munkevænget 11, 5700 Svendborg  
 Steen Temberg, Juelsmindevej 14, 5200 Odense  
 Henrik Thomsen, Enghavevej 20, 5661 Jordløse  
 Susanne Thuesen, Møllehusvej 7 st., 4000 Roskilde  
 Tove Orthmann Toth, Æbleparken 34 III, 5493 Søhus  
 Lise Lotte Hacke Krsøe, Ruten 73 I E, 2700 Brønshøj



Realister 1977

John Per Banke, Egevej 7, 5620 Glamsbjerg  
 Kirsten Dahlgaard, Søholm, 5620 Glamsbjerg  
 Christian Grossmann, Viernevej 55, 5474 Veflinge  
 Kurt Hansen, Stationsvej 2, Flemløse, 5620 Glamsbjerg  
 Niels Jørgen Hansen, Voldtoftevej 14, Flemløse, 5620 Glamsbjerg  
 Torben Jantzen, Søvangen 33, Sønderby, 5631 Ebberup  
 Jan Kohave Jensen, Holmen 10, Flemløse, 5631 Ebberup  
 Lisbeth Johansen, Nørregade 54, 5620 Glamsbjerg  
 Jørn Frederik Jørgensen, Høedvej 7, Flemløse, 5620 Glamsbjerg  
 Lauretsigne Jørgensen, Pelikanvej B 382, 3912 Sukkertoppen  
 Finn Lange, Søndergade 25, 5620 Glamsbjerg  
 Carsten Madsen, Ådal, Køng, 5620 Glamsbjerg  
 Mette Mortensen, Skolevej 8, 5620 Glamsbjerg  
 Marianne Kjeldsen Nielsen, Signekær 31, 5683 Hårby  
 Elsebeth Petersen, Assensvej 82, 5620 Glamsbjerg  
 Michael H. Petersen, Brendekildevej 40, 5681 Bellinge  
 Finn Jesper Rasmussen, Nørregade 6, 5620 Glamsbjerg  
 Morten Skåning, Grønnevej 15, 5620 Glamsbjerg  
 Anne Maren Lefevre Sørensen, Skovsbovej 35, Nårup, 5690 Tommerup  
 Bjarne Høyer Wind, Byejejen 62, 5620 Glamsbjerg

9-klasseprøve TF-eksamen 1977

Svend Kristensen, Hjortholmvej 8, Holte, 5620 Glamsbjerg

9-klasseprøve 1977

Vivi Kongstad Christiansen, Holtevej 40, 5620 Glamsbjerg





FRA HUSMØDER



ELEV MØDE og FEST for tidligere og nuværende elever  
 lørdag den 1. april 1978 kl. 15 - 24.

Tilmelding til skolen senest den 17. marts, altså før påske.

PROGRAM:

- Kl. 15: Kaffebord  
           ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING
- kl. 16: Gymnastikopvisning
- kl. 18: Fællesspisning
- kl. 20: Revy ved elever og lærere
- kl. 21: Dans til spillemandsmusik

Det forudsættes, at alle er på skolen fra ankomst til afrejse, så vi har hele eftermiddagen og aftenen i fællesskab.

Der vil ikke være overnatningsmuligheder på skolen.

Pris for deltagelse: 25 kr.

Jeg håber, mange tidligere elever vil møde op, og at vi sammen må få en god dag ud af det.

På skolens vegne

Søren Henriksen

En julehilsen til gamle elever.



Vi sender jer hermed de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Vi håber, at vi vil se mange af jer til elevmødet lørdag den 1. april, der slutter af med en fællesfest for gamle og nuværende elever.



De bedste hilsner til alle  
*Ditte og Søren.*



Anita Andersen Lisbeth Alexandersen Karen-Lise Andersen Per Andersen Jette Blanke Tove Bille Susanne Christoffersen Michael Dyhm Falte Dam Hansen Kirsten Dahgaard Søren Dalggaard Birgit Brøndhøj Bente Frederiksen Jørn Jørgensen Marlene Frederiksen Peter Frederiksen Hella Frederiksen



Dorte Leisberg Inger Svendsen Carsten Svendsen Tomas Høeg Anette M. Hansen Bente Hansen Mary Jacobsen Erna Jacobsen Søren Henriksen Ditlev Henriksen Kjeld Møntzen Eva Møntzen Dorthe Hansen Jørgen Holm Kåre Hansen Niels J. Hansen Pia Hansen GARY HEE



Tede Neldet Lone Henriksen Fredy Ing-Lise Erling Kristensen Anja Kristensen



Glamsbjerg Fri-og Efterskole 1976-77



Lise Kristiansen Anja Kristiansen Søren Jørgensen Erik Jensen Kim Kærholm Pia Kærholm



Jesper Jebsch Lars Jensen Lise Jensen Erik Johansen Eise Ebbesen Else Løkke



Vinther Jensen Anne Lise Bille Lisbeth Johansen Anni Jørgensen Signe Jørgensen Marianne Kjeldsen



Yvan Nørgaard Svend Nrielsen Finn Lange Lise Brandt Eise Christensen Tove Christensen Rolf Svendsen Lise Møntzen Hans Werge Anni Marie Williamsen Tine Larsen Jan Jørgensen Bente Bille Peter Bille Niels Bille Jørgen Bille Niels Larsen Brian Larsen Dorte Bille



Annika Lorenz Terje Lundeberg Kåre Madsen Carsten Madsen Michael Madsen Per Madsen Grette Jensen Mette Hansen Alma Madsen Bente Hansen Lise Madsen Tove Andersen Magda Andersen Bente Mathias Bente Mathias John Lunde Madsen Niels Mathias Anette Madsen



Mette Blom-Madsen Hanne Blom-Madsen Tove Blom-Madsen Marlene Blom-Madsen Michael Pedersen Elsebeth Pedersen Michael M. Pedersen Lene Pedersen Marianne Pedersen Mette Pedersen Kåre Pedersen Benny Pedersen Hanne Pedersen Jan Pedersen Jesper Pedersen Tommy Pedersen Hanne Pedersen



Jan Thorsby Hanne Thorsby Patricia Thorsby Niels Thorsby Anette Thorsby Anne Thorsby Toril Thorsby Lisbeth Thorsby Sisse Thorsby Søren Thorsby Kenneth Thorsby Susanne Thorsby Tove Thorsby Birthe Thorsby Mette Thorsby

Markering Foto 1976-77

meddelelser

---

**E**  
fra elevforeningen

Beretning over foreningens arbejde i 1977.

Bestyrelsesmøde afholdt i maj måned, hvor årets fest og generalforsamling blev planlagt.

Selve årsmødet, der blev afholdt lørdag den 6/8-77 havde samlet ca. et halvt hundrede gamle elever, der havde en hyggelig eftermiddag og aften.

Lærer Arne Kristiansen ledede generalforsamlingen. I formandsberetningen henviste jeg til foreningens formål, der er trykt i årsskriftet for 1971, der står heri:

Foreningens formål er at bevare forbindelsen mellem gamle elever og mellem disse og skolen.

Ud fra dette stilfærdige formål holder vi det årlige møde på skolen, med lejlighed til at holde kontakten til såvel lærere som tidligere klassekammerater. Udsendelsen af årsskriftet, som foreningen medvirker til, skal også tjene dette formål.

Som et symbol på kontakten mellem gamle elever og skolen havde bestyrelsen i år besluttet, efter forslag fra skolen, at medvirke til udsmykningen af skolens udenomsarealer ved at forære skolen et antal træer til plantning.

Kassereren redegjorde for den økonomiske status, og den kan læses andet sted.

Der blev vedtaget et forslag, hvorefter der ikke nødvendigvis SKAL være repræsentanter fra den sidst udgåede årgang i bestyrelsen.

Valgene til bestyrelse kan læses i et andet indlæg. Arbejdet med årsskriftet er igen i år opdelt mellem skolen og foreningen, der redigerer hver sin afdeling, hvorefter skolen sørger for lay out og trykning. Foreningen sørger for distributionen til foreningens medlemmer.

På bestyrelsesmøde afholdt 13/10-77 blev det efter indstilling fra lærerrådet besluttet at holde årsmøde i foråret i stedet for lige før skoleåret. Motiveringen var, at man ved starten af skoleåret havde så travlt med at forberede såvel kostelevernes ankomst som selve undervisningsstarten umiddelbart efter, at det følte som en belastning at skulle være til rådighed, friske og veloplagte til samvær med tidligere elever lørdag eftermiddag og aften.

I skoleåret i forbindelse med fest for nuværende elever ville man bedre kunne acceptere at være til rådighed for samvær eftermiddag og aften.

Vi kunne fuldt ud tilslutte os argumenterne og det blev vedtaget at næste årsmøde skulle finde sted LØRDAG den 1.-4.1978 på skolen kl. 15.00.

Indbydelse og nærmere program vil blive udsendt senere.

Til slut sendes foreningens medlemmer de bedste hilsner, med ønsket om gensyn den 1/4-78. Også hilsen og tak til skolen og dens medarbejdere med tak for samarbejdet i det forløbne år.

H. C. Jensen

Formand for Elevforeningen.





## BESTYRELSE

Ved valget blev Bodil Hansen og Mikael Kristiansen nyvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne og deres adresser er derefter:

Bodil Hansen, Ruglykkegård, Spanbro 11, 6430 Nordborg  
Mikael Kristiansen, Skolevej 36 A, 5620 Glamsbjerg  
Gunhild Berg Olsen, Byvejen 72, 5620 Glamsbjerg  
Vibeke Kerff Nielsen, Nørrevang, Skodborg, 6600 Vejen  
Ulrik Iglemose Larsen, Ørbækvej 94, 5854 Gislev  
Ulla Skytte, Bøgevej 26, 5620 Glamsbjerg  
H. C. Jensen, Hammersvej 13, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Breve og meddelelser om adresseændringer bedes sendt til

Glamsbjerg Fri- og Efterskole  
Elevforeningen  
Krengerupvej 50  
5620 Glamsbjerg

Betaling for årsskriftet sker ved indbetaling af 15 kr. på vedlagte girokort inden 1/2 1978. Kvittering gælder som medlemskort til foreningen.

Husk venligst at angive årgang på kortet.

# OBS!

## ELEVMODE

Der afholdes ordinært elevmøde og generalforsamling lørdag den 1. april 1978 kl. 15.00.

Program for mødet og dagsorden til generalforsamlingen vil blive udsendt før mødet.

# EN GAVE



Elevforeningens nuværende bestyrelse forstår i højere grad at uddelegere opgaverne, end vi gjorde, da jeg var medlem af bestyrelsen. Så vidt jeg ved, har bestyrelsen dog selv fået den gode idé at skænke skolen en gave til udsmykning i forbindelse med nybyggeriet samt skaffet midlerne til den.

Gavens art fik skolens lærere selv lov at vælge. Og de valgte en gave, der kunne blive smukkere og større år for år, nemlig træer. Samtidig har denne specielle form for udsmykning den egenskab, at den ændrer farve og form alt efter årstiden.

Gaven skulle overrækkes skolen ved elevmødet i august. Opgaven med at plante træerne blev uddelt til vi fem 10-års jubilarer, der var kommet til elevmødet. Vi fik tildelt hver en spade og et træ samt anvist en passende plads. Efter lang tids ihærdigt arbejde med spaderne, blev vi desværre klar over, at vi - trods tilskuernes velmenende råd - ikke kunne magte opgaven.

Forhåbentlig har træerne nu ved andres hjælp fået mulighed for at slå rødder i friskolens jord.

Disa Lund, 10-års jubilær 1977.

## 10 ÅRS JUBILARER

Marianne Gotlieb Glosse: Efter opholdet hos jer, gik jeg i skole endnu 2 år. Da jeg gik ud af 10. klasse tog jeg 1 år til England i huset, og derefter 1 år til Tyskland.

Da jeg kom hjem fra Tyskland vidste jeg endnu ikke, hvad jeg ville være, kun at det skulle være et job, hvor jeg ville komme i kontakt med mennesker. Først prøvede jeg børnehave, som jeg var meget glad for, men jeg vil ærlig indrømme efter at have søgt på seminariet i 2 år tabte jeg lidt modet. Da jeg så fik chancen til at komme i banken som kasserer uden uddannelse, prøvede jeg det 1 år. Det var jo faktisk et interessant arbejde, når man først fik "snuset" lidt til, hvad der foregik bag kulisserne.

Jeg tog derefter den 1-årige handelseksamen og startede bagefter som elev i samme bank. Jeg blev den 1. aug.77 udlært som bankassistent, men skolen bliver jeg vist aldrig færdig med, hvis jeg til stadighed skal finde mit job interessant.

Jeg har været gift i 3 år med en tysker, vi venter vort første barn til febr. Vi bor i eget hus og har en fræk hund på 10 mdr.

Adr.: Æblehavevej 10, 3230 Græsted.

Vagn Hansen: Det er skægt at høre fra jer. For det er jo snart mange år siden, jeg har haft tid til at være på de kanter. Jeg er jo blevet udlært møbel- og bygnings-snedker. Har været soldat i 73/74 i Farum ved København. Derefter fik jeg arbejde i Otterup som bygnings-snedker, og et år efter blev jeg værkfører i samme firma. Firmaet er Fyns Modul Byg. For 3 mdr. siden begyndte jeg selv som bygmester. Det der med at være gift, er jeg ikke endnu, men jeg har levet sammen med én i 8½ år. Vi har ingen børn, men vi har da snakket om det.-

Jeg ved ikke, om det er jeres mening at samle os alle en dag, for det kunne være meget sjovt at møde nogle af de gamle kammerater en gang. Hvis det er jeres mening, så er min adresse:

Pugholmvej 14, 5450 Otterup, og jeg kommer som en mis.-

PS. Hvis I mangler god musik til en fest, så er det mig I skal have fat i: Millands Rullende Diskotek.

Lone H. Herbel (Gutsche Holm): Jeg takker for brevet, som I sendte mig. Ja tænk engang, at det er næsten 10 år siden, man har gået der. Hvor tiden dog går.

Jo, for mig er det gået meget godt, men nogen uddannelse fik jeg ikke. Jeg kom i huset, men var der ikke så længe. Jeg blev gravid og fik en datter dagen efter, jeg fyldte 18 år. Jeg gik på arbejde på en fabrik, mens hun var lille og var der i 3 år. I 1972 blev jeg gift og året efter fik jeg en søn, og så holdt jeg op med at arbejde. Nu går jeg hjemme, men har noget rengøringsarbejde torsdag og fredag.

Jeg håber, I alle har det godt og er raske alle sammen. Hils alle gamle lærere og dem på kontoret fra mig.

Adr.: Fasanvej 13. I th., 4600 Køge

Johannes Hyldig: Det var meget hyggeligt at høre fra jer igen; det er utroligt, at det allerede er 10 år siden, men tiden går fantastisk hurtigt. - Hvad jeg så har lavet siden, jeg forlod skolen? Jeg har bl.a. gået på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted. Derefter arbejdede jeg inden for åndsvageforsorgen nogle måneder, så rejste jeg til Amerika et år, (Idaho), da jeg kom hjem, fortsatte jeg mit arbejde både i Danmark og i England. Derefter gik jeg på Danebod Højskole på Als, hvor jeg mødte min nuværende kone Susanne. Jeg er senere blevet udlært inden for møbelbranchen og skal overtage mine forældres forretning i Vejen, men i øjeblikket aftjener jeg min værnepligt som militærnægter på Orlogsmuseet i København. For ca. 2 mdr. siden fik vi en lille pige, som hedder Kristina.

Adr.: Asger Rygs Gade 6 st. tv., 1727 København V- tlf. 01 217743.

Karl Kristensen: Det ville være interessant at høre fra den gamle skole og de gamle skolekammerater og samtidigt få sendt en hilsen rundt, derfor giver jeg gerne et lille indlæg her. Efter skoleopholdet gik jeg i lære som mekaniker og blev udlært i oktober 1972, hvorefter værnepligten skulle aftjenes. Det foregik dels i Fredericia og dels i Næstved. Da jeg herefter var lidt i tvivl om, hvad der så skulle ske, tog jeg et højskoleophold i Rødding vinteren 73-74. Jeg begyndte derefter at studere til maskinmester i Odense og har netop afsluttet den udvidede maskinmestereksamen her i efteråret 77. Nu stikker jeg til søs, idet jeg forventer snarlig ansættelse ved rederiet Ø.K.

Adr.: Stenlund 42, Håstrup, 5600 Fåborg.

Niels E. Møllebæk: Jeg forlod Glamsbjergs 2.A sommeren 1970. Den 3. august kom jeg i lære som lastvognsmekaniker i Odense. Efter 4 år som lærling blev jeg udlært sommeren 74, og samtidig blev jeg fyret p. gr. af dårlige tider for værkstedet. Da jeg havde gået ledig i ca. 3 mdr., søgte jeg job på Scania lastvognsfabrikken i Svellig og fik det. Fabrikken ligger 35 km syd for Stockholm. Midt i januar 75 fik jeg indkaldelse til CF-kasernen i Middelfart om at stille den 3. marts samme sted. Tjenestetiden var 8 mdr., og vi havde en masse sjov ind i mellem det alvorlige; især de sidste 4 mdr. havde vi det meget sjovt, fordi vi da var "basser". Men vi fik da også noget positivt ud af det, bl.a. et førstehjælpskursus og en uddannelse som røgdykker.

14 dage efter hjemsendelsen var jeg så heldig at få job som lang-turschauffør hos en vognmand. Jeg kører mest på Sverige og en gang imellem Norge. Vi er 8 chauffører, vognmanden og en kontormand; vi trives mægtig godt sammen, så jeg fortsætter nok med at køre lidt endnu. Jeg kan lige oplyse, at jeg hverken er gift eller forlovet, men ellers har jeg det skam udmærket. Til sidst en hilsen til 2.a-70. adr.: Ørbækvej 25, 5854 Gislev.

Alice Lykke Pedersen (Olsen): Tak for brevet som jeg har modtaget. Jeg har det godt. Jeg er blevet gift og har fået 3 dejlige piger. Vi bor i Vejle, hvor vi ejer en ejendom i den indre by. Jeg arbejder ved Det Danske Rengørings Selskab hver aften fra kl. 17,00 - 21,00, det har jeg gjort de sidste 4 år og er glad for mit arbejde. Vi er tre damer, der kører på en patrulje. Det vil sige, at vi kører rundt i byen og gør rent på forskellige kontorer o.lign. Om dagen går jeg hjemme og passer mine børn og vores hjem. Adr.: Spinderigade 9, 7100 Vejle.

Anne Birgitte Gleerup (Andersen): Tak for kortet. Desværre er jeg nødt til at korrigere jer på et enkelt punkt. Det er i år - 1977 - 10året for min afgang fra Friskolen. Mon ikke misforståelsen skulle stamme fra, at jeg ikke tog realeksamen, men i stedet tog til USA på en udvekslingsrejse med Youth for Understanding? Fra sommeren 67 til ditto 68 boede jeg i Rochester, New York, hos en amerikansk familie og deltog i undervisningen på sidste klassetrin i High School. Derefter vendte jeg tilbage til det hjemlige Glamsbjerg, nærmere betegnet Vestfyns Gymnasium, hvorfra jeg blev nysproglig student 1971. Samme år begyndte jeg på Odense Universitet.

Engelsk Institut. Bifagseksamen 73. I de næste 1½ år var jeg i selskab med Heradot, Homer og Det ny Testamente på Institut for klassisk filologi. Det næste sprog blev såmen det danske, og det har jeg betydeligt sværere ved at blive færdig med. Men det skyldes bl.a. og især, at jeg gik hen og giftede mig og fik to dejlige børn, en pige og en dreng på 4 år og 6 mdr., og flyttede på landet, Gl. Skolevej 6 i Skydebjerg, 5560 Årup. Til slut en særlig kærlig hilsen til lærer Mortensen, der var så flink til at holde mig i ørene. (tlf. 09 432082).

Troels Andersen: Ja, jeg har næsten været hele cirklen rundt, inden jeg nu til slut har fundet ud af, hvad der skulle være min levevej. Efter afslutningen af realkurset arbejdede jeg på forskellige gårde, så gik jeg i lære som mekaniker, men holdt op efter 2 år. Blev soldat på Færøerne. Da jeg kom hjem, tog jeg på højskole, derefter HF-eksamen, - begyndte at læse psykologi i Århus, men universitetets dårligt tilrettelagte undervisning kunne jeg ikke finde mig i. Så var jeg rockwoll isolatør, tømrer og arbejdsløs, inden jeg vendte tilbage til landbruget. Sidste vinter var jeg på landbrugsskole og står nu for at skulle overtage det halve af mine forældres gård.

Jeg blev gift i 1976, og vi har 2 børn, Cati og Majbritt, min kone er sygehjælper. Jeg føler mig tilfreds med min tilværelse, nu da jeg har prøvet lidt af hvert og således ved, at det er det rigtige, jeg vil beskæftige mig med fremover.

Adr.: Skovbjergvej 3, 5631 Ebberup.

Svend Eg Larsen: Efter endt realeksamen tog jeg på ungdomshøjskole i 8 måneder. Derefter kom jeg i lære som elektriker hos Stolberg-Rohr, Glamsbjerg. Efter svendprøven arbejdede jeg som svend 1½ år på Assens Cellulosefabrik. Januar 75 begyndte jeg at læse til el-installatør på Odense Tekniske Skole og 1½ år efter var jeg færdig. Derefter blev jeg ansat i Bilka, Odense. Sept. 77 blev jeg ansat hos Robot Industrivarmer, Verringe, som servicechef, hvor jeg fortsat arbejder.

adr.: Dærup Grave 7, 5620 Glamsbjerg

Else Langhoff Borchers (Mikkelsen): Ti år er gået, og jeg sidder og tænker tilbage og siger: "Allerede", men til sagen: Efter realeksamen tog jeg 5 mdr. på Rønshoved Højskole ved Flensborg fjord. Jeg blev så glad for Sønderjylland, at jeg blev her-nede. Men det blev på Als, jeg slog mig ned. Først  $\frac{1}{2}$  år i Augustenborg, hvor jeg arbejdede på Kystsanaotiet, hvor der var 42 børn. Dernæst i Nordborg, der arbejdede jeg på et fritidshjem i 2 år. Her mødte jeg Steen. Vi flyttede til Sønderborg og blev gift. Efteråret 1972 blev vi nødt til at rykke teltpælene op og flytte til Esbjerg, hvor Steen var kommet på seminariet. Året efter slap jeg gennem nåleøjet og kom ind på fritidspædagogseminariet. Samme sommer blev Line født, så der var nok at se til. I 1976 kunne vi endelig vende "hjem" til Sønderborg igen. Jeg var så heldig at få et årsvikariat på fritidshjemmet i Nordborg. Men i øjeblikket er jeg arbejdsløs, men håber selvfølgelig snart at finde noget arbejde.

En hilsen til 2.a og alle lærerne.

Adr.: Sigtunagade 13, 6400 Sønderborg

Jørgen og Merete Hansen (Jensen): Hej til alle 10-års jubilarerne! Er det virkelig snart 10 år siden vi forlod Glamsbjerg. Det er næsten ikke til at fatte. Andre bliver ældre, bare ikke én selv; men jeg skal da gerne fortælle lidt om, hvad vi har foretaget os i de forløbne år. Da vi var færdige i Glamsbjerg, flyttede vi til København. Jørgen fik arbejde på en fabrik og jeg i et rejsebureau. Det gik også godt i et halvt års tid, så krakkede bureauet, jeg var i. Jeg blev naturligvis fyret, men fik ret hurtigt andet arbejde. Det var de gode tider uden ungdomsarbejdsløshed. Jeg startede som medhjælper i en børnehave på Nørrebro. (Det var hårdt). Dermed var jeg inde på det spor, jeg har fortsat af siden.

Efter et år i København meldte Jørgen sig på studenterkursus i Odense. Jeg rejste til Skotland og passede 3 børn i nogle måneder. Da jeg kom hjem, fik vi lejlighed i Odense og blev gift i foråret 70. Det var dengang, man skulle være gift for at få noget at bo i. Jeg var på fabrik i nogen tid, og fik derefter igen arbejde i en børnehave. Jeg søgte på børnehaveseminariet i Odense sommeren 70 og var heldig at komme ind. I 1973 var jeg færdiguddannet. I mellemtiden var Jørgen blevet færdig på studenterkurset og begyndt på universitetet, han ville læse medicin, og vi havde fået Malene.

Det gik ikke helt godt for Jørgen på universitetet. Han har aldrig været den store læsehest, og der skal læses en hel del, hvis man vil gennemføre et medicinstudie. Så valgte han som så mange andre "studenterkirkegården", lærerseminariet. Vi flyttede til Lemvig. Jeg fik arbejde i en af børnehaverne. Eneste ansøger til 3-4 stillinger, det var dengang. Jørgen startede på Nørre Nissum. Han fandt heldigvis hurtigt ud af, at han overhovedet ikke havde lyst til at blive lærer og holdt op og havde så forskellige jobs. Vi boede 2 dejlige år i Jylland, 5 km fra Vesterhavet.

Det var med sorg, vi rejste derfra; men Jørgen skulle jo igang med en uddannelse, og der er ikke så mange muligheder i Vestjylland. Han søgte ind på radiografskolen i København og blev optaget. Han arbejder på Glostrup sygehus og er igang med sidste år af uddannelsen. Da vi rejste fra Jylland, fik jeg arbejde i åndsvageforsorgens børnehave her i Ringsted, og den børnehave er jeg leder af i dag.

Ringsted er måske ikke det mest spændende sted at bo, men vi har det godt, og det er tilpas afstand fra København. Malene er blevet 6 år her i sommer, hun er begyndt i børnehaveklasse på en Rudolf Steiner skole, der ligger lige udenfor Ringsted.

Vi mindes ofte de gode dage, vi havde i Glamsbjerg, og sender en hilsen til alle fra dengang både lærere og elever. Vi håber at kunne komme til elevmøde til sommer.

Adr.: Eilekiersvej 14, Benløse, 4100 Ringsted

Ulla Reichenbach (Hansen): Efter vi havde forladt skolen i 1968, tog jeg  $\frac{1}{2}$  år på husholdningsskole. Derefter, januar 1969, rejste jeg til København, og påbegyndte en uddannelse til omsorgsassistent ved særfor sorgen, denne uddannelse afsluttede jeg i august 1972. Efter et ophold på Herning Højskole i foråret 72, begyndte jeg i august 72 på Fyns Studenterkursus, hvorfra jeg blev sproglig student i 1974. Samtidig blev jeg gift med Thomas, og vi har en lille pige, Mette, på  $1\frac{1}{2}$  år. Vi bor i Odense og læser på Odense Universitet, Thomas læser medicin og jeg læser historie. Vi bor på Carl Blochs vej 25 I th., 5230 Odense M.

Lisbeth Jacobsen: Er det virkelig lo År siden, det er næsten ikke til at forstå, men tiden flyver jo afsted. Det var nu nægtigsjovt dengang, specielt når man sidder og tænker tilbage på det. Det kunne være sjovt at møde alle de andre.

Jeg har det ellers godt. Jeg er ugift, men lever dog på 8.år sam-



men med Hans. Vi har desværre stadig ingen børn. Vi har i 4 år boet i V. Skerninge, hvor vi selv har bygget et dejligt hus. Efter skolen var jeg  $\frac{1}{2}$  år på husholdningsskole i Silkeborg og derefter 1 år på sygeplejehøjskole i Århus. Derefter gennemgik jeg sygeplejerskeuddannelsen og arbejder nu på en medc. afd. på Svendborg sygehus. Jeg er fuldtidsansat og er desuden tillidsmand/kvinde, så der er rigeligt at få tiden til at gå med.

I min fritid går jeg til folkedans, spiller badminton samt spiller ofte kort med vores venner. Jeg var i 1976 14 dage i Godthåb, Grønland, det var vældig spændende. Til næste år skal jeg 14 dage til Ægypten, det er sjovt at se noget nyt.

Adr.: Kærvej 19, 5762 V. Skerninge.

H.C. Jensen: Efter realeksamen i 1968 kom jeg direkte til Skive Seminarium, hvorfra jeg dimetterede i 1972. Gift i 1971, ansat i Kolding på Sct. Michaels Skole sammen med min kone fra 1972. Den 20/4 1973 fik vi to drenge (på min 30 års fødselsdag), der nu går i børnehave i tilknytning til skolen. Vi bor i gode omgivelser i Bramdrupdam, hvor vi er faldet meget godt til.

Jeg ville foreslå, at 10-års holdet af kursusstuderende kunne samles til årsmødet for at festligholde jubilæet sammen med lærerne og øvrige gamle elever.

Sammen med indbydelsen til årsmødet vil jeg derfor sende særlig indbydelse til jubilarholdet.

Jeg bor: Hammersvej 13, Bramdrupdam, 6000 Kolding, (05 -56 82 31)

Poul Erik Lundbæk og Birgit: Da jeg forlod skolen i sommeren 68, søgte jeg ind til Søværnet som konstabel, jeg blev antaget og skulle starte om efteråret. De mellemliggende måneder var jeg medhjælper på en gård på min hjemegn. 1. november startede jeg på Søværnets Rekruttskole i Anderød, derfra blev jeg tilkommanderet mine-læggeren "Møln", hvor jeg gjorde tjeneste i næsten fire år som artillerikonstabel. "Møln" bragte mig rundt til så at sige alle Europas lande, og jeg var meget glad for min tjeneste om bord. I 1971 gennemførte jeg Søværnets Frømandsskole, en hård, men samtidig en meget interessant og spændende uddannelse, som jeg senere har fået god brug for. Foråret 1972 blev jeg forlovet med min skolekæreste fra tiden på Glamsbjerg, Birgit Nielsen fra Romsø, som havde gået en klasse under mig. Hun gav mig valget mellem det omflakkende liv i marinen og hende, jeg valgte selvfølgelig hende, og i juni 1972 afsluttede jeg min militære løbebane som overkonstabel.

Jeg skulle jo lave noget, og det blev noget så ukrigerisk som marmelademester på Fengers Konserverfabrik i Hårby. Her kokkerede jeg i et halvt år. Så syntes jeg, det var nok, flyttede til Glostrup og blev bybuschauffør for en tid.

Pr. 1. april 1973 fik jeg ansættelse som redder ved Falck i Odense, og her kom jeg på den rigtige hylde, et interessant og afvekslende job med fart i, hvor jeg også har god brug for min uddannelse som frømand. I maj 1976 flyttede jeg til Station Kerteminde for at prøve livet på en lille station. Jeg kom tilbage til Odense i april 77. På St. Odense er jeg sammen med Palle Frederiksen, og på Odense Sygehus træffer vi jo tit flere af vore gamle klassekammerater.

I juli 1976 blev jeg gift med Birgit i Store Viby kirke i Kerteminde, og nogle dage senere tog vi på bryllupsrejse til Thailand, det var en uforglemmelig tur. Vi er netop flyttet fra et lille rækkehus i Sanderum, til et nyt hus i Bellinge, så nu ved vi godt, hvad vores sparsomme fritid skal gå med.

Adr.: Dunbirkevej 26, 5681 Bellinge.

Hanne Storm (Bøgelund): Er der noget at sige til, at vi efterhånden er ved at blive lidt gråhårede - lo år siden vi forlod Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Når jeg tænker tilbage til dengang, vi sagde farvel til hinanden på skolen, tænkte jeg sandelig ikke på, at jeg om lo år ville have mand, børn og hund.

Mån håbede selvfølgelig på, at en eller anden ville gifte sig med én, men dagligt at falde over en kasse legoklodser, et par dukkevogne eller et dukkebarn, der mangler både arme og ben, troede jeg godt nok ikke. - 1971 blev Kurt og jeg gift i Håstrup kirke. Vi har 2 piger, Anne-Sofie, 4 år, og Henriette, 2 år, + Nuller, der er en sort labrador, og tror den er familiens vigtigste person. Kurt er ingeniør ved Fåborg kommune.

Jeg blev færdig som sygeplejerske fra Odense Sygeplejeskole 1972, arbejdede 1 års tid på Odense Sygehus. 1973 flyttede vi til Fåborg. Jeg er nu fast aftenvagt hver anden uge på Fåborg sygehus. For at jeg ikke skal kede mig i min friuge, har jeg lidt afløsning ved hjemmesygeplejen.

Vi har hus i Fåborg - Søtoften 45 (tlf. 612877), hvis nogle af jer skulle få tid, lyst og lejlighed, er I meget velkomne til at besøge os. Vi har altid kaffe i huset.

Mon vi kan finde ud af at mødes til sommer?



## ELEVHILSENER

Davs, her jeg igen!

Jeg kan se på skolen, at den nu er ved at falde i hak. Det er skønt at se de hjælpsomme elever, som går på skolen. Alt er pænt og ordentlig, selv de små pæne træer bærer "frugt". Efter bare et år på roden. Det kunne tyde på, at også de nyder det. Lad os håbe elevforeningens gave (æbletræer) også vil bære frugt til glæde for de kommende elever. Meget kan jeg takke efterskolen for, mange lærerige og fornøjelige timer har jeg haft. Jeg studerer stadigvæk. - Det er SPF-svin. Jeg er svinefodermester, nogen bedre læreplads end Rolungård ved Nr. Åby findes ikke. Her har jeg været i 1 år fra november 76.

Jeg har et mål. Jeg håber, jeg kan holde jævn kontakt med de elever, som var det sidste hold på den gamle efterskole.

Jeg kan oplyse, at:

Søren Nielsen er ungarl (endnu) og bor i Vejle. - Flemming Bo Lyberth bor i Middelfart, ungarl. - Kirsten M. Jensen har to dejlige unger og bor i Odense., Randi Frederiksen har en virkelig sød pige, og de bor i Odense. - Lars Tværvang (ungkarl) bor i Nonnebo.

Mange hilsner - Ulrik Iglemose Larsen

Hej med Jer!

Nå, så er det tid til årsskriftet igen, ja tiden går jo så hurtigt, det er slet ikke til at følge med. Hvad går I ellers og laver? Det er jo meget svært i dag, hvis man ikke har noget at lave, og hvis man ikke har noget mål, som man gerne vil nå. Ja, jeg var jo et halvt år i Californien, hvor jeg havde en skøn og uforglemmelig tid. Jeg arbejdede i huset om dagen, og gik på high school om aftenen, hvor jeg lærte en masse mennesker fra forskellige verdensdele at kende.

Jeg går nu på Silkeborg højskole, og så er jeg blevet optaget på sygeplejehøjskole til 1. februar på Møen, det glæder jeg mig til. Nu nærmer vi os julen og den travle tid, og jeg vil gerne sende en hilsen og ønske en rigtig glædelig jul samt et godt nytår til elevholdet 1975-76 samt lærerne på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Venlig hilsen - Vibeke Kerff Nielsen, Silkeborg Højskole, 8600 Silkeborg.

Hej alle!

Da jeg i foråret 1976 stod overfor valget mellem at fortsætte i 3. real eller begynde på gymnasiet, var mit umiddelbare svar: "Jeg fortsætter i 3. real, for jeg synes ikke, jeg kan forlade en så god skole førend jeg bliver smidt ud!" Hvorfor jeg så ændrede mening i allersidste øjeblik - ja, det kan jeg egentlig ikke huske, men jeg vil da tilføje, at jeg ikke har fortrudt det. Jeg trives nemlig godt her. Selvom jeg da endnu ikke er holdt op med at kalde Glamsbjerg Fri- og Efterskole for "skolen". Nu blev jeg af den øvrige bestyrelse bedt om at sende en hilsen til "min årgang". Men da jeg jo gik ud af 2. real, kom jeg noget i tvivl om, hvem der var "min årgang". Selvfølgelig er det dem, der gik ud af 2. real sammen med mig. Men var det også dem, der gik ud af 3. real det år. Eller var det mine klassekammerater, der gik ud året efter? Jeg er dog kommet til det resultat, at det slet ikke er noget problem, når man skal sende hilsner. Jeg vil nemlig sende en hilsen til jer allesammen! Og til mine gamle (undskyld: forhenværende) lærere. Og fortælle at jeg har det godt, og at jeg håber, I har det ligesådan. Men altså: Efter at være gået ud af 2. real i 1976, fortsatte jeg på Vestfyns Gymnasium, hvor jeg nu går i 2. g matematisk-samfundsfaglig.

Med mange hilsner fra Mikael Kristiansen, Skolevej 36 a, 5620 Glamsbjerg - tlf.: 09 - 721776.

Hej forhenværende skolekammerater.

Grunden til at jeg skriver her i bladet, skyldes at jeg er blevet valgt ind i bestyrelsen af jer.

Men det er kun dejlig at komme på skolen engang imellem. Sidst jeg var til bestyrelsesmøde, talte jeg med nogle af 2 års elever og en del lærere. Det var enormt skønt at tale med jer.

Det er ligesom de gamle minder kommer frem igen. Når man er på skolen behøver man ikke at være så anstændig, man kan mere folde sig ud. Forstået på den måde, at man kan sige, hvad man mener, uden der bliver talt bag ens ryg. Kammeratskabet og lærersammenhold vil jeg altid mindes. Nu hvor jeg er begyndt på HF i Sønderborg, går min tanke tit tilbage til den tid i Glamsbjerg. Jeg sav-

ner skolen enormt meget, derfor håber jeg at møde jer alle til elevfesten.

Venlig hilsen - Bodil Hansen, Ruglykkegård, Spanbro, 6430 Nordborg.



Kære alle.

Ind i mellem hænder det, at en tidligere elev ringer for at høre, hvordan det går på skolen og høre lidt om de nuværende elever, om de skikker sig ordentlig og er lige så rare, som det tidligere hold. - Og det er de heldigvis!

Anni Jørgensen 76/77 passer børn, medens hun venter på at få en læreplads. Lizzi og Kurt 74/75 holder fortsat sammen og har en lejlighed i Roskilde. De var her begge til elevmødet. Jorsi og Signe har været på besøg, Jorsi befinder sig godt i Århus. Signe har lige været indlagt på neurologisk afd. på kommunehospitalet i Århus. Hun vender tilbage til Grønland nu i håb om at få et job inden for socialforvaltningen, da Handelsskolen ikke lige var sagen. Benny Rasmussen kikkede ind forleden aften, medens der var arrangement på skolen. Han befinder sig godt som konstabel i Haderslev og agter at tage HF. Helle Sørensen har sin lillesøster Pia på skolen nu og Jane Frederiksen sin bror Peder, så dem er der også friske hilsner fra. Jane har lige fået kørekort.

Jens Willumsen har vikareret på skolen for Lise Hauge, der fik en datter, Stine, den søndag kosteleverne ankom til skolen. Jens og Mariann har også fået en datter, Stina.

Med ønsket om en glædelig jul

*Jenny Bech*  
Jenny Bech



**KÆRE ALLE !**

Efter et meget roligt år, hvor Holger og jeg begge har været hjemmearbejdende, fandt jeg tiden inde til igen at melde mig i arbejdet på Friskolen. Børnene vokser stadig og så voksede behovet for at stå i en skolestue frem.

Heldet var med mig, der var lige en ledig plads, og jeg har nu med 21 skematimer hænderne fulde. Mette, Anne og Jesper giver et stort nap med, såvel i landbruget som med det daglige. Hans er begyndt i børnehaveklassen og Signe befinder sig godt i børnehaven. Holger har vænnet sig til - nyder undertiden - roen på Mosegård, når vi alle er væk, og ellers tager landbruget al hans tid og kræfter.

Vi ser frem til en festlig dag på skolen den 1. april og håber den dag at møde mange kendte ansigter.

Mange hilsner fra  
Gunhild og Holger Berg Olsen  
Mette, Anne, Jesper, Hans og Signe  
Mosegård



ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1976/77

I n d t æ g t e r:

Kassebeholdning .....	kr.	328,71
Indestående på giro .....	"	2.172,82
Indestående på bog .....	"	1.921,30
Entré fra elevfester .....	"	595,00
Medlemskontingent, årsskrifter .....	"	3.357,01
Renter .....	"	<u>171,85</u>
	kr.	8.546,69
		=====

U d g i f t e r:

Blanketter, annoncer, porto m.v. ....	kr.	493,04
Betalt til skolen for årsskrift 75 .....	"	2.500,00
Betalt til skolen for årsskrift 76 .....	"	3.000,00
Bidrag til skolen for elevfester .....	"	650,00
Indestående på giro .....	"	336,88
Indestående på bog .....	"	1.541,05
Kassebeholdning .....	"	<u>25,72</u>
	kr.	8.546,69
		=====

Ovenstående regnskab er d.d. gennemgået og sammenholdt med bilagene. Indestående på bankbog og giro konto er sammenholdt med bog og giro-kontoudtog. Kassebeholdningen udviser en difference på + 0,05 kr.

Glamsbjerg, den 5. august 1977.

Arne Kristiansen

Viggo Winther Jensen