



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

2

GLAMSBJERG FRI- OG EFTERSKOLE

ÅRSSKRIFT 1979



DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

INDHOLD:

Til læserne	side 3
Siden Sidst: Søren Henriksen	" 4
Nye Ansigter: Søren Henriksen	" 7
Sagnet om Vølund: Søren Henriksen	" 8
Billed-collage: Holger Wiuff	" 14
Om at fortælle sagn: Søren Henriksen	" 16
Portræt: Snak lige med John om det: Hans Werge ..	" 18
Friskolen på tyske hænder: N.J. Hauge Mortensen .	" 20
"Kridthuset": Lis Brandt/Lis Kristiansen	" 23
Elevmøde og fest	" 26
Elevlister	" 27
En julehilsen	" 29
Skolens medarbejdere	" 30
Skolens bestyrelse	" 30
På efterskole i 30-erne: Frede Gammelby	" 31
Elevbillede	" 34
E	" 35
Beretning fra elevforeningen: H.C. Jensen	" 36
Hilsen til sidste årgang	" 37
Indkaldelse til Årsmøde og generalforsamling	" 37
Betaling af årsskrift og kontingent	" 37
Elevforeningens bestyrelse	" 38
30-års jubilæum	" 39
25-års jubilæum	" 40
10-års jubilæum	" 41
Elevhilsner	" 56
Hilsen fra en 20 års jubilar	" 59
Julehilsen: Gunhild Berg Olsen	" 61
Elevforeningens vedtægter.....	" 62
Elevforeningens regnskab 1978/79	" 63

Forsidetegning: Poul Svendsen

Lay-out: Morten Winther og Poul Svendsen.

Linoleumssnittene side 11 og 17 er udført af Morten Winther og her gengivet formindsket. Originalerne kan købes ved henvendelse til skolen.

TIL LÆSERNE

Dette skrift sendes ud til skolens store vennekreds som en fælles hilsen fra Elevforeningen og skolen.

Vi ved, at mange - ikke mindst skolens tidligere elever - er glade for at få denne hilsen fra deres gamle skole.

Skriftet er som sædvanlig skabt ved et samarbejde mellem elevforeningen og skolen, sådan at begge parter har det fulde redaktionelle ansvar for hver sin del.

Jeg vil godt på denne plads rette en opfordring til tidligere elever om at benytte én eller to af juledagene til at skrive om skolen, som I oplevede den for 5, 10 eller måske 40 år siden. Vi ved meget om, hvad mange af jer har beskæftiget sig med efter årene her. Men vi savner beskrivelser og vurderinger af selve skoleopholdet. Hvad er det, der nu rager op i erindringsens landskab efter en kortere eller længere række af år i det pulserende liv? Jeg håber, en del af jer, eller i hvert fald nogle stykker, vil følge opfordringen og sætte sig ved reblokken eller ved skrivemaskinen for at fortælle løst og fast om DEN GANG!

Med denne opfordring og med håbet om, at årsskriftet vil blive læst og med håbet om, at det forsat vil virke som et bindeled mellem skolen og dens vennekreds, sendes dette skrift på gaden.

Med venlig hilsen



Søren Henriksen



SIDEN SIDST

Et år er gået. Et nyt årsskrift skal i trykken og sendes ud til skolens store vennekreds af forældre og elever. Under denne overskrift skal der så skrives lidt om, hvad der er sket ...siden sidst.

Skolen er blevet større. Jordhandelen er endelig afsluttet, og vi kan tage jorden i brug. Skolens samlede areal er nu på godt lo tdr. land. Det er meget for os - og nok for os, selv om vi må erkende, at det ikke rækker til, at skolen kan optages i kredsen af de fynske jorddrotter, ikke en gang i kredsen af den jordbesiddende fynske lavadel, men det får nu være, der skal også være rimelige mål for kommende brugere af husmandsstedet! Jorden er primært købt for, at skolen ikke ad åre skal se sig nødsaget til at flytte igen på grund af vokseværk og ændrede pædagogiske signaler. Og så skal den nye jord - den gode jord - selvfølgelig bruges. Et byggehold med Poul Svendsen i spidsen og et havebrugshold med Arne Kristiansen som udfarende kraft går i gang allerede i dette skoleår.

Vores arealbehov skulle således være dækket i en overskuelig fremtid, derimod lever vi fortsat med et stort og indtil videre udækket behov for flere og større lokaler. Lokalemangel er noget, man kan bygge sig ud af, og det håber vi også, at vi får mulighed for. Vi har 2 projekter liggende til udtalelse og forhåbentlig bevilling i undervisningsministeriet. Det første projekt er et nyt skolehus med 4 skolestuer, et aktivitetsrum på loo kvadratmeter og med kælder under. Vi håber på, at vi kan gennemføre dette byggeri i første halvdel af 1981, så vi kan tage det i brug til skoleåret 1981/82. Om ikke andet så i en skrabet udgave. Men i skrivende stunder alt endnu usikkert. Dog, håbet beskæmmer ingen, og det lever vi i. Det andet projekt er en lærerbolig, som vi håber på at kunne bygge i 1983, men dette byggeri er selv sagt behæftet med endnu større usikkerhed end det første.

Vi oplever i disse år en meget stor elevtilgang, så stor, at alle klasser i friskolen for længst er besat, og alle efterskolepladser er besat næsten $3/4$ år før skolestart, ligesom vi har mange tilmeldinger til børnehaveklassen og til 8. klasse, de to eneste steder, hvor vi i øjeblikket er i stand til at tage elever ind i friskolen, og her kan vi heller ikke klare presset længere.

Successen er på sin vis behagelig. Men det er næsten blevet for meget af det gode. For en skole som vores, der aldrig har beskæftiget sig med at sortere elever, hverken ved tilmelding eller i det daglige skolearbejde, er det svært at leve med, at der er forældre og børn og unge mennesker, som vi må sige nej til. Det er beklageligvis efterhånden blevet daglig kost, men ubehaget er der hele tiden. Det mest betænkelige er det præg af eksklusivitet, som skolen kan få. Og er der noget, vi ikke er interesseret i, så er det i at være eksklusive. Dette er og skal blive ved med at være en skole, der hviler på et så bredt folkeligt grundlag som muligt. Vor ambition er at være en god skole for alle børn og unge, så forskellige de end måtte være, og det prøver vi at efterleve i det daglige arbejde både i friskolen og i efterskolen. Men der er ingen tvivl om, at det i den forbindelse er lettere at holde fanen højt i magre tider. Men selv om det er vanskeligt i fede tider, skal denne - den folkelige - fane fortsat være hejst over skolen.

Men skolen er andet end jord, huse og elevtilgang. Der er også voksne, der i bestyrelse og som medarbejdere har ansvaret for det daglige liv i skolen. Vi har fået ny formand for bestyrelsen, nemlig Erik Jørgensen fra Hårby, far til 3 børn i skolen. Erik Jørgensen afløste hans Juul Larsen, der af private grunde ønskede at træde fra som formand og ud af bestyrelsen. Birgit Oldenburg ønskede heller ikke at fortsætte. Der blev så valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig Jørgen Poulsen og Ellen Simonsen, der begge har haft og har børn på efterskolen. Jeg synes, at det er glædeligt, at efterskolens forældregruppe igen er repræsenteret i skolens bestyrelse, og det er mit håb, at det vil blive en fast tradition, at der herefter altid vil være efterskoleforældre, der vil være villige til at gå ind i det tidskrævende og ansvarsfulde arbejde, som det er at sidde i en skolebestyrelse.

Anneke Kongstad, skolens økonoma, har været syg i det meste af året 1980, men Anneke er nu så meget i bedring, at hun den 15. oktober kunne starte på halv tid. Vi håber, at Anneke snart er helt ovre sin sygdom, så hun kan gå ind på fuld tid i dette måske skolens vigtigste job. Alma Madsen og Bitten Hansen har med Marie Hansen i spidsen og med hjælp af efterskolens elever klaret køkkenarbejdet i fin stil i Annekes lange sygdomsperiode. Det har været hårdt, ingen tvivl om det, men opgaven er blevet løst på bedste måde.

Som i bestyrelsen er der også på lærersiden sket nogle ændringer, heldigvis ikke store og meget omfattende. Men Lise Hauge Nielsen har forladt os efter 3 års godt makkerskab. Lises mand Jens blev færdig som cand. mag. i musik og idræt og fik arbejde ved Middelfart Gymnasium. Et halvt års tid prøvede de at blive boende i Glamsbjerg, men sidste vinters barske vejr og farlige fynske vinterveje gav kun én mulig løsning: flytning. Jens og Lise fandt sig en bolig i Nr. Åby og Lise arbejder nu på Nørre Åby Efterskole.

Og så har vi fået 2 nye i flokken, men derom kan I læse under rubrikken: "Nye ansigter" andet steds i skriftet.

Og så skal det også noteres, at Arne Kristiansen er blevet formand for foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler. Det er et stort og vigtigt arbejde, Arne der har taget sig på. Men vi, der kender ham, ved også, at Arne er manden, der kan løfte de opgaver, han går i gang med. Foreningen har fået en dygtig og vidende formand. Og vi er stolte af ham. Og vi må så leve med savnet af ham ind imellem, når foreningen kræver sin mand. Lis Brandt er trådt ind i bestyrelsen for Friskoleforeningen og gør her et fint stykke arbejde for denne del af det danske skolebillede. Med disse 2 kapaciteter placeret centralt i de frie skolers organisationer yder vores gamle skole et godt bidrag til de frie skolers fortsatte beståen og udvikling.

30.10.79.

Søren Henriksen



NYE ANSIGTER



Elin Søgaard, 28 år.

Elin Søgaard er født og opvokset på Færøerne og har taget sin læreruddannelse på Skårup Seminarium. Efter lærereksamen har Elin arbejdet 2 år som lærer ved det Færøske Skolevæsen og ét år ved Hårby skolevæsen. Elin har linjefag i håndarbejde og geografi. Elin er gift med Børge Søgaard og de har 2 børn: Kristoffer på 4 år og Maria på 2 år.

Mogens Johansen, 27 år.

Mogens Johansen er født og opvokset i Tommerup. Efter studentereksamen har Mogens aftjent sin værnepligt og haft erhvervsarbejde som tagdækker, murerarbejdsmand, vognmandsmedhjælper og bibliotekar. Fra 1975 til juni 1979 har Mogens taget læreruddannelse på Odense Seminarium med linjefagene historie og samfundsfag. Mogens er ugift.



Jeg vil godt på denne plads byde Elin og Mogens velkommen på skolen og udtrykke håbet om et mangeårigt samarbejde med dem begge.

SAGNET OM VØLUND



I Lapland levede en konge, der havde tre sønner: Slagfin, Egil og Vølund. De levede af jagt og var dygtige skiløbere og nedlagde meget vildt. Ved bredden af Ulvsø i Ulvedal byggede de sig en hytte, hvor de bosatte sig og levede godt af deres jagt.

En tidlig morgen, da de tre unge mænd kom ud af hytten for at tage fat på dagens gerning, så de, at der sad 3 smukke kvinder nede ved søen og spanدت. Ved siden af kvinderne lå tre svanehamme. Det var valkyrier, der holdt en pause fra arbejdet i Valhal og på krigsskuepladserne. Kvinderne blev hos de tre brødre og blev deres koner. Og de levede sammen i stor kærlighed i syv år. Men i det ottende år begyndte de tre kvinder at længes tilbage til deres tidligere arbejde. De længtes efter igen at ride af sted over de store skove og de svenske fjelde for at deltage i kampens tummel. I det niende år tog de en dag deres svanehamme på og fløj bort, mens Slagfin, Egil og Vølund var på jagt i fjeldene.

Da mændene efter en lang dags jagt kom strygende ned ad fjeldsiden mod hytten undrede det dem, at der ikke var røg af skorstenen. De ledte overalt, både ude og inde, men de fandt hverken deres koner eller de tre svanehamme. Det var uforståeligt for dem, hvorfor kvinderne var draget af sted, og de håbede på, at det kun var en kortvarig udflugt. Dag efter dag blev de ved hytten og ventede på, at deres kvinder skulle komme og slå sig ned hos dem igen, men de kom aldrig.

Til sidst kunne Slagfin og Egil ikke bære ventetiden længere, og de rejste af sted for at lede efter deres hustruer. Men Vølund blev tilbage i Ulvedal.

Vølund var en kunstfærdig og fingersnild mand. Mens han sad og ventede, smedede han guldringe. Han trak ringene på et reb af snoede vidjer og trak dem af igen. Han legede med ringene, og lod dem løbe mellem fingrene, mens han sad og lyttede efter hende, der aldrig kom. Han lavede så mange guldringe, at vidjerebet bugnede af dem.

En konge ved navn Nidud hørte om manden i Ulvedal, der sad og fyldte sit hus med guldringe, og Nidud blev grebet af guldtørst og ville gerne have fat i de mange ringe. En vinteraften lod Nidud sine heste sadle og red med sine mænd i måneskær til Vølunds hytte. De bandt hestene under hyttens gavl og gik ind. De fandt hytten tom. Kong Nidud gik gennem huset og undersøgte alle kroge. Han fandt syv hundrede guldringe, alle trukket på snor. Nidud tog ringene én for én og prøvede dem i hånden. Den største og smukkeste tog han på sin arm. Resten trak han igen på vidjerebet og hængte dem på deres plads. Derefter lod han sine mænd skjule sig omkring hytten, mens han selv satte sig på lur i en krog.

Sent ud på aftenen, da månen var gået ned, kom Vølund hjem fra jagt. Han tændte ild op og skar sig en steg af den bjørn, han havde fældet og stak den på spid. Mens han ventede på, at stegen skulle blive velstegt og mør, satte han sig på bjørneskindet, og i skæret af ilden lod han ringene glide mellem fingrene. Da så han, at den smukkeste ring manglede. Det kunne være, at hans hustru havde været i huset for at hente sin ring. Han spiste og satte sig igen til at tælle ringene, indtil han til sidst blev overmandet af træthed og faldt i søvn ved ilden.

Da Vølund vågnede, mærkede han, at der var lagt snærende reb om arme og fødder. Han spurgte, hvem det var, som havde bundet ham. Hertil sagde Nidud: "Hvordan er alt det guld kommet til Ulvedal?" "Jeg behøver ikke at plyndre ormebo for at få ringe", svarede Vølund, "i min slægts hjem er der fuldt op af guld." Nidud sagde ikke mere, men lod ham bagbundet føre til kongsgården. Da de kom til Niduds gård stod dronningen udenfor. Hun fulgte den bundne mand med øjnene og sagde: "Han ser ikke glad ud, den mand I slæber ind fra skoven." Kongen tog guldringen af armen og gav den til sin datter Bødvild og Vø-

lunds sværd spændte han ved sin egen hofte.

Vølund blev nu sat til at smede for Nidud. Dronningen var ovre at kigge til ham, en dag han stod og arbejdede ved essen, og hun advarede sin husbond og sagde: "Vogt dig for ormen derhenne. Det glimter i hans øjne, og han skærer tænder, når han fanger et glimt af sit sværd og Bødvilds ring. Hvis du var klog, gjorde du noget ved ham, så han ikke kan bruge sine fødder, og satte ham på et sted, hvor han var vel forvaret."

Nidud gik også over og så til Vølund, og han fulgte sin kones råd. Vølund fik skåret senerne over i knæhaserne og Nidud lod ham føre ud på en holm, der hed Sævarstad.

Der sad nu Vølund og smedede smykker og ringe til kongen. Glad var han ikke. Han klagede, mens han arbejdede: "Her sidder jeg evneløs. Mit gode sværd, som jeg har lagt al min kunst i, dingler nu ved Niduds lår. Den ring, som ventede på min brud, bærer nu Bødvild. Og jeg har ingen trøst i vente." - Vølund hamrede og smedede dag og nat for at døde sin sorg.

En dag kiggede Niduds to sønner ind i smedjen til Vølund. De så en stor kiste og sagde: "Giv os nøglen. Vi vil se, hvad der er i kisten." Da de kiggede ned i den, så de, at den var fyldt med guld. Der var så meget, at de blev svimle af benovelse. Vølund bemærkede dette, og han sagde: "Hvis I kommer herover i morgen, skal I få så meget guld, I vil. Men så må I heller ikke fortælle nogen, at I har været her, og I skal heller ikke fortælle nogen, at I agter jer herover igen." Næste morgen stod de to drenge op, før det blev lyst og listede sig ud af kongsgården og ned til stranden, hvorfra de roede over til Sævarstad for at vælge sig de bedste ringe. Da drengene bøjede sig over kisten for at rage i guldet, huggede Vølund deres hoveder af. Kroppene smed han på den varme esse, men om pandeskallerne lagde han sølv, og smedede et par kønne bægre deraf. I Niduds gård blev der stor opstandelse, da man opdagede, at drengene var borte. Der blev sat en stor eftersøgning i gang, men uden resultat. Drengene var som sunket i jorden. De var og blev borte.

MWA 79



En dag da Bødvild stod og legede med sin armrings, gik den itu. Hun blev bange for, hvad Nidud ville sige dertil, og i sin nød tog hun over til den sære smed på Sævarstad og bad ham gøre ringen hel, uden at hendes far fik noget at vide. Vølund sagde: "Giv mig ringen. Jeg skal lave den, så den bliver så god som før, og din far og mor vil synes, at den er skønnere end nogen sinde." Bødvild turde ikke tage hjem, før ringen var ordnet, så hun satte sig til at vente. Vølund tog straks fat på arbejdet og drak fra tid til anden en god slurk øl. Han fyldte ølhornet igen og så på Bødvild og sagde: "Drik, hvis du er tørstig." Pigen tog hornet og drak. Men øllet var stærkt, og hun faldt i dyb søvn, hvor hun sad. Vølund gjorde ringen færdig, og stod en stund og kiggede på den sovende. Så forbrød han sig imod hende, og besvangrede hende. Da Bødvild vågnede, forstod hun, hvad der var sket. Hun tog sin ring og drog grædende tilbage til kongsgården.

"Nu har jeg hævnnet det onde, Nidud har gjort mig," sagde Vølund, "og at han skar mig, så jeg hinker lam omkring." Mens Vølund havde boet på Sævarstad havde han haft fuglenet oppe og fanget en masse småfugle, og i hemmelighed havde han lavet sig en fjerderham magen til sin kones. Den tog han nu på, og han fløj over vandet og satte sig højt oppe på kongsgårdens tag. Dronningen stod udenfor og så ham komme susende, og hun lagde mærke til, at hans blik nu var anderledes, end da de sås første gang. Hun gik ind i hallen og satte sig tungt op ad væggen. "Sover du, Nidud?", spurgte hun sin husbond. "Nej", sagde han, "mine øjne har ikke fået søvn, siden mine sønner forsvandt. De råd, du gav mig, var så kolde, at det isner mig igennem hovedet, hver gang jeg tænker derpå. Jeg vil gå hen og få Vølund i tale." "Da behøver du ikke at gå langt", sagde dronningen, "ham, du søger, sidder udenfor." Nidud gik ud i gården og så Vølund sidde i et brus af vinger på taget. Han råbte op til ham, og sagde: "Du alfekonige, sig mig om du ved, hvad der er sket med mine sønner, siden jeg sidst så dem springe raske og sunde omkring." Vølund svarede: "Jeg skal nok fortælle, hvad du vil vide, men først må du sværge ved det dyreste du ved, at du aldrig vil tage hævn på min brud." Nidud svor sin dyreste ed, og Vølund talte vi-

dere: "Så skal du først vide, at min brud går i din sal og bærer mit barn i sit skød, og det barn er din eneste arving. Og vil du finde dine sønner, da skal du søge under min esse på Sævarstad. Deres pandeskaller har du ofte kysset, når du fik en tår øl derovre."

Og dermed svang Vølund sig op i luften. Men Nidud stod med tilbagebøjet nakke og skreg: "Det var besk nyt. Det ene mere bittert end det andet. Det skulle du komme til at bøde for, hvis ikke du red så højt, at ingen pil kan nå dig." Med en hånlige latter gled Vølund bort gennem luften, og Nidud sad nedbøjet tilbage. Da han kom til sig selv igen, sendte han bud efter Bødvild. Hun kom og stod foran ham. Nidud så op på hende og sagde: "Er det sandt, at du bærer Vølunds barn?" Bødvild svarede: "Du siger kun, hvad sandt er. Jeg har siddet på øen hos Vølund en ulykkesstund. Jeg mægtede intet mod Vølund. Jeg havde ingen vilje at sætte mod hans." Og her ender sagnet om Vølund smed.





FASTEIVN





RE:VY



» Om at fortælle sagn.«

I fællestimen om mandagen fortæller jeg nordiske myter og sagn. Sagnet om Vølund fik efterskolens elever fortalt den 31. oktober sammen med det dejlige, men dunkle sagn om den danske kong Hadding. Siden sommerferien har jeg fortalt de nordiske gudesagn fra skabelsen til ragnarok, og med sagnene om Vølund og Hadding er jeg startet på en række fortællinger, hvoraf de sidste vil beskæftige sig med de første historiske konger.

Jeg forbereder mig grundigt og fortæller udelukkende efter hukommelsen. Manuskript og notater har jeg vænnet mig af med at bruge. Der skal kun være det talte ord mellem mig og de unge mennesker. Kun derved kan historierne bevare deres friskhed og umiddelbarhed. Jeg bruger samme metode, som altid har været brugt, når disse sagn blev givet videre, om det så skete ved arnestedet i vikingebondens hytte eller i foredragssalen på en grundtvigsk højskole.

Jeg beskæftiger mig ikke med fortolkning af sagnene, men sætter dem somme tider ind i en nutidig ramme, men det betragter eleverne som snyd, så det er jeg holdt op med igen. Sagnene kan fint stå alene og klare sig på egne forudsætninger. Jeg fortæller, og eleverne lytter. Eleverne skal være til stede, og de skal sidde stille og ikke forstyrre. Om de vil tage imod fortællingerne er op til den enkelte. Og hvad de vil bruge historierne til, overlader jeg trygt til dem selv. Men der lyttes, og der leves med, ingen tvivl om det.

Jeg fortæller de gamle sagn for nutidens ungdom, fordi jeg synes, de bør have dem med på deres videre vandring i tilværelsen. I sagnene møder vi mennesker på godt og ondt. Vi møder dem i storhed og værdig optræden, og vi møder dem i lumskhed og forrædderi. Deres handlinger og meninger er ofte dagklare og lette at forstå, til andre tider dunkle og svære at fatte, men altid vedkommende og altid i dramatisk opsætning. Og vil man forstå sig selv som en levende del af et folk, kan det - måske ikke mindst i vor brogede nutid -

være nyttigt at møde de mennesker, der første gang hæftede betegnelsen nordboere og danskere på sig. De første forsøg på at skabe en fælles dansk folkelig identitet træffer vi jo netop i de gamle myter og sagn. Her møder vi os selv for første gang. Og mødet er fornøjeligt og tankevækkende.

- Søren -



PORTRÆT:



SNAK LIGE MED JOHN OM DET . . .

Nårup, Vedtofte, Gummerup, Hårby. I en ikke helt tilfældig rækkefølge gjalder omegnens stednavne ind gennem den åbne dør til drengenes omklædningsrum, hvis man ikke er blevet færdig med at snøre skoene efter en gymnastiktime, der grænser op til middagspausen. Har man tillige det held at nå ud og iagttage det sælsomme syn, stiger forbavelsen nogle grader.

Tilfældige udpluk af den børneflokk, som har tilbragt det meste af formiddagen i velmente forsøg på at underholde klassekammerater og lærere, er nu faldet helt til ro. John anviser venligt - men bestemt - den rækkefølge, i hvilken de unge mennesker skal entre skolens bus (de fleste kalder den John's bus) for på den mest hensigtsmæssige måde at blive transporteret mod de respektive hjem.

Efter sigende er denne middags-parade det eneste tidspunkt på dagen, hvor samme John står stille. At han sidder stille, er et rent tilfælde, der udelukkende skyldes, at færdselsloven kræver det af chaufføren - og at det vistnok er den snildeste måde at styre køretøjet på.

Netop den snildeste måde er nok den metode, der har gjort skolens pedel siden 1972 - et embede han beklæder sammen med Magda, med hvem han også er gift - kendt og agtet i alle grupper. Forældre og elever, lærere og det øvrige personale. Alle må vi gang på gang bryde sammen og lade som om, vi har kontrol over situationen ved blot at sige: - Snak lige med John om det. Det er nok noget, han kan ordne.

Projekter, der for alle andre løber ud i sandet, opnår derved en fornuftig og fredelig løsning. Måske bortset fra den gang en af skolens populære klasser var på ekskursion i det vest-

fynske område. De blev bragt ud om morgenen - af John - og skulle hentes midt på eftermiddagen. Men helt tilfældigt havde ungerne anbragt sig lidt uhensigtsmæssigt, da John med skolebussen skulle forcere et bredt område med sand som underlag. Da ungerne styrtede frem, måtte John bremse - og der sad han så. Men efter chaufførens udsagn havde ikke alt håb været ude, "hvis de da så bare kunne bestille noget." - Men kræfterne rakte ikke til at skubbe bussen fri - og det tog lidt tid at vente på Falck!

Vi andre kan i måneder rådgive kolleger om, at de nu snart bør få nye dæk på førkrigsmodellen, og lige lidt hjælper det. Men hvis John ligesom har antydnet, at "hvis det var hans bil, så"... - går turen direkte på værksted, selv om den fattige lærer (et tænkt eksempel) derved er afskåret fra varm mad i lang tid derefter.

Med tanke for de reparationer, som vilde kostelevers adfærd kan give anledning til, er man ikke i tvivl om, at en mand, der selv kan ordne det meste, må være håndværker af profession. Det stemmer da også for John's vedkommende, omend det er med en vis forundring man erfarer, at han er uddannet som bager. Men lysten til at prøve noget andet fik ham til at ændre kurs - for skolens skyld må vi håbe, at han holder kursen.

hans w-



FRISKOLEN PÅ TYSKE HÆNDER!



"Der Standortbereichsältester
Odense

Forudbesked over en Beslaglaeggelse

Det bliver Dem hermed gjort bekendt, at Deres ejendom
 Friskole in Glamsbjerg
 Skolevej

paa grund af Forordning af den tyske Vaernemagt Rigsbefuld-
 maegtigede i Danmark, dateret den 23.5.1944 og Anordningsste-
 det Vaernemagt-Intendanten, Danmark, bliver beslaglagt med
 alt tilhørende Inventar.

Beslaglaeggelsesanordning vil blive Dem tilsendt saerskilt.
 Ejendomsretten er ved Overgivelsen af denne Skrivelse over-
 gaaet i den tyske Vaernemagts Haender.

De frakendes hermed Ejendomsretten i den Tid, Vaernemagten
 har beslaglagt Bygningen.

sign."

o.s.v.

Således lød med alle sine stavfejl og manglende æ'er et brev, som forstander Olsen modtog i april 1945. Russerne formelig væltede ind over Europa og drev foruden en slagen og dødsenstræt tysk hær også tusinder af skrækslagne civile foran sig.

Flygtningene oversvømmede Centraleuropa og drejede også op mod smørhullet Danmark i et antal af 250000. De sidste forlod os først i 1949. Skoler, hoteller, og institutioner blev beslaglagt og det ramte altså også Glamsbjerg Fri- og Efter-skole.

Vi hører videre fra fru Olsen i et gammelt årsskrift:

"...Og så begyndte der en Flugt, som nok er en Beskrivelse værd: Telefonen kimedede; Byens Folk var meget hjælpsomme med at tage Lærere og Elever i Pleje. Eleverne formelig rev til sig, hvad der var deres, og forsvandt ud af Huset. Skoleinventar blev kørt bort. Alle hjalp med at flytte - rundt om mødte man Børn med en Fugl eller Dele fra Fysiksamlingen i Haanden....."

Da Klokken var 7, var alt rømmet, og vi begyndte saa smaat at vente vore ubudne Gæster. Da Klokken var 11, gik vi i seng og tænkte saa, at Flygtningene muligvis vilde komme i Løbet af Natten. - Det gjorde de nu imidlertid ikke - af gode Grunde: I Løbet af Natten hørte vi adskillige Drøn fra Jernbaneterrænet. Det var Frihedskæmpere, der søgte at gøre det saa besværligt som muligt at komme frem. Det samme gentog sig næste Nat! Først tredje Dagen om Aftenen kom Flygtningene. I den smukke Aprilaften kørte det overfyldte Tog hen forbi vore Vinduer, og Synet af de mange snavsede, dødtrette Mennesker, der efterhånden fyldte Skolen, vil vi sent glemme"

Marie Espensen har fortalt mig, hvordan hun nogle dage senere så tyskere i tøj, som håndgerningsholdet havde arbejdet med, men ikke nået at få med væk fra skolen..

I juni måned rejste flygtningene igen fra skolen til opsamlingslejre rundt om i landet, og man kunne tage fat på en hårdt tiltrængt reparation og rengøring. Nu begyndte også en træls proces for at opnå erstatning. Skolens arkiv rummer en del brevveksling og en masse regninger, og efter et par år lykkedes det virkelig at hale det meste af det krævede hjem.

Nu 34 år senere kan man fristes til at sige, at skolen slap meget billigt. Tidsmæssigt var beslaglæggelsen ikke lang og økonomisk slap man uden de helt store lussinger. Alligevel kan det være nyttigt for nutidens mennesker at blive mindet om en tid, hvor vort land uden at synke i knæ opsugede en kvart million mennesker - flygtningeproblemer er jo desværre heller ikke i vor tid et ukendt begreb - og en flygtning har sjældent vist sig at være en fjende. Lad os slutte dette lille tilbageblik med endnu en gang at høre, hvad fru Olsen skrev i 1945:

"Saa mærkeligt kan det gaa i Livet: Man fødes og vokser op i et frit Land under gode, trygge Kaar - og saa ender man sine Dage som Flygtning i et fremmed Land, saa fattig og ussel, som den, der ikke har set det, ikke gør sig noget Begreb om - og i et Land, hvor man absolut ikke var velkomne."

Lad i det mindste de næste flygtninge være velkomne!

NJHM





I efteråret 1979 har der været ført en debat i Friskolebladet gående ud på, at man satte spørgsmålstegn ved det gode ved, at nu så godt som alle friskoler af en vis størrelse er gået over til årgangsdeling i lighed med Folkseskolen. Flere af debattørerne, bl.a. en tidligere lærer ved vores skole, Vagn Østergaard, mener, at man må tage tanken om den ikke årgangsdelte skole op igen og finde de positive ting frem.

Lærerne i "Kridthuset" har åbenbart haft samme tanke i sommerferien, for efter ferien skemalagde de to timer i ugen, i hvilke alle børnene blev delt i grupper på tværs af de 4 klasser. I forvejen har lærerne en vis erfaring i at undervise på denne måde, idet de har gjort det samme på alle skemafrie arbejdsdage og i emneuger.

Lis Kristiansen fortæller om forløbet:

I 1. klasse har børnene haft meget ud af fællestimerne om torsdagen, hvor det første emne har været "Leg". Vi startede med morgensang i forgangen. Efter den fortalte børnene fra de forskellige klasser om det, de havde tegnet til den fælles opslagstavle i gangen. Opgaven gik på skift mellem klasserne. Det var dejligt at opleve, at selv de yngste kunne fortælle for så stor en flok.

Efter dette blev børnene delt ud på hold. Det gik nemt, og allerede første gang forløb udmærket. Med stor glæde kunne de senere berette for hinanden, hvad de havde lært på deres hold. Vi varierede lidt fra gang til gang. Første gang skulle holdene flytte til ny lærer og prøve en ny leg, når vi ringede med klokken. En anden gang lavede vi legetøj selv, og holdene blev på samme sted. Børnene kunne så vise frem, fortælle og forklare, når klassen var samlet igen. Busturen til H. C. Andersens hus, hvor børnene skulle se gammelt legetøj, var en god fælles oplevelse. En torsdag kunne fem

forskellige boldlege læres, og en anden torsdag havde vi 5 gæster, der fortalte for børnene og viste, hvordan de havde leget, og hvad de havde leget med. Der blev brugt tøndebånd og andet gammelt legetøj ude på asfalten.

- Da 5. klasse syntes, at der foregik så meget spændende i "Kridthuset", efter at de havde forladt det, spurgte jeg, om de eventuelt ville hjælpe den sidste gang. Alle 17 ville, og da mine kolleger syntes om ideen, gik vi igang med at planlægge poster med legeopgaver i dansktimen. Flere havde søskende i "Kridthuset", så det var spændende at skulle lære fra sig. På selve dagen slap vi for regn, og de blandede hold gik med hver sin lærer i skoven, hvor man så skulle prøve en leg ved hver post. Det har været meget dejligt at være med til. Børnene kender efterhånden hinanden godt og kan finde på at starte en leg i frikvarteret, hvor andre end lige klassekammerater kan være med. Lærerne har også på denne måde haft glæde af alle børn på skift. Det er dejligt at kende hinanden, og nemmere at klare eventuelle små uoverensstemmelser i frikvarteret. Alle børnene har lavet en "Legebog" med forskellige opgaver og tegninger. 1. klasse har været med til at lave små historier efter hver ny oplevelse. Disse er blevet trykt, så vi har kunnet arbejde med teksten på forskellig måde. Som tak for hjælpen til 5. klasse lavede 1. klasse en lille "avis" med personlige tegninger som ekstra side til hver en kammerat. Senere modtog 1. klasse så T-historier og S-historier og andet godt fra dem.

Emneugen "Børn i gamle dage" var en oplevelse helt for sig. Her arbejdede vi med samme opdeling, og man modtog en ny flok hver dag. Jeg fortalte historier om børn fra gamle dage, og bagefter arbejdede vi videre med det fortalte ved dramatik, gamle børnesange og fremstilling af billeder eller modeller. Børnene hjalp hinanden efter evne, og en fra børnehaveklassen kom stolt hjem og fortalte, at 2 også kunne skrives TO. Morsomt var det at erfare, at dagene blev meget forskellige. Fortællingen var vel nogenlunde den samme; men afslutningen blev meget varieret alt efter hvilke evner, der var mest fremtrædende i flokken. - At opleve samarbejdet om et land-

skab, hvor hyrdedrengen var alene med kvæget ude i de store bakker, var uforglemmeligt.

Betagende var det også, da en af de yngste påtog sig at fortælle om, hvad vi havde lavet - endda til "den rigtige" morgensang for hele skolen - og det så lykkedes.

Lis Brandt/Lis Kristiansen





ELEV MØDE OG FEST

for tidligere og nuværende elever

LØRDAG den 22. MARTS 1980 kl. 15 - 24.

Tilmelding til skolen senest fredag den 14. marts.

PROGRAM:

Kl. 15: Kaffebord

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

kl. 16: Gymnastikopvisning

kl. 18: Fællesspisning

kl. 20: Revy ved elever og lærere

kl. 21: Dans

Det forudsættes, at alle er på skolen fra ankomst til afrejse, så vi har hele eftermiddagen og aftenen i fællesskab.

Hvis I ønsker at overnatte på skolen, skal vi have det at vide ved tilmeldingen. Sovepose/sengetøj skal medbringes. Morgenmad koster 10 kr.

Pris for deltagelse i festen (middag & dans): 40 kr.

Vi håber, mange tidligere elever vil møde op, og at vi sammen må få en god dag ud af det.

Med de bedste hilsner fra os alle på skolen

Søren



ELEVLISTER 1978-79

EFTERSKOLEN

Finn Andersen, Højbovænget 4, 5591 Gelsted.
 Flemming Tønner Andersen, Ørbækvænget 3, 5700 Svendborg
 Susanne Bitsch-Lavridsen, Ringgade 109 A, 6400 Sønderborg
 Martin Bønnerup-Larsen, Hyldemor 4, 5270 Odense N
 Anette Christensen, Fasanhøjen 10, 6731 Tjæreborg
 Mette Frandsen, P. Bangsvej 14, 7600 Struer
 Gitte Marianne Hansen, Bakkevej 6, 5450 Otterup
 John Hansen, Mejerivej 6, 5400 Bogense
 Kristina A. Hansen, Byparken 69 st.v., 5700 Svendborg
 Lars Birkholm Hansen, Kertemindevej 10, 5540 Ullerslev
 Svend Erik Lohmann Hansen, Jægerhotellet, Fyns Hoved, 5290 Martofte
 Hugo Piet Hein, Damsbo, 5661 Jordløse
 Palle Gam Iversen, Dunbirkevej 38, 5681 Bellinge
 Johan Jacobsen, Arsuik, 3940 Frederikshåb
 Mette Møller Jacobsen, Walkendorffsvej 28, Tved, 5700 Svendborg
 Allan Reinbach Jensen, Stillingevej 60, Kr-Stillinge, 4200 Slagelse
 Finn Årlund Jensen, Byghøjvej 9, 5681 Bellinge
 Hans Henrik Jensen, Dybbøltving 6, 6400 Sønderborg
 Jesper Jensen, Grangårdsvej 34, 9530 Støvring
 Kenneth Jensen, Havnevejen 91, Bregør, 5300 Kerteminde
 Birgitte Johansen, Saxovej 118, 5210 Odense NV
 Irene Johansen, Kløvervej 67, 5750 Ringe
 Kent Johannesen, Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg
 Stine Josenius, Sydprøven, 3920 Julianehåb
 Lars Kastrop, Hørtoftevej 9, 6400 Sønderborg
 Helle Kløver-Kristensen, Assensvej 114, 5681 Bellinge
 Kjeld Knudsen, Højbjergvej 10, Skellerup, 5540 Ullerslev
 Michael Kragebær, Daltoften 40, 5320 Agedrup
 Laila Kristensen, Munkebjerg 153 II th., 5230 Odense M
 Lene Vagtholm Kristensen, Skalbjergrvej 3, 5492 Vissenbjerg
 Torben Kristensen, Østrupvej 48, 5210 Odense NV
 J. Bertel Krøll, Hareskovvej 63, 2700 Brønshøj

Britt Stål Larsen, Søhusvej 66, Søhus, 5270 Odense N
 Jan René Larsen, Sneppevænget 2, 4200 Slagelse
 Marianne Mosegård Larsen, Mosegård, Helnæs, 5631 Ebberup
 Jette Lewandovski, Ejboparken 55 I tv., 4000 Roskilde
 Bodil Elise Lindell, Rosenhøj 49 III tv., 2650, Hvidovre
 Louisa Littell, Stærmosen 2, 5985 Søby, Årø
 Marianne Bruun Lorenzen, Fr. d. VII gade 4, 6600 Vejen
 Tuka Berg Lyng, Islandsdalen 1634, 3900 Godthåb
 Kari Lyngsø, Jernbanegade 28, 5450 Otterup
 Lene Madsen, Mosevej 14, 5210 Odense NV
 Tom Dørge Madsen, Kornvænget 12, 5471 Søndersø
 Ferdinand Mager, Tiniteqilaq, 3913 Angmagssalik
 Annette Ågård Martinussen, L. Kr. Larsensvej 19, 5540 Ullerslev
 Ole Henrich Rolighed Møller, Stationsvej 28, 5792 Årslev
 Ann Nathansen, Kirkegårdsvej B 142, 3920 Julianehåb
 Carsten Liedtke Nielsen, Parallellen 14, 5320 Agedrup
 Morten Lütken Nielsen, Adelgade 57, 5400 Bogense
 Susanne Heibøll Nielsen, Nyhøjen 323, 5330 Munkebo
 Vera Ann Oldager, Nedergade 10, Miang, 6400 Sønderborg
 Kristine Olsen, K'iviarfik 7, 3911 Holsteinsborg
 Ingrid Petersen, Husemosevej 24, 5491 Blommenslyst
 Christine Marie Packness, Hattebæk Mølle, 5661 Jordløse
 Berit Petersen, Augustenborg 59, 6400 Sønderborg
 Jan Walther Pedersen, Assensvej 31, 5560 Årup
 Anne Birthe Ploug, Tåstebjerggyden 3, 5641 Horne
 Anne Birgitte Poulsen, Barløsevej 18, 5610 Assens
 Kell René Poulsen, Istedgade 19, 9000 Ålborg
 Helen Praem, Harsdorffsvej 11/32, 1874 København V
 Jan Rasmussen, Allestedvej 100, 5260 Odense S
 Lone Rasmussen, Regner Lodbrogvej 45, 5200 Odense V
 Carl Peter Rasmussen, Møllegården 15, 5250 Odense SV
 Kirsten Revsbech, Bogensevej 148, 5475 Gamby
 Truels Martin Simonsen, Moselundvej 18, 5620 Glamsbjerg
 Per Normann Snell, Søbrovej 18, 5683 Hårby
 Ann-Jette Svendsen, Maglehøjvej 2, 3600 Frederikssund
 Per Dehlendorff Svenningsen, Ledvænget 11, Skads, 6700 Esbjerg
 Stiig Krabbe Tofte, Fælledvej 45 I th., 4000 Roskilde
 Lars Toftegård, Daltoften 68, 5320 Agedrup
 Hans Christian Ørsted, Fritsdalsvej 10, 5600 Fåborg

8. KLASSE

Hanne Brandt, Sivendal, Langerod 13, 5620 Glamsbjerg
Anders Kristensen, Hjortholmvej 8, 5620 Glamsbjerg

9. KLASSE

Christian Møller Christensen, Dærupvej 6, 5620 Glamsbjerg
Mikael Grønlykke, Løgismose, 5683 Hårby
Anne Krogh Larsen, Vestermarksvej 70, 5260 Odense S
Anne Berg Olsen, Byvejen 72, 5620 Glamsbjerg

10. KLASSE

Pia Arbirk, Krengerupvej 104, Nårup, 5690 Tommerup
Peter Kongstad, Skolevej 13, 5620 Glamsbjerg
Jette Mathiasen, Møllevej 23, 5683 Hårby
Peter Hauge Mortensen, Skolevej 8, 5620 Glamsbjerg
Jes Sinnet, Volls Mose Alle 124, 5240 Odense NØ
Vibeke Wagner, Odensevej 14, 5672 Broby

En julehilsen til gamle elever.

Vi sender jer hermed de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for breve og hilsner i årets løb.

Med håbet om, at vi vil se mange af jer til elevmødet i marts sender vi de bedste hilsner til jer alle.

Ditte og Søren

SKOLENS MEDARBEJDERE

Søren Henriksen, forstander	ansat	1975
Annlise Bille, børnehavepædagog	"	1962
Gunhild Berg Olsen, lærer	"	1962
Lis Brandt, lærer	"	1959
Else Frimodt Christensen, lærer	"	1972
Else Christoffersen, lærer	"	1964
Ditve Henriksen, lærer	"	1976
Mary & Evald Jacobsen, lærere	"	1957
Viggo Winther Jensen, lærer	"	1966
Mogens Johansen, lærer	"	1979
Morten Winther Johannsen	"	1978
Meta Kristensen, lærer	"	1958
Lis og Arne Kristiansen, lærere	"	1966
Else Lange, lærer	"	1972
Ture Larsen, lærer	"	1976
Erna og N.J. Hauge Mortensen, lærere	"	1961
Else Bøgild Pedersen, faglærer	"	1974
Jette Sivholm, lærer	"	1968
Poul Riis Svendsen, lærer	"	1973
Elin og Børge Søgaard, lærere	"	79/78
Hans Werge, lærer	"	1975
Holger Brandt Wiuff, lærer	"	1978
Magda & John Andersen, pedelpar	"	1972
Jenny Bech, sekretær	"	1962
Anneke Kongstad, økonoma	"	1977
Marie Hansen, køkkenassistent	"	1966
Alma Madsen, køkkenassistent	"	1972
Lilly Hansen, rengøringsassistent	"	1973

SKOLENS BESTYRELSE

Erik Hartvig Jørgensen	(formand)
Jørgen Stokbæk Hansen	(næstformand)
Finn Schytz Juul	(sekretær)
Kirsten Jacobsen	
Verner Juhl	
Jørgen Poulsen	
Ellen Simonsen	

PÅ EFTERSKOLE I 30-ERNE

I vinteren 1935/36 var jeg elev på Glamsbjerg Efterskole. I skoleåret 1979/80 er en af mine døtre elev på Glamsbjerg Efterskole.

Et møde med skolen så mange år efter får én til at tænke tilbage på den skole, der var, og til at drage sammenligning med den skole, der er.

Vi, der kom på efterskole den gang, havde netop gennemgået den 7-årige obligatoriske skole og skulle i grunden ud i erhvervslevet. De fleste var 14 år, enkelte måske 15. Vore forældre har nok ment, at vi havde brug for en vinter mere til at udvikle os fysisk og kulturelt.

Undervisningen omfattede foruden de almindelige fag, regning og dansk m.v. også tegning og verdenshistorie. I børneskolen havde vi haft danmarkshistorie, og da vi nu fik indblik i verdenshistorien, blev vor horisont pludselig meget større, og det var som om Danmark faldt på plads i en større helhed.

Tegning startede med, at vi fik besked på at tegne en streg. Jeg slog en streg efter linealen. Men - allerede i første time blev jeg klar over, hvordan en streg skulle tegnes.

Vi var fuld af beundring for vor gymnastiklærer, når han viste os, hvordan man klatrer op ad et reb uden brug af benene, eller når han gik salen rundt på hænderne.



Der var normal skolegang 6 dage om ugen, så der var ingen som tog hjem på week-end besøg. Vi havde juleferien til at være hjemme i. Om aftenen var der tit møder, for det meste med oplæsning ofte med musik og altid med sang.

Der blev sunget meget på skolen. De fleste timer startede med en sang, og vi lærte gennemgående en ny sang hver uge.

Søndagene var meget rolige. Efter middag gik vi i reglen lange ture i omegnen, uanset hvordan vejret var.

Dengang som nu var der både piger og drenge på efterskolen. Drengene boede i en villa ved siden af skolen, og pigerne boede oppe i selve skolebygningen. Det var naturligvis forbudt piger og drenge at komme på hinandens værelser. En søndag eftermiddag, hvor vi havde været ude at gå, var der tre piger,



som ville se vor villa. Det måtte de da gerne. Nu var det så uheldigt, at de netop var inde på min værelseskammerat og mit værelse, da der dukkede en lærer op. Det resulterede i, at min kammerat og jeg måtte op til forstanderen og undskyldte. De øvrige - også pigerne - gik fri.

Som nævnt havde vi nogle almindelige kundskabsgivende fag, men hovedsigtet med undervisningen var at give os en dansk kulturel indsigt/baggrund. De elever, som ville have flere kundskaber, kunne fortsætte på et 2-årigt præliminærkursus (svarende til en realeksamen, hvor forberedelsestiden var 3-årig). Jeg havde på daværende tidspunkt ikke spor lyst til at gå mere i skole, men fik en læreplads. Senere kom lysten til at lære mere og gennem en række kurser og læreanstaltsophold fik jeg en ingeniørexamen. Når jeg nævner dette, er det for med større vægt at kunne sige, at mit ophold på Glamsbjerg efterskole gennem hele livet har været noget særligt. Det var her, jeg fik min kulturelle påvirkning, og det er den, som har præget min holdning til mangt og meget gennem årene.

Frede Gammelby.





Van Andersen, Eleanora Andersen, Vea Arbjæk, Susy Biesch, Hanne Brande, Martin Bonnerup, Anette Christensen, Christian Christensen, Mette Frandsen, Mikael Granlykke, Gitte Hansen, John Hansen, Kristina Hansen, Lars B. Hansen, Sverre Erik Hansen, Susanne Heibøll, Hugo Pict Heln



Belle Petersen, Mette Jacobsen, Johan Jacobsen, Allan Jensen, Einar Jørgensen, Hans Henrik Jørgensen, Mary Jacobsen, Evald Jacobsen, Søren Henriksen, Ulla Henriksen, Arne Houge Mortensen, Erna Hauge Mortensen, Tessa Jensen, Kenneth Jensen, Blaise Johansen, Jørgen Johansen, Kåre Johansen, Signe Jørgensen



Lars Røtterup, Anders Kristensen, Helle Kristensen, ILE Kristensen, Arne Kristensen



Børge Krøll, Kjeld Rasmussen, Michael Kragebæk, Peter Kongstad, Viggo W. Jensen, Lis Brandt



Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1978-79.



Annelise Bille, Gunhild Berg Olsen, Laila Kristensen, Leas Kristensen, Jørgen Kristensen



Mette Kristensen, Elise Christoffersen, Anne Larsen, Bente Larsen, Jan René Larsen, Marianne Larsen



Jette Zahndorfski, Bodil Lindell, Louise Biele, Jørgen Sivholm, Else B. Petersen, Lis Vaugo Nielsen, Eise Christensen, Else Lange, Eddi Wendsen, Tine Rasmussen, Hans Werge, Børge Røgaard, Morten Rindler, Valger Klut, Benny Beck, Marlene Lorenzen, Tu Ka Lyng



Karl Lyng, Bente Rasmussen, Lena Madsen, Tom Madsen, Anette Møntzen, Annet Kongstad, Bente Hansen, Lis Madsen, Alma Madsen, Marie Hansen, Almoda Andersen, Hann Andersen, Ferdinand Møge, Peter Mortensen, Ole W. Møller, Ann Mathisen, Carsten Nielsen



Morten Nielsen, Vera Oldager, Børge Berg Olsen, Kirstine Olsen, Christine Puckness, Bente Petersen, Ingrid Petersen, Jan W. Petersen, Anne-Birthe Plog, Anne-Buccette Poulsen, Kell René Poulsen, Helen Praem, Jan Rasmussen, Lone Rasmussen, Peter Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Truels Simonsen



Lis Sinnet, Per Snell, Ann-Heide Svendsen, Ber. Sørensen, Signe Tofte, Lars Toftegaard, Vibeke Wagner, Hans Chr. Jørgensen

Madeleine Tofte
oplysnings 79

MEDDELELSER

A large, bold, black stylized letter 'E' that serves as a background for the text 'FRA ELEVFORENINGEN'. The letter is thick and has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

FRA ELEVFORENINGEN

GLAMSBJERG FRI- og EFTERSKOLE
ELEVFORENINGEN

Årsskriftet 1979.

Beretning over foreningens arbejde i 1979.

Den 20. januar blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor arbejde i forbindelse med årets elevmøde blev aftalt og fordelt.

Årsmødet, der blev afholdt den 24. marts havde samlet omkring et halvt hundrede tidligere elever, deriblandt en gruppe 30-års jubilarer.

Ved generalforsamlingen blev Benny Rasmussen, H.C. Jensen, Mikael Kristiansen og Henning Bøgild valgt til bestyrelsen. Sidstnævnte repræsenterer 30-års jubilarerne.

Søren Henriksen orienterede om skolens nye vedtægter, der bl.a. indebærer, at tidligere elever kan optages i skolekredsen.

Selve årsmødet forløb ellers som det foregående år, med gymnastikopvisning og revy, vist og spillet af nuværende elever. Ind imellem var der middag for hele forsamlingen. Det var nogle festlige timer, som de fleste vist var meget tilfredse med forløbet af.

Den 11/9 blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bl.a. foreningens arbejde i forbindelse med nærværende årsskrift blev tilrettelagt. Det blev på mødet bl.a. oplyst fra kassereren, at foreningen på nuværende tidspunkt har en kassebeholdning på 980 kr. Det blev derfor foreslået, at foreningen giver et tilskud til næste årsmøde til betaling af levende musik.

Det blev på mødet foreslået, at foreningens vedtægter revideres og forelægges på næste generalforsamling. Forslaget til ordlyden af vedtægter kan læses her i bladet.

Til slut sendes de bedste hilsner til foreningens medlemmer, til skolen og dens medarbejdere og elever og alle med tilknytning til skolen med tak for godt samarbejde i årets løb.

H.C. Jensen

Formand for elevforeningen.



HILSEN TIL SIDSTE ÅRGANG



Hermed lige et par ord om foreningen af gamle elever ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Foreningen har til formål at vedligeholde forbindelsen mellem tidligere elever og skolen og mellem eleverne indbyrdes.

Dette formål søges opnået ved at foreningens medlemmer hvert år i samarbejde med skolen holder et årsmøde, hvor alle tidligere elever er velkomne, og ved udsendelse af dette årsskrift, der også udsendes i samarbejde med skolen, og som kun udsendes til de tidligere elever, der er medlem af foreningen.

Man bliver medlem ved at indbetale kontingentet på medfølgende girokort. Bliver der ikke betalt, får du ikke indbydelse eller årsskrift næste gang, men du kan selvfølgelig senere rekvirere ét og indmelde dig i foreningen.

H.C.

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til årsmøde og GENERALFORSAMLING i elevforeningen lørdag den 22. marts 1980 kl. 15,00.

Generalforsamlingen afholdes kl. 15,30.

Dagsorden og nærmere program udsendes senere.

Bestyrelsen

BETALING

Kontingent til elevforeningen, der også dækker betaling for årsskriftet er atter i år fastsat til 20,00 kr., der bedes indbetalt på medfølgende girokort inden 1. februar 1980.

Adressen er:

Elevforeningen

Glamsbjerg Fri- og Efterskole

5620 Glamsbjerg - giro 3 04 56 76

BESTYRELSE

- november 1979

Henning Bøgild Pedersen
Nørregade 43
5620 Glamsbjerg

Ulla Skytte
Sadolinsgade 122 I
5230 Odense M

Mikael Kristiansen
Skolevej 36 A
5620 Glamsbjerg

Benny Rasmussen
Regner Lodbrogvej 45
5200 Odense V

Lita Jølving
Langgade 44
Flemløse
5620 Glamsbjerg

Gunhild Berg Olsen
Byvejen 72
5620 Glamsbjerg

H. C. Jensen (formand)
Hammersvej 13
Bramdrupdam
6000 Kolding


 30.ÅRS JUBILÆUM
 

Ved 25 års jubilæet i 1974 blev vi enige om at mødes hvert 5. år, og det var vældig hyggeligt at mødes med 28 "gamle" elever, og 12 havde ægtefæller med. Skolen havde lavet et helt sølvbryllupsbord til os 40, og der blev holdt "sølvbryllupstale" for os. I, der ikke var der, gik glip af noget. I år var vi 14 (11 og 3 ægtefæller), efter at vi havde fået en halv snes afbud. Eftersom vi havde sendt skriftlig indbydelse ud til 45, spurgte vi os selv: "Hvor blev I af i år?" Det kunne jo være hyggeligt at mødes igen om 5 år. Rigtig mange. I år kommer dette elevskrift ud til samtlige.

I år var vi alle henne at besøge Else og Henning Bøgild i deres hyggelige hjem, og nogle af os var henne at hilse på frk. Espensen. Under middagen sang vi "Fællesskabets sang", som frk. Jespersen lærte os i Efterskolen, og som har omkvædet: Lad os være kammerater, tag min hånd, og stem så i, blot et smil, et venligt ord, gavner mere end du tror

Kan I huske den? Den er stadig aktuel!

Fra os alle skal lyde en hjertelig tak til skolen, som altid tager så godt imod os.

Med venlig hilsen og på gensyn

Else Marstrand

Hermed sendes en hilsen til alle fra årgang 1948-49. Alle, som vi har adresse på, vil jo få årsskriftet tilsendt. Men vi mangler adresse på følgende: Jørgen Juul Jensen - Gunner Emil Jensen - Arne Dahl Rasmussen - Aage Brandt Jørgensen - Ellen Petersen "Storkegården", Sverige? - Ellen Poulsen, Amerika? Er der nogen som kan hjælpe så send et notat til undertegnede eller til skolen.

Som nyvalgt medlem af elevforeningens bestyrelse vil jeg opfordre jer til at komme til elevmødet den 22. marts 1980.

Mange hilsner

Henning Bøgild Pedersen

Nørregade 43, 5620 Glamsbjerg



25.ÅRS JUBILÆUM



Lørdag den 9. juni samledes eksamensholdet fra 1954 til 25 års jubilæum, det blev en dag, vi længe vil huske - ikke mindst på grund af den venlige modtagelse, vi fik på skolen.

Det var lykkedes at finde frem til alle 28 fra holdet, og heraf kom de 20, hvilket må siges at være ganske godt efter 25 år. Det var naturligvis med stor spænding, vi så hinanden an, da vi mødtes i skolens forhal om eftermiddagen; kunne vi mon kende hinanden igen i en - skal vi sige - moden alder? Det kunne vi, og snakken gik livligt straks ved det hyggelige kaffebord, som forstanderen og hans kone havde parat til os. Bagefter blev vi vist rundt på skolen, men kunne jo af gode grunde ikke finde meget af fortiden der. Dog spændende var det at se, hvor meget der er sket siden dengang.

Dagen sluttede med middag på Hårby kro og hyggeligt samvær hos Erik i Jordløse. Stof til samtale manglede vi ikke, snarere følte tiden for kort til alt det, vi havde at fortælle hinanden. Vi kan kunsige til andre gamle elever: Gak hen og gør ligeså - I vil ikke fortryde det.

Lad mig slutte med en varm hilsen til alle, der var med, og tak til dem, der gjorde et arbejde med at finde adresser frem.

På holdets vegne en stor tak til forstanderparret og en hilsen til alle "gamle" lærere, der måtte læse dette.

Else Lindberg-Nielsen (Mølgaard)



10.ÅRS JUBILÆUM



Henrik Kirkegaard Hansen: Er det virkelig lo år siden, jeg forlod skolen? Så må der jo være en masse at fortælle.

Straks efter at jeg forlod skolen, kom jeg i murerlære, det var ellers meningen, jeg skulle have været i tømrerlære, men da jeg havde slået papsøm i i tre uger i en sommerferie, var det ligesom om lysten forsvandt. Derfor blev det murerfaget, hvilket måske også synes at være mere nærliggende.

Efter 3 år og 8 mdr. var jeg udlært, hvorefter jeg arbejdede som murersvend, indtil jeg i 1976 tog på håndværkerskole i Sønderborg for at tage et lo mdr.kursus, som var baseret på selvstændig virksomhed med alt indenfor kalkulation og beregning. Efter dette kursus var vi en del, der startede på Åbenrå specialarbejderskole, for at tage et 3 mdr. kursus, som var nødvendig, for at kunne gå op til kloakmestereksamen, som umiddelbart efter blev afholdt i Århus. Uheldigvis var jeg blandt de 68%, som ikke bestod. I 1978 gik jeg igen op til eksamen, men denne gang i Odense, hvor jeg heldigvis bestod.

Senere er jeg så kommet med i firmaet P. Hansen og søn, hvor jeg for det meste er med på byggepladsen, da det er svært at slippe fuldstændig.

Her på det sidste har min pige og jeg lige bygget hus i Glenshøjparken, men er dog hverken gift eller har børn.

Adr.: Glenshøjparken 72, 5620 Glamsbjerg

Kirsten Friis Refsgaard (Jørgensen): Jeg har det godt. Kort fortalt: Først uddannet økonoma, så blevet gift med en bonde 5-7-74, blev mor til en datter 17-9-78, og en søn (det håber vi) midt i maj 80. Bor nu på Midtsjælland i Teslev, lidt nord for Haslev. Er lige blevet hjemmeløbende, mens jeg nyder, at maven vokser, og har travlt med at passe barn-mand og hus.

Leif Baasch Jensen: Efter endt skolegang blev jeg elektriker i fire år, derefter svend i ca 1½ år, sanitetssoldat i Ålborg i 9 mdr. Derefter kom jeg ud som elektrikersvend, indtil jeg påbegyndte installatørexamen på Odense Tekniske Skole til august 78, hvilken jeg gerne skulle afslutte lo. januar 80, hvorefter jeg håber at få arbejde som højspændingsmontør. Jeg er ugift og har ingen børn. Jeg har ikke været ude for nogen uheld eller alvorlige sygdomme.

Hans M. Lindberg: Da jeg var færdig i Glamsbjerg, arbejdede jeg ved landbruget i to år. Derefter tog jeg på Nordisk Landboskole et år. Så skulle jeg ind til militæret i ni måneder. Jeg lå i Nordsjælland.

Da jeg var færdig med det, fortsatte jeg ved landbruget; det er jeg ved endnu. Jeg er ugift.

adr.: Dyredvej 70, 5491 Blommenslyst

Niels Aagaard: Efter eventyret i det fynske drog jeg hjem til mere vante omgivelser i Jylland. Her begyndte jeg på gymnasiet i Holstebro, og fik i 1973 en sproglig/samfundsfaglig studentereksamen. Dette var nok de tre kedeligste skoleår, jeg har oplevet. Efter ferien dette år, og da jeg endnu ikke vidste, hvad jeg fremover ønskede at beskæftige mig med, tog jeg til USA en tur. Da jeg efter at have tilbagelagt 30000 km på landevejene ikke havde flere penge tilbage, vendte jeg atter næsen mod det jyske. I Holstebro lykkes det mig at få arbejde på et slagteri, og her arbejdede jeg til jeg blev optaget på Biblioteksskolen i Ålborg i 1974. Fire år senere fik jeg eksamen som bibliotekar, men fik dog ikke straks lov at bruge min uddannelse. Jeg blev indkaldt og aftjente derfor mine 11 måneder som nægter her i Ålborg, hvor jeg stadig bor. Siden august har jeg været arbejdsløs, men har faktisk nok at se til alligevel, idet jeg bl.a. arbejder en del i OOA, hvor aktivitetsniveauet er stadig stigende.

For tre et halvt år siden mødte jeg Charlotte, som i øvrigt også er bibliotekar, og hende bor jeg nu sammen med her i Vendelbogade 7, 4.th., 9000 Ålborg, tlf. 08 - 167660, og hvis en af Jer en dag kommer forbi, vil der altid kunne bydes på en kop kaffe.

Tage Bergstrøm Poulsen: Ja, så sidder man her og skal ligesom til at gøre op med sig selv, hvad den forløbne tid er brugt til.

Efter at have afsluttet kurset på skolen, fortsatte jeg min lærlinguddannelse som elektriker. Men desværre gik min læremester konkurs efter nogle få måneder. Det lykkedes mig dog at fortsætte min læretid i Turup. Efter 3 måneder i min nye læreplads blev forretningen solgt. Så jeg måtte igang med at få lavet min 3. lærekontrakt, da jeg blev hos den nye ejer. Det var meget spændende at være med til at arbejde et firma op fra at bestå af mester og to lærlinge, til efter 2 år at bestå af mester, 2 svende og 4 lærlinge. Omsider lykkedes det dog at få afsluttet læretiden, og jeg fortsatte direkte ind til flyvevåbenet, hvor jeg aftjente min værnepligt på Middelgrundsførtet, en lille ø midt i Øresund, 20 min. sejlads fra Langelinie. Det var faktisk meget rart med et sabatår, hvor jeg fik studeret bølgernes bevægelse meget grundigt, samt fanget en hel del torsk.

Efter sabatåret kom så 4 strenge år, da jeg startede på Århus Teknikums stærkstrømsafdeling. Herom er der ikke så meget at fortælle, da det meste af tiden gik med studier. Der blev dog tid til sommerferiejobs på Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk, hvilket var en dejlig adspredelse fra bøgerne.

Det lykkedes mig dog at narre censorerne, således at de til lod, jeg blev færdig som ingeniør. Efter 4 år på skolebænken, havde jeg lyst til at komme ud og se mig lidt omkring, hvorfor jeg tog et job i Algeriet i Nordafrika. Her var jeg med til at bygge et stort mejeri. Jeg boede dernede i 14 måneder, og jeg kan kun sige, at det var 14 meget spændende måneder, da jeg gennem mit arbejde både kom i meget nær kontakt med den socialt dårligt stillede befolkning, og den del af befolkningen som var godt stillet. Jeg opnåede også at opleve et presidentskifte, idet den daværende president Boumediene døde under mit ophold. (En god kontrast til vore hjemlige politiske forhold). Der var også tid til at opleve landet som helhed. Dette var meget dejligt, da der findes næsten alle former

for natur, lige fra de vildeste bjerge, over frodige dale til ørken.

Efter at være vendt tilbage til lille dejlige Danmark igen, syntes jeg, at jeg måtte beskæftige mig med noget, som ihvertfald ikke havde noget med varme at gøre, hvorfor jeg tog et job hos kølefirmaet Sabroe, her i Århus. Samtidig med mit nye job skiftede jeg også arbejdsområde, idet jeg er gået bort fra at beskæftige mig med el og i stedet arbejder med dimensionering af køleanlæg på den maskintekniske side.

Adr.: Chr. Købkesgade 21, 1 th., 8000 Århus C

Elsebeth Busse (Rasmussen): Efter jeg forlod Glamsbjerg Fri- og Efterskole rejste jeg et år til North Carolina, USA. Jeg var amerikansk datter i et år og gik i high school. Efter hjemkomsten startede jeg på HF (højere forberedelses kursus) i Odense. Kurset varede 2 år.

Skårup husholdningsskole var næste station i 5 måneder, inden jeg begyndte som sygeplejeelev på Odense Sygehus. Jeg har nu været udlært i 2½ år og arbejder 5 dage hver anden uge. Ind imellem kører jeg lidt hjemmesygepleje-afløsning. Jeg er gift med en landmand og har to piger på 1½ og 3½ år. Gamle skolekammerater er velkomne til at kigge ind.

Adr.: Hønnerupvej 105, Fjelsted, 5463 Harndrup - tlf.09-881323.

Ulla Billum Pedersen: Jeg var så glad for mit ophold på skolen i 9. klasse, at jeg blev et år mere og tog 10. klasse med. Helt slippe bøgerne kunne jeg ikke, så det blev dernæst til et noget uengageret ophold på handelsskolen i Åbenrå.

Så tog jeg et par år i huset ved Kolding - to dejlige unger og en hyggelig familie, men det fører jo ikke ligefrem til nogen givtig livsstilling, så fra 74-76 hjemsøgte jeg Fyns Studenterkursus i Odense (dog kun som realist). Jeg har altid været glad for børn, så næste skridt blev børnehaveseminarieret i Odense. Dette satte en utrolig intolerance og ensidig politisk holdning blandt mine medstuderende dog en stopper for allerede efter det første år.

Fra barnegråd og våde bukser tog jeg springet til et plejehjem i Nyborg - et job jeg blev så glad for, at jeg nu er i fuld gang med en sygehjælperuddannelse og således har en noget omflakkende, men strålende karriere bag mig. Undervejs havde jeg det held at bo et par år på 4. maj kollegiet i Odense (et pragtfuldt sted!), hvor det lykkedes mig at indfange et stk. skolelærer med hvem jeg nu lever i argeste synd på fjerde år i Nyborg.

Adr.: Sprotoften 62 I tv., Nyborg.

Tom Bergmann: Det er faktisk lidt af en opgave at skrive, hvad man har foretaget sig i de sidste lo år, men o.k., jeg vil prøve at gøre det så kort som muligt.

Da jeg forlod Glamsbjerg Fri- og Efterskole, gik jeg straks i gang med en læreplads som murer hos en lille hyggelig mester her i Sønderborg. Det var min agt at studere videre til arkitekt efter endt læretid, så jeg gik på aftenskole 4 dage i ugen for at tage UTF, men da jeg kunne se frem til 3 års slid og slæb om aftenen, sprang jeg fra efter et halvt års forløb. Da jeg var i sidste læreår, flyttede jeg hjemmefra, det var i 74. Jeg fik et fint kollegieværelse med eget køkken og bad. Sidst i 74 blev jeg udlært og skiftede firma til et stort typehusfirma.

I 76 blev jeg indkaldt til CF-tjeneste 8 måneder i Haderslev. På det tidspunkt boede jeg sammen med en pige, som efter endt militærtid blev min kone. Hun er hospitalslaborant. Jeg vil slutte med at fortælle, at min 6 mdr. gamle datter fik sin første tand i går.

Adr.: Kærhaven 9 B st.tv., 6400 Sønderborg



2.ÅRIGT KURSUS

Britta Bjerregaard: Straks efter Glamsbjerg drog jeg til Hamburg, hvor jeg i et år var au-pair pige hos en familie med 4 børn. Det resulterede selvfølgelig i, at jeg fik lært en masse tysk.

Næste stop blev Odense, hvor jeg på Willeruplund Spædbørnehjem tog den et-årige uddannelse til barneplejerske. Derfra gik turen til Rødding, hvor jeg var på højskole i 5 måneder, og fortsatte bagefter på en tysk højskole ved Hannover. Der var jeg i $3\frac{1}{2}$ måned, og i mellemtiden fik jeg besked på, at jeg var optaget på Ålborg Børneforsorgsseminarium. Så jeg forlod Tyskland igen og havde 3 gode år på seminariet, selv om jeg et par gange måtte tage i praktik uden for Ålborg. Jeg blev færdig i '76, og efter et par barselsvikariater i børnehaver + lidt arbejdsløshed lykkedes det mig at få en fast stilling i en vuggestue i Århus. Her har jeg så boet siden, og lever sammen med Kaj. Han læser biologi.

Vi har en dejlig lille tøs på 3 mdr., og hun hedder Trine. Jeg arbejder stadig i vuggestuen og desuden tager jeg HF enkeltfag, så jeg ved godt, hvordan tiden skal fordrives.

Adr.: Carl Blochsgade 23. 3. th., 8000 Århus C.

Gerda Henriksen: Efter at have forladt Glamsbjerg Fri- og Efterskole tog jeg laboranteksamen på Kolding Tekniske skole. Derefter var jeg i lære i Vejle. Om aftenen deltog jeg i HF-kursus. Sommeren 1973 var jeg sammen med min mand, Holger Hansen, på en 4 måneders rejse i flere lande med den Persiske Golf som mål. Siden da var vi hvert år på længere rejser i udlandet. For 2 år siden i Canada, USA og Mexico. I 5 år indtil februar dette år boede vi i Franken/Tyskland (Bad Neustadt/Saale). Da min mand fik en god stilling ved lego i Billund, flyttede vi til Danmark igen. Jeg fik arbejde på Grindstedværket i næringsmiddellaboratoriet. I november har vi været gift i 5 år og til januar ventes det første barn. I år begyndte jeg på Teknonom-uddannelsen i Vejle.

Adr.: Hovedgaden 24, 7190 Billund - tlf. 05 338361

Gunner Henriksen: I de næsten lo år, der er gået siden jeg forlod skolen, er der sket en del.

De to første år efter realeksamen gik med at tage studentereksamen på Fyns Studenterkursus' 2-årige aftenkursus. Efter den mat.-fys. studentereksamen kom jeg på Landbohøjskolen, hvor jeg studerede mejeribrug. - Det første år bestod af både praktisk og teoretisk undervisning og foregik med 3-4 mdr. på et smørmejeri, et konsummælkmejeri og et ostemejeri samt 2 mdr. på Dalum Mejeriskole. De sidste 4 år foregik på Den kgl. Vetrinær- og Landbohøjskole med en måneds studietur til Canada og USA. I 1977 blev jeg tildelt graden mejeriingeniør, (cand.lact.) og siden august 1977 har jeg været souschef ved Mejeribrugets Centrallaboratorium i Holstebro.

Jeg har indgået "papirløst" ægteskab og har to drenge på 7 og 2 år. Vi bor ved Vandkraftsøen i Holstebro i et hus på ca. 146 m², huset er bl.a. udstyret med lo m² solfanger, som fungerer udmærket, når blot solen skinner - og det sker dog!

Adr.: Ranunkelvej 4 A, Mejdal, 7500 Holstebro.

Søren Heltoft Jessen: Ja, så er der gået lo år fra vi blev færdige med noget de dengang kaldte realeksamen. Den har da også været nyttig for mig, idet den var adgangstegn til en læreplads som elektronikmekaniker i Bagsværd. Nu passede storbymiljøet mig ikke, så jeg tog til Sønderborg og læste videre til svagstrømskonstruktør. Det er iøvrigt anbefalesværdigt med et sådant kursus; det ses ikke på lønningsposen, men er langt mere interessant. Som bekendt er der både sygeplejersker, spritbåde og ringriderfester i Sønderborg, og det er faktisk årsag til, at jeg i dag er gift og snart også forsørger (far her skal selv op og hive det i land). Alle "kendte" mennesker er altid velkommen i vort hus, som ligger på

Dybbølgade 33, 6400 Sønderborg.

Kirsten Storm-Christensen (Juhl Jørgensen): Alt imens vi gik til eksamen i Glamsbjerg, arbejdede jeg kraftigt med at få papirerne i orden til at rejse til Canada. Gennem nogle gode bekendte fik jeg besøgsvisa til en by ved navn Lake Louise i Alberta, hvor jeg fik job, jeg rejste i juni 1970, de ejede en camp, som lå skønt mellem nogle bjerge.

Mit arbejde bestod i at hjælpe med rengøring af de små huse og hjælpe i receptionen m.m. En arbejdsdag på ca. 15-18 timer, men der blev dog også tid til skønne ture i bjergene og lange bilture med familien. Når man er på besøgsvisa må man ikke modtage løn, men jeg fik da kost og logi.

Sommeren er kort, men pragtfuld, og vinteren kommer uden efterår, jeg hjalp med at lukke alle husene for vinteren, og inden vi forlod campen, fik jeg en returbillet til Hawaii med familien, som ejede en ejerlejlighed der.

Der var nu gået $\frac{1}{2}$ år, og jeg fik mit visa forlænget med $\frac{1}{2}$ år mere, som jeg tilbragte hos en canadisk familie i en by, som hedder Banff, som ung pige i huset.

Eksamen + turen til Canada tog jeg for at samle point til at komme på børnehaveseminariet; jeg havde haft 1 år i huset og 1 år på et børnehjem, før jeg begyndte eksamen i Glamsbjerg. Jeg kom hjem fra Canada i juni 1971 efter et skønt år.

Men efter hjemkomsten kunne jeg slet ikke forestille mig at blive børnehavelærer, jeg overvejede meget at emigrere til Canada igen, men læste dog også pladsannoncer i avisen herhjemme, en dag læste jeg, at Falsled kro søgte en receptiionsdame med kendskab til sprog, denne plads fik jeg og indtil august 1978 arbejdede jeg der.

Jeg havde mødt en ung mand ved navn Erik Storm Christensen, vi blev gift den 7/7-76 og den 11/3-79 fik vi en dejlig lille pige, så når I spørger, hvordan jeg har det, kan det simpelthen ikke beskrives, jeg har det bare skønt. --

Er hjemmegående husmor, vi bor i Hillerslev i eget hus, her bor vi dog kun til 1. november, da min mand arbejder på Gasa i Odense og er ked af de lange køreture, særlig om vinteren, vi har så købt hus i Agedrup ved Odense, og håber at blive

ligeså glade for at bo der. Jeg har hermed forsøgt at beskrive min færden i de lo år, som er gået, og jeg vil gerne herigennem sende en hilsen til frk. Ebbesen, som jeg boede hos på Harevej i Glamsbjerg.

Dernæst kunne jeg tænke mig, at skolen kunne give vi ti års jubilarer en chance for at mødes og se den nye skole. Jeg tror mange vil være interesseret, jeg personlig tænker tit på den tid, samt på hvordan det er gået mine kammerater på holdet.

Birgit Jørgensen (Lund): Hej med jer! - I sommeren 1970 arbejdede jeg hos en købmand ved Hasmark på Fyn. Det var her, jeg lærte, at en snaps både kan være en "kylling" og en "halv abe". Der var en kunde, som spurgte efter en kylling, og jeg gik troligt hen og hentede en rigtig kylling, så gloede han på mig og sagde: "Er du da åndsvag, mand?" Men det var en oplevelse at være der.

Derefter tog jeg på Idrætshøjskolen i Vejle, hvor jeg var i 8 måneder. Det var faktisk et lederkursus. Jeg valgte boldspil (hovedfag) og gymnastik (bifag). Gymnastikken skulle jeg have holdt mig fra, da jeg ikke har megen fantasi, og alle de yndefulde bevægelser er ikke lige netop min stil. Men jeg fik da lært, hvad håndbold og volleyball var. Det havde jeg aldrig set. Det var i hvertfald en oplevelsesrig tid, som jeg aldrig glemmer. Det var også her, jeg mødte min mand Arne Jørgensen.

I efteråret 71 flyttede jeg så til Greve by på et lille gartneri, hvor Arne boede. (Jeg troede først, at det var løgn, da jeg så et rigtigt "lokum". Det troede jeg ikke fandtes i Danmark). Det var her, at jeg lærte den kunst at lave mad. Jeg havde også nær brændt huset af et par gange, men det lykkedes ikke rigtigt. Bortset fra et par gryder og pander - holdt det hele.

I foråret 72 fik vi vores datter Aino, som selvfølgelig er vores stolthed. I 74 byggede vi et hus ved Greve Strand, eftersom det andet blev solgt til kommunen (frivillig tvang). Vi ville meget gerne have blevet boende. Her har vi så boet siden i et typehus på ca. 130 m² med naboer kun til den ene side. Til gengæld har vi rigelig med "musik" fra bilerne på den ene side og cykler og knallerter på den anden. Men også det kan blive en vane.

I 75 fik vi datteren nr. 2 Nita. Jeg kan ikke lave andet end piger. I mellemtiden har jeg arbejdet forskellige steder. Jeg nåede aldrig at få en uddannelse, men er blevet en fabrikspige. Jeg har arbejdet på en syfabrik, hvor vi syede bukser og strøg. Derefter var jeg på en anden lille fabrik "Interfiller", hvor vi lavede shampoo, creme, rengøringsmidler, maling, loppepulver, piller, medicin og en masse andre ting. D.v.s., vi lavede en masse småproduktioner, som de store fabrikker ikke laver. Da jeg havde været der i 5 år, syntes jeg, at det var på tide at prøve noget nyt. Nu er jeg på Zeuten og Aagaard, som laver duplikeringsmaskiner. Der er jeg "gulvdame", d.v.s., en der sørger for, der hele tiden er varer og rydder op o.s.v.

Ellers har vi det fint. Aino er begyndt i skole og Nita i halvdags børnehave. Vi har en stor sort hund, som vi er glade for. Ellers er der ikke sket de store ulykker, og jeg håber vi ses til februar til elevmødet.

Adr.: Lillevangsparken 35, 2670 Greve Strand.

PS. Karsten har det godt. Han er blevet maskinmester og har været ude at sejle et par gange, men på grund af dårlig ryg kan han ikke fortsætte og vil derfor sikkert læse til maskiningeniør. Han er stadig ungkarl og bor for tiden i København.

Karen Madsen: I håb om at høre fra nogen af jer, vil jeg kort fortælle om mit livsforløb de forgangne 10 år. - Efter Glamsbjerg Fri- og Efterskole tog Kirsten Hovgaard og jeg til Schweiz som au-pair piger; vi holdt ud $\frac{1}{2}$ år. Derefter arbejdede vi på Ebberødgård indtil vi startede på HF i Odense. Senere flyttede jeg til Skårup ved Svendborg. Efter HF blev jeg forelsket og flyttede derfor til Odense, arbejdede ca. 2 år i en børnehave, afbrudt af et ophold på Kunsthøjskolen i Holbæk. Med et utroligt held kom jeg ind på skolen for Ergoterapeuter i Odense. Vi flyttede i kollektiv i Børkop, og da jeg var færdig på skolen i 1978, flyttede vi i tosømhed igen i Rødekro ved Åbenrå. I det år jeg har været færdiguddannet, har jeg arbejdet på Kolding Sygehus, og er nu ansat på Sønderjyllands Amts Hjælpemiddelcentral. Vi har ingen børn endnu, men venter ét til marts. Skriv/ring/eller kik ind!!!

adr.: Rise Bygade 43, 6230 Rødekro - tlf. 04 - 661713

Troels Lavrsen:

SIGNALEMENT AF EN 10-ÅRS JUBILAR.

KØN: han

ALDER: 27 år

Højde: 173 cm

VÆGT: 65 kg

Hårfarve: Blond

ØJENFARVE: Blå

SÆRLIGE KENDETEGN: Ingen

LØBEBANE EFTER 2 ÅRS OPHOLD I GLAMSBJERG:

Flygtede til København, hvor han arbejdede på Københavns Grøntorv. Videre til Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor han faldt i vandet (blev svømmeleder). Blev genkendt og flygtede til Norge, hvor han flakkede rundt. Blev flere gange holdt op af den lokale myndighed, men hver gang lykkedes det for ham at flygte videre. Han var ansat 6 måneder i et sprøjtefirma, hvor han bekæmpede ukrudt. Dette forurenende arbejde nåede han at udføre både fra bil og tog, inden han flygtede videre.

Efter den omflakkende tilværelse i Norge slog han sig ned i Slagelse, hvor han opholdt sig i 6 måneder. Til hans synderegister kan her tilføjes en grov mishandling af børn og unge på et fritidscenter. Her forsvinder sporene af ham.

Tre måneder senere kan man læse om lignende mishandlinger på børn og unge i en forstad til Los Angeles. Sporene fører videre til et universitet, hvor han efter sigende skulle have læst engelsk.

Da det blev for varmt for ham i Californien, vender han tilbage til Slagelse, hvor han genoptager børnemishandlingen. Efter kun 3 måneder flygter han til Norge endnu en gang. Her lever han igen sin omflakkende tilværelse, men efter et halvt år bliver han genkendt, og må tage turen tilbage til Danmark. Her lykkes det for myndighederne at fastholde ham, og han bliver indespærret i CF-lejren i Thisted.

De følgende 5 år tilbringer han på forbedringsskolen "Den frie Lærerskole" i Ollerup. Det tredje år lykkes det for ham at undslippe. Dette år piner og plager han de unge uskyldige mennesker på Nordfyns Ungdomsskole. Efter endt forbedringsskole har han genoptaget sin terror på unge mennesker. - De sidste 3 år har været mindre omflakkende, da han har fået en kvindelig ledsager.

Adr.: Nordfyns Ungdomsskole, Særslev, 5471 Søndersø.

3•ÅRIGT KURSUS

Kirsten Høbye: Efter realeksamen var jeg et år på udveksling i USA og kom hjem endnu mere stor i slaget, end jeg var taget afsted. Gik på sproglig gymnasium i Glamsbjerg og holdt nok et sabbatår - denne gang som servetrice, vinplukker i Frankrig og lærervikar på Friskolen.

Det år var godt brugt, jeg fik enorm respekt for de fag, jeg fuskede rundt i, blev træt af at fuske og gik på suppleringskursus i matematik, fysik og kemi for at starte på medicin i Odense.

Her er jeg så endnu, det har lange udsigter, universitetet er stort og koldt, men jeg er glad for faget og de folk, jeg lærer sammen med.

Jeg bor alene nu - efter at ha' været igennem nogle af generationens obligatoriske parforholdsproblemer - er glad igen, og ligger i kollektivforhandlinger, som i bedste fald munder ud i, at vi flytter sammen 8-10 mennesker til foråret. Indtil da er min adresse Sdr. Boulevard, 62. 4, Odense, hvis nogen har lyst at kigge ind, er I velkomne. Jeg glæder mig til at høre fra jer i årsskriftet.

Hanne B. Jensen: Ti år virker egentlig som et lidt abstrakt begreb, for de ting, som virkelig har haft og har fået betydning, måles ikke så meget i tid som i intensitet.

Men i 1970: 17 år og færdig med skolen, kunne det simpelthen ikke gå for stærkt med at komme deruda' - og efter lidt siden til håndte på et bette keramikerværksted - gik det over til England som au-pair.

Her var jeg hos 2 familier - den første i bare 5 uger - og den anden i 11 mdr. Da jeg så havde en vestindisk kæreste i London, oplevede jeg hver uge at rejse imellem disse to kulturverdner. Siden har det faktisk været noget af det, jeg fængsles mest af: at komme bag om modsætningerne - at finde en balance mellem f. eks. Øst og Vest - at se verden som en fugl, der nødvendigvis har to vinger: en materiel og en spirituel.

Nå, det var 71 - mine planer var lagt; men først hed det arbejde i Fyns Tivoli. Siden på Fengers konserver i asiesæsonen. Og så blev det altså kibbutz i Israel/Palæstina i 4 mdr. Der-

på rejste jeg 1 måned rundt omkring og havnede som ca. 200 andre unge valfartende i Israel's såkaldte røvhul: Eilat, ved Det Røde Hav. Her mødte jeg en fin fyr ved navn Oluf, og vi slog pjalterne sammen i et 3 m² træskur med udsigt over Aqabagolfen. Han arbejdede i Timna's kobbermine, og jeg fik job som opvasker.

Da det nu blev maj, tog vi til Cypern en god måned. Herfra skulle vi oprindeligt over Grækenland hjem, men da vi stod i Syd-Tyrkiet tog vi toget østpå og havnede i Afghanistan. Se! her kom følelsen af eventyr helt af sig selv: når morgendagen er helt ny og blot til for at blive udforsket!

Efter 3 mdr.: atter i Danmark - med gulsot - Begynder dec.72 som omsorgsmedhjælper på en lukket kvindeafdeling på Ebberødgård. Her er flinke folk, meget at lære, meget der aldrig bliver gjort.

September 73 tager Oluf og jeg til Frankrig og plukker vindruer - herfra over Korsika, Sardinien, ned gennem den italienske støvle og bold til Tunis. På Sardinien får vi ellers et godt tilbud: hyre på et dansk skib til Yokohama i Japan! Men vi vil til Sahara og tage billeder af kometen Kohutjek, der altså ikke kommer.

Gennem oaser, over bjerge og gæstfrihed når vi Algeriet, hvor vore veje skilles - og jeg bliver hos franske venner. Senere rejser jeg alene i 6 mdr. - på kryds og tværs i Marokko og op gennem Europa på blaf. Undervejs oplever jeg lidt af hvert. Bedst af alt: Abbey Pierre's klunselejr i Sydfrankrig! Alle, der går ind for genbrug, kan her se nogle helhjertede forsøg i den retning!

Efterår 74: i systue på Ebberødgård - og derpå ½ år på "Lege-stedet" - et fritidshjem i Birkerød.

Grækenland 2 mdr., og så ansat som hjemmehjælper i Søllerød kommune indtil 1. febr.77, hvor Oluf og jeg damper af til Indien, Sri Lanka, Nepal - over land og vand. Her tilbringer vi 15 mdr. på vejen, blandt meget andet ved at vandre 200 km i Himalyabjergene.

Smukt var det! men hårdt for partnerskabet. Derfor: hjem til at bo alene i Holte, atter som hjemmehjælper.

Søger ind på Sosialpædagogskolen - får afslag -
 Starter august 78 på HF enkeltfagkursus i Nærum. Er færdig
 med 3 fag, og er nu i år i gang med 7, som er lidt rigeligt
 sammen med week-endarbejdet med de ældre.

Her er jeg så nu. Har endnu ikke haft den glæde at få børn,
 gård og dyr, som er en del af mine om- og genformede drømme.
 Men denne sommer i Skotland følte jeg mig helt hjemme med ar-
 bejdet - livet på et lille sted deroppe. Så måske jeg vil ud-
 forske det, - måske fortsat uddannelse, - måske en anden rej-
 se. Det er et spørgsmål om trivsel, jeg prøver mig stadig frem!
 Hjertelig hilsner til alle I gamle i gårde. Skriv eller kom, I,
 der har lyst!

ADr.: Karensvej 3 I, 2840 Holte - Langvarigste adr.: Nørrega-
 de 4, 5620 Glamsbjerg

Jannie Henriksen(Johansen): Da jeg åbnede brevet fra Glams-
 bjerg Fri- og Efterskole og så, at der stod lo-års jubilar,
 måtte jeg faktisk regne tilbage for at se, om det virkelig
 kunne passe, at der var gået lo år siden jeg forlod skolen,
 efter at have bestået realeksamen. Derefter tog jeg Handels-
 eksamen fra Vestfyns Handelsskole i Assens, og i 1971 kom jeg
 i lære i Andelsbanken i Odense. Jeg var jo heldigvis med i de
 årgange, som kunne regne med en læreplads efter endt skole-
 gang. Efter læretidens ophør, som varede 2 år, rejste jeg til
 Fredericia, hvor jeg fortsatte med at arbejde i Andelsbanken
 der. I mellemtiden havde jeg mødt min mand (som også er bank-
 mand), og vi blev gift i 1974. I april 1976 fik vi en datter,
 og efter det holdt jeg i banken, og fik en ½-dags plads på et
 advokatkontor i Fredericia. Maj måned 1978 flyttede vi tilba-
 ge til Odense og jeg fik ½-dagsplads i banken. I okt.78 fik vi
 endnu en datter, så jeg kan kun sige, at jeg er meget tilfreds
 med min tilværelse, og det er jo nok også en af grundene til,
 at tiden bare flyver afsted.

adr.: Ellevangen 9, 5260 Odense S.



Svend-Erik Larsen: Efter afslutningen på realeksamen i 1970 begyndte jeg på Tietgenskolen i Odense for at få handelseksamen, som jeg bestod i 1971, og kom så i lære på et revisionskontor i Odense, hvor jeg var indtil begyndelsen af 1974. Jeg var på dette tidspunkt indkaldt til aftjening af min værnepligt, som blev ufrivilligt forlænget til $1\frac{1}{2}$ år, da de sendte mig på sergentskole i Sønderborg. Den resterende tid af militærtjenesten tilbragte jeg dels i Vordingborg, og dels i Slagelse, hvor jeg var med til at indvie den nye kaserne. Efter militærtjenesten blev jeg ansat ved statsautoriseret revisor i Odense, hvor jeg rejste fra, da jeg fik ansættelse ved Langskov kommune i skattevæsenet, hvorfor vi byggede hus i Ullerslev i 78, da det var for langt at køre fra Glamsbjerg hver dag på arbejde.

Jeg kan iøvrigt oplyse, at vi endnu ikke er gift eller har børn. Jeg vil slutte med en hilsen til alle de gamle kammerater og den gamle gode skole.

Adr.: Degneløkken 5, 5540 Ullerslev.

Kirsten Topholm: Efter realeksamen på Glamsbjerg Fri- og Efterskole tog jeg matematisk studentereksamen på Vestfyns gymnasium. Da jeg gerne ville have et sabatår, inden jeg besluttede mig til videre uddannelse, tog jeg et halvt år til England som au-pair og derefter på et 2 måneders sprogophold i Frankrig. - Herefter kunne jeg tænke mig at læse jura og startede på studiet i september 1974 i Århus. Efter en tid holdt jeg op og søgte ind på Den sociale Højskole i Århus, hvor jeg blev optaget i september 1977. Den mellemliggende periode brugte jeg til at få noget erhvervs erfaring og arbejdede først på et plejehjem, derefter som medhjælper på et fritidshjem.

I socialrådgiveruddannelsen indgår der 2 praktikperioder á 4 mdr., hvor jeg dels har været på socialforvaltning i Randers, dels på Statens Institut for Talelidende i Århus. Jeg er meget glad for den uddannelse, jeg endeligt har valgt og forventer at blive færdig til sommer.

De sidste 3 år har jeg levet sammen med Bent, som læser samfundsfag og engelsk. Efter 2 års samliv i en kollegielejlighed på 28 m², har vi været heldige at få fat i en stor gammel lejlighed i

Århus midtby. Hvis jeres vej skulle falde forbi, er I meget velkomne til at tage trapperne op til 4. sal i Vestergade 75 IV tv., 8000 Århus C

Helle Skytte: Faktisk er det 11 år siden, jeg forlod friskolen, da jeg gik fra 2. real og til gymnasiet. Efter studentereksamen flyttede jeg til Odense sammen med Per, og vi startede begge på naturfaglig basisuddannelse på O.U.C., Vi fortsatte begge med at læse medicin, og jeg er færdig som læge om et halvt år. Jeg er blevet gift med Per og i juni 79 fik vi en dejlig datter. Sidste halvår af 79 holder jeg fri fra studierne og nyder rigtig at passe vores datter.

Adr.: Birkevej 4, 5230 Odense M.

ELEVHILSNER



Kære allesammen - selvfølgelig mest jer fra min egen og omkringliggende årgange. -

Efter en kort afstikker fra det fynske til København vendte jeg tilbage hertil, nærmere betegnet Flemløse 4 km fra Glamsbjerg, hvor jeg nu bor sammen med datteren Line og Povl, lærer ved Glamsbjerg fri- og efterskole - det er iøvrigt en god måde at holde kontakten til skolen vedlige!

Jeg arbejder i Glamsbjerg børnehave som pædagogmedhjælper.

I ønskes hermed en god jul og et godt nytår fra Poul, Line og Lita Jølving, Langgade 44, 5620 Glamsbjerg.

Hej allesammen!

Efter en vellykket studentereksamen her i sommer, trængte jeg i høj grad til at prøve noget andet end at gå i skole. Jeg regnede - og regner stadig - med at ville læse videre, men indtil da ville jeg gerne ud og lave noget andet. Jeg var så heldig, at blive tilbudt et job inden for en branche, jeg tidligere har beskæftiget mig en del med. Det var inde på Musikbiblioteket i Odense. Det er en arbejdsplads, hvor vi har meget travlt, men hvor der til gengæld er et helt fantastisk godt arbejdsmiljø.

Da jeg stadigvæk bor hos mine forældre, kører jeg frem og tilbage mellem Odense og Glamsbjerg hver dag. Men det kan jo også

blive en vane, har jeg erfaret.

Hermed sender jeg en hilsen til alle nuværende og tidligere elever og lærere ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Mikael Kristiansen

Skolevej 36a

5620 Glamsbjerg - tlf. 09 72 17 76 -

(årgang 1976)

Hej venner (m/k).

Ja, nu er det min tur til at skrive lidt til årsskriftet. Jeg vil starte med at fortælle, hvad jeg har lavet siden, jeg forlod Glamsbjerg. Ca. 2 måneder efter kom jeg ind til militæret, som de fleste nok ved. Det var meningen, at jeg ville tage HF inde ved Militæret, men det opgav jeg hurtigt. For jeg havde forstået det sådan, at jeg kunne tag HF efter 9 måneder, men "God morgen Oskar". Jeg skulle gå der i 3 år, d.v.s. at de ville have mig til at rende rundt og lege jordfræser i 3 år. Nix, det var ikke mig. Derfor besluttede jeg at holde op. Derefter gik jeg et år og havde en hel del jobs. Nu her i 1979 er jeg startet på HF på Sct. Knuds Gymnasium sammen med Lilian Bech og Dorte Lohmann fra min årgang. Det går også ganske udmærket, men der en ting, der ikke er så godt, det er, at man skal lave en helveds masse lektier, og det er jeg ikke så vant til, øh, øh. Til næste år har jeg tænkt mig at tage til USA (hvis jeg får skrabet penge sammen) og derfra går jeg tilbage til 2.HF. Jaaaa, det var så hvad jeg havde lavet, siden jeg forlod Glamsbjerg, og det jeg vil i nær fremtid. Jeg vil opfordre alle elever fra min årgang til at komme til elevfest, det er trods alt kun engang om året, at vi er samlet, så se at komme ud af krudthullet og kom til elevfesten. Nåååå, ja så har jeg hørt en elefant synge, at en fra min årgang har fået et barn, vedkommende må gerne skrive og fortælle, hvordan det går. Jeg håber, at alle dem, jeg ikke ser til hverdag, vil skrive et brev og fortælle, hvordan det er gået dem. Hvis der nu skulle være nogle, der ikke har noget sted at sove, når de kommer til elevfesten, så kan de vælte ind hos mig.

Vi ses!

Benny Rasmussen

Regner Lodbrogsvvej 45

5200 Odense V

Til dem, som har lyst til mere end bare komme ud at se andre lande, men også prøve at arbejde sammen med udlændinge.

Jeg meldte mig til IAEA som $\frac{1}{2}$ års trainee i Canada. Det var ok, jeg blev optaget som medlem, dernæst kom der alle mulige skrivelser, om hvad jeg kunne arbejde med inden for landbrug med køer, fedekvæg, tyre, grise, får eller mere "afslappende" i marken. Senere kom der et brev fra den familie, som jeg skulle bo hos, så jeg vidste lidt om, hvordan familien var, og hvad der var af dyr og land til Farmen. Hvilke fritids muligheder og hvor langt der var til den nærmeste by, o.s.v.

Det halve år er nu gået, og jeg ville ønske, jeg havde valgt et helt år i stedet for. Jeg har været i New Zealand det første $\frac{1}{2}$ år og siden fløjet over Fiji, Hawaii, Honolulu (ferie) til Canada.

De næste unge mellem 18 og 30, som melder sig, får tilbudt fra 7-14 mdr. Det koster sandsynligvis 30.000 kr., men så tjener man også lidt på farmen, så det går ca. lige op, hvad pengeforbrug angår. Dernæst kommer så alt den viden og morskab, man har fået i årets løb, billige kameraer, sprut, cigaretter, tøj og lædervarer, og sidst men ikke mindst, venner verden over. Det der med, at man ikke kan sproget, det er kun naturligt. Canadianerne forstår bedre vores skoleengelsk end det australske sprog, selv om de også er engelsk-talende.

Nå, men jeg ser frem til at møde mange af mine venner i Vingsted centret engang i februar.-

Ulrik Iglemose Larsen
 Box 60. Poplar Point
 Manitoba - R0H OZO
 Canada

PS. IAEA har kontor
 Åboulevarden 56
 2200 København N



HILSEN FRA EN 20 ÅRS JUBILAR

Da jeg i øjeblikket er i Danmark på "gennemrejse" syntes jeg, at jeg ville kigge ind og se den nye skole, det ser ud til, at I har en virkelig rar skole, men "gennemgangsklasse" kan I alligevel ikke undgå, ser jeg, selv om den er større end den gamle gennemgangsklasse. Det var altså noget så hyggeligt at se, og hvor har omgangstonen dog forandret sig siden, jeg for 20 år siden var elev og blev færdig. Respekten er der vel stadig, (håber jeg), men jeg må indrømme, at det er lettere at føle sig hjemme, når omgangstonen er så hyggelig.

Jeg skulle så berette lidt om, hvad jeg har bedrevet de sidste 20 år; jeg vil tillade mig at henvise til mit 10 års jubilæumsbrev og fortsætte, hvor jeg slap dengang.

Vagn og jeg drog i 1971 af til USA, for som man siger: "at finde guld på gaden". Det gjorde vi selvfølgelig ikke, men vi har da haft det ualmindeligt godt derovre. Jeg startede med at søge en stilling som hospitalslaborant og fik et beskedent betalt job med forskning i Immunologi. Jeg skulle arbejde med mus, og det viste sig at være mægtig spændende. Vi forskede i leukæmi. Det lå ret naturligt at forbinde vore forskningsprojekter med et andet stedse mere opdukkende felt, nemlig : Benmarvstransplantationer, men først kan jeg da lige nævne, at jeg også - i forbindelse med et projekt til undersøgelse af modermælkens betydning i Immunforsvarsmekanismen - har malket hummus, (ja, du læste rigtigt - HUN MUS), dette syntes jeg selv, var noget af det mest utrolige at gøre, men det er faktisk meget let, når man har det rette udstyr, (en lille "musemalkemaskine").

Tiderne skifter, og jeg skiftede stilling, nemlig til Milwaukee's Bloodcenter, (Blodbank). Jeg skulle starte på et program i forbindelse med udvidelse af vævstypetestningerne til også at omfatte de hvide blodlegemers reaktioner på transplantation af alle slags (blod/- hvide blodlegemer, blodplader, væv, f. eks. nyrer - men også med sigte på andre væv). Jeg havde en ung studerende til at hjælpe mig, og vi lavede cellekulturer i tusindvis. Det lykkedes os også at finde en del hel nye "typeceller", som igen kan bruges til at typebestemme cellerne fra patienter

og gennem et enormt internationalt samarbejde "International Workshop", hvor man udveksler hvide blodlegemer og gør sammenlignende typebestemmelser på disse, så bliver teknikerne forbedrede, mere ensartede, og man kan hurtigere finde ud af, hvad der egentlig foregår. Vi samarbejdede med berømte institutter, bl. a. Sloan-Kettering instituttet i New York, der ledes af en dansk læge, dr. Bo Dupont.

Jeg blev iøvrigt forfremmet til Project-associate med klækkelige lønforhøjelser. Det var åbenbart rygtedes, at jeg gjorde et godt stykke arbejde, for efter 3 år ved Bloodcentret fik jeg et meget smigrende tilbud om en position som Research Associate ved V.A. Hospitalet. Man skal være amerikansk statsborger for at få en stilling ved en offentlig institution, så jeg måtte have ansættelse på fondsmidler, det fik jeg så, og igen en klækkelig opgang, der kunne mærkes i økonomisk retning. Det er meget spændende, når man arbejder i en vital gruppe, der forsker ivrigt og samtidig studerer, det giver én mulighed for at "følge med". Vi havde mange seminarer, ugentlige møder og kurser.

Jeg fik ansvaret for et patientprogram, hvor vi studerede lungeallergiske tilstande, særlig én form "Dueavlrsyndromet", kaldt således, fordi visse mennesker, som holder duer, udvikler en lungeallergi imod deres fugle, der bevirker, at de pludselig begynder at få åndedrætsbevær, feber, hede- fryseture og mange andre gener.

Nu sidder jeg så her i Danmark, og som jeg nævnte i begyndelsen "på gennemrejse". Vi er ved at forsøge at sælge vort dejlige hjem i Milwaukee, og skal til januar drage afsted til Syd Korea, nærmere betegnet Seoul. Hvorfor gør man det, når man har det så godt?

Tja, vores nysgerrighed og eventyrlyst er der stadig, og da vi begge syntes det samme, blev vi enige om, at Vagn (min gemal i snart 16 år nu) skulle acceptere en stilling i et meget dynamisk og ret ungt dansk firma, der er i en rivende udvikling, som han forhåbentlig kan hjælpe med at blive endnu større, - så jeg forbereder mig på en mobil tilværelse. Vi skal mulig-

vis til at rejse fra land til land hvert andet år. Jeg har planer om at prøve at blive privatimelærer i engelsk, da man jo ikke kan gå ind i forskningsprojekter og gøre et ordentligt stykke arbejde på bare 2 år, og jeg vil benytte lejligheden til at takke lærer Jacobsen for kontakter og henvisninger vedrørende studiematerialer.

De allervenligste hilsner til alle fra en 20 års jubilær

Grete Møller Pedersen

p.t. Vestervang 7

Lejlighed 773

8000 Århus C

Kontaktadresse:

Bakkevænget 8

5690 Tommerup

KÆRE ALLE!

Det sidste års tid har været et roligt år for os på Mosegård. Dog oplevede vi, hvor stærke kræfter naturen har, da snetryk og storm væltede vort maskinhus. Det har taget mange kræfter at få ryddet op og genopbygget, men nu er vi ved at have det rejst igen.

Børnene er stadig hjemme hos os og går i skole. Jespers lærere viser stor forståelse for hans interesse for landbruget, så han kan kombinere skolearbejde med landbrugsarbejde både hjemme og hos naboer.

Pigerne arbejder stadig flittigt med hestene, som sammen med mine får er med til at belaste landbrugets økonomi.

Vi sender alle de hjerteligste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Signe, Hans

Jesper, Anne, Mette

Holger og Gunhild Berg Olsen

VEDTÆGTER FOR ELEVFORENINGEN

§ 1.

Foreningens navn er: Elevforeningen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

§ 2.

Foreningens formål er at bevare forbindelsen mellem gamle elever, og mellem disse og skolen.

§ 3.

Som medlemmer kan optages enhver, der har været elev på Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Endvidere kan optages lærere, eller andre der har, eller har haft nær tilknytning til skolen.

§ 4.

Foreningen virker for sit formål ved at afholde et årligt elevmøde, og ved i fællesskab med skolen at udsende et årsskrift.

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år ved elevmødet. Indvarsling sker ved bekendtgørelse i årsskriftet eller ved skrivelse til foreningens medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette gælder også ekstraordinær generalforsamling. Lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Elever, der har gennemført et skoleår, og som ikke stadig er elever på skolen, har stemmeret på generalforsamlingen i skoleåret efter det netop afsluttede.

§ 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges blandt de tilstedeværende medlemmer, eller med skriftlig tilsagn fra det medlem, som man ønsker opstillet. På lige årstal er 3 på valg, på ulige er 4 på valg. Hver stemmeseddel må højst indeholde det antal, der skal vælges til bestyrelsen.

§ 7.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer, - sidstnævnte kan vælges uden for bestyrelsen og kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Næstformanden fører protokol over foreningens arbejde. Denne protokol skal altid opbevares på skolen.

§ 8.

Endvidere vælges hvert år to suppleanter og én revisor.

§ 9.

Ændringer i lovene kan foretages ved vedtagelse med simpel stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1978/79.

I n d t æ g t e r:

Kassebeholdning, bank, giro overført fra 77/78	868,68 kr.
Medlemskontingent, årsskrifter 1977	180,00 "
Medlemskontingent, årsskrifter 1978	3.660,00 "
Entré Elevfest 1978	1.104,00 "
Entré Elevfest 1979	1.500,00 "
Renter, (bank,.giro)	<u>26,82 "</u>
	7.339,50 kr.
	=====

U d g i f t e r:

Betalt til skolen for elevfest 78	1.204,00 kr.
Gave til skolens fødselsdag	500,00 "
Blanketter	212,84 "
Betalt til skolen, årsskrift 1978	<u>3.000,00 "</u>
	4.916,84 kr.
Kassebeholdning	249,55 "
Indestående på giro	1.986,51 "
Indestående på bankbog	<u>186,60 "</u>
	7.339,50 kr.
	=====

Viggo Winther Jensen.

Ovenstående regnskab er daga dato gennemgået og sammenholdt med bilagene.

Indestående på bankbog og girokonto er sammenholdt med bankbog og girokontoudtog.

Kassebeholdningen udviser 249,55 kr.

Glamsbjerg, den 24. marts 1979.

Jenny Bech.