



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# GLAMSBJERG<sup>72</sup> FRJ - & EFTERSKOLE



Årsskrift  
1981

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

INDHOLD:

Om årsskriftet: Søren Henriksen .....	side	3
Siden sidst: Søren Henriksen .....	"	4
Glimt fra dengang: N.J. Hauge Mortensen .....	"	7
Den gamle skole: Lis Kristiansen .....	"	10
Skole og Skolen: Meta Lo Kristensen .....	"	11
Børnehaveklassen: Annlise Bille .....	"	12
Elev på den gamle friskole: Gunhild Berg Olsen .....	"	13
Sidste skoledag på Skolevej: Lis Brandt .....	"	15
Skole, Idræt, Læring, Liv: Esben Jensen .....	"	16
Efterskolens unge og deres familie: Søren Henriksen....	"	19
Ny medarbejder: Søren Henriksen .....	"	21
Medarbejdere .....	"	22
Skolens Bestyrelse .....	"	23
Til Lykke ønsker gamle kolleger .....	"	24
Elevlister Efterskolen .....	"	25
Friskolens Overbygning: udgåede elever.....	"	27
Elevbilleder .....	"	28
Elevmøde og fest .....	"	29
Elevbillede Efterskolen .....	"	30
Elevforeningen .....	"	31
Foreningens Arbejde 1981: H.C.Jensen .....	"	32
Hilsen til sidste årgang: Bestyrelsen .....	"	33
Referat af generalforsamling og bestyrelsemøder .....	"	34
Elevforeningens Bestyrelse .....	"	35
Indkaldelse til Årsmøde - Betaling .....	"	36
10-års jubilarer .....	"	37
Nyt fra gamle elever .....	"	46
Hilsen fra Holger Wiuff .....	"	47
En 90 års fødselsdag: Gunhild Berg Olsen .....	"	48
Elev- og lærerhilsner .....	"	49
Regnskabet .....	"	51
Layout: Morten Winther & Poul Riis Svendsen .....	"	52

# OM ÅRSSKRIFTET



Dette lille skrift er blevet til i et samarbejde mellem elevforeningen og skolen og har til formål at knytte trådene mellem skolen og dens tidligere elever tættere sammen. Skriftet sendes ud med håbet om, at det vil blive læst, og at det vil virke efter hensigten.

Den ældste skolebygning inde på Skolevej er i dette efterår blevet jævnet med jorden, eksisterer altså ikke mere, rent fysisk. Men huset lever selvfølgelig videre i erindringen hos de mange børn og unge mennesker, der i tidens løb og igennem næsten et sekel har haft deres skoletid i bygningen.

Vi har forsøgt at riste en minderune over det charmerende hus. Skulle nogle ved læsningen komme i tanker om oplevelser fra skolelivet i huset, håber vi, at en og anden vil bruge en stille stund i julen til at nedfælde tankerne på papir og sende det til os. Vi er meget interessede i at få samlet beretninger om skolelivet i den gamle bygning på Skolevej.

Glamsbjerg, den 19. november 1981.

*Søren Henriksen*  
Søren Henriksen



# Siden Sidst

Denne rubrik handler om små og store begivenheder og hændelser, der på forskellig vis har været med til at sætte sit præg på skolelivet i hverdag og fest.

Som omtalt andet sted fejrede Marie Espensen søndag den 18. oktober dette år 90 års fødselsdag. Marie Espensen, der i en årrække har været en dygtig og afholdt lærer på skolen, er stadig en rask og rørig og livfuld pige, der følger godt med og deltager aktivt i byens og skolens liv.

Ved skoleårets afslutning sagde vi farvel til Holger Wiuff, der efter 3 år hos os, søgte tilbage til sin hjemegn på Sjælland. Holger er nu lærer på Fårevejle Fri- og Efterskole, og som I kan læse i Holgers beretning, har han og hans familie det godt på det nye sted.

Som afløser for Holger Wiuff har vi ansat Esben Jensen. Esben kom til os fra Nørre Broby Fri- og Efterskole, så han er fortrolig med skoleformen. Esben er en erfaren idrætslærer, og han har også mange idrætstimer hos os, blandt andet har han et 4-timers fag i efterskolen, der slutter af med bevis for idrætslederuddannelse. Det er en nyskabelse hos os, som er blevet vel modtaget af efterskolens elever. Esben underviser også i regning/matematik og engelsk. Vi har alle lært at sætte pris på Esben, og håber han bliver hos os længe.

Sidste efterår tog vi et nyt skolehus i brug til friskolens to 8. klasser. Det er helt af træ og er derfor blevet døbt Træhuset. Og i spisestuens forrum har vi fået indrettet et bibliotek. Et bibliotek har stået på ønskeseddelens i mange år, og vi er alle meget glade for, at det lykkedes at få det etableret, ikke mindst skolens elever, der benytter det flittigt.

Sidste vinter havde skolen 2 gange besøg af ubudne gæster, lige før jul og lige før vinterferien. Begge gange var fremgangsmåden den samme, og begge gange blev skolens pengeskab tømt for kontanter, ligesom vinduer og døre blev splittet ad ved indbruddet. Vi har nu fået foretaget omfattende tyverisikring og har haft fred siden.

Valdemarsdag, den 15. juni 1981, var vi i Assens og modtog under højtidelige former en ny fane, skænket af Danmarkssamfundet. Den nye fane er meget køn og skal fortrinsvis bruges ved gymnastikstævner. Skolens gamle fa-



ne fra 1929 har vi stadigvæk, og vi søger nu at få den restaureret, så den kan bruges til udsmykning ved mere højtidelige arrangementer på skolen.

Skolen holder - som I vil vide - stadig en del af de gamle traditioner i hævd, herunder julemødet, der i december i år får skolens tidligere forstander Asger Baunsbak-Jensen som taler. Baunsbak-Jensen er efter en år-række i undervisningsministeriets direktørstol nu er blevet præst i Stavns-holt sogn ved Farum. Vi glæder os alle til Baunsbaks besøg.

Af skolens tidligere torsdagsmøder er der ellers ikke meget tilbage. Vi har haft en periode, hvor fortælling, oplæsning og fællessang ikke har været sa-gen, men nu skifter tiderne igen. I efteråret havde vi en aften af den gam-le slags. Mødet var godt besøgt, og vi havde en hyggelig aften sammen. I marts måned forsøger vi os igen med opskriften: Højskolesangbogen, oplæs-ning/fortælling og kaffebord. Vi, der har vort daglige virke på skolen, sy-nes det er en god måde at mødes med forældre og skolekreds på. Vi vil for-søge, om vi ikke kan få elever, der har forladt skolen inden for de senere år gjort interesserede også.

Det skal også noteres, at Kristiansen er blevet konsulent i og for Forenin-gen af Frie Ungdoms- og Efterskoler. Arne deler så sin store arbejdskapaci-tet mellem skolen og foreningen. Han er i dette skoleår ansat som halvtids begge steder, men vi der kender ham ved også, at han ikke gør noget halvt, så han er nok i realiteten fuldtids begge steder. Men i kraft af konsulent-jobbets mange forhandlinger rundt på skolerne og i undervisningsministeriets forskellige afdelinger ser vi ham dog ikke hver dag på skolen, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi savner ham, når foreningen kalder på hans viden og erfaring.

I 1978 fik skolen nye vedtægter. Gode, tidssvarende vedtægter, der lagde skolens styrelse i faste rammer. Vi havde den gang et ønske mere, som vi dog måtte opgive, da undervisningsministeriet ikke kunne godkende det. Men tiden ændrer sig, og også undervisningsministeriets holdning, og vi har nu fået godkendelse til at lærere, der har børn i skolen, også har stemmeret til bestyrelsesvalget på skolens generalforsamling. Det er et synspunkt, som skolen har forfægtet i gennem en lang årække, og som det altså nu er lykkedes at vinde gehør for på højeste sted.

Den ældste skolebygning inde på Skolevej eksisterer ikke mere. Men i sid-ste øjeblik blev vi af en af friskolens forældre gjort opmærksom på, at hun syntes, skolen skulle sikre sig et af de gamle kønne vinduer, før det hele blev kørt bort. Det lykkedes os ved hendes hjælp, og vinduet er nu

sendt til restaurering og vi regner med at kunne bruge det som ramme om en billedserie om den gamle skole og det liv, der udfoldede sig derinde. Den gamle skole er væk, men muligheden for at kigge ind ad ét af vinduerne vil snart være til stede igen. Det var en god ide, og det var godt, at der var én, der var vågen, mens tid var.

Lad mig runde denne rubrik af med at fortælle, at vi i skoleåret 1981/82 har 212 børn og unge mennesker i friskolen og 75 piger og drenge i efterskolen, og at vi alle har det godt.

Søren Henriksen



# Glimt fra dengang

I disse dage, hvor den gamle friskole ligner anden verdenskrig i mindre udgave, melder en og anden oplevelse fra de dage sig. De dage, hvor alt var gammeldags, hvor alt skulle maales til sommer - af lærerne selvfølgelig, hvor seks elever på et værelse kunne lade sig gøre, hvor man af og til ved lidt held fandt et WC, der virkede, de dage, hvor vagtlærernes rædsel var bare en lillebitte smule røg fra den gamle fløj, fordi der i nogle år brændte næsten en kostafdeling hvert år et eller andet sted i landet. Det var på høje tide, der blev bygget herude ved skoven. -

- Men der var egentlig mere at grine af dengang. For hvordan skulle man ellers overleve. -

I den "ny bygning" var der lige indenfor til venstre en smal tarm af et værelse, der blev brugt som lærerværelse, hvilket kun lod sig gøre, fordi ikke alle lærere var samlede på en gang på noget tidspunkt, bortset fra lærerrådsmøder, der fandt sted i en klasse. I dette rum sad vagtlærerne tit om aftenen, og en aften sad Thunberg og undertegnede og kedede sig over et intetsigende vejr, en sur midtiugen fornemmelse og mangel på underholdning. Da skete der noget mærkeligt: en elev havde misforstået noget helt ligegyldigt snak om sigøjnere og TV derhen, at fjernsynet var på optagelse i Gummerup. Thunberg og jeg kastede ét og kun ét blik på hinanden, og så begyndte vi forsigtigt at brygge videre, at bekræfte. "Havde man da slet ikke hørt, at fjernsynet ledte efter sigøjnerefterkommere her på egnen?" "Vidste man slet ikke, at Flemming muligvis var sigøjner" - "Havde man ikke bemærket, at han var usædvanlig sort?" "Havde man ikke tænkt på måske at få Flemming i fjernsynet". Vi var nu så langt ude i det glade vanvid, at Per og jeg ikke vovede at se på hinanden af frygt for at eksplodere i grin. Vi fik en svigerinde af mig med en meget københavnsk stemme til at ringe og præsentere sig som "Fru Jensen, Danmarks Radio", og hun måtte vel ikke lige tale med en af lærerne - det drejede sig om en optagelse med en af vore elever - kunne man ikke sende hele flokken over på parkeringspladsen klokken 21 til TV-vognen. Det var det nemmeste." Flemming hørte med forbavselse, at han var sigøjner,

men troede på det, fordi han nu engang troede på det





meste af, hvad vi sagde. Vi var nu så vidt, at vi vovede at bede den flok, der sad på lærerværelset om at gå op og vaske sig og tage nogle ordentlige klude på og så iøvrigt stille på pladsen klokken ni. Man gjorde det. -

Heri lå just forskellen på denne aften og så meget andet pjat. Man gjorde det. Man hoppede på denne ufattelige vrøvlehistorie. Da ungerne var ude af rummet, så vi to endelig på hinanden og gennemgik nu den mest ustyrlige latterproces, jeg kan mindes. Lidt efter listede ungerne forbi lærerværelset. Men det sjove var ovre - ved 22.tiden kom de hjem, ind til os og opdagede først nu, at de var blevet snydt.

Selvfølgelig måtte hævnens komme. Næste dag midt i middagsfrikvarteret kom en kostelev styrtende hen til "Mortensen, Mortensen, Keld er blevet kørt over af en bil oppe på hovedgaden". Og jeg drønedes op i byen, for hvis nu o.s.v.

\*\*\*\*

Anker var et forvovent hoved. En dag efter skoletid gik jeg ned i skolegården og fik øje på ham oppe på muren i 2. sals højde på vej fra et vindue til et andet ved hjælp af nedløbsrøret, som meget passende gik mellem de to værelser. Jeg nåede lige at tage mig selv i det og holde mund. Havde jeg skældt ud, kunne knægten være skvattet ned. Men da han heldigt havde gennemført turen, kan det nok være, jeg hilste på ham.

\*\*\*\*

Vibeke var månesyg. Hver gang det var fuldmåne, måtte vi passe gevaldig på hende. Hun sad oppe i gavlværelset og drømte, og lidt efter gik hun ned og ud på jernbanen, som hun spadserede ad - i natkjole.

\*\*\*\*

Drengene byggede en overgang små radiosendere, der kunne gå ind på en almindelig transistorradio - det blev til et ønskeprogram til pigegangen, ganske dygtigt lavet iøvrigt - men det blev sendt efter klokken 23 og gik fint ind på min radio oppe i nummer 8, så det blev jo desværre nødvendigt at lukke for herlighederne. I den forbindelse skal nævnes, at vi også har hørt radio fra den nye skole ved nattetide.

\*\*\*\*

Drengene sloges i puder en aften. Det udviklede sig til, at dyner kom med i legen. En af dynerne røg ned gennem trappeskakten og der gik hul på den. Dunene drønedes ud og fyldte gangen. Der skulle være forældremøde klokken otte, om en time. Berg kommanderede - meget højt - gang i rengøringen. Det var et syn. Men de nåede det.

En eftermiddag kunne vi ikke finde Berg - hverken på kontoret eller ovre i privaten. Gunhild anbefalede os at kigge ud i baghuset. Der sad han. Han havde købt en enarmet tyveknægt på et eller andet loppemarked. Der var ingen bagklædning. Så når hr. forstanderen manglede 25-ører, vendte han kalorius og tømte skuffen. - Endelig indlagde han sig uvisnelig hæder ved et Vissenbjergstævne ved i cafeteriet at tage jackpot i andet træk. Da en af vore elever 5 minutter senere gjorde det samme, begyndte snakken at gå om, at "det var det, de lærte nede på Glamsbjerg". Glimt af sjove timer. Glimt af alvorstunder. Glimt af mennesker.

N.J.Mortensen



# Den gamle Skole

En efterårsdag er den gamle skole fuldstændig væk. Et stort hul i jorden gør oplevelsen endnu mere trist.

Når turen af og til er gået forbi den gamle bygning, har tankerne søgt tilbage til den tid, hvor vi færdedes på stedet hver dag.

En dag var en tagsten styrtet ned på fortovet. Heldigvis var ingen kommet til skade, men farligt var det nok det gamle, hvis ikke en formue skulle ofres.

Det var et hyggeligt sted, vi forlod til fordel for mere moderne og praktiske lokaler. Hvert år prøvede man at indrette sig og pynte på skaderne, og når så børnene sad der, glemte man manglerne.

Jeg husker fortælltimerne i klassen overfor kontoret. Den klasse havde fornemme paneler - et fint stykke malerarbejde. I "Glassalen" blev man forstyrret, når nogen gik forbi på gangen. Navnet var lovlig flot til det beskedne rum, men glas var der meget af.

"Gennemgangsklassen" passede fint til sit navn. Ofte kom forsinkede igennem, når undervisningen var begyndt, og svært var det, at få givet en sidste besked på grund af gennemgående trafik, så snart klokken ringede ud. Velholdte, knirkende trapper førte til klasser gemt i de mærkeligste kroge. - Hyggeligt var det.

Morgensangen foregik de sidste år i "J". Her var der tidligere foredrag og sangtimer. Et år var det klasselokale for femte klasse. Rummet var lovligt stort, men gav gode muligheder for aktiviteter.

Tankerne går videre til gymnastiksalen med de festligt pyntede borde ved julemøderne. Stedet, hvor mange gode skuespil blev opført. Folkedans, gymnastikopvisninger og mange andre arrangementer har slidt på denne sal, også længe før jeg satte mine ben i den.

Den gamle skolebygning er væk, men oplevelser fra gode arbejdsår blandt børn og kolleger på dette sted, vil stadig være i min erindring.

Lis Kristiansen



# Skole og Skolen

Når jeg ser ud over vort nye område på Krengerupvej med hyggelige etplanshuse, græsplæner og levende hegn, er det let at se, hvad vi har fået i stedet for den tætte, høje bebyggelse på Skolevej. Herude er der rige muligheder for frikvarTERSaktiviteter, man er ved jorden, naboklasserne er enten en årgang yngre eller en årgang ældre, vi har toiletter inde i huset fælles for børn og voksne, drenge og piger.

Der er gode muligheder for at arbejde sammen i små enheder. Lærerværelset er så stort, så vi kan sidde ned alle sammen, nyt køkken, ny spisesal, kæmpestor gymnastiksal, gode omklædningsrum og meget mere.

Den smukke, gamle bygning på Skolevej med dens krinkelkroge og krummelurer var rent vedligeholdelsesmæssigt sikkert yderst upraktisk, men man havde nogen ved siden af sig og ovenover sig, man mødtes på trapper og gange, man var tæt sammen, store og små, voksne og børn. Og vel var køkkenet primitivt, men også med dem, der arbejdede der, havde man daglig kontakt. Og mange børn orienterede sig om dagens menu ved at stikke hovedet ind ad vinduet, og flere prøvesmagte bogstaveligt dagens middag på knæ - i vindueskarmen med rumpen i vejret.- Hvor megen fin gymnastik, hvor mange gode møder, skuespil og glade fester har gymnastiksalen ikke været ramme om. Ingen anden - nok så fin sal - kunne have givet disse sammenkomster et rigere liv. Og skolegården: lille, firkantet, hård, cementeret. Men alligevel vil mange sikkert med glæde mindes de hektiske fodboldkampe mellem hækken og stensætningen, leg i og omkring de høje bøger, valnødderne om efteråret, - og som lille l.-klasser at blive kløet af en stor dreng eller pige fra efterskolen eller realklassen som tegn på: Det er rart, du er her.

Nej - det er ikke lokalerne, der skaber skolens liv - eller liv i det hele taget.

Meta Lo Kristensen.



# Børnehaveklassen

At have haft børnehaveklasse her på Friskolen har altid været spændende, ikke mindst fordi man aldrig kunne være sikker på, at det lokale, man havde her og nu, også var børnehaveklasse til næste år.

Det hele startede i 1962, og det første par år delte jeg lokale med 1. klasse; men da jeg altid har haft tendens til at fylde rummet om mig med stabler af mærkelige ting, blev det for meget for lærerne i 1. klasse, og efter nogen diskussion blev man enig om, at jeg måtte have et lokale selv - men hvor? Der var ikke mange muligheder; men der var da lærerværelset! Altså rykkede jeg ind der, og man indrettede det hidtidige vagtlærerværelse til lærerne.

Den nye børnehaveklasse var ikke stor, ca. 20 m<sup>2</sup>, og den lå på 1. sal; men der blev lavet nogle fiksfakserier, og det blev et hyggeligt lokale.

Der gik en del år, så lejede skolen den nedlagte gymnastikdragtfabrik Gyfa. Det var en solid bygning. Vi lagde selv vand ind i klassen, og i hele byen troede man, at det var en ny krig, der var brudt ud, da min mand måtte låne en tryklufthammer for at komme igennem gulvet. I det kæmpelokale, jeg flyttede ind i, havde jeg det dejligt et par år, så var der blevet plads ovre på skolen igen, da efterskolen rykkede ud på Krengerupvej.

Altså pakkede vi sammen igen og indrettede os i den gamle forstanderbolig. Hvilken luksus: 4 værelser + køkken og badeværelse, det var fint, fint.

Men det lokale var kun et stoppested. I 1975 var hele skolen klar til at flytte på Krengerupvej. Her rykkede jeg ind i et klasselokale i Kridthuset. Huset rummede 6 klasser, og det kunne nok høres, når ca. 80 børn skulde ud og ind. Men to år efter havde vi bygget et hus til, og vi flyttede nogle vægge i Kridthuset, så jeg fik det lokale, jeg har nu. Og nu tyder alt på, at jeg ikke bliver flyttet rundt med mere - men hvem ved??

På denne skole kan alt ske.

Annlise Bille



# *Elev på den gamle friskole for mere end 25 år siden*



Det var dengang "den nye bygning" blev bygget.

Det første år sad vi de fleste timer tæt pakket ved gammeldags 2-mandsborde med fast bæk i det, der året efter blev til Aulaen!! - et stort rum, hvor man bare hængte sit tøj og gik igennem. - senere blev det til "glas-salen", og sluttede vel som alle andre rum som klasseværelse.

I rummet ved siden af med indgang fra gangen ved gymnastiksalen holdt "de store" til. I et mørkt rum, som man som nyligt optagen elev kun skelede ind i med stilfærdigt håb om, at det eksperiment, man havde startet på, skulle føre én ind i 2. kursusklassens hemmelighedsfulde mørke.

Hver fredag eftermiddag fra kl. 12,30 - 16,00 var der skriftlige prøver i skriftlig dansk, regning, geometri og aritmetik eller engelsk stil. Vi sad skiftevis med elever fra den ældste klasse. Hjælp var der ikke at få, men fuldkommen ro - og så stred vi med opgaverne, der naturligvis fortalte os og vore lærere noget om, hvilke karakterer vi kunne forvente ved eksamensbordet. En meget grundig træning, der nok for de psykisk stærke blandt os, var en støtte den dag, det virkelig gjaldt. Den karakter, der kom på eksamensbeviset, var kun bestemt af præstationen ved eksamensbordet. Ved disse ugentlige prøver fristede de mere modige lykken ved at sende hinanden breve om de store, uløselige problemer sådanne opgaver kunne rumme. Blev det opdaget, var det vist nærmest en katastrofe.

Udvidelsen med den nye bygning kom til at præge det sidste skoleår med lys og luft og fornemmelse af god plads. Børneskolen fik en ny legeplads, og vi "store" havde gården for os selv.

Det store lokale nærmest hovedgaden med lys og luft var blevet etableret, bl.a. med egnens flotteste talerstol, - og var ramme om efterskoleelevernes hverdag de 5 måneder, de var der. En vis rivalisering prægede forholdet mellem kursister og efterskoleelever: de kom 1. november og trængte os væk fra områder, hvor vi mente at have eneret - vores drenge kunne blive optaget af efterskolepiger - vi fik ny timeplan for vores lærere var også efterskolelærere o.s.v.

Gymnastiksalen er jo et kapitel for sig. Den var ramme om vores 2 ugentlige gymnastiktimer - trods eksamensræset - og ramme om skolekomedie, forestillinger fra såvel børneskoleklasser som efterskole.

En af mine største teateroplevelser fik jeg, da lærergruppen opførte Bernhard Shaws "Pygmalion" ved et elevmøde. En helt enestående præstation forekommer det mig. Bagefter var der bal - ofte til Else og Buchs musik, ved en enkelt lejlighed spillede Frits Fynbos orkester - en særlig gestus overfor hans gamle skole, tror jeg nok.

Som tilrejsende elev var der for mig noget meget spændende ved at komme op under loftet, hvor kosteleverne boede tæt i de små rum. Jeg fik forevist hullet i brandmuren, hvor drengene kravlede igennem, når de skulle på ulovligt besøg på pigeværelserne - eller var det omvendt?! Det var et spændingsmoment, der blev fjernet, da drengene blev flyttet over i den nye bygning, nu gav kun brandtrappen tilsvarende næring for fantasien.

Hullet i jorden sætter skub i erindringen, men det er svært for mig at fæstne præcise oplevelser til bygningerne. Selv om jeg har levet og arbejdet mange år i de rum, føler jeg ikke noget egentlig savn, snarere en glæde ved at konstatere at indtrykkene først og fremmest er knyttet til samværet med mennesker uanset bygningernes karakter og indretning.

GBO



# Sidste skoledag på Skolevej

Den sidste skoledag på den gamle Friskole formede sig som en festdag. Efter at børnene havde hygget sig i deres egne klasser, samledes vi alle: elever, forældre og lærere - i gymnastiksalen. Her tog vi afsked med den gamle, hyggelige skole, dels ved at synge nogle sange, dels ved at der blev holdt taler af blandt andre skolens formand, Peder Flemløse, hvor vi opfordrede hinanden til at tage skolens ånd og atmosfære med ud i de nye bygninger.

Efter den mere højtidelige del causerede lærer Johan Kongstad over et skolebord, han fik overrakt som minde om den gamle skole, et bord med masser af tegninger, navne og andre indskriptioner. Kongstad underholdt ved at snakke med og om de elever, der havde tegnet på bordet, og iøvrigt tyde de forskellige tegn. Eleverne, der nok har siddet og kedet sig lidt i timerne, medens de skrev deres navnetræk, har ikke kunnet forestille sig, at deres "kunstværker" kunne vække så stor munterhed år senere.

Efter denne lille ceremoni i gymnastiksalen gik vi alle ud til den nye skole på Krengerupvej. Vejret var strålende solskin, og vi var et helt optog henad Skolevej. Det var vemodigt at forlade Friskolen på Skolevej, men spændende at komme ud på den nye. Her blev vi modtaget af skolens nye forstander Søren Henriksen. Alle fik is og vi råbte hurra for den nye skole, inden vi gav hinanden sommerferie.

Sommerferien var lidt kortere for nogle af os i 1975. Vi havde indkaldt arbejdskraft bestående af elever, forældre og lærere til at flytte alle de mange ting, som vi gerne ville have med os, ud til den nye skole. En tidlig morgen i begyndelsen af august mødte man op med traktorer, biler, legevogne o.s.v. - og så flyttede vi! Borde, stole, slanger, fugle, kort, bøger, tavler, klodser, papir og meget mere. Vi var trætte, da vi var færdige, og det varede også flere måneder, inden lærerne fandt deres ting igen.





# Skole, Idræt, Læring, Liv

Hva' ku'. det dog være  
som gjorde mig så bange?

Var det mon de roller jeg fik  
der var så umulige at spille?

Børnene kommer i skole med forskellige  
forventninger  
forudsætninger  
behov

I mange år har de  
været nysgerrige  
undret sig  
tænkt  
og stillet spørgsmål

Alle der kommer i skole for første gang har oplevet  
leg  
spænding  
sorg  
glæde

De har bevægelsesglæde hvis bare vi skaber  
mulighederne

De bliver trygge hvis bare de får  
kærlighed

Der er kontakt hvis bare vi viser  
åbenhed

De har tanker og følelser -

De vil lege -

De vil lære -

De møder læreren - møder skolen - får kammerater



## GIV DEM CHANCEN

Vi kan  
lade dem lege  
være med i legen  
udvikle den sammen

Vi kan  
bygge  
forme  
fortælle  
larme  
være stille sammen  
dramatisere  
danse

klatre  
hoppe  
løbe

Uden for klasseværelset findes

naturen  
planter  
dyr  
vand  
is  
sne

andre mennesker  
gader  
veje  
huse  
torvet  
gården  
vejret

Vi kan møde medmennesker  
bedsteforældre  
købmanden  
bonden  
gartneren  
fiskeren  
kunstneren  
håndværkeren  
manden  
kvinden

Vi træffer dem senere og kender dem igen -  
Tilværelsen er læring og erfaring

Der er noget at finde alle steder  
- noget at tage med sig  
- noget at opleve

Børn lærer hvis bare de får muligheden  
for at  
undersøge  
eksperimentere  
farte omkring  
være i fred  
undre sig

hvis bare de får muligheden for at  
stille spørgsmål  
ikke blot for at få svar  
men for at dele  
livets gåder  
med nogen ...

Det er dejligt  
at løbe på bløde stier  
at gemme sig  
finde hinanden  
at have det godt  
ligge i græsset  
og lade solen bage  
se på himmelen  
og undre sig ...

Når jeg bliver lærer vil jeg prøve at  
sige mere  
ja end nej  
snarere være  
støttende og stimulerende  
end  
kritisk og kontrollerende ...



Det ovenstående lille digt har sin plads i en bog af 2 norske forfattere Heggemsnes/Naadland. Konteksten er en beskrivelse af et forsøg. Forsøget, som foregår på en stor forstadsskole ved Oslo, går ud på at bryde med opfattelsen af idræt som et isoleret fag, der har til hensigt at optræne kroppen til udelukkende fysiske præstationer i et konkurrencepræget miljø, og i stedet skabe undervisningssituationer, hvor udfoldelsesmulighederne tager hensyn til den enkeltes interesser, forudsætninger og udviklingsmuligheder. Det ovenstående digt kunne meget vel være brugt i forbindelse med skolens øvrige fag. Og jeg mener, det giver stof til eftertanke, specielt som impliceret part i en Grundtvig/Koldsk Fri- og Efterskole.

Esben Jensen



# Efterskolens unge og deres familie



Der kan være mange grunde til, at et ungt menneske tager på efterskole. Den vigtigste er - ved vi - ønsket om et eller to sidste skoleår, der skal være anderledes end de 9 eller 10 foregående skoleår. En efterskole er som skole, og skal som skole, være anderledes end folkeskolen, i sin opbygning og i sin måde at arbejde på. Men den største og mest grundlæggende forandring for de unge mennesker er dog, at de flytter hjemmefra og prøver tilværelsen på egen hånd uden at familien hele tiden er i nærheden og kan stå bi og kan tage del i livets store og små spørgsmål. Man lærer at klare sig selv, må selv tage stilling og træffe beslutninger om mange af dagligdagens gøremål, må selv løse opgaverne og må selv bære ansvaret for beslutningerne og opgavernes løsning. Man er ude på egen hånd, får mulighed for at prøve sig selv af. Alt dette giver større selvstændighed og er meget vigtigt for den personlige udvikling. Det er den ene side af sagen.

Men en efterskole er ikke en social institution i almindelig forstand. Vi har ingen interesse i at overtage det totale ansvar for de unges opdragelse. For os som skole er det meget vigtigt, at de unge mennesker ikke er i luften fritsvævende uden tilholdssted og uden tilhørsforhold. Vi er meget interesserede i, at unge mennesker bevarer kontakten og samhørigheden med hjemmet, med familien. Vi er med i et eller to år, og det er vigtige år. Det ved vi, og vi beflitter os på at gøre det godt. Men det faste, det er alligevel ikke os. Det faste, det er hjemmet, det er far og mor og den øvrige familie, og derfor er vi meget interesseret i et godt samarbejde med dem derhjemme. Telefonen bruges meget, og den er velegnet til den løbende kontakt. Men vi ser også meget gerne far og mor og den øvrige familie på skolen. De er altid velkomne, og vi har også den glæde, at der sjældent hengår en dag uden at én eller flere af efterskolens elever har familiebesøg. Det kan være fordi, der er fødselsdag, eller også fordi far eller mor fik lyst til lige at kigge ind en aften eller en eftermiddag, eller blot fordi vejen tilfældigt faldt forbi. Disse uformelle besøg er hyggelige, og vi er meget glade for dem.

Op så er der skolens forældredage, hvor vi lægger vægt på, at alle forældre og anden familie kommer på besøg. Der er formødet i maj eller juni før skoleårets start, og der er selve skolestarten, hvor familien kommer med det unge menneske en søndag eftermiddag, og så er der efterskolens afslutning en fredag aften i juni. Alle tre er store og festlige begivenheder

på efterskolen. Så har vi en forældredag i november og én i marts. Det er lørdage, hvor vi er sammen fra formiddag til eftermiddag med stor fællesspisning indlagt midt på dagen. Vi prøver på forskellig vis, at give dagene deres festlige præg, men disse dage bliver også brugt til samtaler med elever og forældre om udbyttet af og indsatsen i skolearbejdet. Og så har vi i skoleårets løb nogle forældreaftener, én ind under jul med sang og fortælling, en fælles teateraften i januar/februar og en forårssangaften med højskolesangbogen. Vi ved godt, at disse aftenarrangementer ikke kan have deltagelse af alle forældre, arbejdstid og afstand til skolen og de dermed forbundne store rejseudgifter lægger sig hindrende i vejen, men vi laver arrangementerne alligevel for at vise den side af skolens liv også, og fordi vi godt kan lide det dejlige islæt som familiebesøg er. Familiebesøg er festligt, så enkelt er det.

Lad mig runde disse betragtninger af med, at ungdomstiden er en brydningstid, hvor den unge ofte i sin frigørelsestrang kommer på kant med den nærmeste familie i kortere eller længere tid. Det ved vi alle, som har med ungdom at gøre, og vi ved også, at det er en periode, som alle unge og deres familier skal igennem. Det er nok ikke muligt i vores samfund at blive voksen uden disse konflikter. Men det er en meget almindelig oplevelse, at de unge mennesker ved at komme hjemmefra, ved at komme ud blandt andre unge, ved at deltage i alt det praktiske arbejde, opdager hjemmets mange kvaliteter, opdager at meget af det, som de har vænnet sig til som selvfølgeligheder, ikke er så selvfølgeligt endda, at der har været andre, der har lavet tingene for dem, opdager at far og mor og den øvrige familie slet ikke er så tossede endda, og opdager den kærlighed, som har været det bærende og solide fundament i barndomshjemmet. En smule afstand skærper synet og øger forståelsen, og så bliver man også mindst ét, snarere to år ældre i modenhed, når man er på efterskole i 10 måneder. Det er en kendsgerning, at mange efterskoleelever får et meget bedre forhold til familien i løbet af et skoleår, men endnu mere bemærkelsesværdigt er det måske, at jeg ikke mindes nogen, der ikke har været meget interesserede i, at far og mor, søskende og anden familie skulle komme til skolens forældredage, og det er elever i 9. og 10. klasse, unge mennesker på 15-17 år, det drejer sig om. Det er også værd at notere.

Søren Henriksen



# NY MEDARBEJDER

Fra 1. august 1981 er Esben Jensen ansat som lærer på skolen. Esben er opvokset og har gået i børneskole i Otterup. Fra 1968-70 var han HF-studerende på Mulernes Legatskole, og derefter læste han på Odense Seminarium fra 1970-74, hvor han sluttede af med lærereksamen med linjefagene historie og idræt.

Fra 1974 til 31. juli 1981 var Esben lærer på Nørre Broby Fri- og Efterskole, afbrudt af et års studium på Odense Universitet, hvor han havde årskursus i idræt.

Både i Nørre Broby og hos os er Esbens fagrække: idræt, regning/matematik og engelsk. Hos os underviser Esben både i Friskolen og i Efterskolen. Esben er i dag 31 år, og han bor på en lille landejendom i Allerup sammen med lærer Lotte Rasmussen. Lotte og Esben har en datter på halvandet år, der hedder Signe.

Esben er aktiv fodboldspiller i Nørre Broby Boldklub, og han er meget interesseret i folkedans også.

Med denne lille præsentation vil jeg - også på denne plads - byde Esben Jensen velkommen i skolens lærergruppe.

- Søren -





MÆNNEBEREJDERE	
Søren Henriksen, forstander	ansat 1975
Annlise Bille, børnehavepædagog	" 1962
Gunhild Berg Olsen, lærer	" 1962
Lis Brandt, lærer	" 1959
Else Frimodt Christensen, lærer	" 1972
Else Christoffersen, lærer	" 1964
Ditte Henriksen, lærer	" 1976
Mary & Evald Jacobsen, lærere	" 1957
Esben K. Jensen, lærer	" 1981
Viggo Winther Jensen, lærer	" 1966
Mogens Johansen, lærer	" 1979
Morten Winther Johannsen, lærer	" 1978
Lone Kemp, faglærer	" 1979
Meta Kristensen, lærer	" 1958
Lis & Arne Kristiansen, lærere	" 1966
Else Lange, lærer	" 1972
Ture Larsen, lærer	" 1976
Erna & N. J. Hauge Mortensen, lærere	" 70/61
Else Bøgild Pedersen, lærer	" 1974
Jette Sivholm, lærer	" 1968
Poul Riis Svendsen, lærer	" 1973
Elin og Børge Søgaard, lærere	" 79/78
Hans Werge, lærer	" 1975
Magda & John Andersen, pedelpar	" 1972
Jenny Bech, sekretær	" 1962
Anneke Kongstad, økonoma	" 1977
Marie Hansen, køkkenassistent	" 1966
Alma Madsen, køkkenassistent	" 1972
Lilly Bitten Hansen, rengøringsassistent	" 1973
Ann-Grethe Jørgensen, reng.ass.	" 1979

# SKOLENS

Advokat Erik Hartvig Jørgensen  
Strandgade 76, 5683 Hårby (formand)

Tømrermester Verner Juhl  
Oldgyde 12, 5620 Glamsbjerg (næstformand)

Adjunkt Finn Schytz Juul  
Holtevej 45, 5620 Glamsbjerg (sekretær)

Lærer Kirsten Jacobsen  
Skovstrupvej 59, 5690 Tommerup

Omsorgsmedhjælper Ellen Simonsen  
Moselundvej 18, 5620 Glamsbjerg

Gdr. Jørgen Poulsen  
Barløsevej 18, 5610 Assens

Adjunkt Erling Spelling Østergaard  
Glenshøjparken 77, 5620 Glamsbjerg

## TILSYNSFØRENDE

Marie Dahlgaard  
Odensevej 24  
5620 Glamsbjerg

# BESTYRELSE





# ELEVLISTE

## Efterskolen 1980-81

Allan Andersen, Mødegårdsvænget 16, 5350 Rynkeby  
 Lasse Holse Andersen, Rønne Alle 11, 5700 Svendborg  
 Tommy Borg Andersen, Helleløkken 16, Brøndekilde, 5250 Odense SV  
 Lisbeth Andreasen, Ledvænget 17, Skads, 6700 Esbjerg  
 John Axelsen, Rikkeminde Alle 12, 5250 Odense SV  
 Dennis Bang, Taksvænget 9, 5270 Odense N  
 Lars Birch, Odbjergvej 10, 9800 Hjørring  
 Jan Bøjsen, Rasmus Rasks alle 41, Bellinge, 5250 Odense SV  
 Lone Banke Christensen, Fredens Alle 10, 5250 Odense V  
 Tina Berit Christensen, Landsgravvej 80, 4200 Slagelse  
 Claus Christiansen, Odensevej 100, 5260 Odense S  
 Jens Albert Christiansen, Stenlunden 17, 5330 Munkebo  
 Tina Lyneborg Eriksen, Nyborgvej 189, 5220 Odense SØ  
 Vibeke Eriksen, Ørbækvej 46 st.tv., 5700 Svendborg  
 Frank Gøthler, Brydes Alle 84.II, 2300 København S  
 Dorthe Hansen, Åsumvej 100, 5000 Odense  
 Dorthe Hansen, Balsgyden 2, 5540 Ullerslev  
 Gitte Østerbye Hansen, Sønderlidevej 4, Bredballe strand, 7100 Vejle  
 Helle Hansen, Hovedgaden 13, 3310 Ølsted  
 Janne Bakke Hansen, Mågevej 32, 5492 Vissenbjerg  
 Jesper Hansen, Kornvængen 32, 6700 Esbjerg  
 John Hansen, Rækkehus 41/3, 3900 Godthåb, Grønland  
 Kaj Birkholm Hansen, Kertemindevej 10, 5540 Ullerslev  
 Poul Hansen, Ølunden 29, 5330 Munkebo  
 Annette Hanson, Stævnevej 37, 5700 Svendborg  
 Aleksandra Harreby-Hansen, Kålungsvej 6, 5230 Odense M  
 Carsten John Jensen, Brammingevej 30, 5200 Odense V  
 Ivan Aarlund Jensen, Byghøjvej 9, 5681 Bellinge  
 Vinnie Vangaard Jensen, Heegaardsvej 4, 3550 Slangerup  
 Birgit Hjort Johansen, Kirkevej 16, Fangel, 5260 Odense S  
 Karl Johansen, 3961 Umanak, Grønland  
 Anne Dorte Jørgensen, Rydskovvej 11, 5560 Årup  
 Diane Charlotte Laursen Jørgensen, Byparken 65.I tv., 5700

Svendborg

Lene Kjærgaard Jørgensen, Svendborgvej 41, 5792 Årslev  
 Eric Decker Kanne, Ordrup Jagtvej 97, 2920 Charlottenlund  
 Nina Kledal, Hyldebakken 6, 3070 Snekkersten  
 Berit Kristensen, Møllevej 7, 2750 Ballerup  
 Steen Vagtholm Kristensen, Skalbjergrvej 3, 5492 Vissenbjerg  
 Steen Kristiansen, Skovvej 1, Bred, 5492 Vissenbjerg  
 Tommy Kristensen, Fjordholmen 46, 5240 Odense NØ  
 Lars Peter Lindskrog Kromann, Gl. Færgevej 61, Snoghøj, 7000 Fredericia  
 Jenny Birthe Krøll, Ålstrupvej 27, 2500 Valby  
 Gitte Larsen, Buen 20, Bullerup, 5320 Agedrup  
 Erland Riis Lavsén, Kirstinebjergvej 24, 5792 Årslev  
 Orla Arne Lindell, Rosenhøj 49 3.th., 2650 Hvidovre  
 Jens Lommer, Blichersvej 11, 5230 Odense M  
 Henrik Lund, Hulvejsbakken 18, 5330 Munkebo  
 Berit Madsen, Mosevej 14, 5210 Odense NV  
 Mette Madsen, Middelfartvej 187, 5200 Odense V  
 Janne Mortensen, Dunhammervænget 7, 5250 Odense SV  
 Kent Holmberg Nielsen, Sandagervej 15, 5240 Odense NØ  
 Kim Nielsen, Miovænget 19, 5270 Odense N  
 Lars Nielsen, Egense Bygade 7, 5450 Otterup  
 Lis B. Nielsen, Fangelvej 85, Vejle, 5672 Broby  
 Mette Dahl Nielsen, Hovmarken 1, 1.th., 3000 Helsingør  
 Tom Nielsen, Priorens-gade 18, 5600 Fåborg  
 Anne-Birgitte Nørbjerg, Assensvej 418, Falsled, 5642 Millinge  
 Michael Damgaard Olsen, Stuebjerggårdsvej 5, 3220 Tisvildeleje  
 Frank Brøsted Pedersen, Sandholtvænget 14, 5230 Odense M  
 John Allan Pedersen, Peter Corneliusvej 3, Strib, 5500 Middelfart  
 Kirsten Bobak Pedersen, Risager 3, 2670 Greve Strand  
 Claus Henrik Rasmussen, Snorresvej 41.I.tv., 5210 Odense NV  
 Peter Alexander Rasmussen, Lindealle 49.II th., 4220 Korsør  
 Annette Rohard, Granvej 22, 5250 Odense SV  
 Charlotte Rønstrup, Dianavænget 31, 5250 Odense SV  
 Birgitte Egede Skriver, Tjørnevej 42, Haderup, 7800 Skive  
 Lars-Martin Sørensen, Skolegyden 14, Nr. Søby, 5792 Årslev  
 Mikael Thomsen, Lilletoftvænget 5, 5260 Odense S  
 Eva-Marie Nielsen Walzack, Ahornvej 15, 2690 Karlslunde



# Friskolens Overbygning

9.a. 1980/81 - udgåede elever:

Anne-Marie Andersen, Hjelmerupvej 39, Verringe, 5690 Tommerup  
 Dorte Andersen, Bøgevej 14, 5620 Glamsbjerg  
 Michael Egemose Andersen, Pilevej 4, 5620 Glamsbjerg  
 Torben Greve Andersen, Vibækvej 15, 5681 Bellinge  
 Carl Joakim Brandt, Sivendal, Langerod 13, 5620 Glamsbjerg  
 Per Bo P. Fischer, Gadsbøllevej 124, 5492 Vissenbjerg  
 Ole Nørregaard Jensen, Vibækvej 75, 5250 Odense SV  
 Susanne Irene Jul Larsen, Krengerupvej 118, 5690 Tommerup  
 Mette Lyager Nielsen, Dunbirkevej 33, 5681 Bellinge  
 Pia Schmidt Nielsen, Solevad 33, 5690 Tommerup  
 Jan Horsted Pedersen, Blåkløkkevej 5, 5250 Odense SV  
 Kim Pedersen, Åløkken 18, 5681 Bellinge  
 Martin Hummel Pedersen, Bryllevej 2, 5681 Bellinge  
 Troels Hammelev Pedersen, Bindekildevej 40, 5681 Bellinge  
 Steffen Ulisse, Kastanievej 19, 5230 Odense M  
 Gerald Ritthaler, Sivendal, Langerod 13, 5620 Glamsbjerg

9.b 1980/81

Maj Brincker, Løgismose Skov 2, Nellemose, 5683 Hårby  
 Jeanette Stokbæk Hansen, Skolevej 28, 5620 Glamsbjerg  
 Søren Hansen, Kirke-Søbyvej 90, 5610 Assens  
 Helle Ib, Bodebjergvej 10, 5620 Glamsbjerg  
 Lise Bang Jacobsen, Skolevej 34, 5620 Glamsbjerg  
 Mikael Vissing Jacobsen, Skovstrupvej 59, 5690 Tommerup  
 Michael Pedersen, Nørregade 107, 5620 Glamsbjerg  
 Michael Vestergaard Pedersen, Rosenvænget 24, 5620 Glamsbjerg

10. klasse.

Michael Andersen, Holtevej 70, 5620 Glamsbjerg  
 Gitte A. Kongstad Christiansen, Holtevej 40, 5620 Glamsbjerg  
 Henrik Follin, Bøgevej 60, 5683 Hårby  
 Ellinor Carøe Jørgensen, Langgade 52, 5620 Glamsbjerg  
 Michael Jørgensen, Gravenen 3, 5683 Hårby  
 Poul Jørgensen, Odensevej 46, Verringe, 5690 Tommerup  
 Ole Krog Larsen, Vestermarksvej 70, Fangel, 5260 Odense S  
 Birgit Mehl Ludvigsen, Karlemosevej 22, Flemløse, 5620 Glamsbjerg  
 Hanne Nielsen, Nørregade 15, 5620 Glamsbjerg  
 Mette Petersen, Assensvej 82, 5620 Glamsbjerg  
 Truels Simonsen, Moselundvej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg  
 Christoffer Skåning, Grønnevej 14, 5620 Glamsbjerg



## 9. klasserne



## 10. klasse



# ELEV MØDE OG FEST

for tidligere og nuværende elever

Lørdag  
d. 27. marts • 82  
kl. 15 • 24

Tilmelding til skolen senest fred. d. 19.3.

## MENU

- kl. 15 Kaffebord
- ELEVFORENINGENS  
GENERALFORSAMLING
- kl. 16 Gymnastikopvisning
- kl. 18 Fællesspisning
- kl. 20 Cabaret
- kl. 21 Dans

Det forudsættes, at alle er på skolen fra ankomst til afrejse, så vi har hele eftermiddagen og aftenen i fællesskab.

Hvis I ønsker at overnatte på skolen, skal vi have det at vide ved tilmeldingen. Sovepose/sengetøj skal medbringes. Morgenmad koster 10 kr.

Pris for deltagelse i festen: 30 kr.

Vi håber, mange tidligere elever vil møde op, og at vi sammen må få en god dag ud af det.

Med de bedste hilsner  
fra os alle på skolen

*Søren*





Allan Andersen Lasse Andersen Tommy Andersen Lisbeth Andreassen John Axelsen Dennis Bahg Lone Banke Lars Birch Jan Bøisen Tina B. Christensen Claus Christensen Jens Christensen Tena Eriksen Vibeke Eriksen Frank Gotzler Dorte Hansen Dorte Hansen



Gitte O. Hansen Helle Hansen Janne Bakke Hansen Jesper Hansen John Hansen Mary Jacobsen Ewald Jacobsen Ditte Henriksen Søren Henriksen Eryna Hauge Mortensen Niels Hauge Mortensen Kaj B. Hansen Paul Hansen Anette Hansen Sandra Hartvig-Hansen Garsten Jensen



Juan Jensen Vinnie V. Jensen Birgit Johansen Viggow Jensen Lis Brandt



Glamsbjerg Fri- og Eftenskole 1980-81.



Lis Kristiansen Arne Kristiansen Karl Johansen Anne-Dorte Jørgensen Diana Jørgensen



Lene Jørgensen Erik Decker Rønne Nina Klødal Gunhild Berg Annelise Bille



Else Christoffersen Meta Kristensen Berit Kristensen Steen Kristiansen Tommy Kristensen



Lars Kromann Benny Krøll Gitte Larsen Else Lange Mogens Johansen Jette Sivholm Else Christensen Elin Søgaard Børge Søgaard Morten Winther Jure Larsen Holger Wiuf Poul Svendsen Hans Werge Erlend Larsen Orla Lindell Jens Lommer



Henrik Luid Berit Madsen Mette Madsen Jenny Beck Else B. Petersen Anneke Kongstad Marie Hansen Alma Madsen Bitten Hansen Magda Andersen John Andersen Tanne Mortensen Kent Nielsen Kim Nielsen Lars Nielsen



Lis B. Nielsen Mette Nielsen Tom Nielsen Anna Nørbyerg Michael Olsen Frank Pedersen Allan Pedersen Kirsten Pedersen Claus Rasmussen Peter Rasmussen Anette Røhrard Charlotte Rønstrup Birgitte Skriver Lars-Morten Sørensen Mikael Thomsen Steen Vagtholm Eva-Marie Walczak



LEU  
F  
ORENINGEN



GLAMSBJERG FRI- og EFTERSKOLE

Elevforeningen

Oktober 1981

# FORENINGENS ARBEJDE 1981

Årsmødet den 28. marts 1981 havde igen samlet et stort antal tidligere elever, godt hundrede, og blev som tidligere år afviklet på en festlig og hyggelig måde.

Både skolens personale og elever gjorde en stor indsats, for at vi skulle have de bedste rammer om vores sammenkomst på skolen.

Som omtalt i sidste årsskrift blev der i år udnævnt et nyt æresmedlem af foreningen, nemlig lærer Johan Kongstad, der gennem mange år var ansat på skolen.

Motiveringen for ærestitlen var hans mangeårige medvirken som illustratør ved elevforeningens årsskrift. Han har altid beredvilligt stillet sine kunstneriske evner til rådighed, når foreningen har bedt ham om det. Ud over æresmedlemskabet fik han på dagen overrakt en "æressnaps", som så ud til at bekomme ham nok så vel. Overrækkelsen fandt sted i hans hjem.

Den 26. september har der været afholdt bestyrelsesmøde, hvor forberedelsen til foreningens deltagelse ved udarbejdelsen af dette årsskrift blev planlagt.

Foreningen har den 18. oktober vist opmærksomhed ved Marie Espensens 90-års fødselsdag. Andet sted i bladet finder man en beskrivelse af denne store personlighed i skolens historie.

Foreningens bestyrelse siger ved denne lejlighed tak for godt samarbejde i 1981 til alle omkring skolen og til foreningens medlemmer, og vi håber på fortsat godt samarbejde og samvær i 1982.

H. C. Jensen  
Formand for elevforeningen.





# HILSEN

Med det formål at vedligeholde forbindelsen mellem tidligere elever ved Efterskole og skolen samt elevoprettet en forening, der hedder Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

En af foreningens to hovedopgaver er udgivelsen af dette årsskrift, til foreningens medlemmer.

Desuden arrangeres der på skolen et årsmøde i marts, og man kan se indbydelsen til næste årsmøde.

Hvis man ønsker at beholde kontakten med skolen og få tilsendt årsskrift og indbydelse til elevmødet, kan man melde sig ind i foreningen ved at betale kontingent på vedlagte girokort. Så vil man automatisk modtage de følgende udsendelser.

Hvis du ikke betaler denne gang, men senere skulle ønske at blive indmeldt, kan du naturligvis rekvirere et årsskrift fra skolen og ved denne lejlighed blive medlem.

Venlig hilsen

*Bestyrelsen*

# TIL SIDSTE ÅRGANG

holde forbindelsen mellem Glamsbjerg Fri- og Efterskole og skolen samt elevoprettet en forening, der hedder Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

En af foreningens to hovedopgaver er udgivelsen af dette årsskrift, til foreningens medlemmer.

Desuden arrangeres der på skolen et årsmøde i marts, og man kan se indbydelsen til næste årsmøde.

Hvis man ønsker at beholde kontakten med skolen og få tilsendt årsskrift og indbydelse til elevmødet, kan man melde sig ind i foreningen ved at betale kontingent på vedlagte girokort. Så vil man automatisk modtage de følgende udsendelser.

Hvis du ikke betaler denne gang, men senere skulle ønske at blive indmeldt, kan du naturligvis rekvirere et årsskrift fra skolen og ved denne lejlighed blive medlem.

# REFERAT af GENERAL- FORSAMLINGEN

Lørdag d. 28. marts 1981

## 1) Valg af dirigent.

Arne Kristiansen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

## 2) Formandens beretning.

H.C. Jensen nævnte foreningens 2 primære arbejdsområder; årsskriftet og årsmødet. Ved sidste elevmøde deltog 108 af foreningens medlemmer. Der var i årets løb afholdt to bestyrelsesmøder i tilknytning til ovennævnte arrangementer. Sluttelig nævnte formanden foreningens udnævnelse af pensioneret lærer Johan Kongstad til foreningens æresmedlem.

## 3) Kassererens beretning

Se regnskabet.

## 4) Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

## 5) Valg til bestyrelsen.

H.C. Jensen, Benny Rasmussen, Henning Bøgild og Mikael Kristiansen var på valg. Alle blev genvalgt.

## 6) Eventuelt.

Intet under dette punkt.

# REFERAT af KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsen konstituerede sig som hidtil. Man aftalte nyt møde i september. Da det af foreningen udnævnte æresmedlem ikke viste sig til mødet, blev man enige om at udsende en delegation til æresmedlemmets adresse, bestående af (delegationen!) bestyrelsen samt formandens hustru. Man traf æresmedlemmet i godt humør, og efter en hyggelig samtale var der rundvisning i dettes (æresmedlemmets) nye hus samt atelier.

# ELEUFORENINGENS BESTYRELSE

(68) H.C. Jensen (formand)  
Hammersvej 13  
Bramdrupdam  
6000 Kolding

(49) Henning Bøgild Pedersen  
Nørregade 43  
5620 Glamsbjerg

(55) Gunhild Berg Olsen  
Byvejen 72  
Gummerup  
5620 Glamsbjerg

(75) Lita Jølving  
Langgade 44  
Flemløse  
5620 Glamsbjerg

(76) Mikkel Kristiansen  
Hestehavevej 11  
8270 Holtbjerg

(76) Benny Rasmussen  
Røgner Lodbrogsvvej 45  
5200 Odense

(79) Susanne Heibøll  
Godthåbsgade 86, 5.  
5000 Odense



9-B



# INDKALDELSE



Der indkaldes herved til ÅRSMØDE og GENERALFORSAMLING i Elevforeningen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole lørdag den 27. marts 1982 kl. 15,00 på skolen.

Generalforsamlingen starter kl. 15,30.

Dagsorden og nærmere program udsendes senere.

Venlig hilsen

*Bestyrelsen*



## BETALING



Efter fire år med samme kontingentstørrelse er der i år fastsat kontingent for medlemskab af foreningen på 25,00 kr.

Dette beløb, der også gælder som betaling for årsskriftet, bedes indbetalt inden 1. februar 1982 på medfølgende girokort.

Adressen er:           Elevforeningen  
                               Glamsbjerg Fri- og Efterskole  
                               562o Glamsbjerg  
                               Giro nr. 3 04 56 76





## Kjære Fille!

I år har vi udsendt breve til alle elever i afgangsklasserne 1972 (ialt 90), og vi kan nu glæde os over de breve, vi har modtaget. For os på skolen er det så ubetinget den mest spændende del af årsskriftet, og jeg tror, mange andre har et lignende forhold til brevene.

Lisbeth R. O. spørger, hvorfor vi bruger forældreadressen, og ikke den adresse, der er i elevforeningens kartotek? - Svaret er enkelt: jeg fandt kun ganske få andre end dig fra 1972, der var medlemmer. Derfor glæder vi os endnu mere over alle de genindmeldelser, vi får, gennem disse breve. Men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at det er helt afgørende, at I allesammen husker at betale kontingent! Der kommer ingen rykkerskrivelse, højst en invitation til elevmøde. Altså: Kun hvis du betaler for årsskriftet, får du det næste år!

Vi ville naturligvis gerne have haft endnu flere breve og endnu flere medlemmer, men heldigvis har vi mange, meget trofaste læsere.

Mange hilsner

Gunhild Berg Olsen

## 10-års Jubilarer



Hans Jørgen Andersen: Det stod skrevet i stjernene, at jeg skulle være landmand, så efter realeksamen startede jeg på landmandsuddannelsen, hvilket indebar, at jeg var ude at tjene og på landbrugsskole i Korinth og senere på Dalum, som jeg kendte, da jeg tidligere havde været elev i materialen der. Derefter tog jeg en vinter på Askov Højskole, og det var en meget positiv oplevelse, bl.a. fordi jeg hidtil mest havde bevæget mig i "bondemiljøer".

I 1979 overtog jeg så min fædrende gård i Dærup og er egentlig ganske godt tilfreds med min tilværelse, idet jeg prøver at leve et jævnt og muntert virksomt liv. Der er sagt og skrevet meget, og med rette, om landbrugets utålelige forhold, så det vil jeg spare jer for, men jeg tror trods alt på en værdig fremtid for os bønder. Angående ægteskab bare dette, jeg er ikke gift og har aldrig været det.

Adr.: Dærupvej 65, 5620 Glamsbjerg

Vivi Nielsen (Andersen): I håb om at høre fra nogen af jer vil jeg kort fortælle om mit livsforløb de forgangne 10 år.

Jeg blev færdig som apoteksassistent i 1976 fra Ejby Apotek. I august 74 blev jeg gift med Steffen, som de fleste fra klassen kender, vi købte hus i Gelsted i foråret 74. Efter endt eksamen i 76 fik jeg job på Central Apoteket på Odense Sygehus. Der var jeg til 78, hvor vi fik en pige i august måned, da der ikke var mulighed for halvdagsjob på Centralapoteket holdt jeg op som tidligere nævnt og var hjemme hos Helene et  $\frac{1}{2}$  år, hvorefter jeg fik et 8,30 - 12,30 job på Ejby Apotek, hvilket jeg er meget glad for.

Jeg er gravid og venter at nedkomme til maj.

Hvis nogen har lyst til, at vi skal mødes til næste elevfest, eller til at besøge os, kan I sætte jer i forbindelse med mig.

Adr.: Møllertoften 3, 5591 Gelsted. Tlf. 09-49 18 85.

Niels Vilhelm Anderson: "Er det virkelig allerede ti år siden?" var min første tanke, da jeg åbnede brevet fra Elevforeningen. Men det er det altså, og der er da også sket meget, siden vi forlod friskolen i juni 1972. I august 1972 rejste jeg til Colorado i USA, hvor jeg tilbragte et fantastisk år som udvekslingsstudent med Youth For Understanding. Efter min hjemkomst i august 1973 begyndte jeg på Vestfyns Gymnasium, hvor jeg blev færdig med en samfundssproglig studentereksamen i 1976. Dernæst var jeg ude og arbejde et år, før jeg i 1977 begyndte på Odense Universitet, hvor jeg håber at slutte som cand. mag. med hovedfag i historie og bifag i engelsk. Børn og/eller kone er det endnu ikke blevet til!!

Hilsen til tidligere klasse-kammerater og lærere.

Adr.: Østerbæksvej 91, 5230 Odense M.

Michael Arbirk: Efter friskolen gik jeg på Vestfyns Gymnasium, hvor jeg tog studentereksamen i 1975. Efter et år med arbejde i gartneri og landbrug blev jeg i 1976 optaget på Landbohøjskolen i København, hvor jeg studerer til agronom (landbrugskandidat) med kvæg som speciale. Jeg har netop afleveret mit speciale og er færdig med uddannelsen i sommeren 1982. Fra 76-80 var jeg sekretær for Danmarks Unge Katolikker og medlem af hovedbestyrelsen. Der arbejdede jeg med planlægning af weekends og lejre for børn og unge i hele Danmark og arbejdede med at uddanne ledere. I 1978 mødte jeg min kone, Louise, der studerer medicin. Vi tog i 1980 et halvt år til Afri-

ka, hvor vi besøgte 5 lande og lærte en masse om u-lande, og hvor forskellig deres kultur er fra vores.

Sluttelig kan jeg fortælle, at vi blev gift i oktober 1980, og at vi fik en dejlig dreng, David, i april i år.

Adr.: Storm Petersensvej 4. 201, 2000 København F.

Hanne Elisabeth Møller Christensen.: Jeg forlod skolen efter 2. real for at begynde på Vestfyns Gymnasium. Allerede mens jeg gik på Friskolen, havde jeg fundet ud af, at bøger var det jeg bedst kunne tænke mig at beskæftige mig med fremover, og efter min sprogligt-samfundsfaglige studentereksamen i 1975 søgte jeg optagelse på Danmarks Biblioteksskole og blev - mod forventning - optaget allerede samme år. Jeg blev færdig som bibliotekar i 1979 efter 4 ret begivenhedsløse år og fik straks efter - også mod forventning, arbejdsløsheden indenfor faget er alarmerende - tilbud om vikariat på et nyt gymnasium i Odense med den opgave at oprette og registrere bogbestanden på biblioteket. Et meget spændende og selvstændigt job, som desværre kun strakte sig over et år. København havde været en pest, og det havde hele tiden været meningen, at min "mand" og jeg ville tilbage til Vestfyn, når han også var færdig med sit studium, historie. Men mens jeg var i Odense, fik han tilbud om et ønskejob på Fulton, og så var der ikke mere at betænke sig på. Han droppede historien til fordel for sin hobby - sejlads og sejlskibe, og vi flyttede permanent til Assens i januar 1980. Efter vikariatet i Odense fik jeg et barselsvikariat her i Assens, men så var det slut med heldet for en tid, og jeg gik arbejdsløs hele foråret 81. Siden juni har jeg haft arbejde som kontorvikar på Fulton/Postgården og kan muligvis blive her fast. Jeg vil ikke have noget imod det, mulighederne indenfor mit fag er minimale med mindre jeg søger til Odense igen (også da forøvrigt), og de 3 timers transporttid derud kan jeg ligeså godt lægge i noget regulært og nødvendigt arbejde her. Arbejdet er fascinerende, arbejdsdagen totalt uforudsigelig og sjældent på under 9 timer, og ungerne uimodståelige og slet ikke til at undvære. - Vi bor nu i et dejligt hus på Kalbrænderivej, har ingen børn selv, men foreløbig også rigeligt i de 22 Fultondrenge.





Barney Hansen: Ja, så en hilsen fra Skævinge, jeg har det godt og lever i bedste velgående. Jeg blev udlært som mekaniker i januar 1977 hos Ford i Hillerød, har stadig arbejde, nu hos Renault i Hillerød, hvor jeg har været i 2 år. I november 1977 købte jeg hus her i Skævinge sammen med en pige ved navn Gitte. Vi har kommet sammen i 8 år, men er ikke gift. I juni måned i år fik vi en dejlig dreng, som er blevet døbt Jesper.

Jeg spiller meget fodbold og har været træner i 6 år for ungdomshold. Da jeg fik smidt mit billede fra skolen væk, da jeg flyttede hjemmefra, vil le jeg være meget glad, hvis jeg kunne købe et nyt.

Hils dem der er tilbage.

Adr.: Birkevej 11, 3320 Skævinge - Tlf. 02 - 28 87 65.

Laila Hansen: De sidste lo år har formet sig på følgende måde. Efter jeg forlod Glamsbjerg, flyttede jeg til Ølstykke for at bo hos min søster, hvor jeg de første 2 år havde forskelligt arbejde på en fabrik, derefter gik jeg ét år på handelsskole, hvor jeg tog regnskabslinien. Efter det fik jeg en kontoruddannelse på et revisionskontor. Efter jeg var udlært der, gik jeg arbejdsløs i ca. 2 år, da jeg flyttede til Hårlev, hvor jeg stadig bor. Derefter har jeg arbejdet på et kontor i Køge, men da virksomheden lukker til april næste år, er det uvist endnu, hvad jeg skal lave bagefter. Jeg er stadig ugift og har ingen børn, men siden jeg flyttede fra Ølstykke, har jeg boet sammen med min forlovede.

Adr.: Nymøllevej 9, 4652 Hårlev.

Henny Kreilgaard: Kære venner og bekendte fra Friskolen!

Det er ikke til at fatte, at det nu åbenbart er lo år siden, vi sloges med tavleklude og tømte hinandens tasker på den gamle Friskole. Eller vi sad i det store frikvarter med vores fedtede madpakker og spillekort ligeså snart klokken havde ringet ud til lidt efter, at den havde ringet ind.

Efter at have forladt det sorgløse liv på friskolen kom jeg i huset i Hårby. Det varede dog kun et halvt år, så var jeg træt af at passe andre folks hysteriske unger og søgte arbejde på Østergårds Møbelfabrik i Glamsbjerg. De var ikke meget for at ansætte mig, da de ikke mente, at en pige kunne klare arbejdet (det var før disse m/k-tider). Jeg fik dog lov til at komme på 14-dages prøve og siden ansatte de flere piger. Jeg var meget glad for at være der og blev halvandet år, indtil jeg startede på sygeplejeskolen i Odense.

I marts 1978 blev jeg færdig som sygeplejerske, og jeg har altid været glad for mit arbejde, selvom hospitalshierakiet og de stressende arbejds-vilkår somme tider kan være lidt af en belastning.

Efter at have arbejdet to år på Odense Sygehus tog Lisbet Jacobsen og jeg i kibbutz i Israel. For mit vedkommende blev det til 3 mdr., da jeg mødte en masse søde mennesker og befandt mig godt. På hjemvejen var det planen, at jeg ville se noget af Europa, men nåede ikke længere end til Cypren, hvor jeg blev så betaget af øen, klimaet og befolkningen, at jeg tilbragte det meste af tiden der frem til december 80. Så overmandede hjemvejen mig, og jeg fik atter arbejde på O.S. Det kneb dog med at falde til i Danmark igen, og da jeg i maj 1981 fik tilbudt et spændende arbejde ved Lægeklinikken i Godthåb, slog jeg til.

Det var noget af en omvæltning at komme fra sydens sol til sne og kulde, men hurtigt fik jeg øjnene op for den storslåede natur heroppe og er blevet meget glad for at være her og bliver foreløbig. Også her gælder det, at de mange dejlige mennesker, jeg har mødt, har givet mig en masse gode oplevelser, som jeg sent vil glemme. Derfor er det også med glæde og tilfredshed, at jeg ser tilbage på de forløbne lo år.

Jeg håber også I andre har det godt og glæder mig til at høre, hvad I har bedrevet, og forhåbentlig er vi mange, der ses til elevfesten i år.

Adr.: Lægeklinikken, Box 1001, 3900 Godthåb.

Anne Bagge Kristiansen: Ufatteligt, at det er lo år siden, vi forlod skolen. Dengang lovede jeg mig selv, at jeg aldrig ville gå i skole igen, hvilket jo selvfølgelig ikke kom til at holde helt stik.

Efter realeksamen tog jeg til Schweiz i 8 måneder, hvor jeg passede et par piger på 1 og 4 år. Efter hjemkomsten fik jeg arbejde på Viborg Gymnastikhøjskole som køkkenmedhjælper. Arbejdet var ulideligt, men samværet med en masse jævnaldrende var alletiders, og byens forlystelseliv tjente pænt på os. Derefter fandt jeg ud af, at nu ville jeg på højskole, hvilket jeg var i 4 mdr. på Vrå højskole i Vendsyssel i foråret 74. Derefter startede jeg på HF i Middelfart, som jo bekendt tager et par år. Så var det tiden til at begynde at spekulere på, hvad den fremtidige uddannelse skulle være. Valget stod mellem pædagog og socialrådgiver.

Heldigvis fik jeg arbejde på en vuggestue i Odense, hvorefter jeg fandt ud af, at det var ikke lige sagen for mig. Så søgte jeg ind på Den sociale Højskole i Odense og blev optaget 1. febr. 1978. Der blev jeg færdig i februar 1981.

Siden har jeg været arbejdsløs socialrådgiver - af én eller anden grund er vores arbejdsgivere (kommunerne) ikke så glade for os for øjeblikket. Nu her i oktober-november sidder jeg i et vikariat i Odense kommune. Det er på sin vis rart at komme ud og prøve kræfter, men samtidig er det et ret krævende arbejde.

I den forløbne tid har jeg også mødt Henning, som jeg bor sammen med, og vi har lille Kasper, som blev født sidst i maj.

Hilsen til den gamle klasse og skole.

Adr.: Johannes Larsensvej 10 3.tv., 5220 Odense SØ.

Jørgen Moseholm: Som tiden dog iler, det er næsten ikke til at begribe, at det nu er blevet vores tur til at skrive om 10 års memoireret. Hvad er der hændt mig? Ja, efter Glamsbjerg tiden tog jeg til Odense for at tage studentereksamen, blev færdig i 74. Hvad nu - nu stod hele verden jo åben. Jeg kunne ikke vælge, det blev en periode med forskellige former for fysisk arbejde i Odense området. Men i 77 startede jeg på at udanne mig som levnedsmiddeltekniker i Roskilde (en 3-årige mellemteknikeruddannelse). Da jeg var færdig i 80 fik jeg ansættelse på Havnsø Konservesfabrik, hvor jeg stadig er. Jeg er blevet gift, og vi har købt et lille hus i Gislinge, hvor adressen er: Birkekær 43, 4532 Gislinge (tlf. 03 -463607), så hvis I skulle komme på de her kanter, er I hjertelig velkommen.

Lisbeth Rudbæk Olsen: Da jeg havde afsluttet realeksamen, blev jeg boende på Køng Højskole endnu et år, mens jeg gik på handelsskole i Odense. Efter handelseksamen i 1973 rejste jeg til Skjern i Vestjylland, hvor jeg havde fået en læreplads på kontor hos Søgaard Autobetræk. Der var jeg, til jeg var udlært i sommeren 1975. Så gik jeg arbejdsløs i 3 måneder, men havde ikke rigtig lyst til at rejse tilbage til Fyn, da jeg efterhånden var faldet godt til i det vestjydske og også havde fået venner herovre. I efteråret 1975 fik jeg så arbejde på HS Kedelfabrik i Tarm på kontoret, og der er jeg stadig og er godt tilfreds med at være. I foråret kom jeg på deltid. 1. december 1976 købte jeg ejerlejlighed i Skjern og boede i den knapt 3 år. For 2 år siden flyttede jeg op til min ven Sven Erik i Dejbjerg. Han er landmand, vi venter vores første barn i januar.

Da jeg ikke har kontakt med nogle af mine gamle klassekammerater, glæder jeg mig til at høre, hvordan det er gået dem, og jeg håber, der bliver arrangeret et eller andet vedrørende 10 års jubilæet. Det kunne være sjovt at træffe dem igen.

Adr.: Bøgholt, Dejbjergvej 13, Dejbjerg, 6900 Skjern.

Ejvind Overgaard Pedersen: Efter at jeg har forladt skolen kom jeg i lære som elektriker og efter endt læretid har jeg været indkaldt til aftjening af militærtjeneste på Hvorup Kaserne ved Ålborg. Efter 9 måneder der blev jeg ansat ved E.R.Elektrik i Fredericia. Arbejdet foregik på Shell Rafinaderiet i Fredericia, og da der ikke var mere arbejde der, blev jeg afskediget og efter ca. 14 dages ledighed blev jeg igen ansat i mit gamle firma i Taulov, som er et lille firma med meget service arbejde. Der er jeg stadig ansat. I august 78 har jeg købt hus i Bredstrup ved Fredericia. Til sidst de bedste hilsner til gamle kammerater fra tiden på skolen.

Adr.: Stallerupvej 2, 7000 Fredericia

Finn Bendix Rasmussen: Ja, så er det altså 10 år siden, og de er jo, som alle siger, gået hurtigt. - Og hvad har jeg så foretaget mig i de år. Med "beviset" i hånden fik jeg en læreplads som tømrer. Efter endt svendep prøve og et par måneders arbejde som svend, begyndte jeg igen at gå i skole, denne gang i Odense og senere i Horsens.

Med afsluttende eksamen i december 1980 fra Byggeteknisk Højskole i Horsens begyndte kampen for at få arbejde. Det lykkedes i februar 81, hvor jeg blev ansat på en vinduesfabrik i Billund, og måtte derfor endnu engang rykke telt-pælene op.

En vinduesfabrik var nok ikke lige det, jeg havde regnet med, men det har vist sig at være ganske interessant. Med et alsidigt arbejdsprogram omfattende bl.a. kalkulation, tilbudsgivning, produktudvikling, materialeindkøb samt opsøgende salgsarbejde i Danmark og Tyskland, tror jeg ikke, det er muligt at finde mange arbejdspladser, hvor dagene er så forskellige.

Billund er en by, som i størrelsesorden, såvel areal som indbyggermæssig er som Glamsbjerg. Men på grund af Lego, byens store arbejdsplads, er langt over halvdelen tilflyttere. Vi er glade for at bo her og har også købt hus, hov, jeg har ikke fortalt, at jeg holder avis sammen med Marie, der arbejder som sygehjælper på Billund Plejehjem. Børn har vi endnu ingen af, så vores fritid bruger vi på en 10 mdr. gammel Labrador.

Adr.: Sønderkær 319, 7190 Billund. Tlf. 05 - 33 88 73.

Flemming Rohdahl: Efter at jeg forlod Glamsbjerg efter 8. klasse, kom jeg tilbage til Karslunde Strand skole, hvor jeg tog 9-10.klasse. Derpå søgte jeg ind på EFG-Basis skole, men blev først optaget til januar 1974. I det

halve år fra jeg gik ud af skolen til jeg skulle begynde på EFG var jeg arbejdsdreng på et maskinværksted. Da jeg havde været på EFG, gik jeg i lære som elektriker i et firma i Karlslunde. På det tidspunkt boede jeg hjemme hos mine forældre, i 1976 flyttede jeg op til min forlovedes forældre efter en slåskamp med mine egne forældre. Der boede jeg 1 år, så fik jeg og min pige en vicevært-lejlighed i Vanløse, hvor vi boede i 3 år. Derefter flyttede vi til Valby i 1½ værelses lejlighed. Da jeg var udlært, blev jeg fyret samme dag og var så arbejdsløs i ca. 2½ måned, så fik jeg plads på Østerbro hos en installatør, hvor jeg stadig er som elektrikersvend. Medens mig og min pige boede i den 1½ vær.-lejlighed blev min pige gravid, og man måtte ikke have børn i denne. Så vi søgte en anden lejlighed, som vi fik i febr. 81, og det er en 2½ vær. Min pige nedkom med en dejlig pige på 2800 g og 50 cm lang. Efter vi havde fået en datter, syntes vi, at vi burde gifte os, og det blev vi 12.9.81. Det er så alt hvad, der er sket i korte træk, siden jeg forlod Glamsbjerg, håber I kan bruge det til noget.

Adr.: Gadekærvej 19. 3.th., 2500 Valby.

#### Susanne Markussen (Sørensen)

Her følger så et resumé over min tidligere handle og færden til brug for Elevforeningens årsskrift. Er jeg i det hele taget medlem af foreningen mere? Jeg har vist ikke gjort noget for at holde forbindelsen vedlige, det skyldes dog ikke, at jeg har glemt de tre år på Friskolen, tværtimod, det har nok været min bedste skoletid. Efter realeksamen juni 1972 tog Gitte Assarsson og jeg på et fem mdrs.kursus på Skårup Husholdningsskole, hvor vi lærte at kokkerere m.m. Januar 1973 flyttede Arne (som nogle måske vil huske) og jeg sammen på et værelse i Sadolinsgade i Odense. Desuden var jeg så heldig at få arbejde på lageret i det, der dengang hed Fyens Konserverfabrik. Der var jeg i syv måneder, indtil jeg kunne starte på HF på Sct. Knuds Gymnasium.

Sommeren 1975 flyttede jeg (vi) til Svendborg, da vi begge var blevet optaget på Skårup Seminarium. Efter dimissionen i juni 1979 flyttede vi tilbage til Odense. Vi købte et hus på Kristiansdals Alle i Dalum, der bor vi stadigvæk. Jeg blev det første år som "færdiguddannet" ansat som årsvikar på Tingløkkeskolen. Der er jeg stadig, nu som timelærer. Jeg er klasselærer for en sjette klasse, desuden har jeg en del timer med gymnastik, biologi og håndarbejde.

Ud over folkeskolejobbet underviser jeg i Dalum Ungdomsskole i fagene teenage design (jeg vil hellere kalde det sykursus!) og special dansk.

Med hensyn til det familiære punkt, så blev jeg i juli 1977 gift med føromtalte Arne. Vi har ikke haft tid og lyst til børn endnu, men man skal jo snart til at tage den endelige beslutning, inden de grå hår bliver for talrige.

Adr.: Kristiansdals Allé 101, 5250 Odense SV - Tlf. 09 - 17 01 15.

PS. Hils Kristiansen ("Matematik-Stjansen") og de andre fra dengang!

Peter Stougaard: Hvad har jeg foretaget mig de sidste 10 år? Ja, det er jo i virkeligheden et meget pudsigt spørgsmål.

Tiden flyver afsted, og man har en masse planer for fremtiden, men engang imellem at stoppe op og gøre status over den forgangne tid, det bliver der sjældent tid til. Der dukker faktisk mange sjove minder op, når man nærmest på kommando bliver bedt om at resumere mere end 1/3 af sit liv. Jeg går ud fra, at de oplysninger, der skal bruges til årsskriftet mere er konkrete oplysninger om livsforløb m.m., så jeg vil kort fortælle, hvad jeg har lavet siden Friskolen.

Efter det sædvanlige sommerferiejob på Irmas bryggeri i Glamsbjerg startede jeg på V.G. som matematisk student. Det gik lidt sløjt med læselysten det første år, så jeg gik i 1. g to gange. I 76 blev jeg dog færdig som matematisk-samfundsfaglig student. Gennem samfundsfagsundervisningen var min interesse for økonomi og samfundsofbygning blevet skabt, og jeg besluttede derfor at læse statsvidenskab i København. Inden jeg startede på universitetet aftjente jeg min værnepligt i Tønder, og arbejdede 3 måneder på en virksomhed i Dover i England, for at forbedre mine engelsk-kundskaber.

Min hovedbeskæftigelse siden 77 har derfor været som politistuderende, og jeg regner i øjeblikket med at afslutte studiet i foråret 83. Jeg har gennem det meste af studietiden haft fast studenterjob. De første 2 år arbejdede jeg som trykkeriarbejder på Universitetets Økonomiske Institut, og derefter har jeg haft en halvdagsstilling i Københavns Kommunes budgetafdeling.

Gennem hele studietiden har jeg boet på et lille hyggeligt kollegium, der hedder Kvinderegensen. Jeg er de sidste 4 år kommet sammen med en pige, der også læser statsvidenskab, men vi er hverken gift eller har børn.

Adr.: Amager Boulevard 101, 2300 København S. Tlf. 01 - 95 50 95.

# NYT

# FRA GAMLE

# ELEVER



Kære allesammen!

Efter studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium, fik jeg et arbejde som biblioteksmedhjælper på Musikbiblioteket i Odense. Et arbejde jeg var meget glad for, og som jeg lærte en masse af, både om mennesker (lånere såvel som kolleger), om arbejdsklima (som var utrolig godt, hvor jeg var) og om en af mine hovedinteresser: musik.

Jeg er her til september begyndt på Århus Universitet, hvor jeg læser matematik. Jeg regner med senere at ville læse musik.

Den adresse jeg bor på i skrivende stund, regner jeg ikke med at bebo længere end højst nødvendigt (6½ kvm!). Men jeg agter stadig at lade mine forældre vide, hvor jeg bor. Og jeg regner ikke med, at de har noget imod lidt adresseformidling.

Hermed en hilsen til alle, specielt til min "gamle" klasse, og til mine "gmale" lærere.

Mikael Kristiansen



# KÆRE «GAMLE» ELEVER OG LÆRERE



Sidste sommer flyttede min lille familie og jeg til Sjælland, nærmere betegnet Gislinge Lammefjord, hvor jeg er født og opvokset. Vi flyttede ud på en landejendom sammen med min bror og hans pige. Her nyder vi i fulde drag den friske landluft.

Vores fritid er indtil nu gået med at istandsætte husets 1. sal, som lige på det sidste er blevet færdig og hermed beboeligt. Ellers har vi stor mulighed for at dyrke landbrug, spille, synge og dramatisere i vores fritid.

Lena og jeg fik nye jobs fra 1. august - Lena på et psykiatrisk hospital - jeg på en anden fri- og efterskole. Jeg søgte selvfølgelig en fri- og efterskole, efter 3 år i Glamsbjerg står mit hjerte fri- og efterskoler meget nær. Det var med en tåre på kinden, jeg forlod skolen.

Louise, som nu er 1½ år gammel, kan (uden pral) ca. 30 sange, her iblandt Chr. Winthers: "Hun er sød, hun er blød" - det er jo ikke for ingenting, hun er datter af en musiklærer.

Skulle I af en eller anden grund have i denne Danmarks navle, er I altid velkomne til at kigge ind, eller også arrangere en tur med det formål at besøge os. vi har plads til mange overnattende.

Mange hilsner

Louise, Lena og Holger Wiuff

Fjordvej 6, 4532 Gislinge 03-46 36 70.



# En 90 års fødselsdag



Hvordan mon det føles at blive halvfems år? er et spørgsmål vi vel alle stiller af og til, ikke mindst når vi oplever én vi kender bliver så gammel.

Som udsending fra elevforeningen drog jeg til frk. Espensens 90-årsdag, og ovenstående spørgsmål blev da også stillet ved den lejlighed. Svaret kom prompte: "Ikke særlig morsomt! Det er irriterende, når man har svært ved at høre, og der er så mange af dem, man har kendt, der er væk."

Udtalelsen faldt hurtigt, men fødselaren havde travlt med at byde hjemmebagte kager og se efter, at der var noget i glassene til de mange gæster, der fyldte hver krog i hendes stue.

Ved nærmere eftertanke må jeg vist sige, at sådan en udtalelse har jeg hørt før - ved 60 årsdage - 70 årsdage - og det giver mig det indtryk, at det for den, der oplever en sådan rund dag, nok føles meget naturligt.

For vi andre er det nok frk. Espensens usædvanlige vitalitet og medleven, der er imponerende, hvilket bl.a. bøger på gavebordet vidnede om, Ebbe Kløvedal Reich; "Festen for Cecilie" og bogen om Grundtvig. Gavernes mangfoldighed og den store tilstrømning af mennesker, bl.a. tidligere elever i alle aldre, har forhåbentlig givet frk. Espensen følelsen af, at det ikke er helt så galt at blive halvfems. De mange års arbejde i skolens tjeneste har sat spor, som får os til at reagere ved sådan en lejlighed.

Jeg havde valgt Broby-Johansens "Kunstvandring på Sydfyn" i tillid til, at frk. Espensens store historiske viden og lokalkendskab kan give hende gode oplevelser ved at læse den.

Gunhild Berg Olsen



1/11  
1981

Min hjertelige tak til Glamsbjerg Friskoles Elevforening for venlig fødselsdagshilsen og en dejlig boggave.

Marie Espensen.



Sisimiut, den 26. februar 81.

## Til lærerne i Efterskolen

En lille hilsen til jer alle fra mig (Kristine Olsen). Ja, man glemmer jo ikke tiden på skolen, så hvorfor skal jeg ikke fortælle lidt om mig selv.

For det første har jeg et udmærket helbred, som lægen bekræfter. Mit ophold på Glamsbjerg Fri- og Efterskole syntes jeg meget godt om, skolen har gavnet mig en meget stor del i uddannelsen, jeg fik den mest mulige chance jeg kan få, og det er jeg glad for. Og ikke mindst vil jeg takke Søren og Ditte Henriksen, fordi de ville have mig på skolen, selvom der ikke var plads til mig, dermed sender jeg også en varm tak til sekretæren Jenny, som ville have mig boende hos sig og hendes mand den første tid, jeg kom på skolen. - Nok om det. -

Efter opholdet på Glamsbjerg Fri- og Efterskole startede jeg i Ikast Handelskostskole, hvor jeg afsluttede året med udmærket og tilfredsstillende resultater i eksamen. I juni 1980 rejste jeg hjem til Grønland og skulle i praktik på kommunekontoret. Først startede jeg i sekretariatet i 2 mdr., boligkontoret 3 mdr., skattekontoret 1 mdr., og nu er jeg flyttet til arbejdsmarkedskontoret fordi medhjælperen er rejst p.gr.a. sygdom, men kommer igen. Jeg går afdelingerne igennem til jeg skal på skole igen til august 1981 i Godthåb, hvor jeg skal afslutte andendels kursus i 8 uger, så hjem igen og fortsætte med praktik, og der skal jeg bestemme hvilken afdeling, jeg helst vil være på, fast. Jeg er udlært den 30. juni 1982, så bliver jeg, som man kalder det, kontorassistent. Søren indkalder mig måske snart som sin sekretær.

Jeg spiller stadigvæk badminton og håndbold, og kører stadigvæk med min mesterrække. Vi holder grønlandsmesterskab i badminton i påsken, og skal være på hjemmebane, så jeg håber stadig på en 1. plads.

Jeg fik egen lejlighed for  $\frac{1}{2}$  år siden med et soveværelse, køkken, stue, badeværelse og vaskemaskine som hører til lejligheden. Jeg bor sammen med en fyr, som jeg mødte i 1978, dansker 25 år (flot fyr), han er sømand og sejler med KGH rejsetrawler. Vi giver 1321 kr. om måneden i husleje  $\frac{1}{2}$  el. Jeg har ikke tænkt på at få børn endnu, det er jo vanskeligt at have børn nu til dags i så ung alder, jeg fyldte 20 år 8/2.

Vi har meget sne heroppe og koldt, man skulle tro, det aldrig bliver sommer.

Nu tror jeg mit brev er blevet for langt, så jeg slutter af med at sige tak for et dejligt år på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Hils alle bekendte fra mig. Hvis nogen ville skrive til mig er min adresse:

Kristine Olsen

Box 1014

3911 Sisimiut

Med venlig hilsen

MIG



# Kære gamle elever!



Her på Skolevej går alt godt. Vi har nok at bestille, heldigvis.

Hanne og Mette er begge blevet gift og har henholdsvis 2 og 1 barn. Peter er tømrerlærling og Søren går i 9. klasse.

Jeg har i årenes løb fået så mange hilsner, breve og telefonopringninger. Det sker endda, elever, man tror har glemt én, pludselig ringer eller skriver. Så går snakken, en masse ting dukker op, gamle elevskrifter findes frem, det er dejligt, og det vil jeg sige tak for.

Så vil jeg slutte med at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, håber at se nogle af jer til elevfesten.

De bedste hilsner fra os alle  
på Skolevej

Erna Mortensen

## Kære alle!

En lille hilsen for at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Tiden flyver afsted, - vi kan næsten ikke følge med. I årets løb har vi af og til hilst på en gammel elev, og det glæder os meget. En enkelt har kigget indenfor, Jørn Hovmand Larsen fra Knarreborg. Han var på søfartsskole i Svendborg og i færd med at uddanne sig, så han kunne blive kaptajn. Fra samme klasse: Søren Juul blev gift i dette efterår og bor i Middelfart, men da han arbejder som rejsemontør, kan han måske være svær at træffe. Laila Hansen fra efterskole 72 spørger efter Lotte Jørgensen. Hvis nogen ved noget, så kontakt Laila.

Disse spredte bemærkninger for at vise, at skolen er en mulighed for at finde gamle bekendte. Vi vil gerne hjælpe, og beder jer hjælpe til. Vore egne børn er ved at flyve fra reden: Mette er p.t.t i Bruxelles som au-pair. Jesper har været ude at tjene et år og skal nu på landbrugsskole, grundskole.

Vi bor stadig på Mosegård og byder enhver, der har lyst, at kigge ind.

Mange venlige hilsner  
på familiens vegne

Gunhild Berg Olsen



Glamsbjerg Fri- og Efterskoles  
Elevforening

Regnskab for 1980/81.  
=====

INDTÆGTER:

Overført kassebeholdning fra 1979/80 .....	2.898,10 kr
Årsskrift 1979 .....	160,00 "
Elevfest 1980 .....	2.410,00 "
Renter .....	37,43 "
Årsskrift 1980 .....	3.700,00 "
Elevfest 1981 (giroindbetalinger) .....	1.440,00 "
	<u>10.645,53 kr.</u>
	=====

UDGIFTER:

Betalt til skolen for elevfest 1980 .....	5.269,55 kr.
Giroblanketter .....	291,58 "
Betalt til skolen, årsskrift 1980 .....	3.200,00 "
Gave til æresmedlem.....	79,50 "
	<u>8.840,63 kr.</u>
	=====

Indtægter: 10645,53 kr.

Udgifter: 8840,63 "

Overføres til  
81/82 ..... 1804,90 kr.  
=====

Beholdningen fordeler sig således:

Kassebeholdning 173,20 kr.

Giro..... 1631,70 "

Regnskabet er revideret af Niels Jørgen Mortensen.



*Layout*

*Morten Hjorth  
Paul Riss Venckem*