



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Sølvsnoeren



Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening

38. Aarg.

Februar 1948

Nr. 2

Drøm og Handling

I det satiriske Julehefte »Blæksprutten« kunde man i 1937 finde en Tegning af den bekendte danske Humorist Herluf Jensenius, som ironiserede over den Ubekymrethed, der tilsyneladende herskede i det danske Folk trods de mørke Skyer, der truede hele Verden. Tegningen viste en Flok store Krigsskibe, der laa med Kanonerne truende pegende mod hinanden, og midt imellem dem laa en dansk »Pæreskude« og vuggede sorgløst paa Bølgerne. Skipperen sad med begge Ben dinglende ud over Rælingen, røg paa sin Snadde og spillede Harmonika. Fra Skibets Bagstavn smældede Dannebrog, og Solen sendte gennem Skyerne nogle Straaler ned over den fredelige Idyl, medens Omgivelserne laa i truende Mørke. Over Billedet stod: »Danmark synes ene at have sat sin Lid til Forsynet«.

Denne Tegning illustrerede saa træffende Tilstandene herhjemme i Mellemkrigsaaene. Skipperen sad sorgløst med Benene ud over Rælingen og spillede Harmonika — alt mens

han sikkert drømte skønne Drømme, som han aldrig vilde føre ud i Virkeligheden. Ligesom denne Skipper drømte, saaledes var der mange Danskere, der drømte, ja, saadan er der mange Danskere, der drømmer den Dag i Dag. Vi drømmer store og stolte Drømme. Vi drømmer om, hvad vi skal udrette; men hvor bliver Handlingen af, der skal omsætte Drømmen i Virkelighed? Hvor mange af os maa ikke, naar vi er helt ærlige, indrømme, at vi har noget af dette i os, at vi drømmer skønne Drømme? Da vi var Børn, drømte vi om, hvor dejligt det skulde være at blive voksne. Da vi var unge, drømte vi videre. Vi drømte maaske om den Hustru, vi skulde have, vi drømte om alt det, vi skulde udrette. Men hvordan gik det med Ungdommens Drømme — med Ungdommens store Maal? Det, vi dengang troede, vi vilde kæmpe for, indtil vi segnede, det blev lidt efter lidt saa uendeligt fjernt. Vi levede os ind i »Andegaardens Snadren og Kaglen«. Vi slog af paa vort Ungdomsideal, ganske stille og langsomt — naturligvis. Der kom jo saa meget: Kampen for Tilværelsen, Hjem, Børn .. og til sidst blev det alle disse Ting, der blev vort Livs Hovedindhold. Det er og har altid været vor Nationalskavank, at vi aldrig har kunnet komme over dette barnlige Standpunkt, der karakteriseres ved, at man føler Tilfredsstillelse ved at bygge Luftkasteller. »Jeg vil Redelighed«, var det store Motto for Søren Kierkegaard. Det samme gælder os Danske i Dag. Det kan ikke hjælpe, at mange Danskere gaar og drømmer om, hvad de vil udrette, naar de ikke udretter det.

Men bag dette Misforhold mellem Drøm og Handling ligger der ogsaa en Angst. Livsangsten, fordi man er til, Ansvarsangsten, fordi man er til i et bestemt Folk. En af vore store Digttere giver Udtryk for denne Angst i en Tilegnelse i en af sine Romaner:

Det blev en Bog med mange Ord,
 en langstrakt Billedrække
 om Danskens sløve Folkesind,
 som ingen Strid kan vække.

Det blev et Angstens Raab fra een,
 som under Middagsluren
 et Mene, Mene Tekel saa
 i Lueskrift paa Muren.

Et Drømmesyn? Et Mareridt?
 Nu — ingen lod sig skræmme.

Da Verden nys i Flammer stod,
vi leved op herhjemme.

Vi aad og drak med Velbehag
og priste fromt Gudfader,
der skaaned os for Ildebrand
og fyldte vore Lader.

Men hine onde Varselsord
staar mig endnu for Ho'det.
Tilgiv det! Undergangens Angst
er gaaet mig i Blodet.

Ser vi ud i Verden i Dag, er det saa ikke denne Undergangens Angst, der har grebet os alle? Vi er angst for en ny Krig. Vi er angst for Atombomber. Vi er angst for, hvorledes vi skal skaffe os et Udkomme. Ser vi paa den danske Ungdom i Dag, er det saa ikke denne samme Undergangens Angst, der har grebet de unge? Er det ikke, som om Ungdommen er gaaet i Staa? Er vi ikke igen begyndt at drømme Drømme? Under Krigen var det, som om dansk Ungdom pludselig var vaagnet op og stod kampberedt. De drømte ikke mere. De handlede. Men saa kom Freden, og Ungdommen saa ikke deres Drømme virkeliggjorte. Saa opgav de alt — og drømte blot videre.

Der lyder i Dag et tordnende *PAS PAA!* til hver eneste af os. Vi har ikke et eneste Minut at spille. Vi maa holde op med at drømme. Vi maa begynde at handle. Vi har alle en Opgave at løse; men der kræves et Stykke Arbejde af os. Er vi villige til at gøre denne Arbejdsindsats, eller vil vi fortsat bygge Luftkasteller? Tager vi os ikke sammen i Dag, bliver det for sent. Da vil det gaa os, som det gik i Noas Dage: »Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden aad og drak, tog til Ægte og bortgiftede indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog alle bort«. Vi har alle faaet en Opgave her i Livet — men vi maa dygtiggøre os til den Opgave. Det koster Slid, men det frier os fra Undergangens Angst.

Ikke mindst skal det lyde til de unge: Vil I være med i Arbejdets Fællesskab? Derfor ligger vore Højskoler rundt omkring i Landet for at indbyde jer til at gaa i Gang. *Kom og vær med*, eller gaa i Gang med at arbejde der, hvor I er, »thi Herren kommer paa den Dag, vi ikke venter, og i den Time, vi ikke ved«.

O. Bangsgaard Jørgensen.

Kampen i Sydslesvig

Vi læser i mange Aviser, og vi hører i forskellige Foreninger om det omstridte Land Syd for Grænsen. Vi gør os vore egne Tanker og Forestillinger, men dog er Virkeligheden noget ganske andet. Man maa engang se og opleve denne Kamp. Se, hvorledes disse Mennesker lever dernede, og hvad det betyder at hævde sin danske Indstilling og Livsopfattelse.

Især i de smaa Landsbyer kæmpes der en haard Kamp. Her er Flygtningene i Overtal, og disse Mennesker, som stammer fra Europas østlige Egne, fører en forbitret Eksistenskamp og forsøger med al Magt at rodfæste sig i vort Hjemland. Flygtningene er i befolkningspolitisk Henseende trods deres Nød og Elendighed en stadig Fare for os, — det maa vi aldrig glemme. I deres Elendighedskvarterer er de i høj Grad plaget af Sygdomme og anden Nød, og saa er det vor Pligt ud fra et menneskeligt og kristeligt Synspunkt at hjælpe disse beklagelsesværdige Mennesker. Men det er økonomisk umuligt i Sydslesvig. Derfor maa vi arbejde paa og haabe, at de allierede Stormagter i Forbindelse med Danmark kan finde en Løsning paa at flytte Flygtningene til økonomisk bedre Egne af Tyskland.

Mens vi har været her paa Skolen, er Problemet stadig blevet mere og mere aktuelt, baade for Sydslesvig og for Danmark. Ved vi, at Skæbnen vil føre os ud af dette Mørke, hvor Dannebrog vajer i Horisonten med sit hvide Kors paa den røde Dug, da begynder for os Virkeligheden, Friheden og en kristen Livsvandel med et fuldt Indhold.

Det varer ikke saa længe, inden hele Naturen begynder en ny Periode, som vi kalder Foraaret. Tusinde Mennesker venter paa dette Tidspunkt for at faa nye Kræfter, og de haaber, at der med den opstigende Sol kommer en ny Periode i deres Liv —og vi vil bede om, at Guds Fred maa hvile over dette Land.

Til den Tid begynder ogsaa dernede et stort Arbejde. — Mange skolepligtige Børn gaar deres første Gang til de danske Skoler. Vi rejser hjem, og andre rejser herop. Men alle, baade Skolebørnene og Højskoleeleverne har det samme Maal

og det fælles Ønske i vore Hjerter at lære Danmarks Sprog Kultur og Historie at kende. Paa denne Ungdoms Skuldre ligger Sydslesvigs Fremtid. Deraf er vi stolte, og vi tror, at denne Ungdom har Ansvarsfølelse nok til at kende Betydningen af vores Kamp og deres Udvikling heroppe. Særlig den Ungdom, der har været her i Danmark, og som har fundet og lært Kammeratskab, staar fast i enhver Situation. Vi vil aldrig glemme den dejlige Tid, og vi vil give vore Landsmænd Haanden og sige Tak for jeres Imødekommenhed og Hjælp, uden hvilken vores Kamp er hensigtsløs.

»Vi vil hæve Røsten højt og længe,
at den kan lyde over Danmarks Land.
Vi vil være med og Bommen sprænge,
som skiller Brødre ad ved samme Strand.
Saa Frihedsbrevet bliver Jydens Eje
fra Skagens Odde og til Ejd'rens Bred.
Hos Tysken vil vi aldrig bo til Leje,
men værge kækt vort gamle Grænseskel«.

H. W. Greggersen.

Vinterskolen 1947—48

1. Villum Andersen, Snejbjerg, Herning.
2. Momme Andresen, Lindholm, Sydslesvig.
3. Peter Andresen, Flensborg.
4. Werner Bartlefsen, Niebøl, Sydslesvig.
5. Helge Bay-Andersen, Tølløse.
6. Evald Christiansen, Søraa, Asaa.
7. Jørgen Frederiksen, Orø.
8. Marius Dandanell, Faurbo, Snertinge.
9. Hans Werner Greggersen, Flensborg.
10. Hans C. Hansen, Agedrup.
11. Knud Jensen, Husum, Ballum.
12. Ejvind Nielsen, Sejerø.
13. Knud Lehm Nielsen, Søllested.
14. Eskild Nielsen, Grevinge.
15. Tage Nielsen, Grevinge.
16. Rudolf Nissen, Flensborg.
17. Edvard Poulsen, Simmelkær, Sunds.

FRA ELEVKREDSSEN

TIL SOMMERHOLDET 1919

Da vi sidste Sommer fejrede Jubilæums- og Elevfest i vort fælles Hjem, »Det hvide Slot«, var vi samlet en Del fra Sommerholdet 1919, og vi blev enige om, at vi vilde prøve paa at faa startet en ny »Genforeningsmappe«, saa vi kunde høre lidt om, hvordan de forskellige havde haft det. Jeg bad Signe Larsen skrive et Stykke i »Sølvsnoren« med Opfordring til at være med i Vandremappen. Denne Opfordring har jo staaet i vort Blad for længe siden, men Resultatet har været margert, idet der kun har meldt sig en halv Snes Stykker. Jeg tror imidlertid, at der er flere fra Sommerholdet 1919, som gerne vil være med. Vi I derfor gøre mig den Tjeneste at sende jeres Adresse til mig inden den 15. Marts, da det saa er sidste Frist. Se nu at faa fat i et Brevkort og faa sendt jeres Adresse! Prøv ogsaa paa at skaffe Adresser paa de af Sommerholdet 1919, som ikke holder »Sølvsnoren«. Skulde det ske, at der er en, der faar en daarlig Samvittighed ved at læse dette Stykke, fordi hun maaske har gemt Vandremappen paa Bunden af en Skuffe, saa lad ikke Vandremappen ligge, men send den hurtigst muligt til mig. — Jeg haaber at faa rigtig mange Adresser eller om muligt Mappen.

Kærlig Hilsen til Sommerholdet 1919.

*Martha Larsen (f. Sørensen),
Lindevang, Faurbjerg, Holbæk.*

HVAD VAR DET BEDSTE VED HØJSKOLE-OPHOLDET?

Højskoleminderne er ved at være gamle men alligevel staaer de stadig i Straaleglans for en, og Erindringens Billedbog kan der blades i, selv om man gaar ved sit daglige Arbejde.

Jeg rejste hjemmefra Fredag den 3. Maj 1912, og henimod Aften naaede jeg til »Det hvide Slot«. Meget smukt havde jeg set paa Rejsen over Fyn og Sjælland, men »Det hvide Slot« blev alligevel det smukkeste af det hele. Lørdag kom de sidste Elever, og Søndag havde vi Aabningsfest. Derefter begyndte saa Hverdagen. Det var herligt hver Morgen at begynde med Andagt, og det var ogsaa herligt med de mange forskellige Timer. — Hvad var saa det bedste? Noget af det første, vi opdagede, var, at vi i høj Grad trængte til at komme paa Skolebænk igen for igennem Undervisningen at faa opfrisket Sindet, som Sommerregnen frisker den tørre Jord. — Samvær med andre unge fra alle Dele af Landet var ogsaa en stor Berigelse, og man fandt under sit Højskoleophold Ven-

inder for Livet. — Der er mange Ting fra Højskoleopholdet, der staaer levende for en. Udflugterne i Omegnen. Fritimerne paa Værelset eller i Haven eller maaske ved Vandtaarnet paa Højen, hvor man kunde sidde med en god Bog eller i hyggelig Samtale. Søndag Formiddag i den gamle Kirke og Søndag Aften til Mødet i Foredragssalen. De stille Stunder oppe i det lille Værelse, der kun havde Tagvindue. Der skulde ikke ses udad, men opad. Hvor var der stille der, naar man ene med sin Bibel under Billedet af »Jesus i Getsemane« knælede for vor lidende, men sejrende Frelser.

Det var nogle smaa Glimt fra Erindringens Billedbog. Det er ikke let at sige, hvad der var det bedste, men alle disse smaa og store Ting ved et Højskoleophold er et Hele, som man har faaet megen Gavn, Glæde og Velsignelse af.

Med kærlig Hilsen fra en gammel Elev.

Magda Madsen, 1912.

Fra Skolen

Saa er der atter gaaet en Maaned. Det daglige Arbejde har gaaet sin Gang, og ind imellem er der blevet Tid til at dyrke Kammeratskabet paa Ture og ved Sammenkomster. En Dag cyklede vi rundt om Lammefjorden og var inde for at se Pumpestationen ved Audebo. En anden Dag besøgte vi Skamlebæk Radiostation. Søndag Aften samles vi altid til et eller andet broget Program, og vi har haft mange gode og hjemlige Søndag-Aftener sammen. — Eleverne har dannet deres egen Bibelkreds, som de har megen Glæde af.

Den 18. Januar deltog vi i KFUM og K's store Møde i Holbæk, og den 25. Januar havde vi Besøg af Sommereleverne 1947. I første Halvdel af Februar har vi haft forskellige Kurser. Først havde vi Vinterlejr for unge Mænd, hvor der var ca. 40 Deltagere. Derefter Mandslejr, hvor der var en lignende Tilslutning. Medens dette skrives, har vi et Frugtavlskursus for 65 sjællandske Landmænd. Fra 1.—3. Marts har vi en Husmoderlejr, hvor enhver Husmoder er velkommen. Der er indmeldt 50, men der er endnu Plads til nogle enkelte.

Til Sommerskolen kommer der af og til nye Forespørgsler og Indmeldelser. Vi har betydelig flere Forespørgsler end sidste Aar. Vi haaber ogsaa, at det bliver til en Del Indmeldelser i de kommende Maaneder. Saa er der ogsaa mange unge Piger fra Sydslesvig, der har søgt om at komme til Faarevejle til Sommer, men vi ved endnu ikke, hvor mange der faar Lov til at komme herop. Sydslesvigske Elever betaler Skolepenge lige-



Fra Vinterlejren 1948

som andre Elever, men det hele ordnes gennem Skoleforeningen. For sydslesvigske Elever kan det ofte være vanskeligt at skaffe sig noget Tøj. Vi vil derfor være taknemmelige, hvis en og anden skulde have noget brugt Tøj at undvære. — Til Sommerskolen kan der søges Amtsunderstøttelse indtil d. 15. Marts. Lad os ogsaa i den kommende Maaned arbejde for Tilslutning til Sommerskolen. Nu er det ogsaa paa Tide at begynde at tænke paa Vinterskolen 1948—49. Der er begyndt at komme Forespørgsler til næste Vinter. Hvis I kender nogle unge Mænd, som vil paa Højskole til næste Vinter, saa skriv efter vort nye Vinterprogram.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

Faarevejle Højskole 3 og 4 Maaneders Sommerskole
begynder 3. Maj

Skriv efter Program

JØRGEN JENSEN

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

Marts 1948

Nr. 3

Hvad er der i Vejen med Kirken?

Ordet Kirke betyder »det, som hører Herren til«. Der maa sikkert tænkes paa det Hus, som hører Herren til, baade det aandelige Hus, som bestaar af levende Mennesker, og det Hus, der bygges af Sten. Men det er ikke det Ord, der bruges i Ny Testamente. Her bruges et Ord, der rummer Betydningen »blive kaldt ud«. *Kirken er da den Skare, der er kaldt ud, kaldt sammen ved Guds Ord.*

Det var ikke Jesu Mening, at Kirken skulde bestaa af saa og saa mange Enere, der hver for sig havde med Gud at gøre. Det var utænkeligt i den første Menighed, at en Kristen ikke vilde være sammen med andre, at han f. Eks. vilde dyrke Gud for sig selv og ikke være med, naar Menigheden samlede sig for at høre Guds Ord, for at være med i Salmesangen eller deltage i Nadvermaaltidet. Lige fra Begyndelsen af har Kristendommen været et Fælleseje. Der har ikke været Tale om Enkeltmandskristendom. Nej, de Kristne var een Menighed, i hvilken Kristus selv var til Stede — ikke blot som et Minde, men som en levende, personlig virkende Magt. Der-

for lagde den ældste Kirke saa stærkt Vægt paa *Enheden*. Det betød ikke, at alle var ens, for de havde jo forskellige Funktioner, ligesom de forskellige Lemmer i Legemet havde forskellige Funktioner. Kristus havde selv givet dem forskellige Naadegaver, *men* i Forskelligheden var der noget, som bandt dem uløseligt sammen, og det var Kristus selv. Denne Enhed var nødvendig, for at Menigheden kunde udføre sin Opgave her i Verden.

Mon det ikke først og fremmest er her, vi skal slaa ned, naar vi skal tale om, hvad der er i Vejen med Kirken i Dag? Er det ikke denne Enhed, vi har forladt? Vi staar i Dag overfor det Faktum, at Kirken staar splittet i forskellige Bekendelser, der ikke bare har et forskelligt Særpræg, fordi Kristi Evangelium nu engang er for stort og rigt til at kunne rummes i een Opfattelse, men de forskellige Bekendelser ser ofte ned paa hverandre. Enheden maa være til Stede. Trods Forskellighederne maa vi staa sammen om det ene Midtpunkt, Jesus Kristus.

Men er det Tilfældet med vor Kirke her i Danmark? Staar vi virkelig sammen? Er det ikke snarere saadan, at vi kæmper og strides indbyrdes, saaledes at det bliver Forskellighederne: Barnedaab, Voksendaab — og hvad det nu kan hedde, der i hver sin Lejr bliver denne Lejrs Midtpunkt; men Jesus Kristus, det egentlige Midtpunkt, kan vi ikke samles om? Vi glemmer ham helt i dette Virvar af Forskelligheder. Det synes for mig, at det første Krav, vi maa stille til den kristne Menighed i Dag, er, at den finder tilbage til Midtpunktet, Jesus Kristus.

»Hvad er der i Vejen med Kirken?« spørger vi; men er det Spørgsmaal ikke helt galt stillet? Det lyder, som om Kirken er et upersonligt Begreb, som vi kan kritisere paa samme Maade, som vi f. Eks. kritiserer et Stykke daarligt udført Arbejde. Vi er alle saa hurtige til at komme med en Bunke Ting, der er forkeret ved Kirken, ligesom vi altid kritiserer alt og alle. Men hvad er Kirken? »Kirken er den Skare, der er kaldt sammen ved Guds Ord«. Altsaa: *Kirken er Dem og mig*.

Hvad er der i Vejen med Dem og mig? Der er ganske simpelt det i Vejen, at Kristendommen er Ild, og Ild lever ved stadig at brede sig. Men den kristne Kirke mangler Ilden. De og jeg brænder ikke nok for vor Gud. Det er ikke blot Præsten, der skal brænde for Guds Sag. Enhver Kristen kaldes til en Tjeneste. Enhver Kristen skal være et Vidne, en Budbringer, men er vi det? Det, der er i Vejen med Kirken, er, at vi sover — eller har saa mange sære Ting for. Ikke saadan, at vi Danskere aldrig udretter noget. Nej, gælder det om at føre et Verdensmesterskab hjem inden for Sportens Verden,

ja, saa kan vi ofre alt, saa brænder vi. Og gælder det om at skabe os en Stilling eller skrabe Penge sammen, saa brænder vi. Men gælder det om at udføre Guds Befaling til os: »Gaa ud i Alverden og gør alle Mennesker til mine Disciple«, saa tøver vi eller sover.

Det er ikke alene Præsten, der er noget galt med, hvis vore Kirker staar halvtomme i Dag. Det er Menigheden, der har forladt deres Gud. Det er Menigheden, der ikke mere søger til hans Hus for at samles om Ordet, Daaben og Nadveren og herigennem faa Kraft til at leve et virkeligt Kristenliv. Vi kan ikke klare os med en Morgenbøn og en Aftenbøn. Hele vor Dag maa været viet til Gud. Det er her, det er galt. Lad os endelig ikke være store paa det, naar vi taler om, hvad der er i Vejen med Kirken eller med Præsterne. Lad os spørge os selv: Hvad er der i Vejen med mig? Husker jeg Kærlighedsbudet: »Du skal elske din Næste som dig selv«? Vor Næste er de Mennesker, vi færdes iblandt. Men hvordan kan det da være, der er saa megen Nød og Elendighed i Danmark, som der er? Fordi vi ganske simpelt ikke elsker vor Næste, fordi det ikke kunde falde os ind at komme ham til Hjælp. Vi har nok i os selv.

Guds Kirke, Guds Menighed er splittet i Partier og forskellige Opfattelser. Vi har glemt Fællesskabet; men hvad der er endnu værre, vi er kommet saa langt bort fra Gud, at vi ikke længere brænder af hans Kærligheds Ild.

O. Bangsgaard Jørgensen.

Freden

*Er freden det, som vi føler,
naar krigens bulder dør hen?
Et suk af svunden smerte,
et savn af de dræbte mænd?
En stilhed, der piner og tvinger
os hen til mindernes grav?
En sløvhed, der fylder det hjerte,
der opfyldte alle krav?*

*Er freden den tilstand, der kommer,
naar alt, hvad vi byggede, faldt?
Eller den, der raader i hjertet
hos dem, der ofrede alt?
Er freden en tid, hvor vi glemmer
en fjendes jernhaarde tramp?
Eller er den en Pause, hvor folket
maa bløde i indre kamp?*

Nej, fred er kun der, hvor vi glemmer
den blinde, hadfyldte trods.
Og fred er kun der, hvor vi husker,
at skyldnerne, det er os.
Og fred er kun der, hvor vi knæler
ved guddommens rindende elv
og kæmper paa fredens valplads
en sejrende kamp med os selv.

Grethe Bay-Hansen.



Bygmester **Chr. Dam**
Rønne

En af Højskolens første Lærere, Bygmester Chr. Dam, Rønne, er afgaaet ved Døden. — Han var en af Faarevejle Højskoles unge, Pionerer, der sammen med Landbrugskandidat H. Chr. Hansen, Havebrugskandidaterne Thomasen og Ravnstrup og Lærerne Skovlund og Julin under den unge initiativrige Højskoleforstan-

der Andreassens Ledelse i 1907 optog det grundlæggende Arbejde paa Højskolen.

Gennem det første Elevholds Vandremappe fra Vinteren 1907—08, der fremdeles cirkulerer, har Forbindelsen gennem de mange Aar været holdt vedlige, ogsaa efter at Bygmester Dam maatte forlade Højskolen som Haandværkerlærer, da han blev kaldt hjem til sin Fødeø, Bornholm, for at overtage og videreføre sin Slægts gamle Bygmesterforretning. Det er ikke mere end en Maaned siden, vi sidst hørte fra Dam. — Da skrev han, at han havde glædet sig til atter en Gang at gæste Højskolen, men at hans Helbred nu ikke tillod det. Bygmester Dams Breve var altid præget af Inderlighed og en frejdig tillidsfuld Tro.

Bygmester Dams Bisættelse foregik fra Rønne Kirke, hvor bl. a. hans Søn, Pastor Carl Vilh. Dam, og hans Svigersøn, Pastor Brønd-Bjerg, talte.

Pastor Dam udtalte bl. a. ved sin Faders Baare: »Naar Døden kommer til os, bliver der stille. — Det er en Stilhed, hvor alt det daglige, der ellers optager os, bliver saa smaat og uden Betydning. — Naar Døden taler sit tydelige Sprog, maa vi ty til Bibelordet. For Far var det en ganske naturlig Ting at gaa til Bibelen, naar vi havde rolige Stunder derhjemme, og han viste os Børn Vejen til Bibelens Livsvisdom. — Far kendte Dødens Skygge i de sidste Aar, og vi andre kunde se, at han blev ældre og mere træet, men denne Skygge var aldrig noget, Far søgte at flygte fra. — Lyset fra det høje har besøgt os for at skinne for den, der sidder i Mørke og i Dødens Skygge. — — Lyset og Mørket — om disse Ting bevægede Fars Liv sig, men han forsøgte ikke med sin Fornuft at forandre disse Ting, men han regnede med dem begge. — Far var aldrig færdig. Derfor var Fars Liv et Liv i Kamp, i Glæde og i Sorg. Men Far kunde samtidig glæde sig over Livet og gaa op i sit Arbejde. Vi tager Afsked med en dybtfølt Tak. — Han var en pligtro og arbejdsglad Mand til det sidste. Han genspejlede noget af Lyset fra oven og kastede dette Lys ud til os. Derfor lyder der nu jævnt og stilfærdigt en Tak for alt. Far havde Tillid og Haab til at møde Gud. — Lad os holde fast ved dette Haab og denne Tillid.« Pastor Dam sluttede: »Ogsaa til dig, Mor, vil jeg sige: Lad os være fælles i at fastholde Haabet, thi trofast er han, som gav Forjættelsen.«

Bygmester Dams Svigersøn udtalte bl. a.: »Far elskede Kirken. Det var Grundlaget i hans Liv. Men ogsaa hans Hverdag var rodfæstet i Helligdagen. Han var en Hjemmets Mand. Hjælpsomheden prægede ham — den var gaaet ham i Blodet og blevet en Del af ham. — Og hans Arbejde — det var hans rette Element. Han havde altid travlt, og hans Fyraften blev ofte sen. Arbejdet skulde have sin Tid. Det maatte der ikke sjuskes med. Mange Byggearbejder blev ham betroet, men denne Kirkebygning var hans mest elskede Opgave. Længe vil denne Kirke minde om Far, og om Aarhundreder, naar vore Navne er glemte, vil denne Kirke stadig staa. — Vi takker dig for alt. — Vi vil ære og elske dit Minde«. —

Ogsaa gennem »Sølvsnoren« vil vi bringe en stilfærdig og jævn, men inderlig og oprigtig Tak for Bygmester Dams Indsats og vedholdende Kærlighed og Forbøn for Faarevejle Højskole. Af Naade er vi frelst ved Tro — og det er en Guds Gave.

Vald. Olsen.

FRA ELEVKREDSEN

FAAREVEJLEKREDSEN FOR KØBENHAVN OG OMEGN

afholder Møde paa KFUK, St. Kannikestræde, Mandag den 12. April Kl. 20 prc. Fabrikant Valdemar Olsen og Lærer Wi-berg har lovet at tale. Baade gamle Elever og Venner af Skolen er velkomne.

P. U. V.

Kr. Bach.

F. H. STÆVNE I ODENSE

Søndag den 18. April i »Bethania«, Ryttergade.

Kl. 14,30: Kaffe og Velkomst.

Kl. 15,30: Forstander Jørgen Jensen taler.

Kl. 17,00: Lærer Bangsgaard Jørgensen taler.

Kl. 18,00: Te til medbragt Mad.

Kl. 20,00: Off. Møde ved Forstander Jørgensen Jensen og Lærer Bangsgaard Jørgensen.

Efter Mødet kan der faas Kaffe

Velkommen alle gamle F. H.'er, vordende Elever og Venner af Skolen! Arbejd for god Tilslutning, men frem for alt — kom selv!

Aage H. Lund.

NB. Af Hensyn til Kaffen er det nødvendigt at indmelde sig. Send mig et Kort eller ring til Assens 585 senest Torsdag den 15. April.

ALLE FYNBOER

bedes af Hensyn til F. H. Stævnet i Odense Søndag den 18. April hjælpe mig at skaffe Navn og Adresse paa alle gamle F. H.-Elever, der bor inden for Fyns Stift.

Der findes sikkert en Del gamle Elever, der ikke holder »Sølvsnoren«, og disse skulde gerne inviteres til Stævnet; men hvor bor de?

Vil De give Deres gamle Skole en Haandsrækning, saa send mig Navn og Adresse paa alle de Elever, De kan huske paa Fyn — ogsaa dem, De mener faar »Sølvsnoren«. Jeg vil da sende disse en Indbydelse til Stævnet; — *men gør det i Dag* — inden det gaar i Glemmebogen!

Tak og venlig Hilsen

Aage H. Lund,

Indremissionær, Assens.

EN HILSEN FRA HASLEV

En lille Flok »gamle« Faarevejlefolk, samlede i Haslev, sender Skolen og Kammerater en venlig Hilsen, idet vi min-

des gamle Dage og ønsker Lykke og Velsignelse over Fremtiden

Hansine Larsen (1935), Haslev udvidede Højskole, *Ellen Stoltenberg* (1938), Haslev Seminarium. *Tage Sanden* (1939—40), Haslev udvidede Højskole. *Kirsten Thomasen* (1941), Haslev udvidede Højskole. *Guðrun Blomgren* (1934—42), Haslev Seminarium. *Birgit Nielsen* (1937—42), Haslev udvidede Højskole, *Marta Nielsen* (1934—42), Haslev udvidede Højskole, *Axel Nielsen* (1934—42), Haslev udvidede Højskole.

Samtidig vil vi gerne sige en forsinket Tak for Julehilsener fra gamle F. H.-Elever. De bedste Genhilsener.

Marta og Axel Nielsen.

Bognyt

Følgende Bøger fra Lohses Forlag er fremsendt til Anmeldelse. Desværre tillader Pladsen ikke at skrive ret meget om Bøgerne, men det er begge læseværdige og gode Bøger:

Richard Holm: »Vilde Svaner« Kr. 10,50. Her er en Roman, man er i godt Selskab med. Godt skrevet, fuld af Handling og Spænding — og saa er det ikke noget Pjank. Eigil er Teglværksarbejder, bliver forlovet med Else, men da hun bliver kristelig vakt, gør han Oprør. Bliver udsvævende — sat i Fængsel — bliver syg af Tuberkulose, men finder Gud og .. . Læs selv Bogen. Den er det værd.

C. Skovgaard-Petersen: »De sidste Tider og det sidste Maal« Kr. 5,00. En dejlig Bog. Er Klokken ved at falde i Slag? Hvor langt er Tegnene for Jesu Genkomst fremskredet? Disse Ting taler denne Bog om. Det er ikke Fantasi, men alt er underbygget af Guds Ord. Er første Halvdel af Bogen streng Læsning, saa er sidste Halvdel, Jesu Genkomst — den nye Himmel og den nye Jord, i Stand til at løfte Læserens Blik opad.

Aage H. Lund.

Fra Skolen

Dette Nr. af Elevbladet er desværre blevet lidt forsinket, idet jeg den 11. Marts havde den Sorg at miste min Fader, Gaardejer Jacob Jensen, Soderup. Min Fader var 67 Aar og døde efter et meget kortvarigt Sygeleje. Det er med stor Taknemmelighed, jeg tænker tilbage paa alt, hvad han har været for mig.

Den 5. Marts var vi pr. Rutebil paa Udflugt til København og Nordsjælland. I København besøgte vi bl. a. Rigsdagen, og vi havde Lejlighed til at høre nogle af vore kendte Politikere baade i Folketinget og Landstinget. I Nordsjælland var vi inde



Fra Dagligstuen

for at se Frederiksborg Slot og Kronborg, og det blev sent, inden vi om Aftenen naaede tilbage til Faarevejle.

I Dagene 1.—3. Marts havde vi Husmoderlejr her paa Højskolen med 60 Deltagere. Mange af Deltagerne var gamle Elever, som benyttede denne Lejlighed til at faa nogle Dages Ophold paa deres gamle Skole. 27.—30. September bliver der et 4 Dages Bibelkursus paa Skolen, hvor bl. a. Provst L. P. Jensen fra Bibelskolen kommer, og hvor alle gamle Elever, baade Mænd og Kvinder, skal være meget velkomne.

Tidspunktet for Vinterskolens Afslutning nærmer sig nu, og vi arbejder paa at faa saa meget som muligt ud af den korte Tid, der er tilbage. Til Sommerskolen har vi 41 Indmeldelser. Vi venter en Del Indmeldelser i Slutningen af Marts og Begyndelsen af April, naar der kommer Besked fra Amterne om Understøttelsens Størrelse. Vi faar 7 sydslesvigske Elever til Sommer. Vi har flere Gange prøvet at faa Tilladelse til at købe Dynebetræk og Lagener til sydslesvigske Elever, men indtil nu har det ikke kunnet lade sig gøre, og vi har derfor maattet laane hos gamle Elever. Da vi nu vil sende det Sengelinned tilbage, som vi hidtil har laant, saa vil vi være meget taknemmelige, hvis der skulde være nogle flere gamle Elever, som kan laane os noget Sengelinned til sydslesvigske Elever til Sommer.

Aabningsfesten bliver den 4. Maj, og Elevfesten bliver den 11. Juli.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

Statens pædagogiske

Studiesamling

Frederiksberg Allé 22 V
77



Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

April 1948

Nr. 4

Den rette Higen

I Salme 84 tales der om, at saligt er det Menneske, hvis Styrke er i Gud, og i hvis Hjerte de rette Veje er. At have de rette Veje i sig vil sige at have de rette Maal, den rette Higen. Overladt til os selv har vi ikke de rette Veje i os, men at blive en Kristen det betyder at faa lagt et nyt Maal, en ny Higen, en ny Vilje ind i sit Indre.

Paulus skriver i Romerbrevet, at Kødets Higen er Død, men Aandens Higen er Liv og Fred. De to Slags Higen kæmper bestandig om Magten i os. I den norske Roman »Raabet« fortællendes der om Hovedpersonen, Tormod Skarvik, hvordan han i sin Ungdom mærkede Kræfter, der vilde trække ham nedad og bort fra Gud, men bestandig hørte han for sig de Ord, som Jesus havde sagt til Disciplene: »Vil ogsaa I gaa bort«, og Aandens Higen fik paa ny Magt i ham, saa han blev bevaret.

Naar der er Tale om Oplæring og Uddannelse af Ungdommen, saa er der intet, der har større Betydning, end at der i den maa blive lagt de rette Veje og den rette Higen. Hvad er

Statens pædagogiske Studiesamling
København

det for en Higen, der præger vor Tids Mennesker? I alt for mange Kredse er det kun en Higen efter Magt, Indflydelse og Penge. Der er alt for meget af det, at man ikke vil tage et Ansvar og en Opgave op, men kun vil hige efter Løn og Pension. Paa vore højere Lærestalter uddannes mange dygtige Mennesker, men for alt for mange drejer Livet sig kun om at faa det nemt og at faa en god Løn med Pension. Der er alt for meget af det, at man mener, at det er lige meget, hvad vi tænker, siger og gør, thi Verden gaar jo sin skæve Gang alligevel. Nej, det er ikke lige meget, hvad vi, den enkelte, gør. Derfor gælder det om, at vi ikke lader os smitte af Tidens Jag efter Sikkerhed, Løn og Pension, men at vi hver paa sin Plads tager et Ansvar op og tænker paa, hvordan vi kan være mest for andre Mennesker. I vor egen Kraft bliver det ikke til noget med at tage et Ansvar op, men Gud vil af sin Naade lægge de rette Veje og Maal i os, saa vi higer fremad og opad.

De rette Veje og de rette Maal. Her ligger en stor Opgave for vore Højskoler. Højskolen skal ikke lade sig spænde for Sikkerhedens Vogn, saa den mister sin aandelige Slagkraft, men den skal gaa foran i Kampen mod den aandelige Død og mod Tidens Mangel paa Ansvar, saa vort Folk kan blive et levende Folk.

Jørgen Jensen.

Angst for Fremtiden

Den første Artikel i Elevbladet for Februar »Drøm og Handling« af Bangsgaard Jørgensen har givet mig nogle Tanker, som jeg gerne vil fremkomme med her. Vi har alle at gøre med de samme Problemer. Efter første Verdenskrig, i Optimismens og Idealismens Tid, drømte vi skønne Drømme, men Virkeligheden blev anderledes. Hvordan er det nu efter den sidste Krig? Der er et stærkt Tryk over vor Tids Mennesker. Pessimismen er Livets Grundtone i Europa, og vi har alle i Vesteuropa noget af Undergangens Angst. Kulturfilosofferne forkynder Undergangen, og vore Digtere er blevet kyniske. Men Europa i Dag, vort Europa, er et Resultat af vor egen Ulydighed, Utroskab og Materialisme. Vi maa alle være solidariske i Synd og Skyld. Vi maa ikke klage, thi vi har selv paakaldt de Aander, som har hærget Europa. Gud skaffer nu baade vore Kulturfilosoffer, Digtere og os andre Lejlighed til at mødes med de Aander, som vi selv har paakaldt. Denne Gang ikke paa Papiret, men i Virkeligheden.

Vi befinder os i en Kulturkrise. Vinden blæser om Fjæl-



Parti fra Birgum

dene. Maaske gaar vi ind i en dyb og mørk Dal. Vi bør i denne Verden regne med Djævelens Magt. Vi bor i denne Verden i besat Omraade. Vi bør se Livets mørke Virkelighed i Øjnene og ikke undervurdere Syndens Følger. Men som Kristne maa vi heller ikke glemme den anden Virkelighed, at Jesus Kristus er Verdens Frelser og Befrier. Han alene frier os fra Undergangens Angst, thi midt i denne Verden er Jesu Kristi Kors rejst. Midt i Undergangens Angst skal vi se hen til Befrielsen fra Jesu Kristi Kors. Undergangens Angst gik ogsaa ind i Jesu Kristi Blod, men netop derfor bliver Angsten taget fra os. Det gør ikke noget, at man kun viser os Korsets Træ, thi Korset staar oprejst midt i denne forfærdelige Verden i Dag. Naar vi ser hen til Korset, saa dør vi ikke af Pessimisme, men saa kan vi gaa ind i Døden med den Tro, at Lykken bliver meget større paa den anden Side. I denne Spænding lever en Kristen sit Liv i denne Verden. En Kristen er paa een Gang den største Optimist og Pessimist. Trods Livets Besvær saa arbejder han. Han glæder sig over Livet paa en uforklarlig Maade, thi han venter. Han venter paa Herrens Dag, og netop i denne Tro faar han Mod til at arbejde her paa Jorden i den Stilling, som Gud har givet ham.

Hvad skal vi unge gøre i den nuværende Verdenssituation? Vi skal se den Kendsgerning i Øjnene, at Lykken bliver ikke fuldkommen her i denne Verden. Men Jesus Kristus har givet sit Blod for os, og derfor skal vi ikke leve med Undergangens Angst i vort Blod. Netop fordi Korset er rejst i Verden, er Livet ikke haabløst. Med dette Syn paa Livet er det

tilladt at sige ja til vores forfærdelige Verden. Med dette Syn paa Livet kan vi gaa i Gang med at arbejde og hjælpe der, hvor vi er. Ja, kom og vær med i Arbejdet, thi Herren kommer paa den Dag, vi ikke venter, og i den Time, vi ikke ved det!

R. G. Brouwer,
Bitgum, Friesland, Nederland.

Møder og Stævner paa Højskolen

AABNINGSFESTEN

Tirsdag den 4. Maj Kl. 19,30 bliver der Aabningsfest. Skolens første Forstander, Pastor *J. Andreassen* fra Oksbøl taler. Endvidere taler ogsaa Vald. Olsen, C. M. Julin og jeg. Hørve Hornorkester spiller.

SAMFUNDSMØDE

Søndag den 9. Maj Kl. 14,15 afholdes Kredsforbundsmøde for Holbæk Amt. Sognepræst *P. L. Jensen*, København, taler.

»JØDEFOLKET I VERDENSSITUATIONEN«

Fredag den 28. Maj Kl. 20 taler Sognepræst *Georg Bartholdy*, København, om »Jødefolket i Verdenssituationen«.

SAMFUNDSMØDE

Søndag den 13. Juni Kl. 14,30 Samfundsmøde for Ods—
Skippinge Herred.



Haandbold i Gymnastiksalen



I Arbejdstøjet

WEEK-END FOR UNGE

Lørdag den 26. og Søndag den 27. Juni afholdes en Week-end for unge. Denne Week-end er i særlig Grad beregnet for unge, som ikke før har været paa Højskole, men ogsaa gamle Elever, der har Lejlighed til det, skal være velkomne. Der bliver sendt Indbydelse ud til en Række Foreninger af KFUM og K paa Sjælland, og vi modtager Indmeldelser i det Omfang, som vi kan skaffe Plads. Omtal denne Week-end for unge, som har Lyst til gennem et Par Dages Ophold paa Højskolen at faa et lille Indblik i Højskolelivet! Ankomst finder Sted i Løbet af Lørdag Eftermiddag. Lørdag Aften holder jeg Foredrag og Andagt. Søndag Formiddag bliver der Gudstjeneste i Faarevejle Kirke. — Om Eftermiddagen taler Lærer Bangsgaard og muligvis nogle gamle Elever. Sidst paa Eftermiddagen bliver der Leg i Haven og om Aftenen »Søndag Aften paa Højskole«, hvor FDF's Orkester spiller. — De unge Piger indkvarteres paa Værelser. De unge Mænd indkvarteres paa Sovesal paa øverste Etage. Sovepose eller Tæpper medbringes. For hele Opholdet betales kun 5 Kr. samt Rationeringskort. Indmeldelse sendes til Skolen i god Tid og senest den 18. Juni.

ELEVSTÆVNE

Elevstævnet bliver den 10., 11. og 12. Juli. Vi haaber, at mange gamle Elever og Venner af Skolen vil komme ogsaa i Aar. Program følger senere.

BIBELKURSUS

27.—30 September bliver der et 4 Dages Bibelkursus, hvor bl. a. Provst L. P. Jensen fra Bibelskolen kommer.

Jørgen Jensen.

FRA ELEVKREDSSEN

VINTERHOLDENE 1935—36 og 36—37

Kære Kammerater! Naar I læser dette, saa er Vandremappen »Kæden« begyndt paa en ny Rejse efter at have ligget stille i saa lang Tid. Nu haaber jeg, at I vil tage godt imod den, og jeg vil bede jer om at meddele mig Adresseforandringer — Jeg kan fortælle jer, at jeg har ligget paa Rigshospitalet i to Maaneder med et daarligt Knæ. Jeg faldt, saa der gik en Sene i Stykker i Knæet. I 28 Dage maatte jeg ligge med Benet i Gips, men nu har jeg begyndt at gaa med to Stokke. — Nu haaber jeg, det maa gaa godt med Vandremappen. — Med Højskolehilsen
Aage Fredsbjerg.

HILSEN FRA BORUP

Vi gamle Faarevejleere, som fra den 20.—23. Februar har været sammen til Mandslejr i Martin Pedersens Hjem i Lammestrup pr. Borup, sender Sølvsnorens Læsere vor kærligste Hilsen. (Salme 119—124).

Ejner Nielsen (19—20), Otto Larsen (22—23), Kulerup. Kirstine Larsen (25), Martin Pedersen (08—09), Lammestrup. Johanne Pedersen (15), Lammestrup. Holger Christiansen (25—26), Nebs Mølle.

F. H.-KREDSSEN PAA FYN

Søndag den 18. April holdt F. H. Kredsen paa Fyn et Stævne i Odense. Der var samlet ca. 35 gamle Elever. Mange Aargange var repræsenteret lige fra 1912 til 1941. I mange Aar har der ikke været holdt et saadant Stævne paa Fyn, men nu havde Missionær Aage Lund, Assens, taget Initiativet til at faa indbudt gamle Faarevejle-Elever paa Fyn. Bangsgaard og jeg talte ved Stævnet om Eftermiddagen og igen om Aftenen ved et offentligt Møde. Vi var glade ved at faa Lejlighed til at mødes med en Flok gamle Elever ogsaa paa Fyn. Der var Enighed om paa Stævnet at fortsætte med F. H.-Kredsen paa Fyn i Fremtiden. — Paa Vejen til Odense har jeg netop faaet Korrektoren til »Sølvsnorens«, og derfor tager jeg denne Meddelelse med. — Med det samme vi er paa Fyn, skal Bangsgaard og jeg holde Møde seks andre Steder, bl. a. Røjle og Ærøskøbing.
J. J.

Fra Skolen

Onsdag den 24. Marts havde vi Afslutningsfest for Vinterskolen. Vi havde en rig og festlig Aften sammen, som vi længe vil huske. Mange af Eleverne, Skolens Formand, Vald. Olsen,



Der kalkes

og Lærerstaben havde Ordet i Aftenens Løb, og det blev sent, inden vi kunde slutte. Nu er saa Vintereleverne rejst fra Hjemmet her, men vi vil følge dem med vore Tanker og vor Forbøn i Fremtiden.

Mandag den 29. Marts fik vi en lille Søn. Baade min Kone og Drengen har det godt. — I denne Maaned har vi travlt med at gøre rent. Skolen bliver ogsaa kalket udvendigt, saa »Det hvide Slot« bliver skinnende hvidt igen. Tage og Eskild fra Vinterholdet er her i Begyndelsen af denne Maaned for at kalke, og Helge Bay har overtaget Lyhnes Arbejde.

I Midten af denne Maaned skal Bangsgaard og jeg holde en Del Møder paa Sjælland og Fyn paa nye Steder, hvor vi ikke har været før. Inden længe skal vi ogsaa til at begynde paa Sommerskolen. Medens dette skrives, er der ca. 3 Uger, til Sommereleverne kommer. Antallet af Indmeldelser til Sommerskolen er vokset til 46. Det er en Fremgang fra sidste Aar, men da Tiderne arbejder imod os, saa er Fremgangen fra Hold til Hold ikke saa stor, som vi kunde ønske. — Nu vil vi ogsaa gerne have, at gamle Elever begynder at tænke paa Vinterskolen 1948—49. Selv om vi paa nuværende Tidspunkt til Vinterskolen næsten har lige saa mange som i Vinter, saa skal der dog arbejdes ihærdigt, for at der skal blive et godt Hold til Vinter. Gamle Elever kan bl. a. ogsaa arbejde ved at indbyde unge til at komme til Week-end den 27. Juni eller til Elevstævnet. Nærmere Program faas ved at skrive til Skolen. Skolen her er et Hjem for gamle Elever, og sit Hjem vil man gerne værne om og kæmpe for. Derfor gælder det om at

tage fat i den kommende Tid. Ikke bare for disse Bygningers Skyld, thi drejede det sig kun om at tjene Penge, saa var der saa mange andre Veje at gaa, men først og fremmest for Ungdommens egen Skyld. I et norsk Blad stod for nogen Tid siden en Artikel med Overskriften: »Skolen i Dag er Norge i Morgen«. Det gælder ogsaa for os i Danmark, at Skolen i Dag er Danmark i Morgen. Derfor er Maalet intet mindre end at hjælpe Ungdommen til at have de rette Veje, det rette Maal og den rette Higen.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.



3 og 4 Maaneders Sommerskole for unge Piger

begynder 3. Maj. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.



Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

Maj 1948

Nr. 5

Aabningsfesten

Ogsaa i Aar holdt vi Aabningsfest for Sommerskolen d. 4. Maj, og ca. 250 Mennesker fra Omegnen var med. Det var festligt paa Aarsdagen for Højskolens Genaabning og paa Tre-aarsdagen for Danmarks Befrielse igen at kunne byde velkommen til Aabningsfest.

Efter at jeg havde budt velkommen, talte Skolens tidligere Forstandere, Pastor Andreassen og C. M. Julin. Pastor Andreassen talte om Omvendelsens Nødvendighed i vort Liv og ønskede for de nye Elever, at Guds Velsignelse maatte være over deres Højskoleophold. C. M. Julin dvælede ved Minderne fra de første Aar efter Skolens Begyndelse, da han arbejdede sammen med Pastor Andreassen, og naar han nu var kommet til Aabningsfest og sad og hørte paa sin gamle Forstander, saa var det med en Følelse af at være kommet hjem igen. C. M. Julin talte endvidere om Ordet fra Johs. 12—21, hvor nogle Grækere kom til Filip og sagde: »Vi ønsker at se Jesus«. Julin

haabede, at det samme Ønske ogsaa maatte være levende paa Faarevejle Højskole.

Efter Mødet i Foredragssalen samledes vi omkring Kaffebordene i Spisesalen. Ved Kaffebordet havde flere Ordet, bl. a. Risegaard, vores Sognepræst, Tage Morsing, og en svensk Gæst, Pastor Iserson fra Stockholm. Pastor Iserson bragte en Hilsen fra Sverige til den danske Ungdom.

Skolens Formand, Valdemar Olsen, dvælede ogsaa ved Minderne fra godt 40 Aar tilbage, da Skolen begyndte. Fra dengang huskede han Skolen som et Sted, hvor der var megen Sang og Glæde, og saadan syntes han ogsaa, at det var stadigvæk. Den festlige Aften sluttede med, at Valdemar Olsen holdt Andagt over Ordene fra Bjergprædiken: »Bed, saa skal der gives jer; søg, saa skal I finde; bank paa, saa skal der lukkes op for jer«.

Jørgen Jensen.

Ilden paa Alteret

Skal der blive det rette ud af vort Liv, saa maa vort Hjerte være som et Alter, hvor der stadig brænder en Ild for det største og bedste. Om Brændofferet gav Herren den Befaling til Moses, at en stadig Ild skulde holdes brændende paa Alteret. Det gælder ogsaa i vort Liv, at en stadig Ild maa holdes tændt paa Alteret, og den maa ikke gaa ud.

For alt for mange Mennesker gælder det, at de ikke rigtig brænder for noget, men at det mest drejer sig om at nyde Livet og faa stor Løn. Der er Brug for en Ungdom, som blusser af den Ild, Gud for Himlen tænder. Om de to, der gik til Emmaus, og som Jesus aabenbarede sig for, fortælles der, at de bagefter udrød: »Brændte ikke vort Hjerte i os, mens han talte til os paa Vejen og oplod os Skrifterne.« Saadan er det jo ogsaa den Dag i Dag, at i samme Grad som vi holder os nær til ham, som er Ilden, i samme Grad kommer vi ogsaa til at brænde for det største og bedste.

En stadig Ild skal holdes tændt paa Alteret, og den maa ikke gaa ud. Man kan undertiden fristes til at ængstes for Vesteuropas Fremtid. Ikke i første Række paa Grund af Faren fra Øst, selv om den i høj Grad er alvorlig nok, men mere for, at den Strøm og den Ild fra Jerusalem, der sammen med Strømmen fra Athen har skabt Vesteuropas Kultur, at den skal blive kvalt i Materialisme. Gid Højskolen altid midt i Tidens Materialisme og Ligegyldighed maa staa forrest i Kampen mod den aandelige Død, og gid den maa blive en Hjælp for Ungdommen til at holde en stadig Ild tændt paa Alteret.

Naar Ilden er tændt paa Alteret i et Menneskes Liv, saa medfører det baade Trang til Dygtighed og Trang til at tjene. Højskolen vil gerne udvikle Trangen til Dygtighed, men med Dygtighed forslaaer det ingen Steder, hvis ikke vi vil bruge Kundkaberne paa den rette Maade til at tjene andre med. Der er nok at tage fat paa, naar det gælder at tjene og hjælpe andre. Der trænges til meget mere af det, at vi holder os nær til ham, som er Ilden, saa en stadig Ild er tændt paa Alteret, og saa vi brænder efter at være noget for andre. Det var Booker Washington, der engang sagde, at den er lykkeligst, som prøver paa at være mest for andre. Det er mit Ønske, at Tjenersindets Ild altid maa brænde paa vore Skoler.

Jørgen Jensen.

Sommerskolen 1948

1. Ellen Agger, Vamdrup.
2. Anna Andersen, Hodsager, Holstebro.
3. Helga Andersen, Frisbæk, Nr. Snede.
4. Anna Rønn Christensen, Hygum, Klinkby.
5. Karen Dige, Arentsminde.
6. Betty Enevoldsen, Esbjerg.
7. Ruth Glesmer, Kobbermøllen, Sydslesvig.
8. Dagmar Ilper, Slesvig.
9. Ingrid Ilper, Slesvig.
10. Edith Jensen, Lindved, Vejle.
11. Ester Jensen, Vester Hassing.
12. Nina Elisabeth Jensen, Bredstrup, Pjedsted.
13. Mary Hallundbæk Jespersen, Simmelkær.
14. Ida Jørgensen, Ramløse, Helsingø.
15. Karin Jørgensen, Flensborg.
16. Kristine Jørgensen, V. Bjerregaard, Ørnhøj.
17. Anna Marie Knudsen, Nr. Nissum.
18. Jenny Kristensen, Nr. Snede.
19. Marie Kristensen, Hygum, Klinkby.
20. Kirstine Krogh, Tarm.
21. Inge Kyndal, Ourøgade 34, København.
22. Alma Lauridsen, Fanø.
23. Hanna Mikkelsen, Hygum, Klinkby.
24. Lilly Møgelbjerg, Herrup Sevel, Vinderup.
25. Erna Møller, Kolind.
26. Irmgard Nehls, Flensborg.
27. Aase Nielsen, Lejre.
28. Anne-Lisse Nielsen, Bonderup.

29. Anna Rydahl Nielsen, Herning.
30. Annie Møller Nielsen, Orø.
31. Edith Nielsen, Dronninglund.
33. Inge West Olsen, Søllerød.
34. Johanne Pedersen, Houe, Bonnet.
35. Agnes Petersen, Næstved.
36. Elvira Petersen, Haslev.
37. Hilda Petersen, Haslev.
38. Christine Poulsen, Dedsbøl, Sydslesvig.
39. Ester Poulsen, Simmelkær.
40. Ingeborg Schultz, Flensborg.
41. Ketty Torbensen, Esbjerg.
42. Lilian Østerberg, Brabrand.

Slesvig - Faarevejle

Fredag d. 7. Maj var en stor Dag for os. Vi skulde mødes i Flensborg paa Duborgskolen tidlig om Morgenen for at modtage vort Pas, Rejsepenge og andre Papirer. Derefter blev vi hentet af en Bil, som kørte os til Grænsen. Nu var vi endelig kommet saa langt. Ikke mange af os sagde noget. Alle var spændte paa det, som skulde ske. Med vore Kufferter stod vi foran den første Grænsebom; da vi løftede Hovedet, saa vi det rød-hvide Flag. Ikke ret mange af os havde set det før vaje frit og stolt. Det var en underlig Fornemmelse, da Grænsebommen havde løftet sig. Nu var vi i Danmark, det Danmark, som de fleste af os kun kender fra Bøgerne eller fra, hvad vi har hørt.

Med Rutebilen kørte vi til Padborg og derfra nordpaa med Toget. Tiden indtil Toget kom, var saa lang. Den vilde ikke rigtig gaa, men endelig kom Toget, og Rejsen kunde fortsættes. Vi sad i en Kupé med dejlig Udsigt over grønne Marker. Overalt var der Ro og Fred.

I den dejlige By, Fredericia skiftede vi, og en halv Time senere kørte vi videre. Vi kom i Snak med nogle unge Mennesker, som skulde til København. Det kneb lidt med det danske Sprog, men det gik helt fint. Man gjorde os opmærksom paa baade det ene og det andet, som var skønt. Min Søster og en af de andre Piger sagde til mig: »Det er ligesom en Drøm. Det er, som man rejser i et Paradis«. Det følte jeg ogsaa selv. Var vi trætte? Nej — paa en Rejse igennem Danmark bliver man ikke træt. Gives der noget herligere end at sejle over Store Bælt? Er det ikke smukt, naar Vandet bliver pisket op af Stormen? Vi nød denne Tur paa Færgen.



Udsigt over Slesvig By

Med Sang og Humør endte vores herlige Rejse. Med et hjerteligt Farvel og paa Gensyn skiltes vi fra de flinke, unge Mennesker, som havde hjulpet os saa godt.

I Faarevejle var hele Skolen ved Stationen. Da vi kom ud fra Toget, rakte alle Hænderne imod os, og da mærkede vi de faste og kammeratlige Haandtryk. Vi mærkede med det samme, at her var vi hjemme. Her var der unge Piger og Lærere, som forstod, hvad det betyder at komme fra et Land, hvor Nød, Elendighed og Bekymringer præger Hverdagen. Velkommen! Velkommen! — hørte vi overalt. Og da følte jeg, at vi alle var Kammerater. Det var Danmark, danske Piger, som hjalp os og hjælper os paa den rigtige Vej; thi enhver Begyndelse er svær.

Og vi ved alle sammen, at paa denne dejlige Skole og under disse gode Forhold vil vi faa et Ophold, som ingen anden kan faa.

*Ingrid Ilper,
Slesvig.*

FRA ELEVKREDSEN

HILSEN FRA SYDSLESVIG

For nogle Dage siden modtog jeg en Hilsen fra gamle Faarevejleelever i Sydslesvig, som fortalte mig, at de havde dannet en Faarevejlekreds. Den første Sammenkomst holdt de d. 24.

April, og baade Eleverne fra 1947, 47/48 og 48 var indbudt. Werner Greggersen blev valgt til Formand. De blev enige om, at de ogsaa i Fremtiden vilde prøve paa at komme sammen et Par Gange om Aaret, Foraar og Efteraar. Vi heroppe sender dem dernede en hjertelig Hilsen. J. J.

»TRÆKFUGLEN« 1921

Vandremappen fra Sommeren 1921 »Trækfuglen« har lige været paa Besøg hos mig, og en af Vandremappens Medlemmer skriver bl. a. følgende: »Jeg var en af dem, der var med til Elevmøde Sommeren 1947. Jeg tror, vi var 14 fra 1921, og vi havde det rart sammen. Skolen var meget smuk. Der var nye Senge og Madrasser, faste Skabe paa Værelserne o. s. v. Dagligstuen var smuk og med Udstilling af Elevernes Haandarbejder. Mariasalen var malet i lyse Farver og med Stole i Stedet for Bænke. Vort store Billede var bevaret og hængte paa sin Plads bag Talerstolen. Det nye Forstanderpar gjorde alt for, at vi skulde føle os hjemme og befinde os godt.

Vejret var godt, og alle Møder var i Haven. Vi fik mange gode Ord med paa Vejen, men jeg, og jeg ved ogsaa andre, savnede vore egne Lærere. Jeg tror, det havde været fuldendt, hvis ogsaa de havde været med. Nu maa vi haabe, at unge vil stævne til det hvide Slot og fylde det og sætte Liv inden for de skønne Rammer og der faa lige saa rigt et Ophold, som vi i sin Tid havde det.« V. O.

Møder og Stævner paa Højskolen

»JØDEFOLKET I VERDENSSITUATIONEN«

Derom taler Sognepræst Georg Bartholdy Fredag d. 28. Maj Klokken 20.

F.D.F. FEST

Lørdag d. 29. Maj Klokken 19,30.

SAMFUNDSMØDE

Søndag d. 13. Juni Klokken 14,30.

WEEK-END FOR UNGE

Jeg minder ogsaa om den Week-end for unge, som afholdes paa Højskolen d. 26.—27. Juni. Alle unge er velkomne. Indmeldelse sendes til Skolen i god Tid.

ELEVSTÆVNE

Elevstævnet bliver d. 10., 11. og 12. Juli. Indmeldelse sendes til Skolen mindst en Uge i Forvejen. Endeligt Program kommer i Juni.

Fra Skolen

Saa har vi faaet begyndt paa Sommerskolen. Der var Travlhed i April Maaned med at faa gjort rent, saa alting kunde være parat til at modtage de nye Elever. Andetsteds i Bladet bringer vi en Elevfortegnelse. Et Par af de indmeldte Elever blev forhindret og kom ikke, og derfor blev Slutresultatet 42 Elever. De sydslesvigske Elever kom denne Gang næsten til Tiden, idet de kun var nogle faa Dage forsinket.

Søndag den 9. Maj havde vi Samfundsmøde paa Højskolen med ca. 250 Deltagere. Sognepræst P. L. Jensen, København, talte først over Emnet »Et rigt Liv«, og senere paa Eftermiddagen talte han over Emnet »Det, der staar fast«. Meget var der at hente gennem begge de Timer, som Pastor P. L. Jensen gav os. Saa har vi endvidere ogsaa haft Besøg af Søster Emma, som viste Film og fortalte os om Arbejdet paa Lukasstiftelsen.

Fra 1. Maj har vi antaget Lærer Kofoed-Hansen, der er uddannet paa K.F.U.M.s Seminarium i København. Kofoed-Hansen er 26 Aar og gift. Vi byder baade ham og hans Kone hjertelig velkommen til Arbejdet her. De har en lille Dreng paa et halvt Aar. Lærer Bangsgaard skal overtage en Stilling som Inspektør paa Kofoeds Skole, som jo staar foran en stor Udvidelse af sit Arbejde. Bangsgaard fortsætter dog normalt ved Sommerskolen, og forøvrigt regner vi ogsaa med, at Bangsgaard ogsaa i Fremtiden paa mange Maader vil hjælpe os med Arbejdet paa Faarevejle Højskole. Fru Bangsgaard fik d. 7. Maj en Datter. Vi ønsker til Lykke med den glædelige Begivenhed.

Vi er nu godt i Gang med det daglige Arbejde med Sommereleverne, og vi haaber paa en god og udbytterig Sommer.



Fru Kofoed-Hansen



Lærer Kofoed-Hansen

Den 2. Maj blev vores Dreng døbt, og han fik Navnet Fleming.

Til Vinterskolen kommer der af og til nye Forespørgsler. Vi haaber, at gamle Elever vil gøre en god Indsats for, at der ogsaa kan blive et godt Hold til Vinter. Der kan søges Amtsunderstøttelse indtil 15. September, men det er bedst at søge inden 1. Juli.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

Adresseforandringer

Ingrid Dalsager (42), Fjelsestervang, Kibæk.

Anne Marie Dandanell (47), Faurbo, Snertinge.

Lilian Solvejg Daugaard (47), Villa »Arnen«, Kalundborg.

Mie Høj (47), Stenderup, Krogsager.

Knud Jensen (47/48), c/o H. P. Davidsen, Gjødvad pr. Silkeborg.

Martha Jensen, f. Jessen (47), Brejning pr. Spajld.

Hanne Jepsen (47), c/o. Ploug-Jørgensen, Faarevejle St.

Karla Thomsen (47), »Østervang«, Gilbjerg, Heinsvig.

Marie Mouridsen (47), c/o. Karl Nielsen, Lervang.

Anna Marie Thomsen (47), Græsvangen 23, Hjørring.

I den sidste Tid er der kommet en Del Henvendelser direkte til mig om Adresseforandringer, som man har bedt om at faa optaget i Sølvsnoen. Vi har derfor vedtaget, at vi for Fremtiden optager alle Adresseforandringer, der sendes direkte til os, i Sølvsnoen. Skulde der være nogle, der tidligere har meddelt Adresseforandringer — uden at have faaet dem optaget — beder vi Dem meget undskylde dette, og hvis De stadig ønsker dem optaget, bedes De endnu engang sende os et Brevkort herom.

Hermed sender jeg alle gamle Elever en venlig Hilsen.

O. Bangsgaard Jørgensen.

SÆBE- OG SODAMÆRKER, RUGBRØDSMÆRKER

Skulde der eventuelt være gamle Elever, som har Overskud af ovennævnte Mærker, saa vil vi være meget taknemmelige for at faa nogle.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

Juni 1948

Nr. 6

Jøderne i Verdenssituationen

Om dette Emne talte Sognepræst Georg Bartholdy, København, paa Højskolen d. 28. Maj. Ca. 275 Mennesker fra Eggen var den Aften samlet i Foredragssalen, og det blev en meget interessant og berigende Aften.

Georg Bartholdy gik ud fra 1. Mos. Kap. 12, hvor der fortælles om, at Gud kaldte Abraham til at bryde op og drage til Kanaans Land. Abraham fik det Løfte fra Gud, at han skulde blive til et stort Folk. Endvidere sagde Gud til Abraham: »Jeg vil velsigne dem, som velsigner dig, og den, som forbander dig, vil jeg forbande.« Gud sagde ogsaa senere gennem Moses til Jødefolket (5. Mos. 28), at dersom de vilde adlyde Gud, saa skulde de faa alle Velsignelserne, men dersom de ikke vilde adlyde, saa skulde deres Land blive ødelagt, og de skulde aldrig føle sig sikre. Hvor er det gaaet i Opfyldelse ned gennem Tiderne. De Folk, der har forbandet og forfulgt Jøderne, har selv høstet Forbandelse. Og hvad Jøderne selv

angaar, saa er det gaaet saadan, at deres Land blev plyndret og ødelagt og gjort til et Ørkenland, og selv blev de drevet i Landflygtighed, fordi de ikke vilde tage imod Jesus.

I de sidste Aartier er Jøderne i stort Tal begyndt at vandre hjem til deres Land igen. Det er, som om det er gaaet i Opfyldelse, hvad der tales om hos Profeten Esajas, at der skulde sendes Jægere ud for at jage dem, saa de skulde komme hjem til deres Land igen. I 1917 fik Jøderne gennem Balfour-Deklarationen Løfte om et nationalt Hjemsted i Palæstina, og i 1922 gav 52 Nationer deres Tilslutning til, at dette Løfte skulde føres ud i Livet. Under den første Verdenskrig havde Jøderne gjort England store Tjenester, og som Løn blev der lovet dem et nationalt Hjemsted i Palæstina. Siden 1917 er mange Jøder rejst til Palæstina, saaledes at der nu er godt 600.000 Jøder dernede. De blev til at begynde med indbudt af England, som var Mandatmagten, og de blev budt velkomne af Araberne. Jøderne fik overdraget det fattige Vest-Jordanland, men Jøderne har opdyrket Landet og vist sig som Verdens dygtigste Folk.

I 1939 lukkede England helt af for Indvandringen til Palæstina, men alligevel stillede Jøderne sig paa Englands Side i den anden Verdenskrig. Ogsaa denne Gang fik Jøderne mange Løfter for Fremtiden, men da Krigen var forbi, fik de den Besked, at ingen Jøder maatte komme til Palæstina. Efter Krigens Afslutning i 1945 var der 250.000 Jøder i Koncentrationslejre i Tyskland og Østrig, og Præsident Truman gik stærkt ind for, at 100.000 Jøder straks maatte have Lov til at rejse til Palæstina, men i Stedet for sendte England 100.000 Soldater. England rejste den Indvending, at der var ikke Plads til 100.000 Jøder, men en Kommission fra UN havde i Forvejen erklæret, at der var Plads til 2 Mill. Jøderne maa have det Land. Det er vanskeligt for England, men det er Døden for Jøderne, hvis ikke de faar det. Da UN bestemte, at der skulde oprettet en Jødestat i Palæstina, og at denne Jødestats Selvstændighed skulde begynde den 15. Maj 1948, saa bøjede Englænderne sig, men samtidig lagde de alle Hindringer i Vejen for Jøderne og hjalp Araberne. Selv om Englænderne er vore Venner, er det vor Pligt at sige dem Sandheden. England har været i Færd med at sælge levende Mennesker for Olie. Ved hele sin Fremgangsmaade har Englænderne været med til at jage Jøderne lige i Armene paa Kommunisterne. Jøderne er i Almindelighed ikke Kommuniste. Ganske vist er der indført en Slags midlertidig Kommunisme i Palæstina, men den har ikke noget med russisk Kommunisme at gøre. Det er betagende at se den Idealisme og Uselvskhed, med

hvilken Jøderne har taget fat paa at dyrke deres Land op igen.

Jøderne har faaet Palæstina af kristne Magter, og de søger nu at fastholde Landet, men Velsignelsen faar de først, naar de omvender sig. Med al deres Dygtighed kan de intet uden Guds Naade. Lad os holde af dette Folk for Jesu Kristi Skyld.

Jørgen Jensen.



Elevfesten 10.-11.-12. Juli

LØRDAG DEN 10. JULI

Ankomst i Løbet af Eftermiddagen.

Kl. 18,00: Aftenmad.

Kl. 20,00: Velkomst ved Forstander Jørgen Jensen. Derefter fremviser Sekretær Jens Jensen en Farvefilm fra Indien »Mellem Templer og Tehaver«.

Kl. 21,15: Kaffe. — Andagt ved Bestyrer Svend Larsen.

SØNDAG DEN 11. JULI

Kl. 8,00: Flaget hejses.

Kl. 8,05: Morgenmad. — Andagt ved Lærer Bangsgaard Jørgensen.

Kl. 10,00: Gudstjeneste i Faarevejle Kirke ved Sognepræst Tage Morsing.

Kl. 12,00: Middagsmad.

Kl. 13,45: Kaffe.

- Kl. 14,00: Møde i Have nved Fabrikant Valdmear Olsen, Pastor J. Andreassen, Landssekretær C. M. Ju- lin og Forstander Jørgen Jensen.
- Kl. 16,00: Optrin af Eleverne.
- Kl. 17,00: Generalforsamling.
- Kl. 18,00: Aftensmad.
- Kl. 19,00: Sanglege.
- Kl. 20,00: Nogle tidligere Lærere og Elever har Ordet. (Missionær Aage Lund, Sognepræst Carl Ras- mussen, Grethe Bay, Anna M. Thomsen m. fl.).
- Kl. 21,30: Aftenkaffe.
- Kl. 22,30: Tableau.
- Kl. 23,00: Andagt ved Forstander Jørgen Jensen.

MANDAG DEN 12. JULI

- Kl. 8,00: Morgenmad. — Andagt ved Lærer Kofoed- Hansen.
- Kl. 9,00: Bibeltime ved Lærer Bangsgaard Jørgensen.
- Kl. 10,00: Repræsentantskabsmøde.

Indmeldelse til Elevfesten skal ske forud og inden d. 5. Juli. Send mig lige et Kort om det med det samme! Skriv ogsaa jeres Aargang paa. Betaling sker ved Ankomsten. Opholdet koster 7 Kr. for hele Festen. For Søndagen alene 5 Kr. Af Rationeringsmærker afleveres følgende for hele Festen: 600 g Rugbrød — 100 g Franskbrød — 100 g Smør — 125 g Sukker i en Pose — ogsaa gerne lidt Kaffe. Kniv, Gaffel, Ske, Krus eller Kop samt en Tallerken medbringes. Indkvarteringen kan vi nemt klare, men husk at tage Tæppe med.

Vi haaber, at der ogsaa i Aar vil komme mange gamle Elever og Venner af Skolen. Prøv ogsaa at indbyde nogle unge, som eventuelt kan faa Lyst til at blive Elever! Enhver er hjertelig velkommen.

Elevforeningens Generalforsamling

I Forbindelse med Elevstævnet Søndag den 11. Juli holder Elevforeningen Generalforsamling Kl. 17 med følgende Dags- orden:

1. Beretning ved Formanden.
2. Regnskabet ved Kassereren.
3. Bestyrelsesvalg. Følgende er paa Valg: Anton Gra- versen, Fjeldstervang, Helge Truelsen, Kibæk, og Gud- run Spliid, København.
4. Valg af Revisor.
5. Eventuelt.

P. E. V.

Aage H. Lund.

Repræsentantskabsmøde

I Fortsættelse af Elevmødet afholdes Højskolens ordinære Repræsentantskabsmøde paa Højskolen Mandag den 12. Juli Kl. 10, hvortil alle Repræsentantskabets Medlemmer indbydes.

Dagsorden:

1. Beretning.
2. Genrejsningsregnskabet.
3. Driftsregnskabet.
4. Forhandling.
5. Eventuelt.

Paa Bestyrelsens Vegne
Vald. Olsen.

FRA ELEVKREDSEN

SOMMERSKOLEN 1948

I sidste Nr. af Elevbladet var der en Fejl i Elevfortegnelsen, idet Nr. 32 ikke var kommet med. Hendes Navn er Lilly Nielsen, Dronninglund. J. J.

HILSEN FRA UVELSE

Fra Lærer Aage Th. Christensen og Hustru, Uvelse, har jeg faaet en Hilsen, som jeg herigennem bringer videre til alle



Ved Mindestenen



Søndag Morgen

deres mange Venner blandt »Sølvsnoren«s Læsere. Lærer Aage Th. Christensen har været meget syg, men er nu i god Bedring.

J. J.

8 DAGE PAA HØJSKOLE

Gennem mange Aar var der »8 Dage paa Højskole« paa Faarevejle Højskole. Andre Steder har det ogsaa været forsøgt, men i de senere Aar vist kun paa de grundtvigske Højskoler. Det er et Forsøg paa fra Højskolens Side at faa Byboerne i Tale. Med de Arbejdsforhold, man har i Byen, er det ofte svært at faa Lejlighed til at tage fri et halvt Aar eller blot 3 Mdr., skønt mange flere sikkert kunde faa en Orlov for at tage paa Højskole.

Nu har Kommuelærer N. Olav Nielsen, Aalholm Aftenhøjskole, København, i Samarbejde med Forst. Hansen-Hauge, Rønne, planlagt et saadant 8 Dages Højskoleophold i Dagene 7.—14. August paa Rønne Højskole. Det udsendte Program lover Deltagerne en Mængde gode Timer i Foredragssalen — dejlige Ture i Egnen (det skønne Mols) — kammeratligt Samvær paa Skolen osv. Hele Herligheden koster kun 55 Kr. Jeg synes, at hvis nogen af »Sølvsnoren«s Læsere kan faa deres Ferie lagt i de Dage, skulde de sikre sig Plads i Tide. Program ved Henvendelse til Rønne Højskole.

Axel Nielsen.



Sommerholdet 1948

Fra Skolen

Som omtalt i Begyndelsen af Bladet havde vi den 28. Maj Besøg af Sognepræst Georg Bartholdy, som talte til os om Jøderne i Verdenssituationen. Det var et Foredrag, som vi længe vil huske. Aftenen efter havde vi FDF-Fest, hvor der ogsaa var mange Mennesker. — I 2 Dage har vi haft Stævne for Konsulenter (Landbo- og Husmandsforeningernes Frøsalgs Frømøde), hvori deltog 75 Planteavlskonsulenter fra Landets forskellige Egne.

Ind imellem Skolearbejdet har vi været paa nogle mindre Ture. Vi har besøgt Skamlebæk Radiostation, og Grundlovsdag var vi til Møde i Vallekilde Præstegaard. Den store Udflugt gemmer vi til omkring 1. Juli. Ogsaa i Aar regner vi med at komme en Tur til Sverige. — Til Week-end den 27. Juni ser det ud til, at der bliver henved 100. Hvis der er flere unge, der har Lyst til at være med, kan det naas at indmelde sig endnu. — Som meddelt andetsteds i Bladet har vi Elevfest Søndag den 11. Juli. Vi glæder os til at se mange gamle Elever og Venner af Skolen.

Der er god Tid til Vinterskolens Begyndelse, men jeg vil

alligevel bede gamle Elever om allerede nu at arbejde for god Tilslutning til Vinterskolen. Det viser sig, at mange af vore Elever kommer paa gamle Elevers Anbefaling. Derfor siger vi Tak til enhver, som vil være med til at sende unge til »Det hvide Slot«.

Vi har modtaget en Del Rationeringsmærker, og vi siger hjertelig Tak til alle, der har sendt os nogle.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.



FAAREVEJLE HØJSKOLE

5 Maaneders Vinterskole for unge Mænd begynder 3. November. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

Juli 1948

Nr. 7

Ved Tro

I Hebræerbrevets 11. Kap. staar der ialt nitten Gange disse Ord: »Ved Tro«. Ved Tro fatter vi, at Verden er blevet skabt ved Guds Ord. Ved Tro forlod Moses Ægypten uden at frygte Kongens Vrede. Ved Tro gik de igennem det røde Hav. Ved Tro faldt Jerikos Mure. Saadan gaar det atter og atter igen i Biblen, at ved Tro blev de frelste, ved Tro lykkedes det. Det er der ogsaa mange Eksempler paa i Guds Riges Arbejde ned igennem Tiderne. Meget Arbejde har der været, som har set umuligt ud, men ved Tro er det alligevel lykkedes. Der tales og skrives meget om den Ligegyldighed og Opløsning, der præger Tiden. Men trods alt maa vi alligevel som Kristne aldrig give op. Ved Tro skal vi arbejde, ved Tro skal vi gaa ud, ligesom Abraham gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.

Ogsaa i Højskolens Arbejde er der ikke anden Vej frem end »Ved Tro«. Trods alle Genvordigheder er det lykkedes at bevare »Det hvide Slot« som Højskole. Ved Tro var det muligt at begynde, og ved Tro skal der fortsættes. Det er mit Ønske, at de gode ydre Rammer, som »Det hvide Slot« har, maa blive fyldte, men først og fremmest er det mit Ønske, at vi altid maa have det aandelige Sigte klart for Øje uden at gaa paa Akkord. I Guds Riges Arbejde er der ikke anden Vej frem end ved Tro. Gid der fra vore Højskoler maa udgaa mange unge, hvis Liv er præget af dette »Ved Tro«.

JØRGEN JENSEN

Elevfesten

Til Elevfesten 10.—12. Juli var der ogsaa i Aar samlet en stor Flok gamle Elever lige fra de ældste Aargange 1907—08 og til de yngste Aargange 1947—48. Vi regner med, at der var ca. 400 gamle Elever og Venner af Skolen. I Dagene forud for Elevfesten tegnede Vejret ikke særlig godt, og saa blev det alligevel et straalende Solskinsvejr hele Søndagen.

Lørdag Aften havde vi Velkomst, og derefter fremviste Sekretær Jens Jensen den smukke Farvefilm fra Indien »Mellem Templer og Thehaver«. Sekretær Jens Jensen har været Elev



Fra Elevernes Optrin

paa Faarevejle Højskole Vinteren 1911—12, og han fortalte derfor ogsaa nogle Minder fra den Tid. Søndag Formiddag var der Gudstjeneste i Faarevejle Kirke, hvor Sognepræst Tage Morsing talte over Søndagens Tekst, og om Eftermiddagen havde vi offentligt Møde i Haven og Optrin af Eleverne. Ved Eftermiddagsmødet talte først Skolens første Forstander, Pastor J. Andreassen. Pastor Andreassen talte ud fra Johs. Aab. 3.—11.: »Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone!« Endvidere talte ogsaa C. M. Julin, Vald. Olsen og jeg. Elevernes Optrin drejede sig i Aar dels om Sønderjylland og dels om Norden.

Ved Aftenmødet havde flere gamle Elever Ordet. Anne Marie Thomsen og Grethe Bay talte som Repræsentanter for de yngre Aargange, og Pastor Carl Rasmussen og Sekretær Jens Jensen talte paa de ældre Aarganges Vegne. Grethe Bay er nu K.F.U.K.-Sekretær i Flensborg, og hun bragte derfor en Hilsen fra Sydslesvig. Søndag Aften sluttede med et lille Tableau og med Andagt.

En Del tog af Sted Søndag Aften, men mange blev og fik Afslutningen med Mandag Formiddag, hvor der bl. a. var Bibeltime ved Lærer Bangsgaard. Det var en stor Oplevelse ved Elevfesten igen at være sammen med en stor Flok gamle Elever og Venner af Skolen, og vi siger Tak til alle, der glædede os med at komme hjem paa Besøg paa »Det hvide Slot«.

Jørgen Jensen.

Elevforeningens Generalforsamling

blev afholdt Søndag d. 11. Juli i Forbindelse med Elevfesten. I Beretningen oplyste Formanden, at der nu er 621 Medlemmer. Det er en Fremgang paa 71. Foruden disse betalende Medlemmer sendes »Sølvsnoren« til 80 andre i Ind- og Udland. Det er dels gamle Elever, som ikke er Medlemmer af Elevforeningen, men som vi søger at faa knyttet til Skolen igen ved at sende dem »Sølvsnoren« et Stykke Tid, og dels andre, som paa en eller anden Maade har vist Interesse for Højskolens Arbejde. — Regnskabet blev oplæst af Kassereeren, Lærer Bangsgaard, og det godkendtes. Ved Bestyrelsesvalget var følgende paa Valg: Anton Graversen, Fjelstervang, Helge Truelsen, Kibæk, og Gudrun Spliid, København. Anton Graversen ønskede ikke Genvalg. De to sidstnævnte genvalgtes. Som nyt Bestyrelsesmedlem valgtes Anne Marie Thomsen, Hæstrup. Anne Marie Thomsen var Elev sidste Sommer. Det er meget naturligt, at de nye Elever faar en Repræsentant i Bestyrelsen. Vi takker Anton Graversen for

hans Indsats i Elevforeningen. I mange Aar var han Formand og siden 1942 Næstformand. Som Revisor genvalgtes Boghandler Spliid.
Aage H. Lund.

Film om Højskolen

Elevforeningens Bestyrelse holdt Møde Mandag d. 12. Juli og konstituerede sig med Missionær Aage H. Lund som Formand, Gudrun Spliid som Næstformand og Lærer Bangsgaard som Kasserer og Sekretær. Det blev vedtaget at lade optage en Film fra Faarevejle Højskole saa snart som muligt. Beløbet dertil søges indvundet ved at rette Henvendelse til alle FH-Kredse i Landet og bede dem om enten ved Pakkefest eller paa anden Maade at skaffe Bidrag dertil. Der vil blive kvitteret for Beløbene, der kommer til Filmen, i »Sølvsnoren«. Der findes sikkert mange gamle Elever, der vil være med, og findes der ikke en FH-Kreds paa Stedet, da kan Bidraget sendes til Elevforeningens Kasserer, Faarevejle, Giro 8701, mærket Film. Det er af stor Betydning, at unge rundt omkring i Landet kan faa et Glimt at se fra »Det hvide Slot« og Livet der. Vi haaber, at Filmen kan blive færdig til Efteraaret og vises i FH-Kredse og rundt omkring i KFUM og K og andre Steder, hvor Forstander og Lærere holder Møder. Nu gaar vi saa i Gang med at optage Filmen for at faa noget fra Sommerskolen 1948, og vi tror, at Kredsene og enkelte Medlemmer vil give os Pengene dertil. Fra Elevforeningens Bestyrelse vil der blive rettet Henvendelse til FH-Kredsene om at være med i dette »Allemandstag«.

Aage H. Lund.

Sønderjylland

Mel.: »Fruktbar ligger Danmarks Ager«.

Vi er Sønderjyllands Ungdom,
som fra Sli til Frislands Øer
kalder Jorden her vor Hjemstavn
ifra List til Ægirs Dør.
I vor Arbejdsdragt,
frejdigt, uforsagt,
vil vi stride Landet hjem igen til Danmark.

Vi er Sønderjyllands Ungdom,
tændt er Haabet i vort Bryst,

aldrig slukt af Ørnens Vinger
lyser det fra Kyst til Kyst.

Skønt er Landet, som vi elsker,
ranet, hærget, lagt i Baand.
Bring nu Danmarks Led i Lave!
Gør det stærkt med Ord og Haand!

Danmarks Folk er vort trods Grænser,
giv os Frihed! Tag vor Tro!
Ud af Fortids Fejl og Sejre
skal vor fælles Fremtid gro.

Er end Vejen lang og slidsom,
ingen kue skal vort Mod,
vi gaar frem med unge Viljer
for en Sag saa ren og god.

Vi er Sønderjyllands Ungdom,
født til Frihed, mødt med Tvang.
Danmarks Sprog i Mund og Hjerte
løfter højt vort Haab i Sang.
I vor Arbejdsdragt,
frejdigt, uforsagt,
vil vi stride Landet hjem igen til Danmark.



7 Elever fra Sydslesvig

Sverrigsturen

Endelig oprandt da den 1. Juli. Den Dag, vi saa længe havde gaaet og glædet os til. For de fleste blev det deres første Udenlandsrejse, og mange havde aldrig været rundt i Nordsjælland eller set København.

Vi blev vækket om Morgenen Kl. 5 og sprang saa lette som Fjerbolde ud af Sengen. Alle havde travlt, det sidste skulde pakkes, Morgenmaden spises og Frokosten smøres. Kl. 6 sad vi alle i de to Biler, som skulde køre os ud til alt det nye og spændende.

Det regnede lidt til Morgen, men det klarede dog op i Løbet af Dagen, saa vi sad rigtig og nød den smukke Tur. Kursen blev sat lige mod Roskilde. Paa lang Afstand kunde vi se den smukke, gamle Domkirke hæve sig højt over Landskabet. Vi var inde i den berømte Kirke og saa alle Kongegravene, det skønne Alter og hørte det morsomme Ur, som kaldes »Kirsten Kimer og Per Døver«. Derpaa fortsatte vi direkte til København, hvor vi overværede et Møde i Folketinget og saa Kongens smukke Repræsentationslokaler. Paa Vejen ud til Kordegn Kofoeds Træningsskole, som ligger paa Amager, kom vi forbi Lufthavnen og mange smukke og interessante Bygninger. Turen fortsattes nu ud ad den nye Strandvej, hvorefter vi svingede af til Hillerød. Her saa vi Frederiksborg Slot, som jeg tror er det smukkeste Slot i Danmark. Det ligger desuden saa smukt, omgivet af Parken og Søen. Da vi naaede dertil, var de lige ved at lukke, men vi fik alligevel set Slotskirken, nogle af de pragtfulde Sale og hørte Klokkespillet spille: »Vor Gud han er saa fast en Borg«. Paa Vejen til Fredensborg var vi inde at se Luthers Missionsforenings Højskole. Nogen Tid efter kom vi forbi Fredensborg Slot, og derefter skyndte vi os videre til Vandrehjemmet i Helsingør, hvor vi skulde overnatte. Det var en dejlig Tur næste Morgen over Sundet, hvor vi havde en pragtfuld Udsigt tilbage mod den danske Kyst og Kronborg, og fremad mod Helsingborg. Straks efter Ankomsten til Helsingborg gik vi op og saa Fæstningstaarnet »Kärnan«, hvorfra man kan se hele Helsingborg. Snart sad vi i en Sporvogn, som kørte os langs Øresund ud til

den svenske Højskole »Sundsgården«, som vi skulde besøge. De havde hejst det svenske og danske Flag til Ære for os. Paa Trappen blev vi budt velkommen af en af Lærerinderne, som viste os rundt i Skolen. Højskolen var delt i to Bygninger, en ældre og en nyere. Vel var Skolen mere moderne og rigere udstyret end »Det hvide Slot« i Faarevejle, men vi vilde alligevel ikke bytte. Vi blev trakteret med dejlig Chokolade og Wienerbrød. Bagefter sang vi nogle Sange til Gengæld. I Helsingborg fik vi tre Timer til vor Raadighed til at se Byen og købe for vore to Kroner, som vi havde faaet bevilget af Nationalbanken. Man kunde rigtig se paa de fyldte Butikker, at det var i Sverige.

Vi maatte dog hjem over Sundet igen, og snart sad vi Bilerne, som susede hjemad mod Faarevejle.

»Man rejser ud for hjem at naa, for hjemme der er dog det bedste«. Og hvor var vi glade for at kunne komme i vore egne Senge efter disse skønne og begivenhedsrige Dage.

Inge Kyndal.

Fra Skolen

Saa er der igen gaaet en Maaned, og inden længe naar vi første August, hvor vi skal slutte første Del af Sommerskolen. Vi har imidlertid den Glæde, at de fleste af Eleverne, ca. tre Fjerdedele, bliver ogsaa i August Maaned. Tre Maaneders Sommerskole er for kort en Tid, og vi haaber, det efterhaanden skal blive almindeligt, at alle bliver ogsaa i den fjerde Maaned.

Til Week-end den 26.—27. Juni var der kommet ca. 120 unge fra Sjællands forskellige Egne, og vi havde et Par udmærkede Dage. Tilslutningen blev meget større, end vi havde ventet, og det var for en stor Del unge, som ikke før havde haft noget med Højskolen at gøre. Vi tænker at fortsætte med den Slags ogsaa i Fremtiden. Som omtalt andetsteds i Bladet var vi den 1.—2. Juli paa Udflugt til Nordsjælland og Sverige. Med stor Gæstfrihed blev vi modtaget baade paa Luthers Missionsforenings Højskole i Hillerød og paa Sundsgårdens Folkehøjskole i Råå. Det er altid en Oplevelse at faa Lejlighed til at se, hvordan de har det paa andre Skoler. 5.—6. Juli



Sangtime

havde vi Besøg af Ønnestads Landbrugsskole med sine 100 Elever. De blev indkvarteret i Ansgarsalen paa 2. Sal. Ønnestads Landbrugsskole ligger 7 km fra Kristiansstad, og Forstanderen hedder Nielsson. Det er muligt, at vi næste Aar kan tage en noget længere Udflugt til Sverige og ogsaa besøge Ønnestad.

Elevfesten 10.—12. Juli blev et Par festlige og rige Dage. Nu er det saa vort Ønske og vor Bøn, at gamle Elever i Hverdagen derhjemme vil gøre, hvad de kan, for at sende unge til »Det hvide Slot« til den kommende Vinter- og Sommer-skole.

De bedste Hilsener.

Else og Jørgen Jensen.

FAAREVEJLE HØJSKOLE

5 Maaneders Vinterskole for unge Mænd begynder 3. November. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoren



Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening

38. Aarg.

Aug. 1948

Nr. 8

Bibelkursus 27.—30. September.

*I Dagene 27.—30. September bliver der et Bibelkursus paa Højskolen. Kursuset ledes af Provst L. P. Jensen fra Bibelskolen i København, og alle er velkomne, baade unge og ældre af begge Køn. Vi haaber, at mange baade fra Holbæk Amt, men ogsaa rundt omkring fra hele Landet vil tage imod denne Indbydelse. Da vi venter mange til dette Kursus, saa tilraades det at indmelde sig i god Tid og se-
nest den 20. September.*

Mandag den 27. September

Kl. 14,00: Bibeltime over Jacobs Brev. Provst L. P. Jensen.

Kl. 16,00: Bibelbrug. „Bibelen og Lønkammeret“. Sognepræst
Edv. Madsen, Bregninge.

- Kl. 19,30: „Din Næste“. Sognepræst Sv. Aa. Nielsen, Hjembæk.
 Kl. 20,30: Bibelforedrag. „Fællesskab — Splittelse“. Provst L. P. Jensen.

Tirsdag den 28. September

- Kl. 9,00: Bibeltime over Jacobs Brev. Provst L. P. Jensen.
 Kl. 10,00: Gruppesamtale.
 Kl. 15,00: Bibelbrug. „Samtalemøde“. Provst L. P. Jensen.
 Kl. 19,30: „Det kristne Hjem“. Pastor S. C. Kemp, København.
 Kl. 20,00: Bibelforedrag. „Korsets Ord — Tidens Tanker“. Provst L. P. Jensen.

Onsdag den 29. September

- Kl. 9,00: Bibeltime over Jacobs Brev. Provst L. P. Jensen.
 Kl. 10,30: Gruppesamtale.
 Kl. 15,00: Bibelbrug. „Bibeltimer — Andagter“. Pastor Tværmoes Jensen, København.
 Kl. 19,30: „Vækkelse eller Død“. Pastor Tværmoes Jensen, København.
 Kl. 20,30: Bibelforedrag. „Moralske Problemer i Menigheden“. Provst L. P. Jensen.

Torsdag den 30. September

- Kl. 9,00: Bibeltime over Jacobs Brev. Provst L. P. Jensen.
 Kl. 10,30: Gruppesamtale.
 Kl. 15,00: Bibelbrug. „Søndagsskoletekster“. Landssekretær Julin, Roskilde.
 Kl. 19,30: Missionsforedrag. Sekretær E. W. Nielsen, København.
 Kl. 20,30: Bibelforedrag. „Den kristelige Frihed“. Provst L. P. Jensen.

Prisen for hele Kursuset er 35 Kr. Heraf betales 5 Kr. i Indmeldelsesgebyr, som sendes til Forstander Jørgen Jensen, Faarevejle Højskole, Giro 89664. Af Rationeringsmærker afleveres følgende pr. Dag: 250 gr. Rugbrød, 80 gr. Franskbrød, 35 gr. Smør (10 gr. Smør og 25 gr. Margarine), 50 gr. Sukker (i en Pose), lidt Kaffe (i en Pose), eventuelt Grynsmærker. Ved Indmeldelsen bedes opgivet Tidspunkt for Ankomst og Afrejse. Velkommen til fire Dages Samvær og til Dygtiggørelse i Bibelbrug!

Jørgen Jensen.

Indbydelse til Vinterskolen

Tidspunktet for Vinterskolens Begyndelse nærmer sig nu, og vi indbyder unge Mænd til 5 Maaneders Samvær og Dygtiggørelse fra November til April. Foruden de almindelige Højskolefag bliver der givet Undervisning i Landbrug. Prisen for den kommende Vinterskole er ialt 140 Kr. pr. Maaned. Der kan søges Amtsunderstøttelse indtil 15. September, men medens de fleste unge Piger kan faa Amtsunderstøttelse, saa er der adskillige unge Mænd, som i Øjeblikket har for høj Indtægt til, at de kan faa Understøttelse. I nogle Tilfælde kan der ydes en mindre Understøttelse fra Højskolens Elevforening. For en forholdsvis ringe Betaling kan enhver ung Mand, der vil, faa et Højskoleophold. De fleste af Eleverne er gennemgaaende i Alderen 18—21 Aar. For at opnaa Amtsunderstøttelse skal man fylde 18 Aar inden Udgangen af den Periode, hvor man er paa Højskole. Der er dog ogsaa nogle, der kommer paa Højskole, inden de er 18 Aar og faar godt Udbytte af det. For de unge Mænds Vedkommende maa det tilraades at tage paa Højskole, inden de skal være Soldat, da det i alt for mange Tilfælde viser sig, at de ikke faar Tid, naar de har været Soldat. *Skriv efter Program og nærmere Oplysning!*

JØRGEN JENSEN



Botaniktime

Filmen om Højskolen

Filmen om Højskolen er nu ved at være færdig. Vi har faaet optaget en Del Billeder baade fra Egnen, fra det daglige Liv paa Højskolen og fra festlige Lejligheder. Det bliver en Film til en halv Times Fremvisning. Maaske kan det saa senere lade sig gøre at faa optaget noget fra Vinterskolen. Det er saa Planen, at vi vil tage Filmen med nogle Steder, naar vi i Efteraarstiden rejser ud til Møder og Foredrag rundt omkring. Vi har allerede lovet en hel Del, men kan nok naa lidt mere endnu.

Jørgen Jensen.

Beredt til Døden – duelig til Livet

Mange vil ikke høre Tale herom, men ustraffet leger man nu ikke Glemsel med Døden. David siger i Salme 90: »Lær mig at tælle mine Dage«.

Teoretisk set ved vi, at vi skal dø, men instinktmæssigt mener man, at Hovedsagen ved Livet er en god Levestandard. Romantikken prøvede at digte og drømme sig fra det. Vor Tid er saa god til at skaffe nyttig Oplysning om mange Spørgsmaal, f. Eks. Seksualliv osv., men Døden taales daarligt nok berørt i Begravelsestaler.

Hvem elsker ikke sin Egn, sit Hjem, Hustru og Børn, sin Gerning, men over alt dette maa staa »til Laans for en liden Stund«. Det maa være Kirkens Opgave i vort Folk at tilstræbe de to Ting. De udfylder hinanden saadan, at man ikke er »duelig til Livet«, hvis ikke man er »beredt til Døden« og omvendt. Hvordan bliver man det? Et lille Barn kan faa den Idé at komme til en med alle sine Sager, og til sidst selv at komme for at blive løftet op paa ens Knæ. Saadan skal vi komme til Jesus, rigtig trætte ham, ustandselig Dagen igennem med alle vore Glæder, Problemer, Sorger og Synder, alt det, vi ikke selv magter, men som han kan magte. Vi skal komme til Jesus med alt og med os selv. Det er at tro. Læs Johs. 7., 37—39.! Lad os leve et saadant inderligt Liv med Jesus og holde dagligt Opgør med Synden, saa Forholdet til ham er i Orden. Saa er man duelig til Livet og beredt til Døden.

K. Lehm Nielsen (47—48).



Veteraner fra 1907—08

FRA ELEVKREDSEN

VETERANER 1907—08.

I sidste Nummer af Elevbladet skulde der have været et Billede af Deltagerne i Elevfesten fra de ældste Aargange. men det blev der desværre ikke Plads til. Vi bringer derfor Billedet denne Gang. J. J.

HVORMANGE F. H.-KREDSE?

Da jeg er blevet spurgt om, hvormange F. H.-Kredse der er, saa skal jeg oplyse, at følgende F. H.-Kredse er i Gang i Øjeblikket: Faarevejlekredsen for København og Omegn. Form. Kr. Bach. — Faarevejlekredsen for Kalundborg og Omegn. Form. Frk. Adolfsen. — Faarevejlekredsen paa Fyn. Form. Missionær Aage Lund. — Faarevejlekredsen for Aalborg og Omegn. Form. Johs. Jensen. Nogle Kredse er gaaet i Staa i de mange Aar, da Skolen blev brugt til andre Formaal, men der vil jo sikkert komme nye Kredse til i Fremtiden. J. J.

HILSEN FRA TERSLØSE

Efter et Møde i Tersløse Missionshus den 9. Juli, hvor Missionær Lund, Assens, talte, var gamle F. H.-Elevs samlet hos Frk. Marie Pedersen, Tersløse. Der blev drøftet F. H.-Minder og talt om Skolens Fremtid. Vi sender Hilsen til alle »Sølvsnoren«s Læsere og hver især til vort eget Hold.

Carl Nielsen, Dianalund (13—14). Marie Pedersen, Tersløse (16). Jens Hansen, Karlsholte (19—20). Chr. Pedersen, Karlsholte (19—20). Poul Pedersen, Tersløse (19—20). Tømrer Due, Dianalund (19—20). Viggo Jespersen, Brandstrup (19—20). Nicoline Dyrberg, Karlsholte (22), Marie Hansen, Karlsholte (23). Otto Jensen, Tersløse (23—24). Rasmus Nielsen, Sværsholt (23—24). Alma Pedersen, Sværsholt (24). Magnus Olsen, Skellebjerg (25—26). Louis Larsen, Tersløse (25—26). Helga Poulsen, Atterup (26). Erna Henriksen, Atterup (26). Alma Hansen, Niløse (30). Aage H. Lund, Assens (37—38)

TIL VINTERHOLDENE 1934—35 og 1935—36.

Kære Kammerater. — Jeg var en af dem, der havde den Glæde at være med til Elevfesten i Aar, men jeg blev skuffet, da jeg saa, at der kun var 7—8 Deltagere fra mine Hold. Vi Elever fra 1934—35 skal vi nu ikke prøve at tage os sammen og mødes til næste Sommer. Saa bliver det femten Aar siden, at vi var sammen. I gaar Glip af noget ved ikke at komme med. Lad os ogsaa være trofaste mod Vandremappen og lade den faa noget mere Fart paa! Husk at melde Flytning til mig! Nu gælder det ogsaa om at skaffe nye Elever til Højskolen, og derfor vil jeg bede jer om at agitere rundt omkring for Tilgang til »Det hvide Slot«.

Kærlig Hilsen

Aage Fredsbjerg, Rymsgade 64 a, Kbhvn.

BRYLLUP

Edith (f Foged) fra Sommeren 1947 holdt Bryllup den 11. Juli. Vi ønsker til Lykke. J. J.

ADRESSEFORANDRINGER

47, Fru Kirstine Nielsen, f. Kristensen, Aatoft, Gudum, Vestj. Kredssekretær Tage Sanden, Andst.

39, Margrethe Tiedt, Holbækvej 42, St. mf. th., Roskilde.

38/39, Pcl. Johs. Jensen, Tuerum, Øde Førsløv, Haslev.

37, Frk. Jenny Esgaard, Vraaby pr. Haarlev.

Chr. Aagaard Christiansen, c/o J. Kristiansen, Nørregade, Give.

Frk. Stella Enevoldsen, Vallekildevej, Hørve.

47, Frk. Else Broslet, Kvvarmløsevej, Tølløse.

47/48, Knud Lehm Nielsen, Thorstedlund, Frederikssund.

Kofoed-Hansen.

FAAREVEJLEKREDSEN FOR AALBORG OG OMEGN

holder Stævne Søndag den 24. Oktober Kl. 14,30 paa KFUM, Jernbanegade 23, Aalborg. Forstanderen og Lærer Kofoed-Hansen taler, og Filmen om Højskolen vil blive vist. — Jeg beder gamle Elever om i god Tid at tænke paa, hvem de skal invitere med, saa der maaske kunde blive flere kommende end tidligere Elever.

Saa vil vi ogsaa tænke paa at faa lidt Penge ind til Filmen gennem Lotteri el. lign. De, der vil hjælpe mig med nogle Gevinster, bedes skrive til mig. Der bliver ellers ikke andre Udgifter ved Stævnet.

Johs. Jensen,
Reberbanegade 20, Aalborg.

Fra Skolen

I Slutningen af August var vi paa nogle mindre Ture. En Dag cyklede vi rundt om Lammefjorden og var inde for at se Audebo Pumpestation, og en anden Dag var vi paa Sejerø. Den 30. Juli havde vi Sommerens første Afslutningsfest for syv Elever, som skulde rejse. Vi sender dem herigennem en hjertelig Hilsen fra »det hvide Slot«. De øvrige 35 Elever bliver i August Maaned. I den sidste Maaned har vi en lidt anden Timeplan med flere Bibeltimer og Foredrag. Søster Julie Kall



Fra Dagligstuen



Nyt Luftbillede af Højskolen

fra Lukas Stiftelsen kommer ogsaa i sidste Halvdel af Maanedens og giver Undervisning i Barnepleje. Hvis Vejret bliver godt, er det Planen, at vi skal tre Dage til KFUM og K's Lejrbygning ved Sejrøbugten for at bo der. Vi holder saa Højskole der i de Dage. I August Maaned er der ikke saa meget med Udflugter og Fester, men til Gengæld er der god Tid til Samvær, og derfor gør vi ofte den Erfaring, at denne sidste Maaned paa mange Maader bliver den bedste.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

FAAREVEJLE HØJSKOLE

5 Maaneders Vinterskole for unge Mænd begynder 3. November. Almindelig Højskoleundervisning. Landbrugsundervisning. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

September 1948

Nr. 9

Afslutningen paa Sommerskolen

Efter 4 Maaneders uforglemmeligt Samvær er vi nu alle spredt ud over hele Landet. Flere af os skulde paa Ferie nogle Dage, da vi rejste, men inden længe er vi ude i Hverdagen, hvor Arbejdet og Pligterne kalder, og saa tror jeg, at vi alle vil tænke tilbage paa den herlige Sommer, som vi havde sammen paa F. H.

For mig har denne Sommer været den bedste, som jeg endnu har oplevet. Særlig synes jeg, at den sidste Maaned har været rig. — Den 30. Juli havde vi Sommerens første Afslutningsfest, og vi maatte da sige Farvel til syv af vore Kammerater, der ikke kunde blive i den sidste Maaned. Det er jo altid svært at skulle rejse bort fra noget, man har været glad for, og vi tænkte med Gru paa, at inden ret længe kunde det ogsaa blive vores Tur. — Den sidste Maaned har vi haft flere Bibeltimer, været paa flere Ture og været paa Lejr ved Havnsø i tre Dage. Det var herligt paa Lejren hver Dag at kunne komme i Vandet og om Aftenen at sidde omkring Pejsen og

stirre ind i Ilden, medens vi sang den ene Sang efter den anden. August Maaned gik alt for hurtigt, og snart stod Afrejsen for Døren. De sidste Dage var vi næsten hver Aften til Afskedsfest paa Værelserne, eller vi sad sammen og syede, og alle syntes vi, at denne Sommer havde været alt for kort. Vi kunde slet ikke forstaa, at vi om nogle Dage skulde rejse.

Søndag d. 29. August var den sidste Dag. Kl. 8,30 var vi til Gudstjeneste i Faarevejle Kirke. Hvor dejligt, at vi den sidste Dag kunde samles i Kirken. Ikke mindst, da vi sammen gik til Nadverbordet. Vi følte, at Gud var os nær, og vi fik en Velsignelse og Fred, der gjorde os stille og taknemmelige. Om Aftenen havde vi Afslutningsfest. Først samledes vi i Foretagsalen. Efter en Sang blev Skoleavisen læst, og et Par af Eleverne opførte »Hans og Trine«. Endvidere saa vi Filmen om Højskolen for første Gang. Det var morsomt at genkende os selv i de forskellige Situationer. Billederne fra Omegnen, hvoraf flere var farvelagte, var meget smukke. Efter Filmen gik vi ind i det store Klasseværelse, hvor der var dækket Kaffeborde. Efter Kaffen talte Forstanderen til os. Forstanderen sagde til os, at Skolen nu ikke alene er vores Skole, men ogsaa et Hjem for os, hvor vi altid maa komme, naar vi har Lyst. Forstanderen sendte os ud i Hverdagen med Ønsket om, at Guds Velsignelse maatte være over os i Fremtiden. Forstanderen bragte en Tak baade til Elever og Medarbejdere. Særlig blev der rettet en Tak til Bangsgaard, der nu gaar over til Arbejdet paa Kofoeds Skole i København. Saa var Ordet



I Lejr ved Sejrsøbugten

frit. Lærerne og Lærerinderne havde Ordet, og ogsaa mange af Eleverne bragte deres personlige Tak. Vi forstod, at deres Højskoleophold ikke havde været forgæves. Eleverne overrakte en Pengegave til Højskolen til et nyt Flag. Ogsaa Bestyrer Svend Larsen bragte en Tak. Formanden, Vald. Olsen, talte til sidst. Han haabede, vi havde faaet noget ud af den Tid, vi havde været paa Skolen, men mindede ogsaa om det Ansvar, vi havde faaet, at det maatte kendes paa os, at vi havde været paa Højskole. To Sange, som var skrevet til Dagens Anledning, blev sunget, og Forstanderen sluttede den festlige Aften med Andagt ud fra 1. Mosebog 28.—15.: »Se, jeg er med dig og vil bevare dig overalt, hvor du drager hen«.

Vi havde alle saa meget at tale med hinanden om bagefter, saa det blev ikke til megen Søvn den sidste Nat. — Næste Morgen rejste en Del med det første Tog, og vi var alle paa Stationen. — Resten rejste i Løbet af Dagen undtagen de, der blev for at være med ved Rengøringen. Det var svært at sige Farvel til alle dem, vi nu havde lært at kende, og til den Skole, som i Sommer havde været et Hjem for os. Vi er alle blevet en Oplevelse rigere, og jeg vil ønske, at vi Elever maa kunne fortælle saa levende og interessant om alt det, vi fik gennem vor Højskole, at andre unge kan faa Lyst til at komme paa F. H., saa vor Skole engang kan blive fuldt optaget.

Idet jeg takker for den herlige Sommer, vil jeg gerne herigennem bringe en Hilsen til Forstanderparret, Lærerstabten og alle mine Kammerater.

*Alma Lauridsen,
Nordby, Fanø.*

For sent — forgæves — fortabt

I vor Tale om Gud er det i Almindelighed Talen om Guds Langmodighed, Kærlighed og Godhed, der er den fremherskende, og alt dette er sandt og vor eneste Trøst og skal derfor ikke glemmes, saa sandt som det er Guds Langmodighed, vi kan takke for, at det overhovedet er muligt at blive frelst.

Men dog maa vi ikke glemme, at der trods det er noget, som hedder — for sent —. Paa to Maader kan det blive for sent for et Menneske at komme til Gud. Den ene er, at vi pludselig kan dø og saaledes blive stillet for vor evige Dommer, uden at vor vældige Byrde af Synd og Fejl er gemt og glemt for vor Herre Jesu Skyld, fordi vi ikke vilde gaa Vejen til Golgatha, før det var for sent. Den anden og mindst lige saa alvorlige er, naar et Menneske efter et langt Liv levet kun for de ma-

terielle Goders Skyld opdager Tomheden i det hele, bliver bange for Døden og Afslutningen og i sin Fortvivlelse maa-ske prøver at søge Forbindelse med den Gud, han hele sit Liv ikke vilde have noget at gøre med, og med Smerte maa erfare Sandheden i de Ord: »Hvad gavner det et Menneske, om han vandt den hele Verden, men tog Skade paa sin Sjæl«. Thi nu opdager han, at i Stedet for det levende, higende Hjerte, Gud gav ham som et Kompas til at finde Vejen efter, er der kommet en død og ufølsom Klump, der er ganske uimodtagelig for Anger og dermed for Guds Ord om Syndernes Forladelse. Han er blevet det, man kalder forhærdet. Denne Følelse maa være den forfærdeligste af alt; at ville prøve at finde Gud, men han er der ikke; at være alene, mere alene end nogen anden, overladt til sin ubønhørlige Lod, som man selv har valgt i sin Tankeløshed og Daarskab, lige saa alene som vor Herre og Mester, da han paa sit Kors udtalte de frygtelige Ord: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig«; men uden hans Hellighed og Renhed og uden hans guddommelige Kræfter

Som uundgaaelige Følgesvende til dette — for sent —, kommer saa — forgæves — og — fortabt. Et forgæves levet Liv, et langt og maaske svært Levnedsløb, der er ganske og aldeles til intet, til at kastes bort som daarligt Ler fra Keramikerens Værksted. Og forude . . Fortabelsen. Evgit tabt, udslettet af Livets Bog, Resultatet af et forspildt Liv.

Gud ske Tak for vor Herre Jesus Kristus, hos hvem vi intet — forgæves — og — fortabt — behøver at frygte, saafremt vi i Tide kommer til ham. Maatte han lære os at leve saadan, at andre kan finde Vejen ved vor Hjælp, at vi ikke nogen Sinde skal komme til at støde nogen bort fra ham, men maa være med til at sanke hans Høst i Lade.

Vilh. Kofoed-Hansen.

FRA ELEVKREDSEN

FAAREVEJLEKREDSEN FOR KØBENHAVN OG OMEGN

indbyder til Møde Fredag den 1 Oktober Kl. 20 hos Kr. Bach, Struensegade 50, København N. (Struensegade ligger i Nærheden af, hvor Rantzausgade, Borups Allé og Jagtvej mødes. Linie 8, 9, 11, 13, 18, 19). Lærer Kofoed-Hansen, Bangsgaard og Forstanderen kommer. Filmen om Højskolen bliver vist. Alle gamle Elever og Venner af Skolen er velkomne. Vi venter ogsaa denne Gang at se nogle af Sommerholdet 1948. Sukker medbringes.

Kr. Bach.

FAAREVEJLEKREDSSEN FOR AALBORG OG OMEGN

holder Stævne Søndag den 24. Oktober Kl. 14,30 paa K. F. U. M., Jernbanegade 23, Aalborg. Se ogsaa Meddelelsen i sidste Nr. af Elevbladet.

Johs. Jensen,

Reberbanegade 20, Aalborg.

BRYLLUP

Den 3. September blev Lisa Fischer, Flensborg, (47) viet til Politibetjent Walter Petersen, Flensborg. Vi ønsker til Lykke.

J. J

ADRESSEFORANDRINGER

1947. Fru Edith Hansen (f. Foged), Fasanvej 21, Aarhus.

1947. Lise Greisen, Sophus Schandorfsvej 10, Lyngby.

Kofoed-Hansen.

Møder i September og Oktober

23. September: Yderby, Odden.

1. Oktober: Struensegade 50, København N.

6. Oktober: Agerskov ved Askov.

7. Oktober: Simmelkær.

8. Oktober: Ballum, Sønderjylland.

12. Oktober: Sdr. Bjært.

13. Oktober: Egtved.

14. Oktober: Sdr. Omme.

18. Oktober: Grønfeldt.

19. Oktober: Hygum ved Lemvig.

24. Oktober: Aalborg.

Nogle af Stederne kommer baade Kofoed-Hansen og jeg. Andre Steder kommer jeg alene. Filmen om Højskolen vil blive vist de fleste af Stederne. Muligvis kommer vi flere Steder, men derom har vi ikke truffet endelig Aftale endnu.

Jørgen Jensen.

Bibelkursus 27.—30. September

Som før meddelt bliver der et 4-Dages Bibelkursus paa Højskolen. Se Programmet i sidste Nr. af Elevbladet. Det er nu paa høje Tid at indmelde sig. Indmeldelse sker lettest ved at sende et Brevkort til Højskolen.

Jørgen Jensen.



Vald. Olsen

65 AAR

Den 3. Oktober fylder Højskolens Formand, Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse, 65 Aar, og vi vil gerne ogsaa her igennem »Sølvsnoren« bringe en hjertelig Lykønskning.

Vi føler ogsaa ved en Lejlighed som denne Trang til at bringe vor Formand en stor Tak for alt, hvad han har gjort for Højskolen. Blandt de mange Ting, som Vald. Olsen har arbejdet med, er der maaske næppe noget, der har ligget ham saa meget paa Hjerte, som Højskolens Fremtid.

Vald. Olsen har været med og har staaet Højskolen nær, siden dens Oprettelse i 1907. I de sidste Aar, først ved den store Indsamling til Højskolen, siden ved Arbejdet med Højskolens Frigivelse og Genaabning har Vald. Olsen med utrættelig Energi arbejdet for Højskolens Genrejsning, saadan som alle »Sølvsnoren«s Læsere kender det. Vald. Olsen følger med levende Interesse Højskolens Arbejde, og vi glæder os over hver Gang, han og hans Hustru faar Tid til at aflægge os et Besøg.

Vi ønsker vor Formand Guds Velsignelse baade over Dagen og Fremtiden.

Jørgen Jensen.

Fra Skolen

Sommerskolen 1948 er nu afsluttet. Vi havde Afslutningsfest Søndag den 29. August. Det blev en festlig Dag, som vi vil huske sammen med de mange andre gode Minder fra Sommeren 1948. Ved Afslutningsfesten overrakte Eleverne en

Gave til Højskolen paa 137,35 Kr. til et nyt Flag. Det har længe været vanskeligt at skaffe Flag, og i det Aar, der er gaaet, har vi maattet klare os med et Flag af daarlig Kvalitet. Det nye Flag er ikke kommet endnu, men Eleverne har bestilt det, og det ventes hertil i nær Fremtid. Jeg bringer ogsaa herigennem en hjertelig Tak til Sommerholdet 1948 for denne Gave til Højskolen.

Fra 14.—17. August var vi paa Lejr i KFUM og K's Lejrbygning ved Sejerøbugten. Det blev nogle gode Dage, og maa-ske vil vi prøve noget lignende ogsaa til næste Aar.

Bangsgaards bor nu i København. Deres Adresse er: Ved Amagerport 5⁵ th., København S. Vi bringer dem herigen-nem en hjertelig Tak for godt Samarbejde og trofast Venskab i de halvandet Aar, der er gaaet, siden de kom til Faarevejle. Der bliver ikke Tale om nogen Afsked, idet vi ved, at de ogsaa i Fremtiden ved mange Lejligheder vil komme paa Sko-len, ligesom Bangsgaard ogsaa vil komme og holde nogle Fore-drag af og til.

I første Uge af September havde vi travlt med Hovedrengø-ringen. Hovedrengøringen plejer normalt at vare ca. en Maa-ned, men en halv Snes Elever gjorde os den store Glæde at blive i den første Uge af September, og derved blev det hele overstaaet paa kort Tid. De har gjort rent fra øverst til ne-derst, og Arbejdet er gaaet med Liv og Lyst.

Vi er nu ved at planlægge Efteraarets Rejser. En Del Møder har vi lovet og aftalt. Andetsteds bringer vi en Fortegnelse over de Steder, hvor vi har aftalt en Dato.

Til Vinterskolen kommer der af og til nye Forspørgsler og Indmeldelser, men vi kunde nok ønske, det gik lidt hurtigere. Trods alt tegner det dog bedre end sidste Vinter. Til Sommer-skolen 1949 gaar det godt med Forespørgsler. — Skriv efter

*Familien
Bangsgaard*





Rengøringsholdet

Program til unge, som evt. vil paa Højskole. — Skulde en eller anden kunne magte den Opgave at give en halv Friplads eller lignende til en sydslesvigsk Elev, saa vil det være en stor Hjælp for en af de mange, som gerne vil herop, men som ikke kan komme, idet det stadigvæk er saadan, at kun et mindre Antal sydslesvigiske Elever kommer herop paa Grund af de begrænsede Midler, der staar til Raadighed for Skoleforeningen.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

FAAREVEJLE HØJSKOLE

5 Maaneders Vinterskole for unge Mænd begynder 3. November. Almindelig Højskoleundervisning. Landbrugsundervisning. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

Oktober 1948

Nr. 10

Din Næste

Under Bibelkursuset talte Sognepræst Sv. Aa. Nielsen, Hjembæk, den første Aften over Emnet »Din Næste«. Sv. Aa. Nielsen sagde bl. a., at de fleste Mennesker synes, at der er noget rigtigt i det, at vi skal være gode mod hinanden. Nazisterne lærte os ganske vist noget andet, men det er dog stadigvæk saadan, at de fleste synes, at vi bør være gode mod hverandre. Denne almindelige Form for Næstekærlighed er der imidlertid megen Egoisme i. Hvis man spørger Mennesker, hvorfor vi skal være gode mod hverandre, saa kan vi faa det Svar, at ellers bliver Livet jo ikke til at holde ud at leve for en selv eller lignende. Man venter altsaa selv at høste Fordel af at være god. Naar Mennesker i Almindelighed taler om at elske deres Næste, saa mener de, at der maa være noget, som man kan holde af, Mennesker maa have nogle gode Egenska-

ber, som gør, at man kan holde af dem. Det er saa naturligt at være gode mod dem, som er gode mod os.

Jesus siger derom, at det gør Hedningerne jo ogsaa. Guds Kærlighed er anderledes. Guds Kærlighed til Mennesker afhænger ikke af, om der er noget at elske, men Gud elsker de ugudelige og utaknemmelige. Den Næstekærlighed, som Gud vil lære os, er, at vi skal elske vore Fjender og dem, der ikke fortjener det. Naar Gud faar Magten i vort Liv, saa bliver Næsten skrevet med stort og jeg med lille.

Hvem er da vor Næste? Næsten er det Menneske, som Gud lægger for vores Dør, for at det Menneske skal møde Guds Barmhjertighed gennem os. Der er ikke noget, der hedder, hvem der staar os nærmest. Vi er altid først forpligtet over for det Menneske, som Gud lægger for vores Dør, og vi behøver aldrig at være i Tvivl om, hvem der er vores Næste.

Men hvordan skal det kunne ske, at vi kommer til at elske Mennesker, som vi elsker os selv? Det er umuligt for Mennesker, og det kan kun ske ved et Under. Det begynder altid med, at Gud faar Lov at give os Barmhjertighed og Naade. Alligevel naar vi aldrig længere end til at se, at vi ikke elsker vores Næste, men derfor kan det godt være Næstekærlighed, vi øver. Lad os være lydige mod den Herre, som har været barmhjertig mod os.

JØRGEN JENSEN

Over Grænsen

Alt for hurtigt nærmer sig den 15. Okt., da vi Sydslesvigere skal sætte Kursen mod Syd igen. Nu skal vi tage Afsked med Slægtninge, Venner og Bekendte, som har aabnet deres Hjem for os. Gerne vilde vi blive her, og Tanken om Hjemrejsen bedrøver os. En herlig Sommer har det været for os. Alle vore Forventninger blev overtruffet, og med Glæde kan vi tænke tilbage paa Tiden paa det hvide Slot. Rigere og friere er vi blevet gennem Omgangen med vore danske Kammerater, og jeg vil gerne herigennem bringe Forstanderparret og Lærerstaben en hjertelig Tak for Sommeren, en Tak for al den Hjælpsomhed og Venlighed, vi Sydslesvigere mødte.

Det var en stor Oplevelse for mig at være paa en dansk Højskole, og jeg har haft meget Udbytte og megen Glæde af det. Helt anderledes ser vi nu paa Livet end før. Vi har lært at bruge det. Vi er blevet vækket og har faaet Øjnene op for mere end Dagens Larm. Danmark og Sydslesvig har Brug for



Udsigt over Flensborg.

en stærk, viljefast Højskoleungdom, der kan staa paa sin Plads, naar det gælder.

Jeg har været i en Skole for Livet, og naar jeg kommer hjem, vil jeg fortælle de unge om Livet paa en Højskole. Jeg er sikker paa, at jeg finder mange interesserede, som vil lytte. Det er jo enhver ung Sydslesvigers højeste Ønske at faa Lov til at besøge en Skole i Danmark. Ingen kan beskrive, hvor stor min Glæde var, da jeg fik Besked, at jeg skulde til Faarevejle. »Tænk, jeg skal helt op til Sjælland«, fortalte jeg til mine Veninder. Jeg har aldrig før været længere op end til Kongeaen. Nu fik jeg først rigtig Lejlighed til at se Danmark.

Det vide Hav og de stejle Kyster, de herlige Bøgeskove og de frugtbare Marker gjorde et stærkt Indtryk paa mig. Hvor er der dog dejligt i Danmark! Det er vore Længsler Maal, og vi elsker det over alt. Overalt var Menneskene flinke og hjælpsomme. Mange Mennesker har vi mødt, som forstaar, hvad der gaar for sig i Sydslesvig, og som er beredte til at støtte Kampen dernede. Disse Mennesker har givet os godt Mod igen, og med friske Kræfter vil vi tage fat igen.

Snart vil Grænsebommen lukke sig efter os. Det gør os ondt at se paa denne Grænse. Den forekommer os saa meningsløs, thi den skiller Barnet fra Moderen. Vi unge vil sætte alt ind paa, at denne Grænse engang bliver udslettet. Selv om det for Øjeblikket er mørkt omkring os, vil vi dog ikke opgive Haabet om, at den Dag kommer, hvor vi kan stemme os hjem til Danmark.

Ruth Glesmer,
Kobbermøllen, Flensborg.

Sund Ungdom?

Ser vi ud over dansk Ungdom i Dag, vil vi maaske ved første Øjekast synes, at vor Ungdom er sund, stærk og handlekraftig, men holder denne Bedømmelse nu ogsaa Stik? Findes der ikke midt i den danske Ungdom en spirende Kræftsvulst, der truer med at ødelægge vor Ungdom?

Det kan godt være, at Ungdommen synes sund og handlekraftig, hvis man nøjes med at se paa Landbougdommen, men selv her findes der Sygdomstegn, naar man ser nøje efter. Naar dette imidlertid ikke er saa iøjnefaldende paa Landet, skyldes det den Aarsag, at mange af de daarligste Elementer fra Landet udvandrer til Byerne, hvor de — og med Rette — mener, der er en større Mulighed for at blive væk i Mylderet. Men skal man virkelig faa Øje paa Bristen i den danske Ungdom, maa man gaa til Byerne — og ganske særligt Storbyerne. Der findes her et forfærdende stort Antal af unge, der er gaaet til Grunde eller i hvert Fald er i Færd med det. Vi kalder disse unge asociale, fordi de fuldstændig har mistet Evnen til at tilpasse sig vort Samfund. Tro endelig ikke, at det drejer sig om nogle faa Hundrede, — NEJ, det drejer sig om adskillige Tusinde. Mange vil sige, at disse unge for en stor Del selv er Skyld i deres Skæbne, men er det mon ikke for let en Dom?

Det er ikke blot Krigen, der har skabt disse unge. Nej, det startede meget før. Det startede allerede i de store Arbejdsløshedsaar i Tyverne, hvor mange Børn aldrig saa Far bestille andet end at gaa paa Socialkontor. Et saadant Hjem, hvor Far ikke havde Arbejde, blev ofte meget hurtigt ødelagt. Da Far blev arbejdsledig, begyndte det at knibe med Afdragene paa de Møbler, der var købt paa Afbetaling, og en skønne Dag blev Møblerne maaske hentet af Kongens Foged. Det fortsatte med Tøjet. Efterhaanden blev det slidt, og der var ikke Penge til at købe noget nyt. Det, der før havde været et Hjem, blev nu et Sted, hvor man kun sov. Efterhaanden som Nøden voksede, begyndte Mor og Far at skændes. Det blev daglig Kost for Børnene, at Far efter et saadant Skænderi gik sin Vej for at tilbringe Resten af Dagen paa Værtshus. — Ofte endte det hele i Skilsmisse. Det er denne Baggrund, vi maa have med for at forstaa det alvorligste sociale Problem, vi har i Danmark i Dag, nemlig *den asociale Ungdom*.

Naar vi husker de forkvaklede Forhold, de unge er vokset op under, vil ingen have svært ved at forstaa, at mange fik et Mén for Livstid. Og ikke nok hermed, — saa kom Krigsaarene, og disse unge, der allerede havde lidt aandelig Skade, saa nu,

hvorledes de paa mangfoldige Maader kunde tjene gode Penge uden at bestille ret meget. De kom ind i en Tilværelse, hvor Penge var det eneste, der betød noget. Nu er Krigen forbi, og nu staar disse unge pludselig over for Kravet om Arbejde. Vil de leve, vil de tjene til Livets Ophold, maa de arbejde. Det har de aldrig lært. Ingen af dem har et Haandværk, de kan, og selv om de gaar i Gang med ærlig Vilje, saa kan de slet ikke klare sig paa en Arbejdsplads, fordi de takket være deres Opdragelse slet ingen Evne har til at tilpasse sig de ordnede Forhold paa en Arbejdsplads. Enten bliver de smidt ud, eller de gaar selv. Det er deres egen Skyld, siger de fleste af os, naar vi møder dem. Det gamle Ordsprog: »Enhver er sin egen Lykkes Smed«, gælder stadig. NEJ og atter NEJ. Det er ikke alene disse unges egen Skyld. Det er det Samfunds Skyld, de er vokset op i. Det er Deres og min Skyld. Vi har tilladt, at saadanne Forhold har eksisteret i vort Land, at disse unge er blevet ødelagte. Det maa være Samfundets, — *det maa være Deres og min Opgave at gøre saadanne asociale Mennesker til rigtige Mennesker igen.*

Om kort Tid fyldes Danmarks Højskoler atter med unge Mænd, der vil benytte Vinteren til at dygtiggøre sig. Det er en dejlig Tanke, at der virkelig findes mange unge, der forstaar Betydningen af at dygtiggøre sig til Livet. Men der findes midt i dette lyse Billede en faretruende mørk Plet — de Tusinder af asociale unge, der ikke blot selv vil gaa til Grunde, hvis de ikke faar Hjælp, men som vil ødelægge vort Land i det lange Løb, fordi disse unge ogsaa engang vil blive Fædre, hvis de ikke allerede er det. De har ingen Skygge af Chance for at opdrage deres Børn, og disse vil fortsætte i deres Fars Spor.

Saa alvorlig er denne Brist i den danske Ungdom. Vi maa alle gøre os klart, at der maa ske en Indsats for at faa dem paa ret Køl, hvis den ikke til sidst skal ødelægge hele vort Samfund.

O. Bangsgaard Jørgensen.

Vor Bundethed til Biblen

Paa Bibelkursuset holdt Provst L. P. Larsen en Aften Foredrag om »Vor Bundethed til Biblen«. Provsten sagde om dette Emne bl. a., at sætter man Biblen til Side, saa udtørres det aandelige Liv. Det var det, man gjorde i Rationalismens Tid, og det er det, man ofte gør i mange Kredse i vort Folk i Dag. Det aandelige Livs Frembrud er rundet af Guds Ord, og det har vi set flere Gange i Historien, hver Gang der er kommet en aandelig Vækkelse.

I den hellige Skrift har vi det Ord, der frelser. Guds Ord maa ikke gøres til Diskussionsemne paa Linie med andre Spørgsmaal. Gud vil ikke være Genstand for Menneskers Interesse, men vil tale til Mennesker. I det religiøse Liv gaar Linien fra os og opefter, men i Kristendom gaar alle Linier fra Gud til os. Troen gives kun ved Aabenbaring.

Biblen er endvidere vor eneste Autoritet i Spørgsmaalet om hvad vi skal tro og gøre. Det er Teologiens Opgave at sige os, hvad der staar skrevet. Hvis Forkyndelsen løsner sig fra Biblen, bliver det til almindelige Tidsbetragtninger, og Moralen bliver flydende. Vil vi ikke lade os binde af Gudsordet, bliver vi bundet af Tidsaanden.

Bibelordet giver os Anledning til Selvprøvelse, saa vi bestandig spørger os selv, hvor vi staar. Det beriger vort personlige Liv, vort Bønsliv, og det beriger vor Deltagelse i Menighedslivet. Det er Biblen, der skaber modne Kristne, og Biblen kaster det sande Lys over Tiden og Historien.

Jørgen Jensen.

FRA ELEVKREDSEN

Til forhenværende Elever og nuværende Venner af Faarevejle Højskole.

Det var en stor, glædelig Oplevelse at deltage i Elevstævnet og at gense vor gamle Skole i en ny Skikkelse. Aldrig før har den vist været imødeset med større Forventning og Interesse, og aldrig før synes vi, der kom og saa, at den har præsenteret sig saa smuk. Hvid og ren, nydelig istandgjort ude og inde laa den badet i Sol omkranset af den skønne Park; og det aandelige Pust, som vi kendte fra gamle Dage, slog os i Møde overalt. Festligt var det at se den Ungdomsskare af gamle Elever, nuværende Elever og nye og gamle Venner. Mon vi ikke alle saa Syner og paany hørte Kald, som vi mindedes det fra vor egen Elevtid eller fra tidligere Besøg, naar der kaldtes til Fest. Thi der er altid noget festligt over det, der har Guds Velsignelse, og det har den Skole trods den stride Modvind, den ofte har været ude for.

Alle forhenværende Elever og nuværende Venner af Faarevejle Højskole, der har været med til at genrejse dette Aandens Værksted ved jeres Forbøn og Offersind, tænkte vi paa i de Dage med Tak til Gud. Egentlig burde alle jeres Navne have været indhugget i Mindestenen i Haven; det var der nu ikke Plads til. Men vi ærer og hylder jer sammen med de gamle Veteraner, der havde Hjertelag og Troens Vovemod til at gen-

rejse Skolen. Nogle af jer bragte Ofre, som gjorde ondt, og det er det Offer, der betyder mest for en selv som for Sagen. Men alle jeres Navne vil gaa ind i Faarevejle Højskoles Historie og vil blive mindet af kommende Slægter, thi I gjorde jeres Pligt, da der blev kaldt paa jer, og det vil ikke blive glemmt. Gud give, at I maa faa Lov til at se nogle af Frugterne af jeres Indsats.

Og lad os saa være enige om, alle vi, som fik noget fra Gud, og som har kære Minder fra dette Sted, at vi vil staa sammen om den Gerning, der nu skal øves, og som de tre gamle Veteraner i Bestyrelsen og det nuværende Forstanderpar og Lærerne har sat alle deres Kræfter og hele deres Tro ind for til Løsning af de Opgaver, der ligger for i Fremtiden, at dansk Ungdom paa dette Sted maa se Syner og høre Kald til Dygtiggørelse og til en Tjeneste, Gud til Ære.

Jens Jensen,
Sekretær i D. M. S.

Fra Skolen

Efter at have været paa en Uges Møderejse i Jylland, og inden jeg rejser til Jylland igen, skriver jeg disse Linier. Det har været en Oplevelse igen at komme rundt i Landet. De fleste Steder har jeg været indkvarteret hos gamle Elever, og hver Aften har der været mange unge med til de Højskoleaftener, som KFUM og K eller andre har arrangeret. Vi glæder os til at komme endnu en Del Steder i denne Maaned, inden vi skal til at begynde paa Vinterens Arbejde. — I Dage 15—17. ds. skal vi med til Indre Missions Højskole Aarsmøde. Aarsmødet skal i Aar være paa Rønne Højskole, og det er Dage, som vi altid ser hen til med Glæde.

Bibelkursus'et 27.—30. September blev ikke gennemført helt som oprindelig planlagt, idet der ikke havde meldt sig saa mange til at deltage i Timerne om Dagen. Derimod havde vi hver Aften i de fire Aftener to Foredrag ved Provst L. P. Jensen og flere andre, og ca. 200 Mennesker fra Omegnen deltog i Møderne.

Til den kommende Vinter har vi antaget følgende unge Piger, som alle er tidligere Elever: Agnes Petersen (48), Edith Jensen (48), Hanne Jepsen (47). Helene Andersen fortsætter ogsaa til Vinter.



Indkørslen til Skolen.

Der er nu ikke lang Tid, til vi skal tage imod det næste Hold Elever. Det bliver næppe noget stort Hold, men dog sikkert Fremgang i Forhold til sidste Vinter. Det er et Slid at samle et Vinterhold sammen, men der er jo ogsaa Velsignelse ved det, der skal kæmpes og slides frem, og det tror vi ogsaa skal komme til at passe for vor Skole. — Til næste Sommer gaar det godt med Forespørgsler.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

FAAREVEJLE HØJSKOLE

5 Maaneders Vinterskole for unge Mænd begynder 3. November. Almindelig Højskoleundervisning. Landbrugsundervisning. Skriv efter Program.

Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoeren



Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening

38. Aarg.

November 1948

Nr. 11

Det levende Hjerte

Ved Aabningsmødet d. 4. November talte Bangsgaard om »Det levende Hjerte«, og han sagde om dette Emne bl. a.: I en Historie af Thomas Mann fortælles der om en ung Mand, Toni Krøger, som ikke havde det særligt godt. Han følte sig ofte ensom og ulykkelig; men saa staa der om ham, at alligevel var han lykkelig, thi dengang levede hans Hjerte. Thomas Mann har Ret i det, at det ikke uden videre gælder for alle Mennesker, at deres Hjerte lever lige saa længe som de selv, og at et levende Hjerte er en afgørende Betingelse for det, man kalder Lykken.

Mange Menneskers Liv er præget af det, at deres Hjerte er ophørt med at leve, og at deres Følelsesliv er blevet afstumpet. Derfor er Mennesker ofte saa kolde, ligegyldige og sløve over for andre Menneskers Nød og Vanskeligheder. Stammen

i Ordet brutal er det latinske brutus, som betyder sløv, og meget af det onde, som Mennesker paafører hverandre baade i smaa og store Forhold, skyldes jo ofte bare Ligegyldighed og Sløvhed.

Hvad skal vi gøre over for den stigende Sløvhed og Brutalitet? Ja, vi skal ikke sige som saa, at det er saa lidt, vi kan gøre. Det menneskelige Samfund bestaar jo af Enere, og jo flere, der har Ansvarsbevidsthed over for andre Mennesker, des vanskeligere kan Sløvheden og Brutaliteten brede sig i Verden. Tiden er nøgtern og haard, og der er et Jag efter at kæmpe sig frem i den forreste Række, men under alt dette er der mange, der sætter deres levende Hjerter til.

Højskolen vil gerne hjælpe de unge til med levende Hjerter at gøre et Arbejde i Aandens Tjeneste, i Guds Riges Tjeneste.

JØRGEN JENSEN.

Vinterskolen

Saa fik vi begyndt paa Vinterskolen. Eleverne kom d. 3. November, og den 4. havde vi Aabningsmøde. Ved Aabningsmødet holdt jeg først en lille Velkomsttale, og derefter talte Inspektør Banggaard og Højskolens Formand, Vald. Olsen. Vald. Olsen talte ud fra Salme 36, over hvilken Ingemann har digtet den dejlige Salme »Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud«. Vald. Olsen opholdt sig særlig ved det sidste Vers, hvor der staar om Gud, at han kvæger i Ørkenen den tørstende Sjæl. Verden i Dag er som en Ørken, hvor der er en Tørst efter noget, som kan give Indhold i Livet, men kun Gud kan give os varige Værdier, som kan slukke vor Livstørst.



Nu har vi saa begyndt paa det daglige Arbejde. Det blev ikke til noget stort Hold. Der var indmeldt 19, men et Par Stykker kom ikke, saa vi har 16 Elever. Det er lidt mere, end da vi begyndte sidste Aar til November. Blandt Eleverne er der i Aar tre sydslesvigske Elever, og de kom allerede d. 4. og 5. November. Vi plejer jo at have nogle flere sydslesvigske Elever, men der er ikke saa mange i Danmark i Vinter. Selv om det ikke er noget stort Hold, vi har, saa er det et godt Hold, som vi nok skal faa Glæde af at arbejde med. Et lille Vinterhold er ikke noget, der er specielt for vor Højskole,

men det samme gør sig gældende paa en meget stor Del af vore Højskoler i Aar. Det er imidlertid nødvendigt, at der kommer, ikke bare som i Aar en lille Fremgang, men en betydelig Fremgang for Vinterskolen. Derfor maa vi i de kommende Maaneder alvorligt overveje, hvad der kan gøres for at skaffe større Tilslutning til Vinterskolen.

Jørgen Jensen.

Om Guds Eksistens

Spørgsmaalet om Guds virkelige Eksistens turde vel være overflødigt. Universet, Stjernehimlen og Naturen, der præcis gaar som et Urværk, taler for sig. Det er Fakta, at Bygmesteren findes.

Tilnærmelsesvis haandgribelige Beviser for Guds Eksistens er der adskillige, der higer efter at faa. Her er til Hjælp to mindre Tildragelser.

Engang tog en Bekendt og jeg paa Museumsbesøg for at se paa gamle Sager, Sæder og Skikke, som engang kaldtes »sidste Mode« for vore Forfædre. Vi saa et Billede, som viste et Vinterlandskab med Sne og en nøgen Busk, som Kustoden fortalte var taget af en ung, engelsk Pige med sit Kamera. I Busken kunde man fikseragtigt skimte Hovedet af Kristus. »Der kan man formode, at Gud er til«, udbrød min Følgesvend.

Ved den lille franske By, Bourdes, findes der en Klippe-grotte, hvor en helbredende Mineralkilde springer frem. Mange Mennesker finder der Lægedom og mirakuløs Helbredelse blot ved at drikke lidt af Kilden eller bade sig deri.

I et Foredrag om Lourdes-Fænomenerne siger den danske Videnskabsmand Poul Reiter: »For mig staar disse mirakuløse Foreteelser — det vil jeg uforbeholdent bekende — som et jordskælvsagtigt Brud paa den Kontinuitet i Naturlovene, som vi ellers er vant til at betragte som absolut. Det er, som der gennem den pludselig rives en Flænge i det Forhæng, der skiller det tidsbestemte Menneskeliv fra Evigheden, og gennem denne Flænge skimter man som i et Lynglimt selve Guds ufattelige Eksistens.«

Ved at tage paa Højskole kan man faa uddybet Kendskabet til Gud og hans Miskundhed. Elever har efter endt Højskoleophold udtalt: »Aldrig har jeg troet at skulle opleve saa rig en Tid som denne Sommer; jeg fik lært mit Fædreland og Guds Storhed at kende.«

Maatte det være forundt Faarevejlje Højskole at bibringe unge den Oplevelse at se Guds Storhed.

Jens A. Julin.

FRA ELEVKREDSSEN

Gavepakker til Sydslesvig

Af og til er jeg blevet spurgt om, hvordan man bærer sig ad med at sende en Gavepakke til Sydslesvig. Det sker ved først at skrive til Varedirektoratet, Vognmagergade 2, København K., og anmode om Tilladelse til at sende en Gavepakke til Sydslesvig. Derefter faar man tilsendt Skema m. m. til Udfyldning. Der har nu været 18 sydslesvigske Elever paa Faarevejde Højskole paa de tre sidste Hold. Hvis nogle af Kammeraterne vil sende en Pakke til en af dem, saa vil den sikkert blive modtaget med Glæde. Mangler man Adresser, saa kan de faas hos mig.

Jørgen Jensen.

Faarevejlekredsen for Aalborg og Omegn

Til Stævnet i Aalborg paa K.F.U.M. Søndag d. 24. Oktober var vi samlet godt 40 ialt, tidligere Elever med deres Paarørende samt nogle fremtidige Elever. Vi begyndte med Kaffe-drikning, og derefter holdt Forstanderen et interessant Foredrag om Ambrosius Stub. Derefter saa vi Filmen fra Sommer-skolen, og vi blev ikke skuffede. Den var virkelig god, og den er sikkert et udmærket Agitationsmiddel. Gennem et lille amerikansk Lotteri fik vi indsamlet 61,08 Kr. til Filmen. Til sidst fortalte Forstanderen sidste Nyheder fra Skolen og sluttede med Andagt.

Johs. Jensen,

Reberbanegade 20, Aalborg.

Hilsen fra Aalborg

Gamle Elever fra Aargang 1907 til 1948 samlet til Stævne i Aalborg sender Hilsen til vore Kammerater fra de forskellige Hold:

Jens Chr. Andersen 07—08, Mette Højer 19, Ejnar Madsen 36—37, Frederik Larsen 36—37, Vilhelm Christiansen 36—37, Inger Andreasen 37, Else Poulsen 37, Søren Hansen 37—38, Johs. Jensen 37—38, Kristian Poulsen 39—40, Edith Larsen, f. Nielsen, 40, Anna Marie Thomsen 47, Evald Christiansen 47—48, Ester Jensen 48, Lilly Møgelbjerg 48, Anna Andersen 48, Karen Dige 48, Edith Nielsen 48, Lilly Nielsen 48.

Til Filmen

Til Filmen er indkommet:

1 Beløb 5 Kr.

1 Beløb 5 Kr.

1 Beløb 10 Kr.

1 Beløb 61,08 Kr. (F. H. i Aalborg).

Adresseforandringer

- 38-39 Jens Nielsen, Ørsted Købmandsgaard, Ørsted.
 42 Grethe Jespersen, Ny Kirkevej, Jyderup.
 47 Ellen Møller, c/o Overforvalter Nielsen, Sanderumgaard,
 Marslev.
 47 Lilly Christensen, Gjesium, Auning.
 47 Kirsten Klausen, Kofoeds Træningsskole, Amager.
 47 Karla Thomsen, c/o Pastor Bøss, Heinsvig.
 47-48 Villum Andersen, Højskolehjemmet, Vejle.
 47-48 Knud Jensen, Husum, Ballum.
 47-48 Helge Bay-Andersen, Lillevang, Lillerød.
 48 Elisabeth Jensen, c/o Civiling. Rasmussen, Søbredden 20,
 Gentofte.

Kontingent til Elevforeningen

I dette Nummer af Bladet er der vedlagt en Giroblanket. Denne bedes benyttet saa hurtigt som muligt til Indsendelse af Kontingentet til Elevforeningen. Kontingentet er som sidste Aar 5 Kr. Skulde nogen have Raad og føle Lyst til at sende mere, er det meget velkomment. Elevforeningens Overskud gaar som bekendt til Understøttelse af Elever, der ikke ellers vilde have Raad til at tage paa Højskole, og det maa jo være en Hjertesag for alle, der selv har været glad for at være paa »Det hvide Slot«, at hjælpe med til, at ingen skal behøve at gaa Glip af et Højskoleophold paa Grund af Pengespørgsmaalet.



Som bekendt har Elevforeningen ladet optage en Film i Sommer om Livet paa Højskolen, for at Forstanderen og jeg skulde vise den rundt om i Landet, hvor vi kom paa vore Rejser og saaledes give unge Lyst til at komme paa Højskole. Denne Film er endnu ikke betalt, og skulde nogen have Lyst til at hjælpe med til at faa dette ud af Verden, vil vi være meget taknemmelige. Eventuelle Bidrag til dette kan indsendes sammen med Kontingentet paa Giroblanketten.

V. Kofoed-Hansen.

Det nye Ugeblad

Det nye Ugeblad har bedt os meddele, at fra den 10. December kan Bladet bestilles ved Postvæsenet og hos Blad- og Boghandlere. Det koster 5,20 Kr. pr. Kvartal. Man er allerede langt fremme med Forberedelserne af de første Numre af det nye kulørte Ugeblad. Der bliver gode Noveller, Reportager fra Ind- og Udland m. m., og man vil arbejde paa, at det hele bliver præget af kristen Aand og Tankegang. Det nye Ugeblads Adresse er: Bernstorffsgade 21, København V., Postgiro 713.

Fra Skolen

Andetsteds i Bladet er der fortalt om Vinterskolens Aabning. Lærerkræfterne er de samme som før meddelt. Kofoed og jeg har de fleste af Timerne i Vinter. Svend Larsen, Ploug-Jørgensen og Fru Ploug-Jørgensen har ogsaa nogle enkelte Timer, og af og til kommer Bangsgaard ogsaa og holder nogle Foredrag. Lis Skovmark bor paa Skolen i Vinter, idet hun giver Undervisning i Kjolesyning ved forskellige Kursus i Odsherred.

Den 16. ds. havde vi stor Spejderfest paa Højskolen for de grønne Pigespejdere. Der har ikke før været noget selvstændigt Spejderarbejde i Faarevejle, men nu er Faarevejle blevet selvstændig, og der er ca. 40 grønne Pigespejdere. Agnes Petersen fra Højskolen skal være Leder, og de øvrige unge Piger er ogsaa med i Arbejdet. Den 27. ds. har vi FDF-Fest paa Højskolen, og den 8. December holdes KFUM og K's Missionsfest.

I Slutningen af Januar bliver der paa Højskolen en FDF-Førerlejr samt en Vinterlejr for unge Mænd. Muligvis bliver der ogsaa i Løbet af Vinteren en Mandslejr og en Husmoderlejr paa hver 2—3 Dage, men Tidspunktet er ikke endelig fastlagt endnu.

Elevfortegnelsen for Vinterskolen er ikke med denne Gang, men den kommer lidt senere paa Vinteren.

De bedste Hilsener

Else og Jørgen Jensen.

Til Sommer

Til Sommerskolen 1949 har vi nu godt 30 Forespørgsler. Det tegner i Øjeblikket til noget lignende som sidste Sommer. Selv om det maa indrømmes, at det gennemgaaende er en vanskelig Tid for Højskolerne, saa skulde det alligevel gerne lykkes at faa et stort Hold til Sommer. Siden Skolen blev genaabnet, har vi nu haft 98 Elever, og hvis de sammen med alle de gamle Elever fra de forskellige Aargange (der er nu ca. 700 Medlemmer i Elevforeningen) hver især vil prøve at gøre en Indsats og overtale en til at tage paa Højskole, saa skulde der være Mulighed for et stort Hold til Sommer. Nu gælder det blot om, at ikke den enkelte tænker, at der er nok nogle andre, som gør det, men derimod gaar i Gang med at prøve at sende en Elev hertil. Amtsunderstøttelse kan søges indtil 15. Marts, men det er bedst at søge inden Januar. For at opnaa Amtsunderstøttelse til Sommerskolen skal man være fyldt 18 Aar senest d. 31. August.

Naar jeg af og til kommer til gamle Elever og Skolens Venner med en Opfordring til at arbejde, saa er det jo ikke for, at vi, der arbejder ved Skolen, skal have vor Eksistens ved



Skal Foredragssalen fyldes til Sommer?



Sommerholdet 1948 ved Elevfesten

det, men simpelthen for Ungdommens egen Skyld. Det er min Overbevisning, at der ligger en Opgave i det at overtale saa mange unge som muligt til at tage paa Højskole, saa de derigennem kan faa en Tilskyndelse i den rigtige Retning.

Jørgen Jensen.

Faarevejle Højskole 3 og 4 Maaneders Sommerskole
for unge Piger begynder 3. Maj. — Almindelig Højskoleundervisning,
Husholdningsundervisning. Skriv efter Program.

JØRGEN JENSEN

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



38. Aarg.

December 1948

Nr. 12

Fred

Tre Kunstnere fik engang til Opgave i hver sit Maleri at forevige, hvad de fandt, var det smukkeste Udtryk for Begrebet »Fred«, og de fik Frihed til hver at vælge det Motiv, hvorigennem de fandt, at de bedst kunde udtrykke deres Oplevelse af »FRED.

De løste Opgaven saaledes:

Den ene hentede sit Motiv fra en Sommeraftens stille Stemning. Man nød paa hans Maleri Sommeraftens fortryllende Ynde med Udsyn over frodige Marker med hvilende Dyr paa Eagggrund af en skovkranset, spejlblank Sø, hvor en enlig Ro-haad var forløjet ved en lille primitiv Baadebro, og hvor den nedgaaende Sol kastede Guldglans i Striber over Vandspejlet, medens Solnedgangens sidste Straaler byggede Guldslotte i Himmelranden over Skovbrynets vestlige Horisont. — Maleriet udtrykte smukt »Fred hviler over Land og By«. — Og under Maleriet stod »FRED«.

Den anden Kunstner penslede paa Lærredet en aabentstaaende Indgangsdør til et idyllisk lille Hus paa Landet, »hvor Væggene lidt skæve staa, og Ruderne er ganske smaa — «. Stokroserne hyggede mod de hvidkalkede Vægge, og den lille Forhaves blomstrende Farvespil var indrammet af en frodig, dybblaa Lavendelhæk. Paa en lille Bænk uden for Indgangsdøren sad en ung Moder. Hendes Strikketøj var gledet ned ved hendes Side, idet hendes lille 5 Aars Pige grædende var kommet løbende fra sin Leg, der var endt med Graad, som Leg ofte ender, og nu laa paa Knæ med Hovedet i sin Moders Skød og der græd al sin Barnesorg ud i Moders Favn, medens Moderen med sit ømme Blik og med sin kærtegnende Haand over Farnets Haar strøg al dets hulkende Sorg bort. — Ogsaa herunder stod: »FRED«.

Den tredje Kunstner tog sit Motiv fra en Elv, der fossede ned fra Højlandets Bjerge og ved et Klippefremspring dannede et Vandfald, hvor det ved første Øjekast var, som om Faldets Skumsprøjt dominerede Billedet. — Men midt ude i Skumsprøjtet ragede en Klippeblok op over det fossende Vand, og paa Klippeblokkens øverste Pynt, der var ganske uberørt af Vand, Skum og Sprøjt, havde et lille Fuglepar bygget deres fattig-kunstfærdige Rede paa en lille Plet, hvor selv det brusende Vandfald gjorde Reden utilgængelig for Menneskefod. Her sad en lille Fuglemor uanfægtet af Omverdenen paa sin redefuld af Unger, hvis smaa gule Næb tittede frem under Moderens Vinger, og her sad Fuglefaderen sorgløst og slog sine Triller med løftet Næb mod Himlen. Det var vel dens Takkesang for Liv og Lys, Mad og Hjem. — Ogsaa under dette Billede havde Kunstneren skrevet: »FRED«.

Disse tre Kunstværker blev for mig et Billede paa Menneskers forskellige Forhold til Gud.

Ligesom det første Billede aander Grebethed over Naturen og over Guds Skaberværk, saaledes forekommer det mig, at mange unges Forhold til vor Gud og Skaber bestaar i en vis Undren over Naturen og et aabent Blik for dens Rigdom og Skønhed. — Fred hviler over Land og By. — Men ak, ligesom Sommeraftenens Skønhed og Ynde hurtigt bliver afløst af Høststormenes Sus og Efteraarets Forgængelighed, saaledes vil Livets Storme og Aarenes Tal ligge som lurende Skygger over selv det skønneste Ungdomsliv, indtil Livet bliver forankret i Tro og Tillid til, at Jesus ved sin Forsoning paa Golgatha har vundet os Barnekaar hos vor himmelske Fader.

Det andet Billede viser som i et Glimt Vejen til Gud. Det grædende Barn, der knælende skjuler sit Ansigt i Moders Skød, illustrerer for mig Linjen: »Gør som et Barn og læg dig

ned i Jesu Skød og naadefulde Arme«. Og det stemmer med min Erfaring: »Som grædende Barn i hans Favn fandt jeg Hvile«.

Det tredie Kunstværk fortæller mig en hel Del om Livet som Guds Barn paa Jord for den, der gerne vil lyde og tro, og det stemmer med et langt Livs Erfaring, at det er muligt ligesom Fuglen i sin lille udsatte Rede midt i Vandfaldets Larm at leve sit Jordeliv trygt paa Jesusklippens Toppe.

Trygt paa Jesusklippens Toppe skal mit Hus trods Stormen
 staa,
 glad jeg bygge vil deroppe, der mig Stormen ej kan naa,
 der jeg kan mit Hoved hvile ved min kære Frelzers Barm,
 lære som et Barn at smile i sin Moders Skød og Arm.

Jesusklippen engang bæved, da Guds Søn paa Korset hang,
 men da Paaskesol sig hæved, lød fra Klippen Jubelsang,
 Sang fra mange frelste Sjæle, som ved Blodets Kraft fandt
 Fred,
 — Jeg vil trygt paa Klippen dvæle, synge Sangen evig
 med.

Bønnen om denne Fred — Guds Fred, som overgaar al For-
 stand — skal være mit Juleønske for alle.
 God og Velsignet Jul!

VALD. OLSEN.



Vær velkommen Herrens Aar!

Adventsklokkerne har ringet her hos os i Flensborg og ud over hele Jorden og hilst det nye Kirkeaar. Man staar nølende paa Tærsklen til det nye Aar og tænker: »Hvad mon det vil bringe? Mon det vil bringe Vækst eller Frafald?«

Vi har netop paa Adventssøndag her i Byen haft en opmuntrende Dag, idet der har været ikke mindre end fem danske Gudstjenester her, noget der ikke er sket siden Reformationen. Der er holdt fire Gudstjenester i Kirkerne, og i det ene Sogn, Skt. Hans, hvor den tyske Præst ikke har villet aabne Kirken for den danske Menighed, har man nu efter mange Maaneders Søgning endelig fundet et Lokale i en Baggaard. Det har en meget broget Fortid, idet det først har været Forsamlingslokale for »Frelsens Hær«. Da det blev for-

budt under Hitler, blev det Beværtning og siden Danselekale, hvad det ogsaa delvis er endnu. Men den danske Menighed har dog faaet et Sted at holde Gudstjenester og Menighedsmøder, og man erfarer Gang paa Gang henede, at det er ikke de ydre Rammer, det kommer an paa. Ofte gaar det endog saadan, at det, som man har kæmpet haardst for — er det end nok saa fattigt og smaat — det bliver een dyrest og helligst. Og Guds Ord er lige sandt, hvadenten det forkyn- des i Slotskirken i Slesvig eller i Biografen i Rendsborg.

Man plejer ved Udgangen af et Aar at se tilbage paa Tiden, der gik, og skal jeg gøre det med Henblik paa det kristne Ungdomsarbejde henede, saa kan jeg ikke melde om særlig store Resultater. Der er nok en lille talmæssig Fremgang, og flere Steder ude i Landsdelen har de unge begyndt at røre paa sig for at faa noget direkte kristeligt Ungdomsarbejde i Gang, et enkelt Sted er der endog oprettet en Fællesforening for K. F. U. K. og M., men Landet her er som Helhed saa forsømt, hvad Kristendomsundervisning angaar, at det vil vare en rum Tid endnu, inden den opvoksende Slægt virkelig fat- ter, hvad det hele drejer sig om.

Det er meget vanskeligt at faa fat paa de voksne unge. De er opvokset uden Kristendom og har saa gennemlevet Krigens Aar enten herhjemme i Arbejdstjeneste af forskellig Art eller ved Fronten. Et forhutlet og afstumpet Liv har hidtil været deres Lod, et Liv, hvor Parolen altid var: »Enhver er sig selv nærmest«. Og nu søger disse unge al den Adspredelse, de kan faa gennem Dans og Gadeliv og alt, hvad hermed følger. Somme Tider synes man, at det er haabløst at naa saadanne Mennesker med Ordet om Kærlighed til Næsten og Tro paa en retfærdig Gud. Men Gud er jo Undernes Gud, og selvfølgelig er det ikke haabløst heller ikke med dem, selv om jeg ikke i Øjeblikket kan se mig igennem det.

Den danske Højskole er her af umaadelig Betydning, og mange unge vender hjem fra et Højskoleophold med et nyt Syn paa Livet og med Tro og Energi til at gaa Fremtiden i Møde.

Men i den opvoksende Slægt, der nu gaar til Skole og til Præsten, har vi en ny Arbejdsmark med store Muligheder, som vi blot ønsker, vi var mange flere til at udnytte. Der er stor Mangel paa voksne Medhjælpere, da vi som omtalt mangler de Aargange af unge, der voksede op og blev »konfirmeret« (eller ikke konfirmeret!) under Hitlers Regime.

Men Børnene fylder vore Rækker, og Søndagsskolerne er ved at sprænge deres Rammer paa Grund af de mange Børn. Men stundom tænker man med bange Anelser paa, hvordan



Den danske Kirke i Flensburg

det skal gaa, naar de, der er unge nu og blottet for, hvad der hedder Kristendom, skal til at stifte Hjem og opdrage deres Børn.

Og dog ser vi det nye Aar og Fremtiden i Møde med Forventning. Jeg tænker somme Tider paa den Dag, da Kong Frederik d. 9. eller Chr. d. 11. eller Dronning Margrethe skal gaa i Land i Flensborg Havn. Maa-ske om 20—50 Aar. Jeg kan se Billedet for mig og høre Jubelen omkring mig. Saa vil der komme en ny Tid for Landet.

Men jeg tænker ogsaa somme Tider paa den Dag, da Guds Rige kommer til at raade her, hvadenten

det sker gennem en aarhundredlang Udvikling, eller hurtigt og voldsomt, saa vil det blive godt at være her. Der er noget at arbejde for, noget at bede for, og skal Bøn virkelig være Bøn, saa er det Arbejde, haard Arbejde, men et Arbejde, som alle kristne, danske unge kan deltage aktivt i.

Vi ved ikke, hvad Aaret 1949 vil bringe hverken politisk, nationalt eller kristeligt, men vi lægger det frem for Gud med vore Forhaabninger og vor Tro og synger med Glæde:

Velkommen Nytaar og velkommen her!

Grethe Bay-Hansen,
K. F. U. K., Flensborg.



Julen - et Budskab for Syndere

Jeg har engang læst en Artikel i et norsk Blad, skrevet af den yngre Wisløf, saavidt jeg husker. Artiklen havde ovenstaaende Titel, og Grundtonen var følgende: »Intet Budskab reducerer Menneskets Storhed og Godhed som Julens. Det fortæller om en Slægt, som er helt hjælpeløs og afmægtig. Det fortæller, at Menneskene — ogsaa de bedste, de ædlest — er onde, saa onde, at de ikke ved den største Villieanspændelse kan blive gode eller værdige til Himlen. Det fortæller om, at alle Mennesker iler mod en evig Fortabelse, evig Adskillelse fra Gud«.

Men endnu mere reducerer Julebudskabet os Mennesker, naar vi kommer i Hu, at den Hjælp, der tilbydes os til Frelse og Redning, er et Fattigbarn, svøbt i Klude, lagt i en Krybbe, et Barn, der her paa Jord ikke drev det videre end til at samle en lille Flok af fattige Mennesker om sig. Saa fattig var han, at han ikke havde en Pude at hælde sit Hoved til.

Det er et troværdigt Billede, Profeten Esajas tegner i Kap. 53: »Han skød frem som en Kvist for hans Ansigt og som et Rodskud af tør Jord, han havde ingen Skikkelse eller Herlighed, og vi saa ham, men der var ingen Anseelse, at vi kunde have Lyst til ham. Han var foragtet og ikke at regne iblandt Mænd, en Mand, fuld af Pine og forsøgt i Sygdom, og som en, for hvem man skjuler Ansigtet, foragtet, og vi agtede ham for intet«. Det er altsaa dette Barn, denne Mand, hvem man gav en Forbryders Død, der bydes den stolte Menneskeslægt som Frelser.

Wisløf understreger nu stærkt, at denne Jesus kun frelser Syndere, slige Syndere, der kender sig selv som saadanne — Mennesker, der føler sig skyldige over for Gud — i sig selv ganske hjælpeløse. Julebudskabet reducerer saaledes alle Mennesker til et Intet.

Sluttelig peges der saa paa, at intet Budskab har paa den anden Side den Evne til at oprejse Menneskeslægten som netop Budskabet: »Eder er i Dag en Frelser født!« Julebudskabet reducerer alt Kød til et Intet for Guds Aasyn, men Julebudskabet løfter ogsaa alle, som tror paa den, Gud udsendte, op til Himlens Højder. Julen er et Budskab for Syndere — og kun for Syndere.

De her fremførte Tanker er skrevet paa Grundlag af nogle Optegnelser, jeg fandt mellem mine Papirer. Jeg synes, der er en Tone deri, som vi trænger til at lytte til, og jeg tror, at en stille Lytten til disse Toner kan blive os til Velsignelse.

Læs det lille Stykke i en stille Stund i den tilstundende Jul!
De bedste Ønsker om et velsignet Udbytte af Læsningen!

Modtag alle Ønsket om en god, glædelig Julefest med Jesus
som Gæst i Hjerte og Hjem. Velsignet Nytaar 1949!

Anna og C. M. Julin.

Gevinst- og Tabskonto

Ved Begyndelsen af det nye Aar kommer vore Skatteopkrævere og forlanger, at alle Statens selvstændige Borgere skal gøre deres Regnskab op og fremlægge Resultatet for Ligningsmyndighederne, for at Samfundets Fællesbyrder kan blive fordelt saa retfærdigt som muligt. Men skal det blive muligt for de fordelende Myndigheder, saa skal vor Regnskabsopgørelse være rigtig og komplet: Indtægt og Udgift, Tab og Gevinst, Formue og Gæld. Værsgod! —

Og det er nu ikke altid saa let. De nøgne Tal kan man jo i Reglen nok faa til at stemme, saa Regnskabet er uangribeligt, men Virkeligheden ser tit lidt anderledes ud. Der kan ligge skjulte Tab i Gevinsten og herlige Gevinster gemt i et tilsyneladende Tab.

En Fader kaldte sine tre Sønner til sig paa sit Dødsleje og sagde: »Jeg har gemt en Formue til jer i Vinbjerget. Gennemgrav det, saa vil I finde den«. Han fik ikke mere sagt, før Trætheden overvældede ham. Da han var død, gav Sønnerne sig til at gennemgrave Muldjorden paa Bjerget og findelte hvert Spadestik over det hele for om muligt at finde Skatten, men alt forgæves. Dette Aar betragtede de som et eneste Tab, Slid og Slæb et helt Aar uden Indtægt af Bjerget. Saa plantede de det til igen, men de følgende Aar gav Vinavlen Udbytte, som de aldrig havde set Mage til. Nu forstod Sønnerne Faderens mystiske Udtalelse paa Dødslejet. Det tilsyneladende Tab med Kultiveringsarbejdet blev en stor Gevinst.

Et Højskoleophold koster flere Hundrede Kroner. Tanken herom har afholdt mange fra at komme paa Højskole i deres unge Aar. Men 100 pCt. af dem, der har vovet Risikoen, har bagefter opdaget, at det var en gevaldig Gevinst. Da jeg havde været paa Højskole i Vinteren 1892/93, var jeg klar over, at jeg aldrig kunde give Penge ud til noget mere rentabelt, hvorfor jeg straks indmeldte mig til Vinterholdet 1893/94. De Penge har for mig givet flere Hundrede Procent i Rente.

»Jeg troede, jeg havde skudt Papegøjen«, sagde en ung Kone, da hun havde giftet sig med en rig Mands Søn, som si-

den viste sig at være en rigtig Dovendidrik og Ødeland, der snart satte hele Arven over Styr og endte i dybeste Fattigdom. Den tilsyneladende Gevinst var et stort Tab for hende.

Naar jeg nu som ældre ser tilbage paa mit eget og andres Liv, ser jeg en Vrimmel af saadanne Fejltagelser. Ja, hele Verdenshistorien vralter af Sted i fejlslagne Beregninger, nogle smaa, andre store, ja, nogle saa store, saa de satte hele Verden i Brand og ødelagde uerstattelige Værdier.

Men er det nødvendigt at faa sit Regnskab gjort rigtigt op paa timeligt Omraade, saa er det endnu mere nødvendigt i vort aandelige Liv, thi Resultatet er langt mere vidtrækkende. Virkningerne naar lige ind i Evigheden.

I Filipenserbrevet 3, 3—11 gør Paulus sit aandelige Regnskab op og kommer til det Resultat, at han i sit tidligere Liv har regnet saa helt forkert. Ikke blot saaledes, at hvad han havde anset for at være Gevinst i hans Salighedssag ikke var en Gevinst, men endog Tab: »Hvad der var mig Vinding», siger han, »det har jeg for Kristi Skyld agtet for Tab, ja, sandelig, jeg agter endog alt for at være Tab mod det langt højere, at kende Kristus Jesus, min Herre, for hvis Skyld jeg har lidt Tab paa alt og agtet det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed af Loven, men ved Tro paa Kristus — for at jeg maa kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund«. Og dog havde han ikke haft saa lidt at stille op paa sin Indtægtspost: En omskaaren Jøde af Israels Slægt, af Benjamins Stamme, en Hebræer af Hebræere, i Nidkærlighed en Forfølger af Menigheden, en Farisæer efter Loven, uadælelig efter Lovens Retfærdighedskrav o. s. v. Kunde det være bedre? Kunde han ikke være sikker paa en Plads ved Jehovas Bord sammen med Patriarkerne? Og dog — Nu regner han det for Skarn alt sammen, thi han vilde fortjene sig Saligheden ved alt dette, og nu havde han set Hulheden i hele hans Fromhed, og den eneste Mulighed for at faa den eftertragtede Plads var at tro paa Jesu Retfærdighed og saa tage imod den som en Naadegave. Deri og kun deri var der Frelse for Paulus, — og for os —

Er Januar den særlige Regnskabsopgørelses Tid for Bedriften, saa er Julen den særlige Regnskabsopgørelse for vor Stilling til Jesus af Nasaret og hans Bedrift her i Verden. Jødefolket havde længtes efter ham gennem Aartusinder, men da han kom, blev han kun til Tab og Skuffelse for de fleste, og Gevinst for de faa. Men i Dag indrømmer store Dele af det jødiske Folk, at hvad deres Fædre ansaa for det store Tab, er bleven Verdens største Gevinst. Da han døde paa Gol-

gatha Kors, troede hans Venner, at nu var alting tabt. Først senere opdagede de, at i denne hans Død laa hele Verdens Frelse gemt. Den Sten, Nebukadnezar saa, der blev udkastet af usynlige Hænder, er bleven til det store Vinbjerg, der opfylder hele Jorden og bærer tusindfold Frugt.

Lad os gøre vort Regnskab op i Forhold til ham; og med det Ønske hilser jeg alle Faarevejle Højskoles Venner et:

GLÆDELIG JUL I JESU NAVN.

J. Andreassen.

Gudstro og Mandevilje

Der er en lille svensk Sang, som vi lærte paa Faarevejle og sang en hel Del de sidste Aar deroppe. Den staar ikke i D. U. S., men findes i Højskolesangbogen Nr. 574. Den begynder med følgende Linier: »Ej med store later och starka ord skall du vise kärlek til hemmets jord«, og saa staar der noget om, at ægte Fædrelandskærlighed viser sig i daglig Handling og jævnt Virke. I denne Sang findes følgende Linie, som jeg ofte nynner: »Fosterlandet blir, vad du tror och vill«.

En Ungdom, som skal blive til Nytte, maa have en Tro. Verden trænger til en troende Ungdom. Mange unge er ganske uden Tro. De er ikke egentlig vantro, thi den vantro har dog en Tro, den er bare vrang, fejlagtig. Men de har ingen Idealer eller Maal, intet, som de i givet Fald vil sætte noget ind for, end sige da Livet. At Livet har haft en Mening, benægter de, maaske tænker de slet ikke over, om der er en saadan. Der er ogsaa nogen, som er fanatisk troende. De findes i Dag, især blandt kommunistisk Ungdom. Deres Tro hviler blot paa den Løgn, at det er Mennesker muligt at skabe et Tusindaarsrige. Men de er villige til at sætte alt ind for denne Illusion.

Verden trænger mere end noget andet til en troende Ungdom, som har en realistisk, d. v. s. en kristen Virkelighedsopfattelse af Mennesket og dets Muligheder, en troende Ungdom, som tør give sig i Kast med Livet, fordi de har set et Syn og hørt et Kald.

Her har Højskolen stedse haft sin Opgave. Den maa tale Livets Ord. Guds og Folkets Ord maa lyde levende og stærke paa vore Højskoler, baaret frem af Folk, som selv tror og ved, hvad de vel. Vilje maa der til, og ogsaa Viljen maa vækkes hos Ungdommen. Megen Tro er noget, man blot har i Munden. »Fosterlandet blir, vad du tror och vill«.

Om Søndagen henter vi Inspiration og Kraft til Hverdage. Højskolen skulde gerne være en saadan Helg i Ung-

domstiden, hvorfra der udgaar Inspiration og Kraft til Nordens Arbejdsdag. Et Sted, hvor man lærer at se de store Problemer i deres rette Sammenhæng: Demokratiets Krise, det moralske Forfald, Sydslesvigproblemet og Europas Genopbygning, aandeligt og materielt, de løses kun i samme Grad, som Folkene har Tro og Vilje. — Og det samme gælder for det enkelte Menneske i de personlige Forhold i Hjem, Skole og paa Arbejdsplads. Hele vort Liv maa bæres af Gudstro og Mandevilje.

Vi sender med disse Linier vor bedste Julehilsener og Nytaarsønsker for Faarevejle Højskole og alle Vennerne der oppe fra.

Martha og Axel Nielsen.

FRA ELEVKREDSEN

Faarevejlekredsen for København og Omegn afholder Jule- og Nytaarssammenkomst paa K. F. U. K., St. Kannikestræde, Mandag d. 10. Januar Kl. 19,30. Fabrikant Vald. Olsen og Forstander Jørgen Jensen har lovet at tale. Som i tidligere Aar medbringer hver Mødedeltager en lille Gavepakke. Alle gamle Elever og Venner af Skolen er velkomne.

P. U. V.

Kr. Bach.

Gavepakker til Sydslesvig. I sidste Nr. af Elevbladet skrev jeg, at Ansøgning om Tilladelse til at sende en Gavepakke til Sydslesvig kan indsendes til Varedirektoratet, Vognmagergade 2, København K. Jeg skulde egentlig have føjet til, at man ogsaa kan skrive til Grænseforeningen, Peder Skramsgade 5, København K., og opgive, hvem man ønsker at sende en Gavepakke til, og hvad man ønsker at sende. Man faar saa tilsendt de nødvendige Papirer, og Grænseforeningen ordner det med Varedirektoratet. Denne sidste Fremgangsmaade er som Regel den hurtigste.

Jørgen Jensen.

Hilsener fra Sydslesvig.

Fra Sydslesvig sender vi en Hilsen til alle »Sølvsnoren«s Læsere og ønsker en glædelig Jul og et velsignet Nytaar.

Anne, Erna, Hella, Anelise, Kæthe og Lisa (47).

De fem sydslesvigske Elever fra Vinterholdet 1947/48 sender alle Vennerne af »Vort hvide Slot«, særlig Holdet 47/48, de bedste Ønsker om en glædelig Jul og et velsignet Nytaar.

Momme, Werner, Peter, Rudi og Hans Werner.

De syv sydslesvigske Piger fra Sommeren 1948 sender Hilsen til alle Kammeraterne med Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar.

Dagmar, Ingrid, Ingeborg, Ruth, Irmgard, Christine og Karin.

Hilsen fra Kregme. Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes alle gamle Kammerater.

Karen (31) f. Andersen) og Jørgen Larsen (33/34).

Adresseforandringer

- 48 Mary Jespersen, Nakskovvej 62, Valby, København.
 48 Helga Andersen, Hyldgaard, Faarevejle.
 48 Lilian Østerberg, Kviteseid Gjestegiveri, Telemarken, Norge.
 47-48 Knud Lem Nielsen, Hesselbjerggaard, Kastrup, Holbæk.
 Ida Larsen, Silkeborgvej 284, Aabyhøj.

GIROKORTET

Samtidig med, at jeg takker alle dem, der allerede har indsendt Kontingentet til Elevforeningen, beder jeg dem, der endnu ikke har benyttet det Girokort, der var vedlagt Novembernummeret af Bladet, om at gøre det snarest belejligt, da de derved sparer sig selv Porto til Postopkrævningen og en Masse Ulejlighed. En særlig Tak til dem, der har været saa betænksomme at sende et Bidrag til Filmen eller til Elevunderstøttelse samtidig med Kontingentet.

Vilh. Kofoed-Hansen.

JULEHILSEN

Vi sender alle »Sølvsnoren«s Læsere Ønsket om en rigtig glædelig og velsignet Jul og et godt Nytaar.

Irene og Kofoed-Hansen, Mary og Svend Larsen, Ruth og A. Ploug-Jørgensen, Lis Skovmark, Martha Pedersen, Birgitte, Mariane, Bamse og Bangsgaard, Tage, Helene, Hanne, Edith og Agnes.

Vi sender hermed vore bedste Julehilsener og Nytaarsønsker for Faarevejle Højskole og alle Vennerne deroppefra.

Martha og Axel Nielsen.

Assens, i Dec. 1948.

Alle »Sølvsnoren«s Læsere ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar! — Man plejer til Jul at faa Lov at skrive en Ønskeseddel — og her er min:

De ved sikkert alle, at Elevforeningen har ladet optage en Film fra Skolens Gerning. Denne Film, haaber vi, skulde blive et godt Agitationsmiddel for at skaffe Elever til Skolen. Derfor skal den bruges — arranger F. H.-Fest og vis unge Filmen fra F. H., saa de kan se, hvor dejligt der er paa F. H. — Men Filmen er ikke betalt! Derfor naar jeg skal skrive en Ønskeseddel paa Elevforeningens Vegne, saa lyder den kun paa een Ting: **Filmen betalt!**

Gaver dertil kan sendes til Faarevejle Højskoles Elevforening, Faarevejle St. (Giro 87 01) mærket »Til Filmen«.

Paa Forhaand Tak! — Glædelig Jul! — Venlig Hilsen.

Aage H. Lund.

Fra Skolen — Tak for de Breve, som jeg allerede har modtaget angaaende Elever til Sommer. Flere gamle Elever fra de sidste Aargange har skrevet til mig, at vi kan regne med nogle af deres Søskende og Bekendte som Elever til Sommer. Saadanne Breve giver nyt Mod til Arbejdet, og jeg haaber, at jeg maa modtage mange af den Slags Breve i den nærmeste Fremtid. Det er maaske nok meget at forlange af gamle Elever i en Tid som denne, at de skal sende os et stort Hold til Sommer, men jeg tror, det kan lade sig gøre, naar blot hver enkelt gaar i Gang og holder ud i Bøn og Arbejde for Sagen.

Vi glæder os over den milde Vinter, som der har været indtil nu, for saa svinder det ikke saa meget i Brændslet. Tage arbejder energisk paa at holde Forbruget af Brændslet saa langt nede som muligt samtidig med, at vi har god Varme. Efter Nytaar faar vi nok en Del Koks, og det vil ogsaa virke besparende.

Nu staar Julen saa igen for Døren. Vi bringer alle gamle Elever en hjertelig Tak for Aaret, der er gaaet, og vi sender Ønsket om en rigtig glædelig Jul og Guds Velsignelse over det nye Aar.

Else og Jørgen Jensen.

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.