



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. Aarg.

Januar 1949

Nr. 1

## Det største

»Saa bliver da Tro, Haab og Kærlighed disse tre, men størst iblandt disse er Kærligheden«. Det er Paulus, der taler disse afgjorte Ord til os i sit første Brev til Korinthierne. I det samme Brev siger han atter, at det er ligegyldigt, hvor godt hans Liv end er, hvor store hans Evner end er, det er alt sammen intet værd, hvis ikke han har Kærligheden: »Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerger, men ikke har Kærligheden, da er jeg intet«.

Har Paulus nu Ret, naar han saa stærkt fremhæver Kærligheden? Ja, vi maa give ham Ret, thi vor Herre og Frelseres Liv vidner for os, hvad Kærligheden kan udrette. Jesu Liv her paa Jorden var en uafbrudt Gang fra Kærlighedsgerning til Kærlighedsgerning, og til sidst vidnede han for os paa Korset, at det alt var af inderlig Kærlighed til os, og ikke fordi det nu var noget, der skulde gøres, men fordi hans Kærlighed til os var saa stærk, at den drev ham gennem det alt sammen. Selv fremhæver Jesus det, da Farisæerne spurgte

ham, hvilket der var det største Bud i Loven. Han svarer dem da: »Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind. Dette er det store og første Bud. Men det andet er dette ligt: Du skal elske din Næste som dig selv. Af disse to Bud afhænger hele Loven og Profeterne.«

Læser vi videre i Kapitlet, viser Apostlen os selv Sandheden i sine Ord. Han giver os der alle de Egenskaber, som Kærligheden har, og lader os saa selv dømmе, om ikke han har Ret.. »Kærligheden er langmodig, Kærligheden bærer ikke Nid, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde. Den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.« Saaledes er da Kærligheden virkelig det, vi skal stræbe efter for at kunne leve vort Liv efter Guds Vilje. Elskede vi blot hinanden lige saa højt, som vi elsker os selv, da vilde vi have Mulighed for virkelig at udrette noget for Guds Rige her paa Jorden. Men vi elsker os selv højere end alt andet og maa derfor magtesløse høste det, vi har saaet i vor Egoisme: Had, Ondskab, Synd, Nød, Elendighed og Krig. Vi beder om Guds Riges Fremgang, men glemmer at bede om det, der er Betingelsen for denne Fremgang: Et Hjerte, der lider med dem, der lider, der ikke taaler at se andres Nød uden at maatte gøre alt for at hjælpe, fordi »Kristi Kærlighed tvinger os«.

Maatte vi da lære at bede den Gud, som formaar alt, at give os et levende Hjerte, der ikke kan faa Ro uden i stadig Arbejde for hans Rige, et Hjerte, der ikke lader os i Fred, saa længe vor Nabo ikke kender Guds Frelse. Maatte vi se Kristi Kærlighed saa tydeligt, at den tvinger os til at arbejde utrætteligt, for Tiden er kort, og Høsten er stor.

VILH. KOFOED-HANSEN.

## Ved Aarsskiftet

Det er ikke saa længe siden, at vi tog Afsked med 1948 og begyndte paa 1949. Det er altid med en egen Følelse, at man tager Afsked med et gammelt Aar og begynder paa et nyt. For nogle blev 1948 det sidste Aar. Vi kender alle nogle, enten Slægtninge eller Venner, for hvem 1948 blev det sidste Aar. For mit eget Vedkommende tænker jeg særlig paa min Far, som jeg maatte miste i 1948. Det er vemodigt, naar de gamle Træer i Skoven falder. De stod og gav Læ for os andre. Vi gik saa trygt ved disse Hænder som smaa. Men efterhaanden rykker vi andre frem i forreste Linie, og næste Gang, Øksen klinger i Skoven, er det maaske en af os andre, det gælder.

Det er snart fire Aar siden, at den anden Verdenskrig sluttede. Naar man ser paa Verden i Dag, baade de politiske og aandelige Forhold, fristes man til at sige med Profeten Jeremias: »Man venter paa Fred, og det bliver ikke godt, paa Lægedoms Tid, og se Forfærdelse kommer«. Man har ventet paa Fred og Forsoning, og det synes ikke at blive godt, og dog maa vi vente paa nye Dage og Lægedoms Tid i Jesu Kristi Navn og kun i dette Navn.

Vi maa vente paa, bede og arbejde for Lægedoms Tid baade for den store Verden og for det enkelte Menneske. Og der er Lægedom at finde i Jesu Kristi Navn baade for Synd, Savn og Død og for Angst og Mismod. Der er Lægedom at finde ogsaa, selv om alle menneskelige Beregninger og Udveje slipper op. Om Situationen i Berlin udtalte Provst Høgsbro i Kristeligt Dagblad for nylig, at alle menneskelige Udveje er gaaet i Baglaas, men alligevel havde han ingen Steder blandt Kristne mødt en saadan kristen Frigjorthed som der.

Vi venter paa Lægedoms Tid i 1949 for Guds Riges Arbejde i vort Folk. I nogle Sogne faar man et stærkt Indtryk af, at man er ved at køre fast, og at det aandelige Liv er ved at stivne. Vi er uvilkaarlig dybt rystet over, naar vi hører Beretninger fra bag Jerntæppet om, hvordan Staten lægger alle mulige Hindringer i Vejen for Kirkens Arbejde. Det kan imidlertid ikke udrydde Kristendommen. Meget værre er det, hvis aandelig Død og Ligegyldighed bevirker, at Kirker og Missionshuse staar tomme og forfalder. Vi maa vente paa nye Dage, hvor Mennesker tager imod det Budskab, at i Jesu Kristi Navn er der Lægedom at finde.

Vi venter paa nye Dage ogsaa, naar det gælder vore Højskoler og andre Ungdomsskoler. »Er Højskolen kørt fast«. Den Overskrift stod der over en Artikel i Kristeligt Dagblad for kort Tid siden paa Baggrund af den Tilbagegang paa ca. 1000 Elever, der er i Vinter paa Landets Højskoler i Forhold til sidste Vinter. Det maa indrømmes, at der gennemgaaende har været mere Sløvhed og Ligegyldighed rundt omkring, baade naar det gælder det kristelige, og naar det gælder det nationale og kulturelle. En Ringeagt for alt, hvad der har med Aand at gøre, træffer man ofte, og dog er et Menneskes aandelige Udvikling vigtigere end alt andet. »Først Livet, bagefter Lærdommen«, sagde Grundtvig. Højskolen er trods Tidens Vanskeligheder ikke kørt fast. Ungdommen trænger mere end nogen Sinde til at blive sat i Gang. Maatte Højskolen i 1949 være med til at gøre vort Lands Ungdom til en dygtig og levende Ungdom.

*Jørgen Jensen.*

## *Hvad er der i Vejen med Freden?*

Det Spørgsmaal er sikkert levende i mange Menneskers Sind, thi for saa vidt den Tilstand, Verden i Dag befinder sig i, kan kaldes Fred, er de fleste klar over, at der er noget galt med Freden. Fred skulde jo betyde, at den Frygt, som Krigen lægger over Sindene, afløstes af en Tryghedsfølelse, som Freden i sig selv skulde indebære, og som skulde gøre det muligt at samle alle gode Kræfter om at genopbygge, hvad Krigen slog i Stykker, og at skabe en ny og bedre Fremtid for Verdens Folk. Frihed for Frygt var et af de sejrende Magters Programpunkter, og dog maa det indrømmes, at netop paa dette Punkt er Efterkrigstiden blevet en Skuffelse saa stor, at det synes, som det store Flertal har mistet Troen paa, at Menneskeheden nogen Sinde bliver befriet for Frygt. Hvad er der da i Vejen med Freden? I en moderne Krig bruges mange forskellige Vaaben, ikke alene i den direkte Krigsførelse, men ogsaa i Propaganda, d. v. s. Paavirkning med alle til Raadighed staaende Midler af Menneskers Sind og Tankegang. Derfor er det ikke alene de militære, men nok saa meget de aandelige Vaaben, der afgør Krigen. De egentlige Krigshandlinger kan standses ved en Vaabenstilstand, men Propagandamaskineriet ruller videre, og de Spor, det har sat, kan ikke fjernes ved Traktater, de Menneskesind, som er blevet præget af en aarelang Propagandapaavirkning, afvæbnes ikke, fordi man fortæller dem, at der ikke længere er nogen Baggrund for den Mentalitet, som Krigspropagandaen har indpodet dem. Under Krigen proklamerede de tyske Ledere, at det tyske Folk maatte lære at hade. Det Krigsmaal lykkedes det kun alt for godt at gennemføre, ikke alene i Tyskland, men det gav Genlyd paa den anden Side af Fronten og blev en Rettesnor for den Propaganda, som var en væsentlig Del af Krigsførelsen. Ogsaa efter Krigen mente man, det var nødvendigt at fortsætte dermed, og derigennem skabtes den Situation, hvori Verden nu befinder sig; thi hvor Had og Gengældelse er det ledende Motiv for Menneskers Handlinger, bliver der aldrig Fred, men kun Utryghed og Frygt. Det er altsaa Fredens Fundament, Menneskesindet, det er galt med. Det bliver ikke anderledes, før Mennesker indser og indretter sig efter, at Freden er betinget af, at vi hver for sig og Nationerne imellem rækker hinanden Haanden til Forsoning, at enhver af os der, hvor vi færdes, viser et Sindelag, der kan blive et virkeligt Grundlag for den Fred og Frihed for Frygt, vi alle sukker efter. Hvorledes kan det ske? Ved at vi betænker Jesu Ord om, at hans Tilgivelse over for os er

afhængig af, om vi viser et tilgivende Sind over for vore Medmennesker.

*Svend Larsen.*

## FRA ELEVKREDSSEN

*Vandremappen »Budstikken« 1907—1908.* Af Bødekonvolutten i Vandremappen »Budstikken« fra Vinteren 1907—08 har jeg i Dag til Elevforeningen modtaget i Frimærker Kr. 4,60. — Tak. — Vald. Olsen. — Tølløse, d. 9. Jan. 1949.

»Budstikken« har nu vandret uafbrudt i over 40 Aar mellem disse gamle Ungdomsvenner fra Faarevejle Højskoles første Vinterhold, og den bliver fra Aar til Aar en stadig mere og mere kær og velkommen Budbringer fra Hjem til Hjem under Livets skiftende Kaar og Forhold.

*Efterlysning af Adresser.* Nedennævnte Bidragydere til Højskolens Genrejsningskapital har tidligere haft de Postadresser, som nedenfor findes anført ved deres Navne. — De sidste Breve, jeg har sendt til dem under disse Adresser, er imidlertid kommet retur med Postvæsenets Paategning om, at de er fraflyttet, og at deres nye Adresser er ubekendte for Postvæsenet:

Landbrugsmedhjælper Egon Andersen, Regstrup St.  
 Medhjælper Chr. Aagård Christensen, Oustrup, Toustrup.  
 Husassistent Asta Godtfredsen, Uglerup, Holbæk.  
 Arbejdsleder Hilmer Hindkjær, Østergade 29, Ikast.  
 Husassistent Kristiane Jensen, Padebjerggaard, Haunstrup, Herning.  
 Snedkermester Georg Jensen, Brostykkevej 71, Valby.  
 Hans Peter Nielsen, Nørregade 13, Vejle.  
 Seminarieelev Henning Olsen, Bregentvedvej 4, Haslev.  
 Inspektør Frode Rundstrøm, Drivsaatvej, Jyderup.  
 Husassistent, Frk. Marie Sørensen, Duntzfeltsallé 14 St. tv., Hellerup.  
 Modist Inger Bærenholtz Jensen, Hørve.

Hvis nogen af Sølvsnorens Læsere skulde kende den nuværende Adresse for en eller anden af disse, er jeg meget taknemmelig for at faa denne meddelt pr. Brev snarest muligt.

Paa Forhaand Tak.

Vald. Olsen, Tølløse.

*Bryllup.* Søndag d. 9. Januar viedes i Stenderup Kirke Mie Høj (47) til Toldassistent Eigil Heide, Varde. Vi ønsker til Lykke. — Vi var med til Brylluppet, og det var en festlig Dag.

*J. J.*

*Faarevejlekredsen for København og Omegn* havde Nytaarsfest den 10. Januar. Der var denne Gang samlet over 50 Deltagere, og vi glæder os over, at der stadig kommer flere. Der bliver Møde igen i April, men herom nærmere i »Sølvsnoren«.

Kr. Bach.

*Elevbilledet 1926 og 1926—27.* I Elevdagligstuen mangler vi Elevbilledet fra Sommeren 1926 og Vinteren 1926—27. Disse Billeder er blevet ødelagt, da Skolen var beslaglagt til andre Formaal. Vi vil meget gerne laane disse to Billeder, saa vi kan faa taget Aftryk. Billedet vil blive sendt tilbage efter Benyttelsen.

Jørgen Jensen.

#### *Adresseforandringer*

- 47 Mie Heide (f. Høj), Kildevej 10, Varde.
- 47 Eva Larsen, Hulgaardsvej 4B, København F.
- 47 Dorthea Vester, Tørringhuse, Lemvig.
- 48 Edith Nielsen, Jernbanegade 2, Sønder Kongerslev.

*Hvis »Sølvsnoren« udebliver.* Hvis det sker, at »Sølvsnoren« udebliver enten paa Grund af Fejl fra Postvæsenets Side eller fra vor Side, saa send os lige et Par Ord om det, saa vi kan faa rettet Fejlen! Husk at melde Adresseforandring enten til Postvæsenet eller til os!

## *Missionsopgaver i Dag*

Søndag den 16. Januar deltog vi i K. F. U. M. og K.s store Stævne i Holbæk, hvor der var samlet ca. 1000 unge fra Nordvestsjælland. Ved dette Stævne talte bl. a. Sekretær Erik W. Nielsen fra Bibelskolen, København. Erik W. Nielsen talte over Emnet »Missionsopgaver i Dag« og sagde, at paa Baggrund af Nøden baade i Europa og ud over Verden er der saa mange Missionsopgaver i Dag, saa vi ikke behøver at være i Tvivl, hvor vi skal tage fat. Vi kan næsten ikke fatte den store Nød, der er rundt omkring. Der sidder stadigvæk jødiske Børn i samme Koncentrationslejre, hvor de saa deres Forældre blive ført til Gaskamrene. Der findes 20 Millioner Flygtninge i Vesteuropa. 35 Millioner kinesiske Børn og 40 Millioner andre Kinesere er paa Flugt for Kommunisterne.

Vi befinder os i et Tidsskifte af afgørende Art, og midt i den brusende Verden ser vi et Kors. De Dage er forbi, hvor vi bare ubekymret kunde lege i Sandkassen. De farvede Folkeslag er vaagnet op og er gaaet ind i en Kamp for Friheden, og de skal nok ogsaa faa den, thi de har lært af det

kristne Europa, hvordan man hurtigst myrder flest mulige Mennesker.

Der er mange Missionsopgaver baade herhjemme og ude i Verden. Vi har i vort Land mange desillusionerede unge. Lad os give dem et Haab og en Tro i Stedet for at tale om afsporet Ungdom. — I Europa har store Folkemasser revet sig løs fra Kristendommen. De fulgte begejstret de nye Paroler om Frigørelse fra Kristendommens snærende Baand, og mange gik ogsaa til Fronten paa det. I Dag staar de overlevende Millioner haabløse tilbage og spørger efter en Mening med Livet. Spørgsmaalet er saa, om vi kan faa rakt dem det kristne Budskab. — I de egentlige Missionslande er der sket en stor Omvæltning. Der findes nu en Kirke, som kan staa paa egne Ben, og de europæiske Missionærer kommer ikke mere ud som Ledere, men som Tjenere, der skal hjælpe Kirken til Vækst og mere Selvstændighed. Alligevel ønsker de i Missionslandene mange Missionærer endnu til Hjælp i Arbejdet.

Der kaldes paa os i Dag for at gøre et Arbejde inden for Guds Rige baade herhjemme, hvor vi er sat, og ude i Verden.

*Jørgen Jensen.*

## FRA SKOLEN

Juleferien begyndte i Aar den 21. December. Forud for Juleferien havde vi Elevernes Julefest, som blev holdt i den smukt pyntede Elevdagligstue, og det blev en festlig og rig Aften. — Den 4. og 5. Januar havde vi Jule- og Nytaarsfest for henholdsvis Børn og unge, og der var en god Flok med til begge Fester.

Eleverne kom hjem fra Juleferie den 4. Januar, og nu er vi i fuld Gang med det daglige Arbejde igen. Der arbejdes i Klasseværelse og Gymnastiksal, og i Fritiden samles man paa Værelserne eller i Dagligstuen eller spiller Badminton i Gymnastiksalen. Eleverne har ogsaa dannet Bibelkreds, som samles en Gang om Ugen til Bibeltid.

Nogle mindre Ture har vi været paa i den sidste Tid, som til Dragsholm, Vejrhøj og Skamlebæk Radiostation. En Dag gik Turen ogsaa til Sjællands Odde, hvor vi blev gæstfrit modtaget hos Emil Larsens, som har en Søn paa Skolen i Vinter.

De fleste af Elevforeningens Medlemmer har nu betalt Kontingentet. Mange har betalt mere end de 5 Kr., saaledes at der nu er kommet henved 400 Kr. til Filmen. Vi bringer en stor Tak for denne Hjælp. Der er endnu nogle, som ikke har





naet at faa betalt, og vi vil være taknemmelige, hvis det kan ordnes i Løbet af denne Maaned, saa vi kan slippe for at sende Opkrævning.

Det gaar helt godt med Forespørgsler og Indmeldelser til Sommerskolen 1949. Det tegner nærmest lidt bedre end sidste Sommer. Der er flere Maaneder til Maj endnu, saa det er for tidligt at sige noget afgørende om Sommerskolens Størrelse, men forhaabentlig vil der fortsætte med at være god Gang i Forespørgsler og Indmeldelser, saa vi kan faa et stort Hold. F. Eks. kom der paa den første Dag i det nye Aar tre Indmeldelser fra samme By. Det gælder for de fleste af Eleverne, at de kommer paa Grund af gamle Elevers Arbejde og Anbefaling. Derfor er det først og fremmest gamle Elevers Indsats, der er afgørende for, hvor stort et Hold vi faar. Vi siger Tak for enhver Hjælp, og vi beder jer fortsætte med at arbejde ogsaa i de kommende Maaneder.

De bedste Hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

**Faarevejle Højskole** 3 og 4 Maaneders Sommerskole  
for unge Piger begynder 3. Maj. — Almindelig Højskolundervisning,  
Husholdningsundervisning. Skriv efter Program.

JØRGEN JENSEN

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



# Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. Aarg.

Februar 1949

Nr. 2

## Lad ikke Hænderne synke!

Ca. 900 Aar f. Kr. regerede Kong Asa over Juda Rige. Til ham og til Folket talte Asaria følgende Ord: »Men I, vær frimodige og lad ikke jeres Hænder synke, thi der er Løn for jeres Gerning.« (2. Kr. 15.—7.).

Der er saa meget her i Livet, der kan slide paa vort Mod, saa vi kommer ud i Mismod. Vi skal hverken være overmodige eller mismodige, men frimodige. Det er ingen Sag at være modig i store afgørende Øjeblikke, men langt vanskeligere er det at have det Mod, der kan holde, bære og taale under alle Forhold. Det er ikke et Mod, som vi har i os selv, men Gud kan bekæmpe baade Overmod og Mismod, og han kan hjælpe os til under Livets skiftende Kaar at leve med Frimodighed.

Vi kender sikkert allesammen noget til det, at det bliver til for lidt for os med at komme fremad paa Livets Vej, og det bliver ogsaa til for lidt i det Hjørne af Guds Vingaard, hvor vi

har faaet vort Virke. Hvor ofte tales der ikke om ved forskellige Møder, at det bliver til for lidt, og at vi kan intet udrette. Vi skal ogsaa kende vor egen Svaghed og vide, at vi intet kan udrette i os selv, men samtidig har vi Lov til at sige, at alt formaar vi i ham, som gør os stærke. Hans Ærinde kan vi gaa, selv om vi ogsaa var mindre. Derfor skal vi aldrig lade Hænderne synke, thi i hans Navn bliver selv det umulige muligt.

JØRGEN JENSEN

## Kviteseid — en norsk Idyl

Fra en tidligere Elev, som har Plads i Norge, har vi modtaget følgende:

Kommer man til Norge som Turist, bør man i egen Interesse ikke forsømme at besøge det vidtstrakte og ejendommelige Landskab, Telemarken, i Sydnorge. Her veksler høje, sneklædte Tinder med flade Strækninger og »koselige« Bygder. Langstrakte Søer og Kanaler med mægtige Sluseværker giver Anledning til interessante Sejladser, og Egnen er rig paa Minder fra Kampene i 1940 mod de fremtrængende Tyskere.

Tager man Sejlturen fra Skien, Telemarkens Hovedstad, til Kviteseid, Telemarkens Hjerte, faar man rig Lejlighed til at nyde den betagende Natur, og ved Vejs Ende, den lille By Kvitesied, dumper man ind i den rene Idyl. Paa Grund af Landskabets grydeagtige Karakter kan der her om Sommeren være meget varmt og stille, saa Vandet staar som et Spejl. Man kan bade enten fra en lille Sandstrand eller fra Tømmerflaaden midt ude i Søen. Man kan ro, fiske og gaa til Fjelds efter Behag. Om Vinteren kan der dyrkes herlig Vintersport paa Ski og Skøjter.

Om Sommeren kan der ogsaa dyrkes Skisport. Man kan om Søndagen tage paa Langtur op paa Højfjeldet, hvor Solen skinner hele Dagen, og efter nogle Timers Forløb er man brun som en Neger. Vinteren er herlig i Norge, men Sommeren er dog den bedste.

Hvert Aar i Februar er der Hestetravløb paa Isen ud for Kviteseid. Det glæder jeg mig til at se, for alle Fjeldbønderne



Kviteseid

møder i Nationaldragter. Min norske Veninde siger, at det bliver et festligt Syn.

Men trods alt det herlige omkring Kviteseid saa mangler der noget. Med Kristendommen er det nemlig smaat her. Da jeg den første Søndag var i Kirke, var der kun fire. Det var et sørgeligt Syn. Præsten fortalte, at somme Tider var der slet ingen i Kirke, og det var næsten til at græde over, men saa gik han gerne højt op paa Fjeldet, og deroppe faldt han paa Knæ og bad til Gud og takkede for alt det herlige, som Gud havde skabt.

Jeg kommer til at tænke paa det, som Lærer Kofoed-Hansen skrev i sidste Elevblad om »det største«. Maatte vi ogsaa her i Kviteseid lære at bede den Gud, som formaar alt, at give os et levende Hjerte, der ikke kan faa Ro uden stadig at arbejde for hans Rige. Et Hjerte, der ikke lader os i Fred, saa længe vor Nabo ikke kender Guds Frelse. Maatte vi her i Kviteseid se Jesu Kristi Kærlighed saa tydeligt, at den tvinger os til at arbejde utrætteligt, medens Tid er.

*Lilian Østerberg (48),  
Kviteseid, Telemarken.*

## FRA ELEVKREDSSEN

*Bryllup.* Den 8. Januar viedes Solvejg Daugaard (47) til Jacob Winther Nielsen, Kalundborg. — Den 30. Januar viedes Karla Thomsen (47) til Boy Thorsen, Hovborg, Holsted. — Vi ønsker til Lykke. J. J.

### Adresseforandringer

- 47 Lise Greisen, Dybsø, Kvissel.
- 47 Fru Edith Hansen (f. Foged), Lysholm Allé 78, Haslev.
- 47 Fru Solvejg Winther Nielsen, Vedelsgade 6, Kalundborg.
- 47 Fru Karla Thorsen, Thorsiggaard, Hovborg, Holsted.
- 48 Frk. Anna Rønn Christensen, Vestergade 15, Lemvig.

## Vinterskolen 1948-49

1. Oluf Andersen, Niløse, Dianalund.
2. Walther Børst, Rieseby, Sydslesvig.
3. Wilhelm Carlsdotter, Rieseby, Sydslesvig.
4. Svend Hansen, København.
5. Gerd Jochimsen, Flensborg.
6. Alfred Jørgensen, Ramløse, Helsingø.
7. Johs. Larsen, Overby, Sj. Odde.
8. Aage Chr. Laursen, Bjergsted, Jyderup.
9. Thorkild Lauridsen, Ansager.
10. Gunnar Munch, Østermarie, Bornholm.
11. Andreas Nielsen, Randbøl.
12. Bent V. Nielsen, Skovby, Hammerum.
13. Kaj Petersen, Undløse, Tølløse.
14. Evald Petersen, Nyby, Tølløse.
15. Ejnar Rasmussen, Endelave.
16. Søren Thomsen, Ansager.

## Saa tager vi fat igen

Der er endnu godt en Maaned, i hvilken der kan arbejdes for Tilgang til Sommerskolen. Selv om vi med Hensyn til Indmeldelser og Forespørgsler er lidt længere fremme end sidste Aar ved samme Tid, saa maa vi ikke af den Grund slaa os til Ro. Jeg beder derfor gamle Elever om at tage endnu et Tag og prøve paa at overtale saa mange unge som muligt til at tage paa Højskole, ikke for Højskolens Skyld, men for Ungdommens egen Skyld. Der er ikke andre end jer til at gøre det Stykke

Pionerarbejde. Vi kommer ikke uden om, baade naar det gælder hele det kristelige Ungdomsarbejde, og naar det gælder Højskolernes Arbejde, at det er det personlige Arbejde Mand og Mand imellem, det kommer an paa. Og vi skal ikke nøjes med at indbyde de unge, som er vokset op i vore Kredse, men vi skal ogsaa prøve paa at indbyde nogle af de mange andre unge, saa vi kan vinde nyt Land. — Til Sommerskolen kan der søges Amsunderstøttelse til 15. Marts. Skriv efter Program til unge Piger, som eventuelt vil paa Højskole til Sommer.

Nu er det ogsaa paa Tide at begynde at tænke paa næste Vinterskole. De første Forespørgsler til Vinterskolen 1949—50 er kommet. Prøv ogsaa i de kommende Maaneder at gøre en Indsats for Vinterskolen! Skriv efter Program til unge Mænd, om hvem I kunde tænke jer, at de vil paa Højskole.

*Jørgen Jensen.*

## Skumring eller Gry?

Den, der i Dag ud fra et kristent Livssyn ser ud over Verden, maa uvilkaarligt spørge sig selv, om det er Skumring eller Gry. Det gælder, ligegyldigt hvilket Omraade, man vil fæstne sig ved. Maaske en og anden, som læser dette, vil synes, at Billedet er vel mørkt. Der er trods alt Lyspunkter, og det er sandt, men det hænder ogsaa, at Solens sidste Straaler kan give en Lysvirkning lige saa forjættende som Morgensolens Lys. Derfor er Lyspunkterne ikke usvigelige Kendetegn paa, at det er Gry.

Den politiske Situation karakteriseres af de to store Magtgruppers Bestræbelser for at opdele Verden i Øst og Vest, og ingen kan være blind for, at dette rummer en umiddelbar Fare for, at den tredie Verdenskrig slippes løs. Paa det økonomiske Omraade er der ganske vist adskillige Lyspunkter at paavise, men det bortforklarer ikke den Kendsgerning, at der ud over Verden er Millioner af Mennesker, der hverken kan spise sig mætte, klæde sig tilstrækkeligt paa eller bo under menneskeværdige Kaar. Og vender vi saa Blikket mod det, der for os maa være det vigtigste, nemlig Menneskers Stilling til Ordet fra Gud, maa det erkendes, at der er mange Lande, hvor Evan-

geliets Forkyndelse møder meget alvorlige Hindringer, og hvor man kræver, at Ordets Forkyndere skal stille sig til Raadighed for politiske Systemer, og endnu flere Lande, hvor det store Flertal betragter alt, hvad der har med levende Kristendom at gøre, med en forfærdende Ligegyldighed. Og selv om vi kun kan udtale os om dette sidste med nogenlunde Sikkerhed, naar vi bruger vort eget Land som Spejlbillede, er det næppe forkert at gøre det. Der er desværre ingen Grund til at tro, at vort Land er en Undtagelse. Som en direkte Følge af denne Ligegyldighed er de moralske Forhold i stadig Tilbagegang, ikke saadan, at Mennesker nu er ringere end før, men der er den store Forskel paa før og nu, at i Dag overtræder Mennesker frækt og kynisk Guds Bud uden at skamme sig derover, ja, de mener endda at være i deres gode Ret dertil. Det er det, der gør Fremtidsudsigterne saa mørke trods Lyspunkterne paa anden Maade.

Er der da slet ingen virkelige Lyspunkter at finde? Jo, for den, der regner med Guds Ord som en Virkelighed; thi det siger os, at selv om det er Skumring, og det snart bliver Nat, saa ved vi, at Natten ikke bliver det sidste. Der kommer en Morgen, da Guds Rige sejrer endegyldigt, og derfor er der trods alt Lys forude.

*Svend Larsen.*

## FRA SKOLEN

Saa er der igen gaaet en Maaned, og den sidste Maaned har paa flere Maader været en begivenhedsrig Tid. Samtidig med, at det daglige Arbejde har gaaet sin Gang, har vi haft forskellige Møder og Lejre. I Ugen 22. til 29. Januar havde vi Lejr for FDF-Førere fra hele Landet. Dette Instruktionskursus for FDF-Førere blev ledet af Forbundssekretær Klostergaard. Der var ca. 30 faste Deltagere, og Lørdag-Søndag var der samlet ialt ca. 80 FDF-Førere. Det var interessant at faa dette Møde med FDF, og det er muligt, at det kan blive en tilbagevendende Begivenhed med saadanne Instruktionskursus paa Højskolen.

Umiddelbart efter Instruktionskursusets Ophør havde vi Vinterlejr for 20 unge Mænd fra Nordvestsjælland. Ved Vin-

terlejr festen, der blev afholdt Søndag d. 30. Januar, havde vi Besøg af Løjtnant Funder, der talte og viste Film om Røde Kors's Arbejde. Der var samlet ca. 200 Mennesker fra Egnen, og det var en Aften, hvor vi blev mindet om vort store Ansvar over for det hærgede Europa.

Den første Lørdag-Søndag i Februar havde vi Week-end for ca. 30 gamle Elever, som var hjemme paa Højskolen paa Besøg. Det var os en stor Glæde igen at se mange af de kendte Ansigter. — Jeg vil med det samme meddele, at d. 25.—26. Juni har vi stor offentlig Week-end paa Højskolen for unge. Sidste Aar havde vi en tilsvarende Week-end sidst i Juni, hvor der var samlet ca. 120 unge, og denne Gang vil der sikkert komme flere. Vi vil særlig lægge det an for unge, som ikke har været paa Højskole, og vi haaber, at der derigennem maa blive mere Højskoleinteresse ogsaa paa Sjælland. Program følger senere, og der vil blive sendt Indbydelse ud til KFUM og K paa Sjælland og forskellige andre, som har Interesse i at komme.— Elevstævnet bliver som sædvanlig den anden Søndag i Juli. I Aar altsaa den 10. Juli.

Af andre Nyheder kan jeg nævne, at vi den 7.—9. ds. havde Mandslejr under Ledelse af Missionærerne Horn Andersen og Peter Jensen, og den 7.—9. Marts har vi Husmoderlejr, hvortil



F. D. F.s Instruktionsskursus





Fra Østklassen

enhver Husmoder indbydes. Der er efterhaanden ved at komme fast Form i dette Arbejde. Vi har begrænset os til disse fem Former for Lejre, og det vil vi sikkert ogsaa gøre til næste Aar. Til Sommer bliver der Week-end og Elevfest, men derudover bliver der næppe nogle Lejre, da Sommeren er kort, og da vi nok faar et temmeligt stort Hold Elever.

Der er endnu ca. halvanden Maaned tilbage af Vinterskolen, og vi glæder os til den Tid, som ligger foran os. Maatte den Tid paa mange Maader blive en god og udbytterig Tid.

De bedste Hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

**Faarevejle Højskole** 3 og 4 Maaneders Sommerskole  
for unge Piger begynder 3. Maj. — Almindelig Højskoleundervisning,  
Husholdningsundervisning. Skriv efter Program.

JØRGEN JENSEN

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. Aarg.

Marts 1949

Nr. 3

## Paa den rette Hylde

*For enhver ung melder sig naturligt det Spørgsmaal, hvilke Muligheder der er for at komme frem og blive det, man gerne vil være. Der gaar saa mange Mennesker omkring, som ikke er tilfredse med deres Arbejde, fordi de ikke kan komme til noget, som de har Lyst til. Man siger om dem, at de er kommet paa den forkerte Hylde.*

*Det at komme paa den rette Hylde her i Livet har saa uendelig meget at sige. Derfor maa man som ung først se at faa Klarhed over, hvad man har Lyst til og føler Kald til, thi den første Betingelse for at komme frem i Verden og blive til noget er, at man har et Maal at styre efter. Men kan nu alle Mennesker komme til at arbejde med det, som de gerne vil. Det kan man vel ikke altid, men som oftest vil det kunne lade sig gøre, hvis man sætter noget ind paa det. Vi er tilbøjelige til at skyde Skylden over paa Staten og forlange, at*

den skal gøre det hele, saa vi kan blive det og faa det, som vi har *Lyst* til og helst uden for meget *Besvær*. Det er ogsaa rigtigt, at Regeringen bør tage sig af os unge og skabe saadanne *Forhold*, at vi har *Mulighed* for at komme paa den *Hylde*, hvor vi hører hjemme; men vi maa ikke glemme, at det i første Række kommer an paa os selv. Vi maa selv have *Vilje* og *Energi* til at kæmpe os fremad mod vore *Idealers Maal*. Ellers faar enhver *Hjælp* ingen *Betydning*. Vi maa være vilige til at ofre noget, thi det, man kommer til uden *Kamp*, er der som Regel ingen rigtig *Glæde* og *Velsignelse* ved. Og saa gælder det, at vi maa hellere tjene noget mindre og saa komme til det, som vi føler os kaldet til. Det er bedre at kunne føle *Glæde* ved *Arbejdet* end at tjene det dobbelte og saa alligevel ikke være tilfreds.

Naar vi staar over for en *Afgørelse*, saa maa vi meget mere lære at spørge Gud til Raads. Vi maa bede ham om, at han vil vise os sin *Vilje* med os her i *Livet*, og vi maa ikke glemme at lytte til hans *Raad*. Det gælder altsaa ikke i *Spørgsmaalet* om *Arbejdet* først og fremmest vor egen *Lyst* og *Vilje*, men vi skal søge at gøre *Guds Vilje*. Vi maa tænke paa, om vi igennem vort *Liv* og vort *Arbejde* kan være noget for vore *Medmennesker*, og naar vi lærer at se saadan paa *Arbejdet*, saa vil det ogsaa blive til *Velsignelse* for os. Vi er ofte tilbøjelige til at mene, at det at blive til noget, det hænger sammen med megen *Rigdom* og *Ære*, men Gud ser helt anderledes paa det. Gud siger, at den, som tjener, er størst. Vel er det nødvendigt for os at skaffe det nødvendige til *Livets Opretholdelse*, men det maa ikke være saadan, at hele vor *Tilværelse* drejer sig om at faa flest mulige *jordiske Rigdomme*. Jesus siger jo ogsaa, at hvad gavner det et *Mennesker*, at han vinder den hele *Verden*, men maa bøde med sin *Sjæl*.

Det er ikke altid saa let for os unge at komme frem, men hvis vi vil se paa *Arbejdet* som et *Kald* og en *Gave* og tage det op i *Jesu Navn*, saa vil der ogsaa være *Fremtidsmuligheder* for os. Saa faar vi ogsaa *Glæde* og *Velsignelse* ud af *Arbejdet*.

GUNNAR MUNCH.

## En Sydslesviger i den anden Verdenskrig

En ung Sydslesviger, som var med i den anden Verdenskrig, fortæller følgende:

Efter at jeg havde gaaet i Skole i otte Aar, blev jeg konfirmeret i 1940. De første halvandet Aar derefter var jeg hjemme og hjalp min Far. Saa fik jeg pludselig stor Lyst til at blive Mejerilærling, og jeg kom saa i 1942 i Lære i et lille Mejeri, hvor Ejeren, hans Kone og jeg arbejdede. Her havde jeg det meget godt. Jeg var som et Barn i Huset. Imidlertid var jeg nu blevet 17 Aar. En Dag fik jeg pludselig Besked om, at jeg skulde i Arbejdslejr. Jeg søgte nu mange Gange om at faa Lov til at vente, indtil jeg havde udlært, men det kunde ikke lade sig gøre. Jeg skulde nu ud. Det var i Juli Maaned 1943. Jeg kom til en Lejr ved Hamburg. Her var jeg et halvt Aar. Vi fik rigtig militær Uddannelse. Der var kun een Forskel, vi havde intet Gevær, men derimod en Spade, og denne Spade skulde vi behandle ligesom et Gevær. Kort før Lejrens Afslutning fik mange af os Besked om, at vi skulde være Soldater. Der var mange, som gerne vilde hjem først, men det maatte de ikke. Mange af mine Kammerater tænkte nu, at ingen af dem vidste, om de kom hjem fra Krigen, og nu kunde de ikke engang faa Lov til at besøge Far, Mor og Søskende.

En af mine Kammerater og jeg skulde til Warszawa, men vi havde halvanden Maaned, inden vi skulde af Sted. I Slutningen af November rejste vi to. Da vi kom til Warszawa, fik vi Uniform paa, og nu var vi bundet. Her i Warszawa var vi i ca. to Maaneder, saa blev vi sendt ind i Rusland. Men nu kom Fronten tilbage, og pludselig var vi to med i Kamp. Det var nu i Marts Maaned, en fin Solskinsdag. Vi hørte, at Russerne kom længere og længere fremad. Vi laa lige foran en Skov, og pludselig kom Russerne igennem Skoven. Vi to laa helt rolige i vore Jordhuller. Vi saa til højre og venstre, men vi kunde ikke se nogen af vore Kammerater. Hvad skulde vi nu gøre? I russisk Fangenskab? Nej! Vi sprang op af vore Huller og løb tilbage. Der var ca. 200 m jævnt Mark. Min Ven kom kun med 100 m, da fik han et Skud i Hovedet. Jeg naaede hen i Nærheden af en By, saa faldt ogsaa jeg. Jeg sprang op igen og vilde løbe videre, men det gik ikke. Jeg mærkede, det var saa varmt i mit venstre Ben. Jeg saa efter, men det var blot et Skud, der var gaaet igennem lidt over Anklen. Nu begyndte Tyskerne at skyde ud fra Byen. Jeg laa helt rolig. Efter et Par Timers Forløb stilnede Kampen af, Russerne havde

trukket sig tilbage, og jeg raabte nu om Hjælp. To Tyskere kom og hentede mig. Jeg fik et Bind om, og vi kom ind til Byen. Men her var ingen Læger mere. Jeg kom saa med en Røde Kors-Bil til den næste Station. Her kom jeg ind i et Tog, og nu gik det tilbage. Efter at vi havde kørt i fem Dage, begyndte det at smerte meget i mit Ben. Om Aftenen kom vi til en Station, men her var ingen Mennesker. De var flygtet allesammen. Her var vi saa i to Dage. Saa kørte vi atter videre i fem Dage og kom til en stor By, hvor vi kom paa Lazaret. Jeg havde haabet at faa Lov til at beholde mit Ben, men da der var gaaet Koldbrand i det, blev det nødvendigt at amputere det, og det skete paa min 18 Aars Fødselsdag, den 13. April. Jeg fik allerede om Aftenen at vide, at jeg skulde opereres næste Morgen. Om Morgen Kl. 8 kom jeg ind paa Operationsstuen, fik Narkose, og da jeg vaagnede igen, saa jeg, at mit Ben var væk helt op til Knæet. I den første Uge var det umuligt for mig at spise noget. Jeg laa kun og tænkte paa, at nu skulde jeg hele Livet igennem gaa med en Protese. Jeg skiftede Lazaret flere Gange og blev opereret ialt syv Gange. Der var hver Gang en ny Betændelse. I 1944 var jeg saa heldig, at jeg fik Lov til at komme til Eckernførde, hvor jeg fik min Protese, og derefter kom jeg ud fra Lazarettet.

C.

## Er DET NYE UGEBLAD i Fremgang?

Hvorledes gaar det Ugebladet »Det nye«? Det er et Spørgsmaal, som optager mange af vore Venner ud over hele Landet. — Hvor stort er Oplagstallet? — Hvad siger de i Vestjylland? — Bliver det solgt i Københavns Kiosker? — Fra alle Sider følger man spændt det nye Foretagende, hvorledes mon det klarer sig over for den brogede Buket af kulørte Blade, som fylder vore Kiosker fra Gulv til Loft?

Hvis det gaar godt, er vi alle parate til at inkassere Successen, men gaar det daarligt, vender Stemningen som ved en Landskamp, saa har vi alle travlt med at finde Manglerne og Skrøbelighederne. — Saa er vi alle saa kloge: — Det kunde man jo sige selv paa Forhaand, det kunde aldrig gaa. Her havde vi ventet et virkeligt fornemt Blad som »Life« eller »Picture Post«, og hvad fik man saa, et Blad som de gængse, almindelige Ugeblade og tilmed i Starten med gnidret Tryk.

Enhver Tilskuer vil som bekendt have noget ud af det, hvad enten det bliver Sukces eller Nederlag. Lad os være ærlige, vi Mennesker er nogle sære Skabninger.

Men lad os gaa til Sagen: — *Er »Det nye« i Fremgang?*

Herpaa kan vi straks svare, at vi faar næsten fra alle Sider den ene glædelige Udtalelse efter den anden om Tilfredshed med Bladets Indhold, ligeledes at den tekniske Side gaar fremad. — Det bliver bedre og bedre, sagde en Dame forleden, og vi faar daglig Breve om det samme. Men skjules kan det ikke, at der ogsaa er Fremgang paa et andet Felt: Reaktionen over og Kritikken af Bladet.

Nogle vil have en hel Side med Vittigheder, andre vil have Bladet mere kristeligt. Nogle siger, at Novellerne er »noget Hø«, andre, at de er alt for gode, vi maa længere ned. Saadan kunde jeg blive ved. Hvor er det hele dejligt, hjemligt dansk, saadan er vi nu engang. Vi kan slet ikke vente andet.

Men naar vi nu skriver til vore Venner, saa er Spørgsmaalet i Øjeblikket slet ikke den passende Blanding af Ros og Dadel, der skyller hen over Redaktørens Bord. Spørgsmaalet er ganske simpelt at faa Bladet solgt og komme *videre frem*. Her er ogsaa Vejen til et bedre Udstyr og dermed et smukkere Blad. Her kan vi ikke nøjes med Tilskuermentaliteten, vi maa alle med og slaas paa Arenaen, d. v. s. i Kioskerne og ude i »Folket«. Vi maa med ukueligt Mod og godt Humør give Bladet den Chance, trods alt.

Jeg tør roligt sige, at Bladets Stab arbejder myreflittigt og slider Dag og Nat for at faa »Det nye« frem. Sagen er nemlig den, at de bestaaende Bladkoncerner i Forvejen behersker de fine Offset- og Dybtrykmaskiner, hvorimod vi paa Grund af Forholdene ikke endnu kan præstere det fine Udstyr, vi havde drømt om.

Det var et Slid at skaffe Pengene, de kom saavist ikke af sig selv, men der blev ogsaa sagt dengang, at det egentlige Slid begynder først, naar Bladet udkommer, saa maa *vi alle* tage fat. Lad os saa glæde os over, at vi har faaet det Blad, som Tusinder har ønsket, ogsaa langt ud over vore egne Kredse, lad os omsætte vor Glæde i Handling og give det en fair Chance paa langt Sigt. Der er Anledning til at vise det nu i April Kvartal. Saa maa alle slutte op og faa flere med, saa »Det nye« kan løse sin Opgave paa den kristne Kulturfront. Her maa vi ikke svigte.

L. H. Lauridsen.

## FRA ELEVKREDSEN

*Faarevejlekredsen for København og Omegn* afholder Møde Torsdag den 21. April Kl. 19.30 paa Mændenes Hjem, Eskildsgade 17 (ved Vesterbros Torv). Lærer Kofoed-Hansen og Inspektør Bangsgaard taler. Lad os møde talrigt op.

P. U. V.  
Kr. Bach.

*Faarevejekredsen paa Fyn.* Søndag den 24. April Kl. 14.30 bliver der F. H.-Stævne i »Bethania«, Ryttergade, Odense. Forstander Jørgen Jensen og Lærer Kofoed-Hansen taler. Vi faar ogsaa Filmen fra Faarevejle Højskole at se. Om Aftenen bliver der offentligt Møde, hvor Forstanderen og jeg taler.

*Aage H. Lund.*

*Adresseforandring:* Børge Nielsen, Fjelstrup.

*Ny Efterlysning.* Tak for de Adresseflytninger, som jeg fik tilsendt Oplysning om ved Efterlysningen i »Sølvsnoren«s Januarnummer.

Jeg mangler endnu Oplysning om, hvor følgende er flyttet hen:

Landbrugsmedhjælper Egon Andersen, Regstrup.

Medhjælper Chr. Aagaard Christensen, Oustrup, Toustrup.

Husassistent Asta Godtfredsen, Uglerup, Holbæk.

Arbejdsleder Hilmer Hindkjær, Østergade 29, Ikast.

Hans Peter Nielsen, Nørregade 13, Vejle.

Husassistent Frk. Marie Sørensen, Duntzfeltsallé 14, St. t. v., Hellerup.

Hvis nogen af »Sølvsnoren«s Læsere kan give Oplysning om, hvor nogen af disse nu opholder sig, vil jeg være meget taknemmelig for at faa et Kort derom. — Venlig Hilsen.

*Vald Olsen, Tølløse.*

## FRA SKOLEN

Ligesom vi havde indstillet os paa, at Foraaret var undervejs, saa kom Vinteren alligevel sidst i Februar med Sne og Frost. Heldigvis kan Vinteren nu ikke blive af saa lang Varighed, og trods alt bliver Forbruget af Brændsel mindre end sidste Vinter. Forhaabentlig bliver det muligt at faa meget udenlandsk Brændsel til næste Vinter, og det vil betyde en meget stor Besparelse, der vil gøre det lettere at drive Skole om Vinteren.

I Slutningen af Februar og Begyndelsen af Marts har vi haft fire Møder for Sognets Beboere. To af Møderne blev holdt paa Friskolen og to paa Højskolen. Møderne var lagt til Rette som Diskussionsmøder med Folk fra Sognet som Indledere. De Emner, der blev behandlet, var følgende: Ungdommens Muligheder, Kan en kristen gaa i Krig, Er den kristne Moral forældet, Er Kommunisterne de eneste, der kan løse de sociale

Problemer. Jeg var med til at indlede en Aften om Emnet »Den kristne Moral«. Møderne var godt besøgt. Der var ca. 200 Mennesker fra Sognet hver Aften.

I Dagene 7.—9. Marts havde vi Husmoderlejr, hvori deltog ca. 50 Husmødre. Lejren blev ledet af Fru Missionær Horn-Andersen. En af Aftenerne havde vi offentligt Møde, og den sidste Aften havde vi en vellykket Afslutningsfest, og ved den Lejlighed var en Del af Mændene hjemmefra kommet paa Besøg.

Slutningen af Februar har været en stille Tid, hvad angaar Forespørgsler og Indmeldelser, men nu ser det ud til, at der er kommet Gang i det igen. I sidste Halvdel af Marts plejer der at blive givet Besked om Amtsunderstøttelsens Størrelse, og ved den Tid venter vi en Del nye Indmeldelser.

Det er nu ved at være paa Slutningen med Vinterskolen. Vi har planlagt Afslutningsfesten til den 30. Marts. Midt i Maa-neden regner vi med at tage paa en Udflugt til København, Nordsjælland og Sverige.

I sidste Nummer af Elevbladet skrev jeg, at det nu er ved den Tid, hvor vi ogsaa maa begynde at tænke paa næste Vinters Arbejde. Der er meget, der tyder paa, at det foreløbigt vil være vanskeligt at samle et stort Hold unge Mænd til et



Familien Jensen.





Fra en Gymnastiktime.

Højskoleophold. Vi har derfor i de sidste Maaneder været noget inde paa den Tanke eventuelt at have Fællesskole for unge Piger og Mænd om Vinteren og forøvrigt fortsætte med Sommerskole for unge Piger som hidtil. Da vi let kan foretage en Adskillelse af Elevværelserne, saa skulde der ikke være noget i Vejen for, at den Tanke kunde virkeliggøres. Blandt Indre Missions Højskoler har Rønde Højskole allerede besluttet sig til at have Fællesskole til næste Vinter.

De bedste Hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

**Faarevejle Højskole.** 3 og 4 Maaneders Sommerskole for unge Piger begynder 3. Maj. — Almindelig Højskoleundervisning, Husholdningsundervisning. Skriv efter Program.

JØRGEN JENSEN

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



## Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

April 1949

Nr. 4

### Vinteren, der gik

*Så er vinteren allerede gået. Det var en dejlig tid, vi havde sammen, en tid, som vi aldrig vil glemme. Det er sundt således at komme bort fra det daglige arbejde i nogle måneder. Der er måske nogle, der vil sige, at det er for dyrt med et højskoleophold, men det er det nu ikke. Det er nemlig noget, man kan have gavn af hele sit liv.*

*Det var med en vis spænding og med store forventninger, at jeg tog på højskole, og jeg må sige, at jeg blev ikke skuffet, men jeg har været meget glad for den tid. Vi blev godt modtaget, da vi i sin tid kom til skolen. Forstanderen sagde bl. a., at han ville ønske, at vi måtte føle os hjemme, og at vi altid i fremtiden måtte betragte skolen som et hjem, hvor vi var velkomne. Det »Hvide Slot« blev for os et hjem, som vi aldrig vil glemme. Vi føler, at vi står i stor gæld til vor skole for alt, hvad vi har modtaget i vinterens løb. Forstanderparret blev*

som far og mor for os, og vi kunne komme og tale med dem om alt, hvad der lå os på hjerte. Vi var kammerater med lærerstaben. Det var ikke sådan, at de var højt ophøjet over os elever, men vi var lige med dem, og alligevel kunne der blive det rette forhold i timerne.

Hvad fik vi da ud af vinteren? Jeg vil bl. a. nævne det, at vi oplevede det kristne kammeratskab. Det var dejligt at kunne samles om Guds ord og dele det med hinanden. Vi mærkede, at Gud var iblandt os. Vi mærkede det ikke alene gennem bibeltimerne, men også gennem hele den ånd, der rådede iblandt os. Vi lærte også, at vi skulle være os selv, men vi måtte aldrig være os selv nok. Vi skal hjælpe andre. Vi har modtaget så meget af Gud, og vi skal prøve på at give det videre. Det blev lagt hen til os, at vi også har et ansvar i vort folk og i Guds riges arbejde. Så lærte vi også så meget. Vore skolekundskaber blev opfrisket, og vore øjne blev åbnet for mange nye ting.

Jeg har igennem dette lille stykke villet pege på den rigdom, der er ved et højskoleophold, men det kan egentlig ikke beskrives. Det er noget, som man skal erfare. Derfor vil jeg nu sige til enhver ung, at de skal tage et ophold på vor højskole, thi det kommer de ikke til at fortryde.

SØREN THOMSEN, Ansager (48/49).

## En vellykket udflugt

Den 16. og 17. marts var dage, som vi elever havde imødeset med stor forventning. Vi skulle nemlig i de dage på tur til København, Nordsjælland og Sverige. Turen foregik pr. rutebil. Vi startede d. 16. om morgenen kl. 6. Vi var alle forsynet med et par forsvarlige madpakker. Køkkenpersonalet ville ikke have, at vi skulle omkomme af sult undervejs. Turen gik over Holbæk, Roskilde til København. I Roskilde holdt vi et øjeblik for at se domkirken. Derefter kørte vi videre, og det var meningen, at vi ville med til morgenandagten i Københavns domkirke. Det nåede vi imidlertid ikke, og vi måtte derfor vente med at komme i domkirken til senere på dagen.

Vi så ellers meget forskelligt i København og omegn. Vi var bl. a. på Kastrup flyveplads. Det var interessant at se de store »fugle«, når de landede, og når de gik op igen. Der kom stadig nye maskiner med få minutters mellemrum. Vi var også i vor Frelzers kirke på Christianshavn. Først så vi kirkens indre, og derefter var vi oppe i tårnet. Denne lufttur var en oplevelse for sig. Tårnet på vor Frelzers kirke hæver sig ca. 100 m over gaden, og man kan næppe noget sted få en bedre udsigt ud over København. Fra vor Frelzers kirke kørte vi igen til domkirken for at bese den.

Middagen indtog vi på K.F.U.M. i Rosenborggade, og om eftermiddagen overværede vi en del af folketingets møde. Det var også ret interessant, selv om vi ikke var så heldige at komme på en af de helt store dage. Vi nåede også at se Amalienborg slot og Zoologisk have, inden vi om aftenen tog turen ad Strandvejen til Helsingør.

I Helsingør overnattede vi på vandrehjemmet. Det var lidt koldt, men det gik alligevel. Vel oplagte begav vi os næste morgen til færgen for at komme til Helsingborg. Mange af os havde ikke været i Sverige før, og vi glædede os derfor til lige at se indenfor i vort naboland. Det kneb blot lidt at fatte kærlighed til de svenske toldbetjente, da vi syntes, at de godt kunne trække deres næse væk fra de par rosiner, som vi havde erhvervet os. Efter den lille tur til Sverige besøgte vi Kronborg, og så skulle vi igen til at tænke på at komme hjemad. På hjemturen var vi inde for at se det pragtfulde Frederiksborg slot med riddersalen, slotskirken samt alle de kostbare skatte, som dette slot rummer. Der kunne vi godt få flere dage til at gå, men det tillod tiden og pengepungen ikke. Også Jægerspris slot, hvor Frederik den Syvende og grevinde Danner boede, gjorde vi holdt ved, inden vi fortsatte turen hjem gennem Hornsherred. Det var en samling trætte, men glade gutter, der om aftenen kom tilbage til det »hvide slot«.

Jeg tror, vi var enige om, at det var en god tur, og vi skylder tak til Gud, som berigede os også med denne oplevelse.

*Kaj Pedersen, Ugerløse (48—49).*

## Møder og stævner på højskolen

Der er foreløbig planlagt følgende møder og stævner på højskolen i sommerens løb:

### ÅBNINGSFESTEN

Onsdag den 4. maj kl. 20 bliver der åbningsfest.

### UNGDOMMENS SYDSLESVIGMØDER

Som et led i ungdommens sydslesvig møder bliver der et møde på højskolen tirsdag den 10. maj kl 20, hvor en kendt sydslesviger taler.

### SANG- og MUSIKAFTEN

Tirsdag den 24. maj kl. 20 taler, spiller og synger organist Eolø fra Svendborg.

### STATEN ISRAEL

Tirsdag den 31. maj kl. 20 taler sekretær Henry Seligmann om staten Israel.

### GRUNDLOVSMØDE

Mandag den 6. juni kl. 15 bliver der grundlovsmøde i højskolens have, hvor sognepræst Tage Morsing og jeg taler.

### SØNDAG DEN 12. JUNI KL. 14

bliver der søndagsskolestævne for søndagsskolerne i Ods herred.

## Week-end for unge

Så indbyder vi igen til week-end for unge. Den bliver i dagene 25.—26. juni. Sidste sommer indbød vi også til week-end, og ca. 120 fra hele Sjælland fulgte indbydelsen. I år vil der nok også blive god tilslutning. Alle unge er velkomne, men vi beder gamle elever om særlig at indbyde unge, som ikke kender meget til højskolen, så vi kan få nye kredse i tale. Programmer kan faas ved henvendelse til skolen.

Tæpper eller sovepose medbringes. For opholdet betales 5 kr. samt rationeringskort. Indmeldelse sendes i god tid og senest den 17. juni.

**LØRDAG DEN 25. JUNI**

Ankomst i løbet af eftermiddagen.

Kl. 18,00 Aftensmad.

Kl. 20,00 Foredrag af forstander Jørgen Jensen: »Den kristne moral«.

Kl. 20,45 Fremvisning af filmen »På forpost«.

Kl. 21,30 Kaffe. Andagt ved bestyrer Svend Larsen.

**SØNDAG DEN 26. JUNI**

Kl. 8,30 Morgenmad. Andagt ved lærer Kofoed-Hansen.

Kl. 9,00 Flaget hejses.

Kl. 10,00 Gudstjeneste i kirken v. sognepræst Tage Morsing.

Kl. 14,00 Kaffe.

Kl. 12,00 Middagsmad.

Kl. 14,15 »Arv og gæld i Guds riges arbejde«. Flere unge taler.

Kl. 16,00 Leg i haven.

Kl. 17,30 Aftensmad.

Kl. 18,30 Søndag aften på højskole. Film, kaffebord, skoleavis, optrin m. m. Andagt ved forstander Jørgen Jensen.

**MANDAG DEN 27. JUNI**

Kl. 7,15 Morgenmad. Andagt. Derefter afrejse.

\*

**ELEVSTÆVNE**

Elevstævnet bliver den 9.—10.—11. juli. Vi glæder os til også i år at se en stor flok gamle elever. Program følger i næste måned.

**SAMFUNDSMØDE**

Søndag den 17. juli kl. 14,30 samfundsmøde for Ods-Skipinge herred.  
*Jørgen Jensen.*

**FRA ELEVKREDSSEN****FAAREVEJLEKREDSSEN FOR KØBENHAVN OG OMEGN**

afholder møde torsdag den 21. april kl. 19,30 på Mændenes hjem, Eskildsgade 17 (ved Vesterbros torv). Lærer Kofoed-Hansen og inspektør Bangsgaard taler. Lad os møde talrigt op!

*Kr. Bach.*

## FAAREVEJLEKREDSEN PÅ FYN

Søndag den 24. april kl. 14,30 bliver der F. H.-stævne i »Bethania« i Ryttergade, Odense. Forstander Jørgen Jensen og lærer Kofoed-Hansen taler. Filmen fra F. H. vises. Der kan købes te til medbragt mad. — Om aftenen kl. 20 bliver der offentligt møde, hvor forstanderen og jeg taler.

Aage H. Lund.

## BRYLLUP

Den 6. marts viedes Lilly Møgelbjerg (48) til Peter Jensen, Vester Hassing. — Den 6. april viedes Estrid Finsen (47) til Elgin Nielsen, Tølløse. — Vi ønsker til lykke! J. J.

## HILSEN FRA VESTER HASSING

Den 20. marts har vi været samlet en flok gamle elever fra F. H. til konfirmandfest hos portør Jensen. Vi sender en kærlig hilsen til højskolen og til alle »Sølvsnoen«s læsere.

Judith Nielsen (1911), Nykøbing. — Mette Højer (1919), Vester Hassing. — Inger Andreassen (1937), Vester Hassing. — Lilly Jensen (1948), Herrup. — Ester Jensen (1948), Vester Hassing.

## HILSEN TIL VENNERNE FRA 1907—08

Hermed vil jeg gerne sende en hilsen til alle gamle venner fra 1907—08. Jeg har været syg i det sidste halve år og har gennemgået to alvorlige operationer. — Jeg boede før i Ormslev, men nu er min adresse Østergaardsvej 44, Aaby, Aabyhøj.

P. Nielsen.

## ADRESSEFORANDRINGER

1907—08. P. Nielsen, Østergaardsvej 4 A, Aaby, Aabyhøj.

1939. Inger Hornbøl (f. Nielsen), Egemose, Brandelev.

1948. Anna Rydahl Nielsen, Lilleuhregård, Uhre, Ikast.

1948. Elvira Pedersen, »Kvindely«, Clementsvej 13, Hasserris, Aalborg.

## Astrid Lundgaard Madsen

En af eleverne fra sommeren 1920, Astrid Lundgaard Madsen (f. Poulsen), er blevet kaldt bort, og den 25. var vi i Lunde til hendes begravelse. Der var et meget stort følge og et væld af kranse. Der blev talt mange gode ord, først i kirken og bagefter i forsamlingshuset, hvor følget blev budt paa kaffe. Blandt dem, der havde ordet, skal jeg nævne fru Ellegaard Christensen, Odense. Fru Ellegaard Christensen havde

paa sygehuset ligget paa stue sammen med Astrid. Hun fortalte om, hvordan de flere gange havde delt Guds ord sammen. Den sidste aften, inden Astrid skulle opereres, havde der været så stille på stuen, og til aftensang var der blevet sunget: »Guds fred er mer end englevagt«. Astrid levede kun knapt 14 dage derefter, men hun var glad og tapper til det sidste. Det var en streng sygdom. De sidste to år havde hun flere gange haft blodprop. Efter nytår havde hun også en blodprop, og da fik hun sat det højre ben af oven for knæet. Det har været en streng tid for hende og hendes familie, og savnet vil blive stort for hendes mand og deres to børn, Ruth og Poul.

Minderne går i disse dage så ofte tilbage til dengang, da vi var sammen på højskolen, hvor Astrid oplevede livets største lykke, at blive et Guds barn. Astrid har tjent sin Herre og Mester. Hun har gjort det i deres dejlige hjem, hvor unge kunne samles, og hun har gjort det i søndagsskolen, hvor hun også vil blive savnet. — Ære være hendes minde!

Kærlig hilsen til alle venner fra højskolen 1919—20.

*Jens og Magdalene Lauritsen.*

## FRA SKOLEN

Så har vi sluttet vinterskolen. Den 30. marts havde vi afslutningsfest, og vi havde en festlig aften sammen. Foruden lærerstaben og skolens formand, Vald. Olsen, havde mange af eleverne og nogle af gæsterne ordet ved kaffebordet. De fleste af eleverne rejste hjem den 31. marts, og også sydslesvigerne skulle hjem den dag. Vi vil her fra skolen følge hele holdet i vore tanker og med vor forbøn og ønske for dem, at deres livs rejse må lykkes.

Slutningen af marts og begyndelsen af april har været en stille tid, hvad angår indmeldelser, skønt det ellers plejer at være den bedste tid. Det ser ud til, at sommerskolen bliver på ialt omkring 70.

Med hensyn til næste vinterskole, så har vi fået bestyrelsens tilladelse til at have fællesskole for unge piger og mænd. Vi har lige søgt undervisningsministeriet og håber, at sagen



snart går i orden. Undervisningsplanen bliver ellers nogenlunde, som den hidtil har været for henholdsvis unge piger og mænd. Der bliver et par fælles foredrag om dagen. De unge piger vil sandsynligvis blive indkvarteret på nordfløjen, som vi jo i forvejen har adskilt fra de to andre fløje. Denne ændring i vinterskolens program er ikke tænkt som noget midlertidigt, men vi vil gerne, at det bliver noget varigt. I Norge og Sverige og enkelte steder herhjemme, hvor man har fællesskole om vinteren, har man gode erfaringer for den form. Sommerskolen bliver som hidtil kun for unge piger. Vi beder gamle elever gå i gang med at gøre et stykke arbejde for næste vinterskole. Skriv efter program og nærmere oplysninger!

Loven om understøttelse til højskoleophold er lige blevet ændret, således at de fleste unge nu kan komme i betragtning. Indtægtsgrænsen er sat et godt stykke op, og unge med en almindelig indtægt kan opnå en temmelig stor understøttelse.

Med dette nummer af »Sølvsnoen« har vi indført den nye retskrivning. Vi er forlængst gået over til at bruge den i undervisningen, og det er derfor mest praktisk også at anvende den andre steder.

Medens dette skrives er vi i fuld gang med istandsættelse og rengøring. Svend Hansen og Johs. Larsen, der har været elever her i vinter, er her i april, hvor de skal ordne haven, kælke højskolen udvendig, limfarve, male m. m., og de unge piger har travlt med at gøre rent og fernisere.

I slutningen af denne måned skal lærer Kofoed og jeg ud for at holde nogle møder, og så kan det iøvrigt snart blive den 3. maj. Vi glæder os til at tage imod det nye hold elever.

Mange hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

Statens pædagogiske

Studiesamling

Frøderiksberg Alle 22  
77

V



# Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

Maj 1949

Nr. 5

## VÅREN

»Jeg mærker i år, i Danmark er det vår — —«. Ja, nu er det atter vår i Danmark, og lige nyt og lige forunderligt er det, hver gang man får lov at opleve det. Foråret er underets og forventningens tid. Hvor er det betagende at se livet bryde frem, se hvordan alt i naturen spirer og grønes. Og går man en tidlig morgen herude på landet og ser solen stråle fra øst, så den kaster gylden glans over himmel og jord og får dugdråberne til at funkke som diamanter i alt det friske grønne, så må man synge Gud en lovsang for det under, der sker lige for vore øjne. — — Danmarks ungdom! I er Danmarks vår! Vi ser på jer med stor forventning, vi glæder os, når vi ser livet bryde frem og ser, at det gror og grønes. Vi længes efter at se underet virkeliggjort i jeres liv, så Davids syn også må komme til at gælde jer: I hellig prydelse kommer dit unge mandskab til dig som dug af morgenrødens moderskød. (Ps. 116, 3.) Så bliver våren til herlig sommer.

EVA MORTENSEN,  
leder af Kofoeds husmoderkursus.

Statens pædagogiske Studiesamling  
København

## Så begyndte vi igen

Andetsteds i bladet bringer vi elevfortegnelsen, hvoraf det ses, at der foruden det almindelige højskolekursus for unge piger også i sommer på højskolen er Kofoeds husmoderkursus under ledelse af fru Eva Mortensen. På det almindelige højskolekursus bliver de fleste af eleverne i fire måneder. Husmoderkususet varer i tre måneder, og det er for 14—18-årige unge piger fra almindelige arbejderhjem i København. Højskoleafdelingen har elevværelser på syd- og østfløjen og husmoderkususet på nordfløjen. Som nævnt under stykket »Fra skolen« er Ploug-Jørgensens til maj flyttet til Slangerup for at overtage en stilling der. De øvrige lærerkræfter fortsætter. Svend Larsen har også en del timer i sommer, og min kone har overtaget gymnastikundervisningen. På husmoderkususet underviser foruden fru Eva Mortensen også lærerinderne frk. Andersen, frk. Fenger, frk. Trautner og frk. Petersen, som alle bor på skolen. På Kofoeds husmoderkursus gives megen praktisk undervisning, men det er tillige et forsøg på også at give unge piger fra byen del i de værdier, som højskolen gerne vil bringe, og der er meget, der tyder på, at forsøget vil lykkes over forventning. Det er vort håb, at der også blandt unge piger fra byen efterhånden må kunne skabes interesse for et højskoleophold.

Til åbningsfesten den 4. maj var der også i år fyldt i foredragssalen. Til indledning spillede FDF's orkester, og efter at jeg havde budt velkommen, blev der talt af forstander P. V. Hansen, København, fru Eva Mortensen og pastor Andreasen. Ved det efterfølgende kaffebord talte bl. a. skolens formand, fabrikant Valdemar Olsen.

Nu er vi så godt i gang med det daglige arbejde, og det er vort ønske og vor bøn, at vi må få en rig og festlig sommer sammen.

*Jørgen Jensen.*

## Elevfortegnelse sommeren 1949

### Højskoleafdelingen

1. Martha Bro, Grønnerup, Durup.
2. Else Brüggmann, Frederiksstad, Sydslesvig.
3. Karen Christensen, Tersløse, Skellebjerg.
4. Sara Christiansen, Nebs Mølle, Jystrup.

5. Agnes Ferm, Hellerup.
6. Karen Hansen, Frisbæk, Nr. Snede.
7. Ruth Hansen, Sneselev, Fuglebjerg.
8. Erna Heide, Esbjerg.
9. Dagny Grønne Jensen, Højlund, Nr. Felding.
10. Ella Jensen, Glæsborg.
11. Anna Marie Knudsen, Tarm.
12. Astrid Kristensen, Opsund, Videbæk.
13. Birthe Larsen, Kragerup, Ørslev, Slagelse.
14. Maria Larsen, Lindevang, Faurebjerg, Holbæk.
15. Krista Lauritsen, Nr. Ramskov, Vinding, Sørvad.
16. Inga Moisingård, Nr. Nissum.
17. Ruth Mortensen, Sdr. Vium.
18. Anna Mouritsen, Brejning, Spjald.
19. Ellen Møller, Blenstrup skole, Blenstrup.
20. Anna Grethe Nørlem, Suldrup, Støvring.
21. Ingrid Olsen, Hyllested, Dalmose.
22. Inga Pålsson, Brønshøj, København.
23. Marie Sanden, Gåser, Gandrup.
24. Minna Sanden, Gåser, Gandrup.
25. Ruth Schmidt, Viuf.
26. Elisabeth Schönherr, Flensborg.
27. Ella Svendsen, Skiveren, Gandrup.
28. Gerda Winther Sørensen, Knorborg, Vorbasse.
29. Esther Troelsen, Lejrskov, Korsvang.
30. Dagmar Vestergård, Sulsted.
31. Ingrid Vingborg, Lindegård, Gesten.

### Koføeds husmoderkursus

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Birthe Bihlet.        | 17. Birthe Lillian Nielsen. |
| 2. Rita Bruhn.           | 18. Else Nielsen.           |
| 3. Bente Christoffersen. | 19. Edith Nielsen.          |
| 4. Anny Hansen.          | 20. Rigmor Nielsen.         |
| 5. Ellen Hansen.         | 21. Tove Offersen.          |
| 6. Inger Hansen.         | 22. Jytte Olsen.            |
| 7. Nancy Hansen.         | 23. Lillian Olsen.          |
| 8. Birgit Roy Jensen.    | 24. Esther Petersen.        |
| 9. Hanna Jensen.         | 25. Jytte Petersen.         |
| 10. Ingrid Jensen.       | 26. Lillian Poulsen.        |
| 11. Rita Jensen.         | 27. Inga Rasmussen.         |
| 12. Inger Jørgensen.     | 28. Birthe Strømsted.       |
| 13. Karen Jørgensen.     | 29. Birthe Svane.           |
| 14. Åse Larsen.          | 30. Ella Svendsen.          |
| 15. Yvonne Laursen.      | 31. Nisea Svendsen.         |
| 16. Tove Moskjær.        | 32. Elly Thomsen.           |



Fra en elevfest.

## *Elevfesten 9.-10.-11. juni*

### **Lørdag d. 9. juli.**

Ankomst i løbet af eftermiddagen.

Kl. 18,00: Aftensmad.

Kl. 20,00: »Kirkekampen i Ungarn«. Indtryk fra en rejse.  
Sognepræst Tage Morsing.

Kl. 21,30: Kaffe. Andagt ved bestyrer Svend Larsen.

### **Søndag d. 10. juli.**

Kl. 8,00: Flaget hejses.

Kl. 8,05: Morgenmad. Andagt ved lærer Kofoed-Hansen.

Kl. 10,00: Gudstjeneste i Fårevejle kirke ved sognepræst  
Tage Morsing.

Kl. 12,00: Middagsmad.

Kl. 13,30: De forskellige elevhold gennem 42 år samles med deres forstandere og lærere så mange, som kan, og der optages en kort film. I år har følgende hold jubilæum: Sommerholdet 1909 og vinterholdet 1909—10 har 40 års jubilæum, sommerholdet 1914 og vinterholdet 1914—15 har 35 års jubilæum.

Sommerholdet 1919 og vinterholdet 1919—20 har 30 års jubilæum. Sommerholdet 1924 og vinterholdet 1924—25 har 25 års jubilæum. Sommerholdet 1929 og vinterholdet 1929—30 har 20 års jubilæum. Sommerholdet 1934 og vinterholdet 1934—35 har 15 års jubilæum. Sommerholdet 1939 og vinterholdet 1939—40 har 10 års jubilæum.

Kl. 14,30: Kaffe i haven.

Kl. 15,00: Møde i haven.

Kl. 16,00: Optrin af eleverne.

Kl. 17,00: Elevforeningens generalforsamling.

Kl. 18,30: Aftensmad.

Kl. 19,30: Håndboldkamp på sportspladsen mellem vinterholdet 1947—48 og vinterholdet 1948—49.

Kl. 20,00: To sideløbende programmer: 1) Sanglege i haven. Kaffe i haven. 2) Fårevejlefilmen vises i foredragssalen for de mange, som ikke har set den endnu. Kaffebord og frit samvær.

Kl. 22,00: Tableau.

Kl. 22,30: Andagt ved forstander Jørgen Jensen.

### **Mandag d. 11. juli.**

Kl. 8,00: Morgenmad. Andagt ved inspektør Bangsgård.

Kl. 9,15: Bibeltid ved fru Eva Mortensen.

Kl. 10,00: Repræsentantskabsmøde.

*Indmeldelse til elevfesten skal ske forud og inden d. 4. juli.* Indmeldelse kan ske blot ved at sende os et kort. Skriv jeres årgang på. Betaling sker ved ankomsten. Opholdet koster for hele festen 7 kr. For søndagen alene betales 5 kr. Af rationeringsmærker afleveres for hele festen følgende: 110 gr. margarine, 135 gr. sukker (i en pose). Også gerne lidt kaffe. Kniv gaffel, ske krus eller kop samt en iallerken medbringes. Husk også at tage tæpper med.

Alle gamle elever og venner af skolen er hjertelig velkomne. Også unge, der ikke har været elever endnu, er meget velkomne.

## FRA ELEVKREDSSEN

### Fårevejlekredsen på Fyn.

Til Fårevejlestævnet i Odense d. 24. april var der samlet ca. 30 gamle elever. Til filmen blev givet en gave på 43,75, hvorfor vi bringer vor bedste tak. Da missionær Lund i løbet af sommeren skal flytte til Næstved, så kunne han ikke fortsætte som formand for kredsen på Fyn. Til ny formand valgtes Madsen, Beldringe.

J. J.

### Adresseforandringer.

- 48—49. Gunnar Munch, c/o Adolf Schwieler, Neuhof, Abtwil, St. Gallen, Svejts.  
 48. Alma Lauridsen, Højskolen, Nr. Nissum.  
 48. Inge West Olsen, c/o Overing. Hanche, Gartnersvinget 9, Lyngby.  
 48. Lillian Østerberg, Lindevangsvej 5, Riisskov.  
 47—48. Werner Greggersen (før Flensborg), Trifolium, Haslev.  
 48. Anna Thomsen, Øregårdsalle 25, Hellerup.  
 48. Aase Jensen, Solvangsvej 43, Glostrup.

### Bryllup

Den 21. maj viedes Aase Nielsen (48) til Imanuel Jensen. Vi ønsker til lykke.

J. J.

## Week-end for unge

25—26. Juni bliver der week-end for unge. Program findes i sidste nummer af »Sølvsnoren« og flere programmer kan også fås ved at skrive til skolen.

Husk at omtale denne week-end ved møder for unge.

## Det nye

I disse dage skrives der meget i bladene om »Det Nye«. Lad os alle være med til at gøre en indsats for, at dette blad kan bestå i fremtiden til gavn for dansk ungdom.

## FRA SKOLEN

Som meddelt i sidste nummer af »Sølvsnoren« har vi fået bestyrelsens tilladelse til at have vinterskole både for piger og mænd. Vi har nu også fået ministeriets tilladelse dertil, og til den kommende vinterskole tager vi derfor imod indmeldelser både fra unge piger og mænd. Undervisningsplanen er ellers som hidtil. Skriv efter program til unge, som gerne vil på højskole til vinter! Amtsunderstøttelse kan søges til 15. september, men det er bedst at søge så snart som muligt. For at opnå amtsunderstøttelse skal man være 18 år eller fylde 18 år senest i løbet af den tid, man er på højskole. Lad os nu i fællesskab sætte alle sejl til for at få et stort vinterhold.



*Familien Ploug-Jørgensen.*

Af sydslesvigske elever har vi i sommer kun to. Der skulle have været en mere, men hun blev forhindret. Sidste sommer havde vi syv piger fra Sydslesvig, men i sommer er der ikke kommet så mange højskoleelever til Danmark fra Sydslesvig. — Også et par elever, der skulle have været på Kofoeds husmoderkursus, blev forhindret og kom ikke.

★

Til maj flyttede Ploug-Jørgensens til Slangerup i Nordsjælland. Ploug-Jørgensen har fået plads som ungdomskonsulent i Nordsjælland, og samtidig skal han være landsbrugslærer på Slangerup landbrugsskole. Stillingen som ungdomskonsulent er en stilling, hvor Ploug-Jørgensen udelukkende skal beskæftige sig med ungdomsarbejde, og det er derfor på mange måder et mere interessant arbejde. Vi vil gerne gennem disse linier sige både konsulent Ploug-Jørgensen og fru Ploug-Jørgensen en hjertelig tak for det arbejde, som de har haft på skolen ved siden af deres øvrige arbejde i Odsherred. Vi siger tak for trofast venskab i de år, som vi har haft sammen. Vi vil savne deres gang imellem os, men vi regner med at se dem ofte også i fremtiden.

★



I tiden 7.—14. maj havde vi besøg af 19 14—15 årige unge piger fra Ryesgades skole i København under ledelse af lærerinde, fru Harriet Kyndal. De var herude for at være 8 dage på højskole, og vi havde megen glæde af dem. Den sidste aften gav de os en udmærket underholdning. Fru Kyndal og overlærer Kyndal lærte vi at kende sidste sommer, da deres datter, Inge, var elev på højskolen.

Af unge piger har vi i sommer fem, nemlig Agnes Petersen (48), og Hanne Jepsen (47), som også var her i vinter. Agnes er kokkepige. Af nye har vi fået Grethe Jespersen (42) og Nina Damgård og Åse Dinesen fra Fårevejle. Tage fortsætter som karl også i sommer.

Mange hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle Højskoles Elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri

Statens pædagogiske  
Studiesamling

Frederiksberg Alle 22 V  
77



# Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

Juni 1949

Nr. 6

## *Knust — for mig*

Den lille svejtsiske købstad, Stein am Rhein ligger, som navnet antyder, ved Rhinen og har sit smukke særpræg dels fra floden, som i et bredt flodleje strømmer gennem byen, og dels fra et både i arkitektonisk og historisk henseende smukt og karakteristisk middelalderligt kloster, hvis fundamenter beskylles af Rhinens flodstrøm. Desuden præges byen stærkt af, at mange af dens fornemme gamle bindingsværks-patricierbygninger — særlig på hovedgaden — på deres udvendige facader er prydede med frodige kristelige og nationale kalkmalerier, der ofte fylder husfacaderne gennem flere stokværks højde. På et af disse smukke, gamle patricierhjem, som er beliggende på et gadehjørne af byens torv ikke langt fra hovedindgangen til komplekset af klosterbygninger, findes over ejendommens hovedindgang i relief udhugget et lam, som ligger udstrakt og dræbt.

Dette motiv minder i sin enkle udførelse om et lignende relief, der findes udhugget over indgangsdøren til et i en af de svejtsiske alpers bjergdale beliggende såkaldt »Gasthaus«, og hvor der under figuren af det dræbte lam findes indskriften. »Knust for vore overtrædelser«.

Dette »Gasthaus« er beliggende ved foden af et højt bjerg med stærkt fremspringende og udhængende klippepynter. På spørgsmålet om, hvorfor man har valgt at fremstille dette profetord på denne måde over indgangsdøren til et »Gasthaus«, hvis væsentligste opgave er at bespise vejfarende og bjergbestigere, gives der den forklaring, at nogle dristige bjergbestigere engang ville forsøge at bestige en af de højstliggende, udhængende klippepynter på bjerget. De havde ikke forsynet sig med sikkerhedsreb, og da en af de dristigste ville helt ud på klippepyntens yderste spids, gled hans fod ved et fejltrin ud over klippekanten, og i samme nu styrtede han hjælpeløs og redningsløs i afgrunden, hvor der dengang var græsmark, på hvilken en flok får græssede. De øvrige bjergbestigere blev naturligvis lamslåede, og da de ad lange nedstigningsveje omsider nåede ned i bjergdalen, ventede de at finde deres ledsager lemlæstet og dræbt ved faldet. — De fandt ham stærkt forslået, men ved et under havde han reddet livet, idet han ved nedstyrtningen var faldet midt i den græssende fåreflok, og under hans forslåede legeme lå et lam udstrakt og knust. Lammet var knust ved hans fejltrin. — Senere blev der så på stedet bygget dette »Gasthaus«, og i al fremtid skal relief'et af det knuste lam fortælle vejfarende beskuere om korsets forunderlige, nåderige gåde: »Han er knust for vore overtrædelser.«

Hvorfor vil du vandre fortabelsens vej —  
og dø så til sidst i din brøde?

Hvor kan du dog sige den kærlighed nej,  
som rækker dig nåden i møde?

Kom der er nåde for dig,  
kom der er nåde for dig,  
se, Jesus er kommet at frelse —  
han døde på korset for dig.

*Vald. Olsen.*



## Ukrudt i ageren

Jeg gik en dag i min have  
 og rensed min urtegård.  
 Det myldred med ukrudt efter den våde maj  
 vi har haft i år.  
 Min ven, som gik ved min side,  
 udbrød da i disse ord:  
 »Hvor kommer det altsammen fra i den ager,  
 som dog var så ren i fjor?«

Jeg blev hende svaret skyldig,  
 men mine tanker tog fart.  
 I hjertet myldrer der også ukrudt frem  
 af forskellig art.  
 Noget har dybe rødder  
 og kvæler den gode sæd.  
 En del er kun svage spirer,  
 og dog kan de gøre fortræd.

Engang var den lille ager  
 så ren som det dybeste blå.  
 Barndommens uskyld hegnede haven,  
 det var dengang, da vi var små.  
 Men snart spired' ukrudtet også her,  
 hvor ageren før var ren.  
 Hvor kom det da fra? Hvem såed den sæd,  
 som voldte os sorg og meen?

Her evner jeg vel at svare.  
 Vi kender jo mesterens ord  
 om fjenden, der såed den onde sæd  
 i naboens gode jord.  
 Den fjende kender vi alle  
 og tænker på djævelen kun.  
 Ak ja, også ham, men tusinde andre  
 hjælper ham hver en stund.

En er vor egen vantro,  
 en vor bekymrings hær.  
 En af de værste er den,  
 at vi har os selv og vort eget for kær.  
 En er vor mangel på stilhed,  
 en anden vor selvsikkerhed.  
 Vi har travlt med at luge i andres ager,  
 men glemmer vort eget bed.

Men kender jeg ukrudtsplanten  
 og gartnerens kærlighed,  
 så beder jeg ham rykke op med rod  
 alt det, han ej kendes ved.  
 Så be'r jeg ham danne mig selv  
 til et spiredygtigt frø,  
 der modnes engang til evighedsfrugt,  
 når det jordiske hylster må dø.

Viggo Bay.



### **Elevfesten 9. — 10. — 11. juli**

Som før meddelt bliver der elevfest i dagene 9. — 10. — 11. juli. Ved mødet i haven søndag den 10. juli kl. 15 taler inspektør Bangsgård, København højskolelærer Axel Nielsen, Haslev, Werner Greggersen (47/48), Flensborg, fabr. Vald. Olsen over emnet: «Hvordan skal vi kunne gå fremtiden i møde med håb og tro». Kl. 16 bliver der optrin af eleverne m. m. Se iøvrigt programmet i sidste nummer af »Sølvsnoren«.

### **Elevforeningens generalforsamling**

I forbindelse med elevstævnet søndag den 10. juli holder elevforeningen generalforsamling kl. 17 med følgende

*dagsorden:*

1. Beretning ved formanden.
2. Regnskab ved kassereren.
3. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår frk. Esther Petersen (21), frk. Anna Nansen (35) og missionær Åge Lund (37/38).
4. Valg af revisor. Efter tur afgår konsulent Damgård.
5. Eventuelt.

## Repræsentantskabsmøde

I fortsættelse af elevstævnet afholdes det årlige repræsentantskabsmøde på højskolen mandag den 11. juli kl. 10, hvortil alle repræsentantskabets medlemmer indbydes.

### Dagsorden:

1. Beretning.
2. Genrejsningsregnskabet.
3. Driftsregnskabet.
4. Forhandling.
5. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne  
Vald. Olsen.

## FRA ELEVKREDSSEN

### Hilsen fra Tilberga

Det er en mærkelig oplevelse, når man er opvokset på en lille, næsten flad ø, da at rejse med tog fra Malmø til Stockholm. Jeg rejste om natten og sad og halvsov, men da det begyndte at blive lyst, vågnede jeg og opdagede, at der var meget at se på, et mærkeligt landskab med klippetoppe og skove. Jeg næsten slugte naturen med øjnene. Dette var begyndelsen til en interessant tur op i Sverige. Siden har jeg set en del mere, men jeg er klar over, at der er meget at se endnu af Sveriges storslåede natur.

Der er selvfølgelig en del vanskeligheder at overvinde i den første tid, man er heroppe. Sproget voldte mig lidt vanskeligheden, men også det, at der er en temmelig stor forskel på dansk og svensk landbrug. Vanskelighederne er jo imidlertid til for at overvindes, og efter ca. 14 dages forløb var det værste overstået. Det skyldes ikke mindst det, at det er flinke og imødekommende mennesker, jeg har med at gøre. — Det er gavnligt at komme ud at se sig om, og jeg vil opfordre alle, som kan, til at tage et ophold uden for Danmarks grænser for en kortere tid, medens de er unge. Det kan også hjælpe med til at udvikle ens horisont samtidig med, at det er interessant.

Det er en oplevelse at være iblandt et broderfolk og mærke, at man er velkommen. Det er glædeligt at tænke på, hvilken forandring der i tidens løb er sket i forholdet mellem det svenske og danske folk. Det tænkte jeg også på en dag, da jeg var i Västerås og der så en buste af Gustav Vasa til minde om, at han for ca. 400 år siden havde standset danskernes fremrykning. Her havde danske og svenske mænd altså kæmpet, og nu kan danske og svenske mødes som venner i stedet for at kæmpe. Måtte det også ske med andre folk. Vi må håbe det bedste.

*Ejner Rasmussen 48/49.*

## Til sommerholdet 1919

Jeg sidder stille og tænker  
hensunken ved Herrens fod.  
Med tak jeg mit hoved sænker,  
hvor Gud dog har været mig god.

Ofte sidder jeg stille og tænker på den dejlige sommer, som jeg for 30 år siden fik lov at opleve på Fårevejle højskole. Jeg tænker også på de mange gange siden, hvor jeg fik lov at færdes der, føle mig hjemme og opleve rige, velsignede stunder, fordi Gud var der, og jeg bøjer stille mit hoved med tak og udbryde: »Hvor Gud dog har været mig god!« — Der er sket meget i de 30 år, men det har været min erfaring gang på gang, at selv om jeg var utro, var Gud altid tro, thi fornægte sig selv kan han ikke (2. Tim. 2,13). Mon ikke også det er jeres erfaring, I kære veninder fra sommeren 1919.

Nu nærmer vi os den tid, da der skal være elevfest. Prøv om I ikke kan få ryddet hindringerne til side, så I kan komme og være med til at fejre 30 års jubilæet. Kom så mange som muligt! — Vi er nu ved at starte en ny »Genforeningsmappe«, men der er ikke ret mange, der har meldt sig. Mon der ikke er flere, som vil være med. Så skriver vi navnene på efterhånden. Jeg har modtaget mappen fra Martha, og skal snart sende den videre.

Mange kærlige hilsener til alle »Sølvsnoren«s læsere, særlig mit eget hold.

*Signe Larsen,*  
Sjællands Odde.

## Bryllup

Søndag den 5. juni viedes Kirstine Jørgensen (47), Ramløse, til Helge Jørgensen, Ramløse. Vi ønsker til lykke.

## Adresseforandringer

48. Erna Møller, åndssvagehjemmet »Närland«, Närbø st., Norge.  
48/49. Ejnar Rasmussen, c/o gdr. Karl Elander, Ås, Tilberga, Sverige.

## BOGNYT

Nedennævnte bøger er udkommet på Lohses forlag:

Adolf Hansen: »Vejen hjem«. En god samling småfortællinger af den fra »Kutter Elkana« og »Farlig er vejen« kendte forfatter. Her er 11 gode fortællinger for 4 kr.

P. Sørman: »I hans nærhed«. Her er en god gavebog, hvis man vil forære god læsning bort. Bogen indeholder 16 fortællinger fra jødeland på Jesu tid. De forskellige bibelske skikkelser, vi her møder, bliver levende for een. Oversat fra svensk. Kr. 7,50. 186 sider.

Thorkild Philipsen: »Sådan levede jeg«. Her er en ualmindelig spændende og interessant bog af den kendte sognepræst i Gram. Sprudlende liv, som forfatteren selv, fortælles her åbent om barndommen, ungdomstiden, soldaterlivet, tiden som K.F.U.M.-sekretær og senere præstegerning. Gang på gang er man ved at holde vejret af spænding, eller man morer sig kosteligt over de gavtyvstreger, han kunne — og kan finde på. Det er en bog for alle aldersklasser. Spændende — og bag ved mærker man, hvordan han gennem alt kun har eet mål: Sjæles frelse! Bogen er rigt illustreret. 8 kr.

C. Skovgård Petersen: »Et blik i Guds kærligheds dyb«. Et lille hæfte med ualmindelig stor betydning udsendes i 9. udgave. Efter en indledning omtaler forfatteren Guds kærligheds lidelse før Kristus — Kristi lidelse før og i lidelseshistorien og bogen slutter med Kristi lidelsers samfund. 2 kr.

Af samme forfatter »Jomfrufødselen«. Når man har læst det foredrag, lægger man hæftet til side (hvor man kan finde det igen) med tak. Det hjælper een til at blive styrket i troen på underets Gud, og hvem trænger ikke til det? Hæftet koster 60 øre. Begge hæfter anbefales meget.

Ingrid Lang: »Når nye veje bliver brudt«. En god ungpige-bog om en ung pige, Anna Betten, fra et velstående hjem. Hun finder sammen med unge, troende piger og møder livets Gud sådan, at hun bliver klar over sin livsopgave. Vi følger hendes kampe og medoplever hendes glæder, når hun får lov at tænde lys for andre. 205 sider. 3,50 kr. En god bog for helt unge piger.

Emanuel Bassing: »Æren reddet«. Her er en god drengbog for store drenge. God og spændende læsning, som vil optage enhver rask dreng. Spændende følger vi, hvordan en drengs karakterfølelse dannes. Bogen er i karton. 3,50 Kr.

*Aage H. Lund.*

## FRA SKOLEN

Så er der allerede gået henved halvdelén af den korte tid, som sommerskolen varer. Det har været en forholdsvis kold tid, men også en tid med stor oplagthed og lyst til arbejdet. Foruden timerne ved den faste lærerstab, så har vi også haft nogle foredrag af forstander Kofoed, København, om sociale problemer, og Bangsgård har holdt nogle frie foredrag. I fire



dage har vi haft besøg af Kina-missionær frk. Holm, som har holdt nogle foredrag om Kina. En aften havde vi også offentligt møde, hvor både Kina-missionær frk. Holm og Kina-missionær frk. Anna Nielsen talte og viste film.

Så har vi forøvrigt haft en række forskellige besøg. Den 24. maj havde vi besøg af organist Bolø, som ved et offentligt møde talte, spillede og sang for os. Den 31. maj talte Henry Seligmann til os om sit fædreland, Palæstina, og samme dag havde vi besøg af 50 elever med lærerstab fra Jämtbygdens folkehøjskole, Sverige. Denne skole ligger ca. 1000 km oppe i Sverige. Det var meget interessant med dette besøg. Vi venter også besøg af en anden svensk skole i nær fremtid. — Søndag den 12. juni havde vi om eftermiddagen stort søndagsskolestævne, hvortil der var samlet ca. 500 børn og ca. 200 voksne fra Nordvestsjælland. Det var dejligt at se så mange af Danmarks kommende ungdom samlet.

Til week-end d. 25.—26. juni tegner det til, at der kommer mange unge rundt omkring fra Sjælland. Det ser ud til, at den årlige week-end efterhånden vokser til at blive en lige så stor begivenhed som elevstævnet. Vi håber, at denne week-end også må få betydning for den kommende vinterskole. — I lighed med sidste år har vi til omkring 1. juli planlagt en udflugt til Sverige, men vi regner denne gang med at komme noget længere omkring i Sverige.

Elevfesten bliver den 9. — 10. — 11. juli. Vi håber at se en stor flok gamle elever også i år.

Vi er nu ved at planlægge efterårets møderejser, og en del steder har vi allerede lovet at komme. Vi vil gerne komme rundt i landet i det omfang, som vi kan nå, men man bedes skrive til os i god tid.

De bedste hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.

Statens pædagogiske

Studiesamling

Frøderiksberg Alle 22 V

77



# Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

Juli 1949

Nr. 7

## Sæd og høst

Nu nærmer sig høsten med stærke skridt,  
snart hører vi leernes klang  
iblandet de kendte toner  
af høstmaskinernes sang.  
De gule, bølgende marker  
lægger sig skår på skår.  
Vi ser det med glæde og takker Gud  
for den høst, han gav os i år.

Men hvordan nu med den ager,  
du har i dit eget bryst?  
Blev det til frugter, som høstens herre  
kan se på med glæde og lyst?  
Og hvad med alle de mange,  
hvor DU lagde sæden i jord?  
Var det guldkorn, eller var det kun frø,  
hvoraf torne og tidsler gror?

Hvad såed du i det bløde  
 og kærlige barnesind?  
 Blev det til avner, der hvirvledes  
 bort for den mindste vind?  
 Eller voksed' der blomster frem  
 med yndig og liflig duft,  
 der under gartnerens kyndige hånd  
 vil bære evighedsfrugt?

Og hvad fik du lagt i det unge sind  
 hos dem, som du traf på din vej?  
 Avled' det golde blomster,  
 letfærdighed, tant og leg?  
 Eller skabte det rene tanker  
 og viljer, stærke som stål.  
 Troesstærke mænd og kvinder  
 på vej mod det samme mål?

Herre, du som alene kan rense  
 værdiløse slagger fra guld,  
 bliv aldrig træt af at lægge din gode sæd  
 i mit hjertes muld.  
 Send dine kærlighedsstråler  
 ned i mit kolde bryst,  
 da vorder vel også jeg en frugt,  
 der modnes til evig høst.

Viggo Bay.

## Elevmødet

Til elevmødet i år var der samlet ca. 350 gamle elever og venner af skolen. Det var festligt igen at kunne byde en stor flok velkommen hjem på besøg på højskolen.

Efter at jeg lørdag aften havde budt velkommen, holdt pastor Morsing et levende og fængslende foredrag om kirkekampen i Ungarn, hvor det nu er en kamp på liv og død at være en bekendende kristen. Efter foredraget samledes vi ved kaffebordene i spisesalen, og bestyrer Svend Larsen sluttede aftenen med andagt.

Søndag formiddag var vi i kirke, og i middagspausen var der frit samvær i haven. Fotograf Bay optog også et lille stykke film i år, bl. a. af oprinnet og af jubilæumsholdene. Ved eftermiddagsmødet i haven talte inspektør Bangsgård, højskolelærer Axel Nielsen samt højskolens formand Vald.

Olsen over emnet: »Hvordan skal vi gå fremtiden i møde med håb og tro«. Bangsgård talte bl. a. om den industrialisering, som er sket med erhvervslivet, men som også desværre er ved at ske med åndslivet. Det er en sygdom ved åndslivet. I materiel henseende er udsigterne heller ikke så lyse. Tiden er præget af nød og kaos. Der er dog også lyspunkter. Der er en dyb religiøs søgen hos mange mennesker, en følelse af, at der mangler noget, og det, der mangler i mange menneskers liv, er Gud. Trods alt kan vi gå fremtiden i møde med håb og tro, når Gud er i vort liv. — Axel Nielsen talte om, at mennesker ofte sætter deres håb til noget, der er uden værdi. Man håber på, at bestemte ideer og personer skal bringe en løsning på problemerne. Der er et gammelt ord, der siger, at man skal binde sin vogn til stjernen. Vi skal sætte vort håb til Gud, som har magten over fremtiden

Til sidst talte højskolens formand, Vald. Olsen, om, at det vigtigste her i livet er, at vi får en evig fremtid.

Senere på eftermiddagen var der optrin af eleverne, som opførte et uddrag af et kirkespil, »Det synlige og det usynlige«. Sidst på eftermiddagen var der generalforsamling, som der er fortalt om andetsteds i bladet.

Søndag aften var der først håndboldkamp mellem vinterholdet 47/48 og 48/49 og derefter filmsfremvisning i foredragssalen og leg i haven. Aftenen sluttede med, at eleverne i optrin fremstillede lignelsen om de ti brudejomfruer. Både



*Deltagerne i elevmødet samlet i foredragssalen*

eftermiddagens og aftenens optrin var meget gribende og mindede os om, at det også for os gælder om at være rede.

Mange tog af sted søndag aften, men en hel del blev til om mandagen og fik afslutningen med, hvor der bl. a. blev holdt bibeltime af fru Eva Mortensen. — Til repræsentantskabsmødet, som blev afholdt mandag formiddag, var der mødt ca. 20 repræsentanter.

*Jørgen Jensen.*

## ***Elevforeningens generalforsamling***

Desværre måtte vi i år undvære elevforeningens formand, missionær Åge Lund, da han netop den 11. juli skulle flytte til Næstved. I hans sted ledede jeg så generalforsamlingen.

På valg til elevforeningens bestyrelse var frk. Esther Petersen (21), frk. Anna Nansen (35) og missionær Lund (37/38). De blev alle genvalgt. Ligeledes blev konsulent Damgård genvalgt som revisor. Efter opfordring fra forskellig side blev også højskolelærer Axel Nielsen indvalgt i elevforeningens bestyrelse. — Regnskabet blev oplæst af elevforeningens kasserer, lærer Kofoed-Hansen, og det godkendtes. Der er nu 760 medlemmer i elevforeningen, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til sidste år.

Vald. Olsen redegjorde for skolens istandsættelse og erstatningsspørgsmålet. Erstatningssagen med staten er endnu ikke afsluttet, men i løbet af nogle måneder håber vi den bliver afsluttet.

Efter Vald. Olsens redegørelse redegjorde jeg for højskolens arbejde iøvrigt.

*Jørgen Jensen.*

## ***Nye bidragydere***

Da der i 1944 på Vald. Olsens initiativ blandt gamle elever blev tegnet ca. 130.000 kr. til Fårevejle højskoles genrejsning, så var det en meget stor præstation. Der var sikkert mange, der regnede med, at højskolen aldrig blev genrejst, men alligevel lykkedes det. Det var fortrinsvis de ældre årgange, der havde lejlighed til at tage dette store tag. Nu er der imidlertid kommet en del yngre årgange frem, og de vil også gerne være med til at bære højskolen frem med deres arbejde og ofre. Jeg talte ved elevfesten med nogle fra de yngre årgange, og de gav udtryk for, at de ville være med til at arbejde for større tilgang til højskolen, men de ville også være med til at bringe ofre til højskolens genrejsning og fortsættelse, så

højskolen kan bevare sin frihed og selvstændighed som folkehøjskole. Resultatet var, at der med det samme blev tegnet 2&25 kr., og flere vil sikkert følge efter.

*Jørgen Jensen.*

## *Week-enden for unge*

Som meddelt i bladet havde vi week-end for unge lørdag d. 25. og søndag d. 26. juni. Næsten 250 unge fra hele Sjælland var stævnet sammen på skolen i disse dage. Det var en festlig oplevelse med så mange unge sammen, og det blev et par dejlige dage. Vejret var godt, og humøret hos de unge højt. Gæsterne ankom lørdag eftermiddag, og lørdag aften holdt forstanderen et foredrag: »Den kristne moral«. Derefter vistes en spændende film fra missionsmarken: »På forpost«. Efter kaffebordet holdt bestyrer Svend Larsen andagt, og man begav sig til ro. De unge mænd var indkvarteret på Flintholms høloft, og de unge piger hovedsageligt i tegnesalen.

Søndag formiddag var vi i Fårevejle kirke, der er nyistandsat og meget kønnere end før; her prædikede pastor Morsing. På grund af de mange unge fra skolen var kirken så fyldt, at vi måtte tage plads helt oppe omkring alteret og nede om orgelet. Om eftermiddagen talte fem unge fra højskolens sidste elevhold om »Arv og gæld i Guds riges arbejde«. Fra kl. 16 til aftensmad blev der leget i haven, og der blev samlet en solid appetit til at sætte smag på aftensmaden. Om aftenen var der almindelig søndag aften på højskolen med underholdning af eleverne. De optrådte i muntre og alvorlige småstykker under stor lydhørhed fra week-endgæsterne.

Mandag morgen rejste gæsterne, og højskolen gled atter ind i sit normale liv, men eleverne havde fået føjet et nyt lyst sommerminde til de andre, de har samlet, og højskolen havde vundet sig en ny flok unge venner.

*Vilh. Kofoed-Hansen.*

## *70 år*

Den 31. juli fylder fru fabrikant Vald. Olsen, Tølløse, 70 år. Vi vil gerne i den anledning fra højskolen bringe vor hjerteligste lykønskning. Der er sikkert mange også inden for Fårevejle højskoles vennekreds, som på den dag vil sende en hilsen til hjemmet i Tølløse.

*Jørgen Jensen.*

## FRA ELEVKREDSSEN

### KOLDING HØJSKOLEKREDS

Søndag d. 14. august udflugt til St. Andst.

Kl. 14,30: Gudstjeneste i Andst kirke ved pastor Sørensen, Andst.

Kl. 15,30: Kaffe i præstegårdshaven til medbragt brød og sukker.

Kl. 16,15: Foredrag ved forstander Jensen, Børkop.

Kl. 18,30: Sodavand kan købes til medbragt mad.

Kl. 20,00: Afslutning.

P. u. v.

Tage Sanden,

Kredssekretær, Andst.

### Vandremappen »Trækfuglen«

Fra vandremappen »Trækfuglen« er indgået 12,75 kr. i bøder, hvorfor kvitteres.

Vilh. Kofoed-Hansen.

## Turen til Sverige

I dagene d. 29.—30. juni og 1. juli var vi på tredages bustur til Sverige. Turen havde været ventet med længsel af eleverne, og de sidste dage, før vi kom af sted, ville næsten ikke gå. Men endelig oprandt dagen for afrejsen. Kl. syv morgen var bilerne der, og vi satte først kursen mod København. Under sang og jubel gyngede vi i vore magelige biler ud mod tre dages vidunderligt eventyr. Intet under, at der ingen morgengnavne ansigter var at se i bilerne.

Det første, vi så i København, var Zoologisk Have. Her tilbragte vi et par timer og var bagefter enige om, at vi kunne godt have faret rundt derinde resten af dagen uden at trættes. Inden middagsmaden på Kofoeds skole i København nåede vi at se Vor Frelzers kirke og var helt oppe i det ejendommelige tårn med den udvendige trappe, hvorfra man har den smukkeste udsigt over hele hovedstaden. På Kofoeds skole havde de kræset op for os med flæskesteg og jordbær, og vi spiste, så det kun var med besvær, vi kunne være i bilerne bagefter. Efter at have set Christiansborg og overværet en forhandling i rigsdagen, rullede vi mod Hillerød, hvor vi blev gæstfrit modtaget på Luthersk Missionsforenings højskole. Vi overnattede på Fredensborg vandrehjem, og næste morgen kom vi så med færgen til Helsingborg. Det næste mål var Kullen. Vore forventninger var spændt højt, men vi blev ikke skuffet. Sjældent har vi danskere lejlighed til at se så

storslået en natur, høje, forrevne klipper, skovfyldte klippeklyfter og det brusende hav som akkompagnement til det hele. Overgangen til det følgende var næsten for brat. Vort næste stoppested var nemlig Höganäs kulminer. At komme fra den skønne natur ned i en sådan mine kan nok tage vejret fra en. 100 m blev vi i en slingrende elevator gennem en skakt, hvor vandet sjaskede, kørt ned under jordens overflade. Forinden var vi iført kitler og minearbejderhuer. Hvor så vi ud, ikke mindst blev der leet af lærerstaben i det antræk. Nede i gruben blev vi så ført rundt i de kilometerlange gange. Overalt kunne vi høre vandets brusen, og vi fik at vide, at hvis de vandpumper, der arbejdede dag og nat, blev sat ud af funktion, ville det kun tage kort tid, før minen blev fyldt med vand. Uhyggeligt var der dernede, og vi tænkte med medlidenhed på de mennesker, der har deres arbejde et sådant sted. Hvor var det dejligt at se dagens lys igen, og vi havde endda kun været nede i tyve minutter.

Fru kulminerne kørte vi til Sundsgårdens højskole, hvor vi blev beværtet kongeligt med cacao og wienerbrød i lange baner. Det gjorde godt efter den lange køretur, og Sundsgården havde fortjent det hurra, de fik, da vi kørte. Klokken var inddelt halvt seks, og vi skulle 150 km ind i Sverige for at komme til vort natlogi og vor aftensmad. Nu gik turen så igennem det skønne, skånske landskab med skov og klippefyldt terræn så langt øjet rakte.



*Før afrejsen fra Önnestad*



Trætte og fyldte med indtryk, men med tomme maver ankom vi til Önnestads landbrugsskole og højskole. Den stor-slåede modtagelse, vi her fik, vil vi aldrig glemme. Varm og dejlig mad stod parat til os, og bagefter var vi deres gæster ved et hyggeligt og fornøjeligt kaffebord, hvor de svenske og danske elever skiftedes til at synge for hinanden. Efter alt dette var det dejligt at komme til ro, og vi sov som sten til næste morgen. Den næste dag fik vi et morgenmåltid på skolen, der ikke stod tilbage for aftensmaden dagen i forvejen, og forsynede med madpakker, »smörgås«er, drog vi atter af sted, denne gang med en lærer fra den svenske højskole som vejviser. Vi kørte nord på og så det gamle kloster »Bäckaskog«, og den smukke natur ved den højtliggende »Ivösjö«. Bagefter var vi i Kristiansstad og besøgte Trefoldighedskirken, som er bygget af Kristian d. 4. Her tog vi afsked med den svenske lærer, og skulle han læse dette, skal han vide, at vi glemmer ikke Önnestadskolerne og den usædvanlige modtagelse, vi fik der.

Vi tog så fat på den ca. 250 km lange hjemtur. Skønt vejr havde vi stadig, og vi nød den skønne tur gennem Sverige. Vi slap godt gennem tolden med vore små minder fra Sverige, og hvor var det trods alt dejligt at være i ens eget land igen. Det var en hel befrielse, at menneskene igen kørte i den rigtige side af vejen, og ikke som i Sverige i venstre side.

Og så dukkede endelig hen mod aften »Det hvide slot« op i det fjerne. Ude godt, hjemme bedst, var det gentagne udbrud, da vi atter var inden døre og hjemme. Men en dejlig tur havde det været, og et minde for livet for os alle, lærerpersonale som elever.

*Vilh .Kofoed-Hansen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.

Statens pædagogiske

Studiosamling

Frederiksberg Alle 22 V

77



# Sølvsnoren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

August 1949

Nr. 8

Der brænder  
et lys . . .



*Den, som et lys vil bære  
gennem den mørke nat,  
skærmer for det med hånden,  
at ikke det slukkes brat.*

*Der brænder et lys i dit indre,  
tændt derinde af Gud.  
Der blæser så mange storme,  
der gerne vil slukke det ud.*

*Skærm det med begge hænder,  
hvor du i verden går.  
Alle, hvis lys bliver slukket,  
så fattig en lykke får.*

*Skærm det med begge hænder  
alt som din dyreste skat,  
så lyser det dig gennem verden  
og gennem din sidste nat.*

(Digt af Chr. Ludwigs.)

## Vort ansvar

Hvor hører man tit disse ord: »Det er de unge, der skal bygge Danmarks fremtid«. Ja, pligten kalder på os unge. Det er et stort ansvar, der lægges hen til os. Men jeg tror, at mange af os er tilbøjelige til at tage sig dette ansvar for let. Nogle tænker: »Lad de ældre om det«. Det kan der også være noget om; men vi må betænke, at vor tur kommer bagefter, og så nytter det ikke, at vi siger, at det må de andre klare. Nej, vi må være vort ansvar bevidst og følge med i, hvad der foregår omkring os og i hele vor land.

Vi har som kristne et stort ansvar over for andre mennesker. Gud har givet os en åndelig arv, og det største i denne arv er selve Guds ord, som er vejen, sandheden og livet. Gud har samtidig med arven også givet os et ansvar. Dette ansvar er, at vi skal lade arven gå videre og bringe hans ord til andre mennesker. Et kristent livssyn og en kristen livsholdning er vort ansvar over for andre mennesker.

Når vi unge stifter eget hjem, er det også af stor betydning, at vi bygger på kristen grund. Og sætter vi børn i verden, gælder det også om, at vi viser dem den rette vej og oplærer dem i den kristne tro.

Vi har også ansvar for vort folk og fædreland. Det ville da være naturligt, at også kristne søgte ind i offentlige stillinger for der at være med til at praktisere kristendommen. Jeg vil også synes, at det er en kristens pligt at sætte sig ind i det politiske liv, for netop i et så vigtigt problem har det noget at sige med hver enkelts mening og syn på de forskellige ting. Der kan hver enkelt være med til at bygge Danmarks fremtid og være med til at bestemme, hvordan fremtiden skal forme sig. Og er det vor mening, at Danmarks fremtid skal bygges på kristen grund, saa ved vi godt, hos hvem vi kan hente hjælp og styrke, og at der er en Gud foroven, der råder for Danmarks sag.

Så kan vi trygt lægge alt i hans hånd og tro, at han kan klare alle problemer for os, selv de sværeste.

*Martha Bro (49).*

## FRA ELEVKREDSSEN

### FÅREVEJLEKREDSSEN FOR KALUNDBORG OG OMEGN

indbyder til møde i Ubby missionshus søndag d. 18. september. Fårevejlesammenkomst kl. 15,30, hvor forstander Jensen taler. Kl. 20 offentligt møde, hvor forstander Jensen taler og viser højskolefilm.

*Rossing Nielsen.*

### HILSEN TIL SOMMERHOLDET 1939



Med ovenstående billede vil vi gerne sende »Sølvsnoren«s læsere en hilsen fra elevmødet 1949. Særlig gælder denne hilsen vore kammerater fra 1939, som ikke var med til elevmødet. Vi havde ventet en større flok nu, da det ellers var 10-års jubilæum. Vi tilbragte en god dag sammen på vor kære skole, sammen med skolens nuværende elever og stab. Vi ønsker Guds velsignelse over skolen og dens fremtid.

Lærer Axel Nielsen, Agnes (f. Kristensen), Jenny (f. Nyhus), Lisa Nielsen, Emely Hansen (f. Christensen), Margrethe Thiedt (f. Nielsen), Anna Rasmussen (f. Larsen), Marie Petersen.

### BRYLLUP

Den 16. juni viedes Krista Christiansen (47) til Viggo Laurentiussen. Vi ønsker til lykke.

## ADRESSEFORANDRINGER

47. Kristen Klausen, Martinsvej 8, København V.  
 47. Fru Krista Laurentiussen (f. Christiansen), Tolstrup,  
 Ringsted.  
 47. Anna M. Thomsen, Øregårdsallé 25, Hellerup.  
 48. Fru Lilly Jensen (f. Møgelbjærg), Falstersgade 10, Fredericia.  
 48—49. Søren Thomsen, c/o P. Lund, Nicolinegård, Nr. Nis-  
 sum, Lemvig.

*Nye bidragydere*

Som meddelt i sidste nummer af »Sølvsnoren« blev der blandt de yngre årgange ved elevmødet tegnet nye bidrag til Fårevejle højskoles genrejsning og fortsættelse på ialt 2825 kr. Siden er tegnet flere bidrag. Resultatet er i øjeblikket følgende:

Bidrag tegnet den 11. juli 1949..	2835 kr.
Bidrag tegnet i resten af juli....	250 kr.

---

Ialt.. 3075 kr.

Bidragene er tegnet til indbetaling over en femårig periode.  
 Jørgen Jensen.

*Vinterskolen*

Der er nu indmeldt både nogle piger og mænd til den kommende vinterskole, og vi håber, der kommer mange i løbet af efteråret. Skolepengene udgør for tiden 140 kr. pr. måned. Amtsunderstøttelse kan søges indtil 15. september. I amtsunderstøttelse gives fra 36 kr. til 116 kr. pr. måned alt efter indtægtens størrelse. Vi sender gerne program til enhver, som er interesseret.

Jørgen Jensen.

*Husmoderlejr*

I dagene 19.—21. september bliver der en husmoderlejr på Faarevejle højskole. Sidste år var der husmoderlejr i marts måned, men i år har der været ønske fremme om at få denne

lejr i september. Lejren ledes også i år af fru missionær Horn Andersen, Nykøbing S. Program kan fås ved at skrive til højskolen eller til fru missionær Horn Andersen. Indmeldelse skal ske inden d. 12. september.

## Efteraarets rejser

I dagen 5.—9. september bliver der nordisk højskolemøde på Tommerup højskole for Indre Missions højskoler. Fra Fårevejle regner vi også med at deltage i dette møde. For tre år siden var der et tilsvarende nordisk højskolemøde i Norge, og det var en stor oplevelse at være med til.

Den 11. september begynder vi på efterårets møderejser. På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende møder:

11. september Sorø.	6. oktober Suldrup.
12. » Billum.	6. » Thyregod.
13. » Outrup.	10. » Vejen.
14. » Spjald.	10. » Dianalund.
15. » Hampen.	11. » Egtved.
18. » Ubby.	12. » Lunderskov.
3. oktober Gandrup.	13. » Andst.
4. » Fjerritslev.	19. » Gesten.
5. » Molbjerg.	

Vi regner også med at komme en del flere steder, men der er tidspunkterne ikke endelig fastlagt endnu.

## På lejr

I lighed med sidste år, så var vi også i år i midten af august på lejr i Havnsø i fire dage. Her har K. F. U. M. og K. i Nordvestsjælland en dejlig lejrbygning, som vi lånte. I tiden før vi skulle afsted, havde det regnet næsten hver eneste dag, og vi var meget spændt på, om lejren kunne blive til noget. Heldigvis slog vejret om, og vi fik helt godt vejr derude ved stranden.

Vi havde undervisning derude, bibeltimer, foredrag, håndgerning m. m., men desuden var der kommet et nyt fag til, der hed vandgang. Hver dag var der badning, og der var al-

mindelig enighed om, at det var et godt fag. Martha Pedersen stod for madlavningen og lavede så dejlig mad, at vi sikkert allesammen tog flere pund på. Håndboldkamp havde vi også. Lærerstaben spillede med hver dag, og det gik livligt til.

Om aftenen samledes vi ved kaminen i lejrens dagligstue, hvor tiden gik med samtale og sang. Det er sådanne stunder, man føler Guds nærhed tydeligst, og man løftes op over alt det lave.

Efter knapt fire dages ophold i lejren skulle vi hjem til højskolen igen, og det var med et lyst minde rigere, at vi atter kørte mod Faarevejle.

*Vilh. Kofoed-Hansen.*

## Fra skolen



Aftenkaffe på et elevværelse

Så er de tre første måneder af sommerskolen allerede gået, og vi har begyndt på august. Medens de første sommermåneder er præget af de forskellige fester og udflugter, så er august måned en stille tid, men skolemæssigt set næsten den bedste måned.

Den 29. juli havde vi afslutningsfest for de 32 piger på Kofoeds husmoderkursus. Der var dækket kaffeborde i foredragssalen, og vi havde en festlig og rig aften med forskellige underholdning og korte taler. Det korte kursus, der var planlagt for i sommer, er nu afsluttet, og mange af de unge piger er kommet ud i gode huslige pladser. For mange har dette kursus betydet, at de har lært at se livet under en anden synsvinkel, og at de også har fået smag på at komme på højskole.

Den 31. juli samledes vi igen ved de festligt pyntede borde i



Håndgerning i dagligstuen

foredragssalen til afslutning for de syv piger af højskoleholdet, som ikke kunne få tid til at blive i august måned også. Det er blevet tradition ved den lejlighed, at aftenen begynder med underholdning, hvor nogle af eleverne optræder som lærerstab. Det gjorde de også i år, og hvert år har lærerstaben nye kanter, som trænger til at blive slebet af. Afslutningsfesten formede sig iøvrigt på den sædvanlige måde med sang, taler m. m. Vi regner forøvrigt med, at de fleste af de syv, som skulle rejse, også får lejlighed til at være med til den sidste afslutningsfest i slutningen af august.

På holdet i august måned har vi i år 24 elever. Vi har en lidt anden skoleplan for august, idet vi har flere bibeltimer og foredrag og færre almindelige klassetimer. Søster Lilly Nielsen fra Diakonissestiftelsen er her i begyndelsen af august og giver undervisning i barnepleje. Søster Lilly var her også i sommeren 1947, og vi er glade ved igen at have hende iblandt os her på højskolen. Undervisningen i husholdning ved Martha Pedersen og håndgerning ved Lis Skovmark fortsætter som i de første tre måneder. Der er også nogle stykker, der er begyndt at lære vævning hos min kone.

Mange hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*





En af sommerens fester, week-end for unge

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begynder 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.

Statens pædagogiske

Studiesamling

Frederiksberg Alle 22

77

V



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

September 1949

Nr. 9

## Tro og gerning

Det kan ikke være andet, end at forholdet mellem disse to sider af vort kristenliv må være genstand for alvorlig overvejelse i enhver troendes liv. Går vi til vor bibel, møder vi det gang på gang, at der er en ubrydelig sammenhæng mellem disse to ting. Vi møder det i Jesu taler, vi møder det i Pauli breve, men særlig stærkt i Jakobs brev, der i grunden er en eneste appel om og advarsel mod at skille de to ting ad og ganske særlig mod at mene, at når bare det med troen er i orden, så betyder det ikke så meget med gerningerne. Det er en opfattelse, som er meget almindelig også blandt os, noget, som vi har lært og tilegnet os, at det er troen, det hele kommer an på, og det er for så vidt rigtigt; thi den eneste måde, vi kan komme i forbindelse med Gud på, er at tro ham på hans ord. Det er det eneste, vi kan sætte vort haab til, når vor sande stilling går op for os, men vi kan ikke i sandhed og med rette tilegne os ordet om vore synders forladelse for Jesu skyld, uden at vi også går ind under kravet: »I skal være

mine vidner«, og det må betyde, at vi ikke alene i ord, men i gerning tager denne forpligtelse op. Vi beder i vor kirkes udgangsbøn: »Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal tro og gøre«. Her har vi igen dette dobbelte, tro og gerning, og når vi læser, hvad Jesus lærte sine disciple, var det bestandig det samme, der gik igennem som den røde tråd: Han lærte dem at tro på sin himmelske fader og at vise denne tro i deres færd: gerningerne. Derfor må vi heller ikke skille disse to ting ad, de hører uløseligt sammen, ja, Jakob siger endog i sit brev (2, 26), at troen er død uden gerninger. Men det gælder om at få den rette sammenhæng mellem disse to sider i vort kristenliv. Hvis vi lytter til den forkyndelse, der gennem prædikenen lyder i mange af vore kirker, vil vi høre, at forkyndelsen af, at gerningerne hører med i et kristenliv, har en meget stor plads. »Gud møder dig i din næste« kan sættes som motto over mangen prædiken, og bliver det efterlevet i sin konsekvens, er vi ude i den ensidighed at overbetone gerningerne på troens bekostning, og så er vi på vej ud i rationalismen. Hvorledes da finde den rette harmoni mellem tro og gerning? Ved at fastholde, at troen på den treenige Gud er det grundlæggende, men denne tro må omsættes i gerninger for at holde sig frisk og levende, gerninger, der udspringer af taknemmelighed mod Gud, af tro på, at Gud vil det således, og at det er ham, der virker i mig, den enkelte. Vi er frelst for at tjene ikke for at hygge os og have det rart, men vi tjener aldrig for at blive frelst, det er en selvlavet frelsesvej og derfor en blindgade. Vi tjener ikke for løn, men for at livet med Gud kan finde udløsning for de kræfter, der er nedlagt deri. Holder vi os det for øje, har vi mulighed for at klare os fri af de skær, som hedder tro uden gerninger og gerninger uden tro. Så bliver tro og gerning to sider af samme sag. Så får de hver for sig den plads, der tilkommer dem, og så bliver de begge Gud til ære.

SVEND LARSEN.

## Det nordiske højskolemøde

I dagene 5.—9. september var vi samlet ca. 350 højskolefolk fra Norge, Sverige, Finland og Danmark til nordisk Indre Missions højskolemøde på Tommerup højskole. Norge var stærkest repræsenteret, idet der var ca. 240 højskolefolk derfra. Fra Sverige var mødt en halv snes stykker og fra Finland et lignende antal. Fra Danmark var der ca. 80.

Det var en oplevelse at være med til mødet og få lejlighed til at lære højskolefolk fra de andre nordiske lande at kende.



Deltagerne i det nordiske højskolemøde på Tommerup.

Der blev holdt flere gode bibeltimer, foredrag og forhandlinger. Ikke mindst vil jeg længe huske en bibeltime, som professor Hallesby fra Norge holdt for os.

Hver morgen efter morgenandagten samledes vi i haven for at hejse de nordiske flag, og om aftenen samledes vi igen for at tage dem ned. Det var højtideligt at være med til.

Jeg tror, at alle vendte berigede hjem og med nyt mod til at tage fat på det daglige arbejde.

J. J.

## Højskolerne i Norden

Højskoletanken, som først kom frem i Danmark, har slået stærkt rod i alle de nordiske lande. Vel kunne man ønske, at højskoletanken havde slået meget stærkere rod i Norden, men trods alt er der dog nået en del.

I Danmark har vi 54 højskoler ialt. Heraf er der ni, som står i tilknytning til Indre Mission. En gang om året samles vi inden for Indre Missions højskoler til to-dages højskolemøde. Ligeledes er der en gang om året et møde for samtlige højskoler i Danmark. Hvert 3. år er der nordisk højskolemøde inden for I. M.s højskoler og et tilsvarende nordisk møde inden for de grundtvigske skoler. Den danske stat giver i tilskud til højskolerne dels et bygningstilskud og tilskud til undervisningsmateriel og dels 50 pct. af lærerlønningerne. Desuden gives der jo understøttelse til de enkelte elever i forhold til deres indtægter.

I Norge findes der 50 højskoler, hvoraf 31 svarer til I. M.s højskoler i Danmark og kaldes ungdomsskoler. Desuden er der også nogle såkaldte fylkesskoler (amtsskoler). Den norske stat betaler alle lønninger til forstander og lærere og desuden betydelige tilskud til bygninger m. m. En skole af gennemsnitlig størrelse kan få helt op til 70.000 kr. i årligt statstilskud. Der er dog den fare ved de store statstilskud, at skolen skal blive for afhængig af staten. Den norske stat skal nu have en repræsentant i hver skoles bestyrelse, ligesom den også har indflydelse ved ansættelse af forstander og lærere. Der er dog også enkelte skoler, der drives uden noget statstilskud.

I Sverige findes der 54 højskoler, hvoraf 14 nærmest svarer til I. M.s højskoler i Danmark. Den svenske stat giver lignende store tilskud til højskolerne, som den norske stat gør. Der er dog også i Sverige enkelte højskoler, der drives uden statstilskud.

I Finland findes der 76 højskoler, hvoraf 32 betegnes som kristelige folkehøjskoler. De finske højskoler får ikke så

store statstilskud. Til de enkelte elever gives der heller ikke så meget i understøttelse.

Både i Norge, Sverige og Finland er det almindeligt, at man har fælles vinterskole for unge piger og mænd og kortere sommerkursus (2—3 måneder) for unge piger.

En af de norske deltagere i det nordiske højskolemøde sagde om den kristelige højskole i Norge, at den var vokset frem i kamp, og den lever kun, så længe den kæmper. Det gælder sikkert for højskolen i hele Norden, at den lever kun, så længe den kæmper. Hvis højskolen skal bestå og være lys og salt i folkets liv, så skal den derfor ikke vælge den nemmeste og sikreste vej, men så skal den føre en kamp på liv og død for at gøre vort folk til et levende folk.

*J. J.*

## Efterårets møder

I slutningen af september og i oktober bliver der følgende møder:

September	6. Rodsted ved Suldrup.
22. Bråby.	6. Thyregod.
23. Hammer ved Lov.	7. Sulsted.
26. Munklinde ved Agerskov.	9. Ålborg.
27. Varde.	10. Dianalund.
28. Oksbøl.	11. Vejen.
29. Durup.	12. Lunderskov.
Oktober	13. Andst.
2. Vester Hassing.	14. Sdr. Vium.
3. Gandrup.	17. Lejrskov.
4. Fjerritslev.	18. Gesten.
5. Molbjerg.	26. København.

Endvidere bliver der i dagene 20.—27. oktober en række møder på Bornholm, hvor lærer Kofoed-Hansen kommer.

## FRA ELEVKREDSEN

### FAREVEJLEKREDSEN FOR ÅLBORG OG OMEGN

Søndag den 9. oktober kl. 14.30: FH-stævne på KFUM, Jernbanegade 23, Ålborg. Forstander Jensen og lærer Kofoed-Hansen taler og viser film. Kaffeord og frit samvær.

*Johs. Jensen,*  
Reberbanegade 20, Ålborg.

## FÆREVEJLEKREDSEN FOR KØBENHAVN OG OMEGN

Onsdag den 26. oktober kl. 20: FH-stævne på KFUK, Kanikestræde. Forstander Jensen taler. Alle gamle elever og venner af skolen er velkommen. *Kr. Bach.*

## ADRESSEFORANDRINGER

- 1927 Ingeborg Hansen, Skolegade 1, Allinge, Bornholm.  
Ida Larsen, lærerinde, Flensborg, c/o Gråsten bank, Kruså, Padborg.
- 1947 Kirsten Klausen, Martinsvej 8, København V.

## HILSEN FRA SOMMERHOLDET 1949

Nu er vi rejst fra skolen igen, og det er næsten ikke til at forstå, at der allerede er gået fire måneder. Tiden er gået alt for hurtigt, men det gør den jo gerne, når man har det godt. Aldrig vil vi glemme denne sommer, og hvad vi har fået på skolen. Den vil stå som et af de dejligste ungdomsminder, vi har. Vi vil tit vende tilbage i minderne og sige: kan du huske — —, kan du huske — —. Et minde, jeg aldrig vil glemme, er det indtryk, jeg fik i timerne, altid kunne jeg mærke, at det gik ud på et, og det var at hjælpe os både i det åndelige og det timelige. Men det var nu ikke blot i timerne, nej, på alle tider af dagen kunne vi komme, og vi gik aldrig forgæves efter råd og vejledning. Det, der gav os frimodighed til at komme, var også det kammeratskab, der bestod mellem lærerstaben og os.

Vi har mange gode minder, men ikke alene fra skolen, også fra de mange dejlige ture, vi har været ude på. Selv om vi havde set og oplevet en masse, var der dog ikke nogen, der var gladere end vi, når vi igen kunne skimte »det hvide slot«. Når vi nu skal ud i det daglige arbejde igen, vil vi prøve at føre det, vi har lært, ud i hverdagen. Så vil jeg ønske, at mange unge vil finde over til vor skole og der få så mange rige oplevelser, som vi har fået.

En varm tak sender jeg til forstanderparret, lærerstaben og mine kammerater for denne sommer.

*Inga Moisgård (49), Nr. Nissum.*

## Fra skolen

Medens dette skrives, er jeg på møderejse i Jylland. Det er en oplevelse på disse rejser at træffe mange gamle elever og besøge dem i deres hjem. Nu er der også adskillige af ele-

verne fra de sidste årgange, som selv har stiftet hjem, og det er interessant at følge dem og se, hvordan de bor. Det kan ofte knibe at nå alt det, man gerne vil, når man er på en egn, men jeg prøver at nå så meget som muligt.

Den 30. august sluttede vi sommerskolen. Først samledes vi i spisesalen til middag, som eleverne selv under Martha Pedersens ledelse havde sørget for, og derefter samledes vi ved de festligt dækkede kaffeborde i foredragssalen. Det var en festlig og rig aften, som vi længe vil huske. Mange, både elever, lærerstab og gæster, havde ordet for at sige tak for sommeren. Eleverne overrakte en gave til højskolen på 100 kr., som vil blive brugt til indkøb af et eller andet til højskolen, således at det også kan være et minde fra holdet. Vi har ikke rigtig bestemt endnu, hvad det skal være. Nu er så også sommerholdet 1949 rejst fra skolen, men mange gode minder har de efterladt i vort sind. Vi vil følge dem med vor forbøn og ønske for dem, at deres livs rejse må lykkes.

Med sommerholdet 1949 har vi fået et nyt hold medarbejdere. Vi tror, at de også ligesom tidligere hold vil være med til at slås for højskolens fremtid til gavn og velsignelse for andre unge. Vi ved af erfaring, hvad det betyder, at elever vil være medarbejdere i det arbejde, som vi gerne vil gøre iblandt ungdommen.

Det går fremad med forespørgsler og indmeldelser til vinterskolen. Det bliver i hvert fald noget bedre end sidste vinter, men der skulle også gerne komme adskillige indmeldelser endnu i løbet af september og oktober.



Fra skolekøkkenet.





Det er svært at holde balancen.

Hovedrengøringen er forlængst overstået, idet nogle af eleverne blev de første dage i september for at hjælpe til. Vi er meget taknemmelige, fordi nogle stykker kunne få tid til det. Skolen er nu i fin stand til at modtage næste hold.

Mange hilsener

*Else og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

Oktober 1949

Nr. 10

## Troens glæde

I Johs. evangeliets 15. kap. siger Jesus om troens glæde sådan: »Dette har jeg talt til jer, for at min glæde skal være i jer, og for at jeres glæde skal blive fuldkommen«. Det vil altså sige, at når vi lever i tro til Gud, så får vi også glæde i vort liv.

Den indre glæde, troens glæde, er en dyb glæde, som kan holde og bære under livets skiftende kår. Og der er det ved den glæde, at der kan slides på den. Den bliver ikke brugt op som så mange andre glæder, men jo mere man bruger af den, desto større bliver den. Der er også det ved den glæde, at den vokser, når vi deler ud af den til andre. Det er jo ikke livets lykke at leve for sin egen behageligheds skyld, men lykken er at prøve på at gøre andre glade.

Men når vi åbner vort hjerte for troens glæde, så vil det jo ikke sige, at så er vi altid ovenpå, og så er der ikke no-

get, der gør ondt mere. Nej, vi må give Paulus ret, når han skriver, at det at leve som en kristen, det er at leve som bedrøvet, men dog altid glad. Der vil stadigvæk komme noget, som kan give anledning til bedrøvelse, også når vi lægger vort liv i Guds hånd. Der kan komme kampe, fristelser, vanskeligheder og mismod, men troens glæde kan trods alt sejre over det altsammen. Dette dobbelte »som bedrøvet, men dog altid glad« kommer også frem i Kingos salme »Aldrig er jeg uden våde«, hvor Kingo bestandig lader det skifte mellem sorg og glæde:

Aldrig er jeg uden våde,  
aldrig dog foruden nåde,  
altid har jeg suk og ve,  
altid kan jeg Jesus se.

Sådan lader Kingo det stadig skifte i de forskellige vers, men så slutter han med den bøn, at troens glæde over synd og sorrig må, altid overvægten få. Den samme bøn trænger vi også til at leve med, at troens glæde under alle forhold må sejre og leve i os:

Men, o Jesus, jeg vil græde,  
hjælp du til, at troens glæde  
over synd og sorrig må  
altid overvægten få.

J. J.

## Kampen om ungdommen

Der føres en hård kamp om mennesket, og særlig ungdommen, i disse år. Jeg tænker ikke bare på den kamp, der finder sted i Østeuropa, hvor man vil ensrette alting og opflaske ungdommen i bestemte politiske ideer, men jeg tænker først og fremmest på den kamp, der føres her i vor egen del af verden, Vesteuropa og særlig vort eget land, en kamp for at vinde ungdommen og dermed fremtiden.

Der sættes ind i denne kamp fra mange sider. De politiske partier prøver på at vinde ungdommen allerede på et tidligt tidspunkt, men den politiske interesse er gennemgående ikke stor blandt efterkrigstidens ungdom. Det gjorde egentlig ikke noget, om der var noget mere lyst til ærlig opposition i politisk henseende blandt ungdommen, thi det er vejen til politisk

fornyelse. — Også til »billige forlystelser« sættes der stærkt ind på at få fat på ungdommen og særlig ungdommens penge, og her er et område, hvor det går nemt. I en efterkrigstid går linierne gerne nedad, og det viser sig også i en stigende trang til »billige forlystelser«, men hvor virker den slags forfladigende og sløvende og også ofte demoraliserende.

★

Fra den kristne menigheds side må der også sættes stærkt ind på at vinde ungdommen for ungdommens egen skyld. Man kan jo somme tider anlægge den betragtning, at hvis ikke ungdommen vil tage den kristne arv op, så må den selv om det, men en sådan tankegang må man aldrig have fra kristen side. Intet offer er for stort, når det gælder om at vinde ungdommen og gøre den delagtig i de åndelige værdier.

Fra kristen side må kampen om ungdommen særlig føres på tre fronter. For det første på det kristne hjemms front. Der er somme tider også i kristne hjem en tilbøjelighed til at overlade alt, hvad der vedrører børnenes oplæring i den kristne tro til skolen, søndagsskolen, spejdertroppen m. m.. men selv om disse kan betyde meget, så er der dog intet, der kan stå ved siden af den oplæring i den kristne tro, som på en ganske naturlig og ligefrem måde bør finde sted i et kristent hjem. På det kristne hjemms front må der føres en kamp for at vinde den ungdom, der vokser op i troende hjem, vinde den for det største, for Kristus. Ofte lykkes det ikke, men det er et kristent hjem største glæde, når børnene tager arven op. Men ikke alene *den* ungdom skal vindes, men også den ungdom, der vokser op under andre forhold uden at kende noget til kristendommen. Her nås der de fleste steder alt for lidt, men det har stor betydning, når der er kristne hjem, som vil åbne dørene og prøve på at samle ungdommen og være noget for den.

Også fra kirken og det kristelige ungdomsarbejde må der være en front i kampen om ungdommen. Det er beskæmmende, at for mange unge bliver konfirmationen afslutningen på al forbindelse med kirke og kristendom. Det er det stadige omkvæd mange steder, at der kommer så få unge i kirke og til møder. Det er ikke organisationer, der mangler, thi vor tid er snarere overorganiseret. Det er heller ikke reklame og indbydelse, det skorter på, men snarere er det det personlige arbejde fra menneske til menneske, der mangler noget af. Der er en tilbøjelighed til, at organisationen og institutionen skal sørge for det hele. Og dog gælder det stadigvæk for hver eneste kristen, at han eller hun skal være med til at være Jesu Kristi vidner. Når vi læser om de vækkelser, som før

er gået over vort folk, så opdager vi, at man anstrengte sig egentlig ikke. Det var, ligesom det kom af sig selv, fordi der gik ild i nogle mennesker, og fordi de lod sig bruge af Gud. Når det gælder kampen om ungdommen, så må vi lade ungdommen mærke, at vi bryder os om den. Der er ikke anden vej at gå, end at ungdommens åndelige nød og fattigdom må gå os til hjerte, og at Kristi kærlighed får lov til at tvinge os til stadig at finde nye veje til at vinde ungdommens tillid og hjælpe den til at have livet i Jesu Kristi navn.

★

Den tredie front, jeg vil nævne, hvorfra vi også må føre kampen om ungdommen, er på undervisningens område. På denne front er vi ofte tilbøjelige til at give efter og lade andre komme til. I Sydslesvig føres der en hård kamp på denne front, og den ungdom, som nu vokser op, får en helt anden oplæring også kristelig set, end den ungdom, der voksede op før og under krigen. — Hvor er der store muligheder også herhjemme for enhver kristen lærer og lærerinde, som vil tage et ansvar op og give en levende undervisning. Hvor er der brug for unge lærere og lærerinder i vor børneskole, for hvem det at undervise ikke er noget levebrød, men et helligt kald. Desværre går udviklingen jo i den retning, at al læreruddannelse efterhånden bliver statsforetagende, men det er den sikre vej til åndelig død. I Norge har kristenfolket lige lidt et stort nederlag, idet en stor lærerskole eller seminarium er gået over til staten. — På alle felter inden for undervisningen er der store muligheder, naar det gælder kampen om ungdommen. Noget af det, der går bedst i denne tid, er realskolerne. De mange tog rundt i landet, der er fyldt med skoleungdom, vidner derom. Også her er der muligheder, som sikkert for sjældent bliver udnyttet fra kristen side. — Der er imidlertid en overdreven tro på en mellemskoleeksamens eller realeksamens betydning for hele livet. Selv også fra kristen side mener man undertiden, at en mellemskoleeksamen kan overflødiggøre den levende og igangsættende undervisning, som højskolen gerne vil bringe ungdommen.

★

Også inden for ungdomsskolerne og højskolerne vil vi gerne være med til som kristne at gøre en indsats i kampen om ungdommen. Det synes, som om ungdoms- og efterskoler for 14—18-årige går lidt bedre, ihvert fald i Jylland, end højskolerne, som på grund af gældende bestemmelser om amtsunderstøttelse først kan modtage de unge, når de er 18 år eller fylder 18 år senest i løbet af den tid, de er på skole. Der er meget,

der tyder på, at kampen om ungdommen i de sidste år er blevet tilspidset sådan, at det i mange tilfælde er vanskeligt at komme i kontakt med de unge, når de først er 18 år, hvorimod det er lidt lettere i 14—18-års alderen. Skolemæssigt nås der dog mange gange mere i 18—20-års alderen end i 14—15-års alderen. Det ideelle ville derfor være, at et ungdomsskoleophold ikke skulle erstatte et højskoleophold, men efterfølges af et højskoleophold. — Kampen om ungdommen er hård, men den skal føres også fra højskolernes side for ungdommens egen skyld, fordi det gælder fremtiden. — Det fortvivlede er bare, at det at oplære og uddanne ungdommen også skal være en forretning, der skal kunne svare sig og gå rundt. —

Paulus skriver i 2. Kor. brev, at fordi vi kender frygten for Herren, søger vi at vinde mennesker. Det er også fremdeles det eneste motiv, der duer i kampen om ungdommen.

*Jørgen Jensen.*

## FRA ELEVKREDSEN

### FÅREVEJLEKREDSEN FOR KØBENHAVN OG OMEGN

Onsdag d. 26. oktober kl. 20: F. H.-stævne på K. F. U. K., Kannikestræde, København. Forstander Jensen taler. Alle gamle elever og venner af skolen er velkomne. *Kr. Bach.*

### KOLDING HØJSKOLEKREDS

Lørdag d. 22. oktober kl. 20,00 taler lærer E. H. Lassen, Høptrup, på K.F.U.M. — Man bedes som sædvanlig tage højskolesangbog samt brød og sukker med.

P. u. v.

*Tage Sanden.*

### BRYLLUP

Den 20. august viedes Ruth Rahbek (47), Brande, til Ejnar Nielsen, Aabenraa.

Den 3. september viedes Erna Møller (48), Egens, til Svend Carlsen, Vrinders.

Vi ønsker til lykke.

*J. J.*

### ADRESSEFORANDRING

1947. Edith Hansen (f. Foged), Ringstedvej 33, Haslev.

## Efterår

Nu falder bladene i min have,  
 og frugten skal plukkes ned.  
 Vi takker Gud for den store gave  
 på havens træer og bed.  
 Snart knitrer vinterligt arnens lue,  
 og året ganger på hæld.  
 Forlængst er afkortet solens bue,  
 og somren har sagt farvel.

Også min egen vandring hernede  
 nærmer sig efterår.  
 Musklerne taber i styrke og kraft  
 for hvert et år, der går.  
 Øjnene kræver en stadig forstærkning,  
 og gangen bli'er mindre let.  
 Bærer jeg byrder, særlig tunge,  
 så bliver jeg hurtigt træet.

Skal jeg nu hilse med sorg og vemod,  
 at dagen ganger paa hæld?  
 Skal jeg med suk og klage i sindet  
 begynde at sige farvel?  
 Skal jeg med bitre tanker bekymret  
 nedlægge min vandringsstav  
 som en, der allerede nu  
 har taget mål af sin grav?

Nej, utaknemmeligt ville dette være  
 mod ham, som jeg gav min tro.  
 Jeg ved jo, han skabte min dag til dåd  
 og min skumring til hvile og ro.  
 Og ham skal jeg takke for sundhed og kræfter  
 i hele min arbejdsdag.  
 Måske han kan bruge mig lidt endnu,  
 men det bli'er hans egen sag.

Viggo Bay.

## En måned med D.S.B.

Det er en god ting, at man for 120 kr. kan rejse rundt i hele landet i en hel måned med D.S.B. Jeg tror egentlig ikke, at statsbanerne har tjent ret meget på mig, thi det er adskillige tusinde km, jeg har tilbagelagt. Dog kan man jo ikke alle vegne klare sig med D.S.B., men somme tider må man jo også ty til privatbanerne for at nå frem til bestemmelsesstedet.

På en måde har det været en hård måned. Næsten hver aften skulle jeg i ilden og holde møde i en K.F.U.M. og K. eller andet sted. Bagefter skulle der sludres under besøg hos gamle elever, så det blev ofte sent. Ofte blev det også til flere besøg på en dag. Det var imidlertid en herlig tur, og I skal have hjertelig tak for al gæstfrihed.

Nogle steder var der mange unge. Andre steder havde der været tilbagegang i arbejdet, så der ikke var så mange. Nogle steder havde man interesse for at tage på højskole. Andre steder havde man ikke megen interesse i at bruge den gave, som er givet ungdommen i vore højskoler. Nogle steder havde man ikke råd til at tage på højskole, fordi man tjente for lidt. Andre steder havde man ikke råd, fordi man tjente for meget.

Det er ikke let at overtale unge til at tage på højskole i dag, men hvis de først har været på højskole, så fortryder de det aldrig. Jeg ved, at adskillige tidligere elever har gjort et godt stykke arbejde for at overtale andre unge til at tage på højskole. Når resultaterne ikke har været så store, så skyldes det, at det i det hele taget er en vanskelig tid for højskolerne, og at I ikke er så mange om det endnu, men det kommer nok.

*Jørgen Jensen.*

## Fra skolen

Der kommer endnu enkelte forespørgsler og indmeldelser til vinterskolen; men vi så gerne, det gik noget hurtigere. Antallet af unge mænd bliver nok noget lignende som sidste år, og desuden bliver der så en mindre klasse for piger. Der kan i år søges amtsunderstøttelse indtil 1. november. De fle-





ste unge kan nu få en temmelig stor amtsunderstøttelse. Hvis I kender unge, som endnu ikke har taget nogen bestemmelse for vinteren, så kan det endnu nås at komme på højskole. — Til sommerskolen har vi en del forespørgsler.

De bedste hilsener.

*Elsø og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.

Statens pædagogiske

Studiesamling

Frederiksberg Alle 22 V

77



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

November 1949

Nr. 11

## Er der brug for højskolerne

Ved åbningsmødet talte konsulent Damgaard om højskolerne i fortid, nutid og fremtid. Damgaard nævnte, hvordan der efter 1864 kom en glansperiode for højskolerne, så den ene skole efter den anden voksede frem. På baggrund af nederlaget i 1864 tog man fat på at arbejde ud fra det motto, at hvad udad tabes, skal indad vindes. De unge bondesønner kom hjem fra højskolerne med nyt mod til at tage fat og begejstret for de opgaver, som var blevet drøftet, og som skulle løses. De første højskolefolk gik ind i arbejdet uden at være sikret på nogen måde.

Efterhånden som tiden gik, blev der fremgang på alle områder, og ved fremgangen tjente man penge og fik mere magt og indflydelse. Men jo mere man vandt frem i materiel henseende, desto mere tabte man i det åndelige. I flere tilfælde endte højskolerne som en verdslig indretning.

Indre Missions højskolebevægelse blev startet i 1887 i Nr. Nissum af pastor Hansen. Pastor Hansen havde lagt mærke til, at når de unge kom tilbage fra højskole, kom de ofte ikke i kirke mere. Derfor så han, at der trængtes til nogle højskoler, som ville gå ind for en mere direkte kristelig påvirkning. — Damgaard mente, at de faglige emner gennemgående havde fået for stor en plads ved Indre Missions højskoler. Gør man de faglige problemer for store, så kommer man kun til at kredse om sin egen dygtiggørelse.

Om højskolernes fremtid udtalte Damgaard, at hvis man kun holder højskole for at bringe kundskaber, så er der ikke brug for dem mere; thi kundskaber kan man sagtens erhverve sig på anden måde, men højskolens berettigelse ligger deri, at den skal være en skole for livet. Damgaard pegede endvidere på, at højskolerne må finde opgaver, som de må være med til at gå ind for, f. eks. Sydslesvig og forsvarssagen. — Højskolerne må også gå ind for kristelig påvirkning af ungdommen. Vi kan let komme til at stå over for det at skulle drive hedningemission flere steder i vort land. Derfor må højskolen ikke blive en verdslig indretning, men må være med til at gøre vort folk til et kristent folk.

J. J.

## En ungdom, der ikke må hildes

I »De unges Sangbog« findes en sang, der er meget brugt på »Det hvide slot«, det er »Hvis Danmarks kommende dage«. I sangen står nævnt kravene til Danmarks ungdom, krav, der skal opfyldes, »hvis Danmarks kommende dage skal lyse med morgenskær«.

Det er særlig linierne »En ungdom, der ikke må hildes af nattens besnærende blund«, jeg har fæstnet mig ved. Disse linier synes mig at have bud til ungdommen i dag mere end før.

Livet omkring os er hårdere end nogen sinde før, striden mellem folkeslag, politiske partier, de sociale lag og først og fremmest mellem godt og ondt tilspidnes for hver dag. Verden er et kaos som aldrig før, og det kan til tider synes umuligt at se, hvem der kæmper på lysets side og hvem på mørkets. Hvor fristende er det da ikke at gemme sig bort fra striden, at lade enhver om sit og passe sit eget, at have nok

i sin egen lille verden. Og endnu større er faren, fordi der findes så meget, der vil tilsløre sandheden, dække over de mange grusomme realiteter og bilde de unge ind, at livet er en leg og verden deres store legeplads, »man skal ikke tage livet for højtideligt«. Biograferne, teatrene, radioen og endog den moderne musik kappes om at hilde de unge »i nattens besnærende blund«. Desværre er det sådan, at selv nogle af de bøger, vi i god tro giver vore unge at læse, fordi de er udkommet på vore egne forlag, »De unges« eller Lohses, trækker i samme retning ved at give de unge indtryk af, at livet er idyl, og i hvert fald ender det da altid godt, medens vi alle så vel ved, at sandheden er, at livet er kamp og for flertallets vedkommende ender alt andet end godt.

Så må det da være vor opgave overalt, hvor vi samler de unge, på højskoler, fagskoler, i KFUM og K og alle andre steder, at lære de unge sandheden om livet, at lære dem at se kampen og faren i øjnene, at fortælle dem om menneskene og menneskelivets vilkår uden besmykkelser og løgne, at de dog må være vågne for, at livet er ingen leg, men langt snarere, som en af vore store digtere har sagt, en dødsensfarlig vandring med fortabelsens uendelige afgrund under stien, vi vandrer på, men også med frelsens vidunderlige håb hvælvende sig som en blånende himmel over vort hoved. Livet skal vi lære dem at kende, levet i Guds lys med evigt ansvar for ham. Det er den dybeste alvor, men samtidig den eneste måde, det er værd at leve på.

*Vilh. Kofoed-Hansen.*

## Sommerskolen 1950

Til sommerskolen 1950 kommer der af og til nye forespørgsler. Der er dog ikke så megen fart på endnu, men det plejer der forøvrigt heller ikke at være på så tidligt et tidspunkt.

På efterårsrejserne traf jeg mange (særlig søskende og veninder til tidligere elever), som gav udtryk for, at de ville komme på Faarevejle højskole til sommer. Hvis blot nogle af dem gør alvor af det, så vil det ikke se så dårligt ud. Det får I så arbejde på, at de får gjort alvor af det. Det er bedst at søge amtsunderstøttelse inden 1. januar, men der kan søges indtil 15. marts.

Vi arbejder på at virkeliggøre Faarevejle højskoles efterskole fra 3. maj. Efter de oplysninger, jeg har fået i ministeriet, så skulle der ikke være noget i vejen for, at vi kan få

godkendt en efterskoleafdeling for 14—18-årige på de samme vilkår som andre Indre Missions højskoler, der har en efterskoleklasse. Rundt omkring i landet planlægges det i øjeblikket at oprette flere nye ungdoms- og efterskoler. Det er også givet, at der er en mulighed og en opgave der, selv om man måske somme tider overvurderer behovet for ungdoms- og efterskoler.

Hvis ingen uforudsete vanskeligheder indtræffer med hensyn til godkendelse, så regner vi med, at der bliver en efterskoleklasse for 14—18-årige piger om sommeren og en efterskoleklasse for 14—18-årige piger og drenge om vinteren. Med de pladsforhold, vi har, vil der ikke være nogen vanskelighed ved at klare en indkvartering af flere afdelinger. Efterskoleafdelingen skal have sin egen timeplan, men ellers i øvrigt indgå som et naturligt led i højskolens arbejde. KFUM og K og Indre Mission i Nordvestsjælland er gået ind på at støtte sagen, men iøvrigt regner vi med tilgang rundt omkring fra Sjælland. Det har hidtil kun været meget få elever, vi har haft fra Sjælland, men vi håber ad den vej også at få mere forbindelse med Sjælland.

Forøvrigt håber vi også, at nogle stykker af de helt unge fra Jylland kan finde herover.

*Jørgen Jensen.*

## Rund fødselsdag



Den 11. ds. fejrede *Martha Pedersen* sin 40 års fødselsdag. I dagens anledning var der kommet en hel del repræsentanter fra husmandsforeningerne i Holbæk amt for at ønske til lykke og sige tak for hendes virke i amtet. Vi vil også gerne fra højskolen ønske hjertelig til lykke med det runde tal og sige tak for godt samarbejde. Vi håber paa fortsat godt samarbejde og ønsker *Martha* Pedersen lykke og Guds velsignelse over dagene, der kommer.

*J. J.*

## FRA ELEVKREDSEN

### KOLDING HØJSKOLEKREDS

Lørdag d. 26. november kl. 20,00 taler forstander P. Møller, Tommerup, på K. F. U. M. (Emne: Afgørende øjeblikke). Man bedes som sædvanlig tage sin højskolesangbog samt brød med.

P. u. v.

Tage Sanden.

### VANDREMAPPEN »MAGNETEN«

I bødepenge fra vandremappen »Magnetten« (1941) har vi modtaget 5,15 til elevforeningen, hvorfor vi bringer en hjertelig tak.

### ADRESSEFORANDRINGER

1937. Thilda Jensen, Lundgade 5, Varde.

1941. Agnes Jørgensen, »Bethesda«, Bethesdavej, 31, Aarhus.

1947. Lise Palm Greisen, Østerbroen, Præstbro.

1947. Hanne Jepsen, Hulgaardsvej 72, København K.

1947. Kirsten Klausen, Vojens ungdomsskole, Vojens.

1947. Alma Nielsen, c/o inspektør Worm, Inspektørboligen, Statsfængslet, Horsens.

1947. Ruth, Nielsen (f. Rahbek), Slotsgade 4, Aabenraa.

1947. Else Smidt (f. Friis), Mammen, Bjerringbro.

1947/48. Tage Nielsen c/o Kjær Sørensen, Grusgravgaard, Taastrup.

1948. Jenny Jørgensen, Maaløv kro, Maaløv.

1948. Kirstine Krog, Bryndumdam, Guldager.

1948. Agnes Petersen, Hulsøvang 11, Rungsted Kyst.

1948/49. Ejnar Rasmussen c/o Margrethe Petersen, Snekkebjerggaard, Endelave, Horsens.

1949. Ella Jensen, Auto-Centralen, Vestergade 54, Randers.

1949. Minna Sanden, c/o købmand A. Jensen, Niels Ebbesengade 20<sup>2</sup>, Aalborg.

1949. Marie Sanden, c/o Fru Nissen, Solbyen, Hasseris, Aalborg.

1949. Inga Pålsson, c/o Olaf Pedersen, Balle mark, Bredsten.

## Giroblanketten

Så er vi igen ved det årlige ubehagelige spørgsmål: kontingentet. I dette nummer af bladet er, som sædvanlig i november, vedlagt en giroblanket. Da det viser sig, at den har en forfærdelig tilbøjelighed til at forsvinde for de fleste, er det klogt at benytte den med det samme, mens man har den. Skulle den nu alligevel være forsvundet, når man skal bruge den, kan en ny fås på ethvert postkontor. Gironummeret er: 8701.

Elevforeningen bruger hvert eneste år et par hundrede kr. til porto alene for at sende opkrævninger til dem, der ikke har betalt. Det er penge, der er smidt væk i stedet for at komme til gavn. Denne gang er jeg sikker på, at I vil spare jeres forening for penge og jer selv og mig for en masse tids-spildende ulejlighed ved at sende kontingentet så snart som overhovedet muligt.

Kontingentet er som sædvanlig 5 kr. årlig, og det er tilladt at sende mere.

Med venlig hilsen fra jeres kasserer.

*Vilh. Kofoed-Hansen.*

## Vinterskolen 1949—50

1. Bent Bro, Grønnerup, Durup.
2. Paul Buch, Stubbe, Rieseby, Sydslesvig.
3. Metha Jakobsen, Attrup, Skovsgaard.
4. Lora Jørgensen, Sorø.
5. Jørgen Knold, Aarslev.
6. Arne Larsen, Solsø, Videbæk.
7. Agnes Vyff Lauridsen, Jerrig, Grindsted.
8. Kirstine Vyff Lauridsen, Jerrig, Grindsted.
9. Poul Aksel Madsen, Aarestrup, Skørping.
10. Niels Mogensen, Egtved.
11. Ebba Korsbæk Nielsen, Attrup, Skovsgaard.
12. Ellen Nielsen, Sværdholt, Vedde.
13. Henry Nielsen, Verup, Dianalund.
14. Karen Nielsen, Essendrup, Fjellerad.
15. Svend Erik Olsen, Kvanløse mark, Holbæk.
16. Gynther Wittorf, Østeralle 104, Flensborg.

## Fra skolen

Så har vi fået begyndt på vinterskolen. Det var med en vis spænding, at vi gik den 3. november i møde. Hvor mange elever ville der komme? Forår og efterår er gerne en spændende tid, idet det altid er usikkert, hvor mange elever, der kommer. Man kan godt somme tider synes, at der var rart, om man altid længe i forvejen var sikret et passende elevhold. Trods alt er det måske alligevel det sundeste at leve sådan, så der kun er en udvej for een dag ad gangen.

Der kom 16 elever (7 piger og 9 mænd). Det blev altså kun til samme antal som sidste vinter. Vi havde egentlig fem mænd mere, men de blev forhindret af forskellige grunde. Også fra en af de sydslesviske elever kom der afbud, således at vi kun har to sydslesvigske elever i vinter. I det hele taget er der ikke så mange sydslesvigske elever i Danmark i vinter, men det hænger jo sammen med de vanskelige forhold dernede. Vi er dog glade for, at vi også i vinter fik et par repræsentanter dernede fra.

Den 4. november havde vi åbningsmøde, hvortil var kommet mange fra omegnen. F. D. F.s orkester spillede, og konsulent Damgaard talte om højskolen i fortid, nutid og fremtid. Højskolens formand, fabrikant Vald. Olsen, sluttede med andagt.

Selv om den fælles vinterskole ikke i første omgang har fået den tilslutning, som vi havde håbet, så har vi dog ikke tabt modet af den grund, men vi tager fat med nyt mod på dagens opgaver. Vi er også overbevist om, at fællesskole er den helt rigtige form for vinterskole, og at det nok skal lykkes at få skolen op, men det tager tid.

For den gave, som vi fik af sommerholdet 1949, har vi købt vævede løbere til bordene i dagligstuen. Vi siger endnu en gang tak for denne gave.



Til november rejste Agnes Petersen (48), Hanne Jepsen (47) og Tage Nielsen (47/48). Vi siger tak for den tid, de har været ved højskolen. Af nye medarbejdere har vi fået Agnes Ferm (49), som er kokkepige. Endvidere Inga Mois-



gaard (49), Ellen Møller (49) og Tage Thagaard (H. H. 46/47).

Med hensyn til undervisningen i vinter, så har Martha Petersen pigerne til husholdning, Lis Skovmark kjolesyning, og min kone har håndgerning og gymnastik. Lis Skovmark har ligesom sidste vinter kjolesyningskursus forskellige steder i Odsherred. Den øvrige undervisning klarer Kofoed-Hansen, Svend Larsen og jeg. Det er jo næsten det samme arbejde at undervise et lille hold som et stort hold.

Pigerne bor på »Fasanvej« og mændene på »Strøget«, således at hvert hold har sin trappenedgang. Det var tanken, at de unge piger skulle bo på nordfløjen, men det er ikke nødvendigt at have den opvarmet i vinter.

Vi er godt i gang med det daglige arbejde nu, og det er vort indtryk, at vi nok skal få en god vinter sammen.

I slutningen af oktober var min kone og jeg en uges tid i Sverige for at besøge forskellige højskoler. Der er ikke plads i dette nummer af bladet til at komme nærmere ind på det.

De bedste hilsener.

*Else og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begyndte 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---



---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.



# Sølvsnoeren

Medlemsblad for Faarevejle Højskoles Elevforening



39. årg.

December 1949

Nr. 12

## Og dog bære blus vi med glæde

Visse steder i Sønderjylland (både nord og syd for grænsen) har man en skik, der vel stammer sydfra ligesom juletræ og adventskrans. Den går ud på, at børnene i det sene efterår i skumringstiden går syngende gennem gaderne, idet de bærer en papirslygte, hvori der står et brændende stearinlys. (Det sker, at der går ild i hele herligheden, men med forsigthighed går det!)

Jeg ved ikke, om det er det, Grundtvig har tænkt på, da han skrev sin smukke sang »Skyerne gråne« (Højskolesangbogen nr. 95), men i hvert fald er det noget i den retning, der må ligge bag hans omkvæd: »Og dog bærer blus vi med glæde.«

Vi har også fået et lys betroet (jvf. skatten i lerkar), som vi må vogte og bære ud i den mørke verden. Det er håbets kærte, der næres ved troen på ham, som kom med lys til

vort mørke. — »Himlens lys kom i dig til jord, skinner til ny oplysning stor« —

Bethlehems-barnet i krybberummet,  
det er den evige vår,  
troende hjerter det har fornummet:  
Jul gør lykksaligt nytår.  
Derfor bære blus vi med glæde.

A x e l N i e l s e n .

## Guds julegave

Guds julegave, det er hans egen søn, thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv«. (Johs. 3.—16.).

Mange store gaver har den almægtige Gud udøst over vor lille klode og dens befolkning fra tidernes morgen til dagen i dag, men den største af dem alle er dog sønnen, Jesus Kristus, der fra den himmelske ånde verden kom til jord i menneskelig skikkelse for at tage straffen på sig for alle de synder, fald og fejl, den hele menneskeslægt havde gjort sig skyldig i og fremdeles ville forøve, og dernæst for at leve et mønstergyldigt menneskeliv til vejledning for os.

Derfor kunne Jesus sige til Nikodemus som ovenfor citeret fra Johs. 3.—16. — Altså: så stor, så rig, så dyb og inderlig var og er Guds kærlighed til hans små menneskeskabninger, der var falden i synd, og som havde gjort sig skyldig til evig fortabelse, at han for at redde os fra denne elendighed, gav det bedste, han havde, sin enbårne, elskelige søn til lidelse og død i vort sted. Ubegribelige gåde!

Træffende har man kaldt ovenstående ord af Jesus for det lille evangelium, thi kort og sammentrængt, ligesom kærnen i en nøddeskal, rummer dette ene vers det hele evangelium fra vor bibel om Guds kærlighed og Guds retfærdighed. Thi er gaven, han gav os, et udtryk for den mest forunderlige og uransagelige kærlighed, så er sønnens hengivelse i døden og overgivelse til helvedes straf et lige så slående udtryk for Guds urokkelige retfærdighed.

Kort og koncist lød det i tidernes morgen: »Af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt, må du ikke spise. Den dag, du spiser deraf, skal du viselig dø«. (1. Mos. 2.—16—17). Dette var Guds vilje og bestemte advarsel. Som den retfærdige Gud, han er,

kunne han ikke fravige denne bestemmelse. Så havde han ikke været den fuldkomne, retfærdige, uforanderlige Gud. — Men Adam og Eva faldt for fristelsen. Hvad de tre linier i vor bibel: »Og hun tog af dets frugt og spiste og gav også sin mand, der stod hos hende, og han spiste«, (1. Mos. 3.—3—6), rummer af elendighed og ulykke, lader sig ikke beskrive. En lille handling med de frygteligste følger, fordi vi alle har fulgt i vort ophavs spor. Thi som Paulus siger i Rom. 5.—12, at synden kom ind i verden med eet menneske og døden ved synden, og døden således trængte igennem til alle, efterdi de alle syndede. Hvad kan vel så sammenlignes med en sådan ulykke? Alle verdens krige, de frygteligste koncentrationslejre er for intet at regne mod den.

Så bliver da Guds julegave så meget større og herligere, da han sendte sin søn, for at han, Gudsmennesket uden synd, kunne som den eneste, tage straffen for os alle, lide døden, den åndelige under Guds vrede («Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig») og overleve den, fordi han var hellig og uden synd. Derfor kan Paulus fortsætte det ovenfor citerede fra Rom. 5. med at sige (v. 19), at ligesom ved eet menneskes ulydighed, de mange blev til syndere, så skulle også ved den enes lydighed de mange blive til retffærdighed, d. v. s. trods vor synd frikendt for synd. — Hvad kan vel så sammenlignes med Guds julegave? Men det er altså en gave, som vi kan tage imod, om vi vil, og lade ligge, hvis vi ikke synes om den. Og der er desværre mange, der lader denne gave ligge.

Derfor er det mit oprigtige jule- og nytårsønske for os alle, idet jeg sender alle bladets læsere en hjertelig tak for det gamle år, at vi må tage imod Guds julegave på en sådan måde, at han bliver os til frelse. — Og lad os så være tro mod Fårevejle højskole.

*J. Andreassen.*

## *I krigsfangenskab*

Den 1. november 1944 blev jeg indkaldt til tysk soldat, og få dage efter fyldte jeg 16 år. Jeg kom først til Dortmund for at blive uddannet, men en dag, da der var gået et par måneder, fik vi alle besked om, at vi straks skulle pakke vort tøj, idet vi skulle afsted i løbet af et par timer. Vi blev så sendt til Tropau og nåede dertil sent om aftenen. Den næste dag blev vi sendt med lastbil til fronten. Der har vel været omkring 200 km. Ved fronten var jeg i fire måneder,

og den 6. maj 1945 kom jeg i russisk krigsfangenskab. Jeg var lykkelig over, at krigen var forbi, og at jeg nu kunne komme hjem igen. Det gik imidlertid ikke så hurtigt. Først måtte vi marchere fra by til by gennem Tjecoslovakiet sammen med nogle russiske soldater. Senere kom vi til byen Sagen i Schlesien til en lejr, men der var ikke plads i lejren, og vi måtte derfor bo i det fri. Den russiske kaptajn, som havde kommandoen over os, sagde hver dag, at vi snart kom hjem. Sådan gik det den ene dag efter den anden, og vi kunne aldrig få rigtig besked. Endelig den 2. juli 1945 fik vi besked om at holde os klar, og vi var lykkelige, idet vi troede, at vi skulle hjem, men i stedet for kom vi med et tog til Charkov i Rusland. Her blev vi indkvarteret i en lejr. Jeg kom til at bo i et rum, der var 7 m langt og 5 m bredt. Her skulle vi være 35 mand. Ialt var der 35,000 tyske soldater i den lejr. I køkkenet arbejdede polske soldater. Hver dag fik vi om formiddagen 1 kg brød til deling mellem 20 mand. Om eftermiddagen fik vi hver en halv liter suppe, ikke med kartofler eller kød, men kogt i vand med fiskemel eller lupiner. Hver uge skulle vi til barber og have klippet alt håret af. Vi fik ikke sæbe og håndklæde, så vi kunne ikke blive vasket rigtigt. Hele dagen igennem sad vi i soverummet, da vi ikke havde noget arbejde. Til sidst kunne vi næsten ikke gå rundt om lejren. Vi var sådan tilpas, at vi hvert øjeblik kunne falde om, da vi ingen kræfter havde, og mange gik til. Endelig efter mere end et års forløb, den 4. september 1946, kom der besked om, at alle, der ikke var over 19 år, kunne få lov til at rejse hjem, og jeg var jo endnu ikke fyldt 19 år. Vi var 20 mand, som fik lov til at tage hjem på det tidspunkt. Vi marcherede fra Charkov til den polske grænse, ca. 800 km, under ledsagelse af nogle russiske soldater. Gennem Polen og Tyskland fik vi lov til at rejse alene, noget af vejen til fods og ellers gennem Tyskland med toget. Endelig langt om længe nåede jeg hjem til Flensborg. Jeg vejede 41 kg, da jeg kom hjem. I den første tid fik jeg nogen understøttelse fra Sydslesvig-hjælpen. Vi var alle i mit hjem meget lykkelige over, at jeg var kommet hjem igen.

G. W.

## Gud ser os, hører os og holder os fast

Gud så os, før vor moder så os; thi fra evighed af har han skuet os, og vi har været i hans tanker.

Gud, der så hen til vor elendighed, vor syndefuldhed, vor fortabte tilstand, udvalgte os i Kristus Jesus, før verdens grundvold blev lagt, til at være hellige og ulastelige for sit ansigt.

Han så vor synd og forvendthed, men han så også de muligheder, der lå gemt i os i kraft af vort høje udspring, vor guddommelige oprindelse. Og så sendte han i tidens fylde sin søn, for at vi ved at tro på ham ikke skulle fortabes, men have det evige liv.

David siger: »Herren skuede ud fra himlen, han så alle menneskenes børn, han så ned fra sit højsæde til alle jordens indbyggere«. Dette er en herlig tanke, men det er også en alvorlig tanke. Gud ser den enkelte af os. Lever vi vort liv, øver vi vor gerning, taler vi, og tænker vi ud fra denne kendsgerning: Guds øje følger os. Gud være lovet, at salmistens ord også gælder i dag: »Hvor skal jeg gå hen fra din ånd, og hvor skal jeg fly hen fra dit ansigt? Dersom jeg farer op til himlen, da er du der, og reder jeg leje i dødsriget, da er du der. Ville jeg tage morgenrødens vinger, ville jeg bo ved det yderste hav, så skulle også der din hånd føre mig og din højre hånd holde mig fast«.

Giver vi ham lov dertil, vil han, hvor vi end er, føre os og holde os fast, så vi ikke kommer bort fra ham.

Alle »Sølvsnoren«s læsere ønskes en god og velsignet jul og et godt nytår 1950. Måtte Herren også i rigt mål velsigne gerningen på vor kære højskole og bane vej for flere og flere unge til dens høresale i det nye år.

Hjertelig hilsen til alle højskolens venner.

Eders

Anna og C. M. Julin.

## FRA ELEVKREDSEN

### HILSEN FRA SLANGERUP

Så er vi i årets sidste måned, julemåneden. Adventskransen er hængt op, og sommerens sidste roser står på bordet. Trods mørke og korte dage er der noget, der lyser op i sindet, forventning om julen, julelys, samvær med gode venner og slægtninge, jo, der er i sandhed meget at glædes over og sige tak for, men lad os ikke derfor glemme dem, der må fejre julen under mindre lyse og gode forhold.

Nu er det naturligtvis nemt nok at tænke på dem, men der

må også følge handling efter. Hvor der er vilje, er der altid mulighed for at hjælpe. Vi er tilbøjelige til for god julemad, juleknas, feststemning og julevisitter at glemme, hvad der er julens kerne, fredens og glædens budskab. Lad os også prøve at få tid til stilhed. Det er godt at vide, at selv i vor tid, hvor næsten alt er præget af utryghed og usikkerhed, da er der dog eet fast ståsted.

Vi er efterhånden faldet nogenlunde til her i Slangerup, men vore tanker går ofte til Fårevejle og »Det hvide slot«. Disse år står for os i en særlig glans.

Med ønsket om en glædelig jul og velsignet nytår.

*Anne Margrethe, Ruth og Aksel Ploug-Jørgensen.*

#### KÆRE GAMLE ELEVER OG VENNER FRA FÅREVEJLETIDEN

Marianne og Birgitte har allerede åbnet de to første døre i julekalenderen. De to taler ikke om andet end julen og juletræ, selv Birgitte pludrer med, så godt hun kan. Selv forstår jeg ikke, hvordan tiden er gået, siden jeg sendte min sidste julehilsen til Sølvsnoren. De sidste måneder har været skrækkelige her i København. Den nød og elendighed, jeg hver dag ser omkring mig, er forfærdende; hvordan skal vi virkelig kunne holde en god jul, når mennesker går på gaden uden logi, eller far og mor ikke kan skaffe tøj eller mad til sig selv og børnene. Gid vi allesammen rigtig kunne få lov at se al den nød og elendighed, der er i vort lille land — ja, ikke blot se den, men forstå, at vi har et ansvar og må være med til at hjælpe vor næste. Først da kan vi virkelig holde en glædelig og kristen julefest.

Marianne, Birgitte, Bamse og jeg sender jer alle de kærligste hilsener med ønsket om en god julefest.

*Ove Bangsgaard.*

#### HILSEN FRA HASLEV

Vore bedste hilsener og juleønsker til alle gamle venner.

*Birgit, Marta og Axel Nielsen.*

#### BRYLLUP

Den 23. november viedes Edith Nielsen (48), Dronninglund, til Svend Carlsen, Gandrup.

Vi ønsker til lykke.

*J. J.*

#### ADRESSEFORANDRINGER

1947. Lilly Christensen, Næsset 7, Horsens.

1947. Eva Larsen, Hvidkilde ladegård, Ollerup.

1948. Edith Carlsen (f. Nielsen), Danmarksgade 32, Sdr. Kongerslev.

1949. Dagny Jensen, Galgemosevej 22, Holstebro.

## En lille julehilsen

Hvor ville jeg blive glad, dersom I nu allesammen fandt på, at I som en lille julehilsen til mig og for at have god samvittighed til julen sendte det girokort, I fik i sidste nummer (med kontingent og helst lidt mere på).

En del har sendt, men der mangler mange endnu, og bladet udsendes jo desværre ikke gratis.

På forhånd tak.

Jeres kasserer

Vilh. Kofoed-Hansen.

## En julehilsen

En rigtig glædelig julefest og et godt og velsignet nytår ønskes alle »Sølvsnoren«s læsere.

Martha Pedersen. Lis Skovmark. Mary og Svend Larsen.

Irene og Vilh. Kofoed-Hansen.

En hjertelig julehilsen til alle Sølvsnorens holdere og til alle højskolens andre venner med 1. Johs. 1,16: Af hans fylde har vi alle modtaget og det nåde over nåde.

Vald. Olsen.

## Fra skolen

Adventstiden er begyndt. Både i elevernes dagligstue og i vor egen dagligstue har vi hængt adventskranse op, som skal minde os om, hvad advent betyder.

November har været en god måned. Arbejdet er gået med liv og lyst, og vi er også kommet godt i gang med de ugentlige elevforedrag og samtaler om forskellige emner.

November måned gav de første fire indmeldelser til sommerskolen 1950. Stillingen pr. 1. december er lige den samme som sidste år. Januar, februar og marts plejer at være de bedste måneder med hensyn til indmeldelser. Som jeg skrev i sidste måned, så har jeg indtryk af fra efterårsrejserne, at der er en hel del søskende og veninder til tidligere elever, som regner med at komme til sommer. Vi sender gerne program til alle, som er interesseret.

Vi er i lag med at få trykt en lille tryksag om efterskoleafdelingen, som vi regner med at få begyndt på til maj. Når den skriftlige godkendelse fra ministeriet sandsynligvis foreligger i løbet af denne måned, så sender vi også gerne pro-





Fra dagligstuen.

gram og ansøgningskema til 14—18-årige unge piger, som vil på skole til sommer.

Det gamle år går på hæld. Vi bringer alle gamle elever en stor tak for året, der er gået, og vi ønsker glædelig jul og et af Gud velsignet nytår. Så er det også vor bøn og vort håb, at det under må ske, at vor højskole må fortsætte med at bestå som højskole også i det nye år. Ligesom der er blevet en vej frem for hver dag i det gamle år, således tør vi også tro, at der skal blive det i det nye år.

Hjertelig hilsen.

*Else og Jørgen Jensen.*

---

## Faarevejle højskole

5 måneders vinterskole for unge piger og mænd begynder 3. november. 3 og 4 måneders sommerskole for unge piger begynder 3. maj. Skriv efter program.

*Jørgen Jensen.*

---

Udgivet af Faarevejle højskoles elevforening.

Redaktør: Jørgen Jensen.

Holbæk Amtstidendes Bogtrykkeri.