



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

1976

NYT FRA LASKOV HØJSKOLE

INDHOLD

	Side
Askov Lærlinge	3
Generalforsamling 1976	4
Beretning om foreningens arbejde	6
Askovkredsen i København og Århus	9
Askovgården	10
Askov Højskole november 1975-oktober 1976	11
Askov Højskoles byggeplaner	17
Askov Højskoles Bibliotek	19
Viggo Kampmann	21
Højskolebladet	22
Elevstatistik	23
Nyt fra Landsforeningen af Højskoleelever	25
Askov Lærlinges regnskab 1975-76	28
Askov Højskoles regnskab	29
Elever på Askov Højskole 1976-77	33
Højskolekurser på Askov Højskole 1977-78	43

Fotografiske optagelser udført af Finn Thrane.

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Askov Lærlinge

I professor Flors første beretning fra Rødning Højskole 1846 kaldes de unge mænd, der kommer på skolen »elever«. Der dannes elevforening o. s. v.

Da L. Schrøder blev forstander for Rødning Højskole, sluttede han sig helt til Flors højskolesyn — også sprogligt. I sin beretning om Rødning Højskole 1863 bruger han hele tiden elev-navnet. Men allerede i den første beretning om Askov Højskole trykt 1869, skriver L. Schrøder om det voksende antal af »Lærlinge«. Ordet er trykt med afstand mellem bogstaverne for ligesom at betone dets særegenhed. Fremover talte han om de unge karle og de unge piger og alle var de Askov Lærlinge.

Hvad der fik L. Schrøder til at foretage dette ord-skitte ved jeg jo ikke, men jeg kan tænke mig to grunde. 1.) Man lagde dengang megen vægt på at tale rent dansk. Ordet: »elev« lyder jo kendt nok, men er dog af fransk afstamning: — elever = opdrage eller løfte op. Vi kender det også fra elevator.

2.) Også i børneskolen taler man om elever. Det kunne være praktisk at have en særlig betegnelse for de unge, der gik i skole.

I latinskolen kaldtes eleverne disciple, men det var jo latin og en vederstyggelighed, som alt hvad der kom fra den »sorte skole«.

Altså — hvorfor ikke bruge ordet »Lærling«, det lød dansk og var kendt fra håndværkeruddannelsen, hvor man må være lærling, før man kan blive svend — endsige mester.

Askov Højskoles grundlægger L. Schrøder formede og fastholdt ordet Lærling som et særligt kendingsnavn for denne skoles elever; de er »Askov Lærlinge«.

J. TH. Arnfred.

Generalforsamlingen 1976

Referat.

Povl Bendix Knudsen blev valgt til dirigent, og som stemmetællere valgtes Svend Nielsen og Birthe Sandager.

Til foreningens beretning, som aflagdes ved formanden, var der ingen kommentarer.

Thormod Christensen gennemgik det reviderede regnskab. Et medlem spurgte om, hvordan Dansk Udsyn indgik i A. L.'s regnskab. Kassereren redegjorde for dette og regnskabet blev godkendt.

Beretning om Askov Højskole.

Helge Skov mindedes i sin beretning to til skolen knyttede personer, som i årets løb var afgået ved døden. Det var fhv. statsminister Viggo Kampmann, der gennem en årrække har været skolens formand og fhv. højskolelærer Juul-Andersen, som kendtes af talrige elever, idet han havde haft sin livsgerning på Askov Højskole.

Der er foretaget store forbedringer i varmeanlægget samt brandsikring af skolen.

Når en nødvendig bevilling foreligger, skal der foretages en udvidelse af Vestbyen. Herom vil der sikkert kunne berettes mere til næste år.

Til sidst takkede Helge Skov Else Marie Vinding Petersen for arbejdet med stiftelsen af Engberg-legatet — et legat til støtte for nordiske elever på Snoghøj Folkehøjskole. Legatets bestemmelser gør det muligt for nordiske elever på Askov Højskole at søge støtte til højskoleophold.

Kontingent.

Kassereren Thormod Christensen foreslog på bestyrelsens vegne et kontingent på 28 kr. for det kommende år, altså en forhøjelse på 3 kr. Nogle deltagere i generalforsamlingen foreslog et kontingent på 30 kr. Det sidste forslag blev vedtaget.

Bestyrelsesvalg.

Peder Hvelplund, Bjarne Kock, Annette Lolk, Anna Elise Rasmussen og Hans Henrik Schweder var på valg til bestyrelsen.

Bjarne Kock ønskede ikke genvalg.

Foreslået blev også Poul Erik Fink, Jørn Mindegaard og Troels Holst.

Prioriteringsmetoden benyttedes således, at man højst måtte skrive tre navne. Kamma Åkjær foreslog en anden brug, nemlig at man måtte skrive op til seks navne, men dette kunne bestyrelsen ikke gå ind for.

Valgt til bestyrelsen blev Annette Lolk, Anna Elise Rasmussen og Hans H. Schweder.

Første suppleant blev Peder Hvelplund, anden suppleant Poul Erik Fink og tredje suppleant Troels Holst.

Revisorvalg.

I år var Grue Sørensen på valg som revisor og han genvalgte. Jan Glenstrup blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer Peder Hvelplund og Bjarne Koch for et mangeårigt og solidt arbejde.

Og så kunne dirigenten slutte generalforsamlingen 1976.

Bestyrelsens konstituering.

Resultatet af konstitueringen vil kunne læses i listen.

	Valgt	På valg
Mogens Bech, Nakskov (i A. H.'s styrelse)	1975	1978
Just Buch-Andersen, Århus	1975	1977
Freddy Christensen, Århus	1976	1978
Kitty Hansen, Ballerup (i LaH's int. udvalg)	1975	1978
Anna Luise Huggler, København	1974	1977
Inge Kierkegaard, Varde	1975	1977
Annette Lolk, Odense (sekretær og i A. H.'s styrelse)	1976	1979
Ellen Neve, Fjerritslev	1975	1978
Sofie Pedersen, Kærbølling (næstformand)	1974	1977
Anna E. Rasmussen, Lyngby (kontakt til LaH) . .	1976	1979
Hans H. Schweder, Valby (i LaH's styrelse)	1976	1979
Niels A. L. Svendsen, Gedved (formand)	1974	1977
Anne M. Thomsen, København (kontakt til LaH)	1976	1978
Thormod Christensen, Askov Højskole, (kasserer)		

Foreningens adresse er Askov Lærlinge, Askov Højskole, 6600 Vejen.

Askov Lærlinges medlemmer i årsskriftudvalget blev Just Buch-Andersen og Anna Elise Rasmussen.

I sommermødeudvalget kom Freddy M. Christensen, Sofie Pedersen og Inge Kierkegaard. Lærerkredsen vælger senere dens repræsentanter.

Medlemssituationen og lidt om arbejdet i øjeblikket.

Det kan meddeles, at vort medlemstal er øget lidt, idet vi jo i sommer sendte 126 breve ud til tidligere medlemmer for at bede dem overveje at genindtræde i foreningen. Resultatet blev, at fem ombestemte sig og genbestilte Dansk Udsyn, og 16 meldte sig til det lavere kontingent.

I dette foreningsår arbejder vi bl.a. på at revidere vor introduktionsfolder, som uddeles til højskolens elever, og vi vil lade en plakat trykke i et antal eksemplarer beregnet til ophængning på højskolen.

Beretning om foreningens arbejde på generalforsamlingen 1976

Bestyrelsens sammensætning og konstituering vil kunne læses i årsskriftet 1975. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen været samlet adskillige gange ligesom udvalgene, sommermøde- og årsskrifts-udvalget, som består af Askov Lærings repræsentanter og lærere ved højskolen, har arbejdet med de respektive opgaver.

Der skal herfra lyde en tak til alle for godt samarbejde i årets løb — et samarbejde med både lærere, skolens forstander, kontorets personale og foreningens kasserer og revisorer.

I årets løb har bestyrelsen diskuteret om foreningen skulle have et andet navn. Vi bad fhv. forstander Arnfred undersøge og redegøre for det nuværende navns baggrund, for når man kender historien, baggrunden for noget, har man større forudsætninger for at kunne vurdere, om det er rimeligt at ændre en tingenes tilstand, her et navn.

Resultatet af debatten blev at en enig bestyrelse ikke ønsker at fremsætte forslag om navneændring. Navnet er netop noget særegent for elever fra Askov Højskole.

Orienteringsmøder, medlemssituationen.

Ved vore orienteringsmøder på skolen opfordrer bestyrelsen eleverne til at melde sig ind i foreningen. Der har været en tilgang på 190 medlemmer og en afgang på 189, hvilket giver et plus på 1 medlem. Tallet 1 kan specificeres lidt mere ud. Askov Lærings har haft en tilgang på 30 og Dansk Udsyn en afgang på 29. En af forklaringerne på frafaldet er ganske givet abonnementsforhøjelsen på Dansk Udsyn, som i øvrigt var nødvendig. Må jeg minde om, at vi sidste år havde en tilbagegang i medlemstallet på 163 og sluttede med et medlemstal på 1.720. Nu er vi 1.721 medlemmer. Vi har standset det store frafald, som vi har haft i de senere år.

Vi har i sommer udsendt en skrivelse, hvor vi opfordrer til at overveje om man ikke burde genoptage abonnementet på Dansk Udsyn eller flytte sit medlemskab over til Askov Lærings kontingent på 25 kr., så man i hvert fald får årsskriftet, som jo er identisk med Dansk Udsyns første nummer i året. Resultatet af denne skrivelse kan der endnu ikke siges noget endeligt om.

Ved sommermødet lavede vi et fremstød for hvervning af medlemmer. Vi opfordrede til at tegne abonnement på Dansk Udsyn eller blive medlem for 25 kr. Fremstødet gav et resultat på ca. 10 medlemmer i alt.

Derfor tag ikke-medlemmer, som er gamle elever under armen i morgen efter middagsbordet og sørg for at de bliver meldt ind — enten

som holdere af Dansk Udsyn med 6 numre til 92 kr. eller til det lavere kontingent, for hvilket beløb man modtager årsskriftet. Tegningen vil ske ved spisesalens udgang. Bestyrelsen er selvfølgelig indstillet på også fremover at gøre sig umage for at hæve medlemstallet yderligere.

Årsskriftet.

Vort årsskrift udkom med flere vægtige artikler og redegørelser. Man kan sige, at en grund mere til at være medlem er at man gennem årsskriftet kan følge med i skolens forhold. Askov Højskole er en af de få højskoler, som offentliggør sit regnskab.

De tidligere kvartalslister.

På sidste års generalforsamling blev det meddelt at kvartalslisterne vedr. foredrag m. v. ville ophøre med at udkomme, da de ikke havde nogen videre effekt og i øvrigt var dyre at udsende.

Man er fortsat velkommen ved skolens aftenmøder og man kan fortsat følge med i, hvad der sker, ved på kontoret at bestille en liste, som så vil blive tilsendt. Den samlede udsendelse, som altså er afskaffet, har på regnskabet tydeligt vist en positiv tendens med hensyn til tryksags- og portoudgifter.

Sommermødet.

Dette års somtermøde havde et udmærket forløb med den ændring i forhold til de foregående år, at der ikke var arrangeret sideløbende foredrag samtidig. Mødet var krydret med travetur og folkedans.

Sommermødet samler hovedsageligt de sidste 3 års elever, som alle får indbydelse. Alle medvirkende skal have tak for deres indsats — en indsats man gør uden ekstra betaling.

Højskolens styrelse.

Jeg skal ikke gøre noget stort ophold her, idet Helge Skov aflægger beretning om højskolen og børnehaven.

Men det skal nævnes at Mogens Bech ved årsskriftet 76 afløste Carsten Schmidt som den ene af Askov Lærlinges repræsentanter i højskolens styrelse.

Med hensyn til de skrivelser, som man har kunnet læse i bl. a. Jyllandsposten vedr. skolens optagelsespraksis af elever, der inden for det sidste år har været under behandling på et statshospital, skal det utvetydigt siges, at højskolens styrelse og Askov Lærlinges bestyrelse støtter skolens optagelsespraksis. Der er ikke tale om diskriminering eller apartheid, men om en balance af hensyn til ikke mindst de udskrevne patienter, som man vitterlig tager imod som elever på denne skoles kurser.

LaH.

LaH's kontaktudvalg i København fungerer tilfredsstillende, hvad udvalget i Århus ikke gør. Ved repræsentantskabsmødet i maj måned her i Askov udtalte en repræsentant vedr. Århus, at enten måtte det være, fordi man som højskoleelev sløvedes, eller også blev man aktivret så meget, at man ikke havde tid til at gå til kontaktudvalgs møde. Man kan da håbe på, at det er det sidste argument der er rigtigt.

Som medlem af LaH ydes et bidrag på 75 øre pr. medlem. Udgifterne i LaH er som andre steder i stigning. Vi skal nok derfor regne med, at der fra LaH's styrelse på næste repræsentantskabsmøde fremsættes forslag om kontingentforhøjelse fra 75 øre til 1 kr. pr. medlem.

Askov Lærlinge støttede økonomisk arrangementet Lørdagshøjskolen i København i december måned 1975, hvor vi havde en lørdag til vor rådighed.

Om selve arrangementet kan der læses i årsskriftet. Intentionen med denne slags møder var oprindeligt, at det var beregnet for potentielle højskoleelever. I stedet blev det snarere et minisommermøde hovedsagelig for gamle Askov Lærlinge, hvilket absolut har sin berettigelse, men da vi hvert år afholder sommermøde er spørgsmålet nok, om vi i fremtiden skal gå ind i et sådan arrangement under disse former.

For os i bestyrelsen er der næppe tvivl om, at et medlemskab af LaH har en betydning. I en periode, hvor der fra visse sider er røster fremme om at højskolen må klare sig selv rent økonomisk, må det betyde noget, at vi — højskolernes elevforening — forklarer hvor nødvendigt det er, at samfundet yder støtte. Samfundet skal kunne udvikle sig, og for at mennesket skal kunne trives i det udviklende samfund — man kan så diskutere retninger og det er nødvendigt — går det ikke an at kvæle frihedens rige, de frie folkehøjskoler med hver deres særpræg og linje.

LaH er med i højskolernes sekretariat, som ved oplysning sender mange elever til højskolerne, og det, at højskolerne har elever, er selvfølgelig forudsætningen for at der kommer en debat i gang omkring den oplysning og undervisning som tilbydes af de enkelte folkehøjskoler, heriblandt Askov Højskole.

Askovkredsen i København

Lørdagshøjskolen, som omtales i årsskriftet sidste år, fortsatte i 1976:

Kalø: »Et kantoriseret Europa? — skal Schweiz være Europas model?» ved forstander Erik Skovmand.

Frederiksborg: »Efter den sikre tid — træk i 70'ernes ansigt» ved højskolelærer Erling Christiansen.

Foråret sluttede med et fællesmøde, hvor valgmenighedspræst Jørgen Schultz, Vartov, talte om »Moral«.

I efteråret stod Københavnskredssamarbejdet for et lørdagshøjskolemøde med forstander Niels Højlund, Ry Højskole: »Mennesket og institutionerne«. Derudover har vi deltaget i et nærmere mødesamarbejde med Højskoleforum om: »Religion, politik og lyrik«, »Jesús og moralen« og »kinesisk virkelighed«.

Dette samarbejde fortsætter i 1977, hvor højskolelærer og forfatter Mads Lidegaard, Krogerup, den 5. marts kl. 16 i Suhmsgade 4, vil fortælle om sin opfattelse af »Kinesisk virkelighed« oplevet under jordskælvet i Kina efterår 1976.

Nærmere oplysninger hos: Hans Henrik Schweder, Holstebrogade 6, 1. th, 2100 København Ø, tlf. (01) 26 02 31.

Askovkredsen for Århus og omegn

fungerer stadig som en traditionel foredragsforening. Vi holder 7 møder pr. sæson og trækker naturligvis en del på Askov Højskoles lærere. Men også folk med løsere eller slet ingen tilknytning til skolen kommer ved lejlighed. Det har været vanskeligere end det er i dag at drive foredragsvirksomhed; vi konstaterer lidt større tilslutning end tidligere, men vi er naturligvis stadig interesseret i at få flere medlemmer.

I efterårssæsonen har været afholdt møde med J. Th. Arnfred, folk fra Tvind-skolerne, folkedans med Kamma Laursen. Efter jul har vi haft Niels Højlund, Ry højskole og forfatteren Tage Skou-Hansen. Mandag den 14. marts taler arkitekten Poul Bjerre, Krejbjerg.

Man kan indmelde sig i kredsen, og man kan få programmer tilsendt ved at henvende sig til:

Jørgen Schou Pedersen, Kr. Koldsvej 20, 8230 Åbyhøj.

Askovgården

Askovgården har klubber for børn og unge daglig fra kl. 14–23. Der er indskrevet ca. 350 børn og unge.

Hver fredag er der en speciel temadag i ungdomsklubberne, hvor der arbejdes med nogle af de problemer, som optager de unge, f. eks. ungarbejderes timeløn; indholdet i de kulørte blade o. s. v.

Askovgården har en alternativ undervisning for fremmedsprogede piger, der har haft lang skoleskulkning.

Vi giver daglig undervisning i fire timer i modersmålet f. eks. serbokroatisk, og i dansk, regning og orientering.

Undervisningen har hjulpet flere piger ind i en stabil undervisningssituation. To er i gang med 9. klasse på aftenskole.

Askovgården har en del voksenklubber og er netop ved at opbygge en rådgivning, hvor seks psykologer og fire socialpædagoger har faste rådgivningsdage.

Vi har et fritidshjem normeret til 30 børn og en halvdagsbørnehave normeret til 12 børn.

I vores omsorgsafdeling er der dagcenter, pensionistklubber og besøgstjeneste.

Som noget nyt er vi begyndt, igennem det sidste år, at arbejde med psykisk handicappede invalidepensionister, dels med gruppearbejde, dels med andre aktiviteter.

De psykiatriske hospitaler henviser her til.

Vi søger, så vidt muligt, at holde settlementsideen højt i alle de afdelinger, hvor det er muligt, da denne ide stadig er ung og frisk, idet den lægger vægt på mødet mellem mennesker med forskellige baggrunde, så en større tolerance kan opnås og en gensidig hjælp, al dette i et menneskeligt miljø, hvor der lægges vægt på trykthed og tillid.

For at en stor del af vore aktiviteter kan foregå må vi have tilgang af frivillige medarbejdere, derfor vil vi opfordre interesserede til at komme og besøge os i Korsgade 60. Dette gælder iøvrigt alle, der har lyst til at se huset.

Askov Højskole

November 1975—oktober 1976

Efter den sædvanlige spænding i de tidlige efterårsmåneder om størrelsen og sammensætningen af skolens fundamentale eksistensgrundlag, elevflokken, var det godt den 1. november at kunne mønstre næsten fuldt hus.

Forandringerne i rekrutteringsnormen — i retning af flere arbejdere og flere håndværkere til højskolen — blev kommenteret allerede i sidste års beretning, og blader man om til den på side 23 offentliggjorte elevstatistik og kigger under »erhvervsfordeling« vil man se, at denne gode tendens er fastholdt. Desværre er også årsagen, den stadig grasserende arbejdsløshed i det omgivende samfund, fremdeles den samme.

Vedr. ændringer i lærerkredsen i det forløbne år gælder at alle havde midlertidig karakter. Orlov var bevilget Inger Marie la Cour i hele vinterhalvåret, og hun benyttede chancen til at videreudanne sig på en række felter, dels på musikkonservatoriet i Esbjerg, dels ved en række folkedanserkurser rundt om i Jylland og dels ved sammen med nedennævnte Kai Christoffersen at arbejde eksperimentelt med bly- (og derfor gift-fri) keramiske glasurer. Fra februar og vinterskolen ud fik også Inge Bjørn orlov, således at hun kunne fordybe sig i studiet af de erfaringer, der til dato er gjort vedr. kunstneriske formuleringer, taget ind i praktisk anvendelse af bolig-forbrugeren. 5 mennesker sørgede i den pågældende periode for at undervisningen videreførtes. Fra lærernes kreds trådte Melbye til som dirigent for koret. Keramikken varetoges af vores gamle elev, Kai Christoffersen, som nu frekventerer kunsthåndværkerskolen i Kolding, og den grafiske undervisning bestredes af tegneren Henning Buhl-Mortensen fra Vejen. Inge Bjørns arbejdsdomæner deltes mellem en gammel kending af stedet, indendørsarkitekt Vibeke Birch fra København, og tekstildesigneren Vibeke Høgsbro Sander fra Kolding. Det bør også nævnes, at Hasse Thomsens tilbagevenden til skolen som 2.-årselev naturligt gengav ham hans plads i kredsen som engelsklærer.

Til trods for påskens sene placering, der uheldigt anbragte sæsonens sidste halvanden dag på den anden side ferien, afvikledes vinterskolen på smukkeste måde, idet et forslag om at afrunde skoleopholdet med

en »emnedag« om højskolens ideologiske stamfader, Grundtvig, holdt elevflokket samlet til det sidste. Godt iøvrigt at sommermødetraditionen er genetableret, så man kunne udskifte den normale hårdtslående afskedshilsen med den optimistiske: »på gensyn til sankthans!«.

Sommersæsonens brogede billede af parallelt løbende kurser — den faste sommerskole, 14 dages kurser, pensionistkursus samt Nordisk Lærerkursus — var i år ført tilbage til forrige års status, idet et af 14-dages kurserne for roens og overblikkets skyld var skåret ud af tilbudsrækken, og det var vist alle tilfreds med.

Mens temperaturen for hver dag nåede nye højder, og solen sved plænerne gule, fandt højskolen sig pludselig kastet ud i en avisdebat der hurtigt truede med at blive landsdækkende: skolens optagelsespraksis for tidligere nervepatienter var faldet et par århusianske psykiatere for brystet, og de beskyldte i stærke vendinger skolen for at diskriminere med »psykisk apartheid«. I 14 dage gik bølgerne højt, men et fællesmøde på skolen klargjorde, at eleverne — og ikke mindst netop nogle af dem, hvem sagen drejede sig om — bakkede forstander og lærerkreds fuldstændig op i synspunktet, at højskolen er et undervisningssted og ikke et behandlingssted og, hvad der er en vigtig tilføjelse: hvis højskolen, lærere såvel som elever, skal have rimelige chancer for at hjælpe de svagere elever, så må de der kan lægge ryg til hjælpen, naturligvis være i overalt. At debatten ikke blev ført for-gæves, men faktisk klarede nogle begreber, tyder enkelte af de sene indlæg på, bl. a. følgende fra overlæge i psykiatri ved Middelfart Sygehus, Claus Flagh: »Når lidenskaberne (— —) kommer i kog i denne debat, kan der ligge en skjult kompliment til højskolerne deri. Det er højskolernes dragende miljø, der kan få psykiaterne til at ønske sig en friere adgang for patienterne. Det er på grund af dette miljø's særlige menneskelige kvaliteter i retning af personlighedsudvikling og modning, at det kunne være betydningsfuldt for patienter at blive optaget. Hvis imidlertid den pædagogiske ekspertise mener, at det gunstige klima ødelægges ved for mange psykisk lidendes tilstedeværelse, så er der ingen grund til at forsøge at presse noget igennem. Tilbage bliver imidlertid det spørgsmål, om ikke konklusionen af debatten må være, at de psykiatriske institutioner forsøger at skabe lignende miljøer, tilpasset patienternes forhold evt. med bistand fra højskolerne. Heri lå måske et perspektiv«. (Jyllandsposten, 20.—6.—76.)

Ingen lærere havde ordinær orlov i sommerperioden, men da Inge Bjørn blev syg i forårsmånederne, forlængedes hendes undervisningsfrihed ind i sommersæsonen som sygeorlov, og Vibeke'rne Birch og Høgsbro fortsatte deres virke til sommerskolen sluttede den 23. juli. Den sidste måned var Inge Bjørn dog rask igen, så hun som planlagt kunne fungere som underviser for deltagerne i Nordisk Lærerkursus. Som engelsklærer i Hasse Thomsens sted indtrådte vores amerikanske elev fra vinterskolen, Cynthia Cronin.

Årets officielle begivenhedskalender rummer følgende punkter (idet jeg tillader mig at vende tilbage til en tidligere praksis, hvor også søndagsfilmene nævnes):

November 1975:

1. Velkomst. Skov talte.
4. Film. (Halldorff: »En drøm om frihed«.)
8. Lærrelæsning. Dürrenmatt: »Ophold på vejen«.
9. Film. (Murnau: »Hotel Atlantic«.)
15. Musikaften.
16. Film. (Forman: »Blondinens kærlighed«.)
19. Vestjysk symfoniorkester.
29. Husunderholdning.
30. Film. (Haanstra: »12 millioner«.)

December 1975:

5. Lysbilledforedrag v. J. Th. Arnfred.
6. Lærrelæsning. Pinter: »Gæsten«.
7. Film. (Fassbinder: »Petra von Kant«.)
10. Folketingsmedlem Bertel Haarder. »De politiske betingelser for arbejdsløshedens afskaffelse«.
13. Viseaften.
14. Film. (Yerby og Hurvitz: »Richard«.)
18. Viborg-tur: Kina-udstillingen »Riget i midten«.
Forf. Peter Seeberg: »Kulturpolitik«.
Julekoncert.
20. Lærrelæsning. Holberg: »Erasmus Montanus«.
22. Juleafslutning. Skov talte.

Januar 1976:

4. Film. (Polanski: »Chock«.)
7. Forf. Johs. Møllehave: »Panduros TV-spil«.
10. Lærrelæsning.
11. Nytårsmøde. Forf. Jørgen Bukdahl: »Ned fra bjerget«.
12. Film. (Bergman: »Persona«.)
14. Forf. Fritz Wartenweiler: »Det schweiziske demokrati«.
17. Elevunderholdning.
18. Film. (Dieterle: »Klokkeren fra Notre Dame«.)
21. Forf. Maria Giacobbe: »Sardinien«.
25. Film. (Abrahamsen: »Vi er både rigtige og kloge«.)
- 28.—31. Skemafri dage om »Menneske og miljø«.)
28. Statsbiolog Frank Bregnballe: »Menneske og miljø, økologisk set«.
Foreningsbiolog: Poul Degnbøl Christensen: »Miljø og politik
29. Heldagsudflugt (Tvindskolerne, Holstebro Kunstmuseum, m. v.).

30. Arkitekt Finn Vedel-Petersen: »Menneske og bomiljø«. Koncert v. kammerkoret »Camerata«.
31. Askovgården: »Socialt arbejde i den sorte firkant«. Christiania: »Om Christiania (m. lysbill.)«. Christianias debat-teater. Udstillinger: NOAHs miljø-plancer. Viggo Rivads fotografier fra B & Ws støberi. Skolebyggeplaner. Ib Spang Olsen-tegninger og børnebøger.

Februar 1976:

1. Film. (Keaton: »Generalen«.)
4. Professor Elias Bredsdorff: »England idag«.
8. Film. (Lampin: »Idioten«.)
9. Forfatteren Hans Scherfig: »Rejser i Rusland«.
14. Lærrelæsnings. Beckett. »Slutspil«.
15. Film. (Fassbinder: »Angst æder sjæle op«.)
17. Folkesangeren Alex Campell synger irske »folksongs«.
25. Fængselsinsp. Ole Ingstrup: »Vor kriminalpolitik«.
28. Fastelavnsfest.
29. Film. (Clair: »Leve friheden«.)

Marts 1976:

3. Folketingsmedlem. Jens Maigaard: »Unionsplanerne«.
6. Lærrelæsnings. Pinter: »Fødselsdagsselskabet«.
7. Film. (Bergman: »Livets under«.)
10. Forstander Poul Jørgensen, Tvind: »Vindmøller, lokalbefolkning«.
12. Koncert v. Esbjerg Musikonservatorium.
13. Vejen Amatørteater.
14. Film. (Bergman: »Stilheden«.)
17. Universitetslektor Martin Drouzy: »Om Ingmar Bergman«.
25. Folkemusikgruppen »Sand på gulvet«.
27. Musikaften v. Melbye og elever.
28. Film. (Sutherland: »Tossedede piloter«.)
31. Mellemløst samvirke: »Tanzania«.

April 1976:

3. Oplæsning v. Richard Andersen.
4. Film. (Dreyer: »Jeanne d'Arc«.)
7. Forf. Peter P. Rohde: »Syditalien, det ukendte land«.
8. Offentlig møde om den nye radiolov.
9. Elevforestilling. Shakespeare: »En skærsommernatsdrøm«.
- 10.—12. Elevudstilling.
10. Musikaften v. Melbye og elever.
11. Film. (Chabrol: »Vennerne«.)

12. Emeddag om bistandsloven v. M. F. Karl Hjortnæs, socialinsp. Flemming Petersen.
Elevforestillingen gentages.
13. Forevisning af elevfilm.
14. Afslutningstale.
20. »Grundtvig-dag« v. skolens lærere.

Maj 1976:

1. Velkomst. Skov talte.
3. Film. (Ford: »Den tavse mand«.)
8. Lærrelæsning.
9. Film. (Bergman: »Gøglerens aften«.)
15. Hans Møller Christensen: »Indisk politik idag«.
16. Film. (Renoir: »Dr. Cordeliers testamente«.)
18. Ellen Grønlund: »Rejse i Indien«.
19. Jørn Udson orienterede om Det nødvendige Seminarium.
22. Jacob Holt: »Amerikanske billeder« (lysbilledforedrag).
23. Film. (Bresson: »Mouchette«.)
26. J. Th. Arnfred: »Askov Højskole i mands minde«.
29. Husunderholdning.
30. Film. (Trnka: »Ruka« og Disney: »Den døende prærie«.)

Juni 1976:

2. Finn Slumstrup: »Oppositionens vilkår i Vesttyskland«.
4. Opfinderkonference, arr. i samarbejde med Vejen Initiativråd.
Heri bl. a. K. Helveg Petersen: »Hvem styrer teknologien?«
8. Film. (Anker: »Den grønne elevator«.)
12. Klaverkoncert v. Melbye.
13. Film: (Watkins: »Krigsspillet«.)
15. Film fra Chile.
16. Forf. Johs. Møllehave: »Søren Kierkegaard«.
- 18.—20. Sommerelevmøde omkring temaet: »Sprog og ideologi«.
18. Folkedans.
Film. (Methling: »Vi er allesammen tossede«.)
19. Professor Søren Kjølrup: »Sprog, billede, ideologi«.
Hans Møller Christensen: »Ideologi og kulturkløfter«.
Travetur. Lærrelæsning. Strindberg: »Paria«.
20. Bent Haugaard Jeppesen: »De kritiske årtier (30'erne, 50'erne, 70'erne)«.
Udstilling af Inge Bjørn alle tre elevmødedage.
22. Heldagsudflugt til Tvindskolerne.
23. Sankthans-fest.
26. Lærrelæsning: Beckett: »Slutspil«.
27. Dan Turéll-show, opført af forfatteren selv.
30. Vebjörg Lyngstad: »Norges politiske stilling«.

Juli 1976:

3. Viseaften
 6. Emnedag: »Kriminalforsorg idag og imorgen«. Fængselsinspektør Ole Ingstrup. Repræsentant for de indsatte, Ole Reif m. fl. Film. (Firestone: »Attica«.)
 7. Forf. Peter Seeberg: »Dansk kulturpolitik«.
 10. Elevforestilling og korkoncert.
 11. Film. (Widerberg: »Oprøret i Ådalen«.)
 14. Forstander Sven Møller: »De handicappedes forhold«.
 17. Lærelæsning. Holberg: »Erasmus Montanus«.
 18. Film. (Young: »Den røde Pimpernel«.)
 19. Folkedans på plænen.
 20. Forevisning af elevfilm.
 21. Knud Hansen: »Dostojevski«.
 23. Afslutning. Skov talte.
-
28. juni—21. juli. Kirkeministeriets Særuddannelse.
 25. juli—31. juli: Dansk Amatørorkester Samvirke.
 21. august—22. august: Foreningen for Folkehøjskoler, generalfors.
 23. august—28. august: Socialpolitisk Forening.
 10. september—11. september: Skole og Samfund.
 13. september—16. september: Landsforeningen af Forsorgsledere.
 17. september—18. september: Skole og Samfund.
 23. september—26. september: Den danske Dyr lægeforening.

Oktober 1976:

- 1.—3.: Elev- og efterårsmøde.
1. Borgmester Thule Hansen: »Folkeskolen mellem traditionsopbrud og kulturreaktion«. Hans Henningsen: »Pluralisme — vejen til frihed eller kaos«.
2. Hanne Rydal Knudsen: »Fortællere og profeter«. Professor Johan Galtung: »Den vestlige civilisations krise«. Knud Hansen: »Var Jesus revolutionær?« Lærelæsning. Sophokles: »Kong Ødipus«.
3. Gudstjeneste v. biskop H. Dons Christensen. Anders Ølgaard: »Grønland, grønlandere og danskere«. Helge Skov: »Samtalen og dens forudsætninger«. Koncert ved Mogens Melbye m. fl.

Finn Thrane.



Repræsentanter for Christiania debatterer med eleverne. (Vinterskolen).



Mimeindslag til fløjteakkompagnement ved elevunderholdningsaften.
(Vinterskolen).



Vinterlandskab mellem Askov og Malt.



Sommerlandskab nær Egtved.

samt 5 elevlejligheder beregnet til familier som ønsker at tage et højskoleophold. Elevlejlighederne kan også benyttes hver for sig som enkeltværelser med bad og toilet, såfremt det undertiden skulle ønskes sådan. Anvendt på denne måde vil der ialt være 26 værelser.

Det nye Gule Hus opføres som en toetagers bygning. På øverste etage indrettes der 9 enkeltværelser samt to fælles badeværelser og toiletter, samt en samlingsstue. I nederste etage indrettes der 2 undervisningslokaler, birum til scenen med garderobe, 4 toiletter samt et magasinrum.

Når vi har placeret elevværelser i det nye Gule Hus, er det ud fra et ønske om at fastholde et beboermiljø i denne centrale del af højskolen.

Byggeprojektet blev færdigbehandlet her på skolen og indsendt til ministeriet kort før jul, som en ændring af skitseprojektet af 1969 og med en anmodning om at det indgår på samme plads i byggekøen.

Vi håber så at bevillingen snart kommer, så byggeriet kan sættes igang.

Askov Højskoles Bibliotek

Biblioteket er en gang af en af stedets tidligere bibliotekarer, Olga Bartholdy, blevet betegnet som »en mellemproportional mellem et universitetsbibliotek og et folkebibliotek, men med et særpræg som kun kan forstås ud fra skolens og bibliotekets historie«.

Den første spæde start til biblioteket blev gjort allerede i 1865 med lån fra Rødding Højskole og fra Ludvig Schrøders egen bogsamling, men grunden til det, der i dag er Askov Højskoles Bibliotek, blev lagt i 1882, da Poul Bjerger blev ansat ved skolen som lærer og bibliotekar. Poul Bjerger viste sig at være den fødte bogsamler, og det er hans bedrift med meget små midler at have skabt et stort og værdifuldt bibliotek, der ved hans død i 1931 rummede 40.000 bind. Det var gaver, der prægede biblioteket, dels fra venner af skolen, dels fra forfattere, forlæggere og ikke mindst fra offentlige institutioner og foreninger. Dog har opbygningen af biblioteket ikke været underkastet tilfældighedens lov. Skolens liv og arbejde, de forskellige læreres indsats og ikke mindst Poul Bjergeres interesseområder var bestemmende, og således afspejler højskolens historie sig i biblioteket. Poul Bjergeres mål var at gøre biblioteket til »historikerens værksted«. Derfor rummer det ikke alene mange værdifulde kildekrifter, men også en mængde småskrifter om historiske og politiske emner.

I dag indeholder biblioteket en bogsamling på op imod 80.000 bind, og nu som før er bogbestanden præget af de fag, højskolen giver eller har givet undervisning i. Hovedvægten ligger på de humanistiske fag: filosofi, religion, samfundsvidenskab, pædagogik, litteratur og historie.

Brugen af biblioteket har ændret sig gennem tiden. Tidligere kom man for at låne bøger eller for at læse i »den tavse læsestue«. Det gør man stadig, men læsestuen er ikke altid tavs mere, idet den ofte bliver brugt til gruppearbejde, og vi må så finde andre tavse steder, til dem der vil læse i fred, og desuden kommer man også i dag til biblioteket for at bruge en af skrivemaskinerne i Studierummet eller for at få fotokopieret eller duplikeret materiale af den ene eller den anden art.

Til trods for det store antal bind biblioteket selv ejer, har det aldrig kunnet betjene sine lånere uden hjælp fra andre biblioteker. Sådan er det endnu, og vi er i stigende grad i forbindelse med mange

af landets biblioteker, først og fremmest de nærmeste: biblioteket i Vejen og centralbiblioteket i Esbjerg. Desuden må vi tit ty til de videnskabelige biblioteker, især Statsbiblioteket i Århus, og det navnlig når det drejer sig om bøger til lærernes brug.

Vi har i de senere år haft den glæde at få udnyttet den ældre del af bogsamlingen mere og mere. Vi får stadig flere henvendelser fra andre biblioteker, først og fremmest når det gælder litteratur om denne og andre folkehøjskolars historie, og desuden er der mange studerende, der henvender sig om samme emner. En del af deltagerne i det 3 ugers kursus, som Kirkeministeriets særuddannelse af præster afholder her på skolen om sommeren, har fået øjnene op for vor store samling af gammel teologisk litteratur, og endelig har vi i de sidste år været glade for at se tidligere elever, der i en måned eller to har opholdt sig på skolen for at bruge biblioteket til deres studier af pædagogisk, litteraturhistorisk eller historisk art.

Biblioteket blev i sin første opbygning præget af gaver, og vi modtager da heldigvis stadig gaver fra gamle venner af skolen, enkelte forlag og forskellige andre. Den største gave, vi har fået i årevis, modtog vi, da skolen ved tidligere højskolelærer Sigurd Juul Andersens død sidste år arvede hans store bogsamling.

Askov Højskoles Bibliotek er et særpræget bibliotek, når man ser på landets udbud af biblioteker. Det er et privat bibliotek, der fra første færd har været beregnet for »lærere og lærlinge« ved højskolen. Vi håber, at vi stadig kan leve op til J. Th. Arnfreds formulering i bogen »Askov Højskole i mands minde«: »at biblioteket er og altid har været et betydningsfuldt led i Askov Højskoles arbejde«.

Kirsten Korup.

Viggo Kampmann

Da jeg sidste år meddelte elevforeningens medlemmer, at Askov Højskole havde fået ny styrelsesformand, idet Gunnar Thorlund Jepsen var tiltrådt i Viggo Kampmanns sted, havde jeg ikke tænkt, at samarbejdet med Kampmann skulle ophøre så brat. Selv om vi fra de sidste styrelsesmøder vidste, at Kampmann var en meget syg mand, havde hans ukuelige livsvilje sat sig igennem, så han ved selve sin oplagthed til arbejdet gang på gang dementerede sin nærtforestående død.

Jeg ved ikke noget ord, der bedre karakteriserer realpolitikeren Viggo Kampmann, end det ord, Jakob Knudsen i *Idé og Erindring* bruger om statsmandsevnen: Skønnet. Det er en kombination af indsigt, fantasi, situationsfornemmelse, der er holdt sammen af et aldrig svigtende overblik — det englænderne på deres sprog kalder common sense, sans for helheden.

Til trods for, at Kampmann var en syg mand de sidste år, forlod skønnet og handlekraften ham ikke. Altid lå skolens vé og vel ham på sinde, enestående pligtopfyldende og trofast, som han var over for de opgaver, han havde påtaget sig.

Kampmann var ikke fremmed for højskolens verden, selv om han først sent fik berøring med den. Han kunne med sin levende optaget af sammenhænge være blevet en god højskolelærer — optaget som han var ikke blot af politik og økonomi, men tillige af litterære og filosofiske spørgsmål, som angår os alle.

Helge Skov.

Højskolebladet

Af J. Th. Arnfred

Under de økonomiske vanskeligheder, som Højskolebladet i de senere år har kæmpet med, var det foreløbige mål, at bladet i alt fald skulle nå frem til at fejre 100-års-jubilæet. Dette skete den 7. april i fjor.

Ved højskolernes indsamling i fjor, ved personlige gaver og ved støtte fra Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark blev den øjeblikkelige krise overvundet, men det betyder desværre ikke, at nu er bladets økonomi i balance. Det er umuligt med det nuværende abonnenttal at få indtægterne til at holde trit med de næsten eksplosionsagtige prisstigninger på papir, trykning og forsendelse.

Højskolebladet læses af mange, men der må fremover være flere, der betaler, om læsningen skal fortsætte.

Den danske højskole har altid været en broget verden. Man har nok været enige om, at der skulle holdes højskole, men ofte uenige om hvordan. Trods dette har Højskolebladet i 100 år af højskolens historie været det organ, der var det samlende udtryk for bevægelsen. Den danske højskole er jo alligevel et ord, der har klang endnu — også uden for Danmarks grænser. Og derfor er der stadig brug for Højskolebladet.

I de to første generationer blev økonomien klaret af de mange pladsannoncer, en mulighed, der ikke længere findes. Der er kun én mulighed: at bladet får flere abonnenter. Egentlig skulle opgaven ikke være så uoverkommelig: hvis blot 1 pct. — én af hundrede — af de gamle højskoleelever ville holde bladet, var sagen klaret.

Naturligvis er situationen nu anderledes end for 100 år siden. Nu udgiver næsten alle højskoler årsskrifter, og aviser og tidsskrifter bringer meget af den folkelige oplysning, Højskolebladet den gang var næsten ene om — men der er stadig kun ét højskoleblad.

Måtte mange tidligere elever, der med taknemmelighed tænker tilbage på deres højskoleophold, have lyst til at vise det ved at være med til at føre bladet videre.

J. Th. Arnfred.

Abonnement kan tegnes ved henvendelse til Højskolebladets ekspedition, Hestehaven 3, 5260 Hjallese (tlf. 09 12 10 30).

Elevstatistik

Ved hver vinter- og sommerskoles begyndelse udarbejder skolen en mindre statistik over de pågældende hold på grundlag af indmeldelsesblanketternes oplysninger. Selv om der i løbet af kursusperioden sker mindre forskydninger i elevtallet, giver de sædvanligvis ikke væsentlige udsving i statistikken. Der skal i det følgende bringes nogle af disse oplysninger om vinterholdet 1975—76 og sommerholdet 1976.

For bedre at kunne sammenligne de enkelte hold med tidligere, er oplysninger om alder, erhverv og uddannelse anført i procenttal.

Elevernes fordeling på aldersgrupper fremgår af tabel 1. Selv om alderen varierer fra ca. 20 til ca. 70 år, er hovedparten mellem 20 og 30 år, men der er også en del mellem 30 og 40 år. Nogle få elever som ved kursets start ikke var fyldt 20 år, blev optaget på dispensation.

Elevernes gennemsnitsalder var 27 år på vinterskolen og 28 år på sommerskolen.

Tabel 1.

ELEVERNES PROCENTUELLE ALDERSGRUPPERING OG DERES GENNEMSNI TSALDER

	mænd		kvinder		ialt	
	vinter	sommer	vinter	sommer	vinter	sommer
Under 20 år	5	0	10	3	7	2
20—24 «	41	32	59	54	50	42
25—29 «	22	28	15	20	19	24
30—39 «	21	32	6	20	14	26
40—49 «	6	2	4	0	5	1
50—59 «	4	6	2	3	3	5
60 og mere	1	0	4	0	2	0
Ialt	100	100	100	100	100	100
Gennemsnits- alder, år:	28	29	26	26	27	28

Elevernes erhvervsfordeling er anført i tabel 2. Der var i år en stigning i gruppen af ufaglærte arbejdere. Gruppen »studerende« var som sædvanlig den største. Det betydelige antal i gruppen »uopgivet« skyldes arbejdsløse.

Tabel 2. ELEVERNES ERHVERVSFORDELING
i procent.

	vinter	sommer
Landbrug	5	3
Søfart	0	1
Faglærte arbejdere	11	7
Ufaglærte arbejdere	12	9
Tekniske fag	6	8
Handelsfag	7	11
Kontorfag	8	6
Restaurationsfag	0	3
Sundhedsvæsen	5	5
Børneinstitutioner	5	4
Husholdning	3	3
Pensionister	4	4
Lærere	2	3
Studerende	17	17
Andre erhverv	4	7
Uopgivet	11	9
Ialt	100	100

Elevernes uddannelsesmæssige baggrund fremgår af tabel 3. Gruppen med 8. klasse indeholder foruden dem, som har haft det 8. skoleår, også dem, som har suppleret deres 7 års skolegang med ophold på en ungdoms- eller efterskole.

Tabel 3.

ELEVERNES SKOLEMÆSSIGE BAGGRUND
i procent.

	vinter	sommer
Studentereksamen	37	31
Realeksamen	27	27
Mellemskoleeksamen	1	3
10. klasse	7	7
9. »	8	9
8. » (incl. ungdomsskole)	12	11
7. »	8	12
Ialt	100	100

Det skal yderligere nævnes, at der af udenlandske elever var 9 på vinterskolen og 9 på sommerskolen. Landene de kom fra omfattede Chile, Island, Norge, Tyskland, USA og Østrig.

Nyt fra Landsforeningen af Højskoleelever

Gennem årene har de enkelte højskoler haft besøg af mange ud-lændinge, som af forskellige veje og med forskellige baggrunde har fundet frem til danske højskoler for at se og lære noget om og fra disse skoler. Resultatet af disse besøg har ofte givet sig udtryk i en artikel om den danske højskole med efterfølgende vurderinger set ud fra den besøgendes synspunkt. Disse artikler kan opfattes som et slags »spejl« — som ikke blot gengiver et spejlbillede — men som ofte også kommer med en vurdering og en kritik, hvilket kan give stof til eftertanke.

En sådan artikel findes i det amerikanske tidsskrift *Adult Education* fra efteråret 1965 af en prof. W. Dickerman. Artiklen slutter med en sammenligning mellem norske, svenske og danske højskoler. Amerikaneren fandt, at de norske og svenske højskoler har forstået at ændre sig i takt med de ændringer, som finder sted i samfundet, bedre end de danske højskoler havde gjort det. Han slutter med at sige: »Det ville være lærerigt at vide, hvor mange af de 98 højskoler, som lukkede deres døre i tidsrummet 1844 til 1931, gjorde dette på grund af, at de ikke evnede at ændre sig hurtigt nok til de skiftende forhold, og hvor mange højskoler som har lukket siden 1931 af samme årsag«.

Personligt tror jeg ikke, en sådan analyse ville kaste ret meget lys over det faktum, at 98 højskoler har lukket i nævnte tidsrum. Der er jo også startet mange nye højskoler. Snarere fortæller det noget væsentligt om begrebet højskolen, skønt jeg tror, det var utilsigtet af prof. Dickerman, da han skrev artiklen.

Landsforeningen af Højskoleelever (LaH) afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde på Askov højskole den 8.—9. maj 1976.

Der var 19 deltagere fra 35 af de tilsluttede elevforeninger med til mødet. Efter generalforsamlingens livlige diskussion deltog LaH som gæster ved Askovlærernes skuespiloplæsning for sommerskoleeleverne. Søndag formiddag talte forstanderen for Askov højskole, Helge Skov, om »Danmarks radio og demokratiet«. Der udspandt sig en livlig diskussion derefter.

Næste års repræsentantskabsmøde er berammet til at finde sted lørdag den 4. juni til søndag den 5. juni 1977 på Skælskør folkehøj-

skole, og i den anledning opfordrer LaH's styrelse elevforeningsmedlemmerne til at reservere tidspunktet.

Igennem de forskellige udvalg der er nedsat af LaH med det overordnede formål at udbrede oplysning om højskolen, vil jeg især nævne tre: Kontaktudvalget, Københavnskredssamarbejdet og Bladudvalget for Højskoleelever.

Kontaktudvalget for København: Der har været afholdt 2 møder med ca. 15 deltagere hver gang. Gennem Kontaktudvalget er det muligt at holde forbindelse mellem de enkelte elevforeninger og styrelsen. Det har knebet med møder i kontaktudvalget i Århus, men styrelsen håber, at det kommer igang igen.

Københavnskredssamarbejdet: Der har i det forløbne år været afholdt to fællesmøder, hvor deltagere fra 10 elevforeninger arrangerede 4 lørdagshøjskoler: Møderne var arrangeret sådan, at 4 elevforeninger stod som vært for de fire arrangementer, hvorved man også indbød elevforeningsrepræsentanter fra disse elevforeninger. Det var Ry højskoles elevforening, Askovlærningene, Sproghøjskolen Kalø's elevforening og Frederiksborgeleverne.

For den kommende vinter er der planlagt 6 arrangementer i København, hvor alle er hjertelig velkommen. Kontakt venligst Højskolernes Sekretariat om disse.

Højskoleelever, som er LaH's blad, er nu gået ind i sin 7. årgang. Antallet af numre pr. årgang er fire (med to om foråret og to om efteråret). Der er sket en omlægning fra kollektivt abonnement til enkeltabonnement, hvorved det har været muligt at sende bladet ud via Avispostkontoret. Samtidig har bladet fået en kasserer, som tager sig af bestillinger og modtager betaling. Er der elevforeningsmedlemmer, som ønsker at bestille abonnement på HØJSKOLEELEVER, bedes de skrive til HØJSKOLEELEVER c/o Hans Melgaard, Sjælsøvej 51, 3460 Birkerød.

Gennem medlemskab af LaH er de enkelte elevforeninger med i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som omfatter 52 landsorganisationer for børne- og ungdomsarbejde. I DUF har man i det forløbne år bl. a. beskæftiget sig med spørgsmålet om lokale ungdomsfællesråd, som er ved at opstå i kommuner og amter. Ligeledes har DUF beskæftiget sig med lov til ændring og tipning for at skaffe øgede midler til landsorganisationerne. Igennem DUF's kursusvirksomhed har man kunnet deltage i kurser om foreningsteknik, kommunikation, bladarbejde og internationalt ungdomsarbejde. Der har været god tilslutning til disse kurser, og nye vil blive arrangeret senere.

Vedr. Højskolernes Sekretariat:

Det følgende omhandler informationsarbejdet om højskolerne, som også er LaH's formålsbestemte arbejdsområde. Til hjælp for dette arbejde udarbejdes der hvert år en fællesbrochure. I januar 1976 ud-

kom modulbrochuren, hvori oplysninger om de lange og korte kurser var samlet. Brochuren var på 64 sider og blev trykt i 50.000 eks. Den blev udsendt til biblioteker, erhvervsvejledningen, skoler, seminarier, ungdomsforeninger m. v. og er blevet vel modtaget. Ligeledes blev der udarbejdet en plakat med oversigt over korte kurser på 47 højskoler med i alt 271 kurser.

Ligeledes er de enkelte højskolars egne brochurer blevet udsendt/uddelt med i alt 22.600 stk. i 1975, hvilket er små 3.000 flere end året før.

Højskolernes Sekretariat (HS) har i løbet af 1975 haft besøg af 51 udlændinge fra 12 nationer, hvoraf $\frac{3}{4}$ kom fra Europa og Nordamerika. Ligeledes har HS modtaget 363 skriftlige forespørgsler fra 36 nationer, hvoraf $\frac{3}{4}$ kom fra Europa. Hovedparten af disse forespørgsler drejede sig om oplysninger om selve begrebet højskolen, dens historie og udvikling siden 1844 og de nuværende aktiviteter. Det er en gennemgående reaktion fra mange af besøgene, at de på en måde misunder os danskere, at vi har en sådan institution som højskolen. Mange forsøger efter et besøg i Danmark at omplante — efter en vis tilpasning til deres eget land — nogle af de tanker og ideer, som ligger til grund for en højskole.

For at slutte med det hjemlige, så er det i bund og grund også det, der ligger bag oprettelsen af de forskellige højskolars elevforeninger — at gå ud og fortælle andre mennesker, at det stadigvæk er en god idé at tage på en højskole. Så lad os gøre det.

Vartov, den 8. november 1976.

Arne Andresén.

Askov Lærlinges regnskab 1975-76

<i>Indtægt:</i>	
Kassebeholdning ved årets begyndelse	4.609,97
876 medlemskontingenter	22.007,50
845 abonnenter på Dansk Udsyn	7.637,60
Renter	577,10
Balance	<u>30.222,20</u>
Balance	<u>34.832,17</u>

<i>Udgift:</i>	
Kontorhold, porto, fragt m. m.	6.209,85
Tryksager	115,80
Kassererhonorar	500,00
Rejsegodtgørelse	4.841,80
Askovgården	1.050,00
Elevstipendier	1.050,00
Kontingent til Landsforeningen	1.290,00
Årsskriftet	14.339,36
Diverse og repræsentation	146,00
Kassebeholdning ved årets slutning:	
Kasse	105,00
Bank	5.154,50
Giro	29,86
Balance	<u>5.289,36</u>
Balance	<u>34.832,17</u>

Askov, den 25. september 1976.

Thormod Christensen.

Ovenstående regnskab er fundet i overensstemmelse med bilagene.

Kassebeholdningen udgør:

Bank	5.154,50	
Giro	29,86	
Kasse	105,00	5.289,36

Askov, den 25. september 1976.

Frode Hasseriis E. Grue-Sørensen.

Askov Højskoles regnskab

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. APRIL 1975 TIL 31. MARTS 1976

Statstilskud — beregnet		3.000.626
Skolepenge — godkendte kurser		1.921.639
Indtægter — ikke godkendte kurser		808.560
Huslejer		152.848
		<hr/>
		5.883.673
Lærerlønninger		2.076.126
Vedligeholdelse af bygninger, lokaler, arealer m. v.		492.395
Opvarmning, belysning, kraft samt vand	408.758	
Rengøring	287.320	
	<hr/>	
	696.078	696.078
Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende bygninger		31.684
Renter af prioritetslån i ejendomme		393.451
Diverse skole- og administrationsudgifter		663.350
Revisionshonorar — anslået		21.000
Diverse udgifter og indtægter vedrørende kostafdelingen:		
Udgifter	1.502.082	
Indtægter	174.766	
	<hr/>	
Nettoudgift	1.327.316	1.327.316
<i>Resultat før afskrivning og finansering</i>		182.273
Afskrivninger:		
Undervisningsinventar	30.092	
Undervisningsmateriel	27.660	
Kontorinventar	3.642	
Inventar i forbindelse med kostafdeling	28.185	
Automobil	1.026	
Vaskeriinventar	4.161	
	<hr/>	
	94.766	94.766
<i>Resultat af primær drift</i>		87.507
Finanseringsposter:		
Indvundne renter	22.759	
Afgivne renter	17.877	
	<hr/>	
Nettorenteindtægt	4.882	4.882
	<hr/>	
		92.389
Sekundære og ekstraordinære regnskabsposter:		
Indtægter	11.488	
Udgifter	1.950	
	<hr/>	
Nettoindtægt	9.538	9.538
<i>Regnskabsmæssigt overskud</i>		101.927

der i henhold til bestyrelsens indstilling overføres til højskolens egenkapital.

BALANCE PR. 31 MARTS 1976

Aktiver:

Omsætningsaktiver:

Kassebeholdning	3.412	
Postgiroindestående	67.177	
Bankindestående	54.079	
Statstilskud tilgode efter gældende lovgivning:		
Finansåret 1975/76 — beregnet resttilgodehavende ..	95.221	
Tilgodehavende skolepenge	128.263	
Forudbetalte lønninger	0	
Tilgodehavende huslejer	2.000	
Forudbetalte forsikringer	16.416	
Diverse tilgodehavender	49.435	
Obligationsbeholdning:		
Ny Jydsk Grundejer-Kreditforening, 10 pct., 3. s. l. a. 2003, nom. kr. 205.000 à 69	141.450	
Mellemregning med den selvejende institution »Askov Højskole's Børnehave«	86.738	
Mellemregning med »Dansk Udsyn«	0	
		<u>644.191</u>

Anlægsaktiver:

Skolens ejendomme inklusive faste anlæg til ejendomsværdier pr. 1/4 1975	16.896.700	
Nyanlæg og ændringer af skolens varmean- læg 1975/76	373.112	
	<u>17.269.812</u>	17.269.812
Inventar i forbindelse med undervisning	90.279	
Undervisningsmateriel	82.979	
Kontorinventar	10.926	
Inventar i forbindelse med kostafdeling	84.558	
Automobil	3.078	
Vaskeriinventar	12.483	
Aktiver tilhørende legater og fonds	99.855	
	<u>17.653.970</u>	
		<u>18.298.161</u>

Aktiver i alt

*Passiver:**Kortfristet gæld:*

Forudbetalte skolepenge	6.400	
Skyldige skolepenge	0	
For meget modtaget statstilskud:		
Efter gældende lov for året 1974/75	0	
Forudbetalt statstilskud 1976/77	244.600	
Skyldige huslejer	3.773	
Skyldige lønninger	35.406	
Skyldige pensionsbidrag	2.140	
Indefrosset dyrtidsreguleringer	24.913	
Indeholdt A-skat	159.137	
ATP	5.945	
Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelser	83.987	
Mellemregning med »Dansk Udsyn«	42.793	
Skyldige omkostninger afsat pr. 31/3 1976	238.876	
Bankgæld (kassekredit — max. kr. 50.000)	304	
		<u>848.274</u>

Langfristet gæld:

Vejen Kommune — kloakgæld:		
Matr. nr. 2E m. fl. skolen	1.421	
Vejen Kommune — vejpgæld:		
Matr. nr. 2E m. fl. skolen	0	
(Gælden er utinglyst)	<u>1.421</u>	1.421
Prioritetsgæld		7.385.920
Tilsvaret til »Aktiver tilhørende legater og fonds«		99.855
		<u>7.487.196</u>
	<i>Fremmedkapital i alt</i>	<u>8.335.470</u>

Egenkapital:

Kapital-konto		9.962.691
	<i>Passiver i alt</i>	<u>18.298.161</u>

Til sikkerhed for bankmellemværende har højskolen indlagt for kr. 300.000 ejerpantebreve med pant i matr. nr. 2D, 6D og 4BØ. Endvidere er indlagt for kr. 25.617 ejerpantebreve med pant i matr. nr. 4I samt for kr. 110.000 ejerpantebreve med pant i matr. 4BØ — alle parceller af Askov By, Malt sogn. Ligeledes har højskolen af den under omsætningsaktiverne nævnte obligationsbeholdning deponeret for nom. kr. 140.000 obligationer til sikkerhed for bankmellemværende.

Askov, den 30. juni 1976.

Helge Skov,
forstander.

Thormod Christensen,
forretningsfører.

Godkendt på højskolens bestyrelsesmøde afholdt den 9. septbr. 1976.

G. Thorlund Jepsen K. E. Løgstrup Niels A. Lund Svendsen
Arne Hansen Poul Rasmussen Mogens Bech

Revisionspåtegning:

Som højskolens valgte revisorer har vi revideret foranstående årsregnskab og fundet det i overensstemmelse med højskolens bogholderi og regnskabsmateriale.

Det skal bemærkes, at årets drift er belastet med ca. kr. 90.000 for udførte reparationsarbejder i regnskabsåret 1974/75. Beløbet er indeholdt i regnskabsposten »Vedligeholdelse af bygninger, lokaler, arealer m. v.«.

Kolding, den 30. juni 1976.

Revisionsfirmaet E. Frandsen

K. Vahlkvist

statsautoriseret revisor.

J. Knudsen,

/revisor, merkonom.

Elever på Askov Højskole 1976-77

Nordisk Lærerkursus 1976

- Christensen, Anne-Grethe, Grundtvigsvej 4, 1 tv., 8660
Skanderborg
- Clement, Aksel, Gertrud Rasksvej 158, 9000 Aalborg
- Fischer, Anna, Torpenvangen 34, 3050 Humlebæk
- Frousing, Marianne, Ladegårdsparken 81, 1. tv., 4300 Holbæk
- Halaburt, Jan, Virumvej 73 B, 2830 Virum
- Jensen, Henning, Annasvej 16, 2900 Hellerup
- Jensen, Karen E., Birkevej 6, Hygum, 6630 Rødding
- Jensen, Ruth Bang, Sdr. Nærå fri- og efterskole, 5792 Aarslev
- Jørgensen, Frank, Ingemannsvej 24, 6800 Varde
- Kjær, Steen, Rønnevej 30, 4700 Næstved
- Kopp, Franz, Jørgensmaj 3, 6200 Aabenraa
- Krabbe, Ulf, Bybækterrasserne 137 E, 3520 Farum
- Køhler, Susanne, Kollegievej 6, vær. 140, 9000 Aalborg
- Kølbæk, Jens, Bentesvej 65² mf., 8220 Brabrand
- Larsen, Akvillas, 3953 Godhavn, Grønland
- Lundsgaard, Inger, Præstegaardsvænget 37, 5000 Odense
- Mejer, Anna, Præstevænget 56, 5800 Nyborg
- Moltrup, Ulla, Nygade 17, 5592 Ejby
- Ross, Leo, Dept. of Russian, The University, Birmingham,
England
- Sirén, Gottfrid, Alexandersgatan 12 A 32, 07900 Lovisa, Finland
- Skrobak-Gaugler, Helena, Vodroffsvej 52 B¹, 1900 Kbh. V
- Thomsen, Hans, Kuhlauggade 26¹, 2100 København
- Tindhof, Mathilde, Skolegade 8, 6650 Brørup
- Trolle, Heidi, c/o Lundquist, Nygårdsterrasserne 251 A,
3520 Farum
- Uvebrant, Lena, Berglagsvägen 41, bv., S-16 1 47 Bromma,
Sverige
- Zafiryadis, Christine, Callisensvej 16, st. th., 2900 Hellerup
- Bruggenkamp, Frederike, Blastusstraat 112 hs, Amsterdam,
Holland
- Fjehasia, Bodil, Knudsgade 10¹, Aalborg
- Poulsen, Erik Bakkehøjtterrasserne 432 B, 3520 Farum

Elever — sommeren 1976

- Andersen, Gert Neisum, Bjørnsonsvej 61, 2500 Valby
 Andersen, Henning, Odensevej 20, 5550 Langeskov
 Andersen, Kirsten Juul, Lyholmvej 10, Magtenbølle 5492
 Vissenbjerg
 Andersen, Aage, Løkkenvej 5, 8586 Ørum Djurs
 Backhausen, Ellen, Neptunvej 16, 9000 Aalborg
 Bascunan, Führer, Erica Elisabet, Molktesvej 41 tv., 8260 Viby J
 Birkenfeldt, Kirsten Magrete Hansen, Sønderbrogade 58 A,
 8700 Horsens
 Boisen, Sigurd, Bøgealle 9, Skodborg, 6600 Vejen
 Brostrøm, Henrik, Holbergsgade 19, 1057 København K
 Brøchner, Lars Stuart, Herning Højskole, Birk, 7400 Herning
 Bundgård, Karen Marie, Nannerup, 7870 Roslev
 Bønnebæk, Bodil Hansen, Ringhøjgård, Sdr. Bjerge 4261
 Dalmose
 Birkenfeldt, Tommy Hansen, Axelborg 1. B, 8700 Horsens
 Christensen, Bente Irene, Wilkensvej 48, 4 th., 2000
 København F
 Christensen, Else Højbjerg, Røgildvej 49, Arentsminde, 9460
 Brovst
 Christensen, Erik Haubo, Odgårdsvej 3, 7800 Skive
 Christensen, Freddy Martin, Stadionalle 313, th., 8000
 Aarhus C
 Christensen, Jørgen Rønfeldt, Nibevej 510, Sønderholm,
 9240 Nibe
 Christensen, Karen Birgit, Avendingen 10 A, 2700 Brønshøj
 Christensen, Bodil, Overgade 6, 8700 Horsens
 Christiansen, Henny Bruun, Drosselvænget 13, 6760 Ribe
 Cronin, Cynthia, Båstrupvej 108, 3480 Fredensborg
 Degn, Peter, Bredgade 153, 7760 Hurup, Thy
 Detlefsen, Hans Jørgen, Laurids Skousvej 2, 6560 Sommersted
 Egholm, Marianne, Annasvej 26, 9800 Hjørring
 Eriksen, Poul Erik Kyndesberg, Enghavevej 19, Lov, 4700
 Næstved
 Frandsen, Dorothee, 5 Köln-30, Rotschwänzenweg 1, Tyskland
 Frandsen, Ulrike, D 5 Köln, Rotschwänzenweg 1, Tyskland
 Frank, Per Sort, Viben 10, 6270 Tønder
 Galvan, Eduardo Benito, Arnborgvej 11, FASTERHOLT, 7330
 Brande
 Gausting, Arnold N. E., Ørnevang 301, 3450 Allerød
 Glargaard, Jørgen, Park Alle 3, 8000 Aarhus C
 Haller, Ingermarie, c/o Buhl, Nørrevej 40, 3070 Snekkersten

- Haller, Rudolf Johannes, c/o Buhl, Nørrevej 40, 3070
Snekkersten
- Hansen, Anne-Marie Falk, Dyssevænget 3, 5330 Munkebo
- Hansen, Finn Schmidt, Darumvej 18, 6700 Esbjerg
- Hansen, Jette, Ejler Urnesvej 51, 4300 Holbæk
- Hansen, Margit, Dronningborg Boulevard 51 D, 8900 Randers
- Hansen, Per, Nørager 9 A² tv., 6400 Sønderborg
- Hansen, Ruth, Engeldrupvej 30, 5486 Grindløse
- Hansen, Susanne, Dørrøjel 15, 2670 Greve Strand
- Hansen, Susanne Øhrstrøm, Brinckersvej 14, 7100 Vejle
- Hasselbalch, Susanne, Sjællandsgade 8² th., 2200 København N
- Henriksen, Jan Leif, Nygårdsterrasserne 265 F, 3520 Farum
- Hjaltelin, Jan Emil Georg, Toften 15, 3450 Allerød
- Hovad, Hans Aage, Byskellet 28, 4400 Kalundborg
- Hove, Birthe, Kobbelhøve 5, Strandhuse, 6000 Kolding
- Husum, Inger Margrethe, Hvidovrevej 478, 2650 Hvidovre
- Jacobsen, Finn Bjerning, Engmosevej 27, 5610 Assens
- Jacobsen, Hanne, Skolevej 25, 6640 Lunderskov
- Jacobsen, Helle, Nørreled 10, 6000 Kolding
- Jacobsen, René, Vinkelvej 25, 3450 Allerød
- Jensen, Jørgen, Hirsevej 8, 9000 Aalborg
- Jensen, Jørn, Vejlevej 131, 7300 Jelling
- Jensen, Knud Bendix, Violvej 24, 3650 Ølstykke
- Jensen, Lene Steen, Vestergade 11, 8900 Randers
- Jensen, Margit, Cypresvej 15² tv., 6000 Kolding
- Jensen, Mogens Bjerg, Juvelvej 9, 5000 Odense
- Jeppesen, Ole Felix, Nr. Alle 41, 4400 Kalundborg
- Johansen, Sonja Agnethe, Sorøparken 5² th., 4180 Sorø
- Jørgensen, Else, Grønnevej 14, 9600 Aars
- Jørgensen, Knud Bjerning, Næstvedvej 33, 4230 Skælskør
- Kaihøj, Grethe Paaske, 8600 Silkeborg
- Kristensen, Jørgen, Malmbergsvej 11 st. tv., 2850 Nærum
- Kryger, Ann Isabel, Frederiksberg Alle 51, 1820 København V
- Knoblauch, Allan Agerholm, Knud Rasmussensvej 12, 7100
Vejle
- Lambertsen, Søren, Skt. Hansgade 23⁴ th., 2200 København N
- Larsen, Erna, Godthåbsvej 105², 2000 København F
- Lauridsen, Solveig, Sølvgade 95⁵, 1307 København K
- Laursen, Erik V., Skanderup, 6640 Lunderskov
- Levine, Bente, c/o Jensen, Tagensvej 165⁴, 2400 København NV
- Lorenzen, Harry, Gl. Kongevej 46, 6200 Aabenraa
- Marcussen, Børge, Bakkegårdsparken 121, 6600 Vejle
- Mogensen, Inger Ester, Skydebanegade 38³, th., 1709
København V

- Mærsk, Poul, Skovmosevej 2, 2820 Gentofte
 Nielsen, Grethe, Holstensvej 1, Spove, 4780 Stege Møn
 Nielsen, Lone Horsbøl, Brendstrupvej 3, 6800 Varde
 Nielsen, Niels Erik, Enghavevej 18 B, 4560 Vig st.
 Nielsen, Ole Weiersøe, Chr. Mindevej 4, 4300 Holbæk
 Nielsen, Steffen Bjørn, Lærkevej 12, 5550 Langeskov
 Nørgård, Bodil, Hatten 3, 9250 Gug
 Olesen, Søren Brink, Skovmøllevej 1, 7100 Vejle
 Olsen, Vibeke, Rosenstien 2, 3660 Stenløse
 Ousen, Gorm, Frederiksstadgade 3, 1667 København V
 Palm, Ivar, Rolfs Plads 27, 2000 København F
 Pålsson, Páll, Langahlid 19, Reykjavik, Island
 Petersen, Anne, Solbærvænget 4, 2880 Bagsværd
 Pedersen, Anne Grete Schjær, Rugvænget 2, 6990 Ulfborg
 Petersen, Anton Ove Hvidtfeldt, Kærsangervej 18¹ th, 2400
 København NV
 Pedersen, Christel Bogetoft, Vardevej, 6830 Nr. Nebel
 Petersen, Claus Andkjær, Skolevangsalle 32, 8240 Risskov
 Pedersen, Jens Kirk, »Nygård«, Skjernvej 233, 6973 Ørnhøj
 Pedersen, Karen Elisabeth Møllergård, Neisigvej, 9362 Gandrup
 Pedersen, Stig Bjerregaard, Torvegade 8, 9670 Løgstør
 Pedersen, Werner Korfitz, Havrens Kvt. 5 D, 2620 Albertslund
 Petersen, Villy, Nørrekær 38¹², 2610 Rødovre
 Poulsen, Peter Steen, Ryparken 66² tv., 2100 København Ø
 Printz, Espen, Nyvej 16, 3540 Lyngø
 Rasmussen, Lars Ellegård, Rådmandsløkken 9, 6400 Sønderborg
 Rebsdorf, Margit, Østervang 17, 8654 Bryrup
 Riis, Birgitte, Normasvej 7, 2500 Valby
 Schiøtt, Carsten Peter, Colbjørnsensvej 42, 5000 Odense
 Schmidt, Kurt, Kvadrikkevej 9, 5482 Lumby
 Silva Aravena, José Artemio, Molktesvej 4¹ tv., 8260 Viby J
 Simonsen, Bengta Susanne, Markedsgade 17, 8900 Randers
 Steen-Knudsen, Kirsten, Reerslevgård, 2640 Hedehusene
 Strømner, John Eli Ivar, Venedigvej 1⁴, 2300 København S
 Sørensen, Kai, Høvelte Infanterikaserne, 3471 Høvelte
 Skigte, Stine Jette Magdalene, Myggedalen B 1192, 3900
 Godthåb, Grønland
 Thiel, Carsten, Ordstruphøjvej 38, 2920 Charlottenlund
 Thomsen, Kirsten Marie Lillelund, Havnekontoret Arøsund,
 6100 Haderslev
 Thøgersen, Birgitte, Emborgvej 17, Gl. Rye, 8680 Ry
 Tyrell, Benny Peter, Strædet 2, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
 Valenzuela, Jorge Osvaldo, Grøfthøjparken 165, lejl. 55,
 8260 Viby J

de Valenzuela, Maria Fernandez, Grøfthøjparken 165, lejl. 55,
8260 Viby J
Warburg, Ida Elisabeth, Gartnervænget 21, 7100 Vejle
Weng, Jens-Henrik, Ryparken 66, 2100 København
Aavild, Lene, Søvangsvej 8, 8680 Ry

Elever – vinteren 1976/77

Abildgaard, Margrethe, Overgade 6, Nustrup, 6500 Vojens
Andersen, Peder Villemoes, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Andersen, Povl Nørgård, Blåkildevej 15, 5750 Ringe
Andersen, Ulla Dahl, Møllegade 60–62, 8660 Skanderborg
Andersen, Yvonne Winding, Resedavej 77¹ th., 8600 Silkeborg
Andreasen, Kirsten, Koldinggade 31³ tv., 2100 København Ø
Backhausen, Ellen, Neptunvej 16, 9000 Aalborg
Baunsgaard, Else Bækklund, Søkildevej 14, 8680 Ry
Bechgaard, Hans, Eskilstunavej 14, 6700 Esbjerg
Belden, Jeanne, 50 Forneberry Road, Winchester, Massachusetts
01890
Bertelsen, Hanne Dorte Pitter, Stårup, 4500 Nykøbing Sj.
Bertelsen, Tage Kristian, Skrolleshedevej 140, 9760 Vrå
Bezark, Robin, 7652 East Prairie, Skokie, Illinois 60076
Bisgaard, Inga, Anekæret 34, 3520 Farum
Boesen, Peer, Lille Rise, 5981 Dunkær, Ærø
Boesen, Pia, Lille Rise, 5981 Dunkær, Ærø
Breinhild, Jørn, Banegårdsvej 1, 7752 Snedsted
Brejnrod, Lars Peter, Kystlodden 3, 4400 Kalundborg
Brøns, Linda, Chr. Havns Voldgade 59² tv., 1424 København K
Buhl, Torben, Chr. Wærumsgade 20, 8000 Aarhus C
Buur, Jan, Silkeborggade 8⁴ th., 2100 København Ø
Bøgedal, Elise Madsen, Møllegade 63, 8660 Skanderborg
Børner, Jakob, Silkeborgvej 208, 8230 Åbyhøj
Campos Cifuentes, Jose Alejandro, Ravnsbjergkoll. vær. 231
Risidsvej 40, 8260 Viby
Carlsson, Anette, Vigerslevvej 330² th., 2500 Valby
Christensen, Birgit, Fager Lien 17, 7000 Fredericia
Christensen, Jette Mary, Mimersvej 26, 8900 Randers
Christensen, Kurt Nørgaard, Hartdorfsvej 11, 1874
København V
Christensen, Lene Birgitte Bager, »Knudsminde« Stenstrup,
9500 Hobro
Christensen, Regitze Slott, Valbygårdsvej 54 st. tv., 2500 Valby
Christensen, Sonja, Ormslevvej 69 st. tv., 8260 Viby J
Christensen, Villy, Skrøbelev-Hedevej 14, 5900 Rudkøbing

- Claudell, Ida, »Mohus«, Grønning, 9500 Hobro
 Coff, Anette, »Farmen«, 6720 Sønderho, Fanø
 Dalgaard, Jens Chr., Skolegade 23, 9700 Brønderslev
 Dam, Dorrit Sindberg, Ørebrovej 20, 6000 Kolding
 Danies, Juliet Alice Cyntia, Croftan Codge 8, Druny Crane,
 Mortimer, Berks, England
 Dyhre, Kaj Arne, Damtoften 23, 5600 Faaborg
 Echwald, Claus Jørgen, Beatesmindevej 76², 9210 Aalborg SØ
 Eiberg-Jensen, Hans Emil, Skovlyparken Blok 4, no 7, 2840
 Holte
 Elgaard, Jens Aage Thomas, Vinterslevvej 18, 8370 Hadsten
 Ellerbrock, Christoffer, 318 North 6 th., Cherookee, Iowa 51012
 Enemark, Kohar, Nygade 37, 6650 Brørup
 Eriksen, Kirsten, Skoleholdervej 49, 2400 København NV
 El-Batish, Abdul Fatah Sadi Dahud, Chr. X Alle 21¹ th., 2800
 Lyngby
 Eskekilde, Finn Dreyer, Sct. Knudsgade 58¹, 5000 Odense
 Falkenstjerne, Vibeke Colding, Aldersrogade 2², 2100
 København Ø
 Fink, Tinne, Barsmark Bygade 260, 6200 Aabenraa
 Fischer, Anette, Granitvagen 6 A, 752 43 Upsala, Sverige
 Fleck-Jensen, Yvonne, Vinkelvej 3 A, 9620 Aalestrup
 Fogh, Per, H. J. Lorezensvej 19, 6100 Haderslev
 Frandsen, Anne Marie Holm, »Kokkegården«, Tjørnelunde,
 4270 Høng, Sj.
 Frandsen, Lars Juul, Fenrisvej 67, 8210 Aarhus V
 Frederiksen, Kim René, Bredetvedvej 13, 4300 Holbæk
 Frederiksen, Knud Erik, Strædet 4, Nr. Bjært, 6000 Kolding
 Freuchen, Henrik, Lille Færgevej 9, 3600 Frederikssund
 Fønss-Jørgensen, Ole, Bispevænget 1, Ejby, 4623 Ll. Skensved
 Gormsen, Jens Ivar, Fittingvej 3, Thorsted, 6622 Bække
 Gotfredsen, Lisbeth Roma, Provst Hjortsvej 34, 5800 Nyborg
 Graversen, Aksel Nørgård, Fjølstervangvej 22, 6933 Kibæk
 Gullick, Ann, Box 135, Princeton, New Jersey, 08540
 Hagemann, Mogens, Kertemindegade 5¹ th., 2100 København Ø
 Haltrup, Knud Aage, Frisvad, 6800 Rønne
 Hansen, Bent Erik, Bøggely 9, 6740 Bramming
 Hansen, Britta Munkebjerg, Snæbrungårdsvej 17, 4270 Høng
 Hansen, John, Lærkevej 12, 4220 Korsør
 Hansen, Glenn Boye, Frederiksdalsvej 103 B, 2830 Virum
 Hansen, Marianne, »Øbjerggård«, 5631 Ebberup, Fyn
 Hansen, Marianne, Lundbyesgade 11, 1771 København V
 Hansen, Peder Chr. Østergård, Plantagevej 188, Støttrup
 9620 Ålestrup

- Hansen, Thyge, Klosterbakken 19, 4720 Præstø
 Hauritz, Birthe, Hedeboparken 19 st. th., 4000 Roskilde
 Hedemand, Inger, Revlingbakken 335, 9000 Aalborg
 Henriksen, Bent, Møllegade 19 st. tv., 2200 København
 Henriksen, John Leif, Nygaardsterrasserne, 265 F, 3520 Farum
 Henriksen, Klaus, Prins. Maries Alle 131, 1908 København V
 Hildebrandt, Tonny Hakon, Gadebrøndsvej 2, Ledøje, 2750
 Ballerup
 Halland, Maren Minnie, Suensonsgade 163, 9000 Aalborg
 Holm, Anita, Bremdalvej 9, Bremdal, 7600 Struer
 Holm, Kirsten, Prangervej 66, 7000 Fredericia
 Holtegaard, Ulla, Nørregade 1, 3300 Frederiksværk
 Houe, Else Marie, Bellevuevej 1, 7100 Vejle
 Høgh, Bodil, Grønningen 5, 6900 Skjern
 Høj, Ketty, Søvej 26, 4540 Fårevejle
 Hasselbalch, Susanne, Sjællandsgade 8, 2200 København N
 Håkånsen, Lene, Istedgade 424 A tv., 1650 København V
 Jacobsen, Dorthe Anne Berg, Søvej 44, 8870 Langå
 Jacobsen, Kaj, Østre Havnevej 7 st. th., 4300 Holbæk
 Jensen, Birgit Bjørnlund, Rosenvej 12, 9380 Vestbjerg
 Jensen, Bodil Aalbæk, Vallørækken 3, 4651 Vallø
 Jensen, Erling Steen, Anders Larsensvej 159, 4300 Holbæk
 Jensen, Finn, Piledalsvej 4, 4520 Svinninge
 Jensen, Alice Bjerregaard, Herning Sækkelager, Kæret,
 Ringkøbingvej, 7400 Herning
 Jensen, Alice Aagaard, Fiskholmvej 3, Salten, 8653 Them
 Jensen, Hans Viktor Glysing, Beder Landevej 44, 8330 Beder
 Jensen, Keld, Sønder Boulevard 162 th., 1720 København V
 Jensen, Lisbeth Rask, Hovedvejen 68, Gjesing, 6700 Esbjerg
 Jensen, Nina Bjørn, Krogerup Højskole, 3050 Humlebæk
 Jensen, Stig Zander, Kløvervej 53, 5750 Ringe
 Jensen, Tove, Stauningvej 72, 6900 Skjern
 Jensen, Ulla Mai, Havrevænget 12, 5750 Ringe
 Johannessen, Leif Bjørner, Holms Hotel, N-3580 Geilo, Norge
 Johansen, Mogens Engstrøm, Grønsgade 7, 7500 Holstebro
 Jordaan, Beryl Constance, Alykkegade 17, 6000 Kolding
 Jørgensen, Arne Løber, Berrindsvej 3, 5610 Assens
 Jørgensen, Bo, Jægersborgvej 116, 2820 Gentofte
 Jørgensen, Henrik Teglgaard, Langesøvej 90, 5492 Vissenbjerg
 Jørgensen, Ove Helgenbakken, 422 tv., 4000 Roskilde
 Jørgensen, Tove, Åsumvej 310, I. T., Vollsrose, 5240 Odense
 Kallesøe, Jens Jørgen, Højbjergvej 48, Gudum, 7600 Struer
 Karlsson, Anna Mette Kruse, Sdr. Herrnhutvej B 184, Box 606
 3900 Godthåb, Grønland

- Kirk, Else Marie, Glintborgvej 4, Frøslev, 7900 Nykøbing M.
 Kissmeyer, Søren, Spanget 7, 5783 Korinth
 Klose, John Henrik, Clausensvej 22, 1813 København V
 Koch, Hanne, Tommerupvej 143, 5492 Vissenbjerg
 Kofoed, Niels, »Skovsholm«, 3740 Svaneke
 Kongensgaard, Kristian, Sundsvej 8, 7760 Hurup Thy
 Korsgaard, Anette, Danmarksgade 59, 7000 Fredericia
 Knudsen, Else Marie, ????? 7884 Fur
 Kristiansen, Uffe, »Højvang«, 8721 Daugård
 Larsen, John Skov, Store Kongensgade 54³, 1264 København K
 Larsen, Margrethe Skovgård, Kastanie Alle 7, Skanderup,
 6640 Lunderskov
 Lassen, Kaj Visti, Boltrup, 9640 Farsø
 Lassen, Vibeke, »Boltrup«, 9640 Farsø
 Lerche, Vincens Carl Christian, Benzonsdal, Torslunde,
 2635 Ishøj
 Lerche-Thomsen, Poul Henrik, Parkvej 18, 4800 Nykøbing F.
 Lohnes, Robin, Rd. 2, Clumroad, Schaghticake, New York
 12154
 Lund, Ib Wilhelm, Vangedevej 213¹ tv., 2860 Søborg
 Madsen, Elisabeth, Brammingevej 16¹ th., 5200 Odense V
 Madsen, Ingrid Theil, Sindalsvej 13, 9981 Jerup
 Mang, Ronald Dale, 3433 McCallum Ave, Regina,
 Saskatchewan, Canada
 Mathiesen, Elisabeth Hanghøj, Vejensvej 6, Lindum 9870 Sindal
 Mehlsen, Karsten, Skovfryd 21, 2800 Lyngby
 Mikkelsen, Hanne Vestergård, Sdr. Onsild, 9500 Hobro
 Moeslund, Per, Smedegårdsvej 26, 8800 Viborg
 Mortensen, Anne Marie, Kongsø, 8654 Bryrup
 Mølgaard, Birte, Trinbrætvej 10, Hald Ege, 8800 Viborg
 Møller, Anne Steen, Bøgebjergvej 4, 4540 Fårevejle
 Møller, Birthe, Faldensvej 23, 9700 Brønderslev
 Mørk, Kathrine Körvel, Kollevvej 1, 6830 Nørre-Nebel
 Migneault, Lois, 49 Main St., Wickford, Rode Island 02852
 Nedergård, Annette, Lystrup Stationsvej 6, 8520 Lystrup st.
 Nielsen, Annette, Skårupgårdvej 7, Vandet, 7700 Thisted
 Nielsen, Else, Bekkasinvej 9, 8800 Viborg
 Nielsen, Povl Helmer, Engsvinget 4, 3250 Gilleleje
 Nielsen, Winnie, Lindholmsvej 71 A, 9400 Nørresundby
 Nissen, Paul Erik Sønnergaard, Odinsvej 11, 6100 Haderslev
 Nordstrøm, Axel Børge, Peder Lykkesvej 45, 2300 København S
 Olesen, Gale, 1008 Putnam Drive, Lockport, Illinois 60441
 Olesen, Peter Hesselager, Stenagergård, Ølholm, 7160 Tørring
 Olsen, Dorethe, Sundby Konfektion, 7700 Thisted

- Olsen, Lena Lyngby, Rørsangervej 2, 4000 Roskilde
Ottosen, Bodil, Saltumvej 308, 9700 Brønderslev
Oxenvad, Susanne, G. M. Møllersvej 39 st., 8000 Aarhus
Panning, Kristian Friis, Herlufsholmvej 36, 2720 Vanløse
Pelsen, Lene, Farmervej 5 A, Askov, 6600 Vejen
Pedersen, Georg Grønhøj, Melbjergvej 6, 8680 Ry
Pedersen, Hanna Lindholm, Aaboulevarden 14¹ th., 2200
København N
Pedersen, Kirsten Lisbet, Ryskjærvej 8, 8200 Aarhus
Petersen, Lene Merete, Ankær 25, 8300 Odder
Petersen, Liselotte Viggo, Kaj Munks vej 54, 8260 Viby J
Petersen, Marian Sellerup, P. B. Lundsvej 19, 8660 Skanderborg
Petterson, Anni, Klostergårdsvej 3, Øm, 4000 Roskilde
Prehm, Connie, Englandsgade 5, 6700 Esbjerg
Pons, Eva Elisabeth, Søndergade 4² th., 8000 Aarhus C
Poulsen, Henrik Kaldal, Vegavej 7, 8270 Højbjerg
Rahbek, Gitte, Sdr. Alle 16, 6830 Nr. Nebel
Rasmussen, Anders Havgaard, »Bakkehaven«, Bakkevejen 13 A,
6630 Rødding
Rasmussen, Kaare, Also, Holeby, Lolland
Rasmussen, Søren, Tjørnevænget 67, 4220 Korsør
Rath, Lone Zachø, Ulvskovvej 236, 8300 Odder
Rich, Jessica, Scan. Sem., Båstropvej 108, 3480 Fredensborg
Riis, Annette, Jarmasvej 7, 2500 Valby
Risvang, Bodil, Færgevej 97, 3600 Frederikssund
Rosenstand, Knud, Sdr. Farup, 6760 Ribe
Rønn, Susanne, Nytoften 14, 2820 Gentofte
Saltøft, Kirsten, Grønnevej 286¹ tv., 2830 Virum
Schachner, Georg, R. Brummersvej 8, 7100 Vejle
Schlattmann, Ivan, Birkeholmen 18, 2680 Solrød Strand
Skau, Knud, Tofteskovsvejen, 7130 Juelsminde
Schoubye, Niels, Øselgade 10, 2300 København S
de Silva, Carlo, Seminarievej 54, 6760 Ribe
Simonsen, Hans Jacob, Flovtgård, 6100 Haderslev
Skov, Anine Dahl, Elme Alle 2, 9000 Aalborg
Skovgaard, Laila Siitonen, Koglevej 12, Sædding, 6700 Esbjerg
Skytte, Karsten, Sulsted Landevej 25, 9380 Vestbjerg
Sloth, Dennis Ulf, Motalavej 22, 4220 Korsør
Steen-Knudsen, Kirsten, Reerslevgård, 2540 Hedehusene
Søndergaard, Lis Floor, Overvænget 29, 8900 Randers
Sørensen, Else Marie, Bredgade 37, 6830 Nr. Nebel
Sørensen, Emmy Vad, Lykkebjergvej 68, Sig, 6800 Varde
Sørensen, Eva Roest, Kingosvej 25, 6800 Varde
Tang-Petersen, Kirsten, Almind Kirkesti 9, 6051 Almind

- Therkildsen, Ellen, Peder Gribsvej 11, Snoghøj, 7000
Fredericia
Thomsen, Agnete, Bakkedraget 20, Gevninge, 4000 Roskilde
Thomsen, Inger Møller, Lindealle 18, 6900 Skjern
Thygesen, Ruth Hauerberg, Øster Snede, 8723 Løsning
Toft, Henning, Odshøjvej 40, 8800 Viborg
Uggerholt, Annalise, Smedeslippen 4, 9990 Skagen
Walsh, Christoffer, 49 Main St., Wickford, Rhode Island 02852
Velling, Anne Marie, Blomstermarken 71, 9000 Aalborg
Vestergaard, Lis, Benediktesvej 17, Lind, 7400 Herning
Voss, Bente, »Råhavegård«, 5634 Sandager
Zingenberg, Anja Lilli, Solvej 8, Over Jerstal, 6500 Vojens

SOMMERELEVMØDE

afholdes i dagene den 17.—19. juni 1977

EFTERÅRS- OG ELEVMØDE

afholdes i dagene 7.—9. oktober 1977

HØJSKOLEKURSER

på Askov Højskole i 1977—78

Sommerskole 1. maj—23. juli

Nordisk Lærerkursus 1. maj—23. juli

Pensionistkursus (fuldtegnet) 10. maj—23. maj

Lærerkursus 20. juni—17. juli

14-dages højskolekursus 4. juli—17. juli

Vinterskole 1. november—21. april

Kursusplaner kan fås ved henvendelse til

ASKOV HØJSKOLE

6600 Vejen

Telefon nr. (05) 36 06 77