



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MAARSKRIFT



HØJG REALSKOLE-EXAMENS- KURSUS

1955

Statens pædagogiske Studiemiljø
København

20

ÅRSSKRIFT

UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN FOR HØNG REALSKOLE
OG EKSAMENSKURSUS

1955

TEGNINGEN TIL OMSLAGET
UDFØRT AF
ELISE KONSTANTIN-HANSEN

SORO AMTSTIDENDE . SLAGELSE
1955

Statens pædagogiske Studiesamling
København

Indhold:

Lidt om bøger og læsning. Af forstander <i>Johs. Jørgensen</i>	3
Noget om at være menneske ... Af fru <i>Karen Dolleris</i>	8
Elevforeningen gennem 25 år. Af redaktionssekretær <i>Hans Bagge</i>	9
Mindeord. Af <i>n.</i> og fru <i>Karen Dolleris</i>	19
Hvem er hvad og hvor? Af journalist <i>Gunnar Petersen</i>	21
Til medlemmerne! Af <i>Hans Bagge</i>	22
Årets gang. Af <i>Johs. Jørgensen</i>	24
Medlemsliste	33
Foreningsmeddelelser	Omslagets 3. side

Lidt om bøger og læsning

MEDENS jeg endnu læste i København, var jeg ved en familiefest en aften kommet til at diskutere bøger med en gæv sjællandsk proprietær. Jeg havde netop aftenen i forvejen sluttet en nyudkommen bog, som jeg var meget begejstret for — jeg husker ikke mere, hvad det var — men i alle tilfælde anbefalede jeg den varmt til vedkommende. Efter en kort pause kom min proprietær med følgende udtalelse: „Siden De anbefaler denne bog så stærkt, kunne det være, at jeg skulle tage at læse den i år, for jeg skal sige Dem, jeg læser hvert år en bog.“ Det sidste blev ikke udtalt uden en vis stolthed i stemmen. Jeg var dengang nærmest rystet over et sådant syn på litteraturtilegnelse, men i løbet af de år, der er gået, er jeg kommet til at forstå denne mand meget bedre. Lad mig med det samme slå fast, at mit eget årlige gennemsnit stadig ligger betydeligt over den ene bog, men på den anden side kan jeg beklage, at jeg ikke får læst så meget, som jeg kunne ønske, og mon det ikke går mange andre på samme måde. Dette er en kendsgerning, som man nu og da kan sukke lidt over, når man tænker på den rigdom, man har fået gennem årene ved læsning af god litteratur.

Jeg vil tro, at de fleste børn får deres første kontakt med litteraturen gennem de illustrationer, der forekommer i bøgerne, og som bliver forklaret dem af en af de voksne. Så vidt jeg husker, var min første bog „Den store Bastian“, en bog, som i alle tilfælde i min barndom blev anset for at være førsteklases læsning for børn. Jeg kan smile, når jeg senere hen har set „pædagogiske“ udtalelser, som gik ud på, at denne bog skulle være farlig for børnene — at den skulle kunne give dem komplekser og søvnløse nætter. Jeg ved i alle tilfælde for mit eget vedkommende, at jeg elskede min „Bastian“ så højt, at den fulgte mig overalt. Resultatet var da også, at der efter et stykke tids forløb måtte købes et nyt eksemplar til mig. Det andet var simpelthen slidt op. Apropos Bastian og som en slags illustration af børns særlige psyke skal jeg lige her nævne, at der engang i tyverne udkom en moderne Bastian, hvor man snedigt havde lavet „happy ending“ på alle historierne. For eks. blev den lille Hanne, der „ville eje alt“, i en flyvemaskine hentet ned fra månen, hvor hun ellers var blevet henvist til at skulle sidde evigt til skræk og advarsel for andre børn.

Denne særdeles effektive løsning af problemet forekom mig meget utilfredsstillende. Om det skyldtes en vis konservativ indstilling, en total foragt for den moderne teknik eller simpelthen var et udslag af den velkendte grusomhedstrang hos børn, skal jeg lade stå hen. Nok er det, at den „moderne Bastian“ kom til at føre en skyggetilværelse og ikke senere blev taget til nåde.

Det, der vistnok i særlig grad tilskyndede mig til at få lært at læse

længe, inden jeg kom i skole, var, at jeg hver aften var vidne til, at min fem år ældre bror, når vi var kommet i seng, og lyset var blevet slukket, hev en lommelampe frem, som han i forvejen havde anbragt på et hensigtsmæssigt sted, og med et veltilfreds suk hengav sig til læsningen af en eller anden spændende indianerroman. Det hjalp ikke noget, at jeg med min mest indsmigrende stemme foreslog, om vi ikke hellere skulle gætte gåder, eller om han ikke i det mindste ville læse højt for mig. Det ubønhørlige svar lød konstant: „Du kan læse selv“, hvilket jo netop var det eneste, jeg ikke kunne. Jeg var klar over, at jeg måtte have det lært hurtigst muligt. Jeg følte nemlig instinktivt, at det at kunne læse måtte være noget ganske enestående, siden man som min bror gjorde sig skyldig i noget, der kun kunne karakteriseres som ulydighed af groveste art. Jeg mindes slet ikke mere, hvordan jeg fik det lært — jeg ved kun, at en dag *kunne* jeg virkelig læse, og den første bog, jeg styrtede mig over, var en bog, som jeg i længere tid havde gået og sendt forelskede blikke op til — nemlig Schardings „Nøddbebo Præstegaard“. Jeg kunne lige netop nå den ved hjælp af en stol. Forklaringen på, at det netop var den bog, jeg havde kig på, var naturligvis den enkle, at jeg havde set forestillingen af samme navn på Folketeatret. Nu forholder det sig som bekendt sådan, at Scharlings roman og Elith Reumers jule-skuespil er meget forskellige. Den totale mangel på nisser i romanen var en stor skuffelse for mig, og det er vel meget tvivlsomt, om jeg nåede at „avancere“ særlig langt i den. Men karakteristisk var det for ens første læseår, at man med dødsforagt kastede sig over kæmpeværker, som man i dag ikke ville have mod til at give sig i lag med. Jeg tror, at man ret tidligt udviklede en fornemmelse af, at de bøger, de voksne anbefalede en, ikke altid var dem, man selv fandt mest spændende. Det var langt mere interessant selv at gå på opdagelse i bøgernes verden, og sikken en verden, der abnede sig for en ved den simple kendsgerning, at man kunne læse selv og ikke længere behøvede de voksnes assistance. I begyndelsen var det naturligvis først og fremmest eventyrene, man dyrkede.

H. C. Andersen — Grimm og Tusind og en Nat. Man frydede sig inderligt, når den stakkels gamle konge i „Fyrtøjet“ blev smidt højt op i luften af „Hunden med øjne så store som Rundetårn“ — ja, blev smidt så højt op, at det vel egentlig var tvivlsomt, om han nogen sinde kom ned igen. Egentlig var det jo lidt synd for ham. Han havde jo faktisk ikke gjort andet end forsøgt at forsvare sin datters dyd. Man så, efter at have læst „Den grimme Ælling“, med en vis skepsis på sin egen kat og spekulerede på, hvor meget den, rent karaktermæssigt, havde tilfælles med missen hos den gamle kone, der sad og spandt, og man led frygteligt med den lille pige med svovlstikkerne, som skulle have det så svært „oven i købet på en juleaften“.

Og nu fulgte den alder, hvor man, så snart man havde læst en bog, „legede“ den, som man kaldte det. Jeg husker endnu tydeligt en dag, jeg sammen med to kammerater skulle lege Robinson Crusoe. Det foregik i det fjerneste hjørne af haven for at opnå illusionen af tilstrækkelig øde omgivelser. (Det distraherede os noget, at kokkepigen midt i det hele kom og kaldte os ind til kaffe — men hvad! selv en Robinson skal jo leve.) En lama

havde vi skaffet til veje — det var en fredelig ged, vi havde fundet nede på jernbaneskråningen, og den kunne med lidt god vilje glimrende illudere. Det store problem, der skulle tages stilling til, var, hvem der skulle være Robinson. Jeg tror ikke, at de fire udenrigsministre i Genève på noget tidspunkt har været længere fra at finde frem til en løsning, end vi tre var det den eftermiddag. Alle ville vi være Robinson. Man kunne evt. strække sig til at være „Fredag“, hvis man vel at mærke fik lov til at være Robinson i næste runde, men vild kanibal ville bestemt ingen af os være, en rolle, som ellers måtte indebære store muligheder!!! Jeg husker ikke mere, om vi fandt frem til en løsning, men formodentlig har vi alle tre, som man så ofte bliver nødt til det her i tilværelsen, været nødt til at indgå på et eller andet kompromis.

Gymnasieårene! — perioden, hvor man begyndte at læse rigtige „voksne“ bøger. Tendensen var vel nok begyndt så småt at gøre sig gældende allerede i 4-mellem og i realklassen. Der var i alle tilfælde enkelte bøger, der var så „voksne“, at man vel vogtede sig for at lade dem ligge fremme på skrivebordet, bøger, som man måske nu ville smile overbærende af og sige „herregud“. En bog fra denne periode overstråler alle andre i min erindring, nemlig Paludans „Jørgen Stein“, som ikke uden grund kaldes gymnasiasternes bibel, men den var kun en af de mange. Jeg var så heldig dels at vokse op i et hjem, hvor der blev snakket meget litteratur, og dels havde jeg i afdøde forstander Munk på gymnasiet en lærer, der i en sjælden grad forstod at gøre faget dansk litteratur interessant. Munk hængte sig ikke i kommentarer, men ønskede først og fremmest, at eleverne skulle danne sig deres eget personlige indtryk gennem læsningen. Dette skal ikke forstås sådan, at vi blev forsømt med hensyn til orientering om et eller andet værks litterære baggrund — tværtimod — men petitesser gik vi let hen over. Jeg er først i de senere år blevet klar over, hvor værdifuldt det er at have haft en dansk lærer af Munks sjældne kvalitet.

I studietiden var jeg så heldigt stillet, at det at læse god litteratur hørte med til „faget“. Og jeg tænker nu senere hen tit med taknemmelighed tilbage på de år, hvor man fik lejlighed til at stifte bekendtskab med så meget værdifuldt på dette område. Da engelsk og fransk var mine fag, måtte det ganske naturligt blive disse to landes forfattere, man mest kom i kontakt med, men derfor blev den nyere danske litteratur dog ikke helt forsømt. Thi ganske naturligt var det de nyere forfattere, man mest følte sig på åndelig bølgelængde med.

Den franske forfatter Henri Bruler giver i sin roman fra besættelsestiden „Le silence de la mort“ en skildring af en ung tysker, der deltager i den tyske besættelse af Frankrig. Denne unge mand, der er skildret meget sympatisk, bliver anbragt på en lille gård, hvor der kun bor en gammel bonde og dennes niece. Forholdet mellem denne lille franske familie og den unge tysker er naturligvis noget køligt, men lidt efter lidt tør isen en lille smule op. Man når ikke så vidt, at man taler sammen, men man når så vidt, at den

unge soldat kommer ind om aftenen og taler om alt det, han har på hjerte, og de to andre lytter til ham — dog uden kommentarer af nogen art.

En aften, da den unge mand som sædvanlig er nede i det lille køkken, hvor familien er flyttet ind for at spare på brændslet, begynder han at tale om litteratur og siger ved denne lejlighed bl. a. følgende: „Når man tænker på engelsk litteratur, dukker altid navnet Shakespeare frem, og hvis det er den tyske, der er tale om, vil Goethe og Schiller overstråle alle de andre. Anderledes med den franske litteratur — dér presser de sig frem fra alle sider — et væld af navne, Corneille, Racine, Molière, Voltaire, Rabelais, Montaigne osv. i en uendelighed.“

Sagen er måske nok sat noget på spidsen. Man kunne også inden for tysk og engelsk litteratur opremse lignende rækker af digtere, som i allerhøjeste grad har krav på respekt, men rigtigt er det i alle tilfælde, at man inden for den franske litteratur finder en næsten udtømmelig rigdom af navne. Jeg kunne — blot blandt nyere forfattere — lave en lang liste over forfattere, som jeg selv har læst med stor interesse, folk som Jules Romains, Duhamel, Mauriac, Paul Claudel og mange andre. Det er vel et spørgsmål om temperament, hvilket lands litteratur man foretrækker, men rent personlig er jeg af den mening, at franske forfattere i al almindelighed både med hensyn til den rent stilistiske klarhed og psykologiske dybdegåen ikke overgås af andre.

I de helt unge år er det vel mest romaner, man læser — bortset fra visse tidspunkter, hvor man pludselig kaster sig over Aarestrup og Beaudelaire og med „følsomt sind“ læser poesi højt for sig selv eller dem, der tilfældigt er i nærheden. Skuespil er der sikkert ikke mange unge, der læser, og i det store og hele må man vel også indrømme, at forbavsende mange skuespil slet ikke egner sig til at blive læst. For at komme til deres ret vil langt de fleste af dem kræve den støtte, som en førsteklases iscenesættelse og en dygtig fortolkning kan give dem. Dette gælder ikke mindst mange af de moderne forfattere, der i så høj grad benytter sig af alle de effekter, som man er i stand til at frembringe inden for det moderne teater. Jeg tænker f. eks. på sådan en mand som Kjell Abell. Jeg husker, at jeg læste hans stykke „Silkeborg“, og det forekom mig ganske hæderligt, men heller ikke mere. Men da jeg så det i den glimrende iscenesættelse på det Ny Teater, blev jeg meget begejstret. Jeg har siden læst det igen med stor glæde, hvilket naturligtvis skyldes, at jeg nu har selve teateroplevelsen at støtte mig til.

Personlig opererer jeg med et begreb, jeg kalder en „hjerterbog“. Ordet findes ikke i den store danske ordbog, men jeg skal forklare mig selv nærmere. Som bekendt er der bøger, man læser, fordi de har fået en særlig rosende omtale, eller fordi de behandler et eller andet problem, der har ens interesse. Der er andre bøger, man læser af sur pligt, fordi man synes, at man bør læse dem. Med en „hjerterbog“ er det anderledes. Den skal læses, når dagens pligter er overstået, og man er sikker på, at intet udestående

kan gribe forstyrrende ind. En hjertebog er en bog, man har læst i forvejen — måske endda flere gange, men som man stadig vender tilbage til. Der er naturligvis intet i vejen for, at man kan have flere hjertebøger, men ofte vil disse så have en hel del tilfælles og ikke sjældent være skrevet af samme forfatter. Jeg kan f. eks. nævne, at min onkel, Anders Dolleris, når han var kommet i seng om aftenen, aldrig læste andet end Dickens. Når den lange række af romaner var læst igennem, startede han forfra, og mange af dem har han været igennem utallige gange. Se det er det, man forstår ved en „hjertebog“. Jeg har undertiden spekuleret på, hvad det er, der gør, at ganske enkelte bøger i særlig grad falder i ens smag, så at man har lyst til at læse dem igen og igen. Det behøver slet ikke at dreje sig om bøger, der rent stilistisk eller indholdsmæssigt er særlig fremragende. Mange af os vil sikkert kende det, at man efter at have læst en bog igennem indrømmer over for sig selv, at den er velskrevet og talentfuld, men man siger samtidig til sig selv, at man hellere ville lade sig flå levende end være tvunget til at læse den igen. Når en bog i ganske særlig grad taler til en, er der vel næppe tvivl om, at det meget tit skyldes, at man læser den på et tidspunkt, hvor man af den ene eller anden grund er særlig modtagelig. Man er måske netop i en ganske bestemt sindsstemning, hvor man i særlig grad finder noget i den pågældende bog, der har bud til en, og dette bevirker, at man senere hen med en særlig sympati læser den igen og måske denne gang skuffes. Det er jo i alle tilfælde givet, at enhver bog vil kræve en vis imødekommenhed fra læseren for at fænge, og *det skal læseren forstå*. I al almindelighed kan det således ikke anbefales at læse Søren Kierkegaard i en overfyldt jernbanekupé.

Med hensyn til litteratur, så er jeg selv kommet til det stadium, hvor jeg helst læser memoirer. Da man normalt regner med, at interessen for memoirlitteratur først indfinder sig på et tidspunkt, hvor man selv så småt går med planer om at skrive sine egne — og jeg bestemt endnu ikke har den slags intentioner — skal denne interesse måske snarere ses som et udslag af en for tidlig startende forkalkning — men det er, som digteren siger, en helt anden historie.

Lad mig slutte med at citere professor Rubow, der på sin lidt arrogante måde udtaler følgende om læsning og hvordan man bør læse. Han siger: „Det bedste råd man tør give om læsning, er at sky de dårlige forfattere og så vidt muligt læse de gode uden kommentarer. Fortolkere og notefabrikanter er nemlig mest æsler, der vil vide alting bedre end forfatteren, og forresten skriver de mest om ting, som ikke kommer digteren ved.“

Og han fortsætter: „Det råd kun at læse gode bøger må selvfølgelig tages med forsigtighed. For middelmådige hoveder er middelmådige bøger en fortræffelig læsning, og det ville være synd at nægte dem en naturlig tilfredsstillelse af deres behov. Imidlertid kan også dårlige boglæsere vænnes til at finde en slags uhyklet behag i bedre bøger, og de kan endda med tiden bringes til at omfatte de gode bøger med en tolerance, der nærmer sig til kærlighed.

JOHS. JØRGENSEN.

Noget om at være menneske og om karakteren, som skal hjælpe os dertil

MANGEN GANG hører jeg en eller anden ung tale om, hvor svært det er at være sig selv i den tid, vi lever i. — Hvor jeg forstår disse unge! I breve fra unge venner har jeg en enkelt gang fået det samme indtryk, der tit udtrykkes sådan: „Jeg føler mig rodløs“, hvad jeg hos unge udlægger som en bekendelse af, at vedkommende ikke er sikker på sin egen karakter og endnu ikke har fundet den tryghed, som kristendommen alene giver. —

*I arbejdets strømhvirvel på vej over livets torv er det ikke altid let at orientere sig, at vide, når man skal holde tilbage, og når man skal køre frem, og man har jo ikke altid en far eller mor, en læge eller god ven ved hånden til at hjælpe sig med gode råd. Så må man selv se at klare sig, og da gælder det netop ens egen karakter. Den giver hjælp, hvis den råder: *Følg ej med strømmen, men følg de veje, der fører til sandhed, skønhed og glæde og derved gør livet rigt for dig.**

Også arvelighed og tilbøjelighed spiller en stor rolle for karakterens udvikling. En, der bliver mindre heldig stillet, må ikke give op og sige: „Hvad kan det nytte?“

De dårlige tilbøjeligheder var vel en arv, som vedkommende ikke havde ønsket, men der er så meget i verden — ikke mindst i vor nuværende — vi må kæmpe imod, og her gælder det igen, at vi må være medarbejdere, når det gælder vor karakter.

Karakteren er noget meget nødvendigt og vigtigt for mennesket; for menneskesindet er mangfoldigt og mangeartet — tit farligt. Derfor er det en stor hjælp, om man i den vanskelige tid, hvor man modnes — karakteren dannes — kommer sammen med karakterfaste mennesker, som kan hjælpe én til gode interesser og vise én, at egoismen, som den viser sig i vore dage, gør mennesker fattige i sindet. —

Det moderne menneskes ulykke er netop, at det mangler samling og sikkerhed, at det så lidt magter det selvopfrende og yndede, og at det mangler tro på det gode sande og skønne. Og det er jo ikke underligt, at mennesket kan miste denne tro i en verden, der kæmper og lider. Men mister vi først troen på mennesket og på det gode, så går vi for alvor undergangen i møde. Dygtighed alene gør det ikke i verden, der skal andet og mere til, hvad man også burde fremhæve i den store skolediskussion; jeg synes, man lægger vægten på det forkerte. Selv om jeg altid har arbejdet i en eksamensskole, har jeg, og Dolleris i lige så høj grad, holdt os til Grundtvigs ord:

„Oplysning skal være vor lyst, var det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst oplysningen om livet,“ hvad jo netop vil sige at hjælpe børnene til at udvikles naturligt og finde rigdommen i at leve.

Livsharmonien og lykken finder vi ikke ved kundskaber alene eller ved at tjene mange penge. Sand lykke findes — efter min mening — kun i troen på det gode og ved altid at give noget af sig selv i forholdet til andre mennesker, hjælpe, også materielt — og prøve at forstå sine medmennesker, ja, også mennesker ude i den store verden.

For vel er det sandt, at mange ting underkastes forvandlingens love, og at meget nu er helt anderledes end før, dog må hvert slægtled forme sit eget liv og den enkelte sin karakter.

Hver tid må tænke sine tanker,
og gamle prøves må på ny,
Hver tid sin egen visdom sanker
og skaber sig sit eget ry.
Held den, som livets lov forstår,
i dager aldrig som i går.

Jeg har citeret dette lille vers af en mig ukendt forfatter, fordi jeg synes, at han har ret. Vi fik livet fra Gud, livet med dets skønhed og glæde, med mørke og lys, med liv og død, med sejr og nederlag, for at vi derigennem skulle opdrages og opdrage os selv til de virkelige værdier, og størst af de virkelige værdier er kærligheden.

KAREN DOLLERIS

Elevforeningen gennem 25 år

I ÅRSSKRIFTET i fjor fortalte stationsforstander *H. K. Madsen*, Hjerm, hvorledes han ved skolens 25 års jubilæum i 1929 foreslog at oprette en elevforening, som skulle være et bindeled mellem skolen og tidligere elever og mellem disse indbyrdes. Forslaget faldt i god jord, og ved elevmødet 31. august 1930 stiftedes foreningen så.

Om de år, der siden er gået, fortæller forhandlingsprotokollen, og jeg skal på grundlag af den søge at give en skildring af foreningens virke.

Ved den stiftende generalforsamling valgtes forstander *Tormod Jørgensen*, Høng, til dirigent. Udkast til love blev forelagt af *Irs. Albert P. Larsen*, Høng. De bestemte i paragraf 1:

„Medlem af Høng realskoles og præliminærkursus'ets elevforening kan enhver blive, der som elev har været, eller som lærer er eller har været knyttet til de pågældende skoler. Elever fra Høng gym-

nasiekursus til og med 1920 er dog selvskrevne til at optages som medlemmer.

Undtagelsesvis kan bestyrelsen optage personer, der ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold knytter dem til skolerne."

Om foreningens formål hedder det i paragraf 2:

„Foreningens formål er at bevare og udvikle sammenholdet mellem dens medlemmer og at vedligeholde forbindelse med og interessen, også hos almenheden, for skolen. Dette søges opnået ved:

- a. at afholde sammenkomster enten i Høng, København eller andre steder, hvor medlemmerne slutter sig sammen derom,
- b. at fremme udgivelsen af trykte meddelelser vedrørende skolen og eleverne,
- c. eventuelt at yde tilskud til trængende elever på skolerne, flidspræmier el. lign."

Lovenes andre bestemmelser er nogenlunde svarende til dem, som gælder for så mange andre foreninger her i landet. Dog bør det anføres, at foreningen er mere langmodig end de fleste andre med hensyn til restanter. Man skal ikke i eet, men i to år have undladt at betale kontingent, inden man bliver slettet.

Den første bestyrelse kom til at bestå af:

Lrs. Albert P. Larsen, Høng,
Trafikassistent H. K. Madsen, Roskilde,
Fru Solvejg Bjerre, amtssygehuset, Roskilde,
Lærerinde, frk. Ulla Nielsen, Høng, og
Student Henning Normann, København.

Revisorer blev frk. *Inger Bøgelund Nielsen*, Lindegaard, Høng, og stud. jur *Kaj Billeschou Hansen*, København, og til suppleanter valgte gymnasieelev *Hans Bagge*, Ruds Vedby, og lrs. *Hermod Lannung*, København. De blev til-lige revisorsuppleanter.



Den første form., lrs. Alb. P. Larsen.

Kontingentet fastsattes til 3 kr., og det vedtoges at henlægge årsmødet til den sidste søndag i august, ligesom man „fandt det ønskeligt at udsende et årsskrift en gang om året i løbet af sommeren og at bruge dette så vidt muligt til meddelelser for foreningens medlemmer. Løvrigt blev det overladt til bestyrelsen at bestemme, om der skulle udsendes medlemsblad flere gange om året“.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med lrs. *Larsen* som formand, trafikassistent *Madsen* som kasserer og frk. *Nielsen* som sekretær. Det

vedtoges at udsende en beretning fra generalforsamlingen med lovene samt eventuelt enkelte småartikler.

*

Skønt et kontingent på 3 kr. vel ikke kunne siges at være for stort, vedtog bestyrelsen i sit næste møde, 30. august 1931, at foreslå generalforsamlingen at nedsætte det til 2 kr., et forslag, som blev tiltrådt. *Formanden* kunne iøvrigt på generalforsamlingen oplyse, at den omtalte beretning var udsendt i 500 eksemplarer. *Kassereren* meddelte, at regnskabet balancerede med 372 kr. og udviste et overskud på 177 kr. *Henning Normann* genvalgtes til bestyrelsen, medens frk. Nielsen ønskede at fratæde, og i hendes sted valgtes lærer *Bernhard Sørensen*, Høng.

Stud. teol. *Georg Søndergaard* foreslog et samarbejde mellem denne elevforening og gymnasiets, et forslag, som vedtoges, og som det overdroges til bestyrelsen og forstander *Dolleris* at arbejde videre med. Ligeledes vedtoges et forslag om at uddele to flidspræmier, een til en elev fra realskolen og een til en elev fra kursus, og endelig blev det besluttet at udsende elevskrift inden jul. I det følgende bestyrelsesmøde genvalgtes formand og kasserer, medens lærer *Sørensen* nyvalgtes til sekretær.

*

Årsskriftet var nu en kendsgerning, og bestyrelsen vedtog derfor at rette henvendelse til forskellige gamle elever og lærere om at yde bidrag til det. Ved den følgende generalforsamling, 28. august 1932, redegjorde *formanden* for dets udsendelse. Det var kommet i 200 eksemplarer, men man var ikke tilfreds med dets udstyr. Det oplystes, at medlemstallet nu var 133. Endelig omtalte formanden den trufne aftale om afholdelse af elevmøder samtidig med elevmødet på gymnasiet. Ved bestyrelsesvalget udtrådte fru *Solvejg Bjerre*, og i hendes sted indvalgtes fru *Kousgaard Nielsen*, København. Foreningen fik også ny revisor, idet landinspektør *Sven Lannung*, København, afløste *Billeschou Hansen*. I det følgende bestyrelsesmøde drøftede man indgående årsskriftets udseende, og det oplystes, at kunstnerinden, frk. *Elise Konstantin-Hansen* var i færd med at tegne et udkast til forsiden — den, som endnu anvendes — og man enedes om fremtidig at offentliggøre en medlemsfortegnelse sidst i hvert årsskrift.

*

Inden næste generalforsamling, 27. august 1933, havde foreningen markeret to mærkedage på skolen, skolebestyrer *Dolleris'* 25 års jubilæum og 50 års fødselsdag. Videre omtalte kassereren, trafikassistent *H. K. Madsen*, en fest, foreningens københavnske medlemmer i samarbejde med Høng-Samfundet havde holdt i København, og som, skønt tilslutningen havde væ-



H. K. Madsen.



Solvejg Bjerre.



Ulla Nielsen.



Normann.



Bernh. Sorensen. Ellen Kousgaard Nielsen. Torsten Jørgensen. Lillian Nielsen.

ret mindre end beregnet, var blevet meget vellykket. I bestyrelsen indtrådte student *Torsten Jørgensen* i stedet for Henning Normann, og frk. *Elise Terpet* fra Hagedsted afløste Inger Bøgelund Nielsen som revisor. Endelig vedtog man at ændre foreningens navn til „Høng realskoles og eksamenskursus'ets elevforening“. Forslaget skulle dog til behandling det kommende år for at være gyldigt. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde enedes man om at udsende en speciel indbydelse til de årgange, der har 25 års jubilæum, altså det kommende år til årgang 1909.

*

Indbydelsen blev ikke fulgt af mange, men det var dog en begyndelse til en tradition, som man siden har været glad for. Skolebestyrer *Dolleris* oplyste på generalforsamlingen 2. september 1934, at der var mødt 2 jubilarer, og en af disse, kommunelærer *Hans Jensen*, Nykøbing S., opriskede minder fra sin skoletid. I bestyrelsens sammensætning skete der vigtige ændringer, idet både formanden og kassereren efter fire års arbejde ønskede sig afløst. Som ny bestyrelsesmedlemmer valgtes frk. *Lillian Nielsen*, Høng, og journalist *Hans Bagge*, Slagelse. Bestyrelsen konstituerede sig derefter med lærer *Sorensen* som formand og fru *Kousgaard Nielsen* som kasserer, medens frk. *Lillian Nielsen* valgtes til sekretær. Forslaget om lovændring fra den foregående generalforsamling blev forkastet, og man vedtog i stedet, at foreningens navn skulle være „Elevforeningen for Høng realskole og eksamenskursus“. Det lyder unægtelig også noget bedre.

*

Forslaget blev endeligt vedtaget på generalforsamlingen 1. september 1935. Her omtalte *formanden* navnlig elevskriftet, hvis udseende man nu var blevet helt godt tilfreds med, og han oplyste, at foreningen havde sendt et finfad med inskription til hr. og fru *Dolleris*' sølvbryllup. Frk. *Ulla Nielsen* fik ved mødet overrakt en blomsterbuket i anledning af sit 25 års jubilæum. I bestyrelsen afløstes *Torsten Jørgensen* nu af *Ove Andersen*, Tengslemark. Formanden oplyste, at Høng-Samfundet i det forløbne år havde afholdt tre fester i København, hvortil medlemmerne fra elevforeningen havde været indbudt, en efterårsfest, et punchegilde og en tur til studentehytten ved Sjælsø i maj måned. Festerne havde dog givet underskud, og tilslutningen havde været for lille. Formanden opfordrede derfor medlemmerne til at slutte bedre op om disse sammenkomster, en opfordring, der bar ringe frugt, og sammenkomsterne blev vist ikke gentaget før mange år efter.

*

Ved generalforsamlingen 30. august 1936 var formanden fraværende, idet han i mellemtiden var flyttet til Brabrand, og redaktør *Hans Bagge*, Høng;

aflagde i hans sted beretningen. Medlemstallet var nu nået op på 225, en stigning fra sidste år på 55. I bestyrelsen blev frk. Lillian Nielsen og formanden nu afløst af student *Asbjørn Grathe* og lærer *Wagner Jensen*. Sidstnævnte nyvalgte til sekretær, og Hans Bagge blev formand.

*

Foreningen var nu kommet over de første, vanskelige år. Medlemstallet gik støt fremad, og arbejdet var kommet ind i fastere former. Problemerne for bestyrelsen blev derfor mindre, og det eneste bemærkelsesværdige på generalforsamlingen 29. august 1937 synes at have været, at et medlem, *Georg Bartholdy*, kritiserede, at meddelelse om elevmødet kun fremkom gennem årsskriftet. Bestyrelsen besluttede i et møde i november for fremtiden at sende et brevkort ud til hvert medlem kort tid før årsmødet.

•

Ved næste generalforsamling, 28. august 1938, kom *formanden* i sin beretning ind på et problem, som stadig ikke synes at være løst: Elevskriftets for sene udsendelse som følge af, at bidragene er vanskelige at trække fra forfatterne! I anledning af, at det var 25 år siden, gymnasiet var blevet oprettet, havde foreningen nedlagt krans på forstanderne Munks og Johannes Jørgensens grave på FINDERUP kirkegård. I bestyrelsen indvalgte lærer *Mogensen* i stedet for lærer Wagner Jensen, der hellere ville virke på den mindre tidkrævende post som revisor, hvor han afløste frk. Elise Terpet. Frk. *Bodil Henriksen*, Ruds Vedby, afløste Asbjørn Grathe. Bestyrelsen valgte lærer *Mogensen* til sekretær.

*

To nye opgaver blev drøftet på den kommende generalforsamling, 27. august 1939, nemlig et forslag fra bestyrelsen om at forsøge at samle studenter af de årgange, som er udgået fra kursus, medens det havde hjemme på realskolen, til fest ved 25 års jubilæerne hvert år, samt et forslag om, at foreningen sammen med Høng husmandskoles elevforening og Vordingborg seminariums elevforening tilvejebringer midler til rejstning af en mindesten for forstander Munk. Forslagene fik en god modtagelse, og stenen rejstes senere på FINDERUP kirkegård. I bestyrelsen afløstes lærer *Mogensen* af lærer *Svend Nielsen*, som nyvalgte til sekretær.

*

Inden næste generalforsamling, 1. september 1940, var Danmark blevet besat, og en fest, man havde tænkt at holde i anledning af 25 årsdagen for Høng studenterkursus' stiftelse, var blevet aflyst. Det var 10 år siden for-



Hans Bagge.



Ove Andersen.



Asbjørn Grathe.



Wagner Jensen.



Mogensen.



Bodil Jensen.
J. Henriksen



Svend Nielsen.



Vagn Dybkær.

ningens stiftelse, og forstander *Dolleris* mindede herom, talte om foreningens betydning og takkede for dens virke.

*

31. august 1941 holdtes den anden generalforsamling under landets besættelse, og den forløb stiltfærdigt. Ove Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen, og lærer Svend Nielsen var rejst fra Høng. Efterfølgerne blev stud. polit. *Jens Jørgen Lindsteen* og lærer *Vagn Dybkær*, sidstnævnte valgtes til Nielsens afløser som sekretær.

*

Nu begynder de stigende udgifter at gøre sig gældende. På et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen 30. august 1942 vedtoges det at foreslå en kontingentforhøjelse til 2.50 kr. Forslaget blev vedtaget og hilst med håndklap! Det oplystes, at frk. *Ulla Nielsen* var fratrådt som lærerinde ved skolen, og at foreningen havde sendt hende en blomsterhilsen. Til kursus i anledning af dets 40 års jubilæum bevilgedes 50 kr. til indkøb af bøger til hjælp til et håndbibliotek for eleverne. I anledning af, at skolebestyrer *Dolleris* 2. november ville fylde 60, vedtoges det at udsende en opfordring til medlemmerne om at give bidrag til en gave og tage initiativ til afholdelse af en fest i Høng i samarbejde med skolens venner. Der indkom 350 kr., og for dette beløb købte man et guldur.

*

Det næste års elevmøde faldt på hin 29. august 1943, da tyskerne overfaldt den danske hær, og der blev proklameret undtagelsestilstand og mødeforbud. Togene kørte ikke, og de tre københavnske medlemmer af bestyrelsen var derfor ikke mødt. Generalforsamlingen blev udsat, men der samledes alligevel en kreds af gamle elever på skolen, som dagen igennem drøftede den alvorlige situation. 17. oktober 1943 fastsattes i stedet som generalforsamlingsdag. Om eftermiddagen denne dag holdt bestyrelsen møde hos kassereren, fru *Kousgaard Nielsen* i Gentofte, og det blev her oplyst, at elevskriftets indhold skulle indsendes til godkendelse i udenrigsministeriets pressebureau. Hvorvidt dette faktisk skete, erindrings jeg ikke. Om aftenen samledes ca. 100 medlemmer til en hyggelig fest i Studenterforeningens kongesal. Et forslag om forhøjelse af kontingentet til 3 kr. blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen havde oven i købet sit mas med at få medlemmerne fra at vedtage et endnu højere kontingent. Af bestyrelsen afgang *Lindsteen*, og i hans sted valgtes sygeplejeelev, frk. *Kathrine Nielsen*, Gentofte amtssygehus.

Sammenkomsten var så vellykket, at bestyrelsen i sit næste møde, generalforsamlingsdagen 27. august 1944, drøftede, hvorvidt man skulle gentage den. Man blev dog enige om, at en sådan fest „ikke kan gennemføres hvert år — navnlig ikke nu for tiden“, som der står i forhandlingsprotokollen. Man vedtog at lade trykke kort med opfordring til tidligere elever, som ikke var medlemmer, om at indmelde sig i foreningen. Ved generalforsamlingen erklærede *formanden* if. protokollen, „at det havde været et meget begivenhedsrigt år — dog ikke inden for elevforeningen“. Medlemstallet var steget fra 400 til 429, og det hidtil største elevskrift var udsendt. Det blev nævnt, at hr. Dolleris 1. september havde ledet skolen i 25 år, at fru Kousgaard Nielsen havde været kasserer i 10 år, og at lærerinde, frk. Bertha Petersen i samme tidsrum havde virket ved skolen.

Et medlem, *Gudmund Andersen*, fremsatte ønske om flere sammenkomster i København, dog ikke på bekostning af møderne i Høng, og fra bestyrelsen blev det udtalt, at man måske ad åre kunne gennemføre noget sådant. Af bestyrelsen ønskede frk. Bodil Henriksen ikke genvalg, og i hendes sted valgtes *Knud Hansen*, Ruds Vedby.

Lærer *Vagn Dybkær* foreslog, at også nuværende elever fra 4. mellem, realklassen og kursusklasserne skulle kunne blive medlemmer af foreningen, og forslaget vedtoges, efter at det var blevet anbefalet bl. a. af skolebestyrer *Dolleris* og *Anker Ravnmark*.

*

Danmarks befrielse blev som den største begivenhed siden sidste generalforsamling omtalt i *formandens* beretning ved årsmødet 26. august 1945. Han takkede alle, også fra denne forening, som havde ydet en indsats i frihedskampen. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Løvrigt oplystes det, at der var rigeligt med stof til årsskriftet, og man håbede at få mulighed for senere at udvide det. Også skolens stærke vækst blev nævnt. Til bestyrelsen nyalgtes i stedet for Dybkær, som rejser fra Høng, og frk. Kathrine Nielsen, der ikke ønskede genvalg, frk. *Anna Olsen*, København, og lærer *Aage Skræppgaard*. Et forslag til ny affattelse af lovenes paragraf 1, som var vedtaget på forrige års generalforsamling, godkendtes endeligt. Den ny — nuværende — paragraf 1 lyder således:

„Medlem af Elevforeningen for Høng realskole og eksamenskursus kan følgende blive:

1. Alle tidligere elever.
2. Nuværende og tidligere lærere.
3. Nuværende elever i 4. mellemskoleklasse, realklassen og kursusklasserne.
4. Elever fra Høng gymnasiekursus til og med 1920.



J. J. Lindsteen.

Kathrine Jakobsen
f. Nielsen

Knud Hansen.



Anna Olsen.



Aage Skræppegaard.



Bertha Hansen.



Charles Poulsen.



Hans Jørgensen.

Undtagelsesvis kan bestyrelsen optage personer, der ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold knytter dem til skolen."

I et efterfølgende bestyrelsesmøde nivalgtes lærer *Skræppegaard* til sekretær.

14. oktober holdtes en vellykket fest i København med ca. 150 deltagere.

*

Foreningens mangeårige, dygtige kasserer, fru *Ellen Kousgaard Nielsen* var ikke til stede ved generalforsamlingen 1. septbr. 1946. På grund af sygdom frabad hun sig genvalg, og man vedtog at sende hende et telegram med tak samt en buket blomster. Også Knud Hansen trak sig tilbage, og i deres sted valgtes frk. *Bertha Hansen*, Ruds Vedby, og *Charles Poulsen*, Tjørnelunde. På grund af den på generalforsamlingen i 1945 vedtagne ændring af lovenes paragraf 1 var medlemstallet steget fra 478 til 545, og elevskriftets oplag forøget til 700.

I anledning af fru *Dolleris'* 40 års jubilæum holdt *formanden* en tale for hende, hvori han omtalte hendes gode egenskaber som lærerinde, husmoder og menneske, og hun fik en gave fra elevforeningen.

I et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen valgtes frk. *Bertha Hansen* til kasserer, dog således, at frk. *Anna Olsen* lovede at fungere, til *Bertha Hansen* kom hjem fra Sverige. I virkeligheden blev frk. *Olsen's* „konstitution“ noget længere, end man havde tænkt sig. Den vedvarer den dag i dag.

13. oktober holdt foreningen sammen med Høng-Samfundet fest i *Weinox'* (temmelig uhyggelige) selskabslokaler i København med omkring 100 deltagere. Forstander *Monrad*, gymnasiet, talte om Færøerne, og der var dans til midnat.

*

Også ved næste års elevmøde, 31. august 1947, kunne der meldes om en smuk fremgang i medlemstallet, fra 545 til 609. Ved samme lejlighed mindedes man en tidligere elev, der var afgået ved døden, „*Kristeligt Dagblad's*“ fra besættelsesårene kendte og ansete redaktør, presseattache i Stockholm *Gunnar Helweg-Larsen*. *Formanden* opstillede i anledning af den lidt mislykkede fest i København i fjor spørgsmålet om, hvorvidt disse fester skulle fortsættes, eller man skulle lade dem hvile et år eller to. Fra forsamlingen forelå forslag om kontingentforhøjelse, hvilket bestyrelsen frarådede, hvorefter forslaget blev trukket tilbage. Et forslag om en fest i februar i København sammen med Høng-Samfundet forkastedes i et bestyrelsesmøde i oktober.

*

1. april 1948 afgik forstander *Dolleris* pludselig ved døden. På hans begravelsesdag, 6. april, samledes bestyrelsen og vedtog — såfremt fru *Dolleris*

billigede tanken — at indsamle et beløb til et mindesmærke blandt gamle elever og lærere. Indsamlingen blev iværksat, og der indkom omkring 3700 kr. Mindestenen, som nu er rejst i skolens have, kostede ca. 1500 kr., og resten sammen med senere indkomne beløb, ialt godt 2600 kr., hensattes til Dolleris' mindefond, hvis renter uddeles hvert år på hans fødselsdag, 2. november. Siden sidste generalforsamling var også foreningens til da eneste æresmedlem, fhv. forstander *Tormod Jørgensen* afgået ved døden.

Af bestyrelsen afgik Gyde Poulsen og i stedet valgtes landmand *Hans Jørgensen*, Sønderød.

*

Ved næste års elevmøde, 4. september 1949, måtte man påny mindes en af skolens nærmeste venner, nemlig den mangeårige lærerinde, frk. *Ulla Nielsen*, som var død siden det foregående års elevmøde. Det oplystes, at der i februar havde været en sammenkomst i København sammen med Høng-Samfundet med omkring 200 deltagere, og i anledning af det fine resultat besluttede man at fortsætte med disse fester. Man vedtog vedtægter for Dolleris' mindefond. Til bestyrelsen for denne valgtes for familien fru *Dolleris*, for lærerne overlærer *Wagner Jensen* og for bestyrelsen *Hans Bagge*.

*

Generalforsamlingen 3. september 1950 bød ikke på store problemer. Det oplystes, at sammenkomsten i København i februar i „Kvindernes Bygning“ havde stor tilslutning. Til bestyrelsen nyvalgtes mejeribrugsstuderende *Henrik Mathorne* i stedet for frk. Bertha Hansen. Der blev rettet en tak til Johs. Jørgensen og til fru Dolleris for gæstfrihed mod foreningen og mod gamle medlemmer. Om aftenen underholdt skuespiller ved det kgl. teater *Henrik Malberg* ved den fælles sammenkomst med gymnasiets elever og elevforening.

*

Næstformanden, *Hans Jørgensen*, måtte i funktion ved generalforsamlingen 2. september 1951, idet formanden var på rejse i England. Han kunne oplyse, at medlemstallet var nået en ny rekordhøjde, 702, og han omtalte forstanderskiftet ved skolen og udtalte håbet om, at Johs. Jørgensen ville fortsætte slægtens gode traditioner. Lærer *Skræppgaard* fratrådte som bestyrelsesmedlem på grund af bortrejse, og han afløstes af lærer *Henning Møller*, der ligeledes valgtes til sekretær.

*

31. august 1952 holdtes næste elevmøde, og her takkede *formanden* fru Karen Dolleris for hendes virke som tysk- og dansk lærerinde og som skole-



Mathorne.



Henning Møller.



Georg Hansen.



Gunnar Petersen.

mor. Fru Dolleris var ophørt med faste timer som lærerinde ved skolen, selv om hun stadig tog vikararbejde. Til bestyrelsen nyvalgtes lærer *Georg Hansen* i stedet for lærer Møller, som var rejst fra skolen. Hansen valgtes af bestyrelsen til sekretær.

*

Næste år, 10. august 1953, fyldte fru Dolleris 70 og blev hyldet fra mange sider. Elevforeningen bidrog med en gave. Også på den følgende generalforsamling, 30. august 1953, lykønskedes fru Dolleris fra alle sider.

*

Skolens 50 års jubilæum fejredes i forbindelse med elevmødet 29. august 1954. Elevforeningen skænkede i den anledning Borch-tavler til to klasseværelser. På grund af de stigende priser på elevskriftet og den almindelige udgiftsstigning vedtoges en kontingentforhøjelse til 5 kr. Journalist *Gunnar Petersen*, Slagelse, nyvalgtes til bestyrelsen i stedet for Mathorne, som ikke ønskede at fortsætte.

*

Ved generalforsamlingen 4. september 1955 oplystes, at medlemstallet i foreningens jubilæumsår var oppe på 836, det hidtil højeste. Regnskabet viste desværre et underskud på omkring 1000 kr., hvoraf den væsentligste del skyldtes, at 160 medlemmer ikke havde betalt kontingent. Indfrier de deres forpligtelser, vil balancen være i orden. Februarsammenkomsten i København, der sidst havde givet ca. 100 kr. i underskud, bliver ikke afholdt 1956, og desuden vil man indtrængende opfordre restanterne til at betale.

Formanden nævnte, at kongen havde tildelt fru Dolleris ridderkorset som anerkendelse for hendes betydelige arbejde som skoleleder og lærer og på mange andre felter i samfundets tjeneste, samt at frk. Bertha Petersen havde passeret 60 årsdagen og var blevet betænkt af foreningen med en gave. Bestyrelsen havde drøftet elevmødets form og var foreløbig enedes om, at aftenfesten næste år finder sted om søndagen i stedet for om lørdagen. I anledning af foreningens mindre gode økonomiske situation vil man ikke markere 25 års jubilæet. *Formanden* benyttede lejligheden til at takke foreningens kasserere gennem årene, ikke mindst de to sidste, mangleårige og trofaste kassevogtere, fru Kousgaard Nielsen og frk. Anna Olsen.

Generalforsamlingen vedtog med akklamation at udnævne fru Dolleris til æresmedlem, og skolebestyrer *Johs. Jørgensen* takkede Hans Bagge for hans virke som formand og overrakte ham en bog i „flidspræmie“.

*

Med denne oversigt over, hvad der er sket i foreningen gennem de 25 år er faktisk alt sagt om elevforeningens arbejde. Mange har, som det fremgår af foranstående, medvirket til dens start, dens vækst og dens virke, og mange vil forhåbentlig i fremtiden holde sammen om den og om skolen og sørge for, at det, som her er begyndt, vil blive ført videre.

Personlig må jeg måske have lov til at takke alle, som jeg har samarbejdet med i det lange åremål, jeg har deltaget i bestyrelsens arbejde, først og fremmest de skiftende bestyrelseskolleger, men også skolens ledere og lærere. Jeg har hos alle mærket en interesse for foreningens formål og en vilje til at støtte og hjælpe det frem, og det har gjort arbejdet let.

Til medlemmerne dette: Vær nu med at bringe os over det vanskelige punkt, vi er standset ved i øjeblikket, det store underskud. Det er en ufravigelig betingelse for foreningens videre vækst, at det bliver klaret og klaret snarest. Foreningens nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer har ydet deres bidrag i form af en gave på tilsammen godt 200 kr. Gjorde restanterne deres, og gav hvert medlem blot et mindre ekstrakontingent, var hele sagen klaret, og foreningens videre eksistens i orden.

At det vil ske, er mit varmeste ønske i anledning af jubilæet.

HANS BAGGE.



Mindeord

En af studenterne fra 1918, det sidste hold Johannes Jørgensen var med at føre op til eksamen, skoleinspektør Gunnar Nimb-Christensen, Kongevejens skole, Virum, døde få dage før elevmødet i sommer. Han blev 56 år gl.



Nimb-Christensen.

Nimb-Christensen var fra Kalundborg, hvor faderen var lærer. Han begyndte efter eksamen at læse til civilingeniør og tog 1. del ved polyteknisk læreanstalt. Han kunne sikkert være blevet en udmærket ingeniør, praktisk og dygtig, som han var, men da han efter 1. del kom som praktikant på Bukhs motorfabrik i Kalundborg fik han, sandsynligvis ved samværet med de ganske unge

lærlinge, lyst til at blive lærer. Han tog eksamen fra et seminarium i København og ansattes på Nærum kostskole, hvor han bl. a. fik den fornøjelse at virke sammen med den kendte dregebogsforfatter Gunnar Jørgensen. Der var her et usædvanlig godt sammenhold og samarbejde mellem lærere og elever. Det fik stor betydning for Nimb-Christensen, og han var sat så godt i gang med lærergerningen, at han blev en fremtrædende pædagog indenfor Lyngby kommunes skolevæsen, ved hvilket han fik ansættelse for 25 år siden. Han var meget flittig både som lærer og som medarbejder i feriekolonibevægelsen. Han stod i en årrække i spidsen for dette arbejde og sled sig op. Det sidste årstid hindrede en alvorlig hjertesygdom ham i at passe sin skole, men det kneb for ham at holde sig i ro. Han havde netop af lægerne fået tilladelse til at tage fat igen, og han glædede sig til at komme i gang, da et hjerteslag gjorde ende på hans liv. Han overleves af en hustru.

Der var et særlig fint kammeratskab i den klasse, han tilhørte, og Nimb-Christensen samledes gennem årene ofte med sine jævnaldrende fra Høng-tiden. De vil savne ham dybt. Æret være hans minde!

n.



Elly Sølling.

Så er en af skolens trofaste venner gået bort. Elly Sølling, datter af vejassistent Hansen, Høng, var en af mine første elever; rar, munter og dygtig var hun i skolen, og gennem de mange år har hun holdt forbindelsen vedlige med os, selv om hun efter sin uddannelse har været bosiddende i København. Desværre døde hendes mand efter et kort giftermål, og hun måtte gennem svære år, men datteren hjalp, for Elly levede helt for hende, og derved bevarede hun sin livskraft.

Jeg besøgte hende på Kommunehospitalet få dage før hendes død, og efter en længere samtale sagde hun farvel til mig med strålende øjne og favntag. Lidet anede jeg, at det var hendes sidste farvel.

Æret være hendes minde!

KAREN DOLLERIS.

Hvem er hvad — og hvor?

DET ER vistnok småting, gamle Høng'ere ved om hverandre. I hvert fald har jeg fornemmelsen af, at jeg ved adskilligt mere om adskillige, end deres egne klassekammerater ved. Men på den anden side: sådan går det vel, når titler og stillinger over det ganske land og udlandet med skiller gamle kammerater ad efter et system, som ingen kunne kende, da klassen endnu var en samling mere eller mindre halv voksne lømmelalderindivider i realklassealderen.

- 1911 — Eksamenskursus-eleverne ved kun lidt om hinanden. *Dagmar Dolleris* — en søster til Anders Dolleris — er gift med redaktør Kofod Larsen og bor Bakkevænget 13 i Aalborg. *Johs. Blide* er landsretssagfører og bor i København, og *Margrethe Grønbæk* har ophold under samme adresse, gift med landsretssagføreren.
- 1916 1916-årgangen af eksamenskursus tæller bl. a. dr. *Bjørn Jørgensen* i Californien — hans adresse fremgår af medlemsfortegnelsen, fru *Esther Nielsen*, f. Madsen, Hedevej i Høng — gift med depotejer *H. K. Nielsen*, *Svend Povelsen*, Gudum Møllegaard, og gdr. *Chr. Rasmussen* i Mulstrup ved Ringsted.
- Om årgangen fra 1921 har det ikke været muligt at få andre oplysninger end de, elevskriftets medlemsliste giver, og heller ikke 1926-årgangen har kunnet lade oplysninger sive ud om sine elever.
- 1936 Blandt præ'erne fra 1936 er sognepræst *Frode Lauridsen*, Kværs, og ingeniør *N. C. Jensen*, Grønnevej i Virum, som synes at have en vis forbindelse med gamle kammerater stadigvæk. Fra denne årgang er også *Vagn Aage Lind* i Nyborg og *Frede Pries Nielsen*, der er redaktionsskrevet på det store radikale „Skive Folkeblad“ i byen af samme navn som bladet.

Realskolen.

- Virker efterretningssystemet ret sløjt for præliminærkursus-elevernes vedkommende, er forholdet ikke stort bedre for realskolen, hvor kun de sidste årganges medlemmer kender en smule til hinandens liv og færden. Men lettere er det dog trods alt her at få en smule at vide.
- 1911 Skolens anden årgang, 1911, talte bl. a. i realklassen fru *Inger Ellum*, f. Frost, som er gift med afdelingschef, landinspektør Ellum i Hvidovre, og fru *Helene Larsen*, f. Børgesen, som er kontorassistent på politikontoret i Stubbekøbing. *Axel Helmer* fra Slagelse er ifølge fru Ellum kaptajn i DFDS og er undertiden bosat i København — og *Richard Hebel*, som er læge, bor i Holte.

- 1916 Fra denne årgang beretter *J. H. Bauer*, København, som for nogle få år siden samlede så mange af sine gamle klassekammerater, som det var muligt, at han selv er premierløjtnant og gift. *Henning Irgens* er gift og er i besiddelse af en forretning i Kgs. Lyngby, og *Carl Emil Wilstrup* fra Reerslev er fuldmægtig i et københavnsk forsikringssselskab og som de øvrige i klassen gift og hjemfaren. *Agnete Schmidt* fra Havrebjerg, f. Hansen, er ansat hos „Titan“, og *Ellen Laurberg* er forlængst blevet gift Rübner-Petersen. Hendes mand er indehaver af apoteket i Fakse. Endelig er *Peter Christensen* — som adskillige vil vide — bosat i USA.
- 1921 Fra årgangen 1921 er fru *Sigrid Olsen*, som er gift med gdr. Boe Olsen i Skee pr. Store Merløse, og *Ivar Munk*, som er fuldmægtig i socialministeriet, gift og bosiddende i København.
- 1946 For denne årgangs vedkommende skal det siges, at kontakten mellem eleverne fra realklassen langt fra er bedre end i andre klasser, selvom den, der skriver disse linier, selv har den ære at tilhøre den. *Poul Bangsted* er revisor i København. Gift. *Mogens Christensen* er jernbanemand, hvad adskillige vel ved. Er indenfor det sidste år også blevet gift. *Ole Hansen* er bankassistent i „Banken for Slagelse og omegn“ i Slagelse — den eneste, der opholder sig i en nogenlunde bekvem nærhed, hvorfor vi af og til slår vore folder i fællesskab. *Else Jensen* er gift — *Inge Knudsen* er gift og hedder nu Jensen. Bor i Skellebjerg. *Jørgen Kædegaard* er officer med et overskæg, der fik mig til at møde ham på Vimmelskåftet uden at genkende ham — omtrent da. Og desuden med kone og børn. *Filip Nielsen* bor i Høng, hvilket han også gjorde i den tid, der ligger så langt tilbage, at vi i 1956 er 10-års jubilarer, og *Gunnar Petersen* er journalist på „Sorø Amtstidende“ i Slagelse. Er hverken gift eller forlovet, såmænd. Rejser 1. januar til Nakskov. „Lollands Tidende“.
- 1951 Om denne årgang — den sidste, vi tager med i oversigten i år — fortæller *Ebbe Petersen* på Stensbjerg mejeri, at *Greta Andersen* fra Gørlev har været på Island, men nu atter er hjemme. *Mette Andersen* fra Høng læser i København, *Hans Jørgen Christensen* og *Birgitte Madsen* foretager sig det samme. *Mogens Nielsen* og *Jørn Risom* fra Høng vil begge uddanne sig til maskiningeniør.

GUNNAR PETERSEN.

Til medlemmerne!

Det er beskæmmende, at bestyrelsen for første gang i foreningens historie må appellere til medlemmerne om ekstrabidrag netop i jubilæumsåret. Det er vi imidlertid desværre nødt til, idet der er et underskud for det forløbne år på rundt regnet 1000 kr. Hvis det ikke bliver inddækket, helst i løbet af det regnskabsår, vi er inde i, vil foreningen have vanskeligt ved at fortsætte.

Årsagen til underskudet er desværre også beskæmmende — for medlemmerne! I hvert fald for 160 af dem. De fik — som alle vi

andre — sidste år sendt årsskriftet ud med giroblanket med anmodning om indløsning inden 1. april. Det skete ikke, og de har ikke reageret på en senere udsendt opkrævning. Men årsskriftet har de fået. Enhver af disse medlemmer har hidtil kostet os 5,80 kr., nogle er restanter 2 år i træk og har påført foreningen et tab af 10.80 kr. Vi henstiller gennem disse linjer indtrængende til dem, som endnu ikke har fået afregnet med kassereren, at gøre dette s n a r e s t. Adresse og gironummer findes på omslaget. De medlemmer, som ikke ønsker fortsat at stå i foreningen, bedes meddele dette samtidig med indbetalingen til kassereren, så vi ikke to gange får udgifter på dem.

Og endnu eet til restanterne: Husk, at de penge, vi kræver Dem for, er for det årsskrift, De h a r fået!

*

Bestyrelsen ser så alvorligt på foreningens økonomiske situation, at vi ikke har nøjedes med at søge at få restancerne ind. Vi har desuden:

1) Bestuttet at undlade at holde februarsammenkomsten i København 1956. Den kostede os sidste år godt 100 kr. Dette beløb må spares.

2) Skåret årsskriftet ned i sidetal. Forhåbentlig bliver det kun nødvendigt dette ene år.

3) Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer har i anledning af jubilæet samlet et beløb sammen. Det er på godt 200 kr. og bliver samlet overgivet til kassereren som bidrag til at rette sagerne op.

4) Vedtaget at henstille indtrængende til alle medlemmer, som mener, at de har råd til det, at give et ekstrakontingent i år. Det behøver kun at være een eller to kroner, men vi håber på, at nogle vil yde 5 eller 10 kr. Sker det i tilstrækkelig udstrækning, kan vi komme ud af gælden i 1956. Disse linjer skulle være en anmodning om at stå sammen om foreningen og hjælpe os gennem vanskelighederne.

Ventlig hilsen.

HANS BAGGE.

Årets gang

HERMED den sædvanlige lille hilsen med oversigten over store og små begivenheder vedrørende skolen.

Ved det nye skoleårs begyndelse kom elevantallet op på det højeste, det nogensinde har været i skolens historie, idet vi fik 59 elever ind i den nye I-mellem — 59 elever fra en masse forskellige skoler der nu skulle bringes til at samarbejde — slet ikke nogen let opgave for de lærere, der skal arbejde med dem i de første år. Det store antal kom ærlig talt som en overraskelse for os. Ganske vist er det for øjeblikket de store årgange, der passerer mellemskolen, men på den anden side har vi i løbet af de sidste år fået flere nye eksamenskoler umiddelbart i nærheden af Høng. Men da vi efterhånden får elever både fra Slagelse og Kalundborg, kan man tydeligt se, at det kniber med at skaffe plads alle vegne. Alle, der kender skolens snævre gangforhold, kan forestille sig den trængsel, der er i frikvartererne, men med lidt god vilje går det.

Også de andre klasser er store — realklassen for eks. på 25 elever — et absolut maksimum, hvis det ikke skal gå ud over undervisningen.

Med hensyn til planerne om en genåbning af Præen, må vi vist sige, at de foreløbig er skrinlagt. Jeg får stadig breve rundt omkring fra fjerne egne i riget med anmodning om en skoleplan for kursus, men må desværre svare, at vi for øjeblikket ikke kan modtage elever til denne afdeling. Det er klart, at med alle de kommunale kursus, der i øjeblikket startes rundt omkring i landet, vil behovet for et kursus af Høngs specielle art være stærkt begrænset.



Lige før ringetid.

Det ville være mere end tvivlsomt, om tilgangen ville blive så stor, at en sådan klasse kunne svare sig økonomisk — et synspunkt, man desværre er nødt til at tage hensyn til. Men jeg skal villigt indrømme, at det er med et lille stik i hjertet, at jeg sender disse afslag. Præen gav os alligevel så mange glæder.



Skolens kvindelige forstekraft.

På alle de tomme værelser er der rykket gymnasieelever ind, og dem er vi glade for. At have værelserne stående tomme ville jo være kedeligt, og netop ved at få dem lejet ud til skoleelever, har man bevaret den atmosfære, som alle gamle elever vil kende så godt. Sommetider, når der larmes lidt for voldsomt på anden sal, kunne man måske nok ønske sig, at man havde et lille ensomt-beliggende hus, men på den anden side ville man sikkert komme til at savne netop det særlige liv, som må opstå et sted, hvor så mange unge er forsamlet.

Ved det nye skoleårs begyndelse forlod lærer Helge Petersen skolen efter at have været her i tre år. Lærer Petersen kom hertil fra en lille hyggelig skole i nærheden af Præstø, hvor han selv gerne ville være blevet, og hvor den lokale befolkning særdeles gerne ville have beholdt ham. Men da han på det tidspunkt var for ung til at overtage den førstelærerstilling, der skulle besættes, var der ikke noget at gøre. Ungdom er imidlertid noget, årene råder bod på, så nu er han vendt tilbage til den gamle skole. Årene i Høng har dog været skæbnesvangre for ham, idet han benyttede sig af sit Høngophold til at forlove og senere gifte sig med Jonna Rasmussen fra Ruds Vedby — realist fra 1953. Ak ja — det er ikke så helt få, der i årenes løb har fundet hinanden i Høng. Jeg kunne tænke mig engang, når jeg får rigtig god tid, at lave en statistik over dette højst fascinerende materiale.

Heldigvis lå det sådan, at vi med de lærerkræfter, vi havde, selv var i stand til at klare de timer, der skulle besættes, idet cand. mag. Damsgaard fra gymnasiet velvilligt gik ind på at hjælpe os ved at overtage en enkelt klasse i dansk. Lærerudvekslingen mellem de to skoler er altså nu gensidig, idet både lærer Hansen og jeg har timer på gymnasiet. Det er en ordening, som jeg



Frikvarterstemning.

personlig er glad for. Jeg synes, det er rart med den kontakt, der på denne måde skabes mellem de to skoler, en kontakt, som også rent undervisningsmæssigt har eksisteret ned gennem årene.

For at få timeplanen helt til at klappe blev det dog nødvendigt, at jeg udvidede min fagkreds — idet der var en enkelt sangtime i 3-mellem, som ikke kunne anbringes inden for de tilladte rammer. I betragtning af, at min „spændvidde“ rent sangmæssigt ligger mellem c og g i samme oktav, og at jeg aldrig vover at synge højt, når der er nogen inden for hørevidde, måtte det siges at være et dristigt skridt. Heldigvis har vi skolens gamle hæderkronede klaver til at hjælpe med at klare problemerne.

Apropos lærere så bør det også nævnes her, at danselærerinde Inger Hansen, der havde undervisningen i gymnastik i de store klasser, i juleferien blev gift med tandlæge Munch-Hansen i Virum og følgelig ikke så sig i stand til at fortsætte med sine timer. Hendes arbejde er blevet overtaget af en anden tidligere elev, nemlig Birgit Jørgensen fra Finderup (realklassen 1949).

Inden for have- og køkkenfronten har vi været så heldige at kunne beholde vores tidligere hjælpere. Mortensen — skolens uundværlige pedel — vil således de sidste mange årgange kunne huske — men også frk. Høyer, skolens økonoma, vil være kendt af mange. Det er en stor hjælp at have gode hjælpere i en stor virksomhed, og det synes jeg heldigvis, at vi har. Desværre har moster selv haft et par slemme omgange, som for os andre gav anledning til ængstelse, og for hende selv betød lange og drøje hospitalsophold, men heldigvis har vi hende nu hjemme igen i det hyggelige hjem



Madpakken nydes.



Hvad mon de har i sinde?

på Bakkevej, som hun selv er kommet til at holde så meget af. Løvrigt må vi sige, at vi i det store og hele i årets løb er blevet forskånet for sygdom. En del forsømmelser vil der naturligvis altid blive for elevernes vedkommende, og her konstaterer man hvert år det samme — nemlig, at de elever, der bor længst væk, er dem, der har de færreste sygedage, noget, der jo nok kan give en noget at tænke på. Men alt i alt har vi en dejlig samling friske og raske børn — noget, vi lærere kan konstatere i det daglige og yderligere får bekræftet ved den årlige lægeundersøgelse.

Livet på skolen er ellers gået sin rolige gang, således som alle gamle elever vil kende det. Her er en lille oversigt over de mere bemærkelsesværdige begivenheder i årets løb.

I begyndelsen af februar afholdt vi det årlige skolebal på hotellet. I modsætning til de foregående år havde vi besluttet ikke at opføre et helafteinstykke men i stedet at servere en lille sammensat anretning bestående af en forret — en absolut ikke „overvægtig“ komedie med titlen „En fejltagelse“ — dernæst Gustav Wiedes „Skærmysler“, der skulle udgøre den solide og vægtige hovedret og endelig som den velsmagende dessert Bernhard Christensens

og Svend Møller Christensens kendte jazz-oratorium „De 24 timer“, som skildrer en stakkels skoleelevs kvaler. Den lille anretning faldt tydeligt nok i publikums smag. „Skærmysler“, der i parentes bemærket blev spillet strålende af fire elever fra realklassen, gjorde stor lykke, og ikke min-



Lærer Thomsen og lærer Hansen drøfter problemerne.

dre lykke vakte den sidste afdeling. Vi havde i dagens anledning givet „De 24 timer“ en stærk lokal kolorit, og er der noget mere vidunderligt for skoleelever end at se deres lærere gjort en lille smule til grin. Jeg tror det næppe. I alle tilfælde ville bifaldet ingen ende tage, da tæppet faldt, og aftenens kommentar lød: „Det er det bedste skolebal, vi har haft endnu,“ en bemærkning, som heldigvis falder hvert år.

I begyndelsen af marts havde skolen besøg af en kvindelig svensk rejselektor — en tidligere skuespillerinde ved „Dramaten“ — som på en sjælden frisk og fornøjelig måde fortalte og læste op for eleverne i de svenskkyndige klasser.

Til realeksamen havde vi det største hold oppe i skolens historie, nemlig 27 elever, som alle bestod — deraf hele tre med udmærkelse. Størrelsen var ikke det eneste karakteristiske ved denne klasse, også det talmæssige forhold mellem drenge og piger var bemærkelsesværdigt, idet klassen bestod af hele 21 piger og kun 6 drenge. Man kunne i en sådan klasse have frygtet, at et sandt skørteregimente ville udvikle sig. Det er dog mit indtryk, at drengene i det store og hele — selv om de naturligvis ind imellem blev kanøflet — havde mere tålelige forhold, end det normalt er minoritetens lod.

I min afskedstale til afgangsholdet sagde jeg bl. a.: „Det er mit indtryk, at denne klasse vil blive en af de klasser, vi særlig godt vil kunne huske igennem årene. I har været en sjældent interesseret klasse. Vi lærere har



Realklassen 1955.



Hvad vil I?

tit talt om, at det var karakteristisk for jer, at I ville vide rigtig besked om tingene — at I ville være sikre på fuldt ud at have forstået det problem, I beskæftigede jer med. Og I har forstået at arbejde selvstændigt med et stof, en ting, vi her på skolen lægger megen vægt på. Endelig har I altid været i besiddelse af et dejligt humør. Man følte sig altid godt tilpas inde hos jer, og det vil vi gerne have lov til at sige jer tak for.“

Efter afslutningen i gymnastiksalen samledes realklassens elever, forældrene og lærerne til en lille festlig sammenkomst i spisestuen, hvor flere havde ordet. Forstander Fink, husmandsskolen, takkede på forældrenes vegne, og Ena Sørensen, Dianalund bragte sine lærere og kammerater en smuk tak for de år, de havde haft sammen.

Næste dag drog eksamenskandidaterne af sted til Bornholm, hvor man havde nogle vidunderlige dage og rigtig nød den velfortjente ferie oven på al eksamenssliddet. Lærer Georg Hansen var arrangør og leder af turen.

Og vi andre påbegyndte så småt vores sommerferie. Jeg bliver tit spurgt, hvordan skolefolk kan holde ud at have ferie syv uger i træk. Når jeg skal være ganske ærlig, må jeg sige, at det egentlig går forbavsende godt. En af grundene er måske den, at en masse af det, man ikke overkommer i det daglige, bliver henlagt til ferien, så at man altid har noget — også til regnvejrsdagene. Egentlig havde det været min hensigt at smutte en lille tur til udlandet, men forskellige ting herhjemme bevirkede, at den måtte aflyses, så i stedet nød jeg sommeren ved Storebælt, nød denne efter danske forhold enestående sommer. Hver morgen, når man vågnede, konstaterede man over for sig selv, at dette kunne umuligt blive ved med at gå godt. Det gjorde det, som bekendt, indtil der faktisk kom et tidspunkt, hvor selv strandliggerne syntes, at nu kunne det være ganske rart med lidt regn.

Men udelukkende lys og smilende skulle sommeren ikke blive for os. På en af de allersmukkeste som-



Det er „skifte“-vejr.



Gør det mon ondt?

merdage mistede vi og skolen en god ven, konsulent Hans Kristensen, Møllegaard. Det var egentlig ikke ofte, Hans og jeg sås, men jeg var gennem årene kommet til at sætte pris på hans reelle karakter og den hjælpsomhed og venlighed, han altid mødte med. Jeg ved, at de sidste måneder var strenge for ham, og at døden kom som en befrielse — men alligevel føles det vemodigt, at han ikke mere er iblandt os. Her fra skolen skal der lyde et: „Æret være hans minde!“

Den 19. august startede vi det nye skoleår — som allerede omtalt — med fuldt hus.

Elevmødet d. 3.—4. september begyndte som sædvanlig med en lille hyggelig middag for 25-års-jubilarene. Fra præholdet var der mødt tre jubilare, nemlig Anders Døssing, Max Ole Matiasen og Fogt. Sidstnævnte vil vi her på skolen ikke så let glemme. Han havde nemlig den frejdighed at „bortføre“ vores kokkepige, Mimi, som havde været hos os i hele elleve år, og som vi alle regnede med aldrig ville forlade os. (Vi har dog forlængst tilgivet Fogt, og det var morsomt at se dem begge til elevmødet.) Fogts eksempel dannede forøvrigt skole, idet også de to næste kokkepiger blev gift med dyrlæger, så at vi tilsidst med en vis indre uro konstaterede, når der var veterinærer i farvandet.

Fra realklasseholdet var mødt 75 pct. Jeg må dog hellere med det samme oplyse, at det oprindelige hold kun bestod af fire elever, vist nok det næstmindste hold, skolen har haft. Det mindste var på to. De fremmødte var Marie Larsen, min fætter Torsten Jørgensen, der er ad-



Storre var realklassen ikke for 25 år siden —



Præ'en 1930.

tvivl den nærliggende, at vi ikke mere har „Præen“. Det var jo alligevel først og fremmest præerne, der fik virkelig tilknytning til skolehjemmet som sådan og ved at leve sammen i to år vel nok blev mere knyttet til hinanden, end det er tilfældet med eleverne fra realskolen. Men en del gamle var dog mødt op — deriblandt ikke så få, som vi ikke havde set i mange år, og som det var særlig morsomt at træffe igen.

Kl. 14,30 samledes man i den store sal, hvor forstander Monrad holdt et klart og fængslende foredrag om Frankrig. Det var beklageligt, at ikke mange flere fik lejlighed til at overvære det. Bagefter slog man sig ned ved kaffebordene, hvor den årlige generalforsamling i elevforeningen blev afholdt under særdeles fredelige forhold. Generalforsamlingen er refereret andetsteds i elevskriftet. Jeg skal blot lige nævne, at jeg benyttede mig af lejligheden til at rette en tak til Hans Bagge for det store og udmærkede arbejde, han har udført for elevforeningen. Det glædede os alle meget, at han lovede at fortsætte som formand lidt endnu, hvilket man påskønner endnu mere, når man ved, hvor meget Bagge efterhånden har at skulle varetage.

Efteråret er gået, som det nu engang går på en skole med roligt og solidt arbejde i det daglige, afbrudt af de efterhånden ikke så helt få begivenheder, der hører med til den årlige „cyklus“, skolelægeundersøgelse, tuberkuloseundersøgelse o. s. v. Medens man vel må gå ud fra, at den enkelte elev ikke ser hen med særlig begejstring til en lægeundersøgelse, konstaterer jeg hvert år, at det forholder sig helt anderledes, når der er tale om en massemanøvre. Ikke mindst de små klasser går til skafottet med frydefuld forventning, hvilket giver sig udslag i lystig alsang fra

junkt i København, og min bror, der, som de fleste vil vide, er skolebestyrer i Ringe. Jeg tror, at alle var enige om, at det blev en god aften. Man hyggede sig i hinandens selskab og mindedes gamle dage. Ved ni-tiden samledes man med gymnasiets elever på hotellet til en lille svingom.

Om søndagen var tilslutningen vel nok noget mindre, end den plejer at være. Grunden er uden



Bent Jensen med sit nyerhvervede skæg.

læsestuen, der fungerer som venteværelse. I disse dage går det løs med færdselsundervisning, som tildeles af overbetjent Knudsen, Høng. Det skulle glæde mig meget, hvis denne undervisning viste sig at have en forbedrende indvirkning på de noget kaotiske færdselsforhold i Høng. En køretur gennem „Strøget“ mellem fem og seks er den rene leg i sammenligning med at forcere Hovedgaden i Høng. Høng er ved at blive „storstad“, men er heldigvis ikke klar over det selv.

Og nu er vi igen fremme ved det tidspunkt, hvor julen er nær. Jeg vil slutte disse linier med en hilsen til alle gamle elever og med en tak for hyggelige besøg, breve og hilsener i årets løb.

Mine bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Jeres hengivne

JOHANNES JØRGENSEN.

*En rigtig glædelig jul og et velsignet nytår ønskes alle mine gamle elever.
En hjertelig tak for kærlige hilsener og besøg hos mig i det gamle år.
De hjerteligste hilsener fra jeres hengivne*

KAREN DOLLERIS.

Medlemsliste

Æresmedlem:

Fru Karen Dolleris, Bakkevej, Høng.

Lærere:

Skolebestyrer Johs. Jørgensen, Realskolen, Høng.
Kommunelærer E. Seest Mogensen, Nysted.
Lærerinde frk. B. Petersen, Realskolen, Høng.
Lærerinde fru Østergaard, Brenderup.
Skolebestyrer Wagner Jensen, Slagelse private Realskole, Slagelse.
Realskolebestyrer Johs. Petersen, Odder.
Lærer Guld, Borød, Sorø.
Mrs. Bjørn Jørgensen, f. Varberg, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien, U. S. A.
Frk. M. Vinge, Rørholmsgade 20, Hobro.
Viceinspektør Bernh. Sørensen, Brabrand.
Forstander Svend Nielsen, Raagelund, Marslev.
Lærer Vagn Dybkær, Den frie Lærerskole, Ollerup.
Frk. Emma Fischer, Rønnebæk skole, Næstved.
Lærer Sigurd Kramer, Jul. Valentinersvej 13, 4. Sal, Kbh. F.
Lærerinde frk. E. Dyhr, Kastelvej 60, Kbh. Ø.
Lærer Aage Skræpagaard, Munkholmvej, Holbæk.
Lærerinde fru Anna Møller, f. Juel, Hegnet 26, Holbæk.
Lærerinde frk. Anne Lindholm, Giersings realskole, Odense.
Lærerinde fru Ellen Hansen, f. Storgaard, Skovstrup skole, Gistrup.
Lærer Rs. Hansen, Skovstrup skole, Gistrup.
Lærerinde frk. Else Madsen, Tinningsted, Læk, Sydslesvig.
Lærer Knud Petterson, Taastrup Realskole, Taastrup.
Lærer Georg Hansen, Realskolen, Høng.
Lærer Erik Olsen, Realskolen, Høng.
Lærer Bent Jensen, Realskolen, Høng.
Lærer Erik Stougaard Thomsen, realskolen, Høng.
Lærer Huda, realskolen, Høng.

Eksamenskursus:

- 1904 Fru Thea Brander, f. Jørgensen, Koivikko, Puhos, Finland.
1905 Provst H. Olsen, Gudum, Vestj.
1907 Fru Ragnhild Hansen Larsen, f. Jørgensen, Frederiksborgvej, Roskilde.
1908 Frk. Gudrun Hansen, Marianelundsvej 14, Birkerød.
Landsretssagfører Alb. P. Larsen, Høng.
1910 Kommunekasserer Chr. Christensen, Hjørring.
Fru Sigrid Fogh, f. Olsen, Klejtrup skole, Hobro.
Toldforvalter, cand. jur. J. Kr. Jervøe, Hegnet 24, Holbæk.
1911 Sagfører, cand. jur. Johs. Blide, Colbjørnsensgade 3, 3. Sal, Kbh. V.
Fru Margrethe Blide, f. Grønnebæk, Colbjørnsensgade 3, 3. Sal, Kbh. V.
Fru Dagmar Kofod Larsen, f. Dolleris, Bakkevænget 13, Aalborg.

- 1912 Læge J. Fr. Ellum, Gl. Køgevej 276, Hvidovre, Valby.
- 1913 Viceinspektør E. Christophersen, Søndre skole, Holbæk.
Professor Mathias Jørgensen, Kajerødvej 59, Birkerød.
Stationsforstander Kr. Kristensen, Kagerup st.
Forpagter Sander Rasmussen, Bøgeskovgaard, Klippede, Ørslev.
- 1914 Overingeniør Sigurd Bjørn, Emiliekildevej 50, Klampenborg.
Landinspektør Sven Lannung, Amager Boulevard 127, Kbh. S.
Redaktør A. Kofod Larsen, Bakkevænget 13, Aalborg.
Stationsforstander H. K. Madsen, Hjerm.
- 1915 Professor Peter Skautrup, „Torpet“, Risskov.
- 1916 Dr. Bjørn Jørgensen, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien,
U. S. A.
Prokurist Holger Larsen, Bellisvej 16, Kbh. F.
Fru Esther Nielsen, f. Madsen, Hedevej 1, Høng.
Gdr. Svend Povelsen, Gudum Møllegaard, Slagelse.
Gdr. Chr. Rasmussen, St. Egedegaard, Mulstrup, Ringsted.
Fru Grethe Mindedal Rasmussen, f. Hansen, Ollerup Haandværker-
skole, Ollerup.
- 1917 Dr. Clara Christensen, 1944 Laurel Canyon Boulevard, Hollywood 46,
Californien, U. S. A.
Civilingeniør Wilhelm van Deurs, Frugtparken 7, Gentofte.
Lærer Martin Jensen, St. Fuglede.
Læge Rasmus Jensen, Fejø.
Depotejer H. K. Nielsen, Hedevej 1, Høng.
Stadsdyrlæge Ove Holten Rasmussen, Roskildevej 13, Holbæk.
- 1918 Fru Agnes Hansen, f. Petersen, Fredensgade 5, Brønderslev.
Civilingeniør B. Koudahl, Jægersborgvej 41, Kgs. Lyngby.
Direktør Aksel Kousgaard Nielsen, Fasanhaven 29, Gentofte.
Tandlæge frk. Inga Nielsen, Tinggade 1, Ringsted.
Direktør Gustav Theilgaard, Køge.
- 1919 Sekretær Kr. Andersen, Lindegaardsvej 7, Ballerup.
Gdr. Anders Boes, Hem Skovgaard, Skanderborg.
Civilingeniør Aksel Ebbesen, Øresundsvej 16, Charlottenlund.
Sognepræst Hans Ebbesen, Døstrup, Sønderjylland.
Købmand Holger Grand, Kontorforsyningen, Næstved.
Fru Ellen Hemmingsen, f. Petersen, Hjultorvet 12, Næstved.
Landinspektør Vald. Jacobsen, Njalsgade 18, 2. sal, Kbh. S.
Lærerinde frk. Anna Jensen, Irmingersgade 12, 5. sal, Kbh. Ø.
Overbibliotekar frk. Ingrid Vig Jensen, Centralbiblioteket, Esbjerg.
Lærerinde frk. Johanne Kristoffersen, Svendsgade 21, Odense.
Overlæge Peter Ladekarl, St. Josephs hospital, Odense.
Fru Ellen Kousgaard Nielsen, f. Nøhr Hansen, Fasanhaven 29,
Gentofte.
Civilingeniør F. Duelund Nielsen, Gunnekær 24—26, Rødovre, Vanløse.
Fuldmægtig, cand. polit. fru Harriet Wulff-Petersen, f. Munk, Markvej
54, Kbh. F.
- 1920 Lærerinde frk. Gudrun Hansen, Kommuneskolen, Asnæs.
Direktionssekretær Aage Juul-Larsen, Bernstorffsvej 100, Hellerup.
Kontorchef, cand. polit. Johs. Kjeld, Normasvej 37, Valby.
Fuldmægtig, cand. polit. Knud Westlund, Strandvejen 337, Klampen-
borg.
- 1921 Henry Aabo, Avedøre skole, Glostrup.
Lærer Hans Holten Hansen, Bjergsted, Jyderup.
Prokurist Jørgen Jørgensen, Nydamsvej 15, Bagsværd.

- Cand. jur. Karl Jørgensen, Buddinge Hovedgade 124, Søborg.
 Grosserer Aage Lavsen, Holmstrup.
 Adjunkt, mag. art. Thorvald Nielsen, Tirsbækvej 9, Vanløse.
 Forstander Gunnar Olsen, Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Glamsbjerg.
 Gdr. Philip Petersen, Tinghøj, Ørsted, Viby S.
 Fru Inge Wæver Rasmussen, f. Mathiassen, Iversensvej 7, Hjørring.
- 1922 Kontorassistent frk. Hanne Find, Willemoesgade 31¹, Kbh. Ø.
 Frk. Gudrun Guldborg Hansen, Ebeltoft.
 Lærerinde frk. Gudrun Paarup Hansen, Hagelundsvej 7, Rødby.
 Fru Marie Doose Hansen, Helgolandsgade 1, 2. sal, Kbh. V.
 Gdr. Viggo Hansen, Bøget, Præstø.
 Fru Bodil Hermansen, f. Jensen, Kirkevej 21, Charlottenlund.
 Massøse frk. Ingrid Jensen, Jernbanegade, Haslev.
 Bogholder Chr. Petersen, Marienbergvej 11 B, Vordingborg.
 Lærerinde frk. Margrethe Petersen, Tørense.
- 1923 Frk. Alice Christensen, Vestre Havnevej 16, Kalundborg.
 Gdr. Johs. Christensen, Gyrstinge, Ringsted.
 Fru Eleonora Ebbesen, f. Christensen, Magleby sogns skole, Skelskør.
 Cand. psyk. Mogens Ellehammer, Ejderstedgade 14, 3. sal, Kbh. V.
 Aktuar K. Foss, Brorsonsvej 3 A, Taastrup.
 Inspektør, cand. mag. Erik Halager, Stavangervej 20, Esbjerg.
 Dyrnlæge H. A. Hansen, Præstø.
 Forstander Knud Hansen, Bygholm, Horsens.
 Dyrnlæge Mogens Jørgensen, Øster Jølby, Erslev.
 Frk. Signe Møller, Lindevej 4, Holbæk.
 Lærer C. Nielsen, Toksværd, Holme Olstrup.
 Lærer P. V. Nielsen, Holmen skole, Kvissel.
 Bogholder Anna Sørensen, Kaserneboulevard 9, 2. sal, Aarhus.
- 1924 Kommunekasserer, frk. Eva Bernholm, Slotsalléen 47, Slagelse.
 Redaktør G. Hastrup-Vig, Øresundsvej 26, Kbh. S.
 Antikvarboghandler Johs. Jørgensen, Kongensvej 3, Kbh. F.
 Landinspektør E. Krøg, Pileallé 15, Holte.
 Musiklærer Jens Lunding, Nyrup.
 Grosserer Asger Nielsen, Callisensvej 40, Hellerup.
 Læge Viggo Olsen, Sankt Jørgensbjerg 20, Kalundborg.
 Dyrnlæge R. Lykke Pedersen, Spjald.
 Korrespondent Emilius Sørensen, Septembervej 137, Herlev.
 Dyrnlæge N. Veirup, Jellinge.
- 1925 Frk. Mary Andreasen, Bispebjergvej 71, 1. sal, Kbh. NV.
 Fru Marna Brøste, f. Bruun, Skovhuset, Hørsholm.
 Fru Ester Nygaard Madsen, f. Lindeholm, Ruds Vedby.
 Dommerfuldmægtig Poul Berger Nielsen, Normasvej 31, Valby.
- 1926 Bibliotekar Carl Emil Andersen, Frederiksborggade 27, Kbh. K.
 Fru Ellen Margr. Hansen, f. Hansen, Møllevej 13, Vig st.
 Harald J. Jensen, Dame, Askeby.
- 1927 Redaktionssekretær Hans Bagge, Sorø Amtstidende, Slagelse.
 Fru Solvejg Aakjær Bjerre, amtssygehuset, Faaborg.
 Lagtingsmand, postekspeditør A. Djurhuus, Vaag, Færøerne.
 Lærerinde frk. Herdis Egede, Næsby forskole, Glumsø.
 Grosserer Edgar Fischer, Farimagsgade 37, Næstved.
 Fru Ingeborg Guldborg, f. Danielsen, Tjørnevænget 20, Kgs. Lyngby.
 Maskinarbejder Poul Hansen, Mosevej 34, Ballerup.
 Lærer Jens Henry Jensen, Svebølle.
 Lærer Henning Riis Klausen, Til Jernbanen 2, 3. sal, Bagsværd.

- Direktør Karl Larsen, Fredensgade 26², Kolding.
 Politifuldm., cand. jur. Mikkell Lund, Sønderborg.
 Afdelingsleder Helge Møller, Nørresøgade 37 A, 4. sal tv., Kbh. K.
 Gdr. Asger Pedersen, Landsbjerggaard, Hulby, Korsør.
 Gdr. Niels Erik Rasmussen, Bolund, Nim, Horsens.
 Fru Elna Sørensen, f. Rasmussen, Jydeholmen 43, Vanløse.
 Stadsdyrlæge Gunnar Westergaard, Frederikshavn.
 Uddeler Robert Wødemann, Brugsforeningen, Helsingø.
- 1928 Fru Kirsten Hansen, f. Hansen, Mars Allé 79, Søborg.
 Kasserer Knud Nielsen, Toftekærvej 109, Søborg.
 Sekretær, cand. polit. Henning Normann, FAO, Viale delle Terme di
 Caracalles, Rom.
 Sognepræst Georg Sønderborg, Vesterborg.
 Dyrlæge K. Sørensen, Bjært.
- 1929 Forretningsfører Gudmund Andersen, Rebekkevej 27, 2. sal, Hellerup.
 Cand. mag. Niels Holtze, Strandpromenaden 16, Nakskov.
 Landinspektør Poul Toft Jensen, Bag Kløstret, Slagelse.
 Civilingeniør Jacob Jochumsen, Krogshøjvej 22, Bagsværd.
 Dyrlæge Aage Simonsen, Korsvejen, Fjerritslev.
 Dyrlæge Hans Ulsø, Bakkehuset, Skævinge.
 Lærer Jørgen Videbæk, Hansensvej 2, Slagelse.
- 1930 Henry Madsen, Maarup, Nordby, Samsø.
 Sognerådsformand, gdr. Lars Sørensen, Reerslev, Ruds Vedby.
- 1931 Asbjørn Bøgh-Sørensen, Vestergade 28, Ringe.
 Fru Anna Marquard, Nørre Allé 73¹, Kalundborg.
 Olaf Evensen, Ringstedvej 56 B, st., Haslev.
 Dyrlæge J. C. Fogt, Skelde.
 Sognepræst Svend Svindt Hansen, Præstegaarden, Ingstrup.
 Victor Larsen, Omø.
 Gartner Jacob Petersen, Overdams Huse, Hørsholm.
 Svend Rask Petersen, Aagaard Mølle, Aagaard.
 Fru Elise Simonsen, f. Terpet, Korsvejen, Fjerritslev.
- 1932 Dyrlæge Jørgen Geert-Jørgensen, Stege.
 Lærerinde frk. Karen Grodal, Vald. Sejersvej 21, 1. sal, Holbæk.
 Sognepræst A. Kjeldgaard Knudsen, Seem, Ribe.
 Læge fru Astrid Klein, Spangsberg sanatorium, Esbjerg.
 Kontrolassistent Ejnar Larsen, Vejby.
 Fuldmægtig, cand. polit. David Munck, Vognmandsmarken 16, Kbh. Ø.
 Fru Astrid Mygind, f. Lorentzen, Statshospitalet, Sønderborg.
 Købmand Ejler Nielsen, Snarebakken, Ruds Vedby.
 Bibliotekar, mag. art. Anker Olsen, Horsevænget 52, Vanløse.
 Førstelærer Vald. Petersen, Egense.
 Johannes av Skardi, Thorshavn.
- 1933 Aage Andersen, Bagervænget 64, Slagelse.
 Organist Anders Jørgensen, Bellahøjvej 125, 3. sal, Kbh. F.
- 1934 Massøse frk. Aase Buhr, Holbækvej, Kalundborg.
 Læge Ernst Joachim Hansen, Gustav Wiedsvej 1, Søborg.
 Landinspektør Karl Munch Hermansen, Tordenskjoldsg. 34¹, Kbh. K.
 Fru Rigmor Jørgensen, f. Christensen, Nørhoved, Fakse.
 Amtsskolekonsulent, cand. psych. A. Ravnmark, Syrenvej 21, Ringsted.
- 1935 Ingeniør Ove E. Andersen, Klokkestøbergade 9, Slagelse.
 Uddeler Jens Bagge, Røsted Brugsforening, Slagelse.
 Dyrlæge Aage Brændholt, Kalundborg.

- Fuldmægtig, cand. jur. Asbjørn Grathe, Hulsøvej 18, Rungsted Kyst.
 Fru Agnes Jacobsen, f. Hansen, Kommunekontoret, Kr. Stillinge,
 Slagelse.
 Gdr. Aage Møller, Agersø.
 Veterinærinspektør Richard Nielsen, Svingelen 5, Næstved.
 Olfert Petersen, Retortvej 28 B, 2. sal th., Valby.
 Dyrslæge Knud A. Rasmussen, Rimmensallé 14, Frederikshavn.
- 1936 Ingeniør N. C. Jensen, Grønnevej 90, Virum.
 Sognepræst Frode Lauridsen, Kværs præstegaard, Tørsbøl.
 Vagn-Aage Lind, Vestergade 24, Nyborg.
 Redaktionssekretær Frede Pries Nielsen, Skive Folkeblad, Skive.
 Cand. mag. Knud Nordberg, Lindevang 20, Sønderborg.
 Civilingeniør Poul E. Petersen, Aabakkevej 52, Kbh. F.
- 1937 Gdr. Johs. Hansen, Hjorthøj, Ruds Vedby.
 Fængselsbetjent Jens Bundgaard Jessen, Sdr. Omme.
 Pastor Johs. Madsen, Saltum, Nr. Saltum.
 Svend Aage Sørensen, „Arnen“, Vorbasse.
 Fru Inger Thomsen, f. Jensen, Friggasvej 3, Roskilde.
- 1938 Hans Bundgaard, Frederiksdalsvej 82 E, Virum.
 Civilingeniør Jens Johan Jensen, Østervang 57, Roskilde.
 Frk. Anna Pedersen, Stationsvej 8, Græsted.
 Syerske frk. Margrethe Sørensen, c/o gdr. Jørgensen, Strandgården,
 St. Fuglede.
 Dyrslæge Poul Sønderby Sørensen, Klinkby.
- 1939 Ingeniør Thorkild Hansen, Bagsværdvej 187, Bagsværd.
 Fru Signe Johansen, f. Rasmussen, Vangedevej 211, Søborg.
 Fru Ellen Petersen, f. Nielsen, Slibestenen, Gørlev Sj.
- 1940 Skovfoged Erik Toftager Hansen, Bøgesøhus pr. Bøgesø.
 Gartner Thorkild L. Hansen, Høng.
 Bogholder Aksel Jensen, Bække.
 Peter Jørgensen, Lybækgade 23, Kbh. S.
 Jens Aage Kristensen, V. Heden pr. Vraa.
 Viggo Madsen, Frejasgade 7, Horsens.
 Thyge Sørensen, Marianelund, Nexelø pr. Føllenslev.
- 1941 Murer Knud Oluf Andersen, Jernbjerg, Slagelse.
 Trafikassistent frk. Ruth Sørensen, Jernbanestationen, Roskilde.
- 1942 Fru Kathrine Jacobsen, f. Nielsen, Bernersvænget 32, Hvidovre, Valby.
 Gdr. Esben Hansen Larsen, Bakkegården, Sperrestrup, Ølstykke.
 Tandlæge, fru Gerda Ohrt, f. Dige, Schweizerpladsen 5, 2. sal, Slagelse.
 Karl Thordal, Tjørnegaardsvej 8, Gentofte.
- 1943 Stig Andersen, Skolen, Viby J.
 Karl Thaning Christensen, Kalundborgvej 14, 2. sal tv., Slagelse.
 Kaj Gohr Lauridsen, Vesterbrogade 161, Kbh. V.
 Aage Nielsen, Faardrup pr. Flakkebjerg.
 Radiotekniker Hans Nielsen, Aaboulevarden 3, 3. sal, Kbh. V.
 Fru Kirsten Nørby, f. Nielsen, Østergaard, Asp, Struer.
 Frk. Annemarie Pedersen, Ubby, Jerslev S.
- 1944 Werner Blomhøj, Hovedgaden 3, Høng.
 Helmer Christensen, Sæby pr. Høng.
 Frk. Vera Christensen, Sæby pr. Høng.
 Civilingeniør Poul Eriksen, Tukshøjen 30, Herlev.
 Trafikmedhj. Knud S. Hansen, Willemoesgade 41, 3. sal th., Kbh. Ø.

- Werner Johansen, Tjørnevangelen 14, Dragør.
 Frk. Anne Lise Kæstel, Veterslev-Høm Hovedskole, Ringsted.
 Bent Løkkegaard, Kornvænget 46, 1. sal, Ballerup.
 Ole Renberg, Gundsømagle, Roskilde.
 Kaj Sjørlev, Skolebakken 2 A, Nyborg.
 Fru Bodil Valsgaard, f. Kristensen, Kroghvilevej 21, Kgs. Lyngby.
 Knud Voigt, „Stenbækgaard“, Vig st.
- 1945 Jacob Albrechtsen, Stibjerggaard, Askeby.
 Fru Dagny Eklund, f. Larsen, Hästhovsgatan 12, 2. sal, Västerås, Sverige.
 Lars Aage Hansen, Ruds Vedby.
 Richardt Højland, Hørve.
 Fru Anna Lise Larsen, f. Bang Jensen, Nøddebovej 11, 1. sal, Hedehusene.
 Erling Jensen, Englandsvej 88, Kbh. S.
 Chr. Petersen, Vigerslevvej 105, Valby.
 Sekondløjtnant Hans Storm, Frederiksberg Slot, Kbh. F.
- 1946 Frk. Hedevig Bjerre, Venø, Struer.
 Konsulent Martin Christiansen, Poul Møllersvej 21, Odense.
 Vagn Egsgaard, Guldkrog 22, Vejle.
 Frk. Birgit Hansen, Lindencronegaard, Klippinge.
 Frk. Lis Hansen, Frihedsvej 11, Esbjerg.
 Erik Jacobsen, Svinninge, Nr. Asmindrup.
 Frk. Lise Jacobsen, Kirke Stillinge, Slagelse.
 Kaare Jensen, Nørredal, Højerup, St. Heddinge.
 Poul Jensen, Knudstrup, Løve.
 Hans Erik Larsen, Næsby, Ranum.
 Lærer Kr. Larsen, Krarup skole, Espe.
 Frk. Gerda Kirkegaard Madsen, Nebsager, Hornsyld.
 Knud Østergaard Petersen, P. Fabersvej 15, Aarhus.
 Leo Schwartz, Hammelstrupsvej 40 st., Kbh. SV.
- 1947 Jørgen Peter Heesche, Duntzfelts Allé 6, 2. sal, Hellerup.
 Fru Asta Ravn Hansen, f. Hansen, Dr. Margrethesvej 3, Ringsted.
 Erling Jørgensen, Bispegaarden, Lejre.
 Fru Gerda Ribjerg Larsen, Krarup, Espe.
 Frede Madsen, Skelskørvej 21, Slagelse.
 Bent Nielsen, Eskadrille 723, Flyvestation Aalborg, Nr. Sundby.
 Leo Nielsen, Søgade 10, Sorø.
 Normann Nissen, Ferslev mark, Skibby.
 Asger Olsen, Holmbladsgade 109 B, 1. sal, Kbh. S.
 Harry Petersen, Sabroesvej 19 F, Helsingør.
 Ove Trosbjerg Petersen, Elmegaard, Landsgrav, Slagelse.
 Fru Karen Ribjerg, Broholm, Rye, Gørlev S.
 Ejnar Trosbjerg, Rosendal, Skovsø, Slagelse.
- 1948 Svend Bækgaard, Bækkegaard, Stoholm J.
 Anders Christensen, Vonge mark, Kollemorten.
 Frk. Anne Marie Christensen, Østerbjerggaard, Sønderød, Ruds Vedby.
 Sneslev.
 Frk. Inger Skibby Hansen, Sofievej 26, Hellerup.
 Frk. Agnethe Jørgensen, Keldstrup, Slagelse.
 Seminarieelev Hans Jørgensen, Skolegade 11, Haslev.
 Gunner Kerval, Ølsted Strand, Ølsted.
 Frk. Ingrid Knudsen, Skortskærgaard, Havnsø, Føllenslev.
 Fru Inger Marie Kristensen, f. Hansen, Lindegaard, Tvindelstrup,

- Fru Herdis Stentebjerg Hansen, f. Kristensen, Solvænget 9, Fredensborg.
 Frk. Birgit Kæstel, Høm Hovedskole, Ringsted.
 Erik Lauersen, Ørslevvester, Fjenneslev.
 Frk. Ruth Nielsen, Baunegaard, Reerslev, Ruds Vedby.
 Willy Nielsen, Orevej 8, Vordingborg.
 Frk. Astrid Rasmussen, Jordløse, Svebølle.
 Frk. Hildur Rasmussen, Øxendrup.
 Frk. Lillemor Wahlsten, Sønderød, Ruds Vedby.
- 1949 Niels Jørgen Bjerg, Haastrupsminde, Aagaard.
 Hans Erik Christensen, Vesterli, Uge, Tinglev.
 Frk. Inga Christiansen, Ryslingeallé 11, Kastrup.
 Frk. Inger Dahlgaard, Odgaardsvej 26, Skive.
 Kaj Stecher Hansen, Vestervænget 4, 1. sal, Roskilde.
 Arne Jensen, Hjertingvej 31, Varde.
 Fru Else Rolsted Jensen, f. Thomsen, Chr. Hansensvej 15¹, Svinninge.
 Jørgen Jensen, Munkebjergby.
 Frk. Ruth Lind Jensen, Menselgaard, Flinterup, St. Fuglede.
 Evald Madsen, Egebjerg mark, Braade.
 Frk. Ruth Olofsson, Lendemark skole, Stege.
 Jørgen Pallisgaard, Ørslev, Vordingborg.
 Poul Quist, Grønnemoseallé 20, Kbh. NV.
 Jørgen Kjeld Rasmussen, Faardrup, Flakkebjerg.
 Uffe Thomsen, Høve, Dalmose.
 Svend Thorsted, Hovedgaden 38, Høng.
 Bennet Østergaard Petersen, Trepkagade 21, Aarhus.
- 1950 Peter Andersen, Griffenfeldtsgade 39 b, st. th., Kbh. N.
 Hans Christensen, Rye mark, Gørlev S.
 Svend Aage Hansen, Bækvang, Karise.
 Frk. Inge Jacobsen, Buerup, Bromølle, Jyderup.
 Hans Jensen, Syvbæk, Høng.
 Henning Alf Jensen, Pedersborg, Sorø.
 Frk. Inge Jørgensen, Heden, Høng.
 Fru købmand Sonja Jensen, f. Lillholm, Strucksallé 4, Tønder.
 Mejeriingeniør Holger Mathorne, The Canned Cream & Milk Co.,
 Holstebro.
 Ove Mølbak, Højelse, Lille Skensved.
 Niels Søgaard Nannerup, Selde, Roslev.
 Annelise Nørgaard, Læssøegade, Odense.
 Bent H. G. Pedersen, Tjørnelunde mark, Ruds Vedby.
 Bent R. Petersen, Højreby, Søllested.
 Erik Rasmus Pihl, Lyregaarden, Østed, Roskilde.
 Jørgen Skar, Rolighedsvej 1, Hareskov.
- 1951 Annelise Christensen, Polensgade 52, 2. sal th., Kbh. S.
 Anders Hansen, Soderup, Hedehusene.
 Bjarke Trier Hansen, Landbolyst, Hillerød.
 Johs. Knudsen, Hellet, Rødning.
 Stig Søndergaard, Renge, St. Heddinge.
- 1952 Frk. Else Marie Andersen, Ulstrup skole, Gørlev S.
 Knud E. Andersen, Snekkerup mark, Flakkebjerg.
 Frk. Grethe Hansen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Hans Jørgen Hansen, Grængebjerggaard, Bøgelunde, Rude.
 Frk. Bodil Knudsen, Klokketøbergade 4 B, 2. sal, Slagelse.
 Knud Krüth, Slaglille, Fjenneslev.

Ulrik Madsen, Tybjerg, Haslev.
 Hartvig Peterse i, V. Aastrup, Glajbjerg.
 Frk. Synnøve Reimann, Stensbygaard, Stensved.
 Frk. Raili Schou, Bækkeskov, Tappernøje.
 Frk. Marie Terp, Gyrstinge, Ringsted.
 Karl Henning Yde, Gjersbøl, Snedsted.

Realskolen:

- 1911 Fru Inger Ellum, f. Frost, Gl. Køgevej 276, Hvidovre, Valby.
 Fru Helene Larsen, f. Børgesen, Politikontoret, Stubbekøbing.
- 1912 Landsretssagfører Hermod Lannung, M. B., Skindergade 32, Kbh. K.
- 1914 Læge Evald Hebel, Holte.
 Sigurd Høgsbro, 5830, N. V. 12, Avenue Miami 38, Florida, U.S.A.
- 1915 Lærer Herman Bjørnvad, Haldagerlille, Fuglebjerg.
 Bmd. Carl Ancher Jensen, Tjørnelunde, Ruds Vedby.
 Civilingeniør E. Tormod Nielsen, Brøndbyøster Torv 25, 4. sal,
 Glostrup.
 Fru Edith Skov, Taarbæk Strandvej 59 B, Klampenborg.
 Gdr. Hans Sørensen, Landsgravgaard, Slagelse.
- 1916 Fru Jeanette Lannung, f. van Deurs, Amager Boulevard 127, Kbh. S.
- 1917 Generalkonsul Axel Beck, H. C. Ørstedsvej 34, Kbh. V.
 Fru Valborg Stahl Madsen, f. Stahl Nielsen, Sæbehuset, Høng.
 Kaptajn Erik Trier Mørch, Apoteket, Nykøbing S.
- 1918 Apoteker Axel Lannung, Henning Bojesensvej 9, Gentofte.
 Bankbestyrer K. A. Lomholt Nielsen, Fuglebjerg.
- 1919 Fru Musse Ringstrøm, f. Hannibal, Fjerritslev.
- 1920 Fru Anna Hansen, f. Hansen, Skovsøen 31, Bagsværd.
 Fru Astrid Pedersen, f. Christoffersen, Fyrhøjvej 27, Kgs. Lyngby.
 Fru Menze Peterson, f. Skov, 19250 Gainsborough Road, Detroit,
 Michigan, U.S.A.
- 1921 Veksellerer, cand. polit. Gunnar Lannung, Fortunstræde 4, Kbh. K.
 Fru Sigrid Olsen, Egebrogaard, St. Merløse.
- 1922 Købmand Holger Rasmussen, Gørlev S.
- 1923 Frk. Gudrun Høyrup, Sejersvej, Gørlev S.
 Fru Else Jacobsen, f. Andersen, Roarsvej 8, Roskilde.
 Fru Valborg Sikjær, f. Nielsen, Helgolandsgade 6, Kbh. V.
 Fru Inger Stevns, f. Bendtsen, Rosenvangsallé 6, Brønderslev.
- 1924 Prokurist Jørgen Christensen, V. Heisesvej 13, Allerød.
 Fru Bertha Jensen, f. Frisdahl, Eksercergaarden, Tønder.
 Fru Inger Steensgaard Larsen, f. Schultz, Skovdalsvej 1, Kongsvang,
 Aarhus.
 Hovedbogholder Reinholdt Lüßow, Njalsgade 26 B, Kbh. S.
 Aksel Mathiesen, Ernst Kapersvej 12, Kbh. SV.
- 1925 Fru Marie Christiansen, f. Jørgensen, Solbjerg Brugsf., Havrebjerg.
 Carl Hansen, Solgaarden, Næstved.
 Boghandler Ejlf Johansen, Toftlund.

- 1926 Aage Christiansen, Autoværkstedet, Trianglen, Ringsted.
Thorvald Frigast Germer, Royal Danish Consulate-General, 67 Pont
Street, London S. W. 1.
Fru Ingrid Hansen, f. Jensen, Mosegaard, Ellinge lyng, Højby S.
Frk. Johanne Jørgensen, Christmas Møllers Plads 3, 4. sal, Kbh. S.
Kontorchef Helge Larsen, Kløvermarksvej 19, Holbæk.
Direktør Henry Larsen, Ulrikkenborg Allé 32, Kgs. Lyngby.
Fru Inger Schmidt, f. Vedel Birch, Ingemanns Allé 56, Esbjerg.
Fru Stella Thomsen, f. Nielsen, Præstegaarden, Guldager.
- 1927 Sogneraadform., smedem. E. Christensen, Sæby, Høng.
Maskinmester Gunnar Czermak Nielsen, Jydeholmen 28, Vanløse.
Frk. Lillian Nielsen, Høng.
- 1928 Værkfører Svend Christensen, Ny Næstvedvej 7, Slagelse.
Gdr. Erik Christiansen, Haugbyrdgaard, Ringsted.
Sygeplejerske frk. Julie Christiansen, Blichersvej 65, 2. sal, Helsingør.
Fru Birgitte Germer, Joak. Larsensvej 17, Kbh. F.
Fru Esther Jørgensen, f. Eriksen, Stavnsbjerggaard, Sludstrup.
Arkitekt Helge Nørvig, M. A. A., Segelckesvej 8, 1. sal, Kbh. F.
- 1929 Reklamechef Niels Vig Jensen, Læssøegade 4, 1. sal, Odense.
Kontrollør Asger Fr. Kristensen, Elmeallé 57, Vordingborg.
Civilingeniør Karsten Munk, Ibsvej 68, Bagsværd.
- 1930 Realskolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe Realskole, Ringe.
Adjunkt Torsten Jørgensen, Nyelandsvej 83, 3. sal, Kbh. F.
Fru Marie Martinsen, f. Larsen, Dalby, Haslev.
- 1931 Chief engineer Frantz Czermak Nielsen, 1421 North Broadway, Balti-
more 13 Md., U.S.A.
Købmand Erik Sørensen, Brønshøjgaardsvej 33, Brh.
- 1932 Manufakturhandler Henning Hansen, Høng.
Fru Elisabeth Nielsen, f. Wittrock Hansen, Maskinfbrk., Ruds Vedby.
- 1933 Grosserer H. J. Fraas, Ved Vænget 1, Kbh. Ø.
Overassistent Knud Rønholt Hansen, Slotsparken 1, Bagsværd.
Læge fru Ulla Hjeresen, f. Tuxen-Meyer, Ringkøbingvej 26, Aarhus.
Sognepræst Edvard Nielsen, Vetterstev Præstegaard, Vrangstrup.
Ingeniør Poul Pedersen, Høng.
Tandlæge Søren Erik Sørensen, Lille Frederikslund, Frederikslund.
- 1934 Cand. mag. Svend Brinkhard, Rytsebækvej 16, Virum.
Landsrevisor Holger Borgen Hansen, Thorshavn, Færøerne.
Knud Jacobsen, c/o enkefru J., Torpe, Høng.
Kaj Kastrup Nielsen, Genuavej 23, st., Kbh. S.
Lærerinde frk. Karen Poulsen, Ringe.
Fru Solveig Rasmussen, f. Lauritzen, Farum Boghandel, Farum.
Fru Grethe Schønning, f. Møller, Lundtofteparken 25, 2. sal, Kgs.
Lyngby.
- 1935 Fru Viola Jørgensen, f. Bruun, Parkvej 18, Slagelse.
Fru Harriet Nygaard, f. Thorbek, Staalvængegaard, Langebæk.
Fru Birgit Nymann, f. Wester, Munka-Tågarp pr. Svenstorp, Sverige.
Fru Birthe Søndergaard, f. Møller, Tingskrivervej 13, Kbh. NV.
Ingeniør Henrik A. Sørensen, Bøndemarken 22, 1. sal, Søborg.
Boghandler Mogens Thorbek, Høng Boghandel, Høng.
- 1936 Fru Rita Højvert, f. Bloch, Toftøjevej 15 D, Vanløse.
Fru Inger Larsen, f. Stærmosen, Kystbakken, Kalundborg.
Driftsleder Frede Rasmussen, Søndergade 5, Svendstrup.

- 1937 Frk. Bertha Hansen, Østerbrogade 72, 3. sal, Kbh. Ø.
Vagn Holm, Buskager 42, Vanløse.
Fru Bodil Jensen, f. Henriksen, Københavns Vandforsyning, Marbjerg, Hedehusene.
Frk. Sigrød Birch Larsen, Amts- og Bysygehuset, Kalundborg.
Volmer Stig Lauritzen, Fr.borgvej 8 D, Farum.
Fuldm., cand. polit. Jens Jørgen Lindsteen, Merianvej 40, Hellerup.
Fru Kirstine Sørensen, f. Jensen, Ellemosegaard, St. Fuglede.
- 1938 Peter Vilhelm Deleuran, Sirgræsvej 5, 1. sal, Kastrup.
Fru Ebba Hansen, f. Jensen, Kirkemarken, Ll. Høng, Høng.
Frk. Inge Marie Hansen, Sct. Pedersgade 24, Slagelse.
Eigil Nedergaard Jensen, Vandværksgaarden, Gørlev S.
Fru Hedevig Teglgård Jørgensen, f. Bagge, Ryds Mølle, Langesø.
Kontorchef Leo Jensen, Fabriksvej 1, Glostrup.
Fru Eileen Lambertsen, f. Hansen, Flensborggade 6, 4. sal, Kbh. V.
Frk. Ingelise Mathiesen, Vester Løve skole, Høng.
Indendørsarkitekt fru Grethe Pedersen, f. Plejdrup, Høng.
Fru Birgit Holst Rasmussen, f. Petersen, Værsløvgård, Værslø.
Bogholder Kaj Roy, Fyens Andelsfoderstofforretning, Assens.
- 1939 Erik Fabricius Andersen, Kettevej 27, Hvidovre, Valby.
Ingeniør Niels Trygve Bloch, Kastrupvej 80, Kbh. S.
Dyrlæge Halfdan Buhr, Graasten.
Civilingeniør Anders Glens, Rua Maestro Carapt. 61, Paraiso, Sao Paulo, Brasilien.
Fru Else Kirkeskov Hansen, f. Sønderby-Sørensen, Skjoldborghus, Høng.
Fru Ebba Henriques, f. Grüner, „Lunden“, Gørlev S.
Elvin Kjær Olsen, Gørlev S.
Fru Else Marie Schultz, f. Knudsen, Vildstensgaard, Kokkedal.
Frk. Inger Wester, Selchausdal, Ruds Vedby.
Frk. Gunhild Vincentz, Bratskovvej 24, Vanløse.
Disponent Alex Wittrock-Hansen, Høng.
- 1940 Fru Kirsten Andreasen, f. Lindsteen, Dalgas Avenue 33, st., Aarhus.
Fru Grethe Christensen, f. Hansen, Højemarksvej 3, 1. sal, Odense.
Civilingeniør Poul Geert Christoffersen, Færøvej 19, Kgs. Lyngby.
Fru Grethe Fischer, f. Christensen, Havnegade 23, Korsør.
Fru Evelyn Johnsen, f. Pedersen, Arildsgaard 14, st., Brh.
Overpakkemester Ejnar Jørgensen, Brunnevang 54, 1. sal, Brh.
Fuldm., cand. jur. Thorkild Jørgensen, Torvegade 49, 2. sal, Kbh. K.
Maskinarb. Preben Larsen, Slagelsevej 9, Høng.
Frk. Anna Olsen, Brøndbyøster Torv 21, st. th., pr. Glostrup.
Frands Olsen, Kongsted, Dianalund.
Kommis Kaj Olsen, Vald. Sejersvej 21, Holbæk.
Slagter Karl Olsen, Hovedgaden, Høng.
Knud Holst Pedersen, Vedbygaard, Ruds Vedby.
- 1941 Trafikassistent Børge Andersen, St. Merløse, A/M, St. Merløse.
Ib Beck Iversen, Jerslev S.
Fru Inge Skovgaard Jensen, f. Pedersen, Vedbygaard, Ruds Vedby.
Frk. Herdis Jørgensen, Hovedgaden 36, Høng.
Danselærerinde, fru Inger Munch-Hansen, f. Hansen, Agnethevej 26, Kgs. Lyngby.
Sagførerfuldm., cand. jur. Kaj Plejdrup, Andelsmejeriet, Høng.
Sparekasseassistent Otto Gyde Poulsen, Ibstrupvænget 6, 2., Gentofte.
Kontorass., fru Birgit Rasmussen, f. Knudsen, Hvedevej 14, Brønshøj.
Frk. Kaja Zobbe, Mullerup, Slagelse.

- 1942 Landmand Egon Berth, Høng.
 Fru Inge Eriksen, f. Thorbjørnsen, Torpevangen 60, Humlebæk.
 Børge Hansen, Dianalund.
 Frands E. Hansen, Fuglsangsvej 6, Høng.
 Fru Vibeke Hansen, f. Due, Frederiksgade 15, 1. sal, Aarhus.
 Frk. Elsbet Henningsen, Egevang, Sorø.
 Journalist Dan O. Larsen, Fuglegaardsvej 35, Gentofte.
 Poul Chr. Larsen, Bjerre, St. Fuglede.
 Aage Olsen, Roskildevej 2 D, Holbæk.
 Fru Inge Marg. Sejerøe Olsen, f. Jørgensen, Sdr. Allé, Gørlev S.
 Fru Edith Petersen, f. Hansen, A/M Toft, Kokkedal.
 Fru Inge Worm, f. Jørgensen, Peder Madsensvej 15, Ruds Vedby.
- 1943 Fru Mauda Dømler, f. Olsen, Kløvervej, Næstved.
 Frk. Inge Hansen, Kontantforretningen, Gørlev S.
 Landmand Chr. Jensen, Rye, Gørlev S.
 Montør Dan Jensen, Vestergade 19, Høng.
 Helge Jensen, Fyrtaarnet, Slagelse.
 Ejendomsmægler, redaktør Henning Johansen, Odinsvej 1, Høng.
 Frk. Jytte Johansen, Hovedgaden 13, Høng.
 Fru Anni Kristensen, f. Jensen, Strandvej 7, Høng.
 Assistent Kaj Nielsen, D. D. P. A.s kontor, Holstebro.
 Fru Jytte Beck Pedersen, f. Iversen, Lyngbygaardsvej 112, Kgs.
 Lyngby.
- 1944 Lærer Ruben Due, Frederiksgade 15, Aarhus.
 Sygeplejerske, frk. Ellen Frandsen, Tjørnelunde, Høng.
 Tommy Frederiksen, Ruds Vedby.
 Fru Kirsten Vibeke Glarborg, f. Hansen, Aalekistevej 152, Vanløse.
 Hans Veje Nielsen, Tranevej 20, Høng.
 Assistent Helge Petersen, Parkvej 37, st., Taastrup.
 Installatør Kurt Riber, Lundtoftegade 113, 3. sal tv., Kbh. N.
 Uffe Sarup, Ll. Høng, Høng.
 Fru Tove Trzeciak, f. Nedergaard Jensen, Slotsvænget 40, 2. sal,
 Slagelse.
- 1945 Bent Larsen, Vedde.
 Frk. Karen Madsen, Ubby, Jerslev S.
 Fru Bente Frimann-Nielsen, Mariediget 4, Charlottenlund.
 Frk. Birgit Odgaard, Tersløse, Dianalund.
- 1946 Poul Albrechtsen, Skellebjerg.
 Poul Bangsted, Sømosevej 16, Dianalund.
 Mogens Christensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Ekspeditrice frk. Ruth Fagerlin, Løve.
 Frk. Elisabeth Godt, Gørlev S.
 Postassistent frk. Eli Hansen, Kurlandsgade 25, 2. sal, Kbh. S.
 Frk. Lis Hansen, Kontantforretningen, Gørlev S.
 Bankassistent Ole Hansen, Banken for Slagelse og Omegn, Slagelse.
 Frk. Tove Hansen, Kirkevængen, Gørlev S.
 Fru Inge Jensen, f. Knudsen, Skellebjerg.
 Frk. Else Kristensen, Skjoldmosegaard, Tjørnelunde, Høng.
 Bankassistent Jørgen Kædegaard, Diakonhjemmet, Dianalund.
 Fru Beate Nielsen, f. Mathiasen, Fuglede Lervarefabrik, St. Fuglede.
 Filip Nielsen, Hovedgaden 27, Høng.
 Kontorassistent frk. Karen Marg. Nielsen, Syvbæk, Høng.
 Journalist Gunnar Petersen, Sorø Amtstidende, Slagelse.
 Fru Bente Petersen, f. Sørensen, Skovby Kaseinfabrik, Hovslund.
 Fru Else Sørensen, f. Jensen, Lavendelstræde 11 A, 1. sal, Kbh. K.
 Frk. Else Zobbe, Østerled, Gørlev S.

- 1947 Fru Gudrun Binderup, f. Johansen, Irisvej 11, Slagelse.
 Ancher Hansen, Ringparken 22, Roskilde.
 Frk. Ingelise Schött Hansen, Møllegaarden, Gierslev, Løve.
 Svend Aage Wiberg Hansen, Kochsvej 2, 3. sal, Kbh. V.
 Frk. Asta Høgsbro, c/o Milthers, Tesdorpfsvvej 40, Kbh. F.
 Bent Jensen, Herslevgaarden, Høng.
 Frk. Birgit Johannesen, Hvidebo, Vordingborg.
 Jens Aage Knudsen, Karsholte, Dianalund.
 Erik Dinesen Larsen, Løve.
 Frk. Vera Larsen, Toelstang, Mullerup, Slagelse.
 Hugo Martinsen, Algade, Gørlev S.
 Aage Mortensen, Dyremosegaard, Høng.
 Ernst Nielsen, Bjerre mark, St. Fuglede.
 Bankass. Henning Jørgen Nielsen, Amaliegade 3, 3. sal tv., Kbh. K.
 Frk. Valborg Møller Pedersen, Engvej 3, Høng.
 Fru Grethe Baunegaard Petersen, f. Nielsen, Reerslev, Ruds Vedby
 Frk. Grethe Valentin Petersen, Hovedgaden 64, Høng.
 Hans Præstholm, Løve Andelsmejeri, Løve.
 Fru Grethe Rasmussen, f. Sørensen, Brinkvej 2, Slagelse.
 Fru Ellen Schiødt, f. Stubbe-Teglbjerg, Taarnvej 14, st., Vanløse.
- 1948 Frk. Else Aagesen, Slettemosegaard, Tjørnelunde, Høng.
 Hans Clausager, Asgaard, Havrebjerg.
 Fru Birthe Erck, f. Klausen, Engtoftevej, Dianalund.
 Henning Eskildsen, Gørlev S.
 Frk. Inge Hansen, Strandvejen 45 A, Frederiksværk.
 Frk. Inger Jensen, Kilehuset, Ruds Vedby.
 Frk. Kirsten Jensen, Bent Grubbesvej 35, Holbæk.
 Preben Jensen, Møllevej 14, Høng.
 Keld Kalsmose, Herslev, Høng.
 Frk. Ellen Knudsen, Mullerup, Slagelse.
 Frk. Jytte Kristensen, Valsøllillegaard, Jystrup.
 Frk. Margit Larsen, Randersgade 40, Kbh. Ø.
 Gunvald Lundemose, Damstien 7, Vanløse.
 Frk. Inge Madsen, Sæbeforretningen, Høng.
 Fru Betty Pedersen, f. Nielsen, Rundgaarden 24, st., Søborg.
 Frk. Else Pedersen, Skibbrogade 7 a, 2. sal, Kalundborg.
 Frk. Ruth Pedersen, Højbjerggaard, Tersløse, Skellevjerg.
 Frk. Anna Marie Rasmussen, Gierslev, Høng.
 Fru Else Astrup Sørensen, f. Olsen, Hovedgaden 37, 1. sal, Høng.
 Fru Anne-Lise Weirup, f. Bruun, Odinsvej 76, 1. sal, Høng.
 Frk. Hanne Wester, Selchausdal, Ruds Vedby.
 Jørgen Zohnesen, Hovedgaden, Ruds Vedby.
- 1949 Frk. Ketty Albrechtsen, Skellevjerg.
 Frk. Anne Grethe Andersen, Hovedgaden 26, Høng.
 Otto Andersen, Gierslev Købmandshandel, Løve.
 Fru Aase Holst Hansen, f. Kjær, Frankrigsgade 10, 2. sal, Kbh. S.
 Godsejer Gorm Hansen, „Nørager“, Ruds Vedby.
 Frk. Kirsten Hansen, Sæbygaard, Høng.
 Frk. Inger Lise Jensen, Hvidovrevej 226, 2. sal, Valby.
 Frk. Rita Jensen, Algade, Gørlev S.
 Frk. Birgit Jørgensen, Finderup, Høng.
 Frk. Birthe Jørgensen, Hovedgaden 36, Høng.
 Frk. Bente Kristensen, Odinsvej 16, Høng.
 Kay Wissing Laursen, Skovgaardsvej 6, 2. sal th., Charlottenlund.
 Bent Nielsen, Ingerslevsgade 142, 1. sal, Kbh. V.

- Radiotelegrafist Palle Grube Nielsen, Nordre Rise Vej 2 A, 2. sal tv.,
Kbh. S.
- Frk. Inge Odgaard, Tersløse, Dianalund.
Poul Olsen, Kirke Helsing, Gørlev S.
Peter Vilhelm Ottesen, Odinsvej 24, Høng.
Jens Pedersen, Tissø Fiskeri, Ruds Vedby.
- 1950 Frk. Inger Andersen, Hovedgaden 44, Høng.
Tage Andersen, Æblevej 20, Kbh. F.
Frk. Anni Christensen, Vedby skov, Ruds Vedby.
Jørgen Gabe, Skaksholm, Løve.
Arne Hansen, Møllegaarden, Gierslev, Løve.
Frk. Else Hansen, Hillerødgade 75, 1. sal th., Kbh. N.
Frk. Irene Bilenberg Hansen, Ruds Vedby.
Otto Hansen, Hovedgaden 1, Høng.
Fru Else Hansen, f. Jespersen, Staurbjerggaard, Torpe, Aunede.
Villy Jørgensen, Sæbyvej, Høng.
Bendt Kjædegaard, Dianalund.
Frk. Elisa Larsen, Bjerre, St. Fuglede.
Frk. Ellen Lisa Larsen, Højgaard, Tersløse, Dianalund.
Frk. Else Marie Larsen, Dianalund Hotel, Dianalund.
Jørgen Nielsen, Rudsgade 31, Ruds Vedby.
Fru Esther Olesen, f. Petersen, V. Nyholmsvej 17, 1. sal, Kbh. F.
Frk. Grethe Pedersen, Sæby, Ruds Vedby.
Frk. Birthe Petersen, Højbjerggaard, Tersløse, Skellebjerg.
Frk. Ruth Bonde Petersen, Gørlev S.
Frk. Rigmor Rasmussen, Gækkelundsvej 24, Slagelse.
Frk. Helen Sørensen, Maskinsnedkeriet, Ruds Vedby.
Fru Karen Margrethe Sørensen, f. Nørby, Vestergaardsvej 3, 2. sal,
København V.
Frk. Kirsten Zobbe, Algade, Gørlev S.
- 1951 Frk. Greta Andersen, Gørlev S.
Mette Andersen, Hovedgaden 9, Høng.
Hjørdis Christensen, Hovedgaden 5, Høng.
Hans Jørgen Christiansen, Solbjerg, Havrebjerg.
Grethe Christoffersen, Algade, Gørlev S.
Hans Jørgen Hansen, Landjordsgaarden, Gørlev S.
Gudrun Henriksen, St. Fuglede.
Aage Jacobsen, Snarebakken, Ruds Vedby.
Frits Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
Knud Bruun Jensen, Slagelsevej 18, Høng.
Birgit Jespersen, Præstegaarden, St. Fuglede.
Erik Larsen, Rudsgade 25, Ruds Vedby.
Henning Larsen, Finderupvej, Høng.
Birgitte Madsen, Haslev seminarium, Haslev.
Else Nielsen, Tystrup, St. Fuglede.
Folmer Nielsen, Hørby Mejeri, Hørby.
Mogens Nielsen, Tystrup, St. Fuglede.
Mogens Nielsen, Møllevej 34, Høng.
Ebbe Petersen, Stensbjerg, Havrebjerg.
Svend Erik Petersen, Algade, Gørlev S.
Jørn Risom, Slagelsevej 12, Høng.
- 1952 Gert Augustsen, Birkevej 1, Ruds Vedby.
Frk. Bodil Belling, Kr. Helsing, Gørlev S.
Thormod Christiansen, Solbjerg, Havrebjerg.
Frk. Ellen Frederiksen, Møllevej 10, Høng.
Frk. Signe Lise Bell Frederiksen, Høng.

Ejvind Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Frk. Gerda Løvgreen Hansen, Tjørnehøjvej, Gørlev S.
 Jørgen Hansen, Slagelsevej, Gørlev S.
 Jørgen Mohr Hansen, Slagelsevej 11, Gørlev S.
 Henning Jensen, Stormosegaard, Tersløse, Dianalund.
 Jørgen Bruun Jensen, Slagelsevej 18, Høng.
 Ove Jensen, Søndergade 38, Silkeborg.
 Frk. Annelise Johansen, Lærkevej 20, Høng.
 Frk. Anni Johansen, Duemosevej, Gørlev S.
 Ebbe Johansen, Jerslev S.
 Frk. Lissie Johansen, Løve.
 Frk. Birgit Kaae, Ulstrupvej, Gørlev S.
 Hans Holst Kjær, Duemosevej, Gørlev S.
 Bent Larsen, Kr. Helsing, Gørlev S.
 Frk. Tove Madsen, Hovedgaden 46, Høng.
 Knud Mortensen, Østerbrogade 841, Kbh. Ø.
 Frk. Tove Nielsen, Møllevvej 10, Høng.
 Frk. Lise Olsen, Vaase skov, Skellebjerg.
 Kurt Olsen, Højgaard, Høng.
 Frk. Kirsten Bech Pedersen, Torpe, Høng.
 Arne Petersen, Højbjerggaard, Tersløse, Skellebjerg.
 Fru Aase Lykke Sørensen, f. Rasmussen, Fredericiag. 51 B, st., Kbh. K.
 Erik Sørensen, Kr. Helsing, Gørlev S.
 Mogens Sørensen, Bogladen, Præstø.
 Frk. Ingelise Zohnesen, Rudsgade 38, Ruds Vedby.

1953 Benthe Breidal, Valbyvej 36, Slagelse.
 Anders Bøgelund, Møllevvej 8, Høng.
 Birgit Christensen, Lindevangen 64, Virum.
 Ib Clausager, „Asgaard“, Havrebjerg.
 Bodil Forsingdal, Ubby, Jerslev S.
 Aase Frandsen, Bakkendrup, Gørlev S.
 Hans Chr. Frederiksen, Taagerup pr. Skellebjerg.
 Birgit Granzow, Ruds Vedby.
 Birte Hansen, Taarnborgvej 112 A, Korsør.
 Edith Hansen, St. Fugiede.
 Erik Hansen, Stationsvej 2, Høng.
 Lissi B. Hansen, Ørslev gl. brugsforening, Slagelse.
 Mogens Hertzum, Kolonien Filadelfia, Dianalund.
 Eva Jacobsen, Søbjerg, Skellebjerg.
 Helmer Jensen, Fru Ingesvej 25, Sorø.
 Inge Bruun Jensen, Slagelsevej 14, Høng.
 Jens Jacob Jensen, St. Fuglede.
 Ole Jensen, Frederiksgade 12, Slagelse.
 Grethe Johansen, Lærkevej 20, Høng.
 John Jørgensen, Jerslev S.
 Ole Knudsen, Lærkevej, Høng.
 Arne Larsen, Høng Brugsforening, Høng.
 Johnna Larsen, Central Magle, St. Magleby.
 Kirsten Larsen, Tersløse, Dianalund.
 Mogens Laursen, Carl Nielsens Allé 4, 3. sal, Kbh. Ø.
 Torben Madsen, St. Fuglede.
 Hans Erik Møller, Søbjerg pr. Skellebjerg.
 Benthe Nielsen, Skovvej 8, Ruds Vedby.
 Preben Nielsen, Buerup Forsamlingshus, Jyderup.
 Per Nylev, Ubby pr. Jerslev S.
 Berit Lehmann Petersen, Stationsvej 3, Høng.

Fru Jonna Petersen, f. Rasmussen, Kindvig skole, Mern.
 Grethe Sigurdsson, Solbjerg, Havrebjerg.
 Axel Sørensen, Stationsvej 14, Dianalund.

- 1954 Johannes Andersen, Tersløse pr. Dianalund.
 Ole Andreasen, Kulbyvej 8, Høng.
 Kurt Christiansen, Bjerre pr. St. Fuglede.
 Aina Freimann, Sæby pr. Høng.
 Anne Marie Hansen, Rye mark pr. Gørlev S.
 Kirsten Hansen, Søndergaard, Gørlev S.
 Kurt Hansen, Dr. Sellsvej, Dianalund.
 Lya Birkhede Hansen, Algade 30, Gørlev S.
 Gerhard Jensen, Skolevang, Jerslev S.
 Kamma Jensen, Finderup, Høng.
 Kjeld Jensen, Rye pr. Gørlev S.
 Kurt Jensen, Tuborgvej 1, Gørlev S.
 Tove Jensen, Lodbjerggaarden, Gierslev pr. Løve.
 Elin Jespersen, Præstegaarden, St. Fuglede.
 Jørgen Jørgensen, Ilebberg 8, Gørlev S.
 Bente Kjær, Duemosevej 3, Gørlev S.
 Gurli Klausen, Birkevej 5, Dianalund.
 Bjørn Kraglund, Tingvej, Høng.
 Gerda Larsen, Herslev pr. Høng.
 Lisbeth Lond, Bredegade 22, Slagelse.
 Flemming Madsen, St. Fuglede.
 Frederik Madsen, Kulbygaarden pr. Høng.
 Poul Madsen, Tersløsevej, Dianalund.
 Gymnasieelev Hans Henrik Monrad, Gymnasiet, Høng.
 Arne Mortensen, Rudsgade 36, Ruds Vedby.
 Niels Munk, Jerslev skole, Jerslev S.
 Matthi Mustonen, Jerslev S.
 Aase Nicolaisen, Slagelsevej 15, Gørlev S.
 Kurt Nielsen, Birkevej 6, Dianalund.
 Vilhelm Friis Nielsen, Sæby pr. Høng.
 Hedvig Nørby, Hovedgaden, Høng.
 Erling Petersen, Gierslev pr. Løve.
 Per Philbert, Dr. Sellsvej, Dianalund.
 Elin Sparre, Hallenslev pr. Høng.
 Tove Sørensen, Horskildegården, V. Løve pr. Høng.
 Ella Thomsen, Keramikfabrikken, Fuglede.
- 1955 Frk. Annelise Andersen, Strandvej 3, Høng.
 Frk. Kirsten Broløs, Tjørnelunde, Høng.
 Frk. Eli Berg Christensen, Sømosevej 2, Dianalund.
 Frk. Grete Christensen, Heden, Høng.
 Frk. Betty Christiansen, Sportsvej 1, Ruds Vedby.
 Frk. Ingrid Fink, Husmandsskolen, Høng.
 Niels Peter Forsingdahl, Esbern Snare A/M, Ubby, Jerslev S.
 Frk. Anny Frederiksen, Rudsgade 1, Ruds Vedby.
 Frk. Hanne Frederiksen, Vestergade 11, Høng.
 Frk. Anna Freimann, Sæby, Høng.
 Frk. Karen Gabe, Skaksholm, Gierslev, Løve.
 Benny Hansen, Sdr. Allé 20, Gørlev S.
 Frk. Birgit Mohr Hansen, Slagelsevej 11, Gørlev S.
 Hans Jørgen Hansen, Kirkevången 7, Gørlev S.
 Frk. Jytte Hansen, Kirkevången 7, Gørlev S.
 Frk. Jytte Hansen, „City“, Dr. Sellsvej 13, Dianalund.

- Frk. Margit Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Frk. Fanny Hasselbalch, Ronehøjgaard, Løve.
 Frk. Anne Grete Jakobsen, Finderupvej, Høng.
 Frk. Birthe Jensen, Ulstrupvej, Gørlev S.
 Frk. Bodil Jensen, Vestervang, Høng.
 Frk. Else Jensen, Kildehuset, Ruds Vedby.
 Frk. Hanne Jensen, Tinghuset, Høng.
 Ivar Jensen, Hovedgaden 58, Høng.
 Kai Packert Jensen, Algade 32, Gørlev S.
 Vagn Jensen, Ubby, Jerslev S.
 Jørgen Kjær, Sdr. Allé 7, Gørlev Sj.
 Arnth Bonde Larsen, Hallenslev, Gørlev S.
 Frk. Inge Larsen, Syvbækgaard, Høng.
 Bjarne Nygaard Madsen, Nyvej 15, Ruds Vedby.
 Frk. Connie Madsen, Dalby Hals, Gørlev S.
 Henrik Madsen, Frihedslund, Ruds Vedby.
 Peer Madsen, Ubby, Jerslev S.
 Frk. Jytte Mortensen, Helsingevej, Gørlev S.
 Frk. Anne Nielsen, Hovedgaden 4, Ruds Vedby.
 Frk. Gurli Ravn Nielsen, Tjørnelunde, Høng.
 Frk. Lene Pedersen, Stationsvej 3, Høng.
 Frk. Eva Philbert, Lægeboligen, Dianalund.
 Frk. Eva Sørensen, Danasvej 2, Dianalund.
 Frk. Gunver Kargaard Sørensen, Tystrup, St. Fuglede.
 Frk. Jytte Sørensen, Tystrup, St. Fuglede.
- 1956 Mogens Andersen, Odinsvej 2, Høng.
 Lis Asmussen, Odins-Parken 76, Høng.
 Per Bonde, Sønderød, Ruds Vedby.
 Inge C. Christensen, Undløse Møllegård, Tølløse.
 Karen Christoffersen, Algade 43, Gørlev
 Sonja Damgård, Rønnebærvej 1, Høng.
 Rig mor Frandsen, Grønvang, Bakkendrup pr. Gørlev Sj.
 Connie Hansen, Nyvej 18, Høng.
 Kurt Hassenfuss, Klinteskoven pr. Ruds Vedby.
 Kaj Jensen, „Søvang“, Lille Fuglede, Jerslev Sj.
 Alex Kristensen, Vigogård, Gierslev pr. Løve.
 Rasmus Krohn, Finderup, Høng.
 Henning Larsen, Rudsgade 25, Ruds Vedby.
 Jytte Bonde Larsen, Hallenslev pr. Gørlev Sj.
 Lizzi Munk Larsen, Algade, Gørlev Sj.
 Magna Dybbro Larsen, „Solholm“, Bjærge pr. Fuglede.
 Vagn Larsen, „Højgård“, Tersløse pr. Dianalund.
 Franz Mortensen, Slagelsevej 7, Høng.
 Kirsten Møller, Odinsvej 4, Høng.
 Bent Becker Olsen, Rerslev Mejeri, Ruds Vedby.
 Knud Paludan-Müller, Sæby pr. Høng.
 Jens Peder Weimann Pedersen, Platanvej 15, Odense.
 Kaj Pedersen, Vedby skov pr. Ruds Vedby.
 Else Riemenschneides, Toftevej 1, Høng.
 Ellen Sørensen, Birchsgade 12, Kalundborg.

Kontingent-betaling pr. giro

I nogle år har foreningen udsendt elevskriftet pr. postopkrævning, men da dette ikke har haft til følge, at restanternes antal er blevet mindre, er vi gået tilbage til den gamle indbetalingsmåde med indlæggelse af girokort i elevskriftet.

De medlemmer, der ikke har indbetalt kontingentet inden 1. april 1956, vil få tilsendt en opkrævning med et tillægsgebyr på 70 øre for opkrævning. Indbetal derfor inden 1. april, så sparer De opkrævningsgebyret.

Næste års elevmøde

holdes på skolen i Høng *lørdag den 2. og søndag den 3. september 1956.*

I forbindelse hermed holder elevforeningen generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Beretning. 2. Foreningens regnskab. 3. Regnskab for mindefonden. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Hans Jørgensen, Gunnar Petersen og Hans Bagge. 5. Valg af stedfortrædere. 6. Valg af revisor. Efter tur afgår V. Wagner Jensen.

VIRK VENLIGST FOR TILGANG AF NYE MEDLEMMER!

Elevforeningens indbetalingsadresse:

Elevforeningen for Høng realskole og eksamenskursus v/ Frk. Anna Olsen,
Brøndbyøster torv 21, st. th. pr. Glostrup. Postkonto 12273. Telf.
Central 3340.

Der bliver ingen februarsammenkomst 1956 i København.