



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skolepræg

MASSKRIFT

1961.



HØJG REALSKOLE-EXAMENS- KURSUS

20

ÅRSSKRIFT

UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN FOR HØNG REALSKOLE
OG EKSAMENSKURSUS

1961

TEGNINGEN TIL OMSLAGET
UDFØRT AF

Elise Konstantin-Hansen

SORØ AMTSTIDENDE . SLAGELSE
1961

Til elevforeningens medlemmer

Vi har bestemt os til at vente med at udsende elevskriftet til efter jul, for at det kan blive muligt at få de flest mulige oplysninger med om skolens nyordning. Det er da også lykkedes at bringe referat af det første bestyrelsesmøde. Vi håber, at det billiges af medlemmerne, der formodentlig gerne vil vide, hvordan stillingen udvikler sig for skolen.

Med ønsket om et godt nytår sender jeg alle mine venligste hilsener.

GEORG HANSEN

Til jubilarerne 1961

På grund af Johs. Jørgensens død og de i forbindelse med skolens omdannelse til selvejende institution foregående arbejder var det umuligt at ordne den sædvanlige sammenkomst på skolen for gamle elever, der i 1961 var 10-, 25-, og 40 års jubilarer eller mere. Jeg vil derfor foreslå, at vi i foråret 1962 indhenter det forsømte ved at arrangere en sammenkomst på skolen, rammerne kan ikke helt fastlægges. Men det vil blive nødvendigt, at deltagerne selv afholder udgifterne, og de kan da også selv bestemme, hvordan de skal være. Jeg vil foreslå, at interesserede fra hver af de nævnte årgange kontakter hinanden — jeg er ikke i stand til at finde alle årgangenes medlemmer — jeg vil så sætte mig i forbindelse med et par medlemmer i hver årgang, og derefter kan vi drøfte de rammer, vi ønsker at give sammenkomsten. Lad os nu gøre en lille indsats, så vi kan føre den gamle tradition videre under nye rammer. I er velkomne på skolen. Vi skal gøre det så hyggeligt, som vi kan.

Med venlig hilsen.

GEORG HANSEN



Rektor Monrad, Høng Studenterkursus, holdt ved en sammenkomst efter Johs. Jørgensens begravelse søndag den 14. maj 1961 følgende mindetale:

TIRSDAG DEN 9. MAJ kom ganske uventet budskabet fra realskolen om, at dens bestyrer, cand. mag. Johannes Jørgensen, gennem en år-række også lærer her, om morgenen var blevet fundet død i sin seng. En voldsom halsbetændelse var mere end hans ikke stærke hjerte kunne tåle. Kun et par dage var han sengeliggende.

Johs. — som Johannes Jørgensen jo altid hed i en snævrere kreds, indbefattet hans elever — har ved en lejlighed ladet falde en bemærkning om, at ved hans begravelse skulle der ikke være nogen mindehøjtidelighed med taler. Man genkender godt noget af hans væsen deri. Han havde en angst for det opstyltede. Jævnfør hans små ironiske, venligt drillende bemærkninger. Vel at mærke, disse bemærkninger var ikke dræbende, som ironi kan være. De var et hovedmiddel hos ham til at få elever til at bestille noget. Og det gjorde de til hans timer.

Når Johs. ville have en begravelse i stilhed, hænger det også sammen med hans angst for, at der ved en traditionel højtidelighed ville blive sagt så meget om skolen, om dens oprindelse og om de stærke og særprægede personligheder, der gennem tiderne havde været knyttet til den, om alt det, han med sig selv vidste, at intet menneske — heller ikke han selv — kunne føre videre på samme måde. Der var hos ham, tror jeg, en ærlig angst for en rig, men i sin forpligtelse også tung arv. Johs. kom tidligt, ved Anders Dolleris' pludselige død, til at lede. Og han havde ikke altid blide kår at virke under.

Almindelig mindefest lå altså Johs. meget fjernt. Derimod var det sikkert helt i hans ånd, når en snæver kreds af medarbejdere og andre venner samledes på hans begravelsesdag, endnu lammede af det, der så overraskende var sket. Samledes i hans stuer, der så tit havde samlet os. Johs. var gerne en munter gæst i et muntret selskab. Som vært var han strålende med sit

overordentlige talent for konversation. Han ejede en kontaktevne overfor alle, en yderst værdifuld egenskab for en lærer. Han kunne snakke med børn og unge. Og de beundrede og holdt af deres unge velklædte og charmerende lærer. Han kunne godt komme for sent til timerne og dog på en forsvarlig måde nå sit stof, fordi han i en ganske usædvanlig grad ejede evnen til på engang at få eleverne til at yde deres yderste og dog føle det som noget muntert, man glædede sig til. Johs. kunne være kammerat med sine elever. Det skal der for en lærer meget specielle evner og egenskaber til, som han ejede. Et venligt og hjælpsomt menneske var Johs. Man måtte tit beundre hans enestående forhold til mosteren og plejemoderen, fru Dolleris.

Og så, når man holdt af Johs., måtte man midt i alt dette spørge sig, hvor var han egentlig selv? Der er vist ikke mange mennesker, han har lukket sig op for. Var han inderst inde et glad og lykkeligt menneske? Var han trods mange venner mere ensom end som så? Var han blevet det, han egentlig helst ville have været? Eller havde han skjulte drømme om en helt anden tilværelse under helt andre forhold end lillebyens?

Spørgsmål som disse har kunnet strejfe en i løbet af den gode snes år, man har haft noget at gøre med Johs. Det er ikke let at svare, man kan kun sige: Det var ingen let opgave at gå ind under arven på realskolen, men for os andre at se voksede der hos Johs. med alderen frem en stigende pietetsfølelse og forståelse af det, andre forud for ham havde gjort på den virkeplads, han overtog efter dem. Han voksede sig igen fast i den skole, han elskede, i det arbejde med børn og unge, der glædede hans hjerte.

Kårene er ikke lette i disse år for den private realskole. Men man skulle synes, at der også fortsat skulle være en plads for Høng private Realskole, forankret geografisk og skolemæssigt i sin egn som den er.

Mon ikke Johs. på een gang har veget noget tilbage for at gøre springet over til selvejende institution — og så alligevel har glædet sig til at få mere betryggende forhold at virke under uden alt for meget åndssløvende administrativt arbejde? Nu nåede han det ikke.

Det er chokerende ved sin pludselighed, at Johs. ikke er her mere. Det er vemodigt, fordi noget nu er forbi. En linie i Høng Realskoles historie er brudt. — Brudt? Forbi? — Skolen skal jo føres videre. Det daglige arbejde og arbejdet på at betrygge dens ydre stilling, så skolen stadig er i stand til at udføre et ærligt arbejde for børn fra denne egn. På tidens vilkår og på tidens måde, men sådan, at de gamle vil kunne kendes ved ånden og tonen i arbejdet. „Forbi“ er da ikke alene et stopsignal, men også et „kør frem!“ — for skolen.

Men — for os er Johs. nu kun et minde, et minde, der vil vare så længe og stå så stærkt, som menneskeminder nu engang kan. En dag er der heller ikke flere, der mindes. Og dog. Som mennesker, der er døbt og ikke vil løbe fra det, har vi lov at sige til hinanden, at fordi Vorherre har afbrudt vores forbindelse med et menneskeliv, har han ikke afbrudt sin forbindelse med det. Hvis vi selv vil det, er han med os altid — vort livs dage — vor døds nat — vor opstandelses morgen. Og i den tro må vi prøve at leve videre og arbejde videre.

Skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe, har sendt elevskriftet disse mindeord om sin broder Johannes Jørgensen.

Da realskolens skolebygning blev indviet 15. oktober 1909 talte min farfar højskoleforstander Anders Jørgensen og sagde bl. a.:

„Da jeg for over 37 år siden begyndte min skolegerning her i Høng, var det med en inderlig bøn til Gud om, at vor gerning her måtte blive denne egn til velsignelse. Selv om jeg gennem de mange år aldrig har opgivet min stræben for denne egns befolkning, så har jeg dog langt fra nået, hvad jeg havde tiltroet, og da så forholdene stillede sig således, at min søn Johannes kunne blive her og tage en gerning op, så var det mig en hjertelig glæde — just i håbet om, at han og hans broder Tormod, der jo også står her i kredsen med sin gerning — muligvis kunne gøre adskilligt af det godt, jeg har forsømt. Da derfor grundstenen til denne bygning blev lagt, bad jeg Vorherre om, at de lærere og de elever, som her igennem tiderne kommer til at arbejde sammen, må få velsignelse til arbejdet, så det må blive til folkegavn og sjælelykke for det arbejde, som her vil blive udført.“

Med disse ord gav min farfar den arv videre og knyttede de bånd endnu stærkere, der allerede fra skolens begyndelse havde eksisteret i den for mange paradoksale forbindelse mellem folkehøjskole og eksamensskole.

For mig er der ingen tvivl om, at netop dette slægtskab og denne skoles oprindelse har været fundamentalt for skolens senere udvikling og dens særpræg.

Højskolens frisind og læggen vægt på den rent menneskelige udvikling hos de unge har her vandret side om side med respekten for kundskaber og et vel udført arbejde, de to skoleideer er gået op i en højere enhed, som for mig synes at være den ideelle skoleform.

Og lykkeligvis for skolen blev denne arv videreført af den senere leder. Vidt forskellige var de — stærke personligheder som de var, men i deres livssyn var de ens og deres syn på skolens mål var de samme.

Min far, der påbegyndte realskolen i 1904, var videnskabsmanden, han førte en for en skoleleder meget tilbagetrukket tilværelse, stille og beskeden af væsen og med en skyhed for alt, hvad der smagte af popularitetsjageri, men han forstod sine elever og holdt af dem og de af ham og med sin eksempelløse flid var han et forbillede for eleverne.

Jeg har engang hørt en af fars gamle elever sige, at når man om aftenen gik forbi hans vinduer og så ham stå ved pulten bøjet over sine bøger gik man beskæmmet hjem og gav den tyske grammatik endnu en omgang.

Denne skyhed og tilbagetrukkethed kunne have været uheldig, hvis han ikke netop i min moder havde haft et uvurderligt supplement. Hun var langt mere udadvendt med en åbenhed og ydevilje mod dem hun skulle hjælpe, der strømmede ud fra hende, sagde engang en af skolens tidligere lærerinder „en varm menneskelig strøm en lyst til samvær og samvirke, der vakte genklang hos dem, der kom i forbindelse med hende.“

Dette billede og denne karakteristik af mine forældre kan i nogen grad overføres på min onkel og moster — Karen og Anders Dolleris, der efter min fars død i 1918 blev skolens nye lederpar.

Også onkel var noget menneskesky — lukkede sig kun op for dem, der stod ham nærmest. Han passede ikke ind i rammen af det, man normalt i traditionel forstand forstår ved en skolemand, men han var alligevel nær idealet af en underviser. Han var en forkæmper for frihed og frisind, det var en del af hans natur, og hans sans for livets rigdom og mangfoldighed forstod han med sit kunstneriske sind at meddele til andre, så man fik øjnene op for det og huskede det.

Moster derimod elskede at have mennesker omkring sig, hun modtog dem gerne hjemme, og hun søgte dem gerne ude. Sommetider måske mere end onkel brød sig om. Jeg husker hans udbrud „Karen, Karen“, når moster havde taget imod en invitation til en aften, hvor onkel havde håbet at kunne hygge sig hjemme med en bog. Den yngste generation kan ikke huske hende, som hun virkelig var, men de lidt ældre vil kunne se hende for sig, altid i funktion levende optaget af sine elevers vel, en interesse, der strakte sig langt ud over skoletiden og skoleopholdet, og alligevel kunne hun udover det rent praktiske få tid til at læse og følge med i alt det, der havde hendes hjerte og hendes interesse.

Onkel og moster var hinanden til stor støtte og berigelse, de supplerede hinanden fortræffeligt vidt forskellige som de var. Johannes havde på en mærkelig måde fået i sig selv tilsyneladende modsigende egenskaber i arv fra sine forældre. Han havde sin moders åbenhed og muntre sind, elskede at se mennesker sådan som de fleste husker ham, men havde i virkeligheden også sin faders skyhed og blufærdighed og

modvilje mod billig popularitet. Sådan lærte kun hans allernærmeste ham at kende, han overtog en vanskelig arv efter onkel og moster. Mange regnede det for givet, at skolen skulle fortsætte nøjagtigt som tidligere. Dette kunne naturligvis ikke virkeliggøres, tiden og forholdene ændrer sig jo fra generation til generation og sådan skal det være, men han følte sig stærkt bundet til skolens traditioner, til slægten og egnen. Han har engang selv sagt, da han blev spurgt om, hvordan han turde overtage skolen „jeg er på en måde født til det“. Der er ingen tvivl om, at hans indre livssyn var i nøje forbindelse med, hvad min farfar sagde for 50 år siden og hvad min far og mor og senere onkel og moster byggede deres skole på „mennesket frem for eleven den frie udvikling under ansvar frem for den stramme diciplin“. „Et kun er sognet blandt 1000 sogne“ — således husker jeg, at min farbror Eilif Jørgensen engang sagde, og for min broder og mig og for vores slægt har det været Finderup sogn. Dette er en slægts afsked med en skole og et skoleliv, der har strakt sig over snart 100 år igennem 3 generationer.

Men det skal ikke alene være en afsked, det skal også være en slægts tak til de mennesker og den by og egn med hvem og hvor den har samarbejdet og levet i så mange rige udviklingsfyldte år. Tanken går til mange ledere, elever, forældre og venner, der alle var med til at skabe denne skole, og det liv, jeg mindes med stor glæde. Jeg kan ikke her nævne dem alle, men ingen vil tage mig det fortrydeligt op, at jeg ved denne lejlighed nævner Ejner og Ingeborg Munk, frk. Ulla Nielsen, frk. Hjortdal og Bertha Pedersen. Alle var de med til at bygge op, og jeg kan ikke udtrykke mine ønsker for skolens fremtid bedre, end med ønsket om, at den i sin nye form må bygge på det samme livssyn, på samme måde må have forældre, lærere og vennekreds bag sig, sådan som min slægt havde den lykke at opleve det her i Høng igennem snart 100 år.

Skolebestyrer Georg Hansen holdt ved afslutningen den 22. juni 1961 følgende mindetale over Johannes Jørgensen:

Høng realskole har i de sidste 15 år 2 gange mistet sin leder ved pludseligt indtrædende dødsfald. 1948 døde Anders Dolleris ganske pludseligt og 1961 Johannes Jørgensen.

Mens Dolleris kom til at virke ved skolen mere end en menneskealder, blev Johannes Jørgensens lærergerning ved skolen begrænset til 13 år, deraf de 8 som leder.

Johannes Jørgensen og jeg knyttedes til realskolen samme år — i 1948, og fra da af til Jørgensens død for en måned siden, arbejdede vi sammen som lærere både ved realskolen og gymnasiet. Johs. Jørgensen var en fin kollega. Det lå i hans væsen at omgås andre mennesker. Man befandt sig godt i Johs. Jørgensens selskab. Venlighed mod andre og taktfuld optræden gjorde, at konfliktsituationer vanskeligt opstod. Derfor var han en velset mand iblandt sine kolleger. Denne stilling bevarede han, efter at han var blevet skoleleder, fordi han stadig var kollegaen mere end den foresatte.

På mange måder førte Johannes Jørgensen en tilbagetrukket tilværelse. Han var ikke offentlighedens mand. Adskillige af byens folk kendte ham næppe engang af udseende, og da som en mand, der stod uden for byens liv. Den del, der kom ham på nærmere hold, blev derfor overraskede over den imødekommenhed og hjertelighed, der udstrålede fra ham.

Men det var netop grundegenskaber i hans person. Det var sjældent, at Johannes Jørgensen talte nedsættende om andre. Han kunne more sig over menneskers manerer. Men han dømte ikke og trådte ikke på andre. Hans blik for sammenhængen i menneskers tilværelse lod ham forstå medmennesket så godt, at det blev ham uoverkommeligt at dømme dem, ja, måske uoverkommeligt at tage direkte stilling til deres skæbne. Det var næppe uden sammenhæng med, at han selv var så dybt engageret i livets problemer, at erfaringen havde lært ham, hvor ofte vor dom over næsten er urigtig, og hvor ofte man ved den fejlagtige dom tilføjer hinanden urimelige skader.

Medarbejdere og elever nød godt af denne indstilling. I diskussionerne om eleverne fandt han gerne de positive sider, og det gjaldt ikke mindre, når lærerne drøftedes.

Da Johannes Jørgensen begyndte sin lærervirksomhed på skolen, afslørede han sig med det samme som den fremragende pædagog. Hans fag var engelsk og fransk. De passede til hans væsen, dels fordi han havde sprog talent, dels fordi de tillod ham at undervise uden at være nødt til at bryde den respekt for andres væsen, som også var bestemmende for hans forhold til eleven, og som lærere i fag som dansk og historie ofte må sætte til side for overhovedet at kunne gennemdrøfte fagets problemer med eleverne. Han mestrede sit arbejde både fagligt og pædagogisk. Han havde evne til at beherske en klasse ved sin blotte tilstedeværelse. Det var sjældent, han behøvede at irettesætte

endsige straffe, og det var sjældent, at en elev kunne unddrage sig at lære noget i hans timer.

Johannes Jørgensen fik den skæbne kun at virke i få år. Til gengæld var de 8 år, i hvilke han stod som skolebestyrer brydningsår i skolens verden. Ny planer dukkede op og skabte uro om de gængse skoleformer. Realskolen kom i skudlinien, særlig den private realskole fik en hård behandling. Selv om disse 8 år i sig indeholder de år, da Høng realskole havde de største elevtal i sin historie, kunne det ikke skjules, at udviklingen ville stille skolen i en helt ny situation, hvad elevtal og opbygning angår. Den nye skoleordning med 8. og 9. skoleår og med realafdelingen skåret ned fra 5 til 3 årgange måtte ramme Høng realskole føleligt. I forbindelse dermed viste der sig en række problemer af administrativ og pædagogisk art, der kunne give en skoleleder en del at tænke på. Det er en af de skikkelser, hverdagslivet viser sig i for skolefolk. De kan godt slide sin mand, og Johannes Jørgensen hørte ikke til dem, der havde meget at slide på. Hans konstitution var skrøbelig. I alle de år, jeg har kendt ham, skulle der kun små ting til for at slå ham ud. Han var modtagelig for almindelige infektioner og var gerne en af de første, der gik ned, når den slags viste sig. Alvorligere var det, at psykisk pres gav sig udslag i fysiske lidelser. Selv om hans pludselige død kom bag på os den dag, den kom, var vi, der kendte ham, fortrolige med den tanke, at han ikke ville blive en gammel mand.

Med Johannes Jørgensens død er ikke blot en persons, men en slægts arbejde afsluttet på Høng realskole. Slægten Jørgensen hører sammen med loven af 1903 om mellem- og realskolen. Den startede skolen, da 1903-loven kom, og den går fra borde, netop som den nye skolelov for første gang omsættes i praksis på Høng realskole. Dens sidste repræsentant var Johannes Jørgensen.

Johs. Jørgensen

Redaktør Hans Bagge „Sorø Amtstidende“, skriver om Elevforeningen og Johs. Jørgensen.

Tydeligt, som var det i går, står det prentet i erindringen, hvad der skete den 9. maj. Det var en solfyldt og klar forsommerdag. Ved 12-tiden gik jeg fra redaktionen hen på hotel Postgaarden her i Slagelse for at overvære en del af et møde om den ny landsbyggelev. Her mødte jeg politimester Vagn Mouridsen. „Har De hørt, at skolebestyrer Jørgensen i Høng er død?“ sagde han.

Det var, som ens tanker stod stille i nogle sekunder. Dagen efter skulle elevforeningens bestyrelse samles på skolen for at vælge den ny formand, og Johs. Jørgensen og jeg havde netop to dage i forvejen i telefonen talt om forskellige enkeltheder. Det kneb at fatte, hvad der var sket, men langsomt gik det op for en, at den telefonsamtale skulle være den sidste kontakt med Johs. Jørgensen.

Et godt og mangeårigt samarbejde var dermed brat bragt til ophør.

Siden Johs. Jørgensen for en halv snes år siden overtog ledelsen af skolen, havde han ved adskillige lejligheder tilkendegivet sin interesse for elevforeningen og dens arbejde. Forud for elevmøder, ved tilrettelæggelse af års-skriftet var han venlig og imødekommende. Kontakten med de tidligere elever på skolen var for ham mere end en naturlig ting. Det var ham en virkelig hjertesag.

Det har nok alle de gamle elever, som har været gæster på skolen i Johs. Jørgensens tid følt. Han var ikke en mand af mange og lange taler. Hans velkomsthilsener og øvrige indlæg var korte, men de kom fra hjertet, og det var ham en virkelig glæde, når de udtrykte taknemmelighed over skoletiden hos hans forældre eller hos hans tante og onkel. Med naturlig venlighed færdedes han blandt gamle elever af alle årgange, både de sidste nye fra hans egen tid og dem, som af år var omtrent lige så gamle som hans forældre kunne have været. Hans forståelse af den betydning, det har for skolen at bevare forbindelseslinjerne bagud, var ægte.

Som vært var Johs. Jørgensen uforflignelig, fuldendt kan man godt sige. Fra disse sammenkomster er mange tidligere elever draget hjem glade over på deres gamle skole at finde noget af den ånd, som de huskede fra deres egen tid og satte pris på.

Til årsskriftet ydede Johs. Jørgensen hvert år sine gode, velskrevne bidrag, der vidnede om et fint sprogøre og om den kultur, som prægede hele hans færd, isprængt ikke så lidt underfundigt lune. Disse bidrag var dog ikke let-

fødte. Det kunne undertiden knibe at få trukket dem fra ham — som redaktør af årsskriftet har jeg adskillige gange måttet samtale med Høng nr. 24 om, hvordan det nu gik. Der er jo frister for den slags også. Postvæsenet lukker for befordring af massehenvendelser en ugestid før jul, og inden den dato skulle årsskriftet være færdigtrykt. Det skete i reglen, men det var undertiden bogstavelig talt i sidste minut.

Også i sådanne situationer mærkede man Johs. Jørgensens hjælpsomhed og forståelsen for, at „vor“ forening kunne hævde sin stilling.

Johs. Jørgensen havde jeg kendt, siden jeg som præliminarist i 1925 blev elev på skolen, og han var en lyslokket lille dreng, forkælet af alle eleverne. I årenes løb havde jeg ved besøg i Karen og Anders Dolleris' hjem ofte lejlighed til at træffe ham og følge hans udvikling fra barn til voksen, en lidt sky, ung student var det indtryk, man fik af Johs. Jørgensen i tyveårs-alderen.

Da han overtog ledelsen af skolen, havde jeg egentlig tænkt at trække mig tilbage fra elevforeningen for at give ham lejlighed til at samarbejde med en formand, han selv ville finde mere egnet og passende til sin indstilling. Dette fik jeg ikke gjort alvor af før i år, og det er jeg nu bagefter glad for. Den halve snes års samarbejde med Johs. Jørgensen vil jeg altid mindes som nogle af de lyse stunder i tilværelsen.



Aage Lavsén

født 17.6.99, død 12.10.61,
præliminæreks. Høng 1921.

*Min tid er forbi -
og det er der intet urimeligt i -
alligevel ærgrer det af og til mig -
og det er vel rimeligt - i og for sig.*

Disse linier havde Aage kradset ned i sin regnskabsbog en af de sidste dage han levede. — Det var den 12. oktober han faldt om på gaden, og han var død da de bar ham hjem. Han var ikke syg, bare træt... jeg føler næsten han er her endnu for vi levede så nær knyttet til hinanden... Sådan skrev hans kone, Karen Lavsén til os.

Jeg kendte Lavsén bedre end de fleste. Han, Axel Jørgensen og jeg var uadskillelige i Høng-tiden. Lavsén var gammel — over tyve — og havde allerede visdom. Vi beundrede og elskede ham. For mit eget vedkommende tør jeg tilstå, at han har betydet mere for min opdragelse end min far og mor, min skole eller nogen anden autoritet.

Lavsén stammede fra et grundtvigsk hjem på Mors. Selv om han opponerede stærkt mod „forloren romantik og højskolepladder“, beviste hans liv alligevel, at han var stærkt bundet af sit oprindelige milieu. Men alt uægte var ham en pest.

Oprindelig var han gartner. Han kom på højskole, sidst i Høng (den udvidede). Derfra gik han over på eksamenskursus, og det var vel hans hensigt at studere. Han var et par år i København, men holdt så pludselig op. Jeg spurgte ham engang hvorfor.

— Det var fordi solen skinnede, sagde han. — Han vendte tilbage til gartneriet, kom til Odense, hvor han til sin død drev en en gros forretning med blomster.

Han boede i den lille landsby Holmstrup uden for Odense, og her skabte han sammen med sin kone et kulturcentrum for de unge. På et tidspunkt da

ingen andre ville eller gad gøre noget for dem, byggede han en værkstedsbygning i sin store have, og hans hjem blev et samlingssted for sognets ungdom. Der blev undervist i husflid, vævning og boglige fag. Lavsens lærte de unge at se sjælen i de døde ting, for han havde selv kunstnersind. Han skrev skuespil og sange, og unge i hundredevis samledes til arbejde og fest.

Vi vil mindes Lavsens som den gode, ærlige kammerat han var. Vi mindes hans lysende og skarpe intelligens og hans uimodståelige jyske lune. Hans død var et stort tab for alle, der kendte ham, men mest for hans kone (hans kusine) og deres seks børn. Hjemmet i Holmstrup var et af de gode steder på jorden.

HANS HOLTEN HANSEN



Forstander Gunnar Olsen

April 1961 døde forstander Gunnar Olsen, Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Han tog realeksamen fra Høng realskole 1920 og 1923 studentereksamen fra Høng studenterkursus. Senere tog han lærereksamen og blev efter

nogle år som højskolelærer lærer ved Nr. Åby realskole. Her lærte undertegnede ham at kende.

Gunnar Olsen var en dygtig lærer, der særlig interesserede sig for naturfag. Men også musik havde hans hjerte, hvilket ikke var uden sammenhæng med hans kones store musikalske dygtighed. I begyndelsen af fyrrerne blev han leder af Fri- og Efterskolen i Glamsbjerg, hvortil var knyttet et præliminærkursus. Her faldt Gunnar Olsens hovedindsats. Jeg har senere som lærer ved Høng studenterkursus haft flere af hans gamle elever og derigennem haft

lejlighed til at følge udviklingen i Glamsbjerg, der førte frem til det nuværende gymnasium, hvis oprettelse interesserede Gunnar Olsen stærkt, og som han ofrede et betydeligt arbejde. Igennem denne udvikling sporede Gunnar Olsens betydelige evner som skolemand og hans interesse for den egn, han levede i. Med hans bortgang har hans skole lidt et føleligt tab.

GEORG HANSEN



Professor, dr. techn.
Mathias O. Jørgensen

født 2.1.1896, død 1.9.1961.

Igen er en af de elever, som var med til at kaste glans over Høng Eksamenskursus og til at understrege betydningen af dets oprettelse, gået bort. Mathias Oluf Jørgensens store evner og alsidige begavelse viste sig allerede i børneskolen i Vejby, og hvad gjorde man

dengang, når skolens lærer gjorde forældrene opmærksom på drengens usædvanlige evner og drengen selv havde en næsten ustyrlig lyst til at samle viden på alle felter, — ja, i dette tilfælde sendte man altså drengen til Høng for at han kunne tage præliminæreksamen. Denne tog han i 1913 efter et 2-årigt ophold i Høng. Hans videre tekniske data er følgende:

Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 1915, cand. polyt. i 1921, assistent ved Polyteknisk Læreanstalts elektroniske laboratorium samme år og udnævnt til amanuensis i 1931. Fra 1941—43 var M. O. Jørgensen ansat som ingeniør i ASEA, Sverige. I 1943 blev han dr. techn., og samme år kaldtes han hjem til professorembetet ved Polyteknisk Læreanstalt. Det var et udtrykkeligt ønske fra daværende professor A. Larsen at få sin tidligere assistent, M. O. Jørgensen, som efterfølger i professorembetet i Almindelig Elektroteknik.

Professor Jørgensen var medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Dansk elektroteknisk Komité og af bestyrelsen for Thomas B. Thriges Fond, og han havde skrevet flere afhandlinger, tidsskriftartikler og lærebøger.

M. O. Jørgensen hørte ikke til dem, der gang på gang vender tilbage til deres gamle skole. Så vidt undertegnede ved, har han kun en enkelt gang,

for et par og tredive år siden, aflagt besøg i Høng. Men det betød ikke, at han havde glemt sin tid der, eller at han ikke følte taknemmelighed for det, han havde oplevet der, han har tværtimod ofte givet udtryk for sin glæde over, at han under sit ophold i Høng fik åbnet øjnene for bl. a. skønheden og værdien i dansk digtning og betydningen af historisk indsigt. Hjemstavnsdigtningen havde især hans dybe interesse.

Selv om han ikke ofte tog ordet i den offentlige debat udenfor sit fagområde, havde han sine velbegrundede meninger om det, der rørte sig i tiden. Hans store viden og rige kundskabsmængde kom også frem på områder uden for hans fag.

Professor Jørgensen har siden 1921 — kun afbrudt af opholdet i Sverige under krigen — undervist samtlige elektroingeniører, der har fået deres uddannelse på Danmarks tekniske Højskole, så det vil sige langt den overvejende del af samtlige civilingeniører af E-retningen. Når dertil kommer, at professor Jørgensen ikke alene kunne huske alle sine tidligere elever, men også bevarede kontakten med mange, mange af dem, vil man forstå, at hans død har gjort et dybt indtryk overalt i elektrotekniske kredse.

For mange, mange af M. O. Jørgensens gamle kammerater og tidligere elever, der ofte har søgt råd og råd hos „M. O.“ på hans kontor på den gamle læreanstalt, vil hans bortgang betyde et dybt savn, ja vel føles som afslutningen på en epoke.

Trofasthed og hjælpsomhed var en grundlæggende egenskab hos „M. O.“. Den viste sig i forholdet til hans mange elever, nuværende og tidligere, og gjorde sig naturligvis stærkest gældende overfor os, der havde det privilegium at høre til den nærmeste vennekreds.

A. E.

Realskolens nyordning

Ved generalforsamlingen den 14. november 1961 aflagde skolebestyrer Georg Hansen følgende beretning:

Netop som sidste hånd lægges på elevskriftet, er skolens nye økonomiske grundlag ved at blive ordnet. Den skal være en selvejende institution, d.v.s. at den bliver et forretningsforetagende, hvis eventuelle overskud tilfalder skolen. Ingen kan få økonomisk fordel af skolens drift, idet der ikke under nogen form kan betales udbytte til nogen. Dette må ikke forveksles med, at skolen skal forrente de penge, den låner, hvad den selvfølgelig må, ligesom alle andre lånere.

For skoler, der er selvejende institutioner, har staten fastsat regler om ejerforholdet. De er følgende: den selvejende institution køber skolen — i dette tilfælde af dødsboet efter Johs. Jørgensen — skolens værdi vurderes af staten. Af denne vurderingssum indskyder staten halvdelen, der er afdragsfri, men forrentes med 4 pct. pro anno. 33 pct. tilvejebringes ved lån på det almindelige lånemarked, og resten på privat basis — i dette tilfælde ved, at der bliver en sælgerprioritet på 8 pct. af summen, mens resten gives som gave af dødsboet.

Ved Johs. Jørgensens død var arbejdet med skolens overgang til selveje langt fremme. Da skolen jo under alle omstændigheder skulle videreføres af hensyn til de elever, der går på den, var der kun et at gøre, nemlig at fuldføre overgangen. Undertegnede nedsatte derfor et udvalg bestående af redaktør Hans Bagge, Sorø Amtstidende, gdr. C. E. Gabe, Gierslev, kontorchef Asbjørn Grathe, Justitsministeriet og rektor J. H. Monrad, Høng, til at stå som ansvarlige for den videre udvikling i sagen.

Indtil nu er vedtægter og skøde anerkendt af ministeriet, hvilket i sig indebærer, at alle de forarbejder, der er nødvendige for at holde stiftende generalforsamling, er i orden. Når generalforsamlingen har valgt en bestyrelse, kan institutionen oprettes. Efter aftale med Undervisningsministeriet er skolen dog siden 1. august 1961 blevet administreret, som om dens overgang var blevet fuldført. Det har nemlig en vis betydning for statstilskud til lønninger.

Efter at der er valgt bestyrelse, står der tilbage at få ministeriet til at færdigbehandle sagen, herunder at udbetale statens andel i skolen.

SKOLEBYGNINGERNE

Den selvejende institution overtager i første omgang kun skolebygningerne, mens økonomibygningen kommer til at tilhøre Johs. Jørgensens broder, sko-

lebestyrer J. B. Jørgensen, Ringe. Denne deling var foretaget af Johs. Jørgensen, og som forholdene ligger i øjeblikket, ville det være uheldigt at søge dette forhold ændret, da økonomibygningen ikke uden væsentlige ombygninger kan forrente den vurderingssum, den sættes til ved statens første vurdering. Den selvejende institution er imidlertid sikret derved, at den har forøksret til økonomibygningen og den dertil hørende grund.

At skolen gøres til selvejende institution for at klare den øjeblikkelige situation, siger kun lidt om dens fremtid. En selvejende institution kan opløses efter de regler, som vedtægterne indeholder.

HVORFOR SELVEJENDE

Der er dog grund til at mene, at denne status rummer en række fordele for hele skolevæsenet i Høng. Her skal først og fremmest peges på planerne om et almindeligt gymnasium, som vel i første omgang er udskudt, men ikke skrinlagt. Vokser befolkningstallet på Vestsjælland væsentligt, bliver sagen igen aktuel. Har realskole og gymnasium ikke samme økonomiske status, så de let slås sammen, er der grund til at mene, at man forbigår Høng og lader studenterkursus forblive, som det er, mens et gymnasium placeres andetsteds.

Som en anden fordel ved den selvejende institution bør lærerproblemerne nævnes. Den selvejende institution er ikke bundet af en bestemt læreruddannelse. Det afgørende er her, om manden magter sin opgave eller ej — gør han det ikke, kan man afskedige ham, hvad en under den offentlige administration dreven skole ikke kan, eller da kun i usædvanlig grove tilfælde. En forespørgsel hos myndighederne fra min side om mulighederne for samarbejde mellem en eventuel kommunal realskole i Høng og lærerpersonalet på Høng studenterkursus besvaredes med, at det måtte anses for utænkeligt i det hele taget og specielt i den forhåndenværende gymnasielærersituation. Cand. mag. er kan ikke ansættes ved kommunale realskoler, med mindre der er knyttet et gymnasium til eller de også er uddannede folkeskolelærere. Selv de nye loves bestemmelser om ikke seminarieuddannede faglæreres adgang til at bestride visse fag i folkeskolens 8. og 9. klasse synes ikke at kunne anvendes for den kommunale realskoles vedkommende, i alt fald ikke over længere perioder og under faste former. En cand. mag. uddannelse er i sig selv ingen garanti for lærerdygtighed. Men hvis to personer har nogenlunde ens pædagogiske evner, har den med en eller anden form for specialuddannelse af tilstrækkeligt omfang størst mulighed for at betjene realskolens undervisning tilfredsstillende.

Siden 1949 har der været et vist lærersamarbejde mellem studenterkursus og realskolen. Dette samarbejde vil kunne fortsættes, når realskolen er en selvejende institution, og det vil blive udbygget i det omfang lærersituationen tillader, dels for at gavne undervisningen i det hele taget, og dels for at lette situationen for de elever, der fra realskolen ønsker at fortsætte på studenterkursus.

En væsentlig side at fremhæve ved den selvejende institution er, at besty-

relsen for den overvejende del skal bestå af forældrerepræsentanter — et krav fra ministeriet, der skal opfyldes for at institutionen opnår godkendelse. Muligheden for en afgørende indflydelse fra forældreside er dermed til stede.

Jeg har ment, at der i de her nævnte forhold ligger så væsentlige fordele for skolevæsenet i Høng, både i den øjeblikkelige situation og på længere sigt, at det ville være urimeligt ikke at forsøge, hvad administrationsformen selvejende institution vil kunne give af goder. Har man først ført skolen over til en eller anden form for kommunal skole, laves den ikke om til selvejende institution eller eventuelt ren statsskole den dag, det kunne blive nyttigt. Viser det sig derimod, at selvejende institution er en uholdbar form, der ikke giver de fordele, man ventede, er der mulighed for at ændre form.

SKOLENS ØKONOMI

Efter loven hviler skolens økonomi på to grundpiller — statstilskud og skolepenge. De sidste betales for flertallet af børnenes vedkommende af deres hjemstedskommuner. Omkostningerne ved skolens drift er naturligvis de samme, ligegyldigt hvor pengene kommer fra. For de børns vedkommende, hvis hjemkommune ikke betaler skolepenge, er det imidlertid ikke ligegyldigt, om staten betaler et større eller mindre tilskud.

Sammenlignet med studenterkursus og friskolerne er realafdelingerne dårligt stillet, hvad statstilskud angår, hvilket fremgår deraf, at hvis Høng real-skole fik tilskud efter en af lovene for disse afdelinger, ville den med dagens elevtal råde over ca. 40.000 kr. mere om året. En række realskoler rammes mindre hårdt af disse bestemmelser, da de foruden realafdelingen har en stor hovedskole, der får tilskud efter friskoleloven. På et nylig afholdt skolebestyrelsesmøde gjorde jeg opmærksom på forholdet, som alle naturligvis ville gå ind for at få ændret. Men for at øge tempoet er der fra min side søgt orientering om spørgsmålet på politisk plan, hvilket forhåbentlig vil føre til de ønskede ændringer, idet det jo ikke er billigere at drive realklasser end andre klasser.

ELEVTALET

Et andet problem af økonomisk art er elevtallet. Går man ud fra, at den procentdel af børnene, der søger realskolen de næste ti år vil være nogenlunde konstant, vil elevtallet i denne periode være noget faldende.

For tre år siden var der mere end 250 elever i skolen. Men efter at realskolen ikke mere har første og anden mellem — de årgange, der nu er sjette og syvende klasse — er elevtallet skåret ned med over 100 til ca. 145, der fordeler sig på tre årgange. Dette tal vil under ovennævnte forudsætninger svinge mellem 120 og 140 det næste tiår, og muligheden for, at det i en periode kan falde yderligere, må tages med i betragtningerne.

KØBESUMMEN

Ved fastsættelse af købesummen for skolen er disse forhold da også lagt til grund. Staten vurderede skolen til 306.000 kr. med inventar (økonomibyg-

ningen ikke medregnet). Denne købesum må imidlertid anses for at være for stor under de givne vilkår, og man enedes derfor om en købesum på ca. 280.000 kr. og hvis elevtallet går under 110 vil renter og afdrag på de sidste 25.000 bortfalde i en vis periode.

Prioriteringen følger det skema, jeg begyndte med at gennemgå, på følgende måde: Staten indskyder en prioritet lig halvdelen af vurderingssummen (ikke købesummen) altså 153.000 kr., der forrentes med 4 pct., men er afdragsfri, foran denne anbringes en prioritet på 33 pct. af købesummen optaget på det alm. lånemarked og på dettes vilkår. Den sidste sjettedel tilvebringes ved, at dødsboet efter Johs. Jørgensen lader en tolvtedel stå som sælgerprioritet til en af ministeriet godkendt rente på 4 pct. og et passende afdrag (det er betalingen af disse renter og afdrag, der under visse omstændigheder indstilles). Den sidste tolvtedel giver dødsboet som gave til institutionen.

For at kunne vurdere købesummens størrelse, skal det oplyses, at et nybyggeri omfattende gymnastiksal, 6 a 7 klasselokaler og et faglokale for de billigste byggeriers vedkommende — elementbyggeri — ligger omkring en million, og med traditionelt byggeri langt højere.

Spørgsmålet om skolens fremtid i det hele taget bør også ses i forhold til de retningslinier, fremtidens skolelovgivning vil følge. To synspunkter ang. realskolen gør sig gældende — det ene, at al realskoleundervisning skal fratages gymnasierne og henlægges under folkeskolelærerne, det andet, at efterhånden som folkeskolens 8., 9. og 10. skoleår udbygges med speciallinier for kontorfolk, forretningsfolk, teknikumuddannelse o. a. vil realskolen blive berøvet en så stor del af sin elevmasse, at den kun sidder tilbage med dem, der agter sig i gymnasiet, og der vil da ske det, at realskolen, som vi kender den, helt forsvinder og opluges af gymnasiet, der da bliver 4- eller 5-årigt og betjenes af cand. mag.er.

Får ordningen med folkeskolens faglinier succes — hvad der er grund til at tro — vil mange af de nyoprettede kommunale realskoler sidde tilbage med et så lille elevtal, at en sammenlægning af realskolerne må finde sted, og da antallet af gymnasier til den tid vil være øget med ca. 80, har alle sogne så lille afstand til et gymnasium, at alt taler for, at gymnasier og realskoler slås sammen under et og gøres til „den teoretiske linie“ med en del større krav til stofgennemgang end det nuværende gymnasium — formodentlig delt op i en del flere speciallinier end nu.

Under den synsvinkel vil det ikke være klog politik af en kommune, der har en privat realskole, at søge den erstattet af en kommunal. Så længe ingen ved, hvilken skæbne realskolen får, bør man beholde, hvad man har, og ikke anbringe penge i usikre foretagender. Høng realskole må derfor vente med at få sin skæbne endelig afgjort. Måske slås den om 10—15 år sammen med Høng studenterkursus til et 5-årigt gymnasium.

GEORG HANSEN

Generalforsamlingen

Udskrift af den selvejende institution, Høng Realskoles forhandlingsprotokol.

År 1961, den 14. november kl. 19,30, mødtes på „Høng Realskole“ ca. 85 forældre og interesserede, som af et nedsat udvalg bestående af redaktør Hans Bagge, Slagelse, gårdejer C. E. Gabe, Gierslev, forstander J. H. Monrad, Høng, kontorchef Asbjørn Grate, København og skolebestyrer Georg Hansen, Høng, var indbudt ved bekendtgørelse i Sorø Amtstidende til en stiftende generalforsamling, hvor der skulle tages bestemmelse om overtagelse af „Høng Realskole“ som selvejende institution, efter at skolens tidligere ejer og leder, cand. mag. Johannes Jørgensen, var afgået ved døden.

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Redegørelse for opgaven og de trufne forholdsregler ved skolebestyrer Georg Hansen og redaktør Hans Bagge.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelt.

Redaktør *Hans Bagge* bød på udvalgets vegne de mødte velkommen og foreslog landsretssagfører *H. Kraglund*, Høng, som dirigent.

Da ingen andre blev foreslået, blev landsretssagfører *H. Kraglund* enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og gav derefter ordet til skolebestyrer Georg Hansen.

Efter at skolebestyrer *Georg Hansen* havde aflagt sin beretning, som foreløbig blev taget til efterretning, gav dirigenten ordet til redaktør Hans Bagge.

Redaktør *Hans Bagge* gennemgik først det mellem skolens nuværende ejer, skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe, og den påtænkte selvejende institution oprettede skøde, som blev oplæst og gennemgået punkt for punkt.

Ved skødet overdrages kun selve skolebygningen med gymnastiksal og nogle mindre bygninger liggende umiddelbart op til skolen, hvorimod økonomibygningen eller kollegiebygningen på den anden side af vejen beholdes af skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen. Købesummen er fastsat til kr. 280.500,-, hvoraf staten skal yde i lån kr. 153.000,- og optages almindelige prioritetslån (delvis ved gældsøvertagelse) kr. 102.000,-, medens resten, kr. 25.000,-, bliver stående som sælgerprioritet. Skolen overtages pr. 1. august 1961.

Derefter forelagde redaktør Hans Bagge de udarbejdede vedtægter, som i det store og hele var godkendt af undervisningsministeriet.

Vedtægterne blev oplæst og gennemgået punkt for punkt.

Dirigenten opfordrede derefter forsamlingen til at fremsætte spørgsmål og bemærkninger til indledernes beretninger og det nu fremførte iøvrigt.

Der stilledes herefter enkelte spørgsmål fra forsamlingens side, som besvaredes af indlederne.

Da ingen derefter ønskede ordet, opfordrede dirigenten forsamlingen til at stemme om, hvorvidt man skulle stifte den selvejende institution „Høng Realskole“ og erhverve „Høng Realskole“ med det af landinspektør Flemberg opmålte tilliggende og med det til skolen hørende inventar og samlinger på de i det forelagte skøde fastsatte vilkår.

I mellemtiden var uddelt medlemslister, hvorpå de interesserede kunne tegne sig, og herpå havde foreløbig ca. 70 tegnet sig som medlemmer.

Der foretoges herefter afstemning under eet om, hvorvidt man skulle stifte institutionen og godkende købet som foran anført.

Alle de nu tegnede medlemmer stemte for forslaget, som derfor blev enstemmigt vedtaget. Ingen stemte imod.

Efter at dirigenten havde uddybet nogle af de vigtigste bestemmelser i de af udvalget foreslåede vedtægter, blev disse ligeledes enstemmigt vedtaget.

Dirigenten opfordrede nu forsamlingen til at fremkomme med forslag om 7 bestyrelsesmedlemmer, efter at man var blevet enige om, at bestyrelsen indtil videre skulle bestå af dette antal medlemmer.

Følgende blev foreslået:

Gdr. Aage Fischer Sørensen, V. Løve, gdr. C. E. Gabe, Gierslev, (for Gierslev sogn).

Tømrerm. Poul Christensen, Sæby, tømrerm. Helge Hansen, Sæby og gdr. Ejlf Olsen, Torpegavn, (for Sæby-Hallenslev sogne).

Maskinarbejder Harold Hansen, fru Inger Blomhøj, vejformand Chr. Nielsen, alle af Høng og fru Else Jespersen, Kulby, (for Finderup sogn).

Gdr. Ejvind Nielsen, Solbjerg (for Ørslev-Solbjerg sogne).

Dyrlæge H. C. Staugård, Ruds Vedby (for Ruds Vedby sogn).

Redaktør Hans Bagge, Slagelse og kontorchef A. Grathe, Justitsministeriet, København.

Ved opstillingen er taget hensyn til, at skoleområdet kan blive repræsenteret i videst muligt omfang.

Vejformand Chr. Nielsen, Høng, havde foreslået, at der valgtes et medlem for Finderup sogneråd, men dirigenten gjorde opmærksom på, at dette ikke kunne lade sig gøre, da undervisningsministeriet i en skrivelse af 27. januar 1960 havde meddelt, at man ikke kunne godkende vedtægter, der åbnede adgang for kommunerepræsentation i bestyrelsen.

Der foretoges derefter skriftlig afstemning, hvorefter følgende blev valgt til bestyrelsen med de ud for hver angivne stemmetal.

Fru Else Jespersen, Kulby	41 stemmer
Redaktør H. Bagge, Slagelse	39 —
Gårdejer C. E. Gabe, Gierslev	38 —
Fru Inger Blomhøj, Høng	34 —

Gårdejer Ejvind Nielsen, Solbjerg	31	—
Dyrlæge H. C. Staugård, Ruds Vedby	31	—
Kontorchef A. Grathe, København	30	—

Der var afgivet 1 ugyldig og 3 blanke stemmesedler.

Til suppleanter for bestyrelsen valgtes derefter i følgende rækkefølge:

Gårdejer Ejlif Olsen, Torpegavn, og
maskinarbejder Harold Hansen, Høng.

Da det ved afstemningen viste sig, at der ikke var blevet indvalgt noget medlem fra Sæby-Hallenslev kommune direkte i bestyrelsen, udspandt der sig nogen diskussion i den anledning, hvorunder det bl. a. blev foreslået at udvide bestyrelsen til 9 medlemmer med gdr. Ejlif Olsen og Harold Hansen, der havde de højeste stemmetal (23 og 21) efter de allerede valgte.

Forslaget blev sat under afstemning men forkastedes med 19 stemmer mod og 18 for.

Som revisorer valgtes derefter:

Statsaut. revisor H. Dannemann Jensen, Hillerød, og
tømrermester Poul Christensen, Sæby og som suppleanter for disse statsaut. revisor Tage Møller, Slagelse, og tømrermester Helge Hansen, Sæby.

Bestyrelsen bemyndigedes til at foretage de ændringer i vedtægterne, som eventuelt måtte blive forlangt af undervisningsministeriet, som skal godkende vedtægterne.

Bestyrelsen bemyndigedes endvidere til at foretage alle nødvendige dispositioner i anledning af skolens køb, derunder underskrive skøde, optage lån og give pant i skolen og dens tilbehør for lånene og for de pantebreve, som iøvrigt skal udstedes i anledning af købet.

Bestyrelsen udsteder snarest medlemsbeviser til de tegnede medlemmer.

Et eksemplar af vedtægterne, underskrevet af bestyrelsen, og genpart af skødet indhæftes i forhandlingsprotokollen.

Da ingen yderligere ønskede ordet, takkede skolebestyrer Georg Hansen medlemmerne for deres fremmøde og dirigenten afsluttede med ønsket om en god fremtid for skolen.

Generalforsamlingen hævet.

H. Kraglund,
dirigent.

Det første bestyrelsesmøde

Tirsdag den 12. december blev det første bestyrelsesmøde holdt hos skolebestyrer Georg Hansen. Alle bestyrelsens medlemmer var mødt. Bestyrelsen konstituerede sig med redaktør Bagge som formand og gdr. Gabe som næstformand, mens gdr. Ejev. Nielsen, Solbjærg, valgtes til sekretær.

Man gennemgik skolens regnskab for den forløbne del af skoleåret 1961—62, og Georg Hansen gjorde rede for en række nødvendige reparationer, der er foretaget på skolen, deriblandt en omordning af centralvarmesystemet. Videre gennemgik man lærerpersonalet og vedtog at følge de ansættelsesregler, som er vedtaget af realskolelærerforeningen. Endvidere gjordes der rede for skolens daglige gang. Der er ikke mere pædel. Rengøringen forestås af fru Viggo Andersen og fru Christiansen og gadefejningen af pensionist Jens Hansen, mens det øvrige udearbejde foretages af anden arbejdskraft.

Det vedtoges at indbyde de interesserede kommuner til drøftelse af forhold vedrørende realskolen, ligesom det bestemtes, at man bør søge kontakt med skolelederne ved de skoler, der sender børn til realskolen. Et vigtigt problem — realskolens eventuelle modernisering, bestemte man sig til at udskyde, til skolens skæbne er mere afklaret. Derimod vedtog man at fortsætte nogle i gang værende forhandlinger om at skabe en sportsplads i samarbejde med højskolen og privatskolen.

GEORG HANSEN

Hvem er hvad — og hvor?

Det er ikke så mærkeligt, at ikke alle de, som jeg har rettet henvendelse til angående stof til nedenstående artikel, har sendt mig et positivt svar. — Det er ensbetydende med et ikke ringe arbejde, og det koster både tid og penge at finde frem til og kontakte gamle kammerater, som man måske ikke har haft forbindelse med i mange år, og der er derfor god grund til på dette sted at rette en tak til dem, der alligevel har fulgt opfordringen.

Præ 1907:

Fru *Ragnhild Hansen Larsen*, Roskilde, der er datter af højskoleforstander Anders Jørgensen, Høng, og som kan huske de glørværdige dage, da skolen var i sin vorden og endnu ikke havde fået foden under eget bord, skriver: Måske De ved, der i min årgang kun fandtes eksamenskursus? — Rammerne om dette var mangelfunde, det var før de røde bygningers tid. Vort hold havde et rart skoleværelse i den nuværende husmandsskole. Jeg ser os endnu om det lange bord. Nielsen — vi havde lov at sige månen — for bordenden. Han var et godt hoved. Han blev senere dommer i Kerteminde, men er død. *Marius Larsen* var indtil for år siden stationsforstander i Hvalsø og bor nu et sted i Jylland.

Valdemar Petersen, der senere blev redaktør af Sorø Amtstidende, er død.

Peter Christensen — den lille latiner — døde tidligt.

Sigurd Schmidt, Københavneren, der i sine yngre dage havde sejlet.

Justesen og *Munk*, der begge kom fra Sæby, selv om den ene var jyde, ved jeg intet om.

Den meget glade lidt ældre *Hansen*, der senere blev overlærer ved det kommunale skolevæsen i Herning, er død.

Københavneren *Julius Larsen*, der sled som en lille hest for at blive journalist, nåede ikke sit mål og er vist død.

Frk. *Theodora Møller*, der kun var der en kort tid, bor nu i Gørlev.

Dagny Christensen blev forlovet med en søn af prof. Raunkær ved Botanisk Have, men hendes kæreste døde af en sygdom, han pådrog sig ved opdagelsesrejser i Arabien. Dagny blev senere gift med vor kammerat Sigurd Schmidt. Begge er døde. Jeg skylder at sige, at Dagny en årrække var en anset faglærerinde i Helsingør.. — Alle samlede sad vi altså godt. Værrer var det, når vi små latinere 5 dage i ugen efter kaffetid måtte finde vort lokale undertiden småt undertiden stort. Jeg husker, vi en dag blev placeret ved det 18 personers spisebord. Vi forneden og læreren i ensom majestæt ved øverste bordende lidet anende, at „Månen“ ved en energisk hvisken satte ham grundigt til vægs. Bordet gik på ruller. Ciceros vrede tale virkede den dag meget munter. Roderiet var jo også lidt værre, fordi cand. theol. Johannes Jørgensen rejste til Leipzig for at blive cand. mag. J. J. Han tog sin kone med efter at have sat pensionisterne i pleje hos sin mor. Altså også hvad lærere angik var vi latinere dårligt stillet, idet vi undertiden efter kaffen måtte søge både lokale og lærer. — Men at give et billede af vore glade dage på så lille et stykke papir gøres jo ikke så let. Også vi havde vore glade sammenkomster og drøftede tidens problemer, der var nemmere at

komme over end nutidens. En enkelt gang gik det også løs med diskussion i timerne mellem Valdemar Petersen og læreren. Valdemar var tidligt med. — Selv om dette kun er til papirkurven, har det glædet mig at sende en hilsen til den gamle skole.

Præ 1912:

Fru *Inger Ellum*, der er gift med læge J. Fr. Ellum, Gl. Køgevej 276, Hvidovre, skriver følgende om sin mand: For min mands vedkommende er der ikke noget nyt at berette. Han passer stadig — trods sin alder — 68 aar — sin ret omfattende praksis, cykler så godt som altid rundt til patienterne og dyrker desuden gymnastik og tennis for vedblivende at holde sig i vigeur. Kammeraterne fra præ 1912 har han nu ingen forbindelse med, så angående oplysninger om dem må han desværre også melde pas.

Præ 1917:

Depotejer *H. K. Nielsen*, Hedevej 1, Høng, skriver, at hans oplysninger om præ 1917 er sparsomme, og at hans formodede hjælpeklider har været blanke.

Kathrine Enghave, f. Mathiesen, bor i Gørlev S. og er gift med overmaskinmester C. Enghave, Gørlev sukkerfabrik.

Martin Jensen har i mange år været førstelærer i Fuglede. Nu virker han ved centralskolen i Jerslev. Han er gift.

Povl Barslund blev ved sit „hovedfag“, regning, og har i en lang årrække drevet revisionsvirksomhed i Slagelse. Han optog for et par år siden en kompagnon i firmaet Barslund revisionskontor. Han er gift.

Jeg selv, *Hans Kristian Nielsen*, blev uddannet ved kontorvæsenet. Jeg har været på Ollerup gymnastikhøjskole og i militæret, men gik fra som løjtnant for at gå ind i min faders forretning, Carlsberg Depotet i Høng, hvilket jeg har drevet selvstændigt siden 1927. Jeg er gift med Ester, f. Madsen fra præ B og har i alle årene haft forbindelse med vor gamle skole.

Præ 1927:

Redaktør *Hans Bagge*, Slagelse, har „mange jern i ilden“. Alligevel sendte han nedenstående et par dage efter, at han havde fået opfordring til det:

Om præ 1927 kan jeg til supplerung af, hvad der blev oplyst i årsskriftet 1956, meddele, at der — mig bekendt — tilsyneladende ikke er sket store forandringer siden for 5 år siden.

Solvejg Aakjær Bjerre er fortsat overlægefrue i Faaborg. Jeg træffer hende en sjælden gang ved foreningen Nordens repræsentantskabsmøder — Solvejg er formand for den derværende forening — og hun er stadig lige så morsom og kvik som for 35 år siden.

Ingeborg Nyborg Christensen, f. Ravn, gift med Knud fra Vedde, den gang gymnasieelev og charmør, nu kun det sidste, bor Edithsvej 22, Glostrup og har sommerhus ved Bisserup Strand, hvor min kone og jeg nogle få gange — desværre alt for få — har besøgt dem og også haft den glæde at se dem og deres to nu voksne børn hos os.

Andreas Djurhuus, postmester i Vaag på Færøerne, lagtingsmand og stedfortræder for folketingsmand Johan Poulsen, fortsætter den politiske karriere, han begyndte i Høng. Vi får ham nok en dag at se som medlem af Folketinget — og han skal nok komme til afstemningerne!

Herdis Egede er lærerinde i Næsby ved Glumsø, og hendes den gang uadskillelige veninde *Johanne Helge*, f. Kristoffersen, er gift med en lærer ved skolevæsenet her i Slagelse og underviser selv af og til.

Edgar Fischer (Christensen) er fortsat grosserer i Næstved, men han skal efter sigende ikke længere være den inkarnerede ungkarl, vi troede, han var. Han er faktisk blevet gift.

Ingeborg Guldborg, f. Danielsen, gift med civilingeniør P. Guldborg, medindehaver af et rådgivende ingeniørfirma i København, som har en hel del med elværker at gøre.

Poul Hansen, maskinarbejder, bor i Ballerup.

Jens Henry Jensen er lærer ved det kommunale skolevæsen i Taastrup, men skønt man jo tit og ofte farer gennem hans by med 100 kilometers fart eller noget lignende (undskyld, 70 km — vil man jo nødig til Reedtz-Thotts brigade), er der desværre endnu ikke blevet tid til at kigge indenfor.

Henning Riis Klausen er også lærer — i Bagsværd.

Karl Larsen fortsat trælastdirektør i Kolding.

Mikkel Lund, politifuldmægtig i Sønderborg — heller ikke han er ungenlængere, sic transit gloria mundi.

Helge Møller, afdelingsleder på „Politiken“ (vistnok noget med distributionen).

Ellen Nielsen, f. Jensen, stadig boende i Bjerringbro, overhovede for en stor familie.

Ager Pedersen, gårdejer i Hulby.

Elna Sørensen, gift med grosserer i grøntsager i Vanløse, og indehaver af sommerhus ved Mullerup og

Gunnar Westergaard stadsdyrlæge i Frederikshavn.

Endelig er *Robert Wøidemann* uddeler i Helsingør brugsforening i Nordsjælland, og selv er jeg fortsat ved Sorø Amtstidende, nu redaktør med — selvfølgelig — politik som speciale og desuden medlem af byrådet og deltager i adskilligt kommunalt samarbejde, med i oplysningsarbejdet (Liberalt Oplysningsforbund) og som hobby og bibeskæftigelse redaktør af „Elektroteknikeren“ (fra 1957), et blad, som udsendes til elværksfolk og andet, som har med elektricitet at gøre. Bor på hovedvej 1 i Slagelse — der, hvor I standser alligevel, når I skal forbi, så I kan kigge op for at se, om jeg er hjemme. Om sommeren er jeg det i hvert fald ikke. Da nyder min naturelskende og friluftsglade kone og jeg de få fristunder i sommerhuset ved Ornum strand, som nogle af de gamle kammerater besøgte ved jubilæet for 10 år siden.

Med nogle enkelte har jeg ikke bevaret forbindelse, bl. a. min daværende gode veninde „Søster“, *Luise Andreassen*, om hvem jeg kun ved, at hun er gift og bor i Odense.

Præ 1947:

Trafikassistent *Harry Petersen*, Helsingør, hævder, at han kun kan give sparsomme oplysninger om sin årgang. Han skriver: Af de ganske vist kun få henvendelser, jeg har haft mulighed for at rette, har kun een givet resultat, idet Alex Poulsen meddeler, at han er overassistent i Privatbanken, hvor han virker som korrespondent i tysk, engelsk og fransk. Han er gift og har en datter på 6 år. Adressen er: Ledagersti 23, Vanløse. Alex Poulsen røber endvidere kendskab til følgende gamle kammerater:

Niels Cramer Mortensen, der er bogholder og bor Gækkelundsvej 11 i Slagelse.

Ager Olsen studerede for et par år siden jura, boede Grøndals Parkvej 10, 1, København F., var gift og havde en søn. — Det var alt, hvad det har været muligt at få oplyst. Jeg skal sluttelig fortælle, at jeg selv er trafikassistent ved DSB, og de sidste 10 år har jeg gjort tjeneste ved Helsingør station — for tiden i kommandoposten. Jeg er gift og har 3 piger på 7, 5 og 3 år.

Præ 1952:

Karl Henning Yde har kun haft forbindelse med Ulrik Madsen fra Tybjerg ved Haslev. Om sig selv skriver han:

Efter Høng-tiden var jeg soldat i et par år, hvorefter jeg tilbragte 4 dejlige år på Skaarup Statsseminarium. Derfra kom jeg her til Ulfborg byskole,

hvor jeg stadig er lærer. Jeg blev gift for 4 år siden, og vi har nu to dejlige børn, en pige på 20 mdr. og en dreng på 6 uger.

Real 1937:

Fru *Bodil Jensen*, f. Henriksen, Marbjerg, Hedehusene, skriver:

Eva Falk Lauridsen blev ansat ved DSB, er nu overtrafikassistent og har sit arbejde i generaldirektoratet i Sølvgade. Eva har for et par år siden taget navneforandring til Hegelund og bor Bistrupvej 77 D, Birkerød.

Rigmor Holm, f. Hansen, blev uddannet som sygeplejerske på Amtssygehuset i Gentofte, hvorefter hun virkede to år som hjemmesygeplejerske på landet. I 1947 blev hun gift med Vagn Holm fra samme realklasse. Vagn er cand. jur. og ansat i Socialministeriet. De har to børn, en dreng på 13 år og en pige på 10 år, og bor Buskager 42, Vanløse.

Kirstine Jensen skulle efter sigende være gift med en gårdejer i Vestsjælland. *Folmer Lauritzen* har i en årrække været ansat i H. Struers kemiske laboratorium, sidst som afdelingsleder. Fra april dette år er han ansat som arbejdskonsulent for Svendborg amt og bor nu Fruerstuevej 72, Svendborg. Han er gift og har en søn.

Jens Jørgen Lindsteen har ikke svaret mig, men i følge telefonbogen er han cand. polit. og bor i København.

Svend Fredens er professor ved Aarhus universitet.

Egon Lembke Jensen er ingeniør og bor, så vidt jeg ved, i USA.

Jeg selv var ansat i Landmandsbanken i København, indtil jeg i 1946 blev gift med maskinmester Jørgen Jensen, som er ansat ved Københavns vandforsyning. Vi har i de sidste 7 år boet på vandværket ved Marbjerg. Vi har to piger på henholdsvis 13 og 19 år.

Frk. *Bertha Hansen*, Skt. Nikolajvej 8, I, København V., skriver:

Jeg har ingen forbindelse med nogle af kammeraterne — og mangler den fornødne tid til et eventuelt detektivarbejde! — Om mig selv er der intet spændende at berette. Jeg blev efter mit Sveriges-ophold i 1946 „hængende“ i Statsanstalten for Livsforsikring, hvor jeg stadig er ansat.

Frk. *Sigrid Birch Larsen*, Amts- og Bysygehuset, Kalundborg, er lige så beskeden som Bertha Hansen og kan kun meddele, at hun efter endt uddannelse som sygeplejerske har haft arbejde forskellige steder som sådan, og at hun allerede nu har arbejdet i Kalundborg i flere år.

Real 1942:

Fru *Inge Marg. Sejerø Olsen*, f. Jørgensen, Sdr. Allé, Gørlev S., har ikke haft kontakt med nogen af klassekammeraterne fra dengang, men ved dog lidt om nogle enkelte:

Edith Hansen er gift med en mejeribestyrer i Nordsjælland. De har en dreng og en pige.

Inge Thorbjørnsen bor ligeledes i Nordsjælland. Hun er gift og har en pige.

Inge Jørgensen, Ruds-Vedby, er vist gift med kørelærer Ib Worm.

Om *Elsebeth Henningsen* har jeg læst i aviserne, at hun er gift med en engelsk videnskabsmand Mayberry Lewis.

Vagn Steener Petersen har vist en trælasthandel i Holbæk. Han er gift og har 2 piger.

Aage Olsen er vist læge i Kalundborg.

Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er bogholderske på min mands kontor. Vi har 2 piger.

Real 1947:

Fru *Guðrun Binderup*, f. Johansen, Irisvej 11, Slagelse, skriver:

Det er i grunden beskæmmende så lidt sammenhold, der er, når først man

kommer ud af skolen. — Der er dog et par stykker, som jeg har bevaret forbindelse med, og på den måde har jeg samlet følgende:

Anne Grete Blaastrup er gift, har 2 børn og bor i København.

Aage Hansen er civilingeniør og lærer ved Polyteknisk Lærestanstalt.

Asta Høgsbro er vist lærerinde.

Carl Ejner Jensen, der er lærer, er gift og har boet i Slagelse.

Jens Knudsen, der er revisor i København, er gift, men har ingen børn.

Ingelise og *Gunner Kristensen* har holdt sammen, giftet sig, fået 1 datter og bor på Rørby skole ved Kalundborg.

Vera Larsen er korrespondent i København.

Aage Mortensen, der er polytekniker, er ugift og bor i Haslev.

Henning Nielsen, der var revisor i København, døde 1954.

Ernst Nielsen har jeg truffet til elevmøde. Han var da forlovet og ellers radiotekniker i Vordingborg.

Grethe Baunegaard Nielsen hedder nu Petersen. Hun har 2 børn og bor hjemme i Rerslev.

Sven-Aage Viberg er kontoruddannet og bor i København.

Jeg selv går hjemme og har det godt. Jeg har en pige og tvillingedrenge. Jeg var engang tandtekniker.

Real 1952:

Afdelingsleder *Thormod Christiansen*, Niels Brocksgade 4, 2., tv., København V., der øjensynligt har måttet lægge sig i selen for at fremskaffe nedenstående oplysninger, må karakteriseres som en første classes årgangsrepræsentant. Han skriver:

Gert Augustsen er handelsuddannet og er så vidt vides ansat i en detailforretning i Slagelse.

Bodil Belling er ifølge medlemslisten gift Lund og bor i Svindinge præstegård. Jeg slutter heraf meget naturligt at hun er gift med en præst.

Signe Elise Bell Frederiksen er lærerinde i København. Hun læser endvidere til faglærerinde i dansk.

Ejvind Hansen gik efter endt læretid hos V. P. på Odense Maskinteknikum, hvorfra han dimitteredes som ingeniør i oktober 1959. Han har siden februar 1960 været „fast ansat“ i marinen, hvor han er tvunget til at blive i 2 år. Han keder sig efter eget udsagn gudsjammerligt der — måske fordi han stadig er ugift.

Gerda Løvgreen Hansen bor i Sundbyvester, er gift med en politibetjent og har gjort sin borgerpligt ved at sætte et barn i verden.

Jørgen Mohr Hansen blev for et par år siden hjemsendt som soldat fra Gaza. Han har nu sammen med sin far et Tuborg-depot i Ballerup. Han er endnu ugift, men forlovet, så det kan sikkert ikke vare længe før han findes i de satte ægtefolks rækker.

Gurli Jensen er bosat i København, hvor hun er gift og så vidt vides ansat i Magasin.

Henning Jensen har været gift i 3½ år. Efter sin læretid som kommis i Dianalund blev han soldat, hvorefter han begyndte på Haslev Seminarium, hvor han næsten med det samme giftede sig med en medstuderende. De har en søn på 2 år og er begge færdige med studierne til sommer.

Jørgen Bruun Jensen studerer medicin ved universitetet i København og regner med at være læge om et års tid. Han er ugift.

Annie Johansen er gift Larsen, har i flere år været telefonistinde og bor i Gørlev.

Ebbe Johansen har overtaget sin fars vognmandsforretning i Jerslev og er ugift.

Birgit Kåe er beskæftiget ved en børnehave i Søborg.

Hans Holst Kjær er konstruktør, ansat ved Københavns belyningsvæsen, ugift og bor i Hørsholm.

Bent Larsen læste, sidst jeg hørte om ham, til arkitekt ved akademiet i København.

Knud Mortensen læser, eller er muligvis færdig med HA-studiet ved Handelshøjskolen i København. Han har tidligere været ansat i ØK, men er nu i et privat selskab.

Erik Mortensen er landbrugskonsulent. Bopæl ukendt.

Tove Nielsen er gift med en flyverløjtnant, vist nok ved SAS.

Kurt Olsen er gift og har børn (antal ukendt). Han bor på Als og er ansat hos Mads Clausen på Danfoss.

Arne Petersen læser sammen med Henning på Haslev Seminarium. Han er ligeledes færdig til sommer, hvorefter han påtænker at gifte sig. Han har vist nok fået embede ved Horne Højskole i Vendsyssel.

Mogens Sørensen var, sidst jeg så ham for ca. 1 år siden, løjtnant på Frederiksberg Slot. Han var den gang ugift.

Ingelise Zohnesen er så vidt vides gift Kirk, er ansat hos Grønholt og bor i Slagelse.

Erik Sørensen er civilingeniør. Beskæftigelse og bopæl ukendt.

Om mig selv er at fortælle, at jeg efter endt læretid i Kr. Stillinge og efter aftjening af min værnepligt plus en smule praksis, begyndte på Niels Brocks Handelsskole, hvorfra jeg tog eksamen i 1959. Jeg blev derefter ansat i Slagteriernes Fællesindkøbsforening, København, hvor jeg nu er afdelingsleder, samtidig med at jeg følger HD-studiet i Salgsorganisation og Reklame ved Handelshøjskolen. Jeg håber stærkt, men tror ikke rigtig på at jeg bliver færdig til sommer. Også jeg er ugift.

Som afslutning vil jeg indtrængende henstille til alle om at slutte op ved vort 10 års jubilæum til sommer. Det kunne være ganske morsomt at se i hvilken retning de forskellige vokser. Om mig selv kan jeg fortælle at jeg er holdt op med at vokse opad, derimod går det stadig fremad og til siderne.

Real 1957:

Det er blevet mig overdraget at skaffe oplysninger om mine klassekammerater fra realen 1957, og samtidig sender jeg hilsen til alle gamle kammerater og lærere.

Sigrid Møller blev student i 1960 og læser nu til lærerinde.

Grethe Ringgård blev student i København i 1959 og læser vistnok til farmaceut.

Anni Madsen blev student i 1960 og læser nu til lærerinde.

Anna Forsingdal læser til småbørnslærerinde i Odense.

Inge Valentin blev student i 1959 og er vistnok bibliotekar.

Karen-Margrethe Madsen kom ind på Husassistenternes fagskole. Hun er nu gift og bor i Skattelev.

Kirsten Falster blev student i 1959 og er nu stud. med. Hendes adresse er: Gustav Adolfsgade 5, II., København Ø.

Inge Larsen har jeg ikke set de to sidste år, blot ved jeg, at hun har været i et par forretninger.

Bente Jensen er gift og bor i København.

Grete Godsk er på kontor i Slagelse.

Frank Olsen er toldassistent i København. Han blev gift for et par år siden.

Hans Valentin er tømrer.

Alex Jensen kom efter skolen på revisionskontor i Slagelse.

Bent Bøje blev student i 1960. Som soldat kom han slemt til skade ved et trafikuheld, hvorefter han blev kasseret som soldat og er nu på et klareringskontor i København.

Uffe Emborg har været hos isenkræmmer Ulrich i Slagelse. Er vistnok nu i Frederiksværk.

Niels-Erik Monrad tog studentereksamen. Læser vistnok til ingeniør.

Keld Petersen var først ude at sejle 1 år. Han tog studentereksamen sidste år og er vistnok lærervikar på Samsø.

Terkel Fink er tømrer, men skal vistnok læse til bygningskonstruktør. Han er gift og bor i Høng.

Poul Rasmussen er udlært i manufakturbranchen. Han blev gift i sommer og er nu soldat.

Bent Skjolddorph er vistnok math.

Leo Jessen har været ude at sejle, men hvor han er nu, ved jeg ikke.

Jeg selv — *Hanne Larsen* — er, efter at have været på sagførerkontor i Høng i 3 år, kommet på Sæby sygehus som lægesekretær.

Vel mødt til vor jubilæumsfest næste år!



ÅRETS GANG

DER ER SKABT tradition for, at årsskriftet indeholder en oversigt over de begivenheder, der har fundet sted i skoleårets løb, fortalt i en let causerende form. Den, der gennem en årrække skrev denne rubrik, er ikke mere iblandt os — og det er naturligvis i sig selv årets altoverskyggende begivenhed. Man vil andetsteds i årsskriftet finde mindeord over Johs. Jørgensen, men også på dette sted skal der lyde en tak for, hvad han var, og for hvad han kom til at betyde — ikke mindst for os yngre lærere.

Dette dobbelthverv på eengang at være bestyrer og kollega bestred han med en taktfuldhed og elskværdighed, der skabte skolens specielle atmosfære og ansporede hver enkelt af os til at yde vort bedste i samarbejdet. Livet og arbejdet skal gå videre, men ingen af os, der har haft den glæde at kende Johs. Jørgensen, vil glemme ham og hans indsats for denne skole.

De problemer, der rejste sig ved Johs. Jørgensens død, fandt sin lykkelige løsning derigennem, at der på skolen — i kollegernes kreds — fandtes den eneste naturlige afløser, skolens nuværende bestyrer Georg Hansen, for hvem det er lykkedes at skabe det fundament, på hvilket skolen skal føres videre. Kolleger, yngre som ældre, tilsiger Georg Hansen al mulig støtte i dette arbejde for vor fælles arbejdsplads — der jo er så uendeligt meget mere end blot og bare en arbejdsplads.

Skolen startede august 1960 med 165 elever, fordelt på 2 III m, 3 IV m og 2 realklasser, de sidste elever, der skal til mellemskoleeksamen og realeksamen efter den gamle skolelov. Det er jo med et stik i hjertet, at man ser den eksamensmellemskole, der dog havde stået sin prøve gennem adskillige år, blive likvideret til fordel for en ordning, der — set fra et eksamenssynspunkt — ikke *kan* blive så tilfredsstillende, ganske simpelt fordi tiden, der er til rådighed, er blevet beskåret med to år. Disse problemer skal imidlertid ikke diskuteres her; hver enkelt må naturligvis loyalt søge at udfylde den nye lovs rammer bedst muligt, uden dog et øjeblik at glemme, at skolen ikke må blev en „underholdningsanstalt“ (Helveg Petersen), men til stadighed må være et lærested.

Den første større begivenhed var skolens deltagelse i det årlige idrætsstævne i Holbæk i august. Her opnåede vi en 4. plads. Desværre var vejrforholdene af en sådan karakter, at adskillige elever den påfølgende uge måtte holde sengen med generalforkølelse. Men det er en glæde ved disse stævner at se, med hvilken iver der bliver gået til sagen for at sikre skolen den bedst mulige placering. Forarbejdet kan på grund af den knappe tid desværre ikke blive helt tilfredsstillende, men under lærer Olsens og frk. Birgit Jørgensens

instruktion gøres alt, hvad der er muligt. Og nu *må* det altså frem, selv om det betyder et brud på kronologien: I år (1961) blev vi nr. 1 efter megen spænding, idet der først var regnet forkert, og sejren tilfaldt Tølløse. Fejlen blev opklaret, og Georg Hansen kunne i triumf hjemføre pokalen — for første gang i skolens historie.

I oktober havde skolen besøg af jubilarene. En omtale heraf findes imidlertid i årsskriftet for 1960.

I slutningen af november afholdtes skolefesten som sædvanlig med komedie og bal. Der opførtes først Holbergs „Jacob von Thyboe“ og dernæst „Jazzoratoriet“ af Bernhard Christensen og Sven Møller-Kristensen. Her havde Johs. Jørgensen lejlighed til endnu engang at vise sin strålende evne til at skabe fest, lige som han med sit musikalske klaverspil akkompagnerede. Og eleverne gik til sagen med brask og bram. Det var *meget* festligt og fornøjeligt.

Juleafslutningen fandt sted i de traditionelle rammer: levende lys, trakte-ment, julesange og -salmer, juleeventyr og til sidst evangeliet. Det havde været på tale, at arrangere denne sammenkomst under lidt andre former, men under indtryk af elevernes glødende protester blev alt ved det gamle. Børn er jo forrygende konservative!

Tiden gik, vinter og vår, med forberedelse til eksamen. Den sidste repetition, den sidste mulighed for at indhente, hvad der måtte være tabt på gulvet i de foregående år. Det kan jo blive til en hel del! Og så selve eksamenstiden: røde kinder, spændt forventning, jubel, nedslæthed og følelsen af at være blevet uretfærdigt behandlet, der dog som oftest afløstes af en erkendelse af, at bedømmelsen alligevel nok ikke var helt ved siden af. — Kort sagt: denne undefinerbare eksamensstemning, som jeg iøvrigt slet ikke tror er så ødelæggende, som man fra forskellig side hævder.

Afslutningen holdtes i gymnastiksalen. Georg Hansens og Jørgen Bent Jørgensens mindeord er aftrykt andetsteds. Yderligere holdt Georg Hansen til dimittenderne en tale, hvori han skildrede „det rige samfund“, der er ved at blive en realitet, og som den opvoksende generation skal leve i. Det kræver, sagde bestyreren, en omstilling og en omvurdering, som kan blive vanskelig. Forholdet er jo nemlig det, at vi lever *bagefter* den eksplosive udvikling. Alligevel håber vi, at skolen må have formået at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en omstilling.

Der var i år ingen udmærkelser, men flidspræmierne uddeltes til: Preben Larsen, Per Timan Petersen, Ole Nielsen, Lis Brøndel og Kirsten Johnsen fra realen, samt Søren Kelstrup, Birthe Madsen, Kirsten Nielsen og Kirsten Jørgensen fra IV ml.

Herefter tog vi afsked med frk. Kamma Christensen, der flyttede til Her-ning gymnasium. Georg Hansen takkede for særdeles veludført arbejde i de 5 år, frk. Christensen havde haft sit virke her.

Efter selve afslutningen samledes realister, forældre og lærere til kaffebord. Elevernes tak blev i en stærkt personlig og meget bevægende tale bragt af Birgitte Paludan-Müller. Så skiltes vi for at holde sommerferie.

Real B 1961.



Real A 1961.



Lærerpersonalet ved Høng Realskole 1961-62



Billedet viser fra venstre: Jais Jensen (dansk, engelsk), J. Johansen (latin), E. Olsen (geografi, naturhistorie, gymnastik), F. Skovdal (dansk), J. M. Nissen (matematik, fysik, sang), J. Nielsen (matematik, fysik), F. Marholt (tysk), J. H. Monrad (fransk), fru D. Mikkelsen (latin), frk. B. Petersen (tysk, religion, tegning, skrivning), H. Krogsgård (fransk, engelsk, tysk), G. Hansen (historie, bibliotekskundskab). I hjørnet bringes et billede af frk. Birgit Jørgensen (gymnastik og håndarbejde). Desværre mangler vi et billede af hr. Ulrichsen, husmandsskolen, der har sløjd.

Realisterne tog med lærer Olsen og frue til Norge, en tur, der for hver enkelt blev et uforglemmeligt punktum for tiden på Høng realskole.

Det nye skoleår startede den 17. august. Lærersamarbejdet med gymnasiet er blevet udbygget, idet rektor Monrad har frensk på realskolen, lektor Marholt tysk og adjunkt Krogsgård, der afløste frk. Christensen, har fransk, engelsk og tysk på realskolen. Til gengæld har skolebestyrer Georg Hansen overtaget et større antal timer på studenterkursus. Endvidere er lærersamarbejdet med privatskolen blevet fast, idet skolebestyrer Skovdal har 2 klasser i dansk, og lærer Johansen fra privatskolen har latin. Til gengæld har frk. Bertha Petersen en klasse i tysk på privatskolen.

Det daglige skoleliv går sin sædvanlige gang. Samtidig foregår arbejdet med at give skolen sin nye struktur, som det er omtalt andetsteds i elevskriftet

J AIS JENSEN



Elevforeningen skifter formand

Ved mødet i København sidste efterår blev det definitivt afgjort, at redaktør Hans Bagge, „Sorø Amtstidende“, ikke ville fortsætte som formand for elevforeningen en periode til. Det er forståeligt for dem, der kender lidt til det arbejde, der hviler på en foreningsformand. I dette tilfælde er det måske ikke så meget arbejdets omfang som det utaknemmelige job, det kan være at søge at holde sammen på elevforeningen.

Under bestyrelsens skiftende medlemmer faldt dette hverv næsten udelukkende på redaktør Bagge. Man overdriver ikke, når man giver ham æren for, at elevforeningen har bestået under de betydelige vanskeligheder, den har været ude for i de senere år, da den har skiftet ansigt. Tidligere var tyngdepunktet kosteleverne, nu er det dagskoleeleverne. Det giver to forskellige former for elevforening — den sidste ulige vanskeligere at holde sammen end den første.

Elevforeningen og skolen skylder Hans Bagge stor tak for den uselviske indsats, der er ydet gennem de mange år. I en lille menneskealder har Bagge været elevforeningens formand — så længe, at kun en lille del af medlemmerne husker nogen anden ledelse. Men nu er det slut.

Man har imidlertid været så heldig at finde en værdig afløser, idet pastor Edvard Nielsen, Veterslev, har påtaget sig formandshvervet. Skolen og elevforeningen byder pastor Nielsen hjertelig velkommen og siger tak for den gode vilje og ønsker, at en lige så heldig hånd som den, der nu slipper styret, må fatte om rorpinden. Også under sin nuværende form har elevforeningen stor betydning for skolen.

GEORG HANSEN

Udskrift af protokollen

Generalforsamling den 4. marts 1961 i København.

Hans Jørgensen valgtes til dirigent.

Formandens beretning, incl. kontingentforhøjelsen, godkendtes.

Kassererens regnskab godkendtes.

På valg var Hans Bagge, fru Olsen, Hans Jørgensen, Lene Petersen. Da flere ikke ønskede genvalg, fik den nye bestyrelse følgende udseende: Pastor Edward Nielsen, Veterslev (formand), fru Anna Sørensen, frk. Ingrid Knudsen, Gentofte, frk. Hanne Larsen, Syvbæk samt Jais Jensen.

Hans Bagges ønske om ikke at fortsætte som formand mødtes med forståelse, men dyb beklagelse. Realskolens tak for de mange års virke motiveredes af Georg Hansen.

Bestyrelsesmøde afholdtes i Studenterforeningen, København, i forbindelse med generalforsamlingen den 4. marts 1961.

Formanden foreslog kontingentforhøjelse fra 5,- til 6,- kr., og man enedes om at forelægge det for generalforsamlingen i forbindelse med beretningen. Medlemstallet viste en beskeden nedgang fra 600 til 593.

Til mindefonden var indkommet 4766 kr. Økonomien var betrængt. Årskriftet m. v. havde tæret hårdt på beholdningen, men man satte sin lid til det forhøjede kontingent — og til de store årgange.

Yderligere drøftedes en nyordning af jubilarmøderne under hensyn til skolens overgang til selvejende institution.

Til stede var: Hans Bagge, fru Anna Sørensen, Hans Jørgensen og Jais Jensen.

J AIS JENSEN

Mindefonden

Bidrag til mindefonden i anledning af Johs. Jørgensens død.

- Lærer Aage Andersen, Absalonsgade 7, Slagelse.
Forretningsfører G. K. Andersen, Rebekkavej 27, Hellerup.
Grosserer Kr. Andersen, Lindegaardsvej 9, Ballerup.
Ingeniør O. Egedal Andersen, Klokkestøbergade 9, Slagelse.
Redaktør Hans Bagge, Bredegade 6, Slagelse.
Ingeniør Trygve Bloch, Kastrupvej 80, København S.
Anders og Kirsten Bøgelund, Møllevej 8, Høng.
Asbjørn Bøgh-Sørensen, Ringe.
Frk. Alice Christensen, Vestre Havnevej 16, Kalundborg.
Prokurist Jørgen Christensen, V. Heisesvej 13, Allerød.
Civilingeniør P. G. Christoffersen, Færøvej 19, Lyngby.
Skoleinspektør E. Nysted Christophersen, Søndre Skole, Holbæk.
Frk. Ellen Dyhr, Kastelsvej 60, København Ø.
Sognepræst H. Ebbesen, Døstrup Sdrj.
Frk. Herdis Egede, Næsby skole, Glumsø.
Læge J. Fr. Ellum, Gl. Køge Landevej 276, Valby.
Civilingeniør Poul J. Eriksen, Tykshøjen 30, Herlev.
Frk. Kirsten Falster-Hansen, Sæby, Høng.
Fru Sigrid Fogh, Klejtrup, Hobro.
Aktuar K. Foss, Brorsonsvej 5, Taastrup.
Kontorchef Asbjørn Grathe, Hulsøvang 18, Rungsted Kyst.
Frk. Karen Grodal, Vald. Sejersvej 21, Holbæk.
Lærer K. Guld, Borød, Sorø.
Redaktør G. Haastrup-Vig, Hyben Allé 50, Kastrup.
Inspektør, cand. mag. Erik Halager, Kvaglundvej 31, Esbjerg.
Fru Bente Dilling Hansen, Nymose Huse 40, Gentofte.
Læge E. Joachim Hansen, Gladsaxevej 135, Søborg.
Frk. G. Hansen, Marianelundsvej 14, Birkerød.
Frk. Guldborg Hansen, Ebeltoft.
Frk. Inge Hansen, Sct. Pedersgade 24, Slagelse.
Frk. Inge Hansen, Tømmerpladsvej 3, Frederiksværk.
Frk. Inger Skibby Hansen, Vilhelminevej 21, Odense.
Gårdejer Johs. Hansen, Hjorthøj, Ruds Vedby.
Fru Kirsten Hansen, Mars Allé 79, Søborg.

Skovfoged Lars Aage Hansen, Damhus, Hørsholm.
 Frk. Margit Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Mogens Hansen, Hallenslev, Gørlev S.
 Poul Hansen, Mosevej 34, Ballerup.
 Poul Erik Hansen, Niløse, Dianalund.
 V. E. Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Fru Bodil Hermansen, Kirkevej 21, Charlottenlund.
 Frk. Gudrun Høyrup, Gørlev S.
 Harald J. Jensen, Damme, Askeby.
 Bankassistent Helmer Jensen, Banken for Sorø og Omegn, Sorø.
 Kontorchef Leo Jensen, Fabriksvej 1, Glostrup.
 Fru Sonja Jensen, Struckallé 4, Tønder.
 Ejendomsmægler Henning Johansen, Fuglsangvej 10, Høng.
 Dr. Bjørn Jørgensen, 3875 Wilshire Boulev., Los Angeles 5, California, USA
 Fru Helen Jørgensen, Lysbrovej 52, Brønshøj.
 Cand. jur. Karl Jørgensen, Buddinge Hovedgade 124, Søborg.
 Fru Viola Jørgensen, Parkvej 18, Slagelse.
 Kontorchef, cand. polit. Johs. Kjeld, Normasvej 37, Valby.
 Hans Kjær, Usseerød Kongevej 37, Hørsholm.
 Postkasserer A. F. Kristensen, Colbjørnsensvej 51 st., Nykøbing F.
 Rasmus Krohn, Finderup, Høng.
 Apoteker, dr. pharm. Axel Lannung, Brogaardsvej 6, Gentofte.
 Vekselerer, cand. polit. Gunnar L. Lannung, Richelieus Allé 11, Hellerup.
 Landsretssagfører Hermod Lannung, Skindergade 32, København K.
 Kontrolassistent E. J. Larsen, Vejby.
 Frk. Hanne Larsen, Syvbækgaarden, Høng.
 Direktør Karl Larsen, Kolding.
 Frk. Ruth Larsen, Skovgaard, Ruds Vedby.
 Frk. Sigrid Birch Larsen, Amts- og Bysygehuset, Kalundborg.
 Assurandør Kay-Erik Wissing Laursen, Lilletoften 41, Skovlunde.
 Ruth og Erik Laursen, Bellisbakken 2, Birkerød.
 Vagn-Aage Lind, Vestergade 24, Nyborg.
 Frk. Kirsten Linneberg, Torvegade 31, Slagelse.
 Frk. Connie Madsen, Dalby Hals, Gørlev S.
 Fuldmægtig, cand. polit. Peder Madsen, Søborg Torv 4, Søborg.
 Ulrik Madsen, Tybjerg, Haslev.
 Mejeriingeniør Holger Mathorne, Juelsmindevej 24, Bolbro, Odense.
 Overlærer E. Seest Mogensen, Nysted.
 Jan Morbech, Astersvej 14, Slagelse.
 Frk. Ann-Mari Mortensen, Gørlev S.
 Peter Neergaard, Skellet 9, Slagelse.
 Frk. Aase Nielsen, Jerslev S.
 Direktør A. Kousgaard Nielsen og frue, Resedavej 9, Gentofte.
 Sognepræst Edvard Nielsen, Veterslev præstegaard, Vrangstrup.
 Fru Elisabeth Nielsen, Maskinfabriken, Ruds Vedby.

Hans Veje Nielsen, Tranevej 20, Høng.
Ester og H. K. Nielsen, Høng.
Lærer P. V. Nielsen, Holmen skole, Kvissel.
Fru Harriet Nygaard, Staalvængegaard, Langebæk.
Jesper Næsted, Ubby, Jerslev S.
Gårdejer Asger Pedersen, Hulby, Korsør.
Fru Astrid Nimand Pedersen, Fyrhøjvej 27, Lyngby.
Forlagsboghandler Folmer Pedersen, Krathusvej 5, Charlottenlund.
Fru Inga Buchwald Petersen, Myntevej 5, Risskov.
Fru Jytte Beck Pedersen, Lyngbygaardsvvej 112, Lyngby.
Frk. Lis Lindeholm Petersen, Kalundborgvej 5, Ruds Vedby.
Civilingeniør Poul E. Pedersen, Sallingvej 79, København F.
Direktør Poul Pedersen, Hovedgaden, Høng.
Overlærer Knud Petterson, Vinkelvej 36, Taastrup.
Statseks. ejendomsmægler Svend Povelsen, Nørreås 64, Slagelse.
Driftsleder Frede Rasmussen, Solbakkevej 9, Svendstrup J.
Jørgen Lykkegaard Rasmussen, Jerslev S.
Fru Inge Wæver Rasmussen, Ifversensvej 7, Hjørring.
Fru Julie Ringstrøm, Dommerboligen, Fjerritslev.
Fru Grethe Schiønning, Kongevejen 15, Birkerød.
Professor Peter Skautrup, Risskov.
Frk. Elisabeth Staugaard, Ruds Vedby.
Jens Staugaard, Ruds Vedby.
Knud Erik Staugaard, Ruds Vedby.
Regnar Staugaard, Ruds Vedby.
Strandbygaard, Høng.
Frk. Anne Sørensen, Falkenhøj, Ruds Vedby.
Søren Kai Sørensen, Skovvej 19, Ruds Vedby.
Frk. Ruth Sørensen, Roskilde.
Direktør Gustav Theilgaard, Køge.
Boghandler Mogens Thorbek, Hovedgaden 33, Høng.
Dyrlæge H. Ulsø, Skævinge.
Fru E. Østergaard, Brenderup F.

Medlemsliste

Lærere:

Overlærer E. Seest Mogensen, Nysted.
Lærerinde frk. B. Petersen, Realskolen, Høng.
Lærerinde fru Østergaard, Brenderup.
Lærer Guld, Borød, Sorø.
Mrs. Bjørn Jørgensen, f. Varberg, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien, USA.
Viceinspektør Bernh. Sørensen, Brabrand.
Forstander Svend Nielsen, Raagelund, Marslev.
Overlærer Vagn Dybkær, Alfedalsvej 6, Kolding.
Lærer Sigurd Kramer, Jul. Valentinersvej 13, st., København F.
Lærerinde frk. E. Dyhr, Kastelsvej 60, København Ø.
Lærer Aage Skræppegaard, B. Grubbesvej 33, Holbæk.
Skolebestyrer Georg Hansen, Realskolen, Høng.
Lærer Erik Olsen, Realskolen, Høng.
Seminarielærer Erik Stougaard Thomsen, Ringvej 43, 1. sal, Hjørring.
Lærer Huda, Realskolen, Høng.
Lærer Jens Martin Nissen, Realskolen, Høng.
Lærer Johs. Nielsen, Realskolen, Høng.
Lærer Jais Jensen, Gierslev, Løve.

Eksamenskursus:

- 1905 Provst H. Olsen, Aagade 22, Lemvig.
1907 Fru Ragnhild Hansen Larsen, f. Jørgensen, Frederiksborgvej, Roskilde.
1908 Frk. Gudrun Hansen, Marianelundsvej 14, Birkerød.
1910 Kommunekasserer Chr. Christensen, Hjørring.
Fru Sigrid Fogh, f. Olsen, Klejtrup skole, Hobro.
Toldforvalter, cand. jur. J. Kr. Jervøe, Hegnet 24, Holbæk.
1911 Advokat Johs. Blide, Colbjørnsensgade 3, København V.
Fru Dagmar Kofod Larsen, f. Dolleris, Bakkevænget 13, Aalborg.
1912 Læge J. Fr. Ellum, Gl. Køgevej 276, Hvidovre.
1913 Skoleinspektør E. Christophersen, Søndre skole, Holbæk.
Stationsforstander Kr. Kristensen, Kagerup st.
Forpagter Sander Rasmussen, Bøgeskovgaard, Klippede, Ørslev.
1914 Overingeniør Sigurd Bjørn, Emiliekildevej 50, Klampenborg.
Landinspektør Sven Lannung, Amager Boulevard 127, København S.
Redaktør A. Kofod Larsen, Bakkevænget 13, Aalborg.
1915 Professor Peter Skautrup, „Torpet“, Risskov.
1916 Dr. Bjørn Jørgensen, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien, USA.
Prokurist Holger Larsen, Bellisvej 16, København F.
Fru Esther Nielsen, f. Madsen, Hedevej 1, Høng.

- Statseksam. ejendomsmægler Svend Povelsen, Nørreaas 64, Slagelse.
Gdr. Chr. Rasmussen, St. Egedegaard, Mulstrup, Ringsted.
- 1917 Civilingeniør Wilhelm van Deurs, Frugtparken 7, Gentofte.
Lærer Martin Jensen, St. Fuglede.
Depotejer H. K. Nielsen, Hedevej 1, Høng.
- 1918 Direktør Aksel Kousgaard Nielsen, Resedavej 9, Gentofte.
Tandlæge frk. Inga Nielsen, Tinggade 1, Ringsted.
Forlagsboghandler Folmer Pedersen, Krathusvej 5, Charlottenlund.
Direktør Gustav Theilgaard, Køge.
- 1919 Grosserer Kr. Andersen, Lindegaardsvej 9, Ballerup.
Gdr. Anders Boes, Hem Skovgaard, Skanderborg.
Direktør Aksel Ebbesen, Øresundsvej 16, Charlottenlund.
Sognepræst Hans Ebbesen, Døstrup, Sønderjylland.
Købmand Holger Grand, Kindhestegade 11, Næstved.
Fru Ellen Hemmingsen, f. Petersen, Skyttemarksvej 13, Næstved.
Landinspektør Vald. Jacobsen, Njalsgade 18, 2. sal, København S.
Overbibliotekar frk. Ingrid Vig Jensen, Centralbiblioteket, Esbjerg.
Overlæge Peter Ladekar, Filosofgangen 9, Odense.
Fru Ellen Kousgaard Nielsen, f. Nøhr Hansen, Resedavej 9, Gentofte.
Civilingeniør F. Duelund Nielsen, Gunnekær 24-26, Rødovre, Vanløse.
- 1920 Direktionssekretær Aage Juul-Larsen, Bernstorffsvej 100, Hellerup.
Kontorchef, cand. polit. Johs. Kjeld, Normasvej 37, Valby.
Fru Gudrun Ravnholt, Estherhøjvej 39 A, Asnæs.
- 1921 Henry Aabo, Avedøre skole, Hvidovre.
Redaktør Axel Jørgensen, Thyregodsvej 3, st., Valby.
Prokurist Jørgen Jørgensen, Askevænget 15, Virum.
Cand. jur. Karl Jørgensen, Buddinge Hovedgade 124, Søborg.
Gdr. Philip Petersen, Tinghøj, Ørsted, Viby S.
Fru Inge Wæver Rasmussen, f. Mathiassen, Ifversensvej 7, Hjørring.
- 1922 Overassistent frk. Hanne Find, Willemoesgade 31¹, København Ø.
Frk. Gudrun Guldborg Hansen, Ebeltoft.
Overlærer frk. Gudrun Paarup-Hansen, Aaparken 4¹, Maribo.
Fru Marie Doose Hansen, Helgolandsgade 1, 2. sal, København V.
Gdr. Viggo Hansen, Bøget, Præstø.
Fru Bodil Hermansen, f. Jensen, Kirkevej 21, Charlottenlund.
Bogholder Chr. Pedersen, Marienbergvej 11 B, Vordingborg.
- 1923 Frk. Alice Christensen, Vestre Havnevej 16, Kalundborg.
Fru Eleonora Ebbesen, f. Christensen, Magleby sogns skole, Skelskør.
Cand. psyk. Mogens Ellehammer, Søager 45, Gentofte.
Aktuar K. Foss, Brørsonsvej 3 A, Taastrup.
Inspektør, cand. mag. Erik Halager, Kvaglundvej 31, Esbjerg.
Dyrlæge H. A. Hansen, Præstø.
Forstander Knud Hansen, Bygholm, Horsens.
Dyrlæge Mogens Jørgensen, Øster Jølby, Erslev.
Lærer C. Nielsen, Tune, Roskilde.
Lærer P. V. Nielsen, Holmen skole, Kvissel.
- 1924 Kommunekasserer, frk. Eva Bernholm, Slotsalléen 47, Slagelse.
Redaktør G. Haastrup-Vig, Øresundsvej 26, København S.
Landinspektør E. Krog, Gruts Allé 11, Hellerup.
Læge Viggo Olsen, Sankt Jørgensbjærg 20, Kalundborg.
Dyrlæge R. Lykke Pedersen, Spjald.
Disponent N. Just Sørensen, Septembervej 215, Herlev.
- 1925 Dommer Poul Berger Nielsen, Skovvej 18, Kerteminde.

- 1926 Fru Ellen Margrethe Hansen, f. Hansen, Møllevej 13, Vig st.
Harald J. Jensen, Dame, Askeby.
- 1927 Redaktør Hans Bagge, Bredegade 6, Slagelse.
Lagtingsmand, postekspeditor A. Djurhuus, Vaag, Færøerne.
Lærerinde frk. Herdis Egede, Næsby forskole, Glumsø.
Grosserer Edgar Fischer, Farimagsgade 37, Næstved.
Fru Ingeborg Guldberg, f. Danielsen, Tjørnevænget 18, Kgs. Lyngby.
Maskinarbejder Poul Hansen, Mosevej 34, Ballerup.
Lærerinde fru Johanne Helge, f. Kristoffersen, Valbygaardsvej 30,
Slagelse.
Lærer Jens Henry Jensen, Rødkælkevej 59, Taastrup.
Direktør Karl Larsen, Toldbodgade 12, Kolding.
Politifuldmægtig, cand. jur. Mikkel Lund, Sønderborg.
Gdr. Asger Pedersen, Landsbjerggaard, Hulby, Korsør.
Fru Elna Sørensen, Jydeholmen 43, Vanløse.
Stadsdyrlæge Gunnar Westergaard, Frederikshavn.
Uddeler Robert Wødemann, Brugsforeningen, Helsinge.
- 1928 Fru Kirsten Hansen, f. Hansen, Mars Allé 79, Søborg.
Kasserer Knud Nielsen, Toffekærsvvej 109, Søborg.
Dyrlæge K. Sørensen, Bjært.
- 1929 Forretningsfører Gudmund Andersen, Rebekkevej 27, 2. sal, Hellerup.
Cand. mag. Niels Holtze, Lavendelvej 2, Nakskov.
Landinspektør Poul Toft Jensen, Skelskørvej 6, Slagelse.
Civilingeniør Jacob Jochumsen, Krogshøjvej 22, Bagsværd.
Dyrlæge Hans Ulsø, Bakkehuset, Skævinge.
- 1930 Sognerådsformand, gdr. Lars Sørensen, Reerslev, Ruds Vedby.
- 1931 Asbjørn Bøgh-Sørensen, Vestergade 28, Ringe.
Fru Anna Marquard, Nørre Allé 73¹, Kalundborg.
Dyrlæge J. C. Fogt, Skelde.
Victor Larsen, Ringstedvej 56 A, Haslev.
Gartner Jacob Petersen, Overdams Huse, Hørsholm.
Skolepsykolog Gunnar Velsing-Rasmussen, Gedevassevej 31 A, Farum.
- 1932 Dyrlæge Jørgen Geert-Jørgensen, Stege.
Civilingeniør Thorkild Jespersen, Mylius Erichsensallé 54, Hellerup.
Læge, fru Astrid Klein, f. Joensen, Dalsvej 75², Holstebro.
Kontrolassistent Ejnard Larsen, Vejby.
Ekspeditionssekretær, cand. polit. David Munck, Vognmandsmarken
16, København Ø.
Købmand Ejler Nielsen, Snarebakken, Ruds Vedby.
Bibliotekar, mag. art. Anker Olsen, Kobervej 22, Herlev.
- 1933 Realskolelærer Aage Andersen, Absalonsgade 7, Slagelse.
- 1934 Fysioterapeut frk. Aase Buhr, Holbækvej, Kalundborg.
Dyrlæge Georg Bartholdy, Ebeltoft.
Læge Ernst Joachim Hansen, Gladsaxevej 135, Søborg.
Amtsskolekonsulent, cand. psych. A. Ravnmark, Syrenvej 21, Ringsted.
- 1935 Ingeniør Ove E. Andersen, Elmegaard, Højby S.
Uddeler Jens Bagge, Rosted Brugsforening, Slagelse.
Dyrlæge Aage Brændholt, Kalundborg.
Kst. kontorchef, cand. jur. Asbjørn Grathe, Hulsovej 18,
Rungsted Kyst.
Fru Agnes Jacobsen, f. Hansen, Kommunekontoret, Kr. Stillinge,
Slagelse.
Peder Madsen, Søborg Torv 4¹, Søborg.

- Sognerådsformand, gdr. Aage Møller, Agersø.
 Niclas Kunoy, Uppsalagade 12¹, Kbh. Ø.
 Dyrslæge Knud A. Rasmussen, Høyersgade 1, Frederikshavn.
- 1936 Ingeniør N. C. Jensen, Grønnevej 90, Virum.
 Vagn-Aage Lind, Vestergade 24, Nyborg.
 Adjunkt, cand. mag. Knud Nordberg, Lindevang 20, Sønderborg.
 Civilingeniør Poul E. Petersen, Sallingvej 79¹, København F.
- 1937 Gdr. Johs. Hansen, Hjorthøj, Ruds Vedby.
 Fængselsbetjent Jens Bundgaard Jessen, Sdr. Omme.
- 1938 Frk. Anna Pedersen, Hørdum, Thy.
 Fru Margrethe Jørgensen, f. Sørensen, Strandgaarden, St. Fuglede.
- 1939 Ingeniør Thorkild Hansen, Bagsværdvej 187, Bagsværd.
- 1940 Jens Aage Christensen, V. Heden pr. Vraa.
 Viggo Madsen, Fabriksvej 24¹, Horsens.
- 1941 Trafikassistent frk. Ruth Sørensen, Jernbanestationen, Roskilde.
- 1942 Gdr. Esben Hansen Larsen, Bakkegaarden, Sperrestrup, Ølstykke.
 Tandlæge, fru Gerda Ohrt, f. Dige, Schweizerpladsen 5, 2. sal,
 Slagelse.
 Fru Kathrine Jakobsen, f. Nielsen, Villa Granly, Kirkeby.
- 1944 Civilingeniør Poul Eriksen, Tukshøjen 30, Herlev.
 Kaj Sjørslev, Skolebakken 2 A, Nyborg.
- 1945 Forstkandidat Lars Aage Hansen, Ruds Vedby.
 Fru Anna Lise Larsen, f. Bang Jensen, Aakjærsvvej 1, Karup J.
- 1946 Konsulent Martin Christiansen, Poul Møllersvej 21, Odense.
- 1947 Trafikassistent Harry Petersen, Blichersvej 9, 1. sal, Helsingør.
 Axel Poulsen, Ledagersti 23, Vanløse.
- 1948 Fru Herdis Stentebjerg Hansen, f. Kristensen, Kantinen, seminariet,
 Hjørring.
 Lærer Hans Jørgensen, Ørslev, Slagelse.
 Gunner Kerval, Pilevej 14, Frederiksværk.
 Civilingeniør Erik Lauersen, Bellisbakken 2, Birkerød.
- 1949 Assistent Villy Nielsen, Codan, Hillerød.
 Jørg. Kj. Rasmussen, Faardrup, Flakkebjerg.
- 1950 Repræsentant Henning Jensen, Helgolandsgade 13, Esbjerg.
 Fru Sonja Jensen, f. Lillholm, Strucksallé 4, Tønder.
 Mejeriingeniør Holger Mathorne, Juelsmindevej 24¹, Bolbro, Odense.
 Radiotelegrafist Bent R. Petersen, Gothersgade 32, 4. sal, Kbh. K.
- 1951 Overass. Anders Hansen, Novembervej 13, Herlev.
 Fenrik Bjarke Trier Hansen, F. L. K. S. E.-afdl. Jonstruplejren,
 Ballerup.
 Fru Annelise Nielsen, f. Christensen, Folehaven 115 st. th., Valby.
- 1952 Knud E. Andersen, Sorøvej, Skelskør.
 Løjtnant Knud Krüth, Lundsgaardsvej 1, Frederiksberg, Sorø.
 Ulrik Madsen, Tybjerg, Haslev.
 Mag. art. frk. Marie Terp, Elverumsvej 9, Aarhus.
 Lærer Karl Henning Yde, Byskolen, Ulfborg.

Realskolen:

- 1910 Lærer Hans Nielsen, Kværkeby skole, Kværkeby.
- 1911 Fru Inger Ellum, f. Frost, Gl. Køgevej 276, Hvidovre.
- 1912 Lrs. Hermod Lannung, M. B., Skindergade 32, København K.
- 1915 Fru Edith Skov, Taarbæk Strandvej 59 B, Klampenborg.
- 1916 Fru Jeanette Lannung, f. van Deurs, Amager Boulevard 127, København S.
- 1917 Generalkonsul Axel Beck, Nørrebrogade 26, København N.
Fru Valborg Stahl Madsen, f. Stahl Nielsen, Sæbehuset, Høng.
- 1918 Apoteker, dr. pharm. Axel Lannung, Henning Bojesensvej 9, Gentofte.
Bankbestyrer K. A. Lomholt Nielsen, Fuglebjerg.
- 1919 Fru Musse Ringstrøm, f. Hannibal, Fjerritslev.
- 1920 Fru Anna Hansen, f. Hansen, Skovsøen 31, Bagsværd.
Fru Astrid Pedersen, f. Christoffersen, Fyrhøjvej 27, Kgs. Lyngby.
Fru Menze Peterson, f. Skov, 19250 Gainsborough Road, Detroit, Michigan, USA.
- 1921 Veksellerer, cand. polit. Gunnar Lannung, Fortunstræde 4, København K.
- 1923 Frk. Gudrun Høyrup, Sejersvej, Gørlev S.
Fru Valborg Sikjær, f. Nielsen, Harsdorffsvej 6 A, København V.
- 1924 Prokurist Jørgen Christensen, V. Heisesvej 13, Allerød .
Fru Bertha Jensen, f. Frisdahl, Eksercergaarden, Tønder.
Fru Inger Steensgaard Larsen, f. Schultz, Skovdalsvej 1, Kongsvang, Aarhus.
Aksel Mathiesen, Ernst Kapersvej 12, København SV.
- 1925 Boghandler Ejlf Johansen, Toftlund.
- 1926 Frk. Johanne Jørgensen, Maagevej 48, 1. sal, København NV.
Direktør Henry Larsen, Ulrikkenborg Allé 32, Kgs. Lyngby.
Fru Inger Schmidt, f. Vedel Birch, Ingemanns Allé 56, Esbjerg.
- 1927 Smedemester Edmund Christensen, Sæby, Høng.
Maskinmester Gunnar Czermak Nielsen, Jydeholmen 28, Vanløse.
- 1928 Værkfører Svend Christensen, Kalundborgvej 49, Slagelse.
Fru Esther Jørgensen, f. Eriksen, Stavnsbjerggaard, Sludstrup.
Arkitekt, M.A.A., Helge Nørvig, Segelckesvej 8, 1. sal, København F.
- 1929 Postkasserer Asger Fr. Kristensen, Colbjørnsensvej 51, Nykøbing F.
- 1930 Realskolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe Realskole, Ringe.
Lektor, cand. mag. Torsten Jørgensen, Drosselvej 64, København F.
- 1931 Købmand Erik Sørensen, Brønshøjgaardsvej 25, Brønshøj.
- 1932 Manufakturhandler Henning Hansen, Høng.
Fru Elisabeth Nielsen, f. Wittrock Hansen, Maskinfbrk., Ruds Vedby.
- 1933 Grosserer H. J. Fraas, Dyrehavegaardsvej 52, Kgs. Lyngby.
Knud Rønholt Hansen, Slotsparken 1, Bagsværd.
Pianist Chr. Haundrup, Ahornskrogen 8, Bagsværd.
Læge fru Ulla Hjeresen, f. Tuxen-Meyer, Søndergade 19², Horsens.
Sognepræst Edvard Nielsen, Veterslev Præstegaard, Vrangstrup.
Direktør, ingeniør Poul Pedersen, Høng.
Bogholder Poul Thorsted, Kongelyset 21, Slagelse.

- 1934 Cand. mag. Svend Brinkhard, Rytsebækvej 16, Virum.
Revisor Holger Borgen Hansen, Amtskontoret, Thisted.
Lærerinde frk. Karen Poulsen, Ringe.
Fru Grethe Schønning, f. Møller, Kongevejen 15, Birkerød.
- 1935 Sygeplejerske, fru Vibeke Hansen, Enderslev, Haarlev.
Fru Viola Jørgensen, f. Bruun, Parkvej 18, Slagelse.
LRS Per Rønnow Kønig, St. Kongensgade 77, København K.
Fru Harriet Nygaard, f. Thorbek, Staalvængegaard, Langebæk.
Fru Birgit Nymann, f. Wester, Munkatågarp, Svenstorp, Sverige.
Fru Inga Petersen, f. Mortensen, Myntevej 5, Risskov.
Ingeniør Henrik A. Sørensen, Bondemarken 22, 1. sal, Bagsværd.
- 1936 Fru Rita Højvert, f. Bloch, Toftøjevej 15 D, Vanløse.
Driftsleder Frede Rasmussen, Solbakkevej 9, Svendstrup J.
- 1937 Frk. Bertha Hansen, Skt. Nikolajvej 18¹, København V.
Vagn Holm, Buskager 42, Vanløse.
Fru Bodil Jensen, f. Henriksen, Københavns Vandforsyning, Marbjerg,
Hedehusene.
Frk. Sigrid Birch Larsen, Amts- og Bysygehuset, Kalundborg.
- 1938 Peter Vilhelm Deleuran, Teglkasvej 25, Kastrup.
Fru Ebba Hansen, f. Jensen, Ll. Høng, Høng.
Frk. Inge Marie Hansen, Sct. Pedersgade 24, Slagelse.
Eigil Nedergaard Jensen, Vandværksgaard, Gørlev S.
Fru Hedevig Teglgård Jørgensen, f. Bagge, Ryds Mølle, Langesø.
Kontorchef Leo Jensen, Fabriksvej 1, Glostrup.
Fru Eileen Lambertsen, f. Hansen, Flensborggade 8, 3. sal,
København V.
Indendørsarkitekt fru Grethe Pedersen, f. Plejdrup, Høng.
- 1939 Ingeniør Niels Trygve Bloch, Kastrupvej 80, København S.
Civilingeniør Anders Glens, A/C Hedeager-Bosworth do Brazil S. A.,
Avenida Paulista 1650, Caixa Postal 3010, Sao Paulo, S. P.,
Brasilien.
Disponent Alex Wittrock Hansen, Høng.
- 1940 Fru Kirsten Andreassen, f. Lindsteen, Næstved Discontobank, Næstved.
Civilingeniør Poul Geert Christoffersen, Færøvej 19, Kgs. Lyngby.
Fru Evely Johnsen, f. Pedersen, Kobbelvænget 46, Brønshøj.
Kontorchef cand. jur. Thorkild Jørgensen, Kongsbjergvej 31, Virum.
Civilingeniør Frands Olsen, Brøndbyøster Torv 84, Hvidovre.
Repræsentant Kaj Olsen, Orøvej 5, Holbæk.
Fru Anna Sørensen, f. Olsen, Brøndbyøster Torv 21, st. th., Hvidovre.
- 1941 Fru Inger Munch-Hansen, f. Hansen, Hulsøvang 14, Rungsted Kyst.
Landsretssagfører Kaj Plejdrup, Holbæk.
Fru Birgit Rasmussen, f. Knudsen, Trendetoften 9, Holte.
- 1942 Egon Berth, Esso, Irisvej 6, Køge.
Poul Chr. Larsen, Aarby, Kalundborg.
Læge Aage Olsen, Nr. Allé 71, st. tv., Kalundborg.
Fru Inge Marg. Sejerøe Olsen, f. Jørgensen, Sdr. Allé, Gørlev S.
Fru Edith Petersen, f. Hansen, A/M Toft, Kokkedal.
- 1943 Repræsentant Helge Jensen, Holbergsgade 24, Slagelse.
Ejendomsmægler Henning Johansen, Fuglsangsvej 10, Høng.
Fru Jytte Beck Pedersen, f. Iversen, Lyngbygaardsvej 112, Kgs.
Lyngby.
- 1944 Hans Veje Nielsen, Tranevej 20, Høng.
Installatør Kurt Riber, Griffenfeldtsgade 7, København N.

- 1946 Bankassistent Ole Hansen, Slotsvænget 36, Slagelse.
 Fru Else Knudsen, f. Kristensen, Neder Vindinge, Vordingborg.
 Fru Beate Nielsen, f. Mathiasen, Fuglede Lervarefabrik, St. Fuglede.
 Fru Else Pedersen, f. Zobbe, Skibbrogade 46, Kalundborg.
 Fru Else Sørensen, f. Jensen, Listedvej 52, st. th., Kastrup.
- 1947 Fru Gudrun Binderup, f. Johansen, Irisvej 11, Slagelse.
 Frk. Asta Høgsbro, Vestergade 8, Hvidbjerg, Thy.
 Bent Jensen, Herslevgaarden, Høng.
 Radiotekniker Ernst Nielsen, Hovedvej 2, Orehoved.
 Fru Grethe Baunegaard Pedersen, f. Nielsen, Reerslev, Ruds Vedby.
- 1948 Henning Eskildsen, Hulkærvej 38, Søborg.
 Fru Kirsten Hagen, f. Jensen, Banevolden 40, Valby.
 Frk. Inge Hansen, Tømmerpladsvej 3, Frederiksværk.
 Fru Inger Hansen, Strandhavevej 82¹, Valby.
 Fru Betty Pedersen, f. Nielsen, Rundgaarden 24, st., Søborg.
 Fru Anne-Lise Weirup, f. Bruun, Odinsvej 7 C., 1. sal, Høng .
- 1949 Fru Bente Dilling Hansen, f. Kristensen, Nymose Huse 40, Gentofte.
 Frk. Kirsten Hansen, Sæbygaard, Høng.
 Assurandør Kay Wissing Laursen, Lilletoften 41, Skovlunde.
 Konsulent Poul Olsen, Havnevej 24, 2. sal, Roskilde.
- 1950 Fru Anni Andersen, f. Christensen, Sct. Jørgensgade 30, 1. sal, Slagelse.
 Sekretær, cand. jur. Hans Christensen, Engtoftevej 21, Farum.
 Fru Else Hansen, f. Jespersen, Ø. Skovby, Dannemarre.
 Fru Helen Jørgensen, f. Sørensen, Lysbrovej 52, Brønshøj.
 B. Kjædegaard, Maglekær 22², Valby.
 Fru Irene Kristensen, f. Hansen, Søndermarksvej 24, Dianalund.
 Fru Rigmor Kristensen, f. Rasmussen, Gækkelundsvej 24, Slagelse.
 Ester Larsen, Roskildevej 51, 1. altangang 22, Valby.
 Gunnar Thaarup, Svanevej 53, Roskilde.
 Frk. Kirsten Zobbe, Algade 36, Gørlev S.
- 1951 Frits Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Ingeniør Erik Larsen, Fuglsangallé 80, Brønshøj.
 Frk. Birgitte Madsen, Pileallé, Bække.
 Folmer Nielsen, Gl. Torv, Frederikshavn.
 Ingeniør Jørn Risom, I. P. Hansensvej 5, Roskilde.
- 1952 Thormod Christiansen, Niels Brocksgade 4, 2. sal tv., København V.
 Ingeniør Ejvind Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Henning Jensen, Kildegården, Haslev.
 Konstruktor Hans Holst Kjær, Usserød Kongevej 37², Hørsholm.
 Fru Bodil Lund, f. Belling, Svindinge præstegaard, Svindinge.
 Frk. Tove Madsen, Hovedgaden 46, Høng.
 Fru Aase Lykke Sørensen, Smedestræde 8, Valby.
 Løjtnant Mogens Sørensen, Skaderedegaarden, Fuglebjerg.
- 1953 Anders Bøgelund, Møllevej 8, Høng.
 Hans Chr. Frederiksen, Jonstrupvej 3, Sorø.
 Erik G. Hansen, Lyshøjgaardsvej 93, 4. sal, Valby.
 Helmer Jensen, Banken for Sorø og Omegn, Sorø.
 Ove Jensen, Drosselvej 13 a, Høng.
 John Jørgensen, Jerslev S.
 Arne Larsen, Slagelsevej 44, Høng.
 Torben Madsen, Signalværkstedet, Flyvestation, Aalborg.
 Flyradiotelegrafist Preben Nielsen, Rugvænget 38¹, Ballerup.

- Berit Lehmann Petersen, Stationsvej 3, Høng.
Fru Birthe Winkel, f. Hansen, Hovedgaden 3, Hørsholm.
- 1954 Fru Hedvig Forsling Christensen, f. Nørby, Hovedgaden, Høng.
Bjørn Kraglund, Stengaardsallé 95, Lyngby.
Flemming Madsen, Axelholm, Jyderup.
Frederik Madsen, Kulbygaard, Høng.
Arne Mortensen, Kraghave, Nykøbing F.
Fru Tove Petersen, f. Jensen, Skuerup, Vedde.
Elin Sparre, Hallenslev pr. Høng.
- 1955 Frk. Ingrid Fink, Husmandsskolen, Høng.
Typograf, frk. Hanne Frederiksen, Lundsgaardsvej 19, Sorø.
Frk. Margit Hansen, Lærkevej 5, Høng.
Fru Else Jensen, f. Jensen, Østerbro 34, Slagelse.
Vagn Jensen, Ubby, Jerslev S.
Frk. Connie Madsen, Dalby Hals, Gørlev S.
Fru Jytte Nielsen, f. Hansen, „City“, Dr. Sellsvej 13, Dianalund.
Seminarieelev, frk. Lene Pedersen, Stationsvej 3, Høng.
- 1956 Per Bonde, Skellebjerg.
Kaj Jensen, „Søvang“, Lille Fuglede, Jerslev Sj.
Rasmus Krohn, c/o købmand Amos Krohn, Gelskovvej 18, Virum.
Henning Larsen, Rudsgade 25, Ruds Vedby.
Fru Rigmor Larsen, f. Frandsen, Bredstensgaard, Jerslev.
Vagn Larsen, „Højgaard“, Tersløse pr. Dianalund.
Frantz Martensen, Ribegade 6, 4. sal, København Ø.
Stud. techn. Knud Paludan-Müller, Lærlingehjemmet, Rantzausgade 60,
København N.
Kaj Petersen, Vedby skov pr. Ruds Vedby.
Fru Inge Valsgaard, Ægirsgade 57, 3. sal, tv., København N.
- 1957 Terkel Fink, Husmandsskolen, Høng.
Stud. med. Kirsten Falster Hansen, Sæby pr. Høng.
Leo Jessen, mejeribestyrer Jessen, Havrebjerg.
Hanne Larsen, Syvbækgården, Høng.
Bent Boye Nielsen, Løve.
Søren Frank Olsen, Baggensgade 28 B, 1. sal, København N.
Inge Valentin Pedersen, Hovedgaden 66, Høng.
Bent Skjolddorff, Tjørnelunde pr. Høng.
- 1958 Frk. Hanne Bech, Centralsygehuset, Slagelse.
Poul Erik Hansen, Niløse, Dianalund.
Finn Larsen, Slagelsevej 44, Høng.
Jørgen Larsen, Solbjerg, Slagelse.
Mogens E. Sørensen, Blæsinge, Havrebjerg.
- 1959 Mette Ege Axø, Johannevej 1 B, Charlottenlund.
Niels Blomhøj, Høng.
Jørgen Brøndel, Birkevej 3, Høng.
Kjeld Christensen, Slagelsevej, Høng.
Mogens Hansen, Hallenslev, Gørlev S.
Bjarne Jæger, Høng.
Jørgen Stanley Jørgensen, Slagelsevej 34, Høng.
Svenning Jørgensen, Ll. Høng, Høng.
Inge Kjeldstrup, Høng.

- Hanne Larsen, Møllevej, Høng.
 Hanne Merete Larsen, Gierslev Præstegaard, Løve.
 Ann-Marie Mortensen, Alderdomshjemmet, Løve.
 Bente Malskjær, Sæby, Høng .
 Birgit Møller, Høng.
 Lennart Paludan-Müller, Sæby, Høng.
 Peter Neergård, Skellet 9, Slagelse.
 Aase Nielsen, Ubby, Jerslev S.
 Svend A. Noppenau, V. Helsing, Gørlev S.
 Jesper Næsted, Ubby, Jerslev S.
 Carl Henrik Petersen, Stationsvej 3, Høng.
 Inge Bielenberg Rasmussen, Rudsgade 36, Ruds Vedby.
 Jørgen Lykkegård Rasmussen, Fuglede pr. Jerslev S.
 Alice Sørensen, Gl. Skolevej 4, Høng.
 Stud. pharm. Søren Sørensen, Fagotvej 28, Herlev.
 Jens Stougård, Ruds Vedby.
- 1960 Runa Lynge Andersen, Gørlev jernstøberi, Gørlev S.
 Klaus Bormann, Gudum, Slagelse.
 Agnethe Christensen, Knudstrupvej, Løve.
 Birthe Høj Christensen, Rudsgade 32, Ruds Vedby.
 Birde Honoré Christoffersen, Mejeriet, Dianalund.
 Jep Fink, Husmandsskolen, Høng.
 Ingelise Graae, Lærkevej 8, Høng.
 Finn Hannibal, Høng.
 Merete Hansen, Gierslev, Løve.
 Ulla Møller Hansen, Sæby, Høng.
 Thorkild Jacobsen, Slagelsevej, Høng.
 Birgit Jensen, Hallenslev, Gørlev S.
 Ejler Bruun Jensen, Høng.
 Lene Johansen, Drosselvej, Høng.
 Hans Jørgen Knudsen, Børnehjemmet, Høng.
 Hans Jørgen Larsen, blikkenslager Larsen, Høng.
 Ruth Larsen, Skovgaard, Ruds Vedby.
 Kirsten Linneberg, Torvegade 31^a tv., Slagelse.
 Jan Morbech, Astersvej 14, Slagelse.
 Erling Vagner Nielsen, Rudsgade 45, Ruds Vedby.
 Inge Nielsen, maskinfabrikken, Ruds Vedby.
 Lis Lindeholm-Pedersen, Kalundborgvej, Ruds Vedby.
 Gert Valentin Petersen, Løve.
 Elisabeth Stougaard, Ruds Vedby.
 Regnar Stougaard, Ruds Vedby.
 Anne Sørensen, Falkenhøj, Ruds Vedby.
- 1961 Grethe Lise Andersen, Hovedgaden 4, Høng.
 Kirsten Bøgelund, Møllevej 8, Høng.
 Lis Brøndel, Kulby, Høng.
 Karen Christensen, Heden, Høng.
 Niels Peter Christensen, Sæby pr. Høng.
 Birthe Esman Eriksen, Lindevej 3, Høng.
 Henning Hansen, Hovedgaden 1, Høng.
 Irene Hansen, Hallenslev, Gørlev S.
 Jens Henning Hansen, Sandhøjgaard, Hallenslev, Gørlev.
 Steen Ove Hansen, St. Kongensgade 25, 1. sal, København K.
 Knud-Sten Hansen, Hjorthøj, Ruds-Vedby.
 Niels-Erik Darling Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Leif Jensen, Møllevej 32, Høng.
 Per Rønde Jensen, Vinkelvej, Høng.

Kirsten Johnsen, Heden, Høng.
 Mogens Johansen, Drosselvej 13, Høng.
 Jette Kürstein, Tjørnelunde mark, Tindinge Bakke, Ruds Vedby.
 Ingvar Kyed, skolen, Ørslev pr. Slagelse.
 Karen Elisabeth Monrad, Hovedgaden 2, Høng.
 Birgitte Paludan-Müller, Sæby pr. Høng.
 Leif Bernholm Nielsen, Hedvigsgård, Høng.
 Helmuth Nielsen, Vævervænget, Ruds Vedby.
 Jørgen Nielsen, Jernbanegade, Ruds Vedby.
 Hans Ejner Nielsen, Solbjerg pr. Slagelse.
 Birgit Nielsen, Gierslev, Løve.
 Annie Pedersen, Tjørnelunde, Høng.
 Per Tidemand Pedersen, Kulby mark, Høng.
 Johan Aage Pedersen, Hersegade 32, Roskilde.
 Kirsten Petersen, Skovvej 13, Høng.
 Ebba Schneider, Vestergade 26, Høng.
 Knud-Erik Staugaard, Sorøvej 1, Ruds Vedby.
 Karin Troelsen, Vedbygård, Ruds Vedby.

- 1962 Annette Andersen, Slagelsevej 32, Høng.
 Ole Blomhøj, Vinkelvej 5, Høng.
 Anne Marie Kristensen, Vigogård, Gierslev pr. Løve.
 Ole Christensen, Slagelsevej 1, Høng.
 Elin Hansen, Niløse pr. Dianalund.
 Hanne Hansen, Møllegård, Gierslev pr. Løve.
 Marianne Hansen, Møllevej 28, Høng.
 Birger Jensen, Toitevej 5, Høng.
 Jens Chr. Stahl Jensen, Jernbanegade 7, Ruds-Vedby.
 Ole Schmidt Jensen, Søndermarksvej 21, Dianalund.
 Vibeke Guldborg Jensen, „Sæbyhøj“ pr. Høng.
 Søren Kelstrup, Odinsvej 15 a, Høng.
 Torsten Lang-Jensen, Peder Madsensvej 5, Ruds-Vedby.
 Kurt Larsen, Gierslev pr. Høng.
 Birthe Larsen, Kragevig pr. Ruds-Vedby.
 Anette Marholt, Nyvej 1, Høng.
 Mette Møller, Abildgaard, Høng.
 Anne-Grete Nielsen, Dr. Sellsvej 2, Dianalund.
 Leif Chr. Nielsen, Granhøjgård Bjærg pr. St. Fuglede, Sjælland.
 Therese Nielsen, Tersløsevej 45, Dianalund.
 Hanne Pedersen, Kulby pr. Høng.
 Vilhelm Pedersen, Hovedgaden 12, Høng.
 Flemming Pedersen, Gierslev pr. Løve.
 Lena Troelsen, Lindehuset, Ruds-Vedby.
 Ida Wøldike, Hovedgaden 55, Høng.
- Hanne Andersen, Søbjerger pr. Skellebjerg st.
 Eva Arpe, „Grønhøjgård“, Gierslev, Høng.
 Eva Christensen, Ryegård, Høng.
 Niels Chr. Hansen, Skambækgård, Løve.
 Leif Jensen, Sæby pr. Høng.
 Stiig Jespersen, „Høng Fjerkræ“, Høng.
 Kirsten Jørgensen, Sæbyvej, Høng.
 Ole Kyed, Ørslev pr. Slagelse.
 Annie Larsen, Strandvejen 1, Høng.
 Benny Larsen, Odinsvej 9, Høng.
 Kurt Ludvigsen, Hallenslev, Gørlev.
 Birthe Madsen, Løjes-Mølle, Ruds-Vedby.

Hans Peder Madsen, Løve.
Erling Mathiesen, Møllegårdsvej 2, Høng.
Kirsten Nielsen, Finderup pr. Høng.
Niels Chr. Nielsen, „Hedebogård“, Solbjerg, Høng.
Torsten Nielsen, Hovedgaden 37, Høng.
Carl Clement Olsen, Løve st. Sj.
Inga Olsen, Skellebjerg st.
Karen Olsen, Risbjerg pr. Skellebjerg.
Carl Petersen, Sct. Mikkelsgade 27, Slagelse.
Jes Petersen (Flemming). Karsholtevej 20, Dianalund.
Freddy Rasmussen, Stationspladsen 3, Høng.
Leif Ravn, Banegården, Slagelse.
Hans Peter Sørensen, Engvej 5, 1. sal, Høng.

Indhold:

Mindeord om Johs. Jørgensen. Af <i>J. Th. Monrad, Jørgen Bent Jørgensen, Georg Hansen og Hans Bagge</i>	3
Mindeord. Af <i>Hans Holten Hansen, Georg Hansen og A. E.</i>	12
Realskolens nyordning. Af <i>Georg Hansen</i>	16
Generalforsamlingen	20
Hvem er hvad — og hvor?	24
Årets gang. Af <i>Jais Jensen</i>	31
Elevforeningen skifter formand. Af <i>Georg Hansen</i>	35
Udskrift af protokollen. Af <i>Jais Jensen</i>	36
Mindefonden	37
Medlemsliste	40