



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skolepeny

MRS SKRIFT

1962



HØI OG REALSKOLE-EXAMENS- KURSUS

20

ÅRSSKRIFT

UDGIVET AF

ELEVFORENINGEN FOR HØNG REALSKOLE
OG EKSAMENSKURSUS

1962

TEGNINGEN TIL OMSLAGET
UDFØRT AF

Elise Konstantin-Hansen

SORØ AMTSTIDENDE . SLAGELSE
1962

Til gamle elever

Lørdag den 2. marts 1963 bliver der i Studenterforeningen i København sammenkomst for gamle elever fra både Høng realskole og studenterkursus. Realskolens elevforening vil tillige holde generalforsamling.

Til 10- 25- 40- og flere års jubilarer

Såfremt der er ønske om det, vil skolen gerne danne rammen om en sammenkomst for jubilarerne med jubilæum år 1962 — to og tres — til foråret. Men da man selv må afholde de nødvendige omkostninger ved spising og anden fortæring, vil jeg bede interesserede komme med forslag om tidspunkt m. m.

GEORG HANSEN



Karossen vurderes.



De tre nye lærere.

ÅRETS GANG

SKOLEÅRET 1961—62 startede den 17. august, som det har været skik nu i flere år, d.v.s. det skulle have startet. Men i sidste øjeblik udsattes starten et par dage for at en række lærere kunne få lejlighed til at følge undervisningen ved nogle københavnske skoler. Disse begyndte nemlig skoleåret nogle dage før Høng realskole, og da de nye skoleordninger kræver en del nyt stof, var det formålstjenligt, at lærerne fik lejlighed til at drøfte spørgsmålene med kolleger fra andre skoler, og da de selv var interesseret i sagen og faginspektionen og visse københavnske skoler velvillige, lod det sig let arrangere. D'hr. Olsen, Krogsgård, Nielsen, Nissen og Jais Jensen tilbragte derfor nogle dage i København og vendte hjem med nye indtryk og et sammenligningsgrundlag for egne bedrifter.

Da skolen var godt i gang, drog sportsfolkene til Holbæk for at deltage i det årlige idrætsstævne privatskolerne imellem. Resultatet blev over al forventning, idet Høng blev nr. 1 og dermed erhvervede pokalen. I sandhedens navn må det dog indrømmes, at fortjenesten først og fremmest skyldtes en grønlandsk gæst elev, som vi havde en måned, og som var grønlandsk mester i en række idrætsgrene. Sejren var tilmed kun på et halvt point, og ved en fejlregning havde man derfor i første omgang tildelt Tølløse sejren. Da sandheden kom frem, måtte Tølløse derfor aflevere sølvbægeret til Høng. Her står det endnu. Thi det viste sig i 1962, at der var sket så stort run på de private realskoler i Holbæk amt, at der nu var for få skoler, til at et idrætsstævne kunne komme i stand. I de sidste to år er Samsø, Asnæs, Stenlille og Svinninge realskoler enten blevet kommunale eller gået ind, og de resterende skoler kunne derfor ikke stille elever nok til stævnets afvikling. Der er grund til at mene, at det store idrætsstævne i Holbæk for amtets private realskoler har været holdt for sidste gang.



Dørvogteren er hårdt trængt



Hvad er forskellen på en to-og en firetakts motor?

Skolen havde i det forløbne år syv klasser med ialt ca. 145 elever. I skoleåret 1962—63 er elevtallet formindsket til ca. 125 elever, således som det var forudsagt i den i fjor opstillede beregning over elevtallet. I år er der derfor kun seks klasser, nemlig parallelklasser hele vejen igennem.

Som nævnt i sidste års elevskrift udvidedes lærersamarbejdet med både gymnasiet og privatskolen, og dette udvidede samarbejde er fortsat i år. Ved skoleårets udgang ændredes lærerstaben imidlertid, idet frk. Petersen som andetsteds i årsskriftet nævnt tog sin afsked på grund af alder, og Nissen rejste ad Hedehusene til, men han har dog senere vist sig hos gamle bekendte i Høng, uden tilsyneladende at have taget større skade, mens Jais Jensen tilfredsstillende sine ønskedrømme om at blive kostskolelærer ved at drage til Ringe realskole på Fyn. Ved afslutningen rettedes en behørig tak til de bortdragne for de fortjenester, enhver især måtte have indlagt sig under sin system på skolen, Jais Jensen en ekstra for sin indsats på sportslige områder, den understregedes af en boggave, som alle de afgående modtog.

Til erstatning for de bortdragne er der antaget 3 nye lærere. Hr. Gottlieb, der kom fra Bogø, fru Uldall, der kom fra Svinninge og hr. Vang Petersen, der kom fra Jyderup.

Årets faste begivenheder, skolefest, eksamen, rejser, indfandt sig programmæssigt. Ved skolefesten opførtes „Genboerne“ med Jais Jensen som instruktør og hovedkraft — han var løjtnanten. Efter afslutningen drog et hold realister til Norge med hr. og fru Nielsen samt hr. Nissen som ledere, og i årets løb var forskellige klasser på een-dagsture.

Nok så afgørende for skolens trivsel var de forsøg, der blev gjort på at sikre bedre tilskudsforhold. Da det var klart, at visse forhold skulle ændres m. h. t. realskolernes tilskudsforhold, drog redaktør Bagge og undertegnede

til København og optog forhandlinger med politikere af alle afskygninger for at orientere dem om, at der her til lands er ca. 10 realskoler uden hovedskole, og at disse skoler ikke kan eksistere, hvis statstilskudsordningen fortsat giver så meget mindre tilskud til realklasser end til hovedskoleklasser. Anstrengelserne resulterede i, at vi blev anmodet om at give en redegørelse i det respektive folketingsudvalg, hvilket skete.

Der vedtoges senere en lov, som stillede et beløb til ministerens rådighed til uddeling blandt skoler, der er særlig vanskeligt stillet — deriblandt er Høng. For at orientere ministeren inviterede undertegnede hr. Helveg Petersen til besøg i Høng. Besøget fandt sted i oktober måned. Skolen blev besøgt og problemer drøftet. Der blev også givet tilsagn om hel eller delvis dækning af forrige års underskud. Nu ligger sagen hos embedsmændene.

Iøvrigt har arbejdet med skolens problemer manifesteret sig i en række bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, om hvilke problemer man kan blive orienteret gennem Hans Bagges beretning andet steds i årsskriftet.

Endelig skal det nævnes, at der er sket visse ændringer med skolens lokaliteter, idet der er lærerværelse med tilhørende thekøkken og toilet i frk. Petersens gamle lejlighed oven over skolebygningen, at der er indrettet toilet i gymnastiksalen, og at toiletterne iøvrigt i øjeblikket gennemgår en tiltrængt forskønnelse og modernisering. Økonomibygningen er i dette efterår ændret helt, idet gymnasiet har lejet den til elevbygning. Det er resulteret i, at Dolle- ris' lejlighed er nedlagt, samme skæbne er overgået frk. Petersens lejlighed. I stedet er der indrettet ialt 37 elevværelser i bygningen. Forandringerne er stadig igang, forhåbentlig når de til vejs ende i det kommende år, og forhåbentlig kan der i næste årsskrift gives gode nyheder om såvel økonomi som lokaliteter på skolen.

Til slut sender jeg alle elevskriftets læsere mange hilsener og de bedste ønsker for julen og det nye år.

GEORG HANSEN



Fri hane — så går vi ind.



— det gør vi osse.



Der bor Krushev.



Det ser noget trekantet ud.



Håndarbejde.



Det ved vi da godt.



Real a 1962.



Real b 1962.

Om at kæmpe og sejre

... undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder — — —

den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem nationer — — —

(af menneskerettighedernes erklæring)

Blandt de bøger, jeg læste som dreng, var Carit Etlars historiske fortælling, „Herverts Krønike“.

Fortællingen handler om en adelsmand, der fra ungdommen til op under de grå hår kæmpede hårdt og ubarmhjertigt for det, han mente var ret. Hans hårde sind stødte mennesker fra ham, og han blev så ensom, at forfatteren lader os tage afsked med ham, da han står på kirkegården med et bittert smil om munden, idet han siger: „Jeg sejrede over dem alle; men jeg står mellem lutter grave.“

Disse sidste bitre ord er blevet hængende i min bevidsthed og er stadig dukket op igen, men deres betydning har efterhånden ændret sig for mig.

I drengærene havde jeg megen sympati for Hervert, og jeg syntes, at livet havde behandlet ham uretfærdigt, da han jo havde kæmpet redeligt for det, der for ham var ret. Den absolutte ensomhed havde han ikke fortjent. Dette var drengærenes bedømmelse af hans situation, uden funderen over, *hvorledes* han havde kæmpet.

Det er godt at kæmpe for det, man synes er ret; men det er uomgængeligt nødvendigt at føre kampen med forståelse og barmhjertighed, såfremt det liv, vi skal leve sammen med mennesker med andre anskuelser, skal være udholdeligt og frugtbart. Intet er jo absolut rigtigt og intet absolut forkert. Det var nok fejlen ved Herverts kamp, at den var uden forståelse, uden barmhjertighed.

Sidst ordene dukkede op for mig, var under cubakrisen i forrige måned, da jeg, som vel så mange andre, sad foran radioen og spændt lyttede efter, om den første atombombe var faldet. Da tænkte jeg, at ligegyldigt hvem der sejrede i den gigantiske kamp, der truede, Kennedy

eller Krustjev, så ville sejrherren stå mellem lutter ruiner og grave, og hvis der efter ragnarok blev mennesker tilbage at regere over, ville disse være krøblinge på legeme og sjæl, og deres luende had ville slå sammen om sejrherren, så han ville ende sine dage lige så ensom som en Nero, som en Napoleon, og han ville som Hvervet kunne sige: „Jeg sejrede over dem alle, men — — —.“

Mon ikke den største sejr, der blev vundet i cubakrisen, var Krustjevs sejr over sig selv, — Kremls sejr over sig selv, da det blev besluttet at undgå rædslerne og forsøge at gå forhandlingens vej? Mon ikke Krustjev vandt en del hos alle folkeslag, da han for første gang i kampen mellem øst og vest viste sig menneskelig og barmhjertig nok overfor de millioner, hvis skæbne ahang af hans og Kennedys beslutninger, til at undvige den store kamp. Lad så være, at begge parter tror, de har ret. Lad være, at Krustjev handlede først ud fra Sovjets interesser, så har verden dog set et udslag af menneskelighed, af barmhjertighed.

Blandt meget andet har cubakrisen gjort det helt klart for os, at det menneskelige samfund ikke mere vil kunne eksistere uden menneskelighed, barmhjertighed og tolerance, men den har også vist os, at disse begreber kan dukke op og blive en virkelighed i en kritisk stund. Vi har set dagens og fremtidens „nødvendighed af stål“, og vi har set et glimt af fremtidens håb, og dette håbs muligheder.

Det alt afgørende for opfyldelse af fremtidens nødvendighed og af fremtidens håb er, at det *enkelte* menneske får den fulde opfattelse af alvoren i tidens tale herom. Ikke agitatorernes bedrevidende tale, ikke organisationernes og de politiske gruppers ensidige tale, men selve begivenhedernes dybt alvorlige forkyndelse herom.

At det enkelte menneskes kvalitet er grundlaget for hele samfundets trivsel og demokratiets beståen, er en frase, der er gentaget indtil banalitet. Når jeg dog gentager den her, er det, fordi denne opfattelse må ophøre at være en frase, der tages frem ved højtidelige lejligheder, og blive et begreb, der bringes til liv i den praktiske tilværelse mennesker imellem, i organisationernes praktiske virksomhed, i kirkens virksomhed og i skolens og hjemmets livsnære funktioner.

De, der i dag har nogen forudsætning for i større stil at levendegøre noget af tanken om medmenneskelighed, vore store organisationer, har slet ikke opfattet, at et uhyre ansvar på dette område påhviler dem. En hvilken som helst organisation eller politisk gruppe arbejder i øjeblik-

ket for enkeltes eller enkelte gruppers særinteresser, og selv i vort relativt kultiverede land viger man ikke tilbage for at bruge magtmidler i kampen, selv om det herved til dels går ud over sagesløse personer og samfundet som helhed.

Hvad om lederne af disse dagliglivets stormagter formåede at sætte sig sammen om det runde bord og i ærligt fællesskab forsøgte at finde frem til det, der er ret og rimeligt for *alle* samfundets borgere, uden at den ene ville forsøge at tilrane sig fordele på den andens bekostning.

Tanken kan lyde helt utopisk, men jeg tvivler ikke om, at det bliver tvingende nødvendigt at nå frem hertil i det lille samfund såvel som den store politik, om vor kultur skal bestå, og om livet fortsat skal kunne leves i en verden, hvor hele kloden er i færd med at blive eet samfund. I det fuldendte demokrati og i fremtidens klodeomfattende samfund er der ikke mere leverum for særinteresser. Alt er fællesinteresser, og såfremt man ikke, såvel politisk som organisationsmæssigt, vil indse dette og leve derefter, er der, målt med historiens langstregede målestok, ikke lang tid tilbage, hvor jorden er en beboet klode.

Tidligere kulturkredse er ikke nået frem hertil, og de er bukket under, netop når de havde forudsætninger for at virkeliggøre noget af disse tanker, men undlod at gøre det. Det samme vil ske med vor kultur, hvis vi ikke besinder os; men der er den væsentlige forskel på da og nu, at vi nu har gjort eller er i færd med at gøre hele kloden til een kulturkreds. Dette gør ansvaret så enormt tyngende og stort.

Vi må håbe og bede til, at katastrofen ikke sker, før der er vokset nye slægtled op, der har åndelig kraft nok til at leve det menneskeværdige liv med respekt for medmennesket, som vort og foregående slægtled ikke har haft kraft til eller forståelse for.

Derfor må der i dag og i fremtiden i hjemmets og skolens virksomhed være et langt videre sigte end nogensinde tidligere, et sigte, der peger langt ud over dygtiggørelse, helt ind til kulturens inderste kerne, menneskets sjæl og karakter.

Der har stået og står i dansk skolelov, at skolen skal gøre eleverne til dygtige borgere og gode og lykkelige mennesker; men jeg føler mig ikke overbevist om, at vor skoles væsen, — og det samme gælder stort set andre landes skoler, — har nogen større forudsætning for at udfylde denne opgave for sidste punkts vedkommende. Vor nye skolelov, hvis fortrin og mangler iøvrigt ikke skal diskuteres her, giver på disse

områder ikke større vækstbetingelser end dens nærmeste forgængere gjorde, snarere tværtimod.

Fagtrængslen, som blev kritiseret stærkt ved den gamle lov, er blevet endnu mere mærkbar, så der ikke levnes læreren megen tid til at være menneske sammen med børnene. Alt dette faglige og dets nødvendighed kan diskuteres og vil blive det, og det kan vel heller ikke påstås, at intensivt fagligt arbejde i sig selv er en hindring for karakterens dannelse; men det ulykkelige ved det nye er, at som det er tilrettelagt, kan skolen nu, ligesom al anden moderne virksomhed, kun drives som storindustri, hvis den fagligt skal være effektiv! — — Oh, hvilket ord!

Hvor langt er vi ikke kommet bort fra den moderne pædagogik grundlægger, Rousseau, denne revolutionære personlighed, der modsatte sig al autoritetstro i politik og endnu stærkere i opdragelsen. Vel at mærke den autoritetstro, der hviler på den mægtiges magt over den svage, men ikke den, der har sit udspring i en rig personligheds udstråling af menneskelig varme. Nå, men det er jo også snart to hundrede år siden, og at lærere skal arbejde sig frem til at blive personligheder, er jo et stærkt krav i vore frisindede tider.

Der er for mig noget farligt ved denne stordrift med opstillen i geledder, afgang og ankomst på kommando og upersonlige gåen i flok. Selvfølgelig skal der være tavshed til sin tid og lydighed overfor arbejdets krav; men derudover synes det mig, at der skal være nogen hjemlig hygge over en skoles liv, idet en virkelig personlig udvikling kun har god grobund i en sådan mere intim atmosfære.

Det ideelle ville være, at barnet kunne gå ud og ind ad skolens dør som ad hjemmets i størst mulig frihed, men med et dertil svarende ansvar for sine handlinger og respekt for kammeraternes lige så frie færden. Dette kan vel aldrig mere praktiseres, som det har været gjort i den helt lille skole; men magter vi ikke at tage noget af dette med over i det nye, har vi betalt de større faglige muligheder med tabet af det mere intime skoleliv og fået dette erstattet af et mere upersonligt institutionsliv.

Selvfølgelig kan den enkelte lærer stadig være meget for sine elever; men skolen som en helhed vil for eleverne stå som et upersonligt maskineri, og skolens leder vil for de fleste stå som en upersonlig magtfaktor, man bøjer sig for, kun fordi han nu engang har kommandoen, ometrent som den enkelte borger må føle overfor diktatoren i det to-

talitære system. For skolens leder bliver det enkelte barn reduceret til et nr. i geledet, og det bliver kun i ringe grad det levende menneske, hvis særegenheder skal respekteres og udvikles. Barnets flokinstinkt trives godt under disse forhold, og når man så samtidig supplerer forholdene med imponerende bygninger, der i luksus og stil langt overgår, hvad hjemmene kan præstere, indpodes ubevidst en ærbødighed for den samfundsmagt, under hvis vinger det opdrages, — og grunden er lagt til det masse-menneske, der villigt går i flok under ledelse, det menneske, det overorganiserede samfund i dag har brug for.

Man har under alt dette glemt, at det ikke er samfundet af i dag, man skal oplære og uddanne eleverne til at leve i, men samfundet af i morgen, hvis borgere må tilegne sig en helt anden livsholdning, hvis kulturen skal overleve den skæbnekamp, den i dag står i.

Masse-mennesket besidder en dynamisk kraft, så længe det er masse, og der er en ledende hånd; men den ledende hånd kan alt for let misbruge massen, og skal der være håb om at hindre, at folkenes masser stimer mod hinanden i en sidste ødelæggende konflikt, må og skal vi skabe forudsætningerne for, at menneske kan møde menneske som enkelt-individer, der respekterer hinanden, forstår hinanden og ikke ønsker at leve på hinandens bekostning, men for hinanden.

Børnene og de unge har ikke meget godt at hente i det eksempel, slægterne samfundsmæssigt hidtil har givet dem. Derfor er det meningsløst bevidst at forme deres karakter til at leve i dette samfund. Vi må skabe forudsætningerne for, at de kan danne sig noget nyt og bedre.

Dette kan kun fremmes i det mere intime skolesamfund, hvor man kan dele ansvar og ret, hvor man kan lære at respektere de enkelte individers forskellighed, hvor alle kender hinanden så nøje, at det umiddelbart indses, at respekt og samarbejde er en nødvendighed, hvis dagen skal leves frugtbart, og hvor læreren kan give den enkelte rigest mulighed for selvstændig udvikling, fordi han kender den enkelte tilstrækkeligt. I et sådant skolesamfund vil man, i stedet for at opdrætte masse-mennesker, have mulighed for at opelske enere, personligheder med saglig kritisk sans overfor alt, hvad de møder, og med en dyb respekt for alt ærligt menneskeligt.

Kun på denne måde er der nogen mulighed for at give den nye slægt et grundlag for at kæmpe den kulturkamp, der i den nærmeste fremtid

skal kæmpes. Kun således får den nye slægt mulighed for at kunne slutte med at sige: Vi sejrede og står i en bedre verden.

Når man så svarer, at dette ikke er muligt, fordi kun den store skole er effektiv fagligt set, ja, så har man ydmygt bøjet sig for teknikkens sejr over mennesket.

Så er det teknikken, der har sejret, men — — —!

Ths. Vang Petersen.

Frk. Petersen
forlader
skolen



Med udgangen af skoleåret 1961—62 har frk. Bertha Petersen trukket sig tilbage fra sin gerning som lærerinde ved Høng realskole i sin alders syv og tressindstyvende år og efter otte og tyve års slidsomt arbejde som lærerinde i tysk, regning, religion m. m.

Ved frk. Petersens afgang som lærerinde skal der fra skolens side siges hende en oprigtig tak for et grundigt og målbevidst arbejde på skolen gennem de mange år.

Det er i de senere år adskillige gange hændt, at en tidligere elev har spurgt mig, om Bertha Petersen endnu var ved skolen, og når jeg bekræftede det, sagde vedkommende, at så ville han eller hun op for at besøge frk. Petersen, og det var mange visitter, Bertha fik af den slags. Det hænger sammen med, at mange elever opdagede, at det havde været udbytterigt at gå i skole hos Bertha, som hun hed i daglig tale mellem eleverne. For vel kunne frk. Petersen være streng, men der blev lært noget, og det har mange været frk. Petersen taknemmelige for — særlig efter skoletiden. Men mange forstod også, at foruden den strikse Bertha var der også den milde og forstående Bertha. Det er mange hovedpinepatienter, der har hvilt på Berthas divan, og det er mange, der efter en lidt voldsom overhaling, har fået et opmuntrende ord eller en undskyldning, hvis Bertha så, at slaget ramte for hårdt. Det var

nemlig en af frk. Petersens store sider, at hvis hun følte, at hun havde været for streng, var hun ikke bange for at sige det til en klasse eller en enkelt elev, og det er langt fra alle givet at kunne gøre det.

Frk. Petersen er Sønderjyde af fødsel. Hun voksede op i Stepping ved Haderslev i tyskertiden før første verdenskrig. Hun gik derfor i tysk skole og erhvervede sig her så gode kundskaber i tysk, at det var som hendes modersmål. I ungdomstiden kom hun på højskole i Høng og Ubberup, og senere tog hun lærerindeeksamen i Vejle. En tid virkede hun nu som lærerinde ved en friskole og en tid ved en landsbyskole i hendes hjemstavn. Herfra kom hun til Høng privatskole, og i 1934 hentedes hun til Høng realskole.

Nu er årene gået, og de dage er kommet, som Bertha mange gange drømte om, når det hele gik hende lidt for hårdt på. Vi vil ønske for hende, at virkelig, når det hele gik hende lidt for hårdt på. Vi vil ønske for hende, at virkeligheden må svare til drømmen, og at livet vil tage på hende med nænsomme hænder, så hele hendes ungdommelige sind kan udfolde sig og give hende en række lyse og gode år.

Georg Hansen.

Mellemskolen 1904-62 i Høng

Den 24. april 1903 blev loven om oprettelse af mellemskolen underskrevet. Allerede næste år, altså 1904 begyndte man med en 1. mellemklasse her i Høng. Initiativtageren var højskoleforstander Jørgensens søn cand. teol. Johannes Jørgensen. 4 år senere, sommeren 1908, var det første hold klar til mellemskoleeksamen. 3 elever erhvervede den nye grad, nemlig Hilmer Hansen, Thora Hertz og Sophie Nielsen. Den første fortsatte i 1. gymnasieklasse på Metropolitanskolen i København, mens de to andre gik over i ældste klasse på præliminærkursus.

De tre elever havde taget deres eksamen ved universitetet i København, da skolen manglede eksamensret. Efteråret 1908 blev skolen imidlertid inspiceret af de daværende undervisningsinspektører professor Rønning og magister Foldberg, hvorefter man tillod, at mellemskoleeksamen blev afholdt på skolen. Samtidig tegnede en del af skolens forældre andele i et byggeforetagende med det formål at sikre mellemskolen sin egen bygning, mens sognerådet gik ind på at garantere et 1. prioritetslån på 9000 kr. 1909 fik skolen ret til også at afholde realeksamen, en realklasse oprettedes, og den nye skolestruktur var udformet i Høng.

De mennesker, der skabte de nye skoleformer i Høng, mente, at mellem-skoleordningens største fordel lå i, at valget mellem realeksamen og studentereksamen henlagdes til 15-års alderen. Tidligere måtte eleven allerede som 12 årig bestemme, om han ville gå latinskolevejen eller realskolevejen, der dengang i langt højere grad end nu var adskilte verdener. Havde man valgt realafdelingen kunne man ganske vist på et senere tidspunkt ved at tage tillægseksamen i en række fag komme over i gymnasieafdelingen, men det krævede betydelige ekstrastudier. En anden væsentlig gevinst var det, at man til mellemskoleeksamen, er realeksamen kun skulle opgive det pensum, der var læst det sidste år, mens man til den gamle præliminæreksamen opgav ubegrænset pensum.

I mange år kørte man med små hold på Høng mellemskole. 1908 var der som sagt 3, der tog mellemskoleeksamen, 1909 6, det samme antal 1910, 1911 8, 1913 12, 1914 20, 1915 5. Ind i 20'erne voksede tallene, og i 30'erne og 40'erne begyndte man at indføre pallelklasser, og de 2 sidste hold, der har taget mellemskoleeksamen, er de største i skolens historie.

Høng mellemskole var først og fremmest en egnsskole. De elever, der søgte den, var byens og oplandets børn. Gennem dens halvhundredårige historie afspejler den sociale udvikling sig i elevklientellet. I den første menneskealder var det tydeligt, at det først og fremmest var børn fra økonomisk

velstillede hjem, der søgte skolen, det vil sige børn af læger, præster, velstillede forretningsfolk, sagførere, velstillede gårdmænd og forskellige slags funktionærer. Børnene fra mindre velstillede hjem udgjorde kun en mindre del. I løbet af mellemkrigstiden ændredes dette forhold noget, idet flere børn fra mindre velstillede kredse viste sig i klasserne, og efter den anden verdenskrig formede den økonomiske udvikling sig således, at børnene repræsenterede et bredt udsnit af befolkningen på Vestsjælland.

Denne udvikling bevirkede, at elevtallet voksede stærkt, og i årene o. 1960 lå det på ca. 260, det største i skolens historie. Man havde da forlængst indført parallelklasser og havde i nogle år en delvis tresporet skole.

Fra skolens tidligste tid lå skoledistriktets ydergrænser mod syd i Slagelse, mod vest i Helsing-Drøsselbjerg, mod nord i Fuglede, Buerup, Selchausdal og mod øst i Tersløse-Skellebjerg sogn. I 1950'erne indskrænkedes skoledistriktet gradvis, idet der oprettedes kommunale eksamensskoler i en række af de sogne, der før havde leveret børn til Høng. Når børnetallet alligevel steg, skyldtes det, at en betydelig større del af børnene nu søgte eksamensskolen, end tilfældet havde været tidligere.

På mange områder har dagliglivet på skolen været ret ens gennem de mange år. Det vil måske interessere togbørnene af 1962 at høre, at „Tølløsebørnene“ af 1910 de 3 dage om ugen ankom med første morgentog og tog hjem med eet-toget, men de 3 andre dage måtte de blive til seks-toget og tilbringe ventetiden med ekstratimer i tegning, skrivning og dansk.

Skoleåret begyndte i mange år den 20. august og sluttede med sidste eksamensdag o. 8. juli. Faste tilbagevendende begivenheder var fra de tidligste år skolefesten og en udflugt kort før eksamen. Den første afholdtes i februar måned og indledtes med en dilettantkomedie opført af enten elever eller lærere — i 1914 tillige — „under velvillig medvirken af frk. Hilda Berthelsen og godsforvalter Smith“. Udflugten gik i årene o. første verdenskrig hvert år til Skarridsø.

Et af den nystartede mellemskoles hovedproblemer var at tilvejebringe en antagelig samling undervisningsmateriel. Til den ende ydede staten hvert år et økonomisk bidrag. 1908 androg det den betydelige sum af 520 kr. Ellers svangede det fra 100 til 150 kr. pr. år. De omsattes lidt efter lidt i hjælpemidler, der særlig kom undervisningen i fysik og naturhistorie til gode. Efterhånden blev skolen en af de bedst udstyrede realskoler i landet, takket være et energisk arbejde fra en række læreres side på at forøge samlingerne. Her skal den indsats, Anders Dolleris øvede, særlig fremhæves. Den er den dag i dag synlig i skolens imponerende naturhistoriske samling.

Undersøger man, hvilke lærebøger der anvendtes, viser det sig, at man i visse fag har brugt de samme lærebøger gennem hele perioden, det gælder således geografi, naturhistorie og med nogle få års afbrydelse fysik. Udgarverne er naturligvis ændrede, når forholdene krævede det. Men den grundstamme af stof, man stillede op i årene efter 1903, har holdt sig ret uændret gennem hele perioden. I andre fag skete der visse ændringer i de synspunkter, man anlagde angående deres indhold og form, hvilket medførte, at nye

lærebøger fremkom, og da man på Høng realskole ønskede at være på højde med situationen, skiftedes det gamle ud til fordel for det nye.

Det er et betydeligt antal lærere, der i de svundne år har været knyttet til Høng mellem- og realskole. Nogle har kun virket her ganske kort. Men for manges vedkommende blev der tale om et samarbejde gennem adskillige år. Der har været ialt 5 bestyrere, nemlig skolens stifter Johs. Jørgensen til 1918. Anders Dolleris til 1948, Karen Dolleris til 1951, Johs. Jørgensen til 1961 og undertegnede.

Af lærere, hvis virke har strakt sig over lange perioder, og som skolen derfor står i særlig taknemmelighedsgæld til skal nævnes frk. Ulla Nielsen, der virkede fra 1910—42, hr. V. Wagner Jensen, nu Viborg priv. realskole, fra 1927—52, frk. Bertha Petersen, der forlod skolen som pensionist i sommer, fra 1934—62, og hr. Erik Olsen, der har været lærer ved skolen siden 1949.

Georg Hansen.

B E R E T N I N G

*aflagt ved generalforsamling
i den selvejende institution Høng Realskole
den 29. oktober 1962*

Et godt år

Jeg vil gerne indlede denne beretning med at fastslå, at det skolemæssigt og pædagogisk har været et godt år for Høng realskole. Skolebestyrer Georg Hansen vil senere omtale såvel den pædagogiske side af sagen som gennemgå skolens regnskab, men jeg mener, det er af vigtighed at konstatere, at skolen har opfyldt sin mission. Der er blevet givet god og forsvarlig undervisning. Eksamensresultaterne i sommer var nydelige. Pædagogisk set er skolen i god gænge, og det er bestyrelsens indtryk, at forældrene er særdeles godt tilfredse med skolens ledelse og dens resultater.

I årets løb har skolen fået tre ny lærere: fru Uldall Hansen, Knud Gottlieb og Vang Petersen. Vi byder dem velkommen iblandt os og håber, de vil finde sig vel i vor kreds.

Fra skolens side har man bestræbt sig for at holde så god kontakt som muligt med forældrene og med omegnskommunerne. Der er blevet afholdt flere forældremøder, og desuden har vi haft et kontaktmøde med repræsentanter for omegnens sogneråd og skolekommissioner. Vi håber at kunne gøre disse møder til et fast led i skolens tilværelse. Det er vort ønske at stå i et så nært samarbejde som muligt med dem, som sender børnene til skolen.

Bestyrelsen

Den stiftende generalforsamling i Den selvejende institution Høng Realskole afholdtes den 14. november sidste år, og den 12. december holdt bestyrelsen konstituerende møde, hvor den til formand valgte undertegnede, til næstformand gdr. C. Gabe, Gierslev, og til sekretær sognerådsformand og sognefoged Ejvind Nielsen, Solbjerg.

Overgang til selvejende institution

Bestyrelsens første opgave var naturligvis at søge overgangen til selvejende institution gennemført. Det vil sikkert overraske at høre, at denne sag endnu ikke er i orden, skønt jeg vist godt tør sige, at der ikke fra bestyrelsens side er udvist nogen mangel på anstrengelser for at få sagen bragt til en afslutning.

Myndighedernes møller maler langsomt .Allerede den 30. november 1961 tilskrev undervisningsministeriet finansministeriet, at man anmodede om, at der udbetaltes os det ønskede statslån, 153.000 kr. Til dato er dette lån ikke kommet til udbetaling, og vi har som følge heraf ikke kunnet udbetale de penge, skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe, skulle have haft i salgs-sum. Vi har dog nu de allerstørste forventninger om, at vi får pengene, inden udbetalingsanmodningen kan nå at holde et års jubilæum i finansministeriet.

Skolens prioriteringsforhold skulle derefter være i orden efter de retningslinier, som jeg omtalte i fjor. Vi vil som 1. prioritet have forskellige lån i Østifternes Kreditforening til 103.000 kr., som 2. prioritet statslånet på de 153.000 kr. og som 3. prioritet Jørgen Bent Jørgensens resttilgodehavende, 25.000 kr. Desuden har vi — for at være i besiddelse af likvide midler til enhver tid — optaget en kassekredit i Bondestandens Sparekasse på 30.000 kr. Den er tinglyst i ejendommen efter de øvrige heftelser, men desuden indestår bestyrelsens medlemmer som personlige kautionister for beløbet.

Sanitære og brandmæssige foranstaltninger

Jeg nævnte vist i min redegørelse i fjor, at undervisningsministeriet som en betingelse for overgangen til selvejende institution stillede visse betingelser vedr. toilet -og kloakforhold og visse brandmæssige krav. I årets løb er de fleste af disse krav blevet honoreret, bl. a. ved indretning af nogle flere toiletter og ved opsætning af flere vaskekummer, men de brandmæssige krav er endnu ikke fuldt ud bragt i orden. Årsagen er alene vanskeligheden ved at få håndværkere. Sagen vil imidlertid blive bragt i orden snarest gørligt, og de foretagne foranstaltninger skal derefter synes og godkendes henholdsvis af kredslægen i Kalundborg og politimesteren i Slagelse. Udgifterne ved disse foranstaltninger løber antagelig op i godt en halv snes tusinde kroner, et beløb, som if. skødet skal betales af skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen.

En sportsplads?

Der har i det forløbne år været ført visse forhandlinger med det formål at tilsikre skolen adgang til og medejerskab af en sportsplads. Det vil ikke være muligt at skaffe et fornødent areal til en sådan plads på det område, skolen selv ejer, og bestræbelserne har derfor været rettet mod at skaffe mulighed for en udvidelse af arealet. Det viser sig, at både Privatskolen, Husmandsskolen og forsåvidt også gymnasiet har tilsvarende interesser, og hvad ville da være mere naturligt, end at de løstes i fællesskab. Det ser også ud til at kunne lykkes. Vi er i øjeblikket i forhandling med Høng-Tølløsebanen om at erhverve et areal vest for skolens have, og der vil her og på måske en del af skolens og Husmandsskolens arealer kunne indrettes en udmærket sportsplads. Vi håber, at det lykkes i det kommende år at føre disse forhandlinger til en for alle parter tilfredsstillende afslutning.

Økonomibygningen

Som man vil kunne erindre fra generalforsamlingen i fjor, fik Høng Realskole tilsikret sig forkøbsret til skolens økonomibygning. Den er for tiden udlejet til gymnasiet, og det viser sig nu, at denne skole har en betydelig interesse i at erhverve bygningen, når skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen — antagelig pr. 1. januar 1964 — vil være villig til at afstå den. Bestyrelsen mener ikke, realskolen i en overskuelig fremtid vil kunne få brug for denne bygning, og man har derfor enstemmigt vedtaget at opgive forkøbsretten til fordel for gymnasiet og på den betingelse, at gymnasiet tilsikrer realskolen forkøbsret på samme betingelser som dem, vi har den til i øjeblikket. Vi har dermed sikkerhed for, at vi får medindflydelse på, hvad økonomibygningen skal anvendes til, såfremt gymnasiet en gang skulle ønske at sælge den.

Driftsunderskud

Af det regnskab, som skolebestyreren om lidt skal forelægge, vil det fremgå, at der for 1961—62 er et driftsunderskud på ca. 17.000 kr. Det er ikke opstået, fordi der har været administreret letsindigt, og man kan ej heller sige, at det budget, som blev lagt til grund for skolens første år har været overdrevent optimistisk. Underskuddet skyldes først og fremmest forhold, som det faktisk var ret umuligt at forudse, da skoleåret begyndte, og skolepengene blev fastlagt. Lærerlønningerne har således været 40.000 kr. højere end beregnet, og selv om vi hertil får et statstilskud på 85. pct., er skolens egen udgift alene til lønstigningen 6000 kr. Disse stigninger skyldes beslutninger, der ikke kunne forudses, da vi startede skoleåret. Der har endvidere været forskellige ganske uopsættelige reparations- og fornyelsesarbejder, bl. a. har vi måttet forny skolens centralvarmekedel.

Det er klart, at dette underskud må bringes ud af verden, hvis skolens økonomi fremover skal være sund og god, hvad vi mener, den har mulighed for at blive, og vi har derfor på budgettet for indeværende skoleår optaget dels et beløb til forretning af underskuddet, dels et beløb til afskrivning af det. Vi påregner at kunne afskrive det over en 10 års periode.

Skolepengene for sidste skoleår var 550 kr. pr. elev. Vi har fra forskellig side hørt, at det var temmelig lave skolepenge, og vi mener ikke, det vil være muligt at føre dette skoleår igennem med dette beløb. Vi har i dag meget nøje drøftet skolens økonomi i bestyrelsen, og vi er derefter blevet enige om, at fastsætte skolepengene for indeværende skoleår til 700 kr. Det kan siges at være en klækkelig forhøjelse, men trods denne forhøjelse er det endnu ikke 100 pct. sikkert, at skolens indeværende driftsår kan gennemføres uden underskud. Vi håber derfor, at såvel forældre som kommunalbestyrelser vil forstå nødvendigheden af det tagne skridt og billige, at vi derigennem søger at skabe mulighed for en sund økonomi i skolens drift. Jeg kan vel også tilføje, at der vist ingen steder i de offentlige skolars realafdelinger har kunnet administreres så billigt, som tilfældet har været ved Høng Realskole.

Tilskudsordningen

Når jeg udtrykker mig så forsigtigt om skolens økonomi i det kommende år har det en ganske bestemt årsag. Det er den, at den tilskudsordning, som de private realskoler har, er langt ringere end tilskudsordningerne for f. eks. højskoler og private gymnasieskoler og studenterkursus. Hvis vi blot havde en ordning, der svarede til de nævnte skolars, ville vi antagelig kunne påregne et statstilskud, der er 30—40.000 kr. højere, end det, vi nu kan vente at få.

Jeg kan ganske enkelt sige, at tilskudsordningen til de private realskoler er absolut utilfredsstillende, og det er for mig ganske ufatteligt, hvorfor undervisningsministeren og folketinget fortsat vil bevare denne forskelsbehandling. Den private realskole er den eneste skoleform, som har fået sin tilskudsordning forringet. Det er som om der i undervisningsministeriet er stærke kræfter, der arbejder på at ødelægge den private realskole.

Vi giver dog ikke op uden kamp, og heldigvis er Høng Realskole og de fleste andre realskoler af samme slags — altså realskoler uden underskole — gode og sunde skoler i fornuftig drift, så vi venter at kunne holde ud, til vi får en ordning, der giver os ligestilling med andre skoleformer.

Nu må jeg dog hertil føje, at vi dog fik visse forbedringer gennemført, da folketinget i foråret behandlede de private realskolars tilskudsordning, men ordningen blev udformet ikke som en ret, men som en nådegave, vi kunne få af undervisningsministeren, og den form er vi absolut utilfreds med. Det blev bestemt i loven, at ministeren kunne yde et ekstra tilskud på op til 24.000 kr. pr. skole pr. år, men endnu i dag ved vi ikke, om vi får maksimumsbeløbet for 1961—62, eller overhovedet hvor meget vi får. Jeg forhandlede i torsdags herom med undervisningsministeriets kommitterede, fru E. Torkild-Hansen, men det var mig ikke muligt at få noget tilsagn om nogetsomhelst. Alt var såre svævende, og jeg kan kun videregive det indtryk, at vi nok får et eller andet beløb, men jeg har ingen anelse om, hvor stort det bliver.

Vi kan naturligvis også regne med et beløb for indeværende skoleår, men heller ikke om dettes størrelse har vi nogensomhelst anelse. Man mener i ministeriet, at man må fastlægge visse retningslinier for ydelse af disse tilskud, og det kan være rimeligt nok. Vi må da håbe på, at man ved udformningen af disse retningslinier vil skele efter de gode ordninger, som de andre skoleformer har. Derved ville man dog i nogen grad kunne bøde på den uret, som man begår mod de private realskoler af Høngs type.

Tak

Må jeg slutte denne beretning med at sige tak først og fremmest til skolebestyrer Georg Hansen og til skolens lærere for godt og dygtigt arbejde i det forløbne år. Trods den ikke tilfredsstillende tilskudsordning er der tillige grund til at takke både undervisningsministeren og flere af folketingets medlemmer af forskellige partier for den forståelse og interesse, de viste for vore forhold, da Georg Hansen og jeg i forsommeren havde visse forhandlinger

både med dem og med det nedsatte folketingsudvalg. Jeg tror, at når vi ikke fik en tilfredsstillende ordning, skyldtes det måske delvis tidnød sidst på folketingssamlingen, mere end det skyldtes uvilje, og vi bygger derfor vort håb på en bedre ordning ad åre på netop den viste interesse fra ministeren og adskillige politikere.

Til sidst en tak til skolens forældrekreds, fordi de har sluttet op om skolen og dens arbejde. Vi håber i bestyrelsen, at den gode vekselvirkning mellem skole og hjem i de kommende år må kunne bevares og videre udbygges.

Hans Bagge.

Hvem er hvad — og hvor?

1923:

Karen Petersen er gift med amtslæge dr. med. Jakobsen i Vejle.

Inger Bendtsen var gift med provst Aage Stevns i Vrendsted-Thise, som døde 1952. Boede 1957 i Rosenvængets Allé i Brønderslev, har 6 børn og er mor.

Else Andersen, gift Jakobsen, har boet mange år i Roskilde, hendes mand er forretningsmand, hun har en datter ca. 15 år.

Minna Nielsen, gift Jul-Jensen, hendes mand har møbelforretning i Århus. De boede 1957 Blickersvej 84, Åbyhøj. Har 3 sønner og har haft sølvbryllup for 5 år siden, bor nu Blegdamsvej 42, København. Af sønnerne studerer de 2, den tredje er ved DSB.

Johanne Olsen menes at være blevet gift.

Valborg Czernak Nielsen er gift med professor Sikjær, som i 1957 var rektor ved vestre Borgerdydsskole. (Det ved jeg ikke om han er nu). De bor Harsdorffsvej 6 A, København V. De har en datter, som går lægevejen.

Kitty Rysted menes at være i Amerika.

Jeg bor selv i Gørlev, Sejersvej 6 og passer hus for min mor og bror.

Mogens Haslund døde for mange år siden, mens han studerede i København.

Ejler Christiansen bor Stigaardsvej 8, Hellerup, han er driftsingeniør ved Schous fabrikker i Ravnholm, gift 1937 med Grethe Knudsen, de har flere børn.

Vilhelm Christiansen, bror til Ejler Christiansen, kom efter elevtid på landbrugsskole, 1½ års ophold i England, landbrugskandidat 1934, forpagter på Møhøjgaard pr. Frederikslund fra juli 1934, gift 3. december 1936 med Beate Gerstenberger, datter af kaptajn Gerstenberger, Villach, Østrig. Flere børn, købte Krogagergård 1941. Mange tillidshverv, var i 1957 medlem af landsforeningen til fåreavlens fremmes bestyrelse, som repræsentant for øerne øst for Storebælt, formand for fællesudvalget til fåreavlens fremme valgt af de samv. danske landboforeninger.

Hans Christensen er ejer af Vigogård i Gjerslev (1957) gift med en englænderinde, har 4 børn, som alle har gået i Høng Realskole. Den ældste er ved landvæsenet.

Knud Rasmussen menes at være gået hotelvejen.

Erhard Christiansen er præst. Har været i Kolding og i Lindholm ved Nørre-Sundby og Sindal-Astrup i Vendsyssel, han er lige kommet til Ålborg og er præst ved Sct. Marcuskirke, han er gift med Estrid Høyrup, som også har gået i Høng Realskole, dog ikke samtidig med ham; de har 3 børn, 2 drenge og 1 pige. Den ældste dreng læser til lærer. Datteren vil være sygeplejerske. *Ejner Høyrup* blev student 1925, studerede teologi nogle år, men blev syg, og måtte opgive studierne, bor i Gørlev.

Kaj Skov menes at være konstruktør.

Inger Larsen kan jeg ikke få oplyst noget om.

Agnethe Jensen, afdelingssygeplejerske på børneafdelingen på Gentofte amtsygehus. Adr. S/D 302 (sygeplejeboligen 302). Hun er kunstinteressert og har rejst meget, været i Schweiz, England, Frankrig og Italien.

Real 1933:

Bøgebjerg, Elisabeth, født Lundøe. Husmoder. Lærte barnepleje på Brønderslev børnehjem i 1934, derefter på vævekursus på Ubberup højskole. Fra 1936—38 sygeplejeelev på Gentofte amtssygehus. Viet 27. juli 1938 i St. Fuglede kirke til adjunkt, cand. mag. Ejlif Bøgebjerg, nu lektor ved stats-skolen i Svendborg. Børn: Karen Marie (22) og Merete (16). Bopæl: Skovvej 31, Svendborg.

Edwardsen, Regitze, født Faye. Husmoder og kemiker. Blev matematisk student fra Høng 1935. Har uddannet sig som laborant og arbejder som kemiker på en virksomhed i København. Har to sønner, Jan og Tom. Bopæl: Parmagade 20, København.

Fraas, Hans Jacob. Fabrikant. Udlært i handelsbranchen 1937, studieophold i England 1938, ansat både derovre og herhjemme i en gros handel indtil 1942, derefter selvstændig, men fik sin første virksomhed ødelagt af tyskerne ved fængsling først i Vestre fængsel siden i KZ lejren, Neuengamme. Kom hjem med svensk Røde Kort 4. maj 1945. Begyndte derefter fabrikkationsvirksomhed indenfor reklamebranchen og driver fortsat firmaet: Silkprint, Vestergade 20, København. Gift 1946 med fysioterapeut Inge Windfeld Nielsen. Børn: Hans Jørgen (13), Kirsten W. (9). Bopæl: Dyrehavegårdsvej 52, Lyngby.

Grüner Elin. Tog så vidt vides studentereksamen fra Høng i 1936, blev siden bibliotekarelev i Kalundborg, men kæmpede i mange år mod en overhåndtagende astma, døde i den hårdeste tyskertid, mens hendes fader var „under jorden“, den 24. marts 1945 og ligger begravet på Sæby kirkegård.

Haundrup, Christian. Pianist, statsprøvet musikpædagog. Modtog undervisning i musik med afsluttende eksamen på musikkonservatoriet vinteren 1940. Matematisk student fra Høng 1942. Filosofikum 1943. Musikpædagogisk prøve 1946. Giver undervisning i musik, men er desuden overassistent i arbejdsdirektoratets psykologiske afdeling. Gift 1942 med Gudrun Jacobsen (tidl. lærerinde på Husmandsskolen). To piger: Hanne (19) og Pia (15). Bopæl: Ahornkrogen 8, Bagsværd.

Hjeresen, Ulla, født Tuxen-Meyer. Læge, præstekone og husmoder. Cand. med. sommeren 1942, samme sommer gift med pastor Axel Hjeresen, Sct. Markus kirken i Århus, nu sognepræst ved Vor Frelzers kirke, Horsens. Af tjente sin turnus 1943—44 på Århus amtssygehus og var indtil 1957 skolelæge i Århus. Efter 1957 praktiserende læge i Horsens med børnesygdomme som speciale. Har en datter. Bor Kildegade 27, Horsens.

Hvidt, Lauritz Nicolai. Direktør. Fik handelsuddannelse og har i de sidste 24 år været ansat i firmaet „Perspektiva“ (Vindueskonstruktioner). Er nu medindehaver og direktør for samme firma. Gift 8. februar 1942 med Inge Merete Faye (Realen 1934). Børn: 3 sønner og 1 datter. Bopæl: Strandvejen 59, København Ø.

Nielsen, Henning. Nysproglig student fra Høng i 1935. Begyndte på stud. mag. studiet med speciale i engelsk i København, men pådrog sig en kronisk nyrebetændelse og døde heraf den 18. maj 1937. Ligger begravet på Gørlev kirkegård.

Nøkkentved, Inge Sparre, født Rørbech. Husmoder. Var fra 1933—34 på pigespejderskolen i Korinth, lærte barnepleje i Lyngby 1934—35, barneplejerske på Fjellebro, Fyn, 1936—38, sygeplejeelev og sygeplejerske på Københavns amts sygehus i Gentofte 1938—45. Gift i 1945 med skovfogedaspirant Christian N. Børn: Christian Ditlev (16) og Niels Sparre (15). Familien opholdt sig fra januar 1957 og til sommeren 1962 i Canada og USA. Bopæl: Victor Bændixgade 9, København Ø.

Pedersen, Poul. Direktør, ingeniør. Student fra Høng i 1936, maskiningeniør Mittweida 1939, direktør i A/S Vilhelm Pedersen, Høng, og i A/S Vilhelm

Pedersen Industri Holding 1954. Desuden bestyrelsesmedlem i en række industrielle og økonomiske virksomheder. Gift 1944 med Grete Plejdrup (datter af mejeribest. P., Høng). Børn: Vilhelm (17) og Niels (14). Bopæl: Hovedgaden 12, Høng.

Petersen, Holger Bøtcher. Ingeniør. I maskinlære på Gørlev sukkerfabrik, derefter teknikum fra Odense 1940. Har i en årrække været ansat i F. L. Smidth og rejser for dette firma især i Sydeuropa og Mellemøsten for at igangsætte fabrikker, bygget af firmaet. Står for at skulle en tur til Spanien og efter nytår til Sydamerika i samme ærinde. Ugift. Adresse: F. L. Smidth og Co. A/S, Vigerslevallé 77, Valby.

Sørensen, Ester, født Knudsen. Husmoder. Husholdningslærerinde fra „Ankerhus“ 1940. Virkede i 6 år som lærerinde, blev derefter gift med købmand Erik Sørensen (Realen 1931), som de sidste 18 år har drevet forretning i Brønshøj. Har to piger på 14 og 11 år. Bopæl: Brønshøjgårdsvej 25, Brønshøj.

Sørensen, Søren Erik Kjær. Tandlæge. Uddannet ved Københavns handelsbank. Student 1941 fra Akademisk kursus. Tandlæge 1946 med jus practiciandi 1948. Havde klinik i Lyngby og underviste på tandlægehøjskolen indtil september 1957, hvorefter han blev ansat som professor ved North Western University, Chicago. Speciale: Kæbeoperation. Gift og har efter sigende 3 børn. Bopæl: 10935 Wisconsin Avenue, Wauwatosa, Wisconsin, USA.

Thorsted, Poul. Prokurist. Kom i lære hos købmand Anton Petersen, Slagelse (kolonial, korn og foderstoffer). Uddannet såvel i kontor som forretning og er stadig i samme firma, dog nu som prokurist. Gift 31. december 1942 med købmand Meldals datter Ruth, Slagelse, og fik sin første datter på D-dagen. Har nu ialt 3 døtre fra 9 til 18 år. Bopæl Kongelyset 21, Slagelse.

Knud Rønholt Hansen, ekspeditionsskretær, Slotsparken 1, Bagsværd, skriver: „Efter en uddannelse i Handels- og Landbrugsbanken i Slagelse blev jeg ansat i Privatbanken. I 1941 forlod jeg dog bankvæsenet og blev ansat i Lyngby-Tårnbæk kommune, hvor jeg har været siden. Gået ind til den evige hvile, som mange kalder det, — men dog tør jeg sige, en hvile der afbrydes temmelig ofte. Lykkeligt gift og bebor et dejligt hus i omegnens smukkeste have i Bagsværd. 2 sønner, hvoraf den ældste efter overstået militærtjeneste er begyndt at studere jura, medens den yngste blev student i år og nu er indkaldt. Fritidssysler: Have, spejderi, hjemmeværn, familieliv — samt besøg hos en gammel skolekammerat, som er skuespiller og brugsforeningsmand og vist også præst i Vettterslev. Til næste 25-års jubilæum både som soldat og som ægtemand, men det kan vel næppe overraske nogen, thi skulle nogen endnu kunne huske mig, må de vel bære på mindet om et usædvanlig fremmeligt barn.“

Da Knud på sin lune måde allerede har omtalt det væsentligste vedr. undertegnede, skal det kun bekræftes, at jeg har været præst i Vettterslev-Høm siden 1944, spiller sommerspil i haven og iøvrigt har en del med andelsbevægelsen, spec. FDB, at gøre. Vist var Knud „et usædvanligt fremmeligt barn“, men som ægtemand — — jeg har da overgået ham med 5 børn ialt, 2 piger og 3 drenge, og dem har jeg fået med den yndigste studine fra Ryssensteen pigegymnasium af årgang 1937, Vigga Jacobsen. Til slut mange tak for prægtige breve og spændende telefonsamtaler. Agter at komme igen med brev efter nytår med indbydelse til jubilæumsfest (30 år) i Studenterforeningen i forbindelse med elevforeningens forårssammenkomst.

De hjerteligste hilsener Edvard Nielsen (Enier) Vettterslev præstegård, Vrangstrup.

Real 1943:

Poul Gyde-Poulsen, cand. jur., fuldmægtig i Horsens, landsretssagfører. Gift 1953. 3 drenge i alderen 2, 4 og 6 år. Har haft stillinger i Sorø og Kalundborg. Nu Frederikssund (tlf. 1521).

Dan Jensen: Elektro-installatør. Har forretning i Kalundborg. 2 piger på hhv. 13 og 10 år.

Chr. Jensen, landmand. Har gård i Tystrup. Ugift.

Henning Udholm Andersen. Udlært i isenkrambranchen. Gift 1950. 1 dreng på 11 år og 1 pige på 8 år. Har nu Kosangasdepot i Fuglebjerg (Sorøvej 7 tlf. 300).

Kurt Riber. Elektro-installatør. Forretning i København. Gift 1952. 1 pige på 3 år. Adresse: Griffenfeldtsgade 7, København N.

Jørgen Løgstrup. Elektro-installatør. Forretning i København og medindehaver af fabrik for el-artikler i Kvistgård v. Helsingør.

Om *Keld Stubbe-Teglbjerg*, *Viktor Jensen*, *Kaj Nielsen* og *Helge Jensen* savnes sikre oplysninger. Keld menes at være sælger i medicinalbranchen og gift med en læge, Viktor er uddannet som maskinsmed og skulle nu bo i København. Kaj er sandsynligvis en stor mand i oliebranchen og Helge vist nok repræsentant.

Annie Jensen blev i 1945 fru installatør Axel Kristensen og bor nu Vestergade 12, Høng. Hun har 1 pige og 2 drenge i alderen 8—16 år.

Vita Zobbe er gift med repræsentant Kirkemann Jensen og bor Fredensgade 1, Gelsted (Fyn) 1 pige og 1 dreng på hhv. 8 og 12 år.

Jytte Johansen, fru advokat Niels Jacob Nielsen, Rådhuspladsen 7, Slagelse. 2 drenge på hhv. 5 og 2 år og 1 pige på ½ år. Uddannet som laboratorie-assistent, ½ år i England, senere laboratorieleder på Bispebjerg og i 1955 gift.

Grethe Petersen. Smørrebrødsjomfru og bl. a. smørrebrødschef i Studenterforeningen. Gift med tjener Elith Poulsen. 1 dreng og 2 piger — hhv. 6, 10 og 9 år. Har lige solgt „Skovsøhus“ pension og campingplads ved Sorø og er flyttet til Slagelse (adr. Søndervang, tlf. 52 15 76).

Else Olsen. Cand. jur. Gift med kaptajnløjtnant Bent Veilis. Bor Lundegårdsvej 35, Blovstrød. 2 drenge.

Om *Mauda Olsen* og *Hertha Schiøtz* vides intet. *Inge Hansen* er vist nok fru landsretssagfører et eller andet og bosat i Nordjylland, *Jytte Beck Iversen* vist nok fru (civil-?)ingeniør og bosat i Københavns omegn (Hvidovre?)

For mig selv, *Henning Johansen*, er årene forløbet således: Kontorelev, studentereksamen 1948, Højere Handelseksamen fra Niels Brock 1949, revisor-assistent og derpå ejendomsmægler. Bor Fuglsangsvej 10, Høng. Gift 1956. 1 pige på 5 år og 2 drenge på hhv. knapt 2 år og 1 måned.

Real 1953:

Berit Petersen tog forrige år matematisk studentereksamen i Høng og læser i øjeblikket tysk og nederlandsk i Århus.

Lizzi Hansen er gift Haugård og bor i Slagelse. Hun har en lille pige.

Birgit Grantzau er gift og bor i København.

Bente Nielsen er gift og bor i Odense, hvor hun er ansat i Fyns Diskontokasse.

Bente Breidal er gift og bor i Slagelse.

Jonna Rasmussen blev jo gift med lærer Petersen. De bor vist nok i Nr. Vedby på Falster.

Arne Larsen er i øjeblikket ansat i BP i København. Han læser om aftenen på handelshøjskolen, hvor han håber at blive færdig med HD til foråret. Han er gift og bor i Glostrup.

Erik Hansen blev udlært i Kontantforretningen i Slagelse. Han er i øjeblikket i København, hvor han ligesom Arne læser til HD.

Hans Erik Møller blev færdig med sit tandlægestudium sidste sommer.

Karl Viggo Jensen er i København, hvor han læser statsvidenskab. Han bor på Egmont Kolegiet.

Mogens Lauersen er gift og bor i Århus. Han læser til HD på handelshøjskolen.

Ole F. Jensen har fortsat den bane der allerede i skoletiden havde hans store interesse. Han går på kunstakademiet, men er dog i mellemtiden blevet udlært plankeværksmaler.

Jens Jakob Jensen blev udlært indenfor manufakturbranchen, og har vist nok fået egen forretning.

Ib Clausager læser til skovmand på Landbohøjskolen.

Torben Madsen og *Preben Nielsen* gik begge ind i flyvevåbnet som mather. De er nu avanceret til oversergenter. De er begge gift og bor i henholdsvis Ålborg og Ballerup.

Jeg er også i flyvevåbnet, hvor jeg i øjeblikket går på løjtnantskole. Jeg har dog i mellemtiden gået på Polyteknisk Lærestanstalt, hvor jeg i februar blev færdig som maskiningeniør.

Helmer Jensen er vist groet fast i banken i Sorø, hvor han har været siden skolen.

Jeg sender hermed de bedste hilsener til alle med håb om at vi ses til jubilæet. Med venlig hilsen. Anders Bøgelund.

Real 1958:

På din venlige opfordring griber *Anders Bøgelund* pennen for at yde mit beskedne bidrag til kompletteringen af listen over klassekammerater.

Først mig selv, ikke for at være ubeskeden, men simpelthen fordi jeg her med størst sikkerhed og lethed kan udtale mig.

Jeg blev student sidste år og er nu soldat.

Endvidere har jeg set:

Svend Christensen er, efter endt kontoruddannelse på Slagelse slagteri, ligeledes soldat.

Søren Kristensen, endelig med K., har jeg truffet flere gange. Efter en kort landbrugsuddannelse er han ligeledes blevet soldat. NB. Garderhusar.

Søren Godsk er blevet teknisk tegner, men er nu også soldat, på Bornholm.

Jørgen Larsen er vist stadig bankmand i Slagelse.

Ole Wirtz er i urmagerlærer hos sin fader, samtidig er han musiker.

Grete Andersen er blevet gift i foråret.

Hanne Beck er udlært økonoma.

Poul Erik Hansen har været ansat hos Vilh. Petersen, Høng, om han er det nu vides ikke.

Finn Larsen tog studentereksamen, hvorefter han rejste til USA. Læser nu til læge i Århus.

Kirsten Olsen har været på kontor på Høng Camemberfabrik. Er vist nu i København.

Ruth Sørensen er på kontor hos M. Petersen, Høng.

Dette er i korte træk, hvad jeg ved om de pågældende, med venlig hilsen.

Mogens Elkjær Sørensen

Generalforsamling

Generalforsamling afholdtes mandag den 29. oktober 1962 på Privatskolen i Høng med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt blev kontorchef Grathe.

Beretningen blev fremlagt af formanden, redaktør Hans Bagge.

Regnskabet blev fremlagt af skoleleder G. Hansen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Fru Inger Blomhøj, Høng. Kontorchef A. Grathe. Dyrslæge Stougaard, Ruds-Vedby. Gdr. Ejvind Nielsen, Solbjerg.

Der blev stillet forslag til generalforsamlingen om at udvide bestyrelsen til 9 medlemmer. Forslaget blev vedtaget; 26 stemte for — ingen imod.

Følgende blev valgt: Kontorchef A. Grathe, genvalg. Dyrslæge Stougaard, genvalg. Gdr. Ejvind Nielsen, genvalg. Gdr. Verner Jensen, Høng, nyvalg. Inspektør Per Lading, Sæby, nyvalg. Gdr. Lars Sørensen, Reerslev, nyvalg.

Revisorer: Genvalgt blev revisor H. Dannemann Jensen, Hillerød. Tømrermester Poul Christensen, Sæby pr. Høng.

Som suppleant for bestyrelsen: Gdr. Eilif Olsen, Torpegavn. Maskinarbejder Harold Hansen, Høng.

Suppleant for revisorerne: Statsaut. Tage Møller, Slagelse. Tømrermester Helge Hansen, Sæby.

Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde hos Georg Hansen. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Redaktør Hans Bagge, Slagelse, formand. Gdr. Carl Gabe, Gierslev, næstformand. Fru Else R. Jespersen, Høng. Kontorchef A. Grathe, København. Dyrslæge H. C. Stougaard, Ruds-Vedby. Gdr. Ejvind Nielsen, Solbjerg. Gdr. Verner Jensen, Høng. Sygehusinspektør Per Lading, Sæby. Gdr. Lars Sørensen, Reerslev. Der var mødt ca. 55 medlemmer.

Afskrift af elevforeningens forhandlingsprotokol

Freitag den 12. oktober 1962 afholdtes bestyrelsesmøde hos pastor Nielsen, formanden. Mødt var skolebestyrer G. Hansen og H. Larsen.

Man vedtog at afkorte elevskriftet med ca. 10 sider, idet „Hvem er hvad — og hvor“ kun vil omfatte 5-, 10-, 20-, 30- og 40 års jubilarer. Endvidere vil G. Hansen skrive et stykke om frk. Bertha Petersen samt årets gang. Elevskriftet skal trykkes i 600 eksemplarer. Der er p.t. 400 kr. i kassen.

Georg Hansen
sign.

H. Larsen
sign.

Edvard Nielsen
sign.

Medlemsliste

Lærere:

Lærerinde frk. B. Petersen, Norgesvej 13, Middelfart.
Lærerinde fru Østergaard, Brenderup.
Lærer Guld, Borød, Sorø.
Mrs. Bjørn Jørgensen, f. Varberg, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien, USA.
Viceinspektør Bernh. Sørensen, Brabrand.
Forstander Svend Nielsen, Raagelund, Marslev.
Overlærer Vagn Dybkær, Alfredsvej 6, Kolding.
Lærer Sigurd Kramer, Jul. Valentinersvej 13, st., København F.
Lærerinde frk. E. Dyhr, Kastelsvej 60, København Ø.
Lærer Aage Skræpgaard, B. Grubbesvej 33, Holbæk.
Skolebestyrer Georg Hansen, Realskolen, Høng.
Lærer Erik Olsen, Realskolen, Høng.
Seminarielærer Erik Stougaard Thomsen, Ringvej 43, 1. sal, Hjørring.
Lærer Huda, Sæbyvej, Høng.
Lærer Jens Martin Nissen, Realskolen, Høng.
Lærer Johs. Nielsen, Realskolen, Høng.
Lærer Jais Jensen, Ringe Realskole, Ringe.

Eksamenskursus:

- 1905 Provst H. Olsen, Aagade 22, Lemvig.
1907 Fru Ragnhild Hansen Larsen, f. Jørgensen, Frederiksborgvej, Roskilde.
1908 Frk. Gudrun Hansen, Marianelundsvej 14, Birkerød.
1910 Fru Sigrid Fogh, f. Olsen, Klejtrup skole, Hobro.
Toldforvalter, cand. jur. J. Kr. Jervøe, Hegnet 24, Holbæk.
1911 Advokat Johs. Blide, Colbjørnsensgade 3, København V.
Fru Dagmar Kofod Larsen, f. Dolleris, Bakkevænget 13, Aalborg.
1912 Læge J. Fr. Ellum, Gl. Køgevej 276, Hvidovre.
1913 Skoleinspektør E. Christophersen, Søndre skole, Holbæk.
Stationsforstander Kr. Kristensen, Kagerup st.
Forpagter Sander Rasmussen, Bøgeskovgaard, Klippede, Ørslev.
1914 Overingeniør Sigurd Bjørn, Emiliekildevej 50, Klampenborg.
Landinspektør Sven Lannung, Amager Boulevard 127, København S.
Redaktør A. Kofod Larsen, Bakkevænget 13, Aalborg.
1915 Professor Peter Skautrup, „Torpet“, Risskov.
1916 Dr. Bjørn Jørgensen, 13 Toluca Estates, North Hollywood, Californien, USA.
Prokurist Holger Larsen, Bellisvej 16, København F.
Fru Esther Nielsen, f. Madsen, Hedevej 1, Høng.
Statseksam. ejendomsmægler Svend Povelsen, Nørreaa 64, Slagelse.
Gdr. Chr. Rasmussen, St. Egedegaard, Mulstrup, Ringsted.

- 1917 Civilingeniør Wilhelm van Deurs, Frugtparken 7, Gentofte.
Lærer Martin Jensen, St. Fuglede.
Depotejer H. K. Nielsen, Hedevej 1, Høng.
- 1918 Direktør Aksel Kousgaard Nielsen, Resedavej 9, Gentofte.
Tandlæge frk. Inga Nielsen, Tinggade 1, Ringsted.
Forlagsboghandler Folmer Pedersen, Krathusvej 5, Charlottenlund.
Direktør Gustav Theilgaard, Køge.
- 1919 Grosserer Kr. Andersen, Lindegaardsvej 9, Ballerup.
Gdr. Anders Boes, Hem Skovgaard, Skanderborg.
Direktør Aksel Ebbesen, Øresundsvej 16, Charlottenlund.
Sognepræst Hans Ebbesen, Døstrup, Sønderjylland.
Købmand Holger Grand, Kindhestegade 11, Næstved.
Fru Ellen Hemmingsen, f. Petersen, Skyttemarksvej 13, Næstved.
Landinspektør Vald. Jacobsen, Njalsgade 18, 2. sal, København S.
Overbibliotekar frk. Ingrid Vig Jensen, Centralbiblioteket, Esbjerg.
Fru Ellen Kousgaard Nielsen, f. Nøhr Hansen, Resedavej 9, Gentofte.
Civilingeniør F. Duelund Nielsen, Gunnekær 24-26, Rødovre, Vanløse.
- 1920 Direktionssekretær Aage Juul-Larsen, Bernstoffsvej 100, Hellerup.
Kontorchef, cand. polit. Johs. Kjell, Normasvej 37, Valby.
Fru Gudrun Ravnholt, Estherhøjvej 39 A, Asnæs.
- 1921 Henry Aabo, Avedøre skole, Hvidovre.
Redaktør Axel Jørgensen, Thyregodsvej 3 st., Valby.
Cand. jur. Karl Jørgensen, Buddinge Hovedgade 124, Søborg.
Gdr. Philip Petersen, Tinghøj, Ørsted, Viby S.
Fru Inge Wæver Rasmussen, f. Mathiassen, Ifversensvej 7, Hjørring.
- 1922 Overassistent frk. Hanne Find, Willemoesgade 31 1. sal, København Ø.
Frk. Gudrun Guldborg Hansen, Ebeltoft.
Overlærer frk. Gudrun Paarup-Hansen, Aaparken 4 1. sal, Maribo.
Fru Marie Doose Hansen, Helgolandsgade 1, 2. sal, København V.
Gdr. Viggo Hansen, Bøget, Præstø.
Fru Bodil Hermansen, f. Jensen, Kirkevej 21, Charlottenlund.
Bogholder Chr. Pedersen, Marienbergvej 11 B, Vordingborg.
- 1923 Frk. Alice Christensen, Vestre Havnevej 16, Kalundborg.
Fru Eleonora Ebbesen, f. Christensen, Magleby sogns skole, Skælskør.
Cand. psyk. Mogens Ellehammer, Søager 45, Gentofte.
Aktuar K. Foss, Brorsonsvej 3 A, Taastrup.
Inspektør, cand. mag. Erik Halager, Kvaglundvej 31, Esbjerg.
Dyrlæge H. A. Hansen, Præstø.
Forstander Knud Hansen, Bygholm, Horsens.
Lærer C. Nielsen, Tune, Roskilde.
Lærer P. V. Nielsen, Holmen skole, Kvissel.
- 1924 Kommunekasserer, frk. Eva Bernholm, Klostergade 20 st., Slagelse.
Redaktør G. Haastrup-Vig, Øresundsvej 26, København S.
Landinspektør E. Krog, Brodersens Allé 3, Hellerup.
Læge Viggo Olsen, Sankt Jørgensbjerg 20, Kalundborg.
Dyrlæge R. Lykke Pedersen, Spjald.
Disponent N. Just Sørensen, Septembervej 215, Herlev.
- 1925 Dommer Poul Berger Nielsen, Skovvej 18, Kerteminde.
- 1926 Fru Ellen Margrethe Hansen, f. Hansen, Møllevej 13, Vig st.
Harald J. Jensen, Dame, Askeby.

- 1927 Redaktør Hans Bagge, Bredegade 6, Slagelse.
Lagtingsmand, postekspeditor A. Djurhuus, Vaag, Færøerne.
Lærerinde frk. Herdis Egede, Næsby forskole, Glumsø.
Grosserer Edgar Fischer, Farimagsgade 37, Næstved.
Fru Ingeborg Guldberg, f. Danielsen, Tjørnevænget 18, Kgs. Lyngby.
Maskinarbejder Poul Hansen, Mosevej 34, Ballerup.
Lærerinde fru Johanne Helge, f. Kristoffersen, Valbygaardsvej 30, Slagelse.
Lærer Jens Henry Jensen, Marievej 14, Taastrup.
Direktør Karl Larsen, Toldbodgade 12, Kolding.
Politifuldmægtig, cand. jur. Mikkel Lund, Sønderborg.
Gdr. Asger Pedersen, Landsbjerggaard, Hulby, Korsør.
Fru Elna Sørensen, Jydeholmen 43, Vanløse.
Stadsdyrlæge Gunnar Westergaard, Frederikshavn.
Uddeler Robert Wøidemann, Brugsforeningen, Helsingø.
- 1928 Fru Kirsten Hansen, f. Hansen, Mars Allé 79, Søborg.
Kasserer Knud Nielsen, Toftekærvej 109, Søborg.
Dyrlæge K. Sørensen, Bjært.
- 1929 Cand. mag. Niels Holtze, Lavendelvej 2, Nakskov.
Landinspektør Poul Toft Jensen, Skælskørvej 6, Slagelse.
Civilingeniør Jacob Jochumsen, Krogshøjvej 22, Bagsværd.
Dyrlæge Hans Ulsø, Bakkehuset, Skævinge.
- 1930 Sognerådsformand, gdr. Lars Sørensen, Reerslev, Ruds Vedby.
- 1931 Asbjørn Bøgh-Sørensen, Vestergade 28, Ringe.
Fru Anna Marquard, Nørre Allé 73, 1. sal, Kalundborg.
Dyrlæge J. C. Fogt, Skelde.
Victor Larsen, Ringstedvej 56 A, Haslev.
Gartner Jacob Petersen, Overdams Huse, Hørsholm.
Skolepsykolog Gunnar Velsing-Rasmussen, Gedevej 31 A, Farum.
- 1932 Dyrlæge Jørgen Geert-Jørgensen, Stege.
Civilingeniør Thorkild Jespersen, Mylius Erichsensallé 54, Hellerup.
Læge, fru Astrid Klein, f. Joensen, Dalgasvej 75, 2. sal, Holstebro.
Kontrolassistent Ejnar Larsen, Vejby.
Ekspeditionssekretær, cand. polit. David Munck, Vognmandsmarken 16, København Ø.
Købmand Ejler Nielsen, Snarebakken, Ruds Vedby.
Mag. art. Anker Olsen, Kobbervvej 22, Herlev.
- 1933 Realskolelærer Aage Andersen, Absalonsgade 7, Slagelse.
- 1934 Fysioterapeut frk. Aase Buhr, Holbækvej 97, Kalundborg.
Dyrlæge Georg Bartholdy, Ebeltoft.
Læge Ernst Joachim Hansen, Gladsaxevej 135, Søborg.
Amtsskolekonsulent, cand. psych. A. Ravnmark, Jystrup Midtsj.
- 1935 Ingeniør Ove E. Andersen, Elmegaard, Højby S.
Uddeler Jens Bagge, Rosted Brugsforening, Slagelse .
Dyrlæge Aage Brændholt, Kalundborg.
Kst. kontorchef, cand. jur. Asbjørn Grathe, Hulsøvej 18, Rungsted Kyst.
Fru Agnes Jacobsen, f. Hansen, Kommunekontoret, Kr. Stillinge, Slagelse.
Cand. polit. Peder Madsen, Søborg Torv 4 1. sal, Søborg.
Sognerådsformand, gdr. Aage Møller, Agersø.
Niclas Kunoy, Uppsalagade 12, 1. sal, København Ø.
Dyrlæge Knud A. Rasmussen, Høversgade 1, Frederikshavn.

- 1936 Ingeniør N. C. Jensen, Grønnevej 90, Virum.
Vagn-Aage Lind, Vestergade 24, Nyborg.
Adjunkt, cand. mag. Knud Nordberg, Lindevang 20, Sønderborg.
Civilingeniør Poul E. Pedersen, Sallingvej 79, 1. sal, København F.
- 1937 Gdr. Johs. Hansen, Hjorthøj, Ruds Vedby.
Fængselsbetjent Jens Bundgaard Jessen, Sdr. Omme.
- 1938 Lærerinde, frk. Anna Pedersen, Hørdum, Thy.
Fru Margrethe Jørgensen, f. Sørensen, Strandgaarden, St. Fuglede.
- 1939 Ingeniør Thorkild Hansen, Bagsværdvej 187, Bagsværd.
- 1940 Jens Aage Christensen, V. Heden pr. Vraa.
Viggo Madsen, Fabrikvej 24, 1. sal, Horsens.
- 1941 Trafikassistent frk. Ruth Sørensen, Jernbanestationen, Roskilde.
- 1942 Gdr. Espen Larsen, Bakkegaarden, Sperrestrup, Ølstykke.
Tandlæge, fru Gerda Ohrt, f. Dige, Schweizerpladsen 5, 2. sal,
Slagelse.
Fru Kathrine Jakobsen, f. Nielsen, Villa Granly, Kirkeby.
- 1944 Civilingeniør Poul Eriksen, Tukshøjen 30, Herlev.
Kaj Sjørsløv, Skolebakken 2 A, Nyborg.
- 1945 Statsskovfoged Lars Aage Hansen, Vejlefjord, Vejle.
Fru Anna Lise Larsen, f. Bang Jensen, Aakjærvej 1, Karup J.
- 1946 Konsulent Martin Christiansen, Poul Møllersvej 21, Odense.
- 1947 Flyverløjtnant Leo Nielsen, Kløvermarken 22, Vadum.
Axel Poulsen, Ledagersti 23, Vanløse.
- 1948 Fru Herdis Stentebjerg Hansen, f. Kristensen, Kantinen, seminariet,
Hjørring.
Lærer Hans Jørgensen, Ørslev, Slagelse.
Gunner Kerval, Pilevej 14, Frederiksværk.
Civilingeniør Erik Lauersen, Bellisbakken 2, Birkerød.
- 1949 Assistent Villy Nielsen, Codan, Hillerød.
- 1950 Repræsentant Henning Jensen, Helgolandsgade 13, Esbjerg.
Fru Sonja Jensen, f. Lillholm, Strucksallé 4, Tønder.
Mejeriingeniør Holger Mathorne, Juelsmindevej 28, Bolbro, Odense.
Radiotelegrafist Bent R. Petersen, Gothersgade 32, 4. sal, Kbh. K.
- 1951 Overass. Anders Hansen, Novembervej 13, Herlev.
Fenrik Bjarke Trier Hansen, Kornvænget 41, 3. sal, Ballerup.
Fru Annelise Nielsen, f. Christensen, Folehaven 115 st. th., Valby.
- 1952 Knud E. Andersen, Sorøvej, Skælskør.
Løjtnant Knud Krüth, Lundsgaardsvej 1, Frederiksberg, Sorø.
Ulrik Madsen, Tybjerg, Haslev.
Mag. art. frk. Marie Terp, Elverumsvej 9, Aarhus.
Lærer Karl Henning Yde, Byskolen, Ulfborg.

Realskolen:

- 1911 Fru Inger Ellum, f. Frost, Gl. Køgevej 276, Hvidovre.
- 1912 Lrs. Hermod Lannung, M. B., Skindergade 32, København K.
- 1915 Fru Edith Skou, Taarbæk Strandvej 59 B, Klampenborg.
- 1916 Fru Jeanette Lannung, f. van Deurs, Amager Boulevard 127,
København S.
- 1917 Generalkonsul Axel Beck, Nørrebrogade 26, København N.
Fru Valborg Stahl Madsen, f. Stahl Nielsen, Sæbehuset, Høng.

- 1918 Apoteker, dr. pharm. Axel Lannung, Henning Bojesensvej 9, Gentofte.
Bankbestyrer K. A. Lomholt Nielsen, Fuglebjerg.
- 1919 Fru Musse Ringstrøm, f. Hannibal, Fjerritslev.
- 1920 Fru Astrid Pedersen, f. Christoffersen, Fyrhøjvej 27, Kgs. Lyngby.
- 1921 Veksellerer, cand. polit. Gunnar Lannung, Fortunstræde 4,
København K.
- 1923 Frk. Gudrun Høyrup, Sejersvej, Gørlev S.
Fru Valborg Sikjær, f. Nielsen, Harsdorffsvej 6 A, København V.
- 1924 Prokurist Jørgen Christensen, V. Heisesvej 13, Allerød.
Fru Bertha Jensen, f. Frisdahl, Eksercergaarden, Tønder.
Fru Inger Steensgaard Larsen, f. Schultz, Skovdalsvej 1, Kongsvang,
Århus.
Aksel Mathiesen, Ernst Kapersvej 12, København SV.
- 1925 Boghandler Ejilif Johansen, Toftlund.
- 1926 Frk. Johanne Jørgensen, Maagevej 48, 1. sal, København NV.
Direktør Henry Larsen, Ulrikkenborg Allé 32, Kgs. Lyngby.
Fru Inger Schmidt, f. Vedel Birch, Ingemanns Allé 56, Esbjerg.
- 1927 Smedemester Edmund Christensen, Sæby, Høng.
Maskinmester Gunnar Czermak Nielsen, Jydeholmen 28, Vanløse.
- 1928 Værkfører Svend Christensen, Kalundborgvej 49, Slagelse.
Fru Esther Jørgensen, f. Eriksen, Stavnsbjerggaard, Sludstrup.
Arkitekt M.A.A., Helge Nørvig, Segelckesvej 8, 1. sal, København F.
- 1930 Realskolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe Realskole, Ringe.
Lektor, cand. mag. Torsten Jørgensen, Drosselvej 64, København F.
- 1932 Manufakturhandler Henning Hansen, Høng.
Fru Elisabeth Nielsen, f. Wittrock Hansen, Maskinfrk., Ruds Vedby.
- 1933 Grosserer H. J. Fraas, Dyrehavegaardsvej 52, Kgs. Lyngby.
Knud Rønholt Hansen, Slotsparken 1, Bagsværd.
Pianist Chr. Haundrup, Ahornskrogen 8, Bagsværd.
Læge fru Ulla Hjeresen, f. Tuxen-Meyer, Søndergade 19, 2. sal,
Horsens.
Sognepræst Edvard Nielsen, Veterslev Præstegaard, Vrangstrup.
Bogholder Poul Thorsted, Kongelyset 21, Slagelse.
- 1934 Revisor Holger Borgen Hansen, Amtskontoret, Thisted.
Lærerinde frk. Karen Poulsen, Ringe.
Fru Grethe Schønning, f. Møller, Kongevejen 15, Birkerød.
- 1935 Sygeplejerske, fru Vibeke Hansen, Enderslev, Haarlev.
Fru Viola Jørgensen, f. Bruun, Parkvej 18, Slagelse.
LRs Per Rønnow König, St. Kongensgade 77, København K.
Fru Harriet Nygaard, f. Thorbek, Staalvængegaard, Langebæk.
Fru Inga Petersen, f. Mortensen, Myntevej 5, Risskov.
Ingeniør Henrik A. Sørensen, Bondemarken 22, 1. sal, Bagsværd.
- 1936 Fru Rita Højvert, f. Bloch, Toftøjevej 15 D, Vanløse.
Direktør Frede Rasmussen, Solbakkevej 9, Svendstrup J.
- 1937 Frk. Bertha Hansen, Skt. Nikolajvej 18, 1. sal, København V.
Vagn Holm, Buskager 42, Vanløse.
Fru Bodil Jensen, f. Henriksen, Københavns Vandforsyning, Marbjerg,
Hedehusene.
Frk. Sigrid Birch Larsen, Amts- og Bysygehuset, Kalundborg.

- 1938 Peter Vilhelm Deleuran, Teglkasvej 25, Kastrup.
 Fru Ebba Hansen, f. Jensen, Ll. Høng, Høng.
 Frk. Inge Marie Hansen, Sct. Pedersgade 24, Slagelse.
 Eigil Nedergaard Jensen, Vandværksgaard, Gørlev S.
 Fru Hedevig Teglggaard Jørgensen, f. Bagge, Ryds Mølle, Langesø.
 Kontorchef Leo Jensen, Fabriksvej 1, Glostrup.
 Fru Eileen Lambertsen, f. Hansen, Flensborggade 8, 3. sal,
 København V.
- 1939 Ingeniør Niels Trygve Bloch, Kastrupvej 80, København S.
 Civilingeniør Anders Glens, A/C Hedeager-Bosworth do Brazil S. A.,
 Avenida Paulista 1650, Caixa Postal 3010, Sao Paulo, S. P.,
 Brasilien.
 Disponent Alex Wittrock Hansen, Høng.
- 1940 Fru Kirsten Andreasen, f. Lindsteen, Næstved Discontobank, Næstved.
 Civilingeniør Poul Geert Christoffersen, Færøvej 19, Kgs. Lyngby.
 Fru Evely Johnsen, f. Pedersen, Kobbelvænget 46, Brønshøj.
 Kontorchef cand. jur. Thorkil Jørgensen, Kongsbjergvej 31, Virum.
 Civilingeniør Frands Olsen, Bogmosen 11, Hareskovby.
 Repræsentant Kaj Olsen, Orøvej 5, Holbæk.
 Fru Anna Sørensen, f. Olsen, Brøndbyøster Torv 21, st. th., Hvidovre.
- 1941 Fru Inger Munch-Hansen, f. Hansen, Hulsøvang 14, Rungsted Kyst.
 Landsretssagfører Kaj Plejdrup, Holbæk.
 Fru Birgit Rasmussen, f. Knudsen, Trendetoften 9, Holte.
- 1942 Egon Berth, Esso, Irisvej 6, Køge.
 Bankfuldmægtig Paul Chr. Larsen, Aarby, Kalundborg.
 Læge Aage Olsen, Nr. Allé 71, st. tv., Kalundborg.
 Fru Inge Marg. Sejerøe Olsen, f. Jørgensen, Sdr. Allé, Gørlev S.
 Fru Edith Petersen, f. Hansen, A/M Toft, Kokkedal.
- 1943 Repræsentant Helge Jensen, Holbergsgade 24, Slagelse.
 Ejendomsmægler Henning Johansen, Fuglsangsvej 10, Høng.
 Fru Jytte Beck Pedersen, f. Iversen, Hvidegaardsparken 65,
 Kgs. Lyngby.
- 1944 Hans Veje Nielsen, Tranevej 20, Høng.
 Installatør Kurt Riber, Griffenfeldtsgade 7, København N.
- 1946 Bankassistent Ole Hansen, Slotsvænget 36, Slagelse.
 Fru Else Knudsen, f. Kristensen, Neder Vindinge, Vordingborg.
 Fru Beate Nielsen, f. Mathiasen, Fuglede Lervarefabrik, St. Fuglede.
 Fru Else Pedersen, f. Zobbe, Skibbrogade 46, Kalundborg.
 Fru Else Sørensen, f. Jensen, Listedvej 52, st. th., Kastrup.
- 1947 Fru Gudrun Binderup, f. Johansen, Irisvej 11, Slagelse.
 Frk. Asta Høgsbro, Vestergade 8, Hvidbjerg, Thy.
 Bent Jensen, Herslevgaarden, Høng.
 Radiotekniker Ernst Nielsen, Hovedvej 2, Orehoved.
 Fru Grethe Baunegaard Pedersen, f. Nielsen, Reerslev, Ruds Vedby.
- 1948 Henning Eskildsen, Hulkærvej 38, Søborg.
 Frk. Inge Hansen, Abildgaardsgade 14, 2. sal, København Ø.
 Fru Inger Jensen, Strandhavevej 82, 1. sal, Valby.
 Fru Betty Pedersen, f. Nielsen, Rundgaarden 24, st., Søborg
 Fru Anne-Lise Weirup, f. Bruun, Odinsvej 7 C., 1. sal, Høng.
- 1949 Fru Bente Dilling Hansen, f. Kristensen, Nymose Huse 40, Gentofte
 Frk. Kirsten Hansen, Sæbygaard, Høng.
 Assurandør Kay Wissing Laursen, Lilletoften 41, Skovlunde.
 Konsulent Poul Anker Olsen, Havnevej 24, 2. sal, Roskilde.

- 1950 Fru Anni Andersen, f. Christensen, Sct. Jørgensgade 30, 1. sal, Slagelse.
 Sekretær, cand. jur. Hans Christensen, Engtoftevej 21, Farum.
 Fru Else Hansen, f. Jespersen, Ø. Skovby, Dannemarre.
 Fru Helen Jørgensen, f. Sørensen, Rævebakkevej 47, Brønshøj.
 B. Kjædegaard, Maglekær 22, 2. sal, Valby.
 Fru Irene Kristensen, f. Hansen, Søndermarksvej 24, Dianalund.
 Fru Rigmor Kristensen, f. Rasmussen, Gækkelundsvej 24, Slagelse.
 Ester Larsen, Roskildevej 51, 1. altangang 22, Valby.
 Gunnar Thaarup Svanevej 53, Roskilde.
 Frk. Kirsten Zobbe, Algade 36, Gørlev S.
- 1951 Frk. Mette Andersen, c/o Newland, Aaboulevarden 5, 3. sal, Kbh. V.
 Frits Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Ingeniør Erik Larsen, Fuglsangsallé 80, Brønshøj.
 Frk. Birgitte Madsen, Pileållé, Bække.
 Ingeniør Jørn Risom, I. P. Hansensvej 5, Roskilde.
- 1952 Thormod Christiansen, Niels Brocksgade 4, 2. sal tv., København V.
 Ingeniør Ejvind Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Lærer Henning Jensen, Østerild skole, Østerild.
 Konstruktor Hans Holst Kjær, Bybjergvej 7, 2. sal, Hørsholm.
 Frk. Tove Madsen, Hovedgaden 46, Høng.
 Fru Aase Lykke Sørensen, Smedestræde 8, Valby.
 Løjtnant Mogens Sørensen, Skaderedegaarden, Fuglebjerg.
- 1953 Anders Bøgelund, Møllevej 8, Høng.
 Hans Chr. Frederiksen, Solvænget 16, Sorø.
 Erik G. Hansen, Lauravej 14, 5.6, Valby.
 Helmer Jensen, Banken for Sorø og Omegn, Sorø.
 Ove Jensen, Drosselvej 13 a, Høng.
 John Jørgensen, Jerslev S.
 Arne Larsen, Slagelsevej 44, Høng.
 Torben Madsen, Præstemarken 77, Aalborg.
 Flyradiotelegrafist Preben Nielsen, Rugvænget 38, 1. sal, Ballerup.
 Fru Birthe Winkel, f. Hansen, Hovedgaden 3, Hørsholm.
- 1954 Fru Elin Ibsen, f. Sparre, Gudmandstrup, Svinninge.
 Bjørn Kraglund, Aagesdalsvej 5, Ballerup.
 Flemming Madsen, Axelholm, Jyderup.
 Frederik Madsen, Kulbygaard, Høng.
 Lærer Arne Mortensen, Kraghave, Nykøbing F.
 Fru Tove Petersen, f. Jensen, Skuerup, Vedde.
- 1955 Frk. Ingrid Fink, Husmandsskolen, Høng.
 Typograf, frk. Hanne Frederiksen, Lundsgaardsvej 19, Sorø.
 Frk. Margit Hansen, Lærkevej 5, Høng.
 Fru Else Jensen, f. Jensen, Østerbro 34, Slagelse.
 Vagn Jensen, Ubby, Jerslev S.
 Frk. Connie Madsen, Dalby Hals, Gørlev S.
 Fru Jytte Nielsen, f. Hansen, „City“, Dr. Sellsvej 13, Dianalund.
- 1956 Per Bonde, Skellebjerg.
 Kaj Jensen, „Søvang“, Lille Fuglede, Jerslev Sj.
 Rasmus Krohn, c/o købmand Amos Krohn, Gelsskovvej 18, Virum.
 Henning Larsen, Rudsgade 25, Ruds Vedby.
 Fru Rigmor Larsen, f. Frandsen, Bredstensaard, Jerslev.
 Vagn Larsen, „Højgaard“, Tersløse pr. Dianalund.
 Frantz Martensen, Ribegade 6, 4. sal, København Ø.
 Fru Inge Valsgaard, Ægirsgade 57, 3. sal, tv., København N.

- 1957 Terkel Fink, Husmandsskolen, Høng.
 Stud. med. Kirsten Falster Hansen, Sæby pr. Høng.
 Leo Jessen, mejeribestyrer Jessen, Havrebjerg.
 Hanne Larsen, Amtssygehuset, Sæby, Høng.
 Bent Boye Nielsen, Løve.
 Søren Frank Olsen, Nørager Plads 6, Vanløse.
 Inge Valentin Pedersen, Hovedgaden 66, Høng.
 Bent Skjolddorff, Tjørnelunde pr. Høng.
- 1958 Frk. Hanne Bech, Centralsygehuset, Slagelse.
 Poul Erik Hansen, Niløse, Dianalund.
 Finn Larsen, Slagelsevej 44, Høng.
 Jørgen Larsen, Solbjerg, Slagelse.
 Mogens E. Sørensen, Blæsinge, Havrebjerg.
- 1959 Mette Ege Axø, Johannevej 1 B, Charlottenlund.
 Niels Blomhøj, Høng.
 Jørgen Brøndel, Birkevej 3, Høng.
 Kjeld Christensen, Slagelsevej, Høng.
 Mogens Hansen, Hallenslev, Gørlev S.
 Bjarne Jæger, Høng.
 Jørgen Stanley Jørgensen, Slagelsevej 34, Høng.
 Svenning Jørgensen, Ll. Høng, Høng.
 Hanne Larsen, Møllevej, Høng.
 Hanne Merete Larsen, Mariendalsvej 52 G, 1. sal, København F.
 Ann-Marie Mortensen, Alderdomshjemmet, Løve.
 Bente Malskjær, Sæby, Høng.
 Birgit Møller, Høng.
 Lennart Paludan-Müller, Sæby, Høng.
 Peter Neergård, Skellet 9, Slagelse.
 Kassererske Aase Nielsen, Parkvej 22 A, Slagelse.
 Svend A. Noppenau, V. Helsing, Gørlev S.
 Jesper Næsted, Ubby, Jerslev S.
 Inge Bielenberg Rasmussen, Rudsgade 36, Ruds Vedby.
 Jørgen Lykkegård Rasmussen, Fuglede pr. Jerslev S.
 Alice Sørensen, Gl. Skolevej 4, Høng.
 Stud. pharm. Søren Sørensen, Fagotvej 28, Herlev.
 Jens Stougård, Ruds Vedby.
- 1960 Runa Lyng Andersen, Gørlev jernstøberi, Gørlev S.
 Klaus Bormann, Gudum, Slagelse.
 Agnethe Christensen, Hagavej 26, 1. sal tv., Søborg.
 Birthe Høj Christensen, Rudsgade 32, Ruds Vedby.
 Jep Fink, Husmandsskolen, Høng.
 Ingelise Graae, Lærkevej 8, Høng.
 Finn Hannibal, Høng.
 Merete Hansen, Gierslev, Løve.
 Ulla Møller Hansen, Sæby, Høng.
 Thorkild Jacobsen, Vestergade 6, Høng.
 Birgit Jensen, Hallenslev, Gørlev S.
 Lene Johansen, Drosselvej, Høng.
 Hans Jørgen Knudsen, Børnehjemmet, Høng.
 Hans Jørgen Larsen, blikkenslager Larsen, Høng.
 Ruth Larsen, Skovgaard, Ruds Vedby.
 Kirsten Linneberg, Søndergade 19, Haslev.
 Jan Morbech, Astersvej 14, Slagelse.

- Inge Nielsen, maskinfabrikken, Ruds Vedby.
 Lis Lindeholm-Pedersen, Kalundborgvej, Ruds Vedby.
 Gert Valentin Petersen, Løve.
 Elisabeth Stougaard, Ruds Vedby.
 Regnar Stougaard, Ruds Vedby.
 Anne Sørensen, Falkenhøj, Ruds Vedby.
- 1961 Grethe Lise Andersen, Hovedgaden 4, Høng.
 Kirsten Bøgelund, Møllevej 8, Høng.
 Lis Brøndel, Kulby, Høng.
 Karen Christensen, Heden, Høng.
 Niels Peter Christensen, Sæby pr. Høng.
 Birthe Esman Eriksen, Lindevej 3, Høng.
 Henning Hansen, Hovedgaden 1, Høng.
 Irene Hansen, Hallenslev, Gørlev S.
 Jens Henning Hansen, Sandhøjgaard, Hallenslev, Gørlev.
 Steen Ove Hansen, St. Kongensgade 25, 1. sal, København K.
 Knud-Sten Hansen, Hjorthøj, Ruds-Vedby.
 Niels-Erik Darling Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Frk. Ingrid Berg Jensen, Skovvej 17, Høng.
 Leif Jensen, Møllevej 32, Høng.
 Per Rønde Jensen, Engvej 9, Høng.
 Kirsten Johnsen, Heden, Høng.
 Mogens Johansen, Drosselvej 13, Høng.
 Jette Kürstein, Tjørnelunde mark, Tindinge Bakke, Ruds Vedby.
 Ingvar Kyed, skolen, Ørslev pr. Slagelse.
 Karen Elisabeth Monrad, Hovedgaden 2, Høng.
 Birgitte Paludan-Müller, Sæby pr. Høng.
 Helmuth Nielsen, Vævervænget, Ruds Vedby.
 Jørgen Nielsen, Jernbanegade, Ruds Vedby.
 Hans Ejner Nielsen, Solbjerg pr. Slagelse.
 Birgit Nielsen, Gierslev, Løve.
 Jens Chr. Nielsen, Herslev, Høng.
 Ole Nielsen, Lærkevej 4, Høng.
 Annie Pedersen, Tjørnelunde, Høng.
 Per Tidemand Pedersen, Kulby mark, Høng.
 Johan Aage Pedersen, Hovedgaden 198, Bagsværd.
 Kirsten Petersen, Skovvej 13, Høng.
 Knud-Erik Staugaard, Sorøvej 1, Ruds Vedby.
 Karin Troelsen, Vedbygård, Ruds Vedby.
- 1962 Annette Andersen, Slagelsevej 32, Høng.
 Ole Blomhøj, Vinkelvej 5, Høng.
 Ole Christensen, Slagelsevej 1, Høng.
 Elin Hansen, Niløse pr. Dianalund.
 Hanne Hansen, Møllegård, Gierslev pr. Løve.
 Marianne Hansen, Møllevej 28, Høng.
 Birger Jensen, Toftevej 5, Høng.
 Jens Chr. Stahl Jensen, Jernbanegade 7, Ruds Vedby.
 Ole Schmidt Jensen, Søndermarksvej 21, Dianalund.
 Vibeke Guldborg Jensen, „Sæbyhøj“ pr. Høng.
 Søren Kelstrup, Odinsvej 15 a, Høng.
 Torsten Lang-Jensen, Peder Madsensvej 5, Ruds Vedby.
 Kurt Larsen, Gierslev pr. Høng.
 Birthe Larsen, Kragevig pr. Ruds Vedby.
 Anette Marholt, Nyvej 1, Høng.
 Mette Møller, Abildgaard, Høng.

Anne-Grete Nielsen, Dr. Sellsvej 2, Dianalund.
Leif Chr. Nielsen, Granhøjgård Bjærge pr. St. Fuglede, Sjælland.
Therese Nielsen, Tersløsevej 45, Dianalund.
Vilhelm Pedersen, Hovedgade 12, Høng.
Lena Troelsen, Lindehuset, Ruds Vedby.
Hanne Andersen, Søbjerg pr. Skellebjerg st.
Eva Arpe, „Grønhøjgård“, Gierslev, Høng.
Eva Christensen, Ryegård, Høng.
Niels Chr. Hansen, Skambækgård, Løve.
Leif Jensen, Sæby pr. Høng.
Kirsten Jørgensen, Sæbyvej, Høng.
Ole Kyed, Ørslev pr. Slagelse.
Annie Larsen, Strandvejen 1, Høng.
Benny Larsen, Odinsvej 9, Høng.
Kurt Ludvigsen, Hallenslev, Gørlev.
Birthe Madsen, Løjes-Mølle, Ruds Vedby.
Hans Peder Madsen, Løve.
Erling Mathiesen, Møllegårdsvej 2, Høng.
Kirsten Nielsen, Finderup pr. Høng.
Niels Chr. Nielsen, „Hedebogård“, Solbjerg, Høng.
Carl Clement Olsen, Løve st. Sj.
Inga Olsen, Skellebjerg st.
Karen Olsen, Risbjerg pr. Skellebjerg.
Jes Petersen (Flemming). Karsholtevej 20, Dianalund.
Freddy Rasmussen, Stationspladsen 3, Høng.
Leif Ravn, Banegården, Slagelse.
Hans Peter Sørensen, Engvej 5, 1. sal, Høng.

Real a 1962—63:

Bjarne Andersen, Verner A., Oougved, Ruds-Vedby.
Karin Baldersgård, Åge R. B., Dianalund.
Kirsten Høj Christensen, slagterm. C., Hovedgaden, Ruds-Vedby.
Lykke Christensen, Ove C., Tåderup pr. Skellebjerg.
Runa Christiansen, Ernst C., „Svalegård“, Skellebjerg.
Grethe Frøsbæk, Gunnar F., Mariendals Allé 23, Slagelse.
Svend Gabe, Carl C., „Skaksholm“, pr. Løve.
Kirsten Pagh Hansen, Svend P. H., Mullerup pr. Slagelse.
Ellen Øster Jensen, Johannes P., Lindevej 7, Høng.
Gundhild Jensen, Gerda J., Sæby pr. Høng.
Birgit Kristensen, Aksel K., Vestergade 12, Høng.
Mette Lading, Per L.-P., Sæby pr. Høng.
Leif Malskær, Gunnar M., Sæby pr. Høng.
Arne Nielsen, Poul N., Solbjerg pr. Havrebjerg.
Bente Mandal Nielsen, Svend M. N., Syvbæk pr. Høng.
Marianne Nielsen, Svend N., Sæby gl. skole pr. Høng.
Merete Nicolajsen, Jens Otto N., Slagelsevej 15, Gørlev.
Finn Nobel, Henry N., Niløse pr. Dianalund.
Helge Olander, Aksel O., Tuborgvej 5, Gørlev.
Kurt Olsen, Eigil O., Løve mejeri pr. Løve.
Tove Olsen, Eilif O., Torpegavn pr. Høng.
Inge-Lise Petersen, Lars P., Fuglede mejeri, St. Fuglede.
Jane Petersen, Gunnar P., Knudstrup pr. Løve.
Jette Petersen, Aage P., Karsholtevej 38, Dianalund.
Kurt Rasmussen, Frede R., Mullerup pr. Slagelse.
Adele Storm, Poul S., Fuglede St.

Real b 1962—63:

Per Asmussen, Odinsvej 6a, Høng.
Kirsten Babge Christensen, Carl C., Baldersgård, Tjørnel. pr. Høng.
Dorte Falster Hansen, tømrerm. H., Sæby pr. Høng.
Lene Hansen, Harald H., Finderup, Høng.
Mona Hansen, Ejgil H., „Slottet“, Lindevej 15, Høng.
Anne Marie Henriksen, Kn. H., Tjørnelunde maskinsnedkeri og møbelværkst., pr. Høng.
Hanne Jensen, Peter J., Vester-Løve pr. Høng.
Inge Jensen, Knud J., Hovedgaden 20, Høng.
Jens Jensen, Chr. J., Tranevej 30, Høng.
Jens Bruun Jensen, G. J., Slagelsevej 18, Høng.
Leif Johansen, Eli J., Niløse savværk pr. Dianalund.
Erik Stanley Jørgensen, Stanley J., Slagelsevej 34, Høng.
Vivi Kristiansen, Vald. K., Tjørnelunde, Høng.
Hans Kurt Larsen, Eskild L., Lærkevej 15, Høng.
Kirsten Larsen, blikkensl. B. L., Skovvej 12, Høng.
Anne Grethe Meinertsen, Kn. M., Vedde.
Anne-Lise Nielsen, lærer E. N., Møllevej 3, Høng.
Hans Vilhelm Nielsen, Otto N., Strandvej 14, Høng.
Jutta Damsgård Nielsen, Ejv. D. N., Rønnebærvej 1, Høng.
Ove Peter Nielsen, Ejnar Nielsen, Vinkelvej 2, Høng.
Tommy Nielsen, Carl W., Nielsen, Tindinge Banke pr. Høng.
Irmelin Ploug, Ove P., Kragerupgård, Ruds-Vedby.
Arne Schmidt, Paul S., Valbyvej 6, Slagelse.
Bente Teisner, Evald T., Engvej 10, Høng.

Indhold:

Årets gang. Af <i>Georg Hansen</i>	3
Om at kæmpe og sejre. Af <i>Ths. Vang Petersen</i>	8
Frk. Petersen forlader skolen. Af <i>Georg Hansen</i>	14
Mellemskolen 1904—62 i Høng. Af <i>Georg Hansen</i>	16
Beretning ved generalforsamling. Af <i>Hans Bagge</i>	19
Hvem er hvad — og hvor?	24
Generalforsamlingen	29
Medlemsliste	30