



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

S.

Cale

i

Selskabet "for Efterslægten"

paa

dets Stiftelsesdag

den 4de Marts 1853

af

F. S. Mynster.



Kjøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Statens pædagogiske Studiesamling
København V.

29.1.18. 244656

Grede Førsamling!

Den Fest er atter vendt tilbage, ved hvilken det Selstab, i hvis Navn jeg nu skal fore Ordet her paa dette Sted, paa en hoitidelig Maade ihukommer den Dag, med hvilken det begyndte sin Virksomhed. Arbeide og Hvile skulle jo bestandigt vekle og aflose hinanden hernede i Verden; Vandringsmanden standser stundom sin Gang for paa Ny at samle Kraft og Styrke til at fortætte sin Bei, og saaledes er det ofte en Trang for os Alle paa Livets Bei stundom at staae stille og lade vor sædvanlige Gierning for et Øieblik hvile. Men Vandringsmanden, der drager ud for at beundre og glæde sig over Naturens Skionhed, han vil ikke sædvanligt vælge sig sit Hvilepunkt i de snevre, trange Dale, hvor Lusten er tung, Udsigten lufket til alle Sider, men han vil heller dwale paa en Hoide, hvorfra han kan skue tilbage over den Bei, han har tilbagelagt, og kaste et Blik fremad imod de Steder, som hans God snart skal betræde; ja han søger sin Glæde i fra det hoie Sted paa eengang at overskue alt Det, som han hidtil har set og i den nærmeste Fremtid skal se enkelstiis, ja ved at see det Alt sammen forene sig til eet stort og skjont Billede; Det

at hvile, er for ham ikke: at være uwirkom; nei, just i hans Hvile er der Virksomhed, Vandens bedste Mydelse og Glæde i det Nærværende, et klart Billede af det Forbigangne, Haab for det Kommende. Og, naar nu for Dieblifiket her indenfor disse Mure den sædvanlige Gierning hviler, Lærere og Disciple, som her ere forsamlede, ikke arbeide tilsammen paa vanlig Viis; da skal jo dog denne Hvile ei være nogen dorst Uwirkomhed; naar det Høitidelige er Det, der er anderledes, end det Sædvanlige, da er det jo Det, ved hvilket andre Tanker, andre Følelser, end de sædvanlige, skulle sættes i Bevegelse; just denne Time er bestemt til, at Sielens skal hæve sig op paa de Højder, hvor der er Overblik over det Svundne, Blik imod det Kommende, at det ret kan blive klart, at vort Liv ei skal være en Række af enkelte usammenhængende Led og Stykker, men at der af alt det Enkelte skal danne sig en sammenhængende Kiede, saa at de forskellige Afsnit af Livet ere noie forenede, saa at den Traad, vi spinde i vor Barndom og Ungdom, snoer sig igienem alle vort Livs Dage. Det er ved denne Betragtning, at Livet først faaer sin rette Betydning, saa at Intet, end ikke Det, der sædvanligt kaldes det Ringeste, bliver ligegyldigt, men ogsaa faaer sin Plads som Led i det Hele; det er denne Betragtning, som vi desværre Alle ofte slippe under Hverdagsslivet, under de finevre, ind-

skrænkede Forhold, hvor der intet Overblik er at fåae; det er denne Betragtning, som vi derfor ret skulle stræbe at fremkalde ved høitidelige Anledninger, den Betragtning, ved hvilken vi nu ogsaa i denne festlige Time ville dvæle med hverandre. Vi ere her tilsammen i en Skole; vor Førsamling bestaaer af Eldre og Ungre, af Saadanne, hvis Skoletid — i Ordets sædvanlige Betydning — allerede for længe siden er tilslende, og Saadanne, der just ere midt i Skoletiden. Man pleier ofte i daglig Tale at modsætte Skolen og Livet, Man figer jo, at Man fra Skolen kommer ud i Livet, som om dette sidste først ret begynder, naar Man forlader Skolen; men det er jo ogsaa et gammelt Ord, at hele Livet er en Skole, og derfor maa der vel være en Forbindelse imellem begge. Denne Forbindelse ville vi nu stræbe at paavise, den maa jo have sin Betydning baade for Eldre og Ungre.

Naar Alt i Naturen synes nøgent og tomt, naar Vinterens Kulde har stivnet Markerne, og der intet Andet er at øine, end Sneens hvide Teppe, da slumre dog alle Spirer i Jordens Skiod og vente fun paa Høraarets varme Solskin for atter at lade sig tilsyne; og saaledes slumre ogsaa alle Drifter, alle Anlæg og Kræfter i Barnets Indre for lidt efter lidt at udvikles og træde frem. Men ikke enhver Mark bliver eens at skue; der er den, der er dækket med Ukrud, med

Torne og Tidsler; kun naar den med Omhu og Flid bearbeides, kun naar Jorden forædles og frugtbargjøres, kun da bærer den Frugt, kun da see vi den bolgende med den gode Sæd. Naar Barnets Udvikling er overladt til sig selv, da tager den saa let en feil Retning, da kommer saa let Det frem og saaer Overhaand, der skulde hemmes og holdes tilbage, medens derimod det Wedle og Gode standses, ja quæles; Barnets Evner maae med Forstand og Omhu uddannes og udvikles, det maa selv ledes med fierlig Haand og anvises den rette Bei, kun da kan der blive godt Haab for dets Fremtid. Det første Sted for Barnets Dannelsse og Udvikling er Hjemmet, og Forældrene skulle ogsaa fremdeles vedblive at være dets bedste Læremestre indtil den modnere Alder; men den Dannelsse, som Hjemmet kan give, strækker ialmindelighed ikke til; den vilde sædvanlig blive eensidig og mangefuld, og det Onskelige er just dette, at Barnet maa kunne uddannes alsidigt, at, saavidt muligt, alle dets Evner kunne paavirkes, at det da kan vise sig, hvilken Plads i Samfundet det er bedst skikket til at indtage. Og just her kommer Skolens Opgave; om end den ene Skoles Virksamhed er anderledes, end den andens, om end den Grad af Udvikling, der tilstræbes, er forskellig, hvad enten Undervisningsfagene ere flere eller færre, Alsidighed er dog Skolens Maal; Hjem-

met er den mindste Verden og skal forberede til Skolen, hvis Verden allerede er større, indtil omsider Livets store Skueplads aabner sig for den Unge. I det saaledes Skolen er en Forberedelse til Livet, da see vi allerede her den noie Forbindelse imellem begge; hvad der læres i Skolen, skal anvendes og benyttes i Livet; det er jo et gammelt Ord, at vi lære for Livet, ikke for Skolen. Og først er det Skolens Opgave at fortsætte hvad der allerede er begyndt i Hjemmet, nemlig at veilede Barnet til Orden og Tugt, tidligt at vænne ham til at høre og adlyde, at indsee, at der er en højere Billie, end hans egen, at han ikke tor folge enhver sin Lust og Tilboielighed, og at han ikke kan faae Svar paa ethvert Hvorfor, men ofte maa lade sig noie med, at Den, der besaler og forbyder, er Eldre og Forstandigere, end han. Dernæst skal Skolen bibringe Barnet Kunskab, og den skal stræbe at ramme det Nette, saa at den hverken udstroer Sæden med farrig Haand, hvorved den indre Mark kun bliver tyndt bevoget, ei heller udstroer saa rigeligt, at den ene Spire kommer til at qvæle den anden. Hvor skøn og dyrebar er ikke Kunskab, hvor Meget er der ikke at lære for Barnet, saa faare Meget, som han senere faaer Brug for i Livet, som uddanner og modner ham, giver ham aaben Sands og frit Blik i saamangen Retning; unge Venner! nytter tafnemmelige den kostbare

Tid, indsamler alt flere og flere Kundskaber, værer overbeviste om, at der ere saa Mange, Mange, der senere i Livet bitterligt fortryde, at de ikke lærte, saa længe det var Tide, ligesom Mange paa den anden Side i deres ældre Dage glade sole Sandheden af det Ord: hvad Man i Ungdommen nemmer, Man i Alderdommen ikke glemmer! — Naar Barnet lærer, modtager Kundskab, da virkes der nærmest paa hans Forstand, den er det, der skal opfatte Det, der bibringes og giemme det Vært; men, saa vist som Skolens Opgave er Allsidighed, da maa den heller ikke virke eensidigt paa nogen enkelt Sielens Evne; men, idet Forstanden ud dannes og beriges med al nyttig Kundskab, da skal der tillige virkes paa Barnets Willie, at den tidligt kan boie sig hen imod hvad der er Ret og Godt, slaae ind paa den Bei, som han senere bestandigt skal folge. Og igienem Forstanden skal Væreren endeligt, saavidt muligt, tillige stræbe at virke paa Hjertet, han skal ikke blot lære Barnet at kende Naturen, dens Love, Kræfter og Frembringelser, ikke blot lære ham at kende de enkelte Begivenheder i Verdenshistorien, men han skal stræbe at åbne hans Øje for den høiere Viisdom i Naturen; han skal lade ham see den styrende Haand i Tingenes Gang hernede, lade ham see, at det ikke er Tilfældet, men en høiere Willie, der raader, og som leder alle Ting, saa at det unge Hjerte fyldes af Vre-

frygt, Tillid og Kierlighed; ja, naar Skolen saaledes stræber at paavirke hele Barnets aandelige Natur, da ville ogsaa dens Virkninger senere være at kiende alle- vegne i Livet. Og, naar Skolen saaledes ved Kundskaben i almindelighed stræber igennem Forstanden at virke paa Billien og Folelsen, ved hvilken Kundskab isærdeleshed kan da vel dette bedre skee, end ved den om det Hellige, om det Evige og Guddommelige, end ved Christendomskundskab? Jeg veed det vel, at der i vore Dage ere De, som onsker at indskrænke Religionsunderviisningen i Skolen, ja endog ganske at adskille den fra Skolen, og som sige, at den tilhører først Hjemmet og siden Kirken; og jeg veed ogsaa vel, at der har været og endnu er mangen from christelig Moder, der ved sit simple Hiertesprog tidligt nedlægger den hellige Sæd i sit Barns Hierte, som ingen Skoleviisdom havde funnet udstrøe, og som voxer og bliver til det Træ, under hvilket han senere som Yngling og Mand finder den bedste Hvile og Skygge; men jeg veed ogsaa, at, saavist som Christendommen er Sandhed, saavist maa ogsaa den rigere Kundskab om den kunne fore den stedse dybere ind i Hiertet; jeg veed desværre ogsaa, at der er saamangt et Hjem, hvor Forældrene aldrig tale til deres Born om det Hellige, ikke lære dem at folde Hænderne til Aftenbon og bede: vor Fader du som er i Himmelene! aldrig nævne for dem det Navn,

som er over alle Navne; ja der er i Sandhed saamangt et Barn, der saare meget trænger til, at Skolen skal skienke ham, hvad han ei har modtaget i sit Hjem, og hvad han maaſkee aldrig vilde føge af sig selv hos Kirken, fordi Ingen tilskyndede ham dertil, og som han dog senere saa nderligt vil komme til at trænge til. Det er derfor mit hertelige Ønske, — og jeg tor vistnok haabe, at Mange her i denne Førsamling samstemme med mig, — at Skolen ved Siden af al anden Kundskab ogsaa vil vedblive, som hidtil, at bibringe Bornene Christendomskundskab; det vil vistnok lykkes den alvorlige, nidskire Lærer at tale igennem Barnets Forstand til hans Hierte, ja at udstrøe mangt et Fremtidssfre; om det end ikke spirer strax, om det end ligger længe som dødt og begravet, det er der dog, og den beleilige Tid for dets Vext kan komme, senere, maaſkee i den modnere Alder, og saaledes bringe den sionneste Bindelse imellem Skolen og Livet.

Der er et Dieblik i Menneskets første Ungdom, — den Eldre mindes det saa godt, Barnet længes der efter, — et Dieblik, der forekommer ham saa skjont, saa fuldt af Lovter, det Dieblik nemlig, da Skoletiden og med den Barndommen er tilende. Ja, hvor lykkelig føler ikke den Unge sig, naar han skal træde ud i Livet, han staaer der saa let og fri, kan som en Sommersugl flagre fra Blomst til Blomst, det er ham, som

om hele Verden tilhørte ham; Fremtiden ligger i Forgrunden som en dæmrende Kyst, Morgentaagerne hvile endnu over den, han kan endnu ikke overskue det fremmede, ubekendte Land, men desto friere et Spillerum er der for Haabet og Indbildningskraften; han maler sig Alt med de lyseste, skionneste Farver, han seer kun venlige Billeder allevegne, i ungdommeligt Overmod synes han desværre ofte at mene, at nu er han færdig med at lære, færdig med at lyde. Det være nu langt fra mig at sige, at Ungdommen ikke er skion, det være langt fra mig at ville formørke Udsigten for Eder, unge Benner, til Eders Livs skionneste Tid; nei, jeg siger til Eder: glæder Eder til den Tid, hvor enhver stydfri Glæde synes dobbelt skion, hvor Føraaret er mere gront, Haabets Stierne klarere og mere funklende, end nogensinde senere i Livet; men higer ikke derefter saaledes, at I blot længes efter, at det Nærvarende skal være forbi, troer os, de Eldre, naar vi sige Eder det, at Barndommen i Skoletiden skienker Eder saa Meget, som I senere saa ofte ville længes efter. Om end den Unge en Tidlang synes, at Alt gaaer ham efter Duske, at han er i Besiddelse af en ubunden Frihed, det vil dog ei være ret lange, for han erfarer, at Opdragelsen og Skoletiden ei er tilende, fordi han har forladt sin Barndoms Skole, men at hvad Skolen var i det Smaa, det er Livet i det Store. Thi hvad er vel hele Livet Andet end en

end en bestandig Skole, i hvilken vi skulle udvikles og gaae frem alt mere og mere; om der end ikke, som i Skolen, vaages over hver vor Bevægelse, lægges Mærke til hvert Ord, som vi uttale, vi mærke dog snart, at vi ere under en høiere Tugt, at vi ikke paa den Maade ere vore egne Herrer, at vi kunne følge hver vor Alttraa, men at Saadant kun vilde føre til den værste Trældom, og at vi derfor just med Frihed skulle boie os under den Lov, der er over os Alle; thi der er Den, der allevegne holder Die med os, seer, om vi trolig arbeide i vor Gierning, og tilkiendegiver os sit Mishag, naar vi ei opfylde vor Pligt. Og, som vi i Skolen havde Lærere, saaledes faae vi dem ogsaa i Livet; der er Den, som fra gammel Tid er bleven kaldet den bedste Læremester, han hedder Erfaring, han bibringer til sidst os Alle sine Lærdomme; hvad enten vi ville tage imod den, eller ikke, vi blive dog til sidst nødte dertil; vel derfor Den, der tidligt stræber at lære af ham, at gaae i Skole hos ham; han er vel ofte streng, fravær ofte svært og meget Arbeide af sin Discipel, lægger mangen tung Byrde paa ham, men fra hver en Undervisningstime Man har havt hos ham, vender Man dog beriget tilbage, lærer Man dog stedse mere, hvorledes Man skal finde sig tilrette i Verden, hvorledes Man, om end ikke enhver Ungdomsdrom gaaer i Opfyldelse, dog kan leve til Gavn og Glæde for sig selv og Andre.

Men, der har desværre været Mangen, som, fordi han i Livets Skole kun valgte sig Erfaringen og ingen Anden til Læremester, kom til en sorgelig, eller kold og egenkierlig Livsanskuelse; Erfaringen har lært mig, siger Mangen, at Alt hernede er Forfængelighed, hvert fulgende Åar gientager i saa henseende det forrige's Lærdom, derfor er det jo det Bedste at nytte Dieblifiket, glæde sig i det Nærværende, kun tænke paa sig selv; ja hvor Mangen viser ikke i sit Liv, at det var dette, som han havde lært af Erfaring. Og lader os derfor Alle søger os endnu een Lærer i Livets Skole, en Lærer, vel alvorlig, men dog mild og forsonende, en Lærer, som vi allerede have havt i Skolen, og hans Navn er Troen; det er ham, der skal mildne saamangen bitter Erfaring, fratauge mangen Smerte dens Braadd, give os Styrke til at komme igennem de tunge Dage, fort sagt, lære os at see den hele jordiske Tilværelse i et høiere Lys, saa at hele Livet kun bliver for os en Skole for Evigheden! Dog, det er ikke her Stedet til videre at udføre denne Betragtning; hvad vi have stræbt at vise, er dette, at Skolen og Livet ei ere saa forskellige, saa at hin er Trældommens Tilstand, dette Frihedens, men at Skoletiden fortsættes, skiondt i større Stuul, i den modnere Alder, ja at vi have Lærere indtil Graven, hvor da, som en berømt Taler^{*)} har sagt, „Erfaringen

^{*)} Tegnér.

overlader sin Lærer til den høiere, den blege Overlærer med Timeglas og Lee." Og, idet vi nu i denne Time, der ei blot er viet til Haabet, men ogsaa til Grindringen, ere blevne forte hen til Tanken om Døden, da maa det vel rinde os ihu, at, som denne Skole forrige Åar paa sin Føstidag maatte hælge Tabet af sin mangeaarige, høitfortiente Forstander, saaledes atter dette Åar En savnes i den vante Kreds, idet Vice admiral Schifter, der i en Række af Åar med sin almindeligt anerkendte Indsigt og Dygtighed har deltaget i denne Skoles Bestyrelse, har endt sit lange, virksomme Liv; men, som i den Stand, han nærmest tilhørte, vil ogsaa her hans Minde bevares, hans Navn ihukommes iblandt Dere, der elskede denne Skole og virkede for dens Fremgang. — Og, naar vi nu i denne festlige Time skue fremad imod det Kommande, da ville vi ønske enhver Skole, der stræber at løse sin ansvarsfulde Opgave: at veilede Barnet til Livets høiere Skole, al Lykke og Fremgang, vi ville ønske alt Held over denne Skole, som igennem en lang Række af Åar har stræbt at danne en dygtig Efterslægt, og hvis begavede, midfriere Forstander og samvittighedsfulde Lærere have dette samme Maal for Øie; ja maatte kun denne, maatte enhver dygtig Skole kunne lede Bornene saaledes ind i Livet, at hvad der kommer dem imode, ei blot bliver noget Fremmedt og Ubekjent, men større, klarere Billeder af hvad de allerede i Skolen

see i det Mindre, saa at allerede deres Lærere i Skolen lade dem høre de Stemmer hvilke og tale sagte, som de senere faae at høre tale hoit og stærkt ude i Verden; thi da kan der blive Orden og Fremgang i Livet, da er der Haab om, at omsider Livets store Skoletid med Gære kan blive bragt tilende.

Jeg har endnu kun det glædelige Hverv tilbage i Selskabets Navn at nævne Dem iblandt Eder, mine unge Venner! som ved Flid og roeværdig Opførsel i det svundne Åar have foregaaet de Andre med et godt Exempel, og for hvem derfor denne Dag dobbelt er en Højtidsdag.

(Belenningerne uddeles).

Vi lykønske Eder af Hiertet, vi sige til Eder: glæder Eder, thi J. have Årsag dertil! men værer dog ydmige og beskedne, kommer vel ihu, at J. ikke allerede ere ved Maalset, men at hvad J. nu have modtaget kun skal være en Opmuntring for Eder til at stræbe videre fremad; der kræves i vor Tid mere end nogensinde tilforni Dygtighed i alle Retninger, Tidens Løsen er: fremad, fremad; saa stræber da ogsaa fremdeles frem ad den Bei, som J. saa ørefuldt have begyndt!

(Røes tilkiendtes).

Ogsaa J. have nu et Bidnesbyrd om, at Eders gode Villie og Stræben er blevet anerkendt; lad den Eder tilkiendte Røes ret anspore Eder til at sætte alle Eders Evner og gode Kræfter i Bevægelse, at J. om

muligt, næste Gang vi her samles, maae funne nævnes iblandt de Første!

Dg nu alle J Andre! tager med Eder fra denne Time det faste Førset, at J, naar nu det nye Skoleaar suart begynder, ville giøre saa god Fremgang, som J have Evne til; thi saaledes funne J bedst glede Eders Forældre og alle Dem, som elsker Eder og giøre Eder saa meget Godt, ja det er den eneste Maade, hvorpaa J kunne give Noget til Giengield; og, hvis der er Nogen iblandt Eder, som har mistet Gen eller Flere af Eders Kiere, sandelig, den bedste Maade, hvorpaa J kunne vise, at J glemme og bevare deres Minde i Taknemmelighed, er den, at J streebe at giøre det Navn Gere, som de efterlode Eder!

Guds Belsignelse hvile over Konge og Fædreland, over Hjem og Skole! den hvile ogsaa fremdeles over dette Samfund, at dets Stræben maa bære rige Frugter! Vi kunne kun plante og vande, det er Herren, der maa give Begt!
