



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H
ANTVORSKOV
HØJSKOLES
AARSSKRIFT

1933

UDGIVET AF
ANTVORSKOV HØJSKOLES ELEVFORENING

Statens pædagogiske Studiesamling
København

ANTVORSKOV HØJSKOLE



AARSSKRIFT 1933

SORØ AMTSTIDENDES BOGTRYKKERI ./. SLAGELSE

Statens pædagogiske Studiesamling
København

H.

TRYKT SOM MANUSKRIFT

Statens pædagogiske Studiesamling
København

AARET, DER SVANDT

(Brev til „gamle“ Antvorskov-Elever).

JUBILÆUMSSKRIFTET i Anledning af Højskolens 25 Aars Levetid træder i Aar i Stedet for det sædvanlige Aarsskrift. Det er udarbejdet af Forfatteren, fh. Højskoleforstander Olaf Andersen og sendes til Elevforeningens Medlemmer. Jeg tænker, at de alle — fra den første Tid til nu — vil glæde sig ved at læse det. I har kun været her en Sommer eller Vinter, kan det da ikke være rart at se, hvad der foregik før og efter den Sommer eller Vinter, I lærte Skolen at kende.

En og anden af jer havde maaske ventet, at en af Lærerne eller jeg skulde have optegnet Skolens Historie. Men det havde sine Vanskeligheder. Skolens Historie er delt i tre Afsnit, hvis man regner med de skiftende Forstandere. Der har været to Forstandere, før jeg i 1920 overtog Skolen. Og det vilde maaske ikke have været helt let for en af de nuværende Arbejdere ved Skolen at skildre dens Historie med billigt Hensyn til Tiden før 1920. Aarene derefter ligger os dog i alle Henseender nærmere. Derfor bad jeg — efter Forhandling med Lærerne og Elevforeningens daværende Formand — Olaf Andersen om at udarbejde Jubilæumsskriftet. Han er vel kendt med de danske Højskolars Historie, har skrevet en Bog med en kort Skildring af hver enkelt Skole, og da jeg i Foraaret læste hans Bog om Fyns Stifts Husmandsskoles første 25 Aar, slog den Tanke straks ned i mig: Olaf Andersen skal have en Opfordring til at skrive Antvorskov Højskoles Historie. Han kan gøre det med ligeligt Hensyn til alle Perioder.

Olaf Andersen paatog sig Arbejdet, og jeg synes, at der er kommen et smukt Skrift ud af det. Jeg véd for Resten

ikke, hvordan jeg skulde have faaet Tid til at udarbejde det. Og Lærerne vil vist sige det samme. Sommeren og Efteraaret med har været en saare travl Tid for os alle her paa Skolen.

Men nok om det. Jubilæumsskriftet er i Aar Hovedsagen. Og min Oversigt over Aarets Begivenheder bliver kortere, end den plejer. Af Portohensyn maa nemlig Jubilæumsskriftet og det medfølgende Aarskrift tilsammen holdes inden for en bestemt Vægtgrænse. Dog, vore Elever vilde vist — det bilder jeg mig da ind — savne min sædvanlige Beretning om det svundne Aars smaa og større Begivenheder. Og derfor kommer dette lille Hefte som et — jeg haaber — velkomment Tillæg til Jubilæumsskriftet. Kommer ogsaa som en Hilsen til de mange, som i Aarets Løb har sendt os Breve og paa anden Maade har skikket Bud til os. Med Skam maa jeg bekende, at jeg i Aar i mindre Omfang end før har faaet Tid til at besvare Breve.

OG FYLDER jeg da min Fyldepen og tager fat paa min Beretning.

I Vinteren 1932—33 var Arne Pilegaard Gymnastiklærer. Og flinkt og godt gik det med Arbejdet i Gymnastiksalen. I Sommer har han som én af faa begunstigede haft Plads i England og foretog siden en Cykletur gennem Frankrig og Holland hjem. Fra 1. Novbr. er han Bestyrer af Direktør Axel Jensens Gaard i Tømmerup ved Kalundborg. Landbrugskandidat Gregers Hansen, der bor i Slagelse, havde to Timer om Ugen i Landbrugsfag til Glæde for begge Parter, og paa Vinterskolen 1933—34 vil han faa et lignende Timetal. Saa maa jeg ogsaa nævne, at Kredslæge Fog, Slagelse, stadig har en ugentlig Time Sommer og Vinter i Sundhedslære m. m. Vi er glade for dette kyndige Medarbejderskab.

Som sædvanligt fejrede vi den dobbelte Fødselsdag d. 10. November ved et lidet Gilde. Vi samledes alle i Gymnastiksalen sammen med ca. 50 Gæster til Middag. Der blev holdt adskillige Taler bl. a. af Redaktør Jensen, Fru Elfrida Petersen, Gaardejerne P. Jørgensen, Hyllerup, og Johs. Frandsen, Havrebjerg, Bygmester Olsen, undertegnede o. fl.

ALLEREDE d. 6. November havde vi vort første Besøg ude fra. Sorø Amts Gymnastikledere samledes under Karl Elnegaards Overledelse til en Dags Gymnastik og Samvær, og alt gik som sædvanligt livligt og godt. Sammenkomsten holdtes efter mine Begreber lidt for tidligt efter Vinterskolens Begyndelse. Men Elnegaard er ikke let at staa for, naar han beder om Plads for sine Gymnaster. Desværre er han nu traadt tilbage fra Ledelsen, men vi haaber, at han alligevel vil møde frem ved disse Sammenkomster.

Ogsaa i November Maaned, den 26de, holdt Egnens Friskolekredse deres aarlige Friskolemøde her. Det havde samlet ca. 150 Deltagere foruden vore Elever. Valgmenighedspræst Lykke talte om Aabenhed i Undervisningen og Friskolelærer Emborg om de nye Skoletanker. Ved det efterfølgende fælles Kaffebord førtes der en livlig Forhandling om de rejste Spørgsmaal, i den deltog bl. a. Gaardejer Lars Frandsen, Friskolelærer Bernholm, Fru Pastor Olsen og Friskolelærer Ankerstrøm.

DET VAR en Selvfølge, at vi maatte festligholde Bjørnstjerne Bjørnsons Hundretdaarsdag d. 8. December. Den danske Højskole skylder ham saa meget, at vi ogsaa her paa Skolen ønskede en Sammenkomst for i Fællesskab at fejre Dagen. En ret stor Forsamling fulgte vor Indbydelse. Vi samledes i Gymnastiksalen, hvor det norske Flag havde Hæderspladsen mellem Danebrog og Sveriges Flag. Højskoleforstander Rs. Nielsen holdt et livligt og fængslende Foredrag om Bjørnson. Senere samledes alle ved Kaffebordene. Her holdt jeg en lille Tale om Bjørnssons Lyssyn, Fjende som han var af Løgnen, ogsaa den Løgn, at alt er graat i graat. Jeg udtalte til sidst, at hvilket Udfald end den beklagelige Strid med Norge vilde faa ved Domstolen i Haag, saa kunde Striden dog ikke borttage vor Broderskabsfølelse for Norge. Senere læste Nissen et Udtog af Arnljot Gelline, Rs. Nielsen fremsagde Bjørnsons pragtfulde Digt: Bergliot, Pastor Constantin Hansen talte, og til sidst bragte Fru Redaktør Andersen som Bjørnsons Landsmand en Tak for, at Højskolen

havde ordnet Mindefesten og foreslog paa de øvrige norske Deltageres Vegne, at man nu sang: Der er et yndigt Land.

Vort Julemøde holdtes lige ind mod Jul, den 20. December, men trods Juletravlheden fyldtes dog Gymnastiksalen. Biskop Ammundsen, Nykøbing Falster, og Valgmenighedspræst Anders Nørgaard talte.

Den 25. Januar havde vi vort Vinterelevmøde, beregnet for de nærmest boende gamle Elever, men der kom for Resten Deltagere fra saa at sige alle Egne af Sjælland og enkelte fra Fyn, hvad vi var glade for, ialt ca. 120. Om Eftermiddagen holdt jeg Foredrag, og efter Aftensmaden spillede Lærerinder, Lærere og deres Hustruer „Den politiske Kandestøber“. Siden blev der Tid til lidt Leg, og vi sluttede med et fælles Kaffebord, ved hvilket Nissen, Laursen og jeg talte.

AF BESØG, vi havde i Vinterens Løb, nævner jeg, at Sognefoged Hans Eriksen fra Als en Aften i November fortalte Oplevelser fra sin Deltagelse i Verdenskrigen. Den 12. Decbr. talte Højskoleforstander Frode Aagaard, der besøgte os paa Rejse, til vore Elever om Lykken, den 17. Januar holdt Domæneforpagter, Magister Erik Appel Foredrag, nogle Dage efter talte fh. Forstander Nielsen-Svinning om Afholdssagen, og i Marts havde vi Besøg af Frk. Bille, Professor i Engelsk ved Universitetet i Peking. Frk. Bille, der er af dansk Afstamning, talte om Kina.

Den 15. Februar havde vi Besøg af ca. 80 unge Mænd og Kvinder fra Sorøegnen, Medlemmer af landøkonomisk Ungdomsforening. Jeg holdt Foredrag om et Besøg i Rom, og Gaardejer Rs. Rasmussen, Krøjerup, sluttede Sammenkomsten med en kort Tale.

Uden for Skolen havde vi Lejlighed til at høre den norske Biskop Berggrav prædike i Sct. Mikkels Kirke, og ved Lise-lundmødet i Slagelse i Januar talte Professor Grønbech og Frimenighedspræst Morten Larsen.

VOR SORØTUR havde vi d. 13. Februar i smukt Solskin. Ikke mindre end 49 gik til Sorø (deriblandt min Kone.

Fru Nissen, Frk. Vandall og selvfølgelig de unge Lærere), og Frk. Vandall vandrede ogsaa hjem sammen med 23 gode Fodgængere. De øvrige cyklede eller tog med Toget. Vi brugte i Aar en hel Dag til Turen, havde Frokost med og fik set, hvad ses kan i Sorø.

Den 11. Marts besøgte 37 af vore Elever under Nissens Førerskab og med Hansen som Næstkommanderende København. Der blev aflagt Besøg paa H. C. Ørsted-Værket, i Fællesforeningen, hvor der blev vist stor Gæstfrihed, i Telefonhuset, paa Raadhuset og i Vartov. Dagen endte i Dagmar-teatret. Otte Dage efter var vi indbudte til at besøge Arne Pilegaards Hjem i Lundby. Her, i Gaardejer Ludvig Larsen og hans Hustrus gæstfrie Hjem, havde vi en fornøjelig Eftermiddag, der ogsaa bød paa Oplæsning af Lærer Povlsen, Vedskølle.

OG HURTIGT GIK DET nu mod Vinterskolens Slutning. Den 26. Marts havde vi Besøg af Elevernes Forældre, ialt ca. 120. To Hold Elever fremviste Gymnastik, de udstillede Husflidsarbejder, Elevernes Fritidsarbejde, blev beundret, og siden samledes vi til Middag i Gymnastiksalen. Her holdt jeg først en kort Tale, senere talte Gaardejer Andr. Clausen, Propr. Andersen, Snedkergaarden, Landstingsmand Johannes Clausen, Stenbæk, Jægerspris, Postmester Berg, pens. Lærer Hansen, Næstved, Red. W. Petersen o. fl. Aftenen sluttede med flerstemmig Sang, Musik af vort hjemlige Orkester under Oscar Hansens Ledelse og derefter fælles Kaffebord.

Den følgende Dag foretog vi en Tur til Gaardejer Gunner Christensens smukke Gaard i Slotsbjergby, paa Vejen hjem saa vi „Sorø Amtstidende“s Trykkeri, og om Aftenen holdtes Elevernes (og Lærernes) Bødegilde med Chokolade, Leg, Musik og det hele. Og efter Afslutningssammenkomst den 30. Marts rejste Eleverne den følgende Dag.

APRIL springer jeg over. Ja, jeg maa dog nævne, at vi i Paasken havde et Spejderstævne, ledet af Ingeniør Ove Holm, med ca. 130 Deltagere. De Folk har Orden i deres

Ting, og det var os ogsaa i Aar en Glæde at give dem Husly. Men ellers gaar jeg lige løs paa Sommeren. Og om den er der mere at fortælle, end jeg kan faa Plads til, er jeg bange for.

DEN 7. MAJ holdt vi vort sædvanlige Møde i Anledning af Sommerskolens Begyndelse. Nissen talte om Hjemmet, jeg om, hvorledes jeg som Højskolemand maatte se paa Oprettelsen af en liberal Højskole, som nu er stærkt paa Tale. Senere samledes vore Elever og gamle Elever, ialt et Par Hundrede, til Aftensmad og Leg paa Skolepladsen i den lune Foraarsaften. Lad mig her føje til, at der fra flere Sider er kommen mig det Rygte for Øre, at jeg havde i Sinde at sælge Antvorskov Højskole til Venstres Ungdom, saa den kunde omdannes til den liberale Højskole. Dette er ikke rigtigt, og min Tale ved Mødet gav intet Tilhold for et saadant Rygte. Vi har her i tre Aar haft megen Glæde af at give Husly til og medarbejde ved Venstres Ungdoms Studiekredskursus, men jeg har aabent og ærligt sagt til mine mange Venner inden for denne Ungdomsbevægelse, at for mig er politisk og social-økonomisk Oplysning for spinkelt et Grundlag at bygge en Højskole paa.

SØNDAG DEN 14. MAJ samledes ca. 125 til Middag i vor Gymnastiksal. Det var ikke vore Gæster, men Bygmester Olsen og hans Hustrus. De kunde den Dag fejre deres Sølvbryllup. De har mange Venner og vil gerne se dem, men et privat Hjem, selv om det er rummeligt, er ikke beregnet til saa mange. Og derfor blev en Del af Festen, Middagen, holdt i Gymnastiksalen. Det saa helt festligt ud, da de mange Gæster, Par om Par, med Sølvbrudeparret i Spidsen, kom spadserende op ad Slotsalléen til Skolen. Vi var glade for at kunne yde vore Venner den Tjeneste.

VI PLEJER med hvert af vore Skolehold at foretage en Udflugt til Sorø. Men i Aar nøjedes vi ikke med den lille idylliske By. Det var den 30. Maj i smukt Vejr, at Rutebiler førte os først til Ægir ved Søen, derfra til selve

Sorø, hvor vi i Kirken hørte et Foredrag om dens Historie, derefter gik vi en Tur i den smukke Akademihave, og saa førte vore Vogne os til Bjernede Kirke, hvor Nissen gav Forklaring, derfra kørte vi til den totaarnede Fjenneslev Kirke, hvis Historie jeg i Korthed fortalte. Vor Aftensmad spiste vi i Søskoven, og inden vi igen drog hjem, gik Legen lystigt i det grønne ned mod Søen.

Den 15. Juli var Nissen Fører for en større Flok til København og Lyngby. Ogsaa her maatte Ruteautomobiler, baade af praktiske og økonomiske Grunde, gøre Tjeneste. I København besøgte man Fællesforeningen, Rigsdagen, Raadhuset og maaske mere, derefter gik Turen til Lyngby med Besøg paa Frilandsmusæet og paa Grundtvigs Højskole, hvor vore Elever venligst fik Husly, mens Aftensmaden blev nydt, og paa Vejen hjem gennem København undgik man ikke Tivoli.

VI HAVDE IKKE mange Besøg af fremmede i Sommerens Løb. Jeg nævner, at Dr. Winkler sammen med seks Skolemænd fra Canada var her et Par Dage i Juni. Jeg husker bedst, at de fremmede Skolefolk var ivrige til at spørge om alt Højskole vedrørende. Den 11. Juli havde vi et velkomment Besøg af Dr. L. Moltesen, der overværede en Del af Timerne sammen med Skolens lokale Tilsynsmand, Folketingsmand, Lærer Arnth Jensen.

OG SAA KOMMER jeg til det, der vel næst selve Skolearbejdet bedst huskes fra Sommeren 1933.

Først vor Stortur. Den gik i Aar til Dybbøl. Da jeg saa, at de unge Sønderjyder vilde holde et stort Ungdomsstævne paa Dybbøl den 11. Juni, fik jeg straks den Tanke, at vi maatte være med dér. Men der var adskillige Vanskeligheder, saa jeg var lige ved at opgive det hele. Da kom Boghandler Andreas Bach fra Tinglev os til Hjælp med praktiske Raad. Og Turen kom i Stand. Vi blev purret ud Kl. 4¾ om Morgen, og snart var vi paa Vej til Korsør. Alle var med undtagen tre, der paa Grund af Sygdom maatte blive hjemme. Tidligt

var vi oppe, men det var til visse ikke noget kedeligt eller morgengnavent Selskab, der gik om Bord paa Færgen. Sang lød efter Sang paa Sejladsen over Store Bælt, ogsaa i Toget over Fyn til Faaborg, ja hele Dagen var fuld af Sang. Turen gik over Faaborg—Mommarmark, med Tog over Als til Sønder-



Klar til Afrejse fra Faaborg.

borg, hvortil vi kom Kl.

1. Vor Frokost havde vi spist paa Færgen, og straks vandrede vi til Dybbøl, til Møllen og Mindesmærkerne. Nu kom det store Tog af unge med Faner og Sang vandrende ad Landevejen op mod Kongeskansen, hvor i 1920 det store Genforeningsmøde holdtes, og hvor nu Ungdommenskuldesamles. Saa heldige var vi, at vi fik Lov til at slutte os til Togets Fortrop, og saaledes gik det til, at vi var blandt de første, der kom ind i Kongeskansen. Og vi kunde da følge den store Indmarch. Fane efter Fane svingede ind i Skansen,

fulgt af Ungdom. Til sidst var der vel 50,000 samlede paa det minderige Sted. I bagende Solvarme overværede vi hele det historiske Møde, hørte Sønderjydernes graanede Fører, H. P. Hanssen, og hørte unge Kvinder og Mænd vidne om deres Kærlighed til Danmark. Først Kl. 6 $\frac{1}{4}$ var Mødet forbi, vort Tog gik Kl. 8, saa megen Tid blev der ikke til at se Sønderborg, men det var jo ogsaa for Mødets Skyld, vi var komne. I den lune Sommeraften havde vi en

smuk Sejltur til Faaborg, og saa megen Livskraft var der endnu tilbage, at Sange lød, og Legen gik lystigt paa Store Bæltsfærgen under Nissens Førerskab. Vi kom hjem Kl. 11½ om Natten, spiste Stikkelsbægrød paa dette usædvanlige Tidspunkt paa Døgnet. Og vi var en uforglemmelig Dag rigere.



Ungdomsstævnet paa Dybbøl (et Udsnit).

DEN 10. NOVEMBER 1908 blev Grundstenen til Antvorskov Højskole nedlagt. Altsaa i Aar for 25 Aar siden. Den 18. Marts havde vi her en Sammenkomst med Skolens nære Venner for med dem at forhandle om, hvorledes vi skulde ordne en Jubilæumsfest. Naturligvis havde det været det rigtigste at holde den paa selve Dagen, den 10. November. Men af praktiske Grunde enedes vi om at holde Jubilæumsmødet i Sommerens skønne Tid, da man kan samles udendørs. Det havde ogsaa den Fordel for os, at vi kunde begynde med vort Elevmøde, samles til et Jubilæumsmøde med gamle Elever, den Kreds, vi helst og bedst holder Fest sammen med.

Allerede den 1. Juli kom de første Deltagere i Elevmødet. Vort Telt var rejst paa Skolepladsen, og Niels Dael og hans Hustru var saa venlige at laane os Liselunds Telt, saa vi i de to sammenlagte Telte kunde dække til over 900 Mennesker.

Søndag d. 2. Juli oprandt med straalende Solskin. Og

gamle Elever strømmede til og vandrede gennem Æresporten, som Elevforeningens Bestyrelse havde ladet rejse ved Indgangen til Skolepladsen. Over 900 gamle Elever fra alle Egne af Landet gæstede os den Dag. Aldrig før har vi haft saa stort et Elevmøde, aldrig før et saa festligt.



Teltet rejses.

Dagen begyndte med en Gudstjeneste i Liselunds Kirkesal, der omtrent var fyldt til sidste Plads. Da Niels Dael var paa Rejse i Sverige, havde jeg bedt vor gamle Ven, Provst Møller (nu Lendemark ved Stege), om at komme og holde Gudstjeneste med Altergang. Og vi fik en god Begyndelse paa Dagen.

Men nu lader jeg „Sorø Amtstidende“s Referat fortælle om Dagens Begivenheder:

„Senere samledes man i de to Telte, der var rejst paa Skolepladsen. Ved Kaffebordet holdt Antvorskov Højskoles Elevforening Generalforsamling.

Formanden, Gdr., Landbrugskandidat Carl Christensen, aflagde, efter at Thorkild Clausen, Gislev, var valgt til Dirigent, Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar. Han oplyste, at Foreningen har godt 2000 Medlemmer, og at den i Samarbejde med Forstander Nørgaard forbereder et Jubilæumsskrift i Anledning af Højskolens 25-aarige Bestaaen. Endvidere meddelte han, at Elevforeningens Bestyrelse ogsaa i Anledning af Jubilæet havde skænket

Skolen en større Sum til et Maleri eller anden Udsmykning af Skolen.

Højskolelærer Karstensen fremlagde Regnskabet, der viste en Medlemsindtægt paa 3820 Kr. I det svundne Aar havde Elevforeningen givet 1800 Kr. i Understøttelser til Elever paa Skolen. Kassebeholdningen udgjorde 3677 Kr.

Da Formanden nu har sit Virke paa Bornholm, ønskede han ikke



Teltet fyldes.

at modtage Valg til Bestyrelsen. Genvælgt blev Fru Pastor Gunver Christoffersen, Onsbjerg, Parc. Johannes Petersen, Sadserup, og Vagn Hansen, Sædder. Nyvalgt blev Frk. Marie Henriksen, Tingjellinge. — Arne Hansen, Rislev, valgtes til Formand for Foreningen. Baade den nyvalgte Formand og Forstander Nørgaard bragte Carl Christensen en Tak for hans Arbejde for Foreningen.

N. Karstensen har i 11 Aar været Foreningens Sekretær og Kasserer, men trak sig nu tilbage. I hans Sted valgtes Højskolelærer, cand. Nissen.

Som et synligt Udtryk for Elevforeningens Tak for det Arbejde, Karstensen har udført for Foreningen, blev der overrakt ham et smukt Maleri af Antvorskov Højskole, malet af Troels Trier.

Efter Kaffebordet sang Højskolens Elever flerstemmige Sange under Ledelse af Højskolelærer Oscar Hansen.

Derefter samledes den store Skare Ungdom til Møde i Haven. Her talte Højskolelærerne Nissen og Laursen og Forstander Nørgaard.

Og atter fyldtes de store Spisetelte. Ved Middagen blev holdt en lang Række Taler, og to Sange, skrevne i Dagens Anledning, blev sunget; bl. a. talte Forstander Nørgaard, Arne Hansen, Carl Christensen, Thorkild Clausen, Jørgen Hansen, Graftebjerg, Niels Chri-

stensen, Høgsbro, Johannes Petersen, Sadserup, Karstensen, Fru Nør-gaard, der havde givet sin Hilsen Versform, o. fl.

Sang og Tale vekslede, mange gode Ønsker blev udtalt for Sko-len, og Tiden gik saa godt, at det ikke mærkedes, at man, inden den sidste Tale var holdt, og mange Hilsener fra fraværende Elever var bleven oplæst, havde siddet til Bords i henved tre Timer.



Hvil ved Stillinge Strand.

Men det var alligevel forfriskende at komme ud i Haven. Her fremførte Lærere, Lærerinder og nuværende Elever meget smukt Folkevisen om Ebbe Skammelsøn.

Senere, da Mørket var falden paa, gik omtrent hundrede Fakkelt-bærere med deres brændende Fakler gennem Havens Gange. Faklerne kastedes i Baal foran Trappen ud mod Haven, og Forstander Nør-gaard holdt en Fakkeltale.

Til sidst afbrændtes et smukt Fyrværkeri.

Ved 10 $\frac{1}{2}$ -Tiden sluttede Mødet med, at den store Forsamling sang: „Dejlig er Jorden“. Og Deltagerne drog hver til sit ad mange Veje.“

Elevmødet var Sommerens største Begivenhed. Men trætte var vi, og alle tog vi til Strandhuset den følgende Efter-middag for at hvile ud.

DEN 16. JULI holdt vi efter den lagte Plan Jubilæumsmøde sammen med Venner her paa Egnen. Om Morgenen samledes vi ved Flagstangen. Sommerholdet havde skænket os et dejligt Dannebrogflag. Det blev ført til Tops af Ca-thrine Staugaard fra Sundeved.

Ogsaa den Dag var det straalende dejligt Vejr. En 6—700 Mennesker samledes til Møde paa den store Græsplæne. Her talte Holger Begtrup, Pastor N. P. Nielsen og jeg. Det var en Selvfølge, at de to første maatte tale ved den Lejlighed. Holger Begtrup har staaet Fadder til Antvorskov Højskole, talt ved dens Indvielse, baade Niels Eggert, Skolens Grundlægger og første Forstander, og jeg har været Lærere paa Frederiksborg Højskole, inden vi begyndte her, og — som Begtrup nævnte i sin Tale — begge hentedede vi vore Hustruer fra Elevflokken paa Frederiksborg Højskole. Lige saa naturligt var det, at N. P. Nielsen talte. Og at hans Hustru, tidligere Fru Eggert, var med. De repræsenterede Tiden fra Skolens Begyndelse. Og hun var den første Husmoder paa Skolen.

I min Velkomst udtalte jeg, at vi gerne vilde fejre Festen i al Jævnhed, uden noget officielt Apparat, uden særlig Indbudne, og jeg bad Mødets Deltagere om at være Gæster baade om Eftermiddagen og ved Kaffebordet om Aftenen i Teltet.

Først talte Begtrup og dernæst Nielsen, begge saa Forsamlingen lyttede. Til sidst talte jeg. Desværre er den Plads, jeg har at raade over, saa forholdsvis lille, at jeg maa undlade at bringe Referat af Talerne. Men maaske kan jeg i et



Flaget hejses den 16. Juli.

senere Aarsskrift vende tilbage til dette Jubilæumsmøde.

Begtrup maatte desværre rejse lige efter Mødets Slutning, men inden han forlod os, bragte jeg ham, ikke fordi jeg skulde, men fordi jeg af Hjertet følte Trang dertil, en Tak for Venskab gennem 25 Aar og for hans gode Tale.

Senere — efter at Aftensmaden var spist — samledes vi i Teltet til et fælles Kaffebord. Her var dækket til 700, og saa godt som alle Pladser var optaget.

Efter at Kaffen var drukket, holdtes en Række Taler, og her vil jeg alligevel gerne tage et Udpluk af Referatet, der stod Dagen efter i „Sorø Amtstidende“, idet jeg særlig lægger Vægt paa at faa det med, som blev sagt om Tiden, før vi kom hertil:

„Bygmester Johs. Olsen talte først. Han meddelte, at en Kreds af Egnens Befolkning vilde skænke Skolen Malerier af Forstanderparrerne Eggert og Nørgaard. De to Mænds Malerier var allerede udført af Malerinde Agnes Smidt, Lundsmark; derimod manglede de to Damers Billeder. Det var Mening, at Billederne skulde hænge paa Skolen. Hører den op med at være Højskole, vil Nørgaards og Eggerts Familier raade over Malerierne; men det ske sent.

Tal. mindedes i smukke Ord Eggerts og Augustinus' Virksomhed. Kredsen vilde ogsaa gerne give Nørgaard og hans Hustru en personlig Gave — den er ganske vist ikke købt eller bestemt — men den skulde være et Udtryk for Kredens Taknemlighed. Tal. sluttede med et Leve for Antvorskov Højskole.

Nørgaard mindedes det udmærkede Møde af gamle Elever for 14 Dage siden. Denne Skole har i de 48 Hold (en Sommer under Krigen holdtes ikke Skole) tilsammen haft ca. 4000 Elever fra alle Egne af Landet. Han mindedes ligeledes Eggerts Virksomhed og hans Sans for at lægge Skolen i en skøn Egn. Hvad er det for en Bandit, der har sagt, at Slagelse er en flad og uskøn Egn? Tværtimod er den baade smuk og historisk. Desuden en god Egn med en Befolkning, der i over 100 Aar har været præget af aandelig Bevægelse, og som slutter sig om Skolen her.

Tak til N. P. Nielsen for hans Forbindelse med Antvorskov gennem mange Aar og til Lykke med Gerningen i Sønderjylland, hvor han næsten regnes for en af deres egne, vel fordi han har ægtet Fru Cecilie, som er derovre fra, og som var Antvorskov Højskoles første Husmoder. Tak til hende for hendes store Arbejde her.

Videre takkede Tal. Skolekredsen for al Støtte og Venlighed gennem Aarene, for Malerierne — han og hans Hustru vilde dog ikke

hænge til Beskuelse i Foredragssalen, saa længe de virkede ved Skolen — og Tak for Gaven, der er stillet i Udsigt, Tak til Eleverne for Danebrogslaget og Tak til alle, der har vist os Venlighed.

Gdr. Lars Frandsen, Gudum, havde i sin Tid budt Nørsgaard Velkommen, og det havde han aldrig fortrudt. Han skal have Tak, fordi han holdt Fanen ren og ikke fyldte Højskolen med alle mulige Ting. Tak til Nørsgaard og hans Hustru for de mange Aar og for, at de har gjort Højskolen til en Skole for Livet.

Gdr. P. Jørgensen, Hyllerup, fremdrog en Række Minder fra Eggerts første Tid i Slagelse og dvælede ved hans mange gode Sider. Det skulde samtidig siges, at det var vanskeligere at finde en bedre Højskolemoder end Fru Cecilie. Med Hensyn til Eggerts Efterfølger, Augustinus, saa maa det aldrig glemmes, at han og hans Hustru bragte et Pengeoffer for at bevare Antvorskov Højskole som dansk Folkehøjskole.

Bibliotekar Rydbert, Ringsted, der var Lærer ved Skolen i de første Aar, opfriskede nogle muntre Oplevelser fra den Tid og udtalte en Tak til Fru Cecilie for den lykkelige Tid.

Redsekr. Elnegaard, Sorø, takkede Nørsgaard for, at Delingsførerne havde faaet Lov at holde Møde paa Skolen.

Fru Cecilie Nielsen bragte en bevæget Tak for alle de smukke Ord, der var talt til hende, og hun bragte en Tak til Vestsjællands Befolkning, der var med til at rejse og bære Skolen, i første Række P. Jørgensen, Frands Frandsen og Lars Frandsen. En særlig Tak til Bygmester Olsens og deres Hjem og til Forstander Nørsgaards. Mine Børn og jeg har altid følt os velkommen i vort gamle Hjem. Tak for alt godt, allesammen!“

Det var Meningen, at Eleverne paa Græsplænen skulde have sunget og danset Folkevisemotiver, men under de sidste Taler kom der en Byge, som kuldkastede denne Plan, og Mødet sluttede derfor ved 9-Tiden med den gamle Korsfarer-sang „Dejlig er Jorden“.

Snart led det mod Sommerskolens Slutning. Søndag den 23. Juli havde vi Besøg af mange af Elevernes Forældre, ialt ca. 100. Der var Gymnastikopvisning under Frk. Marie Jensens Ledelse, og Sangkoret sang flerstemmige Sange. Ved Middagen i Gymnastiksalen blev der talt af adskillige, bl. a. Gaardejer H. C. Hansen, Bornakkegaard. Hen paa Aftenen blev Folkevisen om Ebbe Skammelsøn fremført til Glæde for Forsamlingen. Den 30. Juli havde vi en god Afslutningsfest.

SOMMEREN 1933 bragte os baade Sol og Skyer. Vi tænker paa alle vore Elevhold med Glæde. Men vort Sommerhold 1933 mindes vi med særlig Tak. Ikke alene for den gode Hjælp, vore unge Sommerelever ydede os ved de store Møder, men mest fordi de hurtigt følte sig saa vel hjemme her og saa hjerteligt var med i Glæde og Modgang. Vi havde mærkeligt nok — Sommeren var jo saa solrig — megen Sygdom baade blandt Eleverne og i vort Hjem. Men ogsaa det kan virke til det gode. Og her maa jeg nok, da saa mange Elever har sendt venlige Forespørgsler, nævne, at min Kone var syg en stor Del af Sommeren. Hun blev i Juni Maanedes Midte ramt af et Hedeslag, alvorligere end vi straks vidste. Den sidste Del af Skoletiden, til hen i September, ialt to Maaneder, maatte hun tilbringe paa Finsen-Institutets medicinske Afdeling i København. Og først nu, i Slutningen af Oktober, kan hun igen begynde at tage Del i Skolens Arbejde. Hun beder mig bringe en venlig Hilsen, ikke mindst til vort Sommerhold 1933.

Inden jeg slutter Omtalen af Sommerens Tildragelser, maa jeg nævne et Dødsfald, som ogsaa bragte Sorg her. Frk. Marie Borup døde efter en Motorulykke Lørdag d. 15. Juli paa Herning Sygehus. Hun var Lærerinde ved Ry Højskole, og paa Motorcykle var hun paa Vej hjem til sin Moders 60 Aars Fødselsdag, da Ulykken ramte hende lidt før Videbæk. Marie Borup var Lærerinde her i seks Somre, fra 1923—28. Vi mindes hende med megen Taknemmelighed, mindes hendes gode Humør, hendes kønne Sangstemme og hendes venlige Færd iblandt os.

I FØRSTE HALVDEL af August havde vi mange Liselund-gæster boende. I September blev der holdt to Kursus her, og i den Maaned falder jo ogsaa vort Efteraarsmøde.

Det aarlige Højskolelærerkursus holdtes her i Dagen 3.—9. Septbr. Det samlede omtr. 120 Deltagere, Lærerinder og Lærere fra de fleste af Landets Højskoler og enkelte Landbrugsskolelærere. Der var unge Arbejdere i Højskolens Tjeneste og ældre, de to ældste var de forhenværende Højskole-

forstandere Alfred Povlsen og Søren Frederiksen, begge over firs. Jeg tror, at alle paaskønnede, at de to Alderspræsidenter deltog i Kursuset, og de gav gode Bidrag i Forhandlingerne. Det er et Kursus, som en Højskole er særlig glad ved at give Husrum til.

Jeg gengiver et Uddrag af Kursusplanen:

Under Fællestitlen „Kirkelige og religiøse Strømninger i Nutidens danske Aandsliv“ holdtes følgende Foredrag: Fru Kirsten Svelmøe Thomsen: „Kirkesamfundenes Fredsbestræbelser“, Prof. K. Kortsen: „Kristendommen og vor Tids Filosofi“, Dr. phil. H. Ødum: „Naturforskningen og den kristne Livsanskuelse“, Stiftsprovst Scharling: „Karl Barth og hans Værk“, Sognepræst Chr. Lindskrog: „Barthianismen i den danske Kirke“, Valgmenighedspræst Niels Petersen: „Den grundtvigske Retning og Barthianismen“.

I Anledning af Mindeåret for N. F. S. Grundtvig talte Sognepræst Fr. Schrøder om: „Grundtvigs Tanker om det borgerlige Samfund“, Forstander Anders Vedel: „Grundtvigs Skolesyn“ og Forstander Fred. Nørgaard: „Folkehøjskolen og Menigheden“.

Forstander Ernst Borup og Forstander Hj. Gammelgaard indledede en Forhandling: „Folkehøjskolen og Arbejderbevægelsen“.

En Del af Foredragene efterfulgtes af gode Forhandlinger. Og Samværet med Kaldsfæller var fornøjeligt og berigende.

Fredag d. 8. Septbr. kørte Deltagerne til København for at overvære Festligheden i Anledning af, at Kransen hejstes paa Grundtvigkirken, og Turen gik derfra til den store Mindefest i Udby. Men det ligger uden for denne Beretnings Ramme at omtale alt dette, hvor fristende det end kunde være.

Den følgende Dag talte den svenske Højskolemand J. Boëthius om Erik Axel Karlfeldt. Om Eftermiddagen holdt Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler Generalforsamling, og om Aftenen havde vi Afslutning paa Kursuset.

DEN 17., 18. OG 19. SEPTBR. holdtes vort Efteraarsmøde i smukt Vejr og med stor Tilslutning. Fhv. Minister H. P. Hanssen talte de to første Dage, Søndag om Erindringer fra Verdenskrigen og Mandag om Stillingen i Sønderjylland i Øjeblikket. Navnlig det sidste Foredrag tog Folk,

fuld af Kraft og Klarhed som det var. Sognepræst Jacob Trier holdt et kristeligt Foredrag, fortalte om Aftenen om Komponisten Carl Nielsen og sang nogle af hans Sange. Ogsaa Højskoleforstander Rosenkjær holdt to Foredrag, et om Rathenau og et om den udenrigspolitiske Stilling. Sognepræst, nu Provst, Axel Rosendal talte om Grundtvig og København, og Pastor Nielsen, Vedsted, holdt et kristeligt Foredrag om Trængselen som en Gave. Den sidste Aften læste den unge Skuespiller Jens Arnth Jensen H. C. Andersen-Eventyr og Prøver af nyere Digtning.

EN UGES TID efter begyndte Venstres Ungdoms Studiekredskursus. Det holdtes fra den 26. til 30. September. Det var tredje Gang, vi havde et saadant Kursus. Og stadig har Deltagernes Tal været stigende, fra ca. 30 til 70 og nu i Aar op mod 100. Den første Aften bød Formanden for Studiekredsudvalget, cand. polit. Clausager, og jeg Velkommen. Og de følgende Dage gik saa med Arbejde og livlige Forhandlinger. Jeg nævner Talerne og Emnerne for deres Foredrag: Erik B. Nissen: Fascisme og Nazisme (2 Foredrag), Th. Laursen: Nyere Litteratur (2 Foredrag), Fred. Nørgaard: Brændende Skolespørgsmaal (3 Foredrag) og Genforeningen og dens Opgaver (1 Foredrag), Bibliotekskonsulent Banke: Benyttelse af Biblioteker (1 Foredrag, holdtes i Centralbiblioteket i Slagelse), Redaktør Tyge Lassen: Presse og Publikum) (1 Foredrag), cand. jur. Elmertoft: Venstres Ungdoms Arbejde (1 Foredrag) og Redaktør J. A. Hansen: Forsvarsspørgsmaalet (1 Foredrag). Men desuden blev der arbejdet med praktisk Studiekredsarbejde, et Par Timer om Formiddagen var afsat til Forberedelse, og to Timer om Eftermiddagen (afbrudt af en Kaffepavse) indførtes Deltagerne saa i praktisk Studiekredsarbejde. Der var fem Studiekredse med følgende Ledere og Emner: Cand. polit. Clausager: Toldspørgsmaalet, cand. polit. G. Lannung: Jordspørgsmaalet, Arne Hansen: Landbrugets Produktions- og Afsætningsforhold, Nissen: Økonomisk Geografi, Nørgaard: Vor politiske Historie fra 1894—1914. Hver af Deltagerne havde en

Grundbog til Emnet, og udfyldende Litteratur fik vi, dels fra Centralbiblioteket i Slagelse, dels fra Skolens og vore private Bogsamlinger.

Fornøjeligt og i Arbejde gik Kursuset. Lørdag Aften den 30. havde vi Afslutning med mange Taler. Vi er her paa Skolen glade for, om vi ved disse Kursus kan medvirke til, at mange unge bruger deres Fritid til nyttigt Bogarbejde.

DEN 15. OKTOBER havde vi et godt Elevmøde i Ribe med ca. 70 Deltagere, ordnet af et Udvalg med Mads Hjuler som Formand. Jeg holdt Foredrag, senere besøgte vi den nyistandsatte Sct. Catharinæ Kirke, hvor fh. Provst Thysen var en kyndig Vejleder.

INDEN JEG SLUTTER denne Beretning har jeg et Par Nyheder af mere personlig Art at bringe. Først: Den 19. Oktober viedes i Bringstrup Kirke Frk. Vandall til fh. Højskoleforstander Rs. Nielsen. De bor i Sørslev paa Fyn. Herfra overværedes Vielsen af Fru Laursen og min Kone, vi andre var forhindrede. Vi glædede os med Frk. Vandall over, at hun nu skulde have Fod under eget Bord, men rent ud sagt var jeg lidt gnaven over, at Rs. Nielsen saaledes bortførte Frk. Vandall fra Skolen og hendes Arbejde her. Hun har været os en ualmindelig god Hjælp baade Vinter og Sommer siden 1926, og vi har lært mere og mere at sætte Pris paa hendes Hjælp-somhed, Ligevægt og Venlighed. Vi vil komme til at savne hende meget.

Og en anden Nyhed: I Slutningen af August rejste Frk. Marie Christensen („Søster“) til Slægtninge i Canada. Om hun agter at blive der alle sine Dage, kan der vist ikke siges noget om.

Og endelig en tredje Nyhed: Den 16. Oktober fik Carl og Rigmor Nissen en lille Broder.

ISTEDET FOR Fru Vandall Nielsen virker Lærerinde, Frk. Johanne Due i Vinter ved Skolen. Og ogsaa to nye Lærere er knyttet til Arbejdet: Jens Kr. Knudsen, der ligesom Oscar

Hansen er udgaaet fra Silkeborg Seminarium, men forud havde Studentereksamen, og Gymnastiklærer Olav Nielsen, der har flere Aars Erfaring i at undervise i Gymnastik.

OM ET PAR DAGE venter vi vort Vinterhold. Der er indmeldt 120 unge Karle, saa mange vi kan skaffe Plads, da et Par Elevværelser er indtaget til andet Brug. Af de indmeldte er ca. 50 fra Sjælland, omtr. 50 fra Nørre- og Sønderjylland, 15 fra Fyn og 5 fra Lolland-Falster. Vi glæder os til at arbejde med den store Flok.

OG NU er jeg saa naaet til Vejs Ende. Jeg haaber, at en og anden maa have samme Glæde ved at læse mit ganske vist lange Brev, som det har været mig en Glæde med Pennen at opfriske Aarets større og mindre Begivenheder.

Til sidst sender jeg fra alle her en venlig Hilsen til alle vore gamle Elever med Tak for megen Trofasthed i det svundne Aar.

Antvorskov Højskole, d. 30. Oktober 1933.

FRED. NØRGAARD.

FORSKELLIGE MEDDELELSER

DEN STORE DELTAGELSE, der paa forskellig Maade blev vist os i Anledning af vor kære Datter, Maries Død, har været os en stor Trøst i vor dybe Sorg. Vi har haft saa svært ved at blive fortrolig med, at hun skulde rives bort i den unge Alder og ud af den Gerning, som hun var saa glad ved, men den store Deltagelse fra hendes Elever er for os et Bevis paa, at hun har været noget for de unge Mennesker, hun har haft med at gøre.

Hovedsagen er jo heller ikke, om vi lever kort eller længe, men om vi faar Lykke til at være til Velsignelse for andre, for da bliver det ogsaa til Velsignelse for os selv.

Hjertelig Tak og Hilsen fra vore Børn og os.

Lærer *P. Borup og Hustru*, Hanning.

TIL ELEVFORENINGENS MEDLEMMER. Enhver gammel Antvorskov-Elev bør eje Jubilæumsskriftet. Men vi har jo desværre ikke alle tidligere Elever som Medlemmer af Elevforeningen, saa de derved faar det tilsendt. Derfor henstiller vi til Medlemmerne at gøre Ikke-Medlemmer bekendt med, at de stadig kan blive Medlem for 2 Kr. om Aaret, og i Aar faa baade Aarsskrift og Festskrift blot ved at skrive til Kassereren, Højskolelærer Nissen, og opgive Adresse og hvilket Aar, de var Elev paa Skolen. Skulde der være nogen, der gerne vil eje Jubilæumsskriftet uden at blive Medlem, kan de faa tilsendt dette for 1½ Kr. Vi haaber, mange gamle Elever vil melde sig ind i Elevforeningen og derigennem holde Forbindelsen med Skolen og dens Medarbejdere.

Altsaa, hvis vi i den kommende Tid træffer paa „A. H.“er, som ikke er Medlemmer, skal vi se og faa dem med, vi har Brug for dem alle, og vi bør sørge for, at alle gamle Antvorskov-Elever faar Skolens Jubilæumsskrift.

Med venlig Hilsen. For Elevforeningens Bestyrelse.

Arne Hansen.

ELEVFORENINGENS Bestyrelse bestaar af følgende: Formanden, Arne Hansen, Rislev, Næstved, Vagn Hansen, Sædder, Thureby, Johannes Petersen, Sadserup, Holbæk, Fru Gunver Christoffersen, Onsbjerg Præstegaard, Samsø, Frk. Erna Lauritzen, Hemmeshøj,

Forlev, Fru Ellen Kristensen, Bjergbygaard, Slagelse, og Frk. Marie Henriksen, Tingjellinge, Dalmose. Revisorer er: Aksel Christiansen, Sadserup, Holbæk, og Povl Lindersgaard, Lund, Rørvig.

AARSSKRIFTETS FORSENDELSE. Ogsaa i Aar bliver Aarskriftet udsendt uden Opkrævning, idet det forventes, at Medlemmerne indsender Medlemsbidraget paa vedlagte Indbetalingskort. Ved denne Ordning kan Foreningen spare en ikke ringe Del af de store Portoudgifter. Alle Medlemmer anmodes om, saa snart de har modtaget Aarsskriftet, at afsende de to Kroner, som Indbetalingskortet lyder paa. Hvis det ikke gøres, bliver der senere Ulejlighed og Udgift ved Udsendelse af Postopkrævning.

Paa Bagsiden af Indbetalingskortets Kupon (paa hvilken er trykt: Medlemsbidrag) kan anbringes Meddelelse om Ændringer i vedkommende Medlems Hjemstedsadresse. Henvendelser angaaende Aarskriftets Forsendelse m. m. sendes under Adresse: Antvorskov Højskoles Elevforening, Slagelse. Ved alle den Slags Henvendelser bedes man opgive, hvilket Aar man var Elev paa Skolen. Elevforeningens Postkonto er Nr. 11593.

ELEV MØDER. Elevmødet 1934 holdes som sædvanligt den første Søndag i Juli, altsaa Søndag den 1. Juli. De, der kan komme Dagen før, er meget velkomne. Søndag begynder Mødet Kl. 10.

Onsdag den 17. Januar holdes her en Sammenkomst for gamle Elever. Alle, der kan komme, er velkomne, en Madpakke bedes medtaget, Resten sørger vi for. Mødet begynder Kl. 4.

Elevmødet for Elever fra Ribe Amt og tilgrænsende Dele af Sønderjylland holdes i Ribe Søndag d. 2. September. Det begynder Kl. 2½.

ANDRE MØDER. Vort Julemøde 1933 bliver Onsdag d. 20. Decbr. Kl. 3 (ikke som tidligere den tredje Tirsdag i December). Missionær, Dr. theol. L. P. Larsen fra Madras og Sognepræst Bjørnbak taler.

Søndag d. 6. Maj 1934 bliver her Møde i Anledning af Sommerkolens Begyndelse. Vort Efteraarsmøde holdes Søndag d. 16., Mandag d. 17. og Tirsdag d. 18. September 1934.

LÆRERKREDSSEN. Ved Vinterskolen 1933—34 virker følgende: Frk. Johanne Due, Oscar Hansen, Jens Kr. Knudsen, Th. Laursen, Olav Nielsen, Erik B. Nissen, Fru Gerda Nørgaard og Fred. Nørgaard. Ved Sommerskolen medvirkede foruden de ovennævnte (med Undtagelse af Frk. Due, Knudsen og Olav Nielsen): Frk. Marie Jensen, Fru Inge Nissen og Frk. Vandall.

FØLGENDE Blade og Tidsskrifter er fremlagte i Skolens Læsestue: Sorø Amtstidende, Vestsjællands Folkeblad, Sorø Amts Dagblad, Berlingske Tidende, Morgen- og Aftenudgaven, Aalborg Amtstidende, Aarhus Amtstidende, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Tidende, Hejmdal, Holbæk Amtstidende, Holstebro Dagblad, Horsens Folkeblad, Kalundborg Folkeblad, Maribo Amtstidende, Møens Dagblad, Nakskov Tidende, Næstved Tidende, Randers Dagblad, Ringkøbing Amts Dagblad, Ringsted Folketidende, Roskilde Dagblad, Samsø Folketidende, Vejle Amts Folkeblad, Vendsyssels Tidende, Vestkysten, Østsjællands Folkeblad, Retsstatsbladet, Andelsbladet, Bavnens Brugsforeningsbladet, Dansk Ungdom, Dansk Folkestyre, Højskolebladet, Vort Landbrug, Fremtiden, Ungdom og Idræt, Dansk Idræt.

BIDRAG til Aarsskriftet 1934 sendes inden 1. September til Forstander Nørgaard.

ELEVERNES NAVNE OG HJEMSTED

VINTERSKOLEN 1932—33.

Verner Andersen, Valby, Helsingø.
Viggo Andersen, Krejbjerg.
Erling Andersen, Snedkergaarden, Fakse.
Frimodt Andersen, Høve, Asnæs.
Folke Balmann, Hjørnegaard, Oure.
Axel Bracker, Thoroslunde, Taastrup.
Herluf Carstensen, Nordøstvej 24, Randers.
Helge Clausen, Kaastrup, Kalundborg.
Valdemar Frederiksen, Valdemarsgade 9, Slagelse.
Tage Fredslund, Skimmede, Tølløse.
Peter Kr. Gravesen, Ellitshøj.
Jens Hansen, L. Næstved, Næstved.
Svend Aage Hansen, Hedelund, Bindslev.
Johannes Hansen, Ulse Olstrup, Rønnede.
Peter Hansen, Østerskovgaard, Højby, Fyn.
Knud Hansen, Hejninge, Slagelse.
Svend Hansen, Sørup, Ryde.
Hans Chr. Hansen, Harrested, Sludstrup.
Holger Jakobsen, Højby, Sjælland.
Hans Sofus Jensen, Næsbykov, Slagelse.
Niels Jensen, Kirke Hyllinge.
Karl H. Jensen, Sigersted, Ringsted.
Ove Jensen, Høed, Jydstrup.
Knud Jensen, Vallensbæk, Fodby.
Johannes Jensen, Illerup Kalundborg.
Fridløv Lange Jørgensen, Veddinge, Faarevejle.
Knud Jørgensen, Hillested, Ryde.
Jens Henning Kristensen, Sønderød, Ruds-Vedby.
Karl Larsen, Lekkende, Mern.
Ejvind Larsen, Ølby, Køge.
Egon Larsen, Lønholt, Fredensborg.
Frede Larsen, Torpe, Høng.
Folmer Lauesen, Ormslev, Ormslev.
Thorvald Lindberg, Hodde, Tistrup.
Børge Lorentzen, Ladbygaard, Næstved.
Johannes Lund, Ølsted, Løsning.
Anders Løjmand, Maglebrænde, Stubbekøbing.
Olav Madsen, Uggerløse, Kalundborg.
Adolf Marcussen, Karlebo Overdrev, Hillerød.
Georg Mathiesen, Lønholt, Fredensborg.
Søren Melballe, Hemstok, Skanderborg.
Aage Møller, Lambek, Lem.
Gunner Nielsen, Hillested, Maribo.
Sigvald Nielsen, Tjæreby, Tjæreby.
Harald Nielsen, Hesselby, Skelskør.
Svend Nielsen, Brønsholm, Kokkedal.

Axel Nielsen, Hejreholm, Hillerød.
Hans Jørgen Nielsen, Marrebæk, Væggerløse.
Ole Nilausen, Toftholm, Mørkøv.
Jacob Nilausen, Toftholm, Mørkøv.
Henrik Olesen, Odder.
Gunner Olsen, Krøjerup, Sorø.
Laurits Petersen, Hølev, Marslev.
Povl Petersen, Bromme, Munkebjergby.
Hans Petersen, Stensballe Horsens.
Erik Petersen, Laugø, Helsingø.
Povl Petersen, Ramløse, Helsingø.
Peter Petersen, Kirkehelsingø, Slagelse.
Jørgen Richardt Petersen, Ullemark, Stege.
Johannes Petersen, Træløse, Herlufmagle.
Arne Pilegaard, Lundby, Tjæreby.
Henry Rasmussen, Karleby, Kirke Hyllinge.
Hans Schack, Spandet, Arnum.
Karl Schmidt, Røgerup, Skibby.
Wilhelm Schulz, Harreslevgade 90, Flensborg.
Olav Stenbæk, Jægerspris.
Ferdinand Suhr, Ballastbroen 13, Flensborg.
Christen Sørensen, Spandet, Arnum.
Karl Thyge Thygesen, Als, Østj.
Povl Truelsen, Nr. Tvede, Olstrup.

SOMMERSKOLEN 1933.

Karen Andersen, Ladegaard Mark, Bred.
Dagny Andersen, Bjergby, Hjørring.
Rigmor Andersen, Gandløse, Maaløv.
Magda Udby Andersen, Ramløse, Helsingø.
Edel Andersen, Horreby, Karleby.
Risa Andersen, Høve, Asnæs.
Lucia Friis Andreassen, Bække.
Helga Bach, Bislev, Nibe.
Petrea Bendixen, Vindinge, Lamdrup.
Grethe Boesen, Mejlbj, Spentrup.
Doris Zimmermann Christensen, Stenum, Brønderslev.
Kristine Christensen, Eskør, Ejby.
Ingeborg Clausen, Lund, Fodby.
Elly Hansen, Bred.
Anna Hansen, Tranderup, Ærøskøbing.
Clara Hansen, Nyborre, Borre.
Astrid Hansen, L. Favreby, Faxe Ladeplads.
Ellen Hansen, Tranderup, Ærøskøbing.
Else Marie Hansen, Kimmerslev, Borup.
Hildur Hansen, Ramløse, Helsingø.
Ingrid Hansen, Bornakkegaard, Næstved.
Edith Hemmingsen, Aalebæk, Borre.
Edel Ejlskov Hust, Baaring, Asperup.
Ida Jacobsen, Køng, Lundby.
Agda Jellesen, Skelund.
Gudrun Jensen, Bred.
Else Aare Jensen, Jyllinge, Roskilde.
Emma Jensen, Helsingø.
Esther Jensen, Kastrup, Holbæk.

Marie Jensen, Hillestrup, Sdr. Ørslev.
Elna Jensen, Baardesø, Otterup.
Valborg Jensen, Tornby.
Gunhild Johannesen, Tingjellinge, Dalmose.
Else Juul, Landet, Ryde.
Laura Jørgensen, Aashøj, Herfølge.
Else Jørgensen, Stenstrup, Sorø.
Ingrid Jørgensen, Sædder, Thureby.
Agnes Jørgensen, Tesselbølle, Herfølge.
Jenny Jørgensen, Køng, Lundby.
Deborra Kjær, Sdr. Felding.
Kirsten Kjær-Nielsen, Ny Hjallesegaard, Hjallesø.
Anna Knudsen, Haastrup.
Asta Koed, Gørding.
Helga Koffka, Th. Brahesvej 16, Aalborg.
Esther Mary Larsen, Toftegaard, Forlev.
Edith Larsen, Stubberup, Borre.
Ingefred Staunskær Larsen, Ubby, Jerslev.
Ingrid Larsen, Lykkebro, Klippinge.
Else Larsen, Vетterslev, Vrangstrup.
Signe Larsen, Aagerup, Kalundborg.
Agnete Laursen, Nørreskov, Farre.
Martha Lollike, Moseby, Horbelev.
Anna Madsen, Ørby, Helsingø.
Esther Madsen, Valby, Helsingø.
Karen Mose, Vøjstrup, Nr. Broby.
Gerda Nielsen, Egerup, Ringsted.
Gudrun Nielsen, Lund, Rødvig.
Nelly Nielsen, Pederstrup, Kallerup.
Dorette Nilausen, Græse, Frederikssund.
Marie Nissen, Augustenborg.
Ella Olsen, Krøjerup, Sorø.
Bertha Olsen, Græse, Frederikssund.
Rigmor Olsen, Lund, Storehedinge.
Karla Olsen, Skæring, Hjortshøj.
Margrethe Overgaard, Gullestrup, Herning.
Erna Ovesen, Kastrup, Holbæk.
Astrid Palle, Gunslevmagle, Eskildstrup.
Esther Pedersen, Birkende, Langeskov.
Karen Marie Pedersen, Røgind, Toustrup.
Inger Petersen, Strøby.
Marie Petersen, Raaby, Storehedinge.
Inger Petersen, Gl. Kappendrup, Kappendrup.
Ellen Poulsgaard, Nørager, Gørding, Vemb.
Laura Præstgaard, Biersted.
Valborg Rask, Egebjerg, Stenstrup.
Anna Rasmussen, Damsgaard, Allesø.
Elly Sommer, Sønderkov.
Cathrine Staugaard, Snogbæk, V. Sottrup.
Ellen Sørensen, Græse, Frederikssund.
Inga Høeg Sørensen, Ødum.
Anna Margrete Truelsen, Vesterholm, Herning.

Regnskab for Antvorskov Højskoles Elevforening

for Aaret 1. Juni 1932 til 31. Maj 1933.

INDTÆGT	Kr.		Ø.	UDGIFT	Kr.		Ø.
Kassebeholdning	3 429	54		Porto	481	00	
Medlemsbidrag	3 820	00		Understøttelser: Sommeren 1932 600			
Portogodtgørelse	35	45		Kr., Vinteren 1932—33 1200 Kr. . .	1 800	00	
Forst. Nørgaard betalt for Aarsskrifter.	114	00		Aarsskriftet	1 319	52	
Renter: Giro 12,94				Indkøb af Emblemer	151	25	
— Sparekasse 128,29	141	23		Kassererens Løn	150	00	
Aage Thygesen: 1 Dollar	6	35		Forskelligt	146	33	
Solgt Emblemer	171	50		Beholdning	3 677	77	
Forskelligt	7	80					
	7 725	87			7 725	87	

Holsteins Minde, i Juni 1933.

Niels Karstensen.

Regnskabet gennemgaaet og intet fundet at bemærke.

Højgaard, 27. Juni 1933.

Lindersgaard, 30. Juni 1933.

Aksel Christiansen.

Povl Lindersgaard.