



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1847



1947

## NY MUNKEGADES SKOLE

Hundred Aar er rundet i Tidernes Hav,  
siden Skolen — vor Skole — blev grundlagt.  
Hundred Aar er lagt i Mindernes Grav,  
dog ikke dybt. Disse Aar er kun lagt  
ned i Mulden, hvor de spirer og gror:  
Nogle er smaa, sætter næppe et Spor,  
mens andre gror op med mægtige Kroner  
og skaber Skolens Traditioner.

Tusinder Elever i Tidernes Løb  
forlod den elskede Skole.

Tusinder Dreng brød Barndommens Svøb  
og tog med ud i Livet Skolens Parole.

De fleste blev bundet til Jorden som Haandens Mænd,  
nogle med barkede Næver af Redskab og Værktøj,  
andre med Silkehud paa Haanden, der fører som  
Værktøj en Pen  
eller Dag efter Dag slaar en Skrivemaskines Tangenter.

Enkelte brød deres Vej imod Himlen ud af Jordbundet-  
heden,  
skuende klart som Ørnen det himmelske Lys,  
men staaende paa den Trone, de jordbundne byggede  
dem,  
løftende disse, saa ogsaa de kunde skimte det høje Lys.

Kammerater! Vi takker vor Skole for,  
hvad den gav os af Kundskab og Viden.  
og fordi den lærte os at værdsætte sund Sans og Fribaarethed  
saa højt som Pligten og Fliden.

AUG. HANSEN

## Gamle Elever hilser Skolen.

Overalt i Verden finder man Munkegadedrenge. I Afrikas Jungle, i Amerikas Kæmpebyer, i Østens Eventyrlande, i Australiens Nybyggerkolonier, paa Grønland, i Europa, spredt ud over Danmark — overalt træffer man dem under vidt forskellige Levevilkår og i alle mulige Stillinger og Erhverv. Vidt forskellige er de, men fælles for dem alle er den grundlæggende Opdragelse, som de fik i den gamle traditionsrige Skole i Munkegade, og som prægede dem saadan, at det er noget ganske enestaaende for en aarhusiansk Skole, ja vel i det hele taget for en dansk Kommuneskole.

Og overalt, hvor Munkegadedrenge mødes, kommer man hurtigt paa Talefod med hinanden, fordi Skolekammeratskabet ikke er afgrænset til en enkelt Klasse eller Aargang, men strækker sig ud over alle Aldre og Samfundslag, saa ingen faar Lov til at føle sig udenfor.

I Dag paa Skolens Højtidsdag hilser vi gamle Elever vor gamle elskede Skole. Alle vi, der samles til Dagens Festligheder, og alle de, som ikke kunde naa frem, sender vore bedste og varmeste Tanker. Vi hilser de Lærere, levende og døde, der myndigt og venligt gav os de Kundskaber, som vi siden selv efter vore forskellige Evner og Anlæg arbejdede videre paa. Vi takker vore Lærere, fordi de gav os den rigtige Start, og fordi de med et forstaaende Blink i Øjet bar over med vore Drengestreger og hjalp os igennem de Vanskeligheder, som ogsaa møder Drengene. Vi takker, fordi vi kun har gode Minder fra vor Skoletid.

Den Aand, som raader i Munkegades Skole, er ubrudt fra Skolens første Dage til nu, saadan at vi gamle Elever, naar vi faar Lov at kigge indenfor, føler det, som om vi lige er blevet ringet ind fra et Frikvarter. Og de Drengene, som er Elever paa Skolen nu, opdrages i den samme Aand og faar den samme solide Uddannelse som vi. Saadan knyttes der hvert Aar nye Led i Skolekammeratskabet i Munkegade.

Vi mindes i Ærbødighed de Lærere og Overlærere, der betød saa meget for os, men som nu er døde. Vi takker Skoleinspektør Baden og Skolens nuværende Lærerpersonale, fordi den Skole, der i Dag indbyder os til Fest, er den samme, som i vor Skoletid, og vi lover vor Støtte og Bistand til, at Skolens Aand og Traditioner videreføres i de næste hundrede Aar. Hjertelig til Lykke!

Jens Andreassen.

R b, 1921.

## Skolens Jubilarer.

Krigen afbrød den Række Jubilæer, der fandt Sted hvert Foraar før 1939, og ved hvilke gamle Munkegadedrenge fejrede 25 Aars Dagen eller mere for deres Udgang af Skolen, men i 1946 genoptoges disse fornøjelige Begivenheder, og vi bringer her Referater og Billeder fra de fire Jubilæer, der har været afholdt siden.

### Et 50 Aars Jubilæum.

Den 9. April 1946 mødtes 24 gamle Elever om Morgen i Skolegaarden, og da der blev ringet ind med Klokkerne, stillede de gamle Drengene op og gik til Morgensang for at mindes deres første Skoledag for 50 Aar siden. Saa var der Rundgang i Skolen, og der oftriskedes Minder fra de lykkelige Drengenaar.

Derefter var alle paa Kirkegaarden for at nedlægge en Krans paa Overlærer Knud Christensens Grav.

Jubilarerne vedtog at skænke Skolen et Solur, der senere blev opstillet i Anlægget.

Endvidere modtog Munkegades Skoles Elevforening 210 Kr. til at uddele som Flidspræmie blandt Skolens Elever, og endelig sendte Klassens eneste nulevende Lærer, den 83aarige Jens Ølsgaard, der nu bor paa Malorca, en stor, smuk Akvarel fra Rom. Billedet er nu indrammet og hænger over Talerstolen i Sangsalen.

Ove Bøgh.

✱

### Et Møde efter 30 Aars Forløb.

Naar vi Mennesker begynder at blive „halvgamle“, kommer de Tider, da Erindringen melder sig, at nu „er det saa mange Aar siden, det eller det skete“,

### Gamle Munkegadedrenge

og alle, der har den mindste Tilknytning til vor gamle Skole, bør eje Lærer Nellesmann-Andersens smukke

#### FESTSKRIFT

der er udkommet i Anledning af Skolens Jubilæum, og hvoraf der endnu er et Oplag tilbage.

Skriftet indeholder en historisk Beretning om Skolen, en fuldstændig Fortegnelse over alle de Lærere, der har virket ved Skolen samt en **Elevfortegnelse** fra ca. 1890 til 1947. — Et uundværligt Værk for os fra Munkegade.

Prisen er **10 Kr.**

Indsend Bestilling straks i Dag til Elevforeningens Formand, Afdelingsbestyrer **Alfred Jensen**, Kystvej 55, Tlf. 7562.

### 50 Aars Jubilæum.

Fra enkelte Skolekammerater af Munkegades Skoles Elevforening er sket Opfordring om at arrangere en Jubilæumsfest for vor Indtræden i Munkegades Skole 1897 og Afgang i 1904. Saafremt der blandt Medlemmernes Side af nævnte Aargang er Interesse for en Jubilæumsfest, vil der blive indkaldt til et Møde angaaende Festens nærmere Arrangement. Opgiv Navn og Adresse til undertegnede. Selvfølgelig er Tanken ogsaa, at alle Skolekammerater udenfor Elevforeningen kan indbydes.

**H. W. Kiene,**  
Tøndergade 10.

### Husk Bidrag til Gaven til Skolen.

Beløb fra 1 Kr. kan indbetales til Postkonto Nr. 14858 eller direkte til Kassereren.

Og saa paa Gensyn Lørdag den 18. Oktober.

Alt tyder paa en straalende Fest!

og ved Nytaarstid 1946, gaar det pludselig op for en, at der er forløbet 30 Aar, siden man forlod Munkegades Skole d. 31. Marts 1916. Kalenderen viser, at det er en Søndag i Aar. 25 Aars Jubilæet kunde vi jo ikke fejre, da var det ikke sikkert, at Besættelsestidens Rejseforhold vilde friste til Fornøjelsesrejser, men nu maa vi prøve at realisere Tanken om et Møde med de gamle Skolekammerater. En Henvendelse til 2 Klassekammerater her i Odder giver straks det Resultat, at vi gaar i Gang dermed, og det lykkes os at samle 23 gamle Drengene, som Søndag d. 31. Marts 1946 mødes uden for den gamle Skole.

Ved Skoleporten bliver nu udvekslet glade Gensynshilsener, morsomt er det dog med de to, der har gjort Rejsen i samme Kahyt med Baaden fra København men først ved Skoleporten genkender hinanden. Klokkeren ringer, og Overlærer Baden byder velkommen og holder en Tale til os, hvorefter vi gaar igennem Skolen fra øverst til nederst for at slutte af i Klasseværelset, hvor sidste Skoleaar tilbragtes. En af Drengene taler for Skolen, hvorefter der bliver omdelt en Sang. Hvad er det? Det er jo den gamle Sang, som gamle Lærer Holm lærte os om Niggerdrengen Jim John Dickson: „I never give up“. Den gamle betagende Sang vækker Minder til Live.

Forinden var der af en „Komité“ nedlagt en Krans paa Overlærer Knud Christensens Grav paa Nordre Kirkegaard.

Efter Besøget paa Skolen spiser vi Frokost paa en Restaurant og her bliver der rig Lejlighed til at mindes de svundne Dage. Der er en glimrende kammeratlig Stemning. Ikke mindst Brevet fra ham, der nu bor i Pasadena derude ved Stillehavets Kyst vækker Begejstring. Timerne svinder hastigt, vi maa bryde op, men vi skilles i Bevidstheden om, at Dagen, vi har oplevet, er helt og fuldt i Pagt med Kam-



Dimittenderne 1916.



50 Aars Jubilæerne.

meratskabet og Aanden i Skolen i Ny Munkegade, den som vi aldrig glemmer.

E. Kaster.



#### 50 gamle Elever

fra Klasserne A, B og C. af Aargang 1921 samledes den 11. Maj 1946 for at fejre deres Jubilæum.

Man begyndte med Morgensang og „Undervisning“ i Skolen, nedlagde derefter Kranse paa Overlærerne Knud Christensen og K. P. Kristensens Grave paa Nordre Kirkegaard samt paa Skolekammeraten, Værkfører Holger Kjærgaard Jensens Grav paa Vestre Kirkegaard.

Derefter spistes Frokost paa „Frederikshøj“, hvor til Skoleinspektør H. J. Baden og Lærerne V. Sigfr. Knudsen, J. C. Filskov Christensen og K. A. Kristiansen var indbudte.

Der herskede ved Frokosten den fornøjeligste Stemning ved Opfriskelsen af Minderne fra Skoletiden.

Fra Canada og Paris og fra alle Egne af Danmark sendte Kammerater, der ikke kunde være til Stede, telegrafiske Hilsener.

Dagen sluttede paa „Prinsen“, hvor man lovede hinanden at ville ses igen om 5 Aar.

Jubilæerne indsamlede 270 Kr., der blev hensat som Begyndelsessum til en Mindeplade for Skolekammerater, der faldt under Krigen.



#### Aargang 1922

fejrede 25 Aars Jubilæum Lørdag den 10. Maj.

Traditionen tro mødte de gamle Drengene paa Skolen Kl. 8 og deltog i Morgensangen, hvor Skoleinspektør Baden reitede nogle Ord til dem. Derefter besaa man Skolen og tog Del i Undervisningen til Kl. 9. Saa gik Turen til Nordre Kirkegaard, hvor der nedlagdes Kranse paa Overlærer Knud Christensens og Overlærer K. P. Kristensens Grave.

Næste Punkt paa Dagsordenen var en Gennemgang

af Raadhuset under Ledelse af vor gamle Skolekammerat, Raadhusforvalter August Hansen. Det var nu ved den Tid, da Maverne begyndte at knurre, og Frederikshøj Kro trak som en Magnet de ca. 50 Deltagere. Som Gæster var mødt: Skoleinspektøren og de gamle Lærere: Ribergaard, Filskov, Knudsen, Hørslev og Kristiansen.

Festen var yderst vellykket. Der var mange Taler og Sange, og fra nær og fjern var indløbet Telegrammer fra Kammerater, der var forhindret i at være til Stede. En af dem, Arnold Carlsen, havde fra Amerika sendt en Check stor \$ 20,- til en Skaal for den gamle Skole. Det blev Pengene, der omregnet i Kroner udgjorde Kr. 95,30, dog ikke anvendt til. Nej, man havde inden for et Udvalg bestemt, at man vilde forsøge at skaffe et Beløb til en Gave til Skolen, og ved Hjælp af Salg af Cigarer til Sortbørs-Priser og Amerikansk Lotteri fik man samlet saa meget sammen, at det sammen med Arnold Carlsens Gave udgjorde ca. 450 Kr., som man kunde overrække Skoleinspektør Baden, og man vedtog at anvende Pengene til Lejrskolearbejdet.

Efter Frokosten var der kammeratligt Samvær med Optrækskøle af gamle Skoleminder, og der sluttedes med Middag, hvorefter vi skiltes.

En dejlig Dag i gode Kammeraters Selskab var til Ende.

R.



Dimittenderne 1921 sammen med deres Lærere og Skoleinspektør H. J. Baden.

### Billetter til Receptionen i Regina-Teatret.

Desværre maa Elevforeningen annullere Bemærkningen i den i September udkomne grønne Brochure om, at denne gav Adgang til Receptionen i Regina-Teatret. Teatret kan ikke godkende denne Form for Adgang.

I Stedet maa vi nu bede de Medlemmer, der ønsker at deltage i Receptionen, om at reservere sig Billet ved Henvendelse til Kassereren, Bogholder *Kaj Henning Jensen*, Spare- og Laanekassen Store Torv, Tlf. 101.

De udenbys Medlemmer, der har anmeldt sig til andre af Dagens Arrangementer, er reserveret Billetter, som udleveres i Lærerkomiteens og Elevforeningens Bureau, som paa Festdagen vil være oprettet i Skolens Sangsal fra Kl. 8 Morgen til Kl. ca. 10<sup>00</sup>.

Bureauet, der atter oprettes om Aftenen i Aarhus-Hallen, modtager ogsaa Indmeldelser til Elevforeningen og sælger evt. tiloversblevne Festskrifter.

### Paa Skolens Festdag

den 18. Oktober fejres der endnu et Jubilæum, idet Aargang 1907 samles for at opfriske 40 Aar gamle Minder fra Skoletiden. Jubilæarerne deltager i alle Dagens Arrangementer med Undtagelse af Frokosten, idet de forstaaeligt gerne vil have nogle Timers Samvær for sig selv.

Men Resten af Dagen er Jubilæarerne sammen med os, og med dem mødes vi

paa Bispetervet

Lørdag d. 18. Oktober

Kl. 8,30.



Dimittender 1922.