



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HELSINGØR AFTENSKOLE
HELSINGØR UNGDOMSSKOLE



Beretning

1945-46

Ungdomsskolenævnets Medlemmer.

Overbibliotekar *E. Bremerstent* (Formand).
Fru *K. Christensen*.
Byraadsmedlem, Kontorassistent Frk. *Doris Christiansen*.
Viceskoleinspektør *G. V. Elkjær*.
Fru Entreprenør *P. Jørgensen*.
Viceskoleinspektør Frk. *E. Kaarsen*.
Byraadsmedlem, Museumsdirektør *K. Klem* (Næstfmd.).
Civilingeniør *P. Lang*.
Fagforeningsformand *K. Anker Nielsen*.
Kommunelærerinde Frk. *I. Schrader*.
Timelærer, cand. mag. *Hans Sølvhøj*.
Byraadsmedlem, Skibsværftsarbejder *Robert Sørensen*.



Forretningsudvalget.

Overbibliotekar *E. Bremerstent*.
Viceskoleinspektør *G. V. Elkjær*.
Byraadsmedlem, Museumsdirektør *K. Klem*.
Kommunelærerinde Frk. *I. Schrader*.
Timelærer, cand. mag. *Hans Sølvhøj*.



Sekretær for Nævnet
Forstander *Chr. Gaardø*.



Tilsynsførende for Nævnet
med Aftenskolen: Skoleinspektør *A. Broch*.
med Ungdomsskolen: Overlærer *V. Sørensen*.



Forstander for Aftenskolen: *Chr. Gaardø*.
Forstander for Ungdomsskolen: *Max Ernst*.

HELSINGØR AFTENSKOLE



1945-46

*Skolen udsender hermed sin Beretning for 1945-46
og retter samtidig en Tak til Myndigheder, Presse og
Privatpersoner for Interesse for Skolen og dens Arbejde
i det forløbne Aar.*

HELSINGØR AFTENSKOLE er oprettet og drives i Henhold til Aftenskoleloven ved Tilskud fra Stat og Kommune. Ungdomsskolenævnet i Helsingør udgør Skolens Bestyrelse.

Skolen har Lokaler i Folkeskolens Bygning II (Indgang fra Nygade). Undervisningen foregaar paa Ugens 4 første Søgnedage i Tiden 1. Oktober—31. Marts.

Forstanderen træffes paa Skolen fra Kl. 18 og iøvrigt Højstrupvej 1, Tlf. 1705.



Der undervises i: Dansk, Regning, Skrivning, Tegning, Matematik, Engelsk, Tysk, Fransk, Russisk, Historie, Geografi, Naturkundskab, Samfundslære, Sundhedslære, Bogføring, Stenografi, Maskinskrivning, Mund-aflæsning for tunghøre, Skræddersyning, Husgerning, Sløjd, Gymnastik m. m. — almindeligvis i Kursus paa 20 Uger med 2—4 Timer ugentlig.



Eleverne skal være fyldt 14 Aar.

Undervisningen er gratis, men der betales et mindre Indskrivningsgebyr (dog ikke af arbejdsledige).

Til Skolen er knyttet et Fritidsværksted ved „Børnegaarden“.



Foreninger og Sammenslutninger i Helsingør kan — uden Udgift for Foreningen — gennem Aftenskolen faa oprettet Kursus og Studiekredse inden for Aftenskolelovens Rammer.

Lidt Statistik.

Der har i 1945/46 været afholdt **89 Kursus** med et samlet Timetal paa **4320 Timer** for ialt **1551 Deltagere**, der fordeler sig saaledes:

	Kursus	Timer	Deltagere
Dansk	2	80	28
Regning	4	140	53
Skrivning	2	80	24
Tegning	1	40	19
Matematik	1	40	10
Bogføring	2	60	33
Stenografi	2	160	32
Maskinskrivning	2	180	87
Engelsk	10	400	189
Tysk	2	80	24
Fransk	2	80	45
Russisk	1	40	25
Mundtflæsning	1	40	20
Talerkursus	1	40	16
Samfundslære	9	334	162
Literatur	2	76	24
Historie	1	20	13
Navigation	3	160	47
Havebrug	1	40	17
Fjerkræavl	1	30	30
Sundhedslære	4	160	65
Skræddersyning	14	840	235
Madlavning	5	360	117
Husassistentkursus			
Husgerning	1	160	} 14
Haandarbejde	1	80	
Barnepleje	1	60	
Orkestersammenspil	1	50	20
Sløjd	3	300	52
Tovværksarbejde	1	40	15
Gymnastik	5	150	135

Da adskillige Elever deltager i mere end eet Kursus, er Antallet af indmeldte Personer noget minder end Antallet af Deltagere, nemlig 1354.

Foreningshold.

Som bekendt giver Aftenskolen Byens Foreninger en udstrakt Service, idet den — uden Udgift for Foreningen — opretter Kursus og Studiekredse for Foreningernes Medlemmer inden for Aftenskolelovens Rammer.

Følgende Foreningshold har i 1945/46 været tilmeldt Aftenskolen:

Arbejdernes Samariterforening	3	Kursus i Sundhedslære	33	Delt.
Dansk Røde Kors (Hels. Afd.)	1	” ” ”	28	”
Dansk Elektriker Forb. (H. A.)	1	” ” Kulturprobl.	18	”
Dansk Typograf Forb. (H. A.)	1	” ” Bogtrykkunst.		
		Historie	13	”
D. U. I. (Hels. Afd.)	1	” ” Samfundslære	13	”
Helsingør Amatør Sejlklub	3	” ” Navigation	45	”
” ” ”	1	” ” Tovværksarb.	17	”
Helsingør Fjerkræklub	1	” ” Fjerkræavl	28	”
Helsingør Husmoderforbund	1	” ” Skræddersyn.	15	”
Helsingør koop. Husmoderfore.	3	” ” Skræddersyn.	43	”
Helsingør private Orkester	1	” ” Orkestersam-		
		menspil	20	”
Helsingør Tunghøreforening	1	” ” Mundaflæsn.	18	”
Hustømrernes Fagforening	1	” ” Opsnøring	15	”
Kolonihaveforen. „Solbakken“	1	” ” Havebrug	17	”
Kommunistisk Partiforen. (H. A.)	4	” ” Samfundslære	59	”
Murenes og Tømrernes Lærl.Afd.	1	” ” Kulturprobl.	14	”
Smede- og Maskinarb. Fagforen.	1	” ” Akkordberegning.	14	”
” ” ” ”	3	” ” Samfundslære	46	”
Socialdemokratisk Forening	1	” ” Familiekundsk.	14	”
” ” ”	1	” ” Litteratur	14	”
” ” ”	1	” ” Gymnastik	41	”

Mødeprocent.

Samtlige Kursus har i Aar været gennemgaaende (Okt.-Marts), hvorved Antallet af Undervisningstimer er steget fra 2812 til 4320, men da alle Kursus herved er blevet paa 6 Mdr., er det blevet betydelig sværere at erhverve den eftertragtede Tokrone, som udbetales til Elever, der ikke forsømmer, saaledes at Antallet af Tokroner er gaaet ned fra 509 til 243.

243 Elever har altsaa overhovedet ikke forsømt, medens Mødeprocenten iøvrigt har været 71,3 % mod 82,9 % i 1944/45.

Alder og Køn.

Elevernes procentvise Fordeling efter Alder og Køn ser for 1945/46 saaledes ud:

Alder	under 15	15—18	18—21	over 21	ialt
Mænd	0,5 %	5,1 %	3,3 %	38 %	46,9 %
Kvinder	1,0 %	12,7 %	4,4 %	35 %	53,1 %
Ialt	1,5 %	17,8 %	7,7 %	73 %	100,0 %

og viser, at Eleverne over 21 Aar stadig er i stort Overtal og oven i Købet er gaaet frem fra 68,3 % til 73 %, men her maa retfærdigvis tages Hensyn til, at mange unge søger Almenskolen og de obligatoriske Fagskoler. Derimod er det svært at finde nogen Undskyldning for, at Mændene har ladet Kvinderne faa et yderligere Forspring fra 51,2 % til 53,1 %.



Hvem søger Aftenskolen?

For at underbygge Paastanden om, at Aftenskolen er hele Byens Skole, har vi i Aar gennemgaaet Skolens Elevkartotek med Henblik paa Elevernes Erhverv — med følgende Resultat (Stat. Dep. Opstill.)

I. Landbrug m. m.

- 14 Landmænd og Landbrugsmedhjælpere.
- 15 Gartnere og Gartnerimedhjælpere.
- 12 Fiskere og Sømænd.

II. Haandværk og Industri samt Handel og Transport m. m.

- 33 Fabrikanter og Haandværksmestre.
- 11 Købmænd, Vognmænd, Fragtmænd o. l.
- 99 Funktionærer (d. e. Maskinmestre, Værkførere o. l. samt Forretnings- og Butikspersonale).

- 313 Haandværkere og Arbejdere.
- 45 Arbejdsmænd.

III. Tjenestemænd o. l.

- 97 Tjenestemænd (d. e. Administrations- og Kontorpersonale i offentlig og privat Virksomhed samt Jernbane-, Post- og Telegraffunktionærer, Lærere, Sygeplejersker m. v.)

IV. Liberale Erhverv.

- 22 Arkitekter, Ingeniører, Journalister, Musikere, Tandlæger m. v.
- 94 Studerende og Skoleelever.

Andre Erhverv.

- 415 gifte Kvinder uden selvstændigt Erhverv.
- 59 Husbestyrerinder og Husassistenter m. v.
- 68 Lærlinge og Elever (Kontorelever, Sygeplejeelever m. v.)
- 34 Pensionister, Aldersrentenydere m. v.
- 23 andre og uangivne Erhverv.



Af Skolens Dagbog.

Som Indledning til Vinterens Arbejde afholdtes Torsdag den 20. September i Samarbejde med Arbejdernes Oplysningsudvalg, Centralbiblioteket og Ungdomssamvirke et godt besøgt **Møde** i Hotel „Øresund“s store Sal, hvor Sekretær *Ib Koch-Olsen* talte om forskellige Former for Studiekredsarbejde. Blandt Deltagerne saas adskillige Bestyrelsesmedlemmer fra Byens forskellige Foreninger, der søgte Orientering i dette Spørgsmaal. — Et haandgribeligt Resultat af Mødet ses i den store Forøgelse af Aftenskolens Studiekredsarbejde.

Fredag den 14. December afholdtes som Afslutning paa Efteraarssemestret en **Festaften**, hvor Bibliotekskonsulent *Jørgen Banke* talte om „Nordisk Kulturfællesskab“. Jørgen Banke, der netop vendte hjem fra en Foredragstourné i Sverige, havde paa Forhaand lovet, at Foredraget skulde blive „noget livligere, end da vi samledes som Fanger i Fjor“ — og han holdt Ord.

Onsdag den 30. Januar samledes saa mange Elever, som den store Gymnastiksal kunde rumme, til en **Filmaften**. Aftenen indledtes af Blæseorkesteret „Aidon“, hvorefter Tonefilmen „Kongen bød —“, der skildrer den danske Bondes Befrielse fra Stavnsbaandets Trællekaar, vist. Filmen blev — maaske ikke mindst paa Baggrund af de svundne Besættelsesaar — modtaget med stor Interesse og stærkt Bifald.

Lørdag den 2. Marts (Fastelavnslørdag) afholdtes i Industriforeningens Festsal den med saa megen Spænding imødesete **Fastelavnstest** under Devisen „Bal i Provinsen“. Paa Scenen opførtes af Lærerne det historiske, romantiske Udstyrstykke „Svend, Knud og Valdemar“, hvorefter der var „retrospektivt Bal“ med mange Overraskelser, hvoraf især maa nævnes den uforlignelige, komiske Jonglør og Akrobat i gammel Stil „Strix“. Festen, der var den første i sin Art inden for Aftenskolen, blev en stor Succes og vil sikkert for Fremtiden indgaa som et fast Led i Rækken af Aftenskolens Fester.

Onsdag den 27. Marts afholdt vi — ligeledes i Industriforeningens Festsal — vor sædvanlige **Afslutningsfest** paa Vinterens Arbejde. Formanden for Ungdomsskolenævnet, Hr. Overbibliotekar *E. Bremerstent* bød velkommen og rettede en Tak til Skolens Forstander og Lærerkræfter, hvorefter Forstanderen aflagde en kort Beretning. Et Par af Eleverne bragte Skolen Elevernes Tak, og Ministeriets Tilsynsførende, Amtsskolekonsulent *O. Hessilt* ønskede til Lykke med det gode Resultat. Underholdningen indledtes med en Koncert af Skolens Orkester under Ledelse af *A. B. Campbell* og sluttede med Fremvisning af Farvefilmen „Fra Danmarks Oldtid“.

Som sædvanlig har vore Danskelever i Løbet af Vinteren faaet et Kursus i Bøgers Brug paa Centralbiblioteket.

Med Udgangen af dette Skoleaar trækker to af Aftenskolens veltjente Lærerkræfter, cand. phil. Frk. *Elving* og Hr. Typograf *Birger Mikkelsen*, sig tilbage. Begge har gennem mange Aar undervist i Makinskrivning — Frk. Elving desuden i Stenografi — og utallige Elever er i Aarenes Løb blevet indviet i Skrivemaskinens Mysterier under deres Vejledning.

Aftenskolen bringer dem begge sin varmeste Tak for godt Arbejde i Skolens Tjeneste.



Skolens ældste Lærer, Hr. Typograf Birger Mikkelsen, der med Udgangen af 1945/46 har ønsket at trække sig tilbage, giver paa vor Opfordring følgende Skildring af Aftenskolen og dens Elever før og nu.

Før og Nu.

Det er, for at bruge en gammeldags Cliché, med Vemod man — p. Gr. af Alder o. a. — forlader Helsingør Aftenskole efter en mere en 30-aarig Virksomhed ved denne. Det er ikke en synkende Skude, en gammel Aftenskolerotte stikker af fra. Nej, for fulde Sejl og med en Passengerflok og Besætning som aldrig før stævner den gamle Sejler mod Idealernes sollyse Strande, noget, den utrættelige Kaptajn paa Broen bedre kan gøre Rede for.

Det beskedne Felt, det blev min Opgave gennem denne Aar-række at bearbejde — Undervisningen i Maskinskrivning — var dengang noget nyt. Aftenskolen begyndte med to Skrivemaskiner, efterhaanden suppleret med et Par Gaver fra Kommunekontoret og ved „heldige“ Køb. Skolen fattedes i høj Grad Penge. Nu bestaar „Parken“ af henimod en Snes Stykker.

Medens der nu staaer Skrivemaskiner paa snart sagt alle Kontorer og Virksomheder, udførtes den meste Korrespondance dengang „i Haanden“. Anskaffedes en Skrivemaskine, var Udøveren sjælden kvalificeret, og forfaldt til „Tipperi“ (Skrivning med et Par Fingre) og uforstandig Behandling af Maskinen. Aftenskolen udfyldte altsaa ogsaa paa dette Omraade en Mission ved at indføre det nye Fag.

Aftenskolens Protokoller kan fortælle, hvormange Elever, der gennem disse mange Aar har faaet Undervisning. Hvor mange der fik Nytte af den i det praktiske Liv, kan ingen Statistik oplyse.

De mange Elever, der arbejdedes med gennem Aarene, har efter min ringe Mening ikke undergaaet nogen større mental Forandring gennem Tiderne. Der er som altid flittige, ivrige og evnerige imellem, mange, som Faget „laa for“ og som arbejdede støt, men ogsaa en Del nysgerrige, som faldt fra. I alle Aldre har de klapret paa Tastbordet. Disciplin og Orden var altid en ganske selvfølgelig Ting, selv i Tider, hvor der arbejdedes under Højtryk, som under den første Verdenskrig, hvor Maskinskriv-

ning frekventeredes „kompagnivis“ af indkaldte Soldater, eller naar den internationale Højskole sendte Elever i Snesetal til Skolen. Der var meget divergerende Individualiteter mellem disse, en Skomager, der kom fra Petrograd, hilste altid „Rød Front“, naar han kom. Under den sidste Krig maatte man se lidt gennem Fingrene med, at der klapredes lidt „illegale“ Ting ned paa Maskinerne — det var farligt, men Risikoen blev løbet, naturligvis uden vor Forstanders Vidende. Til Maskinskrivning havde man ogsaa engang et mandstærkt Hold Politibetjente, hvis „Tippen“ paa Tangenterne var blevet kritiseret i Bladene af en tilfældig Ekspert.

Naturligvis kan en Lærer i en manuel Færdighed ikke naa den samme Tilfredshed med sin lille Gerning som en Lærer, der kan tilføre Eleverne aandelige Værdier, men der blev dog ogsaa Tid, naar Fingrene blev lidt trætte, til en rask lille Debat om daglige paatrængende Spørgsmaal.

Naar man „kikker lidt tilbage“, kan man ikke undgaa at falde for en Sammenligning mellem Pressens Stilling til Aftenskolen før og nu. Dengang var Aviserne trevne, et Par Linier var den eneste „Forhaandsreklame“, der ydedes Aftenskolens Stifter, afdøde Overlærer Laurits Pedersen, den idealistiske, altid arbejdende og kæmpende Leder. Han mødte mange Gange en kold Skulder, Ligegyldighed, ja, endog Angreb paa sin Skole, som da en kendt og frygtet Journalist harcellerede over hans „Aftenskole med Balfaldera“. — Hvor vilde det „store D“ blive forbavset, naar Forstander *Gaardø* nu som Rosinen i Pølseenden fægter med Bibsestaven i „Svend, Knud og Valdemar“ og senere er en gouteret Refrænsanger til et muntert Bal. — Ja, de forkætrede „Tider“ har forandret sig, Gudskelov til det bedre. Pressen følger nu med Opmærksomhed Aftenskolens Virksomhed. Den har nu „en god Presse“.

Naar en ældre Mand begynder at fortælle Erindringer, er det farligt for de tilstedeværendes Tid. Der kunde fortælles mange Ting fra Aftenskolens Virksomhed, men Skolens aarlige Beretning har jo ogsaa en begrænset Ramme. Jeg vil slutte med en varm Tak til Aftenskolens Ledere gennem Aarene for gode Arbejdskaar, Forstaaelse og Interesse, og et Ønske om en lykkelig Fremtid for Helsingør Aftenskole.

Birger Mikkelsen,
Typograf.

Ungdomsskolenevnet.

I Henhold til Lov af 4. Juli 1942 oprettedes i November 1942 Ungdomsskolenevnet for Helsingør Kommune. Helsingørs første Ungdomsskolenevnet havde følgende Sammensætning:

fra Byraadet

Raadmand, Bogholder *B. J. Lerche.*

Raadmand, Folketingsmand *Sigurd Schytz.*

fra Skolekommissionen

Skolekommissionens Formd., Kontormedhj. *Alfred Andersen.*

Raadmand, Museumsdirektør *Knud Klem.*

fra Fælleslærerraadet

Adjunkt *H. Ring.*

Lærerinde Frk. *I. Schrader.*

fra Den lokale Sammenslutning af Arbejdsgivere

Ingeniør *Per Lang.*

fra Arbejdernes Fællesorganisation

Overbibliotekar *E. Bremerstent.*

fra Helsingør Husmoderforbund

Fru Borgmester *Kirstine Christensen.*

fra Helsingør kooperative Husmoderforening

Fru Entreprenør *Poula Jørgensen.*

fra Dansk Kvindesamfund

Viceskoleinspektør, Frk. *E. Kaarsen.*

fra Arbejdernes Oplysningsforbund

Maskinarbejder *K. Anker Nielsen.*

Den 30. November konstitueredes Nævnet med Overbliotekar *Bremerstent* som Formand og Bogholder *Lerche* som Næstformand, hvorefter det suppleredes med Aftenskolens Forstander, *Chr. Gaardø* som Sekretær.

Nævnet har Valgperiode sammen med Skolekommissionen, og ved Byraadsvalget i 1943 indvalgte fra Byraadet Byraadsmedlem, Lærerinde Fru *E. C. Henningsen* og fra Fælleslærerraadet Viceskoleinspektør *G. V. Elkjær*, medens Hr. *Lerche* og Hr. *Ring* frattraadte. De øvrige Valg var Genvalg.

Ved Valget i 1946 nyvalgte af Byraadet:

Byraadsmedlem, Skibsværftsarbejder *Robert Sørensen* og

Timelærer, cand. mag. *Hans Sølvhøj,*

og af Skolekommissionen:

Byraadsmedlem, Kontorassistent Frk. *Doris Christiansen.*

Et Ungdomskartotek.

Blandt de Opgaver, som paahviler Nævnet, er en aarlig Op-gørelse til Undervisningsministeriet over Undervisningen af samtlige unge mellem 15 og 18 Aar i Helsingør Kommune. Denne Statistik, som hidtil er blevet udarbejdet paa Grundlag af Indberetninger fra Byens forskellige Skoler, har været meget mangelfuld, idet det ikke har været muligt at faa oplyst, hvor mange af de unge, der søgte flere Skoler samtidig, hvorfor det heller ikke var muligt at faa noget klart Billede af, hvor mange unge i denne Aldersklasse, der overhovedet ingen Undervisning modtager, hvilket dog maa siges at være Kernen i hele Problemet.

I Erkendelse af denne Mangel, har Nævnet ved sin Sekretær oprettet et Kartotek over samtlige unge mellem 15 og 18 Aar i Helsingør. Ved Hjælp af dette Kartotek bliver det muligt undervisningsmæssigt at følge enhver Helsingoraner i disse for Uddannelsen saa vigtige Aar.

En Gennemgang af Kartoteket i Aar viser, at af 688 unge søgte

30	Folkeskolen
118	Almenskolen
69	Handelsskolen
203	Teknisk Skole
92	Aftenskolen

altsaa 512 ialt, hvorefter en almindelig Betragtning af disse Tal synes at vise, at 176 ingen Undervisning modtog.

Da imidlertid adskillige af de unge som nævnt søger flere Skoler samtidig og derfor tæller dobbelt, bliver det virkelige Tal paa ikke underviste betydeligt større, og det fremgaar da ogsaa af Kartoteket, at 271 af Helsingørs 688 15—18-aarige — altsaa mere end Trediedelen — *ingen Undervisning faar.*

Helsingør er endnu den eneste By, der har oprettet et saadant Kartotek, men den Interesse, hvormed det blev modtaget, da det i Sommer blev præsenteret paa Dansk Aften- og Ungdomsskoleforenings Aarsmøde, viste, at Problemet ogsaa eksisterer andre Steder, og det maa formodes, at man snarest vil følge Helsingørs Eksempel og oprette lignende Kartoteker.

» — uden Tryk af fremmed Aag«.

Det var med nogen Spænding, man inden for Aftenskolens Ledelse imødesaa den første Fredsvinter i Aftenskolen. Under Besættelsen havde man jo oplevet det uventede, at Aftenskolen trods Mørklægning og Luftalarmer var vokset Aar for Aar fra 1324 Undervisningstimer i 1939/40 til 2812 Timer i 1944/45. Det var, som voksede der af Besættelsesaarenes Mørke en Følelse af Fællesskab frem, som blandt andet manifesterede sig i Lysten til Dygtiggørelse, men hvordan vilde det gaa denne frivillige Skoleform nu, naar Restriktionerne ophævedes, naar Biograferne atter kunde spille normalt, Restaurationerne holde længe aabent og Folk atter samles til Fest ude og hjemme? Vilde vi kunne bevare det vundne Terræn, skulde vi forberede os paa Tilbagegang, eller turde vi — med de lysere Tider — regne med Fremgang ogsaa paa vort Felt? Vi ventede det værste og haabede det bedste.

Begyndelsen var ikke lovende. Tidligt om Morgenen den 5. April 1945 fik vi Meddelelse om, at Skolen var beslaglagt „til andet Formaal“ og skulde rømmes inden Kl. 12. I Løbet af Formiddagen blev samtlige Klasselokaler tømt, og Aftenskolens Materiel samledes i Loftsetagen paa Bygning II, hvortil Døren fornagledes og barrikaderedes, saaledes at den eneste Adgang blev gennem Skolebetjentens Lejlighed. Det var nogle travle Timer, men det lykkedes netop at blive færdig til Kl. 12, da et Par store Læs Halm svingede ind paa Legepladsen.

Med nogen Bekymring fulgte vi nu, hvorledes Skolen fyldtes med saarede. Særlig gjaldt Bekymringen vore uerstattelige Skrivemaskiner, men Skolebetjent *Hay* kunde paa vore gentagne Forespørgsler berolige os med, at de stadig stod urørte, selv om Tyskerne viste en paafaldende Interesse for den „lukkede Afdeling“.

HELSINGØR
UNGDOMSSKOLE



HELSINGØR UNGDOMSSKOLE er oprettet og drives i Henhold til Ungdomsskoleloven ved Tilskud fra Stat og Kommune. Ungdomsskolenævnet i Helsingør udgør Skolens Bestyrelse.

Skolen er aaben for alle ufaglærte mellem 15 og 18 Aar, d. v. s. som den 2. Oktober er fyldt 15 Aar, men ikke fyldt 18 Aar.

Skolen er to-aarig, og Undervisningen omfatter 6 Timer ugentlig i 20 Uger, ialt 120 Timer pr. Vinter. Den begynder den 2. Oktober og slutter ved Udgangen af Marts. Undervisningen foregaar Mandag, Onsdag og Torsdag fra Kl. 19—21.

Forstanderen træffes paa Skolen, der sædvanligvis har Lokaler i en af Folkeskolens Bygninger, i Skoletiden og iøvrigt Stubbedamsvej 9 a, Telf. 1431.



Undervisningen for unge Mænd omfatter Arbejdskundskab (Værktøjslære og Produktionslære) med Dansk, Regning og Tegning.
Gymnastik.

Frie Fag, d. v. s. Samfundslære, Literatur og eventuelt andre Emner.

Undervisningen for unge Kvinder omfatter Hjemmets Økonomi og Materialer, Produktionslære og Varekundskab.
Gymnastik.

Frie Fag, d. v. s. Samfundslære, Sundhedslære, Literatur og eventuelt andre Fag.



Undervisningen er gratis.

Undervisningsmaterialet stilles til Raadighed af Skolen.



Som i de foregaaende Aar forsøgtes der oprettet Klasser i Ungdomsskolen i Vinteren 1945-46. Da der ved Indmeldelsen, som paa Grund af Skolebygningens sene Frigivelse og den derefter følgende Reparations Varighed faldt sent, kun meldte sig 11 — elleve — Elever, som fordelte sig med 1 Elev til Andetaarsklassen og 10 til Førsteaarsklassen (4 Piger og 6 Dreng) kunde der ikke, da Loven kræver mindst 15 Elever for en Klasse Oprettelse, begyndes Skole.

Gennem Undersøgelser Landet over er det blevet oplyst, at Helsingør ikke har været noget enestaaende Tilfælde i den forløbne Vinter. Flere Steder meldtes Tilbagegang, man havde det Indtryk, at Ungdomsskolen i det hele taget var inde i et Dødvande. Aarsagen hertil er ikke een, men mange forskellige Faktorerers Sammenspil. For det første var det den første Vinter, hvor man kunde færdes frit uden Frygt for fremmede. Biografer og Restaurationer var aabne, og hele Trykket efter de 5 Aar krævede Udløsning. For at faa Skolen i Gang havde det desuden af Hensyn til Undervisningsperioden været nødvendigt at lægge Kampagnen og Indmeldelsen saaledes, at det faldt sammen med Valgkampagnen, og det var ikke ventet, at dette skulde spille nogen Rolle. Det viste sig, at dette var en Fejlregning. Mange af de Elever og Emner, der efter Alder kunde have gaaet i Ungdomsskolen, søgte i denne Tid det ene Valgmøde efter det andet, hvad der selvfølgelig er udmærket, men derved gled Skolen i glemme, Indmeldelsen forpassedes, og Vinteren maatte gaa uden Ungdomsskolen. Endelig spiller det sikkert en Rolle, at der langt fra var Arbejdsmangel, og at Lønningerne var høje. Der var ingen, der spurgte om Uddannelse, kun om man vilde tage Arbejdet.

Elevmæssigt har Skolen saaledes ligget stille, men til Gen-gæld har Skolens Lærerkæfter benyttet Tiden til fortsat Uddan-nelse til det Arbejde, vi haaber skal komme i Gang igen i Vin-teren 1946-47. 2 af Skolens Lærere har været Deltagere i Prak-tikkursus i Esbjerg, hvor vi bl. a. fik forevist Forsøget med Undervisning af Eleverne i Skolens egne Værksteder. Desværre har det forløbne Aar vist, at denne Ide lige saa lidt som saa mange andre er Ungdomsskolens „De Viser Sten“, og saa længe Ungdomsskolen i Helsingør ikke staar fastere end nu, maa vi vist hellere undlade at bruge 10—20.000 Kr. til Oprettelsen af Værkstederne. Derimod tyder meget paa, at vi langt hellere maa gaa frem efter Maalet „Fritidsklubben“ for vore Elever, vi maa prøve at skaffe dem et eller flere Lokaler, hvor de paa fornuf-tig Maade kan tilbringe deres Fritid med Læsning, Spil, Samtaler, Oplæsninger, korte Foredrag etc. De samme 2 Lærere deltog ogsaa i Ungdomsskolens Sommerkursus, det er maaske nok det, der har mest Værdi for Lærerne, da de her faar Lejlighed til at mødes med Statskonsulenten og hans Medhjælpere samt Kolle-gerne fra hele Landet, baade fra Land og By, og faa diskuteret Ungdomsskolens Problemer igennem, høre om nye Ideer fra andre Steder og lære af andres Erfaringer.

Til Slut bringer jeg Skolens Myndigheder, Byraad, Magistrat og Skolekommission samt Ungdomsskolenævnet, en Tak for dette Aar, og udtaler Haabet om, at Fremtiden vil bringe Ung-domsskolen elevmæssigt bedre Arbejdsaar og fortsat bedre Arbejdsvilkaar.

August 1946.

M. Ernst.