



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

OPRETTET 1799

1950



THOMAS
HANNING
1938

FN 74

MASK 45

CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE

Den rigt illustrerede skolehistorie

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE
1799 — 1949

er i kommission hos Munksgaards Forlag
og kan bestilles i enhver boghandel.

1950

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE, der bor over for Vor Frelzers Kirke, Dronningensgade 67, stiftedes i 1799 af en kreds af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig undervisning og en alsidig dannelse. Den er en selvejende institution, en privat skole, hvor forældrekrederen gennem bestyrelsen overvåger undervisningen og skolens forhold i det hele.

Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt barn kan følges med omhu.

Skolen fører gennem ti klasser sine elever frem til mellem-skole- og realeksamen.

Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere undervisning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede sprog.

Fra 1925 har skolen fulgt mellemskolens læseplan, men havde kun tre mellemskoleklasser. Efter forældrekrederens ønske oprettedes der 1. april 1942 en 4. mellemskoleklasse, der i marts 1943 bestod mellemskoleeksamen og i marts 1944 realeksamen. Skolen fik i december 1942 og december 1943 eksamensret til henholdsvis mellemskole- og realeksamen.

SKOLENS BESTYRELSE

Fru Handelsgartner Holger Suhr (formand).

Fru Fængselsinspektør Bentzen.

Civilingeniør Poul Jessen.

Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen.

Overingeniør, cand. polyt. E. Park.

Provst Egede Schack.

BØRNEHAVENS LEDER

Frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig træffes daglig i børnehaven kl. 13-13,20.

SKOLENS KONTOR

Skolebestyrer Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12-13, Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Amager 4553.

SKOLENS LÆRERE OG LÆRERINDER

Fru Karen Abel, eks. lærerinde: Historie, geografi.

Frk. Birgit Arnfred, stud. mag.: Sang.

Frk. Berta Eschen, cand. mag.: Dansk, tysk, historie.

Hr. Peter Fenger, cand. teol.: Latin.

Fru Annelise Servais Frederiksen, eks. l.: Regning, naturh., fysik, geografi.

Hr. Børge Gamdrup, eks. l.: Regn., tegn., tysk, geografi, skrivn.

Fru Jenny Ernst Hansen, eks. l.: Dansk, religion.

Fru Esther Johannessén, f. Abel, eks. l.: Dansk, bibelh., engelsk, geografi.

Frk. Marie Kaspersen, cand. mag.: Dansk, engelsk, bibelh.

Frk. Anna Lund, eks. l.: Håndg., regn., fysik, skrivn., bogføring.

Fru Karen Norup, eks. hush.: Skolekøkken.

Frk. Ruth Nissen-Petersen, eks. l.: Historie, skrivning, dansk, gymn., geografi, fransk.

Fru Estrid Peitersen, f. Olsen, cand. mag.: Dansk, engelsk, gymnastik.

Fru Elizabeth Sanger, f. Falck, eks. l.: Dansk, regn., naturh., bibelh., gymnastik.

Provst Egede Schack: Bibelhistorie.

Fru Doris Sørensen, f. Heickendorff, eks. l.: Håndg., sang, tegn., naturh., skrivn., gymn.

Fra 1. aug. 1950 er skolens leder Elisabeth Falbe-Hansen, eks. l. og fagl.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1949

Nicole Hoda Abouzeid	12,97	g+
Anne Merete Bangsted	13,74	mg
Inge Buchhave	11,48	g
Inge Giese Hansen	12,33	g+
Marie-Louise Iversen	13,55	mg÷
Lis Agnete Olsen	14,31	mg+
Inge Margrethe Beha Pedersen ...	14,50	ug÷
Birgit Sløk Schrøder	13,26	mg÷
Toni Schönfeldt	12,33	g+

REALEKSAMEN 1949

Grethe Buchhave	12,49	g+
Jytte Christensen	13,23	mg÷
Solveig Harboe-Nielsen	14,12	mg
Ellen Theresia Haxholm	14,06	mg
Tove Iversen	13,06	mg÷
Lilli Kjerumbaard	12,64	g+
Lise Wolthers Nielsen	13,66	mg÷

FERIER OG FRIDAGE 1950-51

Skolen begynder onsdag d. 16. august kl. 8,45. Første skoledag slutter kl. 11,45.

Lørdag d. 16. september.

Efterårsferie 16.-21. okt., incl.

Torsdag d. 16. november.

Juleferie 23. dec. - 5. jan., incl.

Fastelavnsmandag 5. febr.

Påskeferie onsdag 21. - tirsdag 27. marts, incl.

Dronning Ingrid's fødselsdag onsdag 28. marts.

Kristi himmelfartsdag torsdag 3. maj.

Pinseferie lørdag d. 12. - tirsdag d. 15. maj.

Grundlovsdag tirsdag d. 5. juni.

Børnehjælpsdagen fri kl. 11,45. Første skoledag efter sommerferien, oktoberferien, jule-, påske- og pinseferien begynder skolen først kl. 8,45.

FRA SKOLEÅRET

I august 49 havde vi besøg af rektor Kathleen Carrick-Smith, der som sædvanlig talte til børnene og underviste i nogle klasser.

I september var hele skolen — på nær 1., 2. og 3. klasse — på udflugt til Ringsted Kirke, Trelleborg og Antvorskov klosterruiner.

Der blev afholdt forældremøde for 1. og 2. klasse. Det årlige forældremøde med generalforsamling afholdtes 25. okt. 49. Forsamlingen begyndte med at synge: I alle de riger og lande. Hr. fuldmægtig Steenberg valgtes til dirigent, og fru Suhr aflagde beretning: Skoleåret er forløbet stille og roligt. Vi har haft en vellykket årsfest, og der gøres nu forberedelser til den store fest. Dronningen har lovet at være med til festgudstjensen, hvis det er muligt.

I december 48 havde frk. Kaspersen 25 års jubilæum. Vi håber, frk. Kaspersen mærker, hvor meget vi sætter pris på hende. Frk. Kaspersen har sat sit gode præg på skolen og sammen med den dygtige lærerstab båret skolen i økonomisk dårlige og nu bedre tider. — II M har haft lejrskole i »Tuenhus« og har haft det dejligt. Det kan forhåbentlig fortsættes. Nogle store piger var i år på genvisit i Holland. Der var planer om et besøg i England; det bliver først til næste år. — Skolelæge Karen Sveistrup og sundhedsplejerske frk. Meta Larsen har begyndt deres arbejde i de små klasser og vil næppe komme alle klasser igennem før efter jul.

Regnskabet viser et overskud på 30.000 kr., som skyldes en større efterbetaling af statstilskud for 46-47 og 47-48; vi kan forhåbentlig bruge pengene til at stoppe nogle huller med. — Lærerlønningerne var i 42-43 kr. 30.000 og er nu godt 100.000, dog med to klasser mere. Det er glædeligt, at vi kan betale løn på linie med kommuneskolen. Vi står ikke helt så frit som før med hensyn til økonomiske dispositioner, men håber at kunne fortsætte med det enestående gode forhold, der er mellem leder og lærerpersonale. —

Fru Suhr genvalgte til bestyrelsen og hr. Ankjær-Jensen til revisor, hvorefter generalforsamlingen hævedes.

Derefter holdt frk. Kaspersen et foredrag om skolens historie, hvori hun bl. a. udtalte følgende: »Det er Dem, der her er til stede, der i de næste 10 år skal række skolen videre. Det er enhver forældrereds's pligt og ansvar at kæmpe for en skole i nedgangstider. Der var en mand, der var med til ombygningen, der fik lyst til at sætte sine børn her, fordi han syntes, der var sådan en god tone mellem lærere og børn. Det er vi glade for. Jeg håber, De synes, Christianshavns Døttreskole er et klenodie, der er værd at kæmpe for. Det synes jeg!«

Ved kaffebordet takkede direktør Schwenn for bidragene til jubilæumsgaven, fremlagde planen for festdagen og anbefalede skolens historie og emblemet, der er tegnet af fru Anthonson, og hvis overskud går til jubilæumsfonden. — Derefter førtes der en livlig diskussion om individuel undervisning i regning.

— *Jubilæet den 2. december får sit eget afsnit.* —

Pastor Rolv Selvig måtte naturligvis — i forbindelse med jubilæet — dels på besøg i børnehaven, dels ned i salen til alle børnene, hvor han læste indledningskapitlet af »Arne«, samt Gunnar Reiss-Andersen: Norsk Freske.

Den 5. december var nogle børn i Radiohuset for at indtale »Sælsomt Mellemspil« og synge »Barn Jesus i en Krybbe lå«.

I fastelavn afholdtes skolebal. Det gik som sædvanligt festligt og kønt.

I april fortalte frk. Kaspersen om sit ophold hos vore venner på The Mount School, York, og i Leicester hos familierne Diamond og Dakin og på The Collegiate School for Girls, hvor nogle af vore børn har pennevenner.

Fra Dansk Skibsadoption har kaptajn Røder været her og holdt et alvorligt, muntert og såre oplysende foredrag om danske søfolks oplevelser under krigen.

Vi har haft to festlige møder i salen, hvor børnene stod for det hele. Det første var forberedelse til et folketingsvalg med talere fra de forskellige partier og derefter diskussion. Det

andet havde emnet: »Hvad har vi at kritisere ved skolen angående ordensregler m. m.?«. Det sidste blev morsomt nok mest til en hel del fornuftige forslag, hvoraf dog nogle havde været prøvet og ikke havde kunnet holde.

Det såre glædelige ved disse møder var børnenes pæne form og absolutte frimodighed.

Det er dejligt her i forårstiden at se marinens boldbaner igen; skolen takker Flådestationen for adgangen til dem; det betyder meget for børnene en gang imellem at kunne spille bold på grønt græs.

II M har været på lejrskole i »Tuenhus« i pinsen; de var — som andre forårskåde kræ — næsten ikke til at styre i de sidste dage før afrejsen. Fru Sanger og fru Servais var noget betænkelige, men drog dog af sted med godt mod.

Da nogle af os pinselørdag dukkede op på stranden ved Vesterhavet for at se til familien, fik vi en stormende Vesterhavsvelkomst: De halve af børnene kom susende med megen fart og blæst i håret — lige i favnen på fru Jenny Hansen og frk. Kaspersen og derefter hen at knikse pænt for frk. Falbe-Hansen, og først midt i det hele opdagede vi, at et af de susende børn var fru Servais. Og de havde gjort et kvæde, mens de kikkede langt efter Døttreskolens ny bestyrerinde — og efter den mad, vi ikke bragte:

Toogtyve piger i klitterne lå,
forgæves mod plantagen de alle så:
Kommer bilen dog ikke snart,
hvis de havde mad med, var det så rart,
å noget så rart,
noget så åså rart;
hvis de havde mad med,
var det så rart.

12 kilometer til Tuenhus hjem,
nu må vi se at komme frem,
hjem til pølser og andet mad,
når vi sidder ved bordet, er vi så glad,

å noget så glad,
noget så åså glad,
når vi sidder ved bordet,
er vi så glad.

Og mens vi vandrede gennem plantagen, hørte vi brudstykker bag os:

Der er lang vej til Vesterhavet,
der er lang vej at gå,
der er lang vej til Vesterhavet,
til det dejligste vand jeg så,

Der er lang vej til lille Tuenhus,
til det sødeste hus jeg så,
der er lang vej til lille, lille Tuenhus,
der er lang vej at gå

Og hvor så de herlige ud, da de nåede hjem, med håret drypende, med to par hælklapper trådt ned, fordi der var blegner på hælen og hul på sokken.

Og sikke gryder og fade, der blev tømt den aften! Og hvor børnene sov godt den nat. — Iøvrigt så de et mejeri i funktion, en landsbykirke fra c. 1100, en vikingegravplads, fulgte et åløbs skønne snoninger nogle kilometer, og gik ind imellem på besøg hos kattekillinger, smågrise og føl på gårdene. Forældrene ville nok have nydt at se optøget anden pinsedag, da vi »organiserede« en traktor, en mejerivogn, en høstvogn, stablede ungdommen ovenpå og kørte til vejlerne — i ruskvejr.

Der blev også tid til en rask håndboldkamp på græsplænen, ledet af frk. Falbe-Hansen, der var hjemme i familien med det samme.

10 piger fra III M, IV M og realklassen rejser den 5. juli på en 14 dages tur til England, sammen med frk. Kaspersen og fru Peitersen. Vi får 2 dage i London, nogle dage på The Mount School, York, og sammen med 10 af deres piger skal vi ud i en lille landsby i nogle dage og lege »Tuenhus«. På hjemrejsen

får vi 10 piger med fra The Mount; de skal bo som gæster i vore pigers hjem og rejse tilbage den 3. august. York er fra ældgammel tid fyldt med dansk historie af en noget voldsom art. Da der trods alt blev et slægtskab ud af det, håber vi, at vore vennebesøg skal gro godt. Børnene glæder sig ubeskriveligt, og det vil blive en stor oplevelse for dem at blive optaget i et engelsk kostskolemilieu. De vil hurtig føle sig hjemme; hvor *vil* de misunde dem deres tennis- og hockeybaner og de store plæner lige uden for dørene!

150 ÅRS JUBILÆET DEN 2. DECEMBER 1949

150 års dagen begyndte med gudstjeneste i Vor Frelzers Kirke. I det årle morgengry, hvor vi plejer at samles i vor lille sal, stævnedes alle skolens gæster, dens børn og forældre og mange gamle elever mod Vor Frelzers Kirke, der højtidsfuldt og skønt tog imod os med alle lys tændte, med klokkespil og med orgeltoner.

Vi var taknemmelige for, at vore indbudte gæster fra ministeriet, kirken, borgerrepræsentationen, Københavns og Frederiksbergs skoledirektioner, vore naboskoler, N. Zahles Skole og Seminarium, Sverige og Norge, havde villet komme og være sammen med os. Vi tilstår uden blusel, at adskillige af os, der i en lang årrække har været ved skolen, var så dybt grebet af stundens højtid og betydning, at det var godt, vor kære bestyrelse havde hold på dagens faste rammer.

Provst C. W. Schultz-Lorentzen talte i kirken, provst Egede Schack lyste velsignelsen. Efter lærerkredsens og bestyrelsens valg sang vi salmerne: Den signede dag, Foragter ej de ringe dage, Huset, som Gud har bygt, Løft dig, sjæl, på lysets vinger, Vor Frelzers Kirkes klokkesang.

Efter gudstjenesten samledes børnene i klasserne, gamle elever vandrede op og ned, ud og ind; der var adskillige 70-årige imellem dem. I salen tog bestyrelsen mod lykønskninger og et væld af gaver. Vi håber, at vi har takket de enkelte givere, ellers beder vi dem modtage takken her; der *har* jo været vanskeligheder med at finde dem alle. En særlig tak må vi bringe til forældre- og elevkredsen, der kom med en jubilæumsgave på over 3000 kr., som — ved hjælp af et statstilskud — giver skolen et fint tonefilmsapparat og en betydelig forøgelse af

bibliotekets nyere litteratur. Vi vil også gerne takke overbestyrerinde frk. Karen Bagge, rektor frk. Friis og seminariefors­tander Ernst Larsen og frue for, at de kom til stede. Forstan­der Larsen har gået i børnehave i vore lokaler, hans søstre har gået i Døttreskolen i Strandgade, deres far, pastor P. M. Lar­sen, var i nogle år formand for skolens bestyrelse — og man kommer nu ikke uden om den mærkelige værdi, som en mange­årig tilknytning til et sted, en institution, nogle mennesker, har. Dertil kommer, at N. Zahles Seminarium i 25 år såvel har forsynet os med en række dygtige, friske, trofaste unge lærer­inder — og nu oven i købet giver os en ny leder. Jo, vi skylder dem megen tak.

Også Frøbel-Højskolens stifter, frk. Bertha Wulff, og dens nuværende leder, frk. Inge Oldenburg, måtte vi være særlig taknemmelige for at se hos os. De delte hus med os i 13 år og kender os temmelig godt. Vi har altid beundret deres arbejde og deres trofasthed.

Nu må de gamle elever fra før »vor tid« tilgive os, at vi om­taler specielt nogle fra »vor tid«. Det er jo det fine ved det, at enhver tid har sit. De kan ikke mistvivle om, at enhver god indsats i skolens liv altid er betragtet med den dybeste ærbø­dighed af os, der kom efter. Deres mange vidnesbyrd om tak­nemmelighed mod »deres skole«, den i Strandgade, har altid været os en glæde og en værdi. Det vil De kunne se i Døttre­skolens historie.

Specielt for Dem, kære gamle elever, der må være skuffede over at se os børn tumle med Deres værdier, har vi valgt i dette årsskrift, efter omtalen af aftenfesten, at bringe provst Schultz-Lorentzens tale i kirken, undervisningsinspektør Hans I. Han­sens tale om aftenen og derefter en broget markbuket af ud­talelser fra breve og artikler, som De og forældrekredsen ellers ikke ville få at se. Vi har også hermed tænkt på de elever, der lever fjernt fra Danmark, og som håber på en hilsen fra festen. — Vi beder nogle af skribenterne undskylde, at vi nogenlunde har gennemført den officielle retskrivning.

AFTENFESTEN

Der var i dagens løb fra England modtaget følgende telegram fra Hendes Majestæt Dronning Ingrid: I anledning af jubilæet sender jeg Christianshavns Døttreskole en hjertelig lykønsning og hilsen. Ingrid.

Om aftenen afsendtes følgende telegram til Dronningen: 1500 tidligere og nuværende elever, forældre og venner af Christianshavns Døttreskole, samlede i anledning af skolens 150 års jubilæum, fremsender vor allerunderdanigste hilsen og hyldest. Marie Suhr.

Festen i Odd Fellow palæet indlededes med, at fru Marie Suhr bød velkommen til indbudte gæster, børn, forældre og gamle elever fra fjern og nær. Der var kommet gamle elever helt fra U.S.A., og der var familier repræsenteret, der nu skulle have 5. generation i skole.

Fru Suhr takkede myndighederne og forældrene for støtte til skolen gennem svære tider og tilføjede: Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at Hans Majestæt Kongen i går har tildelt vores allesammens kære frk. Kaspersen den kongelige belønningsmedaille af 1. klasse med krone. — vi takker alle, der har sendt hilsener og gaver. Den smukke gave fra børnene vil blive brugt til et filmsapparat og til nye bøger, som var hårdt tiltrængt. —

Og så var det børnenes tur: Prolog, Døttreskolens sang, directionsmøde, naturfag i gamle dage — og nu, Putte i blåbærskoven, »fransk gymnastik«, »Morgensolen stiger stor«, Døttreskolens farvefilm, vers, en danselektion, Fra den kolde vinter 1947, H. C. Andersens eventyr, vægtersangen, Sælsomt mellem-spil, julesange, Vor Frelzers Kirkes Klokkesang.

Efter pausen bragte frk. Märta Andersson en hjertelig hilsen fra Birkagården, Stockholm, med tak for gensidige besøg og dyrebare minder; hun håbede, at skolen ville få betydning for uddybelsen af fællesskabet i Norden. — Pastor Rolv Selvig fra Norge hyldede skolen for dens indsats gennem de mange år, der var gået. Skolen var et åndeligt centrum med pædagogisk

dygtighed både i undervisning og opdragelse. Skolen stod meget nær Grundtvigs syn på mennesket og den selvstændige personligheds udvikling. Den nød godt af ledelsens harmoniske samarbejde. »Må den leve, må den trives, må den blomstre!« Desuden bragte Grethe Kruse Samson en hilsen fra det første realisthold.

Efter festen i salen søgte gamle elever sammen i grupper, så vidt det var gør ligt. Der var installeret højttalere overalt, for at alle kunne høre festtalerne fra riddersalen. Overingeniør Park gav først ordet til provst Schack, som takkede alle gæsterne for, at de var kommet, ikke mindst de kommunale myndigheder og skolefolk, med hvem vi altid havde et godt samarbejde. Borgmester Bindslev bragte på staden Københavns vegne en hilsen og udtalte, at han satte pris på, at privatskolerne fortsat fik lov til at eksistere, så de kunne bevare deres særpræg, og håbede, at Døttreskolen ville bevare traditionerne.

Overbestyrerinde Karen Bagge fra N. Zahles Skole bragte en hjertelig hilsen »fra Nørrevold 7«; førstelærer Martin Simonsson fra Röstånga overbragte med sin hilsen en spettkåka så stor, at alle skolens børn senere fik den at smage! Desuden bragtes hilsener fra elevforeningen ved Birgit Ørum-Hansen, fra vor gamle ven og mangeårige dansk-censor, skolebestyrer Vald. Amdal, Frederikssund og fra Phyllis Harris, p. t. Gentofte. Fru Sanger talte på skolens vegne til de gamle elever.

Frk. Eschen skriver om

AFTENFESTEN

Jeg sidder med programmet for 150 års festen foran mig: Prolog, Døttreskolens sang, Directions møde o. s. v., og disse tilsyneladende så intetsigende ord får en ejendommelig følelse til at vælde op i mig. Jeg mindes selve festaftenen, da man midt i al travlheden, al mylderet, ligesom standsede op og hvilede i sig selv — et mål var nået. Det var, som om et øjeblik af selve livet dvælede foran en. Et øjeblik, hvor man ligesom holdt trådene fra de svundne 150 år samlede fast i sin hånd og lang-

somt løsnede sit tag i dem for at lade dem glide videre mod den ukendte fremtid. Det var et skæringspunkt, hvor fortiden og fremtiden mødtes. Det var et enkelt nu, hvor man fuldt bevidst følte sig som et lille led i den livskæde, der, rakt os af forfædrene, gennem os fortsætter til kommende slægter.

Og aftenens program var altså ikke intetsigende eller tilfældigt valgte optrin, men et forsøg på at fange nogle af kædens led, at »vise vejen, som vi vandred' fra dengang til nu«, som nissen sagde i sin prolog. At det vistnok også lykkedes, skyldes ikke mindst netop denne helt usandsynlige nisse, der bar et tungt læs på sine unge skuldre, og som hele aftenen igennem ved sin uimponerthed og sin fuldstændige glemmen sig selv viste den allersmukkeste side af et menneskebarns frigjorthed.

Fortiden viste sig for os i et directionsmøde fra c. 1800, taget lige ud af de gamle protokoller og fremstillet med værdighed og myndighed af de gamle elever, medens nutiden fik sit gennem de moderne lejrskolepigens — skal vi sige temmelig ligefremme — bemærkninger. Den gamle »franske gymnastik« med eleverne i de originale lang-buksede og lang-blusede dragter og ledet af den herligste stramtandede lærerinde (fra IVM) med krinoline og stanglorgnetter, med sin vidunderlige kommando: Foddrejning udad — vekselsvis og samtidig — og med sine frit opfundne sidebemærkninger (op med hovedet, jomfru!) var et herligt tidsbillede.

De små klasser repræsenterede det umiddelbare, en given sig hen, noget af det, vi alle drømmer om: Alle solens kære børn får et kys på panden, jeres er den grønne jord, vær gode mod hinanden! og naturligvis eventyret med næsten samtlige prinsessens 40 madrasser og 40 edderdunsdyner i vild flugt over scenen. Godt at man stadig leger med dukker, så de kunne fremskaffes!

Hverdagen trådte os i møde i en rask Buggiwuggi — direkte hentet fra skolens morgensang i den isnende vinterkulde 1947. — Ved midnatsklokkens klang og ved den gæve vægters dybe bas i det gamle vægtervers: Det var ved midnatstide, Vor Frelser han blev født, til trøst al verden vide, som ellers blev for-

ødt — blev den gamle skole og dens »ånd« for alvor vakt, idet selveste Grundtvig i et i sandhed »sælsomt mellem spil« fik drøftet nogle problemer med uret, termometeret og kridtet, medens stilebogen pralede af sine mange røde streger, og frk. våd klud og frk. tør klud fik sig en lille svingom til tonerne fra børnehavens klaver, indtil frk. Kaspersen, hidkaldt af spektaklet, måtte afbryde sin natlige fyring og true med, at »i morgen falder der brænde ned, for nu er bedstemor vred«. Mon man er klar over, at denne natlige fyring også er hentet lige ud af skolens »natlige« liv i den kolde vinter!

Og kæden rækker videre mod fremtiden med de allermindste — børnehaven. Ja, den, der var så lykkelig at opleve »Putte i blåbærskoven« med alle de små tyttebærpigers og blåbærdrenge nusen rundt og den uforglemmelige lille tyttebærmors jublende sang, behøver ikke at nære nogen ængstelse for den gamle Døttreskoles fortsatte liv og fremgang.

PROVST SCHULTZ-LORENTZENS TALE
I VOR FRELSERS KIRKE DEN 2. DECEMBER 1949

Herre, din trofasthed varer fra slægt til slægt. Dette ord fra Davids 119. salme taler til os både om det, der varer, Guds trofasthed, og om det, der skifter: fra slægt til slægt. Vi lader dette ord stå som indgang til vor fest i dag. Det er jo Christianshavns Døttreskole, der her holder sin morgensang. Det sker som på skolens hverdag ved at gå ind under Guds trofasthed, bekende troen og bede Fadervor. Men i dag er vi jo mange, der holder morgensang sammen med skolen. Det mærkes tydeligt, at her sidder vi sammen, slægt efter slægt, fra de mindste små tilbage til de ældre, hold efter hold. Og som vi er her i Vor Frelzers Kirke, har jeg følelsen af, at vi er flere med i morgensangen end dem, vi ser. I disse kirkestole sad de for 150 år siden, de hjem, der lagde grunden til Døttreskolen. Vi nævner blot kirkens værge Niels Brock og sognepræsten Otto Fabricius. Disse første har rejst sig, og andre har taget deres plads, slægt efter slægt, med skiftende dragter, skiftende sind, skiftende udtryk for deres tanker, men med den samme

bekendelse til Guds trofasthed. De synger sammen med os i dag. Guds trofasthed varer fra slægt til slægt.

Det var hjemmene her på Christianshavn, der skabte Døttreskolen. Til sønnerne var der skoler, men døtrene var hjemmenes problem. Dem slap man nødig af syne. Man beholdt dem helst hjemme med en guvernante. Men oplysningstiden var inde, og der krævedes mere. Så fandt man ud af at samle døtrene i en skole, men det var forældrenes egen skole. Det var dem, der ansatte en guvernante og den nødvendige medhjælp. Det var dem, der styrede skolen. Og det gør de den dag i dag. Men det betyder mere end blot skolens styrelse. Det betød, at hjemmene fulgte med børnene i skole og med dem noget af hjemmets ånd. Skolen og hjemmet var ikke to fronter. Det ligger allerede i navnet Døttreskolen. Det var ikke en skole for piger, men en skole for Døttre. Det var hjemmets navn, de beholdt, med den varme, kærlige klang, der ligger i navnet.

Skolen har bevaret det navn — vi staver det endda stadig med to t'er. Vi har vistnok lov til at sige, at skolen fra begyndelsen har haft og stadig har præg af *hjertelighed*. Det kan sagtens ikke forklares eller påvises, det må opleves. Det mærkes, når man kommer inden for skolens dør. Jeg er vis på, at mange af skolens børn vil sige Ja til det, der her er sagt. Og vi forældre ved, hvad hjertelighed betyder for vore børn. Det er i den jordbund, de rigtig kan gro.

Det kan videre siges, at Døttreskolen er en *fri* skole. Den er uafhængig og har holdt sig uafhængig af det offentlige skolevæsen, da det indførtes i 1814. Den var jo en lille skole, der virkelig en overgang holdt på, at der ikke måtte være flere end 16 i en klasse — det var dengang. Men den blev også en fri skole i den forstand, at Grundtvigs skolesyn blev rådende i skolens liv. Det var kun kort tid, Grundtvig var knyttet til skolen, men hans venner og disciple har i en lang årrække haft indflydelse på skolen og bragt liv og ånd med sig ind i skolens gerning. Det står ikke skrevet i noget reglement. Ånd og liv kan ikke ordfæstes eller foreskrives. Men det er lærerindernes, lærernes ære, at de har hjulpet hverandre med at holde den

ånd i live. De har skiftet, men traditionen bevaredes. Skolen undgik fristelsen til mekanisering. Den havde netop derfor evne til at forny sig efter tidens voksende krav. Der er jo forskel på skolen for 150 år siden, da fransk, håndarbejde, sirlighed og dans var hovedfag, og nu i 1949, hvor toppen er realklassen og kælderens kogeskole. Det gælder nu om at holde Døttreskolen på højde ikke blot med eksamenskravene, men med det levende danske folkelige skoleideal. Vi har grund til at takke skolens lærerstab og ledelse for dens indstilling.

Endnu vil jeg føje til, at skolen er en kristen skole. Det står ingen steder skrevet. Den har ikke brug for en formålsparagraf. Skolens morgensang siger det tydeligt nok. Også i den betydning er Døttreskolen barn af sin store skønne nabo, Vor Frelseres Kirke. Vi har set med glæde hold efter hold komme herind fra skolen. De følte det som deres egen kirke. Alt dette, jeg her har nævnet, er Døttreskolens indre historie. Jeg kunne tænke mig, at den salme, vi har sunget, og som skolen selv har valgt, skulle sige det væsentligste i verset:

*Foragter ej de midler ringe!
Her intet sker ved kæmpehånd,
Her intet lader sig fremtvinge,
I stilhed virker her Guds ånd:
Her alt er lavt, og sent det går,
som hjertet sidder, hjertet slår.*

Så nåede Døttreskolen at blive 150 år. Den har oplevet skiftende slægter og skiftende tider. Der har været mange i skolen, og der har været få. Det har undertiden kunnet se ud til, at dens dage var talt. Vi, der holder af skolen, glæder os over, at det er lykkedes at bevare den.

Nu holder vi fest på dens store fødselsdag. Vi gør det ved at sige hverandre tak, forældre, lærere og skolens venner. Og sammen takker vi Gud og beder ham velsigne skolen. Og skolen — det vil jo først og fremmest sige børnene — nu og i de kommende år.

Din trofasthed, Herre, varer fra slægt til slægt.

UNDERVISNINGSSINSPEKTØR HANS I. HANSENS TALE

I ODD-FELLOW-PALÆET DEN 2. DECEMBER 1949

Som mellem- og realskole har Christianshavns Døttreskole sin rod i »systemskiftet« 1901, der skolemæssigt satte frugt i almen-skoleloven af 24. april 1903. Men som skole har den sit udspring i »oplysningstiden«, det vil sige den sidste fjerdedel af det 18. årh., da det opadstigende borgerskab oprettede skoler som Borgerdydskolen, Efterslægtskolen og Christianshavns Døttreskole, skoler der, hvad formål og fagkreds angår, kan placeres omtrent midt imellem almueskolen og latinskolen.

Borgerdydskolen og Efterslægtskolen er senere blevet gymnasieskoler og offentlige skoler, medens Christianshavns Døttreskole har bevaret sin oprindelige karakter som realskole og privat skole. Christianshavns Døttreskole er derved blevet vor ældste realskole, og når den i dag fejrer 150-års jubilæum, så er det tillige 150-års jubilæum for realskolen i Danmark.

Oplysningstiden og systemskiftets tid har adskillige fælles-træk. Det var perioder, hvor nye befolkningslag meldte sig med trang til øget oplysning. I oplysningstiden var det det opstige-nde borgerskab; omkring systemskiftet var det arbejder- klassen.

Det var også perioder, hvor offervilje, idealisme, håb og tro prægede tidens mennesker.

Men de 150 år, der er gået, rummer både lyse og mørke tider for Danmark, ja der er perioder, der kan karakteriseres som katastrofetider. Dette har præget udviklingen inden for skolen. Det har også præget skolen her — hvad skolens interessante jubilæumsskrift levende fortæller om.

I stedet for at overrække blomster, som visner i morgen, har jeg derfor samlet en håndfuld rodknolde af planter, der falder hen, når efteråret melder sig, men bestandigt hvert forår sky-der frem igen. De er udtryk for noget væsentligt i skolens liv.

Blandt de planter, jeg står med, er: julerose, påskelilje og pinse- lilje, — jeg tror, de tre planter uden ord fortæller, hvad der er

at sige om skolens ånd. Men jeg står tillige med: krokus, eranthis, tulipan, vintergæk og flere andre meget forskellige forårsplanter, der sammen med de tre første fortæller om skolens evne til under stærkt skiftende kår at overvintre og bestandig sætte blomst påny. Jeg beder Dem, frk. Kaspersen, der i så rigt mål har Deres andel i og ære for skolens blomstring i mere end de sidste 25 år, på skolens vegne modtage disse beskedne blomsterknolde¹ og ønsket om, at de også i de kommende år må være symbol for skolen og dens evne til stadig at forny sig.

Berlingske Aften, 2. 12. 49.

BENE LARSEN: MIN GAMLE SKOLE

... Der er ved 150 års dagen den 2. december for en af dens gamle Døttre kun at sige, at det var en aldeles glimrende skole. Vi lærte.

Ingen af vore lærerinder var faguddannede eller opfyldte på nogen vis moderne krav. Hvorfor lærte vi så godt alligevel? Det havde at gøre med, sådan som skolen i det hele taget var. En lille skole, hvor man kendte hvert barn, havde tid til hvert barn, hvor der herskede gammeldags opfattelse af pligt, orden, arbejde. Hver ydede sit bedste. Var vi aldrig uartige? Om vi var! Ikke for ingenting havde N. F. S. Grundtvig siddet i skolens første styrelse og for hele dens liv påtrykt den Friskolens stempel, hvor ingen børn presses ind i bestemte former. Vi udfoldede os, som børn skal.

Helt demokratisk.

Der var det uvurderlige ved Døttreskolen dengang, at da Christianshavn var som en verden for sig, gik alle Christianshavns små piger i Døttreskolen. Apotekerens og præstens datter gik sammen med melhandlerens og isenkræmmerens og vognmandens. Vi kendte ikke standsforskelse, og skulle noget sådant være dukket op, skulle skolen nok have ladet hammeren

¹ Med provst Egede Schacks tilladelse blev de i hele skolens nærværelse plantet på Kirkepladsen, og alle de små, ikke mindst børnehaven, passer på dem.

falde. Den var fuldendt demokratisk trods handsker og fransk og manerer. Siden har det været det bedste aktiv for dens gamle Døttre at være vokset op med at kunne omgås alle på naturlig vis. Vi har den meget at takke for. Dens præg er trods årene ikke udvisket — og måtte det aldrig blive det! 150 og dog moderne!

Gelsenkirchen, Ruhrgebiet, 27. 11. 49.

INGER HANSEN:

Kære Døttreskole.

Allerførst vil jeg ønske dig af hjertet til lykke med din ærværdige alder og store festdag og ønske, at det må blive en dag, der må bidrage sit til at føre dig trygt gennem fremtiden.

Jeg var meget, meget gerne kommet for at være med til at fejre dig; men da dette ikke lader sig gøre, må jeg nøjes med skriftligt at delagtiggøre dig i en del af det, som lever i mit hjerte.

Jeg husker så tydeligt den dag, jeg kom for at tale om min ansættelse. Indtil da havde du dårligt nok været et begreb for mig. Nu blev du et middel, hvorved jeg kunne tjene til livets ophold, og et springbræt til en karriere. Dette ændrede sig hurtigt; du blev en del af min tilværelse, og efter et års forløb vidste jeg, at du og jeg i endnu adskillige år ville høre sammen. — Og årene gik. Din plads i mit hjerte voksede sig større og stærkere. Det var ikke, fordi vi altid havde det let med hinanden; og jeg har grædt nogle tårer over dig, og du har formentlig ofte rystet på dit kloge, ærværdige hoved ad mine dumheder. Men vanskelighederne var med til at give mig ryggrad og gøre mig voksen og knyttede os bestandig inderligere sammen. Og hvor ofte har du ikke bragt smilet tilbage i mit sind, når livets genvordigheder havde gjort mig træt og nedslået. Hvor ofte har dit arbejdes sunde rytme ikke hjulpet mig igennem en vanskelig tid.

Du er blot en skole — en ganske almindelig skole, vil nogle måske sige; men for mig blev du det sted, hvor jeg hørte

hjemme. Jeg elsker dine skolestuer, dine trapper og gange; jeg er eet med din morgensang, dit daglige arbejde og dine festdage — men mere end alt andet holder jeg af dine mennesker, både børn og voksne; de lever dagligt i mit hjerte, og jeg står i gæld til dem og til dig for alt, hvad I har givet mig i de år, vi har hørt sammen. Først efter at jeg forlod dig, har jeg forstået, hvor megen sjælelig balance du har givet mig. Jeg længes ofte efter dig — men jeg har opdaget en hemmelighed, som hjælper mig: alt hvad jeg har lært at kende af skønt og godt, det tilhører mig, hvor i verden jeg er. Det kan leve i mit sind, og jeg kan tage det frem og glæde mig over det, så tit jeg vil, selv om jeg er tusinder af kilometer fjernet fra det. På den måde tilhører du mig for bestandig — og derfor siger jeg inderlig tak.

*»Husk da, du slægt, som i nutiden står,
du skal mod fremtiden vejene finde,
når du i sandhed og troskab kun går,
da er du med til at værne mit minde«.*

Sådan taler du til dine døtre, og som en god datter gør jeg mig umage for at adlyde dig. Når jeg går den vej, jeg går i dag, så er det også for din fremtid, jeg kæmper, og for bevarelsen af det dyrebare, som du repræsenterer.

Skal jeg ønske noget for dig på din festdag, så er det dette, at du altid må kunne lære dine børn det svære: at leve ret og at leve kæmpende.

Til lykke med dagen, kære Døttreskole.

Din hengivne datter
Inger.

Nationaltidende, 2. december 1949.

KIRKENS HILSEN OG LYKØNSKNING
TIL SKOLEN AF PROVST EGEDE SCHACK:

... Thi medens folkekirke og folkeskole kom ind i stedse større vanskeligheder i deres indbyrdes forhold, hvor man til tider har haft svært ved at vurdere spørgsmålene med den rette ro og

overlegenhed, levede man på Døttreskolen på Christianshavn i et nært og hjerteligt forhold til stedets sognekirke, Vor Frelseres Kirke, og forholdet blev bygget op på et personligt samarbejde med de mænd, der havde deres gerning der, og som alle under skiftende vilkår har taget del i selve undervisningsarbejdet på Døttreskolen. Man har således altid bevaret den personlige kontakt med kirken; forholdet har aldrig været embedsmæssigt, eller i hvert fald aldrig embedsmæssigt alene. Det vigtigste har været, at man havde en personlig forbindelse med hinanden. Dette har altid været værdsat på Døttreskolen. På den måde er »Christianshavns Døttreskole« i virkeligheden blevet et eksempel på, hvordan forholdet mellem kirke og skole bør være. Det bør helt igennem hvile på frivillighedens grund og være præget af den personlige forbindelse, som også er bestemt ved forældrekredsens frie valg af netop den skole og dens traditionsmæssige bundethed af Vor Frelseres Kirke. Forholdet mellem skole og kirke har aldrig, bogstaveligt aldrig, været brudt gennem alle de 150 år; men det har heller aldrig været sat til debat; det har været det givne grundlag for skolen og dens liv, uden nogen slags tvang, helt frivilligt og selvfølgeligt, derfor af stor og vedvarende styrke ...

Socialdemokraten, 3. december 1949.

... Efter festgudstjenesten, hvori samtlige skolens piger — også børnehavebørnene — deltog, var der dækket op med chokoladeborde i alle skolens klasser, og pigerne fra 3. mellem havde beredvilligt stillet sig til rådighed for den omfattende servering. I den følgende times tid var hele skolen et feststemt virvar — piger kan jo også lave støj — og de havde i dagens anledning deres kæreste dukker med, pakket godt ind, da de endelig gik — det var jo regnvejrr udenfor!

... Ved festgudstjenesten sås bl. a. kontorchef Bentved fra skoledirektionen og Thomas P. Hejle, skolescenen.

Nationaltidende, 3. december 1949.

... Festlighederne indledtes med morgengudstjeneste i Vor

Frelsers Kirke, som var festligt smykket. Foruden nuværende og talrige tidligere elever deltog en række særligt indbudte. Blandt andre sås biskop, dr. Fuglsang-Damgaard, overpræsidenten Carl Moltke, departementschef A. Michelsen, kontorchef i undervisningsministeriet, fru Torkild-Hansen og viceskoleledertør frk. V. Battaglia . . .

I aftes kulminerede festlighederne med en aftenfest i Odd-Fellow Palæet, hvor eleverne selv underholdt den store forældre- og vennekreds med glimt fra skolens liv i fortid og nutid. Blandt de tilstedeværende var gamle elever fra klodens fjerneste egne og en enkelt, hvis tipoldemor, mormor og mor i sin tid var elever i Døttreskolen. (Edm.)

Københavns Kommuneskole, 9. december 1949.

ET SJÆLDENT JUBILÆUM

Med megen festivitas og under enestående hyldest fra forældrekredsens og tidligere elevs side, en hyldest bag hvilken der sporedes oprigtig varme og taknemmelighed, fejrede Christianshavns Døttreskole fredag den 2. december sit 150 års jubilæum.

. . . Blandt de indbudte gæster sås borgmester Bindselev, undervisningsinspektørerne Bjørneboe og Hans I. Hansen, rådmænd Ib Kolbjørn, overbestyrerinde Karen Bagge, K. K. L.s formand, Disa Christensen m. fl. Der var hilsener fra snart sagt alle klodens egne, og man fik, som en af aftenens talere udtrykte det, ved dette sjældne jubilæum et levende indtryk af, at skolen trods sin forbavsende ærværdighed og ælde ingen sinde har slået sig til ro med indvundne resultater, men stadig er gået ind for nyt opbrud.

Svend og Dorthé Kring Kristensen:

. . . Det var en dag, som var de 150 år værdig.

L. Haxholm:

. . . Det var ikke uden vemod, vi så vor store pige forlade Døttreskolen, der i så mange år havde dannet en beskyttende ramme om hendes barndom, og hvor vi navnlig i besættelsestiden følte

os så trygge ved at vide hende under Deres og den øvrige lærerstabs omsorg og beskyttelse. For alt dette bringer vi Dem og Deres medarbejdere vor hjerteligste tak — og fra Ellen en særlig tak for alle de gode minder, skolen gav hende.

Inge Alenkjær og Lilli Kjerumgaard:

Hjertelig til lykke, vor kære gamle skole, og tak for barnelivets fagre dage.

Ida Falkow, f. Gøtsche:

... Gid min søster, som elskede skolen, kunne have oplevet dette, men Vorherre tog hende i rette tid. Hvordan skulle hun med sit frygtssomme sind have overlevet krigen og dens uhygge. Jeg havde håbet ved kaffebordet at få lejlighed til at sige Dem, at jeg altid har fundet, at Christianshavns Døttreskole var et navn med rejsning og friskhed, og den ånd, der hersker der, er netop den, jeg ønskede mine børnebørn skulle opdrages i; nu er vejen for lang og farlig, men jeg ønsker Dem alt held og lykke med Deres store gerning på vandringsen fremad.

Ingefred Orlík:

Hjertelig tak for den overmåde festlige dag forleden. Hvor var den præget af hjertelighed og harmoni!

Det var et imponerende arbejde, der var gjort, og dejligt var det at se den frimodighed, der prægede børnene, lige fra børnehaven til de store piger!

Jeg var meget glad for at være med. — Vi kan absolut ikke i vor tid undvære det arbejde og den ånd, der præger Døttreskolen.

Børnehaveleder, cand. psyk. Ester Holm:

Med ønsket om at Døttreskolen altid må give så gode arbejdskår og have så god en ånd som baggrund for arbejdet, som jeg har oplevet det og stadig mindes det ...

Fru Emilie Buur, f. Jernholt, Sdr. Brarup, Sydslesvig.

... Det var så dejligt igen en gang at være med. Når man, sådan som jeg nu, kommer rundt og ser så meget og så mange skoler, er jeg så taknemmelig for den gode skole, jeg har gået i, og jeg ville af den grund ønske, at vi havde boet i København, så vi kunne sende vore piger i Døttreskolen.

Forstanderinde Inge Oldenburg:

I dag for 14 dage siden var det den festlige 2. december — højtidsfuld fra den grå morgen med alle sine børn og lys til den strålende aften, også med børn og lys og festglæde — en dejlig dag at få lov at være med til — rigtig hjertelig tak! Og hvor jeg undte Døttreskolen at være midtpunkt i en sådan fest — og samtidig sig selv lig, ingen store ord, men liv, indhold!

Herman og Sigrid Jernholt:

Den 2. 12. 49 vil for os bogstaveligt stå som en uforglemmelig mindededag lige fra andagten i kirken om morgenen, til vi sluttede i Riddersalen om aftenen. Jeg tror virkelig aldrig, jeg vil kunne glemme børnenes optræden, og hvor er jeg enig med den henrivende nisse-trold i, at H. C. Andersens eventyr kan vi ikke undvære ved Døttreskolens fester, for børnenes optræden er jo helt igennem i eventyrets ånd: med små enkle midler, en håndbevægelse her, et tonefald hist, en enkelt streg, dukkepuder som edderdunsdyner — og eventyret står lyslevende for os ... enhver, som har sind til at oplevet eventyret, må have frydet sig.

Bogtrykker C. Volmer Nordlunde:

Med alderen kommer man til en del jubilæer. Jeg tør sige, at jeg ikke har været med til noget, der svarede til Døttreskolens. Der var ikke een eneste ting, der forekom mig overflødig, ikke een eneste ting, der ikke føjede sig ind som en naturlig del af helheden, og der var intet, der varede så længe, at man blev træt. Alt gik med en beundringsværdig præcision, vel ordnet, vel gennemtænkt. Talerne var korte, klare og ingen af dem ligegyldig snak, som man oftest hører ved slige lejligheder. Om det

så var den borddame, De havde givet mig, passede hun til alt det andet — fornøjelig, hyggelig og så menneskelig, at det var mede mig om hjertet.

Se, det var et jubilæum!

Hemmeligheden ved det hele var, at Døttreskolens ånd inspirerede hele festen, og en fader sad hele tiden og ønskede, at det var faldet i hans datters lod at gå i den skole.

Jeg føler det, som om jeg har fået en rigtig god gave — en af den slags, man glæder sig over lange tider efter, og jeg sender den ædle giver min allerbedste tak.

Ellen Haxholms farmor:

Som gammel (snart 90-årig) Christianshavner føler jeg også i dag trang til at bringe Døttreskolen min hyldest på 150-års dagen og udtale de bedste ønsker for dens fremgang og trivsel.

For mig står den som et uforgængeligt symbol på værdien af en god skoleuddannelse i den rette ånd for enhver ung . . .

Forstanderinde Bertha Wulff:

. . . Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan livet nu, hvor hverdagen atter er inde, former sig på Døttreskolen. Der må jo endnu være som en åndens susen af højtid og fest fra kvist til kælder! Der er jo en indre forbindelse mellem den måde, vi mennesker fejrer vore fester og lever vor hverdag på. Og det var netop det, der gjorde 150 års dagen så skøn: Der var genskin af Døttreskolens hverdag over den, og den vil sikkert endnu længe kaste en stråleglans over de kommende arbejdsdage.

At en 150-års fest må blive en fest *med perspektiver* er klart, om den ellers fejres ret; men nuet, livet, som det leves i dag, fik netop derved den rette baggrund: ikke traditionsbundet, men traditionsbåret folder det sig ud i frihed — dette ord taget i dets dybeste og sandeste betydning.

Jeg kan kun lykønske Dem og alle Deres dygtige medarbejdere til, at hele højtidsdagen fik et så smukt og værdigt forløb. Ja, jeg havde mest lyst til som frk. Bagge at sige: ikke værdigt,

men ærværdigt! Jeg ved, hvad jeg taler om, når jeg siger: Det var et beundringsværdigt stort og fint arbejde, der var gået forud for selve »dagen«. Jeg tror ikke, det er min kærlighed til børnehavesagen, måske snarere min kærlighed til småbørn, der får mig til at sige med den norske præst: »De mindste var de sødeste«. De små tyttebærpigers umiddelbare frejdighed og glæde vil man sent kunne glemme. Ak, hvor mange voksne skuespillere trængte ikke til at lære af børnene, hvad det kommer an på på scenen!

Festskriftet er et kapitel for sig. Også det lykønsker jeg Dem til! Det er monumentalt, som skolen er det, og som dagen blev det.

Seminarieforstander Harald Smith, Odense:

... Det er en bog, som med udbytte kan bruges af de elever, der vælger sig et speciale i den nyere skolehistorie. Jeg selv har foreløbig læst den historiske orientering med interesse. Man får et godt indtryk af udviklingen fra filantropismens tid til vore dage, når det gælder den private skoles forhold. Og så hilser man jo på adskillige kendte personligheder!

Folkeskolen, 9.2.50.

ET STYKKE SKOLEHISTORIE

... Det er såre sjældent, den slags publikationer kan påregne interesse fra andre end en snæver kreds; men skriftet »Christianshavns Døttreskole« danner en undtagelse. Skriftet bringer nemlig ikke blot hilsen og håndslag til dem, der har levet og lever deres skoleliv i ly af »Vor Frelzers Kirke«, men det giver også et overmåde interessant stykke privatskolehistorie, man fristes til at sige *pigeskolens* historie, sådan som faserne i skolens udvikling trækkes op fra starten i 1799 som en lillesøster til Borgerdyds- og Efterslægtsselskabets skoler gennem skiftende ydre kår frem til den store, moderne, men stadigvæk i forældre kredsen hvilende realskole.

Skolens bærende idé er forældrenes ansvar for deres børns undervisning og opdragelse. Og det er interessant at følge dette friskoleprincips fastholdelse i skolens udvikling. Det er trofast blevet fastholdt af skiftende bestyrelsesmedlemmer, bestandig med sognepræsten ved »Vor Frelsers Kirke« som det faste tilknytningsled til den kirke, der hældede sig over skolen, og en stadig påmindelse om den åndelige arv, skolen havde at forvalte. Vi møder denne levende forældreinteresse i småt og stort i uddragene af bestyrelsesprotokollen, et af bogens mest levende afsnit (også et særkende for dette skrift!).

Her er høflige, men bestemte afvisninger af unødigt offentlig blanden sig i skolens sager . . .

Der går en næsten hjemlig husholderisk tone gennem flere af aktstykkerne. Især er det rørende med det 19. århundredes stor-købmænds og håndværksmestres nøje regnskab, som var det butiksskuffer, de stod ved. Hvad enten det gælder modeller til tegning, bøger til biblioteket eller nye atlas til ophængning, så medfølger der bevillingen et faderligt påbud om ikke at overskride et nøje fastsat og vel overvejet beløb.

Forholdet til lærerpersonalet er et helt kapitel for sig. Sammenholdt giver aktstykkerne små levende glimt fra privatskolelærernes, især lærerindernes æra . . . Bestyrelsens patriarkalske sindelag lægger sig også for dagen i forholdet til lærerpersonalet. Der uddeles ros og dadel og gratialer i tilfælde af sygdom, flytning og bryllup, som til eget trofast tyende. Det er en del af lærerindestandens udvikling, man får levendegjort.

Nu er lærerinderne fuldtud lærernes jævnbyrdige medarbejdere i skolen, men *det* er et idealistisk og frugtbart kvindearbejde, som de skiftende lærerindetypers ved Døttreskolen ikke uden skyld i.

(A. J.)

Skolebestyrer Vald. Amdal:

Hjertelig tak for »Christianshavns Døttreskole«, som jeg har læst med stor interesse. Det er en forunderlig levende bog, der har meget at sige, også til vor tid.

*Matros Ole Thorn, »Esso København«, 10. maj 1950.
III M, C. D.*

Kære piger.

... Jeg har forresten læst lidt i bogen om Døttreskolens 150 år, som er blevet sendt os. Den var meget interessant og også sjov.

Den danske Realskole 6. 12. 49.

I anledning af det sjældne jubilæum har skolen udsendt et stort, smukt festskrift, »Christianshavns Døttreskole 1799-1949«, hvis hovedindhold er skolens historie, skildret af bestyrerinde, cand. mag. frk. Marie Kaspersen, som dels giver en orienterende oversigt, præget af dyb indlevelse, dels et meget omfattende uddrag af bestyrelsens protokoller, desuden oplysninger fra brevarkivet og fra skolens programmer, som haves siden 1873. Værket er altså et kildeskrift, og et såre interessant skrift at fordybe sig i — ikke blot for dem, der har direkte tilknytning til skolen.

LEDERSKIFTE

Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelsen om, at frk. Kaspersen grundet på svigtende helbred ikke mente at have kræfter til at fortsætte som leder af skolen.

Frk. Kaspersen har i mere end 25 år været Døttreskolen en fortræffelig leder. Og det vil sikkert gå mange gamle elever, som det er gået en af mine brødre, nu da han har fået børn i skolen: »Nu først forstår man, hvad far's skole betød for os børn.« — Frk. Kaspersen har villet gøre skolen til børnenes andet hjem, et sted, hvor der ikke alene lagdes vægt på god undervisning, men også på at kunne udvikle sig til gode borgere senere i livet, og det takker vi frk. Kaspersen for. Vi ønsker frk. Kaspersen alt godt og er glade for, at hun bliver i København.

Frk. Kaspersens efterfølger bliver frk. Elisabeth Falbe-Hansen. Frk. Falbe-Hansen er ikke fremmed for skolen, da hun har været knyttet som lærerinde til skolen i årene 1938-40, og efter to år i kommuneskolen ansat i den private skole, sidst i Sydslesvig, som hun kun forlader for Christianshavns Døttreskoles skyld. Vi vil gerne her byde frk. Falbe-Hansen velkommen og ønske hende gode arbejdsår på Døttreskolen.

Marie Suhr.

T A K !

Da jeg i oktober 1949 af bestyrelsen fik lov til at tale til forældre kredsen om Christianshavns Døttreskoles historie, var det for at sige til Dem, at nu er ansvaret Deres, at det nu står til Dem at føre Døttreskolen videre med de værdier, den har, og med de nye værdier, som De vil være med til at tilføre den.

Da jeg i sin tid kom til Døttreskolen, skete det i håb om, at det der måtte blive muligt at forene de væsentlige værdier fra mit hjem og fra min uddannelse. Den samme indstilling tror jeg, hele lærerkredsen er kommet med. Og vi her i huset har fået frihed til at blive hjemme og at trives. Når vi gennem årene har hørt, ikke mindst udlændinge, lægge mærke til skolens rige forening af alvor og munterhed, af børnenes trykke og frie færden, så er vi måske »hartad ved selv at blive af den formening«, at der kunne være noget om det. I mange breve til jubilæet gav tidligere lærerinder udtryk for glæde over den frihed, de havde nydt her, og de opgaver, der var betroet dem.

Ingen skoleleder kan være så tåbelig at tænke, at han eller hun alene kan bære en skole. Det kan kun et fællesskab. Det hjertelige og gode fællesskab med forældre- og lærerkredsen har gjort dagene meget rige. »Jeg ville så gerne se dem gøre en fejl, men det gør de aldrig, så man kan aldrig komme til at holde af dem«, læste jeg i en engelsk bog. Den skavank har jeg ikke haft, så det er måske forudsætningen for, at lærerkredsen har båret over med mig i kærlighed. De sidste år har de omtrent båret mig på hænder. Det mirakel vil jeg ikke kunne glemme.

At skolen i min tid ikke uden fru Estrid Peitersens indsats ville være bleven det, den er, vil være klart for alle dens børn og lærere. Bestyrelsen taler i sit sidste protokollat om »fru Peitersens betydelige fortjenester og særlige værdi for skolen også i fremtiden«. Den, »der styrer kongens onde råd, er kongens bedste ven«. Det svære job i redelighed og godhed at sige skolens leder imod, når »rådene« ikke var tilstrækkelig gennemtænkte og tilstrækkelig retfærdige, er altid tilfaldet fru Peitersen; derfor kan man ændre citatet til »er skolens bedste ven«.

Fru Marie Suhr, bestyrelsens formand, plejer at unddrage sig enhver tak. Det er dog en kendsgerning, at fru Suhrs grundige forståelse af en skoles daglige vilkår har været og er os til megen styrke. Når fru Suhr kom og drøftede et problem, så var det vel gennemtænkt og måtte fra vor side overvejes nøje. Jeg har hørt skoleledere, der selv ejer deres skoler, sige: »En

bestyrelse, nej tak, så hellere staten«. Det har fået mig til at prøve at forstå, hvor vanskeligt det kan være at være bestyrelse, at være skolens øverste myndighed og dog forstå at gå ind i et samarbejde og ikke udøve diktatur, ikke virke som et tryk på skolens daglige tilværelse, men være en tryghed i den, en støtte. Enhver af skolens bestyrelser har tilført skolen værdifulde kræfter, haft ideer, gjort en indsats. At den nuværende bestyrelse på overingeniør Parks forslag genindførte den smukke gamle skik med et månedligt bestyrelsesmøde, og at dette altid kan imødeses med et let hjerte, er den meget spirituelle og meget praktiske bestyrelse til stor ære; den belønnes også ved hvert møde med en kop te, så der er noget at stile efter for ansvarsbevidste forældre!

Vi, der husker vinteren 43, har heller ikke glemt en dag, hvor Holger Suhr med sit allerstørste smil kom ind på kontoret og sagde: »Min kone siger, I fryser herinde«. Det var så sandt. Der var 9° i klasserne. — Så kom der en vogn fra Allégaarden, og det hjalp.

Og så mit fuglebur, med åbne døre; mine store gæslinger, ungerne. Margrethe Ahlefeldt har ofte prøvet at få mig til at indrømme, at børnehævnene er de sødeste. Men hvor kan jeg det, når jeg er lige uhjælpelig forelsket i enhver alder: De små, der siger: »Vil du godt hægte min kjole?«, de lidt større med deres små gab uden fortænder, og de meget lange, der ser så inderlig venligt og overbærende ned til én.

Kære allesammen, tak.

Marie Kaspersen.

GAVER, FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELTIGT:

Skolebøger: Kirsten Laursen, Anne Beate Eggers, Hanne Aaberg Morton, Ane Lise Bach, Nicole Abouzeid. *Biblioteks-bøger:* Jette Kofoed, Nicole Abouzeid, Tove Jørgensen. Anne Hermann: Stenalderredskaber, Rikiza Wesche: Magnetjernsten, Birgitte Backhaus: Marmor, Adda Schmidt: Æg af lomvie og klippedue, Annelise Gulbrandsen: Græshoppe, Iran Park:

Koloradobille, Britt Kjeld Larsen: Svalerede, Ingrid Brochmann: Lava, Jette Paasgaard: Sommerfugle, Nanna Thoresen-Lassen: Gærdesangerrede.

BETALINGEN

er for 1. kl. 24 kr., for 2. kl. 26 kr., for 3. kl. 28 kr., for 4., 5. kl. 30 kr. og I-IV mellem- og realklassen 24 kr. mdl. Der betales ikke skolepenge for juli måned. For det første barn gives fuld betaling, for det andet $\frac{2}{3}$, for det tredje $\frac{1}{2}$, det fjerde går frit. For vintermånederne betales 4 kr. mdl. i brændselspenge. Forældrene anmodes venligst om at medgive børnene aftalte skolepenge i en lukket konvolut med påskrift:

1. Elevens navn.
2. Elevens klasse.
3. Beløbets størrelse.

Skolen har postkonto nr. 23454.

II og III mellem får skolekøkken. Betalingen er 35 kr.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. Strækker en elevs sygdom sig ud over længere tid, betales skolepenge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de følgende 2 måneder, hvilket også er gældende for elever, der på grund af sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales derfor for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de to følgende. Udmeldelser på tid, f. eks. i sommerferien, modtages ikke. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV M og R.

Det henstilles til hjemmene så vidt muligt at henlægge konfirmationsforberedelsen til 3. mellem.

1950-51

VIL FØLGENDE SKOLEBØGER BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Salmebog for Kirke og Hjem (med evangelietekster), fra 2. kl. Sangbogen Danmark. Fra 4. kl. Bentzen og Glahn: Fortællinger fra Bibelen; fra I m. Ludvigsens Skoleordbog, Mogensens Tyske Sange, Gyldendal: Tysk-Dansk Ordbog, Engelsk-Dansk Ordbog. Fra III m. Det ny Testamente. Johansson: 50 engelske sange.

1. klasse.

M. Marstrand: Min første bog. Nordentoft: Min A B C. Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning fås på skolen.

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning, 1. Del A og B.

2. klasse.

Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske Læsebog I. Udg. A.

Fredebo: Det danske Sprog 2. Klasse, ny udg. Christensen og Clemmensen: Hjemstavnslære.

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 2. Kl.

3. klasse.

Beholder fra tidligere klasser: Hjemstavnslæren.

Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog II A. Fredebo: Det danske Sprog 3. klasse, nye udg. Kaalund-Jørgensen: De Danskes Vej. Balslev: Dyrenes Naturhistorie. Christensen: Lille Geografi Nr. 4. Christensen og Krogsgaards Atlas. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 3. Klasse.

4. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Danmarkshistorie, Geografi, Atlas, Naturhistorie.

Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog III A. Fredebo: Det danske Sprog for 4. Klasse (sidste udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen I med Øvehæfte. Christensen og Mortensen: Dagliglivets Regnebog for 4. Kl.

5. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk I med øvehæfte, Geografi, Atlas, Naturhistorie, Danmarkshistorie.

Nye bøger: Fossing: Læsebog IV A. Fredebo: Det danske Sprog 5. Klasse. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 5. Kl.

I. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Friis-Hansen: Engelsk II.

Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen I, P. H. Bohn: Grundtræk af dansk Grammatik. Kaper: Deutsch I für Anfänger med Glosehæfte. Ludv. Schmidt: Lærebog i Historie I. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I (sidste udg.). Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen og Atlas uden Navne. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellemskolen I. Balslev: Botanik for Mellemskolen I. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen I. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Biering: Græskromersk Mytologi. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora. Pihl: Geometriske Øvelser I.

II. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Kaper og Nielsen. Deutsch für Anfänger I, Fysik I, Verdenshistorie I, Geografi I, Zoologi I, Lille Flora, Atlas, Engelsk II, Dansk Grammatik.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen II. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk III med Øvehæfte. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser til Brug i Mellemskolen. Balslev: Botanik for Mellemskolen II. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen I. Friis-Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens nye Geometri. Cronfelt: Aritmetiske Opgaver. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen II. Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig Økonomi for Bønderne.

III. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik, Engelsk III, Kortfattet tysk Sproglære, Atlas, Lille Flora, Cronfelt: Aritmetiske Opgaver, Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri, Sundorph: Fysik I, Blicher og Rasmussen: Huslig Økonomi, Kaper: Tyske Stiløvelser.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen III. Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læsestykker. Kaper: Deutsch II med Gloser. Jørgensen: Engelske Stiløvelser. Friis-Hansen: Engelsk IV med øvehæfte. Sundorph: Kemi for Mellemskolen (sidste udg.). Ras-

mussen: Lille organisk Kemi. Balslev: Botanik III. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellemskolen II. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen III. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II. Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II.

IV. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læsestykker. Lund-Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser. Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II (sidste udg.). Christensen og Krogsgaards Atlas. Balslev og Andersen: Zoologi II. Lille Flora. Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II. Jørgensen: Engelske Stiløvelser. Engelsk IV.

Nye bøger: Sundorph: Fysik for Mellemskolen II. Balslev og Simonson: Botanik IV. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen IV. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen III. Mikkelsen: Latinsk Læsebog. Kaper: Deutsch III med Glosehefte. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV.

Realklassen.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Lund-Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser. Christensen og Krogsgaards Atlas.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V for Realklassen, Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen. Brüel: Engelsk Hjælpebog for Realklassen. Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser for Realklassen. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV for Realklassen. Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. Munchs Samfundslære for Realklassen. Andersen og Vahl: Almindelig Geografi for Realklassen. Clausen og Gabrielsen: Danmarks Historie 1864-1940. Jørgensen og Andersen: Biologi for Realklassen. Sundorph: Fysik for Realklassen I og II. Erlang: Fircifret Logaritmetabel. Udg. B. Jessen og Smith: Matematik og Regning for Realklassen. Lomholt: Matematiske Opgaver, Hæfte E. Ragn og Riis: Vejledning i enkelt Bogholderi. Dansk-engelsk Ordbog. (Gyldendal).

*

Hvert barn må være forsynet med lineal, penalhus med penne, 2 blyanter, pennevisker, saks, fingerbøl og nålebog, en strikkepose, et strikkebånd, gymnastiksko med pose, gymnastikdragt fra 2. klasse. Vidnesbyrdbog, sysager, tegneblokke, skrive- og stilebøger fås på skolen.

MEDLEMMER AF
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE
Årligt medlemsbidrag 8 kr.

Finmekaniker Aaberg, Cypernsgade 25.
Kassererske, fru Abouzeid, Lindenovsgade 5.
Prokurist V. Aistrup, Amsterdamvej 24.
Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164.
Bogholder Erik Andersen, Hvidkildevej 32 A.
Direktør Svend Aage Andersen, Overgaden n. V. 33.
Styrmænd H. Chr. Andersen, Amagerbrogade 117.
Malermester A. Ankerstjerne, Højdevangshallé 13.
Afdelingsleder Robert Anthonson, Ved Volden 4.
Cand. pharm. O. E. Axø, St. Møllevej 10.
Kontorchef H. Bach, Byglandsgade 10.
Kontorchef Gregers Backhaus, Havnegade 13.
Grosserer Åge Backhaus, Havnegade 13.
Salgschef Bang, Havnegade 35.
Redaktør Helge Bangsted, Nakskovvej 20.
Maskinmester Kurt Beck, St. Møllevej 10.
Fængselsinspektør K. Bentzen, Dronningensgade 59.
Slagtermester Bohn-Willeberg, Wermlandsgade 70.
Gartner Arne Botoft, Lergravsvej 45.
Kasserer Carl Brandt, Skolevængen 14.
Civilingeniør Mygind Brinkløv, Frankrigsgade 4.
Skibsfører S. A. Brochmann, Latyrus Allé 27.
Prokurist Mogens Christensen, Ved Kløvermarken 7.
Fuldmægtig Tage Christensen, Amager Boulevard 124.
Kaptajn E. Th. Christiansen, Andr. Bjørnsgade 25.
Tandlæge Børge Dabelsteen, Amagerbrogade 7.
Fabrikant M. Dirksen, Torvegade 55.
Repræsentant Hans Ege, Aalandsgade 55.
Kaptajn K. O. R. Eggers, Hostrups Have 12.
Motorforhandler S. Aa. Engstrøm, St. Møllevej 4.
Fhv. Styrmænd Eriksen, Amagerbrogade 261 B.
Bagermester A. Eskebech, Burmeistergade 10.
Civilingeniør, kaptajn K. J. Fenger, Overgaden o. V. 106.
Pastor P. Fenger, Svinget 3.

Fru Falck, Herluf Trollesgade 19.
Direktør G. Folkmann, Christianshavns Torv 6.
Fru Frantzen, Arresøgade 6.
Købmand M. J. Frederiksen, Amagerbrogade 219.
Civilingeniør H. Fritsche, Overgaden o. V. 106.
Blikkenslagermester Funck, Voldgaarden 2.
Fuldmægtig O. Gerhard, Sundholmsvej 47.
Skolepsykolog, magister Grue-Sørensen, Elselillevej 12.
Værkfører Ch. Guldbrandsen, Bergthorasgade 5.
Restauratør, fru Hansen, Amagerlandevej 241.
Grosserer Wagner Hansen, Holsteinsgade 30.
Fru Jenny Ernst Hansen, Amagerfælledvej 36.
Mejeriejer Otto Hansen, Amagerfælledvej 15.
Assistent J. Hermann, Reberbanegade 19.
Grosserer Knud Herlem, Amagerbrogade 53.
Forlagsboghandler Børge Heiring, Dagøgade 1.
Fru isenkræmmer Hemmeth, Amagerbrogade 203.
Værkfører Eduard Hjort, Misteltenvej 9.
Civilingeniør R. Hjelmar, Wibrandtsvej 73.
Maskinmester Frede Holm, Islands Brygge 21.
Bygningskonstruktør Hornbøl, Rumæniensgade 6.
Fru Kirsten Iversen, Herluf Trollesgade 25.
Grosserer Peer G. Jacobsen, Amager Boulevard 131.
Købmand Arnold Jacobsen, Ungarnsgade 41.
Husejer Jakobsen, Birmavej 16.
Bibliotekar, forfatter Aage Jensen, Dronningensgade 55.
Fabrikant Poul Werner Jensen, Hellaesvej 26.
Fuldmægtig H. Stenberg Jensen, St. Møllevej 20.
Gravør Thorleif Jensen, Skaanesgade 5.
Grosserer Jørgen Jensen, Æblestien 3.
Ingeniør F. R. Jensen, Ekkodal 6.
Kriminalbetjent Joh. A. Jensen, Overgaden o. V. 100.
Murerformand Erik Jensen, Wittenberggade 25.
Overbetjent Jens Gade Jensen, Flinterenden 7.
Snedkermester Richard Jensen, Amagerbrogade 56.
Tilskærer Otto Jensen, Genuavej 26 D.
Vagtmester Jensen, Det gule Hus, Refshalevej.
Entreprenør M. J. Jeppesen, Ved Amagerport 9.
Sporvognskonduktør Klarskov Jeppesen, Bastiansmindevej 66.
Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden o. V. 46.
Møllermester E. Johansen, Strandgade 48.
Renseriejer Knud E. Johansson, Kastrupkrogen 4.
Kioskejer, fru Jenny Johansted, Georginevej 2.

Boghandler Juellner, Islandsbrygge 5.
 Bagermester Justiniano, Amager Boulevard 127.
 Apoteker Juul, Kronprinsensgade 1.
 Isenkræmmer Robert Jørgensen, Ulrich Birchs Allé 17.
 Læderhandler Ejler Jørgensen, Amager Boulevard 128 A.
 Musiklærerinde, fru Jørgensen, Hollænderdybet 6.
 Direktør Kavsmann, St. Møllevvej 66.
 Købmand, fru Kjems, Bredabliks Allé 12.
 Andengraver Kjerumgaard, Mikkel Vibesgade 5.
 Bagermester Aage Kjær, Vigerslev Allé 19.
 Fuldmægtig N. B. Kjær, Havnegade 13 A.
 Bagermester Jens Fr. Holm Knudsen, Kastruplundsgade 24.
 Fabrikant J. A. Knudsen, Ved Amagerport 5.
 Ingeniør Ivar B. Knudsen, Overgaden o. V. 102.
 Revisor Koefod, Norgesgade 21.
 Revisor S. L. Kofoed, Dalføret 6.
 Bankassistent Krogh, Overgaden o. V. 44.
 Arkitekt Axel Krüger-Larsen, Baadsmannsstrædes Kaserne.
 Bankkorrespondent P. Krüger-Sørensen, Amagerbrogade 121.
 Herrekviperingshandler Em. Larsen, Oxford Allé 9 A.
 Ingeniør Kjeld Larsen, Amagerbrogade 17.
 Kaptajn H. Larsen, Rodosvej 28.
 Revisor Bruno Larsen, Arabiensvej 12 B.
 Slagtermester Ejnar Larsen, Saltværksvej 157.
 Stenfisker Kaj Larsen, Burmeistergade 25.
 Tjener Svend Aage Larsen, Amagerbrogade 11.
 Fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Hans Laursen, St. Møllevvej 8.
 Herrekviperingshandler Sv. O. Laursen, Ulrich Birchs Allé 23.
 Isenkræmmer Axel V. Laursen, Højdevangs Allé 21.
 Assistent, fru Lehd, Snorresgade 5.
 Linoleumsmontør Vilhelm Luckow, Amagerbrogade 89.
 Prokurist Carsten Lundberg, Prinsesse Christines Vej 18.
 Kontreadmiral Kaj Lundsteen, Overgaden o. V. 60.
 Skibshandler P. A. Lyck, Overgaden o. V. 56.
 Maskinmester P. L. Lønstrup, Amagerfælledvej 6.
 Forretningsbestyrer J. R. Løyche, Wermlandsgade 8.
 Forretningsfører J. Sk. Madsen, Milanovej 21.
 Kranfører Brødbeck Mortensen, Njalsgade 51.
 Grosserer Aaberg Morton, Peder Lykkesvej 19.
 Fabrikant Siert Møller, Vermlandsgade 10.
 Forvalter P. A. Møller, Havnegade 27.
 Maskinmester A. Fornitz Møller, Kvæsthusgade 7.
 Gesandt Alex Mørch (Overlæge Fasting-Hansen, Chr. II's Allé 4).

Dameskrædder Karl Nakel, Amagerbrogade 248.
Bagermester Poul Nielsen, Frankrigsgade 15.
Restauratør N. P. Nielsen, Langebrogade 17.
Restauratør Nielsen, St. Møllevvej 32.
Assistent Carl H. Nilsson, Amagerbrogade 263 B.
Fotograf Rie Nissen, Torvegade 25.
Formand J. Noe, Bagerstræde 7.
Underdirektør, cand. pharm. Norel, Amagerbrogade 22.
Grovsmed Ch. T. Olsen, Burmeistergade 17.
Murermester A. V. Olsen, Burmeistergade 10.
Korrespondent Joh. G. Olsson, Aalandsgade 2.
Maskinmester Erik Otzen, Amagerbrogade 237.
Repræsentant E. Paasgaard, Markmandsgade 7.
Overingeniør, cand. polyt. E. Park, Ved Volden 13.
Bogholder Kaufmann Petersen, Østerdalsgade 5.
Entreprenør G. Petersen, Gimles Allé 1 B.
Kunsthandler Petersen, Holmbladsgade 108.
Cyclehandler Aage Petersen, Amagerbrogade 72.
Maskinsnedker Helge Petersen, Burmeistergade 3.
Montør Erik Petersen, Grækenlandsvej 5.
Skibsinspektør Svend Fage Petersen, Willemoesgade 23.
Lektor, dr. phil. J. Boye Petersen, Højdevangs Allé 32.
Udstedsbestyrer Aage Petersen, Jakobshavn.
Skibsfører R. A. Raahauge, Cort Adelersgade 12.
Exportchef Karl Karup Rasmussen, St. Møllevvej 20.
Fabrikant Rasmussen, St. Møllevvej 9.
Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Wermlandsgade 16.
Maskinmester Axel Nyborg Rasmussen, Overgaden o. V. 54.
Værkfører N. E. Rasmussen, Aalandsgade 57.
Fabrikant Kai Reenberg, Aalandsgade 45.
Læge Edgar Rosing, Ved Volden 6.
Fuldmægtig Henry Sally, Sundholmsvej 51.
Matros D. Schmidt, Bjørneklovej 6.
Organist Thorup Schmidt, Ryesgade 32.
Revisionschef Johs. Smith, Ved Volden 12.
Direktør Schwenn, Ved Volden 3.
Farvemester Schönfeldt, Dirchsvej 26.
Maskinmester Schytte, Ravnavej 6.
Vognmand Skovby, St. Møllevvej 4.
Bogholder Stein, Wibrandtsvej 86.
Plantageejer Aage Suhr, Vesterled, Taarnby.
Gartner Holger Suhr, Allégaarden, Kastrup.
Handelsgartner Høeberg Svendsen, Kastrupvej 233.

Fabrikant Erik Sørensen, Reberbanegade 51.
 Bankfuldmægtig S. O. Sørensen, Amagerbrogade 7.
 Frisør Hans Sørensen, Maltavej 13.
 Fru Sørensen, St. Møllevæg 4.
 Statsaut. revisor Axel Høiriis Sørensen, Ved Volden 11.
 Salgschef Axel Teglvad, Wermlandsgade 4.
 Arkitekt Thoresen-Lassen, Ved Volden 11.
 Maskinmester Frede Torp, Amagerbrogade 253.
 Kapelmester Erik Tuxen, Havnegade 51.
 Fru E. Valentiner, Strandgade 5.
 Repræsentant Walther, Tovværksgade 2.
 Forvalter van der Lieth, Parmagade 50.
 Fru Vennike, Østerbrogade 41.
 Kaptajnløjtnant H. H. Wesche, Strandgade 48.
 Magasinforvalter E. Chr. Westh, Dalumvej 12, Hvidovre.
 Bankbogholder C. Wiff, Overgaden o. V. 48 A.
 Skibsinspektør Leif R. Vilandt, Elselillevej 9.
 Dr. med., afdelingsforstander Mogens Volkert, Ved Volden 10.

PASSIVE MEDLEMMER

Årligt medlemsbidrag 8 kr.

Statsaut. revisor Alex C. Ankjær-Jensen, Anker Heegårdsgade 1.
 Revisor Knud Corneliussen, Rothesgade 15.
 Cand. polit. fru Sigrid Jernholt, Ingolfs Allé 24.
 Expeditionssekretær M. H. Jernholt, Ingolfs Allé 24.
 Direktør E. Lindén, Krogvej 46, Virum.
 Fabrikant Carl Petersen (De forenede Eddikebryggerier), Strandgade 12.
 Manuduktør Adolph Sell, Ermelundsvej 125.
 Lærerinde frk. E. Falbe-Hansen, Den danske Privatskole, Læk, Syd-
 slesvig.
 Husholdningslærerinde frk. Ellen Sophie Heje, Skrænten 1, Gentofte.
 Cand. mag. fru Estrid Peitersen, Fru Gylleburgsvej 10.
 Fotograf Jette Bang, Strandgade 12.
 Kommunelærerinde frk. Ellen Elisabeth Mygind, Edv. Falcksgade 5.
 Fru Frida Hundertmark, Gentoftegade 56 C.
 Fru Overlærer Olsen, Ndr. Fasanvej 87.
 Oberstløjtnant Axel Mygind, Kronborg, Helsingør.
 Provst Egede Schack, Torvegade 47.
 Fru Christensen, Søren Nordbyes Allé 2 A.
 Fru Gerda Servais Jensen, Peter Bangsvej 120 F.
 Lærerinde fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23.
 Kasserer frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21.

Fru Kirsten Heje, Torvegade 47.
Statsaut. revisor I. Heje, Torvegade 47.
Lærerinde fru Karen Abel, Reberbanegade 17.
Pastor Borg-Hansen, Mikkell Vibesgade 2.
Fru Emilie Buur, f. Jernholt, Sønder Brarup, Angel, Sydslesvig

LIVSVARIGE MEDLEMMER

100 kr. een gang for alle.

Arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A.
Fru Grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8.
Parfumehandler Chr. R. Berg, Torvegade 51.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og hustru, Kolding.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Lærerinde frk. Ruth Nissen-Petersen, Frimestervej 13.

DØTTRESKOLENS BØRNEHAVE

modtager børn fra 3-årsalderen, både drenge og piger.

Formiddagsbørnehaven er åben hverdage fra kl. 9-13, eftermiddagsbørnehaven fra kl. 14-17. Ferier og fridage er de samme som i skolen.

Betalingen for formiddagsbørnehaven: 25 kr. om måneden pr. barn, for eftermiddagsbørnehaven: 20 kr. pr. barn, erlægges forud. I juli måned betales intet. For vintermånederne betales 2 kr. mdl. i brændselspenge. Udmeldelse kan kun ske med en fuld måneds varsel, beregnet fra den 1. i måneden.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.

Årsag til fraværelse udover 2 dage bedes meddelt. Tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet skal børnehaven straks underrettes om.

Af hensyn til de andre børn modtages et forkølet barn ikke.

Hvert barn må medbringe skiftesko, en pose til sko, et krus, en madkasse og et håndklæde (ca. 30 × 60 cm). Disse ting kan opbevares i børnehaven. De skal være tydeligt mærkede med navn. Dette gælder også barnets overtøj.

Børn i formiddagsbørnehaven forsynes med madpakke hjemmefra. Mælk kan bestilles i børnehaven og betales månedsvi bagud.

Alt materiale leveres af børnehaven uden ekstrabetaling, dog betales i december 2 kr. pr. barn til småarbejder til julegaver.