



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

OPRETTET 1799

1951



THOMAS
HAVNING
JAN. 1938

København

CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE

1951

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE, der bor over for Vor Frelzers Kirke, Dronningensgade 67, stiftedes i 1799 af en kreds af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig undervisning og en alsidig dannelse. Den er en selvejende institution, en privat skole, hvor forældrekrederen gennem bestyrelsen overvåger undervisningen og skolens forhold i det hele.

Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt barn kan følges med omhu.

Skolen fører gennem ti klasser sine elever frem til mellemskole- og realeksamen.

Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere undervisning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede sprog.

Fra 1925 har skolen fulgt mellemskolens læseplan, men havde kun tre mellemskoleklasser. Efter forældrekrederens ønske oprettedes der 1. april 1942 en 4. mellemskoleklasse, der i marts 1943 bestod mellemskoleeksamen og i marts 1944 realeksamen. Skolen fik i december 1942 og december 1943 eksamensret til henholdsvis mellemskole- og realeksamen.

SKOLENS BESTYRELSE

Fru Handelsgartner Holger Suhr (formand).

Fru Fængselsinspektør Bentzen.

Civilingeniør Poul Jessen.

Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen.

Overingeniør, cand. polyt. E. Park.

Provst Egede Schack.

BØRNEHAVENS LEDER

Frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig træffes daglig i børnehaven.

SKOLENS KONTOR

Skolebestyrer Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12-13, Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Amager 4553.

SKOLENS LÆRERE OG LÆRERINDER

- Fru Karen Abel, eks. l.: Historie, geografi, religion.
Frøken Berta Eschen, cand. mag.: Dansk, tysk, historie.
Frøken Elisabeth Falbe-Hansen, eks. l., fl.: Dansk, engelsk, latin, fransk, religion.
Fru Annelise Servais Frederiksen, eks. l.: Regning, matematik, fysik, geografi, naturhistorie.
Hr. Børge Gamdrup, eks. l.: Regning, geografi, tysk, skrivning, fysik, tegning.
Fru Jenny Ernst Hansen, eks. l.: Dansk, religion, sang.
Fru Ester Johannessen, født Abel, eks. l.: Dansk, religion, engelsk, tysk.
Frøken Anna Lund, eks. l.: Regning, matematik, fysik, skrivning, håndarbejde, bogføring.
Fru Estrid Peitersen, født Olsen, cand. mag.: Dansk, engelsk, gymnastik.
Fru Elizabeth Sanger, født Falck, eks. l.: Dansk, regning, religion, naturhistorie.
Provst Egede Schack: Religion.
Fru Doris Sørensen, født Heickendorff, eks. l.: Håndarbejde, skrivning, naturhistorie, gymnastik, religion, sang.
Frøken Marie Rattenborg, eks. l.: Gymnastik, geografi, naturhistorie, historie, skrivning.
Fru Birgit Vedel, født Arnfred, stud. mag.: Sang.
Ansæt fra 1. aug. skolekøkkenlærerinde, faglærerinde, fru Charlotte Lehn Myrhøj.
Skolens tilsynsførende læge er frøken Karen Sveistrup.

Skolens sundhedsplejerske: Frøken Meta Larsen.
Skolens regnskabsfører: Bankfuldmægtig Kaj Schreiber.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1950

Anne Beate Eggers
Åse Frantzen
Helle Søborg Hansen
Judy Guldbech Jensen
Kirsten Hedegård Jensen
Najā Lis Jensen
Birthe Klarskov Jeppesen
Ruth Lindegård Knudsen
Lilian Krüger-Sørensen
Rita Nielsen
Alice Kitte Nilsson
Birgitte Sally
Kirsten Vilandt

Af disse opnåede 2 mg+, 2 mg, 4 mg÷, 2 g+ og 3 g i eksamensresultat.

REALEKSAMEN 1950

Nicole Hoda Abouzeid
Anne Merete Bangsted
Marie Louise Iversen
Lis Agnete Olsen
Inger Margrethe Beha Pedersen
Toni Schönfeldt

Af disse opnåede 2 mg+, 1 mg og 3 mg÷ i eksamensresultat.

Bogpræmie: Lilian Krüger-Sørensen for hjælpsomhed og god opførsel.

FERIER OG FRIDAGE 1951-52

Skolen begynder onsdag d. 15. august kl. 8,45. Første skoledag slutter kl. 11,45.

Lørdag d. 15. september.

Efterårsferie 15.-20. oktober, incl.

Mandag d. 3. december.
Juleferie 23. dec. - 5. jan., incl.
Fastelavnsmandag 25. febr.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronning Ingrid's fødselsdag 28. marts.
Påskeferie onsdag 9. april - tirsdag 15. april, incl.
Kristi himmelfartsdag 22. maj.
Pinseferie lørdag 31. maj - tirsdag 3. juni, incl.
Grundlovsdag 5. juni.

Børnehjælpsdagen fri kl. 11,45. Første skoledag efter sommer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først kl. 8,45.

FRA SKOLEÅRET

Ved skoleårets sidste morgensang »overrakte« fru Servais med en tak fra forældre, børn og lærere frk. Kaspersen en stol til at tage sig et velfortjent hvil i og et bord til at samle sine venner om i fremtiden. Frk. Kaspersen har bedt os bringe alle en hjertelig tak.

Den 17. juni holdtes der for sidste gang afslutning med frøken Kaspersen som skolens leder.

Det var tydeligt, at frk. Kaspersen helt igennem bestræbte sig for, at alt skulle forløbe så almindeligt som muligt. Til de små sagde frk. Kaspersen bl. a.:

»Jeg takker jer for det forløbne år og beder jer om at være flittige og søde til næste år. Jeg er glad for, at frk. Falbe-Hansen kommer og leger med jer efter sommerferien; det vil i løbet af 14 dage gå lige så trygt og godt som før. Tak til lærerkredsen, fordi de selvfølgelig bliver, hvor de hører til. Alle kan komme til frk. Falbe-Hansen med tillid, for vi er trygge ved den leder, vi får. Jeg bliver aldrig færdig med at sige tak til børn, forældre, lærerkreds — jeg tager så meget med mig herfra, at jeg har lyst til at klappe sten og dørkarm.«

Derefter tog fru lektor Boye-Petersen ordet og udtalte:

»Jeg har altid følt glæde ved at komme til afslutning og forældremøder her. Der er et pust af noget særligt; vi føler, at vi er i Grundtvigs fædreland, og at her er en særlig art af kultur, som man ellers her i København kan føle sig langt borte fra. Frk. Kaspersens enkle, jævne måde at tale på er i pagt med den; børnene føler det også. Frk. Kaspersen siger »mine« børn, når det er vore! Det er et lille samfund, og sådan skal det være. Min pige føler skolen som noget af et hjem. Hun fortæller f. eks. om lejrskolen, som hun slet ikke endnu har været med på, og hun kan komme hjem og fortælle, at nu har alle lærerinderne så travlt! Tak både til de unge, der har mod på noget nyt, og til de ældre med livserfaringen og først og fremmest tak til frk. Kaspersen, som jeg selv har haft som lærerinde, for det er dog først og fremmest lederen, der bestemmer skolens ånd.«

Ved afslutningen for de store kl. 10 gav frk. Kaspersen en kort karakteristik af de enkelte klasser. En elev fra realklassen, Lis Olsen, gik hen til frk. Kaspersen og sagde: »Tak, frk. Kaspersen, for alle de lykkelige år og især det sidste.« Derefter fortsatte frk. Kaspersen:

»Jeg ville gerne lære jer at blive flittige, glade, festlige, arbejdsomme — og lære jer at gøre arbejdet færdigt. Der er jeg kommet ganske til kort. — Jeg holdt min »afskedsprædiken« ved forældremødet i efteråret — jeg bad Dem gøre Deres yderste for at bevare C.D. Det værdifuldeste er det, der sker i det stille, i de små hjem. Der er megen velsignelse i denne lille, næsten usynlige skolegerning.

Det er en stor velsignelse, at vi har fået fru Jenny Hansen igen; det er kun eet eksempel på, at tingene kan føje sig så rigt. Det er en stor værdi, at skolens liv er så fast. Lærerkredsen fortsætter trygt og roligt sin gerning. Frk. Lund må af helsebredshensyn holde op med regnskabet. Skolen bringer hende en hjertelig tak for det samvittighedsfulde arbejde, hun har udført.

Arbejdet i lærerkredsen er udtryk for det tjenersind, som jeg ville ønske I børn også måtte få. Jeg siger en grænseløs tak.

Vi får en leder, som jeg skal hilse hjerteligt fra i dag, en frisk, ung leder, som møder med god vilje og redelighed. Den linie, hun har fulgt, viser klart, at hun vælger, hvad hun synes er ret. Jeg behøver ikke at bede om, at I vil være søde ved hende.«

Fru Suhr, bestyrelsens formand, udtalte derefter følgende:

»De og Døttreskolen hører sammen. De er en klog og fremsynet pædagog. I elever forstår måske ikke helt, hvad I ser og lærer; men når I bliver store, vil I forstå det. I vore tider med den megen ensretning er der altid brug for et dygtigt, personligt, selvstændigt tænkende menneske.«

Børnehaven holdt en hel lille privat afslutning, hvor de spillede og sang for frk. Kaspersen og forærede hende en pragtfuld dug, som de selv havde dekoreret, bl. a. med deres håndaftryk i sort sværte.

Onsdag d. 16. august. Første skoledag efter sommerferien. Strålende sommervej og morgensang i skolegården. Det kunne ikke være smukkere. Der var plads og luft nok til alle. Fru Suhr bød på bestyrelsens vegne velkommen til skolens nye bestyrer. Det var en velkomst, der indgød tryghed ved sin hjertelighed, samtidig med at den rummede et varmt ønske om, at skolen må få lov til at fortsætte i de spor, frk. Kaspersen i 27 år har ledet den i, og som elever, forældre og lærere har sat så stor pris på. Efter morgensangen, »Morgenstund har guld i mund« og »Dejlig er jorden«, tog fru Peitersen ordet for på kollegernes vegne at byde velkommen. Fru Peitersen sagde bl. a.: »Det svar, De sendte på Deres udnævnelse til bestyrerstillingen på Døttreskolen, lød: »Tak, jeg skal gøre mit bedste«. Vi synes, det er et godt motto at begynde med. Det er en dejlig skole, De kommer til. Vi elsker den alle, og det er en god ting at ville gøre sit bedste for den.« Efter at have takket bestyrelse og lærerkreds for den enestående venlige velkomst, sagde frk. Falbe-Hansen: »Det er svært for os alle at forstå, at der kan være en Christianshavns Døttreskole uden frk. Kaspersen. I piger vil komme til at savne hende, forældre og lærere

vil savne hende, og ingen må vente, at jeg på nogen måde vil kunne erstatte hende. Frk. Kaspersen kan ikke erstattes. For 10 år siden stod jeg sidst her på skolen ved afslutningen, nede i det bageste hjørne af salen. Jeg ved ikke, hvad frk. Kaspersen dengang mente med at ønske mig lykke på min vej per aspera ad astra. I hvert fald forestillede jeg mig ikke dengang, at jeg skulle komme til at stå her igen, i denne ende. Men jeg ved, at frk. Kaspersen vil mene, at de stjerner, vi kan nå på denne skønne jord, kan nås på Døttreskolen. Det er dejligt i dag at opdage, at arbejdet ikke kun er papir og tal, men at det først og fremmest er levende menneskebørn. Det er stjerner nok for mig.«

Næste dag var der nogle få, der opdagede, at fru Peitersen kunne fejre sit 25års jubilæum som lærerinde ved Døttreskolen. Fru Peitersen blev hyldet af fru Suhr og kollegerne ved frokosten, ellers gik dagen stiltfærdigt, alt for stiltfærdigt. Selv om den var i overensstemmelse med fru Peitersens egen stiltfærdighed, burde der have været mange, mange flere roser. Hvilken lykke for en skole at have lærere, der har fulgt skolens daglige liv i over 25 år, og sådanne lærere! Hvilken ubetalelig lykke for os nye, at skolen har en fru Peitersen, som aldrig bliver træt af uendelige spørgsmål, og som ingen ulejlighed skyr for at hjælpe tidligt og silde! At eleverne beundrer fru Peitersen, forstår man så let, når man har set hende utrættelig gå op i forberedelserne til skolefesterne, der har hendes store kærlighed, og når man selv er så heldig at have været hendes elev. Men har man et skoleår igennem arbejdet sammen med fru Peitersen, er man rede til at gå gennem ild og vand for hende. Kun er det tvivlsomt, om der nogen sinde bliver lejlighed til det, for hun vil altid komme en trægere natur i forkøbet og mildt smilende selv dukke frem på den anden side flammer og fråde.

Af årets begivenheder kan i øvrigt nævnes et besøg i august af Mr. Robert Davis, der fortalte om kvækerne, deres livssyn

og arbejde. De piger, som havde været på sommerbesøg på The Mount School i York, var naturligvis særlig interesserede og bedst rustede til at forstå foredraget.

I september fik vi besøg af kaptajn Røder fra Dansk Skibs-adoption. Kaptajnen fortalte fængslende for børnene om sine 50 år på søen. Når man bor på Christianshavn, er det godt en gang imellem at høre lidt om søfolkens tilværelse, selv om man går i pigeskole. IV ml. har fortsat sin forbindelse med »Esso København«, hvor klassen har været på et par visitter og sikkert høstet rigere udbytte end de kokosnødder, pigerne efterhånden har fået øvelse i at få hul på.

Den 30. oktober holdt skolen sit årlige forældremøde med generalforsamling. Man sang »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord —«, hvorefter kontorchef Bach valgtes til dirigent og gav ordet til fru Suhr. Fru Suhr omtalte i sin beretning jubilæumsåret, nævnedes det smukke minde, frøken Kaspersen havde sat sig med sin bog om skolens historie, og omtalte lederskiftet på skolen. Af helbredshensyn har frøken Lund måttet opgive at føre skolens regnskab, som nu er blevet overdraget til bankfuldmægtig Schreiber. Fru Suhr takkede frk. Lund for de mange år, hun havde været skolens dygtige og omhyggelige kasserer.

Derefter forelagde hr. Jørgensen regnskabet, som godkendes med forbehold, idet revisoren på grund af regnskabets overdragelse til hr. Schreiber knap havde afsluttet sin gennemgang af det. Fru Bentzen blev genvalgt til bestyrelsen. Revisor Ankjær-Jensen blev ligeledes genvalgt. Fra en fader var der kommet forslag om kun at holde skolefest hvert 5te år, da der spildtes for megen tid med forberedelserne. Skønt forslagsstilleren ikke var til stede, blev forslaget behandlet i en drøftelse, der viste, at flertallet af forældre og lærere ikke betragtede festforberedelserne som tidsspilde, men tværtimod som en værdifuld del af undervisningen. Efter at forsamlingen havde sunget »Hvad synger du om —«, fortalte frk. Falbe-Hansen om det danske skolearbejde i Sydslesvig. Ved kaffebordet fortalte fru Peitersen om de store pigers tur til England sidste sommerferie:

Englandsturen

står for tanken som en uforglemmelig oplevelse med mange forskelligartede indtryk:

Dagene i London, de travle gader, automatmåltiderne hos Lyon's, de dejlige bygninger, sejlturen på Themsen og — kulminationen, da vi i Westminster Abbey — efter at alle »almindelige« turister var sendt ud efter lukketid — fik lov til at blive og se koret i deres maleriske dragter og høre dem synge Christmas Carols!

I York fik vi et stærkt indtryk af store modsætninger: the ancient town (som eleverne kaldte den i deres afskedssang til The Mount School) med mange historiske minder — og den spillevende nutid på kostskolen. Vi færdedes efterhånden hjemmavant i byens morsomme, snævre gader og gjorde spændende indkøb. Vi levede med i kostskolens daglige liv, deltog i de fælles måltider i en kæmpestor sal, hørte foredrag og var med til fester, konstaterede, at der var visse sider af skolens liv, vi var parate til at forelske os i, mens vi i andre tilfælde foretrak vort eget. Første søndag gik vi til kvækernes stilfærdigt inderlige meeting, næste søndag til pompøs højmesse i York Minster.

På skolen var det stærkeste indtryk nok den hjertelige gæstfrihed og hensynsfuldhed, som vistes os af alle, med rektor Miss Carrick Smith og lærerstaben i spidsen. De var fuldendte værter.

Vores egne piger var strålende veloplagte og søde og begik kun ganske få ubesindigheder. *Estrid Peitersen.*

Imod traditionen fejredes skolens fødselsdag ikke den 2. december, men først dagen efter med en fest i Odd Fellow Palæet. 1. kl. legede »Tornerose«, 2. kl. var blomster, sommerfugle og bier i »Julerosen«, 3. kl. havde dramatiseret »Bøgen og egen«, 4. kl. viste med sans for det groteske eventyret om bjørnen »Brumle«. I ml. indledede den mere litterære afdeling med »Trymskvadet«, og 5. kl. viste folkevisedans. Derefter fremstillede II ml. »Jomfru på tinge«, III ml. en Holbergbilled-

bog med fine små billeder fra komedierne og IV ml. scener af »Aladdin«, smukt sammenflettede af en poetisk fortæller. Den sangglade og lokalpatriotiske realklasse sluttede forestillingen med sangene af »En søndag på Amager«. Midt i den slemme influenztid lykkedes det os at gennemføre skolefesten så traditionstro som muligt.

I januar og februar har vi holdt små forældremøder for alle klasserne. Det er svært at give udtryk for, hvor glade vi har været for, at forældrene så villigt er kommet til møderne. Vi har haft dejligt udbytte af frit at kunne tale med forældrene om de børn, hvis vel ligger os på hjerte. Ros til skolen har det ikke skortet på ved møderne, og det er naturligvis rart. Men mest har vi vel lært og forstået af enhver berettiget kritik. Forbindelsen med forældrene betyder en stor lettelse i arbejdet, og når skolens liv følges med interesse og forståelse i hjemmene, betyder det nyt mod og nye kræfter for os, der arbejder her.

En gammel idé har vi genoptaget, idet vi forsøgsvis har dannet et elevråd, bestående af 2 repræsentanter fra hver af de 6 ældste klasser. Elevrådet er endnu i sin vorden, men det har dog allerede foreslået og gennemført visse små praktiske forbedringer. Det er vores ønske, at elevrådet må udvikle sig til en fast institution til gensidig glæde og hjælp for lærere og elever, og at de store piger igennem arbejdet må få lidt begreb om parlamentariske omgangsformer og måske en fornemmelse af medansvar for skolen. Elevrådets motto er: »Du har ret til at sige din mening. Du har pligt til at respektere andres«.

Den 17. februar arrangerede III ml. skolebal for de 3 ældste klasser med deres kavalere. Det var hyggeligt at se drengene herude, og dansen gik fornøjeligt i gymnastiksalen til et herligt orkester, lidt mere stilfærdigt ovenpå, hvor man nøjedes med en grammofon.

I marts havde vi besøg både fra Sverige og Norge, idet frøken Märtha Andersson læste og sang svensk med III og IV ml., og pastor Rolv Selvig læste norsk for hele den ældste halvdel af skolen. At børnene ingen som helst vanskelighed havde ved at forstå det norske, fremgik af de mange våde øjne

over »Lille-Blakken« og den betagne stilhed under Nordahl Griegs og Reiss-Andersens digte. Det var en dejlig time for os alle sammen.

Den 18. og 19. april havde vi gymnastikafslutning. Det er temmelig forbløffende, at der kan være tilskuere i vores lille-putsal og oven i købet vises gymnastik samtidig. Men det går ved velvillighed fra tilskuernes side og matematisk genialitet fra gymnastiklærerindernes. 3. kl. benyttede lejligheden, da mødrene var til stede, til at vise deres mestren af modersmålet i en dramatiseret »Klods-Hans« og nogle små digte, nydeligt.

Den store jubilæumsgave fra forældre og gamle elever er blevet til et dejligt tonofilmsapparat, som vi indviede på så fin en dag som den 4. maj med en film om ungdom og bøger, en musikfilm og et par eventyrfilm for de små. Når indvielsen af apparatet er blevet udsat så forholdsvis længe, skyldes det, at skolen måtte lade sin jævnstrøm blive afløst af vekselstrøm. Efter indkøbet af filmsapparatet blev der endnu en del penge tilovers af jubilæumsgaven, og for disse penge er vi i færd med at gøre skolens gamle bogsamling tidssvarende ved indkøb af en del nyere litteratur.

Klassevis har der været en del oplevelser i form af udflugter og museumsbesøg. III ml. har fået nogle udbytterige timer på kommunebiblioteket under vejledning af bibliotekar Åge Jensen. II ml. har været på lejrskole i frøken Kaspersens uforlignelige »Tuenhus« i Hanherred. Vi er lykkelige for at få lov til stadig at sætte huset på den anden ende. Der var solskin hver dag, men koldt var det. At pigerne holdt til det uden forkølelser, skyldes nok deres fabelagtige trang til motion og en dertil svarende appetit. Vesterhavsturen, der som sædvanlig var på 25 km, blev hård i en bidende nordvest, men den gav kulør i ansigterne. Heller ikke den kunne gøre det af med raske pigers kræfter. På hjemvejen, efter vel 20 kilometers traven gennem plantage og lyng, over klitter, gennem sump og sand, så man pludselig en af de gæve vandrere i kåde gedebukkespring ind over lyngen. »Hvad skulle du dog derind efter?« »Åh, jeg trængte bare til at røre benene lidt!« Og da

vi kom hjem og fik at vide, at »bror 1« so var ved at få grise, stak man øjeblikkeligt i rend igen. Kammeratskabet blomstrer på lejrskolen. Man hjælper hinanden, hvor man kan, og sørger for en rimelig arbejdsfordeling. »Jeg pudser dine sko, så sætter du mine kommaer.« Den lange hjemrejse gik med idelige beklagelser over, at vi ikke rejste den anden vej.

Desværre har vi i år måttet opgive turen til England. Miss Carrick-Smith på The Mount School i York havde ligesom sidste år indbudt 10 af de store piger til et 14 dages ophold på sin kostskole i sommerferien. Men da det kneb så meget med tilmeldingen, at kun 4 meldte sig, måtte vi aflyse turen. Miss Carrick-Smith lader velvilligt sin indbydelse gælde til næste sommer, hvor vi så må håbe på at kunne gennemføre den med et gunstigt antal deltagere. I stedet for selv at komme til England i denne sommerferie får vores piger besøg af et hold engelske kostskolepiger, som de har indledet korrespondance med.

Alle børnene har fået færdselsundervisning. For de tegneinteresserede har der skoleåret igennem været en ugentlig times extraundervisning, og de elever fra IV ml., som ikke har læst latin, har fået timer i kunsthistorie. Skolekøkkenet har ligget stille i år på grund af lærermangel. Men i det nye skoleår tages det i brug igen under fru Lehn Myrhøjs ledelse.

ELEVFORENINGEN

I maj måned holdt elevforeningen sit første møde i sæsonen. Det var i anledning af frk. Kaspersens fratrædelse som bestyrerinde ved skolen. Bestyrelsen overrakte frk. Kaspersen en laurbærkrans og gjorde hende til livsvarigt æresmedlem af elevforeningen.

I november havde vi igen møde, denne gang for at byde vor nye bestyrerinde velkommen i vor forening. Det var nu nærmest et gensynsmøde, da de fleste af os allerede kendte frk. Falbe-Hansen fra hendes tidligere virken ved skolen.

Generalforsamling holdtes i marts. Birgit Ørum-Hansen, Kir-

sten Wolf, Kirsten Rolsted og Karin Fischer-Henrichsen genvalgte til bestyrelsen, Tove Jørgensen nyvalgte. Lovene blev ændret.

Som slut på sæsonen var elevforeningen i april samlet hos frk. Kaspersen, hvor vi »hyggede« os og udvekslede ferieplaner.

Det er elevforeningens håb, at alle elever, der går ud af skolen, vil tilmelde sig elevforeningen for på denne måde at holde forbindelsen med skolen vedlige og samtidig opleve hyggelige aftener sammen med skole- og klassekammerater. Tilmeldelse kan ske hos Birgit Ørum-Hansen, Amagerbrogade 30, telf. Central 5330.

SPEJDERNE

Skolens spejdere, Snorretroppen, under Det Danske Pigespejderkorps, ledes af fru Alice Jacobsen med frk. Tove Jørgensen som tropsassistent for 27 spejdere og Inge Pedersen som blåmejsseassistent for 10-20 blåmejsjer i alderen 8-11 år.

Der har været afholdt ugentlige møder og månedlige søndagsture. Blåmejsjerne har været på to-dages tur til hytte i påsken, spejderne 10 dage i teltlejr i sommerferien, foruden på enkelte week-end-ture. Troppen har været med ved sognets juleuddeling, der har været kombineret forældremøde og tropsfest, og endelig har troppen deltaget i divisionens og korpsets arrangementer.

Glimt fra børnehaven.

Den sidste dag inden sommerferien i fjor var alle børnene i Zoologisk have. Sikken en fest! Vi nåede hjem med alle børn i behold, ingen var blevet forbyttede.

I september måned havde vi besøg af »bjergtroldene«. 12 trolde med lange haler og masker på dansede troldedans for alle vore børn, en festlig dag for store og små.

I slutningen af september var alle formiddagsbørnene inviterede til chokolade hos frøken Kaspersen med efterfølgende kastanjetur i Kongens have. At det ikke var en kedelig tur, kan man nok tænke sig. Og endnu en kastanjetur hos oberst-

inde Nielsen, hvem vi er megen tak skyldig. Turen til arsenalet er årlig tilbagevendende, og vi glæder os altid længe i forvejen.

Efter efterårsferien var 12 børn inviterede til dukke-barnedåb hos »bjergtroldene«; der var ikke mindre end 12 børn, der blev festet og drukket chokolade for.

Den 21. november var der forældremøde. De, der deltog, fik en ordentlig omgang moderne opdragelse at diskutere.

Årets store clou var »båden«. I et kort nu var vi ejer af det pragtfuldeste fartøj, man kan tænke sig. Ideelt til såvel børnehavbrug som til hvalfangst. Selv om vi kaldte båden »kirkeskibet«, kunne vor store genbo ikke give den kajplads, så 2 dage efter måtte vi med vemodige blikke se en lastvogn afhente den.

Nu nærmer sommerferien sig, men inden vi slutter af, skal vi alle ud på en lang sejltur på Øresund.

På gensyn efter sommerferien!

Margrethe Ahlefeldt.

PROVST C. W. SCHULTZ-LORENTZEN.

Den 23. marts døde provst Schultz-Lorentzen. Med ham mistede skolen en god og trofast ven.

Provst Schultz-Lorentzen blev i 1912 medlem af bestyrelsen for Christianshavns Døttreskole, idet han som provst ved Vor Frelsers Kirke afløste pastor Wølding, og året efter blev han skolens formand.

Som det fremgår af provst Schultz-Lorentzens kapitel i skolens jubilæumsbog, begyndte han straks den første dag med grundighed at sætte sig ind i skolens vedtægter, som de foregående bestyrelser åbenbart ikke havde taget særlig højtideligt. På provstens tiltag blev der nu efter mange års forløb endelig igen sammenkaldt til generalforsamling, hvor der blev vedtaget lovændringer. Dette er kun et enkelt eksempel på provst Schultz-Lorentzens grundighed, pligtfølelse og medfødte lyst til at bringe orden i sagerne, egenskaber, som har været til uvurderlig hjælp for skolen.

Provst Schultz-Lorentzen var dog meget mere end forstands-



og ordensmenneske. Da juleferien i år nærmede sig, kom vores store piger og spurgte, om »den gamle provst« ikke kom over til juleafslutningen, og de var synligt skuffede over at skulle undvære ham ved denne lejlighed, som han ellers i så mange år havde sat sit hyggepræg på. Hygge er mit eget indtryk knyttet til provsten og provstinden, når de begge med smilende hjertelighed tog imod vores små eftermiddagsbesøg. Man havde det godt på provstens kontor, hvad enten han selv fortalte om gamle dage, eller han med liv og vid var den bærende i en sam-

tale. Han kunne more sig kongeligt over vores små hverdags-historier fra skolen, men oftest var det ham, som med sin elsk-værdige vittighed fik os andre til at le. Det var som et for-friskende bad at lytte til provsten, nok mest fordi han med sit usædvanlige klarsyn øjeblikkelig fik øje på latterlighederne ved tingene og gennemskuede alt uægte. Han selv var ægte helt igennem. De store ord og de alt for følelsesbetonede udtryk undgik han med sønderjyds sky for, at ordene skulle lyde af mere end det, de dækkede over.

En fin og ægte ånd vil leve og blive holdt i ære på Døttre-skolen i provst Schultz-Lorentzens minde.

Elisabeth Falbe-Hansen.



Det var en stor sorg for os, da vi mødtes igen efter sommer-ferien og fik at vide, at en af vores små piger, Birgitte Backhaus, var død. Især for 5. kl. var det svært at forstå, at vi ikke mere skulle se hende. Sidst, hun besøgte os, var på skolens 150-års fødselsdag, da hun drak chokolade med os i klassen og var så inderlig glad for at kunne være lidt med igen.

Man bliver underlig rørt over at mærke, hvor stærkt sådan en lille pige føler sig knyttet til sin skole og sine kammerater. Jeg

besøgte hende flere gange på klinikken, hvor hun altid modtog mig med ivrige spørgsmål om kammeraterne og livet på skolen. Hun var meget bekymret ved tanken om, at hun ikke skulle kunne følge med op i 5. kl., og det var helt gribende at se hendes glæde, da hun fik at vide, at vi allerede havde rykket hende op.

Hun var en glad og dygtig lille pige, livlig og interesseret, et elskeligt lille rodehoved og en god kammerat. Vi savner hende iblandt os, men mindes hende med glæde og siger tak for den tid, hun var iblandt os. B. E.

GAVER, FOR HVILKE VI TAKKER HJERTELTIGT :

Skolebøger: Merete Bangsted, Käte Jørgensen, Karen Vibeke Backhaus. Vivi Hornbøll, Liss Råhauge, Ele Gerhardt, Birgit H. Jensen, Kirsten Jørgensen, Lise Eskebech, Toni Schønfeldt, Gitta Schmidt, Jette Gerhardt, Inge Sørensen, Eva Nissen, Marianne Bang.

Bøger til skolebiblioteket: Birgit Nielsen, Jette Koefod. Ingrid Brochmann: 2 reder, Grethe Kjerumgård: solsorterede fra lygtepæl på kirkepladsen, Lotte Nissen: et stort hajæg, Karen Marie Petersen: en konkylie og pimpsten, Gitta Schmidt: forarbejdet flinteknold, Anne Hermann: oliebil.

BETALINGEN

er for 1. kl. 24 kr., for 2. kl. 26 kr., for 3. kl. 28 kr., for 4. og 5. kl. 30 kr. og for I-IV mellem- og realklassen 24 kr. mdl. Der betales ikke skolepenge for juli måned. For det første barn gives fuld betaling, for det andet $\frac{2}{3}$, for det tredje $\frac{1}{2}$, det fjerde går frit. For vintermånederne betales 4 kr. mdl. i brændselspenge. Eleverne får udleveret indbetalingskort på skolen for et halvår ad gangen, således at skolepengene kan betales månedsvis forud på giro nr. 23 454. For elever, der indmeldes til 1. klasse, betales en indmeldelsesafgift på 20 kr.

II og III ml. får skolekøkken. Betalingen er foreløbig fastsat til 35 kr.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. Strækker en elevs sygdom sig ud over længere tid, betales skolepenge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de to følgende måneder, hvilket også er gældende for elever, der på grund af sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales derfor for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de 2 følgende. Udmeldelser på tid, f. eks. i sommerferien, modtages ikke. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV ml. og realklassen.

Det henstilles til hjemmene så vidt muligt at henlægge konfirmationsforberedelsen til III ml.

1951-52

VIL FØLGENDE SKOLEBØGER BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Salmebog for Kirke og Hjem (med evangelietekster), fra 2. kl. Sangbogen Danmark. Fra 4. kl. Bentzen og Glahn: Fortællinger fra Bibelen; fra I m. Ludvigsens Skoleordbog, Mogensens Tyske Sange, Gyldendal: Tysk-Dansk Ordbog, Engelsk-Dansk Ordbog. Fra III m. Det ny Testamente. Johansson: 50 engelske sange.

1. klasse.

M. Marstrand: Min første bog. Nordentoft: Min A B C. Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning fås på skolen.

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning, I del, A og B.

2. klasse.

Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske Læsebog I. Udg. A.

Fredebo: Det danske Sprog 2. Klasse, ny udg. Christensen og Clemmensen: Hjemstavnslære.

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 2. Kl.

3. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Hjemstavnslæren.

Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog II A. Fredebo: Det danske Sprog 3. klasse, nye udg. Kaalund-Jørgensen: De Danskes Vej. Balslev: Dyrenes Naturhistorie. Christensen: Lille Geografi Nr. 4. Christensen og Krogsgaards Atlas. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 3. Klasse.

4. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Danmarkshistorie, Geografi, Atlas, Naturhistorie.

Nye bøger: Fossing: Dansk Læsebog III A. Fredebo: Det danske Sprog for 4. Klasse (sidste udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen I med Øvehæfte. Christensen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 4. Kl.

5. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk I med øvehæfte, Geografi, Atlas, Naturhistorie, Danmarkshistorie.

Nye bøger: Fossing: Læsebog IV A. Fredebo: Det danske Sprog 5. Klasse. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for 5. Kl.

I. mellem.

Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen I (ny udg.). Jensen og Noesgård: Skriftlig dansk for mellemskolen og Øvelsesstykker i dansk sproglære. Kaper: Deutsch I für Anfänger med Glosehæfte. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk II m. Øvehæfte. Ludv. Schmidt: Lærebog i Historie I. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I (sidste udg.). Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen og Atlas uden Navne. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellemskolen I. Balslev: Botanik for Mellemskolen I. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen I. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I. Biering: Græsk-romersk Mytologi. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora. Pihl: Geometriske Øvelser I.

II. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Kaper og Nielsen. Deutsch für Anfänger I. Fysik I, Verdenshistorie I, Geografi I, Zoologi I, Lille Flora, Atlas, Engelsk II. I. P. H. Bohn: Grundtræk af dansk Grammatik.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen II (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk III med Øvehæfte. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser til Brug i Mellemskolen. Balslev: Botanik for Mellemskolen II. Thorkild Jensen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen I. Friis-Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens nye Geometri. Cronfelt: Aritmetiske Opgaver. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen II. Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig Økonomi for Begyndere.

III. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik, Engelsk III, Kortfattet tysk Sproglære, Atlas, Lille Flora, Cronfelt: Aritmetiske Opgaver, Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri, Sundorph: Fysik I, Blicher og Rasmussen: Huslig Økonomi, Kaper: Tyske Stiløvelser.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Mellemskolen III (ny udg.). Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læstestykker. Kaper:

Deutsch II med Gloser. Jørgensen: Engelske Stiløvelser. Friis-Hansen: Engelsk IV med øvehæfte. Sundorph: Kemi for Mellemskolen (sidste udg.). Rasmussen: Lille organisk Kemi. Balslev: Botanik III. Balslev og Andersen: Zoologi for Mellemskolen II. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen III. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II. Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II (ny udg.). C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II.

IV. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Falbe-Hansen og Keller: Svenske Læsestykker. Lund-Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser. Ludv. Schmidt: Lærebog i Verdenshistorie II. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II (sidste udg.). Christensen og Krogsgaards Atlas. Balslev og Andersen: Zoologi II. Lille Flora. Thorkild Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II. Jørgensen: Engelske Stiløvelser. Engelsk IV.

Nye bøger: Sundorph: Fysik for Mellemskolen II. Balslev og Simonson: Botanik IV. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets Regning for Mellemskolen IV. Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen III. Mikkelsen: Latinsk Læsebog. Kaper: Deutsch III med Glosehefte. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV (ny udg.).

Realklassen.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk Grammatik. Lund-Bredsdorff: Engelsk Grammatik. Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. Kaper: Tyske Stiløvelser. Christensen og Krogsgaards Atlas.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V for Realklassen (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen (ny udg.). Brüel: Engelsk Hjelpebog for Realklassen. Kindt-Jensen: Engelske Stiløvelser for Realklassen. Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk IV for Realklassen. Bruun og Roskjær: Fransk for Begyndere. Munchs Samfundslære for Realklassen. Andersen og Vahl: Almindelig Geografi for Realklassen. L. Schmidt: Frankrig, Tyskland og England 1860-1914 ved Kretschmer. Jørgensen og Andersen: Biologi for Realklassen. Sundorph: Fysik for Realklassen I og II. Erlang: Fircifret Logaritmetabel. Udg. B. Jessen og Smith: Matematik og Regning for Realklassen. Lomholdt: Matematiske Opgaver, Hæfte E. Ragn og Riis: Vejledning i enkelt Bogholderi. Dansk-engelsk Ordbog. (Gyldendal).

*

Hvert barn må være forsynet med lineal, penalhus med penne, 2 blyanter, pennevasker, saks, fingerbøl og nålebog, en strikkepose, et

strikkebånd, gymnastiksko med pose, gymnastikdragt fra 2. klasse. Vidnesbyrdbog, sysager, tegneblokke, skrive- og stilebøger fås på skolen.

ORDENSREGLER :

1. Børnene medbringer skriftlig henvendelse fra hjemmet, når de ønskes fritaget for at gå på legepladsen.
2. Fritagelse fra gymnastik og brusebad kan kun ske ved skriftlig henstilling fra hjemmet. Strækker forsømmelsen sig ud over en uge, kræves lægeattest.
3. Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst nødvendig grund. Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller længere tid, bedes forældrene *forud* underrette skolen om grunden.
4. Efter enhver forsømmelse, som skolen ikke forud er underrettet om, medbringer eleven skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden til forsømmelsen.
5. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må medbringe lægeattest for smittefrihed, når det atter møder i skolen.
6. Skal et barn holdes tilbage på skolen efter skoletid, får hun en meddelelse derom med hjem, og denne afleveres på skolen den følgende dag, forsynet med hjemmets underskrift.
7. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i pulte eller overtøj.

MEDLEMMER AF
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

Årligt medlemsbidrag 8 kr.

Prokurist V. Aistrup, Amsterdamvej 24.
Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164.
Bogholder Erik Andersen, Hvidkildevvej 32 A.
Direktør Svend Aage Andersen, Overgaden n. V. 33.
Styrmand H. Chr. Andersen, Amagerbrogade 117.
Malmester A. Ankerstjerne, Højdevangsallé 13.
Afdelingsleder Robert Anthonsen, Ved Volden 4.
Cand. pharm. O. E. Axø, St. Møllevej 10.
Kontorchef H. Bach, Byglandsgade 10.
Kontorchef Gregers Backhaus, Havnegade 13.
Salgschef Bang, Havnegade 35.
Maskinmester Kurt Beck, St. Møllevej 10.
Fængselsinspektør K. Bentzen, Dronningensgade 59.
Fru Berner, Prinsessegade 19.
Slagtermester Bohn-Willeberg, Wermlandsgade 70.
Gartner Arne Botoft, Lergravsvej 43.
Kasserer Carl Brandt, Skolevængen 14.
Skibsfører S. A. Brochmann, Latyrus Allé 27.
Afdelingsingeniør K. G. Bastue Christensen, Amager Fælledvej 25³.
Fru Kirsten Bruun, Svinget 24.
Prokurist Mogens Christensen, Ved Kløvermarken 7.
Fuldmægtig Tage Christensen, Amager Boulevard 124.
Fabrikant Tage Beksgård Christensen, Overgaden o. V. 4 A.
Kaptajn E. Th. Christiansen, Andr. Bjørnsgade 25.
Direktør Jens Christiansen, Oxford Allé 50.
Tandlæge Børge Dabelsteen, Amagerbrogade 7.
Fabrikant M. Dirksen, Torvegade 55.
Repræsentant Hans Ege, Aalandsgade 55.
Kaptajn K. O. R. Eggers, Padborglejren.
Prokurist Helge Engelbrecht, Ved Linden 19.
Motorforhandler S. Aa. Engstrøm, St. Møllevej 4.
Fhv. Styrmand Eriksen, Amagerbrogade 261 B.

Bageremester A. Eskebech, Burmeistergade 10.
 Civilingeniør, kaptajn K. J. Fenger, Overgaden o. V. 106.
 Assistent i finansmin. fru Falck, Herluf Trollesgade 19.
 Direktør G. Folkmann, Christianshavns Torv 6.
 Fru Frantzen, Arresøgade 6.
 Købmand M. J. Frederiksen, Amagerbrogade 219.
 Civilingeniør H. Fritsche, Overgaden o. V. 106.
 Blomsterhandler Funck, Voldgården 2.
 Fuldmægtig O. Gerhardt, Sundholmsvej 47.
 Skolepsykolog, dr. phil. Grue-Sørensen, Elselillevej 12.
 Restauratør, fru Hansen, Amagerlandevej 241.
 Fru Jenny Ernst Hansen, Amagerfælledvej 36.
 Fuldmægtig Skram Hansen, Markmannsgade 54.
 Cand. jur. Torlund Henriksen, Samosvej 2.
 Assistent J. Hermann, Reberbanegade 19.
 Forlagsboghandler Børge Heiring, Dagøgade 1.
 Fru isenkræmmer Hemmeth, Amagerbrogade 203.
 Værkfører Eduard Hjort, Misteltenvej 9.
 Civilingeniør R. Hjelm, Wibrandtsvej 73.
 Ingeniør Aug. Holberg, Statholdervej 12³
 Bygningskonstruktør Hornbøll, Rumæniensgade 6.
 Prokurist Chr. E. Hvassum, Amager Fælledvej 9.
 Fru Kirsten Iversen, Herluf Trollesgade 25.
 Grosserer Peer G. Jacobsen, Amager Boulevard 131.
 Købmand Arnold Jacobsen, Ungarnsgade 41.
 Bibliotekar, forfatter Aage Jensen, Dronningensgade 55.
 Cigarhandler Frithjof Jensen, Strandgade 27 B.
 Installatør Herluf R. Jensen, Holsteinsgade 61.
 Fabrikant Poul Werner Jensen, Hellasvej 26.
 Fuldmægtig H. Stenberg Jensen, St. Møllevej 20.
 Gravør Thorleif Jensen, Skaanesgade 5.
 Grosserer Jørgen Jensen, Æblestien 3.
 Ingeniør F. R. Jensen, Ekkodal 6.
 Kriminaloverbetjent Joh. A. Jensen, Overgaden o. V. 100.
 Overbetjent Jens Gade Jensen, Flinterenden 7.
 Snedkermester Richard Jensen, Amagerbrogade 56.
 Tilskærer Otto Jensen, Genuavej 26 D.
 Vagtmester Jensen, Det gule Hus, Refshalevej.
 Entreprenør M. J. Jeppesen, Ved Amagerport 9.
 Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden o. V. 46.
 Møllermester E. Johansen, Strandgade 48.
 Renserierjer Knud E. Johansson, Kastrupkrogen 4.
 Kioskejer, fru Jenny Johansted, Georginevej 2.

Direktør Ragnar Julinsson, St. Møllevvej 18.
 Apoteker Juul, Kronprinsensgade 1.
 Tilskærer Bernh. Jørgensen, Brobergsgade 14¹.
 Isenkræmmer Robert Jørgensen, Ulrich Birchs Allé 17.
 Læderhandler Ejler Jørgensen, Amager Boulevard 128 A.
 Musiklærerinde, fru Gurli Jørgensen, Hollænderdybet 6.
 Direktør Kavsmann, Dantes Plads 33.
 Fabrikant Kurt Kenvig, St. Møllevvej 30.
 Førstegraver Kjerumgaard, Mikkel Vibesgade 5.
 Bagermester Aage Kjær, Vigerslev Allé 19.
 Fuldmægtig i finansmin. N. B. Kjær, Havnegade 13 A.
 Bagermester Jens Fr. Holm Knudsen, Kastruplundsgade 24.
 Fabrikant J. A. Knudsen, Ved Amagerport 5.
 Ingeniør Ivar B. Knudsen, Overgaden o. V. 102.
 Fabrikant Peter Knudsen, Sverigesgade 24.
 Revisor Koefod, Norgesgade 21.
 Revisor S. L. Kofoed, Dalføret 6.
 Bankassistent Krøgh, Overgaden o. V. 44.
 Arkitekt Axel Krüger-Larsen, Baadsmannsstrædes Kaserne.
 Bankkorrespondent P. Krüger-Sørensen, Amagerbrogade 121.
 Grosserer M. Lacoppidan, Mikkel Vibesgade 2.
 Herrekviperingshandler Em. Larsen, Birkevang 4, Kastrup.
 Ingeniør Kjeld Larsen, Amagerbrogade 17.
 Kaptajn H. Larsen, Rodosvej 28.
 Revisor Bruno Larsen, Arabiensvej 12 B.
 Slagtermester Ejnar Larsen, Saltværksvej 201.
 Stenfisker Kaj Larsen, Burmeistergade 23.
 Bartender Sv. Å. Larsen, Amagerbrogade 11.
 Læge Ernst Lassen, Rødovrevej 102.
 Fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Hans Laursen, St. Møllevvej 8.
 Herrekviperingshandler Sv. O. Laursen, Ulrich Birchs Allé 23.
 Isenkræmmer Axel V. Laursen, Højdevangs Allé 21.
 Prokurist Carsten Lundberg, Prinsesse Christines Vej 18.
 Kontreadmiral Kaj Lundsteen, Overgaden o. V. 60.
 Skibshandler P. A. Lyck, Overgaden o. V. 56.
 Maskinmester P. L. Lønstrup, Amagerfælledvej 6.
 Forretningsbestyrer J. R. Løyche, Wermlandsgade 8.
 Forretningsfører J. Skeltved Madsen, Milanovej 21.
 Fru M. Mikkelsen, Finlandsgade 30¹.
 Kranfører Brødbeck Mortensen, Njalsgade 51.
 Grosserer Aaberg Morton, Peder Lykkesvej 19.
 Fabrikant Siert Møller, Vermlandsgade 10.
 Forvalter P. A. Møller, Havnegade 27.

Dameskrædder Karl Nakel, Amagerbrogade 248.
 Prokurist Helge T. Nielsen, Eskjærvej 9¹.
 Bagermester Poul Nielsen, Frankrigsgade 15.
 Restauratør Nielsen, Ved Sønderport 9¹.
 Salgschef Carl H. Nilsson, Amagerbrogade 263 B.
 Fotograf Rie Nissen, Torvegade 25.
 Underdirektør, cand. pharm. Norel, Amagerbrogade 22.
 Murermester A. V. Olsen, Tuelandsvej 6.
 Maskinmester Erik Otzen, Amagerbrogade 237.
 Repræsentant E. Paasgaard, Markmandsgade 7.
 Overingeniør, cand. polyt. E. Park, Ved Volden 13.
 Gårdejer Knud Friis Pedersen, Maglundegård, Købelev.
 Instrumentmager Alf. Petersen, Bremensgade 51².
 Sekretær Arvid Petersen, Markmannsgade 7².
 Dommer E. H. Petersen, Stege.
 Bogholder Kaufmann Petersen, Østerdalsgade 5.
 Entreprenør G. Petersen, Gimles Allé 1 B.
 Kunsthandler Petersen, Holmbladsgade 108.
 Cyclehandler Aage Petersen, Amagerbrogade 72.
 Maskinsnedker Helge Petersen, Burmeistergade 3.
 Gas- og vandmester Erik Pedersen, Skipper Clements Allé 8.
 Skibsinspektør Svend Fage Petersen, Willemoesgade 23.
 Lektor, dr. phil. J. Boye Petersen, Højdevangs Allé 32.
 Udstedsbestyrer Aage Petersen, Jakobshavn.
 Bagermester Torben Petersen, Niels Juelsgade 4.
 Maskinmester N. H. Petersen, Glømmensgade 15.
 Bagermester Henry Poulsen, Overgaden o. V. 98.
 Skibsfører R. A. Raahauge, Cort Adellersgade 12.
 Exportchef Karl Karup Rasmussen, St. Møllevej 20.
 Fabrikant Rasmussen, St. Møllevej 9.
 Handelsrejsende C. A. Rasmussen, Wermlandsgade 16.
 Maskinmester Axel Nyborg Rasmussen, Overgaden o. V. 54.
 Værkfører N. E. Rasmussen, Aalandsgade 57.
 Fabrikant Kai Reenberg, Aalandsgade 45.
 Læge Edgar Rosing, Ved Volden 6.
 P. Fr. Rothenburg, Ålandsgade 27¹.
 Fuldmægtig Henry Sally, Sundholmsvej 51.
 Matros Bruno Schmidt, Bjørneklovej 6.
 Organist R. Thorup Schmidt, Ryesgade 32.
 Revisionschef Johs. Smith, Ved Volden 12.
 Direktør Schwenn, Ved Volden 3.
 Maskinmester Schytte, Ravennavej 6.
 Bogholder Stein, Wibrandtsvej 86.

Plantageejer Aage Suhr, Vesterled, Taarnby.
 Gartner Holger Suhr, Allégaarden, Kastrup.
 Bagermester Axel Svendsen, St. Kongensgade 91².
 Handelsgartner Høeberg Svendsen, Kastrupvej 233.
 Fabrikant Erik Sørensen, Reberbanegade 51.
 Forvalter O. Sørensen, Prøvestenen.
 Bankfuldmægtig S. O. Sørensen, Amagerbrogade 7.
 Frisør Hans Sørensen, Maltavej 13.
 Fru Sørensen, St. Møllevej 4.
 Statsaut. revisor Axel Høiriis Sørensen, Ved Volden 11.
 Salgschef Axel Teglvad, Wermlandsgade 4.
 Arkitekt Thoresen-Lassen, Ved Volden 11.
 Maskinmester Frede Torp, Amagerbrogade 253.
 Civilingeniør R. E. Toxbøl, Holmbladsgade 107 G².
 Kapelmester Erik Tuxen, Havnegade 51.
 Fru E. Valentiner, Strandgade 5.
 Grosserer Holger Wang, Ved Volden 13.
 Læge Thure Vilstrup, Uplandsgade 36 B².
 Forvalter van der Lieth, Parmagade 50.
 Fru Vennike, Østerbrogade 41.
 Fuldmægtig i finansmin. Voght, Svinget 2.
 Orlogskaptajn H. H. Wesche, Strandgade 48.
 Magasinforvalter E. Chr. Westh, Dalumvej 12, Hvidovre.
 Bankbogholder C. Wiff, Overgaden o. V. 48 A.
 Skibsinspektør Leif R. Vilandt, Elselillevej 9.
 Dr. med., afdelingsforstander Mogens Volkert, Ved Volden 10.
 Fabrikant Paul Würtz, Thingvalla Allé 6.

PASSIVE MEDLEMMER

Årligt medlemsbidrag 8 kr.

Statsaut. revisor Alex C. Ankjær-Jensen, Anker Heegårdsgade 1.
 Revisor Knud Corneliussen, Rothesgade 15.
 Cand. polit. fru Sigrid Jernholt, Ingolfs Allé 24.
 Expeditionssekretær M. H. Jernholt, Ingolfs Allé 24.
 Direktør E. Lindén, Krogvej 46, Virum.
 Fabrikant Carl Petersen (De forenede Eddikebryggerier), Strandgade 12.
 Skolebestyrerinde frk. E. Falbe-Hansen, Mariendalsvej 34 D.
 Husholdningslærerinde frk. Ellen Sophie Heje, Skrænten 1, Gentofte.
 Cand. mag. fru Estrid Peitersen, Fru Gyllebourgsvej 10.
 Fotograf Jette Bang, Strandgade 12.
 Kommunalærerinde frk. Ellen Elisabeth Mygind, Edv. Falcksgade 5.
 Fru Frida Hundertmark, Gentoftegade 56 C.

Fru Overlærer Olsen, Ndr. Fasanvej 87.
Oberstløjtnant Axel Mygind, Kronborg, Helsingør.
Provst Egede Schack, Torvegade 47.
Fru Christensen, Søren Nordbyes Allé 2 A.
Fru Gerda Servais Jensen, Peter Bangsvej 120 F.
Lærerinde fru Elizabeth Sanger, Willemoesgade 23.
Kasserer frk. Ketty Thuroe Hansen, Gunløgsgade 21.
Fru Kirsten Heje, Torvegade 47.
Statsaut. revisor I. Heje, Torvegade 47.
Lærerinde fru Karen Abel, Reberbanegade 17.
Pastor Borg-Hansen, Mikkel Vibesgade 2.
Fru Emilie Buur, f. Jernholt, Sønder Brarup, Angel, Sydslesvig

LIVSVARIGE MEDLEMMER

100 kr. een gang for alle.

Arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A.
Fru Grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8.
Parfumehandler Chr. R. Berg, Torvegade 51.
Fabrikant Chr. J. Støyberg og hustru, Kolding.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Lærerinde frk. Ruth Nissen-Petersen, Frimestervej 13.

DØTTRESKOLENS BØRNEHAVE

modtager børn fra 3½-års alderen, både drenge og piger.

Formiddagsbørnehaven er åben hverdage fra kl. 9-13, eftermiddagsbørnehaven fra kl. 14-17. Ferier og fridage er de samme som i skolen.

Betalingen for formiddagsbørnehaven: 30 kr. om måneden pr. barn, for eftermiddagsbørnehaven: 24 kr. pr. barn, erlægges forud. For formiddagsbørnehaven betales intet i juli, for eftermiddagsbørnehaven intet i juli og august. For vintermånederne betales 2 kr. mdl. i brændselspenge. Udmeldelse kan kun ske med en fuld måneds varsel, beregnet fra den 1. i måneden.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.

Årsag til fraværelse udover 2 dage bedes meddelt. Tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet skal børnehaven straks underrettes om.

Af hensyn til de andre børn modtages et forkølet barn ikke.

Hvert barn må medbringe skiftesko, en pose til sko, et krus, en madkasse og et håndklæde (ca. 30 × 60 cm). Disse ting kan opbevares i børnehaven. De skal være tydeligt mærkede med navn. Dette gælder også barnets overtøj.

Børn i formiddagsbørnehaven forsynes med madpakke hjemmefra. Mælk kan bestilles i børnehaven og betales månedsviis bagud.

Alt materiale leveres af børnehaven uden ekstrabetaling, dog betales i december 2 kr. pr. barn til småarbejder til julegaver.