



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

OPRETTET 1799

1955



THOMAS
HAVNING
JAN. 1938

Geografisk Studiensamling
København

FN 74
MARTS 45

CHRISTIANSHAVNS
DØTTRESKOLE

Statens pædagogiske Studiesamling
København

1955

CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE, der bor over for Vor Frelzers Kirke, Dronningensgade 67, stiftedes i 1799 af en kreds af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig undervisning og en alsidig uddannelse. Den er en selvejende institution, en privat skole, hvor forældrekrederen gennem bestyrelsen overvåger undervisningen og skolens forhold i det hele.

Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at hvert enkelt barn kan følges med omhu.

Skolen fører gennem ti klasser sine elever frem til mellem-skole- og realeksamen.

Skolen har fra sin begyndelse i 1799 givet en højere undervisning, i de første 50 år med to, derefter med tre fremmede sprog.

Fra 1925 har skolen fulgt mellemskolens læseplan, men havde kun tre mellemskoleklasser. Efter forældrekrederens ønske oprettedes der 1. april 1942 en 4. mellemskoleklasse, der i marts 1943 bestod mellemskoleeksamen og i marts 1944 realeksamen. Skolen fik i december 1942 og december 1943 eksamensret til henholdsvis mellemskole- og realeksamen.

SKOLENS BESTYRELSE

Prokurist R. Anthonsen (formand).

Fru handelsgartner Holger Suhr.

Kontrabassist i Statsradiofoniens Symfoniorkester

L. Bramsen.

Landsretssagfører H. H. Holm.

Civilingeniør Poul Jessen.

Provst Egede Schack.

Fru Ninni Wolf.

BØRNEHAVENS LEDER

Frk. Margrethe Ahlefeldt-Laurvig træffes daglig i børnehaven kl. 13-14.

Assistent i børnehaven: fru Birgit Andersen.

Medhjælper i børnehaven: frk. Ada Schmidt.

SKOLENS KONTOR

Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen eller vicebestyrer fru Estrid Peitersen træffes daglig (undtagen lørdag) kl. 12-13, Dronningensgade 67, mezz. Tlf. Amager 4553.

SKOLENS LÆRERE 1954-55

Fru Karen Abel, eks. l.: historie, geografi, religion.

Hr. N. Atterup, eks. l.: historie, geografi, naturhistorie, religion, fysik.

Hr. Carl Bengtsson, eks. l.: regning, matematik, fysik, tegning, dansk.

Frk. Berta Eschen, overlærer, cand. mag.: dansk, tysk.

Frk. Elisabeth Falbe-Hansen, eks. l., fl.: dansk, latin, gymnastik, engelsk.

Fru Inge Kolbye Glenstrup, eks. l.: dansk, regning, gymnastik, sang, skrivning.

Fru Jenny Ernst Hansen, eks. l.: regning, sang, religion, skrivning, læseklasse.

Fru Ester Johannessen, eks. l.: dansk, tysk, gymnastik.

Frk. Anna Lund, overlærer, eks. l.: regning, matematik, skrivning, håndarbejde, bogføring, fysik.

Fru Charlotte Lehn, eks. skolekøkkenl., fl.: husgerning, regning, engelsk, fransk, tegning, småsløjd.

Fru Estrid Peitersen, overlærer, cand. mag.: dansk, engelsk.

Fru Elizabeth Sanger, overlærer, eks. l.: regning, religion, naturhistorie, dansk.

Provst Egede Schack: religion.

Fru Doris Sørensen, eks. l.: håndarbejde, skrivning, gymnastik, naturhistorie, geografi, sang.

Skolens tilsynsførende læge: frk. Karen Sveistrup.
Skolens sundhedsplejerske: fru T. Juncker-Christensen.
Skolens regnskabsfører: hr. bankfuldmægtig Kaj Schreiber.
Ansæt fra 1. august 1955: frk. Jytte Skram Jørgensen, eks. gymnl.
Fru Glenstrup forlader skolen ved udgangen af dette skoleår
for helt at hellige sig arbejdet i hjemmet. Skolen takker fru Glen-
strup for de 3 år, hun har virket her.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1954

Der indstilledes 22 elever. Af disse bestod 7 med mg+, 5 med mg,
6 med mg÷, 3 med g+ og 1 med g.

Bente Andersen	Kirsten Frystyk Nielsen
Kirsten Andersen	Jette Paasgaard
Inger Birgit Dabelsteen	Birthe Falck Petersen
Vivi Hornbøll	Hanne Boye Petersen
Aino Tollan Jensen	Lene Ahrenst Petersen
Birgit Hedegaard Jensen	Lisbeth Nyborg Rasmussen
Eva Johanne Jensen	Winnie Ørslykke Rasmussen
Kirstin Johansen	Gerda Schytte
Kirsten Bülow Jørgensen	Nana Thoresen-Lassen
Käte Jørgensen	Susanne Wagner
Inge Asmussen Lyck	Inge Wiff

9 elever gik til gymnasiet, 12 til realklassen.

REALEKSAMEN 1954

Der indstilledes 11 elever. Af disse bestod 1 med mg+, 3 med mg,
3 med mg÷, 1 med g+ og 3 med g.

Jytte Dirksen	Benthe Tvede Kavsmann
Lisbeth J. Frederiksen	Britt Kjeld Larsen
Mette Heiring	Bente Lembeke-Petersen
Eva Jensen	Hanne Minona Aaberg Morton
Inge Elise Jeppesen	Eva Nissen
Birgitte Juul	

Opmærksomheden henledes på, at der til laborantuddannelse kræves realeksamen *med* regning og matematik.

FERIER OG FRIDAGE 1955-56

Skolen begynder mandag d. 15. august kl. 8,45. Skolen er lukket indtil kl. 8,15. Første skoledag slutter kl. 10,40.

Mandag d. 19. september.

Efterårsferie 17.-22. oktober, incl.

Lørdag d. 3. december.

Juleferie 23. december - 5. januar incl.

Fastelavns mandag.

Kongens fødselsdag d. 11. marts.

Dronningens fødselsdag d. 28. marts.

Påskeferie fra onsdag før påske til tirsdag efter påske, incl.

St. bededag og den følgende lørdag.

5. maj.

Kristi himmelfartsdag.

Pinseferie fra lørdag før pinse til tirsdag efter pinse, incl.

Grundlovsdag, 5. juni.

Sommerferie fra den 23. juni.

Børnehjælpsdagen fri fra kl. 11,45. Første skoledag efter sommer-, efterårs-, jule-, påske- og pinseferie begynder skolen først kl. 8,45.

FRA SKOLEÅRET 1954-55

Ved årsafslutningen den 22. juni kunne skolen for første gang præsentere et eksamensjubilæum, idet den første realklasse tog eksamen for 10 år siden. Vi havde den glæde, at nogle af de »gamle piger« fra 1944 kom for at være med til afslutningen. De så med nogen undren, hvad de åbenbart havde glemt i de forløbne 10 år, at glæden over at slippe ud af skolen trods alt ikke er stærk nok til at bremse nogle afskedstårer.

Efter endt mellemskoleeksamen var 9 elever på rejse til England. Holdet tog samlet til York, hvor vi et par dage var gæster på The Mount School. Vi fik lejlighed til at overvære kostskolens årsafslutning, der bød på en morsom elevunderholdning, men også på rørende afskedsscener, der lærte os, at man ikke behøver at skamme sig over sine følelser for skolen og kammeraterne. I den følgende uge var pigerne enkeltvis indkvarteret hos de engelske kammerater, og der var ikke grænser for, hvad de havde at fortælle hinanden, da de mødtes igen til hjemrejsen. Alle var fyldt med indtryk og oplevelser, alle var blevet godt forkælede, og alle var blevet meget dygtige til at tale engelsk.

Den 16. august begyndte Døttreskolen sit nye år med 215 elever. I det nye hus havde vi i løbet af sommerferien fået indrettet et nyt klasseværelse, som realklassen tog i besiddelse. I et tilstødende lokale har vi fået plads til en del af skolens bogsamling, som vi er glade for at have anbragt på et let tilgængeligt sted. Indretningen af den nye realklasse betød, at vi kunne slå to små klasseværelser på 3. sal sammen til eet stort, således at 3. kl. i år har haft god og rigelig plads, og således at vi har fået et fortrinligt lokale til forældremøder, terminsprøver o. lign.

Da trafikken i gaderne omkring skolen mere og mere har vanskeliggjort børnenes skolevej, er der blevet oprettet en færdsels-

patrulje af følgende elever fra II og III ml.: Ann Bohn-Willeberg, Rita Høeberg Svendsen, May R. Rasmussen, Jette Gerhardt, Eva Schøtt Jensen, Mette Christiansen, Hanne Staunæs, Anita Svendsen, Lisian D. Nakel, Birgitte Henriksen, Dorthy Ege, Bodil Ø. Nielsen, Ruth Botoft, Lis Rasmussen, Doris Olsen. Når vi her nævner hele patruljen, skyldes det, at det særlig i det første år ikke er nogen helt taknemmelig opgave at skulle optræde som myndig færdselsbetjent over for kammerater, der godt kan være længe om at fatte færdselspatruljens betydning. Det er et ansvarsfuldt hverv, som i det store og hele er blevet røgtet samvittighedsfuldt; derfor siger skolen tak til færdselspatruljen og retter samtidig en indtrængende opfordring til alle eleverne, til lærerne og til forældrene om at respektere patruljens anvisninger og ikke gøre dette frivillige arbejde unødvendigt svært. Også i dette skoleår har overbetjent Mouritzen givet alle klasser en times hårdt tiltrængt færdselsundervisning.

Den 1. september havde frk. Ahlefeldt været ansat som leder af børnehaven i 10 år, hvorfor alle skolens gamle børnehavebørn, 40 piger fra 1. kl. til realkl., var på gratulationsvisit i børnehaven. 10 år er vist egentlig ikke noget, man fejrer som jubilæum; men vi ville alligevel gerne gribe lejligheden til at vise frk. Ahlefeldt, at skolen påskønner hendes trofaste arbejde med de små, og at understrege børnehavens betydning for skolen. Det er nemlig hvert år en stor hjælp, at en del af de små nye i 1. kl. kommer lige fra børnehaven, hvor de har lært at omgås andre børn hensynsfuldt, lært at indordne sig under fælles regler og lært selve huset at kende.

September står i udflugternes tegn. Det gælder om at benytte de sidste rester af sommeren. IV ml. og realkl. var på en 5 dages tur til Sønderjylland og Sydslesvig sammen med frk. Eschen og hr. Bengtsson. Da turen foregik med bus, kunne den tilrettelægges sådan, at eleverne fik så godt som hele grænselandet at se. Den første dag nåede man Sønderborg, hvor man så slottet, garnfabrikken og naturligvis Dybbøl. Derfra gik turen mod syd ned over Flensborg og videre gennem det »skønne land med dal og bakker fagre« og alle de historiske minder til Slesvig. Her gav

man sig forholdsvis god tid, for man må ikke have travlt, når man skal se Dannevirke. Det blev en betydningsfuld oplevelse for børnene, at de fik en fører som Søren Telling til at gennemgå Dannevirke. Fra Slesvig tog man mod vest over til Husum, hvor lærer Lassen fra Nibøl stødte til for at være fremmedfører i marsklandet. Man nåede et besøg i den danske skole i Nibøl, hvorfra man tog videre over grænsen til Tønder. Vi tror, at en sådan tur foruden reel historisk og geografisk oplysning aflejrer indtryk i børnenes sind, som senere vil være værd at hente frem.

Af andre udflugter nævner vi III ml.s tur til Kalundborg med et ophold undervejs i Roskilde domkirke. Også i Kalundborg så børnene den dejlige gamle kirke, hvorefter de var inviteret hen på skolehjemmet Kaalund Kloster, hvis gæstfri forstanderpar bød på sodavand til den medbragte frokost. Hovedbegivenheden var dog en langboldkamp med Lundemarksskolens piger, der sejrede overlegent og vandt vores beundring for deres lynhurtige og sikre spil. I og II ml. har været på en blæsende, men vellykket tur til Landskrona, mens 4. og 5. kl. tog ud for at gøre naturhistoriske studier i Danmarks Akvarium. Endelig har der været foretaget en del museums- og institutionsbesøg, bl. a. til Thorvaldsens museum og Kastrup Glasværk.

På skolen har vi ved børnehavens formidling haft besøg fra Grønland, idet fru Krebs fra Grønnedal en dag i november kom og viste smukke farvelysbilleder for hele skolen. IV ml. havde en dag besøg af 6 elever fra den tilsvarende klasse i Nibøl danske skole. Nibølbørnene, som holdt efterårsferie her i byen, var ivrige efter at opleve, hvordan en IV ml. på en københavnsk skole arbejdede en skoledag igennem. Ideen var god, skønt det vist næppe lykkedes vores IV ml. at imponere sydslesvigerne. Senere på skoleåret havde vi igen besøg fra Sydslesvig. Konfirmanderne fra Nibøl og omegn, som hvert år er Dansk-Frisisk Selskabs gæster til en uges ophold i København, holdt på en af deres rundture i byen frokostpause på Døttreskolen. Det blev en rar dag for os. III ml. optrådte på den nydeligste måde som værter, og en af pigerne fortalte gæsterne lidt om skolen. Vi fik til gengæld frisiske sange at høre, og skoleleder Dinsen-Hansen, hvem det er

beskåret at sprede hygge og smil om sig, fortalte os om det danske skoleliv i Frisland. Vi glæder os til igen til næste år at se konfirmanderne dernedefra hos os, og vi takker de hjem, der så venligt tog imod de sydslesvigske børn til indkvartering.

Det ordinære medlemsmøde fandt sted i Vor Frelzers sogns menighedshus den 26. oktober. Den store forsamling begyndte med at synge »Jeg elsker den brogede verden«, hvorefter den konstituerede formand, hr. prokurist Anthonsen, bød velkommen. Til dirigent valgtes fuldmægtig i Udenrigsministeriet Lorenz Petersen. Hr. Anthonsen aflagde beretningen og rettede en varm tak til fru Suhr, der i juni havde trukket sig tilbage fra formandsposten. Hr. Anthonsen sluttede med at sige: »Fru Suhrs uegennyttige arbejde for Døttreskolen har sat sig spor, som aldrig vil slettes ud.« Efter formandens tale gennemgik skolens regnskabsfører, hr. Schreiber, regnskabet, der godkendtes. Valgene blev hurtigt overstået, idet hr. Anthonsen, der skulle afgå efter tur, med akklamation blev genvalgt, ligesom også hr. Brill-Jensen genvalgtes til revisor.

Den store tilstrømning til medlemsmødet skyldtes nok for en del, at frk. Kaspersen, skolens tidligere leder, havde lovet at komme og tale. Et stærkt bifald hilste frk. Kaspersen, da hun efter generalforsamlingen fik ordet. Frk. Kaspersen begyndte med fra forordet til skolens historie at citere, at den bog var skrevet, for at forældre, lærere og elever i vanskelige tider kunne styrkes ved at se, hvordan jævne folk havde ført skolen igennem. De havde følt deres ansvar og taget arbejdet på sig. Endvidere citerede frk. Kaspersen fra provst Schultz-Lorentzens tale i Vor Frelzers kirke ved 150 års jubilæet, at der var flere med i morgensangen end dem, man kunne se. De forældre, som grundlagde Christianshavns Døttreskole, sad for 150 år siden i de samme kirkestole, blandt dem Niels Brock og Otto Fabricius. De havde rejst sig, og andre havde taget deres plads, slægt efter slægt, med skiftende dragter, skiftende sind, men med den samme bekendelse af Guds trofasthed. Derefter omtalte frk. Kaspersen den såkaldte Askovkreds's forslag om folkeskolen som en udelt skole og udtalte sin undren over den passus, som siger, at ingen skole, der forbereder

børn under 14 år til eksamen, så kan få offentlig støtte. Frk. Kaspersen sammenstillede det med »Askovadressen« af 1881 med dens kirkelige frihedskrav, men fandt, at det nuliggende skoleforslag ville frihed for sin egen opfattelse, men ville knægte andres. I øvrigt fremhævede frk. Kaspersen, at Christianshavns Døttreskole og Zahles skole altid havde været udelte skoler. Om Flors højskole i Rødding hed det, at den ville vække ungdommen til rigere åndeligt liv, men det faste reelle studium var det bærende grundlag. Frk. Kaspersen fortsatte: »Christianshavns Døttreskole har altid fundet glæde i den solide kundskabstilegnelse. Ånden i skolen har aldrig været så svag, at den ikke tålte et fast arbejde. Jeg tror ikke på, at slægt efter slægt havde opretholdt denne skole, hvis der ikke var ånd i den. En far sagde engang: Vi har ikke sendt vort barn i denne skole, fordi det er en kristen skole – vi er såmænd bare hedninger –, men fordi det er en god skole! I en privat skole bliver der aldrig tid til at falde grundigt i søvn; der kræves altid meget af forældre og lærere for at bevare skolens kvalitet. Det er ikke skoledirektion og sundhedskommission, der giver de bærende ideer. Det er forældre og lærere. Ansvar er deres. Der sidder mange herinde, der har taget store tag for Døttreskolen – og vil blive ved dermed. Og når de første har rejst sig, vil andre tage deres plads. De har skaffet skolen et hus til, og et hjem har lagt 10.000 kr. på bordet som start til at gøre det nyt. Jeg har regnet ud, at hvis 19 andre hjem gør ligeså, kan De bygge huset. Men sandsynligvis bliver det bygget af Dem alle derved, at De lægger kræfterne sammen. Må jeg til sidst takke den del af bestyrelsen, som jeg har samarbejdet med, for Deres indsats og Deres forståelse – i særlig grad fru Suhr, hvis omsorg for skolen har været rørende og enestående. Og så vil jeg gerne bede Dem alle forstå, at det er en stor hjælp for børn og skole, hver gang De viser forståelse og god vilje. Det er meget krævende at være lærer – og at være leder – ved en privat skole. Det gør ikke noget, at man slides op; men det er vigtigt, at man slides op på det væsentlige og ikke på unødvendige vanskeligheder. Her må jeg igen prise fru Suhr og hendes bestyrelse, og jeg har indtryk af, at hr. Anthonsen har samme

gode forståelse og arbejdsvilje. Jeg mindes, at fru Anthonsen har tegnet skolens emblem, og det er et af de mange lyse tegn på, at De vil passe på Døttreskolen. Og da *det* forekommer mig at være så overordentligt vigtigt, så er De og frk. Falbe-Hansen og vor fælles kære lærerkreds med til at gøre *mine* dage lyse. Tak!« Aldrig lytter en forsamling af Døttreskolens forældre og lærere, som når frk. Kaspersen taler. Og skal man dømmes efter denne aften forstående munterhed og grebne lydhørhed, så er vi alle enige om at passe på Døttreskolen for dens egen skyld, men også fordi vi alle som een vil være med til at gøre frk. Kaspersens dage lyse.

I november var mellemskolen og realklassen inviteret til Frederik Barfods Skoles fest med skolekomedie og bal. Drengene spillede »Tordenskjold i Dynekilen«, og vi føler os smigret over, at Barfods Skole kan bruge vores piger til de kvindelige roller. Det er en morsom og sund oplevelse for pigerne at være med i en anden skoles festforberedelser, og vi takker Barfods Skole hjerteligt for den festlige aften.

En halv snes dage senere, den 2. december, gik det løs hos os selv med at fejre skolens 155 års fødselsdag. Til fødselsdagmorgensangen var der som sædvanligt mødt mange forældre, gamle elever og venner; vi nyder alle den morgen med de 155 lys tændt og for første gang en forjættende duft af gran. Bagefter gik vi alle over i kirken, hvor pastor Borg-Hansen holdt en rigtig adventsgudstjeneste for os. Om aftenen mødtes vi til fest i Borgernes Hus. Programmet bød traditionen tro på et lille bidrag fra hver klasse. 1. kl. begyndte med at synge »Vore kjoler«; 2. kl. spillede »Askepot«, og derpå fulgte en mere realistisk julehistorie, »Sørens spille«, opført af 4. kl.; 5. kl. sang »Cock Robin«, formummet bag fantasifulde hjemmelavede fuglemasker. Så fulgte 3. kl., der på en henrivende måde illustrerede Zacharias Topelius's vers »Da farmor gik i skole«, og I ml. fortsatte med en akt af Topelius's »Tornerose«. Nu kom der ny afveksling med male- riske kinesere i Seedorffs »China Town«, en lille bitte ting, som takket være IV ml.s fantasi kommer til at indgå i den snart lange række af charmerende glimt fra skolefester, der vil huskes. II ml.

havde også klædt sig ud som kinesere og morede sig selv og tilskuerne med »Kejseren af Kinesiens land«. Endelig fulgte III ml.'s og realklassens interessante arrangement, som med et Heiberg-citat var døbt »Gudskelov vi til latter har råd«, og som skulle vise humor i dansk litteratur til forskellige tider: Først så man »Roselil og hendes moder«, dernæst en scene af »Den politiske kandestøber«, en scene af »Aprilsnarrene«, 4 levende Fritz Jürgensen-tegninger på scenen på een gang, en meget morsom fremstilling af tanternes besøg fra Herman Bangs »Det hvide hus«, og som kontrast hertil sluttedes med middagsscenen fra Finn Søeborgs »Sådan er der så meget«. Skolens fødselsdag er årets festligste dag, og vi håber altid at have humør nok i behold til at kunne fejre den i muntert samarbejde mellem børn, lærere og forældre.

Den sidste dag før juleferien havde vi den glæde, at provst Schack, frisk hjemkommen fra sin Amerikarejse, kunne være sammen med os og holde en kort og god juleafslutning for børnene. Samme dag måtte vi tage afsked med vores skolebetjent, hr. Ziegler, og hans kone. Hr. Ziegler havde fra 1. januar fået ansættelse som skolebetjent ved Nr. Allés skole, og vi måtte med beklagelse se i øjnene, at hr. og fru Ziegler ikke mere skulle gå rundt og hygge om os og gøre os alle små tjenester. Vi siger hr. og fru Ziegler tak for 7 års trofast arbejde for Døttreskolen. Det har været godt for skolen at have et par mennesker knyttet til sig, som altid, selv når der stilledes store krav, har været vilige, venlige, hjælpsomme og fulde af godt humør, og som har følt sig solidariske med skolen. Efter jul tiltrådte hr. Hans Nielsen som skolebetjent. Vi byder her endnu engang hr. Nielsen og hans kone velkommen og håber, at også deres humør slår til over for alt, hvad der byder sig af arbejde på en skole som denne.

I vinterens løb har der været holdt forældremøder for alle klasser, og atter i år har vi kunnet glæde os over endog særdeles god tilslutning til møderne.

På kongens fødselsdag havde III ml. vovet at arrangere karneval for de 3 ældste klasser. Ballet blev morsomt for de forholdsvis få, der ikke af udklædningskravet havde ladet sig skræmme til

at blive hjemme, så trods det økonomiske underskud fortjener III ml. ros for deres initiativ.

En ekstra fest måtte der jo blive i år i anledning af H. C. Andersens 150 års fødselsdag, og da der på skolen er tradition for at fejre H. C. Andersens runde fødselsdage, måtte vi lægge os i selen for at finde på noget, der på værdig måde kunne festliggøre dagen, uden at forberedelserne slugte for meget af undervisningstiden. Det endelige resultat blev, at vi slog to fluer med eet smæk og lod H. C. Andersen-festen give os lejlighed til et fremstød for skolens byggefond. Forhåbentlig vil digteren tilgive os den egoistiske og lidt for praktiske idé. Af hensyn til undervisningen blev festdagen flyttet til søndag den 3. april, hvad H. C. Andersen også må tilgive os. Til gengæld stod skolen på gloende pæle som en rigtig elverhøj den søndag eftermiddag. Frk. Ahlefeldt havde stillet børnehaven og – især – sig selv til rådighed til et vældigt arrangement med tombola, bortlodninger og konditori. Opgaven, som frk. Ahlefeldt havde påtaget sig, var i virkeligheden alt for stor for et enkelt menneske; men ved frk. Ahlefeldts beundringsværdige slid og ved god hjælp fra de store piger og venlige mødre lykkedes det, og det blev indbringende. I øvrigt foregik der noget over hele skolen. Hr. Bengtsson havde omskabt et klasseværelse til et veritabelt teater, hvor 1. kl. opførte »Svinedrengen«. I et andet klasseværelse viste I ml. »Prinsessen på ærten« som marionetkomedie, og i pauserne læste 3. kl. eventyr højt. Et tredje sted var der udstilling af alt, hvad vi havde kunnet skrabe sammen af H. C. Andersen-litteratur, samt af børnenes eventyrillustrationer. Tegnelærerne havde benyttet lejligheden til en konkurrence blandt børnene, og der blev udsat 10 præmier i form af sjove små eventyrdukker forarbejdet egenhændigt af fru Peitersen. De sejrende kunstnere blev: Bodil Wolf og Jette Rymar Christiansen fra 4. kl., Ulla Beksgaard Christensen fra 5. kl., Lise Kastrup Jensen, Anne Hermann, Birgit Kaufmann Petersen og Helene Tuxen fra I ml., Susanne Garde fra II ml., Else Weltzer og Mette Christiansen fra III ml. Nede i børnehaven, hvor det var stærkt tiltrængt med underholdning for de mange mennesker, der pænt måtte vente på at komme til tom-

bolaen, blev der sunget H. C. Andersen-sange af sangere fra alle klasser. Og oppe på 3. sal blev der kamp om tilskuerpladserne og stor jubel, da lærerne optrådte med scener fra forskellige even-tyr. Eftermiddagen blev kaotisk, men festlig. En mor udtrykte stemningen således: »Aldrig er der sket så meget på een gang på så kort tid!« Skolen kan ikke hjerteligt nok takke alle, der tog del i festen, alle, der skænkede smukke og værdifulde gevinster og kager til konditoriet, og alle, der med sindsro lod 25-ørerne rulle. Ikke mindst takker vi alle pigerne, fordi de med strålende humør sprang til for at hjælpe overalt, hvor de så, der var brug for hjælp. At se samarbejdsvilje hos børnene er og bliver den største glæde. Ved et lille mirakel og stor håndkraft fik vi i løbet af få timer skolen til at ligne en skole igen, så vi den følgende dag kunne gå normalt i gang og holde vores gymnastikafslutning inden for de snævre grænser, som gymnastiksalen sætter for os.

En begivenhed, som vi ikke må undlade at omtale, var den første polio vaccination, der heldigvis fik omtrent 100 procents tilslutning, da børnene i de 5 underskoleklasser skulle vaccineres. I denne forbindelse vil skolen gerne rette en indtrængende opfordring til forældrene om med lige så stor selvfølgelighed at tage imod tilbudet om den årlige undersøgelse hos vores stor-artede skolelæge. Det er et af de områder, hvor skolens elever deler lige kår med børnene på de offentlige skoler, og vi har kun grund til at være taknemmelige over den nemme og betryggende måde, undersøgelserne kan ordnes på.

Skoleårets hidtil sidste begivenhed blev 4. maj, 10 årsdagen for Danmarks befrielse. Det var oven i købet realklassens sidste normale skoledag, og vi tog del i byens festligheder ved med undtagelse af de to yngste klasser alle at gå til Amalienborg, hvor vi var så heldige at blive anbragt lige foran kongens balkon. Det gjorde ikke noget, at det regnede, når man sammen med 10.000 københavnerbørn måtte være med til at hilse på kongen og dronningen og prinsesserne og kunne høre kongens tale så direkte, at mikrofonerne for os var overflødige. Midt i regnen på Amalienborg slotsplads havde man chance for at opleve lidt af den fælleskabsfølelse, som vi gamle aldrig glemmer fra den første 4. maj.

Af de årligt tilbagevendende begivenheder venter nu kun II ml. på sit lejrskoleophold i frk. Kaspersens »Tuenhus« i Hanherred, og der er god grund til at glæde sig.

Det skal til slut bemærkes, at skolen i år har været i den lykkelige situation helt at kunne undgå fremmede vikarer. Det har ikke været slemt med sygdom blandt lærerpersonalet, og de forsømmelser, der har været, har kunnet klares ved hjælp af skolens egne lærere. Det forholdsvis lave timetal, som en del af lærerne læser, kommer i høj grad skolen til gode under uregelmæssige forhold; det er nemlig en stor betryggelse, at vikartimer læses af lærere, der kender børnene og de mange små praktiske regler i skolens daglige liv.

Elisabeth Falbe-Hansen

D Ø T T R E S K O L E N S D Ø T T R E

Elevforeningens første møde i sæsonen 1954 var ledsaget af filmsunderholdning, idet foreningen havde lånt film fra den amerikanske ambassade. Mødet var godt besøgt, og vi havde det fornøjeligt ved tebordet efter forevisningen.

Den 12. november 1954 havde vi en vældig hyggelig aften hos frk. Kaspersen, hvor et stort antal gamle elever var mødt op og glædede sig over at være sammen med deres tidligere skoleleder.

De afsluttende klassers elever opfordres fremdeles til at indmelde sig i elevforeningen, hvor kontakten med gamle skolekammerater kan vedligeholdes. Indmeldelse sker hos formanden, Lone Jacobsen, Amager Boulevard 131, tlf. AM 8501.

G L I M T F R A B Ø R N E H A V E N

Som afslutning på børnehavetåret 54 drog vi alle på skovtur, dels til stranden ved Bellevue, dels til Dyrehaven, en dejlig dag i strålende sol fra først til sidst.

Den 1. september havde jeg været ansat som leder af børnehaven i 10 år, i hvilken anledning vi festede hele dagen. Alle »gamle« piger kom ned fra skolen for at lykønske, og børnehaven blev i dagens anledning en herlig masse legetøj rigere.

Som sædvanlig har vi besøgt forskellige udstillinger i efteråret, bl. a. i Forum »Barn og Hjem« og »Gartnerens udstilling«, hvor det store vandorgel imponerede børnene mest.

I årets løb har vi sendt tøjgaver til Grønland, dels til Sukker toppen, dels til en hårdt trængt ø uden for Grønne dal. Vore børn fik takkebesøg af en lille pige i grønslænderdragt, som overrakte børnene en yndig grønslænder dukke.

Menighedsbørnehaverne inviterede i november måned 1500

børnehalebørn fra København til børnegudstjeneste i Frue Kirke. Det var en meget stor dag for alle vore børn. »Børnenes sang«, som det stod i pressen dagen efter, »måtte bevæge selv de tavse apostelskikkelser.« En måned senere blev vi inviteret til julegudstjeneste i Christianskirken her på Christianshavn. Det var de lokale børnehaver herfra, der samlede. Man ønsker kun, alle børnenes pårørende kunne overvære sådanne stunder.

Efter jul samlede børnenes mødre til en hygge-aften i børnehaven, hvor jeg fortalte om de børnehaver, jeg besøgte i England i sommer. Børnenes forårsfest og udstilling afholdtes som de tidligere år i marts måned, hvor forældrene overværede børnenes sange og lege.

Til afslutningen på vinterens danseundervisning havde vi fornøjelsen at samle vore forældre igen.

Børnehavens opgave på H. C. Andersens fødselsdag bestod af arrangementer som tombola, amerikanske lotterier, salgsboder og konditori, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de mennesker, der gavmildt og rundhåndet var med til at støtte og hjælpe os i vor bestræbelse for at samle ind til skolens byggefond. En hjertelig tak til forældre og venner af huset.

Margrethe Ablefeldt.

G A V E R,

F O R H V I L K E V I T A K K E R H J E R T E L I G T:

Jette Permild: fotokopi af skolens gamle ordensreglement, plakater. Line Siert Møller: indramning af 4 plakater. Birgit Elkan: nogle årgange af »Frem«. Bolette Bo Bramsen: »Klædedragtens kavalkade«. Helene Tuxen: bold, hvesperede. Søstre Anthonsen: plakat.

Biblioteksbøger fra Susanne Nielsen, Ulla Dige Grønberg.

Skolebøger fra Jette Christiansen, Bente Andersen, Annette Holm, Jette og Jane Thoresen-Lassen, Nana Thoresen-Lassen, Kirsten Banche Petersen, Kirsten Pille, Birgitte og Marianne Rosing, Aase Torp, Kirsten Laursen, Kirsten Hoffmann, Barbara Grut, Ulla Hermod Petersen.

BYGGEFONDET

1954. Frk. Marie Kaspersen	kr. 106,25
1955. Frk. Marie Kaspersen	kr. 100,00
Salg af lodsedler	kr. 568,00
H. C. Andersen-fest	kr. 1.456,03
	<hr/>
	kr. 2.230,28

Desuden anonymt 10.000 kr. i 5-procents obligationer (Østifterne).

BETALINGEN

er for 1. kl. 35 kr., for 2. kl. 37 kr., for 3. kl. 39 kr., for 4. og 5. kl. 41 kr. og for I-IV ml. og realkl. 35 kr. om måneden. Der betales ikke skolepenge i juli. For det første barn gives fuld betaling, for det andet $\frac{2}{3}$, for det tredje $\frac{1}{2}$, det fjerde går frit. For vintermånederne betales 5 kr. mdl. i brændselspenge. Eleverne får udleveret indbetalingskort på skolen for et halvår ad gangen, således at skolepengene kan betales månedsvis forud på giro nr. 23454. Postkvitteringen er gældende, og der udsendes ikke på anden måde kvittering fra skolen. For nyindmeldte elever betales en indmeldelsesafgift på 20 kr.

II og III ml. får skolekøkken. Betalingen er fastsat til 45 kr.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser. Strækker en elevs sygdom sig over længere tid, betales skolepenge for den måned, hvori sygdommen begyndte, og for de 2 følgende måneder, hvilket også er gældende for elever, der på grund af sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.

Udmeldelse må ske med 2 måneders varsel; der betales derfor for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de 2 følgende. Udmeldelser på tid, f. eks. sommerferien, modtages ikke. Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i IV ml. og realklassen.

Skolen råder over nogle legater til fripladser. Fripladser tildeles fortrinsvis elever i mellemskolen. Til elever i 1. kl. gives ikke fripladser. Begrundet ansøgning om fripladser kan sendes til skolens bestyrelse inden 1. september.

Forældrene opfordres til at sørge for indmeldelse til 1. kl. så

tidligt som overhovedet muligt, også når det gælder små søstre.

Det henstilles til hjemmene så vidt muligt at henlægge konfir-
mationsforberedelsen til III ml.

LEGATER

Til fripladser råder skolen over følgende legater:

Birthe Sine Hejes legat	2.500 kr.
Nicoline de Seues legat	3.000 kr.
Fru Elvira og grosserer Vald. Holms legat . .	2.000 kr.

Desuden modtager skolen i årlige fripladstilskud:

480 kr. fra Asylskoleselskabet,
936 kr. fra Den tidligere Friskole (ved arkitekt Havning),
450 kr. fra »Døttreskolen til Frederik den VI's Minde.«

Disse beløb bliver fuldt udnyttet til fripladser.

Derudover har skolen rådighed over:

Skolens 50 års legat	3.400 kr.
Jacob Holms legat	3.000 kr.
Julie Holms legat	3.000 kr.
P. A. Fengers jubilæumslegat . .	3.000 kr.
Ellen Marie Wains legat	3.000 kr.
Louise de Seues legat	2.000 kr.
Emilie Holms legat	3.000 kr.
Inger Gøtzsches legat.	3.000 kr.

1955-56 VIL FØLGENDE SKOLEBØGER

BLIVE BRUGT:

I alle klasser: Den danske Salmebog med evangelietekster (d. v. s. den nye salmebog), fra 4. kl. Sangbogen Danmark, Højskolesangbogen. Fra 1 m. Ludvigsens skoleordbog, Mogensens tyske sange, Gyldendal: Tysk-Dansk ordbog, Engelsk-Dansk ordbog. Fra III m. Det ny Testamente. Johansson: 50 engelske sange.

1. klasse.

M. Marstrand: Min første bog. Nordentoft: Min A B C. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning, I del, A og B. Øvrige hjælpemidler ved den første læse- og regneundervisning fås på skolen.

2. klasse.

Nye bøger: Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog I. udg. A.

Fredebo: Det danske sprog 2. klasse, ny udg.

Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 2. kl.

Gunnar Nyborg-Jensen: De små synger.

3. klasse.

Nye bøger: Fossing: Dansk læsebog II A. Fredebo: Det danske sprog 3. klasse, ny udg. Christensen og Krogsgaards atlas. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 3. kl.

Beholdes fra de tidl. klasser: Gunnar Nyborg-Jensen: De små synger.

4. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Atlas.

Nye bøger: Fossing: Dansk læsebog III A. Fredebo: Det danske sprog for 4. kl. (sidste udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem-skolen I med øvehæfte. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 4. kl.

5. klasse.

Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk I med øvehæfte, atlas.

Nye bøger: Fossing: Læsebog IV A. Fredebo: Det danske sprog 5. kl. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for 5. kl. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk II med øvehæfte.

I. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Engelsk II med øvehæfte.

Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemkolen I (ny udg.). Jensen og Noesgård: Skriftlig dansk for mellemkolen og Øvelsesstykker i dansk sproglære. Kaper: Deutsch I für Anfänger med glosehæfte (sidste udg.). Bentzen og Glahn: Fortællinger fra bibelen. Ludv. Schmidt: Lærebog i historie I. C. C. Christensen: Geografi for mellemkolen I (sidste udg.). Christensen og Krogsgaard: Atlas for mellemkolen og Atlas uden navne. Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi for mellemkolen I. Balslev: Botanik for mellemkolen I. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mellemkolen I. Sundorph: Fysik for mellemkolen I (sidste udg.). Biering: Græsk-romersk mytologi. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora. Pihl: Geometriske øvelser I.

II. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Kaper og Nielsen: Deutsch für Anfänger I, Fysik I, Verdenshistorie I, Geografi I, Lille Flora, Atlas, Engelsk II, Skriftlig dansk og sproglære. Fortællinger fra bibelen. Zoologi I.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemkolen II (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk III med øvehæfte. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Kaper: Tyske stiløvelser til brug i mellemkolen. Balslev: Botanik for mellemkolen II. Jessen og Smith: Aritmetik for mellemkolen I. Friis-Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemkolens nye geometri. Albert Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mellemkolen II. Blicher og Rasmussen: Lærebog i huslig økonomi for begyndere.

III. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Skriftlig dansk og sproglære, Engelsk III, Kortfattet tysk sproglære, Tyske stiløvelser, Atlas, Lille Flora, Friis Petersen, Thorkild Jensen og Jessen: Mellemkolens nye geometri, Sundorph: Fysik I, Blicher og Rasmussen: Huslig økonomi, Kaper: Tysk sproglære.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for mellemkolen III (ny udg.). Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Kaper: Deutsch II med gloser. Jørgensen: Engelske stiløvelser (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk IV med øvehæfte. Sundorph: Kemi for mellemkolen (sidste udg.). Balslev: Botanik III. Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi for mellemkolen II. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mellemkolen III. Jessen og Smith: Aritmetik for mellemkolen II. Ludv. Schmidt: Lærebog i verdenshistorie II (ny udg.). C. C. Christensen: Geografi for mellemkolen II.

IV. mellem.

Beholdes fra tidligere klasser: Skriftlig dansk og sproglære. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Kaper:

Tyske stiløvelser. Ludv. Schmidt: Lærebog i verdenshistorie II. C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II (sidste udg.). Christensen og Krogs-gaards Atlas. Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi II. Lille Flora. Thor-kild Jensen og Jessen: Mellemskolens nye geometri. Jessen og Smith: Arit-metik for mellemskolen II. Jørgensen: Engelske stiløvelser. Engelsk IV med øvehæfte. Sundorph: Kemi.

Nye bøger: Sundorph: Fysik for mellemskolen II (sidste udg.). Balslev og Simonsen: Botanik IV. Christensen, Hansen og Mortensen: Dagliglivets regning for mellemskolen IV. Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III. Mikkelsen: Latinsk Læsebog. Kaper: Deutsch III med glosehæfte. Han-sen og Heltoft: Dansk læsebog IV (ny udg.). Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.

Realklassen.

Beholdes fra tidligere klasser: Dansk grammatik. Kaper: Kortfattet tysk sproglære. Kaper: Tyske stiløvelser. Christensen og Krogs-gaards Atlas. Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere.

Nye bøger: Hansen og Heltoft: Dansk læsebog V for realklassen (ny udg.). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen (ny udg. med øvehæfte). Brüel: Engelsk hjælpebog for realklassen. Lund-Bredsdorff: Eng-elsk grammatik. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for realklassen. Wiggers Smith, Hasselriis og Møgensen: Tysk IV for realklassen + øvebog til tysk IV. Munchs samfundslære for realklassen (ny udg.). Andersen og Vahl: Al-mindelig geografi for realklassen. L. Schmidt: Frankrig, Tyskland og Eng-land 1860-1914 ved Kretschmer (ny udg.). Elise Wesenberg-Lund: Biologi for realklassen. Sundorph: Fysik for realklassen I og II. Erlang: Fircifret logaritmetabel, udg. B. Jessen og Smith: Matematik og regning for realklas-sen. Lomholt: Matematiske opgaver, hæfte E. Ragn og Riis: Vejledning i enkelt bogholderi. Dansk-engelsk ordbog. (Gyldendal).

*

Hvert barn må være forsynet med lineal, penalhus med penne, 2 blyanter, pennevisker, saks, fingerbøl og nålebog, en strikkepose, gymnastiksko med pose, fra 2. klasse gymnastikdragt med bøjle, II og III ml. må være forsynet med forklæde, kappe, 2 store, solide grydelapper; alt må være tydeligt mærket med navn og klasse. Meddelelsesbog, vidnesbyrd- og karakterbog, sysager, tegneblokke, skrive- og stilebøger fås på skolen. Materialer til tegning an-skaffes først efter nærmere aftale med faglæreren.

*

På skolen kan købes: »Christianshavns Døttreskole 1799-1949« for 10 kr., skoleemblemer for 5 kr.

ORDENSREGLER :

1. Børnene medbringer skriftlig henvendelse fra hjemmet, når de ønskes fritaget for at gå på legepladsen.
2. Fritagelse fra gymnastik og brusebad kan kun ske ved skriftlig henstilling fra hjemmet. Strækker forsømmelsen sig ud over en uge, kræves lægeattest.
3. *Det henstilles til forældrene ikke at bede børnene fri uden af højst nødvendig grund.* Ønskes et barn fritaget for skolegang for kortere eller længere tid, bedes forældrene *forud*, senest dagen før, underrette skolen om grunden.
4. Efter enhver forsømmelse, som skolen ikke forud er underrettet om, medbringer eleven skriftlig meddelelse fra hjemmet om grunden til forsømmelsen.
5. Smitsomme sygdomme må straks anmeldes til skolen. Barnet må medbringe lægeattest for smittefrihed, når det atter møder i skolen.
6. Skal et barn holdes tilbage på skolen efter skoletid, får hun en meddelelse derom med hjem, og denne afleveres på skolen den følgende dag, forsynet med hjemmets underskrift.
7. Skolen påtager sig intet ansvar for penge, som eleverne lader ligge i pulter eller overtøj.
8. Legetøj må ikke medbringes på skolen.
9. Forældrene anmodes om ikke at give børnene tyggegummi, bolcher og lign. med på skolen.
10. Meddelelsesbogen, der fungerer som praktisk mellemlid mellem hjemmet og skolen, har sin faste plads i skoletasken.

MEDLEMMER AF
SELSKABET FOR CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE

Enhver, der har børn i skolen, er medlem af Selskabet for Christianshavns Døttreskole og betaler et årligt medlemsbidrag af 8 kr. Det aktive medlemskab kan om ønskes bibeholdes, indtil 3 år efter at det sidste barn har forladt skolen. Som passive medlemmer optages alle, der interesserer sig for at støtte skolen, f. eks. tidligere forældre, elever og lærere.

Forstander Axel Ahm, N. Farimagsgade 33⁴, K.

Gårdejer O. J. Albrechtsen, Ullerup pr. St. Magleby.

Læge Arne Alsted, Christmas Møllers Plads 3, S.

Godsejer Claus Andersen, Rynkebygård, Ringe.

Prokurist Erik Andersen, Hvidkildevej 26, F.

Civilingeniør G. W. Andersen, Arendalsgade 7, S.

Produktionschef Ove Andersen, Georginevej 3, S.

Skibsfører Peter Holland Andersen, Olymposvej 43, S.

Oberstløjtnant Sv. Å. Andersen, Østerbrogade 54 E¹, Ø.

Prokurist R. Anthonsen, Overgaden oven Vandet 44, K.

Vand- og gasmester Charlie Austin, Keflavik, Island.

Ingeniør O. Balle, Langebrogade 3, K.

Fru Margit Bech, Skånegade 11³, S.

Fru E. Berner, Prinsessegade 19, K.

Smedemester Alf. Bjelding, Milosvej 5, S.

Slagtermester Bohn-Willeberg, Vermlandsgade 70, S.

Gartner Arne Botoft, Lergravsvej 43, S.

Forlagsdirektør Bo Bramsen, Ved Volden 13, K.

Kontrabassist i Statsradiofoniens Symfoniork. L. E. Bramsen, Funkiavej 10, S.

Kasserer C. Brandt, Skolevangen 14, Brh.

Fru Gerda Bruun, Svinget 24, S.

Smedemester A. A. Baarsøe, Neptun Allé 18, Kastrup.

Fru Ebba Bastue Christensen, Amager Fælledvej 25, S.

Grosserer D. Christensen, Østrigsgade 49, S.

Møbelsnedker I. N. Christensen, Wibrandtsvej 6, S.

Maskinmester Knud Christensen, Aalandsgade 45, S.

Prokurist Mogens Christensen, Amagerbrogade 13⁴, S.

Fabrikant Tage Christensen, Overgaden oven Vandet 34, K.

Kontorchef E. Christiansen, St. Møllevej 9, K.

Ingeniør Richard Christiansen, Irlandsvej 105, S.
 Handelsrejsende Sv. Christiansen, Arabiensvej 18, S.
 Inspektør Villy H. Christiansen, Silkeborggade 13⁴, Ø.
 Gårdejer Carl Christoffersen, Kinkelgade, St. Magleby.
 Kedelsmed Otto A. Damgård, Søgade 4², K.
 Mejeriejer P. F. Draving, Langebrogade 23¹, K.
 Kontorassistent Mogens Drewsen, Elsdyrgade 22, K.
 Repræsentant H. Ege, Aalandsgade 55, S.
 Grosserer Otto Elkan, Reberbanegade 27, S.
 Fru tobakshandler A. W. Erlandson, Ved Mønten 19, S.
 Grosserer Oluf Falk-Andersen, Ved Linden 5, S.
 Prokurist Leif Frederiksen, Overgaden oven Vandet 38, K.
 Forvalter V. R. Frey, Viborggade 82 B¹, Ø.
 Direktør T. Fussing, Alléen 6, Kastруп.
 Ekspeditionssekretær H. F. Garde, Overgaden neden Vandet 33, K.
 Bankfuldmægtig O. Gerhardt, Sundholmsvej 47, S.
 Læge Steen Groos, Torvegade 47, K.
 Fru K. Grue-Sørensen, Elselillevej 12, S.
 Sekretær Harald Grut, Ved Volden 9, K.
 Bogholder Carl Grønberg, Østermarievej 10, Kastруп.
 Grosserer John Percival Mc Quiston Halgren, Halgreensgade 6, S.
 Pålæggerske fru Alice Bjørn Hansen, Kærsangervej 3, NV.
 Bankbogholder C. Valentin Hansen, Ved Amagerport 4, S.
 Ekspedient Herman Blom Hansen, Bremensgade 27, S.
 Assurandør Sv. Hansen, Amagerbrogade 2³, S.
 Grosserer Svend O. Hansen, Ove Billesvej 10, S.
 Prokurist Tage Harving, Dronningensgade 52, K.
 Tobakshandler J. H. Henriksen, Brobergsgade 11, K.
 Kontrolør J. Hermann, Reberbanegade 27, S.
 Direktør H. C. Herstad, Rungsted.
 Redaktionssekretær Å. H. Hinrichsen, Rysensteensgade 1, K.
 Bagermester As. Hoffmann, Kærsangervej 23, NV.
 Ingeniør August Holberg, Statholdervej 12, NV.
 Landsretssagfører H. H. Holm, Aaboulevard 4, N.
 Fru V. Holm, Amagerbrogade 17, S.
 Murermester V. Hornbøll, Rumæniensgade 6, S.
 Assistent H. Høgster, Ved Amagerport 5, S.
 Grosserer Alex Ingelsson, St. Møllevvej 44, S.
 Handelsrejsende C. Iversen, Amagerbrogade 73, S.
 Politifuldmægtig Victor Jacobsen, Puggaardsgade 5, V.
 Damefrisør fru Adelheid Jaqué, Løvstræde 14³, K.
 Revisor Carlo Jarrels, Rørholmegade 1, K.
 Afdelingsygeplejerske fru Agnete Schøtt Jensen, Ved Amagerport 20, S.

Cigarhandler F. Jensen, Strandgade 27 B, K.
 Assistent Heine Jensen, Strandgade 8¹, K.
 Sagfører I. Mølgaard Jensen, Gustav Johannsensvej 1², F.
 Handelsrejsende J. Chr. Jensen, Hollænderdybet 23, mezz., S.
 Dagrenovationsarbejder M. S. Jensen, Løjtegaardsvej 75, Kastrup.
 Blomsterhandler Niels Otto Jensen, Overgaden neden Vandet 29, K.
 Civilingeniør Poul Jensen, Amager Landevej 233, Kastrup.
 Fabrikant P. W. Jensen, Hellasvej 26, S.
 Tømrermester G. Mosby Jespersen, Østerlarsvej 20, Kastrup.
 Vand- og gasmester Sv. Å. Jess, Ndr. Fasanvej 158, N.
 Civilingeniør Poul Jessen, Overgaden oven Vandet 44³, K.
 Fuldmægtig Børge V. Johansen, Lemnosvej 20, S.
 Grosserer E. Johansen, Strandjægervej 140, Dragør.
 Renseriejer K. E. Johansson, Sirgræsvej 33², Kastrup.
 Kioskejer, fru Jenny Johansted, Georginevej 2, S.
 Læderhandler Einar Jørgensen, Amager Boulevard 128, S.
 Direktør Enoch Lindemann Jørgensen, Lille Strandstræde 18, K.
 Fuldmægtig Erik Jørgensen, Njalsgade 35, S.
 Isenkræmmer R. Jørgensen, Ulrich Birchs Allé 17, S.
 Direktør O. Kavsmann, Dantes Plads 33, K.
 Forfatter Henning Kehler, Ved Kanalen 9, K.
 Fabrikant Kurt Kenvig, St. Møllevvej 30, S.
 Førstegraver A. Kjerumgaard, Højdevangs Allé 25, S.
 Overassistent N. B. Kjær, Havnegade 13 A, K.
 Skotøjshandler, fru Ingeborg Klintman, Veilands Allé 49, S.
 Oberstløjtnant Albert Klokhøj, Skydeskolen, Christianshavns Voldgade 8, K.
 Kasserer, fru Helga Knudsen, Elbagade 41, S.
 Bagermester J. F. Holm Knudsen, Kastruplundsgade 24, Kastrup.
 Vekselerer Dion Koblov, Nybrogade 32, K.
 Revisionschef S. L. Kofoed, Dalføret 5, S.
 Grosserer M. Lacoppidan, Dronningens Tværgade 8, K.
 Slagtermester E. Larsen, Saltværksvej 201, Kastrup.
 Fabrikant Ejnar Larsen, Kastrupvej 27, S.
 Grosserer Jens Larsen, Amagerbrogade 119⁴, S.
 Bartender Sv. Aage Larsen, Amagerbrogade 11⁴, S.
 Læge Ernst Lassen, Rødovrevej 102, Rødovre.
 Revisor M. Leerskov, Østerlarsvej 18, Kastrup.
 Bagermester W. Lauridsen, Jyllingevej 19, Vanløse.
 Isenkræmmer Axel W. Laursen, Højdevangs Allé 21, S.
 Cand. pharm. Sv. E. Løve, Reberbanegade 53, S.
 Prokurist T. Madsen, Overgaden oven Vandet 48, K.
 Cand. jur. Georg Malling, Peder Skramsgade 26⁵, K.
 Arkitekt B. J. Matjeka, Ved Linden 11, S.

Autoreparatør Knud Melby, Prinsessegade 19, K.
 Kontorassistent, fru E. Mildgaard, Reberbanegade 25, S.
 Sekretær Bent Ulrich Greve Moltke, Overgaden oven Vandet 46, K.
 Kaptajn Preben Mogensen, Lindholmgaardsvej 8, Høvelte.
 Kontorchef Niels Mortensen, Ved Kløvermarken 10, S.
 Frugthandler Albert Moth, Amager Strandvej 376, Kastrup.
 Revisor C. A. Møller, Dronningensgade 75, K.
 Konstruktor Carl Møller, St. Møllevej 10¹, S.
 Kunsthandler H. E. Møller, Vermlandsgade 10, S.
 Styrmand Peter Anton Møller, Belgienegade 2², S.
 Restauratør Johan A. Mørck, Havnegade 33, K.
 Damskræder K. Nakel, Amagerbrogade 248, S.
 Værkfører Bjarne Nielsen, Fortgaards Allé 26, Kastrup.
 Organist Ernst Nielsen, Flinterenden 6⁵, S.
 Chefflyvemekaniker Fr. Østergaard Nielsen, Postparken 42², Kastrup.
 Landsretssagfører Jørgen Nielsen, St. Møllevej 4, S.
 Telefonistinde, fru Karen Nielsen, Amagerbrogade 305¹, S.
 Murermester A. V. Olsen, Tuelandsvej 6, S.
 Malermester Niels Knigge Olsen, Finlandsgade 30, S.
 Landsretssagfører Helge Orholm, Ved Volden 12, K.
 Arkitekt Helge Ottosen, Sdr. Boulevard 37, V.
 Ingeniør Egon Parst, Amagerbrogade 257, S.
 Salgschef Hermod Pedersen, Amagerbrogade 13, S.
 Litograf V. O. Permild, Overgaden neden Vandet 39, K.
 Udstedsbestyrer A. Petersen, Ikerasak, Grønland.
 Ekspeditionssekretær M. Bergild Petersen, Østerdalsgade 5, S.
 Fuldmægtig Lorenz Petersen, Ved Volden 11, K.
 Maskinmester N. H. Petersen, Glommensgade 15, S.
 Konditor Torben Petersen, Niels Juelsgade 4, K.
 Redaktør A. Pille, Aalekistevej 51, Vanløse.
 Programsekretær Per Pio, Strandgade 22 A, K.
 Bagermester Henry Poulsen, Overgaden oven Vandet 98, K.
 Fru Helene Margit Prece, Ny Adelgade 6³, K.
 Repræsentant F. Paasgaard, Markmannsgade 7, S.
 Bandagist H. Rasmussen, Lyneborggade 30, S.
 Eksporthandlerværkfører K. Karup Rasmussen, P. G. Ramms Allé 21, F.
 Fabrikant M. Rasmussen, St. Møllevej 9, S.
 Kapelmester P. Rasmussen, Syvens Allé 1, S.
 Overfenrik O. Rasmussen, Gaardfæstevej 10, S.
 Tapetserermester P. R. Rasmussen, Westend 3, V.
 Montør K. Reenberg, Aalandsgade 45, S.
 Forretningsindehaver, fru Agnes Rohde, Frederiksborggade 48, K.
 Regnskabschef P. R. Rohde, Jacob Appels Allé 62, Kastrup.

Læge E. Rosing, Ved Volden 6, K.
 Grosserer P. E. Rothenborg, Aalandsgade 27, S.
 Direktør P. Rugart, Kjærstrupvej 36, Valby.
 Fuldmægtig Erik Røper, Englandsvej 74, S.
 Salgsinspektør A. L. de Beauval Saxlund, Amagerbrogade 307, S.
 Fru Inger Schwenn, Ved Volden 3, K.
 Maskinmester H. L. A. Schytte, Ravennavej 6, S.
 Maskinist Jean Segers, Wildersgade 60³, K.
 Fuldmægtig G. Simonsen, Palermovej 21, S.
 Kontorchef I. Skeltved, Englandsvej 58, S.
 Prokurist Erik Sleby, Teglkasvej 25, Kastrup.
 Revisionschef, forfatter Johannes Smith, Ved Volden 12, K.
 Kaptajn H. Staunæs, Svinget 15, S.
 Plantageejer Åge Suhr, Vesterled, Taarnby.
 Fru Marie Suhr, Allégaarden, Kastrup.
 Konditor Axel Svendsen, St. Kongensgade 91, K.
 Ingeniør Poul Svendsen, Elbagade 77, S.
 Handelsgartner Sv. Høeberg Svendsen, Kastrupvej 233, Kastrup.
 Statsautoriseret revisor Axel Højriis Sørensen, Ved Volden 7, K.
 Fabrikant Erik Sørensen, Reberbanegade 51, S.
 Repræsentant Harald Sørensen, Flinterenden 3, S.
 Bogholderiassistent, fru Else Filtenborg Sørensen, Bredagervej 29, Kastrup.
 Musiklærerinde, fru Gurli Sørensen, Hollænderdybet 6, S.
 Assistent Thøger Sørensen, Nordmarksvej 5 E, Kastrup.
 Arkitekt Stig Thoresen-Lassen, Ved Volden 11, K.
 Restauratør Peder Tingkov, Sverrigsgade 2 B¹, S.
 Maskinkaptajn Frede Torp, Amagerbrogade 253, S.
 Direktør I. Toxfeldt, Marsalavej 7, S.
 Fru E. Tuxen, Havnegade 51, K.
 Oberstløjtnant H. Valentiner, Overgaden neden Vandet 15, K.
 Dr. med. et phil. Thure Vilstrup, Amagerbrogade 2, S.
 Fuldmægtig Henning Vogt, Svinget 2, S.
 Forvalter E. von der Lieth, Parmagade 50, S.
 Grosserer Holger Wang, Ved Volden 13, K.
 Kontorchef C. Weibøl, Ved Volden 10, S.
 Købmand, fru M. Weltzer, Jagtvej 207, Ø.
 Vinhandler Kaj Winther, Aalandsgade 57, S.
 Pastor Joh. Wolf, Samosvej 55, S.
 Fabrikant Würtz, Tingvalla Allé 6 A, S.
 Overassistent B. Østerbye, Oxford Allé 6 A, S.
 Fru Annelise Øtker, Jenagade 5, S.

PASSIVE MEDLEMMER

Lærerinde, fru K. Abel, Reberbanegade 17, S.
Statsautoriseret revisor Alex Ankjær-Jensen, Anker Hæggårdsgade 1, V.
Lærer Niels Atterup, Havnegade 51, K.
Kontorchef H. Bach, Byglandsgade 10, S.
Fru Inger Banner-Jansen, Ordrupvej 126, Charlottenlund.
Fængselsinspektør A. Bentzen og frue, Dronningensgade 59, K.
Fru Emilie Buur, Sdr. Brarup, Angel, Sydslesvig.
Fru Christensen, Søren Nordbyes Allé 2 A, S.
Revisor Knud Corneliussen, Rothesgade 15, Ø.
Skibsinspektør Svend Fage-Pedersen og frue, Holsteinsgade 11, Ø.
Skoleleder Elisabeth Falbe-Hansen, Sirgræsvej 29, Kastrup.
Lærerinde, fru Annelise Servais Frederiksen, Bogholder Allé 74, Vanløse.
Lærerinde, fru Jenny Ernst Hansen, Amager Fælledvej 36, S.
Kassererske, frk. Ketty Thurøe Hansen, Gunløgsgade 21, S.
Husholdningslærerinde, frk. Ellen Heje, Skrænten 1, Gentofte.
Statsautoriseret revisor I. Heje og frue, Torvegade 47, K.
Prokurist Ib Hemmingsen, Amager Fælledvej 9, S.
Grosserer Peer G. Jacobsen, Amager Boulevard 131, S.
Fru Gerda Servais Jensen, Peter Bangsvej 120, F.
Kriminaloverbetjent J. A. Jensen og frue, Overgaden oven Vandet 100², K.
Skræddermester Otto Jensen og frue, Genuavej 26 D, S.
Ekspeditionsssekretær M. H. Jernholt og frue, Ingolfs Allé 24, S.
Fuldmægtig Kaj C. Jørgensen og frue, Amager Boulevard 122, S.
Direktør E. Lindén, Krogvej 46, Virum.
Kontreadmiral K. Lundsteen, Overgaden oven Vandet 60, K.
Kommunelærerinde, frk. Ellen Mygind, Edv. Falcksgade 5, V.
Cand. mag., fru Estrid Peitersen, Fru Gyllembourgsvej 10, F.
Overlærer, fru Elisabeth Sanger, Willemoesgade 23, Ø.
Provst Egede Schack, Torvegade 47, K.

LIVSVARIGE MEDLEMMER

100 kr. een gang for alle.

Ingeniør C. E. Albrechtsen, Hillerødgade 164, F.
Amagerbanken, Amagerbrogade 25.
Fotograf, fru Jette Bang, Strandgade 12, K.
Parfumehandler Chr. R. Berg, Torvegade 51, K.
Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Thomas Havning, Valby Langgade 7 A,
Valby.
Fhv. skolebestyrer, cand. mag., frøken Marie Kaspersen, Kronprinsesse-
gade 46 A³, K.

Underdirektør Kaj Norél, Amagerbrogade 22, S.
Lærerinde, fru Ruth Sivertsen, født Nissen Petersen, Bjørkevegen 9,
Nesttun, Norge.
Fabrikant Chr. J. Støyerberg og frue, Kolding.
Fru grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8, K.

D Ø T T R E S K O L E N S B Ø R N E H A V E

modtager børn fra 3½-års alderen, både drenge og piger.

Formiddagsbørnehaven er åben hverdage kl. 9-13, eftermiddagsbørnehaven kl. 14-17. Ferier og fridage er de samme som i skolen (se side 6).

Betalingen for formiddagsbørnehaven: 36 kr. om måneden pr. barn, for eftermiddagsbørnehaven: 30 kr. pr. barn, erlægges forud. For søskende gives 2 kr.s moderation. For formiddagsbørnehaven betales intet i juli, for eftermiddagsbørnehaven intet i juli og august. For vintermånederne betales 2 kr. mdl. i brændselspenge. Udmeldelse kan kun ske med en fuld måneds varsel, beregnet fra den 1. i måneden.

Betalingen erlægges uden hensyn til ferier og forsømmelser.

Adresseforandringer bedes meddelt.

Årsag til fraværelse udover 2 dage bedes meddelt. Tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet skal børnehaven straks underrettes om.

Af hensyn til de andre børn modtages et forkølet barn ikke.

Hvert barn må medbringe skiftesko, en pose til sko, et krus, en madkasse og et håndklæde (ca. 30 × 60 cm). Disse ting kan opbevares i børnehaven. De skal være tydeligt mærkede med navn. Dette gælder også barnets overtøj.

Børn i formiddagsbørnehaven forsynes med madpakke hjemmefra. Mælk kan bestilles i børnehaven og betales månedsvis bagud.

Alt materiale leveres af børnehaven uden ekstrabetaling, dog betales i december 2 kr. pr. barn til småarbejder til julegaver.

Indmeldelse i børnehaven gælder *ikke* til skolen. Forældre, som ønsker børnene ind i skolens 1. klasse, bedes *i god tid* sørge for indmeldelse på skolens kontor.

Formiddagsbørnene begynder efter sommerferien den 15. august, eftermiddagsbørnene den 1. september.