



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Nr. 1.

15. Marts 1911.

1. Aargang.

Til Abonnenterne.

Allerede for et Par Maaneder siden blev der gjort Forsøg paa at udgive et Skoleblad her i „Efterslægten“. Det udkom i hektograferet Form, men der opstod snart talrige Vanskeligheder, og det vilde ikke rigtig gaa. Hektograferingen var daarlig, og Arbejdet var for stort i Forhold til Udbyttet. Da opstod den Tanke at udgive Bladet trykt, og efter en Del Snakken frem og tilbage besluttede vi at vove Forsøget. Det vil ganske vist komme til at koste en god Del mere end før, men vi haaber paa større Tilslutning, og vi mener, at det vil blive til Gavn og Glæde for Skolens Elever, hvis det lykkes. Og det er der al mulig Grund til at antage, at det gør. Der eksisterer i Forvejen to trykte Skoleblade i København, og saavidt vides er der ogsaa et i Provinsen, og naar man ser, hvor godt disse Blade har slaaet an, og at især Metropolitanerbladet har haft en stor Succes, er det saa ikke rimeligt, at „Efterslægten“ optager den gode Idé, og er det saa ikke sandsynligt, at det kan gøres lige saa godt her i Skolen som andre Steder. Desuden har det vist sig, at Tilslutningen allerede har været temmelig god, og vi venter sikkert at faa mindst 150 faste Abonnenter inden næste Nummer. Vi

har altsaa ment, at der var Chancer for med Held at udgive et trykt Skoleblad, idet vi gør Regning paa en stadig voksende Interesse. Om vi har regnet rigtigt, vil Tiden vise.

Vi vil maaske have størst Vanskelighed ved at skaffe tilstrækkeligt Stof til Bladet, og vi anmoder derfor vore Læsere om flittigt at sende os Bidrag; selv vil vi gøre vort bedste for at fylde de fire Sider, hvorefter Bladet — i det mindste foreløbig — kommer til at bestaa. Senere kan vi altid udvide det, hvis det kan lade sig gøre. Vi modtager Artikler ogsaa fra udenforstaaende, dog maa Navnet altid opgives til Redaktionen, og af Hensyn til Bogtrykkeren skal desuden hver anden Side af Manuskriptet være ubeskrevet.

Prisen for Bladet er sat saa lav som muligt. Det første Nummer er kun en Slags Prøvenummer og koster 5 Øre. For Fremtiden vil det komme to Gange om Maaneden, og Betalingen erlægges kvartalsvis, 40 Øre Kvartalet. Abonnement kan tegnes hos O. Behrens (Tlf. Palæ 953) og hos J. Nachemsohn (Tlf. Palæ 1477 y).

Hermed anbefaler vi Efterslægten nye Skoleblad, idet vi takker alle, som hidtil har støttet det og haaber, at vi gennem større og større Tilslutning vil kunne føre vort Foretagende heldigt igennem.

Udgiverne.

1(1-7) 2(1-B)

125 Aarsdagen

for Efterslægtsselskabets Skoles Stiftelse.

Den 4de Marts i Aar (1911) har vi altsaa atter naaet en af Milestenene paa Tidens Vej, vor gamle Skole fejrer sin 125-aarige Fødselsdag. Lad os i den Anledning kaste et Blik tilbage i Tiden, lad os tænke rigtig paa, hvad det vil sige, og lad os se, hvor megen Gavn og Glæde den har forskaffet Efterslægten.

Den 4de Marts i Aaret 1786 samledes nogle af Københavns, paa den Tid velkendte Mænd til et Møde for at danne, som de selv har udtrykt sig, et Selskab og en Skole for den opvoksende Ungdom og de kommende Slægter. Lad mig blot her citere den første Paragraf af de Love, som blev grundlæggende for vor Skole, den giver tilfulde et Overblik over, hvad deres Mening var, og maa, synes mig, have Interesse for enhver af Skolens Disciple. Den lyder som følger: § 1: Selskabet skal være Efterslægten helliget. Denne Tanke er stor, men ej overspændt. Naar mange virksomme Borgere foreene sig og redeligen arbeide med hinanden til at befordre og betrygge den opvoksende Ungdoms Lyksalighed: saa gjøre de ei alleene vel mod denne, men endog mod den senere Efterslægt.

Blandt de 17 Mænd, som var med at stifte vor Skole, kan særlig nævnes Skolens første Bestyrer, Edvard Storm, og Dr. og Prof. Med. Clemens Tode samt Thaarup'erne F. og T.

Jeg skal ikke komme nærmere ind paa alle de mange Enkeltheder, der kunde være at fortælle om vor Skoles Oprindelse. Jeg synes dog at burde klart fremstille for dem, der skulde have glemt det eller ikke véd det, at vor Skole er et Udslag af det 18de Aarhundredes Patriotisme, — Patriotisme betød den Gang noget mere, end vi nu til Dags mener med det, men Meningen er dog ikke saa langt derfra. Jeg finder atter i Paragraf 2 af de førnævnte Love det bedste Udtryk for, hvorledes det bør opfattes. Paragraf 2 lyder saaledes: Der er forskellige Midler og Maader at sørge for Efterslægtens Vel, som ogsaa i vort Fædreland heldigen nyttes. Men den

ædleste og frugtbareste Maade, hvoraf der kan høstes det, der baade er bedre end Velstand, og selv at avle Velstand, er Børneopdragelsen. Denne har endnu ei kunnet dyrkes saa tilstrækkeligen, at den ægte, for Fremtiden bekymrede Patriot (gode Borger) ei skulde føle sig kaldt til at bidrage sin Deel til dens Forbedring, og til denne Forbedring vil Selskabet for Efterslægten arbejde.

Efter nu at have set vor gamle Skoles Oprindelse, lad os saa gaa videre, lad os tænke paa, hvad det nu egentlig vil sige, at vi i Aar fejrer 125 Aarsdagen for dens Stiftelse.

Kammerater og Venner! Vil det ikke sige dette, at en god Ven af os i Dag har Fødselsdag. Vi ønsker ham til Lykke, har saa glemt ham igen. Saadan vilde maaske mange opfatte det, men nej, saadan maa ingen, hverken gammel eller ung Discipel, opfatte det. Han bør tænke: I Dag for 125 Aar siden blev Grunden lagt til min og mange andres Opdragelses- og Uddannelseshjem.

Han bør tænke: I Dag blev der givet mig Adgang til at kunne blive uddannet til et dannet og indsigtstigt Menneske, med andre Ord til at blive en god Borger og et godt Medlem af vort Folk og en god Patriot.

Han bør sluttelig tænke med Ærbødighed og Tak paa dem, som havde Øjnene aabne for andres Vel, han bør for sit personlige Vedkommende søge at gøre sin Skole saa megen Ære som mulig, i hvert Fald aldrig Skam.

Men videre. Jeg lovede lidt om Gavn og Glæde. Kort og godt, Kammerater og Venner, tænk paa, om den ikke har gjort Eder selv Gavn, og om den ikke har forskaffet Eder mangen Glæde, og søg saa at finde ud af, om den ikke ogsaa har gjort Efterslægten Gavn og forskaffet den Glæder. Tænk blot paa ham, der sidder paa Kongens Nytorv foran det kongelige Teater; gjorde han ikke Gavn, forskaffede han ikke os og hele vort Folk og flere foruden Glæder, og var han ikke en Frugt af denne Skoles Arbejde? Aa, jeg kunde nævne utallige Eksempler, og de vil alle give det samme Resultat: Gavn og Glæde.

— I Aar fejrer vi altsaa 125 Aarsdagen.

Maatte den bringe Overraskelser, maatte den blive et værdigt Sidestykke til de foregaaende Mindefester.

O! Gamle Efterslægt! Maatte du modtage en oprigtig Hyldest fra alle dem, hvis Moder du har været; fra alle dem, der skylder dig deres Uddannelse og Opdragelse; maatte du høre vor Sang, naar vi paa din Højtidsdag flokkes om din Fane til din Pris.

W. A. G. B.

Efterslægtens Skolekomedie

Tordenskjold i Dynekilen.

Den 8. Februar opførte vor Skole sin aarlige Skolekomedie. Den Opgave, der i Aar var stillet de unge Skuespillere, var ingenlunde let; dog viste Rollebesætningen sig at være god, idet hver enkelt havde søgt at faa det bedst mulige ud af sin Rolle, hvilket i høj Grad var lykkedes. Hovedpersonen, Peter Tordenskjold, spillede med megen Dygtighed og Talent. Det var en meget anstrengende Rolle, hvori man tydeligt mærkede, der var lagt et stort Arbejde. Dristigt og uden Spor af Generthed boltrede han sig paa Scenen. Salomon Baadsmand var udmærket. Han havde netop truffet Centrummet i sin Rolle. Med megen Lune udførte han den til stor Morskab for Publikum. Ja, der var endda Øjeblikke, hvor det syntes, som om selve Tordenskjold fandt ham saa morsom, saa at end ikke han kunde dølge sit Smil. Fyrmester Bugge, en ilter Karakter og af en rasende Natur, forstod ret at udføre sin Rolle. Han spillede saa godt, at man næppe skulde tro, at Rollehaveren var saa ung. Han talte tydeligt og klart, saa at hans Stemme fandt god Genklang i Salen. Mindre heldige var de to, der udførte Kvindepartierne i Stykket. Fyrmesterens Kone Gunhild afleverede sine Replikker mekanisk. Det samme gælder Datteren Karen, som endog talte saa utydeligt paa sine Steder, at det var knapt hørligt nede i Salen. Erik, Bugges Slægtning, spillede ret godt, dog havde han visse Manerer, der syntes paafaldende, ligesom hans Tale en Gang imellem lød ejendommelig. En meget utaknemlig Rolle havde Præsten Hjalte. Præsteblood havde han ikke i Aarerne. Med Rette sagde

han: „Ak, jeg ulyksalige!“ Landshøvdingen spillede ganske godt. Med for megen Generthed optraadte Kaptajn Sparre, dog talte han tydeligt, og hans Spil sammen med Karen vandt ogsaa Publikums Bifald. En mindre Rolle havde Admiral Strømsstjerna.

Alt i alt var det en Succes, og Sceneinstruktøren, Hr. C. V. A. Michelsen, fortjener megen Ros og Ære og havde sin Del i, at Slaget blev vundet. —g.—r.

Spejderbevægelsen.

En ny Bevægelse, nemlig Spejderbevægelsen har vundet Indpas herhjemme og paa Tilslutningen at dømme, synes den at have en stor Fremtid for sig, hvilket kun er glædeligt, eftersom Spejderbevægelsen har berettiget Krav paa størst mulig Tilslutning. Kan man nemlig andet end sympatisere med en Bevægelse, der samler den yngste Ungdom til Sport og andre Friluftsovelser, almindannede Forelæsninger og Øvelser; det praktiske Liv? Nej det kan man ikke og allermindst i en Tid, hvor vor yngste Ungdom kun er besjælet af Lyst til Cigarettrøgning, Promeneren og usund, over-spændt Romanlæsning, i Sandhed en lidet opbyggelig Maade at tilbringe Fritiden paa. Saa priser jeg den kække Spejder, der med Liv og Lyst færdes i Naturen og lærer dens forskellige Sider at kende fremfor den blege, dorske, uvidende og overnervøse „Stuedreng“, der er sig selv nok og kun i Tanken realiserer de Heltebedrifter han, tilskyndet af Nic Carter-Litteratur, har besluttet at udføre. Saa agter jeg den Dreng, der som Spejder kan give sin Vilje ind under andres og i sin Færden være noget for sine Kammerater fremfor den sære, egensindige og rafinerede Fa'rs-Dreng, der for at faa sine Ønsker opfyldt altid plager sine Omgivelser. Gaa en Søndag ud i Skoven i Byens Nærhed, og du vil møde Patrulje paa Patrulje, og du vil følge en af dem, du vil blive smittet af det Humør der hersker og vil med Interesse og Spænding følge deres Øvelser.

(Fortsættes.)

ASIA.
Gerda Mannheimer.
Konfitureforretning,
19, St. Kongensgade 19.

Tegn Cykleassurance
mod Tyveri. — Telefon 2363.
Rømersgade 9.

L. L. Thranes Eftf., Klareboderne 6.
Studenterhuer og Gymnasiasthuer.

SKOLEBESTIK
FRA
CORNELIUS KNUDSEN
HOF-INSTRUMENTMAGER
15 KØBMAGERGADE 15
Mærk Nr. og Navn



Arnold Busck

(Busck & Wisbech)

Bog- Papir- og Stempelhandel.

Købmagergade 49 (ved Regønsen)

Stort Lager af alle Skolebøger saavel danske som udenlandske.

Hurtigste Forskrivning, billigste Kurs.

NB. Regensbogen: Billigste Kollegiehefte

20 Øre ulin. Kvart 160 Sider, lin. 22 Øre.

15 Øre ulin. Oktav 200 Sider, lin. 17 Øre



Spejder-Udstyr

direkte fra engelske Fabriker anbefales „Efterslægtens Skoleblad“'s Læsere af

Ferd. S. Bahnson, St. Kongensg. 46.

Lager af:

Lommeknife, Dolke, Sakse, Barberrekvisitter, Revolvere, Salon- og Jagtbøsser. Sabler, Patroner, Hundepistoler samt forskellige Sportsartikler.

Elektriske Artikler

bedst og billigst

t. Ex. Influenzmaskiner 15 Kr., Ruhmkorff'ske Gnistruller fra 4,50, Motorer fra Kr. 1,25, Induktionsapparater fra Kr. 1,50, Lommelamper fra 75 Øre, Batterier fra 35 Øre.

A|s **F. Gottlieb Hansen,**
Ny Østergade 11 (ved Grønnegade.)



**Reglementerede Gymnastik- og Sparta-
Dragter og Sko.**

Leverandør til Efterslægtsselskabets Skole.

POUL HOLM

II, SILKEGADE II.



Carl Jansens Konditori, Tordenskjoldsgade 11.



A. Giese's Efterfølgere

Gratulationskort

Østergade 15

Skolebøger

Abonnement tegnes hos O. Behrens, St. Kongensgade 79, 3. (Tlf. Palæ 953) hver Dag fra 5¹/₂—6¹/₂, undtagen Søndag.
Annoncer ved J. Nachemsohn, Frederiksgade 1, 1 (Tlf. Palæ 1477 y) hver Dag 6—7 undtagen Lørdag og Søndag.