



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Udkommer 2 Gange om Maaneden under Redaktion af et Konsortium. - Pris: 5 Ø. pr. Nr., 30 Ø. Kvartalet

Nr. 2

27. Oktober 1915

2. Aarg.

Skolekomedie.

„Skal der være Skolekomedie i Aar?“ spurgte jeg en Dag en af mine Lidelsesfæller.

„Hvad siger du?“

„Naar der er nogen, der siger til mig: hvad siger du?, saa siger jeg altid: jeg siger det ikke, jeg har sagt det. Forresten spurgte jeg, om der skulde være Skolekomedie.“

„Skolekomedie? Ja, jeg ved ikke rigtig, men jeg tror det næsten ikke; der er vist ikke Initiativ nok i II G.“

„Det var kedeligt. Jeg blev ellers for et Aarstid siden enig med mig selv om, at jeg vilde spare sammen til en Billet til Skolekomedien i Aar; efter moden Overvejelse kom jeg til det Resultat, at jeg nemmest kunde faa 50 Øre ved at købe et Statsbevis til 10 Kr., der gav 5 pCt. Saa var det altsaa i Orden, og jeg manglede blot de 10 Kr. til Statsbeviset. Naa, jeg rejser et Laan, eller rettere sagt

mange smaa Laan og faar samlet 9 Kr. 87 Øre. De sidste 13 Øre er det mig ganske umuligt at faa, Pludselig faar jeg imidlertid en genial Idé: Storm-Petersen. Jeg op til St.-P., og han var naturligvis straks villig til at laane mig 13 Øre. Efter at have talt med en 5—6 forskellige Aagerkarle, lykkedes det mig endelig at faa Statsbeviset, og den 1ste November kan jeg hæve mine 10 Kr. 50 Øre. Saa betaler jeg straks min Gæld og gemmer Overskudet. Var det saa ikke Synd, om vi ikke fik Skolekomedie?“

„Jo, det maa jeg indrømme,“ sagde han, og saa indrømmede han det, „men som sagt tror jeg ikke, at II G. har tilstrækkelig Energi i sig, og III G. har vel ikke Tid; de gjorde det jo ellers saa storartet sidste Aar.“

„Ja, selv om II G. kun kunde gøre det halvt saa godt som III G. sidste Aar (hvad de næppe kan), vilde det være morsomt at se.“

Men for Resten er vi jo ikke

naaet til Januar endnu, og Indstuderingen kan jo gøres hurtigt.

Lad os da haabe, at II G. vil vise sig at være i Besiddelse af den Energi, man ikke venter den har.

Jak.

Mentors Rubrik.



P. Hvor optræder *Cicero* nu om Dage oftest?

— Som Maal-Mand i Bogtrykker-Verdenen (Størrelsen som Overskriften paa Artiklen i Spidsen af Bladet).

Mowgli. Hvor meget fik Kipling for sin Bog „Kim“?

Kære M.! Hvor det glæder mig, at Du interesserer Dig for Kipling. — Sér Du, da Bogen skulde udkomme, henvendte Kipling sig til sin Udgiver og spurgte, hvor meget han vilde give for dette Værk paa ca. 1000 Sider, fik han

som Svar: 1 Penny pr. Ord. Du kan selv tænke Dig, hvor meget det maa blive.

Nedenstaaende har løst vor Præmieopgave rigtigt og vil derfor ved Henvendelse hos Redaktionen erholde en Billet til 1ste Plads i Kæmpebiografen. Løsningen er: *Grøthan og Saxtorph.*

Axel Andersen, Poul Andersen, Felix Binzer, Kai Bjørn, St. St. Blicher, Henning Engelhardt, Henry Fraenkel, Arnkiil Gjødesen, Erik Heimann, Peter Jensen, W. Rasmussen.

Forestillingen vil blive, som medfølgende Program viser. God Fornøjelse!

Præmiekonkurrence II.

Da der har været saa lidt Tilslutning til vor første Præmiekonkurrence, har vi adskillige Billetter tilovers, som dog vil blive lagt bort til senere hen.

Denne Gang udsætter vi 5 Bøger for de 5 bedste Vittigheder. Nu vil det vise sig, om vi kommer af med alle vore Bøger. Vittighederne indsendes samtidig med omstaaende Kupon inden den 5. November, og de, der bliver præmierede, bliver aftrykte i næste Nummer.

Den moderne Fileas Fogg.

Vi opsøgte den danske Globetrotter L. L. Langager, der for Tiden opholder sig her i Byen, efter at have gaaet Jorden rundt i Løbet af ca. 2½ Aar.

Vi beder ham fortælle, hvad der var Bevæggrunden.

„Ser De,“ sagde han. „Jeg har altid haft Lyst til at rejse, udvide min Synskreds og opleve noget. Da jeg en Aften sad og udviklede mine Planer for nogle Venner, protesterede de mod, at mine Idéer kunde gennemføres. Vi indgik da et Væddemaal paa 4000 Kr. om, at jeg i Løbet af 2½ Aar skulde kunne rejse Jorden rundt, deraf mindst 18,000 km til Fods og hovedsagelig kun ernære mig ved at sælge mit eget Fotografi.“

Jeg startede den 26. Juli 1913 Kl. 2 Eftermiddag fra Raadhuspladsen uden at have en Øre i Lommen; mit første Bestemmelsessted var Roskilde, da jeg var naaet dertil, havde jeg solgt for ni Kroner; ialt har jeg under hele Rejsen solgt ca. 200,000. Den højeste Pris fik jeg af den danske Gesandt i London, der gav mig et Pund. Ellers har jeg taget 10 Øre eller tilsvarende pr. Stk. Jeg har været gennem alle fem Verdensdele, besøgt 31 forskellige Lande og har tilbagelagt 18,039 km til Fods samt 63,200 ved Hjælp af andre Kommunikationsmidler. Til Beroligelse for eventuelle Tvivlere

kan jeg fremlægge mine Dagbøger, der indeholder ca. 3400 daterede Konsulats- og Gesandtskabs-Stempler,“ og Hr. Langager viser os en Bog fuld af stemplede Dokumenter.

Vi standser ved et, paa hvilket staar trykt: „The white house“.

„Jo, jeg har ogsaa besøgt Præsident Wilson. Han gav mig Haanden og spurgte, om det ikke var den berømte Langager. (Han havde først fem Minutter inden faaet at vide, hvem jeg var). I Amerika var jeg bl. a. en Uge ved Panamakanalen. Fra New York skulde jeg til Rusland. Jeg havde faaet Plads som Kok paa „Lucitania“ hos Hovmesteren. Denne opgav, at Skibet var bestemt til Arkangelsk. Men saa blev det forandret, og „Lucitania“ sejlede sin Dødsfart, medens jeg fik Plads paa et russisk Skib — det medførte for Resten en Mængde Krigskontrabande, deriblandt 10 Flyvemaskiner til den russiske Hær.

Jeg har paa Rejserne virket som Kahytsdreng, Kok, Bager, Maskinsmører, Dæksmand o. l. for paa den Maade at dække nogle af Udgifterne.“

„Brugte De ikke mange Penge til Fodtøj?“ spørger vi.

„Jo,“ siger Vandringsmanden smilende, „jeg har brugt 15 Par Støvler og ekstra 21 Par Saaler. Af Beklædningsgenstande har jeg aldrig medført andet end, hvad jeg stod og gik i. Engang imellem

købte jeg nyt, men aldrig Reserve-tøj, kun lige det, jeg skulde have paa; thi min Bagage bestod kun i en Rygsæk, der var fuld af Dag-bøger. Ialt har jeg 16, — nej, nu kun 15, for den ene blev taget fra mig i Rusland, fordi jeg i den havde skildret, hvorledes jeg i Australien blev arresteret sammen med 14 Tyskere. Jeg har siddet arresteret ialt seks Gange, sigtet for Spionage, den sidste Gang — det var i Rusland — ialt 16 Dage.“

„Hvor mange Sprog taler De?“

„Seks à syv.“

„Er De Vegetarianer eller Kød-spiser?“

„Jeg spiser, hvad jeg faar; jeg har baade smagt Pindsvin, røget Slange og Snegle; i Australien, hvor jeg selv skød min Føde, levede jeg i 9 Uger af Kaniner, Papegøjer, Laguaner og Smaafugle. Først kogte jeg dem halvt efter at de var rensede, ristede dem og skrabede Skorpen af. Det smagte herligt! Det lykkedes mig for Resten at tæmme en Kænguro derovre. Ja, man har jo mange, mange smaa, morsomme Oplevelser.“

„Hvilket Land syntes De bedst om?“

„Absolut Australien; skulde jeg nogensinde bosætte mig udenfor Danmark, bliver det der. Klimaet er saa behageligt og de Hvide saa elskværdige.“

„I hvilket af de krigsførende Lande har De været under Kri-gen?“

„I Rusland! Der blev nægtet mig Adgang; men om Natten flygtede jeg fra Skibet op til den danske Gesandt; ved hans og den russiske Guvernørs Hjælp lykkedes det mig at faa et Pas, der gav mig Lov til at rejse i Rusland. Tænk, i den nordlige Del af Landet kendte de ikke noget til Krigen — naar Soldaterne indkaldes, tror de, det er til almindelig Øvelse, hvis de overhovedet tror noget. Ca. 95 pCt. er Analfabeter!“

„Har De været syg nogen Gang under Turen?“

„Ja, én Gang; jeg havde Klimafeber; der blev sagt, jeg skulde holde Sengen; men jeg gik alligevel videre.“

„Har De været i direkte Livsfare?“

„Ja, mange Gange. I Sydvestafrika, da jeg en Dag spadserede langs Kysten, kom tre Hottentotter og forlangte Penge.“

Jeg nægtede at give dem noget og gik videre.

Et Øjeblik efter nærmede en af Slynglerne sig bagfra med en skarp Kniv, han stødte til, og her,“ siger Hr. Langager, idet han trækker Trøjen til Side, „ser De Resultatet, et stort uordentlig Ar helt nede paa Halsen. Jeg skød Negeren med min Revolver, bandt en Strømpe om Saaret og slæbte mig ca. 18 engelske Mil til den nærmeste By, hvor jeg maatte ligge ni Dage paa Hospitalet.“

En anden Gang, hvor jeg var i

virkelig Fare, var i Australien. Jeg havde gaaet længe langs en Banelinie, da det pludselig gav sig til at øse. Regn er sjældnen i Australien; men naar den kommer, er den meget heftig. Jeg blev da ogsaa gennemblødt og skyndte mig til en Tunnel for at søge Ly dér. Træt og vaad som jeg var, faldt jeg meget mod min oprindelige Hensigt i Søvn og vaagnede først ved en vældig Rysten og Klirren i Skinnerne. Jeg naaede lige at faa min Arm trukket til mig, da et Tog suste forbi. Havde mit Tøj ikke været vaadt, havde det flagret, og jeg var efter al Sandsynlighed blevet revet med ind under Hjulene. Jeg lader ikke til at være Kryster, vel? Men i over en Time derefter rystede jeg over hele Kroppen, og var ude af Stand til at kunne røre mig efter dette vældige Chok.

„Har De nu været hele Turen rundt?“

„Nej, jeg mangler endnu nogle af de større Byer i Jylland; men Tidsfristen er jo heller ikke udløbet — det gør den først den 26. Januar 1916.“

„Med hvem har De væddet?“

„Med tre kendte Københavnerne, de to af dem har jeg hilst paa, de ønskede mig til Lykke, men saa ellers lidt lange ud i Ansigtet. Navnene paa de tre Herrer bliver først offentliggjort den 26. Januar.“

„Er De selv fra København?“

„Nej, jeg er født i Herning 1893

og er altsaa nu 22 Aar. Da jeg begyndte min Rejse, var jeg 20 Aar og havde Plads paa et Kontor.“

„Hvad er det for tre Mærker, De har siddende paa Frakkeopslaget?“

„Det er Spejdermærker — jeg er blevet udnævnt til Æresspejder i de skandinaviske Lande.“

„Vil De til Slut sige mig, hvad De nu agter at gøre?“

„Naar jeg har fuldendt min Tur, kommer jeg tilbage og holder Foredrag om mine Oplevelser. Desuden tænker jeg paa at udgive en Bog.“

Idet vi takker for disse interessante Oplysninger, giver vi den kække, unge Mand Haanden og ønsker ham videre Held paa hans Vej til Ros og — 4000 Kr.

Interview ved *John Frænkel*.



Før vore smaa Kammerater.

Maaneprinsessen.

Japansk Eventyr ved Kai Rosenberg.

(Fortsat.)

„Godt. Med een af disse tre Mænd vil jeg gifte mig. Men da jeg ikke kan vide, hvis Kærlighed er den største, skal de udføre et stort Arbejde for mig, for saale-

des at bevise deres Lidenskabers Styrke.“

Sanuki traadte nu ud foran Hytten, hvor de tre sad. Den ene spillede en Vise paa Fløjte, den anden sang dertil og den tredje viftede i Takt dertil med sin Vifte.

Da han havde fortalt dem Kaguyahimes Villie, indvilligede de straks og bad ham om at nævne de Opgaver, som hun stillede til dem.

Han bragte tre smaa Tavler, paa hvilke hun havde nedskrevet følgende:

„Prins Itsisu skal bringe mig „en Pelskaabe, syet af de kinesiske Ildmus' Skind.

„Otomo skal hente mig den femfarvede Ædelsten fra Dragens Hoved.

„I Østens Hav ligger et Bjærg „baaret af Skildpadder; paa dette „vokser Træer, hvis Rødder er „Sølv, hvis Grene er Guld, hvis „Frugter er Ædelstene. Af dette „Træ skal Prins Kuromaki brække en Gren og bringe mig den. „hvis han elsker mig.“

Ved denne Meddelelse var det

som maatte de dø, og kun Kærligheden til den skønne Kaguyahima gav dem Mod til at prøve paa at skaffe det ønskede, koste, hvad det koste vilde!

* * *

Prins Itsisu skrev til Købmanden *Okei*, som netop skulde rejse til Kina, at han skulde købe Pelsen, syet af Ildmus.

Okei, som vel vidste, at denne Pels hverken var at finde i Kina eller i Indien eller noget som helst andet Sted paa Jorden, vilde ikke krænke Prinsen og sendte ham nogle Maaneder efter en kostelig blaa Pels, som laa i en Kiste smykket med Ædelsten.

Prinsen betalte med et glad Hjærte den fordrede Pris og lagde Hænderne sammen til Bøn med Ansigtet vendt mod Kina.

Saa ilede han til Sanukis Hus og bad om at maatte overrække den elskede sin kostelige Gave.

(Fortsættes).



Telefon 5297. Fri Notering

Is **Kager**
Marcipan **Confiturer**

Det bedste!

Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har
ingen Filialer.



Største Udvalg i

Engelske Fodbolde

til alle Priser.

Tennischets. Tennisbolde.
 Hocheystokke. Bordtennis.
 Elektr. og mekan. Jernbaner.
 Dampmaskiner. Meccano.

Dansk Sportsmagasin,

Bredgade 21 (ved Palægade).

Telefon 3105.

Georg Zenker, Aaboulevard 9 B.

Wienerbrød. Mælk i Glas à 5 Øre. Bolscher.



Frisør- og Barbersalonen,

Aaboulevard 5 B

ved Cirkus

anbefales.

C. Larsen.



Afklipningskupon

til

„Mentor“s Præmiekonkurrence II.

Skal sendes til Johs. Marchers Boghandel,
 Aaboulevard 9. — Hvis Bogen ønskes tilsendt,
 bedes et 10-Øres Frimærke vedlagt.

Hermed følger Vittigheder.

Navn

Adresse

Paa Konvolutten skal skrives:

„Mentor's Præmiekonkurrence.“

Skolens Boghandel
Johs. Marckers Boghandel

Papir og Tegneartikler

Kollegiehefter

Kvart, 72 Sider	0.15
Oktav, 96 „	0.10



Fodbold- og Tennisdragter
 Tennissko og Fodboldstøvler
 Reglementerede Gymnastikdragter og
 Gymnastiksko.

POUL HOLM
 SILKEGADE II.



Fotograf
Emil Clausen,
 Frederiksberggade 34,².

Billeder fra 2,00 Kr. pr. Dusin.

Telf. 8050.

Aabent Søn- & Hverdage fra Kl. 9—7.

Leverer ogsaa
 efter indsendte Billeder.

