



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MELLEM=
OG
REALSKOLEN

FOR
SKÆRBÆK OG OMEGN



1943-44

REALSKOLEN
FOR SKÆRBÆK OG OMEGN
1919—1944

|

1944

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI
TØNDER

SKOLENS BESTYRELSE

Gaardejer *N. Obling*, Barsbøl, Formand.
Sogneraadsformand *P. Paulsen*, Skærbæk.
Fru Pastor *Jørgensen*, Skærbæk.
Fru Direktør *Oksen*, Skærbæk.
Gaardejer *Jacob Petersen*, Mjolden.
Gaardejer *P. Varming*, Døstrup.
Gaardejer *Johannes Brink*, Søndernæs.
Købmand *E. Bendesen*, Skærbæk.
Hotelejer *Viggo Jensen*, Skærbæk.
Overlærer *Nic. Schultz*, Skærbæk.

De to sidste er valgt af Skærbæk Sogneraad.

I Løbet af de 25 Aar, Skolen har bestaaet, har følgende tidligere været Medlemmer af Bestyrelsen: Valgt af Aktionærerne:

Købmand *H. F. Hansen*, Skærbæk, Formand fra 1919-1941. Fru Kaptajn *Lauritsen*, Skærbæk. Gaardejer *Martin Krog*, Astrup. Gaardejer *H. Biehl*, Vinum.

Valgt af Skærbæk Sogneraad:

Gaardejer, Amsraadsmedlem, *Søren Degn*, Skærbæk. Postmester *Ryge*, Skærbæk. Snekermester *Lassen Christiansen*, Skærbæk. Gaardejer *Broder Petersen*, Skærbæk. Købmand *P. Memborg*, Skærbæk.

Skolens Revisorer har gennem Aarene været: Amsraadsmedlem *Søren Degn*, Bankbestyrer *Jørgen Møller*, Sparekassebestyrer *A. Svendsen* og Mejeribestyrer *Truels Sørensen*.



SKOLENS FØRSTE BESTYRELSE



Købmand H. F. Hansen
Formand fra 1919:1941



Gaardejer N. H. Obling
Formand siden 1941



Fru Pastor Jørgensen



Jacob Petersen
Gaardejer, Mjolden



Fru Kaptajn Lauritsen



P. Paulsen
Gaardejer, Sogneraadformand
Gasse



M. Krog
Gaardejer, Astrup



H. Biehl
Gaardejer, Vinum

allerede i sommeren 1919 og var saaledes med til at lede ombygningen og istandsættelsen af bygningen sammen med den daværende bestyrelse, hvis dygtige og energiske formand købmand H. F. Hansen var, og som vedblivende har været det indtil for et par aar siden, da sygdom tvang ham til at nedlægge hvervet.

Hr. Jørgensen og frue viste sig imidlertid snart at være et par betydelige skolefolk, der baade havde evne og ansvarsfølelse nok til, at man roligt kunde overlade dem skolens ledelse, og ved forenede kræfter har de forstaaet at lede skolen saaledes, at den har faaet anerkendelse fra alle sider, hvilket det store elevtal, skolen har, er et tydeligt bevis paa.

Det er ikke et helt lille antal af unge — baade mænd og kvinder, — der i aarenes løb er gaaet ud fra skolen, som nu er i gode stillinger eller godt paa vej til at komme det. De kan takke Skærbæk realskole for grundlaget, som blev lagt der, og som der kunde bygges videre paa.

Det viste sig ogsaa, at realskolebestyreren havde en lykkelig haand helt fra begyndelsen til at finde velegnede lærerkræfter til skolen og altid at kunne arbejde sammen med dem i fordragelighed. Der kan ogsaa peges paa, at skolens bestyrer i al stilhed har set fremad og stræbt imod en indretning af bygningen, der forefandtes, saa lærerboliger og andre rum efterhaanden er blevet til klasseværelser, gymnastiksal, sløjdværelse m. m. Større udvidelser og forbedringer er planlagt, men har maattet udsættes paa grund af Forholdene, vi nu lever under.

I alt synes jeg, de 25 aar har bragt saa meget udbytte for elever og glæde for forældre og skolens grundlæggere, at man synes, det er mere end tak nok for de ofre, der er bragt.

Der har alt i alt hvilet en lykkelig stjerne og velsignelse over disse 25 aars skolearbejde.

H. N. Obling.

FRA SKOLEAARET

27. November havde Skolen sin aarlige Generalforsamling, der aabnedes af Formanden Gaardejer Aabling, som derefter aflagde følgende Aarsberetning:

Naar undtages Trafikvanskelighederne, der har medført mange Forsømmelser og Indskrænkning af Skoletiden, er Skoleaaret gennemført paa normal Maade.

Elevtallet har været det samme som de foregaaende Aar, færre Børn fra det yderste af Skolens Opland og flere fra Skærbæk og nærmeste Omegn. Der er saaledes for Tiden 93 Elever fra Skærbæk Sogn og 57 fra andre Sogne, ialt 150.

Efter Aftale med Tandlæge Søgaard har vi faaet indført Skoletandpleje. Sidste Aar fik 38 Elever deres Tænder behandlet, og i dette Aar har 52 Elever ønsket at faa Behandling.

I det forløbne Aar har der kun været afholdt to Bestyrelsesmøder. Ved det første af disse vedtoges det at søge Skolen omdannet til en selvejende Institution, og det overdroges Formanden og Skolebestyrer Jørgensen at udføre det nødvendige Forarbejde. Hvilket er sket.

For det bevilgede Statslaan skulde Gymnastiksalen m. m. have været ombygget, men paa Grund af Gymnastiksalens Beslaglæggelse til andet Formaal er dette Arbejde udsat indtil videre. Der er saaledes ikke udført andet Byggearbejde end nødvendige Reparationer.

Skolen har i Aar modtaget 1500 Kr. fra Tønder Amts Skolefond, 3500 Kr. fra Skærbæk Kommune og 300 Kr. fra Danmarks Samfundet.

Til Flidspræmier har vi modtaget 50 Kr. fra Cordt Traps Legat, 50 Kr. fra Elevforeningen og en Bogpræmie fra Boghandler Møller. — Desuden har Elevforeningen betalt 150 Kr. til Aarsberetningen.

Skolens Lokaler har været benyttet af Handelsskolen og Sangforeningen.

Ligeledes har Husmoderforeningen og »Danske Kvinders Beredskab« jævnligt benyttet dem til Foredrag og Demonstrationer.

Det var lidt om Skolens Arbejde i det forløbne Skoleaar, og som det vil ses, er Elevtallet omtrent konstant fra før Krigen. Under normale Forhold kunde vi sikkert have regnet med betydelig større Tilgang til Skolen, saa den planlagte Udvidelse vilde have været nødvendig.

Saaledes er da vor Skole kommet nogenlunde godt gennem ogsaa det fjerde Krigsjaar, trods det at stærke Storme er gaaet hen over Landene, og som desværre heller ikke er gaaet vor Dør forbi. Lad os haabe, at Aaret der kommer, maa bringe os Freden med, tryggere Forhold, saa Skolen kan faa Lov til støt og roligt at arbejde sig frem, saa den paatænkte Udvidelse er berettiget.

Inden jeg slutter denne Beretning, vil jeg gerne udtale en Tak til alle, som paa den ene eller anden Maade har støttet Skolen, og da især til vore Lærere og Lærerinder for deres trofaste Arbejde gennem Aarene, samt en hjertelig Tak til de Institutioner, som med Tilskud har støttet Skolen.

Derefter fremlagdes det reviderede Regnskab, der balancerede med Kr. 48.780,87 og udviste et Overskud paa Kr. 165,46. — Regnskabet godkendtes, hvorefter der var Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer og en Revisor. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Fru Pastor Jørgensen og Gaardejer Joh. Brink, genvalgtes, og som Revisor genvalgtes Sparekassebestyrer A. Svendsen.

Sidste Punkt paa Dagsordenen var Aktieselskabets Ophævelse, og Skolens Omdannelse til en selvejende Institution.

Den paatænkte Institutions Fundats blev oplæst og drøftet.

Forslaget om Aktieselskabets Likvidation blev bragt til skriftlig Afstemning, og samtlige tilstedeværende Aktionærer stemte for Forslaget. — Som Likvidatorer valgtes Formanden og Skolebestyrer Jørgensen.

4. December afholdtes ekstraordinær Generalforsamling med Aktieselskabets Ophævelse som eneste Punkt paa Dagsordenen. Forslaget vedtoges enstemmigt.

Skolen har i Aar ikke haft Festlighed af nogen Art; derimod er der forevist nogle Undervisningsfilm fra Statens Filmscentral, nemlig Færøerne, Bornholm, en Afrikafilm, en Ungdomsfilm, Elcktrolyse, Torskfiskeri, »Det brænder« og »Isen binder«.

Fra December har der en Gang om Maanedene været Indsamling til norske Børns Bespisning. Ialt er afsendt 537 Kr.



Fra Fysikklassen.



Sløjdværelset.



Mod Jul. — Adventskransen er hængt op.



Børnenes Juletegninger.

EKSAMENSRETTEEN.

Allerede i 1922 fik Skolen Ret til at afholde Mellemkoleeksamen og Aaret efter Realeksamen. Disse Eksaminer er derefter aarligt afholdt her ved Skolen, og der er ialt gaaet 321 op til Mellemkoleeksamen og 227 til Realeksamen.

BOGSAMLINGEN.

Paa selve Skolens Aabningsdag blev Bogsamlingen grundlagt, idet den modtog en Gave paa 75 Bøger fra Sprogforeningen. Denne Gave er senere efterfulgt af mange andre, dels i Form af Bøger, dels som Tilskud. Saaledes har vi i Aar fra Selskabet Landbohjemmet modtaget 100 Kr., for hvilke vi hermed takker. Af Indtægten ved en Basar i 1924 brugte vi 1000 Kr. til Indkøb af Bøger. Bogsamlingen er da ogsaa vokset godt og rummer nu c. 1400 Bøger, dels Børnebøger, dels Skøn- og Faglitteratur.

SKOLESPAREKASSEN.

Den 1. April 1924 oprettedes her ved Skolen, Skolesparekassen, som en Afdeling under Centralledelsen af Danmarks Skolesparekasser, hvis Formaal er:

1. at vænne Børnene til Sparsommelighed,
2. at forebygge unyttig og skadelig Brug af Penge,
3. at sikre Børnene et Beløb for disse ved deres Udtrædelse af Skolen.

Gennemgaaende er c. 80 % af vore Elever Sparere i Skolesparekassen, hvortil de ugentlig kommer med deres Smaabeløb, der sammenlagt gennem Skoletiden kan blive til en ganske pæn Sum.

I de 20 Aar, der er gaaet siden dens Oprettelse, er der opsparret følgende Beløb:

Indbetalt af Elever	Kr. 23 990,11
Renter	Kr. 2 514,06
Præmier til flittige Sparere	Kr. 373,22
	<hr/>
Ialt opsparret	Kr. 26 877,39
	<hr/>
Udbetalt ved Udmeldelse af Skolen	Kr. 21 681,00
	<hr/>
Indestaaende i Skolesparekassen	Kr. 5 196,39
	<hr/>

ELEVERNES HJEMSTED

Indmeldelser:		Skærbæk Sogn	Døstrup Sogn	Bredø Sogn	Mjolden Sogn	Randerup Sogn	Ballum Sogn	Remø Sogn	Brøns Sogn	Rejsby Sogn	Vodder Sogn	Rouger Sogn	Spandet Sogn	Arrild Sogn	Ribe og Omegn	Andre Sogne	Skolens aarlige Eleveal:
1919—20	104	69	7	4		1			20	1						2	104
1920—21	51	37	6	1	2			1	3							1	135
1921—22	28	18	2	1		2			5								141
1922—23	25	13							9				3				155
1923—24	16	8	1					2	2	1	1		1				154
1924—25	24	10	2	1					2	1	4	3	1				134
1925—26	13	8			1						4						120
1926—27	15	13	1		1												112
1927—28	13	8	1						1		1	2					98
1928—29	22	14	2	1							3		2				92
1929—30	26	13		2	6				1		2	1	1				96
1930—31	17	7	3	2	2	2									1		100
1931—32	21	6	5	1		2					4	1		1		1	104
1932—33	26	13	2	2	1	1			4			2			1		115
1933—34	29	12	6	1	1				4		1	3				1	122
1934—35	26	15	2		1				3			1	2	1	1		132
1935—36	31	12	2	8	1	2			2	1		1			2		136
1936—37	37	15	6	2	1	2	1		3	1	3		1		2		151
1937—38	41	16	5	2	1		3		3			4	1		1	5	158
1938—39	29	7	4	1			2		4		4	2			4	1	160
1939—40	29	11	3		2		4	2	1		1	3				2	156
1940—41	25	14	4	1	1			1			1	1			1	1	156
1941—42	25	15	4	1	1				1	2	1						146
1942—43	35	22	3	1			1		4		1				2	1	144
1943—44	40	19	2	1				1	3	4	5	2		2		1	154
	748	395	73	33	22	12	11	7	75	11	36	26	12	4	15	16	

Det lille Eleveal i sidste Del af Tyverne skyldes dels det ringe Antal Fødsler i Krigsaarene, dels den økonomiske Krise i disse Aar.

REALEKSAMEN 1943

er i Aar bestaaet af følgende:

Haase, Frida Emilie, Mjolden	mg	(13,83)
Hansen, Jes, Døstrup	mg+	(14,25)
Jensen, Peter, Bredebro	mg÷	(13,27)
Jessen, Niels Korsgaard, Rømø	mg÷	(13,54)
Malling, Grethe, Brøns	mg÷	(13,34)
Nielsen, Carl Eduard, Skærbæk	g+	(12,52)
Rasmussen, Astrid, Skærbæk	g+	(12,44)
Schmidt, Sofie Vibeke, Skærbæk	mg+	(14,46)
Stenger, Carl, Skærbæk	mg+	(14,20)
Sørensen, Knud Andreasen, Brøns	mg	(13,84)
Thomsen, Maria Wind, Ballum	mg	(13,67)

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1943

er i Aar bestaaet af følgende:

Andersen, Ruth, Drenghsted	mg	(13,86)
Bertelsen, Hans, Skærbæk	mg÷	(13,63)
Carl, Jørgen, Rømø	g+	(12,75)
Christiansen, Ingeborg, Frifelt	mg÷	(13,38)
Hansen, Paaul, Ballum	mg	(13,79)
Hansen, Tage, Skærbæk	mg	(13,98)
Helms, Birte, Mjolden	mg	(14,13)
Jensen, Henning, Skærbæk	mg÷	(13,60)
Jensen, Catharina, Skærbæk	mg÷	(13,04)
Jessen, Valborg, Vraaskov	mg÷	(13,53)
Larsen, Josef Studsgaard, Havervad	mg	(13,72)
Lorenzen, Helen, Skærbæk	mg	(13,83)
Møller, Anders, Brøns	mg+	(14,30)
Nielsen, Marie, Skærbæk	mg	(14,11)
Nygaard, Marie Gasse	mg+	(14,47)
Petersen, Anton, Skærbæk	mg÷	(13,57)
Ravn, Kaj, Skærbæk	g	(12,26)
Rosenberg, Boy, Skærbæk	mg	(13,93)
Schmidt, Edith, Skærbæk	mg÷	(13,21)
Stamp, Anders, Ullerup	mg+	(14,18)
Stenger, Petrea, Ullerup	mg+	(14,40)
Terkildsen, Ingvert, Ottersbol	mg+	(14,34)
Wiborg, Svend, Roager	mg	(13,69)

FLIDSPRÆMIER

blev givet til følgende Elever:

Sofie Schmidt og Carl Stenger fra Realklassen fik hver 25 Kr. i Præmie fra Elevforeningen. Frida Haase og Jes Hansen fra Realklassen og Marie Nygaard og Petrea Stenger fra 4. Mellem fik Boggave fra Kraks Legat.

Boghandler Møllers Bogpræmie blev givet til Ole Vestergaard, 3 M.

Endelig fik Marie Wind Thomsen i Realklassen en Boggave for hendes Arbejde i Skolebiblioteket.

Til Jul modtog Skolen en Boggave fra en sønderjysk Dame i København til en Elev, der var særlig flink i Dansk og Historie. Den blev givet til Birte Helms i Realklassen.



LÆRERNE.

R. Jørgensen, ansat ved Skolen 1. August 1919. Fru O. Jørgensen, ansat 1. August 1919. Frk. E. Lindegaard, ansat 1. August 1920. Frk. H. Rübner-Petersen, ansat 1. August 1920. E. Grønlund, ansat 1. August 1921. J. Kortsen, ansat 15. Maj 1935. P. Steffensen, ansat 1. August 1936.

Følgende har tidligere været ansat ved Skolen:

J. Bogh, 1. August 1919—1. August 1921. Frk. I. Nørskov, 1. August 1919—1. August 1921. O. Jacobsen, 1. November 1919—1. August 1920. G. Lehmann, 1. August 1921—15. Maj 1925. H. Chr. Hansen, 1. August 1921—1. August 1926. H. Rud Hansen 1. August 1923—1. August 1925. N. Dissing, 15. November 1925—15. Maj 1935. Frk. G. Appel, 1. August 1933—1. August 1936.

Frk. Warncke, Graasten, og Lærer J. Chr. Hansen, Toftlund, har været Vikarer her ved Skolen i henholdsvis et og to Aar. Desuden har Frk. I. Fejlberg Jørgensen, Pastor Jørgensen, Pastor Kiilerich og Pastor Hansen haft Timer her ved Skolen.

SKOLETANDPLEJE.

Efter Overenskomst med Hr. Tandlæge Søgaard Skærbæk, kan Elever paa Skærbæk Realskole opnaa Skoletandpleje paa følgende Betingelser:

Betalingen er

15,00 Kr. aarligt pr. Barn i 1. og 2. Skoleaar,

10,00 Kr. aarligt pr. Barn i 3. og 4. Skoleaar,

herefter 11,00 Kr. pr. Barn aarligt, indtil Udløbet af det Skoleaar, i hvilket Barnet fylder 14 Aar, alt under Forudsætning af, at Behandlingen paabegyndes i 1. Klasse og fortsættes uden Afbrydelse. Ønskes Behandlingen videreført efter dette Tidspunkt, betales 15,00 Kr. aarligt pr. Elev i de følgende Aar.

Paabegyndes Behandlingen paa et senere Tidspunkt end 1. Klasse, maa Tænderne være bragt i Orden, inden Barnet kan optages i den systematiske Behandling til de forannævnte Takster.

Betalingen erlægges her paa Skolen hvert Aar i September Maaned.

Baade af sundhedsmæssige og økonomiske Grunde anbefales det Forældrene meget at gaa med til denne Ordning.

SKOLEPENGENE

er i Underskolen 12 Kr. om Maaned og i Mellemskolen og Realklassen 20 Kr. Søges Skolen af to Børn fra samme Hjem, gives der Moderation for det andet og følgende Børn, nemlig 6 Kr. i Underskolen og 10 Kr. i Mellemskolen og Realklassen.

Elever, der indstilles til Eksamen, betaler 12 Kr. til Mellemskoleeksamen og 20 Kr. til Realeksamen.

I Brændselspenge betales 9 Kr. om Aaret. Er der flere Søkende betales kun for to.

I de Klasser, i hvilke der undervises i Sløjd, betaler Drengene 4 Kr. om Aaret for Materiale.

Ansøgning om Friplads eller Nedsættelse af Skolepengebetalingen indsendes til Skolens Bestyrelse inden 5. Juni. Ansøgningsskema faas paa Skolen.

R. Jørgensen.



*Saa langt mod Vest og nær ved Marskens Rand,
hvor Havets Sange tyst i Natten toner,
og Blæstens vilde Jagt gaar vidt om Land
med dæmpet Brus i Rønnens lyse Kroner,
dér ligger du, vor Skole, rød og hvid,
af brede Ælme og Kastanjer skygget;
du gemmer Mindet om vor Barndomstid,
men voksen Tro og Vilje har dig bygget!*

*Fra Muren ler den gule Kaprifol,
og røde Roser smiler os i Møde,
thi i hvert Kys af Herrens milde Sol
for Blomst og Barnehjerte er der Grøde;
men ogsaa Abildblomsters fine Drys,
naar flagrende de gennem Luften daler,
for Jord og Barnetanke er som Kys,
der mildt og kærligt til vort Hjerte taler.*

*Saa fager er vor Barndoms lyse Egn,
et Drømmeland, vi aldrig mere finder;
dog rank som Humlen hist i Skolens Hegn
skal voksen Vilje gro af Barnets Minder!
Da øjner jeg et Rige, som er mit,
et Mindeland med friske, skønne Ranker,
hvor skære Brombærblomster lyser hvidt
og Barndomsdrømme bliver Manddomstanker!*

E. Grønlund.

AARSSKRIFT

UDGIVET AF

SKÆRBÆK REALSKOLES
ELEVFORENING

1

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE.

Christian Clausen, Bankbogholder, Skærbæk, Formand.

Math. Bendesen, Ekspedient, Skærbæk, Næstformand.

Anna Beck, Kontorist ved E. A. S. V., Skærbæk, Kasserer.

Helga Rübner-Petersen, Lærerinde, Realskolen, Skærbæk.

REGNSKABSAARET FRA 1. DEC. 1942 — 30. NOV. 1943.

Indtægter:

Beholdning 1. 12. 1942	406,56	
Kontingent	325,00	
Festen	82,00	
Renter	8 30	821 86

Udgifter:

Elevheftet	150 00	
Festen	120,66	
Tryksager, Papir, Porto	64,68	
Flidspræmie	50,00	
Krans	24,70	
Beholdning pr. 30. 11. 1943	411,82	821.86

Skærbæk, den 30. November 1943.

Anna Beck.

AARSBERETNING 1943=44

Den 12. April afholdt Elevforeningen sin aarlige Generalforsamling paa Skolen. Formanden bød velkommen. Til Dirigent valgtes Købmand Knud Hansen. Formanden aflagde følgende Beretning:

Grundet paa forskellige Omstændigheder har Bestyrelsen ikke i Aar ment, at der skulde afholdes nogen Fest. Der har kun været afholdt 2 Bestyrelsesmøder. Ved det sidste Møde var Hr. og Fru Jørgensen til Stede for at give nogle Oplysninger vedrørende Stiftelsen af et Legat. Der har været anket over, at Generalforsamlingen var fastlagt til en almindelig Aften og ikke i Forbindelse med en Helligdag, f. Eks. Paaskelørdag, saaledes at udenbys gamle Elever kunde være med. Bestyrelsen har ment det forsvarligt, da det jo dog overvejende er Elever boende i Skærbæk, der møder, naar der kun er Generalforsamling. Endvidere har der været Forespørgsel, om Elevforeningen paatænker at afholde nogen Fest i Anledning af Jubilæumsdagen. Hertil kan svares, at Skolen afholder Møde om Eftermiddagen og at Elevforeningen om Aftenen arrangerer en Festlighed, hvortil alle gamle Elever indbydes.

Herefter havde Kassereren Ordet og aflagde Regnskabet som foran angivet. Beretning og Regnskab godkendtes.

Bestyrelsen genvalgte. Under dette Punkt fremsattes følgende Forslag, som skal stilles paa Dagsordenen næste Generalforsamling: »Formand og Kasserer kan ikke afgaa samme Aar«, Vedtægterne lyder: »Hele Bestyrelsen afgaar hvert Aar«.

Under Eventuelt fremkom der Forslag om Kontingentforhøjelse til 1,50 Kr. eller ogsaa Forhøjelse af Festkontingentet. Ved en Afstemning blev det vedtaget at forhøje Elevforeningskontingentet til 1,50 Kr.

Desuden havde Realskolebestyrer Jørgensen Ordet og forelagde en Plan om at indsamle Bidrag fra Skolens gamle Elever til et Legat, der i Fremtiden kan yde Hjælp til videregaaende Uddannelse til dygtige, men ubemidlede Elever fra Skærbæk Realskole. Denne Plan blev vel modtaget af Forsam-

lingen, og Elevforeningens Bestyrelse lovede at paatage sig Arbejdet med Indsamling af Bidrag, hvorfor vi har sendt en Opfordring til alle gamle Elever, hvis Adresse det har været muligt at opspore.

Vi haaber, at vor Henvendelse maa blive godt modtaget, saa vi paa Jubilæumsdagen kan overrække Skolen en smuk Sum til nævnte Formaal som en Tak for det, vi har modtaget paa Skolen, og som et Vidnesbyrd om, at ogsaa vi forstaar at løfte i Flok, naar det gælder en god Sag, der bør fremmes.

Mange har allerede indsendt deres Bidrag; men det er vort Haab, at endnu flere, selv om de kun kan ofre mindre Beløb, vil svare paa vor Henvendelse. Lad det blive en Gave, som vi praktisk talt alle er med til at skænke vor gamle Skole paa dens 25-Aarsdag.

Ved det efterfølgende Kaffebord underholdt Bankassistent Peter Hansen os med nogle Smaastykker paa sønderjysk. Oplæsningen høstede stærkt Bifald. Efter at have udbragt et »Leve for Elevforeningen« og sunget en Aftensang skiltes vi.

Elevforeningens Medlemstal er nu 293, men vi maa blive endnu flere. Husk endelig at meddele Adresseforandring!

P. B. V.

C. B. Clausen.

Skærbæk, i Maj 1944.





AAGE RÜBNER JØRGENSEN

30. 5. 1915 — 29. 8. 1943

Kort efter den skæbnetunge 29. August i Fjor naaede det smertelige Budskab os, at Aage Jørgensen var faldet under en Træfning i Korsør Havn, segnet under nidkær Udførelse af sin Pligt, mens han holdt Vagt for sit Land, en trofast Søn af Danmark. Han blev taget bort fra de to Hjem, der var hans, fra Barndomshjemmet og det unge Hjem, han selv havde bygget, fra sin Hustru og sin lille Dreng, men ogsaa fra den Kreds af Mennesker, for hvem hans Navn var blevet kendt og kært.

Allerede som Dreng vidste Aage Jørgensen, at han vilde være Somand. Naar en Stilopgave havde Tilknytning til Havet og dets »stolte, hvide Svaner«, hvis Flugt mod fjerne Maal han helst vilde skildre, da tog hans Tanker Fart, saa det var, som om helt nye Evner og Kræfter blev forløst i hans Sind. En skønne Dag stod da ogsaa den Skibskiste færdig, som han vidste, enhver Sømand maa være i Besiddelse af, tømret i al Stilhed, et ægte Udtryk for den Maalbevidsthed og Karakterstyrke, der prægede hans Liv, og som bar ham helt ind i Døden.

Skridt for Skridt, udholdende og energisk naaede han de Maal, han satte sig. Mange Mile kom han til at ride paa de »hvide Svaners« Ryg over endeløse Oceaner. Aalandsøerne, Gibraltar, »The western Islands«, Port Victoria

er Navne, der markerer Stadier paa hans djærve Sømandsfærd mod Afrika, langs brasilianske eller australske Kyster eller mellem Sydhavets Isbjerge. Glædest var han, naar han mærkede »de gyngende Planker svaje under Fødderne og hørte Vandets Brusen for Boven«, uforfærdet, selv da en Bølge i høj Sø slyngede ham bort fra hans Post, og de næste Sekunder skulde vise, om han var indenbords eller udenbords.

I 1938 tog han Styrmands- og Skibsførereksamen og indtraadte Aaret efter i den danske Marine. Han gennemgik Søofficersskolen og avancerede saa hurtigt, at han allerede i 1941 blev udnævnt til Søløjtnant af 1. Grad.

Det hedder i et af Eddadigtene om Eftermælet at det aldrig dør, naar det vel er vundet, og ingen dansk Søofficer kan ønske sig et skønnere Eftermæle end det, som Aage Jørgensen vandt sig. Sjælden enstemmig er Dommen over hans Liv og Virke under hans anerkendt dygtige Tjeneste paa Ministrygerne »Narhvalen« og »Hajen«. Han var Næstkommanderende paa den sidste, der var stationeret i Korsør, da den mødte sin Skæbne. De Lovord, der lyder fra alle Sider om hans pligttro Indstilling overfor enhver Opgave og hans smukke Forhold til Mandskabet, der gjorde ham baade afholdt og respekteret af enhver, staar i inderlig Harmoni med det Indtryk, han efterlod sig hos os under Besøg herhjemme, den Retsindighed og Hjertensgodhed, som hans Væsen udstraalede i personligt Samvær. En af hans Chefer, Kapitajnlojtnant H. Valentiner, fremhæver hans sømandsmæssige Dygtighed, der »kvalificerede ham blandt de bedste med en lovende Fremtid«. Under Angrebet i Korsør Havn var han blandt de første til at lede Besætningen. »Paa denne Post faldt han som en ærekær, modig dansk Mand, til det sidste tro mod sit Flag og sin Konge«.

Aage Jørgensen ligger begravet i Fællesgraven paa Bispebjerg Kirkegaard. Ved sin usvigelige Pligt troskab og sin stærke danske Vilje har han været med til at bære Danmark ind i en ny Dag. Hans Eksempel vil lyse for os gennem de mørke Skygger, som ved hans Død blev lagt over os alle.

I og med Danmarks Navn vil Mindet om Aage Jørgensen altid være dyrebart og velsignet iblandt os.

E. G.

REALSKOLEN FOR SKÆRBÆK OG OMEGN

1919 - 2. September - 1944

Det var allerede tidlig paa Foraaret 1919, at Grunden til vor Skole blev lagt. Nogle Dage før Midten af Marts Maaned kunde man læse følgende Avertissement i »Flensborg Avis« og »Hejmdal«:

Møde om en Realskole for Skærbæk og Omegn afholdes Fredag, den 14. Marts Aften Kl. 8 paa Aablings Hotel i Skærbæk. En Skolemand holder Foredrag. —

Den omtalte Skolemand var Skolebestyrer Egekvist, Taastrup, der i Gram. Toftlund og Skærbæk holdt Foredrag om den danske Realskole.

Her i Skærbæk var man straks varm for Tanken om Oprettelsen af en Realskole og et Udvalg blev nedsat for at arbejde videre for Sagen.

Udvalget kom til at bestaa af Købmand H. F. Hansen, Fru Pastor Jørgensen, Fru Kapt. Lauritsen, alle af Skærbæk, samt Gaardejerne Nis Obling, Barsbøl, Peter Paulsen, Gasse, Martin Krog, Astrup, Jacob Petersen, Mjolden og Hans Biehl, Vinum. Af dette Udvalg, der senere blev Skolens Bestyrelse, er Fru Kapt. Lauritsen og Gaardejer Krog afgaaet ved Døden, medens Købmand Hansen er traadt ud af Bestyrelsen paa Grund af Sygdom og Gaardejer Biehl paa Grund af Bortrejse her fra Egnen. De øvrige sidder endnu — 25 Aar efter — i vor Bestyrelse.

Udvalget fik naturligvis først den lidet taknemlige Opgave at skaffe de fornødne Midler til Veje; men paa forbavsende kort Tid blev der i Skærbæk og omliggende Sogne tegnet en Kapital paa 30.000 Kr.

Gennem Undervisningsinspektionen i København havde jeg erfaret, at der skulde oprettes en Realskole i Skærbæk. Jeg tog da hened i Paaskeferien, og faa Dage efter var jeg antaget som Leder af Skolen.

Det gjaldt nu om at faa fat i en passende Bygning. At bygge kunde der paa det Tidspunkt ikke være Tale om. saa vi maatte klare os, som vi bedst kunde. Og saa var vi dog saa heldige at finde en Bygning, der nu i 25 Aar har gjort god Fyldest baade for Skole og Hjem, og som forhaabentlig ogsaa langt ud i Fremtiden med nogle Udvidelser og Forbedringer maa kunne tjene det samme Formaal.

Det var ikke saadan tænkt, da vi flyttede ind. Nej, det skulde naturligvis være en ren midlertidig Skolebygning; men efterhaanden fik vi lavet saa meget om, at vi maatte blive her, og det har vi ikke fortrudt.

Medens de fleste Realskoler i Begyndelsen maa nøjes med meget beskedne Pladsforhold indtil de saa, naar Skolen er bleven nogle Aar gammel, faar bygget en rigtig Skolebygning, saa førte Forholdene her med sig, at vi til at begynde med havde saa megen Plads, at der foruden Skolestuer kunde indrettes Lejligheder til Bestyrer, en gift Lærer, en Lærerinde og en Pedel. Disse Lejligheder er saa, efterhaanden som der blev Brug for mere Plads til Skole, ved Ombygning blevet indføjede i Skolen, saa der i Løbet af nogle Aar kun blev Bestyrerlejligheden tilbage.

Bygningen kostede 40.000 Mark og de nødvendige Reparationer og Ombygninger ca. 16.000 Mark. Saa skulde der anskaffes Skolemateriel, Samlinger til Fysik og Naturhistorie, geografiske Kort, naturhistoriske Billeder m. m., saa der skulde bruges mange Penge, og Priserne steg fra Dag til Dag.

Bygningen havde været benyttet af Militæret i Krigsaarene, saa den var meget forsømt; men der blev sat Fart i Arbejdet, saa Skolen kunde begynde efter Sommerferien, og den 2. September 1919 mødte Børn og Forældre til Indvielse af den første danske Realskole i de sønderjydske Landsdele.

Pastor Jørgensen, der som Skoledreng havde været til Stede, da Pastor Johansens Realskole i Haderslev som den sidste danske Realskole blev lukket af Tyskerne, holdt en meget smuk og gribende Indvielsestale.

Herom har Købmand Hansen tidligere skrevet i Aarsskriftet:

»Hvem af Deltagerne husker ikke den 2. September 1919, da Pastor Jørgensen ved en lille stemningsfuld Højtidelighed indviede vor Skole, der skulde bringe Kundskaber og Viden til den unge Slægt og lære de unge at elske Livet og leve det til Gavn og Lykke for dem selv og vort Land, det Land, vi alle gennem en tung Tid har lært at elske ømt og inderligt som en Del af os selv, det Land og den Ungdom, der havde alle vore Længsler og

Tanker. Det var en Højtidsdag, der i Ly af Fællesskabet gav Grøde og nyt Liv til den Offervillie, der havde baaret over alle Vanskeligheder og endnu skulde bære over saa mangen en Hindring«.

Ja, det var ganske øjensynligt, at de tilstedeværende — Børn, som voksne — var grebet af Stundens Højtid og følte, at det, der nu skete, var et af Tegnene paa, at en ny og lykkeligere Tid var ved at oprinde. —

Og vi, der skulde til at arbejde med de sønderjydske Børn, tog fat med Tro og Haab, og vi blev mødt med Tillid og Hengivenhed. Det var et strengt, men fornøjeligt Arbejde, der nu begyndte. Der var Arbejdsmod hos Børn og Lærere, og mærkværdig hurtigt vænnede Børnene sig til den Arbejdsform, der er naturlig i den danske Skole, men som sikkert i den første Tid maa have forekommet dem meget fremmed.

Fra Begyndelsen stod det os klart, at vi havde to Opgaver at løse. For det første skulde Skolen være en Eksamensskole; men paa den anden Side skulde den efter Evne yde sit Bidrag til det mere frie Skolearbejde, som var anlagt paa at hjælpe Ungdommen. Det var saa meget mere nødvendigt, som den Ungdom, der voksede op lige efter Genforeningen, ikke havde gaaet i dansk Skole.

Den første Opgave, der nødvendigvis maatte være Hovedopgaven, krævede dygtige Faglærere, der kunde yde en forsvarlig Mellem- og Realskoleundervisning, saa Skolen saa tidligt som muligt kunde opnaa Anerkendelse og faa Eksamensret, og dens Elever kunde gaa veludrustede ud i Livet. Den anden krævede derimod den Lærer, der havde Lyst og Evne til at omgaas de unge i Fritiden, Lyst til at tage Del i Aftenskolearbejdet, i Gymnastik og Sport, i Folkedanse og Sanglege, kort sagt, Lyst til at samle de unge i deres Fritid, saa de kunde lære noget og desuden tilbringe Fritiden paa en god og fornøjelig Maade.

Skolen gjorde straks sit Bedste for at løse begge Opgaver. — Allerede efter 3 Aars Forløb fik den Eksamensret, og fra første Vinter har den paa forskellig Maade taget Del i Ungdomsarbejdet, saa Skolen har været et Sted, hvor Ungdommen Vinter efter Vinter er gaaet ud og ind.

Det første Skoleaar var paa mange Maader et vanskeligt Aar; men alligevel en dejlig Tid, vi aldrig glemmer, men Gang paa Gang maa mindes med Tak. Paa Afstemningsdagen kunde vi for første Gang hejse vort store og smukke Flag, der var en Gave til Skolen fra Taastrup Realskole, og som endnu bruges til indre Udsmykning ved festlige Lejligheder. Og da Genfore-

ningen kom og med den de mange, der nu skulde til at begynde en Gerning henede — ja, da følte vi, at vi allerede hørte hjemme her. —

Naar vi lader Tankerne gaa tilbage, til de første Aar, maa vi med Tak mindes Lærer Johannes Bogh, der var os en udmærket Hjælper. Han var bl. a. Dansklærer, og det siger sig selv, at den Børneflokk, der begyndte her paa Skolen den 2. September 1919, og som kom fra tysksprogede Landsby-skoler, maatte stille en Dansklærer overfor en vanskelig Opgave. Men han løste Opgaven med en aldrig svigtende Energi og Dygtighed baade i Børne- og Aftenskolen, og skønt han kun kom til at virke her ved Skolen i to Aar, fik han en Betydning for Skolen i dens Start, som vi ikke kan være ham taknemlig nok for. — Han blev kaldet til Lærer i Døstrup, men fik kun Lov til at virke der i en kortere Aarrække, idet han afgik ved Døden den 5. Februar 1930. —

Vor Skoles Beliggenhed paa et Sted, hvor Tog, Rutebiler og gode Veje mødes, har lige fra Begyndelsen skaffet den et stort Opland. Og selv om dette er tyndt befolket, er Skolen dog blevet søgt af et stort Antal Elever fra de omliggende Sogne, saa der gennemgaaende har været lige mange Elever fra By og Opland.

Det første Aar var der ligesom nu store Vanskeligheder med at faa Børnene herind, og Skolen sendte derfor efter Genforeningen et Andragende til Statsbanerne om, at der ved Udarbejdelsen af den ny Køreplan, saavidt det var muligt, maatte blive taget Hensyn til Skolebørnernes Befordring til og fra Skole. Særlig ønskedes et Tog Syd fra Kl. ca. 8. Vi havde naturligvis ikke megen Tro til, at der kunde tages Hensyn til vore Ønsker, og blev derfor meget glædelig overrasket, da vi fra Statsbanerne modtog den Meddelelse, at der vilde blive indlagt et Tog fra Bredebro med Ankomst til Skærbæk Kl. 7⁴⁶ og herfra returnere til Bredebro.

Dette kunde lade sig gøre, fordi der paa den Tid var et lille Tog, der kørte mellem Bredebro og Logumkloster, og som havde et Par Timers Ophold i Bredebro om Morgenen. Det benyttede da noget af denne Tid til en Skærbæktur.

Der gik saa et Aar paa denne Maade; men den 28. September 1921 meddelte Statsbanerne os, at det havde vist sig, at Toget Bredebro-Skærbæk og retur saa godt som kun blev benyttet af Skolebørnene, hvorfor det nu vilde blive taget ud af Køreplanen. »Men«, som der stod i Skrivelsen, »Toget, der i sin Tid blev indlagt udelukkende af Hensyn til Skolebørnernes Befor-

dring, vil dog fremtidig blive bibeholdt i nævnte Anledning, men medens det hidtil ikke løb Søn- og Helligdage, vil det fremtidig blive afløst paa Hverdage, naar der ikke holdes Skole i Skærbæk.

Man tillader sig derfor at anmode Realskolebestyreren om, at tilstille Skærbæk Station Underretning om Skolens Lukning saavel for enkelte Dage som for Ferier, i sidste Tilfælde saavidt muligt med Oplysning om fra hvilken Dag Undervisningen atter paabegyndes. Meddelelsen bedes givet Dagen forinden Lukningen«.

Skolen var saaledes kommen i den vistnok enestaaende Situation, at den havde sit eget Statsbanetog der kørte naar vi ønskede det.

Dette varede indtil Efteraaret 1922, da Toget blev inddraget, men dog først efter, at Statsbanerne havde spurgt, om Toget vedblivende havde nogen særlig Betydning for Skolen. — Det havde det ikke paa Grund af ændrede Køreplaner.

Der kom saa en længere Aarrække, hvor Tog og Rutebiler fra forskellige Sider mødtes her i Skærbæk Kl. c. 9 og atter Kl. c. 15. Forbindelsen med Oplandet var da saa god, som vi kunde ønske det.

Men da i 1937 et Morgentog Syd fra blev inddraget, og Skolen netop havde mange Elever fra denne Side, blev vi vanskeligt stillet. Det lykkedes dog at faa Rutebilejer Marius Nielsen, Ballum, til at sætte en særlig Skolebil i Gang i Vinterhalvaaret paa Strækningen Ballum—Bredebro—Skærbæk. Om Sommeren maatte Børnene benytte Cyklen. Denne Ordning var særlig god, men maatte opgives i 1940, da der ikke mere kunde faas Benzin til Bilen.

I 1922 ombyggedes Sidebygningen, hvorved Skolen fik Gymnastiksal og Sløjdværelse. Gymnastiksalen blev — indtil Kommunen i 1940 fik sin egen Gymnastiksal — benyttet baade af Kommuneskolen og Realskolen, idet hver af Skolerne havde den tre Dage om Ugen, samt til Aftengymnastik for Karle og Piger. Desuden har den gennem flere Aar været benyttet til Folkedanse og Badminton.

Sløjdværelset blev monteret med 24 Høvlebænke og tilhørende Værktøj. Der undervises i Askov-Nääs Sløjd, og Drengene undervises i Faget fra 10-Aarsalderen, til de som 16-17 aarige gaar ud af Skolen med Realeksamen. Skolen har altid sat Faget højt, og tre dygtige Sløjdlærere, Lehmann, Dissing og Kortsen har her udført et stort Arbejde, hvorom den aarlige Sløjdstilling er et synligt Vidnesbyrd med sin Rigdom af smukt udførte

Sløjdarbejder, der for de store Elevers Vedkommende indbefatter saa store Ting som Bogreol og Skrivebord m. m. til den unge Mands Værelse.

Den anden store Ombygning fandt Sted i 1937, idet Bygningen udvidedes paa Hjørnet af Gassevej og Skolegade, derved fik vi et godt Klasseværelse, særligt Lokale til Skolebogsamlingen, et lille Skolekøkken og desuden Vandklosetter til Pigerne, medens der samtidig blev indlagt Centralvarme i Gymnastiksalen, og Lejligheden fik en stærkt tiltrængt Udvidelse. — Senere er der bygget Baderum ved Siden af Gymnastiksalens Omklædningsværelse og Vandklosetter til Drengene. Disse Ombygninger har ialt kostet c. 46.000,00 Kr. Alt dette var færdigt ved Krigens Begyndelse, og mere var planlagt; men Krigen satte brat en Stopper for alle Udvidelser, og paa Grund af Beslaglæggelse af Gymnastiksal m. m. i lange Tidsrum, har det knebet stærkt med Pladsen i de senere Aar.

I en Del Aar var her Aftenskole for Karle og Piger, der undervistes i alm. Skolefag. Senere havde vi landbrugsfaglig Undervisning for Karle med en Landbrugskonsulent til at undervise i Landbrugsfagene, medens Pigerne undervistes af en af Amtet antaget Husholdningslærerinde. I denne Undervisning, der strakte sig over 9 Vintre, deltog hvert Aar Pigerne fra 4. Mellem. Den landbrugsfaglige Aftenskole er nu overtaget af Landboforeningen og Husholdningsundervisningen af Husmoderforeningen. Realskolen har i Stedet for stillet Lokaler til Raadighed for Handelsskolen.

Skolen har to Gange afholdt Bazar, første Gang 2. og 3. Marts 1924 og anden Gang 1.-3. September 1929.

Den første gav et Nettooverskud paa 2502,00 Kr., der blev brugt til Skolebiblioteket, Udsmykning af Klasseværelserne med Billeder, en Skoleklokke og en Skolefane.

Anden Gang holdtes Bazaren i Forbindelse med Skolens 10-Aarsdag og gav et Nettooverskud paa 2724,00 Kr. Skolen fik ved samme Lejlighed foræret 10.000 Kr. kontant og 10.000 Kr. i Form af Skoleaktier, og det samlede Beløb blev brugt til Afdrag paa Skolens Gæld.

Den 10. Februar 1929 samledes en lille Kreds af gamle Elever for at drøfte Spørgsmaalet om Oprettelsen af en Elevforening. Tanken herom fandt god Tilslutning, og paa Skolens 10 Aars Fødselsdag blev Foreningen stiftet. Den har vist sig at være livskraftig saa den nu staar med næsten 300 Medlemmer. Dens Formaal er at støtte Sammenholdet mellem gamle Elever og være et Bindeled mellem disse og Skolen. Vi mindes mange gode og for-

nøjelige Sammenkomster med dens Medlemmer og siger den og da særlig dens Bestyrelse Tak for god Hjælp gennem Aarene, dels gennem Aarsberetningen, hvortil Foreningen hvert Aar yder Bidrag og økonomisk Støtte, og dels de i senere Aar ydede Flidspræmier til dygtige Elever her paa Skolen.

Vi siger ogsaa Tak til Skolens Bestyrelse for den aldrig svigtende Interesse, den har vist Skolen, og for det gode Samarbejde, der har været med den. Og Tak til vore Medarbejdere, de Lærere og Lærerinder, der har været os saa gode Hjælpere i det daglige Skølearbejde. Ligeledes Tak til Undervisningsinspektionen for Raad og Vejledning og til de Myndigheder i Stat, Amt og Kommune samt andre, der har ydet økonomisk Støtte til Skolen. Sidst men ikke mindst en Tak til de Aktionærer og Forældre, der gennem de mange Aar har sluttet Kreds omkring Skolen.

Lad os da haabe, at Fremtiden maa forme sig saadan, at Skolen maa kunne arbejde sig støt fremad gennem ærligt og maalbevidst Arbejde til Gavn og Glæde for den Ungdom, der skal udgaa herfra, saaledes som det udtrykkes i E. Lemckes smukke Digt:

Lysets Fader, Visdoms Væld,
til vor Gerning giv os Held!
Hvad der plantes, lad det lykkes;
hvad der grundes, lad det bygges
paa den rette Hjørnesten!

Lad en Slægt opvokse her,
sund og flink til Livets Færd,
som kan vogte, som kan hædre
Arven fra de høje Fædre,
Moders Maal og Mindekrans.

Ottilia og R. Jørgensen.

Medlemsfortegnelse

for Skærbæk Realskoles Elevforening

- Andersen, Hanne Frue, f. Schou, Skærbæk.
Andersen, Hans, Landmand, Virkelyst, Brøns.
Andersen, Anni, Tinglev.
Andersen, Signe, Kontorist, Tønder Landmandsbank, Skærbæk.
Andersen, Annelise, Skærbæk.
Andersen, Johs., Drenghsted, Døstrup S.
Andersen, Bent, Drenghsted, Døstrup S.
Andersen, Hans A., Toldassistent, Sønderborg.
Andersen, Werner H., Toldassistent, Toldkamret, Viborg.
Andersen, Anna Grethe, Skærbæk.
Andersen, Inger, Harres Skole pr. Bredebro.
Appel, Gunvor, Frue, Lærerinde, Emdrupvænge 182, Kbhvn. Ø.
Bay, Erik, stud. polyt., Præstø.
Bay, Yrsa, Ekspeditrice, Præstø.
Beck, Anna, Kontorist, E. A. S. V., Skærbæk.
Beier, Jens, Vognmand, Vollerup pr. Bolderslev.
Beier, Niels Carl, Kolstrup 44a¹, Aabenraa.
Beier, Signe, Frue, f. Beier, Jespersvej 51, Hillerød.
Beier, Christian, Landmand, Roager.
Bendesen, Christine, Skærbæk.
Bendesen, Helga, Frue, f. Schmidt, St. Andst.
Bendesen, Mathias, Ekspedient, Magasin du Nord, Skærbæk.
Bennedsen, Hanni, Centralen, Nordby, Fanø.
Bennedsen, Anders, Kontorist, Svineslagteriet, Skærbæk.
Biermann, Carl, Sode pr. Hejsager.
Biermann, Ruth, Brugsforeningen, Brøns.
Biehl, Ejnar, Restauratør, Maltagade 16, Amager.
Boesen, Holger, Landmand, Astrup pr. Brøns.
Boesen, Peter, Politibetjent, Krusaa, Padborg.
Bogh, Elisabeth, Lærerinde, Skagen.
Bogh, Gerda, Sygeplejeelev, Sønderborg.
Bogh, Ejnar, Døstrup.

Bogh, Hans, Lærer, Aalstrup private Realskole, Aalestrup.
 Bogh, Jørgen, Lærer, Askøv Sløjdscole.
 Bogh, Holger, Toldelev, Aabenraa.
 Boisen, Boe, Lærer, Carstengade 19, Tønder.
 Boisen, Christiane, Frue, f. Rossen, Carstengade 19, Tønder.
 Boldt, Ingrid, Sygeplejeelev, Amtssygehuset, Hammel.
 Boldt, Herluf, Landmand, Havedgaard, Rejsby.
 Bollerslev, Karen, Tønder.
 Bonde, Martha, Kontorist, Rolighedsvej 29, Haderslev.
 Brandt, Christian, Chauffør, Skærbæk.
 Brandt, Niels, Chauffør, Graabrødregade 333, Ribe.
 Brink, Karen, Søndernæs, Brøns.
 Brodersen, Sigrud, stud. polyt., Helgesvej 21. St. tv., København S.
 Brodersen, Hans Jørgen, Skærbæk.
 Brun, Thyge, Damhus, Ribe.
 Bunkeflod, Else, cand. pharm., f. Lund, Kongsgaardsvej 22, Viby J.
 Bøgesvang, Henry, Tietgensplads 6³, Aarhus.
 Carl, Marius, Rømo.
 Christensen, Emma, Frue, f. Thyssen, Skodborg J.
 Christensen, Peder G., Repræsentant Kauslunde, Fyn.
 Christensen, Astrid, Gasse, Skærbæk.
 Christiansen, Aage, Bankassistent, cand. merc. Hovedgade 46³, Søborg.
 Christiansen, Fritz, Styrmænd, Frifelt.
 Clausen, Chr., Bankbogholder, Skærbæk.
 Clausen, Jens, Mekaniker, Skærbæk.
 Danielsen, Hans, Radiomekaniker, Skærbæk.
 Debell, Holger, Korrespondent, A. Borecksvej 14, Aalborg.
 Degn, Peter, Bankassistent, Bremensgade 27, København S.
 Degn, Willy, Toldbejent, Kongsmark, Rømo.
 Dissing, Niels, Førstelærer, Grasten, Thuro.
 Ebsen, Niels, Landmand, Frifelt.
 Fink, Kresten, Bygningskonstruktør, Holsteinsgade 7⁴, København Ø.
 Frederiksen, Jean Wind, Saltgade, Ribe.
 Fromsejer, Elsin, Frue, f. Juhler, Gesing, Skærbæk.
 Fromsejer, Peder, Landmand, Gesing, Skærbæk.
 Fücksel, Georg, Bankelev, Tønder Landmandsbank, Skærbæk.
 Gerlev, Signe, Frue, f. Lorensen, Ribe.
 Grønlund, Ejvind, Lærer, Skærbæk.
 Haase, Frieda, Kontorist, Mjolden.
 Hansen, Else, Kontorist, Skærbæk.
 Hansen, Elsie, Revisorassistent, Padnavej 18², København S.
 Hansen, Hans R. L., Ing., cand. polyt., Prinsessegade 21¹ th. Kbhvn. K.
 Hansen, Gerda, Frue, f. Schmidt, Prinsessegade 21¹ th., Kbhvn. K.
 Hansen, Hans, Bager, Ribevej 2, Gammelby, Esbjerg.

Hansen, Hans Brorsen, Landmand, Tevring, Døstrup S.
 Hansen, Jens, Elektriker, Skærbæk.
 Hansen, Jes, Kontorist Døstrup.
 Hansen, Knud, Forretningsbestyrer, Skærbæk.
 Hansen Metha, Skærbæk.
 Hansen, Knud Aage, stud. polyt., Øster Aabølling, Frifelt.
 Hansen, Sigrid, Lærerinde, Hokkerup, Tørsbøl.
 Hansen, Peter T., Læssøegade 9² th., København N.
 Hansen, Kirstine, Plejerske, Aandssvageanstalten, Ribe.
 Hansen, Gerda, Ekspeditrice, Skærbæk.
 Hansen, Peter, Bankassistent, Skærbæk.
 Hansen, Peter Willadsen, Arkitekt, Vesterbrogade 96³, Kbhvn. V.
 Hansen, Hans Høj Radiomekaniker, Ribe.
 Hansen, Laura, Sygeplejeelev, Gram.
 Hansen, Lucie, Frue, f. Kjær, Skærbæk.
 Hansen, Gunnar Bleicken, Handelslærling Skærbæk.
 Hansen, Anders, Landmand, Døstrup.
 Hansen, Botilde, Ballum.
 Hansen, Per, Kursus Rønde.
 Hansen, Nis Emil, Elektriker, Parkvej 5, Hader lev.
 Hellenberg, Rosa, Ekspeditrice, Skærbæk.
 Helms, Anna Mathilde, Sygepl., Bispebj. Hosp., Box 37, Kbhvn. NV.
 Helms, Ingrid Forsko'elærerinde, Mjolden.
 Helms, Christian, Landmand, Mjolden, Døstrup S.
 Hersbøl, Knud, Bredebro.
 Holm, Jacob, Dyr læge, Skodborg J.
 Holdt Signe, Brede, Bredebro.
 Holdt, Grethe, Hjortespring Skole, Herlev.
 Husted, Johanne, Frue, f. Johansen, Sønder Bork.
 Ibsen, Vilhelm, Klitass., Rømø.
 Jacobsen Jacob, Forpagter, Skærbæk.
 Janstrup, Hansine, Frue, f. Richter, Skærbæk.
 Jensen, Christian, Pastor, Huslodsvej, Fredericia.
 Jensen, Laust, Journalist Koldingvej 1, Vejle.
 Jensen, Thorvald, Lokomotivfyrbøder, Strandvej 22, Nyborg.
 Jensen, Anna Stauning, »Haandarbejdets Fremme«, Bredg. 74, Kbh. Ø.
 Jensen, Gerda Aagaard, Seem, Ribe.
 Jensen, Beate, Broderiforretningen, Storegade 6, Tønder.
 Jensen, Anna, Frue, f. Freiberg, Aalekistev. 46² th., Vanløse.
 Jensen, Peter Snedkerlærling, Bredebro.
 Jeppesen, Tinne, Frue, f. Stamp, Erlevvej 25, Haderslev.
 Jepsen, Didrik, Kornhandler, Bredebro.
 Jessen, Niels Korsgaard Leos Allé 3, Tønder.
 Jessen, Elisa, Birkelev, Frifelt.

Johansen, Anna, Frue, f. Obling, Buddingevej 72 C² tv., Lyngby.
 Johansen, Gertrud, Frue, f. Schmidt, Skærbæk.
 Johansen, P. Godtfred, Landmand, Ullerup.
 Johnsen, John, Adjunkt, Statsskolen, Birkerød.
 Johnsen, Ellen, Frue, f. Jørgensen, Birkerød.
 Johnsen, Dagmar, Frue, f. Stamp, Mesinge pr.
 Juhl, Svend Aage, Kontorist, Storegade 5, Aabenraa.
 Jørgensen, Elisabeth Rübner, Skærbæk.
 Jørgensen, Aksel Rübner, cand. mag. Rødegaardsvej 104, Odense.
 Jørgensen, Kirsten Rübner, Kontorist, D. S. B., Skærbæk.
 Jørgensen, Anders Feilberg, Adjunkt, Rymarksvej 6, Hellerup.
 Jørgensen, Inger Feilberg, Lærerinde, Sdr. Boulevard 38, Odense.
 Jørgensen, Niels J. Feilberg, cand. jur., Emdrup Banke 53, Kbhvn. Ø.
 Jørgensen, Johs. Feilberg, cand. jur., Sct. Kjelds Plads 1, Kbhvn. Ø.
 Karstens, Adser, Medhjælper, Gaansager, Frifelt.
 Kiilerich, Ebba, Kontorist, København.
 Kiilerich, Hans, Dekorator-Ekspedient, Graasten.
 Kjær, Anders, Lagerchef, Sct. Thomas Allé 11, København V.
 Kjær, Agnes, Frue, f. Obling, Ølgod.
 Kjærgaard, Inger, Defectrice, Apoteket, Skærbæk.
 Kjems, Aase, Frue, f. Dahl, Hviding.
 Knudsen, Carl, Lærer, Jagtvej 212, København Ø.
 Knudsen, Henning, stud. polyt., Højdevej 57³, København S.
 Knudsen, Maria, Lærerinde, Hertug Hans Vej 31a, Sønderborg.
 Knudsen, Gerda Dyrbye, København K.
 Knudsen, Else, Gentofte Sygehus, Gentofte.
 Kortsen, J. Chr., Lærer, Skærbæk.
 Kofoed, Ingeborg Munk, f. Højer-Hansen, Thorsvej 2, Lyngby.
 Krog, Niels, Gaardejer, Astrup, Brøns.
 Krog, Signe, Frue, f. Bastian, Astrup, Brøns.
 Krog, Hugo, Gaardejer, Branderup.
 Krog, Marie, Frue, f. Vodder, Branderup.
 Krog, Valdemar, Gaardejer, Astrup, Brøns.
 Kruse, Karin, Platzvej 5, Mølholm, Vejle.
 Kudsk, Bunde, Overkonstabel, Personelkontoret, København K.
 Kærn, Ole, Hammerengade 1³, København K.
 Larsen, Anders Studsgaard, stud. polyt., Nakskovvej 72², Valby.
 Larsen, Ejner Brink, Vollum, Døstrup S.
 Lassen, Georg, Smed, Skærbæk.
 Lassen, Niels P. G., Gaardejer, Hjemsted, Skærbæk.
 Lassen, Edith, Mjolden, Døstrup S.
 Lauritsen, Svend Aa., Skibsreder, Havnegade 53, København K.
 Lehmann, Gustav, Lærer, Lime pr. Mørke.
 Lindegaard Emma, Lærerinde, Skærbæk.

Lodbjerg, Tove, Astrup, Brøns.
 Lundsager, Inger, Frue, f. Jørgensen, Vestervig.
 Madsen, Poul, Dekorator, Ringstedgade 20, Næstved.
 Madsen, Jørgen, Harres, Bredebro.
 Malling, Grethe, Præstegaarden, Brøns.
 Martinsen, Viggo, Materialhandelen, Skanderborg.
 Matthiesen, Anne, Randerup, Ballum.
 Matthiesen, Minna, Østerbrogade 142, København Ø.
 Mikkelsen, Maren, Frue, f. Lassen, Vodder, Frifelt.
 Memborg, Martin, Købmand, Storegade, Skærbæk.
 Moos, Ragnhild, Frue, f. Lorenzen, Bredgade 36, København K.
 Mortensen, Sofie, Ekspeditrice, Zeebergs Conditori, Varde.
 Møller, Svend Aage, Bankassistent, Graasten.
 Møller, Magda, Frue, f. Thomsen, Graasten.
 Nielsen, Chr., »Veto« Lædervarer en gros, Christiansg. 11, Odense.
 Nielsen, Helene, Telefoncentralen, Skærbæk.
 Nielsen, Christian, Toldkamret, Aabenraa.
 Nielsen, Hans Carl, Ribe.
 Nielsen, Carl, Snedkerlærling, Gassevej, Skærbæk.
 Nielsen, Hilli, Frue, f. Domach, Nymarksvej 20, Fredericia.
 Nielsen, Kristian Svane, Havervad, Brøns.
 Nikolajsen, Laura, Saltgade 482, Ribe.
 Nielsen, Anders, Politibetjent, Nygade, Padborg.
 Nissen, H. P., Bogholder, Kastanieallé 39, Sønderborg.
 Nørgaard, Adser, Forretningsbestyrer, Frederiksborgg. 17, Kbhvn. K.
 Oksen, Jens, Civilingeniør, Reberbanen 41, Aabenraa.
 Oksen, Erik, stud. jur., Øresundshøj 3a, Charlottenlund.
 Oksen, Svend, Gymnasieelev, Skærbæk.
 Petersen, Anna, Skærbæk.
 Petersen, Frede, Skolebestyrer, Sdr. Næraa, Aarslev.
 Petersen, Maren Kjær, Frue, f. Handevigt, Mølholm, Vejle.
 Petersen, Niels, Købmand, Aalkær, Gøbol.
 Petersen, Rigmor, Valeursvej 13, Hellerup.
 Petersen, Walter, Landmand, Astrup, Brøns.
 Petersen, Luise, Lærerinde, Abild, Tønder.
 Petersen, Kristian, Døstrup S.
 Petersen, Ejnar, Mejeriet, Skærbæk.
 Petersen, Inger Marie, »Ankerhus«, Sorø.
 Paulsen, Mads, Landmand, Gasse, Skærbæk.
 Paulsen, Svend, Kontorist, Skærbæk.
 Prinds, Margrethe, Brøns.
 Prinds, Andreas, Brøns.
 Prinds, Hans, Slagterlærling, Skærbæk.
 Porksen, Marie, Sygeplejerske, Sønderborg.

Pørksen, Niels, Landmand, Mjolden pr. Døstrup.
 Pørksen, Broder, Landmand, Mjolden pr. Døstrup.
 Ravn, Bruno, Bagersvend, Skærbæk.
 Ravn, Jacob, Bager, Skærbæk.
 Ravn, Ella, Saxildhus, Kolding.
 Rasmussen, Christa, Døstrup S.
 Rasmussen, Astrid, Telefoncentralen, Skærbæk.
 Riber, Kaare, Landmand, Skærbæk.
 Riber, Erling, Skærbæk.
 Riber, Pauli, Landmand, Skærbæk.
 Riber, Kristine, Skærbæk.
 Richter, Kaj, Skærbæk.
 Rosenberg, Fedder, Købmand, Tørring.
 Rossen, Peter, Tømrer, Skærbæk.
 Rossen, Ingvar, Murer, Vollum, Døstrup S.
 Rosenbom, Anton, Handelslærling, Skærbæk.
 Roued, Jørgen, Speciallæge, Jomfrusti 13, Haderslev.
 Ryge, Anna Elisabeth, Gartnergade 5, Sønderborg.
 Ryge, Johan Chr., Styrmand, Kastanieallé 23, Sønderborg.
 Ryge, Poul, Postassistent, Ægirsvej 13, Fredericia.
 Rübner-Petersen, Helga, Lærerinde, Skærbæk.
 Schack, Jes, Amtstueassistent, Aabenraa.
 Schmidt, Hans Andresen, Landmand, Vesterabølling, Brøns.
 Schmidt, Helga, Kontorassistent, Havnegade 12, Aabenraa.
 Schmidt, Vilh. Blume, Uddeler, Brugsforeningen, Gjesten.
 Schmidt, Hans J., Slagter, Skærbæk.
 Schmidt, Kaj, Ekspedient, Magasin du Nord, Skærbæk.
 Schmidt, Didde, Telefoncentralen, Skærbæk.
 Schmidt, Ella, Klinikfrøken, Skærbæk.
 Schmidt, Vagn, Vestergade 12, Tønder.
 Schmidt, Niels, Kommis, Skanderborg.
 Schmidt, Olga, Medhjælper, Centralen, Døstrup S.
 Schmidt, Grethe, Skærbæk.
 Schmidt, Soffi, Bankelev, Skærbæk.
 Schjött, Bothilde, Brøns.
 Schou, Else, Skærbæk.
 Schou, Olga, Sygeplejelev, Gram.
 Simonsen, Carl, Købmand, Døstrup S.
 Simonsen, Olga, Gymnasieelev, Amagerbrogade 145², København S.
 Silberbauer, Einar, Ribe.
 Skovsen, Helga, Rabsted.
 Stamp, Misse, Bankassistent, Nørregade 26, Haderslev.
 Stamp, Johan, Ullerup, Skærbæk.
 Steffensen, P., Lærer, Skærbæk.

Stenger, Albert, Skrædderlærling, Skærbæk.
 Stenger, Carl, Svineslagteriet, Skærbæk.
 Svendsen, Else, Vilsbæk Skole pr. Klipleve.
 Svendsen, Tinne, Hjemsted, Skærbæk.
 Søndergaard, Jørgen, Landmand, Skærbæk.
 Sørensen, Wendela, Frue, f. Møller, Mellemforts Allé 2, København S.
 Sørensen, Astrid, Seminariet, Tønder.
 Sørensen, Knud, Trafikelev, Ellidshøj.
 Thalwitzer, Norman, Agenturforretning, Sønderborg.
 Thomsen Lorents, Lærer, Randerup, Ballum.
 Thomsen, Marius, Bankass., Jægersborgallé 31, Charlottenlund.
 Thomsen, Fritz, Bankkasserer, Skærbæk.
 Thomsen, Erling Wind, Seminariet, Tønder.
 Thomsen, Maria Wind, Vesterende, Ballum.
 Thorsen, Anna, Frue, f. Therkildsen Randerup, Ballum.
 Thyssen, Viggo, Bankbestyrer, Bramminge.
 Tolderlund Hansen, Petrea Frue, f. Petersen, Rurup, Toftlund.
 Tryk, Birgitte, Frue, f. Schreiber, Skærbæk.
 Wiborg, Ellen, Kanalhuset, Kammerslusen, Ribe.
 Vodder, Broder, Møller, Ottersbøl.
 Vodder, Lausen, Landmand Ottersbøl, Døstrup S.
 Østergaard, Aksel, stud. mag. Læssøgade 9, København N.

NYE MEDLEMMER FRA REALKLASSEN.

Ruth Andersen, Hans Bertelsen Ingeborg Christiansen, Paaul Hansen, Tage Hansen, Birte Helms, Henning Jensen, Catharina Jensen, Valborg Jessen, Josef Studsgaard Larsen, Helen Lorenzen Marie Nielsen, Marie Nygaard, Anton Petersen, Boy Rosenberg, Edith Schmidt, Anders Stamp, Ingvert Terkildsen Svend Wiborg.

Ialt 293 Medlemmer.

Ved Indsendelse af Medlemsbidrag bedes Medlemmerne opgive Stilling og Adresse.