



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

4

1998



Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave:
Nej, himlen vander flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med borger op,
siet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra id til top,
hvem der er mest på færde.

Aabybro Ungdomsskole

Indholdsfortegnelse.

Bedsteforældre (Charlotte P. B. Pedersen).....	1
Åbningstale (Birgitte Witting og Ib Juul Christensen).....	2
Mindesamling for Karl Andersen (Birgitte Witting og Ib Juul Christensen).....	5
Musical-ugen (Charlotte P. B. P.).....	6
Juleindkøbstur (Louise, Kristina, Britta)	7
Digt "Forår" (Camilla Krogsgaard og Line Stefansen).....	7
Den sidste cykeltur (Charlotte 97/98).....	8
Sidste aften på ÅU (Klaus Pedersen).....	11
Digt "Forår" (Nanna Andersen og Stamili Pedersen).....	13
Afslutningstale (Birgitte Witting og Ib Juul Christensen).....	14
Landsstævne (Mads Møgelmoose Kjeldsen).....	18
At gå på efterskole (Louise, Kristina og Louise)	20
Kampen om 10. kl. (Kirsten Bjerre Hansen og Niels Jacob Hansen).....	21
En gave til de store børn (Mogens Sørensen).....	22
Kampen om 10. kl. (Ib Juul Christensen).....	23
Fra dagbogen (Birgitte Witting og Ib Juul Christensen)	25
Årgangsbillede	26
Digt "Forår" (Lone Kirkbak og Anne H. Pedersen).....	35
Ny lærer! (Jonna Andersen).....	36
Digt "Forår" (Laila Sørensen).....	36
Har du hørt at (Ole Samsøe).....	37
Digt "Forår" (Niels Hatt og Thomas Bertelsen).....	47
Digt "Forår" (Kristina Eriksen)	47
Vigtige adresser.....	48
Jubilarelevmøde	48
Landsstævne 98. (Ib Juul Christensen).....	48
Jubilæumsbilleder	51

Redigeret af: Ole Samsøe - Mogens Gjerløv - Birgitte Witting

Omslag tegnet af Birgitte Witting

Tryk: Aabybro Bogtrykkeri & Serigrافي

Bedsteforældre:

De var der for mig, da jeg blev født.
De var der mens jeg voksede op.
De er der endnu.
De er mine bedsteforældre.
Jeg ved, at de vil være der længe,
men ikke altid.
For de er gamle og jeg er ung.
Men den tid jeg har med dem nu,
vil jeg nyde,
for jeg elsker mine bedsteforældre.

Charlotte P.B. Pedersen.

Tale ved åbningsmødet den 10. august 1997.

Velkommen til Aabybro Ungdomsskole og velkommen til skoleåret 1997-98. Foran venter et nyt og ubrugt skoleår. Vi har glædet os til atter at få huset fyldt, og året har været under forberedelse i lang tid, men spurten begyndte i tirsdags, hvor alle medarbejdere igen mødte ind efter sommerferien. Der er blevet gjort rent overalt, bestilt bøger, ordnet ude og inde, de første dage er planlagt, lærerne har lavet holdinddelinger, køkkenet har bagt, og årsplanen er lagt. Alle medarbejdere glæder sig nu til at lære jer rigtigt at kende.

Der er en særlig dag i dag, og hvis man kunne se ind i hinanden, ville luften være tyk af sommerfugle. For langt de fleste af Jer, gælder det, at I for første gang flytter hjemmefra, og I bevæger jer ud på ukendt område.

Richard Adams har skrevet bogen "Kaninbjerg", der handler om en flok kaniner, som beslutter sig for at bryde op fra deres gamle tilholdssted, for at drage ud i verden og grundlægge deres egen koloni. Richard Adams har i bogen givet kaninerne navne, så nu skal I høre lidt om Hassel, Femmer, Samson, Brombær, Lille Lerpotte og deres til tider farefulde færd. Bogen starter med, at de vælger at drage af sted. Hassel er den kloge og fornuftige, han er hensynsfuld og hjælpsom og meget opmærksom på de svagere kaniner i flokken. Femmer er hans bror, født som nummer fem i flokken. Han kan ane farerne, lang tid før de opstår, han er lille af vækst og ikke særlig stærk. Samson er lidt af en slagsbror, stor og kraftig og ikke bange for noget. Han går ikke af vejen for en rask slåskamp, hvis chancen byder sig. Han har også den indstilling, at de mindre kaniner blot skal høre efter, og han bliver sur og tvær, hvis han ikke får sin vilje. Brombær er tænkeren og problemløseren, stor, stærk og meget solid. Til sidst har vi Lille Lerpotte, han er absolut den mindste af dem alle. Han er en årsunge, meget bekymret og frygtsom, og han farer sammen ved hver en ukendt lyd, og ofte må de andre kaniner tage store hensyn til ham.

Det gælder for flokken om at finde et godt sted, hvor de kan forme deres egen koloni og leve i fred og ro. Den første dag kommer de til en stor bakke, og de beslutter sig til at holde hvil. Lille Lerpotte og Femmer er udmattede, sultne og tørstige, men pludselig kommer Samson styrtende. Han har i skoven bag dem set en løsgående hund. Flokken er i fare, og selv om de er meget trætte, tumler de rædselsslagne videre, indtil de står ved flodbredden. Hassel ved, at det er nødvendigt at krydse floden, men kaniner er ukendte med vand, og flere af dem er så udmattede, at de ikke kan klare svømmeturen i vandet.

Samson tilbyder at svømme over på den anden side for at udforske området og orientere sig, men til Hassels store forskrækkelse ser han Samson komme tumlende tilbage mere ophidset end nogensinde før og kaste sig ud i vandet. Han fortæller, at han har set hunden krydse rundt i en lysning i skoven bag dem, hvor de netop har vandret. Den vil

så let som ingenting kunne spore dem og overfalde de svageste af dem. Hassel føler sig nu i vildrede. Foran ham står Samson, gennemblødt, uforknyt og målbevidst selve billedet på beslutsomhed. Ved siden af står Femmer, tavs og mimrende. Han ser Brombær stirrer opmærksomt. Lille Lerpotte er krøbet i skjul i en sandfure, mere panikslagen og hjælpeløs end nogen anden kanin, han nogensinde har oplevet. I samme øjeblik lyder en høj gøen, hunden er kommet tættere på. "Du og alle andre, der vil, kan drage af sted. Jeg venter til Femmer og Lille Lerpotte er i stand til at klare turen," siger Hassel.

"Dit dumme fjols," udbryder Samson: "Det vil være ude med os alle sammen! Vi bliver nødt til at flygte".

"Lad være med at stampe," siger Hassel. "Det kan høres langt væk. Hvad foreslår du da?" "Foreslår? Der er ikke noget at foreslå. De der kan svømme, svømmer. De andre må blive her og håbe på det bedste. Hunden kommer måske ikke."

"Så enkelt er det ikke", siger Hassel. "Jeg har fået Lille Lerpotte med i det her, og jeg skal nok få ham med ud igen." Pludselig ser de, at Brombær er forsvundet. Nede ved floden har han fundet et stykke bræt, der flyder på vandet, og snart har de Femmer og Lille Lerpotte oppe på brættet og får ved fælles hjælp bugseret dem over på den anden side af floden. Her skal de krydse en åben mark, og Femmer og Lille Lerpotte, der er sakket bagud på grund af træthed, bliver angrebet af en stor krage. De større og stærkere kaniner hjælper atter en gang de svagere og ved fælles hjælp, når de i sikkerhed i en bønnenemark, hvor de hviler ud.

Sammen drager de videre og kommer på deres færd ud for mange andre prøvelser. De møder ræve, der er ved at spise dem, Hassel bliver skudt i det ene bagben af en jæger. Samson får benet i en fælde, de møder fjendtlighedsindede kaniner, der fordriver dem fra området. De er ved at blive kørt over af bilerne og en fremmed gruppe kaniner ønsker, at de skal blive medlemmer af deres koloni. Det lyder i første omgang meget besnærende. Slut med ensomhed og farer, kolde nætter og ingen huler at krybe ned i, men prisen for at blive optaget i kolonien er alt for høj. Hassel og hans gruppe skal nemlig opgive friheden, demokratiet og ansvarligheden. Her gælder kun en lov, nemlig føreren General Galtetands, han er den enevældige hersker.

Hans koloni er bygget op med ham som eneheriker. Under sig har han en hærskare af officerer, der ser til, at alle ordrer bliver udført. Hassel mærker hurtigt stemningen og takker nej til Galtetands invitation om at blive, men dette er lettere sagt end gjort. Galtetand tager ikke et nej for et nej, og kun ved list, sammenhold og snarrådighed slipper Hassels gruppe af kaniner væk.

Bogen er et godt billede på den verden, vi lever i, og vi kan let overføre de forskellige situationer til vores egen dagligdag. Det gælder altså for hver enkelt af jer om, at I hver dag forsøger at yde det bedste, som I hver især kan yde. Gennem denne indsats kan vi love jer, at I gerne må nyde jeres efterskoleophold fuldt ud. I vil opleve dage i det kom-

mende år, hvor I må ofre lidt af egoismen, for at dagen skal ende godt for alle på holdet.

Vi vil i de næste 10 måneder gerne have lov til sammen med alle jer elever at opleve et miljø, hvor man viser hensyn og respekterer hinanden med alle de forskelligheder, som I helt sikkert også rummer.

Det kan koste overvindelse at skulle i gang med nye opgaver nye levemåder, men det gør ikke noget, blot I oplever det nye, som noget der på en god måde kan bruges på jeres videre færd fremad. I må gå til opgaven med frisk mod og nye kræfter. I må frem for alt kræve noget af jer selv og jeres omgivelser. Kræv først og fremmest noget af dig selv, så kan du med god samvittighed også kræve noget af andre.

Opholdet her er ikke det samme som at spille i Lotto eller tips. Man kan nemlig ikke satse på, at man ved mindst mulig indsats kan høste størst muligt udbytte. Det er en umulighed. I er ansvarlige overfor hinanden og medansvarlige for at få et godt skoleår. Det er den enkeltes indsats, der er afgørende, hvad enten det drejer sig om forholdet til kammerater, medarbejdere, undervisning eller fritid.

I må gerne opleve Aabybro Ungdomsskole som jeres andet hjem i de næste 10 måneder. Et godt og hyggeligt hjem kommer nu engang ikke af sig selv. I vil dagligt skulle færdes mellem cirka 170 mennesker, men hvis vi alle forstår at vise hensyn, kan det sagtens lade sig gøre. De af jer, der allerede kender skolen her rigtig godt, gengangerne, vil måske undres over, at nogle ting er lidt anderledes end i sidste skoleår. Der sker hele tiden små ændringer i forsøget på at gøre tingene lidt bedre end sidste år, men tag godt imod, for hvert skoleår er et selvstændigt forløb, hvor vi i dette øjeblik alle står på startlinien til et nyt.

Vi vil i løbet af skoleåret stille store krav til jer måske enkelte gange så store, at I ikke selv tror, I kan leve op til disse krav, men det kan I, ellers kunne vi ikke finde på at stille dem!

Om 10 måneder er det for sent at ærgre sig over, at man nåede for lidt, talte med en for snæver kreds af kammerater, skyndte sig hjem i alle weekenderne, gik med til at moppe en svag kammerat og undlod at gribe ind, da man burde have reageret. Husk det og hermed velkommen til samarbejde i skoleåret 1997/98.

Mindesamling for Karl Andersen

søndag den 30. august klokken 22.00.

Sang: Den signede dag

Vi er samlet her i aften for at mindes Karl, som døde i aftes.

Karl nåede at være med til at starte dette skoleår op - men efter kort tids sygdom døde han på Ålborg Sygehus. Hermed har Aabybro Ungdomsskole mistet en dygtig, loyal og pligtopfyldende lærer.

Hvad Karl har betydet for skolen og de mange elever, han har haft med at gøre i gennem 29 års lærergerning her på Aabybro Ungdomsskole, er svært at gøre op - men et er sikkert - vi har mistet en medarbejder, som gennem alle årene har ydet en indsats ud over det sædvanlige. Karl gik i den grad op i sit arbejde - var faglig dygtig, altid parat, engageret og rede til at hjælpe. Karl brændte for sin lærergerning i efterskoleverdenen.

De elever, der gennem årene har haft Karl som lærer, vil altid huske ham, og når vi taler med tidligere elever, er Karl altid en af de medarbejdere, som de taler om.

Karl var altid stille og rolig, men han vidste, hvad der foregik. Han satte aldrig sig selv i focus, men brugte sin energi på at være opmærksom - tit på mange små ting, som andre ikke ænsede.

Han havde altid god føling med eleverne, og hans lune og humoristiske sans er også ting vi vil huske.

Oftentimes har smilet været i focus, når Karl berettede om små og store hændelser med eleverne, men tingene blev altid fremlagt fair og reelt, således at man havde de bedste muligheder for at vurdere, hvad der egentlig var sket i situationen.

Det er stadig uforståeligt for os alle, at Karl er død, men sygdommen var værre, end man regnede med. For alle med tilknytning til Aabybro Ungdomsskole er det et stort tab at miste Karl. Han var en institution i vores skole - en alle holdt af

Vi vil gerne, at alle rejser sig og mindes Karl med 1 minuts stilhed.

Æret være Karl's minde - Tak

Sang: Kirkeklokke mellem ædle malme

Birgitte Witting og Ib Juul Christensen

Musical-ugen 1997

Charlotte P. B. P. Vær. 22

Mandag den 24. november 1997 startede vores musical-uge på ÅU. Vi skulle opføre stykket "Grease".

Men for nogle af os (musikere og skuespillere) startede den faktisk allerede i weekenden inden. Vi havde nemlig pligt til at blive på skolen, for at give det hele en god start, og det gjorde vi selvfølgelig gerne.

Weekenden gik så med at øve, men der var naturligvis også tid til at hygge og se film, som var en selvskrevet beskæftigelse i weekenderne på ÅU. Og hvilken film så vi ?....."Grease", selvfølgelig, for at skabe den mest perfekte stemning i stykket som muligt.

Søndag aften kom alle elever lidt efter lidt, og mandag morgen var vi klar til for alvor at gå i gang...

Alle var blevet delt ind i forskellige grupper, f.eks. var der nogle der lavede kulisser og fandt rekvisitter, nogle lavede mad til den aften, hvor vores familier skulle komme, andre var i værkstedet, hvor der bl.a. blev lavet et ægte "Grease-lyn...", nogle øvede alle dansene fra stykket, mens andre syede kostumer og nogle satte den flotte, store scene op.

Der blev knoklet utroligt hårdt hele ugen for at nå det hele til om fredagen, hvor vores første forestilling skulle finde sted.

Og kl. 10.00 da vi startede forestillingen for omegnens folkeskoler, var alt parat, og det hele gik, som det skulle. Det blev en kæmpesucces, og sådan fortsatte vi...Kl. 19.00 kom vores forældre til forældreaften, hvor vi først spiste amerikanske pizzaer og drak cola og cider. Der var pyntet rigtigt flot op i hallen, så der var den ægte amerikanske 50'er stemning, og forestillingen gik som smurt...Derefter var der weekend.

Om søndagen mødte vi på skolen kl. 13.00, da der var elevmøde, hvor vi skulle opføre stykket igen. I løbet af ugen var der et par forestillinger mere, men om torsdagen fik vi en velfortjent lang weekend, og det trængte vi også til...

Jeg er overbevist om, at vi alle syntes, at det havde været en hård tid med musical, men også, at det var det værd!

Juleindkøbstur.

Den 3. december klokken 15.30 forlod 3 busser Aabybro Ungdomsskole. Turen gik til Aalborg, hvor vi alle skulle på juleindkøb og bruge mange penge. Vi blev læstet af på havnen, og nu skulle vi selv få resten af eftermiddagen til at gå. Mange fandt sammen i grupper, og nu skulle juleindkøbene gøres. Hjemmefra havde vi fået madpenge med så de fleste kan vel regne ud, at der blev meget travlt på McDonalds. Kl. 19.45 skulle vi mødes ved Jomfru Ane teatret, hvor vi skulle se stykket "Howdie-Doodie", som er en country-musical.

Stykket handlede om, at to countrysangere ville deltage i DM i country. De ville gøre noget, som ingen havde prøvet før, de ville synge på dansk. Stykket var lidt langtrukket og måske ikke så spændende som forventet, men alt i alt var det en hyggelig juleindkøbstur, hvor vi nåede hjem igen kl. 23, hvorfor der ikke var problemer med at finde vores egen seng, da vi var godt trætte efter dagens strabadser.

Louise Villadsen, Kristina S Nielsen og Britta Jensen.

Forår:

Forår, nu er det forår
se vintergækken er så hvid
som et nyfødt gedekid.

Forår, nu er det forår
himlen er blå
en myre tygger skrå
se den lille bille den hedder Cille.

Forår, nu er det forår
træer og blomster spirer
se de dejlige kvier.

Forår, nu er det forår
solen er varm, tjek hendes barm
waw nogle nødder
så tjek lige hendes fødder.

Forår, nu er det forår
Der er forår i luften parringstiden er inde
Så find jer en kvinde.

Camilla Krogsgaard og Line Stefansen.

Den sidste cykeltur

Ligesom året blev startet med en cykeltur, blev det også afsluttet. 4 dage før det hele var slut, begyndte cykelturen. Vi havde i forvejen meldt os på diverse aktiviteter og planlagt værelsesvis, hvordan vi skulle bo i teltene.

Mit værelse og to andre værelser havde aftalt, at vi skulle sove i et 6 personers telt. Selvfølgelig blev der problemer. Aftenen før vi skulle afsted, fandt vi ud af, at det telt, vi havde lånt til at sove i, ikke kunne lånes alligevel. Heldigvis kunne vi låne presenning og andet materiale til en bivuak på skolen. Vi blev delt i cykelgrupper og sendt af sted med et kvarters mellemrum, så vi kunne undgå uheld, som der jo sker, hvis vi havde kørt 148 op ad hinanden.

De ca. 40 km. til Vester Thorup Camping gik hurtigt. Vejret var perfekt og humøret højt. Da vi nåede campingpladsen, skulle vi så have sat bivuakken op. Det gav lidt problemer. Til sidst fik vi lavet en kæmpe bivuak sammen med andre "teltmanglende mennesker". Så gik hyggen ellers i gang. Nogle sad og spillede guitar, andre tog en dukkert i den udendørs swimmingpool, andre der iblandt jeg skrev i mindebøger. Efter den udbragte aftensmad var der tilbud om en gåtur i naturen.

Næste morgen startede med, at jeg ikke kunne åbne det ene øje, og det var ikke kun mig, der havde det problem. 3 fra bivuakken havde det samme problem. Aftenen før havde der været mange myg, og i vores bivuak var der jo ikke fluenet, så vi 3 havde fået mange myggestik på øjet i løbet af natten. Efter vi havde spist morgenmad, var det tid til aktiviteterne. Det vi havde at vælge mellem var: skovstratego, træklatrung, dragebygning, fisketur og akvarelmaleritur. Imens vi var i gang med aktiviteterne, blev der gjort klar med bål til helstegt pattegris. Selv om vejret ikke var det bedste, tror jeg alle havde en god dag. Senere da vi var kommet hjem, blev der gjort klar til en stor middag med: helstegt pattegris, flutes og salat. Denne aften gik også med at få ringet hjem til forældrene og fortælle, at radioprogrammet "Strax" ville sende fra pladsen næste dag. Resten af aftenen gik med at hygge ved bålet. Da tiden kom, og det blev sengetid, var vejret blevet meget dårligere. Det blæste helt vildt, det ruskede helt i teltene. Vores bivuak var da heller ikke helt holdbar, men den holdt natten over.

Da vi vågnede næste morgen, var vejret bare elendigt. Det regnede og blæste helt vildt. Det første vi gjorde var at pakke sammen, inden teltene selv faldt sammen. Vi skyndte os inden døre for at få noget morgenmad. Mens vi spiste, lyttede vi til STRAX. Programmet var bygget op omkring en af eleverne, der absolut ikke var "campist-agtig", og nogle af de vante fastliggende campister. Så var der nogle konkurrencer mellem et hold bestående af elever mod et hold rigtige campister. Jeg hørte ikke hele programmet, fordi nu gik det bare hjemad. De første 10-15 km. rullede cyklerne derud af med vinden lige i ryggen. Det sidste stykke hjemad var dog noget hårdt med hård sidevind, så man nærmest blæste af vejen, og oven i regnede det stærkt.

Hjem kom vi, godt trætte og våde, klar til nye oplevelser.

Charlotte Villadsen 97/98



Gymnastikopvisning i Øster Vrå.



Fra Landsstævnet.



Cykeltur frokost.



Fra Jens Vads jubilæum.



*Klædt på til gallamiddag
den sidste aften.*

Musical "Grease"



K
r
e
a
t
i
v
i
t
e
t



Musical "Grease"



Fra cykelturen.

Sidste aften på ÅU

Klaus Pedersens tale til elever, lærere og forældre.

Ja, jeg vil godt starte med at citere et vers fra vores alle sammens højt elskede Højskolesangbog.

Du kom med alt hvad der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev lyst og klart
og vildt og fyldt med tårbrudsfart
og alting råbte: Lev det!

Dette er en kort, men god illustration af, hvordan det har været at gå på efterskole. Uden tøven tør jeg godt sige, at dette år har været et af de bedste i mit liv! Som aktiv elev (nogen vil endda sige meget aktiv) vil jeg nu, hvor det er sidste chance godt fortælle lidt om årets gang, og om hvordan det har været at gå på efterskole.

1. uge: Den første uge husker jeg som meget nervepræget og måske lidt forvirret. Der var jo ingen, der kendte hinanden, og så havde man jo heller ikke mor og far at holde i hånden. Alt var totalt nyt, og så var der jo de der 2. års elever, som stod og krammede hinanden, mens vi andre stod og følte os totalt udenfor. Det skulle så vise sig senere hen, at de ikke var så slemme endda, idet de var utrolig imødekommende. Altså efter de havde krammet hinanden godt og grundigt. Noget af det jeg savnede allermost de første par dage, var mors kødgryder, men hva` faen man kan jo ikke få brun søvs me katøfler hver dag. I øvrigt pakkede mor også ud for os den første dag.. det gør hun ikke længere.

1. cykeltur: Jeg husker denne tur som utrolig lang, og det var Ib, som førte feltet an i bedste Indurain-stil (altså hvis han selv skulle sige det). Det var en utrolig hyggelig "ryste sammen" tur med både guitar og bål, og så det sædvanlige blæst og regn!

Musical: Stykket hed jo som sagt "Grease", og jeg skal love for, at der kom fedt i håret! Det var en oplevelse i særklasse, og den har præget hele året her på ÅU. Resultatet var vi elever utrolig stolte af, indtil de gamle elever kom med den sædvanlige: " Lidt til, så havde den været næsten lige så god som vores!" Men alt i alt var det formidabelt teamwork, som vi alle kan være meget tilfredse med.

Jul: Julen stod i Pias og Mogens` tegn, idet de stod for den sidste fællesgymnastik, hvilket dog også var tiltrængt, fordi mange af os næsten var højere, når vi lå ned, end når vi stod op efter det solide julebord. Lærerne havde også deres karakteristiske julelege med hinanden, og det kom så vidt, så vi sendte Elsebeth på pension, og drev gæk med Ib, så det var temmelig skægt!

Skitur: Det var en højt tid for os blæserøve, for tøserne skulle jo imponeres.. og det blev de. Vi lærte også på den tur ordsproget: "Ryd op efter dig selv, din mor er her ikke". Ellers var alt næsten som det skulle være, for der var perfekt sne. Dog gav vejrguderne os den kolde skulder.

Gymnastik/forår: Det der med at røre sig, kunne godt blive lidt træls i længden, men når publikum kom på, så var det straks noget helt andet. Selvom om du Karsten nok har døjet en del med os drenge, så fik vi det lært, og det tror jeg er meget sundt for os drengerøve. Man kan heller ikke sige andet end, at vi må være i topform, for der er blevet slået ikke færre end 4 rekorder i år. Den seneste i dag.

Eksamener: Det var den nervøse tid, kunne man mærke på kammeraterne, for der kunne man se, hvad den enkelte havde sat højest. Højskolelivet eller det faglige. Der var i hvert tilfælde nogen, som funderede over spørgsmålet: "Er læreren nu menneskets bedste ven?"

Obligatoriske fag: Jeg starter med folkedans eller folkeræs, som vi så smukt kalder det. Det har været et stort kulturchok at få noget så fordomsfuldt. Når det kom til stykket var det egentligt ganske sjovt, for vi var alle på lige fod, og så var det jo ligemeget om man kunne kende forskel på "ladies figure 8" eller "dozie doe".

Sangen har også været en meget stor del af livet på skolen, og jeg tror snart, vi har lært hele højskolesangbogen og halvdelen af DGI- sangbogen. Derfor har vi så nu fundet ud af, at livet er andet end pop og rock. Der var faktisk, selvom mange ikke vil indrømme det, mange gode sange mellem. At man så en gang imellem om morgenen godt kan høre, at hver fugl synger med sit næb, har det da været meget fascinerende.

Venskab: Det er et og alt for en skole som denne, og jeg føler nu, at jeg har fået 147 nye venner. Faktisk betragter jeg mere dem som slægtninge, så man kan godt sige, at vi er en stor familie - eller kollektiv om man vil. Der kommer de 79 kærestepar ind, som har været året igennem. Så hvis man tænker på, at der skal 2 til et par, så må nogle siges, at have været ganske flittige! Til et ordentligt venneforhold hører også fester, og de har ikke gået stille for sig. Det betyder heller ingen ting, om man er 8, 9 el. 10 klasse, for du behandler alle ens. Jeg synes, at jeg som en konklusion kan sige, at vi er blevet mere åbne, og så er vi bestemt også modnet, ja I hørte rigtigt: MODNET. (og det skal i mødre selvfølgelig drage fordele af)

Lærere: Jeg vil starte med at sige tak for et rigtigt godt år, det har været rigtigt hyggeligt, at I ikke kun er lærere, men også venner. Man kan faktisk godt sige, at I er mere på vores alder(nogen mere end andre ik` os Pia og Marianne)

Til sidst vil jeg gerne takke alle eleverne for dette fine diplom, som siger, at jeg er skolen sejeste dreng. Da jeg var meget rørt, da jeg fik det overrakt, kunne jeg ikke få et ord ud af munden, så derfor først nu.

Så vil jeg slutte med endnu et citat fra en af Kim Larsens utallige sange.

Om lidt bli'r her stille,
om lidt er det forbi.
Fik du set det, du ville,
fik du hørt din melodi.

TAK.

Forår

Små børns glæder
Den kedsomme vinter gik sin gang.
Nu leger børnene
leger med markens strå
deres varme børnehænder
leger med min tå.

De unge synger af lyst,
det smitter i mit bryst.
Deres vinterfrosne hjerter
Smeltes den første dag i marts.
De vugger sig i forårsluft så mild
det er kærlighedens tid.
Det er så kønt,
Det er så dejligt,
Det er som at fødes på ny.

De ældre har set det før
de har set det komme,
de har set det gå
men ak, hvor vil de gerne igen
på forårsmarken gå..

Nanna Andersen og Stamili Pedersen.

Tale til afslutningen på skoleåret 1997/98.

Om lidt bli'r her stille,
om lidt er det forbi.
Fik du set, det du ville,
fik du hørt din melodi.
Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt,
går i stå på sin line
i et sanseløst sekund.
/:Om lidt, om lidt er vi borte,
vi ses måske igen. :/

Disse linier var en fin afslutning på gallaaftenen i aften, og de var selvfølgelig også sidste vers ved det flotte morgenbord i morges - to af de arrangementer som har været med til at afslutte et vellykket skoleår på værdig vis. Jeres efterskoleår lakker kraftigt mod enden, og I kan se tilbage på 10 måneder med mange oplevelser.

Da I ankom i august var der lang tid - et helt skoleår - foran jer, og spørgsmålet om, hvad I hver især kunne vente jer, optog helt sikkert mange af jer. Jeg spurgte i går en 2-3 elever, om de kunne huske den første aften. Det kunne de! Efter åbningsmødet og en kort snak med en ny lærer blev forældrene sendt hjem, og tilbage stod 148 nye efterskoleelever med sommerfugle i maven - jeg tror vi kunne have fyldt hallen flere gange med dem! De forsvandt hurtigt - I faldt hurtigt til som elever her på skolen. Siden er tiden fløjet, og vi er i dag nået frem til en festlig dag - jeg ved godt, der har været mange tårer i øjenkrogene det sidste døgn, men sådan hænger tingene nu sammen. Tårerne er blot et sikkert udtryk for, at I har oplevet noget, som I virkelig har været glade for. Så det er en festlig dag i dag.

Hvad har vi så oplevet med jer undervejs - jeg tror en sandhed er, at du ikke er den samme, som da du kom. Du har udviklet dig meget - du er kommet et stort skridt videre på din færd, og må vi ønske for dig, at du i årene der kommer, husker dine fremskridt her på skolen, som nogle særdeles brugbare erfaringer, som du måske først høster det fulde udbytte af om nogle år. Jeg tror nogle af jer flere gange undervejs har haft følgende tanker flyvende rundt i hovedet:

I en stille stund alene
spø'r jeg mig selv -
hvem jeg er?
Den jeg lader til at være.
Den jeg gerne vil være.
Den jeg tror, jeg er -
eller den jeg tror,
de andre tror jeg er.

Hvad har vi så brugt tiden på?

I var på cykeltur fordelt på 2 store grupper - her skulle udholdenhed og solidariteten stå sin prøve.

I var gode og veloplagte værter for kommende efterskoleelever på Efterskolernes Dag.

I har deltaget i fødselsdagsfester, forældreaftener, fagdage.

I har været i erhvervspraktik og har ydet et kæmpearbejde med musicalen, hvor I opførte 4 fornemme forestillinger.

I har været til adventsmøde, fået godteposer og været til julemiddag.

I har haft besøg fra andre efterskoler - og været på besøg.

I har deltaget i mange idrætsstævner og gymnastikopvisninger.

I har været på vinterlejrskole - hvor både Å og U sneboldene kom hele ned af løjperne.

I har lavet flotte projektopgaver og arrangeret en vellykket aften for jeres bedsteforældre.

I har været på juletur, teatertur, i biografen og haft onsdagsgæster.

I har lyttet til Gary Snider, samt haft gæstelærere fra Mexico og Tanzania.

I har været på afslutningstur med blandet vejr, gode aktiviteter, meget hygge og meget vand og heldigvis medvind på hjemturen.

Alle disse ting ligger vel ud over det egentlige skema - hvor I har haft både obligatoriske timer samt en masse valgfag.

Derfor er det med nogen forundring, at vi lytter til den aktuelle debat af især 10 klasses betydning. Der er i løbet af foråret kommet mange udtalelser om dette emne. Ord som unødvendig og sågar et spildår har været nævnt, men når vi ved, hvad I har nået og hvad I har synes om årets oplevelser, så må det være vigtigt, at også I går hjem og fortæller om et efterskoleårs oplevelser og værdier. På den måde kan I være med til at aflive sådanne myter, som nemt kan startes, men som er meget besværlige at få aflivet og stoppet igen.

I har haft fællestimer, sangtimer, danset folkedans og dyrket gymnastik. Disse timer var nye ting for mange af jer. Her har det været muligt for alle at deltage på lige fod uanset færdigheder og evner. Her havde I et fælles anliggende, der skulle løses, og for os her på skolen er det vigtigt, at vi hver dag prioriterer fælles oplevelser og fællesskabet. Der er så mange situationer i livet, hvor man bliver sorteret fra.

En anden stor opgave har været at bo og leve så mange mennesker sammen under samme tag.

Det har for nogle været svært, når man nu gennem mange år har været vænnet til fars og mors store hensyntagen - I er blevet hentet og bragt - her skulle I cykle flere kilometer! Derhjemme klaredes rengøringen og vasketøjet af hvem - det skal jeg ikke svare på, men efter at have studeret jeres evner på områder, kan det konstateres, at flertallet af jer ikke har haft disse pligter før i jeres tilværelse!

Vi synes dog, at mange af jer har nået et vigtigt mål - I har fundet ud af, at man sagtens kan være individualist og samtidig fungere i et forpligtende fællesskab. Langt de fleste har kunnet se disse muligheder. Skolen kan ofte opleves som en lille enklave - et lille samfund for sig selv, men vi mærker selvfølgelig også samfundet omkring os - vi er et spejlbillede på godt og ondt. Derfor har vi også oplevet løgn, bagtalelse, raseri, praleri, tyveri, hovmod, drilleri, egoisme og ligegyldighed; men modvægten har heldigvis været optimisme, forelskelse, kærlighed, hengivenhed, kammeratskab, overbærenhed, ærlighed, respekt, loyalitet, aktivitet og gå på mod. Disse positive begreber har heldigvis sejret og været en væsentlig årsag til det gode skoleår, som vi i fællesskab har oplevet.

I har mange gange skullet vælge - nogle gange mellem flere ukendte ting. Det er altid vanskeligt, men et er sikkert: Alle dine valg har haft betydning for dit skoleophold og udbyttet deraf. Nogle gange har du valgt rigtigt - og nydt det. Andre gange har du måske erkendt et forkert valg - nogle har sikkert bare fortsat velvidende at valget måske kunne have været bedre.

- Det betød noget, om du holdt dine aftaler - både med kammerater og medarbejdere.
- Det betød noget, at du valgte at lave lektier til tiden og aflevere dine stile.
- Det betød noget, at du turde hjælpe.
- Det betød noget, at du valgte ikke at stå frem, men løb fra dit ansvar.
- Det betød noget, at du turde synge med til morgensang og i sangtimerne.
- Det betød noget andet, at du ikke turde!
- Det betød noget, da du fortalte historien om ham - for det var jo ikke nødvendigt.
- Det betød noget, at du respekterede dine værelseskammerater.
- Det betød noget, at du kom for sent til timen - valgte du at undskylde, eller var det blot en selvfølge, at netop du ikke kom til tiden?
- Det betød noget, at du valgte ikke at blande sig eller sagde noget, fordi....
- Det betød noget, hver gang du valgte...
- Det betød noget, om du valgte at være aktiv og engageret - eller du lod de andre trække læsset.

Kort sagt - valgte du at påtage dig ansvaret og tage den kastede handske op eller fra-valgte du udfordringen. Du har valgt mange store og små ting i løbet af skoleåret, og derfor har hvert valg haft indflydelse på dit efterskoleophold. Det er klart, at det kan være svært at vælge, men vi ønsker for jer, at I alle er blevet bedre til at foretage jeres valg - det er en nyttig egenskab i jeres fremtid til bedre at se og forstå sammenhængene i det komplekse samfund, som I skal bygge jeres tilværelse op i de næste mange år.

Som nævnt i starten er dagen en festdag - måske en vemodig festdag for mange af jer, fordi mange bånd nu skal rives over. Vi vil opfordre jer alle til fortsat at komme på skolen, når muligheden byder sig, når vi åbner dørene for jer. Det vil vi gerne gøre - og gerne tit. Vi kan allerede nu annoncere en snakkeaften specielt for jer torsdag den 3. september. Derefter er I velkomne til arrangementer såsom efterårsmøde, adventsmøde, musical, opvisninger og selvfølgelig elevmøderne.

Det vil være til glæde for jer selv, men til endnu større glæde for skolen og os medarbejdere, hvis I også fremover viser interesse for skolen, og dermed kvitterer for de gode oplevelser, som I selv har modtaget her. Dermed er I med til at slå ring om skolen og værne om vores fremtid som fri skole. Vi sætter dog pris på, at I også vil give os fred og ro til det daglige arbejde med de kommende elever. Den tid, hvor Aabybro Ungdomsskole er jeres skole - og kun jeres - er jo slut om lidt.

Lev mens du lever og misund ikke
men und de levende alt muligt liv
en hånd kan knyttes såvel som åbnes
brug den til kærtegn og ikke til slag
i morgen er der muligvis atter en dag
hvor intet er helt det samme som før.

Med disse ord af Benny Andersen vil vi gerne sige tak for skoleåret 1997/98. Tak for udfordringerne og tak for kampen. Vi ønsker jer alt muligt godt i tiden der kommer - vi siger ikke farvel, men glæder os til gensynet med jer. Tak for et godt skoleår!

Vi vil også gerne takke jer forældre for et særdeles godt og positivt samarbejde året igennem. Uden jeres tillid og opbakning ville det være noget svært at lave efterskole. Året har rummet mange inspirerende og positive samtaler med jer. Tak for flittigt fremmøde, når vi inviterede jer til arrangementer her i huset - også til stævner og opvisninger rundt omkring har I mødt flittigt op.

Vi vil også opfordre jer til at støtte Aabybro Ungdomsskoles fremtidige virke. Meld jer ind i skolekredsen og bak derved op om skolens grundlag og virke - gennem en stor og aktiv skolekreds. Kontingentet for 10 års medlemskab er 100 kr. - et lille beløb med stor betydning for vores status som fri skole. Der er lagt en lille skrivelse om skolekredsen rundt på bordene.

Også en stor og varm tak til alle medarbejdere for den store indsats, som I hver især har ydet i det forløbne skoleår. At være medarbejder på en efterskole er altid forbundet med en stor bunke arbejdsopgaver som skal deles i flokken. Tak for velvillighed til løsning af de forskellige opgaver - tak for slæbet hele vejen rundt.

Birgitte Witting og Ib Juul Christensen

Landsstævne 98 i Silkeborg.

...Begyndte for de fleste deltagere torsdag aften ved indmarchen. Sådant var det bare ikke for ungdomsskolerne, de mødtes nemlig til træning i Silkeborg tirsdag for at pudse deres opvisning helt af. Men for nogle helt bestemte ungdomsskoleelever begyndte stævnet endnu tidligere: Det var dem fra Åbybro Ungdomsskole.

Vi startede træningen allerede mandag, fordi Birgitte, Karsten og Mette mente, at vi behøvede en ekstra dags træning, før vi var helt klar til at drage afsted og møde alle de andre gymnaster. Det må jeg desværre give dem ret i, for da vi første gang kørte drenserien igennem, gik vi helt i stå. Det fik vi heldigvis rettet op på i løbet af mandagen.

Den kommende nat lagde vi os til at sove alt for sent. På trods af at vores forstander, Ib havde sagt, at vi ville få hårdt brug for vores ration af manglende søvn i den kommende uge. Næste morgen var det tidligt op og afsted til Silkeborg. Resten af tirsdagen gik hovedsageligt med at træne og med at finde ud af, hvor vi skulle spise, gå på toilet, bade, træne og lignende. Det viste sig, at man var flere hundrede mennesker om at dele et enkelt baderum. Det skal herudover siges, at der kun var varmt vand til de ti første.

Onsdagen var frygtet, fordi der efter planen var afsat ti timer til træning, og da solen så oven i købet skinnede fra en skyfri himmel, syntes det næsten uudholdeligt. Heldigvis var det mest vores opstillinger og skiftene mellem serierne, der skulle øves, det er ikke så udmattende, som det er at øve serier. Da springerne så også brugte en fire timer på at øve deres sekvenser, blev det til en meget rolig dag, men det har med garanti været temmeligt sejt for dem, der var med til at springe.

Om aftenen var der mulighed for at tage med ned til højskolescenen og se Natine. Det var en fin oplevelse med uddrag fra mange forskellige gymnastikopvisninger og de vildeste spring, som fik det til at suse godt iblandt tilskuerne. Desværre betød denne oplevelse, at vi kom meget sent i seng, men hvad, vi kan jo sove, når vi bliver gamle.

Så kom dagen, hvor stævnet skulle åbnes med den store fælles indmarch. Selvfølgelig var der lige lidt træning først på dagen, fem timer med generalprøve på festaftenen og en lille time til at finde ud af, hvordan Efterskoleholdet skulle stille op til indmarchen. Da vi så ved halv seks tiden gjorde klar til indmarch, viste det sig, at det var totalt umuligt, at finde dem man stod ved siden af før, så det endte med, at vi bare stillede op otte og otte. Nu var der bare en time til, vi skulle gå ind på stadion! Og vi var jo ligesom nødt til at blive på rækkerne. Tiden gik nu rimeligt hurtigt med lidt småsnak, selvom vi skulle gå aller sidst ind. Øjeblikket, hvor vi gik igennem den store port til stadion, var værd at vente på. Det løber en koldt ned af ryggen, når man går ind i lyden af bifaldene fra tres tusinde mennesker. Det er en suveræn oplevelse, som er meget svær at beskrive, og som ikke kan ses i fjernsynet.

Stævnet var nu godt i gang, og vi kunne se frem til nogle dage i Silkeborg med god tid til at opleve begivenhederne, der var kun lidt træning om formiddagen, som bare skulle overstås. Inde i midtbyen var der fyldt med mennesker, i gågaden gik folk som sild i en tønde og kiggede på tøj, spiste isvafler eller nød solen og den gode stemning. Der var gode penge at spare på tøj, især mærkevarer som Adidas og Nike var priserne helt i bund, desværre var det til gengæld lige modsat med is, pølser og lignende, som man lige kunne trænge til.

I menneskemyldret var det let at blive væk fra hinanden. Det lykkedes os faktisk inden vi fik aftalt et sted, vi kunne mødes, hvis vi blev væk fra hinanden, og så så vi ellers ikke mere til de andre to, før vi om aftenen var inde og se verdensholdet på det store stadion. Verdensholdet havde et fantastisk program på næsten to timer, men jeg tror, jeg var ved at have fået nok af gymnastik, det hele lignede efterhånden, noget jeg havde set før. Selvom det virkelig var i verdensklasse.

Festaftenen, hvor alle deltagere var med, var et stort opsat eventyr med drager og prinsesser osv. Vi var som bekendt flagermus, der baskede forvirrede rundt i nogle firkant og klump formationer i noget åndssvagt sort plastic, men det var nu meget skægt alligevel. Det overværede dronningen jo forøvrigt også, det var lidt af et højdepunkt, da hun kom kørende ind i sin sorte limousine. Denne ceremoni sluttede i øsende regnvej, heldigvis forhindrede det ikke fyrværkeriet. Det var noget af det bedste, jeg i mit liv har set, de må have brugt mindst et ton krudt til de raketter! Alt lyste op i et væld af farver, og det blev ved i flere minutter. Virkelig imponerende!

Efter en hel uge med træning, træning og atter træning, var tiden endelig kommet, hvor vi skulle lave vores opvisning. Og det var bare så kanon over fedt!! Igen regnede det, så vi sprang rundt på et godt mudret stadion og lavede gymnastik. Især da vi tvistede var det sjovt, det er sådan en rar fornemmelse, når blæveret kommer op mellem tærne! Knap så rart var det, da vi skulle rulle bagover, men når man først er i det, gør det ikke så meget, og til allersidst var vi da også mange, der kastede os, så vi gled på maven hen af den våde jord. Hvorefter vi gik ud og blev fotograferet. Nu var der langt til et ordentligt brusebad! Svømmehallen havde lukket, så vi var nødt til at gå de tre kilometer ud til skolen i Gødvad.

Alt i alt har Landsstævnet været en kæmpe oplevelse, som vi nok aldrig glemmer. Der skal lyde en stor ros til alle arrangørerne af dette gigantiske stævne, ikke mindst dem fra efterskolerne.

Mads Møgelmoose Kjeldsen elev nr. 97063

At gå på efterskole...

Jeg valgte at gå på efterskole, fordi jeg altid har haft lyst til det. Jeg kender mange der har gået på efterskole, og de synes alle sammen, det var fedt!

Louise V.

Jeg valgte efterskolen, fordi jeg gerne ville prøve at se, hvordan det er at være hjemme-fra i længere tid og for at opleve noget, inden jeg skal i gang med en længere uddannelse.

Louise S.

Jeg valgte at tage på efterskole fordi jeg gerne ville prøve noget nyt og opleve noget andet end folkeskolen.

Kristina.

Vi forventede alle tre at få mange nye venner, og at vi kunne blive mere modne i løbet af efterskoleopholdet.

I starten af året havde vi musicaluge, hvor vi opførte "Grease". Det var en stor oplevelse, hvor man virkelig lærte folk at kende. Alle var uundværlige, alle var en del af stykket, selv om de ikke var med på scenen. Der kunne man rigtig mærke, at der begyndte at komme et sammenhold både blandt alle eleverne og blandt lærere og elever.

I januar var vi på skitur i Sverige. Det var en anden måde at lære hinanden at kende på, og vi lærte at tage vare på os selv.

Vi har haft mange andre oplevelser. Her tænker vi på gymnastikopvisninger og cykelture. Den største forskel på efterskoler og folkeskoler er, at man har et værelse, som man deler med 1-2 eller 3 værelseskammerater. Vi synes, at værelset fungerer som en lille familie, fordi man har et specielt godt forhold til hinanden på værelserne.

Man får også et helt specielt forhold til lærerne. Man kan altid snakke med dem, og man har en kontaktlærer, som på en måde er en reserveforælder.

Angående lektier er lærerne der også for at hjælpe i fritiden. En god ting ved, at lærerne er så meget på skolen er, at man ikke kan pjække fra timerne eller lade være med at lave lektier. Det bedste ved timerne er, at man er delt ind på jævnbyrdige hold, således at alle får noget ud af undervisningen.

Der er mange arrangementer i løbet af året. Det synes vi er dejligt, for det giver en god afveksling i hverdagen på skolen.

Til højtider og helligdage har der også været arrangementer, og der er ofte blevet læst historier. Vi var blandt andet på en rigtig juleindkøbstur, som en rigtig, men stor familie. Desuden holder vi hver måned fødselsdagsfest med underholdning, boller og kakao. Alt i alt har vi fået mange gode oplevelser ud af vores efterskoleophold, og vi kan kun anbefale det til andre. Man får næsten kun gode oplevelser, og man lærer ikke blot andre at kende, men man lærer i særdeleshed sig selv meget bedre at kende.

Louise H. Villadsen, Kristina S. Nielsen og Louise S. Nielsen elever 97/98.

Kampen om 10. klasse.

Følgende brev er sendt til alle folketingsmedlemmer i Nordjyllands Amt, samt til de uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget. Afsender er Kirsten Bjerre Hansen og Niels Jacob Hansen, hvis søn Martin var elev her på skolen i sidste skoleår:

Som forældre til et 17-årigt ungt menneske, der i sit 10. skoleår var på ungdomsskole og som forældre til en 14-årig, der venter på at komme på ungdomsskole, vil vi gerne dele ud af vores erfaringer.

Det 10. skoleår, som foregik på Aabybro Ungdomsskole, var meget givtigt ikke kun for vores søn, men også for os som forældre. Det skal her nævnes, at han er blandt dem, der ikke har haft problemer, hverken fagligt eller socialt op gennem barndommen. På skolen nød han det sociale sammenhold, nød at leve i den ungdomsverden det var i 24 timer i døgnet. Han fik store faglige udfordringer, fordi man p.g.a. individuelle hensyn kunne lave hold, der fungerede på forskellige niveauer. Der blev arbejdet seriøst med alle fag, uanset om det var matematik eller gymnastik. Han fik bekræftet, at fællesskabet har en værdi. Det at gøre noget sammen med andre. Nå de mål, de sammen havde sat sig. Selvfølgelig er der også eksamenstid, den tages også meget alvorligt. Eksamen på ungdomsskolen følger jo Folkeskolens Afgangsprøver.

Menneskeligt sker der utrolig meget i den alder. Men respekten for andre - indsigten i "at alle ikke er som jeg", men fungerer på hver deres måde - bliver understreget, når man skal færdes sammen hele døgnet. Her taler vi om værdier, der er uundværlige på enhver arbejdsplads.

I år 2000 regner vi meget med at sende "næste skud på stammen" af sted. Vi håber for ham og hans jævnaldrende, at de får lejlighed til at tage 10. klassetrin. Måske er der ting, der rent fagligt kan ligge på andre tidspunkter, men at give de unge mennesker lov til at stå stille og mærke, hvad de gerne vil bruge fremtiden til, er vigtig. Den hverdag, de så småt begynder at vælge, når de vælger fag og linie, skal være deres hverdag resten af livet.

Uanset, hvad de vælger, er tilfredsheden med jobbet meget vigtigt. Forceres det valg, vil vi måske i fremtiden se flere, der ønsker at skifte fag.

De unge, vi har i dag, har fart på hele tiden. Derfor mener vi, at 10. klassetrin også skal bruges til, at de spørger sig selv: "Hvad vil jeg med fremtiden, hvilke muligheder har jeg?". Det er de fleste ikke gamle nok til at tage stilling til i 9. klasse. Det skal jo helst være en ide, en lyst, der opstår i det enkelte menneske og ikke noget, hverken forældre eller lærer tager endelig stilling til.

Vi betragter forslaget om, at fjerne 10. klassetrin som en kynisk, økonomisk betragtning.

Der er kun få unge de næste år, - dem kan man samfundsmæssigt godt bruge på arbejdsmarkedet meget hurtigt.

Vi mener, at det må være meget vigtigt netop at lade dette fåtal af unge få en ordentlig behandling. For dem bliver der nok at holde sammen på i fremtiden.

Så giv dem dog chancen for at udvikle sig til selvstændige individer, der kan tage vare på samfundet senere.

Vi håber, at disse betragtninger kan være med til, at præge din indstilling til, om 10. klassesetning skal bevares.

En gave til de store børn.

Giv de store børn en gave, de aldrig vil glemme. Giv dem et ophold på en efterskole. Selv om regeringen og arbejdsmarkedet står og råber efter de ældste børn, for at få dem ud af skolen noget før, så vend det døve øre til og tag et ophold på en efterskole først. Et efterskoleophold er et rigtig godt tilbud til de unge mennesker. Det giver styrke til det næste skridt frem i livet.

Her lever man døgnet rundt blandt kammerater og oplever fællesskab og ikke mindst hensyntagen til andre. I det stadig hurtigere tempo samfundet kører i, kan vore børn ikke modnes nok, inden de forlader folkeskolen. Derfor, giv dit barn lov til at få et år på en efterskole.

Jeg håber ikke, at regeringen må få flertal for at fjerne 10. klasse, og dermed sende de unge ud af skolen for tidligt. I stedet for at "slagte" efterskolerne, burde regeringen skønne på den store sociale indsats, disse skoler udøver.

Jeg ønsker, at efterskolerne fortsat må have vind i sejlene til gavn for vore unge mennesker.

Bestyrelsen for Aabybro Ungdomsskole håber på et fortsat godt samarbejde med de hjem, skolen er i kontakt med, og vi vil også herigennem takke alle medarbejdere på Aabybro Ungdomsskole for indsatsen på skolen i det forløbne år.

Hermed ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mogens Sørensen
Formand for bestyrelsen.

Kampen om 10. klasse!

Igennem nogle måneder har diskussionen om 10. klasse bølget frem og tilbage i dagspressen.

Meningerne om kvaliteten i og berettigelsen af det 10. skoleår har været meget delte. Ord som "fjumre-år", "opbevarings-år" og "spild af tid" har været sendt på banen fra såvel politisk hold som fra de store interesseorganisationer LO og DA.

I sensommeren faldt der dog igen ro på gemytterne.

Vi kan stadig være stolte af vores skoleform, men det er klart at efterskolernes endnu stigende succes ca. 4200 elever først i 70'erne og nu godt 21000 elever vidner om en markant succes.

Det er også klart, at det kan ses på finanslovsforslaget, at det er en talrig skare af elever, der skal støttes økonomisk. Vi skal selvfølgelig stadig bruge alle ressourcer på at gøre vores aktuelle skoletilbud så godt som muligt og berettiget kritik skal vi under ingen omstændigheder overhøre tværtimod. Kun ved at sikre størst mulig overensstemmelse mellem tradition, nytænkning, muligheder og forventninger kan vi ruste os til den kommende skoletid.

Nu rumles der atter fra politisk hold. I dagspressen fredag den 6. november kunne man læse, at undervisningsminister Margrethe Vestager torsdag den 5. november sendte et forslag til lov om ændringer i den eksisterende skolelovgivning til høring.

Ganske kort fortalt hviler udkastet på i hvert fald tre hovedtanker:

Den ene er, at så mange unge, som overhovedet muligt skal direkte ind på ungdomsuddannelserne efter 9. klasse.

10. klasse skal alene tilbydes til de fagligt mindre velfunderede elever, og elever som måtte være uafklarede i forhold til deres uddannelsesplan.

Den anden hovedtanke er, at nøgleindholdet i et kommende 10. klasses forløb er en markant styrkelse af fagligheden ñ vel at mærke den boglige faglighed.

Fagene dansk, matematik og engelsk skal styrkes i et omfang, så timetallet nogenlunde fordobles i forhold til, hvad virkeligheden er i dag på vores skoler.

- Den tredje hovedtanke er, at eleverne i 4 uger deltager i et såkaldt brobygningsforløb dvs. deltager i et forløb på en ungdomsuddannelse på fx gymnasium, handelsskole eller teknisk skole.

Den enkelte elev skal herigennem hjælpes til at afklare sit fremtidige uddannelsesvalg. Denne brobygningsdel er dog i lovforslaget gjort valgfri for efterskolerne.

Denne valgfrihed har Danmarks Lærerforening allerede gjort indsigelse imod, idet der er et klart ønske fra folkeskolen om, at efterskolerne skal have nøjagtig ens vilkår for afvikling af 10. klasse!

Det er ikke nogen hemmelighed, at ungdomsårgangene fra begyndelsen af 80'erne

er de mindste årgange i efterkrigstiden ej heller er det nogen hemmelighed, at de årgange, som snart står for tur til at gå på pension, er de store efterkrigsårgange. Dette er jo netop endnu et argument for at give disse unge de bedst mulige forudsætninger for deres valg af uddannelse og beskæftigelse.

Motivationen for at sende de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet set ud fra snævre økonomiske betragtninger er således ret logiske. De unge skal hurtigst muligt i gang med at bidrage til samfundsøkonomien! Disse to modstridende argumenter kan udtrykkes kort man skal vælge mellem ånd og økonomi! Jeg er dog stadig af den overbevisning, at en prioritering af tid til de unges uddannelsesforløb på lang sigt vil medføre den bedste økonomi både for den enkelte og for vores samfund.

Det er både tankevækkende og bekymrende, at dette forslag til lovændring fuldstændig overser, at såvel faglig dygtiggørelse som menneskelig udvikling er langt mere komplekst end at pålægge den svagest funderede del af en ungdomsårgang mere undervisning i dansk, matematik og engelsk.

- Lovforslaget er i klar modstrid med Folkeskolelovens formål om den enkelte elevs alsidige udvikling.
- Lovforslaget er i modstrid med en pædagogisk tradition, der hviler på solid viden om, at den enkelte elev styrkes alsidigt, når såvel faglige, følelsesmæssige som sociale kompetencer udvikles.

Vi har sammen med både elev og forældre ansvaret for, at de unge bliver sat i en situation, hvor de får truffet de valg, der er nødvendige for at komme videre med deres liv på en god måde. Vi skal også stadig have os for øje, at erhvervslivet efterspørger foruden den faglige kompetence - samarbejdsvilje, personlig stillingtagen, engagement, fleksibilitet og evnen til at anvende viden i nye sammenhænge. Disse kompetencer har med den personlige modning at gøre og disse værdier er jo netop en naturlig del af hverdagen på efterskolerne.

Det er beskæmmende, at de fagligt mere kompetente unge skal begrænses muligheden for den personlige afklaring og udvikling, som et 10. skoleår på en efterskole i højeste grad befordrer. Det forekommer ugenomtænkt og ukvalificeret at tro, at mindre kompetente elever bliver dygtigere ved (endnu) et undervisningstilbud, hvor der massivt fokuseres på deres svage sider. Lovforslaget indebærer en struktur og et indhold, som ikke er ulig, hvad Grundtvig allerede i forrige århundrede kaldte "dødens skole".

Vi skal kæmpe for vores frihed til at give et alment og kvalificeret skoletilbud til alle unge efterskolen skal ikke forbeholdes bestemte grupper af unge. Lad os derfor få en grundig og ærlig debat om 10. klasse en debat, der bør være konstruktiv, langsigtet og dybtgående og ikke styret af døgnaktuelle problemer det er jo tankevækkende at finansministeren tror på et finanslovsforlig indenfor samme døgn som høringsfristen for dette makværk af et lovforslag udløber!

Ib Juul Christensen

19.-22. Forlænget weekend.

24. Fødselsdagsfest. Knuds danskhold står for underholdningen.

26. NM-fodbold. Vi deltog med to drengehold og et pigehold.

26. 28. Fællesweekend. Lørdag formiddag forberedte vi til efterskolernes dag, der skulde holdes om søndagen. Lørdag eftermiddag havde vi besøg af nogle gøglere inde fra Ålborg Gøgler-skole. Om aftenen var der underholdning i foredragssalen. Søndag formiddag var elevholdet 98/99 inviteret til at komme og høre lidt om dagligdagen på skolen. Eleverne var enten på værkstederne, eller også var de guider. Om eftermiddagen var der åbent hus, hvor alle kunne komme og besøge skolen. Vi havde mange gæster hele dagen, og vi fik mange tilkendegivelser fra vores gæster, som syntes, at eleverne repræsenterede skolen på bedste vis.

29. Matematik fagformiddag - 5 skematimer med matematik!

30. Møde med praktikanter fra Århus seminarium.

Oktober:

1. Aftenlærermøde, hvor vi snakker eleverne igennem.

6. Skolelægen er på besøg. Alle 8. og 9. klasses elever skal til "eftersyn".

7. Aftenlærermøde.

9. Bestyrelsesmøde.

10. Om formiddagen havde vi besøg fra Tanzania. Der var foredrag om landet.

Eftermiddagen var normal og kl. 15.40 havde alle efterårsferie.

Om aftenen fejrede vi Jens Vads 25 års jubilæum som lærer her på skolen. Det blev en festlig aften med middag, taler, sang, underholdning og dans.

10.- 19. Efterårsferie.

20. Mexico-dag. Vi havde besøg af en gruppe gadebørn, der lavede teater for os, og om aftenen havde vi besøg af en dygtig folkemusikgruppe også fra Mexico.

23. Efterårsmøde. Vi havde i år besøg af "Familie på Farten". Det blev en god aften med fine lysbilleder og en ægte fortælling om oplevelser på fire hjul jorden rundt. Eleverne var meget optaget af foredraget.

24. Lærermøde med henblik på forældrekonsultationerne i november måned.

27.-31. Lederkursus i Billund.

29. Fødselsdagsfest.

31. og 2. Forældrekonsultationer, hvor der snakkes både fagligt og socialt.

November:

3. Jubilæum på Thylands Ungdomsskole.

4. Møde med Bente Jeppesen, der er præst ved bl. a. Åby kirke om adventsmødet den 4. december her på skolen og i kirken.

Om aftenen forstandermøde.

5. Bestyrelsesmøde.

6.-9. Forlænget weekend.

6. 7. Kordage med seminarielærer Erik Sommer. Vi synger meget med eleverne og det er rart med ny inspiration. Det var to dejlige dage med en dygtig instruktør.

10.-14. Alle i praktik. Det er altid et stort arbejde at få placeret alle i en god ønskeprak-

Fra dagbogen for skoleåret 1997-98.

August:

Som optakt til dette skoleår, startede vi med lærermøder tirsdag den 5. august. Mange ting skal planlægges og forberedes. Søndag den 10. kunne vi åbne dørene for 148 elever. Efter indkvartering var der velkomst i hallen, og kl. ca. 22 var det tid til at sige farvel til forældrene. Derefter samledes vi alle i foredragssalen til fællessang og de første praktiske informationer.

De første par dage gik med samtaler med sprog- og matematiklærerne, holdinddeling, ture og ind imellem var der folkedans, sang, gymnastik og Åbyade. Ideen i Åbyade er taget fra de Olympiske Lege. Eleverne er delt ind i bordvis og dystet så mod hinanden i discipliner som forhindringsbane, vandtransport, benkast, biltræk, dart, slå søm i og meget mere. Heldigvis var det godt vejr, så alle ting kunne foregå på boldbanen. Det var meget festligt at se de forskellige deltagere dyste mod hinanden.

Skoledragten er også prøvet. Igen i år trykker vi navn på både bukser og bluse.

20. Kontaktgrupperne inviteret hjem til kontaktlæreren.

Desuden er eleverne nu inddelt i grupper til den kommende cykeltur, hvor eleverne enten skal til Thorup Hede, Lunken eller Rosenholt. Senere på ugen var eleverne afsted med deres kontaktlærer på cykeltur.

26. Bestyrelsesmøde.

27.28.29. Cykeltur.

28. FFUE - efterskoleforeningen holdt møde her på skolen hele dagen. Køkkenet stod for bespisningen.

29. Eleverne hjem fra cykeltur til varm cacao, boller og rugbrøds-madder, mange oplevelser rigere, og alle havde haft det fint, omend de sidste km. havde været lidt våde.

September:

Alfred Truelson - forstander på skolen fra 1946 til 1967 - fylder 85 år. Tillykke.

3. I fællestimen møde med kontaktgrupperne.

4. Gensynsaften for sidste års elevhold. Der blev snakket og glæden ved atter at se hinanden var stor.

8. Keld Nymann tager på studietur for vejledere til England.

9. Besøg fra Hjørring Seminarium, hvor Inger Røgild, en af skolens tidligere lærere, nu arbejder. Inger var her med en gruppe studerende, der gerne ville vide lidt mere om, hvad en efterskole er.

9.10. Tager gymnastiklærerne på kursus i 2 dage.

10. Fødselsdagsfest.

11. Hele skolen er inviteret til Hørby Ungdomsskole. Der bliver dystet i forskellige idrætsdiscipliner incl. vandpolo i deres lille udendørs bassin - det var et ægte gys!

12. Forældreaften. Det er tiden for at vælge nye valgfag, der skal gælde frem til jul.

18. Førstehjælpskursus med Falck for en del medarbejdere. Kurset har en varighed af i alt 12 timer. Forhåbentlig bliver vi alle dygtigere til at håndtere de situationer, vi kommer ud i, når elever kommer galt afsted.



**AABYBRO
UNGDOMSSKOLE
1997 - 1998**

tik, men det er vores indtryk, at rigtig mange har haft et godt praktikforløb. Der var nogle få elever, der ikke ønskede at komme i praktik, de arbejdede her på skolen hele ugen med at lave en større emneopgave.

18. Fagformiddag i dansk. 10. årgang var på Nordjyllands Kunstmuseum.

19. Aktionærmøde i Sparekassen Nordjylland. Det blev atter en gang holdt her på skolen.

21. Regionsårsmøde på Han Herreders Ungdomsskole.

22. De medarbejdere, der ønskede det, var sammen med bestyrelsen, på rundtur til andre skoler, for at se, hvordan de havde løst opgaver i forbindelse med spisesal/ køkken og elevværelser. Vi håber indenfor en overskuelig fremtid at kunne gå i gang med en renovering på disse områder.

Vi har også i den sidste tid arbejdet meget med forberedelsen af årets musical. Eleverne er delt ind i grupper, lærerne er langt med planlægningen af opgaverne, og skuespillere og musikanter knokler med replikker og akkorder.

24. Opstart på musical-ugen. Vi skal i år opføre "Grease". Stemningen er høj. Alle går til sagen med stort engagement. Der bliver malet kulisser, syet kostumer, lavet rekvisitter, spillet, arbejdet med lys og lyd, danset, øvet korsang, bygget scene, lavet mad og skrevet programmer. Hele skolen er i sving fra morgen til aften og nogle gange aftenerne med.

"Grease" skal opføres 4 gange. Generalprøve fredag formiddag for kommunens skoleelever fra 5.-10. årgang. Premiere fredag aften kl. 19, hvor vi håber på hallen fyldes af forventningsfulde forældre. Søndag eftermiddag vises forestillingen til elevmødet. Søndag aften har vi sidste forestilling, hvor der er åbent hus kl. 19. Det betyder, at alle er velkomne - både bedsteforældre, naboer, gode venner, fætre, kusiner m. fl.

30. Elevmøde. De sidste 9 årgange er inviteret til en eftermiddag på skolen.

December.

1. Det er dagen efter musicalen og hallen, men også hele skolen skal ryddes efter musicalen. Hele formiddagen var der oprydningshold i gang. Om eftermiddagen pyntede alle elever skolen til jul, så nu er der så flot alle vegne. Vi sluttede eftermiddagen af med gløgg og æbleskiver. Det var også dagen, hvor alle elever fik chokoladecalender, det var der ingen, der brokkede sig over.

3. Om eftermiddagen var vi på juletur til Ålborg, og om aftenen var vi inde og se How-dee- Doodie på Jomfru Ane Teateret. Den forestilling manglede gejst og engagement.

4. Adventsmøde i samarbejde med kirken og skolen. Der var stor tilslutning. Kirken var stopfyldt. Det lille elevkor sang i kirken, og et par elever læste en tekst op fra Bibelen. Hjemme på skolen skulle vi høre Gospel-koret "Doxa", derefter var der kaffebord og så underholdt koret igen. Efter endt oprydning havde vi alle en fortjent forlænget weekend.

9. Julefrokost for eleverne. Køkkenet diskede op med alverdens lækkerier. Budgetmøde om aftenen.

10. Om aftenen havde elevrådet arrangeret "Bad taste" party. Hvert bordhold fik en udklædningsopgave, og der var dans til levende musik.

11. Alle havde engelsk fagformiddag, de var bl. a. i mediecentret og se en julefilm. Om aftenen var der bestyrelsesmøde.

16. Efter gymnastik var der uddeling af godteposer til alle. Det faldt i god jord.
17. Dette års sidste fødselsdagsfest stod Mogens danshold for. De havde arrangeret bankospil med "flotte" præmier så som kattemad og kattegrus. En god aften, der blev sluttet af med boller og kakao i spisesalen, og der blev sunget for alle fødselarerne.
19. Juleafslutning for elever og forældre om aftenen. Eftermiddagen blev brugt til forberedelser til om aftenen. Vi havde lavet et lille program med velkomst, kor, musik, julehistorie, luciaoptog og oplæsning af juleevangeliet. Der var stor opbakning fra forældrene. Tak for det.
20. Julefrokost for alle medarbejdere, ægtefæller og børn. Derefter en velfortjent juleferie.

januar.

4. Eleverne vender tilbage fra juleferien.

I den kommende tid skal vi til at forberede turen til Sälen i Sverige. Hytterne er forlængst bestilt, ski og støvler er reserveret. Køkkenet er så småt ved at finde tørvarerne frem, og hvad vi skal have med af madvarer er bestemt. Skiudvalget har holdt en del møder, så mon ikke vi også i år når det hele.

14. Det nye års første fødselsdagsfest. Det var Mettes dansholds tur til at underholde. Bagefter var vi i spisesalen til boller og varm cacao og brunsviger. Hver elev vælger en sang fra højskolesangbogen, som så bliver afsunget til ære for fødselaren.

15. En af de ting vi også skal have klaret her i foråret er projektopgaven. Alle elever skal i uge 7 arbejde med et selvvalgt emne, der skal munde ud i en fremlæggelse fredag for et udsnit af de andre elever. I ugens løb er lærerne tilknyttet som vejledere/ konsulenter. Der har fra skoleårets start været nedsat en styringsgruppe, der har planlagt forløbet og lagt rammerne, givet oplæg til eleverne og fordelt de forskellige projekter ud til lærerne. I fjerde time mødtes vi med vores projektgruppe for at få afpudset projektformuleringen, komme i gang med bogbestillinger, samt få ringet til forskellige folk for at skaffe undervisningsmaterialer, film m.m.

Om aftenen var Halvorsminde Ungdomsskole på besøg. Torsdagslærerne havde lagt et fint program med velkomst, besøg på værelserne, idrætsskampe og musik. Det blev en god og hyggelig aften.

16. Uddannelsesaften med besøg fra handelsskolen, gymnasiet, teknisk skole og HF. Elever og forældre har denne aften mulighed for at høre mere om de forskellige uddannelsesretninger og forhåbentlig bedre blive i stand til at træffe det rigtige valg.

22. Var det tysklærernes tur til at arrangere fagformiddag med verber og meget grammatik.

24. Fodboldholdene var til indendørsstævne i Ejstrupholm. Drengeholdet blev nr. 3 i en meget jævnbyrdig pulje, mens pigeholdet vandt puljen. Derefter tabte pigerne desværre i kvartfinalen til Vivilds piger, som dermed kvalificerede sig til det afsluttende DM-stævne.

26. Denne dag var der byttet om på formiddag og eftermiddag, da temaholdet i kost/idræt og friluftsliv skulle i skøjtehallen. De havde en fin tur.

27. Sangtimen i dag blev brugt til informationer om skituren, og derefter var der projektmøde, hvor lærerne mødtes med deres projektgrupper ang. problemformulering, film og bogbestillinger.

28. 20 elever besøgte Teknisk Skole i Ålborg.

30. Det er dagen før dagen. Skituren er nu tæt på, og alle er forventningsfulde. Eleverne får fri til normal tid, og langt de fleste tager hjem for at pakke og købe de sidste ting. Der er lærermøde fra 16 - 18.

31. Säluenturen starter i dag. Køkkenet har pakket al maden ned i kasser. Eleverne kommer kl. 17. Spisning og burgersmøring kl. 17.30. Spisesalen ryddes for møbler, da der skal gøres hovedrent, mens eleverne er væk. Kl. 20 kommer busserne. Buspakkerne møder og får læsset al bagagen. 20.30 er alt på plads, og vi kører til færgen i Frederikshavn. Kl. 22 sejler vi og knap 4 timer senere, er vi i Gøteborg, hvorefter turen op igennem Sverige starter. Kl. 9.15 søndag morgen holder vi i Tandådalen. Vi får morgenmad, og derefter er der skiudlevering. Eleverne er hjemmefra delt op i grupper med en lærer. Mange har prøvet at stå på ski før og er rigtig gode. Det lykkes atter en gang - alle kommer på ski, og de bliver grebet af det.

februar.

6. Hjemkomst fra Sälen kl. 12.30 med en flok trætte elever, der trængte til at sove. Køkkenet ventede med boller og kaffe/te. Meget hurtigt var skolen tom.

9. Hele uge 7 skal bruges på projekt arbejde. Eleverne har selv valgt emne. Man er sammen i to/ tre mandsgrupper og har så en lærer tilknyttet som vejleder. Det hele skal munde ud i en fremlæggelse på fredag, derefter er der udstilling i gymnastiksalen for forældrene. Langt de fleste af eleverne arbejdede med lyst og energi, og det blev til mange fine fremlæggelser.

Uge 8 holdt vi vinterferie.

23. Første normale skoledag efter tre uger med skitur, projekt og vinterferie. Det er ganske rart at komme i gang igen. Gymnastiklærerne har travlt med at planlægge næste uge.

25. 20 elever - måske kommende landmænd - var på besøg på Lundbæk Landbrugsskole. Om aftenen arrangerede Keld's danskhold fødselsdagsfest med karneval.

27. Alle elever bliver fotograferet til årets elevbillede, og der tages billeder på værelserne. Det er også dagen, hvor vi byder velkommen til en ny lærer nemlig Jonna Andersen. Se artikel andetsteds.

marts.

2. Friluftsholdet er på tur. De skal overnatte i bivouak. Vejret er ikke det bedste, men med godt humør klares meget.

4. Forstandermøde på Halvorsminde Ungdomsskole. Det er også dagen, hvor håndboldholdene skal deltage i de nordjydske mesterskaber, som afvikles på Stidsholt Ungdomsskole.

5. Hanstholm Friskole på besøg med de ældste klasser, medarbejdere og bestyrelse. De ville gerne se skolen og høre lidt om, hvad vi går og laver. To elever fortalte om, hvordan der er at gå på efterskole. Det klarede de fint. Vi sluttede af i spisesalen med sodavand, kaffe og kage.

5. I dag starter igen en anderledes uge, hvor der er gymnastik og terminsprøver på programmet. Vi har i år valgt at lægge ugen hen over en weekend, således at eleverne kan

nå at få hvilet lidt i weekenden. Man kan godt blive lidt øm af 20 timers gymnastik på en uge.

6.7.8. Efterskolernes årsmøde. Også i år var vi mange af sted. Dejligt.

9.10.11. Der skrives fortsat stile og øves serier. Onsdag eftermiddag sluttes af med en lille generalprøve-opvisning for medarbejderne. Om aftenen var der valgaften, hvor forskellige lærere og elever stillede op for de forskellige partier. Festligt og fornøjeligt.

12. Det er vores tur til at holde mini gym.-aften sammen med Halvorsminde og Han Herreders Ungdomsskoler. Eleverne viser gymnastik for hinanden, og aftenen slutter af med en opvisning af DGI's rep. hold. Det var en meget flot opvisning. Vores elever var meget imponeret.

13. Fredag aften forberedes der til forældredagen. Weekend er fællesweekend.

14. Forældrene er indbudt til klokken 10. Næsten alle hjem er repræsenteret. Det er dejligt både for eleverne og for os. Kl. 10 samles vi i hallen til velkomst og morgensang. Derefter er der mulighed for at gå rundt til de arbejdende værksteder. Kl. 12 er der middag og kaffe, og 13.15 samles vi i hallen til gymnastikopvisning, eftermiddagskaffe, aerobic, kor og fællessang.

15. Søndag var alle i Jetsmarkhallen til gymnastikopvisning. Eleverne lavede atter en flot opvisning. Klokken 18.30 spiste vi aftensmad. Der var ikke problemer med at falde i søvn den aften.

16. Forstandermøde på Nørbæk Efterskole.

17. For at det kommende elevhold kan danne sig et billede af, hvad Åbybro Ungdomsskole er for noget, er de nu for 3. gang inviteret til skolen. Vi mødes i hallen kl. 19.30. Derefter er der velkomst, gymnastikopvisning, aerobic, kaffe, musik, kor og tilslut informationer om næste skoleår.

18. Fødselsdagsfest.

24. Efter anmodning fra eleverne holder vi en aften, hvor eleverne viser deres gymnastikopvisning for venner, bekendte og familiemedlemmer ud over forældre. Vi havde over 400 gæster i hallen den aften. Det var festligt.

25. Forstandermøde på Tolne Efterskole. Bestyrelsesmøde om aftenen.

27.28. Atter i år deltager skolens band i Rock Triatlon, der afvikles i Åbybrohallen i denne weekend. Det er et musikarrangement med over 100 bands, og både musikere og solister har øvet sig flittigt.

28. Er der junior/ seniorstævne i Østervråhallen. Skolen deltager med elevholdet i gymnastik.

31. Melodi Grand Prix.

April.

1. Om aftenen var vi på Nordjyllands Idrætshøjskole. Karsten, vores gymnasiklærer, er aktiv på repræsentationsholdet, og var derfor inviteret med sit hold til at give gymnastikopvisning.

2. Møde med de praktikanter, vi skal have efter efterårsferien 1998.

8.-13. Påskeferie.

14. Bedsteforældreaften. Det er en aften eleverne glæder sig meget til. Mogens og

Anders står sammen med deres danskhold for planlægningen af aftenen. Der er lavet et fint program med oplæsning af digte, fællessang, klaverunderholdning, kor, guitar-spil, folkedans og gymnastikopvisning. Aftenen sluttede med kaffe på klinkerne. Det var en fin aften.

15. Aftenlærermøde. Alle elever skal til sommer have en udtalelse med fra skolen. Disse aftenlærermøder danner grundlag for udtalelserne.

16. På tur med gymnastiklærerne til Idrættens Hus i Vejle, hvor Efterskolerne i Vejle Amt holder forårsopvisning. 17 af skolerne i amtet deltog, og der blev vist meget god gymnastik.

Der er også meget inspiration at hente ved at se, hvordan andre efterskoler arbejder med gymnastikken.

21. Lærermøde med henblik på elevudtalelser.

22. Bestyrelsesmøde.

24. Konvent på Horne Ungdomsskole. Mange lærere deltog. Resten af lærerne havde mange vikartimer.

29. Fødselsdagsfest.

Maj.

1.2.3. Skulle vi have haft fællesweekend, men en storkonflikt kan gribe ind i mange ting, og således også i vores jubilarelevmøde. Det hele var planlagt, og gæsterne var inviteret, men i ugen op til elevmødet begyndte folk at melde fra p.g.a. af den lidt usikre situation. Vi valgte at flytte elevmødet til søndag den 7. juni i stedet for.

Programmet fredag og lørdag blev gennemført. Om aftenen var der volleyballturnering. Lørdag bød på selvvalgte aktiviteter om formiddagen, og over middag havde vi besøg af sangeren og musikeren Francis X. Foley, der sang irsk folkemusik og fortalte om Irland.

6. Alle elever inviteret til Ingstrup for at se deres musical.

7. Bededagsferie.

11. Ugen, hvor de skriftlige prøver begynder. Vi prøver på ikke at bruge mere tid end højst nødvendigt på disse prøver, så eleverne har sport og almindelige timer, når de er færdige.

14. Østvendssysels Højskolekreds på besøg. Der var rundvisning, kaffe og fællessang. Om aftenen var vi i Thorup/Klim hallen til gymnastikopvisning. Desværre havde vi her en uheldig oplevelse med vores elever. Der var en lille gruppe drenge, der troede, at skolens køleskab var tåselv bord. Ydermere blev vi dagen efter ringet op af skoleinspektøren, der kunne fortælle, at to af skolepatruljens veste også var væk. Heldigvis fandt vi hurtigt ud af, hvem der var synderne.

18. Landsstævnetræning for de 90 elever, der havde valgt at deltage. Træningen foregik i Ulstrup. Der er tilmeldt knap 2000 elever til landsstævneholdet så den lokale landbetjent var i uniform hele dagen. Det er ikke tit, at der kører 48 turistbusser igennem Ulstrup på en halv time! Gudenådalens Ungdomsskole havde arrangeret en fin dag for os.

19. Bestyrelsesmøde.

20. Lærermøde med henblik på udtalelser.

21. Kristi Himmelfartsdag. Alle elever her. Elevrådet står for dagen, som byder på Fan-
gerne på Skolen og om eftermiddagen en tur i Zoologisk have.

26.-27. Første prøvedage for et danskhold

Nogle få lærere er nu også ude som censorer.

27. Fødselsdagsfest.

29. 30. 31.1. juni. Pinseferie.

Juni.

2. Prøverne er nu for alvor startet. Eleverne har lavet et skoleskema, der specielt gælder
her i de mundtlige prøver. Når eleverne ikke er til prøve, har de timer. Hver dag har man
mulighed for at forberede sig halvdelen af dagen til prøverne, og den anden del af dagen
har man så valgt andre aktiviteter.

Prøverne går stille og roligt. Eleverne passer deres ting. Vi prøver at bruge så lidt tid som
muligt på prøverne. Sidste prøvedag er fredag den 12. juni.

15. Alle på fælles cykeltur til Vester Thorup camping. Overnatning i telte eller bivuaak.
Alle kom godt derud og fik sat deres telte op. Om aftenen var der lege, sang og spil.

16. I dag starter Keld og Jens grillen. I aften skal vi alle have grillstegt pattegris, kartof-
felsalat, flutes og salat. Eleverne er på ture eller har aktiviteter i området.

Der bliver spist godt om aftenen, og vejret holder.

17. Campingpladsen har fået besøg af "Strax-redaktionen"- en udsendelse, der kører på
P-3. Nogle af vores elever medvirker i programmet.

Efter endt pakning gik det hjemad mod Åbybro igen. Regnen silede ned, og det storme-
de. Heldigvis havde de rygvind, så turen var gået hurtigt.

Efter et varmt bad, var det tid til omklædning, for om aftenen var alle elever inviteret til
Gallaaften. Dette arrangement står lærerne for. Aftenen foregår med spisning, under-
holdning og sang i gymnastiksalen. Når vi er færdige med at spise, er der dans til leven-
de musik. Det er en virkelig festlig aften.

18. Sidste morgen på Åbybro Ungdomsskole for dette elevhold. Et udvalg bestående af
lærere og elever sørger for denne morgen, der både er festlig, højtidelig og sjov. Bagefer-
ter er der bogaflevering og hovedrengøring på værelserne. Først bliver værelserne ryd-
det, og tingene båret op i gymnastiksalen, og derefter starter den egentlige rengøring.
Om eftermiddagen er der fællessang og lysbilleder i foredragssalen. 17.30 spiser vi, og
19.00 kommer forældrene.

Derefter er der afslutning i hallen med taler, sang og musik. Af elevholdet fik skolen et
pæretræ og en stenskulptur. Det blev vi meget glade for. Tak for det.

19. Afsluttende lærermøde. Derefter sommerferie.

22. 89 elever mødte til Landsstævne træning. Formen skal pudses af inden tirsdag, hvor
vi alle skal til Silkeborg og deltage i træningen på Efterskoleholdet, der i år har 1965 del-
tagere. Eleverne skal overnatte på skoler og i store telte. Selve landsstævnet begynder
først torsdag, og de store oplevelser er til Galla Aftenen lørdag, hvor efterskoleholdet
skal deltage, og hvor dronningen kommer på besøg og søndag, hvor efterskoleholdet
skal give opvisning. Det var ikke det bedste vejr, men det gjorde ikke oplevelsen min-
dre. Det blev nogle gode dage. Tak til Pia, Marianne, Bent og selvfølgelig Karsten, Bir-

gitte og Mette, fordi I var med til at give eleverne en uforglemmelig oplevelse.
23. Annemarie på kontoret og Erling havde sølvbryllup. Vi var til morgensang.
27. Annemarie og Erlings sølvbryllupsfest. Tak for en fin fest.
29. 30. Vi gør færdig på kontoret. Derefter sommerferie.

Forår:

Nu kommer den tid
Den tid vi alle har ventet på
Tiden hvor alt springer ud
Springer ud fra sit skjul

De mørke tider er forbi
Forbi os svæver de tunge skyer
De forsvinder væk
Væk fra solens klare stråler

Vi bliver alle glade
Glade for hinanden
Solen skinner
Skinner på alt det grønne

På ny kommer dyrene frem
Frem fra deres vinterhi
Det hele blir så godt
Så godt, når foråret endelig kommer.

Lone Kirkbak og Anne H. Pedersen

Ny lærer!

Mit navn er Jonna Andersen, og jeg er 38. Jeg bor sammen med min mand på en nedlagt landejendom ved Tranum. Vi har tre drenge på henholdsvis 6, 8, og 9 år.

Jeg er opvokset i Thy og Hanherred, og efter min gymnasietid - som var i Viby ved Århus - arbejdede jeg forskellige steder i det århusianske. Jeg prøvede, hvad det ville sige at være laborantmedhjælper, servitricer, bagerekspedient, rengøringsassistent, salatpakker og hjemmehjælper, inden jeg besluttede mig for at søge ind på seminariet. Jeg læste til lærer på Århus Seminarium, og jeg afsluttede min eksamen i 1985. Mine linjefag er tysk og musik.

Efter at have arbejdet i knap 10 år i folkeskolen syntes jeg, at nu måtte det da være min tur til at komme på ungdomsskole. Så det var et gammelt ønske, der gik i opfyldelse, da jeg i februar 1998 blev ansat på Aabybro Ungdomsskole. Jeg underviser i tysk og i en del kreative fag såsom musik, stenslibning, glasmaling og blomsterdekoration. Desuden har jeg fornøjelsen af at have alle eleverne til folkedans.

Forår:

Blomster springer med glæde ud
de har iført sig deres bedste skrud
de er klar til tiden

Krokuserne titter op af den frosne jord
anemonerne var først i fjor
de hilser på hinanden

Lammet vakler på spæde ben
falder tit, får dog ingen mén
snart vil det springe afsted

Laila Sørensen

Har du hørt at.....

Beklageligvis har vi mistet notaterne fra 10-årsjubilarene. Det er grunden til, at de ikke er med.

- 72/73 Niels Bo, Olufsgade, 9700 Brønderslev er dyrehandler. Han er gift og har 1 barn. Er lystfisker i fritiden.
- 72/73 Rita Frederiksen, nu Vestergaard arbejder som overassistent i en boligforening i Frederikshavn. Hun har en dreng og en pige.
- 72/73 Kirsten Frejlev gift Bendtsen har 2 børn og arbejder på Odense sygehus som social- og sundhedsassistent.
- 72/73 Lars Chr. Frost bor Thistedvej 332, Klim, 9690 Fjerritslev.
- 72/74 Lars Honoré har taget navneforandring til Lasse Brahe. Han er uddannet socialpædagog, men læser på 4 år til Organist-Psykoterapeut. Han bor i Roskilde, har en datter på 7 år og underviser kontanthjælpsmodtagere på daghøjskole og arbejder som familiebehandler.
- 72/73 Flemming Juul Jensen, Storkevej 15, 7741 Frøstrup. Udlært mekaniker. Er driftsassistent ved Hanstholm Renseanlæg
- 72/73 Kaj Jensen bor Skagensvej 43, Uggerby, 9800 Hjørring. Han er udlært mekaniker, men er nu landmand med mink og grise.
- 72/73 Anne Marie Jespersen, gift Søberg. Bor Kløvermarksvej 33, 5762 V. Skerninge. Udlært damefrisør. Arbejder som hjemmehjælper. Er gift og har 2 piger på 13 og 17 år.
- 72/73 Eva Kronborg Kjær, gift Holmstrand. Bor Thistedvej 579, Vust, 9690 Fjerritslev. Er gift med Flemming og har 2 drenge på 15 og 13 år og 2 piger på 10 og 2 år. Er uddannet køkkenleder. Arbejder på ældrecenter i Fjerritslev.
- 72/73 Mette Marie Larsen, gift Andreassen har 3 børn og er social- og sundhedsassistentelev.
- 72/73 Jane Lerche Christiansen er gift med en fisker. Hun har en plejedreng på 8 år og er p.t. hjemmegående.
- 72/74 Benny Mosgård arbejder som naturplejer ved Hedeselskabet.
- 72/73 Egon Møldrup bor Ribesvej 6, Mou, 9280 Storvorde. Han er uddannet tømrer og har på 12' år egen virksomhed - System-byg. Er gift med Liselotte og har 2 børn på 9 og 13 år.
- 72/73 Sonja Møller, gift Arentsen. Bor Vestergade 22, 7870 Roslev. Gift og har 2 piger på 13 og 16 år. Er uddannet sygehjælper.
- 72/74 Thomas Møller. Bor Ballerumvej 267, 7700 Thisted. Er gift og har 3 børn. Er gårdejer m/ køer.
- 72/73 Bo Krogh Nielsen bor Sønderbro 9 st. th, 9000 Ålborg. Han er ansat ved Ålborg Kommune.
- 72/73 Bodil Nielsen, gift Svendsen bor Amagergade 6, 9700 Brønderslev. Er gift og har

- 3 børn. Bodil er uddannet smørrebrødsjomfru.
- 72/73 Gitte Musgaard Pedersen er uddannet som bager, men arbejder som kommunal gartner. Hun har 2 drenge.
- 72/73 Bjarne Thomsen bor Kanstrupvej 5, Hillerslev, 7700 Thisted. Han er landmand m/åleopdræt. Bjarne er gift og har 3 børn. Fritiden bruger han på fodbold.
- 72/73 Marna Østbjerg er gift og har 3 børn. Hun arbejder som cafeteriaassistent på Fåborg-Gelting ruten.
- 88/90 Laust Michelsen læser til lærer
- 89/90 Henrik "Bix" Frost bor i Astrup og arbejder ved Vind-World
- 89/90 Pernille Gjørup bor i Århus og læser til lærer i Silkeborg
- 89/90 Thomas Rømer har hus i Hjørring og arbejder som rejsemontør
- 89/90 Martin Sommer bor i Hjørring og arbejder som murer
- 89/91 Susanne Damsgaard Christensen bor Holstebrovej 26 i Skive. Hun er uddannet revisor og læser nu HDR
- 90/91 René Andersen hedder nu Bjerregaard, bor i Viborg og arbejder ved Naturgas Midt-Nord
- 90/91 Lise Bisgaard bor sammen med sin kæreste på en gård udenfor Hjørring. Hun sælger briller
- 90/91 Heidi Eriksen er frisør i Hirtshals. Hun har fået en søn, Viktor
- 90/91 Tine Fauerskov er pædagog i Hjørring. Hun venter barn til februar
- 90/91 Jeanette Larsen arbejder i Hjørring hos sin far
- 90/91 "Jane ""Auto" Nielsen læser til eksporttekniker i København
- 90/91 Mikkel Nielsson bor i Brønderslev og arbejder som automekaniker i Ålborg
- 90/91 Pernille Pedersen bor i Hjørring og arbejder i Frederikshavn
- 90/91 Martin Pedersen bor Aakjærvej 20 i Skive. Han er maskinsnedker
- 90/91 Maiken Sonne læser på Århus Universitet
- 90/92 Henrik Lunde sælger pt. icecream i Californien
- 91/92 Ulla Rømer Jensen eksporterer fisk til Frankrig
- 91/92 Jens Chr. Pretzmann er udlært tømrer og har været 1 år ved livgarden
- 91/92 Mette Schiønning bor Bredgade 15 i Pandrup. Hun er sygeplejerske studerende
- 91/93 Rikke Brusgaard bor Østergade 136 i Hjørring, hvor hun er bestyrer for en tøjbutik
- 91/93 Rikke Høgenhau er kokkeelev
- 91/93 Malene Søborg Jensen venter barn til februar. Er salgsassistent i Dagli' brugsen i Vrå
- 91/93 Dorthe R. Kristensen bor Dr. Tværgade 3 i Nørresundby og læser engelsk på AAUC
- 91/93 Chr. Pilgaard er tømrer, musiker og lydmand. Rejser til Australien i 1999-2000
- 91/93 Trine Poulsen er mejerilærling
- 91/93 Jesper Schmidt er lastbilchauffør. Rejser den 12/3-99 til Australien
- 92/93 Michael H. Aggerholm går på HF
- 92/93 Kristiane B. Eriksen bor i Farsø. hun bestyrer Skoringen i Års
- 92/93 Jesper Kjeldsen har rejst jorden rundt på 9 mdr. vil uddanne sig til bygningskonstruktør
- 92/93 Karina L. Nielsen sælger undertøj i Magasin i Ålborg

- 92/93 Anders Storgaard Pedersen er datalogistuderende og bor Galstersgade 9 i Nørresundby
- 92/93 Christina Østergaard bor Nordens Allé 5a i Hjørring og går på HF samtidig med, at hun arbejder
- 92/94 Rikke Brogaard bor Tømmerby Kærvej 1 i Brønderslev. Hun skal på højskole til februar
- 92/94 Jeppe Helledie er rustfast kleinsmed
- 92/94 Louise Groth Jensen arbejder som tankpasser for at tjene til et højskoleophold
- 92/94 Dorte Bjeldskov Jensen bor Fredensdal 75 i Brovst og har natarbejde
- 92/94 Sanne Møller arbejder i en tøjforretning
- 92/94 Dorte W. Sørensen er salgsassistent og bor i Hirtshals
- 93/94 Rasmus Bjerregaard er elektriker
- 93/94 Christian Damborg er maskinsnedker
- 93/94 Carsten Fristrup er automekaniker
- 93/94 Michael Hansen er tarmrenser
- 93/94 Kim Hansen er lagerarbejder
- 93/94 Peter Hedegård er landmand
- 93/94 Lone Rømer Jensen er au-pair i Skotland
- 93/94 Per Pedersen er maskinarbejder og bor i Hirtshals
- 93/94 Dorte Sletting er civilingeniør i arkitektur og design
- 93/95 Aksel Ø. Jensen bor Gl. Landevej 14 i Klim og er i tømrerlære
- 93/95 Marianne Nørmølle bor i Fjerritslev og søger arbejde i Schweiz
- 93/96 Martin Maigaard er lastvogsmekaniker
- 94/96 Christian Krogh går på teknisk skole i Thisted som murer
- 94/95 Ingeborg Haugaard rejser efter jul til Nepal, Vietnam og Tailand
- 94/95 Kirsten G. Jensen bor i Fjerritslev og skal på højskole i Viborg til januar
- 94/95 Ebbe K. Johansen er garnreparatør og bor i Hirtshals
- 94/95 Merethe J. Nielsen bor Peter Freuchensvej 104 i Ålborg SØ og gårt på VUC
- 94/95 Henrik Styrihave går på HH i Hjørring
- 94/96 Mico Banasik bor Vendelbogade 21 i Løkken (98991776) og er murer
- 94/96 Kristina Godiksen overvejer p.t. sine fremtidsmuligheder
- 94/96 Allan Hansen går på handelsskole i Thisted
- 94/96 Thomas Jacobsen går på handelsskole i Ålborg
- 94/96 Lars Jensen går i 3' g
- 94/96 Frank Heiselbak Jensen går på HF i Hjørring
- 94/96 Ellen Knudsen går i 3' g
- 94/96 Malene Møller går på handelsskole i Hjørring
- 94/96 Torben Nielsen er landmand
- 94/96 Ann Søndergaard går i 2' g
- 94/96 Niels Peter Utoft er landmand
- 95/96 Anja Andreasen bor Banegårdsvej 48 i Hobro. Hun er ved at tage HF
- 95/96 Kristian Bertelsen går i 3' g
- 95/96 Frank Christensen er maskintekniker

- 95/96 Karen Møller Christensen går i 3' g
 95/96 Nikolaj Ellitsgaard går i 3' g
 95/96 Maria Grøn går på HTX i Ålborg
 95/96 Kathrine Jensen går i 2' g
 95/96 Anne Søndergård Jensen går i 3' g
 95/96 Peter Skov Jensen går på HTX i Ålborg
 95/96 Mads K. Jensen går i 3' g HTX i Ålborg
 95/96 Peter Kristensen er tømrer
 95/96 Niels Pedersen bor Taksvej 45 i Brønderslev (98811354). Er landbrugsmedhjælper
 95/96 Christina P. B. Pedersen går i 3' g
 95/96 Mads Lykke Poulsen går i 3' g
 95/96 Anders Trier Rasmussen bor Østre Allé 77 i Hjørring og går i sprogligt gymnasium
 95/96 Helle Simonsen er malerlærling
 95/96 Camilla Bay Smidt har taget HF og arbejder nu i Dreisler Storkøb i Frederikshavn
 95/96 Kristian Søntrup går i 3' g
 95/96 Anders Busk Vestermark går i 3' g
 95/96 Ina Østergaard går i 3' g
 95/97 Lene Andreasen bor i Ålborg og er i lære som delikatesseassistent
 95/97 Louise Bisgaard går på landbrugsskole. Har købt hus sammen med Kim
 95/97 Lars Bæk er slagter
 95/97 Bettina G. Clausen bor i Brønderslev og skal begynde i lære som delikatesseas-
 sistent i Frederikshavn
 95/97 Jacob Bech Danielsen er i søvænet
 95/97 David Klein Fuglsang går i 2' g
 95/97 Annie Grønager går i 2' g på Viborg Katedralskole
 95/97 Christine Lyngsie Jensen går på HF i Hjørring. Har købt gård med Jan
 95/97 Vibeke Kristensen går på den frie ungdomsuddannelse og vil uddanne sig til kos-
 motelog
 95/97 Karina Kristensen går i 2' g
 95/97 Vitoria Lasorella går på den frie ungdomsuddannelse og vil uddanne sin som danser
 95/97 Martin Nørmølle er landmand
 95/97 Lars Saugmann bor Sct. Hansvej 8 i Hjørring og går i 2' G på Hjørring Gymnasium
 96/97 Jeppe Andersen går på gymnasium i Ålborg
 96/97 Agnes Bendtsen bor i Hjørring og går i 2' g
 96/97 Pernille From Blindum bor Gøttrupvej 72 i Ålborg Ø og går i 2' g
 96/97 Anders Christensen går på Nordjyllands idrætshøjskole
 96/97 Tina Christensen venter barn til maj. Går på social og sundhedsskolen
 96/97 Mark Christensen går på VUC i Hjørring
 96/97 Kim Christensen er murerlærling
 96/97 Jannich Christiansen er i lære som tjener og bor i Brønderslev
 96/97 Trine Dalsgaard går i 2' g og bor Ejstrupvej 2 i Hirtshals
 96/97 Malene Hansen går på HF i Hjørring
 96/97 René Houbak laver p.t. ikke noget

96/97 Maja Jensen går på Ladelund Landbrugsskole
 96/97 Thomas Stig Jensen er i lære som lastvogsmekaniker
 96/97 Rasmus Jørgensen går på HTX i Ålborg
 96/97 Thomas Kjeldsen bor i Fjerritslev og går på HTX i Ålborg
 96/97 Jacob Larsen går på HTX i Hjørring
 96/97 Niels Chr. Nielsen er i lære som maskinarbejder
 96/97 Mads Juul Nielsen går på Brønderslev Gymnasium
 96/97 Anne Mathilde Nielsen går på Ålborg Handelsskole
 96/97 Jesper Nielsen er elektrikerlærling
 96/97 Malene Nørskov bor Blæshøjvej 33 i Brønderslev og går i 2' g
 96/97 Kim Hoven Pedersen går på gymnasium i Hjørring
 96/97 Morten Ravnkilde er i lære som tømrer
 96/97 Kim Stenstrup er kleinsmed
 96/97 Peter Sørensen Askevej 5, Brønderslev. Arbejder ved Expert i Brønderslev
 96/97 Torben Sørensen går på teknisk skole i Ålborg
 96/97 Lars Holland Sørensen går på HTX i Ålborg
 96/97 Søren Vilsen er i lære som grafisk trykker
 96/97 Jonas Sand bor Ahornvej 7 i Løkken (98991646) og går på handelsskole i Hjørring
 96/98 Chanette Jensen bor i Gerå og begynder i en vuggestue/børnehave efter jul.
 Har en søn på 3 mdr.
 96/98 Annemarie Jensen går på Brønderslev gymnasium
 98/90 Lars Juul Storgaard er mekaniker
 97/98 Marlene Alstrup arbejder i Norge
 97/98 Brian Andersen er elev på ÅU
 97/98 Esben Andersen er elev på ÅU
 97/98 Jeppe A. Andersen er elev på Ålborghus Gymnasium
 97/98 Johnny Andersen går på teknisk Skole i Ålborg som tømrer
 97/98 Martin J. Andersen går på teknisk Skole i Ålborg som elektriker
 97/98 Nanna Andersen går på Års Gymnasium
 97/98 Thomas Andersen går på ÅU
 97/98 Torben Andersen går på Teknisk Skole i Hjørring som snedker
 97/98 Charlotte Andreasen går på HG i Ålborg
 97/98 Tina H. Andreasen er elev på ÅU
 97/98 Hanne B. Baggesen går på Hjørring Produktionshøjskole som kunsthåndværker
 97/98 Thomas Berthelsen går på Hjørring Gymnasium
 97/98 Rikke Bjerre er elev på ÅU
 97/98 Jesper V. Bonderup er elev på ÅU
 97/98 Laila Bruun går på Teknisk Skole i Århus som kok
 97/98 Rasmus T. Bøgel er elev på ÅU
 97/98 Anette Christensen er elev på ÅU
 97/98 Doris B. S Christensen går på Lægården Ungdomsskole
 97/98 Lene T. Christensen er frisør i Nørresundby
 97/98 Rune T. Christensen går på Halvorsminde Ungdomsskole

97/98 Lone S. Christiansen går på HG i Ålborg
97/98 Mona K. Christiansen er elev på Bjergsnæs Ungdomsskole
97/98 Kristian G. Clausen er elev på ÅU
97/98 Michael M. Drivsholm er i landbrugspraktik
97/98 Kristine Eriksen går på Teknisk Skole i Nørresundby
97/98 Sara E. Eriksen går på Hjørring Gymnasium
97/98 Trine Fich er i huset i Ålborg
97/98 Kristina Fransgård går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Niels Frstrup går på Hasseris Gymnasium
97/98 Tanja Gregersen er elev på ÅU
97/98 Dan Hansen er elev på ÅU
97/98 Jacob Hansen går på Tjener-Kokkeskolen i Ålborg
97/98 Jacob S. Hansen går på Halvorsminde Ungdomsskole
97/98 Martin B. Hansen går på HH i Hjørring
97/98 Michael Hansen går på flyverskole i København
97/98 Niels Chr. Haugaard er bonde i Øster Brønderslev
97/98 Jens Chr. Jacobsen går på Teknisk Skole i Hjørring
97/98 Annemarie Jensen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Britta S. Jensen går på Støvring Gymnasium
97/98 Dennis K. Jensen går på Ingstrup Efterskole
97/98 Dion S. Jensen går på Ålborg Teknisk Skole som automekaniker
97/98 Jan Chr Jensen er elev på ÅU
97/98 Julie H. Jensen går på Nørresundby Gymnasium
97/98 Karina Jensen går på Rønde Gymnasium
97/98 Karina K. Jensen går på Nørresundby Gymnasium
97/98 Linda H. Jensen er elev på ÅU
97/98 Linda W. Jensen er elev på ÅU
97/98 Marie Jensen går på HF i Hjørring
97/98 Oddbjørn Jensen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Rasmus M. Jensen går på HG i Hjørring
97/98 Tina Jensen går på Dronninglund Gymnasium
97/98 Vibeke K. Jensen går på teknisk skole - hotel og restauration
97/98 Joakim Justesen er elev på ÅU
97/98 Peter B. Jørgensen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Lone Kirkbak går på HF i Brønderslev
97/98 Kjeld Kjeldgaard er elev på ÅU
97/98 Mads M. Kjeldsen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Stine B. Kjeldsen går på Fjerritslev Gymnasium
97/98 Peter Kjær er i lære som struktør
97/98 Henrik Kristiansen går på Try Landbrugsskole
97/98 Jeppe R. Kristiansen går på Teknisk Skole i Hjørring
97/98 Camilla S. Krogh går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Camilla Krosgård arbejder i Føtex i Ålborg



Ankomst i august.



Der prøvesmages.



Venner.



Venner.



Fastelavnsfest.



Cykel ringridning.



Den medbragte mad nydes.



Slik-uhm.



Fra "skovstratego".



Hvem reder sengen?

97/98 Louise Kvistgaard er elev på ÅU
97/98 Brian B. Kær går på Teknisk skole i Thisted som elektriker
97/98 Anders Larsen går på Teknisk Skole i Hjørring
97/98 Anders Bo Larsen -går på Ingstrup Efterskole
97/98 Glenn Larsen er elev på ÅU
97/98 Jens N. Larsen går på HH i Hjørring
97/98 Jesper S. Larsen går på Frederikshavn Handelsskole
97/98 Karen Merete Larsen er elev på ÅU
97/98 Katrine Bak Larsen går på Hjørring Gymnasium
97/98 Kennet Larsen går på Onsild Idrætsefterskole
97/98 Kenneth L. Larsen er elev på ÅU
97/98 Majbritt Larsen går på HTX i Ålborg
97/98 Morten Larsen går på Ålborg Teknisk skole som smed
97/98 Tina Larsen går på HH i Hjørring
97/98 Nina Lassen er i Frankrig
97/98 Karsten Lauritzen går på Skals Efterskole
97/98 Rasmus S. Laursen går på HH i Hjørring
97/98 Rene Myhre er elev på ÅU
97/98 Tanja Møller går på Skipper Clementskolen i Ålborg
97/98 Anders Nielsen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Christian B. Nielsen er elev på ÅU
97/98 Jesper Nielsen er elev på ÅU
97/98 Kasper E. Nielsen er elev på ÅU
97/98 Kristina S. Nielsen er ung pige i huset
97/98 Louise S. Nielsen går på HF i Thisted
97/98 Mads J. Nielsen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Mette H. Nielsen er elev på ÅU
97/98 Mogens J. Nielsen går på Ålborg Handelsskole
97/98 Rie H. Nielsen går i Saltum Centralskole
97/98 Søren Nielsen går på Hjørring Teknisk Skole som automekaniker
97/98 Maria Nygaard er elev på ÅU
97/98 Pia Nørmølle går på skole i Fjerritslev
97/98 Gitte Overgaard er elev på ÅU
97/98 Anne H. Pedersen går på HG i Ålborg
97/98 Charlotte Pedersen går på Ålborghus Gymnasium
97/98 Elsebeth W. Pedersen går på HF i Hjørring
97/98 Klaus Pedersen går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Martin Pedersen går på HTX i Hjørring
97/98 Stamili Pedersen går på Tårnby Gymnasium
97/98 Søren Pedersen er elev på ÅU
97/98 Vibeke R. Pedersen går på Jetsmark Centralskole
97/98 Leyla S. Petersen går på Ålborghus Gymnasium
97/98 Mathilde Nan Petersen går på efterskole på Sjælland

97/98 Michael R. Petersen går på HH i Hobro
97/98 Lars Porsborg går på Ålborg Teknisk Skole som elektriker
97/98 Rune Povlsen går på Ingstrup Efterskole
97/98 Michael H. Richter går på Halvorsminde Ungdomsskole
97/98 Sanne N. Rossing går på Hørby Ungdomsskole
97/98 Kristian Sloth-Odgaard er elev på ÅU
97/98 Johnny B. Smidt er elev på ÅU
97/98 Line Stefansen går på Thisted Gymnasium
97/98 Mette G. Stefansen går på Hjørring Gymnasium
97/98 Anna Styrbæk går på Himmerlands Ungdomsskole
97/98 Laila Støve går på frisørskole i Nørresundby
97/98 Tina P. Støve går på Brønderslev Gymnasium
97/98 Rene Svaneborg går på Ålborg Teknisk skole
97/98 Joseph Søndergaard går på Nørresundby Gymnasium
97/98 Gitte H. Sørensen arbejder på Projekt VIA i Ålborg
97/98 Gitte S. Sørensen går på Ålborg Handelsskole
97/98 Karina Sørensen går på HH i Ålborg
97/98 Laila Sørensen går på HH i Hjørring
97/98 Niels H. Sørensen er i lære som mekaniker
97/98 Troels R. Sørensen er elev på ÅU -
97/98 Camilla K. Thomsen går på HH i Hjørring
97/98 Lars Thorhauge går på Fjerritslev Gymnasium
97/98 Anne Toft går på Halvorsminde Efterskole
97/98 Charlotte H. Villadsen går på Hjørring Gymnasium
97/98 Louise H. Villadsen går på HH i Hjørring
97/98 Anni Volden er elev på ÅU
97/98 Hans Woxen er elev på ÅU
97/98 Susanne Wellendorf er kassedame

Forår:

A tår en kold bajer frå kassen
som a har tjøbt ve tjømaj Madsen
de unge mejesker i da, de er sippe
det var de in da vi var bette

Fatter er lidt mulden
for tjyrn er lige rendt u i kulden
haj fryser lidt om hagen
mon de osse jør det i Skagen?

Føen vi fæk te maje
det var det saem som vi pleje
tjyllingen goer i hawi
Ååa lejer å for lidt soel på mawi

Mutter hun smelder å skelder
å huien de fælder å fælder
det er e lie svineritj
det ka ihver da sitj

No vil a ei ha noe øen
for det er Mutter, der hår lawe føen.

Niels Hatt og Thomas Bertelsen

Forår:

Hver morgen når jeg vågner
takker jeg solen for dens varme,
regnen fordi vandet får græsset til at gro,
vinden for at den spreder de smukke blomsters frø
og de store træer for deres skygge.

Kristina Eriksen

Vigtige adresser:

Aabybro Ungdomsskole, Højskolevej 7, 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 10 99 Fax nr: 98 27 90 44

Bestyrelsen:

Formand:

Mogens Sørensen, Vrenstedvej 380, Vrensted, 9480 Løkken. Tlf: 98 88 91 68

Næstformand:

Jens Skaarup, Stubbehøjvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping. Tlf: 98339451

Sekretær:

Lisbeth Pilgaard, Fyensgade 38 2 tv, 9000 Aalborg. Tlf: 98 12 31 14

Ellen Margrethe Svaneborg, Barkærvej 60, 9690 Fjerritslev. Tlf: 98 22 51 10

Erik Linnemann Nielsen, Vinkelvej 21, 9440 Aabybro, Tlf: 98 24 42 59

Jubilarelevmøde.

Den 25.april 1999 kl. 11.30 inviteres til jubilar-elevmøde.

Det drejer sig om :

10 års jubilarer fra 1988/89

25 års jubilarer fra 1973/74

40 års jubilarer fra vinter 58/59 - drenge

40 års jubilarer fra sommer 59 - piger.

50 års jubilarer fra vinter 48/49 - drenge

50 års jubilarer fra sommer 49 - piger

60 års jubilarer fra vinter 38/39 - drenge

60 års jubilarer fra sommer 39 - piger

Landsstævne 98.

Et landsstævne varer fra torsdag aften til søndag aften sidst i juni så er man hjemme igen, hvis man altså er som de fleste af de små 45000 deltagere i L 98 i Silkeborg. Hertil kan så lægges op til 10 træninger hjemme i amtet før man drager af sted. Som efterskoleelever og derfor som deltagere på efterskoleholdet var det en helt anden oplevelse at deltage i L 98.

Forberedelserne var allerede godt i gang, da eleverne startede på skolen i august, idet vi her fra skolen for første gang ville forsøge med tilmelding til efterskoleholdet. Ved tidligere Landsstævner har enkelte elever fra skolen deltaget på amtsholdene, men vi føler det naturligt at deltage på efterskoleholdet i det forpligtende fællesskab, hvor vi som skole naturligt hører til.

Gymnastiklærerne stillede som betingelse, at der var flere lærere, der ville deltage i stævnet, så man kunne deles om opgaverne omkring eleverne. Det endte med 8 tilsagn, men spørgsmålet var nu, om eleverne ville med! Til åbningsmødet præsenterede Birgitte Nielsen ideen, og berettede kort om de oplevelser, som et Landsstævne også er og derefter fik eleverne en L-98 folder med hjem. Ud fra de første forespørgsler begyndte vi at gætte på lærerværelset. Vi havde fra starten håbet på 30 tilmeldinger, men dette gæt blev hurtigt justeret helt op til 40. Da tilmeldingsfristen var ovre endte vi på 89 elever! Det havde ingen af os troet på i august.

I løbet af efteråret var de 3 gymnastiklærere af sted på 2 weekendkurser for at lære serierne og med det nye skema i januar opstod et nyt valgfag L-98 som en dobbelttime med 89 elever og 3 lærere.

Der blev arbejdet med serier og spring mange detaljer om spjæt til venstre eller højre kunne være svære at forstå, fordi man ikke kunne forestille sig, at dette store hold på 89 kun var et par små brikker i et meget større puslespil med næsten 1900 deltagere.

Midt i maj drog hele flokken til fællestræning i Ulstrup. Det var et større arrangement, som Gudenådalens Ungdomsskole havde tilrettelagt på fornem vis. Selv den lokale sheriff var kommet tidligt ud af dynerne han var sågar i fuld uniform men havde selvfølgelig også en pludselig myldretid at tage vare på. Det er ikke så tit, at der kører 48 turistbusser ind i Ulstrup på en halv time! Kirsten, Rikke, Hans og Tage de 4 instruktører på holdet var særdeles velforberejdede til dagens træning. Det var ret imponerende at se, hvordan hele holdet faktisk arbejdede sammen fra første minut. Efter en lang dags træning drog vi nordpå igen med nogle trætte, men glade og forventningsfulde elever, som kunne serierne lidt bedre, og som nu kunne se sig selv som en del af en kæmpe stor helhed. Dette billede af helheden gav megen motivation til de resterende træninger herhjemme på skolen.

Efter skoleafslutningen mødtes L98 deltagerne igen her på skolen lige over middag mandag den 22. juni. Gymnastiklærerne havde krævet et mini-døgn med repetition af de indlærte serier. Prøveperiode og skoleafslutning havde jo krævet det hele, så det var en ganske god ide med lidt ekstra øvelse inden hele holdet drog til Silkeborg tirsdag den 23. om formiddagen.

Det var gode, men også hårde dage i Silkeborg før Landsstævnet åbnede. Jeg tror ikke, at alle vores elever havde forestillet sig, at der skulle trænes så koncentreret i meget lang tid, men de var grebet af det ñ at være en lille elev blandt 1850 andre, som gerne ville

lave gymnastik. Det var jo ikke kun gymnastikserierne og springserierne der skulle indøves. Det er faktisk også en større opgave at få organiseret en indmarch med et så stort hold på en sådan måde, at den tildelte tid ikke kun bliver ind og udmarch. Desuden skulle efterskoleholdet deltage i festaftenens program. Alle vores elever var flagermus i et gymnastisk og meget musikalsk kærlighedseventyr.

“Lad mig roligt følge dig, og gi’ dig, hvad jeg har” er en dækkende strofe fra Jette Torp’s sang under åbningsceremonien, hvor efterskoleholdet på imponerende og effektiv vis marcherede ind og sidste hold og dannede en stor cirkel rundt om alle de øvrige deltagere var det fællesskabets cirkel?

Et nyt Landsstævne var i gang. Fornemmelsen af noget stort, som kun kan opleves det er meget svært at beskrive. Opvisninger, musik, mylder, ventetid, buskø, forvirring, blive væk, mødes igen, oplevelse, kamp, regn, sol, solister, bands, fest, mad, brusekø, koldt vand, vente på bus kø, spæne af sted for ikke at komme for sent, sovesal, kæmpetelt, mudder, tale, dronning, festaften, gågademylder, kæresteri, fremmede, nye venner en stor fælles oplevelse.

Det er klart at man oplever et andet Landsstævne, når man er med som lærer for 89 elever. Men det er dejligt for vores skole, at nogle medarbejdere vil bruge en uge af deres sommerferie på at give eleverne en sådan afslutning på deres efterskolehold. Vi har i forbindelse med dette arrangement helt givet fået en masse igen, som vi kan bruge senere. Tak til de deltagende elever for jeres måde at tage udfordringerne på. Det var en fornøjelse at være til Landsstævne med netop jer. Næste gang der inviteres til Landsstævne er i år 2002 på Bornholm.

Ib Juul Christensen

*Alle læsere af årsskriftet ønskes
en glædelig jul og et godt nytår*

Medarbejderne på Aabybro Ungdomsskole



10 års jubilarer



25 års jubilarer



40 års jubilarer, piger



40 års jubilarer, drenge



50 års jubilarer, drenge



60 års jubilarer