



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Aabybro Ungdomsskole



2005

VÆRDIGRUNDLAG.

Skolens formål:

Aabybro Ungdomsskole er en privat selvejende institution, med hjemsted i Aabybro by i Aabybro Kommune.

Skolens formål er, inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler, og udfra et grundtvigsk livssyn:

- at drive en almen efterskole for unge 14 -18 årige, hvor boglige, kreative, musiske og praktiske fag vægtes lige.
- at eleverne bl.a. gennem fagene: Gymnastik, folkedans, sang og fortælling får kendskab til
- den danske kulturarv og de folkelige bevægelser.
- at fremme den enkelte elevs selvstændighed og evne til at indgå i og styrke et fællesskab gennem gensidig respekt, hjælpsomhed og tillid.
- at udvikle og dygtiggøre unge og lære dem medansvar.



Indholdsfortegnelse

Den internationale dimension i undervisningen	.2
Hilsen fra Florida	.3
Realkompetencer i efterskolen	.4
Præsentation af Esben Mathiasen	.6
Ta' chancen tur	.7
Min tur til Canada	.8
Min tid på Aabybro Ungdomsskole	.10
Vigtige adresser	.11
Sprogklassen i Aabybro	.12
Aabybro Ungdomsskoles Gymnastikforening	.15
Præsentation af Britta Søgaard	.16
Selvevaluering	.17
Elevbillede	.18
Præsentation af Christian Clausen	.20
Brev fra 50 års jubilarer	.21
Præsentation af Ingeborg Haugaard Andersen	.24
Kultur	.25
The ÅU song	.25
10 års jubilarer	.26
25 års jubilarer	.29
40 års jubilarer - drenge	.32
40 års jubilarer - piger	.33
50 års jubilarer - piger	.34
50 års jubilarer - drenge	.35



Redigeret af Birgitte Witting og Ib Juul Christensen
Grafisk produktion Aabybro Bogtryk & Serigrafi

Den internationale dimension i undervisningen.

Efterskolen bygger på den danske kultur-arv, men bliver hele tiden påvirket og beriget af andre måder at leve og forstå tilværelsen på. At kunne indgå i nye sammenhænge samt at kunne samarbejde med mennesker på tværs af landegrænser er allerede i dag en nødvendighed. Derfor er initiativet til oprettelse af en sprogklasse på Aabybro Ungdomsskole opstået.

Vi har på skolen ikke før samarbejdet med udenlandske skoler, så der har været mange ideer på bordet inden skitsen til den nuværende sprogklasse forelå. Det er en stor udfordring at opbygge samarbejdsrelationer og venskaber på tværs af kulturer, religioner, nationer og sprog, men det er i mødet med andre mennesker og fremmede kulturer, at vi udvikler os. Ved at være elev i sprogklassen, vil eleverne opbygge en interkulturel forståelse og blive i stand til at se ud over deres egen lille verden.

Hvordan er vi startet?

I foråret 2005 blev der under "Cirius", som er en styrelse i Undervisningsministeriet, oprettet en pulje for at fremme den internationale proces i skolerne. Puljen hed "Udsyn og indblik". Dette åbnede nye muligheder for os.

I over et år havde vi på skolen talt om at udvikle sprogundervisningen i 10. klasse, og da muligheden bød sig for at søge om midler under Cirius til at skabe kontakt til skoler over hele verden, søgte vi om

penge til at etablere en kontakt til USA. Vi var heldige at få vores projekt godkendt, og Marianne Fruensgaard, Pia Heskjær og jeg kunne i foråret 2005 tage til Florida. Læs mere andet sted i bladet.

Fremtiden.

Klassen er startet op som et forsøg i 10. klasse i skoleåret 2005/06, og erfaringerne fra dette skoleår skal bruges til at udbygge den internationale dimension i sprog-undervisningen og på hele skolen. Der er uanede muligheder for at skabe gode kontakter til skoler i andre lande.

Hvis der er tilslutning fra næste års elevhold, er det meningen, at vi skal på en udvekslingstur til Orlando for at besøge Dr. Phillips High School, og klassen skal modtage elever fra USA på besøg her i Danmark. Turen til Orlando er ikke med i skolepengene, men skal selvfinansieres.

BW





Hilsen fra vores samarbejdsskole i Florida

Greetings from Dr. Phillips High School in Orlando, Florida...

It has been our privilege this year to begin a partnership with your unique and remarkable school in Denmark. Our students have enjoyed corresponding with you through e-mail, as well as chatting live on various topics with Pia's English classes. We have discussed subjects ranging from gun laws to faith and fundamentalism. I know it has been interesting for my American students to listen to different perspectives, and they certainly enjoy getting to know you. The

world is a classroom, and it is exiting to learn together and from each other, although we are geographically so far apart. I am particularly impressed with the enthusiasm you convey about your school and its developing international program. I look forward to a strong relationship between our schools for years to come.

Sincerely,
 Roger E. Barrows
 Director, Center for International Studies
 Dr. Phillips High School
 Orlando, Florida
 USA

Realkompetencer i efterskolen.

4 oktober 05 startede et forsøgsprojekt i efterskoleregi kaldet: Realkompetencer i efterskolen. Åbybro Ungdomsskole er sammen med 6 andre efterskoler udvalgt til at gennemføre projektet. Selve projektet er styret af efterskolesekretariatet og

besluttet, at Danmark også skal deltage i forsøgsprojektet.

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er lig med kompetencer. Kompetencer er faglig viden. Men

der er også adskillige andre kompetencer, som er interessante, når vi taler indlæring/pædagogik. Kompetencer er desuden bevidstheden om, hvordan man lærer.

Realkompetencer udvikles i formel, ikke - formel og uformel læring.

Især i efterskolen er vi særdeles interesse-



tilknyttet en konsulent fra Dansk Folkeoplysnings Samråd: Agnethe Nordentoft.

Projektet gennemføres på de enkelte skoler af en gruppe lærere, hvoraf to er ansvarlige for projektets udførelse, samt at deltage i tre seminarer, hvor man dels får viden om realkompetencer, dels udvikler erfaringer med de øvrige deltagende skoler.

Projektet munder ud i en rapport, som beskriver arbejdsproces samt resultater.

Selve realkompetencebegrebet er et stort projekt med opstart i europæisk sammenhæng i 2000.

Senere i 2004 har det danske folketing

redegjort, at kunne dokumentere den ikke - formelle og uformelle læring.

En stor del af det som efterskolen kan tilbyde er netop tilknyttet disse.

I tider hvor karaktergennemsnit offentliggøres på nettet og i medier, er det meget vigtigt, at vi i efterskolen har fælles referenceramme ang. det, at sætte ord på de færdigheder som ikke beskrives på eksamensbeviset.

De fleste skoler laver udtalelser til de enkelte elever, men der er ofte al for stor forskel på, hvordan den enkelte skole bruger "værdiordene".

Derfor er det vigtigt, med fælles reference for at det omgivende samfund: virksom-

heder, uddannelsessteder og organisationer skal kunne have tillid til/kunne bruge elevudtalelserne til noget.

Projektets formål er ligeledes, at bevidstgøre eleverne om realkompetencebegrebet, altså fortælle dem om, hvilke kriterier de bliver vurderet ud fra, når vi taler om begrebet.

Her er det desuden særdeles vigtigt at der bliver vurderet på: "Hvad man kan, frem for hvad man har". Her kræves, at både lærere og elever via sprogliggørelse nøje formulerer, hvad det er der vurderes på.

Hvorfor er realkompetencer blevet så interessante i EU sammenhæng? Blandt andet er det tanken, om bedre udnyttelse af de menneskelige og økonomiske ressourcer, at undgå dobbelt uddannelser og ikke mindst, de nye krav der er til

arbejdsstyrken: mere vidensintensiv, "det hele menneske".

Målet med realkompetencer er, at udvide og fremme adgangsmuligheder til uddannelse for den enkelte - realkompetence skal bl.a. udgøre en del af grundlaget for individuelle uddannelsesplaner. Desuden skal realkompetencer danne en form for basis for en eller anden certificering, gerne på tværs af landegrænser.

Vi synes på Åbybro Ungdomsskole, at projektet er spændende - dels for os selv i pædagogisk sammenhæng, dels fordi vi er særdeles interesserede i, at efterskolen får sprogliggjort overfor det omgivende samfund, hvad det er vi kan "præstere" i vores specielle skoleform.

Mogens Gjerløv



Præsentation af Esben Mathiasen

Ud over to søskende der begge har gået/går på efterskole og et 5 ugers praktikophold under min læreruddannelse, havde jeg intet synderligt forhold til efterskoleverdenen før sommeren 2005. Derfor var det også lidt af en omvæltning, da jeg efter to år i folkeskolen besluttede, at tiden var inde til at søge nye udfordringer, og derfor startede som lærer på Aabybro Ungdomsskole - heldigvis blev det et sporskifte af den positive slags.

Jeg er født og opvokset i den lille landsby Vridsted i det midt- og vestjyske med 100 meters gang til Karup å, og har derfor ofte måttet lægge øre til Jeppe Aakjær i min egen skoletid. Så man mig dengang, var det vel oftest med en fiskestang i hånden eller en fodbold ved fødderne (at sige den var klistret hertil vil vel være den pralende udlægning af historien). Fiskestangen er der ikke længere tid til, men fodbolden har jeg aldrig kunnet slippe og generelt har idræt altid fyldt meget i mit liv. Således underviser jeg også i fodbold på AAU, hvor mine andre fag er styrketræning samt dansk, engelsk og kultur. Jeg er liniefagsuddannet i dansk, samfundsfag, idræt og mu-sik. I dag bor jeg i Aabybro med min kone Janni, der også er lærer, og sammen har vi Emilie på 2 år.



Det har altid rørt mig dybt når Robin Williams i form af Mr. Keating i "Døde Poeters Klub" anmoder sine elever læne sig frem mod årgangsbillederne af de forhenværende elever, og beder dem lytte til ordene de hvisker - "carpe diem" - grib dagen. Denne stemning genfinder jeg her på stedet, hvor ordet livsmod, som skolens grundpille fylder meget i alles bevidsthed. Det fantastiske ved dette sted er at have glade, udadvendte, engagerede og motiverede mennesker omkring sig, både hvad angår elever og kollegaer. Det er smittende, og giver en dejlig atmosfære. For mig er det vigtigt at vide, at mit arbejde gør en forskel, at mit liv betyder noget - og på dette sted er en ting sikkert, vi gør en forskel for mange mennesker.

Ta' chancen tur

Den første almindelige skoleuge på Åbybro ungdomsskole. Det var onsdag og vi skulle have et fag, der hed Ta' chancen. Vi fik en pakkedisse til vores store overraskelse, og så fik vi at vide, at vi skulle bruge disse ting i løbet af året, så det var med at have pakket alle tingene. Det blev mandag, og vi skulle til at sove. Jeg var lige faldet i søvn og havde det rigtig varmt under dynen. Men pludselig kom Leif brasende ind af vores dør og vækkede mig og gav mig en liste med ting, som jeg skulle have med op i gymnastiksalen 10 minutter senere, klokken var på det tidspunkt 23.50. Vi blev delt op i nogle hold med fire på hver, og så blev vi kørt ud til et tilfældigt sted på landet med bind for øjnene. Vi havde overhovedet ingen anelse om, hvor vi var. Vi blev sat af og fik en vest på med refleks, og vi fik også udleveret et kort med en adresse og et prik på kortet, der viste, hvor vi skulle hen. Det lyder nok nemt i jeres ører, men klokken 00.30 om natten et tilfældigt sted med kun en sølle lommelygte, er det altså svært at vide, hvor pokker man skulle gå hen. For mit holds vedkommende gættede vi i starten og kom heldigvis på

rette spor. Men det var ikke alle hold, der var så heldige. Nogen kom nemlig til at gå helt til Pandrup og blev nødt til at blive hentet i bil. Gåturen tog cirka 2 timer. Da vi alle sammen var samlet, gik vi alle i seng og var rigtig godt trætte. Ti minutter efter stormede Torsten ind og råbte: "Så det op"! På det tidspunkt var klokken altså fire, så vi blev helt blege i vores ansigter. Men det var heldigvis bare for sjov, og vi fik da lov til at sove til klokken 09.00 næste morgen, hvor vi fik rundstykker og juice og kakao. Det var ikke slut her. Nu skulle vi ud og fælde træer for Pia Andreasen, fordi det var hende, vi boede ved, og vi skulle lave et Sankthans bål, så det står klar her til sommer. Det var rigtig hårdt, og vi var godt udmattet efter et par timers arbejde. Vi sluttede af med bål, hvor vi varmede pølser og brød. Det var rigtig hyggeligt. Jeg tror alle, der har været med på denne tur, har været meget tæt på at opgive på et eller andet tidspunkt, men jeg vil gerne indrømme nu, at det har været en oplevelse for livet.

Lavet af: Dan Prentow, nuværende elev



Design og udsmykning



Design og udsmykning

Min tur til Canada

Jeg mente der skulle ske noget nyt i mit liv. Derfor bestemte jeg at jeg ville ud og rejse. Valget faldt på Canada, da jeg har hørt en masse godt om landet, og jeg syntes det virkede som et interessant land.

Canada sørgede de også for at jeg havde en værtsfamilie at bo hos, som jeg også arbejdede for.

Den 4. april fløj jeg fra Danmark og landede i Manitoba, den provins jeg skulle

bo i. Jeg blev hentet i lufthavnen af min chef. På vejen ud på farmen fik jeg så set det første af Canada. Alt virkede kæmpestort, og der var ikke ret mange huse. Vi kørte de 300 km til gården hvor jeg så mødte resten af min værtsfamilie.

Jeg begyndte arbejdet på gården dagen efter jeg ankom, og en uge efter

skulle jeg så på et intro-seminar sammen med 25 andre unge fra hele verden. Vi kom til at kende hinanden rigtig godt og havde masser af sjove weekender sammen.

Jeg kom selvfølgelig også til at kende en masse lokale mennesker, og en ting der er helt sikkert sandt om amerikanere og canadiere er at de er helt utrolig flinke og imødekommende mennesker. De er altid meget interesserede i andre mennesker og vores kultur.

Gården jeg arbejdede på var en planteavlsgård med 2400 hektar. Der var ingen dyr, men vi lavede alle reparationer på



Jeg er og var ved at uddanne mig til faglært landmand da jeg tog af sted, og jeg var godt nok ikke færdig med min uddannelse, men vidste også at jeg kunne arbejde på landbrug derovre og få tiden godkendt som praktik og ville give mig en masse ny erfaring som jeg ikke ville kunne få herhjemme i Danmark. Derudover var det også en fantastisk mulighed for at rejse i både USA og Canada.

Jeg rejste med Landøkonomisk rejsebureau som sender unge mennesker på landbrugsrelaterede rejser over hele verden. De tog sig af alt det praktiske med at bestille flybilletter, arbejdstilladelse osv. I



maskinerne selv. Jeg boede i stuehuset hos familien, og det gik faktisk rigtig godt. De var altid venlige og i godt humør, også når der skulle arbejdes.

Efter vi fik forårsarbejdet overstået tog jeg på fire ugers ferie sammen med en fynbo. Vi kørte til Rocky Mountains først, derfra kørte vi sydpå ned gennem staterne og så en masse nationalparker inden vi endte i Las Vegas. Derfra kørte vi ud til vestkysten som vi så kørte op langs med inden vi satte hjemover igen. Det var en rigtig god tur, vi så og oplevede meget mere end vi havde troet ville være muligt, og at køre mener jeg helt sikkert er den bedste måde at se USA og Canada på.

Da jeg kom tilbage til gården skulle vi i gang med at høste. Vi havde to mejetærskere så der var nok at lave de næste par måneder med det. Efter høsten var der ikke ret meget at lave. Vinteren er så kold derovre at der er stor risiko for at afgrøderne dør hvis de sås om efteråret, så derfor er der faktisk ikke noget at lave om vinteren medmindre man har nogen dyr på gården.

Jeg blev på gården indtil sidst i november, og jeg nåede da at få starten af vint-

ren med. Minus 30 grader og 20 cm sne. Men det er kun begyndelsen for dem. Det var i hvert fald nemt at mærke at der var langt til havet. Om sommeren kunne der tit være 35-40 grader, og den næste dag måske kun 20.

Da jeg forlod tog jeg til Toronto, den største by i Canada, og bagefter til New York hvor jeg mødte min søster. Vi tog rundt og så New York ved juletid, hvilket var helt fantastisk. Derfra rejste vi til Washington hvor vi lejede en bil og kørte til Disneyworld i Orlando. Derfra kørte vi til Miami hvor vi slappede af i sydens sol inden vi rejste hjem den 16. december.

Efter sådan en tur er der en ting der er helt sikker. Jeg vil ud og rejse igen. Det har været helt fantastisk, ud over al forventning, og jeg kan kun anbefale det. At arbejde derovre har været en stor oplevelse, også det at se alle de forskellige steder og møde alle de forskellige mennesker er helt sikkert noget jeg ville gøre igen. En anden ting der har været godt er at mit engelsk er blevet meget bedre, og også det at møde en anden kultur er også fantastisk. Jeg kendte ikke nogen derovre da jeg tog af sted, men jeg har mange at besøge næste gang jeg kommer derover.

Søren Nielsen, tidligere elev



Min tid på Åbybro Ungdomsskole

Som tidligere elev på Åbybro Ungdomsskole er jeg blevet bedt om at skrive et indlæg til årbogen. Når jeg tænker tilbage på det år, jeg tilbragte på skolen, så står det for mig som et år med mange forskellige, spændende og sjove oplevelser. Det at tilbringe et år på efterskole skal man simpelthen selv prøve, før man kan danne sig det rette indtryk af, hvorledes et sådan skoleår foregår.

For mig faldt valget dengang på Åbybro Ungdomsskole, da min kusine også havde gået på skolen. Yderligere var det for mit vedkommende en positiv ting, at skolen bød på så mange forskellige sport-

blandt mine valgfag, og det kom jeg helt bestemt ikke til at fortryde.

Selvom jeg har mange gode minder tilbage fra mit år på ÅU, det gælder både dagligdagen på skolen, det tætte sammenhold med kammeraterne, musical, gymnastikopvisninger og skiferie, så står især en oplevelse højere på listen end alle de andre. Kort fortalt, så faldt pinsen, det år jeg gik på skolen, i skoleårets sidste weekend og da programmet fortalte om en planlagt cykeltur afskrækkede det nok flere fra at blive weekenden over, så vi var blot syv elever tilbage på skolen. Da vi ikke var flere elever ændrede Ib, Birgitte

Witting og Pia Heskjær programmet, og vi endte efter få kilometer på cykel, og en del kilometer i bil på camping i Skagen, hvor vi tilbragte pinsen sammen med forstanderparret. Weekend bød på mange forskellige oplevelser, som hver især var med til at gøre den til noget mindeværdigt.

Mit ophold på Åbybro Ungdomsskole har betydet

meget for mig i tiden efter at skoleåret var forbi. Tiden på ÅU gav mig mange gode venner, men jeg må dog indrømme, at her fem-seks år efter at vi stoppede er det ikke så mange af dem, som jeg stadig har kontakt til. Dette skyldes givetvis at vi alle er kommet i gang med nye ting og derigennem har truffet mange andre mennesker. Dog er der altid anledning til en lille snak, når man møder nogle gamle



Design og smykker

saktiviteter, da jeg ønskede at have et meget aktivt år på skolen. Gennem året havde jeg da også både springgymnastik, volleyball, fodbold, håndbold og så det obligatoriske gymnastik og atletik. Med hensyn til de mere kreative fag, så var og er det ikke min stærke side, hvorfor jeg heller ikke havde mange af disse. Kun faget glasmaling havde sneget sig ind

skolekammerater fra tiden på ÅU.

Den dag i dag er jeg flyttet fra det nordjyske, nærmere betegnet Hjørring, til Århus hvor jeg studerer HA på Handelshøjskolen. Inden jeg flyttede til Århus gik jeg på handelsskolen i Hjørring, og da tanken gik på, om jeg skulle læse videre umiddelbart efter handelsskolen, eller om jeg skulle tage et sabbatår, var mit ophold på Åbybro Ungdomsskole en af årsagerne til, at jeg valgte sabbatåret fra og drog direkte mod Århus. Så uden det egentlig var tænkt som et sabbatår at tage på efterskole, så blev det i mine øjne lidt et sådan. Både på grund af tiden væk fra familien, de anderledes oplevelser i hverdagen og selvfølgelig også på grund af de mennesker, som var en stor del af mit efterskoleophold - det være sig både eleverne, lærerne og skolens øvrige personale.

Anne Holm elev i 1999/2000



Vigtige adresser:

Aabybro Ungdomsskole
Højskolevej 7, 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 10 99
Fax 98 27 90 44
Hjemmeside:
www.aabybroungdomsskole.dk
E-mail: aa@aaabybroungdomsskole.dk

Bestyrelsen:

Formand Mogens Sørensen
Vrenstedvej 380
Vrensted
9480 Løkken
Tlf. 98 88 91 68

Næstformand Jens Skaarup
Stubbehøjvej 3
St. Brøndum
9520 Skørping
Tlf. 98 33 94 51

Sekretær Lisbeth Pilgaard
Christensen
Vorupørvej 50, Sjørring
7700 Thisted
Tlf. 97 974505

Jonna Bach
Skråvejen 89
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 211387

Bodil T. Nielsen
Hundelevvej 255
9480 Løkken
Tlf. 98 999015



Gymnasialærer Karin Ahlmann i gang med undervisningen på Aabybro Ungdomsskole

Efterskole piller det skræmmende af gymnasiet

Af Henrik Stænk, journalist

»Der er Væver kommer vas dem
 an schalkimmer Bachen, er nicht von
 lichte Gasterhemd
 In des i spynklawer in hery für
 Langfremde Lany am-ay-ay-ay
 Hanne gien Stænk, i, mæ, gæ
 Hanne Stænk, i, mæ, gæ

Husk: eine Zeile
 ebenso

- Opg til "Hvide mænd"
 afleveres i mit skab

- Mødes med Keld kl. 9⁵⁰

Brug overhead el l. til fremkomst
 det holder det

FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

Læreren er mere striks

Nicolaj Nielsen, 16 år

»Jeg ville egentlig på teknisk skole, fordi jeg ville være murer lige som min far. Nu er jeg sikker på, at jeg skal i gymnasiet, for jeg vil gerne være læge. Det er ikke brobygningen, der har fået mig til at skifte retning. Jeg har bare tænkt mig om. Men det er sjovt at blive undervist af en gymnasialærer. Hun er meget anderledes end lærerne på efterskolen. Hun er mere striks. Men jeg er ikke nervøs, når jeg kender dem omkring mig. Jeg siger meget på tysk, for jeg kan godt lide at diskutere, og det gør de vist også meget ud af i gymnasiet.«



Sprogklassen i Aabybro

Verden bliver mere og mere globaliseret, og det bliver vigtigt at beherske flere sprog. Derfor har Aabybro Ungdomsskole oprettet en 10. klasse for elever med særlig interesse for sprog og internationalt udsyn. Klassen byder på: Undervisning på fremmedsproget. Skriftligt samarbejde med elever fra Dr. Phillips Highschool i Florida. Otte timers undervisning i engelsk med lærer fra Nørresundby Gymnasium. Otte timers undervisning i tysk af lærer fra Nørresundby Gymnasium. Deltagelse i undervisning på Nørresundby Gymnasium. Besøg af udvekslingstudenter på skolen.

Pia Heskjær, Marianne Fruensgaard



Efterskolelærerne Marianne Fruensgaard og Pia Heskjær har skabt brobygning til nordjysk gymnasium

Sjovt at besøge gymnasiet

Sofie Marie Nielsen, 16 år. »Jeg fortsætter på gymnasiet i Hjørning efter sommerferien, så jeg får ikke Karin til tysk. Men det er spændende nok at prøve, hvordan undervisningen foregår, og det var sjovt at besøge gymnasiet i Nørresundby. Vi havde både engelsk og tysk, og undervisningen var meget forskellig fra, hvad vi er vant til. Eleverne holdt foredrag for hinanden, i stedet for at lærerne gjorde det. Vi svarede også selv på spørgsmål. Jeg var syg sidste gang, vi havde Karin, så jeg sagde ikke ret meget i dag. Men hendes tekster er ikke sværere end dem, vi er vant til. Faktisk har vores egen lærer givet os tekster, som ligger på et højere niveau.«



Uddrag af artikel i "Efterskolen"
Journalist Henruk Stanek
Fotograf Michael Bo Rasmussen

»Vi vil gerne hjælpe vores elever videre, så hvad skal de kunne for at begå sig i gymnasiet? Og giver vi dem de nødvendige forudsætninger? Eleverne skal opleve, at vores undervisning hænger sammen med det, de skal videre til, så det er vigtigt, vi er i dialog om, hvad gymnasiet forventer af os,« siger Pia Heskjær.



Besøg af udvekslingsklassen fra Italien

Aabybro Ungdomsskoles Gymnastikforening.

I 2004 blev der taget et godt initiativ til at oprette et gymnastikhold for gamle elever fra AaU. Formålet er at samle gamle elever på tværs af årgangene, til lidt hygge omkring gymnastikken.

Holdet har nu kørt i næsten to år og vi er oppe på ca. 40 gymnaster fra årgang 01/02 og frem. Vi træner ca. en gang om måneden og har en eller to weekendtræninger i løbet af sæsonen. Som afslutning på sæsonen har vi 3 opvisninger.

Vi har 3 trænere: Britta S, som underviser på skolen i år og selv er gammel elev fra AaU. Jesper K som var lærer på skolen 02-05 og Jens P, som var lærer fra 01-03.

Holdet er for alle og der er ingen krav til gymnastiske evner, man skal bare ville hygge sig og have det sjovt, samtidig med man laver gymnastik.

Selvom det handler mest om gymnastik bestræber vi os på at arrangere andre aktiviteter. Vi har holdt en fest i år, efter en træning, hvor vi spiste pizza og lavede en masse skæg. Derudover arrangeres der i år, for første gang, skitur til Idrefjell i Sverige for alle medlemmer, både aktive men også for passive medlemmer. Vi



håber på at få en kanon tur, så det kan blive en tradition som flere vil benytte sig af.

Hvis man ikke mener man har tid til at gå på gymnastikholdet, men stadig gerne vil med til festerne, skituren og de andre arrangementer, er det muligt bare at melde sig ind i foreningen. Vi ser dog helst mange nye gymnaster til næste år, så vi kan blive det største og hyggeligste gamle efterskolehold.

Er nogen interesseret i flere oplysninger så skriv en mail til aaugf@hotmail.com

Martin Svaneborg, tidligere elev



Præsentation af Britta Søgaard

I året 97/98 havde jeg et fantastisk år på Aabybro Ungdomsskole som elev. Et år fyldt med masser af oplevelser - både på godt og ondt. Jeg tog de obligatoriske år på gymnasiet og derefter 2 sabbatår for at arbejde og rejse. I sommeren 2003 begyndte jeg på Aalborg Universitets matematikstudie med henblik på at undervise i gymnasiet. Efter halvandet år på Aalborg Universitet, fik jeg lyst til at komme ud i "den virkelige verden" og prøve mig selv lidt af. Jeg fik at vide, at en af lærerne på Aabybro Ungdomsskole gik på barsel og hun havde de fag, som jeg brændte for, nemlig matematik og gymnastik. Jeg var så heldig at få vikariatet og begyndte i marts 2005. Det var mærkeligt at starte som lærer på en skole, hvor man tidligere har været elev. Men det har kun været en positiv oplevelse. Man kender skolen og hvad den står for, og derfor var der mange ting der kom nemmere til en. Da mit vikariat sluttede til nytår 2005, var jeg så heldig at få tilbudt endnu et vikariat, som udløber til sommeren 2006. Men det betyder, at jeg har muligheden for, at blive ved



med at have gymnastik og opleve den store fællesglæde det er, at stå med 150 elever som flyver på en lyserød sky efter de har lavet deres opvisning foran et begejstret publikum. Det indebærer også, at jeg får lov til at være med til landsstævne i Haderslev til sommer. En oplevelse jeg glæder mig meget til, da jeg selv for otte år siden stod som gymnast på efterskoleholdet og lavede opvisning i silende regn.

Jeg bor til dagligt i Aalborg. Jeg er 24 år og min fritid bruger jeg på gymnastik. Jeg er aktiv både som gymnast, træner og udvalgsmedlem.



Karneval

Præsentation af Christian Clausen

Jeg hedder Christian Clausen og er ny lærer på Aabybro Ungdomsskole. Jeg underviser i gymnastik, håndbold og badminton. Jeg er opvokset som forstandersøn på Dejbjerglund Efterskole som ligger i Vestjylland, og har derfor vænnet mig til efterskolelivet fra jeg var helt lille. Jeg synes rigtig godt om skoleformen, da den giver plads til alle, og man også oplever eleverne udenfor den almindelige skoledag f.eks. aktiviteter i hallen om aftenen. Jeg har selv gået på Bjergsnæsskolen (efterskole) i 9. og 10. klasse. Det er en skole med meget gymnastik og idræt, som er en af mine store interesser. Efter 10. klasse startede jeg på landbrugsuddannelsen, hvor jeg indtil videre er blevet faglært landmand. I min uddannelse havde jeg en pause på 10 måneder som jeg brugte på at aftjene min værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Holstebro. I foråret 2005 var jeg på et 5 måneders kursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her lavede jeg en masse gymnastik og idræt, og fik en god



lederuddannelse indenfor gymnastik og idræt, som blandt andet indeholdt skadebehandling, foreningslære og undervisningsmetoder. Jeg er selv aktiv gymnast på DGI Nord's rep-hold og et konkurrencehold i Aalborg, og så træner jeg Jammerbugtens juniorhold, som træner på ungdomsskolen. Jeg er rigtig glad for at være lærer, og har indtil videre fået lov til at blive et år mere i Aabybro, det ser jeg meget frem til.

Venlig Hilsen Christian Clausen



Mucical

Pragh

Mucical

Selvevaluering

Ifølge ministeriet skal den enkelte efterskole hvert år lave en selvevaluering af skolens værdigrundlag. Det kan være et ord, en linie eller et afsnit af værdigrundlaget. Den enkelte skole beslutter selv hvert år, hvad den vil evaluere på. Der skal hvert år udarbejdes en rapport over arbejdet. Dette skoleårs selvevaluering har været en "forbrugerundersøgelse". Forskellige dele, dels fra skolens formålsparagraf, dels fra praktisk, pædagogisk virkelighed er blevet til spørgsmål udarbejdet i et spørgeskema. Forældrene - altså her forbrugerne - til eleverne i årgang 2004/2005 har der næst skullet tage stilling til disse spørgsmål i spørgeskemaet. Det har været vigtigt, at "forbrugeren" har skullet prioritere og vælge, for på den måde at blive tvunget ud i nogle forhåbentlig givende overvejelser, som vi på Åbybro Ungdomsskole senere vil kunne flette i vores pædagogiske arbejde. Spørgeskemaerne blev bearbejdet, således at vi havde 8. klasse og 9. klasse i en gruppe og 10. klasse i en gruppe.

Connie Jeppesen



Overordnede pædagogiske overvejelser.
Spørgeskema.

Klassetrin: _____

Er du/ I enig i, at niveaudeling i fagene er med til at tilpasse udfordringerne til den enkelte elev?
helt enig enig ikke enig

Mener du, at det er vigtigt, at vi på Aabybro Ungdomsskole vægter boglige og kreative/musiske/praktiske fag lige?
helt enig enig ikke enig

Er I enig i, at det er ligeså vigtigt at lære at bruge ressourcer på andre som på egen udvikling?
helt enig enig ikke enig

Er I enig i, at sociale kompetencer (at kunne klare sig blandt andre mennesker) er lige så vigtige som faglige kompetencer?
helt enig enig ikke enig

Ang. spørgeskema eva. 2004/05

Er I enig i, at niveaudeling i fagene er med til at tilpasse udfordringerne til den enkelte elev?
helt enig enig ikke enig

Mener du, at det er vigtigt, at vi på Aabybro vægter boglige og kreative/musiske/praktiske fag lige?
helt enig enig ikke enig

Er I enig i, at det er ligeså vigtigt at lære at bruge ressourcer på andre som på egen udvikling?
helt enig enig ikke enig

Er I enig i, at sociale kompetencer (at kunne klare sig blandt andre mennesker) er lige så vigtige som faglige kompetencer?
helt enig enig ikke enig



AABYBRO UNGDOMSSKOLE 2004 - 2005



Brev fra 50 års jubilarer

Der blev ikke tid til at skrive i de fremlagte hæfter, derfor disse linier, som jeg gerne så optaget i dette års elevhæfte.

Volker Bock f. 22.08.38. Jeg var med som 50 års jubilær. Jeg vil her med det samme takke Ove Bonderup, som med stort gåpåmod har klaret, at samle så mange fra vores hold til jubilæumsarrangementet. Vi startede onsdag den 4. maj med en fin tilrettelagt sammenkomst på Hotel Søparken. Der blev megen tid til at finde ud af, hvem der var hvem og udveksle minder. Efter middagen sørgede Ove, den fødte showmaster, for at alle kunne præsentere sig. Ove, du skal have tak for det hele. Og så til mig. Efter skoleopholdet kom jeg i snedkerlære og blev svend. Senere tog jeg den frivillige mesterprøve i Sønderborg. I nogle år arbejdede jeg hos min far, jeg stod i lære i et andet værksted. Derefter tog jeg til Norge, hvor jeg arbejdede i halvandet år. Her fandt jeg ud af, at jeg ville uddanne mig mere. Jeg kom til De Danske Ungdomsforeningers fritidshjem i Egernførde, og startede så

året efter en uddannelse til fritidspædagog i København. Her fandt jeg Alice. Vi blev gift i 1966 og har to sønner. Efter uddannelsen arbejdede jeg to år som pædagog både i Herlev og Flensborg. Jeg søgte nye græsgange og fik en stilling som Vandrelærer ved Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Jeg kom til at arbejde med det samme som Ejerslev, vores lærer, havde gjort i årene 1926 - 1932. Jeg kom til at virke som Vandrelærer i 33 år og blev den sidste Vandrelærer. Siden 2001 har jeg været pensionist. NB: Hvad en Vandrelærer er, er en lang historie, men jeg kan varmt anbefale den nysgerrige, at låne en bog på biblioteket som hedder: Vandrelærere, rejsende i dansk kultur. Redigeret af Allan Bengtsson og Lars Henningsen. Jeg har været involveret i tilblivelsen af bogen. Tak for to dejlige dage både på Søparken og Ungdoms-skolen.

Volker Bock, Meiereistrasse 7, D - 25891 Schnarup - Thumbly.



Tur i Tjekkiet



Hallen



Værkstedet

Da jeg kom hjem fra dette dejlige jubilæum, som var arrangeret for os, vil jeg sige tak til alle jer, som mødte op den 4. - 5. maj 2005 på hotel Søparken. På det hold som forlod skolen for 50 år siden, var vi 55 raske drenge, så min tanke var, om vi kunne samle på noget nær det samme antal. Det kunne vi uden stor besvær! Det var jo fint, at vi havde vore fruer med.

Det ville glæde os om de kommende hold, der skal have den form for jubilæum, at man begynder i god tid for at finde jeres klassekammerater, for de vil blive glade ved, at der er en der tager initiativ. For at holde forbindelsen ved lige, kan man sende en sms eller sende en e-mail.

Men til det der var en stor oplevelse for mig, var at se jer alle sammen. Der var blevet lidt mere af os alle sammen, men der var ikke sket stor forskel på vores forståelse for at tale sammen. Vi kendte straks hinanden og inden vi startede på kaffebordet, var vi meget godt sammen-tømret. Onsdag aften den 4. maj, nød vi en 3 retters menu. Jeg forsøgte efter midt-dagen at "toastmaste", for lige at høre hvad vi hver i sær havde beskæftiget sig med, i de år der var gået. Man kan sige, at der er en del landmænd, fiskere, mekanikere, ejendomsmæglere, entreprenører, arbejdere, bagere og flere som jeg ikke husker, men vi er et bredt snit af den danske arbejdsstyrke. Det med at danse blev ikke til noget, men I skal vide, at det var planen. Det vigtigste var jo at høre, hvad vi har haft i gang i alle de mange år. Det var fint at Forstander Truelsen og Svend Kristiansen vores gamle regnelærer deltog. Det var også dejligt, at Sine

Isaksen og Asta Truelsen deltog.

Jeg har beskæftiget mig med forskellige jobs i mit liv. Først lidt landbrug derefter blev jeg soldat i København. Da jeg kom hjem, kørte jeg for en vognmand. Siden kørte jeg for BP Olie i en snes år. Til slut var jeg på Nordjyllandsværket i 5 - 6 år, til jeg gik på efterløn som 64 årig.

*Ove Bjerregaard Bonderup,
Vonsylsgade 60, 9000 Aalborg.*



Søskende weekend

Fra musicalen "Westside Story"



Præsentation af Ingeborg Haugaard Andersen

Ingeborg Haugaard Andersen, 27 år, Nørresundby.

Jeg har selv haft den store oplevelse at være elev på Aabybro Ungdomsskole. Alle, der har været elev her, ved, at det er et oplevelsesrigt år, som man tænker tilbage på med glæde og smil på læberne.

Nu, 10 år senere er jeg vendt tilbage til stedet, - denne gang ikke "kun" som gammel elev, men også som lærer. Jeg har arbejdet et par år i folkeskolen, men besluttede, at tiden var inde til at leve drømmen om jobbet som efterskolelærer ud i livet.

Jeg er meget glad for min beslutning og trives som lærer her på stedet med såvel eleverne som med mine "gamle" lærere som kollegaer.



Jeg underviser i øjeblikket i matematik, dansk og klaver. Jeg underviser også i idræt og er selv glad for at dyrke sport. Jeg spiller gerne håndbold og står på ski, når lejligheden byder sig.



Søskende weekend



Florida



Mucical

Kultur.

Tre gange om ugen har alle elever "kultur" fra kl. 9.00 - 9.30. Faget foregår i fortælling/ forelæsningsform, og en lærer står for timen. De fleste timer har et historisk/ samfundsmæssigt indhold, hvor vi prøver at give eleverne en forståelse for, hvorfor verden ser ud som den gør, hvilke begivenheder og enkeltpersoner, der på afgørende vis har haft indflydelse på den tilværelse vi lever i dag. Vi prøver at belyse dette gennem filmklip, bøger, billeder og interviews, så emnet bliver belyst fra mange sider med mange forskellige indgangsvinkler.

Ud over den historisk/ samfundsmæssige del har vi i år også besluttet, at eleverne skal have en viden om forskellige humanitære organisationer - Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, Læger uden Grænser, Dansk Røde Kors. I den forbindelse får vi gæstelærere på besøg.

Den sidste del af kultur er "Den gode historie". Her inviterer vi folk med vidt forskellige erhverv til - med udgangspunkt i en ganske almindelig dag - at fortælle om deres arbejde, hvor de så slutter af med en lille sjov hændelse, der knytter sig til deres arbejde.

Debat.

Hver fredag fra kl. 9.00 - 9.30 har alle elever debat. Her ser alle elever TV-avisen, og der bliver knyttet kommentarer til de enkelte indslag af lærere og elever. Eleverne har på denne måde mulighed for at følge med i, hvad der foregår uden for efterskolen.

The ÅU song!

Mel.: Ind til dig igen (One more minute)

Ansigt, øjne
og et smil som var helt nyt
En masse nyt at gøre
En masse nyt at høre
Hurtigt blev det til en leg
Sammen går vi, du og jeg
Ud ad fællesskabets vej

Sammen, er vi
Bedre end blot hver for sig
Sammen kan vi vinde
Sammen kan vi finde
Ind til det der kaldes liv
Som ingen troede var begyndt
Før tiden pludselig skulle gå

For I er i mine tanker
I er hos mig hvert sekund
Så giv mig din hånd i min hånd
Mærk hvad vi har skabt!

*Skrevet af: Malene N, Anne Lyng,
Tenna og Sofie D.*



Tjekkiat

10 års-jubilærer 1995

Martin Majgaard: Udlært lastvognsmekaniker. Har været i Canada og USA i 5 måneder. Arbejder som fragtmand de sidste 3 år.

Niels Peter Utoft: Uddannet driftsleder/landmand. Arbejder som fodermester på en kvæggård i Vrensted.

Torben Nielsen: Jeg er uddannet driftsleder/landmand.

Nina Lunn Krogh: Student i 1999. Arbejdet på Flextronics i Pandrup i 31/2 år. Tillidskvinde på aftenholdet. Læser nu matematik.

Kirsten G. Jensen: Student i 1998 (Fjerritslev Gymnasium). Højskoleophold i foråret 1999 (Gymnastikhøjskolen ved Viborg). Uddannet lærer fra Odense Seminarium i 2003. Folkeskolelærer i Løgstrup ved Viborg.

Lykke B. Sørensen: Jeg har arbejdet som SSH i Løkken siden år 2000. Har været i Israel i 1998. Blev mor i maj 2004 til en dreng.

Ulrika Sørensen: Uddannet i en sportsforretning i 1998. Gik på idrætshøjskole i 1999. Arbejdede som pædagogmedhjælper i år 2000. Uddannet som pædagog i år 2004. Ansat som pædagog på en skole i Hjørring i år 2005.

Louise Laursen: Uddannet hos Matas i Hjørring i 1998. 1998-1999 rejste f.eks. til Israel. Er bestyrer i Matas. Blev mor til en pige i januar 2005.

Signe Grønhøj: Bliver færdig som social og sundhedsassistent i oktober 2006. Er forlovet. Har hus og har det godt!

Anja Birkedal Pedersen: Uddannet i 2000 som teknisk assistent hos Arkitekt Jørgen Ussing i Løkken. Efter uddannelsen kunne jeg ikke finde arbejde og blev midlertidig post, men den 10. maj har jeg været det i 5 år. Bor med kæreste i Hjørring og har det godt!

Tina Møller Nielsen: Student i 1998. På højskole i 1999. Rejst 4 måneder i 1999. Uddannet pædagog i 2004. Arbejder nu i det sociale jægerkorps i Aalborg.

Marianne Lund Svendsen: Student i 1998 fra Hjørring. Var på gymnastik og idrætshøjskolen ved Viborg i 6 måneder og efterfølgende på jordomrejse. Nu er jeg sygeplejerske på en børneafdeling på Rigshospitalet i København.



Jacob Bojsen Poulsen: HH-student i 1998. Arbejdede i 2 år i Østrig, Frankrig og Spanien inden jeg startede i Nykredit som elev og senere som boligrådgiver. Har nu været i Jysk Rejsebureau i 21/2 år. Flytter i juni 2005 til Bangkok for at arbejde som Regionschef for Jysk Rejsebureau. Send en mail på: JBP@jysk-rejsebureau.dk hvis du kommer forbi.

Thomas Søgaard Jensen: Htx-student i 1998. Uddannet som elektriker i 2002. Læser nu på NOGA som el-installatør. Bor sammen med Maria Christiansen i Gistrup. Sammen har vi Daniel.

Lisbeth Røge: Gik på Fjerritslev Gymnasium tog herefter til Irland i 11/2 år. Læser nu til biolog på Århus Universitet. Har et barn på 11/2 år.

Ellen Knudsen: Gik på Nørresundby Gymnasium. Var 1/2 år i Australien. Ansat som rejseleder hos Alletiders. Har læst på Handelshøjskolen i Århus. Blev Ha. jur. i skat. Venter 1. barn til september.

Ann S. Søndergaard: Gik på Nørresundby Gymnasium. Var 1/2 år i Syd- og Mellemamerika. Har været ansat i Tivoli i København og studerer nu Religionsvidenskab i København.

Kristina Godiksen: Uddannet skibsassistent på Fanø Søfartsskole.

Mette Hjortshøj Olesen: Gik på Nørresundby Gymnasium. Har været ansat hos Sonofon. Tog den 1-årige HH på Aalborg Handelsskole. Ansat som personlig hjælper og læser nu til sygeplejerske i Aalborg på 3. semester.

Johannes Balzer: Maleruddannet. Ansat hos Danish Chrown. Har læst HF og læser nu på Pædagog Seminariet.

Allan Hansen: Tog den 3-årige HH på Nordvestjysk Handelsgymnasium. Har aftjent værnepligt hos Jyske Dragonregiment. Er driftsleder i Bilka Skalborg på 3. år.

Henrik Styrihave: Færdig 16. juni 2005 som Cand. Merc. i Økonomistyring & Informatik på Aalborg Universitet.



Søren Olesen: Har arbejdet 7 år som mekaniker i Vodskov. Jeg har også været ude og rejse lidt både i USA og New Zealand. Er nu gået i lære som landmand.

Claus R. Sørensen: Læste HH og herefter Den Kongelige Livgarde. Blev herefter ansat i Dansk Supermarked. Arbejder nu som Salgsleder i Føtex.

Aksel Ø. Jensen: Udlært tømrer i 1999. Var 1 år ved Søværnet. Arbejder i dag som tømrer, som rejsemontør.

Rasmus Brander: Tog HTX. Blev Faglært landmand i 2002. Er nu i lære som elektriker.

Charlotte Krogh: Færdiguddannet ergoterapeut i november 2003. Arbejder nu med genoptræning af yngre senhjerne-skadede.

Maria Christiansen: Bor sammen med Thomas Søgaard Jensen. Sammen har vi Daniel på 6 år. Jeg arbejder i en kantine. Har søgt ind på pædagogseminariet til sommer.

Malene Schierup: (Bliver) Færdig uddannet civilingeniør i international teknologiledelse efter en del rejser i Mellemøsten, Asien og Mellemamerika.

Lene Drustrup Thomsen: Arbejder som sygeplejerske på operationsafdeling i Hjørring. Blev færdiguddannet i 2003. Bor sammen med min kæreste og søn på 1½ år.

René M. Olesen: Udlært murer i 1999. Arbejder stadig i branchen. Blev kloak-mester i 2004. Bor i Jerslev sammen med min kæreste.

Ingeborg K. Haugaard: Student fra Brønderslev Gymnasium i 1998. Jordomrejse fra september 1998 - juni 1999. Uddannet lærer fra Hjørring Seminarium i 2003. Er nu lærer på Søndergades Skole i Brønderslev. Fra 1. august her på skolen.



25 års-jubilarer - 1979/80

Helle Mertz: Født 2 drenge og 2 piger. Været selvstændig fra 1987 til 1997 i Vejgaard. Er nu dagplejer for 4 børn (0-2 år).

Gitte Himmelstrup (f. Christiansen): Gift og har 3 piger. Har været klinikassistent ved en tandlæge i 20 år, men er nu ansat hos Jem og Fix i Brønderslev.

Lilly Dragsbæk Sørensen: Gift og har 2 børn, en dreng på 18 år og en pige på 10 år. Uddannet social og sundhedshjælper. Arbejder på plejehjemmet Stenumgård i Brønderslev Kommune.

Helle Møller Rugtved (f. Pedersen): Jeg har 2 børn, en dreng på 13 år og en pige på 10 år. Uddannet social og sundhedshjælper. Jeg arbejder ved hjemmeplejen i Øster Brønderslev.

Birthe B. Jensen (f. Poulsen): Jeg har 2 piger på henholdsvis 16 og 18 år. Uddannet køkkenassistent. Arbejdede 13 år i et køkken på en efterskole. Er nu ansat på Skælskør Plejehjem i køkkenet.

Søren Foldager Jensen: Jeg har 3 børn på 22, 16 og 12 år. Sejlede i en 4 års tid. Arbejder nu hos ISS i Skovsgård.

Kim Kjær Christensen: Gift og har 2 børn på 7 og 3 år. Har haft forskelligt arbejde i mange år. Er nu landmand + lidt arbejde ved siden af.

Anders Poulsen: Gift i 1987. Har 2 børn. Bor i Nørresundby. Uddannet elektronikmekaniker i flyvevåbenet. Har arbejdet 20 år på Flyvestation Aalborg. Derefter 2 år som Rigadministrator på en borerig i den danske del af Nordsøen. Nu er jeg ansat som Telecom-teknikker ved Mærsk Olie og Gas på en platform, der hedder Tyra Øst.

Esben Poulsen: Er gift og har 2 børn. Har været selvstændig Vvs-installatør i 14 år.

Søren Bang Krabsen: Landmand i 18 år. Uddannet som murer i år 2000. Har 3 børn. Bor sammen med Gitte, som har 2 børn.

Anne Dorte Willaumer: Jeg flyttede til Bjerringbro i 1985 med min forlovede, hvor jeg kom i lære som plante-skolegartner. I 1987 blev vi gift, men har aldrig fået børn. Efter 7 år som ansat i en park i Randers, er jeg (siden 1997) ansat som ringer/graver ved Bjerring Kirke.

Kirsten Jensen: Jeg var 3 år i Kerteminde. I 1987 kom jeg tilbage til Fjerritslev og blev ansat som postbud. Efter 15 år flyttede jeg i 2002 til Ærø, hvor jeg fortsatte som postbud.

Agnete Kirstine Larsen: Gift og har 2 børn, (Svend på 16 år går på Aabybro Ungdoms-skole i år 2004/05) og Inger på 14 år. Uddannet teknisk assistent i 1982. I 1984 blev jeg ansat ved Rambøll i Aalborg og har været ansat der siden. Bor lige øst for Dronninglund.

Dorte Nymann (f. Sørensen): Stadig bosat i Fjerritslev. Gift på 13. år og har 2 børn på 12 og 10 år. Arbejder på Vester Thorup Efterskole i køkkenet på 3. år. Har været selvstændig i 2 år. Har arbejdet 41/2 år som buschauffør, udlært i slagterforretning og udlært zoneterapeut.

Bill Christiansen: Bor i Aalborg på 10. år. Har en kæreste, men ingen børn. Jeg arbejder på Aalborg Portland som smed, og har gjort det i 19 år.

Dorte T. Rømer: Bor sammen med Leif Rømer. Vi har 2 børn (dreng). Uddannet frisør i 1988 og modelkonstruktør/designer i år 2000. Arbejder nu på Aalborg Teknisk Skole som faglærer.

Annette Aggerholm Overbye: I dag er jeg gift med Henrik. Vi har 3 børn på 5, 7 og 9 år. Jeg er operationssygeplejerske på Abdominal Kirurgisk Afdeling (hvad der hører til mavetarm).

Ellen Aagaard Petersen: Bor i Vanløse sammen med Emilio, som jeg har hentet i Italien. Sammen har vi Valentina på 7 år. Jeg arbejder på en institution for respirator-brugere.

Bjarne Hamann: Jeg er gift med Lone og har Amalie på 21/2 år og Gustav på 2 måneder. Jeg arbejder ved DSB i Randers og har snart været der i 20 år. Vi købte i 2003 et lille nedlagt landbrug lidt uden for Hadsund. Vi har et par heste og 15 tdl. land.

Helle Rømer Skole: Bor i Jerslev på et lille nedlagt landbrug (har ingen dyr). Gift med Henrik siden 1991. Har 3 drenge Mathias på 13 år, Magnus på 9 år og Malthe på 2 år. Arbejder i Sparekassen Vendsyssel i Vrå. Har før været ansat i Danske Bank i 16 år.

Hanne Holm Madsen: Bor i Brønderslev med mine 2 piger Maj på 9 år og Liv på 6 år. Jeg arbejder i KMD som personalekonsulent, men har tidligere arbejdet i København i 9 år i den Danske Bank. I denne periode har jeg haft meget kontakt til Ella Petersen, og har det stadig, selvom det nu bliver til lidt færre besøg på grund af afstanden.

Merete Hyldgaard (f. Rendbæk Nielsen): Bor ved Løkken. Er gift med Per. Sammen har vi 3 drenge på 2, 4 og 7 år (Thomas, Anders og Peter). Vi har en gård sammen, som Per passer. Jeg arbejder 20 timer ugentlig på Vittrup Efterskole i køkkenet. Før arbejdede jeg som butiksassistent i 5 år.

Hanne Jakobsen (f. Kornum): Bor i Løgstør nu. Er gift med Brian. Vi har to drenge på 11 og 13 år. Arbejder på Dueplast. Har været der i 5 år.

Anne Grethe Rolighed: Bor i Børkop med mine 2 døtre på 9 og 16 år. Er ansat i Børkop Kommune som therapeuthjælper.

Lene Vittrup: Bor i Hjørring med mine 3 børn (2 på snart 6 år og 1 på 12 år). Arbejder i Sparekassen Vendsyssel som privatkunderådgiver. Har været i Sparekassen i 20 år til sommer.

Inger Kjædegaard: Bor i barndomshjemmet i Pandrup. Er ansat som lærer på Pandrup Skole. Jeg har 3 børn - Peter, Marie og Jeppe. Fritiden går med at spille musik og dyrke græskar.

Annette Richter: Jeg bor stadig i Brønderslev. Jeg er gift og har 3 børn - Michael på 23 år, Maja på 13 år og Mads på 9 år. Efter handelsskolen kom jeg i lære i Sparekassen Nordjylland og jeg arbejder stadig i Spar Nord. Fritiden går med Volleyball og foreningsarbejde.

Kære elever og lærere årgang 1979/80.

Tak for indbydelsen til 25 års jubilæet. Jeg ville frygtelig gerne have været med, og gerne have guset mine gamle kammerater. Ud fra adresselisten kan jeg godt sætte ansigt på de fleste. I sommeren 2004 fik jeg konstateret sclerose, og har ikke energi til en kort tur til det nordjyske.

Hvad er der så sket med mig siden, jeg boede i Antwerpen til vores 10 års jubilæum? Jeg var i Belgien i et års tid, så tog jeg tilbage til Danmark, hvor jeg genoptog mit job som pædagog. I 1991 mødte jeg Farhad fra Iran og i 1994 kom min dejlige søn Anders til verden. I 1998 gik Farhad og jeg fra hinanden, og jeg blev alene med Anders - og ja det er jeg stadig!

I november 2004 flyttede vi fra Odense C til et rækkehus i Nr. Lyndelse. Jeg skulle ned til jorden og bo, da trapperne tog for meget energi. Da jeg blev syg, blev jeg også fyret fra mit job - godt det samme! Jeg har brugt det sidste halve år på at lave rutiner, så livet kan hænge sammen, og med små skridt, syntes jeg at det lykkedes meget godt. Min dejlige søn er blevet på sin privatskole i Odense, "man er vel bymenneske", som han siger! Nå - jeg lander ikke i en kørestol, og jeg håber meget, at jeg kommer på arbejdsmarkedet igen. Jeg håber, at I får en rigtig god fest og jeg vil tænke rigtigt meget på jer den 5. maj - Hvor ville jeg gerne have set jer igen!

Kærlig hilsen Hanne Borg Jensen
Birkelyvej 103, 5792 Årslev

40 års-jubilarer - drenge 1965

Mogens Larsen: Klokkestabelen 42, 9000 Aalborg. Har virket som snedker i 28 år i Aalborg og er nu pedel på Hasseris Gymnasium på 11. år. Jeg er gift og har 2 børn, som er fløjet fra reden.

Jens Urth: Blev udlært som frisør i 1969 i Nørresundby. Arbejdede som frisørsvend til foråret 1976, hvor jeg startede salon i Fjerritslev og har været der i 29 år. Jeg er gift med Birgit, som også er blevet frisør på salonen. Vi har 2 børn - 1 pige som er lærer og en dreng som er maskinarbejder.

Christian Larsen: Efter uddannelse som el-installatør har jeg arbejdet ved el-forsyningen BOE i Brønderslev som assistent. Jeg bor i et selvbyggerhus sammen med min kone Hanne-Grethe. Vi har 3 børn, de 2 er bosat på Sjælland og en i Brønderslev. Vores den yngste har gået på Aabybro Ungdomsskole for 2 år siden.

Kaj S. Pedersen: Har drevet landbrug i 32 år. De sidste 7 som økolog i Hassing ved Bedsted Thy. Har været gift med Annalis siden 1970. Har 2 børn - en pige fra 1972 og en dreng fra 1974, som overtog landbruget i maj 2004.

Ebbe Skak: Efter vinteren 1964/65 var jeg soldat ved Livgarden. Derefter 11/2 år som gymnastik- og idrætslærer ved Frisenborgegnens Ungdomsskole.

Derefter 2 år på den Frie Lærerskole i Ollerup. Fra 1970 ansat som lærer ved Fårevejle Fri- og efterskole. Gift i 1967 med Krista. Har 2 sønner - Niels gift og bosiddende på Bornholm. Sammen med sin kone Gitte, har de givet os 2 børnebørn. Niels er gået i forældrenes fodspor og er lærer. Vores 2. søn Kristian er gift og bosiddende i England. Han er uddannet pilot og arbejder hos Easy-Jet. Kristian og Annette venter deres første barn til juni 2005.



40 års-jubilarer - piger 1965

Lise-Lotte Gjøderum (f. Christensen):

Jeg fik min drømmeuddannelse som omsorgspædagog indenfor handicapområdet og det har jeg arbejdet med siden. Til næste år har jeg 40 års jubilæum indenfor området. Jeg har 3 børn og 5 børnebørn. Min fritid går med folkedans, som jeg også underviser i.

Lene Dahl Madsen (f. Christensen):

Jeg er medhjælpende hustru i landbrug. Jeg har 4 piger, de 2 har været elever på Aabybro Ungdomsskole. Jeg er stadig veninde med Mine Marie.

Mine Marie Nielsen (f. Kjær Pedersen):

Jeg lærte at sy i 1968 og kom på Rachell til 1974. Blev gift i 1970, hvor jeg fik en søn og 5 år efter en datter. Har syet lædermøbler i 11 år på Nicky i Års. Nu syer jeg gardiner i Hasseris i Aalborg. Jeg bor stadig i Nibe.

Nelly Annette Thrysoe (f. Bengtsen):

Efter Ungdomsskolen i 1965 - smuttede jeg til København i 1966 i huset, og mødte min mand der fra Aalborg. Vi fik 2 børn, 1 søn i 1967 og en datter i 1970. Vi blev derovre og har nu 2 børnebørn. Jeg blev sygehjælper, en hurtig uddannelse på 9 måneder. Min mand er tjenestemand (sikre stillinger fik vi at vide af vore forældre).

Vi er der endnu og bor i Greve. Vi har været gift i 38 år.

Helene Ø. Kristensen (f. Pedersen).

Efter Ungdomsskolen i 1965 kom jeg i huset. Jeg var også i 1/2 år som kokkepige på skolen i 1967. Det meste af mit voksenliv har min mand og jeg haft campingplads. Jeg har 3 børn og 2 dejlige børnebørn og bor her i Aabybro.



50 års-jubilarer - piger 1955

Grethe Skov (f. Pedersen), Bælling:

Jeg var elev her i 1955. Har siden tjent på landet og passet telefoncentral. Blev gift i 1959 og fortsatte med at afløse på centralen. Fik med tiden 4 børn. Har været hjemmesyerske, gjort rent for folk, tapetseret, er blevet pensionist og har fået 7 børnebørn. På mine halvældre dage er jeg blevet underviser i orkis.

Jenny Hollensen:

Toftegårdsvej 90, 9440 Aabybro. Var elev i 1955 da Truelsen og Stinne var forstanderpar. Det var en dejlig tid. Var køkkenpige 11/2 år bagefter. Har boet her i Aabybro det meste af min tid. Har været landmandskone.

Else S. Jensen:

Møllekrogen 3, 9210 Aalborg SØ. Jeg har boet i Gug i 43 år. Har 3 sønner + svigerbørn og 4 børnebørn.

Lissy Fyllgraf:

Agertoften 14, 9440 Brovst. Jeg var elev her i 1955 under Truelsen og Stinne. Jeg har boet på Øland i 37 år, hvor vi har haft autoværksted, men har lige solgt og er i opbruddets fase - slemt! Vi flytter til Brovst og begynder en ny tilværelse. Vi glæder os. Jeg har 3 børn hvoraf de 2 har været elev på Aabybro Ungdomsskole.

Anelise Kær:

Tennisvej 23, 9690 Fjerritslev. Jeg har været landmandskone i 34 år. Har nu boet i Fjerritslev i 8 år, og nyder det. Vi har 2 børn, 2 svigerbørn og 4 børnebørn.

Inger Sørensen:

Skerrisvej 4, Langholt, 9310 Vodskov. Jeg har boet i Langholt i 44 år. Jeg har 2 piger og 3 børnebørn, som alle bor i Aalborg.

Til forstanderen på Aabybro Ungdomsskole.

Hermed siger jeg mange tak for invitationen til 50 års jubilæet. Jeg ville meget gerne komme til denne fest, men desværre fik jeg først brevet den 30. april, da vi var på en rejse. Det ville glæde mig meget, hvis I vil hilse Lilian født Jespersen (vi havde værelse sammen) og Lena Alkestrup (fra Aalborg) hvor jeg af og til måtte komme med til hendes hjem. Selvfølgelig også alle andre elever.

Venlig hilsen

Liselotte Lorentzen
Siemens Terrasse 139
D - 27498 Helgoland



50 års-jubilærer - drenge 1955

Jens Marinus, Helsingør: Efter skolen i 1955 blev jeg udlært mekaniker, og blev derefter værkfører i København hos henholdsvis Renault og Ford. Er nu på efterløn og bor i Helsingør i hus, som jeg nu vedligeholder og derved holder mig lidt i gang + en del anden hobby. Også her en tak til skolen.

Tage Jespersen: Efter et godt og lærerigt ophold på Ungdomsskolen i 1954-55 blev jeg i 1960 gift Karé, som er fra Norge. Har 3 børn. Har haft forskellige jobs, det seneste som pedel på Hjortdal skole i 26 år. Er nu på efterløn og nyder tilværelsen på Nørre Thorupvej, som er mit barndoms-hjem.

Erik Langgaard: Efter skolen kom jeg i lære som smed. Har arbejdet som sådan flere forskellige steder rundt i landet (Odense, Esbjerg og Aars). Har kørt som rørmalkemontør over hele landet + som vicevært i 10 år i Aars. Blev i 1999 efterløner.

Gunnar Hjørringgaard: Abildvej 9, 9493 Saltum, tlf.: 98 88 11 21. Efter skoletiden her på skolen, kom jeg i lære som murer, blev udlært og arbejdede som sådan indtil 1992. Skiftede derefter til kirkegårdsarbejde. I 1998 blev jeg graver og kirketjener ved Saltum Kirke og bestrider stadigvæk denne post. I 1965 blev jeg gift, byggede hus i Saltum, fik 4 børn og har i dag 3 børnebørn.



Med det grundtvigske livssyn forstås:

- skolen lægger vægt på at give eleverne livsmod, mod til at deltage aktivt i det danske samfund, livsoplysning, oplysning om livets forhold.
- skolen lægger vægt på formidling, at viden og erfaring foregår i samtale og samvær.
- skolen lægger vægt på ligeværd, hvor opfattelsen er, at alle mennesker er ligeværdige med udgangspunkt i det enkelte menneske
- skolen bygger på en grundtvigsk, kristen livsopfattelse og en demokratisk grundholdning.

